



**GOD zet
dwaalleren
en misvattingen
recht**

Deel 4

**Een selectie uit GODS Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GODS woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het GODS wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord GODS, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandelijkerwijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van GOD zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

8553 De plicht van de arbeiders in de wijngaard om op dwalingen te wijzen

Kloosterleven

- 391 Afzondering van de wereld – Klooster?
- 1027 Kloosterleven?
- 1028 Kloosterleven?

De instelling van andere religies tegenover JEZUS CHRISTUS

- 8824 De instelling van andere religies tegenover JEZUS CHRISTUS
- 8800 Antwoord op vragen over “yogi’s”
- 8825 Vervollediging van de “yogi-kennisgeving”
- 8944 Na het lezen van een boek over indische religies
- 8836 Handelingen der apostelen VII, 55-56

Verblindende lichten van de satan

- 2204 Begoocheling van de satan – Masker - Materie
- 3191 Het masker van de tegenstander
- 6639 Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?

Misvattingen in het ruimte-onderzoek

- 4748 Astrologie - Het lot uit de sterren
- 7601 Omgang met bewoners van andere hemellichamen?
"In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen."
- 8698 Opheldering over UFO's

Valse profeten

- 5162 Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten
- 6782 Echte en valse profeten
- 8487 Valse christussen en profeten

Wonderen van valse profeten

- 3580 Wonderen – Valse profeten
- 5861 Valse christussen en valse profeten

De verering van de moeder GODS

- 4752 De verering van de moeder GODS
- 4980 Dogma: Maria hemelvaart
- 5806 Verschijningen van Maria
- 7460 Het werken van satan als lichtengel

Heiligverklaring en dwaalleer over voorspraak uit het hiernamaals

- 783 Heiligverklaring
- 7045b Begoochelingen door de tegenstander - Verschijningen
- 8470 Opheldering over voorspraak

Gevaren door mediamieke ontvangst

- 6468 Gevaren van de mediamieke ontvangst
- 7673 Waarschuwing voor het omgaan met de wereld van gene zijde
- 7829 Het "werkzaam zijn van de Geest" en de activiteiten van de geestenwereld

Onwetendheid over het werkzaam zijn en de gaven van de Geest

- 2878 Het weten van het werkzaam zijn van de Geest in de mens
- 6013a Verschillende gaven van de Geest
- 6013b Het spreken in tongen – Waarschuwing voor een bedrieglijke geest
- 8835 Over het "spreken in tongen"

5175 Het werkzaam zijn van de satan – Innig gebed om bescherming

BD.8553

9 juli 1963

De plicht van de arbeiders in de wijngaard om op dwalingen te wijzen

Alles, wat de liefde als grondslag heeft, is Mij welgevallig. En als u in de liefde leeft, zal ook alles wat u doen wilt of achterwege laat volgens Mijn Wil zijn. U moet uzelf echter rekenschap geven welke motieven u bewegen bij uw handelen, wat het ook is. Wilt u een mens helpen of de gemeenschap van nut zijn? Wilt u helpen en uw naaste beschermen tegen schade en gebrek van allerlei aard? Wilt u licht schenken en opheldering verschaffen? In één woord: Wilt u geven - of wilt u nemen, vernielen, onrust scheppen, uw medemensen belasten? Wilt u tegen de dwaling ingaan en in plaats daarvan uw medemensen de waarheid brengen? Dat alles moet u bezien in het licht van de liefde, die ook u moet vervullen, wil dat wat u doet met Mijn Wil overeenstemmen.

IK wil u er echter ook op wijzen dat IK wil dat de dwaling wordt rechtgezet, dat IK van u verlang de waarheid te verspreiden en dat deze opdracht zeer dringend is. Want IK breng daarom de zuivere waarheid naar de aarde, opdat ze als licht straalt in de duisternis. En de geestelijke leer die van Mij uitgaat zal zichzelf nooit tegenspreken, anders zou IK Zelf niet de Bron zijn waaruit die geestelijke stroom is ontsprongen.

Dwaalleren kunnen niet uit Mij zijn voortgekomen, en dus moet u, die de zuivere waarheid van Mij ontvangt, daar tegen in gaan. Maar u moet er altijd op letten dat u het gebod van de liefde nakomt, dat u als brengers van het heil, hen tegemoet treedt die in de dwaling voortleven. Zodra u hun met Mijn woord uit den hogen hun leerstellingen kunt weerleggen, die zij denken van Mij ontvangen te hebben, kunnen zij met een goede wil inzien Wie door u tot hen spreekt. Want altijd zal IK gefundeerd tegen de dwaling ingaan, zodat ze als zodanig herkend wordt. En IK zal het kunnen doen door een "opnamevat", dat geschikt is de geestelijke stroom uit Mij op te nemen.

Weliswaar zal ieder het recht voor zich opeisen een opnamevat van GOD te zijn. Maar wie ernstig onderzoekt zal Mijn stem herkennen, en een juist oordeel zal hem niet moeilijk vallen. Want de dwaling wordt op een zodanige manier blootgelegd, zoals het alleen van de kant van hen die weten gebeuren kan. Maar dat ene is zeker, dat ieder geestelijk onderwijs dat van Mij uitgaat laat inzien, dat IK Zelf ook de Gever ervan ben, in zoverre dat het in vorm en inhoud van een volmaakte Gever blijk geeft, Die in alle duidelijkheid en heel begrijpelijk zulke

problemen oplost die met het verstand niet doorgrond kunnen worden. Gebrekkigheid en onwetendheid wijzen af. Want aan dit laatste herkent u mensen de inwerking van krachten die nog niet volmaakt zijn - in het licht staan - om nu in Mijn opdracht geestelijke leringen naar de aarde te kunnen sturen.

Maar als de mens in zijn aanmatiging een dergelijke tekortkoming niet inziet, dan zal ook het brengen van de zuivere waarheid door Mijn boden hem geen eigen klaarheid schenken. Want hem ontbreekt dan de innerlijke ootmoed, die hem het begrijpen van de eeuwige waarheid garandeert. En u zult daarom steeds weer daar op weerstand stuiten, waar Mijn tegenstander zich al gevestigd heeft door het toesturen van dwaling en de mensen niet bereid zijn om de dwaling op te geven, in de vaste overtuiging van Mijzelf deze mededelingen ontvangen te hebben. IK laat echter ieder mens zijn vrijheid van wil. IK zal hem alleen steeds weer aanraken en proberen hem oplettend te maken. Maar zijn wil alleen beslist.

Amen

Kloosterleven

BD.391

29 april 1938

Afzondering van de wereld – Klooster?

Werp al uw zorgen op de Heer. Zie, als u Mij maar volgt, zal IK al uw leed van u af weten te nemen. In de dagen van innerlijke opbouw zullen u steeds weer krachten toevloeien, die IK te allen tijde voor u bereid heb en daaraan zult u zien, hoe nabij de Vader u is, wanneer u Hem maar vraagt, omdat IK u alles wil geven, wat u zult wensen. Nu zie, Mijn dochter, het leed van de wereld is het gevolg van de zonde der wereld. Tracht GODS loon voor u te verkrijgen, dan bent u aan al het leed op aarde veel minder blootgesteld. U hebt dan alleen te dragen, wat u uit liefde voor uw naasten vrijwillig op u neemt, om dezen hun leed te lenigen en zo zegen IK dit leed dubbel. En wanneer u nu in het geloof leeft, binnen te gaan in GODS heerlijkheid, zonder de laatste rijpheid van de ziel voor u te hebben verworven - wanneer u dus een volmaaktheid van de ziel wel nastreeft, maar u aan al het leed op aarde zou willen onttrekken - dan zult u bezwaarlijk die staat kunnen binnengaan, die u tot op GOD gelijkende wezens verheft.

Wie deelneemt aan het verlossingswerk van CHRISTUS, wie het kruis draag, dat op hem ligt, wie zonder morren en klagen de goddelijke Heiland al zijn leed offert, bevindt zich daardoor onafgebroken in goddelijke genade en zijn scheiden

van deze wereld zal heerlijk zijn. Daarom gaf IK u niet de opdracht u terug te trekken uit de wereld, waar wel overal gevaar dreigt, u moet daarentegen dit kruis van de wereld gewillig op u nemen, bij zijn gevaren sterker worden, deze overwinnen en de naaste uw voorbeeld geven als overwinnaar van de wereld. U moet proberen de Goedheid van de Heer en Zijn Barmhartigheid voor u te verkrijgen, die u van de nodige kracht en genade voorziet, opdat u aan alle eisen van de wereld voldoet en daarbij toch in staat bent u uit uw boeien los te maken. Want zoals IK ieder Mijn genade verleen, waar ieder kind uit de bron van de genade van Mijn Liefde mateloos mag putten, is u daar ook de macht gegeven de wereld te weerstaan.

Zie, Mijn kind, er zijn zo verschillende krachten werkzaam in de natuur. Van al deze bedient de Heer Zich, om de mensen de mogelijkheid te geven geheel rijp te worden. Het doel van deze natuurkrachten is, in de mens het begrip goed en kwaad te wekken en te ontwikkelen. En zo zijn ook de gevaren van de wereld toegelaten voor het kiezen van een definitieve richting, hetzij voor het goede, hetzij voor het kwade. Dit losmaken van de ziel uit de ketenen der duisternis moet helemaal uit vrije wil worden nagestreefd en volvoerd. Maar daartoe moet het kwade ook invloed kunnen uitoefenen, want kent een ziel het kwade niet, dan zou zonder een worsteling ermee de toestand van volmaaktheid heel wat minder te waarderen zijn, dan één, die door voortdurend worstelen is bereikt. Weliswaar is er in elke levenssituatie voldoende mogelijkheid gegeven tegen het kwade te strijden, toch zal de macht der duisternis wel in het aardse gewoel overheersen. Ze zal proberen van alle kanten op het mensenkind af te komen en de verdienste van zo'n ziel zal verreweg een grotere zijn. De liefde van de mensen op aarde voor Mij, hun Schepper en Heiland, is wel een goede getuigenis van allen, die Mij willen dienen, maar zonder deze liefde zou dan een verblijven in afgeslotenheid toch alleen maar een vlucht zijn uit een voor de mensheid speciaal geschapen omgeving met het doel zich te vervolmaken, die zonder zegen zou blijven voor de mensen, omdat de toestenen en oorden van verzoeking niet overwonnen, maar ontweken werden. En de liefde voor de goddelijke Heiland te beoefenen, temidden van het gewoel van de wereld, is verrukkelijk. Vanuit deze liefde zich de aardse vreugden en begeerten te ontszeggen, leidt op aarde al tot een GOD welgevallig kind, dat door de Vader ook vol zorg wordt omgeven en liefdevol en vaderlijk om alle klippen van het leven wordt geleid. Denk er toch eens aan, u mensen op aarde, dat u zelf deze toestand van belichaming op aarde gekozen hebt; dat u van zins was al het moeilijke op aarde op u te nemen, om de graad van "kind van GOD" te bereiken, die u tot GOD gelijkende wezens moet vormen.

Wanneer u zich nu aan het lot, dat u is beschoren, onttrekt, dan is wel uw vrije wil, ook zeker met het goede voornemen Mij te dienen, niet te veroordelen, maar u berooft uzelf daardoor van de mogelijkheid, een trede van volmaaktheid op te

klimmen, daar u zich immers bewust van zo'n mogelijkheid heeft ontdaan. De mens rijpt en vormt zich, hoe gewilliger hij het leed van de wereld op zich neemt. Hij wordt daardoor tot kruisdrager en gaat vrijwillig de smalle weg, die niet begrensd is en gemakkelijk weer voor de brede weg van aardse vreugden en lusten kan worden verruild, in tegenstelling tot de smalle weg, die een overstappen op de brede straat tot een onmogelijkheid maakt. En zo is de eerstgenoemde weg wel bepaald verdienstelijker voor uw ziel, die naar bevrijding en licht verlangt.

Amen

BD.1027

29 juli 1939

Kloosterleven?

Zodra de overgang begint in het zieleleven van een vrouw, neemt ook het opnamevermogen voor al het geestelijke toe en kan alles, wat aards in zo'n tijd wordt meegemaakt, een weerslag hebben op de toestand van de ziel. Er zijn in een reeks jaren bepaalde natuurwetten, die het menselijke lichaam zo beïnvloeden, dat het niet zonder beschadiging in strijd hiermee kan handelen. Deze dwang is in zekere zin nodig, om het driftleven van de mens in stand te houden, dat wederom voor de voortplanting volstrekt noodzakelijk is. Zolang deze drift naar buiten toe zich laat gelden, zolang de mens ingespannen is, steeds alleen maar hiermee rekening te houden, zolang zwijgt ook de begeerte van de ziel naar geestelijk voeding.

En dit is des te begrijpelijker, hoe verder de mens zich van het verlangen naar lichamelijke vervulling van de natuurdrift verwijderd. Onwillekeurig houdt juist dit verlangen de mens als met kettingen aan de aarde vast. Hij is niet in staat zich geestelijk naar boven te verheffen en dientengevolge is de ontwikkeling van zijn ziel te betwijfelen. En daarom kan er nooit een zuivere, GOD welgevallige verhouding tot stand worden gebracht van de aarde naar de geestelijke wereld, indien het verlangen van het lichaam nog het vervullen van zijn natuurdrift betreft, want dit zijn twee werelden, die niet met elkaar overeenstemmen. Weliswaar heeft GOD Zelf deze natuurdrift in de mens gelegd, maar hem is ook de mogelijkheid gegeven deze te weerstaan uit eigen aandrang. Waar er zich echter ongeremd aan wordt overgegeven, is voor de ziel de weg naar boven versperd, terwijl elk weerstaan van deze begeerte de boeien van de ziel losmaakt. En daarom is het ook buitengewoon zegenrijk, wanneer de mens zijn begeerten bestrijdt in de tijd. Door GOD gewild is alleen het toegeven aan deze aandrift,

met het doel nieuw leven te verwekken en daarom zou ieder mens overigens moeten streven naar een uitermate reine levenswandel, daar hij daardoor de ziel onvermoede voordelen verschafft in geestelijk opzicht.

Als nu deze lichamelijke aandrif is overwonnen, hem met succes weerstand werd geboden en derhalve het voldoen aan de lichamelijk sexuele prikkel de ziel niet meer bant in een gekluisterde toestand, is haar de vlucht omhoog vrijgegeven en ze zal nu zonder enige remming met de geestelijke wereld in verbinding kunnen treden. Nu is de mens elke weerstand om te overwinnen in het leven toegevoegd. En het is heel wat verdienstelijker de wereld met alle weerstand te hebben weerstaan en getrotseerd, dan deze weerstand bewust te hebben omzeild. De Vader in de hemel kent elk verlangen en de graad van liefde voor Hem, daarom bedenkt Hij ook Zijn kinderen met beproevingen, om hun wil, weerstand te bieden, te toetsen en hieraan zou u moeten voldoen.

Onderbreking (zie BD.1028)

BD.1028

29 juli 1939

Kloosterleven?

Er is een grens gesteld, door de natuur bepaald, waarin het weerstandsvermogen zwakker dreigt te worden. En nu moet de ziel als het ware hulp verwachten, als ze alleen te zwak is stand te houden. De inhoud van het leven van de vrouw heeft meestal daar betrekking op, zorgend en verzorgend bezig te zijn, en de kracht daartoe komt haar in dezelfde verhouding toe, zoals zij de liefde daarbij laat spreken. En dus past op aarde bij de vrouw juist een werkring, die volop gelegenheid biedt om de ziel rijp te laten worden. En er is geen enge begrenzing van haar plichten nodig, om op aarde te leven in teruggetrokkenheid naar welgevallen van GOD de Heer. Wie in dienst van de naastenliefde in vergrote mate werkzaam wil zijn, is ook in het vrije leven genoeg gelegenheid geboden. En daarom is het niet bijzonder succesvol voor de ziel, als de mens een werkerrein wordt opgelegd, dat nu wel gewetensvol wordt nagekomen, echter onder een soort zelfdwang - onder voorwaarden, waarin een weigeren of niet nakomen van de plichtsvervulling is uitgesloten - en dus het in praktijk brengen van liefdewerken niet steeds strookt met de vrije wil van de mens. Zonder twijfel kan de wil van diegene, die zichzelf in zo'n toestand van dwang brengt, goed en naar zijn voornemen zijn, het leven helemaal aan de Heer en Heiland te wijden, maar denkt hij er niet aan, hoe omvangrijk ieder zijn aardse leven kan gebruiken

en benutten, temidden van het gewoel der wereld, en hoe hem gelegenheden te over worden geboden om werkzaam te zijn in naastenliefde.

Amen

De instelling van andere religies tegenover JEZUS CHRISTUS

BD.8824

1 en 2 juli 1964

De instelling van andere religies tegenover JEZUS CHRISTUS

Steeds zult u zich afvragen, waarom IK niet diegenen het weten overbreng over JEZUS en Zijn verlossingswerk, die serieus aan hun vervolmaking werken, maar bij andere geestesrichtingen horen. Dat dezen het geloof aan Zijn missie niet aannemen en toch niet een streven van hen naar volmaaktheid nog in dit leven valt te ontkennen. Ze erkennen een Wezen boven zich als hoogst Wijs, Liefdevol en Machtig en proberen nu zich Diens gunst te verwerven door zelfverloochening, door ascese en diensten van liefde aan hun medemensen. Ze zijn ook bereid, het moeilijkste leven op aarde op zich te nemen terwille van hun volmaaktheid, maar ze zonderen zich meestal af van de mensen. Ook zijn deze mensen op de hoogte van JEZUS, ofschoon tevoren alleen van de Mens JEZUS, Die Zijn leven aan het kruis moest laten, en het is dus geen onwetendheid. Het zou hun plicht moeten zijn, zich grondig met Hem bezig te houden, in het bijzonder wanneer ze als leraar willen optreden tegenover de medemens, wanneer ze vanwege hun weten een belangrijker positie innemen. Want hen is ook het gebeuren bekend, waaraan de Mens JEZUS, zuiver menselijk gezien, was blootgesteld.

Zodra nu een lichtwezen op aarde is belichaamd, dat zonder oerzonde, alleen met het doel van een missie, naar de aarde is afgedaald, dan zal dit lichtwezen ook van Hem op de hoogte zijn. En de mensen, voor wie de zelfverlossing van groot belang is, zouden zich ook met dit probleem bezig moeten houden, waartoe IK hen steeds behulpzaam zou zijn, omdat ze Mij erkennen, omdat ze dus al elke weerstand tegen Mij hebben opgegeven. Verlossing van hun oerschuld kan hen pas door JEZUS CHRISTUS ten deel vallen, maar voor ieder, die ernstig naar Mij verlangt, zal het niet moeilijk zijn tot dit inzicht te komen, want het gaat Mij toch alleen daarom, de mensen de zuiverste waarheid te laten toekomen.

IK spreek dus over diegenen, die als wijs gelden en aan wie de mensen een voorbeeld zullen nemen, die zichzelf in een toestand kunnen verplaatsen

helderziend te zijn en de gave hebben zichzelf buiten hun lichaam op te houden, maar die nu ook de missie van de Mens JEZUS zouden kunnen inzien, als ze daartoe de wil zouden hebben. Want de waarheid zal IK hen altijd laten inzien. Maar voor deze waarheid sluiten ze zich af, ondanks hun verlangen zichzelf tot de grootste volmaaktheid te brengen. Daarom zal ook daar het christendom weinig instemming vinden en bijgevolg ook Mijn Menswording in JEZUS niet worden erkend. Doch overal zijn ook lichtwezens belichaamd, in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. En Mijn Geest kan hen zeggen welke betekenis het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS heeft. Want ze brengen het evangelie onder de mensen en maken hen opmerkzaam op de kracht van de liefde, de ware navolging van JEZUS, Die door liefde en leed moest gaan, voor Hij het verlossingswerk volbracht. En naar hun liefde worden de mensen ook beoordeeld. En gemakkelijk zullen de mensen, die in liefde leven, tot het inzicht komen van de waarheid en ze zullen Mij in JEZUS erkennen in het rijk hierna, wanneer ze het aardse (tranen)dal hebben verlaten en ze Mij nu om verlossing van de oerschuld vragen.

Amen

BD.8800

6 april 1964

Antwoord op vragen over “yogi’s”

Nooit zult u Mij tevergeefs vragen, wanneer u in geestelijke nood naar Mij komt. En in geestelijke nood bent u, wanneer vragen u bezighouden, die u voor uzelf niet zult kunnen beantwoorden en wanneer van u, die als Mijn boden op aarde werkzaam bent, antwoorden worden verlangd. Maar er is geen vraag, die IK u niet zou kunnen beantwoorden, want er is geen ander Wezen dan IK, Dat van alles op de hoogte is en u daarom dus ook dienovereenkomstig kan onderrichten. Er is echter ook een zekere graad van rijpheid nodig, datgene te begrijpen wat IK u wil uitleggen, want daartoe zult u ook al een beetje geestelijk weten moeten bezitten. U zult kennis moeten hebben van de aanleiding voor en het doel van uw bestaan als mens op deze aarde. Dus moeten de eerste inzichten u al zijn toegekomen, dan zult u ook wat hierna komt begrijpen.

U weet, dat te allen tijde er ook lichtwezens over de aarde gaan, niet gevallen wezens, die steeds een missie hebben te vervullen: hun medemensen in kennis te stellen van een GOD en Schepper en hen Diens Wil te verkondigen. Want overal op aarde is het hetzelfde, dat de mensen wel een mening hebben op geestelijk gebied, maar dat ze zelden het pad der waarheid bewandelen en altijd menselijke

beschikkingen zullen opvolgen vanuit een zekere vrees, die ze voor de hen figuurlijk beschreven macht hebben. Er wordt hen zelden zuivere waarheid geleerd, want de dwaling heeft overal op aarde de overhand. En daarom zullen er ook overal onder de mensen geestelijk grote figuren opstaan. Mensen, die van Mij uit de taak hebben, hun medemensen het geloof aan een GOD over te dragen en hen ook Mijn Wil te verkondigen, zodat iedere mens de levenswandel kan leiden, die hem helpt bij het rijp worden van zijn ziel. En hoe primitiever de mensen zijn, des te krachtiger de lichtwezens die zich midden onder hen belichamen.

Deze wezens gaan echter de gang als mens over de aarde en ze moeten ook eerst na innerlijke strijd tot inzicht komen. Ze moeten een leven in liefde leiden, want alleen de liefde is de kracht, die ze nodig hebben om voor hun medemensen de juiste leiders te zijn. Het gaat erom of mensen hun bovennatuurlijke kracht, die ze ontplooiën om op ongewone wijze te werken, uit Mij ontvangen of van Mijn tegenstander. De liefde garandeert hen de toevoer van kracht uit Mij, want zodra ze vaststaan in de liefde, hebben ze ook een innige band met Mij en ze zullen nu ook alles kunnen volbrengen, wat ze willen. Ze kunnen zich echter ook krachten van beneden eigen maken; ze worden precies zo bijgestaan door Mijn tegenstander, die hen van kracht voorziet, wanneer ze geen geesten van zuivere liefde zijn, dus van Mij uitgegaan om hun missie te vervullen op aarde.

Maar is nu de liefde in hen, dan hebben ze ook een verlichte Geest. Ze zien de noodtoestand van hun medemensen in en zijn ook op de hoogte van elke samenhang van de mens en van de gehele schepping met Mij, de GOD en Schepper van eeuwigheid. Ze kunnen zich dan Diens kracht eigen maken en IK zal die hen niet onthouden, omdat IK het serieuze streven van deze mensen naar volmaaktheid zie en omdat ze zelf niet meer onder de druk van de oerzonde staan, dus ook van Mij uit geen beperking van kracht hebben te vrezen. Zij zelf hebben dus – als reeds tot licht gekomen wezens – de verlossing door JEZUS niet nodig. Maar al hun medemensen hebben die nodig en hen moeten ze ook in kennis stelen van Diegene, in Wie IK Zelf Mens ben geworden om voor de oerschuld van alle wezens boete te doen. Deze kennis ontbreekt hen niet, maar zij zelf spreiden, als vertegenwoordigers van andere religies, een sluier over één van de voornaamste problemen. Ze geven hun medemensen geen uitleg, omdat ze deze uitzonderingspositie van JEZUS niet willen erkennen. Ze beschouwen Hem als één van hen zelf, maar niet als Diegene, Die voor de eeuwige Godheid Zelf de uiterlijke omhulling is geweest en Die als Heer en GOD voor alle mensen zichtbaar is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Het is nauwelijks te begrijpen, dat mensen, die in innige verbinding staan met hun GOD en Schepper, zich voor dit probleem afsluiten. Dat ze op aarde en ook dan vanuit het geestelijke rijk ontelbare mensen onderrichten en zich steeds als

hoge en hoogste wezens presenteren en toch niet die Ene op de voorgrond plaatsen, Die werkelijk en waarachtig GOD is: "JEZUS". Deze lichtwezens zijn weliswaar ook eens door de diepte gegaan, ze hebben Mij herkend en erkend en de wilsproef doorstaan, maar ze hebben toch niet de hoogste graad van het kindschap GODS bereikt. Dit vraagt een volledig binnengaan in Mijn Wil en een zich volledig plaatsen onder JEZUS, Die GOD is en blijft tot in alle eeuwigheid, laten ze achterwege. Ze zijn op aarde wel tot de hoogste rijpheid gekomen, ze hebben een beroep gedaan op Mijn kracht. Maar hoewel ze nu op aarde eens een beroep doen op Mijn kracht en met Mijn kracht hebben gewerkt en wonderen kunnen volbrengen, is voor hen het kruisoffer van JEZUS niet doorslaggevend geweest en ze hebben daarom ook JEZUS aan hun medemensen steeds alleen maar voorgesteld als een hoogst volmaakt mens, als een meester, net als vele van de hunnen, maar niet als de Ene, in Wie IK Zelf in algehele volheid ben geweest en heb gewerkt, in Wie IK Zelf de zondenschuld teniet deed door de dood aan het kruis. Maar wie van de hoge leiders op aarde de Verlosser JEZUS CHRISTUS herkende en erkende, heeft ook geprobeerd zijn medemensen tot het geloof daarin te brengen.

En zo zullen ook veel van deze mensen, die een geheel andere religie bezitten, in het hiernamaals eerst de weg naar JEZUS vinden en dan pas van de oerzonde vrij worden, want deze schuld kan door geen medemens in zijn plaats worden goedge maakt. De oerschuld kan alleen door JEZUS CHRISTUS - door GOD Zelf - teniet worden gedaan en daarom moet Hij ook worden erkend als goddelijke Verlosser en niemand zal ooit de gelukzaligheid bereiken, die niet tevoren van zijn oerschuld is bevrijd, wat slechts die Ene kan: JEZUS CHRISTUS, Die de omhulling van de eeuwige Godheid Zelf is geweest.

Er zijn wel mensen, die leven in overeenstemming met heiligheid, die op aarde de hoogste volkomenheid proberen te bereiken. En toch is er een onderscheid tussen hen en JEZUS, want Deze kende sinds eeuwigheid Zijn missie. Hij was ook op de hoogte van de smartelijke dood, die Hij moest ondergaan. Maar Hij was ook op de hoogte van de oerzonde, die alle mensen belastte. Om deze oerzonde te delgen, daalde Zijn Ziel af naar de aarde en legde de weg af als mens. En Hij maande alle mensen aan tot navolging, Hij sloeg de brug over de diepe kloof, die alle andere mensen nu konden betreden, terwijl er tevoren geen mogelijkheid bestond, uit het rijk der duisternis in het rijk van het licht te komen. De lichtwezens, die tevoren als profeten naar de aarde werden gezonden, kondigden Hem aan, de Messias, Die de mensen het heil zou brengen. En pas de ware navolging leverde de mens weer de volmaaktheid op: het bereiken van de oertoestand. Door de profeten tevoren en door JEZUS Zelf werd aan de mensen de Wil GODS bekend gemaakt, waarvan ze niet meer op de hoogte waren als gevolg van de oerzonde waardoor ze waren belast. De mensen nu, die door de oerzonde waren belast, zijn ook nooit in staat geweest op aarde een hoge graad

van rijpheid te bereiken, want hun wil was volkomen verzwakt. Maar die nu op ongewone manier op aarde werkzaam waren om de hoogste geestelijke vermogens te ontwikkelen en die voor hun medemensen al volmaakte mensen waren, zouden deze hoogte nooit hebben kunnen bereiken, wanneer ook zij onder invloed van de oerzonde zouden hebben gestaan.

Maar zij waren uit de hoogte afgedaald om de mensen te helpen. Zij waren geen gevallen oergeesten, maar Mij trouw gebleven. Maar ze kunnen te allen tijde eveneens over de aarde gaan om zich in vrije wil tot “goden” te vormen, welke IK Me niet kon scheppen. Integendeel, de vrije wil van de mens moest dit zelf tot stand brengen. En weer moet IK het beklemtonen, dat alleen een leven in liefde nodig was, dat die wezens als mens alle goddelijke vermogens in zich konden ontwikkelen en dat ook ieder mens dit kan volbrengen, wanneer hij serieus naar de hoogste volmaaktheid streeft, wat ook Mijn Woorden bewijzen: “U moet volmaakt worden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.” Dus kan deze hoge graad van rijpheid ook worden bereikt door mensen, die van hun oerschuld werden verlost door JEZUS CHRISTUS.

Maar is een mens een belichaamd lichtwezen, dat niet met deze oerschuld is belast, dan kan hem deze vergoddelijking pas werkelijk op aarde gelukken en hij zal ook in zijn hoge zielerijpheid het werk van JEZUS en Zijn bijzondere missie inzien. Doch hij zal steeds alleen proberen de mensen aan te sporen, eveneens de hoogste volmaaktheid na te streven. Maar van de last van de oerzonde zal ook zo’n hoge geest de mensen niet kunnen bevrijden, omdat dit alleen het verlossingswerk van JEZUS heeft volbracht.

Een “vervangende” boete kan hij alleen doen voor die zonden, die de mens als zodanig heeft begaan, wanneer zijn liefde buitengewoon sterk is en hij de medemens wil helpen. Maar voor de oerzonde heeft alleen één Mens deze genoegdoening volbracht: JEZUS, de Eniggeboren Zoon GODS, in Wie GOD Zelf Mens werd, omdat de Liefde deze schuld teniet deed en IK Zelf de Liefde ben. Ook de hoogste lichtwezens erkennen in het geestelijke rijk Mij in JEZUS, Die ook voor deze wezens tot een zichtbare GOD werd in JEZUS.

En deze Menswording van Mij in JEZUS is het verschil tussen Hem en hoge rijp geworden geesten. En deze Menswording moet worden erkend door ieder wezen, dat eens begeert Mij te zien, daar anders ook de hoogste lichtwezens Mij nooit zouden kunnen aanschouwen van aangezicht tot Aangezicht en daarin de hoogste gelukzaligheid bestaat.

Dus kan met recht worden gezegd: Zonder JEZUS CHRISTUS kan geen mens zalig worden. En het uiteindelijke doel zal steeds blijven, een totale samensmelting met Mij. Doch ieder wezen blijft zich bewust van zichzelf. Maar

JEZUS is geheel in Mij opgenomen. Hij en IK is Eén, wat u echter pas volledig zult begrijpen, wanneer u zelf het lichtrijk bent binnengegaan.

Amen

BD.8825

4 juli 1964

Vervollediging van de “yogi-kennisgeving”

Wat u onbegrijpelijk schijnt, is, dat een lichtwezen, dat zich op de aarde belichaamt, zijn missie, ten behoeve waarvan het op aarde verblijft, ook níet kan vervullen. Ieder wezen heeft zijn vrije wil, die IK geenszins onder druk zet. En zo kan ook dit lichtwezen zich bezighouden met de leerstellingen van zijn religie en kunnen deze in grote tegenspraak zijn met de waarheid, die het wel eens wordt aangeboden door eigen verlichting, maar het wordt geenszins gedwongen, zich die inzichten eigen te maken. Het lichtwezen is als mens naar de aarde gekomen en het moet ook als mens worstelen met de bestaande dwaalleren, die het wel als zodanig kán inzien, maar toch moet het de vrije wil worden gelaten, wanneer het deze niet wil inzien. Want juist omdat deze mensen een ver gevorderd weten hebben, dat ze ook de scheppingsgeheimen kennen, maar dat ze denken hun weten zelf te hebben verworven, geeft hen naar hun overtuiging het recht, een erkenning, waaraan niet mag worden getwijfeld, te eisen van diegenen, die door hen willen worden onderwezen.

Daar ze nu een totaal andere geestesrichting verdedigen, die het geloof in JEZUS CHRISTUS afwijst, is het ook voor die lichtwezens niet zeldzaam, dat ze juist op dit ene punt falen; dat ze weliswaar hun leerlingen in alles kunnen inwijden waar ze zelf mee instemmen, maar dat ze niet de taak vervullen het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS te verkondigen. Tot op enkelen na, die zich geheel vrij maakten van hun geestesrichting en nu de genade hebben, door innerlijk beleven van de Godheid van JEZUS overtuigd te zijn. De gang over de aarde van die eerstgenoemde lichtwezens heeft hen niet de laatste voleinding opgeleverd, echter terug zinken kan een lichtwezen niet meer. Maar het kan zich steeds weer aanbieden, de weg over de aarde nogmaals te gaan. De op de aarde belichaamde lichtwezens zijn bovendien zonder herinnering aan vroeger. Ze geloven dus de eerste keer op aarde te zijn, of ze nemen een meermalige verwekking aan als gevolg van hun religie, die dan ook wel haar gegrondheid kan hebben, doch ze wijzen met standvastigheid de verlossingsgedachten af. Ze geloven in een zelfverlossing door eigen wil en uit eigen kracht. En deze instelling maakt hen onbekwaam, zich voor JEZUS CHRISTUS en Mijn Menswording in Hem in te

zetten. Maar hun wil is vrij en zodoende ook de leerstof, die dezen weer doorgeven, en - daar dit de mensen onderricht zelf te streven en evenzo tot zelfverloochening - tot een strijden tegen zichzelf, wat zegenrijk kan zijn, maar het voornaamste probleem onaangeroerd laat: de verlossing door JEZUS CHRISTUS.

Maar er bestaat een gevaar, dat mensen, die op de hoogte zijn van JEZUS CHRISTUS, zich hún opvattingen eigen maken, dat ze dus hun eigen inzichten opofferen ten gunste van de wijzen uit andere landen, dat ze iets bezaten en weggaven, dat ze zich ook laten onderrichten door leiders uit het hiernamaals, die in deze onwetendheid (van het verlossingswerk) hier naar de aarde zijn gekomen. Want ook daar boven blijft hun wil vrij, zolang ze zich innerlijk verweren tegen de gedachte, dat JEZUS een belangrijke positie had, dat Hij Mij Zelf in Zich sloot. Maar dit is slechts hoogst zelden het geval, daar de lichtwezens ook spoedig tot het juiste inzicht komen.

Maar wie zich nu als “opgeklommen meester” manifesteert, gebruikt deze naam alleen om u op dwaalwegen te leiden. Want van Mij uit wordt u alleen onderricht door de Geest, Die u de zuiverste waarheid overbrengt. De leerkrachten, die u in Mijn opdracht onderwijzen, hebben van Mij uit niet de opdracht, u hun naam bekend te maken, maar die anderen geven hun kennis alleen in willoze toestand aan de mensen door, in een toestand als medium, die er geen garantie voor is, dat u door goede krachten wordt beïnvloed. Steeds weer wordt u er opmerkzaam op gemaakt, dat alleen de Geest uit Mij u juist onderricht en dat Deze u niet de verkeerde weg zal laten inslaan. En het teken daarvoor is het verlossingswerk van JEZUS en Mijn Menswording in Hem. En dat alleen garandeert u de waarheid.

Daarom waarschuw IK u ervoor, u de kennis van diegenen eigen te maken, die wel de hoogste verstandelijke kennis hebben en u over scheppingsgeheimen opheldering kunnen geven, wanneer ze niets weten over JEZUS en Zijn verlossingswerk. Dan gaat u, die het weten bezat en nu terwille van hen er afstand van doet, weer achteruit. Ze zijn met hun religie te zeer verbonden, maar hun wil is vrij en dwang gebruik IK bij hen ook niet, ofschoon ze met het doel van een missie naar de aarde zijn afgedaald: de waarheid te verbreiden, maar die ze bij het heengaan van deze aarde meestal zeer spoedig te weten komen en dan ook van boven zuivere waarheid kunnen uitdelen.

Amen

BD.8944

26 februari 1965

Na het lezen van een boek over indische religies

U hebt een belangrijke taak op u genomen, de zuivere, u van boven toegestuurde waarheid te verbreiden. En deze taak is daarom bijzonder voornaam, omdat daar van allerwegen tegenin wordt gegaan van de kant van Mijn tegenstander. En het zal u begrijpelijk zijn, dat hij het overwicht heeft, omdat de mensen door hun wezen aan hem zijn vervallen, omdat ze alles aannemen, wat hen wordt aangeboden, maar niet in staat zijn te onderscheiden, waar de herkomst ervan is te zoeken. En toch zou het gemakkelijk vast te stellen zijn, want wanneer het de waarheid is, moet onvoorwaardelijk van het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS melding worden gemaakt. Dit werk van erbarming moet als summum van de zuivere waarheid naar voren worden gebracht. En dan ziet u gemakkelijk in, wat met de waarheid overeen komt. Want IK heb het duidelijk benadrukt, dat iedere geest, die belijdt, dat JEZUS CHRISTUS vlees heeft aangenomen om de wereld te verlossen, u ook niet verkeerd zal onderrichten, omdat het nu eenmaal dáárom gaat, dat JEZUS CHRISTUS de Verlosser is van zonde en dood.

U mensen bent met de zonde van de oerschuld belast en u zult daar alleen maar vrij van kunnen worden, wanneer u ze onder het kruis draagt. En u zult dit moeten geloven. Er kan niet voor honderd procent een bewijs daarvoor worden geleverd, omdat u in vrije wil de weg naar het kruis zult moeten gaan. Slechts dat alleen levert u een leven in gelukzaligheid op, wanneer u het aardse lichaam zult moeten verlaten en binnen gaat in het rijk hierna, in uw ware vaderland, dat u nu ook het lot biedt, dat u op aarde hebt nagestreefd. U mensen zult moeten geloven, dat u die gevallen oergeesten bent, dat de gang over de aarde beperkt is, die alleen een beproeven van de wil van u vraagt, om dan weer de eigenlijke hoedanigheid aan te nemen, om dan weer als gelukzalige geesten in Mijn rijk te kunnen scheppen en werken, wanneer u niet faalt in de laatste wilsproef en dan weer de gang door alle scheppingswerken zult moeten gaan.

En dit is de zuivere waarheid, waarvoor u zich zult moeten inzetten, want de dwaling neemt in omvang toe, omdat de mensen in de laatste tijd leven en het Mijn tegenstander lukt hen te misleiden en hij zo handig deze kunst verstaat, dat hij vele lichtgelovige aanhangers vindt, die echter slachtoffer worden van mediums van hypnose, van zelfmisleiding door suggestie, die alle weer het doel dienen, afwijzend te staan tegenover de goddelijke Verlosser of Hem als “alleen maar mens” voor te stellen, die wel de hoogste doeleinden nastreefde, maar niet de belichaamde Godheid Zelf was. Maar wie het ernstige verlangen heeft, de waarheid te weten te komen en zich door een leven in liefde zo vormt, dat Mijn Geest Zich in hem kan uitgieten, wordt ook het weten over JEZUS CHRISTUS en Zijn verlossingswerk ontsloten. En valt hem dit niet ten deel in het aardse

leven, dan is de graad van zijn liefde doorslaggevend, om hem bij het binnengaan in het rijk hierna dit weten bliksemsnel te doen toekomen en ook hij zal de genaden van het verlossingswerk nu ten volle benutten. Hij zal in de Armen van de goddelijke Verlosser snellen en daar ook verlossing vinden van alle schuld. En zo is alleen maar een leven in liefde nodig, om dit weten in ontvangst te nemen, dat echter steeds hetzelfde zal zijn, omdat alleen dát waarheid kan zijn, wat IK Zelf doe toekomen aan de mensen, die zich als een (opname-)vat van de Geest gereed maken.

Dat er steeds weer lichtwezens zich aanbieden naar de aarde te gaan om de mensen het juiste weten te doen toekomen, is niet te ontkennen. Maar dezen hebben een moeilijke houding van vooropgezette meningen tegenover zich, omdat ze tot andere geloofsrichtingen behoren. En al doen de mensen nog zo hun best zich te vervolmaken, ze kunnen dat alleen bereiken door een leven in liefde. Maar dan zijn ze ook ontsloten voor juiste onderrichtingen, die handelen over de goddelijke Verlosser.

Maar waar zich hele volkeren afsluiten voor de waarheid, waar slechts enkelen bereid zijn deze aan te nemen, daar kan Mijn Liefde geen dwang uitoefenen. En ik neem genoegen met een goede levenswandel, die dan ook zijn vruchten zal dragen, maar IK wijk ook niet van de waarheid af, in zoverre dat IK andere wetten laat gelden dan tegenover alle mensen, hoewel IK ook anderzijds toesta, dat mensen met een hoge graad van rijpheid zich buiten hun menselijke vermogens kunnen begeven. Maar dan is ook in hen het besef van JEZUS CHRISTUS als de goddelijke Verlosser, tot Wie allen moeten gaan om hun oerschuld kwijt te raken. Want alleen dit weten levert u een gelukkig leven op in het geestelijke rijk, dat u echter na uw lichamelijk leven hebt te verwachten, want uw bestaan op aarde is begrensd. Het geestelijke rijk is uw ware vaderland, waar u weer zult vertoeven, wanneer u verlossing heb gevonden door JEZUS CHRISTUS, in dezelfde toestand zoals het was in het allereerste begin.

Amen

BD.8836

4 augustus 1964

Handelingen der apostelen VII, 55-56

Waarom houdt u zich niet aan Mijn eenvoudige uitleg, dat IK voor u mensen niet zichtbaar ben in Mijn Wezen, Dat u zou verteren als IK u wilde toestralen in de totale volheid van de Kracht van Mijn Liefde? Waarom stelt u zich niet tevreden

met de uitleg, dat IK Me in JEZUS een vorm heb geschapen, om voor u zichtbaar te kunnen zijn? Maar u zult een vergeefse strijd voeren tegen diegenen, die Mij en JEZUS gescheiden willen voorstellen, die zich op mededelingen beroepen, die ze niet begrijpen, omdat hun Geest nog niet is gewekt. “Niemand kan GOD zien zonder te vergaan”. In JEZUS ben IK voor hem zichtbaar. Waar men zogenaamd Mij en JEZUS gezien meent te hebben, daar is ook de dwaling duidelijk, omdat dat nooit ofte nimmer mogelijk is. Ook de apostelen konden dit mysterie niet begrijpen, op enkele na. En dus leidde dit tot berichten, die niet overeenstemden met de waarheid, die steeds dan zijn aan te vechten, wanneer er van een godheid naast JEZUS wordt gesproken. Stephanus zag weliswaar de hemel geopend en hij zag ook JEZUS in stralende helderheid, hij zag Hem als GOD, maar de mensen rondom hem verbonden zijn visioen met zuiver menselijke begrippen. En het is deze zin “waar Hij zit aan de rechter Hand GODS”, die van menselijke zijde is toegevoegd, omdat dit niet kan bestaan. Want JEZUS en GOD is Eén.

IK ben een onmetelijk helder Vuur, Dat Zich niet aan u zichtbaar kan maken, Dat u in uw onvolmaaktheid niet zou kunnen zien en Dat u ook in de staat van volmaaktheid zo mateloos zou treffen, dat u zou willen vergaan. Wie dus zegt, hij zou “Mij en JEZUS aan Mijn rechter Zijde” willen zien, is nog gebonden aan de Schrift, die hij zelf niet in staat is te begrijpen, die in beelden tot hem spreekt, maar nooit de woorden van de Schrift zo weergeeft, zoals Stephanus ze heeft uitgeroepen, toen hij in staat was geestelijk te zien. En net zo is het gesteld met de grondleerstellingen van de kerk, die luiden “dat JEZUS aan de rechter Hand van GOD zit”. Ze zijn ontstaan vanuit een onjuiste voorstelling. Dat was de reden van de afval van GOD, dat de wezens niet in staat waren Hem te zien, dat Hij Zich niet als Wezen aan hen openbaarde en Hij Zich dus daarom een Vorm schiep, in Welke Hij Zich uitstraalde, IK dus Eén werd met de Vorm JEZUS.

Net zo is het met de leer der mormonen gesteld, die eveneens de Menswording van GOD in JEZUS niet kunnen begrijpen en daarom de leer van de drie goden verdedigen. En dezen wil IK één ding zeggen: U gelooft u niet los te kunnen maken van deze leer, maar u zult moeten weten, dat u ze niet meer zo onderwezen wordt, zoals ze eens van Mij is uitgegaan. Want ook u had Mijn Woord in alle waarheid, maar wat hebt u ervan gemaakt? Wat van Mij is uitgegaan, is zuiverste waarheid, maar u niet meer bekend. En u hebt er een dwaalleer van gemaakt, die in veel opzichten afwijkt van de waarheid en u probeert nu deze dwaalleren over te dragen op diegenen, die IK Zelf onderricht. Maar steeds weer kies IK Me een geschikt vat uit, in hetwelk IK Mijn Geest kan uitgieten. En dit kan helder licht in de duisternis van de geest brengen. Het kan u opheldering verschaffen over die problemen, die u als strijdvragen bezig houden. En er zal voor u een zegen uit voortvloeien, want alleen de waarheid brengt u naar het doel en onophoudelijk probeer IK deze naar de aarde te leiden, opdat u niet kunt zeggen, dat hij, voor wie de waarheid van groot belang is, niet door Mij

is aangesproken. U zult ze alleen innig moeten begeren, daar ze u anders niet kan worden toegestuurd, daar dit Mijn voorwaarde is, waarvan IK niet kan afwijken. Dan zal u zeker de waarheid worden toegeleid en u zult ook zeker uw doel bereiken, u zult eeuwig gelukkig worden.

Amen

Verblindende lichten van de satan

BD.2204

6 januari 1942

Begoocheling van de satan – Masker - Materie

Het is een begoocheling van de satan, wanneer de mensen iets als een reddingsactie wordt voorgesteld, wat in werkelijkheid een werk van grootste liefdeloosheid is, wanneer de mensen voor juist houden wat het bitterste onrecht is, wanneer de meest edele motieven worden voorgespiegeld, waaraan egoïstische gedachten ten grondslag liggen. De satan zal zich bedienen van woorden van liefde om de mensen te verblinden en hij zal groot succes hebben, omdat de mensen door hun liefdeloosheid niet meer bij machte zijn het valse spel te onderkennen van diegene, die hen in het verderf wil storten. En steeds zal hij zich van zulke middelen bedienen, die schijnbaar goed en edel zijn. Nooit zal hij onder zijn ware vlag strijden. Integendeel, hij zal zijn ware gezicht onder het masker van het goede verbergen. En daarom gaat het erom bijzonder waakzaam te zijn, dat de mensen, wier wil het is steeds het juiste te doen, niet aan deze vermomming ten offer vallen. Nooit moet de mens alleen maar naar de uiterlijke schijn oordelen. Woord en daad moeten overeenstemmen en daar, waar de liefde werkelijk te herkennen is, hoeft het werkzaam zijn van de tegenstander van GOD niet gevreesd te worden. Maar de satan zal nooit een goed werk realiseren, want zijn doel is al het goede en edele te bestrijden. En daarom probeert hij de mensen aan te zetten elkaar schade toe te brengen.

Maar nooit zal GOD werkeloos toezien, waar zijn tegenstander het denken van de mensen verblindt, om de zielen van de zuivere waarheid af te houden. En waar de tegenstander van GOD dus actief is, dwaling te verbreiden onder de dekmantel van liefde en menslievendheid, daar geeft GOD eveneens uitsluitel over het ware wezen van hem, die nu de mensheid beheerst. GOD laat hem, die deze productief gebruikt, weliswaar nog een tijd de volledige macht, evenwel is de tijd voor zijn verderf brengend werkzaam zijn op aarde beperkt. Want het ware gezicht van de satan moet worden onthuld en zijn doen en laten onmaskerd.

Wiens wil op GOD is gericht, zal de begoocheling van de satan inzien en zich vol afschuw van hem afkeren. Doch velen zullen zich laten misleiden en het zal hen moeilijk vallen, de intriges van kwade machten te doorzien.

Maar als waarschuwing zij het allen gezegd, dat uit elke belofte van aards voordeel het werkzaam zijn van slechte krachten valt op te maken, dat er dus nooit goede krachten aan het werk zijn, wanneer zaken worden nagestreeft, die tot vooruitgang van het aardse leven moeten dienen, want dan zou er materie worden nagestreefd, die in het aardse leven echter moet worden overwonnen. Maar de tegenstander van GOD zal dit als eerste beogen: de mensen aan de materie te ketenen, ze aan te sporen deze te begeren, om hen daardoor weer in zijn macht te krijgen. En daaraan is het werkzaam zijn van de satan te herkennen, dat hij tracht te vermeerderen, wat de mens gewillig moet prijsgeven.

Amen

BD.3191

15 en 16 juli 1944

Het masker van de tegenstander

De mensen laten zich verblinden door het masker van de tegenstander en ze onderkennen zijn intriges niet. En daarom wint hij overal terrein, want van GOD uit wordt hem geen paal en perk gesteld, zolang de mens zelf hem de macht over zijn wil toestaat. Maar deze macht gebruikt hij op elke manier, doordat hij naar steeds grotere begoochelingen grijpt om de mensen op dwaalwegen te leiden. Dezen zouden wel in staat zijn hem te doorzien, wanneer ze zouden streven naar recht en rechtvaardigheid. Maar een dergelijk streven ligt ver buiten hen en ieder heeft alleen zichzelf en zijn voordeel voor ogen en hij vraagt er niet naar, in hoeverre de naaste hetzelfde recht heeft. Het is de eigenliefde, waardoor de mens zich aan de tegenstander uitlevert en die hem tevens blind maakt en onbekwaam diens werkzaam zijn in te zien. Maar als de mens zichzelf niet verweert, zal hij een prooi worden van deze macht en verliest hij elke helderheid van denken. Want dat is het doel van de tegenstander van GOD, om het denken in de war te brengen, zodat de mensen steeds meer van GOD afvallen en zich uit eigen kracht niet meer aan zijn betovering kunnen onttrekken, dat hij woedt en ongeremd in het verderf trekt en daarbij weinig weerstand ondervindt, want de menselijke wil alleen is bepalend, maar deze is te zwak.

De tegenstander vertegenwoordigt de wereld en is bijgevolg de vriend van hen, die de wereld zijn toegedaan. Maar hij komt onder de dekmantel van vroomheid

en daarom laten ze zich door hem misleiden. Hij spiegelt hen het goede voor en toch is zijn werkzaam zijn slecht, want hij zet de mensen aan tot liefdeloosheid, tot eigenbelang, tot het streven naar aardse goederen, tot een vergroot luxueus lichamelijk leventje. En dit alles is een achteruitgang van de ontwikkeling der ziel. Het is een buiten beschouwing laten van het eigenlijke levensdoel op aarde: het geheel rijp worden van de ziel. En de mensen beseffen het niet, want ze zijn aan die macht gebonden, die probeert hen van GOD te scheiden. Maar deze vijand der zielen heeft ook de Naam van GOD op de tong, hij doet zich vroom voor, opdat hij niet herkend zal worden en zijn list lukt hem en weet talloze mensen te fascineren. Doch wee degenen, wanneer zijn list bekend wordt, wanneer het masker valt en het ware gezicht tevoorschijn komt. Dan kunnen zij zich slechts moeilijk redden uit zijn macht, want ze hebben Hem opgeofferd, Die alleen Heer is over de hele schepping, Die de mens kan verlossen, wiens wil bereid is zich te laten verlossen.

Maar de list van de vijand is vooral, hen het geloof af te nemen aan de hulp van de goddelijke Verlosser, evenals aan Diens Godheid Zelf. En die blind zijn van geest, volgen zijn vaandel en scheiden zich gewillig van de Redder van hun zielen. Maar de mensheid onderkent de handelwijze van de duistere macht niet. Ze ziet licht waar diepste duisternis is, want ook dit is een begoocheling van de satan, dat hij licht voorspiegelt, waar donkere nacht is. En het ware licht ontvluchten ze en ze nemen de vermaningen en waarschuwingen niet aan, die hen van bevoegde zijde toekomen. Ze aanbidden een afgod, wiens macht waarlijk alleen daarin bestaat, de menselijke wil te verzwakken, maar die machteloos is, als deze wil zich naar GOD keert. En daaraan herkent u deze afgod, dat hij niets doet om in u het geloof sterker te maken in een Liefdevolle, Wijze en Almachtige GOD; dat hij weliswaar de Naam van GOD in de mond neemt, maar deze Naam niet tot zijn recht laat komen in een bewust aanroepen; dat hij de liefde buiten beschouwing zal laten en daarom van GOD, de eeuwige Liefde, ver verwijderd is, en dat hij JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser, niet erkent en daarom een openlijke tegenstander is van Hem, die de mensen, wier verlossing nodig is, opnieuw kluistert, als ze hem volgen en zich onder zijn vaandel scharen.

Amen

BD.6639

8 september 1956

Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?

Omdat de mensen zich steeds verder van de waarheid verwijderen, wordt de

geestelijke nood steeds groter, want zij bezitten geen oordeelvermogen meer. Dwaling en leugen schijnen hun geloofwaardiger dan de zuivere waarheid en het brengen ervan wordt steeds moeilijker, juist omdat hun denken verward is door de invloed van hem, die tegen de waarheid is, omdat hij tegen GOD is en die daarom alles doet om de mensen verward te laten blijven denken. Er kan werkelijk van een geestelijke chaos gesproken worden. En moet de waarheid weer tot u gebracht worden, dan kan dat alleen geschieden door mensen, die het licht van de waarheid van GOD ontvangen en dus als lichtdragers het ook proberen te verspreiden. Maar ook voor deze lichtdragers zal het moeilijk zijn gehoor te vinden, omdat de gebieden waar zij willen werken heel in het bijzonder door vijandige krachten zijn ingesloten, die er dus tegenin werken en wel op een manier alsof zij voor hetzelfde opkomen, om nu ook diegenen in verwarring te brengen die bereid zijn de waarheid aan te nemen.

U mensen kunt u geen begrip vormen van de strijd van de duisternis tegen het licht in de laatste tijd voor het einde. Toch zouden de mensen aan deze strijd niet ten offer hoeven te vallen, want wie de waarheid uit de diepste grond van zijn hart begeert, die zal waarlijk geen verkeerd denken te vrezen hebben en hij zal steeds inzien wanneer de tegenstander is binnengeslopen in een geestelijke lering, die de mensen wordt aangeboden. Dus zal hij ook inzien waar de waarheid te vinden is en hij zal zich aansluiten bij de lichtdragers en van hen graag de waarheid uit GOD aannemen.

De waarheid straalt, maar ze is geen schijnlicht. En onder schijnlicht is alles te verstaan, wat verblindend als een bliksemstraal het oog treft, om dit dan ongeschikt te maken het zuivere licht te herkennen, dat slechts een zacht schijnsel uitstraalt dat het oog weldadig aandoet. En als u nu bedenkt hoe eenvoudig en natuurlijk de leer van CHRISTUS is en hoe krachtig de uitwerking is van het zuivere woord van GOD. Als u daar tegenover stelt, hoe de mensheid in onrust, spanning en in een sfeer van sensatie gebracht wordt door berichten, waarin voorgespiegeld wordt, dat ze ook van geestelijke oorsprong zijn, terwijl echter de mens daardoor ongevoelig wordt voor de eenvoudige leer van CHRISTUS, en hij zijn oog altijd maar afwendt om het ongewone, opwindende te zien, dan weet u ook wat onder schijnlichten te verstaan is en dat deze u geen zegen voor de ziel kunnen brengen.

Als u zich tot GOD keert, zal u ook door GOD gegeven worden. Als u zich echter tot de krachten in het heelal wendt, waarvan u het werkzaam zijn niet vermag te beoordelen, dan zult u ook uit het heelal opflitsende schijnlichten te verwachten hebben. En u mensen raakt dan in verwarring, wat ook niet anders te verwachten is, omdat GODS tegenstander dan de geschikte grond gevonden heeft, waarop hij zich kan vestigen. En zolang de mensen in plaats van het goddelijke woord een spijs wordt aangeboden, die meer de zinnen dan het hart

aanspreekt; zolang de werkzaamheden in de geestelijke wereld in verband worden gebracht met verschijnselen van mysterieuze aard; zolang er dus sensatie wordt gezocht of voorgespiegeld, die echter geen veredelende invloed op de ziel van de mens laat zien, is niet GOD Zelf aan het werk, maar Zijn tegenstander, die zich achter een masker verbergt om de mensen te winnen, om hun het innerlijke gevoel voor het licht van boven, voor het zuivere woord van GOD, te ontnemen. En dit gelukt hem in ontstellende mate, zolang de zinnen van de mens niet uitsluitend naar GOD uitgaan, zolang de wereld nog niet geheel en al is overwonnen door diegenen, die geloven geroepen te zijn de wereld en de mensen te moeten verbeteren, bij wie de zachte glans van het goddelijke licht van de liefde niet volstaat en die aan verblindende bliksemschichten de voorkeur geven en in dit felle licht blind zullen worden.

Amen

Misvattingen in het ruimte-onderzoek

BD.4748

27 september 1949

Astrologie - Het lot uit de sterren

Alleen dat is als door Mijn Geest gegeven te beschouwen, wat de verlossing van het geestelijke tot inhoud heeft, wat dus meer of minder uitvoerig kennis geeft van Mijn heilsplan en bijgevolg ook getuigt van Mij en Mijn Wezen. Een weten, dat buiten dit kader valt, dat dus in de mens noch het geloof aan Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht wekt, noch de zielerijpheid van de afzonderlijke mens bevordert; een weten, dat tevens in tegenspraak is met de leer van CHRISTUS in zoverre, dat het de vrije wil van de mens ontkent, dus de mens volslagen willoos aan het noodlot zou zijn overgeleverd; een weten, dat verder een door Mijn Wijsheid voor de mens verborgen toekomst meent te kunnen ontsluiëren, is geen werkzaam zijn van de geest en dus ook niet volgens Mijn Wil, veelmeer een middel van Mijn tegenstander om de mensen van het ware weten af te brengen en hun denken op een dwaalspoor te leiden. Nimmer zullen mensen kunnen doorgronden of berekenen hoe het levenslot van de enkeling gestalte krijgt, maar al dat soort beweringen zijn verkeerde conclusies of vermoedens, die wel toevallig waar kunnen zijn, maar dan nooit op grond van berekeningen of invloed van bepaalde hemellichamen. Integendeel, het levenslot beantwoordt aan Mijn plan van eeuwigheid, waaraan de vrije wil van de mens ten grondslag ligt.

In de grote scheppingsruimte zijn weliswaar eindeloos veel sterren voor de mensen op aarde zichtbaar, maar een bepaalde invloed oefenen deze hemellichamen niet op de mensen uit, wat ook ieder begrijpelijk zal zijn, als hij bedenkt dat talloze sterren in de hen toegewezen banen rondgaan, dat deze wetmatigheid sedert eeuwigheid door Mijn Wijsheid is erkend als goed en juist, dat alle hemellichamen levende wezens dragen met als doel hun positieve ontwikkeling en dat ook hun lot bepaald is, maar dit wordt nooit door andere hemellichamen beïnvloed. Alleen zuiver op natuurlijke wijze kunnen de bewoners van de aarde atmosferische stromingen gewaarworden, die zich door de nabijheid van bepaalde hemellichamen openbaren, die echter op het lot van de enkeling geen invloed hebben.

De wetmatigheid in het hele universum, de eeuwige ordening die in Mijn schepping te zien is, is wel bewijs genoeg van een leidinggevende Macht. In dezelfde geordendheid voltrekt zich echter ook de ontwikkelingsgang van de wezens, alleen terwille van hen is de hele schepping ontstaan. Dat nu deze scheppingen een bepaalde invloed hebben op de ontwikkeling van de geestelijke wezens is juist, maar alleen in zoverre, dat ze deze wezens een voortdurende omvorming mogelijk maken en zodoende een langzame klim omhoog. Maar in het stadium van de vrije wil wordt de mens zo met gebeurtenissen geconfronteerd, zoals IK die in Mijn Wijsheid als gunstig voor het wezen heb ingezien. Dat het hele aardse leven zich in een zekere wetmatigheid voltrekt, geeft de mensen aanleiding verkeerde gevolgtrekkingen te maken. Ze hebben deze wetmatigheid volgens eigen denken uitgelegd en nu conclusies getrokken, ze met het lot van de mens in verband brengend. Maar op geen enkele manier beantwoorden deze onderzoeken aan de waarheid en worden door Mij ook niet goedgekeurd, want IK zal steeds de vrije wil van de mens laten gelden, ofschoon IK het levenslot bepaald heb sinds eeuwigheid.

Amen

BD.7601

16 en 17 mei 1960

Omgang met bewoners van andere hemellichamen? "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen."

Door het heelal trekken ontelbare hemellichamen hun baan en alle hebben hun taak, te helpen bij de voltooiing van het onvolkomen geestelijke. En zo begrijpt u nu ook de woorden: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen". En ieder hemellichaam neemt die zielen op, van wie de toestand van rijpheid aan de

omstandigheden op dat hemellichaam is aangepast. Of anders gezegd: de mogelijkheden om zich te voltooien zijn op elk hemellichaam andere en naargelang hiervan worden ook de zielen, die tot voltooiing moeten komen, daarheen overgeplaatst. Maar steeds zijn ook de levensvoorwaarden anders, omdat alle hemellichamen naar hun aard en hoedanigheid verschillend zijn van elkaar. En er kan aan de mensen op aarde geen nadere beschrijving worden gegeven, omdat veel ervan voor hen onbegrijpelijk zou zijn en een geestelijk inzicht voorop stelt om begrepen te kunnen worden. Maar er zijn voor alle zielen, voor zielen in elke graad van rijpheid, ook de geëigende hemellichamen om tot voltooiing te komen, waar die zielen zich positief kunnen ontwikkelen als zij van goede wil zijn.

Want ook daar wordt met de vrije wil van het geestelijke wezen rekening gehouden. Ook daar is geestelijke dwang uitgeschakeld, ofschoon de desbetreffende levensvoorwaarden het wezen in een zekere dwangpositie plaatsen, zich daarin te voegen, omdat anders een bestaan op zo'n hemellichaam niet mogelijk zou zijn. En overal wordt de wezens opheldering geschonken over het doel van hun bestaan. Of zij nu dat licht aannemen en benutten staat hun vrij, maar is beslissend voor hun opwaartse ontwikkeling.

Maar al deze scheppingswerken van GOD zijn "woningen in het huis van de Vader". En bijgevolg zal eenmaal al het geestelijke toch die graad van voltooiing bereiken, waarin het aards materiële scheppingen kan verruilen voor zuiver geestelijke scheppingen, die u mensen met uw aardse ogen niet vermag te aanschouwen. Want alles wat voor u zichtbaar is, zijn steeds nog scheppingen, die wezens herbergen, die zich nog moeten voltooien. Daarentegen zijn de reeds volmaakte wezens dan ook in het lichtrijk werkzaam en hebben geen zichtbare scheppingen als verblijfplaats meer nodig. Maar al deze scheppingen zijn eindeloos ver van elkaar verwijderd en ook niet voor elkaar bereikbaar.

De bewoners van al deze hemellichamen zijn aan hun eigen wereld gebonden, aan het hemellichaam dat hen draagt. Alleen na het bereiken van een bepaalde graad van rijpheid kunnen zij van verblijfplaats wisselen, doch niet willekeurig, maar altijd volgens de grondwet van GOD, waar al Zijn scheppingen zich naar moeten voegen, evenals alle wezens, die aan deze scheppingen zijn toebedeeld. Daarom is het onzinnig, aan te nemen, dat bewoners van deze hemellichamen zich willekeurig verwijderen en naar andere hemellichamen zouden kunnen gaan, zonder bevreesd te moeten zijn voor hun eigen vernietiging. Want de levensomstandigheden zijn op alle hemellichamen anders en die kunnen niet eigenmachtig terzijde worden geschoven.

In de eindtijd zal echter ook met zulke plannen gemanipuleerd worden. De tegenstander van GOD zal de lichtgelovigheid van de mensen gebruiken,

doordat hij hen voorspiegelt, dat zij verbinding kunnen hebben met bewoners van andere werelden en dat dezen uit schijnbaar goede motieven eveneens contact willen opnemen met de mensen op aarde. Want de tegenstander probeert daarmee één ding te bereiken: het geloof aan een einde van de oude aarde te ondermijnen, om zo de mensen te verhinderen zich op dat einde voor te bereiden. De mensen moeten echter daarover worden ingelicht, dat de aarde een hemellichaam op zichzelf is, dat geen verbinding heeft met andere werelden en dat iedere verbinding met de bewoners ervan alleen geestelijk tot stand kan komen. Dat de mens zich dus wel met bewoners van hogere werelden van het lichtrijk kan verbinden door goede gedachten - vragend om hulp in geestelijke nood, die hem geestelijk ook wel gegeven wordt - maar dat het voor hem niet raadzaam is wezens aan te roepen van hemellichamen, van wie hij niet weet in welke graad van geestelijke rijpheid zij zich bevinden en of zij hem geestelijke hulp verlenen kunnen.

Aardse hulp, zoals GODS tegenstander de mensen zou willen doen geloven, dat die wezens voor een vernietiging van de aarde hun invloed op de bewoners van de aarde zouden kunnen doen gelden, is in ieder geval uitgesloten. Echte hulp kan alleen GOD verlenen, als de tijd is gekomen die u mensen vreest, als u daaraan gelooft. Maar Hij verleent ze ook aan ieder, die Hem er om bidt. En Hij heeft waarlijk engelen genoeg, die alleen op Zijn Wil acht slaan om die uit te voeren en dezen zullen zich ook om de mensen bekommeren, wanneer het uur gekomen is.

Maar GODS tegenstander heeft in de lichtgelovigheid van de mensen een goede bodem gevonden, waarin hij waarlijk veel slecht zaad kan zaaien. En de mensen nemen al deze onderrichtingen van zijn kant eerder aan dan de zuivere waarheid, wat ook kenmerkend is voor de waarde van zijn zaaigoed. Want steeds probeert de mens een voordeel voor zichzelf uit de dwaling te behalen, en wijst hij de waarheid af, die hem dit voordeel niet belooft. Het einde is nabij en komt onherroepelijk. En vals is iedere leer, die het einde in twijfel trekt, of aan de mensen een uitweg verkondigt die niet volgens de wil van GOD is. Want GOD voert Zelf ieder mens uit elk gevaar, die tot Hem vlucht, die tot de zijnen behoort, die een einde niet hoeven te vrezen.

Amen

BD.8698

13 december 1963

Opheldering over UFO's

Door Mijn goddelijke openbaringen wordt u op alle gebieden opheldering geschonken. Er zal u geen vraag onbeantwoord blijven, die u in het volste vertrouwen aan Mij voorlegt, opdat IK u daarover opheldering geef. En daarom hoeft er voor u niets onopgehelderd te blijven, u hoeft alleen maar zelf te vragen om ook naar waarheid antwoord te ontvangen. Steeds weer komt er twijfel in u op, of er geen bewijzen te leveren zijn van het bestaan van zogenaamde ruimteschepen, die van andere hemellichamen naar de aarde komen. Gaat u echter in ernst deze zogenaamde verschijnselen na, dan zult u constateren dat altijd gissingen of zelfsuggesties de reden van zulke beweringen zijn, waarvoor geen bewijzen zijn te geven. En dat komt daar vandaan, dat de mensen nu eenmaal aan de activiteiten van de tegenstander ten offer vallen, die vooral in de laatste tijd naar leugen en bedrieglijke middelen grijpt en dit ook doen kan, omdat de mensen zelf iets sensationeels beleven willen en er hun niets fantastisch genoeg kan zijn en omdat hun denken totaal verward is. Zouden de mensen geestelijk inzicht bezitten, dan wisten zij ook, dat er tussen de afzonderlijke hemellichamen geen verbindingsmogelijkheden zijn; dat het voor de bewoners van andere hemellichamen nooit mogelijk zal zijn hun sferen te verlaten en contact te zoeken met andere hemellichamen. Het zijn volkomen uit de lucht gegrepen beweringen die de mensen poneren, en geen mens kan een bewijs leveren voor zijn bewering, met bewoners van andere hemellichamen in contact te zijn gekomen.

Maar de mensen kunnen aan de begoochelingen van de tegenstander ten offer vallen. Zij kunnen zelf door hun fantasie ontvankelijk zijn voor illusies, die afkomstig zijn van Mijn tegenstander, maar die nooit een materieel bestaan kunnen hebben, omdat de tegenstander de macht ontbreekt om materiële voorwerpen te laten ontstaan. Waar het nu echter werkelijk gaat om materiële dingen, die door de mensen zijn gezien, dan zijn deze ook op deze stoffelijke wereld ontstaan. Het zijn proefobjecten van wetenschappers op het gebied waarvoor in toenemende mate alle inspanningen worden geleverd: de ruimte buiten de aarde aan zich te onderwerpen.

Wat verspreid wordt over bovenaardse wezens, die van andere hemellichamen moeten komen, is bewuste leugen, want er zal geen mens bewijzen kunnen, zulke zogenaamde bewoners van andere hemellichamen gesproken te hebben. En de kring van hen, die zich positief opstellen tegenover zulke verschijnselen, zal nooit geestelijk ontwaakte mensen omvatten, want zij zijn uitgesproken dienaren van Mijn tegenstander, die hij voor zijn eigen doeleinden kan gebruiken, altijd vooropgesteld, dat het niet over aardse proefobjecten gaat, die ieder mens zou kunnen zien, die dan evenwel door geestelijk onontwaakte mensen, of door aanhangers van de tegenstander voorgesteld worden als voorwerpen, afkomstig van andere hemellichamen. Steeds weer leg IK er de

nadruk op, dat er geen verbinding bestaat tussen de afzonderlijke hemellichamen en dat dit ook zijn reden heeft.

Als u mensen nu zelfs deze zogenaamde boden van bovenaardse hemellichamen toedicht, dat ze naar de aarde willen komen om u te helpen, dan zouden zij in die hoedanigheid in Mijn opdracht voor u mensen werkzaam moeten zijn. Derhalve zouden zij steeds de verbinding tot stand moeten brengen en onderhouden met hen, die Mij toebehoren, die IK dus op het einde zou wegnemen, als IK hen deze functie had toegewezen. Dan zouden echter ook de mijnen deze objecten en hun inzittenden kunnen zien, wat echter nooit het geval zal zijn, want dezen geef IK opheldering over de dwaling en IK onderricht hen in de zuivere waarheid. Zij die echter zulke beweringen geloven en opstellen, kunnen niet in hun geest verlicht zijn. Zij jagen steeds alleen zuiver aardse doeleinden na en geloven de beloften van hem, die de mensen wil afhouden van de innige verbinding met Mij, die de enige garantie is voor een redding op het einde van deze aarde, dat u te wachten staat.

Geloof het toch, dat het Mij waarlijk mogelijk is om iedereen persoonlijk bescherming te geven en hem ook op het einde van deze aarde weg te nemen, want de ondergang van de aarde in de staat waarin ze zich nu bevindt, is onvermijdelijk. En geloof, dat IK daar ontelbaar veel engelen voor heb klaarstaan, dat dezen zich echter nooit van tevoren aan de mensen zullen vertonen als bewoners van andere hemellichamen. En als IK de zuivere waarheid naar de aarde stuur, omdat de mensen ze dringend nodig hebben, dan zou IK u waarlijk ook daarvan in kennis stellen, als dit met de waarheid overeen zou komen. Maar IK waarschuw u steeds voor bedrieglijke kunsten in de laatste tijd voor het einde van Mijn tegenstander, die zich zowel van aardse activiteiten bedient om de mensen te misleiden, alsook van het in verwarring brengen van hun denken, omdat hij hen kan suggereren, omdat de mensen blindelings geloven wat hen wordt voorgezet, zolang zij nog niet vervuld zijn van een waarheidsdrang, die hen dan echter ook steeds de zuivere waarheid zal opleveren.

Amen

Valse profeten

BD.5162

1 juli 1951

Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten

Het tijdstip van het komende wereldgericht te willen bepalen, strookt niet met Mijn Wil en Mijn Wijsheid, die heel goed inziet, dat een weten van tijd en uur voor u mensen ondraaglijk is, daar het zowel uw denken alsook uw handelen zou beïnvloeden en om die reden door Mij geheim wordt gehouden, niettegenstaande Mijn voortdurende aankondigingen en waarschuwingen en aanmaningen. U mensen zult in vrije wil uw levenswijze moeten veranderen, waartoe wel een onophoudelijk wijzen op het dichtbijzijnde einde goed is, maar niet het precieze weten van tijd en uur. Wel is het einde - het wereldgericht - heel nabij. En steeds weer maak IK u dit bekend, maar toch zult u allen verrast zijn, want niemand zal het overtuigd verwachten en aan het spoedige einde geloven. Maar wie meent tijd en uur te kunnen aangeven is niet Mijn afgezant en geloof zijn woorden niet, ofschoon hij voorgeeft voor Mij te spreken, ofschoon hij ook tracht, de medemensen tot het ware geloof in Mij te brengen. Nochtans is deze bewering hem niet door Mijn Geest overgedragen. Ze gaat niet van Mij uit, ze is een product van eigen gedachten, waarvan hij zelf zeker is, dat het de waarheid is en die hij daarom tracht te verbreiden.

"Dag en uur weet niemand". Denk aan deze woorden, die IK op aarde tot Mijn volgelingen sprak. Als GOD en Schepper van de oneindigheid ben IK sedert eeuwigheid wel op de hoogte van deze dag en dat uur, maar Mijn Wijsheid verhindert Me u mensen dit weten bekend te maken. Want het gaat om de vrije wil van de mens, die niet aangetast mag worden, maar door elke precieze mededeling over de laatste dag aangetast wordt. Wel is de dag sinds eeuwigheid vastgelegd, maar evenzo zijn ook alle gebeurtenissen tevoren vastgelegd, die zonder dwang bij moeten dragen aan de verandering van de wil van de mens. En zo wordt van Mij uit alles gedaan, wat dienstig is voor de mens om in de juiste gesteldheid op de laatste dag Mijn gericht af te kunnen wachten. Doch als het door de mens zelf niet wordt benut, is zijn lot al beslist voor eindeloos lange tijd.

Het weten van de dag en het uur van het einde zou een gedwongen verandering van zijn wezen tot gevolg hebben, dat echter niet het recht geeft het lichtrijk, noch het zalige paradijs van de nieuwe aarde binnen te gaan, maar ook niet de mens aan het eeuwige verderf zou uitleveren, omdat angst en vrees zijn wil bepalen, maar niet de liefde, die de enige beweegreden moet zijn voor een ommekeer van de wil. De liefde zou dus nog te gering zijn en dat geeft niet het recht van een wezenlijke verandering te spreken, maar de wil het juiste te doen zou het wezen moeten worden aangerekend; in zekere zin zou het wezen gehoorzaam zijn maar niet uit liefde, veeleer uit vrees. Maar de liefde geeft tenslotte de doorslag. IK wil de bokken van de schapen scheiden, IK wil een reiniging bewerkstelligen, waardoor een verlossingstijdperk beëindigd is, voor er een nieuw begint. Daarom moet er een duidelijke wilsbeslissing plaatsvinden,

waartoe de mensen rijkelijk tijd en gelegenheid hebben en waartoe als aansporing hun het dichtbijzijnd einde wordt aangekondigd.

Maar ze moeten geheel zonder dwang beslissen. Daarom houd IK dag en uur geheim, maar hij zal komen als een dief in de nacht. Wanneer niemand hem verwacht zal hij er zijn, wanneer de mensen in de genietingen van het leven hun bevrediging vinden, wanneer ze rusteloos na het ene genot jacht maken op het andere, wanneer ze alles om zich heen vergeten en vrolijk zijn, wanneer ze helemaal vol levensvreugde zullen zijn. Dan zal de dag aanbreken, die aan alles een einde maakt. En dan zal blijken wie voor Mij partij trekt of voor Mijn tegenstander, die heer is van deze wereld. Dan zal alles openbaar worden, licht en duisternis, waarheid en leugen, liefde en haat, dan zal niemand zich kunnen verbergen of zijn ware wezen verhullen. Dan zal ieder zich zo voordoen zoals hij in werkelijkheid is, want de nood om hem rukt hem het masker van het gezicht en dan zal ieder het gerechte loon krijgen - Licht of duisternis, Hemelse gelukzaligheid of eeuwige verdoemenis.

Amen

BD.6782

12 maart 1957

Echte en valse profeten

Wat er ook ondernomen wordt om de waarheid te verdringen, ze zal toch zegevieren - hoewel de dwaling talloze offers zal eisen. Maar wie de ernstige wil heeft tot de waarheid te komen, die herkent ook zeker de dwaling als zodanig en dan is er ook geen gevaar meer voor hem. Dat echter de meeste mensen aan de dwaling ten prooi vallen is begrijpelijk, daar de dwaling de mensen altijd zekere voordelen belooft, het zij geestelijk of aards. De mensen zijn er altijd op uit zich voordeel te verschaffen. Zij hebben de waarheid niet lief terwille van de waarheid, maar er moet voor hen altijd profijt aan verbonden zijn - dan zijn ze pas bereid de waarheid aan te nemen. De zuivere waarheid stelt ieder mens alles helder en onomwonden voor ogen, ze kan daarom voor hem ook tot nadeel zijn in zoverre ze hem toont wat hij nog allemaal moet overwinnen, als de wereld en zijn aardse welzijn nog te veel voor hem betekent. Juist daarom vindt de waarheid zo weinig gehoor, juist daarom is de mens veel eerder bereid dwaling aan te nemen, vooral wanneer deze dwaling hem voordeel belooft of aan zijn wensen tegemoet komt.

Dus willen de mensen ook niets horen of weten van een ondergang van de aarde,

van een vergaan van al wat leeft en alle scheppingen op de aarde. Doch wat hun onder de dekmantel van de waarheid wordt aangeboden, wat hun nog een sprankje hoop geeft dat het einde is tegen te houden, dat nemen zij aan en houden ze voor de waarheid. Maar de zuivere waarheid, die hun de verplichting oplegt zich op een vaststaand einde voor te bereiden, wijzen zij af. Er zullen altijd profeten te vinden zijn, die in opdracht van GOD het einde aankondigen. Maar er zijn er eveneens, die in opdracht van Zijn tegenstander spreken en als valse profeten deze aankondigingen trachten te ontcrachten. Die de mensen alle mogelijke beloften voorspiegelen, hen echter niet op het zekere einde wijzen, maar het als af te wenden proberen voor te stellen. En steeds zullen deze valse profeten meer gehoor vinden, want de mensen willen niet geloven dat het einde komende is. Daarom nemen zij liever die leren aan, die hen voordelen beloven en hen niet uit hun dromen doen opschrikken.

Voor wie in totale onwetendheid leeft, zal het ook moeilijk zijn, te beoordelen wat dwaling is en wat waarheid. Wie echter reeds in geestelijke kennis werd ingewijd, behoeft deze maar als toetssteen voor waarheid en dwaling aan te wenden en zich af te vragen, wat de bedoeling is van een leer en wat ze beoogt. Wil ze de mensen een hogere kennis bijbrengen, wil ze de veredeling van zijn wezen bereiken, wil ze hem helpen zich van de materie los te maken, dan is deze leer ook van Goddelijke oorsprong en kan ze als waarheid worden uitgedragen. Is het daarentegen duidelijk, dat het de bedoeling is een beter en mooier luxueus werelds leventje te verschaffen, wat ook vaak onder de dekmantel van vroomheid geschiedt, dan kan zo'n leer zonder bezwaar als verkeerd worden afgewezen, omdat zij dan door GODS tegenstander in de wereld werd gebracht.

Maar in de eindtijd zullen veel valse profeten in opdracht van GODS tegenstander op de voorgrond treden, want juist het einde wil noch door de tegenstander noch door zijn aanhang worden toegegeven of ingezien. En zo zullen ook die mensen, die met het einde rekening houden, door hem voor de gek worden gehouden. Hij zal ze daarom in opperste verwarring willen brengen door de voorspellingen van de ware profeten tegenover die van de valse profeten te stellen. Daarom zal de duisternis in de tijd van het einde steeds dichter worden en bij wie reeds het licht schijnt, moet dit behoeden, opdat het hem niet wordt uitgedoofd. En hij kan dat ook als zijn liefde voor de waarheid sterk is, als hij alleen GOD en Zijn Woord laat gelden.

Bij wie echter het zachte schijnsel van het Goddelijke licht der liefde niet volstaat, diens ogen zoeken verblindende lichten en hij besteedt dan geen zorg meer aan dat kleine lichtje, dat hem in donkere nacht bijlicht. Dan kan GODS tegenstander het hem gemakkelijk uitdoven, dan is zijn truc gelukt. Hij deed zich voor als een engel uit het lichtrijk en had zijn prooi te pakken. In deze mensen heeft dan het verlangen naar de wereld gezegevierd, omdat zij dat, wat de tegenstander hen voorzette, liever hoorden; omdat hij een einde van de aarde,

een spoedig vergaan, het einde van de oude en het begin van een nieuwe periode in twijfel trekt. Hij laat de mensen geloven, dat zij zelf hun toekomst kunnen bepalen. Dit voordeel laten zij zich niet ontgaan, en daaraan al herkent men het werk van satan, die daarmee de mensen doet geloven, dat zij het ten uitvoer brengen van GODS heilsplan kunnen tegenhouden of afwenden. Dit drijven van satan behoort ook tot de zichtbare tekenen van het einde. GODS tegenstander zal nog veel aanvallen tegen de waarheid ondernemen. Hij zal juist daar in het bijzonder zijn invloed uitoefenen, waar geen weerstand geboden wordt door een absoluut verlangen naar de waarheid. Want daar herkent men de leugen niet, daar heeft hij een gemakkelijk spel. Doch hij zal hen, die voor GOD en in Zijn opdracht werkzaam zijn, niet kunnen misleiden. Want dezen zijn door Zijn Geest verlicht en zullen daarom ook altijd in staat zijn de waarheid van de dwaling te onderscheiden.

Amen

BD.8487

4 mei 1963

Valse christussen en profeten

Hoed u voor valse christussen en valse profeten. Voor dezen heb IK u gewaarschuwd, toen IK over de aarde ging, omdat IK op de hoogte was van het doen en laten van Mijn tegenstander, van zijn valstrikken en gewetenloze kruiperijen, waarmee hij u mensen in het verderf probeert te storten. Hij wendt alle middelen aan en dit heel in het bijzonder in de tijd van het einde, om de duisternis dichter te maken, waarin de mensheid smacht. Overal zullen er mensen zijn, die zich voor wetend en ingewijd in de geheimen der schepping uitgeven, die van de mensen erkenning verlangen en het geloof eisen aan hun geestelijke belevissen en die slechts werktuigen zijn van Mijn tegenstander, omdat ze geestelijke leren verdedigen en verbreiden, die geheel tegen de waarheid ingaan. Valse christussen en valse profeten zullen in grote getale optreden. Allen zullen ze zich voordoen als goddelijke zendingen, allen zullen beweren te weten en met hoogste afgezanten in verbinding te staan. Ze zullen zich uitgeven voor boden van het licht en toch zelf in diepe duisternis rondgaan en daarom ook alleen maar duisternis verbreiden onder de medemensen. Ze kunnen geen licht uitstralen, omdat ze dit zelf niet bezitten. Maar ze treden zo zelfverzekerd op, dat de mensen het niet wagen te twifelen aan de goddelijke zending van hen, die echter in waarheid voor Mijn tegenstander werken. Maar alleen die mensen zullen in staat zijn dit te onderkennen, die zelf zich in de waarheid ophouden en dezen zullen weer door die andere als valse profeten worden bestempeld. En het

zal moeilijk zijn, zich van de goddelijke zending van ware profeten te overtuigen, maar het is niet onmogelijk. Want dat er ware profeten zijn, bewijst Mijn waarschuwing voor de valse profeten.

U hoeft echter alleen ernstig te willen, niet het slachtoffer van die laatsten te worden, en waarlijk, u zult dan ook weten tot wie u zich wendt, want Mijn afgezanten brengen u een boodschap, die troostvol en heilzaam uw ziel aanraakt, die door u waarlijk als krachtige spijs en verkwikkende drank wordt ervaren, waarnaar u dan steeds weer zult verlangen en waarin u duidelijke versterking ondervindt voor uw levensweg op aarde. Valse leren daarentegen brengen u een zogenaamd weten over, dat u niet als waarheid vermag te overtuigen en dat ook geen enkele opbouw of verkwikking voor uw ziel betekent. Het is en blijft een leeg weten, dat u weinig geloofwaardig voorkomt en waarmee u weinig weet te beginnen, dat eerder vrees en schrik in u losmaakt en u bent niet in staat een liefhebbende GOD te herkennen, Die als een Vader Zijn kind behandelt.

Nooit zullen valse profeten de mensen zuivere waarheid kunnen aanbieden. En de tegenstander heeft ook alleen maar de bedoeling de waarheid te ondermijnen, de mensen in dwaling te vertrikken. En zijn meest ijverige streven is, de mensen de waarheid over JEZUS CHRISTUS en Zijn werk van verlossing - over de Menswording van GOD in JEZUS - te onthouden, of hun denken zodanig te verwarren, dat zij niet de weg naar het kruis nemen en bijgevolg hun weg over de aarde zonder resultaat blijft voor hun ziel. En geen middel is hem daarvoor te slecht, want JEZUS heeft hem overwonnen door Zijn kruisdood en de vruchten van Zijn overwinning tracht hij Hem weer te ontrukken. De zielen, die zich naar JEZUS keren, gaan voor hem verloren. Bijgevolg probeert hij de mensen een totaal vals beeld van JEZUS te geven, zodat ze geen reden zien om de weg naar het kruis te nemen. De waarheidsgetrouwe beschrijving van het verlossingswerk heeft ook een verlossende uitwerking en dat betekent voor Mijn tegenstander, dat hij zijn aanhang verliest, wat hij met alle listige foefjes tracht te verhinderen.

En u mensen zult waarlijk gemakkelijk zelf iedere valse profeet daaraan kunnen herkennen, dat hij u het weten van de verlossing door JEZUS CHRISTUS niet geeft. En dus zult u hem met recht kunnen afwijzen als “valse profeet”. En juist in de eindtijd zult u steeds vaker kunnen vaststellen, dat op geestelijk gebied de meest verschillende beschrijvingen worden gegeven van de kant van hen, die waarheidsprofeten pretenderen te zijn, echter op dit ene punt eensgezind zijn: dat de verlossing door JEZUS CHRISTUS - het kruisoffer van de Mens JEZUS om de grote zondenschuld teniet te doen - bestreden wordt, omdat het geloof daaraan voor Mijn tegenstander het verlies van zijn aanhang betekent en hij die niet verliezen wil.

Al honderden jaren lang wordt JEZUS CHRISTUS bestreden, want steeds weer traden valse profeten op, die door Mijn tegenstander waren beïnvloed tegen JEZUS op te treden en dit alleen al bewees hun toebehoren aan hem. Het was hen weliswaar niet mogelijk, de gang over de aarde van de Mens JEZUS helemaal te bestrijden en dus het weten over Hem volledig uit te roeien, maar het eigenlijke doel van Zijn verblijf op aarde, zijn missie om te verlossen, werd steeds weer als dwaalleer bestempeld en de mensen werd daarom elke hoop ontnomen ooit van hun zondenschuld vrij te worden, wanneer deze niet zelf door hen zou worden uitgeboet, wanneer ze dus die valse profeten geloofden. Doch nooit zal een mens in staat zijn zichzelf, zonder hulp van JEZUS CHRISTUS, van zijn grote zondenschuld te bevrijden. Nooit zal een mens in staat zijn, zich zonder JEZUS CHRISTUS, uit eigen kracht, te vervolmaken, omdat de oerschuld dit volledig uitsluit, waarom er dus ook geen zelfverlossing mogelijk is, al zou die nog zo serieus worden nagestreefd, omdat de wil van de mens te zwak is en hij steeds weer zou falen.

En hoe u mensen nu ook wordt onderricht, als JEZUS CHRISTUS niet wordt beschreven als GODS Zoon en Verlosser van de wereld, in Wie IK Zelf Me belichaamd heb, dan bent u niet in de volledige waarheid onderricht. En u zult eeuwig niet vrij kunnen worden, want de waarheid alleen maakt u vrij. En IK Zelf breng u deze waarheid over. IK Zelf, uw GOD en Schepper van eeuwigheid, de grootste en volmaaktste Geest in de Oneindigheid. IK doe u rechtstreeks de openbaringen toekomen en leid u binnen in de waarheid, omdat IK u weer het licht van het inzicht wil schenken, dat u eens vrijwillig had weggegeven en dat u weer zult verkrijgen, wanneer u het meer bereidwillig aanneemt, wanneer u zich door Mij laat onderrichten en in liefde u aan Mij overgeeft, dus ook Mijn Wil vervult, wanneer u nu uzelf weer tot liefde omvormt en uw oerwezen aanneemt, in hetwelk u onuitsprekelijk gelukzalig was. Alleen Eén kan u dit alles beloven en alleen Eén kan u daarbij helpen. En deze Ene is JEZUS, Die volledig met Mij is samengesmolten. Dus Hij en IK is Eén: GOD van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

Wonderen van valse profeten

BD.3580

17 en 18 oktober 1945

Wonderen - Valse profeten

Laat u niet op een dwaalspoor brengen, want de tegenstander probeert steeds duisternis om u te verbreiden en het licht van boven af te schermen. Hij probeert u met leugens en dwaling te vangen en u daardoor ongevoelig te maken voor de zuivere waarheid. Hij is er steeds op bedacht uw blik te vertroebelen, uw geest in de war te brengen en u het Wezen van de eeuwigheid Godheid te versluieren. En daartoe bedient hij zich van zodanige middelen, die moeilijk als begoocheling van de satan worden ingezien, als niet de ernstige wil naar de zuivere waarheid aanwezig is. Hij spiegelt te mensen vroomheid voor, hij komt in het lichtgewaad van een engel, omdat de mensen zelf verlangen hebben naar pracht en praal en zich de goddelijke Luister alleen met uiterlijke pracht verbonden voorstellen. Hij spiegelt hen de Luister van GOD voor, waar hij lichtgelovige mensen vindt, die daar genoeg in scheppen. En dus verbreidt hij daardoor de leugen en de dwaling en verduistert hij zo het denken van de mensen. Ze nemen de onwaarheid aan en wijzen de zuivere waarheid af, die in een eenvoudig gewaad door GOD Zelf naar de aarde wordt gestuurd.

En zo verbreidt de leugen en de dwaling zich veel sneller dan de waarheid, omdat de mensen dit zelf willen en omdat de verbreiders van de dwaling onder de dekmantel van een verkondiger van de leer van CHRISTUS werken en daarom overall instemming vinden. Want de satan werkt met list en geweld. Hij bedient zich van de mensen, die de waarheid niet serieus begeren en dezen zijn aan hem gebonden, want ze begeren ook GOD niet serieus, Die de eeuwige Waarheid Zelf is. En zo heeft de satan, de vorst der leugens, gemakkelijk spel.

Wat de mensen opbouwen is alleen onder het aanroepen van GOD van blijvende waarde. En GOD wil in geest en in waarheid worden aangeroepen, daar Hij anders Zijn Oor sluit. En dit schakelt elke uiterlijkheid uit. Elke ceremonie, pracht en praal hindert het ware gebed, het gebed in geest en in waarheid. Wie aan de uiterlijkheden aandacht schenkt, zal moeilijk in staat zijn de innerlijke verbinding met GOD tot stand te brengen, want steeds zal de tegenstander zich tussen hem en GOD stellen, hem afleiden en zijn zinnen door uiterlijkheden gevangen nemen. En zoek daarom GOD niet in pracht en praal, zoek Hem niet in een omgeving, waar aardse materie tot algehele uitwerking komt. Daar heeft de tegenstander van GOD zijn arbeidsveld en hij bewerkt het met succes.

GOD openbaart Zich in het verborgene. Hij openbaart Zich aan de mensen, die klein en bescheiden voortgaan. Hij openbaart Zich aan diegenen, die voor Hem moeten spreken, want Zijn openbaringen zijn bedoeld voor de gehele mensheid en Hij zal Zich alleen bedienen van de afzonderlijke mens als werktuig, door wie Hij Zelf tot de mensen wil spreken. Zijn openbaringen hebben als voornaamste doel het verbreiden van de waarheid en het verkondigen van Zijn Wil, van Welke het opvolgen de mensen de eeuwige gelukzaligheid oplevert. Door zieners en profeten kondigt Hij ook het einde van de wereld aan en maakt Hij opmerkzaam

op de tekenen van de eindtijd. En het is Zijn Wil, dat de mensheid daar opheldering over wordt gegeven, dat niemand kan zeggen, niet aangemaand en niet gewaarschuwd te zijn gebleven, als het einde over hen losbreekt. En altijd zullen deze zieners en profeten mensen zijn, die zelf het diepste geloof hebben en leven in de liefde, daar anders de tegenstander GODS voor zich die mensen uitkiest, om voor hem werkzaam te zijn en hij weerklank vindt. Daarom moet er op de levenswandel van hen, die zich dienaren GODS noemen, heel bijzonder worden gelet, of hij beantwoordt aan GODS Wil, aan Zijn geboden.

Maar dan is aan de openbaringen ook geloof te schenken. GOD werkt in de stilte, weliswaar ook openlijk en buitengewoon, maar niet door wonderen, de mensen dwingend te geloven, zoals Hij ook uiterlijk vertoon uitschakelt, omdat Hij niet probeert de mensen der wereld te winnen door pracht en praal, maar Hij hun harten wil afwenden van dat bedrieglijke licht der wereld. Niet natuurlijk werkzaam zijn moet door mensen van de wereld ook natuurlijk verklaard kunnen worden, daar het anders een geloofsdwang voor hen zou betekenen, die echter nooit door GOD wordt uitgeoefend. En zo zullen alleen diep gelovige mensen bijzondere openbaringen hebben, zodra de Liefde GODS hen hiervoor waardig maakt en Hij Zich aan hen te kennen wil geven.

Maar openlijke wonderen brengen de mensen ertoe om te geloven. En dit zou geen geestelijke vooruitgang voor hen zijn, want vrees voor GOD kan nooit de liefde vervangen, die de mens Hem moet schenken, om zich bij Hem aan te kunnen sluiten. Maar de onrijpe mens zal door wonderen alleen maar tot vrees worden aangezet, echter nooit tot liefde.

Maar de satan bedient zich van zulke middelen, waardoor hij de mensen wil dwarsbomen in hun liefde tot GOD. En zijn werkzaam zijn zal daar ongehinderd plaatsvinden, waar de zondigheid groot is en de mensen weinig op het innerlijk, maar in plaats daarvan op de wereld zijn gericht. Ook daar verschijnt hij alleen onder de dekmantel van vroomheid. Hij strooit de mensen zand in de ogen, opdat ze niet bij machte zijn duidelijk te zien en hij oefent bijgevolg zijn invloed uit, die nog begunstigd wordt door valse vertegenwoordigers van CHRISTUS; door mensen, die zich geroepen voelen Zijn leer te verkondigen en zelf te weinig in de waarheid vast staan om leugen en dwaling als zodanig te onderkennen en ze af te scheiden. Want hij werkt met list en met macht. Maar GOD is de Liefde en Zijn openbaringen stralen alleen Liefde uit en voeden op tot Liefde.

En leg daaraan de maatstaf: Waar liefde wordt onderricht en beoefend, daar is de waarheid, want daar is GOD Zelf. Maar waar het licht van de wereld al te zeer straalt, daar vertoont zich de tegenstander van GOD. En zijn werken is leugen en tegen GOD gericht, wanneer hij ook het optreden in lichtgewaad erbij haalt. Wie een op GOD gerichte wil heeft, herkent hem ondanks zijn masker. En hij is ertoe

geroepen de medemensen te waarschuwen voor de valse profeten, die steeds zullen optreden als de mensen in nood zijn, die echter de geestelijke nood nog in de hand werken in plaats van ze op te heffen. En GOD roept de mensen toe: Hoed u voor valse profeten, want de eindtijd zal door hen benut worden om tegen GOD werkzaam te zijn, tegen de eeuwige Waarheid.

Amen

BD.5861

24 januari 1954

Valse christussen en valse profeten

IK verkondig u steeds weer: De tekenen en wonderen zullen toenemen, zowel die van de kant van Mijn dienaren op aarde als ook die van de kant van Mijn tegenstander. Want er zullen vele valse christussen en profeten opstaan om in opdracht van de vorst der duisternis dat te verzwakken, wat door Mijn ware dienaren verkondigd en gedaan wordt, om hun wonderen en voorspellingen als twijfelachtig voor te stellen en de mensen in steeds diepere duisternis te storten. Doch de wonderen, die de valse profeten verrichten, zullen alleen daaruit bestaan aardse macht en rijkdom te vermeederen. Het zullen geen daden van liefde zijn, die zij volbrengen. Door hen zullen werken ontstaan, die zij bestempelen als door bovenaardse macht tot stand gebracht, die echter alleen als opeenhopen van aardse goederen gekenschetst kunnen worden, dus ook hem verraden, die heer is van de materie. Maar echte wonderen zijn werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mensheid. Echte wonderen zijn duidelijke uitwerkingen van de kracht van boven. En echte wonderen zullen alleen gedaan kunnen worden door hen, die als ware verkondigers van Mijn woord op aarde werkzaam zijn. Die Mij en Mijn stem belijden voor de wereld en trachten het geloof in Mij tot leven te wekken en te stimuleren. Dat zijn ook de echte profeten, die volgens Mijn Wil de mensen verkondigen wat hen te wachten staat en die IK daarom heb uitgekozen om het verkondigde Woord te verbinden met bewijzen van geloofskracht, opdat de mensen inzien door welke kracht en welke Geest Mijn vertegenwoordigers arbeiden. Want er zullen op het einde ook veel valse profeten optreden en door wonderdaden proberen de mensen in verwarring te brengen.

Mijn tegenstander zal met dezelfde middelen werken en het zal hem ook gemakkelijker vallen de mensen te misleiden, omdat hij hen geen ondergang verkondigt, maar steeds alleen een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang belooft. En omdat zijn wonderen daarin bestaan, deze wereldse

vooruitgang op de voorgrond te plaatsen - omdat zijn wonderen voor de mensen een betoverende materiële opbloei zijn - omdat zijn voorspellingen een toekomst van rijkdom, eer en aards succes beloven, een wereld van opbouw en aardse volmaaktheid, wordt daarom aan zulke voorspellingen ook meer aandacht geschonken. Doch de mensheid wordt daardoor steeds meer afgeleid van het echte en ware dat Mijn vertegenwoordigers op aarde hen bekend maken, dat de mensen voor het einde staan, dat al de materiele goederen hen niet van de ondergang - die zij met zekerheid tegemoet gaan - kunnen redden, als zij Mijn woorden niet aannemen, maar naar de woorden luisteren van hen, op wie de vorst der duisternis zijn invloed uitoefent, die wel ook wonderen verrichten door zijn kracht, die op aarde machtig zijn omdat zij zich aan hem hebben uitgeleverd, wiens activiteiten echter steeds te herkennen zijn. Want liefde spreekt er niet uit hen. Hulp voor noodlijdende mensen valt er niet te ontdekken, hoewel zij zich ook van Mijn woorden bedienen, of ook wel Mijn naam op de voorgrond plaatsen om voor ware profeten gehouden te worden. Daar zal duidelijk het drijven van hem te herkennen zijn, die Mijn tegenstander is, die in de laatste tijd alles proberen zal om Mijn kleine kudde te verstrooien en voor zichzelf te winnen. Deze tijd is nu gekomen. Daarom geef acht op alles wat IK u zeg, opdat u het juiste van het valse leert onderscheiden, het Licht van de verblinding, de Waarheid van de leugen, opdat u niet in handen valt van hem, die u wil verderven.

Amen

De verering van de moeder GODS

BD.4752

2 oktober 1949

De verering van de moeder GODS

Alle geestelijke vragen zullen u beantwoord worden, opdat ze ertoe bijdragen opheldering te verschaffen daar, waar waarheid van dwaling onderscheiden moet worden. Maar steeds is vereist, dat u de zuivere waarheid belangrijk vindt. Want zodra het verlangen om gesterkt te worden in uw bestaande opvattingen u nog overheerst, bent u nog niet ontvankelijk voor de zuivere waarheid. U moet er om vragen en het juiste antwoord willen ontvangen.

De moeder van Mijn aardse lichaam was van eeuwigheid ervoor uitgekozen om moeder van de Verlosser van de mensheid te zijn. Zij was een lichtziel, die ten behoeve van deze hoge taak zich belichaamde op aarde, dus rein en volmaakt

genoemd kon worden in vergelijking met haar aardse zusters. Toch moest zij een zware levensweg afleggen om tot hoogste zaligheid in het geestelijke rijk te komen, om een waar kind van GOD te worden, om het hoogste doel te bereiken: de volledige vereniging met Mij. Met de vervulling van haar taak verwierf zij zich ook, dat ze gezien moet worden als het heiligste wezen in het geestelijke rijk, want zij was door de lijdensweg die zij op aarde moest afleggen tot Mijn evenbeeld geworden. Ze was door de liefde tot Mij in een staat van lijden gebracht, die ook haar lichaam vergeestelijkte. En zo werd zij tot een lichtend voorbeeld van een moeder, die om haar kind het grootste leed droeg.

En toch is de goddelijke verering, die haar van de kant van de mensen bewezen wordt, niet naar Mijn Wil. Want ofschoon zij de moeder is geweest van Mijn aardse lichaam, is zij immers in het geestelijke rijk ook alleen een lichtwezen, dat vol liefde en wijsheid u mensen zou willen helpen het licht en de zaligheid te bereiken. Gelukzaligheid kan er in het geestelijke rijk echter alleen zijn in de vereniging met Mij. De vereniging met Mij vindt echter een ziel alleen door een bewust streven en een innig contact met Mij. Dus moet IK, als de Enige Die begerenswaardig is, de gedachten van hem vervullen die zalig wil worden. Hij moet het contact met Mij uit vrije wil zoeken, onbeïnvloed door geestelijke krachten. Want als het deze krachten geoorloofd was, zou ieder mens hun invloed bespeuren, omdat hun liefde overgroot is tot de mensen, die zij zouden willen helpen. Maar de ziel is uit vrije wil van Mij afgevallen en daarom moet zij ook weer in vrije wil tot Mij terugkeren. Iedere beïnvloeding van de kant van de lichtwezens zou een beperking zijn van de vrije wil. De daad van de vrije wil bestaat daarin, dat de wil zich uit eigen beweging naar Mij toekeert, wat zich uit in een bewuste verbinding met Mij. Deze pogingen zullen de lichtwezens op iedere wijze ondersteunen. Iedere verering van een lichtwezen is echter een verkeerd gerichte wil. Alle lichtwezens zijn door hun liefde met Mij verbonden en zij loven en prijzen Mij voortdurend. Maar van de mensen willen zij nooit enig eerbetoon voor zichzelf aannemen, omdat zij beseffen dat IK Degene ben, Die alleen waardig is aanbeden te worden. En in hun ootmoedige liefde tot Mij zullen zij ieder eerbetoon voor zichzelf afwijzen, daar zij goed zien, dat die Mij alleen toekomt. Wie zich dus van de juiste verhouding van de lichtwezens tot Mij bewust is - wier liefde tot Mij tot de helderste gloed ontvlamd is - die zal ook begrijpen, hoe verkeerd de gedachten zijn van die mensen, die zulk een verering aan de moeder van Mijn lichaam betuigen, zoals dat nu het geval is. Zij zullen nu ook begrijpen, dat het niet Mijn Wil kan zijn, want in zekere zin scheppen ze zich een "tweede GOD", een wezen dat zij aanbedding en eer betonen, maar die dit zelf niet wil aannemen. Want de mens moet altijd alleen ernaar streven de verbinding met Mij tot stand te brengen, om reeds op aarde het doel te bereiken.

Amen

BD.4980

5 oktober 1950

Dogma: Maria hemelvaart

Zoals u zich op de waarheid instelt, zo is ook uw geestelijke ontwikkeling. Wie ze zoekt, vindt ze en gaat onvermijdelijk vooruit. Wie ze afwijst of zich er onverschillig tegenover gedraagt, kan geen geestelijk resultaat hebben, want deze leeft ook niet in de liefde, die met de waarheid nauw is verbonden. De houding van de mensen tegenover de waarheid stemt ook overeen met hun houding tegenover Mij, Die Zelf de eeuwige Waarheid en ook de eeuwige Liefde ben. En zo zult u nu begrijpen, dat IK steeds zal streven, de mensen de waarheid te doen toekomen, omdat begrijpelijkerwijs de dwaling van Mij wegvoeren móet. Elke dwaling moet worden rechtgezet en onjuiste leren moeten aan de kaak worden gesteld, omdat ze het denken van de mens vergiftigen, omdat ze de ziel van de mens diegene in handen speelt, die de leugen vertegenwoordigt.

Bijgevolg kan het ook niet worden geduld, dat de dwaling de mensen in de vorm van een geloofsleer wordt aangeboden, die ze moeten aannemen. Elke leer, die het bekennen ervan gedwongen verlangt, heeft Mijn afkeuring, al is ze overeenkomstig de waarheid. Want het geloof aan een dergelijke leer onder dwang heeft geen resultaat voor de ziel. Maar veel erger is het, wanneer een onjuiste leer de mensen wordt opgedrongen, die op zich ook geen waarde heeft voor de ontwikkeling van de ziel. Nooit kan een maatregel, die de vrije wil van de mens beknot, Mijn instemming vinden. En elk dogma is een aantasten van de vrije wil. Tevens is het van geen belang voor de navolgende mensheid, op welke wijze de Moeder van JEZUS de aarde heeft verlaten, want zolang de mensen geestelijk niet zo ver zijn gevorderd, dat ze het proces van de vergeestelijking van een ziel kunnen begrijpen, levert de voorstelling van een hemelvaart alleen maar opnieuw duisternis op. Twijfel en ongeloof zal daar zijn, waar elk inzicht daarin ontbreekt.

De hemelvaart van CHRISTUS is wel anders te beoordelen, want Hij was toch de goddelijke Verlosser, aan Wie elke macht moest gehoorzamen en Die een werk heeft volbracht, dat alle mensen geldt, van Wie ook alle mensen kennis zouden moeten verkrijgen en Wiens aardse leven daarom van begin tot einde de mensen bewust en begrijpelijk zou moeten zijn. Zijn hemelvaart was de afsluiting van het goddelijk werkzaam zijn op aarde. Zijn hemelvaart was de bekroning, het was de vervulling van vele voorspellingen en de beëindiging van JEZUS's levenswandel op deze aarde. Maar ook het geloof daaraan moet niet worden geëist. Integendeel,

het moet de mensen volledig vrij blijven daaraan te geloven, omdat het levende geloof pas het gevolg is van een levenswandel in liefde en een diep verlangen naar de waarheid. En daarom is het noch van waarde, noch tot voordeel, de mensen een nieuw geschilpunt te verschaffen, dat het menselijk verstand niet kan bewijzen en dat een hogere graad van ontwikkeling vraagt om begrepen en geloofd te kunnen worden, maar dat bij de mensen niet meer is aan te treffen en daarom de verwarring alleen maar groter wordt, waar de mensen inzicht zou moeten worden gegeven.

Amen

BD.5806

15 november 1953

Verschijningen van Maria

Wat u ook ooit vraagt, het wordt u gegeven als het u tot heil van de ziel strekt. Voor elke geestelijke vraag open IK Mijn Oor en ieders inzicht laat IK groeien. En zo ook zet IK recht, wat als onjuiste leren bij u mensen ingang heeft gevonden. Maar geloof zullen Mijn Woorden maar bij weinig mensen vinden, want ze zijn al te zeer vertrikt in de dwaling, dan dat deze zo snel zou kunnen worden uitgeroeid, ofschoon een gezond verstand alleen al het onzinnige zou moeten inzien, van wat hen als waarheid wordt voorgesteld.

IK ben daarom waarlijk druk bezig, de mensenkinderen de weg naar Mij te laten vinden en IK zou waarlijk alles doen om hen een helder licht te geven. Maar steeds moet IK rekening houden met de vrije wil van de mens en IK kan daarom niet openlijk een gebouw in elkaar laten storten, dat de mensen zelf voor zich hebben gebouwd. IK kan de gedachtengang van de mensen niet dwangmatig juist leiden. IK kan ze steeds alleen maar opheldering geven, waardoor ze vanzelf juist zouden kunnen leren denken, wanneer ze het willen. Juist de wil is bij veel mensen juist buitengewoon sterk op de dwaling gericht en ze houden daar met hardnekkigheid aan vast. En de dwaling bestaat daarin, dat de mensen een weg kiezen, die niet rechtstreeks naar Mij leidt, dat ze een doel nastreven en alle krachten daarvoor gebruiken, dat hoger wordt geplaatst dan IK, wat echter menselijk begrepen wil zeggen: U zult geen vreemde goden hebben naast Mij. En dat is het werk van Mijn tegenstander, die probeert die mensen in de war te brengen, die het juiste willen doen.

Het gaat om de wilsvrijheid van de mens, om de keuze tussen Mij en hem, die het enige doel van het aardse leven is. Om Mij nu uit de gedachten van de mensen te

verdrijven, die hem niet openlijk toebehoren, probeert hij hen een schijnbaar gelijkwaardig doel het nastreven waard te maken. Hij werkt onder de dekmantel van vroomheid tegen Mij - Die te bereiken de gehele wilskracht en onverdeeld streven vergt - en hij ontnemt dus de mensen veel tijd, die schijnbaar wordt gebruikt voor geestelijk streven. Hij vond overal goede bodem voor zijn werkzaam zijn tegen Mij, waar een tweede beeld naast Mij al was opgericht; waar de verering van de Moeder GODS - Maria - ver boven het streven naar innige aaneensluiting met Mij stond. Daar had hij gemakkelijk spel en hij komt als engel van het licht om de mensen in des te grotere duisternis achter te laten.

Wel kunnen ook wezens van het licht zich met Mijn toelating laten zien aan de mensen, waar grote geestelijke nood dit vraagt, maar ze zullen steeds alleen op Mij wijzen. Ze zullen de mensen in een waarheidsgetrouw denken proberen te leiden. Ze zullen de mensen willen bekeren van de dwaling, maar nooit een al bestaande dwaling bevestigen, doordat ze zich aan deze dwaling proberen aan te passen. En nooit zullen lichtwezens, die in Mijn opdracht de mensen hulp willen brengen, zich aan onmondige kinderen openbaren, want elke openbaring uit het geestelijke rijk heeft het doel, Mijn Wil aan alle mensen te verkondigen. Mijn tegenstander echter wil alleen maar verwarring stichten. Mijn tegenstander wil alles tegengaan, wat een verlossend gevolg zou kunnen hebben. Mijn tegenstander wil het innige tweegesprek met Mij verhinderen; het gebed in geest en in waarheid, dat alleen maar uit korte woorden of innige gedachten kan bestaan, doordat hij de mensen aanzet tot het verrichten van mechanische gebeden, om zich als engel van het licht geloofwaardig te maken. En hij wil daardoor de mensen van kostbare tijd beroven, die ze beter voor hun eigen vervolmaking zouden gebruiken, als ze zich in alle eenvoud en liefde tot Mij Zelf wenden en om Mijn genadevolle hulp willen vragen.

Mijn tegenstander werkt met veel list en slinksheid. Hij schrikt er niet voor terug zich in een gewaad te hullen; in het gewaad van de koningin des hemels, van het zuiverste en meest lichtvolle wezen, dat Mij in vurige liefde is toegedaan. Dat geen ander doel kent, dan de mensen op aarde naar Mij toe te leiden en dat daarom nooit op de voorgrond zou willen treden, om de gedachten van de mens op zichzelf te richten, vanuit het inzicht van het levensdoel en de bestemming van de mens op aarde. Toch verhinder IK Mijn tegenstander zijn werkzaamheid niet, want al deze verschijningen zijn de wonderen van de valse christussen en profeten; de wonderen, die uit verkeerd denken en onjuist geloven voortkomen, die hem het recht en de mogelijkheid geven zichtbaar te worden en die alleen maar hem zelf versterken, dat de dwaalleren steeds vaster worden geloofd. Maar IK bekommer Me steeds liefdevol om hen, die op dwaalwegen zijn geleid, die van goede wil zijn, doordat IK Me in hun gedachten dring, dat ze het ware doel inzien en met hulp van de lichtwezens, die in Mijn opdracht werkzaam zijn, toch het licht bereiken. Maar voor hen niet nadenken wordt de weg naar Mij ten

zeerste verlengd, want zolang ze de ballast niet uit de weg ruimen, vinden ze de kortste weg ook niet, die echter moet worden begaan om bij Mij te komen; de weg van de zuivere waarheid, waarop ieder in korte tijd het doel bereikt.

Amen

BD.7460

21 november 1959

Het werken van satan als lichtengel

In de laatste tijd vecht de satan met alle middelen, opdat de zielen zich aan hem overleveren en verloren gaan. Zijn truc is hen te verstrikken in dwaling en ze te laten geloven de juiste weg te gaan, maar toch hun wegen zo te verwarren dat zij niet merken dat deze in de diepte voeren. Maar dit is alleen maar mogelijk, omdat zij niet het ernstige verlangen hebben de weg omhoog te gaan. De mensen nemen er genoeg mee als hen gezegd wordt: "Deze weg leidt omhoog". Maar zij zelf denken er niet over na, anders zouden zij wel bemerken dat die bergafwaarts leidt. En de tegenstander bedient zich van velerlei middelen om te misleiden, die alle ver afwijken van de waarheid, die enkel en alleen een kluwen van bedrog zijn, doch zo goed gecamoufleerd, dat juist de mens goed moet oppassen om niet zijn prooi te worden. En het beste middel daartoe is naar zijn mening: de Moeder van JEZUS, die hij vooreerst bij de mensen op de voorgrond plaatst, opdat ze - door haar te vereren en te verheerlijken - het eigenlijke doel van hun leven op aarde vergeten, namelijk de verbinding met JEZUS CHRISTUS Zelf te zoeken, waarvan alleen het zieleheil van de mensen afhankelijk is.

Het is dus schijnbaar een oprechte daad van liefde, die ze tegenover de Moeder van JEZUS verrichten, die echter het gevolg heeft dat de satan najaagt, namelijk verminderde liefde tot de goddelijke Verlosser Zelf, Die daardoor als het ware achtergesteld wordt. De tijd van leven op aarde is echter te kort, dat het bereiken van het doel omwegen verdraagt. Maar alle mensen, die niet elk uur van de dag rechtstreeks hun toevlucht tot JEZUS CHRISTUS nemen, gaan lange omwegen. De verbinding met Hem is zo bovenmate belangrijk, dat ze niet vaak genoeg tot stand kan worden gebracht - en dat daarom alom die reden iedere verheerlijking van de Moeder GODS een afwijken van het eigenlijke nastreven van het leven betekent, juist deze band met JEZUS CHRISTUS tot stand te brengen, van Wie alleen het zieleheil van iedere mens afhankelijk is.

En deze verbinding probeert GODS tegenstander met alle middelen te

verhinderen, wat hem het beste gelukt door de gedachten van de mensen des te meer op Maria te vestigen. En dit is hem ook mogelijk door verschijningen van ongewone aard, waarvan hij de veroorzaker zelf is, doordat hij zich onder het masker van een lichtengel zichtbaar maakt voor mensen, die er speciaal geschikt voor zijn bovennatuurlijke dingen waar te nemen. Door deze verschijningen voorspelt hij de mensen zaken, die hij wel als nog te gebeuren kan herkennen. En hij verhoogt daarmee de indruk van geloofwaardigheid, ofschoon dat alleen maar een camouflagemanoeuvere is om des te grotere verwarring te stichten. Steeds zal hij zich hullen in de beschutting van geheimzinnigheid. Steeds zal hij iets verborgens beweren en dat vaak met het verbod het openlijk te verkondigen, daar dan zijn leugenachtigheid herkend zou kunnen worden.

Het zijn altijd slechts ondoorzichtige informaties die hij zal geven, daar hem de juiste kennis ontbreekt. Maar soms, in heldere momenten, ziet hij de ernst van de tijd, waarin aan zijn praktijken een eind wordt gemaakt. Maar hij kan het niet laten voor zichzelf eer en roem op te eisen en hij doet dat door de mond van deze gecamoufleerde lichtgestalten, doordat hij de bouw van kerken en altaren verlangt, waar hem hulde wordt gebracht, daar hij zich achter zulke verschijningen verbergt. En dit is het zekerste teken van een verderfelijke geest, van een vermomde valse geest, dat hij van de mensen verlangt dat ze hem openlijk in het openbaar moeten eren.

Een echte hemelse lichtgeest zal echter steeds op JEZUS CHRISTUS wijzen en zal altijd alleen van Zijn verlossingswerk gewag maken. Een echte lichtgeest zal geen uiterlijkheden, geen bouw van kerken en altaren eisen, maar hij zal de mensen aansporen zichzelf door de liefde tot een tempel GODS te vormen. Een waar lichtwezen zal nooit bedekte aanwijzingen geven, maar altijd verkondigen wat mensen zullen ervaren, namelijk dat het einde nabij is en dat de mensen zichzelf moeten veranderen. Een echt lichtwezen zal de mensen ook niet tot urenlange uiterlijke gebeden aansporen, maar ze tot een levende verbinding met JEZUS CHRISTUS aansporen, bij Wie eeuwig en alleen het heil te zoeken en te vinden is.

U mensen behoeft dus zulke verschijningen niet ernstig te nemen, want het zijn door mensen opgesmukte gebeurtenissen, die in primitieve vorm verschijnen en pas daarna verder ontwikkeld werden tot buitengewone belevenissen. Er was daarvoor een goede bodem aanwezig, omdat die mensen reeds te diep in hun verering van de Moeder GODS waren vast geworteld en reeds kleine gebeurtenissen koortsachtig in hen werkten en de grondslag schiepen om aan steeds meer onwaarschijnlijke dingen geloof te schenken. Maar het waren in het geheel geen goddelijk geestelijke verschijningen, die in de mensen het geloof moesten versterken om de Moeder GODS te vereren, daar het niet haar wil is bij haar zoon JEZUS CHRISTUS op de voorgrond te treden. Integendeel, zij zal

steeds de nadruk leggen op Hem en Zijn verlossingswerk. Want het doel van de mensen is en blijft de vereniging met GOD in JEZUS CHRISTUS, die elk uur en elke dag nagestreefd moet worden, en dit is de juiste en enige weg, die tot eeuwigdurende zaligheid voert.

Amen

Heiligverklaring en dwaalleer over voorspraak uit het hiernamaals

BD.783

21 februari 1939

Heiligverklaring

Als je onder een zo veilige bescherming staat, zul je waarlijk geen gevaar lopen tegen de goddelijke Wil te zondigen, want om deze arbeid te doen slagen en om je geestelijk welzijn, zijn talloze geestelijke wezens ingeschakeld en ze garanderen je dus ook hun bescherming, zodat je ongehinderd en onbezorgd alles in ontvangst kunt nemen, wat je geestelijk wordt aangeboden. Menige vraag moet de mensheid nog door jou worden beantwoord, menig probleem opgelost en menige twijfel moet worden weggenomen. En daarom is steeds jouw overgave en vlijtige werkzaamheid nodig. Hoe gewilliger en blijmoediger je deze arbeid vervult, des te gemakkelijker te begrijpen kunnen krachten uit het hiernamaals zich uiten en zo is je ook vandaag een kennisgeving toebedacht, die een veel omstreden thema aanvoert:

De heiligverklaring wekt zoveel misnoegen bij de mensen, want dit is toch naar hun mening een schending van het goddelijke recht en goddelijk oordeel. Diegenen echter, die zich daartoe gerechtigd en bevoegd voelden een gemeenschap der heiligen te stichten, kenden zich inderdaad een vermogen om te oordelen toe, dat boven menselijke bekwaamheden uitgaat. Want ze waren nooit wetend, in die mate, om zo'n heiligverklaring met het volste recht te kunnen uitvoeren. Wat beweren de mensen te weten van het innerlijke leven van een ander mens? Slechts GOD alleen kan in het hart van de mens kijken. Slechts Hij alleen weet de graad van liefde te beoordelen, waarin het mensenkind zich bevindt. Slechts Hij alleen kan uitdelen naar verdienste en weet de meest innerlijke gesteldheid te beoordelen, de rijpheid van de ziel. Derhalve is door de mensen wederrechtelijk een geestelijke gemeenschap ontstaan, die als zodanig het middelpunt van alle verering en gebeden is geworden, wat waarlijk niet naar de wens van de hemelse Vader kan zijn, want het heeft eerder een scheiding van

het mensenkind en de Vader tot gevolg, dan een innige verhouding tot Hem. De mens richt zich in zijn gebed niet tot de hemelse Vader Zelf, maar tracht door voorspraak zijn doel te bereiken en dit doet steeds afbreuk aan de juiste verhouding tot de Vader.

De geestelijke wezens, die voor u mensen zorgen, zijn wel door GOD uitverkoren voor dit ambt, ze staan u ook met alle geestelijke kracht terzijde, ze behoeden en beschermen u en zijn voortdurend alleen op uw geestelijke vooruitgang bedacht, maar wie bij u tot bescherming is geplaatst, dat is van de Wil van GOD afhankelijk. Want u mensen zou nooit het juiste inzicht hebben, aan welk wezen u zich zou moeten toevertrouwen om geestelijk rijp te worden en voor uw zieleheil het grootste voordeel te behalen.

Wanneer de mensen op aarde zich aanmatigen, de rechtspraak van de eeuwige Godheid te voorkomen; wanneer ze zich voor gerechtigd houden, heilig te verklaren of te verdoemen, dan is dat als het ware een vooruitlopen op het goddelijke rechtersambt. Het is een getuigenis, die onweerlegbaar moet zijn voor een eerzaam, God welgevallig leven, waarvan het bewijs echter van de kant van een mens nooit kan worden geleverd. Zolang de mens op aarde rondgaat is hij dwalend en zijn oordeel zal daarom ook niet onaantastbaar zijn. Wie naar buiten toe de schijn wekt God welgevallig te leven, diens innerlijk is daar heel vaak nog ver van verwijderd en evenzo zal een in het aardse leven onopgemerkt voorbijgegangene mens vaak in het licht staan, wiens innerlijk leven zuiver en wiens hart tot liefde werd op aarde. En zo mogen de mensen zich niet vanuit een verkeerd inzicht een recht aanmatigen, dat hen niet toekomt. Want deze heiligverklaring is niet zegenrijk voor de mensheid, veelmeer een op dwaalwegen leiden van diegenen, die de waarheid zoeken.

Amen

BD.7045b

18 en 20 februari 1958

Begoochelingen door de tegenstander - Verschijningen

Het is een heel bijzondere truc van Mijn tegenstander, de mensen ertoe te brengen Mij Zelf te verdringen uit de gedachten van de mensen. En wel op die manier, dat hij hen “andere goden” voorhoudt, dat hij in hen het denkbeeld wekt, dat die goden voor de mensen als een brug naar Mij moeten dienen, dat het dus aan de gunst van die goden te danken is, wanneer IK Me goedgunstig tot de mensen overbuig en dat de mensen nu alles zouden moeten doen om zich eerst

van de gunst van deze goden te verzekeren. Want het zijn alle “vreemde goden”, die u naast Mij plaatst, die u om “voorspraak” bij Mij verzoekt. U moet rechtstreeks de weg tot Mij nemen, want dat is de zin en het doel van uw leven op aarde.

Wanneer u weet waaruit uw zonde van weleer bestond, dan zult u ook weten, dat deze zonde alleen door het tegenovergestelde weer goed gemaakt kan worden. En uw zonde van weleer bestond uit de bewuste scheiding van Mij, dus zult u de bewuste band met Mij tot stand moeten brengen en daardoor uw vroegere zonde inzien en ook voor Mij bekennen. Nooit kunnen er wezens - al zijn ze nog zo vol van licht - deze vroegere zonde voor u aflossen. En nooit kan IK de verzoeken van hen als vervangend aannemen, want de verandering van wil moet uw eigen werk zijn. U zult uit eigen wil naar Mij Zelf moeten komen, omdat alleen dan de band hersteld kan worden, die u zelf in vrije wil verbroken hebt. Nu is het een sluw wapen van Mijn tegenstander, om deze terugkeer naar Mij - de bewuste band met Mij - zover mogelijk vooruit te schuiven of zelfs totaal te verhinderen, doordat hij u doet geloven, dat u op omwegen uw doel zult kunnen bereiken. Met dit wapen benadert hij diegenen, die nog in zoverre van goede wil zijn, dat ze niet elke geloofsleer afwijzen, die hij dus goed in staat is te misleiden. Want hij wil de gedachten van de mensen op dwaalwegen leiden. Hij wil tijd winnen, hij wil de weg naar Mij versperren. En daarom heeft hij de dwaalleer van “voorspraak uit het hiernamaals” in omloop gebracht en er ontelbare aanhangers voor gevonden.

Wel kunnen de mensen door voorspraak de zwakke zielen in het hiernamaals helpen, omdat deze voorspraak een bewijs is van de liefde voor die zielen, wat voor Mij al voldoende is om deze zielen kracht te doen toekomen, omdat IK de liefde van een mens heel hoog waardeer. Maar dit is totaal anders gesteld met de “voorspraak” van de kant van de lichtwezens. Al deze wezens zijn vol van liefde en het ligt waarlijk ook in hun macht alle mensen hulp te verlenen. Maar evenzo zijn ze door hun volheid van liefde ook geheel wijs. Zij allen zijn op de hoogte van de oerzonde. Ze kennen Mijn plan van eeuwigheid. Ze kennen de zin en het doel van het leven op aarde. Ze weten waardoor het gevallen wezen weer naar Mij terug kan keren, waardoor het zijn oertoestand weer kan binnengaan. En dit weten zal hen nimmer aanleiding geven om eigenmachtig de mensen uit hun zondige toestand te bevrijden.

Hun liefde tot al het onverloste is wederom groter dan dat ze een wezen hun hulp zouden onthouden. Maar hun liefde voor Mij is nog veel sterker. En zo zullen ze zich nooit in de gedachten van de mensen op de voorgrond dringen, maar ze zullen steeds alleen daarop aansturen, de gedachten van de mensen op Mij te richten vanuit het inzicht, dat de mens eerst de band met Mij tot stand moet brengen, wanneer hij moet worden geholpen de gelukzaligheid te bereiken. Dus zal het nooit de wil van de lichtwezens zijn, dat u de weg naar hen zult nemen en

kostbare tijd voorbij laat gaan, die voor uw terugkeer naar Mij is bestemd. En nog veel minder zullen deze lichtwezens die dwaalleren steunen, doordat ze zichzelf aan de mensen openbaren. Maar deze list gebruikt Mijn tegenstander. Om de duisternis dieper te maken laat hij verblindende lichten opflitsen. En hij rekent op de verduisterde geestestoestand van de mensen, die niet aan Mijn Woorden denken: “U zult geen vreemde goden hebben naast Mij, u zult u geen gesneden beeld maken om dat te aanbidden”.

Nooit zal het meest reine en heilige Wezen, dat de Moeder was van Mijn aardse lichaam, de mensen aanleiding geven tot Haar te roepen. Want haar liefde voor Mij is grenzenloos en Ze probeert alle wezens, die zich eertijds van Mij afwendden, weer naar Mij te brengen, omdat ook Zij deze wezens liefheeft en hun terugkeer naar Mij graag wil bevorderen. En juist dit uitermate heilige Wezen heeft in Lucifer de heftigste tegenstander, die er niet voor terugdeinst ook haar beeld bij zijn plannen te gebruiken, die dit beeld steeds dan zal laten opduiken als satanische begoocheling, wanneer het gevaar bestaat dat zijn spel wordt doorzien; wanneer er aan de dwaalleren wordt getwijfeld en een klein licht wil doorbreken. Dan komt Mijn tegenstander weer in actie en dan gebruikt hij middelen, die op slag zijn macht weer versterken, omdat diepste duisternis weer over de mensen wordt gespreid, die in zijn vangnetten verstrikt raken, doordat ze zelf te weinig liefde beoefenen om een licht in zichzelf te ontsteken, dat hen waarlijk opheldering zou brengen en hen de juiste weg zou laten vinden: de weg rechtstreeks naar mij.

Zouden de mensen maar meer in liefde leven, dan konden zulke geestelijke verwarringen en dwalingen niet ontstaan, want ze werden als zodanig herkend. Maar de mensen, die zich door uiterlijke gebeurtenissen laten imponeren, zijn juist vaak het minst innerlijk. Het zieleleven wordt als het ware bepaald door wereldse manifestaties, ook wanneer ze de dekmantel van religieuze handelingen dragen. De geest van de mens wordt in beslag genomen en de ziel wordt in nevelen gehuld. En daarom heeft Mijn tegenstander gemakkelijk spel. De mensen laten zich door zijn werkzaam zijn beetnemen en zouden hem toch kunnen doorzien en herkennen, wanneer liefde hun harten vulde, omdat liefde ook licht is en omdat liefde de geest van de mens verlicht. En dat is dus de motivering, waarom massa's mensen achter begoochelingen van Mijn tegenstander gaan staan en deze als waarheid en als van Mij uitgaand verdedigen. Slechts een beetje weten zou de mensen het zinloze laten inzien van verschijningen, die met Mijn goddelijke liefde en heilsplan nooit te verenigen zijn. Want nooit zal de Moeder van Mijn aardse lichaam Zich ervoor willen lenen, middelpunt van gebeurtenissen te zijn, waardoor de rechtstreekse weg naar Mij voor de massa wordt versperd. Nooit zal Ze proberen de aandacht en de gedachten der mensen op zichzelf te richten, omdat dit hetzelfde zou zijn als een achterstelling van Mij Zelf, Die Ze haar hele liefde en overgave schenkt.

De mensen hebben zich een geheel verkeerde opvatting eigen gemaakt, als gevolg van de beïnvloeding door Mijn tegenstander. Ze hebben voor zichzelf goden geschapen naast Mij en ze dansen er omheen, maar denken niet aan die ene GOD, van Wie ze zelf eens zijn weggegaan en tot Wie ze ook weer moeten terugkeren in vrije wil. Ze richten hun wil verkeerd, omdat Mijn tegenstander de kunst verstaat, hen schijnlichten voor ogen te stellen, omdat hij zelf zich hult in het masker en dus goddelijke verering van de mensen verlangt. Hij is het, die al die verschijningen in scène zet. Hij is het, die tracht ook het echte schouwen van een waarachtig vroom mens voor zijn doeleinden te gebruiken, dat hij de massa ertoe brengt te geloven, dat er zich een uitermate heilig, rein wezen heeft geopenbaard, dat zich nooit op deze manier openbaren zal. Maar de mensen willen het geloven en daaraan kunnen ze niet worden gehinderd. Alleen zal van Mij uit steeds licht worden gegeven aan u, die zuivere waarheid begeert.

U zult u niet moeten laten overbluffen, want Mijn tegenstander zal nog andere dingen laten gebeuren en hij zal steeds ten doel hebben massa's te winnen. Dat al is u een teken, wie er achter ongewoon werkzaam zijn en verschijningen steekt, want IK zal steeds in het verborgene werkzaam zijn en ook Mijn lichtboden zullen zich nooit op de voorgrond dringen. Maar op Mijn werkzaam zijn wordt maar weinig acht geslagen. Het werkzaam zijn van Mijn tegenstander echter houdt steeds de hele wereld bezig, wat alleen al op hem wijst en waaraan hij ook kan worden herkend.

Amen

BD.8470

17 april 1963

Opheldering over voorspraak

Hoe vaak al is u de eigenlijke zin van uw bestaan op aarde voorgehouden, dat het alleen om uw band met Mij gaat, die u eens vrijwillig verbrak, omdat u Mij niet wilde erkennen. Want u kon Mij niet zien en u erkende daarom diegene als uw heer en schepper, die voor u zichtbaar was: Mijn eerstgeschapen lichtgeest Lucifer. Dit was uw val, het was de grote oerzonde, de motivatie van uw bestaan als mens. En in dit bestaan is er slechts één enkel doel na te streven: de band met Mij te herstellen en Mij daardoor ook weer te erkennen als uw GOD en Schepper, uit Wiens Liefde u eens bent voortgekomen. En deze band kan geen ander wezen voor u tot stand brengen, ze kan alleen maar uw eigen werk zijn. Daarvoor is uw wil vereist, die vrij is en blijven zal, al stelt u deze beslissing nog zolang uit. Ze

blijft u niet bespaard, wanneer eens het doel moet worden bereikt, gelukkig te worden, zoals u het was in het allereerste begin. En deze definitieve aaneensluiting brengt alleen de liefde tot stand, dus zult u bereid moeten zijn in liefde te leven. Maar daartoe zult u nooit gedwongen worden. Als gevolg van de oerzonde is uw wil echter erg verzwakt en hij heeft versterking nodig. En deze versterking van de wil is de grote genade, die de Mens JEZUS door zijn werk van verlossing voor u heeft verworven. Is het u dus mogelijk u aan Hem over te geven en Hem te vragen om versterking van uw wil, dan zult u ook zeker uw doel bereiken.

Maar nooit kan van de kant van de lichtwereld beslissend op uw wil worden ingewerkt. Echter van de kant van de medemensen kan er voor u liefdevolle voorspraak worden verricht, wanneer u zelf te zwak bent de weg naar het kruis te gaan. Dan kan de liefde van een medemens voor u voorspreken en IK zal zo'n gebed waarlijk verhoren, doordat de mens kracht wordt toegevoerd, die de liefde voor deze afsmeekt. Want de liefde is een kracht en doet u ze bewust een zich in geestelijke nood bevindende mens toekomen, dan zal ze ook bij hem een uitwerking van kracht hebben, hetzij dat hij dan vanzelf de weg naar het kruis gaat of dat hij zelf in liefde werkzaam is en hij tot inzicht komt. Steeds is de liefdevolle voorspraak voor de medemensen een niet te onderschatten hulpmiddel om dwalende zielen te redden.

Maar het is een zeer onjuist denkbeeld, wanneer u lichtwezens vraagt om voorspraak. Bedenk dat deze wezens helemaal van liefde zijn doordrongen, die waarlijk alle ongelukkige wezens geldt. Denk eraan, dat geen wezen van hun wil om te helpen zou zijn uitgesloten en er bijgevolg geen onverlost wezen meer zou kunnen zijn, wanneer ook de lichtwezens niet zouden zijn gebonden aan goddelijke wetten, waarmee ze niet in strijd kunnen handelen. Maar deze wezens zijn op de hoogte van het laatste doel van een mens op aarde. Ze weten, dat alleen in vrije wil de erkenning van hun GOD en Schepper plaats kan hebben en dat deze erkenning de te doorstane wilsproef is, ten behoeve waarvan de mens op aarde leeft. Ze weten, dat de band met Mij hersteld moet worden, die ieder wezen zelf moet nastreven en aangaan, in alle vrijheid, zonder enige dwang.

Maar de liefde van de lichtwezens is zo diep, dat ze waarlijk voldoende zou zijn om ieder wezen in een ogenblik te veranderen, juist omdat ze kracht is, die nooit haar uitwerking mist. Dus moet ook deze liefde van Mij uit worden ingedamd. Dat wil zeggen ook deze lichtwezens moeten aan wetten zijn onderworpen, waarop ze echter al daarom acht slaan, omdat ze helemaal in Mijn Wil zijn binnengegaan, omdat ze daarom ook weten, wat dienstig is voor de mens om zelf het laatste doel - de vereniging met Mij - te bereiken. Toch kunnen de lichtwezens ook middels gedachten inwerken, in zoverre, dat ze de medemensen aansporen tot voorspraak en deze zal dan waarlijk niet zonder uitwerking zijn.

IK wil, dat de mensen rechtstreeks de weg naar Mij nemen en niet proberen op omwegen een doel te bereiken, dat echter op omwegen niet te bereiken is, wat u zou begrijpen, wanneer u weet zou hebben van de hoge graad van liefde van alle lichtwezens. Wanneer u nu deze wezens om voorspraak verzoekt, wat moeten ze dan wel voor u bij Mij afsmecken? Dat IK tegen Mijn wet van ordening in moet handelen en de mensen ontslaan van de voorwaarden, die een terugkeer naar Mij, een verandering van hun wezen, mogelijk maken? Wie in ernst de lichtwezens om hulp vraagt, zal door hen waarlijk ook in het juiste denken worden geleid en dan zal hij dát doen, wat overeenstemt met Mijn Wil, want de lichtwezens zijn door dezelfde wil bezielde als IK en zullen u waarlijk alleen zó proberen te beïnvloeden. En dan zult u ook zeker uw doel op aarde bereiken, want ze spannen zich steeds alleen maar in om u naar Mij toe te leiden, u het verlossingswerk van JEZUS onder ogen te brengen. Ze zullen u de weg tonen, die u zult moeten gaan, maar ze kunnen hem niet voor u gaan.

En wees er nu op bedacht, dat een gebed tot Mij al de band met Mij betekent, die zin en doel van het leven op aarde is, dat u dus een rechtstreekse band met Mij omzeilt, wanneer u de lichtwezens om voorspraak vraagt. En welk resultaat verwacht u nu voor u van de voorspraak, die de wezens tot Mij moeten richten? Steeds weer zeg IK u: u zult de lichtwezens wel om hulp kunnen vragen, wanneer u tevoren Mij al uw wil hebt bewezen. En ze zullen u helpen, omdat ze alleen maar de uitvoerders van Mijn Wil zijn en ze daarin hun gelukzaligheid vinden. Maar nooit kunnen ze voor u de band met Mij door voorspraak tot stand brengen, want ze zijn altijd met Mij verbonden en ze zullen steeds alleen maar willen, dat ook u in vrije wil deze band aangaat, omdat dit uw eigenlijke doel in het leven op aarde is. En zolang u zich nog tot de lichtwezens om voorspraak wendt, zijn uw gedachten ook nog niet door deze lichtwezens geleid, maar probeert Mijn tegenstander u zo te beïnvloeden, dat u de weg naar Mij verlengt, omdat hij juist uw definitieve terugkeer naar Mij wil verhinderen.

Voorspraak kan alleen worden verricht van de kant van de mensen voor elkaar of voor de nog onrijpe zielen in het rijk hierna, wanneer dan de graad van liefde van de voorspreker zich doet gevoelen als kracht voor de ander, voor wie het gebed is bedoeld en omdat IK dan terwille van die onbaatzuchtige liefde Mijn Kracht doe toekomen aan diegenen, die ze nodig hebben en aan wie in liefde door voorspreken wordt gedacht. Maar voor het lichtrijk is het begrip voorspraak niet van toepassing. Het denken van diegenen, die zich op voorspraak verlaten, is op een dwaalspoor geleid en verlengt alleen maar de weg van terugkeer naar Mij, wat alleen de tegenstander heeft beoogd door deze onjuiste leer.

Amen

Gevaren door mediamieke ontvangst

BD.6468

5 februari 1956

Gevaren van de mediamieke ontvangst

U mensen wordt veel als waarheid voorgehouden, wat in mediamieke toestand in ontvangst werd genomen uit de geestelijke wereld. En u verdedigt vaak met overtuiging leerstellingen, omdat u overtuigd bent uit die wereld niet verkeerd te kunnen worden onderricht. En juist deze leren kunnen voor u van groot nadeel zijn, omdat u dan niet meer in staat bent de zuivere waarheid aan te nemen. Wat op mediamieke wijze ontvangen wordt, moet u steeds manen tot de grootste voorzichtigheid - houdt dat steeds weer voor gezegd. Want maar zelden is de sfeer, waarin de ontvanger zich bevindt, zo gezuiverd, zo met licht doorstraald, dat de vijandige krachten niet binnen kunnen dringen. En alleen dan kan zuivere waarheid ook op mediamieke wijze worden overgebracht. De gedachten van de mensen, die de ontvanger omringen, bepalen echter ook de uitspraken, die mediamiek worden gedaan. De ontvanger zelf heeft afgezien van zijn wil en wordt nu door een vreemde wil beheerst. Slechts de optimale zuiverheid van de hem omringende kring houdt al het lagere geestelijke op afstand. Zodra echter een mens in deze omgeving een onjuiste gedachte, die hij tot nu toe voorstond, in zich laat opkomen, roept hij die wezens naderbij, die onmiddellijk zijn dwaling willen bevestigen, omdat ze nu ook toegang hebben in deze kring, wat niet gebeuren kan, wanneer alle aanwezigen alleen maar door het verlangen naar zuiverste waarheid bezielde zijn en zich volledig en helemaal aan GOD en al het lichtvolle overgeven. Doch deze algemene wil zal spoedig ook het mediamieke afwijzen, want dezen zullen nu bewust GOD vragen om opheldering, om waarheid, en een uitschakelen van de wil, een zich verplaatsen in de trance-toestand is niet meer nodig, daar GOD zo'n serieus verzoek om de waarheid toe te sturen waarlijk vervult en voor Zich uit die kring een dienaar kiest, aan wie Hij Zijn woord in toestand van bewustheid kan overdragen.

Wel kan niet elke mediamieke mededeling worden afgewezen, daar soms ook lichtwezens deze mogelijkheid gebruiken om verbinding met de mensen te verkrijgen, van wie ze hopen eens het innige contact tot stand te kunnen brengen, die het mogelijk maakt de zuiverste waarheid over te dragen. Maar deze mediamieke ontvangsten moeten steeds overeenstemmen met het Woord GODS, dat in toestand van bewustheid wordt ontvangen. Maar vaak zullen zich verschillen voordoen, die aanleiding geven tot meningsverschillen, omdat zulke mediamieke ontvangsten evenzo hoog gewaardeerd worden. Lichtwezens zullen

zich altijd in overeenstemming met elkaar uiten, ze zullen steeds de waarheid uit GOD verkondigen. En elke afwijking moet ernstig onderzocht worden, of en in hoeverre de omgeving, of de mediamieke ontvanger zelf, tevoren al in gedachten vervuld was van de opvatting, die in tegenspraak was met het in toestand van bewustheid overgebrachte woord.

Er is maar één waarheid en deze gaat van GOD Zelf uit, ook als ze door lichtwezens wordt overgebracht. En waar de waarheid is, daar is geen tegenspraak. Er zijn echter veel verschillende meningen en er bestaan verschillende bronnen, waaruit de mensen putten. Maar slechts één bron is de levensbron, die GOD ontsloten heeft. Hij Zelf giet Zijn Geest uit in de harten van de mensen, die zich gereedmaken als vat voor de stroom van de Geest. Dit gereedmaken is een bewust werk, een arbeid aan de ziel, een omvorming tot liefde, die voorwaarde is voor het werkzaam zijn van de goddelijke Geest.

Maar mediamiek ontvangen kan ook een mens, die deze omvorming nog niet tot stand heeft gebracht, doordat hij alleen maar afziet van zijn eigen wil en een vreemde wil meester van zich laat maken. En hoe deze vreemde wil geard is, bepaalt hij zelf en zijn omgeving door de graad van rijpheid van de zielen. Iedere geestelijk gewekte mens zal zich verzetten tegen mediamieke ontvangst, omdat hij ook het gevaar inziet dat daarin verborgen ligt en het verlangen naar diepste waarheid een geestelijk gewekt mens steeds vervult. Maar een medium, dat een hoge graad van rijpheid heeft, zal zeer spoedig in staat zijn de boodschappen bewust in ontvangst te nemen en deze zullen dan nooit in tegenspraak zijn met het zuivere woord van GOD, dat stroomt uit de levensbron die GOD Zelf ontsloten heeft.

Wees oplettend wanneer u tegenspraak ontdekt en onderzoek waar de leerstellingen, die elkaar tegenspreken, van uitgaan. En als het uw wil is in de waarheid vast te staan, zal het u ook lukken duidelijkheid te verkrijgen - wanneer u GOD Zelf vraagt om Zijn bijstand, wanneer u Hem elke twijfel, elke vraag voorlegt en altijd alleen maar wilt, dat u juist wordt onderricht en met overtuiging zult kunnen opkomen voor Hem en het alleen ware, voor de waarheid uit GOD.

Amen

BD.7673

14 augustus 1960

Waarschuwing voor het omgaan met de wereld van gene zijde

Dit is Mijn Wil, dat u zich tot Mij zult wenden in innig gebed, voor u zich met geestelijke wezens in verbinding stelt. Want van dit innige gebed tot Mij hangt het af, of de band met de geestenwereld zegenrijk voor u is. Het innige gebed tot Mij beschermt u tegen zulke wezens, die niet in staat zijn u voordeel te bieden, omdat ze zelf nog niet in het licht staan. Maar u weet het niet zelf, of de zielen van de gestorvenen, die u roept, al het lichtrijk zijn binnengegaan, want zelfs wanneer ze het u verzekeren, weet u niet of hun uitspraken geloofwaardig zijn. En daarom moet u met alle voorzichtigheid aan zulke betrekkingen met de geestelijke wereld beginnen, want u zult zelf al in een geestelijke sfeer moeten zijn, die al het kwade van u wegdringt, zodat het niet dichterbij u kan komen en u alleen door lichtwezens verzorgd en onderricht zult worden.

De omgang met de zielen van gestorvenen is altijd een groot gevaar, omdat u mensen niet weet in welke sfeer ze zich bevinden. Weliswaar wordt u een dergelijke omgang niet als zonde aangerekend, wanneer de liefde voor die zielen u ertoe aanzet, maar uzelf verkrijgt niets. U zult eerder kunnen verliezen, wanneer u daardoor zelf in duistere sferen terecht komt en onjuiste leringen of mededelingen zult ontvangen, die uw ziel niet tot heil strekken. En daarom waarschuw IK u nadrukkelijk voor een dergelijke omgang met de geestelijke wereld, terwille van uzelf. Wat u ook vanuit deze wereld verteld wordt, het zal nooit aan diepte en wijsheid Mijn Woord kunnen evenaren, dat Mijn Liefde aan u mensen overbrengt van boven en dat u door boden van het licht wordt toegevoerd, wanneer u zelf het niet rechtstreeks van Mij zult kunnen ontvangen.

IK Zelf wil uw Vriend en Leraar zijn, uw Broeder, met Wie u te allen tijde van gedachten zult kunnen wisselen bij elke vraag, of ze aards of geestelijk van aard is. En IK zal u altijd antwoord geven als u zulks verlangt. IK zal u onderrichten, dat u naar JEZUS CHRISTUS uw schreden zult moeten richten om gelukkig te worden. En dus moet u zelf ook de zielen van de gestorvenen in kennis stellen van Hem en ze in gedachten wijzen op Hem, Die uw aller Verlosser is van zonde en dood. Want ook deze zielen moeten eerst de weg naar Hem hebben gevonden, om in het lichtrijk te kunnen worden opgenomen. En u zult deze zielen geen grotere dienst van liefde kunnen bewijzen, dan hen in gedachten het evangelie te verkondigen, de goddelijke leer van de liefde, die IK Zelf in de Mens JEZUS op aarde heb gepredikt, om hen de weg te tonen, die weer naar Mij terugvoert in het Vaderhuis. U zult deze zielen van de gestorvenen moeten willen helpen. U zult aan hen moeten geven, maar u niet door hen laten onderrichten, om het even op welke manier.

Van Mij uit is u het weten over de toekomst onthouden, dus moet u hun ook geen vragen van deze aard stellen. Maar geestelijk weten moet u steeds verlangen, doch dit kunnen ook die zielen niet geven. Maar wel zult u zich altijd tot JEZUS

CHRISTUS kunnen wenden, de goddelijke Leermeester. En Deze zal u liefdevol opheldering geven en Hij zal u steeds naar Zich Zelf roepen, dat u Hem zult vragen om vergeving van de zonde, dat u Hem zult navolgen, om door Hem Zelf te worden binnengeleid in het rijk van licht en gelukzaligheid. Maar zonder Hem zult u niet gelukkig kunnen worden, dat moet u ter harte nemen. En wanneer het nu uw wil is, in Mijn Wil te leven, dan zult u ook alles doen, wat JEZUS op aarde heeft onderricht, wat Hij in Zijn geboden van de liefde tot GOD en de naaste tot uitdrukking bracht. U zult dan zelf in liefde leven en inzien waar licht is. U zult dan ook in staat zijn, de waarde van geestelijke overdracht te onderkennen en u zult er naar streven, alleen met die geestelijke wereld in contact te komen, die vol van licht is en u nu ook heldere onderrichtingen kan overbrengen. Want steeds bent u het zelf, die de graad van het licht bepaalt, waarin u zich bevindt. Maar laat u dat gezegd zijn, dat de omgang met een geestenwereld gevaarlijk is, waarvan u niet weet in welke graad van rijpheid de zielen, die u raadpleegt, zich bevinden. Laat het u steeds gezegd zijn, dat u aan die zielen moet geven, want zij allen zullen uw voorspraak nodig hebben om omhoog te klimmen, die u dus in liefde die zielen zult moeten schenken tot hun en ook tot uw zielenheil. En dan zal u worden toegemeten, zoals u zelf uitmeet.

Amen

BD.7829

18 februari 1961

Het "werkzaam zijn van de Geest" en de activiteiten van de geestenwereld

U wordt met de waarheid vertrouwd gemaakt. Kunt u daar de betekenis van beseffen? Dat u hiervan verzekerd, bent volledig in de waarheid vast te staan, omdat IK u Zelf onderricht? En als men u tegenwerpingen maakt, dat u er niet zeker van bent, dat IK het ben Die tot u spreekt, laat u dan niet in de war brengen, want anders zou u alles kunnen verwerpen, ook het boek der boeken (de bijbel), dat Mijn duidelijke aanwijzing bevat over het "werkzaam zijn van Mijn Geest". De mensen zijn echter al zo ver van Mij verwijderd, dat zij van een werkzaam zijn van Mijn Geest in de mens niets meer weten. Zij zoeken weliswaar sporadisch ook de verbinding met het geestelijke rijk, maar zijn totaal onwetend, dat zij zich daardoor in gevaar begeven mededelingen in ontvangst te nemen, die niet overeenkomen met de waarheid, omdat zij te weinig weten over "de activiteiten van de geesten", die nog niet het lichtrijk zijn binnengegaan. Zij brengen verbindingen tot stand met geestelijke gebieden, met de geestenwereld, die ook wel contact zoekt met de mensen, doch alleen maar om zichzelf te

kunnen uiten, om hun verkeerd, verward denken op de mensen over te kunnen dragen, zoals zij het op de aarde gedaan hebben, want zolang zij niet in de lichtwereld vertoeven denken ze niet juist. Ze zijn nog verduisterd van geest en kunnen de mensen alleen valse ideeën overdragen. En de mensen hechten te veel waarde aan zulke mededelingen uit de geestenwereld. Maar de ware band met Mij, die hen het toekomen van de waarheid garanderen, zoeken zij niet.

"Mijn Geest" zal u in de waarheid leiden. IK Zelf wil u onderrichten en ofschoon IK door lichtboden tot u spreek, dan is dat toch hetzelfde, want van Mij gaat de waarheid uit en deze wordt u door Mijn lichtboden gebracht, die nooit anders spreken kunnen en zullen dan zoals het Mijn Wil is, omdat zij de geestelijke leringen, die zij aan u doorgeven, van Mij aannemen. IK Zelf onderricht u door de Geest. Begrijp het mensen, dat GOD Zelf tot u spreekt en doe dat niet als iets onmogelijks af. Want u staat in rechtstreekse verbinding met Mij, omdat u Mijn schepselen, Mijn kinderen bent en eeuwig bij Mij hoort. En de Vader zal steeds tot Zijn kinderen spreken als dezen het willen en de voorwaarden vervullen die IK daaraan verbonden heb, dat het kind de stem van de Vader verneemt. U moet geloven dat IK tot u spreek, u gereed maken als opnamevat voor de stroom van Mijn Geest, en dan innerlijk luisteren. Om te kunnen geloven moet u in liefde leven en daardoor bereidt u zichzelf tot woning voor Mij. IK kan dan bij u aanwezig zijn, en als u opmerkzaam luistert zult u Mij horen. En wat IK u zeg is de waarheid, want de Eeuwige Waarheid Zelf spreekt tot u. Ze onderricht u en u zult alles vernemen, wat nodig is voor het heil van ziel. Hebt u daar echter de stemmen uit de geestenwereld voor nodig? Laat u ernstig waarschuwen, mededelingen als waar aan te nemen, die niet door de "werkzaamheid van Mijn Geest" tot u zijn gekomen. Houdt u ver van hen, die voorgeven dat zij in verbinding staan met de geestenwereld. Zij zijn een gevaar voor u, want zij verwarren uw gedachten en houden u weg van de zuivere waarheid. Wel kunnen soms mensen, wier zielen al uitgerijpt zijn, geestelijk in deze gebieden een blik werpen en hun invloed op de zielen der duisternis uitoefenen, maar nooit zullen mensen op aarde iets winnen, als zij contact zoeken met gindse wereld, waar geen licht is. En daarom moeten zij zo'n omgang met de geestenwereld mijden, want ook deze omgang is een middel van de tegenstander in de eindtijd om de gedachten van de mensen in verwarring te brengen, zodat de mensen ook geen begrip voor het "werkzaam zijn van Mijn Geest" kunnen opbrengen en afwijzend tegenover de waarheid staan of haar minder aandacht schenken dan andere mededelingen en aan een genadengave van de hoogste waarde voorbijgaan.

De waarheid gaat van Mij uit en u mensen zult haar ontvangen, als u deze waarheid begeert. Neemt u echter genoeg met mededelingen, die hun oorsprong niet in Mij hebben, schenkt u aandacht aan zulke mededelingen, dan begeert u de waarheid niet en deze zal ook nooit in uw bezit komen. Waar echter

Mijn Geest werkt, daar is de waarheid. Want IK kan alleen werken, waar de voorwaarden aanwezig zijn. Dan houd IK iedere dwaling op een afstand, want deze macht staat Mij waarlijk ter beschikking. IK wil, dat de waarheid naar de aarde gebracht wordt en IK heb de macht Mijn Wil uit te voeren, want u mensen doolt rond in dwaling en bent daarom in groot gevaar. U mensen kunt alleen maar door de waarheid zalig worden en moet deze ernstig van Mij afsmecken. Dan echter kunt u er ook zeker van zijn dat u haar zult ontvangen, dat IK Zelf u onderwijs, zoals IK het beloofd heb.

Amen

Onwetendheid over het werkzaam zijn en de gaven van de Geest

BD.2878

10 en 11 september 1943

Het weten van het werkzaam zijn van de Geest in de mens

Het is zelden mogelijk dat GOD Zich kan openbaren. Aan slechts weinig mensen kan GOD Zich openbaren in het Woord, omdat het op de hoogte zijn van het werken van de Geest in de mens voor dezen verloren is gegaan en ze bijgevolg geen aanstalten maken om het goddelijke Woord in zich te vernemen. Dit is een gebeuren, dat vooreerst het geloof vergt in het werkzaam zijn van de Geest, maar dit geloof ontbreekt de mensen en het daarvan op de hoogte komen kunnen ze alleen door de liefde bereiken. Want daardoor wordt hun denken juist geleid en kan de mens in een weten worden ingeleid ook door middel van gedachten. Maar hij zal nooit dit weten als het werkzaam zijn van de Geest onderkennen en er zelf ook niet geheel van overtuigd zijn. Maar de Geest GODS wil Zich helder en duidelijk uiten. GOD Zelf wil Zich aan de mensen openbaren en dus spreekt Hij tot hen. Hij brengt hen Zijn Woord over, zodra ze maar in Hem geloven, in Zijn Liefde, Zijn Wijsheid en Zijn Almacht. Want dan zal ook de wens in hen opkomen, in verbinding te treden met GOD. Ze houden tweespraak met Hem en horen in zich Zijn Stem als antwoord. De Kracht van de Geest uit Zich in hen en een helder weten over de meest verschillende gebieden is het resultaat.

Het weten van de werking van de Geest in de mens moet hem worden verschaft, maar het zal zelden geloof vinden. En zonder geloof kan het toch niet worden beproefd. Alleen de diepe liefde van de mens brengt hem tot het geloof eraan, want dan werkt de Geest GODS in hem en Hij geeft hem de gedachte, ingespannen in zijn binnenste te luisteren. Er begint nu een complete onderrichting van de mens en bijgevolg een inleiden in het diepste weten: GOD

kan Zich alleen uiten waar een hart zich in diepe gelovigheid tot Hem richt, maar dan deelt Hij Zijn Wijsheid onbeperkt uit. En zo is het werkzaam zijn van de Geest van buitengewoon grote betekenis, want het is de enige mogelijkheid om tot de waarheid te komen en in de diepste diepen van de goddelijke Wijsheid binnen te dringen, dus een weten te ontvangen, dat nooit door middel van het verstand kan worden verworven, dat de mensen een ongewoon inzicht geeft, dat hem uitsluitel geeft over GOD en de mensen, over de schepping en over het geestelijke rijk. Alleen waar de Geest uit GOD werkzaam kan zijn, is dit diepe inzicht mogelijk. En toch is het werken van de Geest alleen van de wil van de mens afhankelijk, want deze moet tevoren actief worden. Hij moet de verandering in de mens volbrengen, die voorwaarde is voor het werkzaam zijn van de Geest in de mens. De wil van de mens moet besluiten aan de ziel te werken. Hij moet aansporen tot werken van liefde, hij moet de innige verbinding met GOD tot stand brengen en hij moet aandachtig in zichzelf luisteren om Zijn Woord te kunnen vernemen, dat hem nu door de Stem van de Geest wordt overgebracht.

Maar het aandachtig luisteren binnen in zich verzuimen de mensen, zelfs wanneer ze alle andere voorwaarden nakomen, omdat het weten hen daarover ontbreekt, dat GOD Zelf in gelovige mensen werkzaam is. Dit weten is voor hen verloren gegaan en ze zijn er heel moeilijk toe te brengen een proef op de som te nemen, alle voorwaarden te vervullen en dan opmerkzaam te luisteren. En daarom kan ook maar zelden het goddelijke Woord op een natuurlijke wijze naar de aarde worden gestuurd, dat GOD tot de mensen spreekt, dat Hij hen Zelf alle wijsheden voorlegt en ze onderwijst, zoals een leraar zijn leerlingen onderricht. Maar zodra een mens alles doet om het werkzaam zijn van de Geest in zich te bemerken, zodra hij zich nu gereed maakt te ontvangen door een bewust aandachtig luisteren in zijn binnenste, wordt hem een diep weten ontsloten. Want nu zal hij door dit weten tot zegen van de medemensen werken. Hij moet het doorgeven, hij moet er voor opkomen, hij moet de tussenpersoon zijn tussen GOD en de mensen, tot wie Hij niet rechtstreeks kan spreken, omdat ze niet in staat zijn Hem te vernemen. Hij moet een verbreider worden van de waarheid op aarde, hij moet overal zijn licht laten schijnen en de Liefde GODS aan de mensen verkondigen, Die Zelf naar beneden komt in het Woord en de Waarheid aanbiedt, omdat de dwaling moet worden verdrongen, die de zielen in gevaar brengt. Hij moet van Zijn Wijsheid getuigen, doordat hij het besturen en werkzaam zijn van GOD in de schepping en in het geestelijke rijk de mensen aanschouwelijk maakt. En hij moet Diens Almacht verkondigen, Die alles volbrengt, wat de Wil GODS bepaalt. Hij moet GOD als hoogste en volmaaktste Wezen aan de mensen bekend maken, om in dezen de liefde tot Hem te doen ontbranden en hun wil aan te sporen zich onder het Wezen te plaatsen, Het lief te hebben en Hem te dienen tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.6013a

31 juli 1954

Verschillende gaven van de Geest

De Geest uit GOD uit Zich op velerlei manieren. Want al naar begaafdheid, naar de geestelijke rijpheid, kan Hij in de mens werkzaam zijn. En ook de aard van de mens is bepalend, welke gave van de Geest hem ten deel valt. Het ontvangen van een Geestesgave stelt altijd het (zich) vormen tot liefde voorop, dus een verandering van het wezen in vrije wil. De Geest GODS kan Zich alleen in een vat uitgieten, dat geschikt is om op te nemen. Een vat, dat dus in orde werd gebracht door onbaatzuchtige werken van liefde, om de goddelijke straal van Liefde te ontvangen. Er kan niet op een gave van de Geest worden gerekend door een mens, die deze omvorming tot liefde nog niet heeft volbracht. Derhalve zijn dus de gaven van de Geest steeds alleen het gevolg van een levenswandel in liefde, maar nooit zijn het willekeurig verleende gaven. Ze moeten dus worden nagestreefd, wat ieder wel kan, maar wat slechts zelden wordt gedaan. Op welke wijze nu de Geest GODS werkzaam wordt, beantwoordt aan de taak, die een door GOD's Geest overschaduwde mens in het aardse leven is gesteld, die door GOD's Wijsheid wel werd ingezien als zegenbrengend voor de mensheid, maar Die toch de vrije wil van de mens vooropstelt.

GOD weet waarlijk wie Hem wil dienen en hoe deze zich vormt. En Hij zet daarom de mens op de plaats, waar hij het meest doeltreffend bezig kan zijn. De mensen in de eindtijd moeten worden wakker geschud, omdat ze totaal vervlakken in hun denken en daarom buitengewoon onder de indruk moeten komen, om uit hun rust te worden gehaald. Maar ook ongewone verschijnselen hebben een heel natuurlijke verklaring, doch wat de één natuurlijk voorkomt, is voor de ander onbegrijpelijk, omdat hij geestelijk blind is. Dus tegenover deze blinden van geest wordt een "ziende" geplaatst, die zich van zijn gebonden zijn aan de aarde kan losmaken en als het ware weggenomen wordt in het geestelijke rijk en die uit dit geestelijke rijk naar de aarde terugkeert met een gave, die aards niet kan worden verkregen. Hij zal met krachten werken, die hem wat onmogelijk schijnt mogelijk maken. Hij zal door het woord zieken kunnen genezen of in staat zijn helderziend in de toekomst te kijken. Hij zal diepste wijsheid bezitten en dus ook aan de medemensen kunnen overbrengen, of hem zal duidelijk zijn wat voor de mens anders is verborgen. Hij zal in vreemde talen kunnen spreken, zichtbaar zal het werken van de goddelijke Geest aan het licht komen, maar alleen dan, wanneer het er om gaat de zielen van de mensen voor het rijk GODS te winnen.

Want de Geest GODS werkt alleen geestelijk in de mensen, maar nooit om aardse belangen te bevorderen. Dus zal de bezitter van een gave van de Geest steeds een arbeider in de wijngaard van de Heer zijn. Hij zal door deze gave een vertegenwoordiger van GOD op aarde zijn, die Zijn rijk wil opbouwen en vergroten en zich dit tot levenstaak heeft gesteld.

Alleen door deze bereidwillige dienaren GODS zal Zijn Geest Zich uiten, voor de medemensen duidelijk zichtbaar, ofschoon ieder mens vervuld kan zijn met Zijn Geest en deze dus ook helder en duidelijk herkent en bekwaam is zijn weten aan de medemensen door te geven. Ze kunnen echter steeds alleen bedacht worden in overeenstemming met hun wil. En voorwaarde om een kennelijke gave van de Geest te ontvangen is, dat ze willen werken voor GOD en Zijn rijk. Want GOD wil Zich door mensen uit de gehele mensheid openbaren. GOD wil herkend worden in Zijn werken. En daarom moet er een mens als tussenpersoon te vinden zijn, zolang GOD Zelf de mensen niet tegemoet kan treden, zolang ongeloof en geestelijke blindheid dit volledig uitschakelen.

En zo vloeit hieruit voort, dat GOD Zelf Zich door Zijn Geest openbaart, Die Zich door een mens uit, wanneer het erom gaat de mensen tot geloven te brengen, hen licht te geven, hun ogen te openen voor het licht dat van boven op de mensen neerstraalt; wanneer het erom gaat de mensen de zin van hun aardse leven bekend te maken en de weg naar het doel te verlichten. Alle gaven van de Geest hebben alleen deze ene bedoeling: op de zielen van de mensen in te werken in goddelijke zin. Dan worden krachten in een mens in werking gezet, die duidelijk van een goddelijk binnenstromen getuigen; het binnenstromen van een kracht, die in GOD zijn oorsprong heeft, de Kracht van de goddelijke Geest.

Amen

BD.6013b

1 augustus 1954

Het spreken in tongen – Waarschuwing voor een bedrieglijke geest

En dan zal de mens dingen volbrengen, die de medemensen niet natuurlijk voorkomen, die het natuurlijke vermogen van een mens ver overtreffen. Hij zal op de hoogte zijn van zaken, die anders voor de mens verborgen zijn. Hij zal overtuigd en begrijpelijk de mensen opheldering kunnen geven over zaken, die een mens met zijn verstand alleen niet kan doorgronden. Hij zal gebieden kunnen betreden, die voor de medemensen niet toegankelijk zijn. Hij zal de kracht hebben zieken te genezen, wonderen te verrichten of ook in staat zijn helder

schouwend in de toekomst te kijken. Er zullen in hem vermogens tevoorschijn komen, die hij nooit in zich heeft ontwikkeld. Hij zal vreemde talen spreken en ook kunnen verstaan, wanneer dat nodig is en dienstig voor de ontwikkeling van de ziel van de medemensen. Hij zal op elke manier worden beïnvloed door goddelijke Kracht, maar meestal alleen één van deze gaven van de Geest bezitten, omdat de vereisten voor elke Geestesgave andere zijn. Alle vereisten zijn echter zelden bij één mens te vinden. Elke van deze gaven van de Geest moet haar doel vervullen, dat wil zeggen elke moet ten nutte kunnen worden gemaakt.

De gave van genezing van zieken zal - buiten het lichamelijk gezond worden - ontegenzeggelijk ook tot het gezond worden van de zielen bijdragen, omdat de mensen leren geloven in de Kracht van de Geest, die door het sterke geloof van zowel de genezer als ook van de zieken ertoe wordt gebracht, zich weg te schenken. Evenzo kunnen ook voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen de medemensen bewegen, hun levenswandel te veranderen tot boete en terugkeer, omdat deze voorspellingen steeds alleen de aardse uitwerkingen van het geestelijk lage niveau van de mensen betreffen. Het verkondigen van de waarheid door de goddelijke Geest draagt er tevens toe bij, het geloof tot leven te wekken en tot ommekeer van de leefwijze en is bijgevolg toch weer als geestelijke factor te waarderen als van het grootste belang. Alleen wat ertoe bijdraagt geestelijke resultaten te behalen, kan als het werkzaam zijn van de Geest worden aangeduid, want wat zijn oorsprong heeft in GOD kan niet anders dan vol van licht zijn. Het moet licht brengen en het onduidelijke bloot leggen. Het kan geen nog diepere duisternis uitstralen, dan er al onder de mensheid is.

Maar de Geest GODS kan ook op een mens inwerken, om van hemzelf de toestand van duisternis af te nemen, om een licht te ontsteken in het hart van de mens, om de ziel van haar omhullingen te ontdoen, zodat de ziel jubelt en juicht en met lofprijzen denkt aan haar GOD en Vader, Die haar verlichting schenkt. Deze inwerking betreft meer de ziel dan het verstand van de mens, om welke reden deze gave van de Geest voor de mens niet herkenbaar hoeft te zijn, maar soms ook de uiterlijke mens zo sterk treft, dat hij probeert zich in onbegrijpelijke woorden te uiten. Een gebeurtenis, die de mensen met "spreken in tongen" aanduiden, maar die steeds alleen de mens zelf betreft. Een gave van de Geest, die bijna iedere gewekte zijn eigendom kan noemen, maar die alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen zo sterk is, dat de medemens een verandering kan waarnemen. Want ieder mens, wiens Geest is gewekt, bespeurt de aanraking van zijn ziel op een zodanige wijze, dat zijn ziel zich lovend en dankend tot GOD verheft; dat ze zich aan Hem overgeeft en dat ze innerlijke vrede vindt en gelukzaligheid. Dan spreekt zijn "ik" in gedachten met GOD. Dan spreekt hij zonder woorden onafgebroken met GOD. En naar deze gave van de Geest moeten allen voor zichzelf streven, om dan ook voor GOD en Zijn rijk op te kunnen komen, om dan zelf als Zijn medewerker het verlossingswerk uit te

voeren, dat gezegend is. Maar gewaarschuwd moet worden voor de bedrieglijke geest, want ook deze doet zich gevoelen, waar hij binnen kan sluipen; waar hoogmoed, zelfingenomenheid, geldingsdrang nog in de zielen overheerst, die dan ook die geest de mogelijkheid geven, zich op een manier te uiten, die eveneens niet natuurlijk aandoet, maar in plaats van licht alleen verwarring en onrust achterlaat, door situaties, die op ernstige medemensen afstotend werken en alleen bij diegenen vreugde en instemming teweeg brengen, die zelf aan deze geest toebehoren. Daarom: geloof niet iedere geest en onderzoek, doordat u let op het lichtschijsel, in welke sterkte het oplicht. Want GOD is Licht. Wat van GOD uitgaat is Licht. En zo moeten de goddelijke gaven van de Geest onvoorwaardelijk stralend licht achterlaten, daar het anders begoochelingen van de satan zijn, waarmee hij, in het bijzonder in de eindtijd, de ogen van de mensen alsmede hun ziel wil verblinden, opdat ze in nog grotere duisternis vallen en niet in staat zijn, het ware licht te herkennen.

Amen

BD.8835

2 augustus 1964

Over het “spreken in tongen”

U zult in alle waarheid uw medemensen moeten onderrichten. En daarom zult u eerst de waarheid zelf van Mij in ontvangst moeten nemen. En steeds weer zeg IK u, dat u met de waarheid helder licht ontvangt, dat het niet donker blijft in u, dat u voor alles zijn verklaring zult kunnen vinden en u zo dus opheldering wordt gegeven over de verschillende “gaven van de Geest”, die u ook zelf zult kunnen vaststellen bij diegenen, die in het bezit ervan zijn. Want u zult buitengewone vermogens moeten toegeven, wanneer een mens de gave van ziekengenezing heeft. U zult ook de gave om te voorspellen niet kunnen ontkennen, zoals ook een buitengewoon weten u duidelijk zal zijn. Allemaal dingen, waarover de mens anders niet beschikt. Krachten, die zich in een mens uiten en die niet kunnen worden geloochend, als goddelijk werkzaam zijn tot heil der zielen. Maar u vraagt Mij in het bijzonder naar de gave van het “spreken in tongen”.

Er is u van Mij uit al een eenvoudige verklaring toegekomen, dat deze gave een bijzonder teken is van de innigste band met Mij, maar zo uitgelegd, dat IK door een mens spreek, de volkeren van verschillende naties aanspreek en dat deze hem in hun moedertaal horen, zodat ieder mens meent: hij spreekt tot hen in hun taal en dat deze gave een zo duidelijk teken van Mijn werkzaam zijn is, zoals het geweest is bij “het uitgieten van de Geest” over Mijn discipelen. Alle aanwezigen

verstonden het toch in hun moedertaal. Ze spraken dus in “vreemde tongen”, maar niet, dat een mens een voor u onbegrijpelijke taal uitkraamt en nu gelooft vervuld te zijn met Mijn Geest.

Dit is een algehele verdraaiing van de Schrift, waarin wel gesproken wordt over het gelukzalige gevoel van de innerlijke band met Mij, die de mensen tot lofprijzing van Mijn wezen aanzet, die in alle stilte plaatsvindt, in een gebed, dat alleen de tong, maar niet de mond uitspreekt. IK vraag u heel ernstig, wat een dergelijk gebed, dat de mond in onbegrijpelijke taal uitspreekt, voor zin zou hebben, wanneer daar een uitleg van iemand bij hoort. Kan IK Zelf Me niet tegenover u mensen uiten, zodat u Mij helder verstaat? IK wil u licht geven. Waarom zou IK Me van een vertaler bedienen, die nu ook eerst door Mijn Geest moet zijn verlicht, om u een licht te kunnen geven? IK ben een duidelijke en ware GOD en IK zou waarlijk geen reden weten om u eerst een wanorde van woorden aan te bieden. Juist deze voorstelling van het spreken in tongen heeft de mensen ertoe gebracht, deze gave krampachtig te zoeken. En zo zijn sekten ontstaan, die zich als aanhangers van een pinkstergemeente aaneensluiten, om juist deze gave, vanuit het verkeerde inzicht, te verkrijgen.

Wanneer IK Me tegenover de mensen zal uiten, zo geef IK hen altijd een licht. Maar IK bedien Me niet van diegenen, die zich verward uiten en iemand nodig hebben om uit te leggen, die net zo min licht kan verpreiden. IK vraag u, wat Mij er wel toe zou bewegen, u in een taal toe te spreken, die u niet verstaat. U begrijpt de woorden in de Schrift verkeerd, voor zover ze als Mijn Woord mogen gelden. Want er is ook in deze, aan Mijn Evangelie toegevoegde brief, dwaling geschreven. Er zijn woorden aan toegevoegd, die niet Mijn Woord waren. En deze legt u voor uzelf nog verkeerd uit en u zult zodoende geen uitweg meer uit de dwaling vinden. Maar juist deze woorden vormen de basis leerstellingen van diegenen, die zogenaamd de “geest van Pinksteren” in zich hebben. En ze brengen de mensen in verwarring, omdat ze zich niet baseren op de zuivere waarheid, die IK Zelf naar de aarde stuur, maar er veelmeer vijandig tegenover staan. Want deze zuivere leer erkennen ze niet en dat moet voor u al een bewijs zijn, dat ze op valse grondbeginselen hebben gebouwd.

Wie zo vervuld met Mijn Geest gelooft te zijn, dat hij in “vreemde tongen” spreekt, moet ook zelf kunnen vertalen en dat in geest en in waarheid, daar het niet Mijn Wil is de mensen in verwarring te brengen in hun geest, maar hun geest te verlichten. En deze vertaling moet dus overeenstemmen met de geestelijke leer, die IK van boven naar de aarde stuur, daar u ze anders zult kunnen verwerpen als dwaling. Licht geef IK u allen en voor dit licht zult u zich niet mogen afsluiten. Want de genadegave, die u van boven wordt aangeboden, is onmetelijk en de dwaling is eveneens van grote omvang, zodat IK dus Zelf

werkzaam moet worden om u weer licht te verschaffen. En gelukkig is hij, die het licht aanneemt, dat hem verlicht.

Amen

BD.5175

20 en 21 juli 1951

Het werkzaam zijn van de satan - Innig gebed om bescherming

Op welke manier de satan op u inwerkt, herkent zelfs u niet steeds, Mijn door de Geest gewekten. Want hij gebruikt juist bij u niet zelden middelen, die u moeten misleiden. En hij brengt u in verzoeking in een vorm, die u niet als zijn werkzaam zijn herkent. Hij wil u ten val brengen. Hij wil u van Mij aftroggelen. Hij wil uw gedachten in de war brengen, zodat u begint te twifelen aan Mij en Mijn Liefde. Hij wil u Mijn Woord als niet goddelijk voorstellen. Hij wil, dat u zich kwelt met zelfverwijten, om dan des te succesvoller op u in te kunnen werken. Hij wil, dat u Mij opgeeft en hem aanhangt. En daar hij weet, dat u Mij willens en wetens bent toegedaan, probeert hij u te misleiden en u Mijn Wil als verkeerd voor te stellen. Hij probeert u aan te zetten tot handelingen, die u zult moeten uitvoeren in het geloof Mij te dienen en die toch Mijn Wil niet zijn. Daarom, wees voorzichtig en roep Mij aan in gebed. Wend u innig tot Mij.

Weet, dat IK elke roep verneem, die u naar Mij opzendt. Maar overschat uw eigen kracht niet. Dat wil zeggen, doe niets zonder het gebed tot Mij om Mijn Zegen. Dan zult u heel goed inzien, wanneer de tegenstander iets van u verlangt, dat in tegenstelling is tot Mijn Wil. Hij rekt op uw onvolmaaktheid, op uw blindheid, waarin hij zelf u heeft gestort. Bewijs hem, dat u hem hebt herkend en dat hij elke macht over u heeft verloren, door uw bewust verlangen naar Mij. En hoed u angstvallig voor liefdeloosheid. Want dit is een val, die hij u vaak zet en waar u heel gemakkelijk in terecht zult kunnen komen, wanneer u niet oplettend bent tegenover datgene, wat u overkomt. Dan wordt u op de proef gesteld, de liefde te beoefenen, en door de tegenstander daarin gehinderd, die u wil winnen.

De geringste liefdeloosheid is in zijn voordeel, dat hij gebruikt om u te verleiden. Wordt u liefdeloos, dan is dat een verwijdering van Mij, ofschoon u nooit in staat bent van Mij te scheiden, omdat u onlosmakelijk met Mij bent verbonden en IK laat degene niet in zijn handen vallen, die eenmaal zijn wil om bij Mij te zijn heeft laten blijken. Maar hij werkt met veel list en geweld. Hij strooit twijfel in

de harten en daaraan zult u zijn werkzaam zijn moeten herkennen en ook hulp ondervinden van mijn kant, als u maar een innige diepe zucht slaakt in uw hart, die IK heel zeker zal verhoren. Hij heeft wel grote macht voor het einde, maar Mijn Macht is groter en deze waagt hij in twijfel te trekken.

Daarom hoeft u hem niet te vrezen, maar u zult voorzichtig moeten zijn en alles onderzoeken, waarmee u wordt geconfronteerd. En als u Mij aanroept om bescherming en hulp, is zijn macht waarlijk gering. Want IK Zelf ga dan aan uw zijde en hij zal vluchten voor Mij, omdat hij elk licht ontvlucht, dat hem overwint en hij niet het onderspit wil delven. Wend u daarom te allen tijde door innig gebed tot Mij om bescherming, dan zal hij u niet in het geringste kunnen deren. Dan bent u hem de baas en u zult uw doel bereiken, waarnaar u op aarde streeft.

Amen
