



Geborgen in

Gods vaderhand

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net/>

<http://www.bertha-dudde.info>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de Wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

- 5564 De stem van de Vader (Kerstmis)
- 5343 God - Vader
- 7285 Ieder mens kan Gods eindeloze liefde herkennen
- 7353 Gods vaderliefde zonder einde
- 7165 De juiste verhouding als van een kind
- 7280 Voorwaarden voor het bereiken van het kindschap Gods
- 7510 Liefdevolle woorden van de Vader
- 1393 Gebrekkig godsvertrouwen - Geloofszwakte
- 8209 De waarde van een levend geloof
- 5587 Deemoed
- 7414 Overgave van het kind aan de Vader
- 2752 Woorden van liefde van de Vader
- 6277 Slagen van het noodlot - De liefde van de Vader
- 1850 Troostrijke woorden van de Vader
- 5945 Gods hulp in elke nood
- 8953 Gods eeuwigdurende hulp om volmaakt te worden
- 3568 "Werp al uw zorgen op Mij"
- 3637 Voedsel voor de ziel - De zorg van God voor aardse behoeften
- 7540 Gods zorg voor de mens
- 3506 Vaderliefde - De leiding van God
- 5283 De Vader leidt de zijnen aan de hand
- 6418 De weg naar het vaderhuis - Gods leiding
- 0761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij"
- 5508 "Kom allen tot Mij"
- 7047 "Komt allen tot Mij"
- 7441 Samenspraak met de Vader - Zijn woord van boven
- 8455 Een gebed vol vertrouwen
- 4864 De vrede van de ziel
- 6849 De ware vrede is alleen in God
- 2466 Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de Heer
- 4915 Het verenigen van geest, ziel en lichaam - Strijd tegen materie

- 7099 Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid
7367 Reiniging van het hart
6817 De ziel wisselt van verblijfplaats - De dood van het lichaam
3808 De woningen in het huis van de Vader - Het eeuwige vaderland
5617 Vaderhuis en gelukzaligheid
3532 Woorden van liefde van de Vader

BD.5564

25 december 1952

De stem van de Vader (Kerstmis)

De stem van de Vader zult u moeten herkennen in elk woord dat van boven tot u komt. Het is mijn geest die tot u spreekt. Het is mijn kracht die u toestroomt. Het is licht van mijn Licht dat u toe straalt. Het is het woord waarmee mijn oneindige liefde invloed op u uitoefent, opdat u Mij zult begrijpen, opdat u mijn wil zult vervullen, getroost zult worden in de nood en onderricht in alle waarheid. Slechts Een kan u deze waarheid bezorgen: uw God en Vader van eeuwigheid die u onderricht opdat u Hem zult herkennen en Hem zult leren liefhebben. Want Ik wil uw liefde.

Daarom spreek Ik u toe. U die Mij niet kunt zien en bijgevolg ook niet op Mij aanstuurt als u geen kennis hebt die u geloof kan schenken. Maar Ik wil dat u in Mij gelooft en daarom doe Ik alles om u dit geloof te bezorgen.

Ik maak me aan u bekend.

U mensen zult dit geschenk van genade niet in zijn volle betekenis kunnen begrijpen. De Heer van de oneindigheid, de eeuwige God en Schepper die alles liet ontstaan wat voor uw ogen zichtbaar is en oneindige onzichtbare werken voor u heeft geschapen.

Hij buigt zich liefdevol naar u over. Hij spreekt de afzonderlijke mens toe, zoals Hij echter ook door hen tot alle mensen spreekt. Hij openbaart zich aan u.

En slechts weinig mensen herkennen Zijn stem.

Maar deze weinigen hebben ook een verlichte geest, want wie in staat is Mij te horen, wie Mij zelf herkent in het woord dat Ik naar de aarde stuur, die is ook doorstraald met de kracht van mijn geest en hij heeft nu een geheel andere kijk op alle gebeurtenissen, op alles wat hem omgeeft en wat hij beleeft.

Mijn geest verlicht zijn denken en geeft hem ook duidelijkheid over alle samenhang. Hij kan niet meer twifelen, juist omdat hij Mij zelf herkent als Ik hem toespreek door mijn woord. Waar mijn geest werkt, daar is ook weten. En weten is licht dat de duisternis doorbreekt.

Maar waar zult u mensen op aarde nog een licht vinden? De mensen gaan voort in de duisternis. Ze hebben een verduisterde geest. Ze denken niet na. En zouden ze nadenken, dan zouden ze geen duurzaam resultaat behalen.

Er is duisternis op aarde, die alleen door één Licht van boven kan worden verdrongen. Maar Ik ben steeds bereid een licht voor u te ontsteken. Ik ben steeds bereid u met de kracht van mijn geest te doorstralen, als u maar bereid bent de woorden van mijn liefde aan te nemen, als u maar uw harten zou willen openen om de stroom van mijn liefde binnen te laten, als u mensen maar zou begeren Mij te horen.

Ik zou graag willen dat u Mij zult leren liefhebben. Daarom zult u naar Mij moeten luisteren. U zult mijn openbaringen moeten aannemen en het zal licht in u worden, want u dringt dan door tot de geheimen van mijn eeuwige liefde, tot mijn heilsplan van eeuwigheid. U zult u zelf herkennen en uw taak op aarde. U zult Mij herkennen en u zult Mij dan uw liefde schenken. En u zult er vurig naar verlangen dat mijn stem eeuwig in u zal weerklinken.

Amen

BD.5343

24 maart 1952

God - Vader

Ik ben uw God en Vader.

Als God zult u Mij misschien nog erkennen, wanneer u zich door middel van gedachten met uw oorsprong en uw bestaan bezighoudt. U zult dus door verstandelijke overwegingen tot het resultaat kunnen komen, dat u een Schepper en Behoeder van eeuwigheid erkent, die voor u de Oerbron van kracht is en die u nu God noemt. Maar Ik wil als Vader door u worden erkend.

En dit is niet door verstandelijke activiteit tot stand te brengen. Dit stelt de werkzaamheid van de geestvonk in u voorop, die - zelf een deel van God - u de juiste verhouding tot uw Schepper van eeuwigheid duidelijk maakt. Maar u zult nu eerst zelf deze verhouding moeten aangaan, om Mij dan als Vader en uzelf als mijn kinderen te herkennen. Een mens die wel God erkent, maar niet op de hoogte is van de zin en het doel van zijn aards bestaan, zal niet de samenhang weten tussen zichzelf en God. En hij zal ook niet in staat zijn door middel van zijn verstand een band tussen zichzelf en God tot stand te brengen.

Want dit is de werkzaamheid van de geest, die als deel van Mij weer op Mij aanstuurt. De geest probeert dus weer nader tot zijn Vadergeest te komen, met wie hij weliswaar onafscheidelijk verbonden blijft, maar de geest zet ook de ziel die hij bewoont aan tot de vereniging, omdat deze - als hier buiten staand - de gelukzaligheid van de vereniging met Mij mist. Dus is de aaneensluiting met Mij gelijk aan de verhouding van een kind tot de Vader, terwijl het geïsoleerd staande wezen alleen het "schepsel" van God is en dus ook God beschouwt als een Wezen dat ver van hem af staat. Maar Ik wil met mijn schepselen verenigd zijn, ze als mijn kinderen aannemen, om ze gelukzalig te maken. Ik ben wel uw God, maar wil uw Vader zijn. Want u bent uit mijn liefde voortgekomen, niet alleen uit mijn macht. En de liefde zoekt blijvende verbinding, omdat ze gelukkig wil maken.

Maar de liefde is een vrij gevoel, dat nooit kan worden afgedwongen.

Daarom moet Ik voor u mensen eerst als God herkenbaar zijn, die u nu zult moeten leren liefhebben en die dan als Vader uw liefde beantwoordt. Deze vaderliefde zult u dan ook voelen. Ze zal u gelukkig stemmen en steeds inniger naar de Vader doen verlangen. Zolang u Mij als uw God alleen eerbied en gehoorzaamheid toont, openbaar Ik me nog niet als uw Vader. Want Ik verlang naar uw liefde, om dan vaderlijk met mijn kinderen om te gaan en ze gelukkig te maken met mijn liefde.

Dan staat u niet meer geïsoleerd in de schepping, ofschoon u zelfstandige schepselen bent. Dan hebt u Mij door uw liefde tot u getrokken. En de verbinding tussen ons kan nooit meer worden verbroken, omdat die altijd heeft bestaan, waarvan u zich alleen niet bewust was toen u in Mij alleen de God en Schepper zag, maar die uw Vader is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.7285

17 februari 1959

Ieder mens kan Gods eindeloze liefde herkennen

U moet u alleen bewust worden van mijn eindeloze liefde voor u. En dan zult u ook in uzelf de vonk van liefde ontsteken die tot vlam wordt en weer naar Mij overslaat. En Ik wil alleen bereiken dat de liefde in u ontvlamt die ons dan weer voor eeuwig zal verbinden, zoals de liefdeloosheid u eens van Mij scheidde. En

dat Ik u liefheb zou u steeds weer duidelijk kunnen worden, wanneer u alles om u heen en ook uw hele aardse bestaan zou beschouwen denkend aan Mij, Die uw lot stuurt, Die alles heeft geschapen wat uw ogen en zintuigen verlustigt, voor zover het niet de middelen van mijn tegenstander zijn om u aan de aards materiële wereld te binden. Maar u zult uit alles Mijn liefde voor u kunnen opmaken, als u maar met open ogen om u heen kijkt. Zou mijn liefde u niet vasthouden, dan zou er rondom u een onvoorstelbare chaos zijn. Want uw aardse bestaan zou al elke ordening laten ontbreken, daar Ik volgens de natuurwet moet heersen, ook bij diegenen die hun wil geheel van Mij hebben afgekeerd. Dezen zouden de opperheerschappij hebben en alles vernietigen wat de medemensen nog moet dienen voor hun positieve ontwikkeling. Maar mijn liefde roept hun een halt toe en verhindert ze door de wetten der natuur om eigenmachtig op te treden, wat u allen buitengewoon zou schaden. Maar u mensen herkent vaak niet mijn regeren en werkzaam zijn, terwijl het toch openlijk aan het licht komt, omdat u alles als heel natuurlijk beschouwt en u de genoegens aanvaardt als vanzelfsprekend. En toch is het liefde die uitgaat naar u, mijn schepselen die Ik tot mijn kinderen wil maken en die daarom mijn liefde moeten beantwoorden, opdat Ik Me met hen aaneen kan sluiten, zoals het was in het allereerste begin. Mijn liefde voor u is nog niet minder geworden en zal ook eeuwig niet ophouden.

Doch u zult ze niet gewaar worden, zolang u zelf zonder liefde bent en u zich niet openstelt voor de straling van mijn liefde. Maar wanneer u zich eenmaal bewust zult worden van mijn grote liefde voor u, dan smelt het ijs om uw hart en dan heeft de straling van mijn liefde gewerkt.

U begint mijn liefde te beantwoorden. U ontsteekt de vlam van liefde in u en het nu opblaiende vuur tracht zich te verenigen met het eeuwige liefdesvuur. U mensen zou er alleen acht op moeten slaan hoe vaak een genadig lot u behoedt voor ongewoon verdriet en lijden. U zou meer acht moeten slaan op alles in uw leven wat mooi is en gelukkig maakt en u zou dankbaar moeten denken aan Diegene Die het u laat meemaken.

U zou acht moeten slaan op elk kleinste voorval in uw leven dat op de wijze leiding van uw hemelse Vader wijst en u zult moeten weten dat er niets gebeurt zonder mijn wil of zonder dat Ik het toelaat. U zult moeten weten dat Ik voortdurend aan u denk en u vanuit mijn liefde alles doe toekomen, zoals het nuttig voor u is.

U zult moeten weten dat steeds alleen mijn liefde spreekt uit al de gebeurtenissen die u overkomen.

En wanneer u zich nu volledig bewust bent van mijn liefde, dan zal ook in u het vurige gevoel van liefde tot Mij ontbranden. Dan zult u met Mij in verbinding

willen treden. U zult de kring van mijn liefdesstroom binnen gaan en u laten bestralen met het gelukkig makende gevoel aan het hart van de Vader te rusten en veilig geborgen te zijn in Diens liefde. En dan kan Ik ook rechtstreeks op u inwerken en mijn liefde zal u verdere bewijzen geven die u alleen maar in innige verbondenheid met Mij zult kunnen beleven.

Amen

BD.7353

3 mei 1959

Gods vaderliefde zonder einde

Mijn liefde draagt u over alles heen, wanneer u zich maar aan Mij toevertrouwt en vanuit uzelf niets meer wilt dan alleen dat mijn wil zal worden vervuld.

Want mijn liefde voor u is onmetelijk, en zou u zich van de graad van mijn liefde een voorstelling kunnen maken, dan zou u waarlijk geen nood en geen zorgen meer hebben, omdat u zou weten dat Ik mijn handen boven u houd en u bescherm en zegen. Maar uw bange twijfels houden Mij ver van u, zodat mijn liefde niet meer met alle kracht kan werken. En Ik moet dit toelaten, wil Ik uw wil niet beknotten, die zelf zich in alle vrijheid naar Mij moet richten.

En al zeg Ik u ook steeds weer, dat Ik u met alle vurigheid liefheb en dat u daarom niets hoeft te vrezen - u zult vanuit uzelf deze woorden in u moeten overdenken en dan pas kunnen ze hun werking op u uitstralen, en waarlijk tot uw gelukzaligheid.

U moet zich een Vader voorstellen, die Zijn kinderen trouw aan de hand leidt en niet zal dulden dat gevaren op hen afkomen. De liefde van een vader is waarlijk onzelfzuchtig en wil alleen het kind gelukkig maken, maar het kind moet zich dan ook zonder vrees tegen de vader aan vleien. Het mag zich niet van hem verwijderen en eigen wegen gaan. Het moet luisteren wanneer de vader het roept en het moet doen wat de vader van hem verlangt. En dat zult ook u moeten doen doordat u mijn geboden vervult, die Ik u alleen maar heb gegeven om u onuitsprekelijk gelukkig te kunnen maken. Komt u mijn geboden van de liefde tot God en de naaste na, dan bereidt u ook Mij grote vreugde, want dan keert u vrijwillig naar Mij terug. U pakt vrijwillig mijn hand en laat u leiden op uw verdere levensweg. En vanaf dat moment bent u vrij van elke nood en zorg, omdat Ik deze van u overneem, omdat Ik alles voor u uit de weg ruim, omdat mijn macht en kracht u over alles heen draagt, wat u als hindernis voorkomt op

de weg naar boven. Verplaats u maar vaak en innig in de gedachte dat Ik u aan de hand houd en over u waak, dat Ik u liefheb en zorgdraag voor uw rijp worden, dat Ik u niet aan mijn tegenstander overlaat, zodra u zich vrijwillig tot Mij wendt.

Tracht steeds dieper binnen te dringen in het wezen van mijn Godheid, die in de kern liefde is.

En u zult steeds vaker ondervinden dat een God van liefde niet uw ongeluk wil en het dus ver van u zal houden wanneer u zich maar bij Hem aansluit, wanneer u maar aan mijn hand gaat, die Ik u steeds toesteeke wanneer u alleen gaat. Mijn blik is onafgewend op u gericht en ziet elk gevaar.

Geloof u wel dat mijn liefde u in zulke gevaren onbeschermd laat? Geloof u dat Ik u alleen zou laten gaan, ook wanneer u dat wilde? Ik volg u, omdat Ik u en uw hart ken en omdat Ik weet dat u Mij toebehoort door uw wil. Maar u zult in het nauw zitten en belast zijn, zolang u alleen gaat, zonder Mij bij de hand te pakken en u zult in allerlei nood komen, opdat u aan Mij zult moeten denken en naar Mij roepen.

En Ik zal bij u zijn in elke nood van lichaam en ziel, want mijn liefde is voortdurend in uw nabijheid en wacht alleen op uw roepen om weer aan uw zijde te gaan en u onder mijn veilige hoede te nemen, waarin u zich dan ook geborgen zult weten, omdat u nu bewust naast Mij gaat. En dit bewustzijn van mijn aanwezigheid zult u niet mogen verliezen.

Steeds weer moeten uw gedachten op Mij zijn gericht en steeds weer moet u aan Diegene denken, die u met nooit aflatende liefde en onvermoeibaar geduld volgt, die u helemaal wil bezitten, aan wie u zich in het volste vertrouwen moet overgeven, dat Hij u uit alle nood zal leiden.

Amen

BD.7165

14 juli 1958

De juiste verhouding als van een kind

"En als u niet wordt als kinderen, kunt u het rijk der hemelen niet binnengaan". Het is een merkwaardige uitspraak die Ik heb gedaan, dat Ik van u verlangde kinderen te worden, daar u toch op aarde rijper moet worden, waarvoor Ik u een hele leeftijd schonk, van de kinderjaren tot het ouderdom. Maar het is niet het

onrijpe, het zonder inzicht zijn van een kind dat u zich tot voorbeeld moet nemen, veeleer is het de kinderlijke vertrouwelijkheid tegenover Mij, uw Vader, die u mijn vaderhart ontsluit, die Ik niet afwijs, die u het rijk der hemelen opent.

Het is het waarachtige kinderlijke geloof dat een kind zijn Vader betoont. Het zijn de vertrouwelijke vragen, die Ik niet onvervuld laat, het is de deemoed van een kind, dat daarom genaden kan ontvangen in overvloed. En zal er wel ooit een liefde zuiverder en onbaatzuchtiger zijn dan die van het kind tot de Vader! Een kind overweegt niet eerst in zijn verstand de gevoelens die het voor de Vader heeft, het is het hart dat hem naar de Vader drijft - en alleen het hart neemt ook de directe weg naar Mij en geeft zich helemaal aan Mij over. En waar zo'n liefde het hart van een mens bezig houdt, daar wordt mijn woord bewaarheid, want deze mens zal waarlijk ingaan in mijn rijk, want Ik laat hem nu nooit meer uit mijn armen gaan, Ik druk zo'n kind aan mijn hart en schenk hem een eeuwig leven in gelukzaligheid.

En verder wilde Ik met mijn woorden zeggen dat u, mensen met uw verstandelijk denken nauwelijks uw doel op aarde zult kunnen bereiken, dat dus niet de groeiende rijpheid van een man, de wereldlijke levensvervulling of ook maar alleen verstandelijke gevolgtrekkingen ooit in staat zijn de kinderlijke liefde tot Mij te vervangen - dat de juiste verhouding van u tot Mij die van een kind tot de Vader moet zijn, want deze juiste verhouding omvat alles wat noodzakelijk is om de zielenrijpheid te bereiken: liefde, deemoed en totale onderwerping aan mijn wil.

Hoe weinig mensen brengen echter deze innige kinderlijke verhouding met Mij tot stand, hoe weinige zijn er in staat Mij in hun hart aan te roepen als Vader, die zich in vurige liefde om Zijn kind bekommert en hem in elke nood en elk gevaar helpt.

En hoe weinigen pakken Mij vast met hun kinderlijke liefde en ketenen Mij daardoor onlosmakelijk aan zich vast! Maar dezen hebben het hemelrijk verworven, want het komt vanzelf tot hen bij wie Ik kan vertoeven, aangetrokken door de liefde van mijn kind. En zo zult u ook begrijpen dat Ik niet naar de groten kijk, maar me naar de kleinen voorover buig, dat Ik niet waardeer wat de mens tot stand brengt of gebracht heeft met zijn menselijke begaafdheden en de voortbrengselen ervan, maar dat Ik alleen in het hart kijk hoe dit geaard is en dat Ik Mij verheug in elke straal van liefde die Ik daarin ontdek. Want deze straal van liefde heeft niets te maken met de menselijke bekwaamheden, maar is alleen door de innige band met Mij ontstoken, die de juiste verhouding als van een kind kenmerkt. En daarom zal alleen een waar kind mijn rijk in bezit nemen, zoals Ik het door mijn woord beloofd heb.

Amen

BD.7280

11 februari 1959

Voorwaarden voor het bereiken van het kindschap Gods

Ieder van u die het kindschap Gods wil bereiken, is de gang over de aarde beschoren, maar niet ieder van u bereikt het. Veeleer zijn het er maar weinige van wie de gang over de aarde zo succesvol is, dat ze van hier kunnen heengaan als ware kinderen die de Vader kan opnemen in Zijn rijk. Want er moet aan voorwaarden worden voldaan die voor de mensen wel te verwezenlijken zouden zijn, maar die toch teveel zelfoverwinning kosten om door alle mensen serieus te worden genomen. Vereiste voor het bereiken van het kindschap Gods is een leven in liefde, dat een hoge graad van rijpheid als gevolg heeft. En tot zo een werkzaamheid in liefde zijn maar heel weinig mensen bereid. Maar het is niet iets dat onmogelijk is. Van God uit wordt niet iets geëist, wat voor de mens niet te vervullen zou zijn.

Maar het kindschap Gods verzekert het wezen van een onmetelijk gelukkig bestaan in de onmiddellijke nabijheid van de Vader.

Wat dat betekent kan u niet volledig duidelijk worden gemaakt. Maar dit is een lot dat de hoogste gelukzaligheid belooft aan het wezen dat van een "schepsel" van God tot diens "kind" is geworden.

Dan heeft God Zijn doel bereikt dat Hij bij het scheppen van ontelbare geestelijke wezens al had voorbereid en dat Hem zelf eveneens onbegrensde gelukzaligheid bereidt. Maar dit doel te bereiken vereist de vrije wil van ieder afzonderlijk wezen. En daarom zullen er op aarde ook maar zelden mensen zijn die dat doel zo ernstig nastreven en geheel in liefde opgaan gedurende hun levenswandel. En toch zou ieder mens het kunnen bereiken. Want in de liefde te leven is niet zo moeilijk wanneer de mens daar maar ernstig de wil voor zou opbrengen. Maar de liefde moet ter wille van zichzelf worden beoefend, niet uit berekening, want dit laatste zou geen liefde zijn. De liefde moet in het hart worden ontstoken en nu door werkzaam te zijn in liefde steeds helderder opvlammen. Dan grijpt het vuur van de liefde snel om zich heen en pakt alles vast. Anders gezegd: wie eenmaal van binnen uit is gedreven om werkzaam te zijn in liefde, verslapt dan ook nooit, omdat elk werk van liefde een band is met de eeuwige Liefde en hem van steeds nieuwe kracht vervult, die hij wederom benut om werkzaam te zijn in liefde. Maar de mens is te zeer vervuld van

eigenliefde. En zolang hij deze niet de baas wordt, dus zichzelf overwint, blijft het steeds bij proberen, maar is het nooit een serieus streven de geboden van de liefde te vervullen. Maar alleen het begin zal overwinning kosten, want een liefdevol mens kan spoedig niet meer bekoord worden door wat hij zichzelf zou willen geven.

Hij vindt zijn geluk veel meer in het werkzaam zijn in liefde voor de naaste dan in de vervulling van eigen wensen en begeerten. En deze graad moet worden bereikt, wil dan ook het bereiken van het kindschap Gods volgen, dat alleen zuivere onzelfzuchtige liefde vraagt die hem later een eindeloos diepe vreugde oplevert, zoals die door de Vader wordt bereid voor Zijn kind dat Hij boven alles liefheeft. U zult wel allen Gods kinderen moeten worden. Maar de kinderen die meteen, weg van de aarde, in de armen van de Vader terugkeren, zullen aanspraak op het erfdeel van de Vader hebben. Zij zullen onmiddellijk Zijn liefdeskracht ontvangen en daarom ook rechtstreeks door Hem worden doorstraald, wat onbeperkte gelukzaligheid betekent. Alleen de gang over deze aarde levert de eens gevallen oer-geesten het kindschap Gods op, ofschoon ook de andere zielen een gelukzaligheid te wachten staat in het geestelijke rijk, wanneer ze zich tot lichtwezens op aarde of ook in het hiernamaals hebben gevormd. Maar de graad van licht van alle wezens is verschillend en de hoogste graad die op aarde kan worden bereikt is de graad van het kindschap Gods, die u allen zult moeten nastreven en die u ook zou kunnen bereiken met een goede wil en een innige band met de God en Schepper die uw Vader wil zijn.

Want deze innige band zal u kracht opleveren om uzelf te overwinnen. En bent u geheel onzelfzuchtig geworden, dan zult u steeds alleen in liefde werkzaam zijn. U zult trachten gelukkig te maken en niet aan uzelf, maar steeds alleen aan de medemenschen denken. En dan zal de graad van liefde zich verhogen en de aanwezigheid van God zal u verzekerd zijn, die er ook garant voor staat dat u de Vader nabij bent.

Want de Vader verlangt naar Zijn kinderen, die Hij een eeuwig leven in onbegrensde gelukzaligheid wil bereiden.

Amen

BD.7510

29 januari 1960

Liefdevolle woorden van de Vader

U zult u met een gerust hart aan mijn leiding kunnen toevertrouwen wanneer u Mij hierom hebt gevraagd. Laat al uw zorgen en noden aan Mij over en wacht dan al het verdere maar af, en het zal gaan zoals het goed is voor u, aards en geestelijk. Maar het volle vertrouwen op mijn hulp ontbreekt u, daar u anders gerust en blijmoedig uw levensweg zou gaan, steeds in de zekerheid dat Ik voor u alles regel en u zich alleen maar aan Mij zult hoeven over te geven. Maar juist dit sterke geloof bezit u nog niet en het kan u niet worden geschonken. U zult het moeten verwerven. Eenmaal door de vaste wil heel dicht bij Mij te komen en dan weer door werkzaam te zijn in liefde, wat u met zekerheid mijn aanwezigheid oplevert die u dan ook dit vaste geloof geeft. Ik kan u dit geloof niet schenken, maar Ik kan u steeds weer de verzekering geven dat u in Mij een trouwe Helper hebt, Die altijd uw geestelijk en lichamelijk welzijn beoogt. En daarom zult u ook aardse verzoeken tot Mij kunnen richten. Ik zal ze vervullen wanneer u er maar vast in gelooft.

En zo kan ook uw aards bestaan een plotselinge wending nemen die u niet verwacht.

Want mijn wegen zijn vaak anders dan uw wegen of uw plannen, omdat Ik al uw noden en lijden ken. Maar om u te kunnen helpen, wil Ik dat u ze Mij bewust voorlegt. Ik wil dat u alles aan Mij voorlegt omdat Ik uw vertrouwen wil bezitten, en dat uw vertrouwen op mijn hulp tot uitdrukking komt. Want Ik wil dat uw geloof sterker wordt wanneer u duidelijk mijn hulp ondervindt.

Een sterk geloof is alles. Het draagt u over alle moeilijkheden heen. Het stelt u in staat weerstand te bieden en het maakt u moedig in de strijd. Een sterk geloof is een nauwe band met Mij. Een sterk geloof verzekert u Mijn aanwezigheid en in een sterk geloof zult u met Mij alles tot stand kunnen brengen, want een sterk geloof laat Ik niet verloren gaan.

Amen

BD.1393

26 april 1940

Gebrekkig godsvertrouwen - Geloofszwakte

Alleen in de steeds dezelfde blijvende gezindheid die op God is gericht, is de vastheid van het geloof gelegen. Het is onvermijdelijk dat de mens wankel wordt wanneer zijn gedachtegang zich van God verwijdt. Het geloof is steeds het gevolg van de diepe verbinding met Hem, want het saamhorigheidsgevoel maakt

een wankel worden onmogelijk. Hoe inniger nu het hart voor de goddelijke Vader klopt, des te sterker en onwrikbaarder is het geloof. De innige verbinding van het kind met de Vader mag dus nooit worden verstoord. Want dan kan de mens ook ononderbroken goddelijke kracht toekomen en deze kracht uit zich eerst in een sterk geloof en blijmoedig bekennen van het geloof tegenover de medemensen en in een blijmoedige, optimistische levenshouding. Zijn blik is zuiver, zijn gedachtegang in overeenstemming met de goddelijke wil en al het doen en laten is eveneens door God gewild. Het kind zoekt de nabijheid van de Vader en dit levert hem ook volledige rust en zekerheid op, want al zijn gedachten zijn dan juist geleid. En voor een mens die naar God verlangt, zal elke scheiding van Hem voelbaar zijn. Want als hij eenmaal de geborgenheid aan het hart van de Vader mocht genieten, dan zal elke toestand van scheiding van Hem als kwelling worden ervaren.

Het ontbreekt hem aan zekerheid, aan overtuigingskracht en vertrouwen. Het ontbreekt hem aan geloof. Hij is zwak en zonder innerlijke vrede, want hij mist de nabijheid van de Vader.

En dit is vaak het gevolg van gebrekkig godsvertrouwen in aardse nood. Elke aardse nood moet vol vertrouwen aan de Vader in de hemel worden voorgelegd. Als echter de mens zich laat overmeesteren en, in plaats van zich des te inniger bij God aan te sluiten, de band losser laat worden die hem met de Vader in de hemel verbindt, dan zal ook de kracht minder worden. En dit zal een zwakheid van geloof tot gevolg hebben. U zult niets kunnen bereiken zonder God.

Met God houdt u stand in elke strijd, zonder God zult u bezwijken. Het aardse scheidt u steeds weer van God en toch is dit uw eigen schuld, want God gebiedt uw gedachten niet. Laat deze daarom niet van Hem afdwalen en zich op andere dingen richten, want dit zal u niet bevredigen. U zult zo lang in voortdurende onrust voortgaan, tot u de weg terug weer hebt gevonden.

Vertrouwen op God is geloof. En een gelovig mensenkind moet zich door niets aan het wankelen laten brengen. Het moet zich onvoorwaardelijk aan de Vader in de hemel overgeven. Pas dan zal het de kracht van het diepe geloof voelen en zonder zorgen al het moeilijke in het leven aanvaarden. Want steeds zijn het toetsstenen van het geloof, die de mens niet ten val mogen brengen.

Amen

BD.8209

8 juli 1962

De waarde van een levend geloof

Ook dat wordt u steeds weer gezegd, dat u een levend geloof alleen door de liefde zult kunnen verkrijgen.

Want de liefde verbindt u met Mij, Die de Liefde zelf ben. En dan moet ook uw geloof in Mij levend zijn, omdat u mijn aanwezigheid voelt, dus u ervan overtuigd bent wat u zult moeten geloven. Want geloven betekent, iets voor waar houden, waarvoor u de bewijzen ontbreken.

Maar u hebt dan geen bewijzen meer nodig, want het gevoel van mijn tegenwoordigheid is het sterkste bewijs van Mijzelf. En u weet dan ook dat Ik met u werk of dat u met Mij zult kunnen werken, dat alles voor u mogelijk is, omdat Ik het zelf ben Die nu tot stand brengt waar u om vraagt of wat u zelf zult willen doen in het sterke geloof in Mij en mijn kracht.

De Liefde ben Ik zelf. En met deze Liefde zult u zich innig moeten verbinden, wat u steeds zult doen wanneer u werken van liefde verricht, wanneer u steeds maar tracht uw naasten onbaatzuchtige liefde te bewijzen. Wanneer u helpt waar hulp nodig is, wanneer u aards en geestelijk uw naasten bijstaat, wanneer u zich om zijn aardse of geestelijke noden bekommert en hem dus dient in liefde.

Duizendvoudig stroomt de zegen van zulke liefdewerken naar u terug en het gevoel van een levend geloof is het meest kostelijke wat u daardoor zult kunnen verwerven, want u gaat dan geheel zorgeloos door het leven op aarde. U verkeert te allen tijde weer met Mij zoals met uw Vader en er bestaan voor u geen twijfels of onoplosbare problemen, want u laat in dit levende geloof alles aan Mij over, uw Vader van eeuwigheid, Die voortdurend in u aanwezig is. En u zult nooit het gevoel van verlatenheid kunnen hebben, omdat u zich in Mij geborgen weet.

En u zult begrijpen hoe buitengewoon belangrijk het is dat u zich in de liefde oefent, dat u werken van liefde verricht die u kracht geven voor uw levenswandel. Dat deze zich voortdurend in liefde voltrekt en u daardoor steeds inniger de band tot stand brengt met Mij, uw God en Vader van eeuwigheid, Die u vanuit Zijn liefde heeft geschapen.

Wie een levend geloof heeft gekregen, gaat nu ook zeker de weg omhoog. Want daar hij weet dat Ik zelf bij hem aanwezig ben, gaat hij alleen nog onder begeleiding van Mij, Die hem waarlijk ook naar het doel leidt.

Hij kan nu ook met overtuiging zeggen: “Ik **geloof** niet alleen, maar ik **weet** dat God dicht bij mij is.” Want het levende geloof zal geen twijfel meer toelaten. Het

levende geloof zal ook geen zwakheid meer toelaten, want zelf is het kracht, omdat het ondenkbaar is zonder liefde en de liefde de kracht is die hem nu doorstroomt en hem tot alles in staat stelt wat hij vanuit zijn liefde wil.

En hij zal daarom ook elk werk van liefde kunnen volbrengen, wanneer het de medemens tot heil strekt. Hij zal ook zieken kunnen genezen, want de liefde in hem en het vaste geloof geven hem daar de kracht voor, omdat ook het inzicht nu in hem is, wanneer en of een ongewoon werkzaam zijn bij zijn naaste ook zegenrijk is.

Tracht nu allen het levende geloof te verkrijgen dat dus een werkzaam zijn in liefde vereist, en u zult waarlijk uw taak op aarde volbrengen. Uw ziel zal rijp worden. U zult Mij zelf als voortdurende begeleider hebben, want u sluit u door de liefde met Mij aaneen en alles wat u nu doet, zult u met Mij volbrengen.

En uw aards bestaan zal u waarlijk de volmaaktheid opleveren, want u zult u toch alleen tot liefde moeten vormen, dan zult u ook de ommekeer van uw ziel volbrengen. U keert weer terug in uw oertoestand en u zult dan weer gelukkig zijn en voor eeuwig blijven.

Amen

BD.5587

26 januari 1953

Deemoed

Kom God in alle deemoed naderbij en Hij zal zich liefdevol naar u over buigen. Luister naar de stem van uw hart. Wordt niet arrogant van geest omdat Zijn liefde voor u duidelijk wordt. Blijf Hem daarentegen steeds in deemoed toegedaan, dan is de mate van genade die Hij over u uitstort onuitputtelijk. Dan bent u waarlijk Zijn kinderen die de weg naar het hart van de Vader hebben gevonden.

De deemoed moet u geheel vervullen en ook het grootste geschenk van liefde mag u niet verwaand doen worden, want het is alleen Zijn overgrote liefde die u zo'n geschenk doet toekomen, maar niet uw waardigheid. Wat zwak is wordt door God liefdevol aangezien zodra het zijn zwakheid inziet en zich in alle deemoed inhoudt tegenover de eeuwige Liefde.

Dan wordt het waarlijk overstelpt met een volheid van genade, die u een hoge opgang verzekert. En zo is u mensen een eenvoudige verklaring gegeven,

wanneer en hoe God Zijn genadegaven schenkt. Er wordt u opheldering gegeven wat er alleen nodig is om een rijke mate van genade te ontvangen.

De deemoed wordt als de deugd voorgesteld die door God wordt aangezien met van liefde vervulde ogen, die Hem beweegt tot weggeven, een rijkdom aan genade uit te delen die de mens met zekerheid naar het doel voert, naar de vereniging van het kind met de Vader.

Zoals een kind de vader in alle deemoed tegemoet gaat, zo moet ook de mens zich deemoedig voelen tegenover de eeuwige Vader. Maar waar de deemoed verdwijnt, daar trekt ook God Zijn genade terug. Maar de deemoed vraagt niets voor zichzelf. De deemoed voelt zich zo oneindig klein tegenover de Godheid, Die ze wel vermoedt, maar Die ze niet durft aan te spreken. De ware deemoed zal alleen maar een stamelen voortbrengen. Ze zal zich niet met woorden kunnen uiten, want ze waagt het niet woorden te richten tot het hoogste Wezen, Dat met één gedachte al kan vernietigen wat Het eens heeft geschapen.

De deemoed is sprakeloos en valt alleen neer voor het aangezicht van God, smekend om Zijn erbarmen.

De deemoed wacht geduldig tot ze wordt opgericht door Zijn goedwillende hand. En waar u mensen deze deemoed inziet, daar zal ook de stroom van genade ononderbroken het hart binnenstromen. Daar is de aanwezigheid van God duidelijk. Daar is de verbinding van de aarde naar de hemel tot stand gebracht. Daar buigt God zelf zich naar de aarde en zal Hij het vat dat Hem geopend wordt voorgehouden, vullen met Zijn genade. Het hart dat zich deemoedig aan God overgeeft in het besef van zijn onwaardigheid en zwakte. Want de deemoed van het hart is het hoogste sieraad van de ziel. Ze opent als het ware de poort naar het geestelijke rijk. Ze opent de bron van genade, want waar deemoed is, is ook de liefde voor God, Die door de ziel erkend wordt als allerheiligst Wezen, naar Wie ze nauwelijks durft op te kijken. Op Wie ze echter aanstuurt, aan Wie ze zich geheel en al tot eigendom zou willen geven. De overgave vol deemoed van de ziel aan haar Schepper en Vader van eeuwigheid is de kortste weg naar Hem, want een machtige golf van liefde en genade draagt haar over alle hindernissen heen bij het hart van de Vader Die haar welwillend tot zich trekt omdat een deemoedige ziel Hem welgevallig is. Ware deemoed van het hart hoeft niet naar buiten toe zichtbaar te zijn. Veel meer verbergt ze zich vaak achter een ondoordringbare kern, want de ware deemoed geldt niet de mensen maar de God en Schepper van eeuwigheid. De ware deemoed waagt het niet tevoorschijn te komen. Ze gaat stille, eenzame wegen in bescheidenheid en treedt nooit op de voorgrond. Ze is zonder enige eigenliefde, maar steeds ijverig ook de medemensen de grootte en heiligheid van God voor te houden, omdat ze zelf voelt hoe klein en armzalig de mens is tegenover Zijn heiligheid. En ze zal

genade ondervinden in overvloed, want haar hele wezen is vol afschuw van de vroegere zonde en afval van God, Die ze nooit ofte nimmer zou willen beledigen en Die daarom haar volledige en helemaal naar Hem toegekeerde wil vastpakt en de ziel tot zich trekt in vurige, erbarmende liefde.

Amen

BD.7414

23 september 1959

Overgave van het kind aan de Vader

Als u zich als kinderen aan Mij vasthoudt, dan kan u nooit onheil geschieden. Want mijn vaderliefde waakt over diegenen, die mijn kinderen willen zijn. Ik vraag u alleen met vertrouwen aan Mij te denken, een overgave zoals alleen een kind die kan opbrengen, dat liefde voor de Vader heeft en zich ook bemind weet door Hem. Dit kind kent geen verwijdering meer van Mij. Met zijn liefde komt het heel dicht bij Me. Het vlijt zich dicht tegen Mij aan en is derhalve ook veilig in mijn armen geborgen.

Het voelt deze geborgenheid en kent nu angst noch zorgen, want het weet dat Ik zorgdraag voor het kind, dat het zich vol vertrouwen aan Mij kan overgeven, dat Ik al zijn behoeften bevredig en het bescherm tegen alle aanvallen die de vijand steeds weer tegen de mijnen onderneemt. Maar hij kan niet met ze in contact komen wanneer ze naar Mij vluchten in hun nood. En wanneer een mens nu dit vertrouwen in Mij kan opbrengen, dan kan hij waarlijk zijn weg over de aarde gemakkelijk en veilig gaan. Hij zal geen al te grote zorgen hebben. Hij zal Mij steeds aan zijn zijde weten en zijn gedachten ook steeds op Mij richten, wat altijd de beste bescherming is tegen vijandelijke aanvallen. Want de wil die Mij geldt, geeft Mij het recht hem te beschermen tegen de vijand. Maar daarvoor is een kinderlijk vertrouwen nodig. Een overgave, net als van een kind dat geen remmingen kent en Mij met heel zijn ziel is toegedaan. En steeds weer kan Ik alleen maar zeggen, dat een mens die van liefde vervuld is, deze overgave aan Mij altijd zal realiseren. Want de liefde dringt hem naar Mij toe, aan mijn hart. En de liefde haalt alle barrières neer die nog tussen de mens en Mij in staan. Want waar liefde is kom Ik zelf de mens tegemoet en Ik trek hem tot Mij als reactie op de liefde, omdat liefde tot liefde aanspoort. Word als kinderen.

Dit gezegde was niet voor niets aan de mensen gegeven, want een juiste kinderlijke verhouding getuigt altijd van liefde en voor de liefde van een mens ben Ik altijd toegankelijk. De liefde van een mens zal altijd invloed op Mij

hebben, dat wil zeggen: een liefdevol kind dwingt Mij zijn liefde te beantwoorden. En beantwoorde liefde is hetzelfde als de vervulling van elke wens of elk verzoek.

Daarom zal een mens die van liefde vervuld is, nooit een vergeefs verzoek doen. Want aan zijn gebed is al voldaan voordat hij het heeft uitgesproken, omdat Ik me nooit van liefde kan onthouden en me wegschenk in overvloed. En daarom heeft ook een voorspraak, die in liefde is gedaan, een buitengewone uitwerking.

Waar de liefde zich voor een medemens inzet, daar zal waarlijk vervulling komen. Want de ware liefde garandeert ook een waar gebed. De ware liefde weet voor zich wat ze kan vragen en zal daarom nooit een vergeefs verzoek doen. Liefde drijft het kind naar de Vader en vol liefde wordt het kind opgenomen. Want Ik verlang alleen vurig naar de liefde van mijn kinderen, die Mij zelf gelukkig maakt en me ook onbeperkt laat wegschenken, wat voor mijn kinderen tot zegen is.

En de ware aaneensluiting met Mij kan alleen gevonden worden in deze liefde, die wegschenkt, waarin het kind in vrije wil met kracht op de Vader aanstuurt en de Vader het aan Zijn hart drukt om het eeuwig gelukzalig te maken.

Amen

BD.2752

24 mei 1943

Woorden van liefde van de Vader

Blijf me toch in liefde toegedaan, dan hebt u niets te vrezen, wat er ook mag komen. En vergeet niet dat Ik uw lot leid, dat alles goed is zoals het over u komt. Vergeet niet dat mijn liefde het leven voor u zo vorm geeft, zoals het goed is voor uw positieve ontwikkeling. Geloof in mijn liefde, dan zult u ook alles leren begrijpen. U zult het zwaarste geduldig verdragen en u zult in vast vertrouwen mijn hulp verwachten, als het leven u ondraaglijk toeschijnt. Mijn liefde en mijn wil gelden immers alleen uw voltooiing. En mijn wijsheid onderkent de middelen en de wegen voor u. Vertrouw daarom op Mij, dat Ik alleen op uw geestelijk welzijn bedacht ben en niets over u zend wat hier niet bevorderlijk voor zou zijn. Word als kinderen en laat u zonder tegenstribbelen leiden door Mij, steeds in de hoop en in het geloof dat Ik u geen verkeerde weg laat gaan, zelfs wanneer de weg vol stenen is en moeilijk. Eens dankt uw ziel Mij, dat Ik u liet lijden tijdens uw aardse leven. Wat is het korte aardse leven in verhouding tot de eeuwigheid,

waar u heerlijkheden wachten, waarvan u zich als mens geen voorstelling kunt maken? Waarom wordt u moedeloos als u in Mij gelooft?

Ik ben de liefde en de liefde zou u waarlijk niet laten lijden, wanneer u dit leed niet nodig zou hebben voor uw ziel.

Ik laat u lijden, omdat Ik u liefheb en u wil helpen, en omdat u anders de weg naar Mij niet vindt. Uw weg is doornig en moeilijk, maar de brede weg die goed begaanbaar is leidt niet naar Mij. Integendeel, hij leidt naar het kamp van mijn tegenstander. En mijn liefde kan nooit toelaten, dat u de weg betreedt, die onherroepelijk naar het verderf leidt. Vertrouw me en geef u gewillig over in mijn handen. Neem het kruis op u en vraag Mij, dat Ik het u help dragen. Word niet moedeloos en vertwijfeld, maar verheug u dat u zich door het leed bewust wordt van mijn liefde, die u in elk leed zult herkennen. Wees geduldig en verwacht mijn hulp, die u zeker is als u maar gelooft.

En als een zwakte u overvalt, als u onzeker wordt in het geloof, bid dan.

Roep Mij aan, dat Ik u sterk. Stuur alleen maar een gedachte omhoog, naar Mij, en beveel u in mijn genade aan.

En Ik zal u waarlijk niet ongetroost laten. Ik zal u sterken en uw ziel zal verheugd zijn, want ze voelt mijn nabijheid en ze wordt de kracht gewaar, die een innig gebed tot Mij u oplevert. Zolang u met Mij samenspraak kunt houden, bent u niet eenzaam en verlaten. Want Ik hoor u altijd en Ik let voortdurend op uw ziel, dat ze rijp zal worden, zolang u nog over de aarde gaat. En Ik help u ook wanneer voor uw lichaam de hulp niet duidelijk te merken is.

Ik help datgene wat onvergankelijk is, omdat dit onvergankelijke bij Mij hoort en dus ook tot Mij moet komen. En zo zult u altijd mijn liefde moeten herkennen en gelaten alles uit mijn hand aannemen, of het vreugde is of leed.

Uw nood op aarde is gering te noemen vergeleken bij de nood in het hiernamaals, die Ik u besparen wil, doordat Ik u op aarde hard aanpak. Wees gelovig en vertrouw op Mij.

Eens zult u inzien dat alleen de liefde Mij ertoe bracht de aarde met zo groot leed te kwellen, dat Ik u door een harde leerschool liet gaan om u te winnen voor mijn rijk, om u het eeuwige leven in gelukzaligheid te verschaffen in dit rijk. Zolang de last van het aardse leven nog op u drukt, beseft u nog niet volkomen de liefde van uw Vader voor u. Maar Ik roep u troostend toe: geef de liefde voor Mij niet op, opdat mijn liefde u kan vastpakken en u duizendvoudig schadeloos kan stellen voor al het aardse lijden en alle noden.

Neem uw toevlucht tot Mij, opdat Ik u het leed kan helpen dragen. En word niet moedeloos, want uw leven op aarde duurt niet eeuwig.

Ik beëindig het en roep uw ziel tot Mij, als uw uur is gekomen.

Amen

BD.6277

6 juni 1955

Slagen van het noodlot - De liefde van de Vader

Mijn zorg volgt u in liefde die niet verandert, want Ik wil uw ondergang niet, maar uw gelukzaligheid.

Ik wil uw verlossing uit de duisternis en uw binnengaan in het licht. Daarom zal Ik u niet in ellende en nood storten uit andere motieven dan u te helpen opwaarts te gaan, omdat u nog in duisternis smacht en alleen niet de kracht opbrengt op te klimmen. Maar mijn middelen en de uitwerkingen ervan zijn u vreemd en u bent gemakkelijk geneigd te geloven dat Ik wreed ben.

Maar geloof in mijn liefde en geloof dat steeds alleen de liefde Mij ertoe brengt mijn werk te verrichten, dat Ik met elk gebeuren altijd alleen uw zaligwording op het oog heb.

Ik alleen ben op de hoogte van de uitwerking van zulke gebeurtenissen. Ik alleen weet welke weg u zou zijn gegaan zonder mijn slagen van het noodlot. En Ik alleen weet wanneer zo'n weg op dwaalwegen leidt. En wat Ik nu laat komen om zoiets te verhinderen, heeft steeds mijn liefde ten grondslag en zal een zegenrijke uitwerking hebben, ook wanneer u mensen dat onbegrijpelijk voorkomt. In de laatste tijd vóór het einde zijn nu smartelijke ingrepen van mijn kant dringend noodzakelijk en ze zullen zich steeds vaker herhalen. Steeds vaker zal mijn hand knopen moeten losmaken en er zal nog veel leed en droefenis zijn. Maar er zullen ook zielen worden gered. De mensen zullen duidelijk worden gewezen op Hem die het lot van allen in Zijn handen houdt. En hoewel ze Hem dan ook slechts vrezen, omdat ze niet in staat zijn Hem lief te hebben, erkennen ze Hem. Ze geloven aan een God en Bestuurder van hemel en aarde.

En dit geloof kan hen verder leiden als ze van goede wil zijn.

Het kleinste schepsel bezit mijn liefde en Ik alleen waarborg alles het leven, opdat het eens ook in het stadium van de vrije wil binnengaat en zijn laatste opgave op aarde kan vervullen.

Hoeveel meer echter bekommer Ik me om datgene wat dit stadium al heeft bereikt, opdat het niet terugvalt en zijn weg over de aarde tevoren, tevergeefs is geweest.

Maar Ik zie ook de klippen op de weg over de aarde van ieder mens. En Ik weet of de mens deze klippen overwint of in gevaar is daar schipbreuk op te lijden en

Ik volg hem daarom met mijn zorg en trek hem terug of leid hem op een andere weg verder.

Maar nooit wil Ik zijn ondergang.

Tevens zult u moeten weten dat Ik steeds een zorgzame Vader ben en dat mijn vaderlijke zorg voor de mensen op aarde waardevoller is dan ooit de zorg van een mens voor zijn medemensen kan zijn.

Houd u daaraan steeds vast, wanneer u zich twijfelend afvraagt, hoe Ik het kan toelaten: wat kinderen tot wees maakt, wat families van hun kostwinners berooft, wat mensen het liefste dat ze bezitten, afneemt. Ik kan allen troosten, Ik kan alle zorgen overnemen en Ik ben een Vader voor allen die eenzaam en verlaten zijn, maar ze moeten de weg naar Mij vinden.

En dat is het wat Ik als doel heb, dat ze de verbinding met Mij tot stand brengen in de grootste nood.

Want wat hebben woorden voor zin die blijk moeten geven van een geloof aan Mij, wanneer ze niet worden waargemaakt, wanneer de mensen niet in dat geval tot Mij komen, als het aardse leed hen terneer dreigt te drukken. Het levende geloof zal de mensen tot ware steun zijn, maar het dode geloof laat de ene twijfel na de andere bovenkomen over de liefde en almacht van God.

En ieder mens wordt geconfronteerd met uren van diepste nood.

Dan moeten ze hun weg naar Mij nemen en Ik zal hen waarlijk helpen in hun nood.

Alleen Ik ben het, die nemen kan en ook geven. En wanneer u mensen dit weet, geloof er dan ook aan dat Ik wonden kan genezen die Ik heb geslagen ter wille

van uw gelukzaligheid. Geloof vast en twijfel niet dat niet altijd datgene naar de gelukzaligheid leidt, wat u als goed en nuttig voorkomt.

Mijn wegen zijn vaak anders, maar leiden zeker naar het doel. En kom vanuit dit geloof steeds naar Mij en dan zult u mijn liefde mogen voelen, omdat u in Mij gelooft.

Amen

BD.1850

17 maart 1941

Troostrijke woorden van de Vader

Laat de kleintjes tot Mij komen en weer ze niet.

Komt allen tot Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken.

Kan Ik u een betere verzekering geven dat u niet eenzaam en verlaten bent, dan door deze woorden van Mij? Ik ben de Vader van de wezen, de Vriend van de armen, de Trooster van de bedroefden, en de Beschermmer van allen die bedreigd worden.

Wie naar Mij vlucht, kan waarlijk van elke zorg bevrijd zijn. En daarom moet u tot Mij komen in elke nood en Mij uw verzoek kenbaar maken. Ik wil steeds en overal aanwezig zijn waar u Mij en mijn hulp nodig hebt. Ik wil u leiden op al uw wegen, Mij tegemoet. Ik wil het leed afwenden en het in vreugde veranderen, en dus zult u niet verlaten en hulpeloos zijn in het leed dat Ik tot beproeving over u laat komen. Ik verlang uw hart. Ik wil dat u zich innig met Mij verbindt. Ik wil dat u in de komende tijd van nood sterk staat in het geloof in Mij en mijn liefde.

Ik wil dat u uit volle overtuiging voor Mij kunt opkomen, dat u Mij in het openbaar kunt verdedigen. Ik wil dat mijn liefde bij u duidelijk zal worden, dat u Mij in uw nabijheid gewaar wordt.

Ik wil dat u rustig wordt in uw leed, dat u zich berustend en gelovig aan Mij toevertrouwt om zichtbaar bij u te kunnen werken, opdat u mijn kracht en sterkte gewaar zult worden, opdat Ik in uw hart zal leven. Dat u met Mij omgaat als met uw Broeder, dat u niet bang bent, maar gelovig. Want mijn liefde is groter dan alle nood. Mijn arm is sterker dan het gevaar. En wat voor u groot leed betekent,

zal u een toestand van rijpheid opleveren die u anders nooit kunt bereiken. En zo roep Ik u toe: Geloof, heb lief en vertrouw.

Word als de kleine kinderen die zorgeloos alles aan de Vader overlaten, omdat ze weten dat Diens liefde alleen het beste voor Zijn kinderen wil.

En kom in alle nood naar Mij. Ik wil u helpen en nooit zult u tevergeefs tot Mij om hulp roepen, want Ik verhoor het gebed van diegenen die Mij als hun Vader erkennen en tot Mij smeken in alle nood.

Amen

BD.5945

30 april 1954

Gods hulp in elke nood

Er is geen nood zo groot dat Ik die niet zou kunnen opheffen. En er is geen vijand die sterker is dan Ik.

Kom daarom aan mijn zijde en neem samen met Mij de strijd op tegen diegene die u dreigt te vernietigen. En wees niet één seconde wankelmoedig, dat u twijfelt aan Mij dat Ik u zal helpen. Want wie ook maar met Mij wil gaan, voor hem ben Ik en blijf Ik een Redder uit alle nood. Wat u ook bedrukt, het zij geestelijk dan wel aards, kom daarmee naar Mij en tracht niets alleen de baas te worden, omdat u in uw zwakheid het niet alleen voor elkaar krijgt, maar u spoedig de moed verliest en in steeds grotere nood geraakt.

Wendt u zich echter direct tot Mij zonder u eerst met de u kwellende zorgen bezig te houden, dan bent u al van deze zorgen bevrijd. Want wat u Mij diepgelovig toevertrouwt, dat handel Ik af, ook voor u en waarlijk zo dat u mijn bijstand duidelijk herkent. Maar wat is diepgelovig? U komt wel naar Mij, maar meestal alleen met een hart dat vraagt en ongerust is. U komt niet naar Mij met het vaste vertrouwen uw **Vader** om iets te vragen, Die u zeker niets zal weigeren. Hoe groter uw vertrouwen is, hoe minder u twijfelt aan mijn wil om te helpen en mijn macht, des te zekerder is mijn hulp voor u. Want Ik wil uw geloof, omdat een sterk geloof ook de verbondenheid met Mij bewijst en dan ook het doel van elke nood is bereikt, dat u in alle innigheid de verbinding met Mij tot stand brengt.

Roep Mij aan in de nood. Kom als kinderen tot de Vader en leg Hem al uw noden voor. En wacht dan op de hulp die u zeker ten deel valt, als u maar gelooft.

Amen

BD.8953

13 maart 1965

Gods eeuwigdurende hulp om volmaakt te worden

Ik ken geen ander doel dan u voor eeuwig gelukkig te maken. En al moet u ook op aarde door lijden en droefenis gaan, het dient er alles toe om u weer om te vormen tot dat wat u was in het allereerste begin: volmaakte wezens, die echter nu in vrije wil mijn “kinderen” zijn geworden, met wie Ik kan scheppen en werken in alle gelukzaligheid.

Daar het echter gaat om een staat waar geen einde meer aan komt, is uw aards bestaan maar een zeer kort ogenblik. En daarom is ook al het leed en alle droefenis begrensd. En u zult Mij dankbaar zijn dat Ik al deze middelen gebruikte om u zo te vormen dat u eeuwig gelukzaligheden zult kunnen genieten, want u zult nu zelf de nog onvolmaakte licht kunnen bezorgen. U zult deel kunnen hebben aan de verlossing van ontelbare zielen die de gang over de aarde nog afleggen met hetzelfde doel, ook tot volmaaktheid te komen. En deze zielen moeten allen nog groot leed en droefenis ondervinden. Ze staan nog midden in de strijd tegen de duistere krachten. Ze hebben nog niet voor Mij gekozen en daarom zullen de noden steeds heviger worden, want Ik heb medelijden met de mensheid, omdat ze kort voor het einde staat en Ik pas nog alle middelen toe om hun de beslissing voor Mij gemakkelijk te maken.

Maar Ik zal er maar weinig succes mee behalen. En toch geef Ik alle mensen de toezegging dat ze eens het doel zullen bereiken, dat Ik geen ziel voor eeuwig in de duisternis laat, dat ze eens naar Mij terug zal keren.

Doch de zielen bepalen zelf de tijdsduur tot aan hun terugkeer.

Want ze zijn onderworpen aan de wet van tijd en ruimte en ze zullen zo lang aan deze wet zijn onderworpen, tot ze zich hebben voltooid, tot tijd en ruimte voor hen zijn uitgeschakeld, tot ze kunnen vertoeven waar ze willen en ook voor hen verleden, heden en toekomst geen gescheiden begrippen meer zijn. Dan zullen ze ook het verleden als slechts een ogenblik beschouwen. Ze zullen zich er wel in kunnen verplaatsen, maar geen pijn meer voelen. Elk gebeuren zal voor hen

begrijpelijk zijn, omdat ze het als hulpmiddel van mijn liefde herkennen en Mij daarvoor lof en dank toezingen, dat Ik hen hielp volmaakt te worden. Dan is uw aards bestaan waarlijk slechts als een ogenblik, vergeleken met de eeuwigheid.

Doch als mens bent u nog met de begripen tijd en ruimte uitgerust, wat pas ophoudt met uw voltooiing. Want ook dat is het gevolg van uw val in de diepte, dat u beperkt werd in alle gewaarwordingen, echter steeds alleen zowel tot uw eigen kwelling als ook tot verlichting van uw aards bestaan, omdat u alleen dat kon worden opgelegd wat u in staat bent te dragen. Maar toch hebt u in de tijd op aarde ook de mogelijkheid alle lasten op de schouder te leggen van Diegene Die voor u en uw zondenschuld is gestorven aan het kruis. Wanneer u zich aan Hem overgeeft, dan zal alles u draaglijk voorkomen. En u zult alles geduldig op u nemen en zo ook gemakkelijker tot het doel komen, tot een volkomen vereniging met Mij, Die u dan ook onmetelijke gelukzaligheden kan bereiden. Maar zolang u zelf Mij daarbij hindert, doordat u Mij niet erkent en Mij dus net als eertijds elke erkenning weigert, bent u ook krachteloos, omdat mijn liefde u niet kan bestralen. Dus zult u ook elk leed sterker voelen. U zult in kwelling en droefenis door het aardse leven gaan, of worden ondersteund door Mijn tegenstander die daarvoor uw ziel verlangt. Maar het leed is een teken dat Ik u niet laat vallen, dat Ik om uw ziel worstel omdat u nog niet mijn liefde wilt aannemen die ook het leed van u af zou nemen.

Neem het geduldig op u en weet dat Ik alles doe om uw blikken op Mij te richten. En vat het aards bestaan slechts op als een voorbijgaande beproeving die u zult moeten doorstaan.

Het gaat voorbij, zoals al het aardse vergankelijk is.

Komt u echter gelouterd uit deze beproeving tevoorschijn, dan zult u Mij eeuwig dankbaar zijn dat Ik u heb behoed voor een val in de diepte die weer de eindeloos lange gang door de schepping aarde tot gevolg heeft.

Amen

BD.3568

5 oktober 1945

“Werp al uw zorgen op Mij”

En Ik zeg u: het is waarlijk beter dat u naar Mij vlucht in het gebed, dan dat u zich angstig zorgen maakt om in de behoeften van het lichaam te voorzien. Want

alleen Ik kan u geven wat u nodig hebt. En alleen mijn wil is doorslaggevend, hoever uw aardse bezorgdheid u succes oplevert. Als u echter bidt zult u deze wil ertoe brengen u hulp ten deel te laten vallen. En dan is het de terechte zorg als u ze aan Mij zult overlaten. U moet weliswaar op aarde uw plicht vervullen. U moet uw functie ernstig nemen en de plek innemen waarop u geplaatst bent. Maar elke angstige bezorgdheid om de toekomst moet u laten varen. Want zult u ze voor uzelf veilig kunnen stellen? Wanneer mijn wil er tegen is, bent u tevergeefs bezorgd. En wanneer mijn wil u laat toekomen wat u nodig hebt, dan moet u ernaar streven dat deze wil van Mij u goedgunstig wordt door een Mij welgevallige levenswandel en door verbondenheid met Mij. Vergeet nooit dat u een liefhebbende Vader hebt Die zich om Zijn kinderen bekommert. En streef er alleen naar als Zijn kind te worden aangenomen. Een vader die zijn kinderen liefheeft zal hen nooit met lege handen laten weggaan. Veeleer zal hij aan al hun behoeften tegemoet komen en trachten de kinderen een bestaan zonder zorgen te bereiden. En zo bent ook u als mijn kinderen steeds onder de trouwste hoede, en geestelijk en lichamelijk zal het u aan niets ontbreken. Maar uw kindschap zult u Mij moeten betuigen, door innig tot Mij te bidden, tot uw Vader van eeuwigheid. Wees niet angstig bezorgd, maar werp al uw zorgen op Mij. En mijn vaderliefde zal ze van u afnemen overeenkomstig uw geloof en uw levenswandel. Streef er daarom naar dat u leeft volgens mijn wil. En mijn wil zal u genegen zijn. Mijn liefde zal de zorg voor uw geestelijk en aards welzijn overnemen en u zult zich zorgeloos aan Mij mogen overgeven.

Maar wie zich angstig zorgen maakt, behoort de wereld nog toe. Hij ziet in Mij nog niet de Vader tot Wie hij kan vluchten in elke nood en elk gevaar. Hij vertrouwt nog te zeer op zijn eigen kracht en daarom is hij steeds weer aan teleurstellingen en nieuwe noden en zorgen blootgesteld, tot hij zich Diegene herinnert, Die alle zorgen van hem af kan nemen, Die Zijn vaderliefde kenbaar wil maken, doch in innig gebed daarom gevraagd wil worden.

Laat daarom alle aardse zorgen varen, u die mijn kinderen wilt zijn, en laat Mij voor u zorgen.

Denk aan de ziel. Let op haar nood en tracht hem te verhelpen.

En Ik wil u leiden door aardse noden en gevaren, opdat u de kracht van het geloof voelt en zich steeds inniger bij Mij aansluit. Want een sterk geloof is in staat alle nood te verdrijven.

Amen

BD.3637

26 december 1945

Voedsel voor de ziel - De zorg van God voor aardse behoeften

Op de eerste plaats moet de voeding van de ziel worden verlangd en ze moet het verlangen van het hart betreffen. En elke aardse zorg zal overbodig zijn.

Dit is mijn voorwaarde die Ik stel, om voor u te kunnen zorgen. Om u van alles te kunnen voorzien wat u nodig hebt om het aardse leven in stand te houden. Ik neem graag de zorg voor u over, maar ook u zult mijn wil moeten vervullen. U zult zich op de eerste plaats om het heil van uw ziel moeten bekommeren, ter wille waarvan Ik u het aardse leven gaf. En uw zielen kunnen alleen rijp worden als u ze te eten en te drinken geeft, als u ze geen gebrek laat lijden gedurende uw levenswandel op aarde. De ziel moet geestelijk voedsel ontvangen, omdat ze geestelijk is. En dit voedsel wordt haar voortdurend aangeboden door mijn woord. Als u dus mijn woord in ontvangst neemt om uw ziel te verzadigen, zal ze zich kunnen vervolmaken. Er wordt haar kracht toegestuurd, die haar een geheel rijp worden mogelijk maakt. En daarom zult u op de eerste plaats geestelijk voedsel moeten begeren. U zult moeten verlangen naar mijn woord en dit hongerig in u opnemen, en u vervult de voorwaarde die Ik stel. En u zult zorgeloos elke dag tegemoet kunnen zien.

Ik voorzie in al uw behoeften, in voor u ook duidelijk te herkennen hulpvaardigheid. Mijn zorg betreft alleen uw ziel, maar u zult met de arbeid aan haar een begin moeten maken. Niet Ik kan uw ziel vormen tot volmaaktheid, maar uw vrije wil moet dit volbrengen. Het rijp worden van de ziel is doel en zin van uw aards bestaan en steeds zal Ik u behulpzaam zijn het doel te bereiken. En als u er dus ernstig naar streeft volmaakt te worden, zult u elke zorg alleen aan uw geestelijk welzijn kunnen besteden, en Ik zal de aardse zorg van u af nemen, Ik zal u alles geven wat u nodig hebt. Want Ik verheug Me over mijn kinderen als ze uit verlangen naar Mij de hun aangeboden hemelse voeding aannemen, als ze hongerig en dorstig hun harten openen om zich door Mij te laten verzadigen. En Ik voorzie ze nu geestelijk en aards in overvloed.

Wie honger heeft moet gespijzigd worden. De dorstige moet drinken worden gegeven. Het lichaam zal Ik onderhouden, tot het van de aarde weggaat, tot het zijn doel heeft vervuld, de ziel het geheel rijp worden mogelijk te maken. Wees daarom niet angstig en bezorgd, maar laat elke aardse zorg over aan Mij, uw Vader van eeuwigheid, Die u geen gebrek zal laten lijden, als u maar uit verlangen naar Mij mijn woord zult begeren, dat u steeds wordt aangeboden als u daar hongerig en dorstig naar verlangt.

Amen

BD.7540

6 maart 1960

Gods zorg voor de mens

Zoek eerst het rijk van God.

Want dat is uw levenstaak met Mij en mijn rijk in contact te komen opdat dit rijk u eens weer op kan nemen als u de aarde verlaat. Dit is ook uw enige taak, omdat al het andere zich dan vanzelf regelt als u zich maar moeite geeft aan deze opdracht te voldoen. U bent in deze materiële wereld geplaatst om in deze aardse wereld het geestelijke rijk te zoeken.

Maar er is u ook een heerlijke belofte gegeven, dat u ook in deze wereld staande zult kunnen blijven als u gewoonweg aan deze voorwaarde voldoet, namelijk eerst het rijk Gods te zoeken.

Er is u als het ware door Mij een beloning toegezegd. Dit alleen al moest u aansporen aan mijn dringend verzoek aan u gehoor te geven. Want de strijd om het bestaan, de zorg voor uw aardse leven, wordt u door mijn belofte als het ware bespaard.

U behoeft zich alleen maar zorgen te maken over het heil van uw ziel, en de zorg voor uw lichamelijk welzijn wordt door Mij overgenomen en alles wordt voor u geregeld, wat u anders grote inspanning kost als u dit alles alleen moest klaarspelen. Ik neem voor u de zorgen op me die het aardse leven van u vraagt zodra u mijn voorwaarde nakomt, namelijk eerst naar mijn rijk en zijn gerechtigheid te streven, dat wil zeggen: als u zich zonder beperking aan Mij overgeeft, omdat u hebt ingezien dat Ik uw God en Schepper ben, uw Vader van eeuwigheid en u weet dat er alleen bij Mij algehele gerechtigheid bestaat, een leven overeenstemmend met de rijpheid van uw ziel, en dat u daarom Mij en mijn rijk zou moeten zoeken dat nu geopend zal worden voor u die zich aan Mij overgeeft in vol vertrouwen op mijn rechtvaardigheid.

U moet slechts een juist leven leiden met het oog daarop dat u mijn rijk verwerft.

U moet streven naar een innige band met Mij.

Ik ben echter niet in de wereld te vinden, want mijn rijk is niet van deze wereld. Daarom moet u uw gedachten hemelwaarts richten, weg van de wereld en haar verleidingen. U moet steeds denken aan mijn rijk, uw ware vaderland, dat u eens verlaten hebt en waar u ook eens naar terug moet keren. En u zult er geen spijt van krijgen als u mijn raad opvolgt, naar dit rijk te streven, want dan zult u ook tegelijkertijd van al uw aardse zorgen en nood verlost worden omdat Ik die van u overneem, en mijn zorg waarlijk naar u zal uitgaan in al uw noden en wensen. Ik zal zorg dragen voor uw aards bestaan als een Vader voor zijn kinderen. Ik zal u geven wat u materieel nodig hebt en Ik zal u voorzien van geestelijke goederen in overmaat. Want zodra u uw blik op Mij en mijn rijk richt, komen er ook uit dat rijk genadegaven tot u en de band met Mij zal steeds hechter worden, het aardse leven zal u niet meer bezwaren. U zult hebben wat u nodig hebt, lichamenlijk en geestelijk.

Want u bent nu aan het gevaar ontsnapt voor de wereld en haar verleidingen te bezwijken, geheel aan haar ten onder te gaan. En bijgevolg bent u ook aan de vorst van de wereld ontkomen die zijn heerschappij over u verloren heeft. Want u keerde u geheel bewust naar mijn rijk dat nu ook u ten deel valt. Zoek eerst naar mijn rijk, al het andere zal u gegeven worden.

Deze belofte moet u aansporen de verbinding met Mij en mijn rijk te zoeken, want nog zijn het de aardse zorgen die u vaak tegenhouden, die u zwaarder laat wegen dan de zorg voor uw ziel.

Maar Ik beloof u zekere hulp. Ik neem al uw zorgen op Mij, mits u eerst Mij en mijn rijk zoekt.

En daarom kunt u geheel zorgeloos uw aardse leven leiden, als u zich maar steeds deze belofte voor ogen houdt.

Maar slechts weinig mensen nemen deze woorden serieus. Dezen echter zijn vrij van iedere wereldse last want Ik zelf bekommer me om hen. En Ik zal Me liefdevol bekommeren om iedere mens die altijd alleen tracht Mij en mijn rijk te verwerven. En deze zal ook zijn doel bereiken. Hij zal Mij vinden en zich met Mij verenigen. Hij zal zijn aardse leven niet vergeefs leven, hij zal opgenomen worden in mijn rijk en zalig zijn.

Amen

BD.3506

5 augustus 1945

Vaderlijke - De leiding van God

Waarom bent u bezorgd en aarzelt u?

Toon Ik geen belangstelling voor uw lot, door u steeds mijn hulp te beloven? Schenk Mij alleen het volle vertrouwen en laat u leiden, en mijn leiding is waarlijk juist. Aan mijn hand kunt u welgemoed voortstappen. De liefde van de Vader beschermt u en zal u niet ten val laten komen. Doch kleine moeilijkheden zult u moeten overwinnen opdat u des te vaster de hand van de Vader pakt, opdat u Zijn leiding niet zult vergeten, u losmaakt en alleen de weg wilt afleggen. Want dat is voor u een gevaar. Schrik daarom niet terug voor moeilijkheden die u dagelijks de weg lastig doen voorkomen. Neem in het volle vertrouwen op mijn hulp alle hindernissen, en u zult ze gemakkelijk overwinnen en weer rustig uw weg kunnen vervolgen. Want Ik begeleid u voortdurend, zodra u mijn begeleiding wilt aannemen. En van mijn nabijheid zal kracht op u over stromen en dus hoeft u niets te vrezen, hoe bang de wereld u ook maakt. Het is mijn wil of Ik laat het toe, dat de mensen nog in erge nood komen ter wille van hun zielen die nog van Mij zijn afgekeerd. Maar Ik bekommer me vol liefde om de mijnen, ofschoon ze moeten deelnemen aan het leed en de nood van de gemeenschap. Laat Mij voor u zorgen en bevrijd uw hart van elke zorg voor het lichaam.

En denk alleen aan uw ziel, dat ze geen gebrek hoeft te lijden. Blijf met Mij verbonden. Bid en beoefen de liefde en u zult nooit meer zonder kracht zijn. Want de mijnen vergeet Ik niet en elke roep naar Mij hoor en verhoor Ik. En geloof vast en zonder twijfel dat voor Mij niets onmogelijk is en dat Ik in de hoogste nood dichterbij u ben dan ooit. Maar in mijn plan van eeuwigheid is deze nood voorzien, echter alleen als hulpmiddel voor de verdwaalde zielen die anders verloren gaan. Wie echter in Mij gelooft, in mijn liefde en almacht, die kan alle zorgen laten vallen. Want hij zal als mijn kind steeds de liefdevolle hand van de Vader mogen voelen, die het zorgzaam begeleidt op zijn levensweg. Het geestelijk lage niveau van de mensen vereist een tijd van nood, die zo ingrijpend is, dat hij de mensen nauwelijks te dragen toeschijnt. En toch zult u die van Mij bent, deze tijd van nood niet mogen vrezen. Want zolang u met Mij verbonden blijft door innig gebed en werken van liefde, door uw wil om tot mijn welgevallen te leven, bent u ook beschermd tegen de verderfelijke invloed van diegene die u ten val wil brengen. En dus hebben ook de machten der duisternis die door mensen willen werken, weinig invloed op u.

Ze kunnen u wel laten schrikken, maar schade toebrengen kunnen ze u niet, omdat Ik voor u sta en elk onheil van u af zal wenden, in zoverre het niet nodig is voor uw ziel.

Geloof daarom en heb vertrouwen. Houdt u aan Mij vast en mijn vaderhand leidt u zorgzaam weg uit elk gevaar.

Amen

BD.5283

28 december 1951

De Vader leidt de zijnen aan de hand

U allen gaat aan mijn hand. U, die Mij bewust zoekt en aanroept om mijn liefde en erbarmen. U, die voor Mij wilt werken, die bijeen bent gekomen voor een geestelijk streven. U, die Mij vóór al het andere plaatst, die **wilt** dat Ik u zal leiden.

Wie mijn hand vasthoudt, gaat onvermijdelijk goed. Want mijn weg is de juiste en mijn leiding is waarlijk zeker. Maar uw blikken mogen niet afdwalen of op de wereld zijn gericht van welke Ik u wegleid, want dan maakt u de band met Mij losser. Dan klampt uw hand zich niet meer zo vast aan de mijne en dan is er het gevaar dat u zich losmaakt en, al is het maar voor korte tijd, achter zult blijven, tot u weer naar Mij zult roepen en zich weer bij Mij en mijn leiding zult willen aansluiten.

Wanneer u onder mijn leiding staat, hoort u mijn stem. U verneemt wat Ik tot u spreek. U neemt mijn woorden gretig op in uw hart.

Maar maakt u zich los van Mij, dan is de stem in u maar zwak verstaanbaar. Dan klinken daar geluiden van de wereld tussendoor. Dan vermengt zich het aardse met het geestelijke en u zelf zult het niet meer kunnen scheiden en weet niet wat Ik en wat de wereld tot u heeft gesproken. Daarom is het een gevaar wanneer u zich nog door de wereld laat bekoren, wanneer u de banden met haar nog niet helemaal hebt losgemaakt. En daarom wil Ik u waarschuwen en vermanen dat u Mij vasthoudt, dat u zich aan Mij vastklampt en dat u alleen maar luistert naar wat Ik u aanraad. Dat u alleen maar geestelijk brood aanneemt en uw oren sluit voor de kreten die de wereld u toeroept, die geen geestelijke waarde hebben, die u alleen in de war brengen en uw oor afstompen voor het zachte klinken van mijn goddelijk woord van liefde, dat ieder van u zal kunnen horen die zich met Mij verbindt. Wie Ik in de wereld heb geplaatst, moet zich daarin ook waarmaken. En hij kan dit ook, zodra zijn liefde voor Mij zo sterk is, dat hij Mij voortdurend voor zal laten gaan bij alles wat hij ook maar in de wereld doet.

Dan scherp Ik ook zijn geestelijk oor, zodat hij Mij toch kan horen. Dat de wereld voor hem geen hindernis is om toch mijn hand vast te houden. Dat hij Mij steeds aanwezig zal laten zijn, wat hij ook doet.

Voor hem is de wereld dan geen gevaar meer, maar ze kan het zijn voor diegene die nog door de vreugden van de wereld wordt verleid.

Want hij lonkt in zekere zin naar de tweede heer. Hij heeft nog niet geheel met hem gebroken, daar anders de wereld geen prikkel voor hem zou kunnen zijn.

Wees daarom waakzaam, mijn kinderen, dat jullie de hand van de Vader niet zullen loslaten omdat je naar iets zult willen grijpen dat jullie verleidelijk voor ogen komt.

Mijn tegenstander heeft vele middelen, waardoor hij jullie van Mij zal proberen te scheiden.

En hoewel het hem niet meer zal lukken, daar jullie Mij volgens jullie wil zijn toegedaan, kan toch jullie weg soms worden belemmerd. Jullie kunnen terug zinken, schijnbaar effen wegen begaan en toch naar beneden afglijden, tot jullie het inzien en dan angstig tot Mij zullen roepen om hulp.

Ik laat jullie niet vallen en help jullie weer overeind. Maar gezegend is hij die mijn hand nooit loslaat, want hij gaat moeiteloos opwaarts, omdat de weg met Mij helemaal veilig is en naar het doel leidt.

Amen

BD.6418

5 december 1955

De weg naar het vaderhuis - Gods leiding

Iedereen wordt geleid, die aan mijn hand wil gaan, die zich aan mijn leiding toevertrouwt.

Ik moet steeds uw eigen wil in aanmerking nemen. Ik kan u niet tegen uw wil op een weg dwingen die u bewust ontwijkt, die u mijdt, omdat hij u niet aangenaam toeschijnt.

Ik kan u er alleen zachtjes heen dringen, maar Ik zwicht direct voor uw weerstand als deze Mij kenbaar is. Maar wie zich aan mijn leiding toevertrouwt, kan onbezorgd zijn weg over de aarde gaan; hij leidt naar het doel.

Daarom moet u niet angstig naar de vele hindernissen en ongemakken kijken. U moet alleen maar steeds goed mijn hand vasthouden en u zult veilig langs alle ongemakken worden geleid met de zekerheid, die alleen mijn leiding u bieden kan.

Kijk daarom ook niet angstig in de toekomst. Maak u geen onnodige zorgen. Laat alle aardse overwegingen los en hef alleen uw ogen op naar Mij. Want Ik ben er steeds voor u. Ik zal ook alle tegenspoed verre van u houden, als u Mij maar gelovig vertrouwt, wanneer u zich verhoudt als kinderen tot de Vader, wanneer u niet van mijn zijde wijkt en elke zorg om u aan Mij overlaat. Uw geloof verdrijft elk gevaar, want het volle vertrouwen op mijn liefdevolle zorg beschaamt Ik niet.

Wel bent u nog door de diepste duisternis omringd, omdat u midden in een wereld staat van zonde en liefdeloosheid. Maar de weg waarover Ik u leid, is door een zacht schijnsel verlicht. En waar Ik ben, waar u naast Mij voortgaat, zal steeds licht zijn en dus hoeft u de duisternis niet te vrezen. U hoeft alleen uw blik omhoog te richten, vanwaar u steeds een helder licht zal toeschijnen.

Rondom u is diepste duisternis, maar dat u de weg van het licht zult kunnen gaan aan mijn hand, moet u dankbaar doen denken aan het grote werk van liefde en erbarmen, dat Ik voor u mensen heb volbracht, om u uit de duisternis naar het licht te kunnen voeren.

Ik heb de weg op aarde gereed gemaakt, die u nu zult kunnen gaan aan mijn hand, in navolging van Mij, onder mijn leiding. Tevoren was er diepste duisternis en er leidde geen weg uit deze duisternis vandaan.

Maar Ik baande een weg die uit de diepte omhoog, uit de duisternis naar het licht voert.

En deze weg kan alleen onder mijn leiding worden betreden. Dat wil zeggen: de mens moet geloven in Mij in Jezus Christus. Hij moet het verlossingswerk erkennen en Mij zelf als goddelijke Verlosser, die zich in de mens Jezus belichaamde, om u uit de duisternis omhoog te helpen naar het licht.

Dus moet ieder die met Mij de weg omhoog wil gaan, zich bij Mij in Jezus Christus aansluiten.

Dan gaat hij dezelfde weg die de mens Jezus is gegaan, die naar de Vader leidt, thuis naar het vaderhuis.

Steeds zal de weg die opwaarts leidt de begeleiding van Jezus Christus eisen, omdat er maar die ene weg is, de weg van navolging van Jezus Christus en omdat alleen deze weg vol licht is en de juiste bestemming garandeert. Maar wie zich eenmaal aan Mij heeft toevertrouwd, die zal Ik nooit opgeven. Mijn hand zal hem vasthouden, opdat hij niet zal vallen. Mijn hand zal hem ondersteunen als hij zwak is en mijn hand zal hem wegtrekken van de afgrond die zich voor hem kan openen wanneer hij niet oplet, wanneer hij zijn ogen weer op de wereld richt, waarvan hij zich al had losgemaakt.

Wie zich aan Mij en mijn leiding toevertrouwt, kan rustig zijn weg bewandelen. Hij zal niet verkeerd gaan.

U moet geen zwakheid, geen twijfel, geen zorgen in u boven laten komen, want als u zich aan Mij overgeeft, zoekt u ook bescherming in de armen van de Vader, die u veilig hemelwaarts leidt, wiens liefde u waarlijk zal behoeden en begeleiden.

Amen

BD.0761

27 januari 1939

Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij"

Word als kinderen en verwerf daardoor ook het recht als een onmondig kind aan de hand te worden geleid, en uw weg zal waarlijk de juiste zijn. Een ongekend gevoel van geborgenheid doet u het leven gemakkelijker verdragen en als u zich vol vertrouwen aan de Heer en Heiland toevertrouwt, zal u niets ontbreken. Want lieflijk zijn Zijn woorden: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, Ik wil u verkwikken". Wanneer de Heer zelf u deze belofte geeft, dan zult u in leed alleen maar aan de Heer hoeven denken en Hij zal u helpen het te dragen, want Zijn kinderen verlaat Hij niet. Neem deze woorden goed ter harte, want de zware tijd op aarde ligt nog voor u. En wie zich dan niet vol vertrouwen aan de goddelijke Heiland overgeeft, zal onuitsprekelijk zwaar moeten strijden. De werkelijke troost is te allen tijde Zijn woord, in liefde door Hem aan de mensen op aarde gegeven. En wie zich hieraan houdt zal wonderbaarlijk gesterkt het zware leed op aarde kunnen verdragen, want Zijn woord is tegelijk kracht en sterkte voor het bange hart. En vergeet het gebed niet.

Breng al uw zorgen en nood bij de Vader in de hemel, opdat Hij u tijdig hulp zal zenden. Wie dan ook de weg naar de Vader vindt, hij zal niet tevergeefs aankloppen en steeds zal zijn verzoek worden ingewilligd, wanneer dit in alle innigheid naar Hem wordt opgezonden. En wanneer alles rondom u zal wankelen, sta dan stevig en houd u vast aan het woord van de Heer, dat Hij de zijnen zal beschermen in alle gevaren van lichaam en ziel.

Amen

BD.5508

15 oktober 1952

"Kom allen tot Mij"

U zult in mijn armen kunnen vluchten als u belast en beladen bent.

Want mijn liefde wil u allen omvatten en niemand zal Ik van Mij afstoten die in zijn nood tot Mij komt en Mij om hulp vraagt.

Ik wil troosten en kracht schenken. Ik wil wonden helen en zwakken sterker maken. Ik wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken. Ik wil mijn genaden uitdelen, omdat de ziel van niemand gezond kan worden zonder genade. Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Maar wie zwak is in het geloof, hoort deze woorden wel, maar neemt ze niet aan, al zijn ze ook tot hem gesproken. Hij draagt zijn last verder die Ik hem toch gaarne zal afnemen wanneer hij zich aan Mij overgeeft. Kom tot Mij - uw wil zelf moet u naar Mij toe drijven, want Ik legde alleen daarom de last op uw schouders opdat u de weg naar Mij zou vinden.

Elke nood is een lokroep van uw hemelse Vader, die in Zijn liefde naar uw liefde, naar uw komst, verlangt, om u gelukkig te kunnen maken. En zo ook moeten noden van de ziel u naar Mij toe leiden, alles moet u Mij toevertrouwen, want Ik wil dat u zich ontdoet van datgene wat u terneerdrukt.

Wel ken Ik al uw lijden en noden, maar Ik kan u pas dan helpen, wanneer u Mij alles voorlegt, omdat Ik wil dat u zich als mijn kinderen tegenover de Vader gedraagt, omdat Ik wil dat u steeds de weg gaat die alle goede kinderen gaan, de weg naar de Vader, die in Zijn liefde elke zorg van hen wil afnemen en hen met raad en daad bijstaat om hen gelukkig te maken in tijd en eeuwigheid. Vlucht altijd in mijn armen, die zich beschermend over u uitspreiden, die u over klippen

en wegen vol stenen heen dragen, die u met liefdevolle zorg begeleiden zolang u op aarde leeft. Heb altijd maar vertrouwen, want Ik stoot geen van u van Mij af, al waadt u ook in zonden.

Ik wil u vrij maken van zonde en schuld. Kom maar naar Mij, u allen die belast en beladen bent.

Roep Mij, dat Ik erbarmen met u heb en Ik zal u verhoren. Ik zal u mijn handen toesteken, opdat de weg naar Mij voor u gemakkelijk zal worden, want Ik wil helpen en genezen, Ik wil zieken en zwakken die zichzelf alleen niet meer kunnen helpen, gelukkig maken en u allen moet in Mij diegene herkennen, die u heeft verlost, omdat Zijn liefde voor u overgroot is.

Amen

BD.7047

23 februari 1958

"Komt allen tot Mij"

In het gebed hebt u een buitengewoon geneeskrachtig middel in elke aardse en geestelijke nood. Want een waar gebed, dat in geest en waarheid tot Mij wordt gericht, mist waarlijk zijn uitwerking niet. Ik kan en zal hiervoor mijn oor niet sluiten en Ik zal mijn macht gebruiken om u te helpen, ook daar, waar hulp aards onmogelijk schijnt. Maar tevoren zult u in Mij vertrouwen moeten stellen. U zult moeten weten dat Ik uw aller Vader ben, die Zijn kinderen liefheeft en ze niet aan noden en lijden wil overlaten, ook wanneer deze nodig zijn voor uw ziel.

En u zult moeten weten, dat er voor Mij niets is wat Ik niet zou kunnen veranderen en dat er ook geen ziekte bestaat, die voor Mij onmogelijk zou zijn te genezen.

Vertrouwt u zich toch aan Mij toe. Leg Mij al uw noden voor in alle kinderlijkheid. Spreek met Mij zoals een kind met zijn vader spreekt en wees niet ongelovig, maar gelovig.

De kracht van het gebed weet u allen nog niet op waarde te schatten, daar u anders van veel nood en leed verschoond zou blijven, omdat Ik graag de verzoeken verhoor van een kind, dat in alle vertrouwelijkheid naar Mij komt en zijn kruisje aan Mij overgeeft, opdat Ik het voor hem zou willen dragen. Ik heb al

uw zonden gedragen en ben daarvoor aan het kruis gestorven. Ik heb voor u het leed ondergaan, dat uw zondesschuld u had opgelegd.

U zou zonder leed door uw leven op aarde kunnen gaan, wanneer u zich zo innig met Mij zou willen verbinden, dat al uw last op mijn schouders rust en dat u vrij en onbezorgd de weg omhoog zou bewandelen.

Maar u houdt u allen nog te ver van Mij verwijderd. U komt niet in vertrouwelijkheid dichter bij me en u wordt daarom zelf vaak nog de last van het kruis gewaar, die u echter alleen naar Mij toe moet dringen, omdat u innige gemeenschap met Mij moet aangaan. In een waar gebed zult u Mij echter deze innige gemeenschap kunnen bewijzen. Een waar gebed, dat vertrouwelijk tot Mij wordt gesproken, hoor en verhoor Ik altijd, want dat heb Ik u beloofd met de woorden: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, Ik wil u verkwikken." En: "Vraag, dan wordt u ook gegeven." Mijn beloften zijn waarheid en u zult te allen tijde het bewijs ervan mogen ondervinden, wanneer u zich alleen maar in een waar gebed tot Mij richt. Maar zodra u twijfelt, verliest de uitwerking van uw gebed aan kracht. En slechts zelden is uw geloof zo sterk, dat elke twijfel is uitgesloten. Maar zelden hebt u bij het bidden de zekerheid dat u wordt geholpen, die pas het bewijs is voor een geloof dat niet twijfelt. Maar u moet weten dat mijn woord waarheid is en dat - wanneer Ik zelf tot u spreek - u elke twijfel zult moeten weren. Want u moet geloven dat bij God geen ding onmogelijk is. Denk er steeds aan dat alles wat u ziet, alleen door de kracht van mijn wil is ontstaan. Denk eraan dat Ik steeds nieuwe scheppingen laat ontstaan, wat door mensen niet kan worden ontkend. En denk er dus ook aan dat het Mij waarlijk mogelijk is ook de oude ordening te herstellen, die verstoord is, wanneer het om ziektes gaat of om andere aardse levensomstandigheden, die u mensen veel last bezorgen.

Ik kan alles weer in de juiste ordening brengen en Ik doe dit ook, zodra u Mij er in gelovig vertrouwen om vraagt, zodra u als kinderen tot de Vader komt en Mij uw verzoeken voorlegt. U allen staat de genade van het gebed ter beschikking. U allen zult ze kunnen benutten, want Ik heb gezegd: "Komt allen tot Mij." Maar spreek niet alleen woorden uit zonder geest en leven. Roep Mij heel dicht bij u en stort dan uw hart voor Mij uit. En waarlijk, u zult worden geholpen. Ik zal uw geloof niet te schande laten worden.

Amen

BD.7441

30 oktober 1959

Samenspraak met de Vader - Zijn woord van boven

U zult in de stilte moeten gaan wanneer u met Mij zult willen spreken.

Ik verlang alleen dat u zich terugtrekt van de wereld en dat u zich afzondert in uw kamertje en nu alle gedachten op Mij alleen richt. Dat u zich in gedachten losmaakt van de wereld en van al haar verplichtingen. Dat u niets anders plaats zult geven in uw hart dan Mij en dat u Mij nu kinderlijk tegemoet treedt om ook Mij en mijn aanspreken te vernemen. Ik wil een gebed in geest en in waarheid.

En dat vereist een volledig loslaten van alle wereldlijke gedachten. Het vereist een luisteren naar de stem van binnen, een stille samenspraak met uw Vader en een luisteren naar binnen, wat uw Vader u wel als antwoord geeft. Uw woorden blijven niet zonder antwoord wanneer u daar maar naar luistert. Wanneer u werkelijke samenspraak begeert, dat u Mij aanspreekt en dan wacht wat Ik u daarop te zeggen heb.

Deze samenspraak in de stilte, alleen met Mijn kind, houd Ik buitengewoon graag. Want dan opent het kind toch zijn hart voor Mij. En nu kan Ik het antwoord geven, zoals het alleen nuttig is voor zijn ziel. Doch nooit kan Ik dat te midden van de wereld, wanneer de mens op elke manier wordt afgeleid van innige gedachten aan zijn Vader van eeuwigheid.

Wel kan hij een schietgebed naar Mij opzenden, ook te midden van de wereld. En hij zal er goed aan doen dit zo vaak als mogelijk is te proberen, dat hij steeds weer een korte gedachte naar Mij stuurt en zo dus in voortdurende verbinding met Mij blijft.

Maar een juist gebed in geest en in waarheid, waarbij hij mijn vaderlijke het aller duidelijkst mag gewaarworden, vindt alleen in het kleine kamertje van het hart plaats, in stille teruggetrokkenheid en innige overgave van het kind aan de Vader.

Dan is er rust gekomen in het hart van de mens en dan kan hij samenspraak houden met de Vader. En hij zal er nooit spijt van krijgen elke tijd die er overschiet voor zo'n stille samenspraak te benutten, omdat Ik buitengewoon graag met mijn kind spreek en het uit elke samenspraak een groot voordeel haalt voor zijn ziel. Het loslaten van de wereld zal de mens vaak moeilijk vallen. Hij zal op elke manier worden gehinderd door mijn tegenstander, die steeds weer zulke innige verbindingen tracht te verstoren of te verhinderen.

Maar de wil van de mens moet sterker zijn en mijn tegenstander weerstaan.

Dan zal de mens ook kracht ontvangen en kunnen realiseren wat hij wil. Hij zal zich met Mij kunnen verbinden in innig gebed en horen wat de Vader zegt. Alleen zo'n innige band maakt het mogelijk dat u mensen door een medemens mijn woord van boven verneemt. Alleen een verbinding in geest en in waarheid maakt het mogelijk dat mijn geest zich kan uitgieten in een geopend vat.

En daarom rust er grote zegen op zo'n daad, op het voornemen, zich voor Mij te openen en mijn genadestroom in zich binnen te laten stromen. Want aan deze toezending van mijn woord nemen talloze zielen deel, die eveneens begeren de stem van de Vader te horen en die in innig verlangen erop wachten te worden aangesproken door de Vader.

Trek u allen terug in de stilte en luister.

En u zult waarlijk de stem van uw Vader mogen horen en ze zal voor u klinken als lieflijke muziek. Want wat van Mij komt, kan u alleen maar geluk en zegen schenken. Wat van Mij komt moet uw ziel treffen als kostelijk voedsel waarnaar u vurig verlangt en wat u steeds weer en zonder beperking zult kunnen ontvangen zodra u het begeert. Zend een gebed omhoog in geest en in waarheid.

Verhef uw gedachten tot Mij en luister dan. En Ik zal tot u spreken zoals een vader met zijn kind spreekt, en uw ziel zal juichen en jubelen over elk woord dat uit de mond van God komt.

Amen

BD.8455

1 april 1963

Een gebed vol vertrouwen

En wanneer u in aardse benauwenissen terechtkomt, dan is er alleen maar een innige roep naar Mij nodig en Ik zal u beschermen en alle tegenspoed ver van u houden. Maar deze roep moet uit het hart komen en niet slechts een lippengebed zijn. Want een roep vanuit het hart is ook het bewijs van vertrouwen. Hij is een bewijs van een levend geloof dat Ik altijd zal vervullen. Hoe gemakkelijk zou uw leven op aarde door u kunnen worden afgelegd, wanneer u voortdurend in innige verbinding met Mij zou staan, steeds in het bewustzijn u aan uw Vader te kunnen toevertrouwen en steeds door Hem gehoord te worden.

Mijn liefde voor u is waarlijk eindeloos en ze verleent u ook alles wat nuttig is voor uw ziel.

Maar u zult ook niets meer van Mij vragen wat u schade zou kunnen berokkenen, want de innige band met Mij stelt ook een zekere geestelijke rijpheid voorop. Uw verlangen om u aan Mij te mogen overgeven, is ook de waarborg ervoor dat Ik nu kan handelen als een vader tegenover zijn kind. Want u bent niet meer weerspanning tegen Mij. U hebt de wilsproef al doorstaan die doel is van uw leven op aarde.

Het is het mooiste bewustzijn voor u dat u zich als kinderen zult mogen voelen, die de Vader nooit tevergeefs iets vragen. En u gaat voortaan ook geen weg meer alleen, want Ik zal uw voortdurende Begeleider zijn, omdat Ik u wil beschermen tegen elke vijand, het zij hij is een gevaar voor u op aarde dan wel in het geestelijke rijk.

Geef u slechts vol vertrouwen aan Mij over en uw weg over de aarde zal zo gemakkelijk begaanbaar voor u zijn, dat u het doel ook moeiteloos zult bereiken. U bent alleen zo lang zwak en u zult alleen zo lang moeten strijden, als u zich van Mij verwijderd houdt. Bent u echter met Mij verbonden door uw innige overgave aan Mij, door uw wil, uw liefde en voortdurende gedachten, dan zult u zich ook sterk voelen en geen enkele benauwenis meer vrezen. Beschouwt u zich als mijn kinderen, dan zult u ook door Mij als Vader worden verzorgd en begeleid. U mag Mij alleen niet uitschakelen uit uw gedachten, want dan zult u heel zeker op velerlei manieren in het nauw worden gebracht door Mijn tegenstander. En Ik kan u dan niet bijstaan, omdat u zich bewust naar Mij zult moeten keren om nu echter ook mijn liefde en hulp te mogen ervaren.

Maar een innige band met Mij vereist een levend geloof, terwijl een vormgeloof ook steeds slechts gebeden voor de vorm tot gevolg zal hebben die niet doordringen tot aan mijn oor omdat Ik in geest en in waarheid wil worden aangeropen.

Een levend geloof wederom vraagt een leven in liefde. Want nooit kan een mens die zonder liefde is, levend geloven, omdat hij zonder liefde ook verwijderd is van Mij, van de eeuwige Liefde.

Maar Ik wil u nabij zijn. Zo nabij, dat u mijn aanwezigheid voelt. En dan zult ook u vertrouwelijk met Mij spreken als kinderen en Ik kan het door u aangesproken worden beantwoorden. Ik kan u mijn aanwezigheid bewijzen, doordat Ik aan uw verzoeken voldoe en u steeds vaster aan Mij bind.

Want de band van mijn liefde verbindt ons nu voor tijd en eeuwigheid en zal nimmer meer verbroken kunnen worden. En de zegen die voor u uit mijn aanwezigheid voortvloeit, zal voor u onmetelijk zijn. Maar u zult Mij kunnen horen. Uw Vader zal tot u spreken en u zult mijn stem herkennen en gelukkig zijn omdat tegelijkertijd helder licht u doorstroomt.

Want mijn straal van liefde die u nu treft, moet helder licht verspreiden en u gelukkig stemmen.

Tracht voortdurend nauw met Mij verbonden te zijn door innig gebed, door vertrouwelijke samenspraak van het kind met zijn Vader.

En uw gang over de aarde zal gemakkelijk en zonder zorgen zijn, want de band die u eens vrijwillig losmaakte, is nu in vrije wil weer hersteld en zal eeuwig niet meer kunnen worden verbroken.

Maar Ik kijk met welgevallen op mijn kinderen neer. Ik laat ze niet meer zonder Leider voortgaan. Ik wend elk gevaar voor lichaam en ziel af en Ik trek mijn kinderen steeds dichterbij Mij toe, zodat ze Mij nu niet meer kunnen opgeven, omdat ze zich onder Mijn hoede geborgen voelen. Vertrouw u te allen tijde toe aan Mij, uw Vader. En geloof dat mijn liefde u met alles bedenkt om u te verblijden, omdat dan uw ziel naar Mij verlangt en Ik haar nu ook geestelijk en aards kan bedenken, en omdat mijn liefde zich voortdurend wil weggeven en geluk wil bereiden voor alle wezens op aarde en in het geestelijke rijk.

Amen

BD.4864

26 maart 1950

De vrede van de ziel

Geef ons de vrede van de ziel.

Dat moet uw voortdurend gebed zijn. Want deze vrede bevat alles: geloof, liefde, kracht en licht. Alleen het ware geloof kan u de vrede geven en alleen in de liefde vindt u haar, omdat beide gescheiden niet dat zijn wat ze moeten zijn. Als u echter de vrede in u hebt, hebt u ook het inzicht en staat u dus in het licht. En vanuit deze zekerheid bent u ook vervuld van kracht. Bij wie nu de innerlijke vrede ontbreekt, diens ziel is onbewust niet tevreden met datgene wat ze bezit. Toch voelt ze het verlangen naar een toestand van licht die ze nog mist. Zo'n ziel,

wanneer ze nog zwak in de liefde is, zoekt naar een compensatie voor het haar ontbrekende licht. En ze laat zich gemakkelijk verblinden door bedrieglijk licht. Ze zoekt de vrede en verschaft zich deze nog onterecht, omdat ze nog niet heeft voldaan aan de grondvoorwaarde: het veranderen van zichzelf tot liefde. Ze kan weliswaar ook een vrede vinden waarin ze zich gelukkig voelt, maar het is meer een verdoving, door het verstand van de mens tot stand gebracht, maar niet de goddelijke vrede die de ziel zich zelf als kind van de Vader zal laten voelen. Het gevoel van het geborgen zijn in de armen van de Vader, wekt een vrede op die het mooiste is waar op aarde naar kan worden gestreefd. Zodra de juiste verhouding van een mens tot God, tot zijn Schepper en Vader van eeuwigheid, tot stand is gebracht, is ook zijn aards bestaan vredig, ondanks gebeurtenissen die van buiten dreigend op de mens afkomen. Want de juiste verhouding garandeert ook een juist geloof in de hulp van de Vader. En dit vaste vertrouwen is al een teken van de vrede die de ziel gelukkig maakt. Deze mensen zijn zich bewust van de aanwezigheid van God en dus blijven ze onaangetast door alles wat er op hen afkomt, zelfs wanneer ze daardoor gedwongen zijn op aarde door te zetten of te strijden tegen hun vijanden. De mens zal de vrede van de ziel niet verliezen. Hij wordt bijgestaan door goddelijke krachten die hem vasthouden en ondersteunen als het lijkt alsof hij lichamelijk zou moeten bezwijken. De vrede van de ziel kan de wereld hem niet meer afnemen, want die is het gevolg van de innige verbondenheid met God door gebed en door werken van liefde, die hem ook het herkennen van de waarheid heeft gebracht. Daarom vreest een mens die wetend is, geen gevaar meer, omdat hij dit herkent en het met de juiste wapens het hoofd kan bieden. Want steeds weet hij: hij strijdt niet alleen, maar met God Die voortdurend bij hem aanwezig is.

Amen

BD.6849

10 juni 1957

De ware vrede is alleen in God

U vindt de ware innerlijke vrede pas, wanneer u zich bij Mij hebt aangesloten. Wanneer uw denken en willen zich richten op mijn rijk. Wanneer u Mij toegang verleent tot uw hart. Ik alleen kan u de vrede geven. Want de wereld bezit hem niet en kan u hem daarom ook niet schenken. Maar het is iets kostbaars, de ware vrede te vinden, want hij is al een deel van de gelukzaligheid. Hij maakt u buitengewoon gelukkig en hij is een teken dat Ik zelf in u ben.

U zult de vrede moeten vinden in God.

Zolang u op aarde vertoeft, zal voortdurende strijd uw lot zijn, omdat u zich met diegene zult moeten bezighouden die uw vijand en tegenstander is. En deze zal u de vrede niet laten, tenzij u hem volledig ter wille bent. Dan hebt u schijnbare vrede. Maar het is meer een zelfverdooving. Het is geen duurzame vrede. U bent alleen blind gehouden door hem, die u het recht op de heerschappij over u hebt verleend. En u ziet niet de gevaren die rondom u op de loer liggen en strijdt er daarom ook niet tegen. Maar wie **niet** van hem is, wie nog niet helemaal zijn eigendom is, diens leven is een strijd. Deels tegen hem en deels tegen zichzelf.

Maar hij kan als overwinnaar uit deze strijd tevoorschijn komen en dan is er in hem een vrede die onvergelijkelijk gelukkig makend is.

Want dan heeft hij de weg naar Mij gevonden en Ik zelf schenk hem nu de vrede van zijn ziel. Maar dan jaagt niets hem schrik nog aan, noch aardse onrust en noden, noch geestelijk gevaar. Want hij weet dat er Een in zijn plaats de wacht houdt. Hij weet dat Ik niet meer van zijn zijde wijk en dat hij in mijn bescherming veilig en geborgen is. In hem is vrede. Een vrede die hem niet meer kan worden ontnomen.

Maar de mensen van de wereld bekommeren zich niet om deze vrede, omdat ze daarvoor moeten opgeven wat de wereld biedt en omdat ze meer van de wereld houden dan van de “innerlijke vrede in God”.

Pas wanneer het hun is gelukt de materie te overwinnen, pas wanneer hun blikken en hun gedachten zich op een ander gebied richten, pas wanneer ze de weg naar Mij hebben gevonden, zullen ze ook naar de vrede uit Mij verlangen. Maar dan zullen ze niet meer kunnen begrijpen dat ze in de wereld genoeg vonden. De strijd **tegen** de wereld en haar gevaren zal ze blij maken en dan zullen ze ook als overwinnaar daaruit tevoorschijn komen en nu ook de vrede vinden die de wereld hun niet kan bieden. Daarom is het waarlijk geen slechte ruil, de vreugden van de wereld te hebben opgegeven voor de innerlijke vrede van het hart. Maar alleen de overwinnaar kan dit begrijpen. Want zolang de wereld nog lokt en wordt begeerd, is de mens nog niets gelegen aan de ware innerlijke vrede. “Maar Ik wil u de vrede geven die de wereld u niet geven kan.” En wat Ik u heb beloofd, dat heeft werkelijke waarde.

Het is een geschenk waarnaar u met alle ijver zou moeten streven. Want Ik wil dat uw **ziel** gelukkig wordt gemaakt, maar niet het lichaam dat genoeg vindt aan zaken die niet nuttig zijn voor de ziel.

U zult de vrede van de ziel moeten vinden, omdat Ik dan zelf in u kan verblijven en mijn nabijheid steeds alleen winst voor u betekent, omdat u zich dan geborgen weet en u de vijand van uw ziel niet meer zult hoeven te vrezen.

Amen

BD.2466

6 september 1942

Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de Heer

Breng Mij elk offer en Ik zal u voor uw offerbereidheid belonen.

Wat u op aarde bezit, daar moet u niet uw hart aan verpanden, maar u moet proberen u vrij te maken van elk verlangen daarnaar. U moet u vrij maken van alles wat uw zinnen gevangen houdt en het verlangen van uw hart moet Mij alleen gelden. Dan voltrekt er zich in u een verandering die u als gelukkig stemmend ervaart. Want Ik zelf neem dan bezit van uw hart.

Uw verlangen naar Mij zal gestadig groter worden en toch zal dit verlangen tegelijkertijd gelukkig makend voor u zijn, want Ik beantwoord het doordat Ik het vervul.

Want zodra u op Mij aanstuurt pak Ik u vast en trek u naar Mij toe.

Ik houd van u en u voelt mijn liefde ook als stille, gelukzalige tevredenheid. Als een gevoel van veilige geborgenheid, als het gevoel van het bewustzijn van kracht en innerlijke vrijheid. De liefde voor Mij maakt u zachtmoedig en opofferingsgezind en toch ook sterk en vrij, omdat Ik zelf Me aaneensluit met u die op aarde elk verlangen heeft overwonnen en alleen maar Mij begeert. Het vurige verlangen van uw hart moet Mij toebehoren. Daar alleen wil Ik heersen en daarom zult u zonder aarzelen moeten opgeven wat u nog lokt, dat wil zeggen wat nog bij de wereld hoort. Als u uit liefde voor Mij offers brengt, ruilt u ze waarlijk in voor iets wat veel heerlijker is. Want mijn liefde stelt u schadeloos voor alles. Mijn liefde beloont u koninklijk voor uw afstand doen, want met mijn liefde geef Ik Mij zelf aan u en dit voor eeuwige tijden.

Want als mijn liefde eenmaal bezit van u heeft genomen, blijft u onafscheidelijk met Mij verbonden. U hebt uw doel op aarde bereikt en Ik kan u bedenken met de meest kostbare gave: u mag mijn stem vernemen. U mag voortdurend met Mij

spreken en zult steeds op mijn antwoord kunnen rekenen. U hebt een innige verbinding met Mij en dit is onuitsprekelijk gelukkig makend en verrukkelijk. En nooit meer verlangt u naar aardse goederen. Nooit meer smacht u naar de tijd van vroeger van de aardse voldoening. Alleen geestelijk bezit streeft u nog na, alleen Mij en mijn rijk zult u begeren. En mijn liefde is voor u de hoogste vervulling.

Tracht daarom u los te maken van de goederen van deze wereld. Geef alles op wat nog deel uitmaakt van de wereld. Roep Mij aan om hulp als u te zwak bent en geef Mij uw hart ten geschenke, opdat Ik daar Mijn intrek in kan nemen en bij u kan verblijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.4915

16 juni 1950

Het verenigen van geest, ziel en lichaam - Strijd tegen materie

De grootste bevrediging en het zekerste gevoel van geborgenheid aan het hart van de Vader liggen in het inzien van de waarheid uit God. Want wie God heeft leren kennen door het overbrengen van de waarheid, is in zijn geest al met Hem verbonden. Hij voelt zich als een deel van Hem en naar de ziel daarom vrij en onbezorgd, ofschoon het lichaam nog aards is gebonden. Dus kan de mens naar zijn lichaam nog wel lijden, maar steeds alleen dan, wanneer hij de terechtwijzingen van de ziel geen gehoor schenkt, wanneer de aarde hem soms nog belast en hij tracht haar het hoofd te bieden in plaats van de ziel te raadplegen, dat wil zeggen zich serieus afwendt van wereldse gedachten en hulp in de nood zoekt bij de ziel, die hem dan de ongegrondheid van aardse zorgen toont en hem naar de goddelijke liefde verwijst, die steeds helpt waar de hulp gelovig wordt verwacht. Want de ziel heeft het inzicht en kan zich niet alleen handhaven met haar weten, waar de gedachten van de mens nog naar buiten zijn gericht in plaats van naar binnen. Het gevoel van geborgenheid doet zich dadelijk voor wanneer de mens de eenzaamheid zoekt en de verbinding met God tot stand brengt. Een verbinding die wel dadelijk door de ziel wordt verzorgd, maar waar de mens zich niet bewust van is zolang zijn gedachten afdwalen. Sluit hij zich echter bij de ziel aan, dan kan ze hem dadelijk de vrede en de rust verschaffen die ze zelf bezit door het inzicht in de eeuwige waarheid. Want de ziel is verenigd met de geest in haar, die een deel is van de geest van de Vader van eeuwigheid. Waar geest en ziel al één zijn, is de mens alleen naar het lichaam nog in nood, zolang, tot ook dat zich bij de geest en de ziel aansluit. Maar daar de mens midden in het leven staat is hij voortdurend blootgesteld aan benarde toestanden

van buitenaf, die echter alleen ten doel zullen hebben, dat ook het lichaam zich naar vermogen vergeestelijkt, dat het bewust de juiste verhouding tot de materie aanneemt. Dat het niet haar slaaf, maar haar meester wordt. De mens mag zich niet laten verontrusten door zaken die alleen zuiver werelds zijn. En daarom moet hij steeds weer strijden met wat hem voortdurend in het nauw zal brengen en wat hij moet overwinnen, doordat hij zich er van afwendt, de blik naar boven richt en God tot de inhoud van zijn gedachten maakt. Dan wijkt alles wat hem bezwaart van hem. Dan ervaart hij de macht en kracht van God en hij voelt zich onder Zijn hoede geborgen. Dan wijken ook alle schaduwen van wereldse zorgen. Dan vertrouwt hij zich toe aan Zijn liefde en genade en hij vindt rust in God.

Maar de waarheid moet al op hem hebben ingewerkt. Hij moet God hebben herkend en Hem liefhebben, omdat anders de ziel zich niet met de geest zou kunnen verenigen en dan het lichaam de ziel meetrekt in de aardse strijd. Daarom is het eerste doel van de mens in de waarheid te staan, omdat dan op een juist herkend Wezen wordt aangestuurd en het bewuste aansturen op God de vereniging van geest en ziel tot gevolg heeft.

Amen

BD.7099

21 april 1958

Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid

Uit elke geestelijke onderrichting zult u kunnen opmaken dat Ik u licht wil schenken, dat Ik uw denken graag juist wil leiden en u graag bereidwillig wil maken om uw taak op aarde te vervullen.

Want omdat u bij het begin van uw belichaming als mens zonder weten en inzicht bent, moet u dus ook een weten worden ontsloten, daar het anders onredelijk van Mij zou zijn iets van u te verlangen wat u onmogelijk zou kunnen nakomen. Een gering weten wordt ieder mens bijgebracht. Maar hij zelf heeft het nu in de hand dit weten te vergroten. Want er kan hem ook alleen maar onder bepaalde voorwaarden een hoger weten worden overgebracht. En dit is al een teken dat de mens moeite doet zijn taak op aarde te vervullen. Maar hoe lichter het in hem wordt, hoe verder hij in inzicht vooruitgaat, des te meer bevrijdt hij zich uit de duisternis, uit het gebied van mijn tegenstander die het licht ontvlucht omdat het een bewijs is van Mij zelf en mijn aanwezigheid. U zult er dus eerst van overtuigd moeten zijn, dat Ik al bij u tegenwoordig ben wanneer er licht tot u komt in de vorm van mijn woord.

De overtuiging van mijn aanwezigheid zal dan ook uw hele wezen bepalen. U zult innerlijk vredig worden. U zult zich niet krachteloos voelen. U zult het gevoel van veilige geborgenheid ervaren en dus ook niets meer vrezen, ongeacht of het van buiten af of van binnenuit op u afkomt, of mijn tegenstander u door handlangers in het nauw tracht te brengen, of dat u zelf soms nog bent bevangen door kwellingen of zwakheden die innerlijke, geestelijke strijd in u teweegbrengen.

Het onvoorwaardelijke geloof in mijn aanwezigheid geeft u weer de innerlijke rust. En het schenkt u ook de kracht om de verzoeken van buiten af te weerstaan.

En u die door mijn geest wordt onderricht, zou steeds dit onvoorwaardelijke geloof moeten hebben.

Het licht dat u ontvangt zou u ook het "Licht van eeuwigheid" moeten laten herkennen, dat zich zo duidelijk aan u openbaart. U zou zich waarlijk door dit bewijs van mijn tegenwoordigheid overgelukkig kunnen prijzen. U zou geen bange uren hoeven door te maken. U zou niet hoeven te twifelen aan mijn eeuwigdurende, liefdevolle zorg voor u en aan de hulp die u voor uzelf afsmeekt. Want mijn aanwezigheid zou voor u een zeker bewijs moeten zijn, dat u tot de mijnen behoort die onder mijn voortdurende hoede staan. Maar u denkt nog te weinig aan mijn aanwezigheid. En toch ervaart u dagelijks opnieuw mijn werkzaam zijn bij u en in u, dat nu eenmaal alleen mogelijk is wanneer Ik bij u aanwezig kan zijn.

Maar u zou nog veel meer gebruik kunnen maken van mijn aanwezigheid. Want Ik wil alleen maar dat u bewust uw verbinding met Mij tot stand brengt. Dat u dus volledig bewust Mij zelf als in u werkend beseft en dat u vanuit dit inzicht nu ook vertrouwelijk met Mij omgaat. Dat u niet meer een afzonderlijk leven leidt, maar Mij voortdurend naast u weet.

En deze zekerheid zal een wonderbaarlijke uitwerking op u hebben. U zult rust uitstralen en kalmte. Een voortdurende bereidheid om te helpen zal u vervullen en u zult zich door niets meer van de wijs laten brengen, wat er ook om u heen en in de wereld gebeurt. U zult beslist deze gelukzalige zekerheid in u boven moeten laten komen. Want pas dan bezit u ook een levend geloof. Elk geïsoleerd zijn van Mij is opgeheven. U bent weer van Mij, zoals u het was in het allereerste begin. U bent dan ook vrij geworden van de macht die u tot nu toe gevangen heeft gehouden. En juist voor u zou het gemakkelijk moeten zijn, u bewust te zijn van mijn aanwezigheid bij u en dat ook te blijven. Want u wordt door Mij onderricht en mag dus een duidelijk bewijs van mijn liefde

ondervinden, dat door mijn aanwezigheid mogelijk is (mogelijk wordt gemaakt). Ik kan alleen maar tot u spreken wanneer Ik zelf in u ben.

U zou nooit mijn stem vernemen zonder mijn tegenwoordigheid. En mijn geest die toch een deel van Mij is en eeuwig blijven zal, zou ook nooit in u werkzaam kunnen zijn. "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld." Kon Ik u duidelijker mijn aanwezigheid beloven dan door deze woorden van Mij? En wanneer het licht in u wordt, wanneer u tot inzicht komt, dan is dat steeds het bewijs van een band tussen u en Mij die u wel zelf tot stand zult moeten brengen, maar die dan ook zo zeker is, dat u de vertrouwelijkste verhouding met Mij tot stand zult kunnen brengen, met uw God en Vader van eeuwigheid.

Geloof vast en onwankelbaar in mijn tegenwoordigheid en u zult zelf ervaren hoeveel gemakkelijker uw weg op aarde is.

Want alles wat u bezighoudt hoeft u alleen maar aan Mij toe te vertrouwen en Ik zal het voor u regelen, omdat u in mijn hulp gelooft zodra u ook in staat bent in mijn aanwezigheid te geloven. Nooit zou u dit kunnen begrijpen, wanneer Ik u niet al een graad van inzicht zou hebben geschonken. Wanneer uw ziel al niet enigszins verlicht was door licht dat juist in Mij zelf zijn oorsprong had.

En daarom is het voor een mens in geestelijke duisternis onmogelijk de geweldige liefde te begrijpen van een God en Vader die zelf contact zoekt met de mens om met hem te spreken.

Maar waar al een klein lichtje is ontstoken, kan het worden versterkt tot tenslotte elke duisternis uit het hart van de mens verdwijnt, omdat Ik zelf daar mijn intrek in heb genomen, omdat Ik dus zelf bij de mens aanwezig ben die licht van Mij heeft ontvangen.

Want Ik zelf ben het Licht van eeuwigheid.

Waar dus licht is, moet Ik ook onherroepelijk zelf zijn. En waar Ik ben, bestaat er geen aanleiding meer voor zorgen en leed. Want het geloof in mijn aanwezigheid is ook de zekerste garantie dat Ik zelf alles zo regel, zoals het goed is en de ziel tot heil strekt.

Amen

BD.7367

19 mei 1959

Reiniging van het hart

In mijn huis wil Ik alleen de heerschappij voeren en daarom moet u er tevoren alles uit hebben weggeruimd, als u Mij in uw hart wilt opnemen. Want dan mag er voor de ander (satan) geen plaats meer zijn, omdat Ik niet zijn kan waar hij nog vertoeft. Het is wel een moeilijke opgave voor u om uw hart helemaal te reinigen, alle begeerten af te leggen, alle fouten en zwakheden te bestrijden en voor Mij het hart als woning in te richten, waar alles licht en helder is en Ik nu daarin kan wonen om u gelukkig te maken, nu al op aarde - en ook eens in de eeuwigheid. Want mijn aanwezigheid levert u deze gelukzaligheid op. Mijn tegenwoordigheid blijft niet zonder uitwerking. Mijn tegenwoordigheid betekent voor u toenemende rijpheid van de ziel, wijsheid en kracht, om te volbrengen wat voor u tevoren onmogelijk was. Wanneer Ik in u kan zijn, zult u zich ook niet meer eenzaam en verlaten voelen, dan weet u dat u aan het hart van de Vader veilig geborgen bent, dat er geen gevaren meer voor u dreigen, dat mijn tegenstander u niet meer in het nauw kan brengen en dat u steeds dichterbij uw voltooiing bent omdat nu de vereniging met Mij voor u zeker is, die alles voor u betekent. Maar eerst moet u uw harten reinigen. U moet alles doen om diegene te verwijderen die u voor eeuwig graag zou willen bezitten, maar die uw verderf is. Maar Ik wil eveneens mijn intrek bij u nemen en u voor altijd bezitten. Maar delen kan Ik niet met hem. Uw hart moet geheel en al mijn eigendom zijn, en dat kan alleen maar wanneer uw liefde Mij geheel en al toebehoort en dat betekent zoveel als dat u niets anders meer zou begeren en zou willen bezitten dan Mij alleen.

Dus moet al het aardse verlangen gedood zijn. U mag niets meer verlangen dan alleen nog kinderen van uw Vader te zijn, om als kinderen met uw Vader om te kunnen gaan. En bij een innige omgang hoort ook een innige vereniging. Het kind moet in de nabijheid van de Vader zijn, de Vader moet bij Zijn kind zijn, dus intrek nemen in uw hart. U bent niet op de hoogte van de gelukzaligheid die het kind voelt, wanneer het zich geheel en al geborgen weet in de armen van de Vader, wanneer het geen vrees meer heeft, geen nood, geen tegenspoed en geen vervolging meer hoeft te vrezen, wanneer het de vrede in zichzelf heeft gevonden die alleen innige vaderliefde het kind bereiden kan. En deze vrede kunt u allen bereiken wanneer het u er ernstig om te doen is, uw hart te zuiveren, opdat u Mij daarin kunt opnemen.

Elke angst zal van u wijken. De onrust zal u verlaten. Zwakheden en lijden zult u niet kennen. In kracht en duidelijkheid zult u uw weg gaan omdat u niet meer alleen gaat, maar onder mijn voortdurende begeleiding uw aardse levensweg aflegt en dus ook uw vijand - mijn tegenstander - u niet meer in het nauw kan brengen.

Hij vindt in u geen verborgen hoekje meer waar hij een schuilplaats zou kunnen vinden. Want in uw hart is het door mijn aanwezigheid zo helder geworden, dat hij zich niet meer verbergen kan, want hij schuwt het licht en ontvlucht nog veel meer mijn aanwezigheid. Wilt u dus de innerlijke vrede bereiken, laat dan alleen maar Mij mijn intrek nemen in uw hart en reinig het van alles wat Mij de toegang nog zou kunnen beletten.

En Ik wil u bij dit werk helpen, zodra Ik zie dat u vurig verlangt naar mijn aanwezigheid.

Dan wil Ik u de kracht schenken alles te ondernemen om uw hart naar waardigheid in orde te brengen, als woonplaats voor Mij en Ik wil daar vol vreugde intrekken en voor eeuwig bij u blijven. Want dan verlaat Ik nimmermeer mijn kind dat zich eenmaal vrijwillig aan Mij heeft toegewijd.

Amen

BD.6817

28 april 1957

De ziel wisselt van verblijfplaats - De dood van het lichaam

De ziel is uw eigenlijke ik dat onvergankelijk is en dat alleen van verblijfplaats wisselt bij de dood van het lichaam dat de gang over de aarde beëindigd heeft, om in een andere sfeer weer verder te rijpen - als de ziel niet volhardt in verzet tegen Mij, daar ze anders in de diepte zinkt. Deze gedachte zou u dus moeten verblijden, dat u geen dood te vrezen hebt, dat u voortleeft ofschoon u de aarde verlaten moet, en dat dit leven heel wat mooier en vreugdebrengender is dan het aardse leven voor u ooit kan zijn. U zou vol goede hoop de dag tegemoet moeten zien waarop uw uiterlijk omhulsel van uw eigenlijke ik wordt afgenomen, waarop al het zware van u afvalt en u zich gemakkelijk en onbekommerd kunt bewegen en kunt opgaan in uw ware vaderland, dat u waarlijk heerlijkheden biedt waar u geen voorstelling van hebt. U zou moeten jubelen en juichen dat er voor u geen dood meer is, omdat uw ziel alleen maar een verandering van verblijfplaats ervaart die haar oneindig verblijden kan.

Waarom vreest u dus de dood of ziet u met een gevoel van onbehagen het einde van uw aardse leven tegemoet? Waarom is voor u mensen de dood tot een verschrikking geworden? Waarom roept hij bij u een gevoel van angst op, terwijl hij toch in waarheid slechts een overgang is naar een andere sfeer? Het is

omdat u onbewust voelt dat u niet juist leeft op aarde, omdat uw ziel zich niet dat licht verschaft dat elke vrees van haar zou wegnemen.

Want een mens die mijn geboden van liefde vervult, die dus naar mijn wil op de aarde leeft, ondervindt geen vrees voor de dood. Hij verlangt ernaar zijn aardse omhulsel kwijt te raken, omdat hij een verlangen heeft naar zijn ware vaderland. Want de liefde heeft in hem een helder licht ontstoken en vooruitblikkend weet hij zich al in mijn nabijheid waar hem geen leed en geen pijn, geen droefheid meer overkomen kan, waar hij zich geborgen voelt in mijn liefde.

En deze gelukzalige zekerheid zouden alle mensen kunnen hebben, dat zij een moeilijk bestaan vol leed, bij hun sterven verwisselen voor die geborgenheid. Als zij maar met dat doel voor ogen hun aardse leven zouden willen afleggen, als zij steeds de innerlijke stem zouden volgen die hun duidelijk mijn wil te kennen geeft. Als zij al op aarde de juiste verhouding zouden willen aangaan met Mij, hun God en Vader van eeuwigheid. De gedachte dat met de lichamelijke dood alles uit is, is reeds het beste bewijs dat de levenswandel van de mens niet naar mijn wil is. Want deze gedachte is ingegeven door de vijandige geest die de mensen verhinderen wil tot het ware inzicht te komen, en die daarom ook het verlangen naar een bestaan vol van aardse genietingen steeds weer vergroot. Want die mensen geloven niet aan de onvergankelijkheid van hun ik. Zij stellen het dezelfde begrenzing die ook voor het uiterlijke omhulsel bestaat.

Daarom trachten zij van het aardse leven volop te genieten op elke mogelijke manier, steeds maar denkend aan hun lichaam, maar niet aan hun ziel die dan na de lichamelijke dood een zeer twijfelachtig lot op zich moet nemen en van de heerlijkheden van haar ware vaderland niets kan beleven. Want vanwege haar gebrekkige invulling kan zij in zulke sferen waar haar onvermoede zaligheden wachten niet opgenomen worden. Wel is het haar ook dan nog mogelijk zich uit de diepte los te maken en in hogere sferen binnen te gaan, maar dat eist veel meer overwinning en inspanning dan op aarde en kan zonder hulp niet geschieden. Maar ook dan moet de ziel zelf daartoe de wil opbrengen, wat op aarde veel gemakkelijker is. Het ik kan niet vergaan, maar het scheidt zichzelf het lot in gelukzaligheid of ellende. En pas als de mensen niet hun lichaam als het levende beschouwen maar de in het lichaam uitgestorte ziel als het eigenlijke ik leren zien, zullen zij meer bewust van hun verantwoordelijkheid op aarde leven. En dan zullen zij ook de dood niet meer vrezen, die alleen het aardse lichaam maar niet de in hem wonende ziel betreft. Dan zullen zij naar mijn wil leven en naar het uur verlangen waarin de ziel zich los mag maken van haar uiterlijk omhulsel, om het rijk te kunnen binnengaan dat hun ware vaderland is.

Amen

BD.3808

22 juni 1946

De woningen in het huis van de Vader - Het eeuwige vaderland

Ik wil u het huis van mijn Vader binnenleiden.

Zoals Ik u deze belofte heb gegeven, zult u zalig mogen zijn in het bewustzijn eens als kinderen van God de verrukkingen van het eeuwige leven te genieten. Want mijn woord is waarheid en mijn belofte wordt vervuld als u mijn wil vervult.

Aan alle nood zal voor u een einde komen. Elke aardse zorg zal van u af vallen en in vrijheid van geest, niet gebonden door aardse materie, zult u mogen vertoeven in de gebieden die behoren tot het rijk van de zalige geesten en die bovenmate heerlijk zijn. Op aarde zult u niet de gelukzaligheid kunnen begrijpen die de zielen in dat rijk beschoren is. En toch zult u mijn woord geloof moeten schenken en zo leven dat de hemelse woningen van de Vader door u kunnen worden betrokken na uw overlijden op deze aarde. De woningen die de liefde van de Vader voor de zijnen heeft klaargemaakt en die waarlijk de verblijfplaats zullen zijn van degenen die van Mij zijn geworden door hun wil en een levenswandel in liefde.

Waarom maakt u zich dan nog zorgen om uw lichamelijk welzijn, als u weet dat uw aards bestaan slechts een korte overgang is naar het ware leven in de eeuwigheid? Benut uw aards bestaan alleen voor de juiste vormgeving van uw ziel, dan zal uw lot in het hiernamaals onvergelijkelijk gelukzalig zijn. Want alles waar uw hart naar verlangt, zal u worden gegeven.

Doch zorg ervoor dat het verlangen van het hart niet het lichaam betreft, want dit vergaat. Maar wat eeuwig blijft is alleen geestelijke goed. Verlang daar van harte naar. Dan zal uw ziel in buitengewoon mooie oorden vertoeven. Ze zal zich ophouden in de scheppingen van welke ze op aarde niet in staat is zich een voorstelling te maken en ze zal in haar vaderland zijn. In het vaderhuis waar de nabijheid van de Vader haar oneindig gelukkig maakt en Zijn liefde haar alles doet toekomen wat haar gelukzaligheid groter maakt. Want mijn liefde voor u, mijn kinderen op aarde, is overgroot. En Ik bereid u allen een zalig leven als u in vrije wil naar Mij terugkeert. Want in mijn huis zijn vele woningen en alle wachten op u, dat u ze betreft en in staat bent mijn heerlijkheden te aanschouwen

die Ik voor u heb bereid. Leef op aarde in liefde, en mijn liefde zal u in het geestelijke rijk beschoren zijn.

Doe uw naaste in liefde toekomen wat hij nodig heeft, lichamelijk of geestelijk, en mijn liefde zal u in gelijke mate toekomen. Want zoals u meet, zo zal ook u worden toegemeten in mijn rijk. En geloof in mijn belofte, dan zal het korte leven op aarde dat u nog is beschoren, ondanks alle nood draaglijk voor u zijn.

Want wat u ook op aarde wordt ontnomen, in mijn rijk bedenk Ik u duizendvoudig als u de materie vrijwillig opgeeft en u dus ervan losmaakt, om geestelijk goed te ontvangen.

Want kort is de tijd van uw aardse nood, maar eeuwig zal uw leven duren in de eeuwigheid. En de gelukzaligheden in het huis van mijn Vader zullen geen einde kennen.

Amen

BD.5617

9 maart 1953

Vaderhuis en gelukzaligheid

U moet uw intrek nemen in mijn vaderhuis. U zult daar verblijven in eeuwigheid, waar Ik u eerst had geplaatst om in alle gelukzaligheid werkzaam te zijn. Maar dan zult u uw God en Vader van eeuwigheid kunnen zien in Jezus Christus. Ik zelf zal onder u zijn en uw gelukzaligheid zal onmetelijk zijn en blijven, want in eeuwigheid komt er aan de heerlijkheid in mijn rijk geen einde. Wat u mensen op aarde zult kunnen bereiken, is zo onbegrijpelijk en overweldigend, dat u niets anders meer op aarde zou nastreven, als u zich deze heerlijkheid voor zou kunnen stellen.

Maar u zult, zonder daarvan op de hoogte te zijn, moeten streven naar mijn rijk. U zult in vrije wil in uw vaderhuis moeten terugkeren, omdat dan pas uw lotsbestemming de gelukzaligheid is, welke als voorwaarde heeft, dat het wezen in vrije wil de volmaaktheid heeft bereikt. Ooit is deze gelukzaligheid voor u weggelegd, doch aan uzelf is het overgelaten, hoe lang u uw terugkeer in het vaderhuis nog wilt uitstellen. Uzelf bepaalt de tijd, en die kan al bij uw lichamelijke dood ten einde zijn en u de volmaaktheid op deze aarde hebben opgeleverd. Ik wacht op allen en Ik houd voor ieder van u de woning bereid.

Laat u zich door deze woorden van Mij aangesproken voelen. Laat u aansporen er ernstig naar te streven naar Mij te komen in mijn rijk. Stelt u zich het heerlijkste lot voor en toch zult u niet bij benadering het juiste beeld hebben van datgene wat Ik heb bereid voor de mijnen, voor de mensen die Mij liefhebben met heel hun hart en heel hun ziel.

En dit alles zult u kunnen bereiken als u mijn geboden maar onderhoudt: Mij en de naaste te beminnen.

U zult u alleen door onbaatzuchtige naastenliefde zo moeten vormen, dat het geestelijke rijk met zijn licht u kan opnemen zonder dat u vergaat. Dan zult u uw vaderhuis kunnen betrekken. Dan kom Ik zelf u tegemoet en leid u naar alle heerlijkheden toe. En u zult in mijn nabijheid, met mijn liefde doorstroomd, onbeschrijfelijk gelukkig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.3532

1 september 1945

Woorden van liefde van de Vader

U hebt een geweldige Helper aan uw zijde en wilt desondanks de moed verliezen? U zult te allen tijde dichterbij Mij mogen komen in het gebed. U zult deze genade maar hoeven te gebruiken en u roept Mij aan uw zijde, en u bent verzekerd van elke bijstand, in welk gevaar u ook verkeert.

Mijn macht is groter en kan elk onheil in een ogenblik bezweren. Dit zult u voor ogen moeten houden als u angstig en kleinmoedig dreigt te worden. Uw Vader in de hemel verlaat u niet. Hij is u in de nood naderbij dan ooit, zolang u zich als Zijn kinderen voelt en Hem in vol vertrouwen aanroept om hulp. Steeds weer verzeker Ik u mijn bescherming en steeds weer beur Ik u op door mijn woord. En steeds weer verschaft Ik u kracht om weerstand te bieden aan het kwade. En inniger dan ooit omvat mijn liefde u als u zich in nood van lichaam en ziel bevindt en naar Mij vlucht in het vertrouwen dat Ik u helpen zal. U zult u te allen tijde geborgen mogen voelen wanneer de wereld om u heen raast, wanneer aardse maatregelen u ontstellen en bang maken.

Steek dan slechts de hand uit naar Mij, opdat Ik u juist zal leiden, en Ik leid u op een weg waar u het onheil ontgaat.

Want Ik ga naast u en met Mij kan de macht van de boze waarlijk niet wedijveren. Hij ontvlucht Me en hij zoekt voor zich de mensen uit die net als hij in de duisternis gaan. En hij zal geen acht slaan op hen die aan mijn zijde gaan, in het licht, en die daarom onbereikbaar voor hem zijn. Geloof en vertrouw Mij en laat u niet terneerdrukken door aardse nood. Let alleen op uw ziel en laat aan Mij de zorg voor uw aardse leven over. En geef Mij het recht voor u te zorgen, doordat u uw wil helemaal aan Mij overgeeft. Dan zal het aardse leven voor u draaglijk zijn.

Want Ik ben steeds bij u, zolang u uw gedachten naar Mij verheft en begeert met Mij verbonden te zijn. Ik roep mijn schaapjes en wanneer Ik ze heb gevonden, wanneer ze naar hun Herder zijn teruggekeerd, laat Ik ze niet meer verdwalen. Ik blijf bij allen die bij Mij willen zijn en verlaat ze nimmermeer. Wanneer Ik u deze verzekering geef, waarom bent u dan nog bang? Mijn woord is waarheid en zal eeuwig waarheid blijven. Ik buig Me steeds vol liefde over naar mijn kinderen, zodra de zachtste roep tot Mij doordringt. Kom daarom steeds naar Mij als u belast en beladen bent.

Mijn liefde is steeds tot geven bereid. Mijn liefde is steeds tot helpen bereid. Ik kan u helpen en Ik wil u helpen en vraag alleen uw geloof, uw vertrouwen, opdat de kracht van mijn liefde bij u werkzaam kan worden.

Amen
