

Ziekte en leed

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

0648 Het dragen van het kruis in geduld "HEER, Uw Wil geschiedde".....	2
0818 Het opvoedingswerk van GOD Geestelijke traagheid - Doel van het lijden.....	3
0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk.....	3
3230 Dienen of strijden - Het verschillende doel van het lijden.....	4
3352 Het kinschap GOD's Buitensporig veel leed op aarde.....	5
3422 Leed - Genademiddel.....	7
3472 De zegen van het leed.....	8
3733 De kelk van het lijden - de Liefde GOD's.....	9
4459 Zware strijd en leed vóór het einde GOD's Woord is de zekerste hulp.....	10
5279 Heiland en Arts.....	11
5647 Wie door GOD wordt bemind.....	11
6701 Liefde en leed als louteringsmiddel.....	12
6989 De zegen van de ziekte Genade van het plotseling weggeroepen worden.....	13
7223 Liefde en leed - De weg naar boven.....	15
7321 De goddelijke kruisdrager JEZUS CHRISTUS.....	16
7980 GOD kan ook lichamelijke genezing schenken.....	17
8273 Motivering van misgeboorten.....	17
8366 GOD past smartelijke middelen toe.....	19
8511 Kunnen de uiteengevallen partikeltjes lijden?.....	20
8852 Kan de mens, voor een ander in de plaats, lijden?.....	21

0648 Het dragen van het kruis in geduld "HEER, Uw Wil geschiedde"

31 oktober 1938

Keer in uw binnenste en zie uw zwakheden in en vraag de HEER om Zijn bijstand, dan zal ook uw kracht sterker worden en het zal u lukken in zachtmoedigheid en geduld de beproevingen van het leven te verdragen. De Wil van de HEER zendt u deze toch alleen maar tot uw eigen begunstiging. Zelden zal een mens zich zonder te morren voegen in het lijden dat boven hem hangt en toch is juist dat een gewillig onderwerpen aan GOD's Wil wanneer de mens blij en dankbaar al het leed uit de Hand van de VADER in ontvangst neemt en zo alleen steeds alles als het juiste voor zijn zieleheil inziet.

Wanneer de smart groter wordt, legt de Heiland u een klein kruis op dat u uit liefde tot HEM moet dragen. Zulke dagen zullen de ziel oneindig gelukkig maken, want wat het lichaam geduldig verdraagt is afgenomen van de ziel en haar staat wordt steeds vrijer. Het lichamelijke leed is de grootste hulp voor de ziel, en draagt de mens zo iets met vreugde, dan is de ziel hem dankbaar en neemt van haar kant weer elke gelegenheid waar, waarin ze het lichaam kan bijstaan door innerlijke aanwijzingen tot welzijn van de mens bij aardse activiteiten. Al het leed zal alleen maar 'n veredelende uitwerking hebben, wanneer het de mens niet verbittert tegen HEM DIE dit leed over hem zendt en daarom is het steeds alleen heilzaam voor de ziel van de mens.

En is de verleiding groot om in opstand te komen tegen de Wil van GOD, denk dan aan het lijden van de HEER aan het kruis. Hoe onuitsprekelijk smartelijk was zijn dood en hoe berustend nam de Heiland al het leed op Zijn schouders uit Liefde voor de zondige mensheid: En als u dit voor ogen

houdt, dan zult u ook uw kleine kruis willen dragen, want de HEER legt het u niet zwaarder op dan u in staat bent het te dragen. En de ware liefde tot de Heiland verzoet al het leed voor u.

Eens zal er u een lichtje opgaan hoe het met het leed is gesteld en uw ziel zal jubelen wanneer u op aarde gewillig was en u grote verdiensten hebt verworven door het dragen van het leed wat een bovenmate weldadige uitwerking heeft in de geestelijke wereld. De duur van het leven laadt u wel zoveel op de hals, dat het u vooreerst onoverwinnelijk toeschijnt en u mort tegen GOD en wilt in opstand komen tegen Zijn heiligste Wil, maar de Liefde GOD's zal u spoedig iets anders leren.

Ze zal u laten inzien dat het alleen voor uw bestwil is, wanneer HIJ u bedenkt met leed, en het bestaan op aarde zal u 'n rijk loon opleveren als u dit hebt ingezien. Bid daarom steeds uit het diepst van uw hart: "HEER Uw Wil geschiede" en uw leed zal veranderen in vreugde en met dank zult u het loon in ontvangst nemen, dat u eens in de eeuwigheid schadeloos stelt voor al het leed op aarde.

AMEN

0818 Het opvoedingswerk van GOD Geestelijke traagheid - Doel van het lijden

20 maart 1939

U die nog op aarde leeft, gaat een tijd tegemoet die voor u onuitsprekelijk smartelijk zal zijn en u zult u staande moeten houden tegenover al het zware dat u beschoren is. Wat de Schepper van hemel en aarde toelaat, is steeds alleen een middel waardoor HIJ eens Zijn schepselen het leed van hun ziel wil besparen, dat een heel wat smartelijkere uitwerking heeft in het hiernamaals en dat de mens kan afwenden, wanneer hij het aardse leed berustend op zich neemt en hieruit gelouterd en gerijpt aan zijn ziel tevoorschijn komt.

De mens in zijn kortzichtigheid, die het gevolg is van zijn niet geloven, kan het opvoedingswerk van de hemelse VADER niet begrijpen. Hij mort en klaagt en is niet zelden geneigd een eeuwige GODHEID te loochenen, omdat hem het werkzaam zijn van DEZE onbegrijpelijk voorkomt. En hij onderkent de Liefde en het Geduld van Zijn Schepper niet, Die (voor hem) deze weg moest kiezen, omdat er aan Zijn liefdevolle aansporingen en woorden van boven geen gehoor wordt geschonken, en de tijd is steeds ernstiger te nemen, de mens is steeds trager in zijn geestelijke arbeid en steeds slechts daarop bedacht aardse plichten na te komen, het doet er niet toe hoe de uitwerking van deze plichtsvervulling op de ziel is.

Nu moet ook de geestelijke wereld uiterst actief optreden en moet de mensen op aarde van haar kant bewijzen geven van haar werkzaam zijn in en rondom hen. Want de mens maakt geen contact meer met zijn Schepper. Een geweldig aan het wankelen brengen van de grondbeginselen van zijn leven moet eerst de mens weer dwingen na te denken over zijn "ik", van waar hij kwam en zijn einde.

In een geheel rustige tijd is het gevaar alleen nog maar groter voort te leven in geestelijke traagheid, waarin de mens echter lasten te dragen worden opgelegd van welke aard ook, daar vraagt hij zich tenslotte toch af welke zin er aan het hele leven ten grondslag ligt en welke weg hij zou kunnen gaan om van de aardse zorgen en het leed verlost te zijn. En dan pakt hij wel schuchter de hem liefdevol geboden VADERHand, Die hem op de eerste plaats aan de geestelijke nood van de ziel zou willen ontrukken. Dit doel is de enige motivering voor al wat komt in de tijd van lijden.

AMEN

0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk

3 juli 1939

U neemt deel aan het Verlossingswerk van de HEER als u het leed van uw medemensen gewillig op uw schouders neemt, het hen helpt dragen, en met het oog op het lijden van JEZUS aan het kruis, alles berustend draagt wat de HEER u zendt. Alleen door het leed kan de mensheid worden verlost, want het leed moet door werkzame liefde worden overwonnen en verminderd en kan de dus daadwerkelijke liefde pas het verlossingswerk volbrengen. En de liefde zou op haar beurt geen arbeidsterrein hebben, als niet het leed op aarde verlangde gelenigd te worden en dit leed juist door de tot daad geworden liefde zou kunnen worden tegengegaan.

En de mensheid keert zich zo vaak af om het leed van de medemens niet voor ogen te hebben, verhardt daardoor het hart en is op die manier oneindig ver verwijderd om op aarde verlossend bezig te zijn. En er is er niet een onder de mensen die de liefdevolle hulp niet nodig heeft, en de nood van de tijd stelt ieder meer dan genoeg in de gelegenheid hulpvaardig mee te helpen en de naaste bij te staan in elke nood.

Wiens hart bereid is te helpen, zal ook bemerken waar zijn hulp nodig is, hij zal de hachelijke positie van de ander inzien en dadelijk bijspringen en hij zal ondersteund worden door geestelijke zijde aan wie ook de begeleiding van de wezens op aarde is opgedragen. Want het werk van dezen gaat ook steeds zonder ophouden uit naar het redden van op een dwaalspoor gebrachte zielen in het hiernamaals alsook op aarde. Het hart van dezen dat in liefde voor al deze zielen slaat, onderkent de noodtoestand van de wezens en springt dadelijk bij tot hulp bereid, zowel in geestelijk-als in aards opzicht. Want beide gaan hand in hand.

Elke hulp, aards verleend, heeft onuitsprekelijke zegen als gevolg, want dit is een werk van liefde en bijgevolg neemt de mens deel aan het Verlossingswerk van de goddelijke Heiland, al is het ook nog onbewust en moge zo de mens zijn best doen te helpen en te lenigen waar hij maar de medemens in nood ziet, want wat hij op aarde verzuimt, moet hij daarboven in het hiernamaals goedmaken, maar op aarde levert het onmetelijke vruchten op.

AMEN

3230 Dienen of strijden - Het verschillende doel van het lijden

24 september 1944

In het stadium van wilsvrijheid hoefde het schepsel de tegenstander van GOD niet te vrezen als hij maar in de liefde zou willen gaan. Dan heeft het hem overwonnen, omdat de tegenstander van GOD geheel machteloos is tegen de liefde. Dus zou de mens zich ook vrij kunnen maken van verzoeken en verleidingen, want deze hebben geen invloed op hem, zodra hij werkzaam is in de liefde. Maar dit laatste is afhankelijk van de vrije wil van de mens en daarom is de mens zelf de beweegreden van zijn bestaan op aarde, dat of voortdurende strijd is of dienende liefde. GOD ziet in het hart van ieder en HIJ laat over de mens dat komen wat hij nodig heeft, zoals HIJ echter ook hem gebrek laat lijden die Zijn hulp, Zijn troost en Zijn bemoedigende woorden niet nodig heeft omdat hij innerlijk tegen HEM is, dus geen liefde beoefent, die blijk geeft van zijn naar GOD gekeerde wil.

LIEFDE en GOD zijn EEN en bijgevolg is een liefdevol mens ook met GOD verbonden en moet de tegenstander GOD's de baas zijn. Is de mens gewillig werkzaam te zijn in dienende naastenliefde, dan zal hij niet zo in het nauw worden gebracht door de verzoeken van de wereld, hij heeft deze in zekere zin al overwonnen, wat echter niet uitsluit dat hij leed moet dragen, omdat leed niet alleen de mensen tot GOD moet brengen wier wil nog van GOD is afgekeerd, maar omdat het ook de

mensen die er naar streven bij GOD te zijn, moet louteren. Maar het leed wordt in deze twee stadia verschillend ervaren.

De eerste verzet zich daar nog tegen, omdat hij zich nog niet wil buigen onder een Macht, Die hem beperkt in de genietingen van het leven. Hij zoekt de wereld nog en voelt elk leed als een benadeling, als een gebrek om van het leven te genieten, en dus als een dwang die hij niet wil erkennen. En er kan zeer veel leed voor nodig zijn voor hij zich heeft overgegeven, en zo'n strijd is het werk van de vijand, die nog steeds de mensen tracht te winnen met de wereld en haar vreugden, die hem dit alles voor ogen houdt om zijn begeerten ernaar te versterken en hem dus van GOD af te brengen.

Is echter de mens werkzaam in de liefde, dan dient het leed hem alleen nog tot voltooiing, tot het rijp worden van zijn ziel, dan heeft de tegenstander van GOD weinig macht over hem, dan wendt hij zich af van de wereld en door het leed sluit hij zich steeds dichter bij GOD aan.

Dit onderscheid moet worden onderkend wanneer het verschil van het lijden wordt overwogen, wanneer goede en slechte mensen daardoor worden getroffen, mensen die nog totaal van GOD zijn afgekeerd en degenen die het leed schijnbaar niet meer nodig hebben om HEM te vinden. Steeds heeft het leed een ander doel, maar het eigenlijke doel is de volledige vereniging met GOD. Het grootste gevaar voor de mens is de hang naar de wereld en zijn (eigen) liefdeloosheid, want dan is hij nog helemaal in de macht van degene die hem te gronde wil richten. En dan heeft hij strenge opvoedingsmiddelen nodig om te veranderen. Pas wanneer de hang naar de wereld afneemt, kan de liefde in hem ontbranden en dan pas kan het leed andere vormen aannemen, maar hem niet helemaal bespaard blijven zolang de ziel niet volledig van haar afvalstoffen is ontdaan.

Daarom is het beoefenen van de naastenliefde doorslaggevend voor de graad van zijn ontwikkeling het is doorslaggevend voor de diepte van het leed, want waar de liefde beoefend is, dus waar GOD Zelf is, daar zal ook het leed makkelijker te dragen zijn, omdat de mens de uitstraling van kracht van GOD kan ontvangen en hem derhalve niets terneerdrukt. Hij hoeft niet meer te strijden, veeleer alleen maar te dulden en te wachten op de hulp van GOD, DIE elk leed van hem afneemt als de tijd ervoor daar is.

Dienen of strijden moet de mens en wel beantwoordend aan zijn wil en het in staat zijn van hem, om lief te hebben. Het dienen zal hem licht vallen, het strijden echter grote kracht eisen wil hij het niet moeten afleggen tegen de macht die alles aanwendt om zijn ziel in de duisternis te trekken en die zolang invloed heeft op de mens, zolang hij zonder liefde voortgaat, omdat hij dan ook nog ver van GOD is verwijderd. Pas de liefde maakt hem vrij van deze macht, pas de liefde maakt hem sterk, want de liefdevolle mens is verbonden met GOD en betreft van HEM zijn kracht om de tegenstander van GOD te overwinnen.

AMEN

3352 Het kindschap GOD's Buitensporig veel leed op aarde

1 december 1944

Om het kindschap GOD's op aarde te verkrijgen, moet de mens zich vormen tot liefde en zichzelf daardoor in staat stellen de vereniging met GOD al op aarde tot stand te brengen, zodat hij geheel gerijpt in de lichtsferen van het hiernamaals kan binnengaan als hij van de aarde weggaat. Hij moet dus door werken van liefde zijn ziel zo gelouterd hebben, dat GOD Zelf kan wonen in zijn ziel en zijn Geest zich met de VADERGEEST verbindt. En dan heeft de mens zijn opgave op aarde helemaal tot een goed einde gebracht en zijn doel bereikt en als lichtwezen binnen mogen gaan in het geestelijke rijk, waar het nu scheidt en werkt.

Maar deze graad van rijpheid vereist een volledig afstand doen van aardse goederen. Zodra de mens nog aan de materie hangt, is deze versmelting met de eeuwige GODHEID onmogelijk, want het hart is nog niet geheel vrij van afvalstoffen die bestaan uit begeerten en bijgevolg ook nog niet voorbereid om de goddelijke GEEST op te nemen, en dan moet de mens veel leed op zich nemen om de laatste loutering van de ziel te bewerkstelligen en daarom zullen ook de uitermate goede en vrome mensen veel leed krijgen opgelegd, opdat de loutering van de ziel plaats heeft.

Waar een buitengewoon zwaar leed de mensen terneerdrukt en er zich toch een dieper geloof openbaart, daar kan de ziel vóór haar belichaming een bijzonder moeilijk leven op aarde voor zichzelf hebben uitgekozen, om het laatste doel: het kinschap GOD's, op aarde te bereiken. Want dit doel moet op aarde worden nagestreefd en bereikt, en altijd zal het de zwaarste levensvoorwaarden eisen, omdat de ziel geheel rein en zonder afvalstoffen het rijk hierna moet binnengaan en dit een bijzonder doeltreffend louteringsproces verlangt. Want steeds is het leed een hulpmiddel om het geestelijke doel te bereiken. Het moet naar GOD leiden als de ziel nog van GOD is afgekeerd, of het moet de ziel louteren en kristalliseren, dat ze als 'n geheel rein wezen in de nabijheid van GOD kan komen om nu de meest gelukzalige vereniging met HEM te kunnen binnengaan.

Leed en liefde moeten samenwerken om een mens op aarde te vergeestelijken en daarom moet de mens die in de liefde leeft, het leed niet vrezen, het integendeel met overgave op zich nemen, zijn gedachten gericht op het hoge doel dat hij op aarde kan bereiken, want hij heeft voor zichzelf zijn weg over de aarde gekozen vanuit het inzicht dat deze hem helpt rijp te worden tot de hoogste graad, wanneer zijn wil er zich niet tegen verzet.

Doch de verrukkingen van het kinschap GOD's wegen duizendvoudig op tegen al het leed in het leven op aarde. En de tijd op aarde is kort, hij is als een ogenblik in het tijdsbestek van de eeuwigheid. En zodra de mens een diep geloof heeft, kan hij ook steeds de kracht van GOD in ontvangst nemen om alles te verdragen wat hem is opgelegd, want zijn gebed zal dan innig op GOD zijn gericht en GOD Zelf zal hem sterken en hem tot overwinnaar van zijn leven op aarde maken.

GOD Zelf haalt Zijn kind tot Zich als het de proef van het leven op aarde heeft doorstaan en nu als 'n geheel rein wezen van de aarde scheidt. Maar steeds zal zijn weg over de aarde gekenmerkt zijn door liefde en leed, omdat zonder deze twee de ziel niet volledig rein wordt om GOD in het hart van de mens op te nemen en deze innige band met GOD al op aarde moet plaatsvinden, daar anders de ziel niet standhoudt tegen de verzoeken van de wereld, daar anders ook het leed haar niet de volledige loutering kan opleveren, omdat haar de kracht ontbreekt om dit leed zonder klagen te dragen en elk morren of het in verzet komen, nog het volledige onderwerpen aan de Wil van GOD doet ontbreken.

Maar de ziel moet een worden met GOD. Ze moet de innigste band met HEM hebben, ze moet zelf het leed willen en ook dit als een geschenk GOD's dankbaar in ontvangst nemen vanuit het inzicht dat het de laatste barrières tussen GOD en zichzelf neerhaalt en dat alleen een overwinnen van dit leed hem de hoogste gelukzaligheid oplevert: een kind van GOD te worden met alle rechten en plichten.

En dit is het doel van alle mensen op aarde, maar **slechts weinige** bereiken het. Slechts weinigen zijn door de liefde zo innig met GOD verbonden dat ze ook in het leed Zijn overgrote VADERLiefde onderkennen, Die hun het meest gelukzalige lot zou willen bereiden in de eeuwigheid. Hun lot op aarde is niet benijdenswaardig, maar in het rijk hierna staan ze op de hoogste trap - ze zijn in de onmiddellijke nabijheid van GOD en daarom ook onuitsprekelijk gelukkig, want ze kunnen, als Zijn ware kinderen, naar believen handelen volgens hun wil, die ook steeds de Wil van GOD is. Ze kunnen scheppen en vorm geven en steeds weer bijdragen aan de verlossing van datgene wat nog ver verwijderd van GOD, de meest verschillende scheppingen nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. En dit is het meest zalige lot dat in overvloed

schadeloos stelt en opweegt tegen het lijden van het aardse leven en daarom het doel van alle mensen moet zijn op aarde.

AMEN

3422 Leed - Genademiddel

30 januari 1945

De eindtijd vol genaden wordt door de mensen niet als zodanig herkend, want ze zijn niet op de hoogte van de zegen van het lijden, ze weten niet dat het leed ook een genade is, waardoor de ziel die zich op verre afstand van GOD bevindt, nog kan worden gered, en eeuwig niet haar bestemming kan bereiken, wanneer ze de afstand tot GOD niet verkleint door werken van liefde. En het werkzaam zijn in liefde kan het gevolg van groot lijden zijn. GOD geeft de mensen gelegenheid zich in de liefde te oefenen, want het leed neemt vormen aan, zodat de medemens tot werken van liefde wordt aangespoord zodra hij niet volledig is verhard.

Wat een mens niet vanzelf zou doen in een tijd van geordende betrekkingen, kan hij toch nog uit innerlijke aandrang verrichten bij het zien van overgrote nood. Hij kan zich het lot van de medemens aantrekken en hem helpend bijstaan, het vlammetje van de naastenliefde kan in hem worden ontstoken en dan heeft zijn ziel het grootste voordeel uit de aardse nood getrokken.

Ononderbroken is GOD er op bedacht, de zielen te leiden naar nog hogere rijpheid, of ze in de toestand te verplaatsen dat het omhulsel van hun ziel oplost, opdat ze vóór het einde van de (laatste) dag minstens in de staat van inzicht het rijk hierna kan binnengaan, of zich uit eigen aandrang aansluit bij de kleine gemeente die volhoudt tot aan het einde in het geloof in JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser. Als de mens door leed dit doel bereikt, dan is voor hem het leed de laatste redding, het is een genade, die hem nog kort vóór het einde wordt verleend. Want zonder leed blijft hij in de toestand dat hij ver van GOD is verwijderd, omdat de liefde in hem niet werkzaam werd.

De middelen die GOD aanwendt om de zielen van de mensen te helpen, moeten, kort vóór het einde, bijzonder scherp zijn, willen ze niet zonder uitwerking blijven. En de mensen in hun geestelijke blindheid zien alleen maar de scherpte van zulke middelen, niet echter hun zegen. Maar zijn ze door werken van liefde verplaatst in een heldere staat, zijn ze tot de schare van strijders van CHRISTUS toegetreden, dan zien ze vol dankbaarheid op de dagen van hun lichamelijke nood terug, ze zien de zin en de zegen van het lijden in en ook de Liefde van GOD, DIE steeds bedacht is op het helemaal rijp worden van onvolmaakte zielen.

De tijd tot aan het einde is niet lang meer, maar de mensen hebben nog zo'n lage geestelijke ontwikkeling, dat ze een aanzienlijk langere tijd nodig hebben om die in te halen. Bijgevolg moeten ze een school doorlopen waarin ze vlugger rijp kunnen worden, wanneer ze bij elke levensproef standhouden, wanneer ze elke gelegenheid benutten. Ze moeten een louteringsvuur doorstaan, het omhulsel van hun ziel moet worden gesmolten door leed en liefde, dan is het mogelijk dat ze zich in deze korte tijd nog vervolmaken, dat ze op het einde tot diegenen behoren die strijden voor JEZUS CHRISTUS. En dan is voor hen de eeuwige zaligheid verzekerd. En hoe eerder een mens uit vrije wil de liefde beoefent, des te makkelijker te dragen zal dit laatste hem voorkomen, want als door leed het eigenlijke doel is bereikt, des te eerder de mens zich dus van de genade heeft bediend, des te eerder kan dit (leed) van hem worden afgenomen.

Zo zullen de genaden van de eindtijd pas goed in het geestelijke rijk worden ingezien, want op aarde heeft de mens als zodanig niet het overzicht, hij ziet ook niet de grote geestelijke nood in, hij weet niet in welk gevaar hij verkeert als hij faalt en wat voor een vreselijk denkbeeld het is nog eens een ontwikkelingsperiode te moeten doormaken. Dit inzicht zal hem pas in het geestelijke rijk

beschoren zijn en dan zal hij dankbaar zijn voor elke hulp die hem in de vorm van lijden op aarde ten deel viel. Dan pas zal hij inzien welke mate van genade GOD de mensen op aarde heeft toegekend en dat zonder leed het nooit mogelijk was het doel te bereiken. Maar zolang hij op aarde leeft is hem de gelegenheid geboden zijn ziel hoger te ontwikkelen en zo lang staan hem ook genaden ter beschikking.

En het leed is een van de grootste genaden, het is toch het meest werkzame middel de mens op te voeden om actief te zijn in de liefde. En daarom wendt GOD dit middel aan, vóór het einde is gekomen, om nog zielen te winnen voor Zijn rijk, om hen te helpen dat ze niet voor eeuwig verloren gaan.

AMEN

3472 De zegen van het leed

28 april 1945

En wie zich schikt in Mijn Wil, zal in MIJ de meest liefdevolle en zorgzame VADER vinden, want IK laat hem niet meer in de benarde toestand van zijn ziel. En is de ziel niet meer in nood, dan zal ook het lichaam niet meer zo hoeven te lijden, ofschoon diens substanties zich nog kunnen vergeestelijken door het leed en dit een snellere positieve ontwikkeling betekent voor het geestelijke dat nog gebonden is in de uiterlijke vorm van de mens.

U, mensen weet niet hoe graag IK u de weg zou willen verkorten die tot MIJ leidt en die uw uiteindelijke vrijwording als doel heeft. U moest onvoorstelbaar lange tijd over de aarde gaan vóór uw belichaming als mens en deze laatste periode van ontwikkeling is slechts kort en kan u toch totale vrijwording opleveren als uw wil juist gericht is. En IK wil u helpen dat u op aarde uw doel zult bereiken, dat u uw blik op MIJ richt en samen met MIJ de weg gaat tot aan het einde van uw leven, want dan zult u niet verkeerd gaan. Maar u wendt uw blik vaak terzijde en laat u verlokken door de bekeringen van de wereld. Uw wil streeft nog aardse goederen na waar u verlangen naar hebt en u bent in gevaar in het gebied van Mijn tegenstander te geraken.

En daarom moet IK u vaak doen aanporen dat u wakker wordt en weer op de weg let, dat u MIJ niet vergeet en tot ME roept in de nood, dat uw wil weer MIJ geldt. Doch zolang u niet van de weg afdwaalt, zolang u uw blik naar MIJ opheft en tracht Mijn Wil te vervullen, ben IK voelbaar bij u en waak IK over elke schrede. IK voer u aan de hand en leid u over alle hindernissen van de weg heen, die u echter zult moeten overwinnen, omdat uw positieve ontwikkeling dit eist.

Maar niets mag u dan schrik aanjagen, niets de moed laten verliezen of moede laten worden, want zolang u MIJ als Begeleider hebt door uw wil die op MIJ is gericht, zult u nooit zonder kracht zijn. Steeds weer sterk IK u en al legt u de weg ook vol moeite af, behaalt u zo daar toch voor lichaam en ziel het grootste voordeel uit want die vergeestelijken zich meer en meer en uw einde zal zalig zijn. En eens zult u, terugkijkend, de zegen van het leed inzien dat u moest verdragen. Want IK wil waarlijk voor u alleen het beste, maar IK kan u de gelukzaligheid van het eeuwige leven niet geven, zolang uw geest niet rijp is, zolang u nog niet volledig gelouterd en ontdaan van afvalstoffen MIJ tegemoet kunt treden, want alleen Mijn nabijheid is gelukzaligheid voor u en dit stelt reinheid en zuiverheid voorop en daar wil IK u bij helpen zolang u nog op aarde vertoeft, want Mijn Liefde voor u is overgroot, Ze wil uw leed verkorten opdat het u niet beschoren is in het hiernamaals, waar u dubbel lijdt omdat u dan zonder kracht bent.

IK heb er geen genoegen in wanneer u zult moeten lijden op aarde en Mijn Liefde zou u ook dit leed graag besparen, maar dit zou dan alleen in uw nadeel zijn, want u zult nooit en te nimmer de eeuwige gelukzaligheid kunnen bereiken, u zult nimmermeer in kracht en vrijheid werkzaam

kunnen zijn en uw lot zou eeuwig dat van een gevangene zijn - krachteloos en gebonden in de zonde en eeuwig ver van MIJ. Maar Mijn Liefde tot u is groter dan Mijn Medelijden en omdat Mijn Wijsheid het leed inziet als enig middel u terug te winnen, om u vrij te maken uit uw gebondenheid, zult u op aarde door een harde leerschool moeten gaan en korte tijd een lot op u nemen dat u wel zwaar en niet te dragen voorkomt en dat toch alleen maar een bewijs van Mijn Liefde voor u is.

Maar u hebt het zelf in de hand het leed voor u te verzachten. U zelf kunt het draaglijk maken voor u, wanneer u uw best doet Mijn Wil te vervullen, wanneer u in de liefde leeft. Want de liefde is kracht, de LIEFDE ben IK Zelf en als u zich in de liefde oefent, bent u ook doorstroomd met kracht en u hoeft dan niet meer te vrezen dat het leed u terneer drukt, want nu overwint u het samen met MIJ en IK laat u waarlijk niet zonder hulp als u door werken van liefde tot Mijn kinderen bent geworden. Blijf in de liefde, zo blijft u ook met MIJ verbonden, neem deel aan de nood van de medemens en stel uw eigen nood achteruit, dan zal u zelf voor u het leed verminderen, u zult het niet bemerken en het aardse leed zal steeds beter te dragen zijn, want dan loutert u zich door de liefde en hebt het leed niet zo zeer nodig om uw ziel rijp te laten worden.

Zodra u het leed leert zien als een bewijs van Mijn Liefde, zodra u het als een middel beschouwt, waardoor IK uw wil tracht te veranderen om u gelukkig te maken, zal het u ook niet meer zo smartelijk treffen, u zult het geduldig verdragen en u niet meer verzetten tegen het ongeluk waarvan u meent dat het hard is, dat u echter op aarde al kan vormen tot lichtwezen als u daardoor de weg naar MIJ vindt. En benut zo de tijd tot aan het einde. Doe alles om u in de liefde te oefenen en vorm uw hart dat IK daar intrek in kan nemen en u daardoor vol kracht bent alle tegenstand te overwinnen. Want waar Mijn Liefde werkzaam kan zijn, is er geen zwakte, geen versagen, geen moedeloosheid en zijn er geen zorgen. Waar IK werkzaam kan zijn is er vrede in de ziel, hoop en sterkte en een voortdurend gevoel van zekerheid, want IK leid de mijnen aan de Hand, IK bescherm hen voor de macht van den boze.

En u wordt Mijn bescherming gewaar, u geeft u vol geloof aan MIJ over en laat MIJ regeren. En vaderlijk buig IK ME over naar Mijn kinderen en zorg voor hen tot aan het einde van hun leven - tot ze het geestelijke rijk binnen gaan, waar ze in Mijn tegenwoordigheid gelukkig zijn tot in alle eeuwigheid.

AMEN

3733 De kelk van het lijden - de Liefde GOD's

2 april 1946

De kelk van het lijden moet worden geledigd, als u gezond wil worden aan uw ziel, zodat deze als ontvanger van het licht na de dood van uw lichaam binnen kan gaan in het geestelijke rijk. U weet niet welke zegen het leed voor uw ziel u kan opleveren, u weet niet hoe deze in korte tijd geheel verandert, doordat het dichtste omhulsel van de ziel kan oplossen, waarvoor anders veel langere tijd nodig is. Uw leven is vastgesteld, het zal niet lang meer duren, maar uw zielen zijn nog ver van hun voltooiing verwijderd, en IK wil ze helpen toch nog een bepaalde graad van rijpheid te bereiken, opdat ze niet een hernieuwde kluistering in de materie hebben te verwachten, want dit laatste boezemt ME medelijden in en iedere afzonderlijke ziel zou IK dit lot willen besparen.

Uw wil de rijpheid van ziel te verkrijgen is erg zwak en zo zou u nog veel tijd nodig hebben om die graad van rijpheid te bereiken. Maar deze tijd staat u niet meer ter beschikking en zo wend IK daarom middelen aan om u te louteren, die wel erg smartelijk zijn, maar uitermate veel zegen kunnen brengen, als u zich maar in deemoed en overgave in Mijn Wil schikt, als u niet mort en klaagt, integendeel MIJ Zelf bij u laat werken met middelen die een goed resultaat beloven. IK weet

dat u lijdt, maar weet echter ook hoe u zult jubelen als de tijd van uw beproeving op aarde voorbij is en u haar hebt doorstaan, hoe u MIJ zult danken dat IK die middelen aanwendde om u te redden voor 'n eindeloos lange tijd van hernieuwde gevangenschap in de harde materie.

Wat IK u nu bespaar, zult u in het rijk hierna moeten verdragen, als u de genade verkrijgt, nog vóór het laatste einde het leven op aarde te kunnen verlaten. Doch leeft u tot aan het einde, dan bent u in gevaar nog weg te zinken, als u zich niet tevoren helemaal zal kunnen losmaken van aards bezit, als u niet tevoren tot het inzicht bent gekomen dat alleen het geestelijke leven waardevol is en dat het aardse leven slechts middel tot het doel is, een middel om de rijpheid van ziel te bereiken.

Geef alles weg wat u bezit om de rijpheid van ziel te verkrijgen, dan zult u getroost het einde kunnen verwachten, dan hebt u uw doel op aarde bereikt, u hebt de materie overwonnen en bent rijp voor het geestelijke rijk. Geef de goederen der aarde vrijwillig weg om in overmaat geestelijke goederen te kunnen ontvangen, want deze zullen u veel meer verblijden dan aards goed u ooit gelukkig kan maken.

Drink de kelk uit tot de laatste druppel, weet dat u Mijn Liefde bezit, anders liet IK u niet zo lijden, want het leed is voor u die MIJ erkent, een louteringsvuur, omdat IK wil dat uw zielen kristalhelder binnen zullen gaan in Mijn rijk, omdat IK wil dat het licht en de kracht van Mijn Liefde u kan doorstromen zonder de geringste hindernis te ondervinden. En verlies niet het geloof in Mijn Liefde. Wie lijdt zal zich bemind weten door MIJ, want IK trek hem door het leed tot MIJ, waar hij waarlijk eens vrede en gelukzaligheid zal vinden.

AMEN

4459 Zware strijd en leed vóór het einde GOD's Woord is de zekerste hulp

13 oktober 1948

U kinderen van Mijn Liefde zult nog een korte tijd moeten volhouden tot u verlost wordt uit de vorm. Het is een zware strijd die u nog hebt te doorstaan, maar hij zal niet te zwaar zijn voor u, omdat IK voortdurend dicht bij u ben en u te allen tijde ondersteuning verleen. Doch terwille van uzelf zult u nog door leed moeten gaan, opdat u gelouterd bent en het laatste gericht niet hoeft te vrezen. Maar steeds geef IK u de verzekering dat u slechts nog korte tijd op deze aarde vertoeft, dat elke dag nog een geschenk is waarin u veel kunt winnen, als u zich berustend schikt in al het moeilijke wat over u komt. Het gaat voorbij en eens zult u vol dankbaarheid tot MIJ opzien, DIE u door het leed in de graad heb overgeplaatst, MIJ te mogen aanschouwen, DIE door het leed uw ziel help sneller rijp te worden, omdat de tijd tot aan het einde nog slechts kort is.

U allen bent mijn kinderen, IK zie wel uw leed, maar IK ben ook op de hoogte van de noodzakelijkheid ervan en zo is het leed alleen maar liefde voor u en u moet het altijd dankbaar uit Mijn Hand aannemen, want er komt niets over u wat IK niet weet of voor u niet als goed en zegenbrengend beschouw. Maar verlaten door MIJ bent u nooit, ook niet wanneer het er de schijn van heeft dat IK uw gebed niet hoor. Elke roep uit het hart baant zich een weg naar Mijn Oor en tot hulp ben IK steeds bereid, alleen is die voor u niet altijd meteen herkenbaar.

De genadegaven van boven - Mijn Woord - zal voor u steeds een zeker hulpmiddel zijn als u zich zwak waant of geheel moedeloos bent. Wend u tot MIJ in gebed en neem dan het antwoord in ontvangst door Mijn Woord in u op te nemen en er zal vrede over u komen en Mijn Kracht zal op u overstromen, zodat u in staat bent alles te dragen wat IK over u zend. U hoeft niet te lijden want Mijn Woord is volwaardige compensatie voor alles wat u ontbeert, wat u mist en u ellendig maakt.

Elk leed en elke zorg verdwijnt als u Mijn Woord leest en het in uw hart binnen laat dringen. Want Mijn Woord ben IK Zelf en zou u werkelijk leed kunnen gevoelen als IK in uw nabijheid ben?

Bewijs uw geloof en neem Mijn raad ter harte, laat MIJ tot u spreken en niets zal u raken, geen leed zal u drukken zodra u in verbinding treedt met MIJ.

AMEN

5279 Heiland en Arts

24 oktober 1951

IK redde u uit grote nood, toen Ik naar de aarde kwam. In waarheid werd u de Heiland geboren, de Arts van uw zielen, Die uw lijden kende en ook hoe die was op te heffen. IK kwam als Redder, want de mensheid was in de grootste nood. Maar ze is ook heden ten dage in dezelfde nood, de mensen zijn aangetast door een ziekte die ten dode leidt als daar geen halt aan wordt toegeroepen, als er niet weer aanspraak wordt gemaakt op de Heiland, Die alleen kan helpen te leven. Maar de mensen zelf beseffen hun ziekte niet, ze roepen niet om de Arts, ze zijn niet in staat te leven en geloven niet zolang ze nog hun lichamelijk leven hebben dat hun alleen begerenswaardig voorkomt.

De nood is nog veel groter dan in de tijd dat IK naar de aarde kwam, want de mensen kennen MIJ en zijn ME vergeten, de mensen zijn op de hoogte van een Arts Die hen kan genezen en zoeken Hem niet op, de mensen roepen niet om een Redder en staan toch aan de rand van de afgrond. De nacht is donker en het Licht zien de mensen niet Dat hen tegemoet straalt. Wel dwalen hun gedachten af naar die tijd omdat het tot de traditie hoort 'ns aan MIJ te denken, DIE als Kindje in de kribbe lag. Maar aan de betekenis van Mijn komst denken ze niet, omdat daartoe een ernstige wil behoort en het inzicht in de geestelijke nood. Wie MIJ aanroept in het hart, voor hem wil IK weer een Arts en ware Heiland zijn; wie zijn zonden naar MIJ draagt, die zal IK ze vergeven, wie MIJ een liefdevol hart aanbiedt zal IK bedenken met genade, met licht en kracht, MIJ te herkennen en Mijn verlossingswerk te begrijpen opdat hij er deel aan heeft en IK niet tevergeefs voor hem aan het kruis ben gestorven.

IK kwam naar de aarde - IK kom steeds weer naar Mijn kinderen, als ze MIJ slechts willen opnemen, als ze voor MIJ de kribbe klaarmaken in hun hart, als de liefde het hart in staat stelt MIJ daarin op te nemen. Als ware Arts en Heiland wil IK aan diegenen werken die ziek en beladen met schuld tot MIJ komen, IK wil hen vrij maken van ziekte en leed, van duisternis en zonde zodra ze maar denken aan MIJ en Mijn missie op aarde, zodra ze maar geloven in MIJ als de Verlosser van de wereld, Die voor Zichzelf een hut als woning betrok, omdat HIJ tot de armen, zieken en zwakken is gekomen die hulp nodig hadden in hun nood. Weer wil IK helpen en genezen waar men MIJ gelovig aanroept, als Redder voordat de tijd is vervuld, want hij gaat zijn einde tegemoet. Maar wie zich tevoren nog door MIJ zal laten genezen, hoeft het einde niet te vrezen, want hij zal leven in eeuwigheid.

AMEN

5647 Wie door GOD wordt bemind...

9 april 1953

Wie door GOD wordt bemind, laat HIJ heel vaak moeizame wegen bewandelen en lasten dragen die hem bijna terneer drukken, maar altijd alleen voor zijn bestwil, want zo'n last die als een kruis is, kan hem tot zegen strekken bij de goede instelling tot HEM DIE zijn lot stuurt. Wie door GOD wordt bemind... Zijn Liefde gaat wel uit naar al Zijn schepselen, doch in het bijzonder naar

diegenen die er niet ver meer af zijn om het laatste doel te bereiken. HIJ kent de gezindheid van ieder mens en zo weet HIJ ook hoe ieder mens afzonderlijk tegenover zijn GOD en VADER van eeuwigheid staat en daaraan beantwoordend pakt HIJ hem vaak aan om hem te helpen zijn doel te bereiken.

En alleen zo zult u voor uzelf mogen verklaren dat GOD getrouwe mensen die HEM duidelijk terwille zijn, vaak moeten lijden en vaak een zware levensstrijd moeten voeren, die zo nu en dan aan de Goedheid en Liefde van GOD zal laten twijfelen. GOD weet precies waar alles goed voor is en als de mensen nu maar overtuigd zouden zijn van Zijn Liefde en Goedheid, zouden ze ook al het moeilijke inzien als beschikking van GOD en niet in opstand komen, ze zouden zich door GOD's Liefde weten vastgepakt en geduldig wachten tot het lot weer een andere wending neemt.

Er is waarlijk veel leed op de aarde, de mensheid smacht onder de druk ervan, maar ze ziet niet in dat het nodig is dat ze wordt opgevoed en verzet zich daarom innerlijk, terwijl ze zich alleen maar berustend zou moeten schikken, opdat al het moeilijke weer van haar zou worden afgenomen en de hulp van GOD duidelijk tevoorschijn komt, dat GOD als liefdevolle VADER te herkennen zou zijn door ieder die HEM herkennen wil.

Die door GOD wordt bemind, laat HIJ lijden. Wel worden deze woorden bijna niet gelovig uitgesproken, want geen mens denkt eraan dat leed een waarachtig werkzaam opvoedingsmiddel is in een wereld waarin alleen steeds dat wordt nagestreefd, wat goed is voor het lichaam, waarin de Liefde GOD's niet wordt gezien in toestanden van nood en kommer. En toch is het Zijn Liefde Die Zich zo uit zoals het dienstig is voor de ziel. Want GOD is op de hoogte van de zegen van het leed en HIJ wendt daarom vaak zulke middelen aan, om de mensen van de aardse wereld af te houden, HIJ wil hen liever zien lijden dan ondergaan in het moeras van de wereld en haar zonde.

HIJ weet dat ziekte en pijnen een verandering teweeg kunnen brengen, maar dat de wereld nooit een geestelijk resultaat kan bieden voor de ziel, dat daarom de wereld eerst achteruit moet worden gesteld, waarvoor GOD Zijn indirecte hulp geeft doordat HIJ de mensen afhoudt van de wereld en de gevaren ervan, door middelen die wel schijnbaar de Liefde van GOD laten ontberen, maar voor de ziel nooit verderfelijk zijn, tenzij de mens in opstand komt tegen het lot en hij om Zijn tegenstander roept. Dan zal hij wel worden geholpen, maar anders dan de mens het zich voorstelt, hij helpt wel maar nooit zonder tegenprestatie. En deze tegenprestatie bestaat uit het afstaan aan hem van de ziel.

Geef u daarom over aan de Wil van GOD als u getroffen wordt door nood en leed, mor en klaag niet, buig uw hoofd onder Zijn ordening en richt uw ogen alleen maar omhoog naar HEM. En HIJ zal het kruis van u afnemen, HIJ zal het u licht maken, zodra u zich, zonder iets te willen, overlaat aan HEM en zijn genadevolle leiding. Want u zult u steeds bemind kunnen weten door HEM DIE alleen door leed en nood u zelf voor Zich wil winnen, DIE uw ziel wil louteren en haar steeds weer de gelegenheid biedt zich te beproeven in geduld en zachtmoedigheid, opdat dan de hulp GOD's duidelijk komt, opdat Zijn Liefde zichtbaar ingrijpt en HIJ ook alle wonden heelt op de juiste tijd.

AMEN

6701 Liefde en leed als louteringsmiddel

29 november 1956

Mijn evangelie leert u de liefde en steeds weer de liefde, want alleen de liefde reinigt de ziel van haar afvalstoffen; de liefde is het vuur dat de ziel loutert en al het onedele in het tegendeel omzet. En de liefde heeft als begeleidster ook vaak het leed, dat tevoren harde omhulsels oplost, die aan de liefde steeds nog weerstand boden. Dus zijn liefde en leed de louteringsmiddelen van de ziel en

liefde en leed kunnen de mensen met slechte eigenschappen veranderen in deugdzaam mensen, ze kunnen de hoogmoed breken en de ware deemoed in het hart van de mens tevoorschijn roepen, ze kunnen de ongeduldigen tot zachtmoed en geduld opvoeden, ze kunnen tot barmhartigheid aansporen en de gerechtigheid naar voren laten komen. Ze kunnen het hele wezen van de mens veranderen en dus nog op aarde de ziel vergeestelijken.

En daarom moet u voortdurend liefde beoefenen en elk leed geduldig op u nemen. U moet het kruis dragen dat u werd opgelegd en daarbij voortdurend uw best doen voor uw medemensen het leed verre te houden, hen gelukkig te maken en ook hen te helpen hun zielenrijpheid te verkrijgen, doordat u hun dus het evangelie van de liefde preekt en ze het ook voorleeft. De mens moet bewust de arbeid aan zijn ziel verrichten, hij moet zich van alle ondeugden en begeerten zelf trachten vrij te maken en de kracht daartoe zal zich voor hem ontwikkelen in de liefde, die hij weer in praktijk brengt bij de naaste.

En wordt hem leed opgelegd, dan moet hij dit leed eveneens beschouwen als een middel om zich te voltooien, omdat het hem een handje helpt indien de liefde nog te zwak is. De ziel moet kristalhelder haar lichaam kunnen verlaten om, met licht doorstraald, binnen te kunnen gaan in het rijk hierna. Maar u, mensen hebt nog min of meer omhullingen op te lossen welke deze lichtstraling tegenhouden voor de ziel. U zult nog aan uzelf moeten werken om de deugden te ontplooien die een ziel moeten sieren, u zult deemoedig, zachtmoedig, vredelievend, barmhartig, rechtvaardig en geduldig moeten worden en dat vereist een bewust arbeiden aan uzelf, dat daarom vaak door leed van allerlei aard wordt bevorderd.

En zo moet u ook de zegen van het lijden inzien dat een verlossende betekenis heeft, dat niet steeds als straf voor zonden moet worden beschouwd, veeleer vaak alleen als een werkzaam middel om de rijpheid van ziel te verkrijgen. Al uw slechte gewoonten en begeerten moet u afleggen en dat vergt vaak een strijd, die u echter in de toestand van lichamelijk lijden veel makkelijker valt dan in een toestand van lichamelijk welzijn, dat eerder geschikt is al zulk kwaad te vergroten dan te verkleinen. IK heb niet zomaar de Woorden uitgesproken: "Wie MIJ wil navolgen neme zijn kruis op".

Wel ben IK voor uw zondenschuld aan het kruis gestorven, al het leed heb IK op ME genomen - daardoor heb IK het mogelijk gemaakt, dat u vrij zult kunnen worden, dat u kracht verkrijgt. Terwille van het Verlossingswerk kunnen u al uw zonden worden vergeven en dus is u ook het binnegaan in het Lichtrijk verzekerd, als u MIJ en Mijn Verlossingswerk erkent en een beroep doet op de genaden van het Verlossingswerk, doordat u MIJ vraagt om verlossing en vergeving van uw schuld. Maar toch blijft er voor uzelf een zekere zielearbeid overgelaten, want deze bepaalt de graad van licht waarin u van de aarde scheidt.

En de bereidwilligheid te verdragen is het bewust deel hebben aan Mijn kruisweg, en wie aan Mijn zijde de weg naar Golgotha gaat, heeft zijn ziel waarlijk een grote dienst bewezen, want deze kan net als IK de weg nemen in het Lichtrijk en ze zal in stralende glans met MIJ in het paradijs zijn, want de verandering vanuit een onvolkomen wezen tot het goddelijke wezen dat het was in het allereerste begin heeft nog op aarde plaats gehad en ze heeft a.h.w. op aarde deelgenomen aan het Verlossingswerk van CHRISTUS, omdat ze het kruis in overgave heeft gedragen.

Daarom, zegen het leed dat uw weg over de aarde begeleidt en laat de liefde in u geheel tot ontplooiing komen, dan zal uw weg over de aarde niet tevergeefs zijn, hij zal u het mooiste doel laten bereiken: de totale vereniging met MIJ, uw GOD en VADER van eeuwigheid.

AMEN

6989 De zegen van de ziekte Genade van het plotseling weggeroepen worden

9 december 1957

Het is een wezenlijke factor in het aardse leven, dat u zich van de taak bewust is die u als mens hebt te volbrengen. Steeds is dit u gezegd dat het leven op zichzelf geenszins belangrijk is, dat het er dus niet om gaat dat het lichaam al zijn functies uitoefent en er zich wel bij bevindt, integendeel, dat het alleen maar om de ziel die in het lichaam woont, gaat en dat alle lichamelijke vermogens gebruikt moeten worden tot welzijn van de ziel, dat ze de weg uit haar erbarmelijke toestand vindt en het doel bereikt dat het geestelijke is gesteld. De ziel kan zelfs heel wat vlugger rijp worden in een ziek lichaam, vooropgesteld dat de mens zijn opgave op aarde ernstig neemt.

En beschouwt de mens nu zijn lichaam steeds alleen als het opnamevat dat voor de ziel nodig is voor haar verdere ontwikkeling en tracht hij nu alleen daarom dit vat te onderhouden, het te verzorgen en het in staat te stellen om weerstand te bieden, dan leeft hij ook zijn leven bewust en dan hoeft hij ook niet te vrezen dat zijn lichaam te kort zal schieten voordat de ziel de haar mogelijke rijpheid heeft bereikt.

Daarentegen is het anders bij mensen die geen enkel verantwoordelijkheidsbesef hebben tegenover hun ziel. Dezen kunnen lichamelijk buitengewoon goed gesteld zijn en onverwachts hun leven verliezen, omdat ze niet aan hun ziel denken en daarom geen enkele verdere ontwikkeling vertonen, zodat het bestaan op deze aarde helemaal zonder zin en doel is en de ziel daarom haar uiterlijk omhulsel wordt afgenomen, opdat ze in het rijk hierna nog de mogelijkheid heeft opwaarts te gaan.

De gezondheid van het lichaam is een zo groot genadegeschenk dat daar ook gebruik van zou moeten worden gemaakt, maar niet in aardse-materiële zin, maar tot heil van de ziel. Een ziek lichaam is echter eveneens een genade voor de mens die zich niet afsluit voor het toestromen van GOD's genade, want het is a.h.w. een door GOD geplaatste barrière tegenover de wereld. Het overwinnen van de wereld wordt de mens makkelijk gemaakt en de ziel wordt een grote hulp geboden. Maar de mens moet zich bewust buigen onder de Wil van GOD en ook de zwakheid van zijn lichaam als een genadegeschenk beschouwen, omdat uiteindelijk niet het lichamelijke leven, maar het leven van de ziel doel is van de gang over de aarde als mens.

En daarom zal ook de ziel van 'n mens alleen rijp worden die op de hoogte is van zijn eigenlijke taak en die ook wil vervullen. Want hij wordt op elke manier van de kant van GOD geholpen bij het vooruitgaan van zijn ziel en vaak horen daar ook noodtoestanden of lichamelijk lijden bij, die dan echter als louteringsmiddel moeten worden gezien, maar niet als straf of hindernis om het doel te bereiken. En het uur wanneer hij van de aarde scheidt is voor ieder mens voorbestemd, omdat GOD sinds eeuwigheid de wil van ieder afzonderlijk kent en HIJ ook weet wat een ziel nog op aarde kan bereiken en op welke manier ze eerder in gevaar wordt gebracht - zodat een plotseling wegroepen midden uit het leven ook nog als genade moet worden gezien.

Wie het aardse leven alleen als doel op zichzelf beschouwt, zal het ook niet kunnen begrijpen dat een GOD en Schepper het toelaat wanneer mensenlevens worden vernietigd waarvan het natuurlijke uur des doods nog niet te verwachten zou zijn. Maar HIJ is op de hoogte van de gewilligheid van ieder mens om voor de ziel het leven te verwerven. En HIJ weet ook wat iedere ziel afzonderlijk tot voordeel strekt. De mens moet alleen het weten over en het geloof in zijn taak op aarde hebben, dan is de grootste nood voor zijn ziel opgeheven, want dan zal de mens zich ook beijveren haar te helpen leven. Maar de wereld is de grootste vijand van de ziel.

En het is een bijzondere genade van GOD, wanneer HIJ tracht de ziel voor de wereld te beschermen, wanneer HIJ voor de mens hindernissen schept haar aan te hangen. Dan kan er dus ook van een "zeggen van de ziekte" worden gesproken die zulk een hindernis is voor menig mens die volgens de Wil van GOD zou willen leven en vaak te zwak is om de verleidingen te weerstaan die hem van de kant van de wereld te wachten staan. Want GOD is de LIEFDE en de Liefde helpt steeds de zwakke dat hij niet in gevaar komt. Maar de mensen miskennen vaak de Liefde van GOD,

maar wie naar HEM toe wil, kan zich ook in Zijn Liefde geborgen weten, hij kan op HEM vertrouwen dat alles goed is wat GOD over een mens laat komen.

AMEN

7223 Liefde en leed - De weg naar boven

7 december 1958

IK wil u de kortst gangbare weg aanwijzen om de tijd van uw ontwikkeling te verkorten, om hem tot een voor u succesvol einde te leiden. Gedurende het leven op aarde is u daar gelegenheid voor gegeven, maar u zult ook op de hoogte moeten zijn van alle voor - en nadelen van uw leefwijze, opdat u deze laatste gang over de aarde niet tevergeefs gaat, opdat u niet zonder plan of doel voortleeft en de dagen voor u verloren zijn, daar u voor uzelf uw eigen lot gestalte zult kunnen geven voor de eeuwigheid.

Er bestaat een heel korte weg die zeker naar het doel leidt: de weg van de liefde en van het lijden, die ook JEZUS CHRISTUS is gegaan in WIE IK Zelf de gang over de aarde ging. Liefde en leed brengen met zekerheid de voltooiing van de ziel tot stand en daarom is Mijn evangelie steeds alleen de goddelijke leer der liefde, die IK op aarde predikte en die IK steeds weer zal verkondigen aan de mensen die MIJ aanhoren, die Mijn Woord willen vernemen. Uw opgave op aarde bestaat in de omvorming van uw wezen tot alleen liefde en waar deze verandering niet intensief wordt nagestreefd, moet leed een handje helpen, opdat de ziel nog op aarde haar afvalstoffen kwijtraakt, opdat ze zoveel mogelijk onbelast overgaat naar het rijk hierna, wanneer haar aardse loopbaan is volbracht.

Liefde en leed - het aardse leven van de mens JEZUS bestond uit een ononderbroken werkzaam zijn in Liefde, dat op het laatst door een overmaat aan bitterst lijden en pijnen werd gevolgd, dat Zijn lichaam en Zijn Ziel op Zich nam uit Liefde voor de gekwelde medemensen, van wier zielenleed de mens JEZUS op de hoogte was als gevolg van de hoge graad van Liefde, die HIJ bereikt had. En deze hoge graad van Liefde maakte het eerst mogelijk dat IK Zelf MIJ in deze mens JEZUS kon belichamen, dat IK, als de eeuwige LIEFDE, HEM volledig en helemaal kon vervullen en dus in HEM het verlossingswerk t.b.v. de mensheid kon verwezenlijken, ten behoeve waarvan IK op aarde rondging. Liefde en leed moesten de mensen redding brengen in hun grote geestelijke nood die daarin bestond dat ze gekluisterd waren door Mijn tegenstander en geen kracht hadden hem te overwinnen.

JEZUS leefde de mensen de Liefde voor en bewees hun aan Zich Zelf dat de Liefde "Kracht" is, dat HIJ in staat was alles tot stand te brengen met deze Kracht der liefde en dat HIJ dus ook de tegenstander kon overwinnen op grond van Zijn Liefde. De Liefde bewoog HEM echter ook de schuld van de mensen op Zich te nemen die deze kluistering door de tegenstander eerst had veroorzaakt, dus de tegenstander de koopprijs te betalen voor de vrijlating van de zielen die van hem vrij wilden zijn. En deze schuld betaalde HIJ met onmetelijk lijden en de bitterste dood aan het kruis. HIJ bood Zich Zelf aan als offer, HIJ gaf Zijn lichaam voor het leven van de gevallen en om die reden gekluisterde zielen en kocht dezen in zekere zin vrij van hun heer aan wie ze ten prooi waren gevallen door eigen schuld.

Als mens JEZUS betaalde IK Zelf de schuld voor al Mijn schepselen en liet ook allen de weg zien die ze moesten gaan om uit het gebied van Mijn tegenstander in Mijn gebied te komen. Ze moesten een leven in liefde leiden, omdat zonder Liefde de tegenstander macht behoudt over de Mensen, omdat de liefde pas de band is met MIJ en er zonder MIJ 'n losmaken van de tegenstander onmogelijk is. Dus moet de mens Mijn geboden van de liefde opvolgen en zo hij leed en nood heeft

te dragen, dit geduldig op zich nemen, steeds in gedachten aan JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser.

Dan gaat hij de weg die IK hem aanwijs, dan heeft hij zich in gedachten al met MIJ verbonden en door werken van liefde verstevigt hij nu de vereniging met MIJ, hij gaat de weg van de navolging van JEZUS CHRISTUS, hij verandert zijn wezen tot liefde en loutert zijn ziel door leed en dan moet hij dus onherroepelijk ook het doel bereiken, de vereniging met MIJ, want: "wie in de liefde blijft, blijft in MIJ en IK in hem".

Alleen de liefde verenigt ons nauw, alleen de liefde is de weg naar MIJ, die door het leed alleen nog wordt verkort en nu dus met zekerheid al in het aardse leven de voltooiing kan worden bereikt, die de zin en het doel is van de gang van de mens over de aarde.

AMEN

7321 De goddelijke kruisdrager JEZUS CHRISTUS

30 maart 1959

Breng al uw lasten en zorgen onder het kruis. Zodra u zich toevertrouwt aan de goddelijke Kruisdrager, zult u voelbaar van uw last bevrijd zijn, want H? zal u die helpen dragen of H? zal de last van u afnemen en op de grote zondenlast werpen waarvoor H? aan het kruis is gestorven. U, mensen maakt allen veel te weinig gebruik van dit grote voorrecht, u kwelt uzelf vaak lang en u kunt voor uzelf de last toch niet zelf verminderen, maar u gaat ook niet de weg naar HEM DIE u toch altijd Zijn hulp heeft beloofd, DIE u allen liefheeft en DIE niet wil dat u lijdt.

En H? heeft tot u gezegd: "Kom allen tot M? die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK wil u verkwikken". Steeds en steeds weer moet u aan deze Woorden van HEM denken en dus naar HEM toegaan, uzelf aan HEM toevertrouwen in uw nood en dan berustend op Zijn hulp wachten, want H? zal u helpen, omdat H? het u heeft beloofd en omdat Zijn beloften waarlijk ook worden vervuld. H? kent alle noden van u, maar H? vraagt van u dat u naar HEM toe komt, dat u daardoor uw geloof aan Zijn Liefde en Macht laat zien.

H? vraagt van u overgave in vol vertrouwen aan HEM, H? wil het Zelf dat u HEM uw lasten oplegt, wil ze voor u dragen om u ervan te bevrijden, want Hij kan dit doen zodra u HEM erkent als de Verlosser JEZUS CHRISTUS, DIE EEN is met de VADER, of ook: zodra u JEZUS CHRISTUS erkent als uw GOD en VADER van eeuwigheid, DIE voor u over de aarde is gegaan in de mens JEZUS, om u te verlossen. En elke last is altijd nog een teken van schuld, van onvolmaaktheid, die u dus moet dringen om onder Zijn kruis te gaan, omdat u daardoor uw geloof in HEM betuigt en H? u dan met recht kan bevrijden van datgene wat u bezwaart of benauwt.

Elke last is voor u te dragen, wanneer u door HEM, de goddelijke Kruisdrager, wordt gesterkt, of dat H? u helpt haar te dragen. Want een klein kruisje te dragen wordt u allen opgelegd, opdat u de navolging van JEZUS zult kunnen gaan. En dit kleine kruisje zult u ook met berusting op u moeten nemen, want uw kracht om te weerstaan wordt tengevolge daarvan gesterkt en u zult krachtige strijders worden tegen de vijand van uw ziel, krachtige strijders ook voor de HEER, aan Wiens Zijde u nu waarlijk niet zonder succes strijdt. Maar H? zal het ook niet toelaten, dat het kruis u terneer drukt, dat het te zwaar op uw schouders rust, H? zal steeds met Zijn sterke Armen bereid zijn u te ondersteunen of het kruis op Zijn Schouders te nemen, omdat Zijn Liefde vol zorg over u waakt dat u niet het slachtoffer wordt van diegene die u ten val wil brengen.

Denk daarom steeds aan de Woorden van JEZUS: "Kom allen tot M? die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK zal u verkwikken". U hoeft niet hopeloos te zijn en op te geven, u hoeft u alleen maar steeds tot JEZUS CHRISTUS te wenden en u zonder beperking aan HEM toe te

vertrouwen en H? zal u horen. H? zal u in vaderlijke Liefde tot Zich trekken en ziel en lichaam zullen krachtig gemaakt zijn door Zijn Liefde en Erbarming, DIE steeds alleen maar tracht u gelukkig te maken.

AMEN

7980 GOD kan ook lichamelijke genezing schenken

31 augustus 1961

U wordt waarlijk iets kostelijks aangeboden als IKZelf tot u spreek. En altijd zult u er kracht uit kunnen putten als u zich bewust opent voor de uitstraling van Mijn Kracht, als u wilt dat Mijn Kracht u toestraalt. Als u verlangt door MIJ met kracht te worden vervuld, als u wilt dat uw honger en dorst wordt gestild door de voeding die u van MIJ ontvangt. Ofschoon u MIJ gewillig aanhoort, ofschoon u behoort tot hen die zich door MIJ te eten en te drinken willen laten geven, kunt u toch de volle waarde van Mijn genadegaven nog niet beseffen. Zou u echter Mijn overgrote Liefde tot u, die u voortdurend bedenken wil en gelukkig zou willen maken, kunnen begrijpen, dan zou u ook weten dat IK u alleen gaven aanbied die een uitwerking hebben die voor u buitengewoon bevorderlijk is. U zou dan weten dat IK u slechts dat aanbied wat tot uw voleinding, voor de ontwikkeling van uw ziel bevorderlijk is. En u zou er dan naar streven dat u geen beperking van Mijn Liefdegaven ondervond.

U zou u dan bewust altijd openstellen om Mijn genadegaven te ontvangen en u zou dan een overvloed aan kracht gewaarworden die u steeds toestroomt, als u slechts bereid bent die in u op te nemen. En als u maar een diep geloof zou bezitten dan zou u door de kracht van Mijn Woord onmiddellijk ook lichamenlijk gezond kunnen worden. Doch zulk een vast geloof bezit u nog niet. Daarom moet u er steeds naar streven door liefdewerken uw liefdegraad te verhogen, waardoor u ook uw geloof versterkt.

Als u geheel van liefde vervuld bent, is in uw hart alleen nog maar plaats voor Mijn Liefdekracht. Dan wordt al het andere verdrongen en bent u MIJ zo nabij dat u Mijn tegenwoordigheid gewaarwordt, die u de toevoer van Mijn Kracht bewust laat worden en dan zult u gezond worden naar lichaam en ziel.

Daarom, open uzelf steeds en steeds weer voor de Liefdekracht uit MIJ. Richt uw gedachten steeds op MIJ en breng daardoor de verbinding met MIJ tot stand, die een overstromen van Mijn Kracht in u mogelijk maakt. En weet dat u het bewijs van Mijn tegenwoordigheid ontvangt als IK u kan aanspreken. Deze verbinding gaat nooit meer teniet maar wordt steeds inniger, en waarlijk u zult dan bemerken dat u geen gebrek aan kracht meer te vrezen hebt.

Geloof MIJ slechts, IK zal uw geloof niet te schande laten worden. Open uw hart voor MIJ en neem MIJ daarin op, u zult dan Mijn tegenwoordigheid en de u uit MIJ toestromende Kracht gewaarworden. U zult Mijn spreken tot u vernemen en inzien dat dit een bijzondere genadegave is. De kracht van Mijn Woord zal dan in u duidelijk te merken zijn, uw ziel zal uitrijpen en de hogere graad van ontwikkeling zal ook in dit opzicht zijn uitwerking hebben dat uw geloof steeds sterker wordt. En een sterk geloof kan alles bereiken. Het kan ook het lichaam helpen genezen, daar voor hem niets onmogelijk is die in MIJ en Mijn Liefde en Macht gelooft.

AMEN

8273 Motivering van misgeboorten

15 september 1962

En ieder zij gezegend die zich aan MIJ overgeeft en MIJ vraagt om Mijn bijstand. Voor geen enkel verzoek dat het heil van uw ziel geldt, zal IK ME afsluiten. En wat u begeert te weten, zult u vernemen. U, mensen zult de leerschool van de geest moeten doorlopen, zo als IK het heb bepaald voor het scheppingswerk aarde en ieder mens zal op haar rijp kunnen worden, want voor alle trappen van ontwikkeling biedt ze gelegenheid. Maar de zielen, de eens gevallen oergeesten, zijn zo verschillend rijp geworden gedurende hun gang over de aarde in de "je moet" toestand, dat ze ook allen verschillende levenssituaties nodig hebben, Ze moeten weliswaar een bepaalde graad van rijpheid hebben bereikt om tot belichaming als mens te worden toegelaten, maar hoe dichterbij ze bij deze laatste belichaming kwamen, des te losser waren de ketenen van de uiterlijke vormen, en de geestelijke substanties die in de vormen waren gebonden, konden het losser worden ervan benutten, maar ook onbenut laten.

En daaraan beantwoordend is nu ook de aard van de ziel, wanneer ze de weg als mens begint. Deze verschillende toestanden van de ziel hebben ook verschillende wegen op aarde nodig die tot resultaat kunnen hebben helemaal vrij te worden uit de vorm. Nog zeer sterk belaste zielen kunnen ook zo'n resultaat verwerven, wanneer ze uit vrije wil een bijzonder zwaar aards leven op zich nemen. En ze kan zelf uitmaken of ze deze weg wil gaan, daar die haar vóór haar belichaming wordt getoond.

Dit is een verklaring voor mensen die met gebreken zijn behept, wier zwaar lot u vaak naar de reden van hun toestand doet vragen. Maar er zijn ook zielen belichaamd die een extra zware gang over de aarde vrijwillig op zich nemen, ofschoon zij dit zelf niet nodig hebben, die uit het rijk hierna naar de aarde willen gaan en MIJ daarom vragen, om andere zielen daardoor te helpen, die dus geen missie hebben te vervullen, maar enkel en alleen zelf een belasting voor de medemensen zijn, om hun gelegenheid te geven zich te oefenen in de liefde, in geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid, vredelievendheid en rechtvaardigheid, die hun eigen staat van rijpheid daardoor verhogen, maar die al in het rijk hierna een bepaalde staat van rijpheid hebben bereikt die zo'n nieuwe belichaming op de aarde toelaat, omdat een sterke wil om lief te hebben en te helpen de reden van hun verzoek is. Maar dan zult u ook niet van een toestand van boete doen van die mensen kunnen spreken, want zielen die nog niet rijp zijn, worden niet toegelaten om zich nogmaals te belichamen met het doel hun rijpheid te verhogen. En nooit moet u vergeten dat geen enkele ziel gedwongen wordt, haar gang over de aarde te gaan, maar vrijwillig een lot op zich neemt dat haar tevoren wordt getoond.

Het "uitboeten" van een schuld op aarde is in zoverre een verkeerde mening, omdat alleen JEZUS CHRISTUS deze schuld teniet kan doen en de mens dus door HEM alleen vergeving verkrijgt, want HIJ heeft "geboet" voor alle zonden van de mensen. En deze vergeving door JEZUS CHRISTUS moet eerst zijn verkregen, voordat een ziel zich vrijwillig weer op aarde kan belichamen, vanwege een missie of om hulp te bieden. Want een ziel die het licht heeft bereikt is op de hoogte van de liefdeloze staat van de mensen op aarde, in het bijzonder in de eindtijd, en ze is ook bereid er zelf toe bij te dragen dat de mensen de liefde in zichzelf doen ontbranden, dat ze barmhartigheid de voorrang verlenen, dat ze alle deugden kunnen ontplooiën wanneer ze in de omgeving van een mismaakte of ongelukkige mens leven.

Want steeds weer leg IK er de nadruk op dat er wel terugplaatsingen naar de aarde bestaan, maar dat deze alle hun bijzondere motivaties hebben, maar nooit zal een nog onrijpe ziel door Mijn Wil naar de aarde terugkeren om in te halen wat ze op aarde verzuimde. Alleen vrijwillige zoenoffers kunnen MIJ ertoe bewegen Mijn toestemming te geven aan hen aan wie echter altijd de eigen verlossing door JEZUS CHRISTUS moet zijn voorafgegaan. Dat dan zo'n ziel ook de mogelijkheid is gegeven een hoge graad van rijpheid op deze aarde te bereiken, is te begrijpen, omdat elk vrijwillig offer door MIJ wordt beoordeeld en gezegend is.

AMEN

8366 GOD past smartelijke middelen toe

30 december 1962

U zult nooit aan Mijn Liefde mogen twifelen, wat er ook gebeuren mag in de wereld, of in uw omgeving. IK weet, waarom IK het toelaat, zelfs wanneer het niet Mijn Wil is, maar de wil van de mensen zelf werkzaam is en zijn medemensen leed aandoet. IK weet, wat weer voor de afzonderlijke mens bevorderlijk is om rijp te worden en daarom moet IK ook vaak Zelf ingrijpen en door harde slagen van het noodlot trachten in te werken, dat u tot zelfbezinning zult komen, wanneer u in gevaar bent uzelf te verliezen aan Mijn tegenstander. Maar meen niet dat IK liefdeloos en ongegrond leed over u laat komen, want alleen Mijn Liefde brengt ME ertoe om in te grijpen op de meest uiteenlopende manier.

Het gevaar dat u weer voor eindeloos lange tijd verloren zou kunnen gaan, is te groot en IK wil u niet onverschillig aan uw lot overlaten en daarom pas IK nog alle middelen toe om dit gevaar van u af te wenden. In de laatste tijd zal het aantal gebeurtenissen groter worden die u aan Mijn Liefde doen twifelen, er zullen zich katastrofes en ongelukken van de meest verschillende aard, zware slagen van het noodlot, nood en ellende, steeds vaker voordoen en de mensen zullen zich afvragen hoe een GOD van Liefde zoiets kan toelaten. Maar geloof ME, IK moet deze middelen toepassen, omdat IK de vrije wil niet kan beknotten en omdat deze gebeurtenissen uw wil in de juiste richting kunnen dringen. Geloof ME, dat IK echter ook acht sla op elke roep die u in deze nood naar MIJ opzendt en u de hulp ten deel doe vallen om MIJ Zelf aan u te bewijzen en u zult dan ook Mijn eindeloze Liefde voor u leren inzien, Die niet te gronde wil richten, integendeel alleen maar redden. Zou u, mensen allen alle samenhangen weten die de reden zijn van uw bestaan op aarde als mens, dan zou u zeker ook zo leven dat zware slagen van het noodlot u helemaal niet hoefden te treffen, doch wanneer u opheldering verkrijgt door Mijn boden, gelooft u hen niet en leeft onverantwoordelijk in het wilde weg door en bent u in groot gevaar weer verloren te gaan voor eindeloos lange tijd.

Wat het inhoudt de gang over de aarde door al de scheppingswerken nog eens te moeten afleggen, kunt u niet beseffen, maar u zou met ontzetting worden geslagen en zou uit vrees daarvoor nu een andere levenswandel leiden, maar IK kan u niet de herinnering aan vroeger geven van de ontwikkelingsgang die u al hebt afgelegd terwille van uzelf. Maar steeds weer laat IK u waarschuwen en vermanen door Mijn boden en als u hen nu maar zou willen geloven, zou u zelf dit gevaar uitbannen en uw best doen een andere levenswandel te gaan. En daarom wordt u telkens weer opgeschrikt uit de doodsslaap waarin u zich bevindt, want u moet ontwaken en het roepen van MIJ om u wakker te schudden, zal steeds luider klinken.

Maar Mijn Liefde voor u zal niet minder worden, ook indien u Ze zelf niet meer vermag in te zien. Maar eens zult u weten dat alles wat geschiedt, alleen voor uw bestwil moest dienen, maar dat IK uw vrije wil niet kan dwingen en u daarom ook alle smartelijke gebeurtenissen aan u zult kunnen laten voorbijgaan zonder 'n enkel resultaat voor uw ziel te hebben behaald.

Steeds weer roep IK u, mensen toe: "Geloof in Mijn eindeloze Liefde Die u geldt tot in alle eeuwigheid" en geloof dat IK alleen uw gelukzaligheid wil, dat IK u tot een leven zou willen wekken dat eeuwig duurt en licht en kracht en vrijheid betekent. En Wanneer u in staat bent in Mijn Liefde te geloven, neemt u ook alles met berusting uit Mijn Hand aan en IK Zelf kan u ook weer uit alle nood uithelpen, zodra ze er maar heeft toe bijgedragen dat u zelf verandert, dat u zich aan MIJ toevertrouwt en MIJ om hulp vraagt. Want zodra U MIJ als uw GOD en Schepper erkent, is ook het

grote gevaar voorbij opnieuw te worden gekluisterd in de materie en u gaat dan niet verloren, veeleer zult u verder rijp kunnen worden op aarde of in het rijk hierna.

AMEN

8511 Kunnen de uiteengevallen partikeltjes lijden?

28 januari 1963

Ieder wezen raakt zijn ikbewustzijn weer kwijt wanneer het als mens volledig tekort is geschoten, en het lot van de hernieuwde kluistering niet meer kan ontlopen. En dit is het verschrikkelijkste dat het kan overkomen. Want ofschoon het wezen dan, doordat het is uiteengevallen in ontelbare deeltjes, niet meer als volledig wezen gevoelens kan ervaren zoals u, mensen het aanneemt, zo zijn het toch onvoorstelbare kwellingen, omdat het wezen eertijds in vrijheid was geschapen en ook als mens al een deel van zijn vrijheid had teruggewonnen, terwijl het nu gebonden is en deze kluistering als een ontzettende kwelling ondergaat.

Want ikbewuste wezens was de eens van MIJ uitgestraalde kracht, zij waren in de hoogste graad levensvatbaar, dus niet slechts dode vormen. Maar dat werden zij toen zij van MIJ waren afgevallen. Want toen de geestelijke substanties verhard waren, was het eigenlijke leven daaruit vervlogen, anders gezegd, Mijn kracht vervulde deze vormen niet meer met straling die aan alles pas het leven geeft. En de uiteengevallen partikeltjes zijn ook weer zolang zonder leven, zolang ze niet door Mijn Liefdekracht bestraald kunnen worden.

Maar dat deze "dode" deeltjes desondanks nog gevoelig kunnen zijn is voor u, mensen onbegrijpelijk. Anders zouden ze echter nooit reageren als de macht van Mijn Liefde ze zoekt te vangen en te omsluiten, zodat het gevallen geestelijke tot materie kan worden omgevormd. Want ook zijn weerstand is een reactie die bewijst dat het geestelijke bepaalde kwellingen ondergaat en zich daartegen verzet. En in deze toestand van kwelling bevindt zich de gehele schepping, want ze is onderworpen aan een wet waarvan IK Zelf de Maker ben. Ze is onvrij en moet zich plaatsen onder Mijn wet van eeuwigheid, wat voor de eertijds in vrijheid geschapen geestelijke (wezens) bijzonder kwellend is. Maar zouden ze deze kwelling niet gewaar kunnen worden, dan zou er eeuwig geen ommekeer vanuit de dode toestand meer mogelijk zijn.

U, mensen zult dit weliswaar nooit kunnen begrijpen, maar u moet het geloven, anders zou u nooit een afglijden in de diepte behoeven te vrezen en u zou volledig onverschillig zijn wat er met u na de dood aan uw lichaam gebeurt. Op aarde hebt u weer het ikbewustzijn en u bent tot op een zekere hoogte vrij en toch bent u niet geheel gelukkig, zolang u nog niet door een volledige overgave de verbinding met Mij hebt gevonden. Zolang u leeft kunt u deze verbinding nog bereiken, verliest u echter weer uw ikbewustzijn dan is ook elke vrijheid verloren. Uw werkzaamheid wordt dan weer volgens Mijn Wil bepaald en u kunt helemaal geen eigen wil gebruiken. U bent dan gebonden in de diepste duisternis, want u weet niets over uw bestaan omdat u uiteengevallen bent, en moet altijd alleen maar die functies uitoefenen waarvoor uw GOD en Schepper u bestemd heeft.

En als u eenmaal in een toestand van zielerijpheid deze lange tijd in de "je moet" toestand kunt overzien, dan zult u ook over die onmetelijke kwellingen weten waardoor uw ziel in ontelbare, telkens andere vormen heen moest gaan. En dan zult u ook begrijpen waarom Mijn Liefde u voortdurend aanspoort en waarschuwt dit ontzettende lot te ontgaan. Want u kunt niet meer in het "niets" vergaan, en omdat u onvergankelijk bent - alleen eenvoudigweg uiteengevallen, zal dat wat bestaan blijft, ook nooit zonder gevoelens zijn. U, mensen zult steeds moeten volstaan met datgene wat IK u als waarheid doe toekomen, want IK wil onjuiste veronderstellingen recht zetten, zoals ook die, dat het uiteengevallen geestelijke geen vermogen tot gewaarworden zou hebben, dus dat

zijn toestand er een is van "niet zijn". Dan zou de ontwikkelingsgang geen rijp worden zijn tot aan de staat waar het weer als mens zijn ikbewustzijn verkregen heeft. Want alleen door lijden of dienen wordt al het wezenlijke zowel vóór zijn belichaming als mens, alsook gedurende het menszijn verlost. Er mag niet vergeten worden welk een verschrikkelijke schuld het wezen op zich heeft geladen door zijn afval van weleer, en hoe het deze schuld nu weer vergroot als het de laatste genadetijd als mens onbenut laat en weer in de diepte wegzinkt.

En ofschoon een totale delging van zijn schuld door het wezen zelf **niet** mogelijk is, moet het toch boeten en lijden zolang het niet van die schuld bevrijd is door het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS. Dit werk van genade en ontferming van JEZUS aan te nemen in het aardse leven is de opdracht van de mens, want hij zou daardoor makkelijk opwaarts kunnen gaan. Maar als hij nu weer faalt en geen hulp van boven aan wil nemen, als hij weer afglijdt naar de diepte, dan is het ook begrijpelijk dat zijn lijdensweg opnieuw begint als zijn ziel weer uiteenvalt - en de weg door de schepping weer begint.

Ook aan het leed zal geen einde komen tot die grote schuld eenmaal gedelgd wordt door JEZUS CHRISTUS, als de wil van de mens bereid is de weg te gaan tot het kruis en HEM vergeving van zijn schuld afsmeekt. Deze grote genade staat u mensen op aarde ter beschikking. Maar als u ze niet benut en daaraan voorbijgaat zal ook uw leed geen einde nemen, want u bevindt zich dan op grote afstand van MIJ, uw GOD en Schepper, en dat betekent onvrijheid, licht - en krachteloosheid - en zodoende zult u ook niet zalig kunnen zijn.

AMEN

8852 Kan de mens, voor een ander in de plaats, lijden?

13 september 1964

De kracht van het bidden ten gunste van een ander is geweldig. U zult veel leed van de medemens kunnen afwenden, u zult hun de kracht doen toekomen die diegenen ontbreekt, die hen in volledige krachteloosheid doet blijven, tot u hun door uw voorbede een krachtstroom toezendt, dat u hen helpt, en weliswaar niet direct, maar indirect door MIJ, omdat IK uw liefde zie die u in zo'n voorbede voor de naaste voelt. Deze stroom van kracht dwingt echter hun wil niet, die is vrij, maar de tegenstand neemt vanzelf af en de ziel voelt de kracht als weldadig. Dus zult u steeds alleen MIJ kunnen vragen om toezending van kracht voor die mensen, die zelf niet meer in staat zijn deze te vragen. En omdat daarbij uw liefde beslissend is vervul IK graag het verzoek, want u begeert niets voor uzelf, u zoekt geen eigen voordeel, maar bent bezorgd over het zieleheil van de naaste.

U zult nu echter een onderscheid moeten maken tussen een gebed voor deze mensen en uw overgave aan MIJ Zelf, doordat u MIJ uw hele liefde schenkt. En deze graad van liefde kan in u aangroeien en zich tenslotte ook naar uw medemensen uitbreiden, dat u alle met uw liefde omvat, omdat dit niet anders mogelijk is als u vervuld bent met liefde. En deze graad wil IK bereiken, dat u geheel opgaat in de liefde tot MIJ en de naaste, zodat u zelf het leed op u zou willen nemen, dat u de straf op u zou willen nemen die zij hebben verdiend.

Maar dit gaat in tegen Mijn Rechtvaardigheid, daar ieder **voor zichzelf** verantwoordelijk is en ook ieder moet goedmaken waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Weliswaar is dit in tegenspraak met het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS, DIE als waarachtig schuldeloos mens alle zonden van de mensheid op Zich heeft genomen uit Liefde tot haar, DIE dus op vervangende wijze een zondenschuld uitboette, die zo groot was, dat alleen maar een Geest die Engel is, in Wie IK Zelf ME kon belichamen, deze boete kon doen, dat IK dus Zelf de

schuld teniet deed door Mijn dood aan het kruis. Maar deze daad was iets eenmaligs en zal het ook blijven.

Maar de schuld van een mens kan worden gedelgd door het werk van Verlossing van JEZUS, wanneer hij HEM erkent, en ze behoort dan tot de zondenlast die de mens onder het kruis draagt. Maar dat is een aangelegenheid van de vrije wil van ieder mens en kan niet worden afgedwongen. Dus moet ze ook worden afgelost, nog op aarde of in het hiernamaals, wanneer de mens zich afwijzend opstelt tegenover het Verlossingswerk. Voor zulke mensen kan de voorspraak worden verricht, dat ze hun schuld inzien en de weg naar JEZUS vinden - en deze voorspraak nu eenmaal een grote uitwerking van kracht heeft. De mens komt dan vanzelf tot het ware inzicht van zijn schuld en hij zal hem volgens zijn kracht weer goedmaken, ofwel die ENE aanroepen DIE hem de vergeving verzekerde

Maar de schuld kan hem onmogelijk worden kwijtgescholden op grond van de liefde van een mens die hem wil goedmaken. Dit zou geen rechtvaardigheid zijn, ofschoon de liefde daartoe bereid is, want slechts EEN kan hem schrappen, en deze ENE wil worden aangeroepen. Maar de liefde van een mens die bereid is voor zijn medemens boete te doen, wordt door MIJ als buitengewoon welgevallig aangezien. Dit is een liefde die helemaal vrij is van egocentrische liefde, die niet alleen niets voor zichzelf verlangt, maar bereid is, leed op zich te nemen, die daarom een groot pluspunt voor de ziel betekent, die ook als kracht haar uitwerking heeft op de medemens, want ze kan niet zonder 'n geestelijk resultaat blijven, zowel voor hemzelf als ook voor de ziel die in het bezit van een genade komt, die haar a.h.w. ook moet treffen als sterke wil zich te verbeteren. Ze zal zelf haar gebrekkige toestand inzien en ook bereid zijn boete voor de schuld te doen, maar die zal ze toch zelf moeten afdragen. Hij kan haar niet worden afgenomen terwille van de rechtvaardigheid.

U zult er steeds aan moeten denken dat de weg naar JEZUS u niet bespaard kan blijven, dat IK in HEM Mijn erkenning vraag, dat dus dan ook ieder mens zelf de weg naar MIJ moet gaan, niet menende dat dus een "uit Liefde voor u" gedelgde schuld de mens daarvan zou ontheffen, temeer omdat er op aarde veel lichtwezens zijn belichaamd wier liefde zo sterk is dat ze graag het leed van anderen op zich zouden willen nemen.

Maar uw liefde heeft een gunstige uitwerking op diegenen die u de genoegdoening van hun schuld zou willen besparen. En daarom kan geen enkele liefdevolle opwelling van uw hart zonder uitwerking blijven, omdat liefde een kracht is die haar stralen altijd zal uitzenden, omdat geen liefdevolle gedachte vervliegt en zonder uitwerking blijft. Doch elke overvloed van liefde komt de mens zelf ten goede, want zijn lichaam vergeestelijkt zich tegelijk met zijn ziel en deze vergeestelijking, die ook een groot lichamelijk lijden vraagt, zult u allen moeten nastreven om een oergeest, wiens partikeltjes uw lichaam vormen, eenmaal te helpen sneller rijp te worden.

AMEN