

Verstand - Weten - Inzicht

**God zelf openbaart ons het verschil tussen wereldlijke kennis
en geestelijk weten**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.3137 Juist gebruikte denkarbeid - De wil
- BD.4705 Weetgierigheid - Onbegrensd weten
- BD.5331 Aardse kennis in het hiernamaals
- BD.5754 De houding van de verstandsmensen tegenover de gaven van de geest
- BD.6633 Aardse grenzen kunnen overschreden worden op geestelijke wijze
- BD.6729 Het ontvangen van de waarheid vraagt het prijsgeven van de kennis die men al heeft
- BD.6931 Aardse kennis is geen wijsheid
- BD.7251 De liefde is de sleutel tot de wijsheid
- BD.7428 Kennis door studie - of door de geest
- BD.7507 Is er een bepaald weten op aarde nodig? - De geboden van de liefde
- BD.7813 Het licht van het inzicht door het aanspreken van God
- BD.8031 Liefde - Weten - Waarheid
- BD.8069 "Ik zal het verstand van de verstandigen verwerpen" - De verantwoording van de onderwijzenden
- BD.8134 Door de liefde komt u tot inzicht
- BD.8210 Geestelijk weten toont de verbinding met God aan
- BD.8474 Het weten wordt gegeven volgens de rijpheid van de ziel
- BD.8519 Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid
- BD.8617 Geestelijk weten is hoger te waarderen dan de resultaten van het verstand
- BD.8959 Een scherp verstand is geen garantie voor het inzien van de waarheid
- BD.9017 De liefde en de verlossing door Jezus Christus ontsluiten het weten over alle dingen
- BD.9029 Alleen de waarheid leidt naar het doel

BD.3137

29 mei 1944

Juist gebruikte denkarbeid - De wil

De gave het verstand goed te gebruiken is onvoorwaardelijk nodig voor de hogere ontwikkeling van de ziel. Want daarvoor kreeg de mens het verstand, opdat hij alles wat om hem is en geschiedt, met zijn gedachten verwerkt - en hij daardoor gevolgtrekkingen maakt, die hem nu bewust in zichzelf het eeuwig goddelijke laten zoeken. Door het verstand moet de vrije wil werkzaam worden, want iets willen zal de mens pas dan, als zijn verstand hem het nut van wat hij wil voor ogen heeft gesteld, zodoende zal het willen altijd pas het gevolg van het denken zijn.

En het verstand nu juist te gebruiken, dat wil zeggen: het goede te willen en het kwade te verafschuwen, moet onherroepelijk de ontwikkeling van de ziel bevorderen. Er kan van een goed gebruik maken van het verstand niet gesproken worden als het de mens aanzet tot slecht handelen, dan worden de gaven van het verstand misbruikt. De mens kan door na te denken en zijn verstand serieus te gebruiken erg makkelijk inzien dat een wijze Scheppingskracht aan het werk is, die alles om hem heen liet ontstaan en dat deze Scheppingskracht ook verder alle schepselen verzorgt. En is de mens eenmaal zo ver gekomen, dan kan het verstand ook de wil ertoe brengen zich met deze Scheppingskracht in verbinding te stellen. Want hij moet zichzelf als een zelfstandig denkend wezen, dus als Zijn schepsel bezien en derhalve de Schepper evenzo als denkend Wezen, in hoogste volmaaktheid erkennen, en dit bewustzijn is voldoende om nu een verbinding met de Schepper tot stand te brengen.

Dit is een resultaat van het denken, dat ieder mens bereiken kan als hij zijn verstand gebruikt om dichterbij de waarheid te komen. Dat desondanks zijn denkarbeid juist geleid wordt, is het werk van deze Schepper, zodra de mens bewust de verbinding met Hem tot stand heeft gebracht. Doch het verstand is de mens daartoe gegeven om tot aan het ogenblik van het zich verbinden zelf werkzaam te zijn. Het verstand is dus aan de wil toegevoegd, opdat deze de juiste richting kan nemen die tot het doel, tot de verbinding met God voert.

De voorwaarde is alleen, dat de mens innerlijk het goede wil, dan zal zijn denkarbeid hem onherroepelijk tot het doel voeren. Het verstand moet dus gebruikt worden opdat de wil actief wordt, om bewust de verbinding met God tot stand te brengen. Maar eerst moet deze wil voor God gekozen hebben, daar anders de denkactiviteit zich niet goed ten nutte wordt gemaakt doordat de mens al het ernstig nadenken achterwege laat en alleen verstandelijk de voor en nadelen overweegt van dat wat hem omgeeft en wat er geschiedt. Hij benut dan de gave van het denken niet en ook het resultaat is daarmee in

overeenstemming. Hij zal nooit tot het doel komen maar gedurig twijfelen of dwalen, want al naar gelang zijn wil wordt hij beïnvloed door goede of boze krachten.

Het verstand kan als het serieus gebruikt wordt zelfs een slechte wil tot een andere mening brengen, en dat is ook zijn opdracht. Daarom moet de mens zich ook verantwoorden als hij de gave van het verstand misbruikt, wanneer hij die gave niet gebruikt voor het eigenlijke doel, namelijk dichter bij de waarheid te komen, die God degene niet onthoudt die er ernstig naar streeft door ijverige denkarbeid. Met de goede wil zal hij het grootste resultaat boeken en met ernstig nadenken zal hij ook zijn wil overreden hetzelfde doel na te streven.

Amen

BD.4705

5 augustus 1949

Weetgierigheid - Onbegrensd weten

Het gebied van het weten is onbegrensd. En ook wanneer u gelooft door Mij uitputtend onderricht te zijn, dan is dit toch een minimaal weten, ofschoon het voldoende is om weer uw medemensen te onderrichten en hun een glimpje inzicht te verschaffen. Maar u zou voortdurend nieuw weten in ontvangst kunnen nemen, op alle gebieden zou u steeds weer iets nieuws kunnen worden gegeven, steeds weer zou u uw kennis kunnen uitbreiden en aan de vragen en antwoorden zou geen einde komen.

Maar het ligt aan u zelf, hoe diep u wilt boren in de bron van de wijsheid. Het verlangen van hem die ('n bepaald weten) begeert, zal steeds worden vervuld en daarom zult u die wordt opgeleid om onderrichtend werkzaam te zijn, steeds weer worden aangespoord door debatten van geestelijke aard opdat u (uw weten) uitdeelt en daarbij leemtes in uw weten ontdekt, om uw weetgierigheid in u op te wekken, die nu kan worden bevredigd. Ik wil dat u vraagt om u te kunnen antwoorden, Ik wil dat u met actieve betrokkenheid deelneemt aan gesprekken van geestelijke aard, dat u niet alleen met de oren opneemt, maar hart en verstand onder de indruk laat komen, dan wordt u ook een alles ophelderend weten toegestuurd, dat u bevredigen zal, en dan neemt u toe in wijsheid, geloof en kracht. Want hoe dieper u doordringt in geestelijk weten, des te overtuigender zult u kunnen geloven en des te nader komt u Mij en ontvangt van Mij kracht in directe vorm.

Onuitputtelijk is de bron van weten en onbegrensd het gebied dat alleen Ik u kan ontsluiten. En al zouden er eeuwige tijden vergaan, u zou nooit aan een einde komen, omdat mijn schepping oneindig is en omdat, wat volmaakt is, ook eeuwig onbegrensd moet zijn. Daarom kan een weten dat geestelijk gebied raakt, nooit afgesloten zijn, maar wat voor u, mensen nodig is te weten, wat voor het rijp worden van de ziel beslist

noodzakelijk is, kan u ook in beperkte mate worden gegeven, maar het hangt van uw vrije wil af of u deze maat wilt vergroten of tevreden bent met wat Ik u geef.

Steeds weer zeg Ik u dat u antwoord krijgt op elke vraag, steeds weer verzoek Ik u dringend vragen te stellen om uw dorst om te weten op gang te brengen en steeds weer geef Ik u gelegenheid om actief met uw gedachten werkzaam te zijn, om u steeds weer te kunnen onderrichten volgens uw wil. Maar houd uw weten niet voor afgesloten, geloof niet dat u al in het bezit bent van alles wat er te weten valt. Want het gebied dat uw ziel nog kan doorkruisen is eindeloos, wanneer ze daartoe de wil heeft.

Maar wat u door Mij gegeven wordt, is ook volop voldoende om weer de medemensen te bewegen aan een God van liefde, wijsheid en almacht te geloven. En wie dit weten in ontvangst neemt kan zich al onuitsprekelijk rijk noemen, want het is de waarheid, en een korreltje van de zuiverste waarheid weegt op tegen een enorme hoeveelheid kennis die met dwaling is doorspekt en de geest van de mens veeleer verduistert.

(6 augustus) Alleen de zuivere waarheid is een onschatbaar geestelijk goed dat de naam "weten" verdient. Alleen de zuivere waarheid is ophelderend, terwijl leren die met dwalingen zijn vermengd steeds leemtes openlaten, denkbeelden zijn die de mens onbegrijpelijk of ongeloofwaardig voorkomen, als hij oprecht begeert wetend te worden.

Maar het ware weten geeft overal uitsluitel over, omdat het door Mij, de Gever van de waarheid, wordt aangeboden. Het ware weten laat echter ook steeds weer vragen open, dat wil zeggen: het zal steeds opnieuw aanzetten tot vragen, opdat het zal worden vergroot en het verlangen om meer te weten vanzelf in de mens moet ontwaken. Innerlijk verlangen stelt de toename van het weten voorop en daarom is Mij ieder nadenkend, vragend mens die door Mij wil worden onderricht, welkom. En ofschoon hij de vraag niet uitspreekt, geef Ik hem toch antwoord door mijn werktuig dat Ik als bemiddelaar tussen hem en Mij gebruik om me te uiten. Zo zult u, mensen een omvangrijk weten in ontvangst kunnen nemen, er hoeft voor u geen onverlicht gebied te bestaan als u zich maar ernstig met de waarheid bezighoudt en in gedachten met Mij in verbinding treedt.

Maar Ik verlang volledige opmerkzaamheid, daar u anders niet bij machte bent Mij te horen, daar Ik u anders ook weiger te antwoorden, hoewel u een vraag hebt gesteld, maar zonder serieus verlangen naar het antwoord, wat u bewijst door de gedachten, die Mij waarlijk niet verborgen zijn.

Vraag, zo wordt u gegeven, klop aan, zo wordt u open gedaan en zoek, zo zult u vinden. Doch een ernstig zoeken, een vragende gedachte en een verwachten van mijn antwoord, een luisteren binnen in u, of het aanhoren van een bemiddelaar, stel Ik als

voorwaarde, maar dan wordt u onderricht, u zult een weten kunnen ontvangen dat onbegrensd is en overeenstemt met de volkomen waarheid.

Amen

BD.5331

7 maart 1952

Aardse kennis in het hiernamaals

Elk inzicht is voor u, mensen nutteloos dat u op aardse wijze u verworven hebt, want het is u slechts eigen zolang u op aarde leeft. Gaat u echter het rijk hierna binnen, dan is voor u iedere herinnering daaraan verloren, als u zich niet geestelijk een graad van rijpheid verworven heeft die u geschikt maakt voor het rijk van het licht, waar u helder en duidelijk alles weet en u ook aardse kennis, die u dan is bijgebleven, in geval van nood gebruiken kan. Maar voor een gestorven ongelovige ziel ziet het er dan slecht uit. Want hoe meer zij bezat aan aardse kennis, des te meer wordt zij zich de armzalige toestand bewust nu geheel zonder kennis te zijn, zich weinig of geheel niets te kunnen herinneren en zich op geen enkele manier te kunnen onderscheiden.

Zo'n ongelovige ziel ontbreekt het ook vaak aan de herinnering aan haar levensomstandigheden op aarde, en zij vindt de herinnering pas dan terug als zij moeite doet omhoog tot het licht te komen. Dan is zij echter ook buitengewoon dankbaar voor ieder onderricht en zij beseft haar toestand, haar nalatigheid op aarde en vaak ook haar schuld.

Houd u dit steeds weer voor gezegd, dat u uw lot voor de eeuwigheid zelf op aarde bereidt, dat u ervoor moet oppassen op de aarde naar aardse goederen, roem, eer en te grote aardse kennis te streven, omdat dat alles vergankelijk is. Aardse kennis behoedt u niet voor geestelijke duisternis. In tegendeel, aardse kennis kan er veel toe bijdragen uw geest te verduisteren - en daar moet u steeds voor gewaarschuwd worden. Want in het geestelijke rijk is het dan moeilijk voor een zielom kennis op te doen die voor die tijd nooit geïnteresseerd was, in wat het geestelijke rijk haar wilde bieden, omdat zij zich door aardse wetenschap ongeschikt maakte voor 'n geestelijk weten.

Maar bovenmate zegenrijk kan een ziel werken in het geestelijke rijk als zij het licht bezit, geestelijk en aards. Want zij kan dan ook de mensen op aarde bijstaan en hun raad geven in aardse noden, en haar aardse kennis gebruiken waar het nodig is. De zielen van de duisternis worden weliswaar vaak door lagere krachten beïnvloed, zich te uiten en met hun vermeende kennis van zich te doen horen. Maar dan is het niet meer de ziel zelf, maar de door haar zich uitende krachten, die bewust dwaling trachten te verspreiden onder de mensen om hun denken te verwarren ten gunste van de duistere macht. Daarom zijn ook verbindingen van de aarde met het geestelijke rijk schadelijk,

wanneer de geestelijke voorwaarden niet aanwezig zijn, dat geestelijk strevende mensen zich bewust met de lichtwereld verbinden, dat zij onderricht willen worden, echter duistere krachten geen gelegenheid geven zich te uiten - doordat zij bidden om bescherming tegen dwaling en slechte wezens.

Licht uitdelen kunnen alleen wezens die zelf in het licht staan, en die wezens moeten bewust aangeroepen worden. Zij zullen gaarne hun kennis uitdelen en geven aan de mensen die geestelijke goederen ontvangen willen, omdat die alleen waardevol zijn en onvergankelijk, omdat de ziel die alleen met zich mee over kan nemen in het geestelijke rijk.

Amen

BD.5754

25 augustus 1953

Houding van verstandsmensen tegenover de gaven van de geest

Er zullen altijd mensen zijn die moeilijk voor Mij en mijn leer te winnen zijn, omdat zij teveel gebruikmaken van hun verstand, maar weinig hun hart laten spreken, dat Mij eerder herkent dan het verstand. Want hierdoor probeert mijn tegenstander zich te laten horen, terwijl het hart Mij zal horen. Ik ben ook wel met het verstand te herkennen, maar altijd pas als het hart mij al herkend heeft. Van gaven van de geest weet een verstandsmens niets, van bekwaamheden die de mens in zichzelf kan ontwikkelen, maar die niet lichamelijk verklaard kunnen worden. Een verstandsmens beweegt zich in een andere richting dan een mens wiens geest gewekt is, en aangezien beiden verschillende wegen gaan, zijn ook hun doelen verschillend. Het ene doel vol van licht en het andere somber en sinister.

Wanneer mensen de waarheid zoeken langs de weg van het verstand, dan trekken zij voor zichzelf de grenzen omdat hun verstand beperkt is, terwijl de geest over alle grenzen heen kan vliegen en elk gebied voor hem ontsloten is. En zo zal een mens zich nooit wetend kunnen noemen, die alleen zuiver verstandelijk onderzoekt, maar de geest nog niet heeft doen ontwaken. En het feit dat hij verworven kennis niet als werk van de geest wil erkennen, bewijst de ontoereikendheid van zijn intellectuele kennis. Maar Ik duld hem en zijn geestelijke zwakheid, omdat hij dan pas onderricht kan worden, wanneer hij inziet dat de laatste kennis toch voor hem verborgen blijft, wanneer hij inziet hoe weinig hij kan doen met zijn verstandelijke kennis, die hem uiteindelijk toch onbevredigd laat en die hij niet kan vermeederen, hoe ijverig hij ook nadenkt. Want kennis moet hem toegevoerd worden. Niet door mensen maar door God. Hij moet Mij daarvoor benaderen, alleen dan neemt hij toe in kennis, in licht, alleen dan neemt hij wijsheid in ontvangst, niet alleen wereldse kennis die ontoereikend is. Hij moet leeg

worden om gevuld te kunnen worden. Hij moet zich bevrijden van wereldse kennis om geestelijke kennis te kunnen ontvangen, hij moet het licht zoeken om het te kunnen vinden. Dan pas zal mijn leer zijn oorsprong aan hem bewijzen, dan pas zal hij mijn koninkrijk nastreven en dan pas zal mijn geest kunnen werken en hem kennis bijbrengen die hart en geest aanvaardt omdat ze haar oorsprong heeft bij Mij.

Amen

BD.6633

1 september 1956

Aardse grenzen kunnen overschreden worden op geestelijke wijze

Van Mij uit zijn aan u, mensen niet die grenzen gesteld die u zichzelf indenkt. U bent niet in die mate beperkt zoals u het zelf denkt, want u zult op geestelijke wijze steeds kunnen bereiken wat u onbereikbaar voorkomt. Maar deze geestelijke weg moet u in vrije wil bewandelen, hij is gesloten voor hen die deze wil niet kunnen opbrengen zich geestelijk met Mij in verbinding te stellen.

Dezen dus zijn beperkt, zowel in hun kennis als ook in de kracht, maar van Mij uit weer niet zo geschapen zoals ze zijn, veeleer hebben zij zichzelf in deze toestand gebracht, die zodoende ook een toestand van beperktheid is.

Nooit moest een mens de woorden uitspreken: "Niemand kan dat weten", of, "Dat zal een mens nooit kunnen doorgronden", want deze woorden bewijzen alleen, dat hij nog geen nauwe verbinding met Mij tot stand heeft gebracht. Ze laten zien dat zijn geestestoestand nog laag is en dat hij zelf nog niets gedaan heeft om tot het licht - tot inzicht te komen. Zolang de mens nog in zondigheid op aarde leeft, dat wil zeggen: zolang hij nog niet door Jezus Christus verlost is van de oerzonde die hem de duisternis van geest bezorgde, kan het ook niet licht in hem worden.

Is echter de verlossing door Jezus Christus voorafgegaan, dan is ook het werkzaam zijn van mijn geest in de mens mogelijk - en dan vallen alle grenzen weg. Dan geeft mijn geest hem het weten dat zijn verstand alleen hem niet kan schenken. Maar hij kan ook grotere dingen presteren dan zijn niet geestelijke medemensen die nog niet geestelijk gericht zijn. Hij kan ook een overvloed van kracht bezitten en weer, in strijd met de menselijk natuurlijke bekwaamheid, dingen volbrengen die evenzo bewijzen, dat die grenzen overschreden kunnen worden.

Doch slechts weinig mensen verschaffen zich licht en kracht op geestelijke wijzen, slechts weinig mensen overschrijden de natuurlijke grenzen - hoewel alle mensen het zouden kunnen. Want de begrensde toestand is slechts de toestand van onvolmaaktheid, die echter te allen tijde veranderd zou kunnen worden door de mensen als zij daartoe bereid waren.

Dat er nu op aarde zo weinig ware kennis te vinden is, dat de mensen zo helemaal overtuigd zijn van de beperktheid van hun kennis en van de beperktheid van hun kracht, laat alleen weer de graad van hun onvolmaaktheid zien. Heb Ik niet gezegd: "Word volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is?" Dus kunt u het ook en u zou dan ook, net als uw Vader in de hemel, alles weten en alles kunnen volbrengen.

Reeds deze woorden moesten u aansporen naar volmaaktheid te streven, en dan zou er voor u geen toestand van beperktheid meer zijn. Zo twijfelt u, mensen echter nog aan de waarheid van dat, wat diegenen zeggen die de grenzen overschreden hebben, die de geestelijke weg opgaan en met Mij zo'n innige verbinding tot stand hebben gebracht dat Ik zelf hun het weten ontsluiten kan dat die zaken betreft die buiten het aardse liggen, die uw verstand alleen niet doorgronden kan zolang u nog niet vrij bent van de oerschuld, die een werkzaam zijn van de geest onmogelijk maakt.

Eerst moet dus het verlossingswerk aan u volbracht zijn. De schuld die eens uw geest verduisterde moet gedelgd zijn, dan kan het ook weer licht in u worden en dan is er ook geen begrenzing meer voor u, want deze grens was door de schuld van de oerzonde getrokken. Ze kan echter te allen tijde verwijderd worden zodra de oerschuld niet meer bestaat, zodra ze gedelgd werd door Jezus Christus, zodra dus de mens door mijn geest verlicht kan worden en de verhouding hersteld is waarin hij in het allereerste begin tot Mij stond.

Dat de mensen daar geen weet van hebben toont hun toestand aan. Het laat zien dat zij nog niet van hun oerschuld verlost zijn. Het bewijst ook het dode geloof waarin de mensen leven en zich toch als christen uitgeven, die de mond vol hebben van mijn naam en die toch geheel blind in hun geest door het aardse leven gaan.

En het is moeilijk zulke mensen tot een levend geloof te brengen in de kracht van de geest, die zich openbaren wil en zich toch maar in weinig mensen openbaren kan. Het is daarom zo moeilijk omdat de mensen de liefde niet in zich laten ontvlammen, en daarom ook niet mijn grote liefde kunnen begrijpen die in de mens Jezus het werk van verlossing volbracht. En zolang het verlossingswerk niet helemaal bewust benut wordt, blijven de mensen in de duisternis en de grenzen kunnen dan door hen niet overschreden worden.

Amen

BD.6729

5 januari 1957

Het ontvangen van de waarheid vraagt het prijsgeven van de kennis die men al heeft

Van buiten af zal u steeds weer geestelijk goed worden gebracht, waarvan de waarde echter alleen dan groot is, als het uit dezelfde bron is ontsprongen als het u uit den hogen toegezonden woord - dat uit de Oerbron der Wijsheid zelf gestroomd is. En dat kunt u, die mijn woord rechtstreeks ontvangt, zeer spoedig beoordelen, omdat u reeds een weten ontsloten is, dat u bekwaam maakt juist en passend te oordelen, en dat daarom ook iedere geestelijke lering met dit weten moet overeenstemmen.

Ik vul al mijn kinderen met mijn geest die zich tot Mij wenden in een diep verlangen naar de waarheid, die dus bereid zijn Mij en de waarheid te dienen, doordat zij deze verbreiden willen. Want omdat de dwaling het grootste gevaar is voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen, zal Ik steeds zorgen deze dwaling door de waarheid onschadelijk te maken. Dus zal het toezenden van de waarheid mijn voornaamste zorg zijn en ieder die Mij zijn dienst aanbiedt, ieder die zelf vervuld is van een verlangen naar de waarheid, wordt door Mij aangenomen om die te verspreiden.

Maar juist dit verlangen naar de waarheid moet aanwezig zijn om ook door mijzelf de waarheid te kunnen ontvangen. Ik verheug Mij over ieder streven naar het goede en ware. Ik verheug Mij, als steeds weer een mens dit grote waarheidsverlangen te kennen geeft, als hij met een leeg hart tot Mij komt om het door Mij te laten vullen. Want alleen dan kan hij de zuivere waarheid in ontvangst nemen, als hij bereid is de vroegere kennis die hem niet door Mij is toegezonden, op te geven. Deze kennis kan ook overeenstemmen met de waarheid, maar dan zal die hem ook door Mij toegestuurd worden, alleen moet dit "zich helemaal ontdoen van geestelijke opvattingen" er aan vooraf zijn gegaan om een vermengen van verschillend waardevolle leringen te verhinderen en zodoende, de zuivere waarheid niet in gevaar te brengen.

Maar juist deze eis van Mij wordt maar zelden in acht genomen en maar zelden wordt aan deze eis voldaan. En daarom is het ook maar zelden mogelijk een opnamevat te vinden dat zich als geheel geleegd voor de goddelijke geestesstroom opent en nu gevuld kan worden met 'n kostelijke inhoud. Want de zuivere waarheid uit Mij is een kostelijk goed. Ze is een stroom van boven, een weggeven van mijzelf, een genadegave, aangeboden door mijn vaderlijke liefde, die haar kinderen wil terugwinnen voor eeuwig.

En dat kostelijke goed moet zorgvuldig beschut worden voor verontreiniging, voor vermenging met ander geestelijk goed dat mijn gaven waardeloos zou kunnen maken. Wat Ik u aanbied door het innerlijke woord, wat dus duidelijk door mijn rechtstreeks aanspreken u toevloeit, moet daarom ook zoveel mogelijk woordelijk worden weergegeven, het mag niet tot inhoud worden gemaakt van verstandelijke uiteenzettingen en met eigen gedachten vermengd worden, want menselijk denken is niet vrij van dwaling - omdat het door mijn tegenstander heel makkelijk beïnvloed kan worden.

Alleen als een mens voor Mij in mijn naam spreekt over dat wat mijn geest hem geopenbaard heeft, kan hij er zeker van zijn dat dan ook mijn geest door hem werkt en Ik hem de woorden die hij uit moet spreken, in de mond leg. En daarom leg Ik iedere ontvanger van mijn woord met alle nadruk op het hart mijn woord zuiver te houden. Want waar Ik spreek, waar Ik mijn woord naar de aarde zend, daar is waarlijk een toevoeging door mensen niet meer nodig, maar eerder een gevaar waarvoor Ik waarschuw. Want wat u nodig hebt aan kennis dat deel Ik zelf aan u uit, wat u niet bezit, hoeft u niet te weten voor de missie waarvoor Ik u heb uitgekozen, waarvoor Ik u opleid, opdat u ze vervullen kunt. En steeds zal Ik zelf u geven wat u wenst te ontvangen en u zult altijd in het bezit zijn van de zuiverste waarheid.

Amen

BD.6931

30 september 1957

Aardse kennis is geen wijsheid

Ook al denkt u wijs te zijn, u bent het niet zolang Ik mijn licht, dat uw geest verlicht, niet bij u naar binnen kan laten stralen. Want wat u als kennis beschouwt zal u niet gelukkig maken, zelfs al benadert het de waarheid. Want het is enkel aardse kennis, kennis die over al datgene gaat wat u voor het aardse leven wetenswaardig dunkt. En zou u morgen reeds uw lichamelijk leven moeten opgeven, dan zou voor u ook deze kennis verloren zijn wanneer u geen geestelijke vooruitgang zou kunnen aantonen. U bezit echter niet de wijsheid als u daar niet geestelijk naar streeft.

Wijsheid is het inzicht in het weten dat onvergankelijk is, dat alleen van Mij uitgaat en toestroomt naar degene die er innig naar verlangt. U mensen echter hecht altijd alleen maar waarde aan de resultaten van het denken en u ontkent elke waarde van geestelijk verkregen resultaten. U bewijst daarmee alleen maar dat het nog erg donker is in u, dat er in u nog geen licht straalt, dat u in een betreuenswaardige toestand voortgaat omdat de tijd die u tot nu toe op aarde leefde, nutteloos was.

U jaagt waardeloze goederen na als u zich tevreden stelt met de kennis die u tot nog toe verworven heeft, die uitsluitend antwoord gaf op aardse vragen, die problemen oploste die geestelijk gezien waardeloos zijn. U bereikt niet het doel van uw aardse leven, dat alleen daarin bestaat de geestelijke duisternis waarin uw zielen zich bevinden te veranderen, uw omhulsels op te lossen, die het binnendringen van het licht verhinderen.

U mensen beseft niet eens uw aardse levensdoel. U kent niet de eigenlijke opdracht die u is gesteld, maar u gelooft van uzelf wijs te zijn als u kennis bezit die alleen aards georiënteerd is, als u over een helder verstand beschikt en dit goddelijk geschenk alleen

benut om in zuiver wereldlijke richting te onderzoeken en te piekeren. U kunt op aarde tot hoog aanzien komen, u kunt ook iets groots presteren in verhouding tot uw medemensen, maar u kunt uzelf niet wijs noemen, want u zult krachtens uw verstand niets kunnen doorgronden wat buiten het bereik ligt waarin u als mens leeft. En aan het einde van uw leven zult u moeten bekennen dat u niets weet als u bewust uw einde ziet naderen, wanneer u er vlak voor staat door de poort van de eeuwigheid te gaan en u over het succes van uw aardse leven nadenkt. Dan zal de zelfverzekerdheid die u had, u verlaten. Dan zult u zich misschien ook bewust worden van de nutteloosheid van al uw moeiten en u zou dankbaar zijn voor een flauw lichtschijsel dat u nog zou kunnen verkrijgen over het eigenlijke levensdoel van de mens.

Wordt u, die denkt wijs te zijn, nu tijdens uw aardse leven een licht aangeboden, dan versmaadt u het uit arrogantie. Want onder de indruk van een schijnlicht bespeurt u niet het zachte schijsel dat intussen uw hart zou binnendringen, terwijl het schijnlicht - dat wil zeggen: uw verstandelijke kennis - geen innerlijke helderheid verspreidt.

U zou een licht - al straalt het ook ongewoon - nooit moeten afwijzen. U zou niet moeten trachten met het verstand zo'n licht te verklaren. U zou de ogen die door het schijnlicht reeds verzwakt zijn moeten sluiten en het ware licht uw hart binnen moeten laten stralen, dat wil zeggen: eens al uw aardse kennis opzij zetten en alleen stil luisteren wanneer wijze woorden uw oor binnendringen. U zou er eens de tijd voor moeten nemen, uw gedachten te laten dwalen in een voor u onbekend gebied, en er naar moeten verlangen ook daarover opheldering te verkrijgen. En iedere gedachte van dien aard zal u tot zegen worden. Want dan zult u een weten ontvangen dat u nu als "wijsheid uit God" herkent en dat u waarlijk meer succes zal opleveren dan de door u nagestreefde wereldse kennis, die vergaat zoals uw lichaam vergaat en de ziel niet het geringste voordeel heeft gebracht, die haar in dezelfde duisternis liet als waarin ze de aarde betreden heeft als mens.

Amen

BD.7251

10 januari 1959

De liefde is de sleutel tot de wijsheid

U zult zolang verkeerd denken, als u de geboden van de liefde tot God en uw naaste buiten beschouwing laat. Het helpt u niets al onderzoekt u nog zo veel en denkt u nog zoveel na, zonder een eigen leven van liefde zal het resultaat van uw onderzoek altijd een mislukking zijn, dat wil zeggen: het zal niet aan de waarheid beantwoorden.

Doch u kunt de proef op de som nemen en u zou verbaasd staan, dat en hoe uw denken verandert. Tot liefde veranderen kan ieder mens zich zelf, omdat hem het vermogen

om lief te hebben in het hart gelegd is en het meestal aan zijn wil ligt als hij deze gave niet gebruikt, als hij niet tot liefdevol handelen overgaat. Daarom zullen maar weinig mensen deze proef willen doen - en toch konden zij zich daardoor zo gemakkelijk een bewijs verschaffen, dat hen oneindig verblijdt, omdat het plotseling licht zou gaan worden in hun hart. Dat de wijsheid, het licht van het inzicht, alleen het gevolg is van een leven in liefde wil echter door de mensen niet als waarheid worden aangenomen, want zij kunnen de aandrang van het hart - niet in overeenstemming brengen met het werken van het verstand. Zij willen het gevoelsleven niet verbinden met scherp verstandelijk denken.

En toch is de liefde de sleutel tot de wijsheid en geen mens zal in de waarheid wandelen die de geboden van de liefde tot God en de naaste niet telt. Toch is het zo'n eenvoudige verklaring, dat God de Waarheid en ook de Liefde zelf is. Het ene is zonder het andere niet denkbaar, zoals ook het vuur volgens de natuurwet licht uitstraalt, zo is ook uit het vuur van de liefde het licht van de wijsheid afkomstig. Het verstand alleen is niet voldoende de waarheid te doorgronden, maar het verstand met liefde gepaard onderzoekt de diepten van de goddelijke wijsheid. En al lijkt u, mensen deze uitspraak ook nog zo aanmatigend, u zou uzelf het bewijs kunnen verschaffen als het uw ernstige wil zou zijn alleen maar in de waarheid te wandelen.

Daarom zullen al uw pogingen vruchteloos zijn als het er om gaat achter geestelijke geheimen te komen, achter dingen die zich niet laten bewijzen en die toch voor een waarheidslievend mens van betekenis zijn. Een mens echter die zijn wezen, dat in het begin van zijn belichaming voornamelijk alleen eigenliefde kent, veranderd heeft in onbaatzuchtige naastenliefde, die zal ook zodanig denken dat het volgens de waarheid is, of er veel dichter bij is dan het denken van een verstandsmens, die de liefde ontbreekt.

U, mensen geloof dit en verander uw wezen, zodat het tot liefde wordt en u hebt uw opdracht op aarde vervuld en helder licht van het inzicht is dan reeds uw loon op aarde - en nog veel meer in het rijk hierna, dat u allen weer betreedt na uw leven op deze aarde, omdat het uw ware vaderland is, dat u eens vrijwillig verlaten hebt en u in de duisternis deed storten, door het uitdoven van het licht van de liefde in u.

U bent u op aarde niet bewust van de geestelijke verbanden, maar ook daar was de liefdeloosheid de factor die de schuld was van uw geestelijke duisternis. En het kan dan pas weer licht in u worden als u uw eigenliefde verandert in onbaatzuchtige naastenliefde en u daardoor weer nader tot de Godheid komt, die in zich liefde is en u weer terug wil winnen.

En opdat uw denken weer opheldert en u ook de samenhang leert begrijpen die met uw aardse opdracht in verband staat, moet u weer de liefde in u doen ontbranden. U moet, om het eenvoudig te zeggen, weer tot God terug keren, u met Hem verbinden, die in

zich de liefde is. Dan zal licht en kracht en vrijheid u weer beschoren zijn zoals het was in het allereerste begin. En u zult alles overduidelijk inzien, u zult weer zalig zijn omdat de eeuwige Liefde u doorstraalt zoals eertijds.

Amen

BD.7428

14 oktober 1959

Kennis door studie - of door de geest

Vaak denkt u, mensen veel te weten, en toch bent u geestelijk blind, want al het geestelijk weten is pas levend, als uw geest gewekt wordt. Voor die tijd echter blijft het een dode kennis, aangeleerde opvattingen, die niet waardevoller of beter zijn dan aardse kennis. En al probeert u nog zo diep te graven, wat u alleen maar krachtens uw verstand tracht te verwerven zal nooit geestelijk weten genoemd kunnen worden - want eerst is het nodig dat de geest gewekt wordt om ook dat weten te begrijpen en u eigen te maken.

Het gaat niet alleen om de inhoud van geestelijke leringen, opdat het onder geestelijk weten geteld kan worden. Het gaat alleen daarom, of de mens met gewekte geest over deze kennis nadenkt en zich tot eigendom van zijn gedachten wereld maakt. Want dan pas kan hij spreken van een geestelijk weten, dat hem vervult. Dan pas zal hij ook dat begrijpen wat hem voor die tijd, niettegenstaande de grootste denk arbeid, niet recht duidelijk is. En zo kunnen twee mensen verschillende wegen gaan maar toch over dezelfde geestelijke kennis beschikken, alleen kan hij voor de een begrijpelijk zijn, terwijl de ander alleen de letterlijke zin begrijpt en geen geestelijk gewin uit zijn kennis haalt. Want juist de weg waarover hij tot die kennis gekomen is, is maatgevend voor de waarde ervan.

De een neemt hem van buitenaf op door studie en ijverige denkactiviteit, de ander wordt het medegedeeld door de geest, die in iedere mensenziel woont. En deze geest is een levend deel van God en daarom moet ook dat wat hij leert, levend zijn. De mens moet in een weten worden binnengeleid dat helder straalt en een waar licht betekent voor diegene, die tevoren in de duisternis ronddoelde.

En over dit weten kan de eerste niet beschikken, want hij heeft alleen de letterlijke zin begrepen, hij heeft zich met de "letterlijke zin" bezig gehouden zonder dat het licht in hem werd. Want het ware licht kan alleen de geest hem verschaffen, die alleen maar gewekt hoeft te worden om zich ook te uiten door de innerlijke stem.

En een ontwaakte geest kan nu ook de medemens opheldering geven, wat voor degene die nog niet ontwaakt is niet mogelijk is. Want hij geeft alleen de dode letter weer, die hij zelf tot zich heeft genomen. De mens moet de geest in zich tot leven wekken, dan

pas kan hij van een juist weten, van de waarheid en van het licht spreken. En de geest kan alleen door de liefde tot leven komen. De mens moet een leven in liefde leiden, getrouw aan de goddelijke geboden, en onherroepelijk zal daardoor zijn geest levend worden en hem van binnenuit onderrichten.

Doch heeft dit proces van het wekken van de geest nog niet plaatsgevonden, dan zullen de mensen zich ook met vragen plagen, als zij het ernstig menen met de waarheid. Of, zij beschikken over een dosis geestelijke denkbeelden, die zij ijverig uitdragen als waarheid, maar kunnen innerlijk zelf niet de overtuiging opbrengen voor de zuivere waarheid te strijden omdat de geest ook pas hun deze innerlijke overtuiging overbrengt. En zolang dit niet gebeuren kan, zullen steeds lichte twijfels de mens verontrusten, zelfs als hij zijn mening als de zuivere waarheid verdedigt.

Is echter de geest gewekt, dan weet de mens ook dat hij in de waarheid vaststaat - en deze innerlijke overtuiging maakt hem tot een ijverige arbeider in de wijngaard des Heren. En zij alleen zijn ware knechten, die de Huisvader in Zijn wijngaard gebruiken kan. Het zijn de discipelen tot wie Hij zei: "Ga uit in de wereld en onderwijs alle volkeren". Want dezen alleen zullen in Zijn wil het evangelie van de liefde verkondigen en naar hen zal geluisterd worden door allen die van goede wil zijn.

Amen

BD.7507

24 januari 1960

Is er een bepaald weten op aarde nodig? - De geboden van de liefde

U zal geen kennis onthouden worden welke nodig is voor het rijp worden van de ziel, en daarom wordt u mijn evangelie verkondigd, de goddelijke leer van de liefde. Want eerst moet u liefde beoefenen om tenminste te kunnen begrijpen, wat u aan een uitgebreider weten wordt toegestuurd vanuit mijn liefdevolle zorg voor het heil van uw ziel. Mijn evangelie verkondigt u dus op de eerste plaats mijn twee geboden. de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als u deze vervult, zult u ook in staat zijn dat u verdere kennis op kunt nemen. Want dan wordt uw geest tot leven gewekt en hij onderricht u van binnenuit, dat wil zeggen: hij geeft u het inzicht ook dan, wanneer het weten dat van Mij uitging, u van buitenaf wordt gebracht.

De liefde echter is het voornaamste en een nog zo omvangrijke kennis zal u niet baten, als u de liefde niet hebt en dan in de geest totaal dood genoemd kunt worden. Maar de mens die in de liefde leeft, heeft wederom op aarde geen overgrote kennis nodig. Hij zal door zijn levenswandel rijk worden en plotseling het inzicht ingegeven krijgen, als hij de aardse wereld verwisselt met het geestelijke rijk. Evenwel is ook op aarde een geestelijk weten zegenrijk als het op de juiste wijze wordt benut. Als de mens wil

binnendringen in de geestelijke samenhang, als hij zich een juiste voorstelling zou willen vormen over mijn bestuur en mijn werkzaam zijn. Want dan zal hij Mij steeds meer leren liefhebben en steeds 'n groter weten begeren, omdat de geestelijke honger gewekt wordt door onderrichtingen die van Mij uitgaan.

En daarom wordt u, mensen door Mij aangesproken, omdat alleen Ik als de eeuwige Waarheid zelf, u dat weten kan doen toekomen dat overeenkomt met de waarheid. Ik weet waarheen mijn woord gebracht wordt. Ik weet waar het weer 'n juist begripen ontmoet en Ik weet waar liefde beoefend wordt en de mens zijn best doet naar mijn wil te leven. En dezen ontvangen dus een weten dat aangepast is aan hun zielerijpheid, hun verlangen naar de waarheid en hun levenswandel.

En ieder kan nu met deze kennis doen wat hij wil. Hij kan er gebruik van maken doordat hij deze verder brengt, of er ook zichzelf intensief mee bezig houden. En hij kan ze vermeederen als dat zijn ijverig streven is en hij van goede wil. Dan zal hem steeds meer geestelijk weten worden toegestuurd en hij zal die gaven dankbaar uit mijn hand aannemen, omdat zijn ziel uitrijpt zoals ook zijn kennis toeneemt, want een dode geest verlangt niets te weten over het geestelijke rijk. Geen mens echter moet zich bedrukt voelen als hij niet veel geestelijke kennis bezit. Want als hij maar op aarde leeft volgens mijn wil, als hij alleen maar mijn twee geboden vervult - en dus zichzelf tracht te vormen tot liefde, zal het eens bliksemsnel helder in hem worden als hij het geestelijke rijk betreedt - en dan zal hij gelukkig zijn en blijven, want hij zal ook bliksemsnel begrijpen en alle samenhang duidelijk inzien.

Maar hij moet leven volgens mijn wil, want mijn geboden van de liefde te vervullen kan geen mens bespaard blijven. Ze zijn het voornaamste in het aardse leven, ze zijn de grondsteen van mijn evangelie dat u steeds weer wordt toegestuurd, onverschillig op welke wijze. Als u maar de geboden van de liefde ter harte neemt en ze probeert na te komen, dan vervult u ook uw aardse levensopdracht en u helpt uw ziel rijp te worden. En dit evangelie kan u overal worden uiteengezet, alleen moet u het vanuit uw wil Mij zelf te horen, in ontvangst nemen.

U moet naar mijzelf in mijn woord verlangen, u moet Mij erin herkennen. U moet u open stellen wanneer mijn woord u tegen klinkt, als Ik u aanspreek om u mijn wil bekend te maken. Want mijn evangelie, de blijde boodschap en heilsleer, zal u altijd alleen mijn wil verkondigen, die daarin bestaat u tot werken van liefde aan te sporen en het resultaat van een leven in liefde voor ogen te stellen, opdat uw ziel rijpt en zalig wordt.

Dan zal de kennis die u verlangt en die u nu ontvangen mag, u gelukkig maken. U zult Mij steeds meer leren liefhebben, u zult ook uw naaste als mijn kind en uw broeder leren bezien, u zult ook hem liefde betonen en uw wezen nu langzaam veranderen tot

liefde, wat uw levensopgave op aarde is en blijven zal tot u voltooid bent. Tot u zich in liefde met Mij verenigt en dan met Mij verbonden blijft tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.7813

1 februari 1961

Het licht van het inzicht door het aanspreken van God

Begrijp het, dat u in het licht wandelt als Ikzelf u onderricht. Dan bent u op de weg die terug voert naar Mij, als u Mij zelf gelegenheid geeft u aan te spreken - hetzij rechtstreeks of ook wel door mijn boden, die u mijn woord brengen. Dan wijkt de duisternis van u. Er wordt u een weten ontsloten, u komt weer tot het kennen van uzelf en u bent weer op de hoogte van uw oorsprong, uw afval en uw doel, u bent niet meer geestelijk blind - zoals u het werd door uw afval van Mij.

U had uzelf van Mij als het eeuwige Licht losgemaakt en moest daarom ook zonder licht zijn. Eerst was van u ieder bewustzijn weggenomen en in de diepste nacht hebt u uw bestaan doorgebracht, gebonden in de scheppingen van de aarde door mijn wil, maar alleen, opdat u aan de invloed van mijn tegenstander onttrokken zou zijn.

Maar licht bezat u niet. En ook in het stadium als mens bent u nog zolang duister van geest, tot u zelf Mij de mogelijkheid geeft, weer licht in u te laten binnenstralen. Dat geschiedt, wanneer u zelf Mij tot u laat spreken. Dan verandert de lichtloze staat langzaam in een toestand van helder inzicht. En dan kunt u gelukkig zijn, want dit is een teken dat u zich op de weg terug tot in uw vaderhuis bevindt, dat uw doel niet ver meer is en dat u het ook zeker bereikt.

De mens op aarde merkt zijn lichtloze staat niet omdat hij genoeg neemt met allerlei schijnlichten, die echter geen lichtsterkte hebben en het innerlijke van de mens niet verlichten. Maar de tijd op aarde is hem gegeven opdat hij de donkerte verdrijft, opdat hij naar het licht streeft, de duisternis van geest overwint, opdat hij tot inzicht komt. En Ik ben te allen tijde bereid een licht in u te ontsteken, vooropgesteld dat u tot het licht van het inzicht komen wilt. En zo'n licht is mijn direct aanspreken dat in u weerklinkt, als u het maar verlangt dat u verlicht wordt.

Dan echter begint u ook te leven, een geestelijk leven te leiden, dat eeuwig niet meer ophouden zal, dat u gelukkig maakt en u weer tot het wezen maakt dat u was in het allereerste begin. Want zodra u 'n licht bezit gaat u ook de juiste weg, en deze leidt omhoog - terug in uw vaderhuis. De lichtloze staat is voor een geestelijk wezen het ergste, omdat het zichzelf niet meer herkent en omdat het ook Mij als zijn Vader niet herkent en daarom niet naar Mij streeft - maar eeuwigheden in een lichtloze toestand blijven kan.

Ik echter probeer steeds weer een lichtstraal in het hart van de mens te zenden, die ontbrandt en het hart van binnen verlicht, dat wil zeggen: Ik leid steeds weer de gedachten van de mens zodat hij zijn God zoekt en licht begeert, dat hij Mij zou willen kennen en zijn eigen verhouding tot Mij. Dan ontsteek Ik voor hem ook een licht en ontsluit hem een juist weten, dat hem gelukkig zal maken en hem een verlangen geeft om nog meer te weten.

En is eens de duisternis van geest doorbroken, dan treedt hij uit de nacht naar buiten in de heldere ochtend en de zon van de geest zal voor hem schijnen en zijn weg verlichten. Hij zal Mij onherroepelijk vinden en Mij weer willen toebehoren. Hij zal onherroepelijk zich weer met Mij verbinden en in de vereniging met Mij in licht en kracht en vrijheid zalig zijn zoals eens.

Amen

BD.8031

3 november 1961

Liefde - Weten - Waarheid

Ik zal u een grote kennis ontsluiten, als u het toelaat dat Ik Mij aan u openbaar, want deze belofte heb Ik u gegeven toen Ik op aarde leefde, dat Ik u met de waarheid bekend zal maken. En dat betekent, dat Ik u een zodanig weten wil doen toekomen dat u zich niet meer in duisternis van geest behoeft te bevinden, dat u een, al is het in het begin slechts gering, inzicht verkrijgt - dat u opheldering geeft over mijzelf en uw verhouding tot Mij.

In totale onwetendheid betreedt u de aarde als mens, en dat is een toestand van geestelijke duisternis die u waarlijk niet gelukkig kan stemmen. En in deze duisternis vindt u de weg naar Mij niet, die u toch tijdens uw leven op aarde moet gaan omdat uw terugkeer tot Mij het enige doel is van uw aardse leven. Dus moet eerst de duisternis verdreven worden, er moeten in u kleine lichtvonken gaan stralen en u moet langzaam in een weten worden binnengeleid over uw God en Schepper en dat u van Hem bent uitgegaan. U moet aanwijzingen ontvangen over Zijn wil en de gevolgen van het vervullen van deze wil. U moet de geboden van de liefde tot God en de naaste leren kennen en weten, dat van het vervullen ervan uw zaligheid afhangt. Dat dit het doel en de betekenis van uw aards bestaan is, daar u anders eeuwig niet tot Mij kunt terug keren.

En zo moet u ook te weten komen dat uw God en Schepper een Wezen is, dat in hoogste volmaaktheid werkzaam is. Dat in zich liefde, wijsheid en macht is en dat dit Wezen eisen aan u stelt gedurende uw aardse leven, en dat u deze eisen na moet komen. Wordt dit weten u in alle waarheid bijgebracht, dan zal het ook als een licht uw levensweg

verlichten. En dan ligt het aan de wil van ieder persoonlijk dat licht steeds helderder in zich te laten stralen, wat geschiedt door het vervullen van mijn wil, door het vervullen van de geboden van de liefde. Want "wie mijn geboden onderhoudt, die is het die Mij liefheeft, tot hem wil Ik komen en Mij aan hem openbaren!".

Ik kan dus nu het gebied van zijn kennis vergroten. Ik kan hem opheldering geven op elke manier. Hij zal steeds alleen maar vragen aan Mij hoeven te richten, die Ik hem beantwoord, rechtstreeks of ook wel in vorm van gedachten die hem van Mij uit worden toegezonden. Een omvangrijk weten kan hem worden gebracht over Mij en mijn Wezen, over mijn besturen en werken, over de gehele samenhang die het ontstaan van de schepping verklaart, over de zin en het doel van alle scheppingswerken en over de eigenlijke opdracht van de mens, die op aarde leeft. Ik kan door mijn openbaringen de mens uitvoerig onderrichten en hem een aanzienlijke mate van kennis laten toekomen, zodat hij dan ook kan zeggen het ware inzicht te hebben, dat hij weer een licht in zich ontstoken heeft dat hij zelf door zijn afval van Mij uitdoofde, zodat hij in de diepste duisternis viel. En langzaam komt hij nu weer dichterbij zijn oertoestand, want de duisternis van geest is pas door de afval gekomen en licht verkrijgt hij door de terugkeer tot Mij.

En of u, mensen nu over een schoolse kennis beschikt is niet beslissend voor de toestand van uw geest, want deze zal voor u onbegrijpelijk blijven ook al is het volgens de waarheid, zolang u in uzelf nog niet door de liefde het licht ontstoken hebt dat u nu van binnen uit verlichten kan en u nu de waarheid als zodanig kunt herkennen. Maar u moet tot de waarheid komen, daar u anders blind door het aardse leven gaat en geen enkele samenhang begrijpen kunt.

De liefde schenkt u dat licht, dat wil zeggen: is de liefde in u, dan staat u in innige verbinding met Mij en dan verlicht Ik u zelf en u kunt niet anders dan juist denken. U begrijpt alles en u bent dan in het geheel niet meer onwetend. U kunt echter nooit wetend zijn en worden zonder liefde, want de liefde is pas het licht dat u binnenleidt in de waarheid, maar zonder liefde blijft u eeuwig in de duisternis.

Amen

BD.8069

26 december 1961

"Ik zal het verstand van de verstandigen verwerpen" - De verantwoording van de onderwijzenden

U kunt alleen dan het ambt van leraar goed uitoefenen als u zelf de juiste leerstof bezit die volgens de waarheid is. En juist deze leerstof zou u aan een serieus onderzoek

moeten onderwerpen, als u uw medemensen wilt onderrichten. Want alleen dat is tot zegen, wat van Mij als zuivere waarheid is uitgegaan.

Doch dit onderzoek wordt meestal nagelaten. De mensen nemen met een vanzelfsprekendheid en zonder bedenken dat aan wat hun wordt verteld als waarheid. Zij zorgen ook nog voor de verbreiding ervan zonder de oorsprong vast te stellen, zonder zelf de vaste overtuiging te zijn toegegaan de waarheid ontvangen te hebben.

Het ambt van een leraar echter is een verantwoordelijk ambt, want de leraar kan grote zegen schenken maar ook vergiftigend op de mensenharten inwerken, daar alleen de waarheid de ziel tot heil strekt, terwijl de dwaling een waar vergif voor haar is. En ieder die zelf wil onderrichten kan zich duidelijkheid verschaffen of hij de zuivere waarheid uitdraagt, als hij maar van ernstige wil is er voor in te staan en mijzelf om ondersteuning vraagt - dat Ik zijn denken verlicht en hem niet laat verdwalen.

Deze zal zeker mijn bijstand ondervinden en Ik zal hem de waarheid binnenleiden. Want Ik heb u de belofte gegeven en deze zal vervuld worden omdat mijn woord waarheid is. En in de waarheid moet u wandelen omdat u dan met Mij gaat, terwijl dwaling u steeds weer de begeleiding van mijn tegenstander oplevert, die u alleen maar schade wil berokkenen en daarom verhindert dat u tot het licht van de waarheid komt. Daarom heeft ieder die onderricht een grote verantwoording als hij wat niet volgens de waarheid is, verspreidt. En u, mensen denkt, u door studie een waarheidsgetrouwe kennis te verwerven, u gelooft verstandelijk tot een geestelijk weten te kunnen komen en u waardeert alleen maar die mensen die dus een rijke verstandelijke kennis hebben opgenomen en u bent bereid deze kennis ook als waarheid te aanvaarden. Ik echter zal het "verstand van de verstandigen" verwerpen en de "wijsheid van de wijzen" te niet doen.

Begrijpt u nu de zin van deze woorden? Nooit zult u in het bezit komen van de zuivere waarheid, als u niet tot mijzelf komt en van Mij de waarheid verlangt. Want Ik heb het mijzelf voorbehouden u de waarheid binnen te leiden omdat Ik alleen weet wie in staat is haar op te nemen, wie de geestelijke rijpheid bezit om ook de waarheid als zodanig te herkennen. En deze geestelijke rijpheid is weer afhankelijk van de ernstige wil van de mens - in mijn wil te leven.

De verbinding met Mij in geest en in waarheid moet eerst tot stand zijn gebracht, opdat de stroom van mijn liefde kan binnenvloeien in de mens. En deze liefdestroom is de toevoer van mijn woord der waarheid, in de vorm van gedachten of door het hoorbaar overgebrachte woord. Dan echter zal de mens vast en zeker in de waarheid wandelen, zijn denken zal juist zijn, en hij zal niet hoeven te vrezen een prooi te worden van de dwaling, want de innige verbinding met Mij en het verlangen naar de waarheid behoedt hem daar voor.

Maar waar is zo'n verlangen te vinden onder hen die onderwijzen, die geloven de waarheid te bezitten en nog niet de geestelijke verbanden begrepen hebben, die niet weten welke voorwaarden vervuld moeten worden om het toevoeren van mijn kant uit van de waarheid waardig te worden? Op onverschillige wijze wordt geestelijke lering volgens traditie aangenomen en onderricht, en weer nemen de mensen het aan zonder na te denken en geraken zo in een geestelijke duisternis of, zij vinden hun weg niet uit de geestelijke duisternis waarin zij vertoeven. Want valse leren kunnen geen licht brengen, alleen de duisternis wordt nog dieper en de zielen bevinden zich in geestelijke nood omdat zij licht nodig hebben om de juiste weg te gaan, die omhoog voert.

En dit alles moet u, mensen ook de urgentie van mijn openbaringen duidelijk maken, want de tijd is nog maar kort. En willen de mensen de juiste weg vinden en gaan, dan is licht nodig dat hun de weg verlicht. Licht echter kan alleen van boven komen, en ieder die een leerambt uitoefent moest zich eerst met het Licht van eeuwigheid in verbinding stellen, om zelf door dit Licht doorstraald te worden, en waarlijk, als de waarheid bij de mensen veld zou winnen zou de geestelijke nood niet zo groot zijn. En wat van mijn kant nog gedaan kan worden zal waarlijk gebeuren, want alleen de waarheid maakt vrij, alleen de waarheid brengt de mensen tot Mij terug, en alleen door de waarheid kunt u, mensen weer zalig worden.

Amen

BD.8134

24 maart 1962

Door de liefde komt u tot inzicht

Ik wil me tegenover u uiten opdat u een weten verkrijgt overeenkomstig de waarheid, en vanuit dit weten nu ook met andere ogen tegen uw aardse leven leert aankijken, opdat u het dan ten volle bewust leeft in verbinding met Mij en uzelf gereedmaakt om gestadig kracht te ontvangen. Want u, mensen bent krachteloos, zolang u geen beroep doet op de toevoer van mijn kracht. De levenskracht staat weliswaar tot uw beschikking, maar als u deze niet volgens mijn wil toepast, zult u aan het einde van uw leven in het gunstigste geval aardse goederen verzameld hebben, die u echter moet achter laten als het uur van de dood gekomen is.

Richt u zich echter naar mijn wil, dan kan u zich met uw levenskracht ook goederen verwerven die blijvend zijn en u volgen in het geestelijke rijk. U kunt u ook door een onafgebroken verbinding met Mij geestelijke kracht verwerven - en dan pas vervult u uw eigenlijke levensdoel. De kennis daarover wil Ik u verschaffen, want u bent nog zolang zonder inzicht als het u nog aan liefde ontbreekt, als u nog geen werken van liefde verricht - waartoe de levenskracht u echter in staat stelt.

Dat dus is mijn wil, dat u moeite doet in de liefde te leven. Dan verzamelt u zich geestelijke goederen, en dan ontsteekt u in uzelf een licht dat voor u inzicht betekent, 'n weten dat overeenstemt met de waarheid. Dan brengt u ook de verbinding met Mij tot stand en er kan u rechtstreeks kracht worden toegestuurd. En u zult de weg die omhoog gaat afleggen en streven naar voleinding, u zult het doel bereiken dat de zin is van uw aardse leven.

Zolang deze kennis u echter totaal ontbreekt, bent u nog geestelijk blind en leeft u alleen voor deze wereld. Al uw gedachten zijn alleen op het aardse gericht en u gebruikt uw levenskracht alleen voor het welzijn van uw lichaam, aan de ziel in u denkt u echter niet. Maar het lichaam is vergankelijk, de ziel daarentegen kan niet vergaan - en om haar lot moet u zich bekommeren. Zij heeft kracht nodig die u haar evenwel alleen geven kunt als u werken van liefde verricht. Als u zich innig met Mij verbindt in gebed, als u het mogelijk maakt dat Ik u rechtstreeks kracht kan doen toekomen, als u Mij zelf tot u laat spreken.

Dan wordt u een mate van kracht toegestuurd die u in staat stelt een juiste levenswandel te gaan op deze aarde. Het rechtstreekse toespreken is een overdracht van kracht van grote betekenis, en daarom zal Ik altijd bereid zijn tot u te spreken omdat u allen veel kracht nodig hebt, omdat u allen nog te weinig liefde beoefent en daarom ook het toestromen van de kracht van de liefde nog gering is.

Maar Ik wil u aansporen tot liefde. Ik wil u in alle wijsheid onderwijzen wat u doen moet op aarde om zalig te worden, zoals u was in het allereerste begin. Ik wil in u een licht ontsteken omdat u zelf in duisternis ronddooft. Maar uzelf moet bereid zijn dat licht aan te nemen, u moet u vrijwillig open stellen en mijn spreken aanhoren, wat u steeds zult doen als u die Mij niet rechtstreeks verneemt, mijn dienaren die u mijn woord overbrengen - gewillig aanhoort.

U zult grote zegen ondervinden door uw bereidwilligheid Mij aan te horen, want de kracht zal in u binnenstromen - omdat mijn woord met mijn kracht gezegend is. En het licht in u zal toenemen in intensiteit, hoe vaker u Mij de gelegenheid geeft u aan te spreken. U zult in kennis toenemen en u zult het ook bemerken dat het waarheid is wat u wordt overgebracht, want alleen de waarheid heeft de kracht u tot voleinding te brengen. En wilt u in het bezit van de waarheid komen, dan moet u zich aan mijzelf als de eeuwige Waarheid toevertrouwen. U moet zich met Mij verbinden in gebed of door werken van liefde en uw wil moet steeds op Mij gericht blijven. U zult dan vervuld worden met een weten naar waarheid, want Ikzelf heb u de belofte gegeven dat Ik u zal binnenleiden in de waarheid, dat Ik u mijn geest zal zenden, dat Ik zelf bij u blijf tot aan het einde.

En waar Ik ben is ook de waarheid. Waar Ik ben is de liefde en waar Ik ben is ook de Bron van kracht van eeuwigheid. Daarom moet u alleen vurig verlangen naar mijn

nabijheid, mijn tegenwoordigheid en waarlijk u zult niet leeg heengaan. Uw aardse leven zal niet tevergeefs geleefd zijn. U zult een overmaat aan licht en kracht kunnen ontvangen en na uw dood zult u kunnen ingaan in het rijk van licht en zaligheid.

Amen

BD.8210

10 juli 1962

Geestelijk weten toont de verbinding met God aan

Bent u eenmaal als mens op de hoogte van uw herkomst, weet u, dat u van Mij bent uitgegaan en dat u vrijwillig u van Mij hebt afgewend met daaropvolgend de val in de diepte, dan is ook uw geest in u tot leven gewekt, want dit weten kunt u alleen ontvangen en begrijpen, als mijn Vadergeest van eeuwigheid de geestvonk in u dit weten toezendt. Dus moet de geest in u tot leven gewekt zijn en dat stelt een leven in liefde voorop naar mijn wil. Het vereist dat u aan de innerlijke aandrang van mijn geestvonk in u - die een deel van Mij is - gevolg hebt gegeven en dus op mijn wil inging, die van u een leven in liefde verlangt.

De staat van volledige onwetendheid van voorheen, waarin ieder mens zich bevindt wanneer hij het aardse leven begint is een bewijs, dat er nog geen verbinding van deze geestvonk met Mij, de Vadergeest heeft plaatsgevonden, dat hij nog geheel van Mij gescheiden is, dat hij nog steeds geïsoleerd is - wat hij zichzelf heeft aangedaan door zijn vroegere afval van Mij. Want de scheiding van Mij betekende ook een totaal lichtloze staat, omdat de kracht van mijn liefde de wezens niet meer doorstralen kon - die hun helder licht en inzicht schenkt.

Geen sprankje inzicht bleef u behouden toen u vrijwillig van Mij wegtrok. En in deze totaal lichtloze toestand betreedt u de aarde als mens. Maar u kunt u weer dat licht van het inzicht verschaffen. U kunt uit eigen beweging die wetenschap putten die u door Mij, uw God en Vader wordt aangeboden op allerlei manieren - wanneer u door het aardse leven gaat.

Alleen moet de verbinding van de geestvonk in u met de Vadergeest van eeuwigheid tot stand worden gebracht, wat u dan ook de toevoer van licht, dat wil zeggen: een onbegrensde mate van weten verzekert, dat de nooit eindigende liefde u zal doen toekomen, als u maar de voorwaarden vervult die Ik daaraan verbonden heb. En die mens kan zich gelukkig prijzen in wie het helder wordt, die aan inzicht toeneemt wat het rijk betreft dat niet van deze wereld is. Want deze is reeds aan zijn weg omhoog begonnen, omdat hij altijd pas licht zal ontvangen als gevolg van een leven in liefde, en dat dit de zin en het doel is van het aardse leven, want het voert de ziel van de mens tot voltooiing.

Altijd is een beetje weten dat volgens de waarheid is een teken van goddelijke verbondenheid, omdat de liefde de mens met Mij verbindt en de liefde weer een waarheidsgetrouw weten garandeert. Daarom moet de mens al van het begin van zijn leven af die gemeenschap met Mij zoeken door een leven in liefde, dan is zodoende ook zijn wil goed gericht, die hij eens verkeerd richtte en daarom in duisternis raakte. En een goed gerichte wil zal steeds op Mij aansturen, maar hij moet acht slaan op de "zachte stem" die als het ware de uiting is van de geestvonk in hem, die hem ertoe probeert te brengen een voor Mij gerechte levenswandel te gaan.

Hij wordt niet gedwongen het innerlijke aansporen van deze geestvonk na te komen, want bij de belichaming als mens wordt aan de ziel de vrije wil teruggegeven, die echter nooit juist, dat wil zeggen: voor Mij, zou kunnen kiezen als Ik hem niet met de geestvonk een kleine helper ter beschikking zou hebben gesteld die hem van binnen uit probeert te beïnvloeden zijn wil in de juiste richting te sturen en daardoor in zijn positieve ontwikkeling omhoog te gaan, tot hij zijn doel bereikt heeft, namelijk de vereniging met Mij, die juist door de geestvonk steeds zal worden nagestreefd omdat hij een deel van Mij is.

En zodra de mens nu een beetje licht geschonken wordt, zodra hem een waarheidsgetrouw weten wordt voorgehouden over zijn afkomst en zijn doel, zal hij ook dit weten op de juiste manier gebruiken. Hij zal in overeenstemming daarmee zijn leven leiden, want hij herkent de wil van zijn God en Schepper, die als Vader zich weer met Zijn kinderen verenigen wil, die weer de oorspronkelijke staat aan zijn scheepsel zou willen geven - waarin het onbegrensd gelukkig was.

Zolang de mens nog in totale duisternis van geest voortleeft, is zijn aardse leven nutteloos. Want hij beseft noch zijn afkomst noch kent hij zijn eindpunt Hij ziet noch zin en doel, noch de oorzaak van zijn aardse leven in. En hij zal dus ook zijn wil niet juist, volgens mijn wil, richten omdat hem eenvoudig de capaciteit daartoe ontbreekt, omdat hij totaal zonder weten is en ook zijn wil uiterst verzwakt is, die door mijn tegenstander wordt neergehouden. En alleen de kracht van de liefde zou hem kunnen versterken, die de mens echter pas dan ontvangt als hij in zichzelf luistert naar mijn geest, die hem mijn wil te kennen geeft, die altijd alleen het werkzaam zijn in liefde van u verlangt opdat u weer omhoog gaat.

En dus, probeer altijd mijn wil te leren kennen en vervul deze - en waarlijk, het zal licht in u worden en uw kracht zal toenemen. U zult dan ook mijn tegenstander weerstand kunnen bieden, want uw geestvonk gaat dan onafgebroken de Vadergeest van eeuwigheid tegemoet. En hij zal ook de vereniging met Hem tot stand brengen en deze voor eeuwig niet meer willen verbreken, omdat licht en kracht hem zalig maakt en de ziel zich onverbrekkelijk weer met Mij verbindt - zoals het was in het allereerste begin.

Amen

BD.8474

21 april 1963

Het weten wordt gegeven volgens de rijpheid van de ziel

Voor u, mensen zal steeds dat weten ontsloten worden dat u nodig hebt voor het rijp worden van uw ziel. Want u leeft in de tijd van het einde en u bent in groot gevaar verloren te gaan, als u geen opheldering ontvangt over, welke verantwoording u te dragen hebt tegenover uzelf, dat wil zeggen: tegenover het onvergankelijke in u - tegenover uw ziel. In deze eindtijd leeft u, mensen lichtvaardig verder omdat u alleen maar acht slaat op wat voor het lichaam, dat vergaat, van nut is - niet echter op het onvergankelijke in u.

U bent ook onverschillig tegenover al het geestelijke onderricht, zowel van de kant van kerkelijke organisaties of van de kant van hen die geestelijk streven en daarom in contact staan met het geestelijke rijk, dat niet van deze wereld is. U gelooft hen niet en u bent daarom ook niet ontvankelijk voor goddelijke openbaringen - wanneer u die verteld worden door mensen die als knechten werken in de wijngaard des Heren. Doch u hebt dringend hulp nodig in de verstokte toestand van uw ziel, u hebt een waarheidsgetrouwe opheldering nodig over uzelf, over de zin en het doel van uw bestaan en over uw eigenlijke aardse opdracht. U hebt deze opheldering nodig omdat er u nog maar weinig tijd blijft tot het einde. En u wordt van de kant van God uit ook waarlijk bedacht, want alles wat voor het heil van uw ziel nodig is, wordt u gegeven, zodra u zich niet afsluit als Gods genade u duidelijk toestroomt.

Zo'n geestelijk weten mag voor u niet maar 'n wereldse kennis blijven die u weer in wereldse zin benut. Het moet enkel en alleen voeding worden voor uw ziel, opdat deze zich kan voltooien en in het aardse leven haar doel zal bereiken, zich eeuwig bij God aan te sluiten, waar ook het eeuwige leven in zaligheid van afhankelijk is. En steeds moet u daarom bidden dat u juist inziet wat uw ziel tot heil strekt en waarlijk, zo'n verzoek zal u worden ingewilligd. Want zodra u het geestelijke welzijn als zeer dringend beschouwt, wordt u ook bijstand verleend op iedere wijze, zodat u zich ook bij toenemende rijpheid afwendt van de wereld - en geen acht slaat op haar eisen.

En daarvan kunt u zeker zijn, dat een mens die ernstig naar het geestelijke streeft ook zelf tot een helder denken komt, omdat in hem de geest zich uit kan zodra hij maar leeft naar Gods wil, die aan ieder mens ook wordt uiteengezet. Want ieder mens wordt de gelegenheid geboden het woord van God te horen, onverschillig of dit geschiedt, rechtstreeks door Zijn boden, of op traditionele wijze in de kerken. De geboden van de liefde zullen hem onderwezen worden en volgt hij die op, dan zal ook zijn denken

helder worden en hij zal toenemen in kennis, omdat ook hij de directe openbaring door zijn hart zal mogen opnemen in de vorm van gedachten, die hem nu van de kant van de lichtwereld worden toegestuurd. En die lichtwezens kennen, daar zij alleen Gods wil uitvoeren, ook de toestand van de ziel van de aan hen toevertrouwde mens en dus weten zij ook wat hij nodig heeft voor zijn zielenheil - en hij zal dat zeker ook ontvangen. Want, wat de ziel verlangt wordt haar ook aangeboden.

Maar wat het verstand aan kennis begeert behoort niet tot het voedsel voor de ziel, maar zal altijd alleen bevorderlijk zijn voor het verstand dat het dan aards gericht uitbuit, echter geen bijzonder gewin voor de ziel betekent. U moet daarom tevreden zijn met het geestelijke goed dat u gegeven wordt, echter niet vragen om een weten dat u tot nu toe nog niet is toegestuurd, wat alleen zuiver verstandelijke kennis blijft zolang u nog niet zo ver vergeestelijkt bent dat uw geest zelf kan binnendringen. Dat voor u dan niets meer onbekend is omdat uzelf, dat wil zeggen: uw geest, alles doordringt en ook uzelf opheldering geeft, omdat dan dat weten geen gevaar meer is voor uw ziel.

Leef slechts een leven in liefde, dan zult u plotseling in helder licht geplaatst worden bij uw binnengaan in het rijk hierna - en er zullen voor u dan geen onopgeloste problemen meer zijn. En probeer voor alles zelf die zielerijpheid te verkrijgen die een werken van de goddelijke geest in u toelaat. Dan pas hebt u de graad van voleinding bereikt, zodat u over alles opheldering ontvangen zult. Doch eerst is zo'n graad van rijpheid voorwaarde, opdat u een weten ontsloten wordt, over de diepste scheppingsgeheimen - en zo'n kennis ook door u op de juiste wijze gebruikt wordt.

Zolang echter deze zielerijpheid ontbreekt kan alleen van weetgierigheid, maar niet van een verlangen naar geestelijke inzichten gesproken worden, die u het Wezen van uw God en Schepper onthullen en de liefde tot Hem laten ontbranden. Wie ernstig streeft naar het geestelijke kan zichzelf ook opheldering verschaffen, omdat zijn gedachtegang geleid wordt door wetende krachten en die gedachten zullen steeds duidelijker worden hoe meer hij in Gods wil binnengaat en zich geheel plaatst onder Zijn wil. Dan behoeft hij alleen Hemzelf om opheldering te vragen, en hij zal ze ontvangen als dit voor zijn voleinding nuttig is.

Amen

BD.8519

5 juni 1963

Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid

Wie zoekt die zal ook vinden, doch nooit zal alleen het verstand kunnen beoordelen wat waarheid en wat dwaling is. Zijn wil om vast te staan in de zuivere waarheid moet uit het diepst van het hart komen, dan zal ook het hart in staat zijn waarheid van dwaling

te onderscheiden. Er is heel veel dwaling in de wereld verbreid, zodat wel van een dichte duisternis gesproken kan worden, want alleen de waarheid is licht. En bijna lijkt het als zou de waarheid geen ingang meer kunnen vinden en door de duisternis verslonden worden. Toch zal ze steeds weer doorbreken als een lichtstraal en opheldering brengen aan de mens die vurig naar de waarheid verlangt. Doch zuiver verstandelijk zal ze niet verworven kunnen worden, anders zouden intelligente mensen ook altijd de waarheid moeten bezitten - en voor een minder begaafd mens zou dan elk licht afgesloten zijn. Een andere factor is echter beslissend om in het bezit van de zuivere waarheid te komen.

Het hart moet in staat en bereid zijn lief te hebben, dan wordt het licht in de mens zelf ontstoken en hij zal dan waarheid van dwaling kunnen onderscheiden. Hij zal de waarheid begerig aannemen en elke dwaling afwijzen. Dat de aarde nu in de diepste duisternis ligt heeft zijn grond in de liefdeloze levenswijze van de mensen. De liefdeloosheid is synoniem met de verduistering van de geest. Liefde alleen is het licht dat het helderste inzicht schenkt. Liefde wekt de geestvonk in de mens tot leven en liefde straalt het licht van de wijsheid uit. Wie dus een hart dat bereid is liefde te schenken, het zijne noemt, zal ook niet ten prooi vallen aan dwaling. Zijn denken zal naar waarheid zijn, want hij is door de liefde reeds met Mij verbonden - en dan kan de lichtstraal van mijn liefde zijn hart binnenvallen en hem inzicht verschaffen in alles wat hij begeert te weten.

Ook zal alleen een liefdevol mens er over nadenken of hij juist denkt wanneer hem geestelijke leringen worden aangeboden, of hij de waarheid bezit of in dwaling is vervallen. Want het laat een liefdeloos mens onverschillig of zijn denken juist is of niet. Doch gelukkig zal alleen die mens zijn die de waarheid herkent en aanneemt, want de waarheid maakt hem vrij en geeft ook zijn aardse leven pas de juiste inhoud. Alleen de waarheid zal hem opheldering geven over de zin en het doel van zijn aardse bestaan. De waarheid zal altijd innerlijke vrede schenken en het doel dat hij meent te onderkennen in de waarheid, zal hij nastrevenswaardig achten.

Door de waarheid zal de mens ook nader tot Mijzelf komen. Hij zal Mij herkennen en op Mij aansturen en hij zal elke dwaling als tegen Mij gericht beschouwen, en afwijzen of bestrijden. Ook zijn aardse leven zal hem dan pas nastrevenswaardig voorkomen, als hem een waarheidsgetrouw weten werd overgebracht over elke samenhang en de juiste verhouding van de mens tot God, zijn Schepper en Bewaarder en hij zal op Hem toesnellen in het besef, de gelukzaligheid te bereiken die hij als mens nog niet vermogt te ervaren. Het aardse leven zal hem ook dan pas zinvol voorkomen als hij over alles naar waarheid onderwezen is. De duisternis daarentegen kan een mens niet gelukkig maken en elke dwaalleer is geestelijke duisternis die nooit een mens verblijden kan, maar die doorbroken zou moeten worden door een lichtstraal, die een waarheidsgetrouw weten betekent.

Hoe rijk is een mens die naar de waarheid verlangt, want hij zal ze ook onherroepelijk ontvangen, omdat Ik zelf de Waarheid ben en elk verlangen naar Mij vervuld wordt. Maar het is heel moeilijk om in de diepe geestelijke duisternis, waarin de mensen momenteel verkeren, een licht naar binnen te brengen, juist omdat de mensen blind zijn en ook niet meer in staat zijn een lichtstraal te zien. Hun ogen zijn door verblindende lichten verzwakt en kunnen een zachte lichtstraal niet meer onderkennen. En deze schijnlichten jagen zij na en ze komen in steeds diepere duisternis terecht. Ze kunnen echter niet gedwongen worden om een echt licht aan te nemen. Ze moeten in de duisternis met hun gehele hart naar een lichtstraal verlangen, dan zal die ook in hen oplichten en hen zo weldadig beroeren dat zij de duisternis ontvluchten willen. En Ik laat steeds weer het licht naar de aarde stralen en Ik weet, wie naar de waarheid verlangt. En waarlijk, hij zal ze ontvangen, maar het ernstige verlangen ernaar moet eraan voorafgaan.

Doch de wil van ieder mens is vrij. En keert die zich naar het licht, dan zal hij het waarlijk niet hoeven te betreuren. Zoekt hij echter de duisternis, dan zal hij in de duisternis omkomen, want die zal hem altijd alleen maar binnen het bereik van mijn tegenstander voeren, terwijl de waarheid naar Mij leidt - die alleen door de waarheid te bereiken ben. Want de waarheid geeft u mensen een duidelijk beeld van wat u nodig hebt voor uw ziel, zodoende is de waarheid de weg die naar Mij leidt en naar het eeuwige leven. De waarheid is het licht dat van Mij uitstraalt in elk mensenhart die in de liefde leeft en zich met Mij, als de eeuwige Liefde, aaneen wil sluiten. Hij zal zijn doel bereiken en met licht doorstraald terugkeren in zijn vaderhuis.

Amen

BD.8617

15 september 1963

Geestelijk weten is hoger te waarderen dan de resultaten van het verstand

U kan over alles waar uw gedachten zich mee bezig houden opheldering ontvangen, als u zich tot Mij zelf wendt en Mij om de waarheid vraagt. Ik deel niet uit in beperkte mate - maar altijd in overeenstemming met de graad van rijpheid, zodat, wat u ontvangt ook altijd begrijpelijk voor u is, het zij door middel van gedachten of in directe vorm door mijn aanspreken van boven. Altijd echter zal het dezelfde waarheid zijn. En zelfs als Ik de mens nog niet vertrouwd kan maken met het diepste weten, zullen toch zijn vragen altijd naar waarheid beantwoord worden, maar steeds zo dat hij het begrijpen kan. En zo moeten alle onderrichtingen die in Mij hun oorsprong hebben steeds met elkaar overeenkomen, anders zou u aan de bron ervan kunnen twijfelen. Ieder mens kan echter zijn graad van rijpheid verhogen, dus kan hij ook steeds dieper ingeleid

worden in geestelijk weten. En hij zal dan zegenrijk bezig zijn op aarde, daar geestelijk weten hem steeds zal aansporen deze door te geven.

Een mens die eens mijn onderrichting heeft aangenomen, zal niet meer kunnen zwijgen. En dan zal ook de overeenstemming aan de dag komen tussen mensen die zich tot Mij wendden om het juiste denken en waarheidsgetrouw weten. En mensen die vast staan in het juiste denken zullen ook altijd bereid zijn arbeid in de wijngaard te verrichten, want zij worden innerlijk door hun geest daartoe aangespoord de medemensen opheldering te verschaffen.

Wordt echter een mens door mijzelf rechtstreeks onderwezen door zijn geest, zodat hem een weten wordt overgebracht dat schriftelijk wordt vastgelegd, dan is hij ook gekenmerkt als arbeider in de wijngaard, want dan heeft hij ook de opdracht dit beschikbare geestelijke goed te verbreiden, daar Ik alle mensen wil aanspreken en Mij daartoe een contactpersoon kies die voor zo'n missie bekwaam is. En dan is ook zijn opdracht duidelijk, want een omvangrijk geestelijk weten valt nu niet te ontkennen en kan ook niet zonder doel naar de aarde gestuurd zijn.

Hoewel nu ook weer eerst een zekere graad van rijpheid nodig is dat zo'n geestelijk goed opgenomen en begrepen kan worden, zo kan het er toch toe bijdragen de mensen aan te sporen tot een bewuste levenswandel, wanneer zij eerst eenmaal kennis genomen hebben van zo'n ongewoon weten. Altijd zal de wil van de mens beslissend zijn en het verlangen om kennis over de waarheid te ontvangen, want vragen komen in ieder mens wel eens op over gebieden die voor het verstand niet toegankelijk zijn, die echter de geest in de mens doorgronden kan. En al naar gelang de rijpheid van ziel van een mens wordt hem nu ook de zuivere waarheid geschonken, tot heil van zijn ziel.

Nimmer echter mag de mens de resultaten van zijn verstandelijk denken hoger aanslaan dan het weten dat de geest in de mens openbaart, want de geest staat boven het verstand, de geest die een deel van Mij is, is niets onbekend. Hij kan de mens over alles opheldering geven, terwijl het gebied dat het verstand doorgronden kan, begrensd is en nooit in het geestelijke rijk binnendringt. Goddelijke openbaringen zijn daarom niet te onderschatten, in tegendeel, geen nog zo scherp verstandelijk denken levert resultaten op die daarmee te vergelijken zijn.

En zo zult u ook de grote betekenis ervan ten volle kunnen beseffen wanneer Ik door een mens een omvangrijk weten naar de aarde stuur, en u zult het begrijpen dat het mijn wil is dat dit weten verbreid wordt, en dat Ik daarom alle pogingen ondersteunen zal die van de kant van mijn lichtdragers ondernomen worden, om hun medemensen licht te brengen. U zult het begrijpen dat Ik die mensen zegen die Mij als knechten willen dienen in mijn wijngaard. Want is er wel iets belangrijkers in het aardse leven dan in de waarheid vast te staan, dus de medemensen de waarheid te brengen die Ik van boven naar de aarde zend? Die mensen kunnen zich gelukkig prijzen aan wie opheldering

wordt geschonken, terwijl zij zelf nog onjuist denken, want alleen de waarheid schenkt hun het licht dat de weg verlicht die naar Mij voert.

Wie zelf de waarheid innig begeert, die staat ook vast in het juiste denken omdat Ik zelf hem verlicht, en hij zal zich verheugen om in mijn woord de bevestiging van zijn denken te vinden. Doch veel mensen moet eerst de weg gewezen worden. Zij moeten eerst mijn wil kennen en aangespoord worden naar mijn wil te leven. Dan pas begint ook in hen het tweede leven, zodat zij naast hun aardse leven een geestelijk leven leiden. En dan zal ook het verlangen naar de waarheid in hen ontwaken en volgens hun verlangen kan hun geschonken worden.

Daarom, probeer allen uw graad van rijpheid te verhogen, dan kunt u ook steeds dieper in de waarheid binnengeleid worden. Er zullen u ook diepste wijsheden onthuld kunnen worden, die u omwille van uw nog lagere zielerijpheid onbegrijpelijk waren. Maar Ik deel nooit in beperkte mate uit als u maar mijn liefdegaven begeert. Ik zal u geestelijk en ook aards bedenken, want wat u voor ziel en lichaam nodig hebt, zult u ontvangen zodra alleen geestelijke goederen voor u het voornaamste zijn. Want uw lichaam zal vergaan - de ziel echter blijft bestaan, en deze moet op de eerste plaats verzorgd worden, en haar verlangen zal te allen tijde vervuld worden.

Amen

BD.8959

4 april 1965

Een scherp verstand is geen garantie voor het inzien van de waarheid

Het is geen goed teken als de mensen in ongelovigheid verdwaald raken, want dan staan zij buiten iedere verbinding met hun God en Schepper. Zij denken alleen zuiver werelds en alles wat zij ondernemen dient alleen tot het onderhoud en welzijn van het lichaam, dat echter vergaat als het laatste uur van de mens geslagen heeft. En waar alleen de aardse wereld de inhoud van het leven is, daar blijft het aardse leven nutteloos, de ziel verlaat het lichaam precies zoals haar toestand was bij het begin van de belichaming - en zij is geen stap verder gekomen. De mensen hebben hun aardse levensdoel gemist, zelfs al waren zij verstandelijk nog zo hoog ontwikkeld.

Juist het scherpe verstand hindert hen om een geestelijke wereld te zien, als zij geheel zonder liefde zijn. Dan zullen zij een God en schepper ronduit loochenen en alle scheppingen alleen volgens de wetten van de natuur accepteren - zonder er over na te denken, dat er een wetgever moet zijn aan wiens wil alles onderworpen is. Zodoende is dan de "hogere ontwikkelingstrap" van de mens reeds bereikt vanuit zuiver menselijke oogpunt. De mens gelooft dat hij door zijn verstand aan de top staat en kan bijna niet meer overtroffen worden. Maar in de ontwikkeling van zijn ziel heeft hij niet

de geringste vooruitgang gemaakt en hij kan van een verstandelijk ver onder hem staand mens toch de mindere zijn, omdat deze door God gewaardeerd wordt naar zijn liefde, die in hem ook een geloof aan een Godheid ten gevolge heeft, onverschillig hoe hij die ook noemt.

En als deze mens nu door zijn liefde ook het werkzaam zijn van de geest in zich toelaat, dan zal zijn denken steeds dichterbij de waarheid komen en dan is hij gered voor tijd en eeuwigheid. En zo bestaat nu ook het gevaar dat zelfs die mensen bij wie een zeker geloof aan God niet ontkend kan worden, zich aansluiten bij onjuiste geestelijke richtingen, waaraan zij met hardnekkigheid vasthouden, die Jezus Christus niet als Verlosser van de wereld willen aannemen, en die daarom, als zij niet voor die tijd een juiste informatie krijgen, zonder Hem bij hun dood het rijk hierna binnengaan - en ook daar daarover niets willen aannemen om Hem alsnog te vinden. En het getal van diegenen is zeer groot.

En daarom zal steeds weer het licht van de waarheid oplichten, want alleen de waarheid maakt vrij. Maar juist de waarheid wordt door mensen met een ongewoon scherp verstand niet aangenomen, behalve de paar die dan ook juist denken en zich afhankelijk voelen van een alles beheersende macht. Deze weinige zullen ook hun kennis van wereldse zaken meenemen in het hiernamaals en weer van daar uit ook bij vragen betreffende de wereld die mensen opheldering kunnen geven, die nu precies zo denken opdat ze God erkennen, wat echter maar zelden het geval zal zijn.

De andere echter gaan totaal zonder enige kennis het hiernamaals in. Zij staan geheel leeg en arm aan de poort van het rijk hierna en een grote donkerheid omringt hen, die ook niet eerder verdwijnen zal, tot zij door lichtwezens langzaam tot een verandering van hun denken komen. Maar het gevaar bestaat ook dat zij nog verder wegzinken in de duisternis en dat zij weer opnieuw gekluisterd gaan worden, wat aan het einde van een aards tijdperk makkelijk het geval kan zijn omdat er hun niet veel tijd meer over blijft om van gedachten te veranderen.

Ze hebben dus van hun ontwikkeling, die vooruitstrevend heet te zijn, geen enkel nut. Zij staan geestelijk nog ver onder een mens die vanwege zijn ras geminacht wordt, en die toch in het hart de liefde kan doen ontbranden, die nog in een God gelooft, onverschillig hoe hij zich Hem voorstelt, maar hij voelt en gelooft het dat hij uit die macht is voortgekomen.

En wanneer zo'n mens nog in kennis gebracht wordt met de goddelijke Verlosser Jezus Christus, dan zal hij ook tot de verlostten behoren. Want juist deze mensen nemen het veel ernstiger en leven hun aardse leven bewuster van hun verantwoording. Want hier geldt ook weer: "De laatsten zullen de eersten zijn" Daarom ligt er een grote zegen op het werk van de "predikers" die zich om zulke mensen bekommeren door hun het woord van God te brengen. Die tegen geen moeite opzien en zich onbaatzuchtig

inzetten voor de verbreiding van de leer van de verlossing door Jezus Christus, want dat is het voornaamste waarvan die mensen kennis moeten nemen.

Wie echter gelooft dat het leven met de aardse dood ten einde is, die heeft zijn scherpzinnigheid slecht benut, want er zijn genoeg bewijzen dat er geen vergaan is - maar dat alles verandert. Er is niets wat ophoudt te bestaan, maar alles verandert alleen maar zijn uiterlijke vorm. En zo is ook de ziel van de mens onvergankelijk, maar zij komt na de dood in die vorm weer die overeenkomt met haar aardse leven. Zij keert dus weer terug in een toestand van de dood, omdat zij op aarde verzuimd heeft zichzelf het leven te geven. En deze toestand is buitengewoon kwellend, maar kan altijd nog een verbetering ondervinden door de hulp van de lichtwezens, die geen ziel aan zichzelf overlaten als deze zelf zich niet weer in haar substantie verhardt - en de gang over de aarde opnieuw moet afleggen.

Want God is rechtvaardig en het aardse leven is een genadegeschenk, dat de mens ook benutten moet. Want het is hem mogelijk voor zichzelf het leven te verwerven dat hem voor eeuwig tot een gelukkig wezen maakt. Maar tegen zijn wil in kan hem de zaligheid niet geschonken worden, want God eerbiedigt de vrije wil van de mens.

Amen

BD.9017

17 juli 1965

De liefde en de verlossing door Jezus Christus ontsluiten het weten over alle dingen

Het is voor u, mensen van het grootste belang te weten, welke grote betekenis voor uzelf het aardse leven heeft, welke opdracht een ieder van u heeft, dat u de korte tijd die u nog op aarde vertoeft goed gebruikt, want daarvoor moet u zich eens verantwoorden. U hecht dan niet te veel betekenis aan het weten van dingen die nog niet aan de orde zijn, want daarover zult u kennis verkrijgen op het ogenblik, wanneer uw graad van liefde pas die hoogte bereikt heeft die u over alles een juist weten garandeert. En zo moet u steeds maar de graad van liefde zien te verhogen, opdat het helderste inzicht u omvat bij uw binnengaan in het hiernamaals.

Dan zult u ook de ontwikkelingsgang van het scheppen kunnen nagaan, want dan is er voor u geen wet van ruimte en tijd meer. U zult alles kunnen nagaan wat ooit ter wille van de terugkeer van mijn schepselen is geschied. U zult dan echter ook de gehele zin en het doel van al mijn scheppingen weten en niets zal meer voor u verborgen zijn. Dan zult u ook weten dat het meest belangrijke voor u, mensen geweest is, dat Ik zelf naar de aarde nederdaalde om, in de gestalte van de mens Jezus voor u het werk van erbarmen te volbrengen, zonder hetwelk al uw kennis waardeloos zou zijn want u zou

dan voor eeuwig verloren zijn - of u nu alles zou weten of niet. Want het is alleen nodig voor u, op de hoogte te zijn van mijn nederdalen naar de aarde, van mijn kruisweg en het zoenoffer voor u - om vrij te worden van de grote oerschuld om welke reden Ik de gehele schepping liet ontstaan.

En beziet u nu op aarde deze verlossingsgedachte met alle innigheid, gaat u uw weg naar Mij in Jezus, dan wordt die grote oerschuld u ook kwijtgescholden en helder en duidelijk zal ook mijn scheppingswerk u voor ogen staan. Wat voor u als mens nog raadselen zijn, wordt opgelost op een heel wonderbaarlijke wijze. Ik verlang alleen de innige verbinding met Mij, om u dan weer met het aanstralen van mijn liefde gelukkig te kunnen maken, dat ook algehele opheldering garandeert over alle vragen - al gaan ze nog zo ver terug op vroeger. Want niets is in mijn schepping zonder zin en doel. U echter kunt niet altijd de zin en het doel kennen - in het bijzonder als het gaat om scheppingen die u daarom onbegrijpelijk zijn omdat u hun eigenlijke bestemming niet kent. Dat echter ieder scheppingswerk een bepaalde bedoeling heeft, daar het anders niet door Mij geschapen zou zijn, moest u ook duidelijk zijn. Alleen van de taak van ieder afzonderlijk scheppingswerk bent u niet op de hoogte, maar eens zal deze u helemaal duidelijk zijn.

Daarom, probeer op de allereerste plaats u ware kennis over het grote werk van erbarmen, dat Ik zelf in de mens Jezus volbracht heb, eigen te maken en probeer uzelf deelachtig te maken aan de genadeschat die Ik als de mens Jezus voor u verwierf. U zult dan zeker een heel wat diepere kijk mogen nemen in al de geheimen die mijn schepping nog voor u in zich bergt, dan u door louter kennis over al mijn scheppingen verkrijgen kunt. Want alleen van uw oerschuld moet u vrij zijn om dan ook helder en duidelijk alles in te kunnen zien, om u terugblikkend in al de scheppingen te kunnen verplaatsen - wat u in een staat van volmaaktheid wel mogelijk is, doch alleen om uw inzicht in de bedoeling van iedere uiterlijke vorm te verdiepen.

En u zult overgelukkig al de scheppingen aanschouwen die u behulpzaam waren om uw positieve ontwikkeling te bevorderen. En eens zal het u ook duidelijk zijn dat ieder scheppingswerk altijd alleen getuigt van mijn oneindige liefde voor het gevallen geestelijke, omdat Ik alleen weet in welke uiterlijke vorm de ziel tot rijpheid kan komen. Eenmaal zult ook u het kunnen begrijpen en daarom moet u op aarde uw best doen u een hoge graad van liefde te verwerven, dat u minder verlangt naar kennis, want verstandelijke kennis vervangt niet de liefde van het hart. Omgekeerd echter zal de liefde u het volledige weten ontsluiten, wanneer u in het rijk van het licht zult ingegaan zijn en er voor u geen onopgeloste problemen meer zijn.

Amen

BD.9029

11 augustus 1965

Alleen de waarheid leidt naar het doel

U kunt een lange weg over de aarde gaan en toch het doel niet bereiken wanneer deze weg u op dwaalwegen voert. En daarom laat Ik voor u op deze aardse weg voortdurend lichtboden verschijnen - die u weliswaar ook zult kunnen afwijzen, wier aanwijzingen naar de goede weg u niet wilt aanhoren. En dit zal steeds gebeuren, omdat mijn liefde u niet wil laten verdwalen.

Als u er toch maar op zou willen letten, dat u nooit zonder waarschuwingen uw weg gaat, dat u steeds van één kant voorstellen worden gedaan om goed, liefdevol te handelen. Want dan zult u steeds opheldering ontvangen, u zult inzien wanneer u voortgaat in dwaling, en dan zou het gevaar voorbij zijn, dat u de weg die omhoog leidt voor uzelf onnodig langer maakt. Dan zou Ik u voortdurend kracht kunnen doen toekomen om steeds nieuwe werken van liefde te verrichten, en spoedig zou het in u zo helder en licht zijn, dat u zonder angst de weg over de aarde zou kunnen afleggen om het juiste doel te bereiken. Want alleen de dwaling is de hindernis voor u om in zekerheid opwaarts te gaan, omdat de dwaling het werk is van mijn tegenstander, die alles doet om de zuivere waarheid te bestrijden. En zolang u onder zijn heerschappij staat, zult u zich ook tegen de waarheid verzetten.

Maar Ik gaf u het verstand, dat u nu ook op de juiste manier moet gebruiken, doordat u moet nadenken wat wel de reden van uw onvolmaaktheid - die u zou moeten beseffen - zou kunnen zijn. En zodra deze gedachte in u serieus is, zal u ook een bevredigend antwoord toekomen, dat u weliswaar ook alleen als resultaat van uw denken beoordeelt, maar dat u niet zodanig met afdoende tegenbewijzen zult kunnen weerleggen dat u hiervan volledig overtuigd bent. Want binnen in u is iets dat u stilletjes aanspoort, dat u is toegevoegd en dat, als u eerlijk tegen uzelf bent, als mijn stem kan worden herkend.

Alles zal gemakkelijk voor u zijn, als u maar inziet dat er boven u een God en Schepper is en u zich gewillig aan Hem onderwerpt. Dan leid Ik u zelf en waarlijk over een weg die u niet moeilijk zal voorkomen, want Ik zelf ben voor u de Steun aan welke u zich moet vasthouden, die u niet meer zult verliezen, want Ik leid u tot u uw doel bereikt hebt. Alleen dit geloof vraag Ik van u, daar u anders eenzaam en verlaten door het aardse leven voortgaat en een speelbal wordt van diegene die u naar de afgrond wil voeren.

En alleen de (zuivere) waarheid moet u worden aangeboden, die als een licht helder straalt en u gelukkig zal maken. Want de waarheid gaat van Mij uit en ieder mens wordt ze eenmaal aangeboden, maar ze moet in vrije wil worden aangenomen, omdat ze niet

onder dwang kan worden overgedragen. Ook mijn tegenstander kan u er niet toe dwingen de waarheid af te wijzen, het blijft helemaal aan u overgelaten, hoe u zich opstelt tegenover de waarheid en bijgevolg ook tegenover Mij. Maar eens zult u triomferen over diegene die u op dwaalwegen wilde leiden, wanneer u tegen hem de waarheid zult kunnen inbrengen. En dan zult u weer in het licht staan zoals in het allereerste begin, toen u het helderste inzicht had en zalig was.

Let daarom op mijn boden die langs de weg staan en bij allen nog een klein lichtje willen ontsteken, en hoor hen zonder bezwaar aan, ook al neemt u niet dadelijk de inhoud van hun spreken aan, maar denk erover na en laat Mij, als uw God en Schepper daar bij zijn, en Ik zal waarlijk uw gedachten juist sturen en u ook steeds op de dwaling opmerkzaam maken opdat u deze niet zonder onderzoek aanneemt. Dan legt u al getuigenis af van het verlangen in de waarheid te wandelen, en hiermee zal rekening worden gehouden.

Want dat is het grootste kwaad, dat de vergankelijke wereld alleen maar gebaseerd is op dwaling, daar zij de eens van Mij afgevallen geesten bevat die mijn tegenstander in een verkeerd denken heeft gestort en dat ze daar niet eerder van bevrijd worden, tot de zuivere waarheid veld heeft gewonnen, maar wat de mens zelf door zijn vrije wil moet doen. Daarom is er maar weinig licht onder de mensen, maar ieder kan tot het licht komen die dit ernstig wil en zich aan Mij in vol vertrouwen overgeeft, dat Ik hem binnenleid in de waarheid, zodat hij dan ook bedeed wordt volgens zijn wil.

Amen

* * *