



Jezus zegt...

Deel 4

“Komt tot Mij!”

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

Mattheüs 11, 28-30

- 5926 Ernstige aanmaning om aan het doel van het bestaan op aarde te denken
- 6635 Onheil en ellende - Gods wil of toelating
- 5018 Het lot naar gelang van wil en weerstand
- 6720 Nood als redmiddel
- 4127 Het kruis - "Mijn juk is zacht en Mijn last licht"
- 5508 "Kom allen tot Mij"
- 5369 God neemt de zorg voor aardse zaken op Zich
- 5946 Gods zorg voor het geringste - eenvoudigste
- 6338 Gods voortdurende zorg voor de mensen
- 6657 Gods aanwezigheid is de zekerste bescherming
- 7047 "Komt allen tot Mij"
- 627 Gebed - Roep Mij aan in de nood
- 3734 De eenvoudige vorm van gebed
- 4363 Gebed: "Omwille van Jezus Christus" - "in Zijn naam"
- 5899 Gebed om het welslagen
- 7417 Zonder enige twijfel vertrouwen op God
- 7523 Toevoer van kracht
- 4163 Geestelijk voedsel - "Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken"
- 3295 vertroosting - Gods Woord bewijs van Zijn liefde
- 4902 Het benutten van de kracht van het goddelijk Woord
- 7514 Kracht van het Woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel
- 5212 God is goed en rechtvaardig
- 7229 Gods Vaderliefde
- 3565 Woorden van troost van de Vader

Mattheüs 11, 28-30

²⁸ Komt allen tot mij, vermoeiden en belasten, en ik zal u tot rust brengen.

²⁹ Neemt mijn juk op u en leert van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel.

³⁰ Want mijn juk is zacht, mijn last licht"

BD.5926

11 april 1954

Ernstige aanmaning om aan het doel van het bestaan op aarde te denken

U mensen vergeet helemaal het doel van uw bestaan op aarde en daarom leeft u ook niet in overeenstemming ermee. Wat u belangrijk toeschijnt is zonder nut voor uw ziel, om welke reden u op de aarde bent. En wat alleen belangrijk is, daar schenkt u geen aandacht aan. U gaat op in uw lichaam, maar niet in uw ziel. En u bent toch alleen wegens uw ziel als mens actief op deze aarde.

Alles waar u naar streeft, wat u denkt en doet, levert u geen resultaat op. Want het aardse resultaat is voor u niet blijvend. Het is slechts een droombeeld dat u niet zult kunnen vasthouden, dat vergaat en in het niets wegstroomt op het moment van uw dood. En zolang het nog voor u bestaat, dient het alleen maar voor het vergankelijke omhulsel van de ziel, maar niet voor de ziel zelf.

Al uw levenskracht, uw wil en uw gedachten, gebruikt u dus voor het geheel waardeloze. Maar naar de echte goederen streeft u niet en dus behandelt u uw ziel erbarmelijk. U laat haar in grootste nood, ofschoon u de mogelijkheid zou hebben haar te helpen. U houdt van uzelf, van uw waardeloos uiterlijke omhulsel, boven alles. U zit zelfs nog erg vast in eigenliefde, in een liefde die verkeerd is gericht en u nooit kan brengen naar het doel ten behoeve waarvan u op aarde bent. U ziet toch dagelijks hoe vergankelijk alles is. U verliest per dag mensen met wie u nauwe banden hebt door de dood. U weet dat ze alles achter moeten laten en dat ze geheel leeg het rijk hierna binnegaan. En toch verandert u uzelf niet. En al vergaat alles om u heen, u richt uw gedachten niet geestelijk. Veeleer denkt u alleen met weemoed terug aan wat u kwijt bent en u probeert het zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

U bent dwazen, want uw geest is verduisterd. De wereld met haar goederen maakt uw ogen onbekwaam om te zien, omdat ze u verblindt en u niets meer juist kunt onderscheiden. En u geeft uzelf door uw denken in handen van hem, wiens doel het is uw ziel in zijn bezit te houden, wat zoveel wil zeggen als haar in de duisternis te storten.

Uw gedachten zijn alleen aards gericht en u vergeet Hem, aan Wie u uw leven hebt te danken en voor Wie u zich eens zult moeten verantwoorden. U verdringt elke geestelijke gedachte, elke gedachte aan een verantwoording. U wilt er niet aan herinnerd worden en u stompt uw geweten zo af, dat u spoedig niets meer gelooft dan dat, wat voor u zichtbaar en tastbaar is en dat u met al uw zinnen nastreeft.

Er bestaat bijna geen verbinding meer tussen de bewoners van de aarde en die van het geestelijke rijk, die nog zegenrijk is. Daarentegen is de binding naar beneden buitengewoon sterk, want de mens brengt ze in vrije wil tot stand, juist door het streven naar datgene, wat vergankelijk is en nog bij het rijk van de tegenstander van God hoort. U miskent totaal het doel van uw aardse bestaan en daarom vervult ook de aarde niet meer het doel: verblijfplaats te zijn om het geestelijke te vormen. Dit heeft een uiteenvallen van de aardse schepping als gevolg, omdat dit het wetmatige gevolg is van het leven tegen de goddelijke ordening in. Want u mensen leeft in strijd met deze goddelijke ordening, daar anders uw geestestoestand u helder en duidelijk liet inzien, wat uw opgave en uw doel op aarde is.

En elk handelen in strijd daarmee moet een uitwerking hebben overeenkomstig de wet. Daarom is ook het einde van deze aarde gekomen, volgens welke de genade van de belichaming als mens aan deze wordt ontnomen en al het geestelijke die uiterlijke vorm verkrijgt, die het door eigen wil nastreeft. Want de genade van de belichaming wordt niet benut, maar misbruikt. En aldus bepaalt de vrije wil zelf het lot van het geestelijke. Hij veroorzaakt het einde der aarde, omdat de wet van de eeuwige ordening niets anders meer toelaat.

Amen

BD.6635

3 en 4 september 1956

Onheil en ellende - Gods wil of toelating

De wereldse mens stelt zich tevreden met wat zijn lichamelijke zintuigen bevredigt. En hij mist niets als deze zinnen van hem vervulling ten deel valt, zelfs al gelooft hij in “geestelijke” genietingen te zwelgen en daaronder alleen een door middel van het verstand verworven goed verstaat; wanneer hij zich met een weten bezighoudt, dat weer alleen aardse zaken betreft. Hij voelt zich dus goed en mist niets, omdat zijn ziel met haar wensen zich niet opdringt en zich ook niet op de voorgrond kan plaatsen, daar het lichaam de overmacht heeft.

Maar de toestand van tevredenheid blijft niet of slechts heel zelden tot aan zijn dood bestaan, wanneer zo'n mens zich meestal zelf lichamenlijk te gronde richt, omdat ziektes of de toenemende ouderdom die aardse genietingen of vervulling van lichamenlijke begeerten verbieden en de mens nu vaak gedwongen wordt om na te denken over zichzelf, over zijn leven en over de zin van het bestaan. En dan komt steeds weer de Liefde Gods op hem af en probeert hem van de wereld af te houden. Hij tracht de ziel kracht te geven, dat die de mens innerlijk beïnvloedt zich los te maken van het streven tot nu toe en zich te bevrijden van wereldse gedachten.

Maar de ziel zal alleen doorzetten, wanneer ze een zekere kracht heeft, die echter van buitenaf tot haar moet komen. Door hulp, die kan bestaan in goede conversatie, geestelijke gesprekken of het overbrengen van het goddelijke Woord, door goede boeken of door een liefdevolle voorbede van een medemens. Daarvan komt nu kracht naar de ziel om nu ook op het lichaam in te werken. En dan kan een langzame verandering van het denken plaatsvinden en kan de rest van het aardse leven toch nog goed worden benut voor het rijp worden van de ziel. Ziekte, ongeluk en aardse nood zijn daarom noodzakelijk voor de mensen, die zich al te zeer aan de wereld overgeven, en vaak de beste en enige middelen om ook de oppervlakkigheid van de wereld te leren inzien.

En hoe meer de mensheid de blik op de wereld richt, des te meer worden deze middelen gebruikt en treden ze steeds meer aan het daglicht. En daarom zullen vergroot levensgenot, overmatige aardse vreugden en het zinnen verlustigende optreden van wereldse zijde steeds vergezeld gaan van verschijnselen van negatieve aard, van ongevallen, ziektes en op de voorgrond tredende ellende, waaraan buitensporig levensgenot ten grondslag ligt.

In zekere zin moeten de mensen al aan het eigen lichaam de verwoestende uitwerkingen ervaren, die genotzucht en onmatigheid tevoorschijn roepen. En ze moeten daardoor leren inzien, wat het lichaam eigenlijk is en wat het leven hun tot nu toe heeft opgeleverd. Want andere middelen hebben bij dergelijke wereldse mensen geen resultaat. Maar deze kunnen nog bereiken, waartoe voorstellingen en goede gesprekken niet in staat zijn, dat ze afstand nemen van de wereld en ontsnappen aan het grootste gevaar, erdoor te worden verslonden.

Daarom moet ook al het schijnbare onheil in de laatste tijd worden beschouwd als goddelijke Wil of toelating, dat ook nog een zegenrijke uitwerking kan hebben, ofschoon het kwaadwillige aanleiding heeft of ook getuigt van het werkzaam zijn van de tegenstander.

Steeds kan het ook mensen tot bezinning brengen en het zich afkeren van de wereld tot gevolg hebben. En dan is de ziel van deze mensen behoed voor een veel erger lot, nadat ze zijn weggeroepen van de aarde.

Amen

BD.5018

12 december 1950

Het lot naar gelang van wil en weerstand

Er wordt u alleen het lot opgelegd dat u nodig hebt om uw wil te veranderen, om de weerstand tegen Mij op te geven. Hoe sterk de weerstand van uw ziel is, zie Ik alleen. En beantwoordend aan deze weerstand, neemt uw leven op aarde een vorm aan. De verhouding van de mens tot Mij kan zo verschillend zijn, wat door de medemens niet is te beoordelen. Want Ik zie ook de meest geheime gedachten en opwellingen van een ziel en daarom kan een mens kinderlijk nauw met Mij in verbinding staan. Dan wordt hij in zekere zin geleid door Mijn Vaderhand en waarlijk voorbij elke afgrond en komt hij veilig bij het doel.

Maar anderen willen zich niet laten leiden. Ze denken alleen te kunnen gaan en vertrouwen op hun eigen kracht. Dezen laat Ik soms strijden, opdat ze om een Leider roepen en Ik dichterbij hen kan komen.

Weer anderen wijzen Mijn leiding af en wantrouwen Mij. Ze geloven niet in Mij en gaan alleen door het leven. En dus bieden ze Mij nog weerstand. En dezen zijn het, die Ik hard moet aanpakken en die in het aardse bestaan niets blijft bespaard, opdat ze zich veranderen eer het te laat is.

Ik probeer alleen de verandering van wil te bereiken. En deze verandering kan vaak een gebeuren tot stand brengen, dat voorkomt als wreed en liefdeloos van Mij, wanneer u nog niet weet dat u niet voor dit aardse bestaan geschapen bent, maar dat de gehele eeuwigheid nog voor u ligt. En ter wille van deze eeuwigheid gebruik Ik alle middelen, al naar gelang van de hardheid van uw weerstand.

Maar wie zich aan Mij overgeeft, behoeft geen buitengewoon opvoedingsmiddel meer. En bij hem strek Ik Mijn handen uit onder zijn voeten en zijn weg over de aarde zal gemakkelijker begaanbaar zijn, ofschoon om zijn graad van rijpheid te verhogen ook hij nog beproevingen nodig heeft, die hem naar Mij toe drijven, tot ook de laatste afstand tot Mij is overwonnen, tot hij in gelukzalige vereniging met Mij zijn aardse bestaan kan beëindigen.

Amen

BD.6720

23 december 1956

Nood als redmiddel

U mensen, die nog geheel de wereld bent toegedaan en de weg naar Mij nog niet hebt gevonden, zult nog door veel grote nood moeten heengaan. Aan allen probeer Ik redding te brengen, allen werp Ik het reddingsanker toe. Maar of het wordt vastgepakt blijft aan u overgelaten, want daartoe kan Ik u niet dwingen. Maar de geestelijke nood vereist dat er aardse nood over u komt. Want u weet niet wat het betekent wanneer u in deze nood het einde meemaakt. U ziet alleen de wereld en u verlangt naar de goederen ervan en merkt niet dat uw voeten de rand van de afgrond raken. En wil Ik u ervan wegtrekken, dan moet er een nood over u komen die u ertoe brengt om u heen te kijken. En wanneer u dan echter achteruitstapt, wanneer u de afgrond ziet en voor hem vlucht, dan was de nood zegenrijk voor u.

Binnenkort verliest u mensen toch alles wat u aan aardse goederen bezit, omdat u voor een groot keerpunt staat, voor een geestelijke ommekeer, die het vergaan van aardse scheppingen omvat. Maar u zou u in deze korte tijd een grote schat aan geestelijke goederen kunnen verwerven die onvergankelijk zijn.

En daar wil Ik u mensen graag bij helpen, door noden en lijden die het verlangen naar aardse goederen in u laten verdwijnen. Ik wil graag door deze noden Zelf uw gedachtekring binnentreden. Ik wil graag dat u, die Mij vergeten bent, zich Mij weer herinnert. Ik wil graag dat u in grote aardse nood u tot die Ene wendt, in Wie u niet wilde geloven. Dat Ik, uw God en Schepper, door u nu toch als laatste redding zal worden gezien, wanneer u geen andere uitweg meer weet.

En Ik zou het u waarlijk gemakkelijk maken in Mij te geloven, door ongewone hulpverdeling, die u niet meer als toeval zult kunnen bestempelen. Maar Ik kan steeds alleen maar hulpmiddelen op u toepassen, die u niet dwingen.

De nood is beslist nodig en hij zal op de meest verschillende manieren op u mensen afkomen. Maar hij zal alleen dit ene doel hebben: u de weg naar Mij laten vinden. Want of Ik u aanspreek, of Ik u boden tegemoet zend die u Mijn Woord brengen, of het evangelie in de wereld wordt verkondigd en u op het einde wordt gewezen, dit alles brengt geen grote verandering van het denken tot stand van die mensen, die een prooi van de wereld zijn, die zo in haar ban zijn, dat hun alleen haar goederen begerenswaardig toeschijnen. En ze moeten zich door voelbare aardse nood van de wereld afkeren, wanneer ze nog gered willen worden van de ondergang.

Voor alle wereldse mensen zijn deze woorden onbegrijpelijk, want ze weten niet dat hun ziel in nood is, die zich in een vreselijke gemoedsgesteldheid bevindt, doordat de heer van deze wereld ze nog in zijn macht heeft en ze hiervan niet vrij kan worden zolang de mens de wereld aanhangt, zolang hij nog niet in staat is zich van haar los te maken. Daarom zien ze in de nood ook niet een redmiddel voor hun ziel. Maar de wereld en haar goederen kunnen voor hen vergald worden, wanneer ze door lichamelijke gebreken of ziektes of andere noden hier niet meer van kunnen genieten. En dan kunnen hun gedachten toch nog een andere richting opgaan.

Maar zolang de wereld nog met haar vreugden en geneugten lokt, bieden ze deze verlokkingen geen weerstand. En de laatste tijd tot aan het einde gaat voorbij, zonder te zijn benut voor de eeuwigheid. Maar grote nood kan nog indruk maken op de harten. Grote nood kan enkele mensen nog de ogen openen en de banaliteit van de wereld en haar goederen doen inzien.

En zalig is hij, wiens hart positief op de nood reageert. Zalig, wie nu zelf afstand kan doen ten gunste van de zich in nood bevindende medemensen. Want deze keert nu om op de weg die hij had betreden. En het gevaar om in de diepte te storten is bezworen en hij zal de nood zegenen die hem redde van de dood.

Amen

BD.4127

20 en 21 september 1947

Het kruis - "Mijn juk is zacht en Mijn last licht"

Neem uw kruis op u en volg Mij na. En Ik zal naast u gaan en het u helpen dragen, want Mijn Liefde laat u niet lijden waar Ze het leed van u kan afnemen

zonder uw ziel schade te berokkenen. Maar wanneer het kruis op u drukt, weet dan, dat dit nodig is voor de rijpheid van uw ziel. En bedenk, dat Ik op de hoogte ben van uw geestelijke nood en deze als eerste tracht op te heffen, want als het uur van de dood is gekomen is de ziel in groter gevaar dan het lichaam. Bedenk dat alle nood ten einde is met het einde van deze aarde en dat dit einde niet ver meer is. En tracht u daarom zo te vormen dat dan het verblijf in lichtsferen voor u verzekerd is, dat u het aardse lichaam met vreugde afgeeft en het inruilt tegen een leven in het hiernamaals in volle vrijheid, als u de wilsproef op aarde hebt doorstaan. En dit leven zal u voor alles schadeloos stellen wat u op aarde geleden hebt en u zult nooit meer naar deze aarde terugverlangen. En hoe meer het leed op u drukt des te eerder zult u het aardse leven mogen afgeven en toch gelouterd zijn voor het geestelijke rijk. En u zult Mij eeuwig danken, dat Ik u liet lijden voor uw eigen welzijn.

Toch troost Ik u, dat het leed door innig gebed (uit het hart) tot Mij van u kan worden afgewend, dat Ik het van u afneem als u vol vertrouwen als kinderen tot de Vader komt. Dan trek Ik Me uw lot liefdevol aan en draag Ik het kruis voor u, dat wil zeggen: Ik vind een oplossing die gelijkstaat met de vermindering van de nood. Ik maak voor u het kruis lichter, dat het niet meer zo zwaar op u drukt en u het zult kunnen dragen, omdat u de kracht daarvoor van Mij ontvangt.

"Mijn juk is gering en Mijn last licht". Ik zelf gaf u deze woorden. Wilt u twijfelen aan de waarheid ervan? Dus geloof steeds dat elk kruis voor u is te dragen, als u maar elke last draagt met uw blik op Mij gericht, en als het u te zwaar lijkt, beschouw het als een teken van Mijn Liefde voor u, want wie Ik laat lijden zonder schuld, voor die wil Ik Mijn rijk al op aarde toegankelijk maken, omdat Ik de richting van hun wil ken, hun werkzaam zijn in liefde op aarde en de staat van hun ziel, die Ik wil verhogen.

En neem daarom al het leed geduldig op u, het is slechts voor uw bestwil opgelegd en nooit zult u in dezelfde tijd uw doel bereiken als u verschoond blijft van leed, als u geen kruis krijgt opgelegd, als het aardse leven u de vervulling van al uw wensen geeft en wat al niet meer. En als u op de hoogte bent van Mijn woorden dat het een teken is van Mijn grote Liefde voor u als u in aardse nood terecht komt, die u bijna aan het leven laat twijfelen, zo klaag en mor niet, schik u integendeel in uw lot en denk eraan dat uw Vader in de hemel Zijn kinderen waarlijk geen leed oplegt, als het niet een heel wat grotere zegen zou opleveren voor uw ziel, wier rijp worden het doel van ieder mens op aarde is.

Amen

BD.5508

15 oktober 1952

"Kom allen tot Mij"

In Mijn Armen zult u een goed heenkomen kunnen zoeken als u belast en beladen bent. Want Mijn Liefde wil u allen omvatten en niemand zal Ik van Mij afstoten die in zijn nood tot Mij komt en Mij om hulp vraagt. Ik wil troosten en kracht schenken, Ik wil wonden helen en zwakken sterker maken, Ik wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken, Ik wil Mijn genaden uitdelen, omdat de ziel van niemand gezond kan worden zonder genade.

Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Maar wie zwak is in het geloof, hoort deze woorden wel, maar neemt ze niet aan, al zijn ze ook tot hem gesproken, hij draagt zijn last verder die Ik hem toch gaarne zal afnemen wanneer hij zich aan Mij overgeeft. Kom tot Mij - uw wil zelf moet u naar Mij toe drijven, want Ik legde alleen daarom de last op uw schouders opdat u de weg naar Mij zou vinden. Elke nood is een lokroep van uw hemelse Vader, Die in Zijn Liefde naar uw liefde, naar uw komst, verlangt, om u gelukkig te kunnen maken. En zo ook moeten noden van de ziel u naar Mij toe leiden, alles moet u Mij toevertrouwen, want Ik wil dat u zich ontdoet van datgene wat u terneer drukt. Wel ken Ik al uw lijden en noden, maar Ik kan u pas dan helpen, wanneer u Mij alles voorlegt, omdat Ik wil dat u zich als Mijn kinderen tegenover de Vader gedraagt, omdat Ik wil dat u steeds de weg gaat die alle goede kinderen gaan, de weg naar de Vader, Die in Zijn Liefde elke zorg van hen wil afnemen en hen met raad en daad bijstaat om hen gelukkig te maken in tijd en eeuwigheid.

Vlucht altijd in Mijn Armen, Die zich beschermend over u uitspreiden, Die u over klippen en wegen vol stenen heen dragen, Die u met liefdevolle zorgen begeleiden zolang u op aarde leeft. Heb altijd maar vertrouwen, want Ik stoot geen van u van Mij af, al waadt u ook in zonden. Ik wil u vrij maken van zonde en schuld, alleen - kom naar Mij - u allen die belast en beladen bent. Roep Mij dat Ik erbarmen met u heb en Ik zal u verhoren, Ik zal u Mijn Handen toesteken, opdat de weg naar Mij voor u gemakkelijk zal worden, want Ik wil helpen en genezen, Ik wil zieken en zwakken die zichzelf alleen niet meer kunnen helpen, gelukkig maken en u allen moet in Mij Diegene herkennen, Die u heeft verlost, omdat Zijn Liefde voor u overgroot is.

Amen

BD.5369

19 april 1952

God neemt de zorg voor aardse zaken op Zich

Ik zorg voor het lichamelijke welzijn, als u het geestelijke welzijn nastreeft, dat zin en doel is van uw leven op aarde. Ik heb u deze belofte gegeven, dat Ik u wil bedenken met alles wat u nodig hebt, als u maar Mijn rijk zoekt en zijn gerechtigheid. Als u ernaar streeft voor Mijn ogen rechtvaardig te leven en voor uw ziel de graad van rijpheid te verwerven, die haar het recht geeft om het lichtrijk binnen te gaan. En Ik houd Mij aan Mijn Woord. Ik zorg als een vader voor uw aardse leven, omdat Ik deze zorg wel op Me kan nemen, maar niet vanuit de volheid van Mijn macht uw positieve ontwikkeling bevorderen kan, waarvoor uw vrije wil voorwaarde is.

Maar u moet niet door aardse zorgen gehinderd worden bij het geestelijk streven. U zult u volkomen zorgeloos alleen aan uw geestelijke taak moeten kunnen toewijden. Daarom zult u vol vertrouwen elke aardse zorg aan Mij kunnen overlaten. Ik wil ze voor u dragen. Ik wil u helpen in elke aardse nood. Ik wil als liefdevolle Vader voor Mijn kinderen alles doen wat voor hen het aardse bestaan draaglijk maakt. Ik wil u bedenken met spijs en drank, met kleding en woning. Ik wil u gezondheid geven voor lichaam en ziel. En niets zal u ontbreken, als u maar uw best doet de taak van uw aardse bestaan te vervullen, voortdurend de vorming van uw wezen tot liefde na te streven en daardoor dichterbij Mijzelf als uw Vader van eeuwigheid te komen.

Wie Mij tracht te winnen schenk Ik Mijzelf en nog alles erbij wat hem gelukkig maakt. Maar op aarde moet hij zijn wil bewijzen, zijn liefde voor en zijn verlangen naar Mij. Hij moet leven naar Mijn wil. Hij moet Mijn geboden nakomen, die alleen liefde eisen voor Mij en voor de naaste. Dan kan hij er waarlijk zeker van zijn, dat Ik elke zorg voor zijn lichamelijk welzijn op Me neem, omdat Ik wil dat Mijn kinderen op aarde niet van het geestelijk streven worden afgehouden door zorgen van allerlei aard.

En al mag het ook lijken dat Mijn liefde minder is geworden, al mag het ook lijken dat Ik niet aan u denk, wacht geduldig tot Ik Me duidelijk aan u kenbaar maak. Vaak wil Ik dat u zich van de hulp van boven bewust wordt, wat pas kan gebeuren wanneer u schijnbaar hopeloos tegenover een nood staat.

Er bestaat geen nood, die zo groot is, dat Ik haar niet zou kunnen uitbannen. En er bestaat geen liefde, die zo diep is als de Mijne, die steeds bereid is te helpen, maar door wijze beoordeling vaak eerst het tijdstip afwacht dat ze zich uit, om Mij aan u te kunnen openbaren in Mijn Liefde en Macht. Maar laat u niet van de

wijs brengen, doordat Ik Me zo nu en dan verborgen houd. Ik weet precies wat u nodig hebt, zoals Ik ook weet hoe Ik u helpen kan, zodat het een echte hulp voor u zal zijn.

Maar vergeet niet uw ziel, wier nood waarlijk veel groter is wanneer haar geen hulp wordt gebracht. Want de ziel blijft bestaan wanneer uw lichaam vergaat. En wat u de ziel aan zorg hebt doen toekomen, kan niet meer van haar worden afgenomen. Het zijn schatten, die ze met zich meeneemt in het rijk hierna en die onvergelijkelijk kostbaar zijn in vergelijking met dat, wat het lichaam nodig heeft om op aarde te kunnen leven.

Maar nooit zult u zich ongerust hoeven te maken en bezorgd in de toekomst te kijken. Alleen wat u voor uw ziel doet is belangrijk. Laat al het andere aan Mij over, uw Schepper en Vader van eeuwigheid.

Amen

BD.5946

1 mei 1954

Gods zorg voor het geringste - eenvoudigste

Hoe vaak twijfelen mensen eraan, dat Ik Me ontferm over het eenvoudigste en kleinste, dat Ik het lot van ieder mens in handen houd, ofschoon hij op aarde een ondergeschikte rol speelt, ofschoon hij onopvallend voortgaat, zwak en gebrekkig naar lichaam en geest. Hoe vaak hoor Ik de woorden: Zal God Zich om ieder afzonderlijk bekommeren? U mensen hebt geen juiste voorstelling van Mij als u deze gedachten in u laat boven komen. U legt altijd dezelfde maatstaf aan als bij uzelf. Alleen het grote, geweldige, verhevene komt u opmerkelijk voor, maar het kleine, nederige wordt door u veracht, totdat u ook daar iets tegenkomt, wat u waardevol toeschijnt. U oordeelt naar het uiterlijk. U oordeelt naar menselijk goeddenken.

Maar Ik weet hoe waardevol iedere afzonderlijke ziel is. En als Ik u zeg dat de mens het middelpunt is van de gehele schepping, dat de schepping alleen voor hem is ontstaan, dat iedere ziel haar oorsprong had in Mij en dat de ontwikkeling van deze ziel tot vroegere hoogte - tot volmaaktheid - Mij aanleiding had gegeven de aardse wereld te scheppen, omdat haar in deze wereld alle mogelijkheden worden geboden de vroegere hoogte weer te bereiken, dan zult u ook begrijpen dat Ik Me over het nietigste schepsel buig om het uit de diepte omhoog te helpen. Dat Mij niets te gering is, daar het een deel van Mij is, omdat

het vonken van Mijzelf in zich draagt, die zich weer met het vuur van de eeuwige liefde moeten verenigen.

Bovendien is weliswaar uw bevattingsvermogen begrensd, maar het Mijne niet. Ik ken geen begrenzing, noch in Mijn kracht en macht, noch in Mijn liefde en erbarmen. Ik ken geen begrenzing in Mijn gedachten en Mijn inzicht. Ik ben van alles op de hoogte, Ik zie en hoor alles en het armzaligste schepsel kan zich begeleid weten door Mij. Hoeveel te meer de mens, wiens ziel Ik weer zou willen bezitten, die zich een vrijwillig van Mij losmaakte.

Dat deze zielen zich in zeer veelsoortige en geheel van elkaar afwijkende situaties bevinden, dat voor hen heel verschillende lotsbeschikkingen zijn uitgestippeld, dat zag Mijn niet te overtreffen wijsheid in als succes brengend voor iedere afzonderlijke ziel. Maar het zal nooit de mate van Mijn liefde voor die zielen kenmerken. Daarom is de gedachte onjuist, dat ze voor Mij te gering zouden zijn om door Mijn liefde en zorg bedeed te worden. Daarom staat ook ieder mens de genade van het gebed ter beschikking, dat de verbinding ook van de armzaligste mens met Mij tot stand brengt en hem ook verhooring van zijn verzoeken verzekert.

Deze verhouding kan en moet ieder mens met Mij tot stand brengen, omdat dan de ziel, totaal ongeacht haar uiterlijke vorm, voor zich haar aards eenvoudige en erbarmelijke levenssituatie positief ontwikkelt en ze ook veel eerder haar doel kan bereiken - de vroegere volmaaktheid - dan een mens, die in de wereld groot en verheven is en de verbinding met Mij niet tot stand brengt, omdat hem het geloof ontbreekt in de zin en het doel van het aardse leven en zijn daarmee verbonden taak op aarde.

Ik weet waarlijk wat voor een ziel het beste is. En Ik verlies geen mens uit het oog. Ik stuur en leid ze waarlijk goed, zodat iedere ziel het doel bereiken kan als dit maar haar wil is. En deze wil blijft vrij en is niet afhankelijk van de levenssituatie van de afzonderlijke mens. Maar al Mijn schepselen, zonder onderscheid, ondervinden Mijn liefde en genade. En ook aan het meest nietige schepsel denk Ik, opdat het de weg omhoog vindt.

Amen

BD.6338

22 augustus 1955

Gods voortdurende zorg voor de mensen

Hoe vaak kom Ik niet dicht bij u, mensen, hoe vaak spreek Ik u niet aan, hoe vaak trek Ik u niet van een gevaar terug en bied u Mijn leiding aan op uw levensweg. Maar zelden herkent u Mij. Mijn duidelijke leiding ziet u als toeval aan en Mijn aanspreken gaat aan uw oren voorbij, u bent niet in staat Mij Zelf te herkennen, omdat uw ogen langs Mij heen op de wereld zijn gericht. Maar Mijn zorg volgt u. En of u zich midden tussen het aards gewoel bevindt, Ik wijk toch niet van uw zijde, steeds maar wachtend op het moment waarop u opmerkzaam wordt op Mij, dat u zich vrijwillig onder Mijn bescherming zult stellen, dat u temidden van het werelds vermaak, toch uw nood voelt en dan uitkijkt naar Mij, Die u volgt en Die u kan helpen. Ik houd niet op Mij aan de mensen te openbaren. Zelfs, wanneer het resultaat slechts heel pover is, wanneer het nauwelijks is te bespeuren, schenk Ik aandacht aan de geringste wil om dichterbij Mij te komen en dan zal Ik nooit meer van zijn zijde wijken.

Mijn Liefde brengt Mij ertoe u niet op te geven, zelfs wanneer u in de grootste onverschilligheid door het aardse leven gaat en een band met Mij niet zoekt. Maar Ik dwing uw wil niet Mij aan te horen en daarom zijn Mijn woorden maar zacht en dringen zich niet op, zodat u ze gemakkelijk niet zou kunnen horen, wanneer u geen acht slaat op Mij. Ze klinken niet zo luid als de stem van de wereld weerklinkt, die daarom uw gehele opmerkzaamheid krijgt. En omdat uw wil zelf zich naar Mij toe moet keren, kom Ik nooit opvallend op de voorgrond, maar Ik laat het ook niet aan contacten ontbreken, Ik dring u zacht op wegen waar u eenzaam en zwak naar hulp omziet om dan te voorschijn te kunnen komen en u Mijn hulp aan te bieden.

Geen van u, mensen laat Ik gaan, zolang hij Mij nog niet heeft gevonden en herkend, en omdat er niet veel tijd meer overblijft voor het einde, moeten de mensen ook kortere weggedeelten afleggen en deze zijn veel zwaarder en moeizamer te gaan, omdat Ik wil dat ze Mijn leiding nodig hebben en er om vragen. De slagen van het noodlot zullen toenemen, de mensen zullen nog door veel nood en ellende heen moeten gaan, omdat ze, verder dan ooit, van Mij zijn verwijderd, zelfs wanneer Ik hen overal op de voet volg. Tot aan het einde van hun leven geef Ik hen niet op en Mijn aansporingen om hen uit hun onverschilligheid op te schrikken, zullen steeds heftiger zijn, maar hoe zij daarop reageren, bepaal Ik niet, maar eens is hun lot doorslaggevend in het geestelijke rijk. Want hun wil is en blijft vrij en zelfs Mijn overgrote Liefde bepaalt niet een wil die beslist voor de dood, terwijl hij toch een eeuwig leven voor zichzelf kon verwerven.

Amen

BD.6657

29 september 1956

Gods aanwezigheid is de zekerste bescherming

U zult er zeker van kunnen zijn dat Mijn Vaderhand u voortdurend leidt en dat u niet verkeerd zult kunnen gaan, wanneer Ik Zelf uw bestemming ben. In tijden van aardse nood gelooft u vaak dat Ik Mijn begeleidende hand van u heb afgetrokken, dat Ik u aan uw lot overlaat, en u wordt angstig en moedeloos. Maar in elke nood van lichaam of ziel ben Ik dichterbij u dan ooit, alleen wil Ik dat u probeert dichterbij Mij te komen, dat u verlangt naar Mij. En daarom houd Ik Me schijnbaar verborgen, om het gevoel van verlatenheid in u te wekken, dat u dan naar Mij zal laten uitzien, zodat u Mij zult zoeken en met Mij innig verbonden zult wensen te zijn.

De innige band met Mij geeft u ook de zekerheid terug, dat Ik steeds tot helpen bereid ben. Altijd ga Ik naast u. Maar af en toe bent u zich hiervan niet bewust, omdat u uw blik op de wereld richt, of omdat u te zeer met uzelf bezig bent en daarom niet aan Mij denkt. En elke eenzame tocht zal u beangstigen, want dan bent u ook aan benauwenissen blootgesteld van de kant van de vijand van uw ziel, die Ik niet hinder, omdat u zult moeten inzien dat u Mij nodig hebt, die uw beschutting en beschermer, leider en begeleider wil zijn.

Steeds dreigender worden de gevaren voor u, wanneer u alleen op uw weg over de aarde voortgaat, omdat in de eindtijd uw vijanden niet in aantal zijn te overzien. En u hebt steeds meer Mijn hulp en leiding nodig, om tegen de kwellingen stand te houden. Maar u mensen bent u van dit gevaar niet bewust. En u bent vaak lichtzinnig, omdat u zich te ver verwijdert van Degene, die alleen u helpen kan.

En daarom zorg ik er steeds voor dat u Mij niet zult vergeten, door noden en lijden, waar u niet alleen tegenop zult kunnen. Want Ik wil dat u zich tot Mij wendt, dat u steeds vaker uw gedachten naar Mij laat afdwalen, dat u Mij voortdurend oponthoud bij u verleent. Alleen uw wil maakt het echter mogelijk, dat u zich door middel van gedachten met Mij verbindt en Mij daardoor naar u toe trekt.

Hoe meer het naar het einde toe loopt, des te sterker zal de wereld u ook boeien. Niet alleen door uw liefde voor de wereld, die u ook al zult kunnen hebben overwonnen, maar de eisen van de wereld zullen het u nog lastig maken, omdat ieder afzonderlijk mens temidden van de wereld zijn plichten heeft na te komen,

die hem vaak onvervulbaar voorkomen. En het gevaar bestaat, dat wereldse zorgen en gedachten Mij proberen te verdringen, dat u nauwelijks tijd zult vinden om Mij een stil uurtje te schenken en daarom verzuimt, Mij in uw zorgen te laten delen en u tot Mij te wenden voor raad en hulp, voor het toezenden van kracht voor uw levensweg op aarde. En dan wordt u steeds zwakker. En u zou toch ook voor de moeilijkste situaties in het leven rijkelijk uit kracht kunnen putten, omdat Ik steeds bereid ben u die te verschaffen, wanneer u Mij Zelf er maar om vraagt.

Laat het u gezegd zijn dat u geen enkele zwakheid hoeft te vrezen, zolang u Mij naast u laat gaan en bewust voortdurend met Mij in verbinding blijft. Maar sluit Mij niet van uw gedachten uit. Laat de zorgen van de wereld zich niet op de voorgrond dringen, al lijken ze nog zo groot. Wel heb Ik de macht ze van u af te nemen, maar Ik wil daar innig om worden gevraagd. Ik wil dat u steeds Mijn tegenwoordigheid voelt en daarom wil Ik dus steeds de belangrijkste inhoud van uw gedachten zijn.

Zodra u Mij naar achteren plaatst, houd Ik Me ook duidelijk op de achtergrond en dan zal de wereld u steeds meer in het nauw brengen. Pakt u echter Mijn hand vast, zodat die u door alle ongemakken heen zal leiden, dan zullen ook de angst en zwakheid van u wijken, want u ontvangt dan Mijn kracht. Ze stroomt in u over door de innige band die u met Mij tot stand brengt.

En Ik verlang naar deze innige band, die u jammer genoeg vaak losser maakt en Mij daardoor aanleiding geeft Me schijnbaar terug te trekken. U zult nog veel kracht nodig hebben in de komende tijd. En steeds zal ze u ter beschikking staan, als u maar als kinderen naar de hand van de Vader reikt, die u veilig zal geleiden tot u uw bestemming hebt bereikt.

Amen

BD.7047

23 februari 1958

“Komt allen tot Mij”

In het gebed hebt u een buitengewoon geneeskrachtig middel in elke aardse en geestelijke nood. Want een waar gebed, dat in geest en waarheid tot Mij wordt gericht, mist waarlijk zijn uitwerking niet. Ik kan en zal hiervoor Mijn oor niet sluiten en Ik zal Mijn macht gebruiken om u te helpen, ook daar, waar hulp aards onmogelijk schijnt.

Maar tevoren zult u in Mij vertrouwen moeten stellen. U zult moeten weten dat Ik uw aller Vader ben, die Zijn kinderen liefheeft en ze niet aan noden en lijden wil overlaten, ook wanneer deze nodig zijn voor uw ziel. En u zult moeten weten, dat er voor Mij niets is wat Ik niet zou kunnen veranderen en dat er ook geen ziekte bestaat, die voor Mij onmogelijk zou zijn te genezen.

Vertrouwt u zich toch aan Mij toe. Leg Mij al uw noden voor in alle kinderlijkheid. Spreek met Mij zoals een kind met zijn vader spreekt en wees niet ongelovig, maar gelovig. De kracht van het gebed weet u allen nog niet op waarde te schatten, daar u anders van veel nood en leed verschoond zou blijven, omdat Ik graag de verzoeken verhoor van een kind, dat in alle vertrouwelijkheid naar Mij komt en zijn kruisje aan Mij overgeeft, opdat Ik het voor hem zou willen dragen.

Ik heb al uw zonden gedragen en ben daarvoor aan het kruis gestorven. Ik heb voor u het leed ondergaan, dat uw zondeschuld u had opgelegd. U zou zonder leed door uw leven op aarde kunnen gaan, wanneer u zich zo innig met Mij zou willen verbinden, dat al uw last op Mijn schouders rust en dat u vrij en onbezorgd de weg omhoog zou bewandelen. Maar u houdt u allen nog te ver van Mij verwijderd. U komt niet in vertrouwelijkheid dichter bij Me en u wordt daarom zelf vaak nog de last van het kruis gewaar, die u echter alleen naar Mij toe moet dringen, omdat u innige gemeenschap met Mij moet aangaan.

In een waar gebed zult u Mij echter deze innige gemeenschap kunnen bewijzen. Een waar gebed, dat vertrouwelijk tot Mij wordt gesproken, hoor en verhoor Ik altijd, want dat heb Ik u beloofd met de woorden: “Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, Ik wil u verkwikken.” En: “Vraag, dan wordt u ook gegeven.” Mijn beloften zijn waarheid en u zult te allen tijde het bewijs ervan mogen ondervinden, wanneer u zich alleen maar in een waar gebed tot Mij richt.

Maar zodra u twijfelt, verliest de uitwerking van uw gebed aan kracht. En slechts zelden is uw geloof zo sterk, dat elke twijfel is uitgesloten. Maar zelden hebt u bij het bidden de zekerheid dat u wordt geholpen, die pas het bewijs is voor een geloof dat niet twijfelt. Maar u moet weten dat Mijn Woord waarheid is en dat - wanneer Ik Zelf tot u spreek - u elke twijfel zult moeten weren. Want u moet geloven dat bij God geen ding onmogelijk is. Denk er steeds aan dat alles wat u ziet, alleen door de kracht van Mijn wil is ontstaan. Denk eraan dat Ik steeds nieuwe scheppingen laat ontstaan, wat niet door mensen kan worden ontkend.

En denk er dus ook aan dat het Mij waarlijk mogelijk is ook de oude ordening te herstellen, die verstoord is, wanneer het om ziektes gaat of om andere aardse levensomstandigheden, die u mensen veel last bezorgen. Ik kan alles weer in de

juiste ordening brengen en Ik doe dit ook, zodra u Mij er in gelovig vertrouwen om vraagt, zodra u als kinderen tot de Vader komt en Mij uw verzoeken voorlegt.

U allen staat de genade van het gebed ter beschikking. U allen zult ze kunnen benutten, want Ik heb gezegd: "Komt allen tot Mij." Maar spreek niet alleen woorden uit zonder geest en leven. Roep Mij heel dicht bij u en stort dan uw hart voor Mij uit. En waarlijk, u zult worden geholpen. Ik zal uw geloof niet te schande laten worden.

Amen

BD.0627

18 oktober 1938

Gebed - Roep Mij aan in de nood

Het vertrouwen op de hulp van de Vader zal u alles in het leven gemakkelijk doen verdragen. Want alle leed stuurt de Heer en Heiland u, opdat u de weg naar Hem zult vinden. Komt u echter verblind, alleen verhard en verbitterd uit het leed tevoorschijn, dan berooft u zichzelf van alle hulp van boven. U zult te allen tijde uw toevlucht mogen nemen tot het gebed en u mag zodoende het grootste vertrouwen hebben verhoord te worden. Want wat u ook beschoren is, er is niets zo erg, dat de hemelse Vader het niet tot een zegen zou kunnen veranderen.

Ieder kind heeft het recht zich vragend naar de Vader toe te keren. Die zich in deemoed tot de hemelse Vader wenden, zullen nooit een vergeefs verzoek doen. Maar u allen benut de kracht van het gebed te weinig. U moet u eerst in grote nood bevinden, voordat u de Heer om hulp vraagt. En toch moet elke dag, elk uur, u zegen brengen. U moet niets ondernemen zonder de Zegen van God te hebben afgesmeekt. U moet u in leed en vreugde naar boven keren. U moet de kracht van het gebed altijd benutten, want uw ziel heeft onophoudelijk hulp nodig, opdat ze het doel al in het leven op aarde zal bereiken.

En ook verder ontbreekt het u aan kracht. Alleen, zonder het gebed, bent u maar tot weinig in staat. Maar daar u recht hebt op de genade van het gebed, benut deze dan zoveel mogelijk. Smeek om bijstand in de nood, om reinheid van het hart. Vraag om genade, om standvastigheid van het geloof, om daadkracht in de naastenliefde. Vraag met geheel uw hart, dat de Heer u Zijn liefde wil schenken en altijd voor u zal zorgen.

U mag vragen zonder ophouden. Als u om uw zielenheil bidt, zult u worden verhoord. Want als u inziet wat u mankeert, wordt elke ondersteuning waarom u hebt gebeden verleend. “Vraag en u zal gegeven worden” zegt de Heer. Hij maant u aan u tot Hem te wenden in de nood. Geef dus gevolg aan deze oproep en neem de schatten die de Heer u belooft. Doch val niet ten offer aan alleen maar de vorm. Want de Vader verhoort nooit die alleen met de lippen Hem dringend om hulp verzoeken en wier harten ver weg zijn.

En wanneer uw gebed niet wordt verhoord, onderzoek dan wat u niet goed hebt gedaan. Of het gebed wel uit de diepte van het hart omhoog werd gezonden, of alleen van de lippen kwam en daarom niet tot het oor van de Vader is doorgedrongen. Onderzoek of u om iets aards hebt gebeden, wat de Vader u onthoudt vanuit Vaderlijk inzicht en wijsheid. En let er steeds op in elk gebed de wil van de Heer boven uw wil te stellen.

Want de Vader weet wat goed voor u is en wat nodig is voor uw zielenheil. Hij zal u bedenken op de juiste wijze. Maar nooit zal Hij u iets verlenen uit verkeerde vaderliefde, wat alleen tot nadeel is voor de ziel. Onderwerp u daarom aan Zijn wil en geloof dat Hij u steeds alleen zo bedenkt, zoals het voor de ziel dienstig en bevorderlijk is. En roept u Hem gelovig aan in aardse nood, dan zal Zijn hulp niet uitblijven, opdat Zijn Woord vervuld zal worden: “Roep Mij aan in de nood en Ik wil u verhoren.”

Amen

BD.3734

3 april 1946

De eenvoudige vorm van gebed

De eenvoudige vorm van gebed is Mij welgevallig. Als iemand met Mij spreekt met kunstig in elkaar gezette uitdrukkingen en zinnen, zal hij niet de diepe innigheid opbrengen die alleen de weg naar Mijn Hart vindt. Als echter zijn gebed uit het hart komt, zal het gelijken op een eenvoudige uiting van zijn meest innerlijke gevoelens en in zijn eenvoud zal het zijn uitwerking niet missen, want zo'n roep verneem Ik te allen tijde en vervul hem. Ik verlang het vertrouwelijke gebed van een kind tot de Vader, dat onopgesmukt en niet gemaakt is, en dat de Vader dus verblijdt, terwijl al het gemaakte praten meer uit het denken van het verstand voortkomt dan uit het hart en afbreuk doet aan de verhouding van kind tot Vader. Een godvruchtig gebed is een stille samenspraak met Mij in alle deemoed en liefde, in het vertrouwen op Mijn voortdurende bijstand, op een

liefdevol antwoord. In een dergelijk gebed vind Ik welbehagen. Maar op vormgebeden sla Ik geen acht want ze komen niet voort uit het hart en kunnen daarom ook niet zo gevoelig beleefd worden als een eigen gebed. En de lengte van een gebed verhoogt de doeltreffendheid ervan niet, integendeel doet dat alleen de innigheid.

Wel moet u bidden zonder ophouden. Maar deze woorden moeten niet zo opgevat worden, dat u in de beoefening van lange vormgebeden volhardt, die voor Mij niet de geringste waarde hebben, veeleer moet u zonder ophouden aan Mij denken en met Mij samenspraak houden, en dit zal Mij welgevallig zijn, omdat u daaruit onmetelijk veel genade kunt putten, omdat u zich door 'n ononderbroken verbinding met Mij openstelt om Mijn genade te ontvangen, als u uw dagelijks werk begint met Mij, als u bij alles wat u doet Mij raadpleegt en dus als het ware Mij steeds in uw nabijheid laat vertoeven door uw eigen verlangen dat u Mij door middel van gedachten betoont, zo u zich steeds weer met Mij verbindt in het gebed.

Uw hart moet actief zijn wanneer Ik Zelf in en aan u wil werken. Maar resultaat van een lippengebed zult u niet kunnen boeken, al spendeert u hier nog zoveel tijd aan, want dan verneem Ik de stem niet van Mijn kind, dat enkel en alleen van de Vader bereikt wat het verlangt en afsmeekt.

En als u zich als Mijn kinderen voelt, zal ook uw gebed kinderlijk en eenvoudig zijn, u zult geen vormgebeden nodig hebben, want ze zullen u geen troost en kracht geven, ze zullen u zelf als niets zeggende woorden voorkomen. Want de ware verhouding tot Mij doet u ook de juiste woorden gebruiken, zoals een kind ze uitspreekt tegen de Vader, en dan is uw gebed Mij ook welgevallig.

Amen

BD.4363

4 juli 1948

Gebed: "Omwille van Jezus Christus" - "in Zijn naam"

Hij Die Zich aan het kruis liet slaan, doet de mensen die tot Hem om hulp roepen, alle Liefde toekomen. Geen van hen zal Hij in nood laten, want Hij heeft tot u de woorden gesproken: "kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken". Hij zal u het kruis helpen dragen, Hij zal voor u de last op Zich nemen, Hij zal u met raad en daad terzijde staan, als u in Hem gelooft, en daaraan dat Hij voor u is gestorven, dat Hij heeft geleden opdat u niet

hoeft te lijden. Tot Hem moet u zich wenden, want Hij Zelf roept u met de woorden: "Kom tot Mij", Hij belooft u Zijn bijstand, Zijn troost en Zijn sterking. En zo, geeft gevolg aan deze roep en neem Zijn Liefde aanbod aan. Hij zal u waarlijk niet tevergeefs laten smeken, Hij zal in nood en leed uw Trooster zijn en de last van uw schouders nemen die op u drukt, omdat Hij u liefheeft. Zijn Liefde is onveranderlijk, het is goddelijke Liefde die geen beperking kent, Hij legt geen menselijke maatstaf aan, integendeel: Hij kent geen maat, Hij geeft waar Zijn genade wordt gevraagd en aan Zijn Liefde zal u zich kunnen toevertrouwen.

En daarom moet u zich steeds tot Hem wenden, wanneer u hulp nodig hebt, want Hij en de Vader zijn Eén, de Vader van eeuwigheid heeft Zijn omhulsel tot woonplaats gekozen, Hij heeft Zich voor eeuwig met Hem verbonden. En zo roept u de Vader als u Jezus Christus aanroept, u roept de machtigste Geest van eeuwigheid, Die u waarlijk alles kan vervullen en ook alles wil vervullen, om u Zijn Liefde en Zijn Macht te betonen. Hij heeft Zich belichaamd in de mens Jezus, Hij Zelf sprak door Hem de woorden tot u: "Kom allen tot Mij". En zo geldt elke roep die u de Kruisdrager Jezus Christus doet toekomen, de Vader van eeuwigheid Zelf. En dus zult u niet tevergeefs smeken, u zult geholpen worden omwille van Jezus Christus in elke geestelijke en aardse nood. In Zijn naam moet u bidden, want Zijn naam is gezegend tot in alle eeuwigheid, en wie Zijn naam in volle aandacht uitspreekt, zal ook de zegen van die naam bij zich bemerken. Hij zal geholpen worden, aan hem wordt vervuld wat hij afsmeekt bij God, omwille van Zijn geheiligde naam. Daarom: roep Hem aan als u in nood bent, denk aan Zijn woorden en houd u eraan vast dat ze in Liefde werden gesproken en ook in Liefde worden nagekomen, want Zijn belofte luidt verder: "Als u de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij het u geven".

Amen

BD.5899

10 maart 1954

Gebed om het welslagen

Alles moet u tot zegen strekken, wat u begint na een innig gebed tot Mij, dat Ik u moge leiden en helpen om goed te slagen. Ik wil steeds uw raadgever zijn. Hij, die u kracht schenkt. Uw meester, die u alleen zal aansporen tot een bezigheid die uw ziel vooruit helpt. Ik wil uw denken mogen beïnvloeden, waartoe u Mij echter het recht zult moeten geven, omdat Ik uw vrije wil geen geweld wil aandoen.

Maar dan hoeft u niet bang te zijn iets te doen wat in strijd is met Mijn wil. U zult u het leven waarlijk gemakkelijk kunnen maken, wanneer u het maar totaal aan Mij overgeeft, wanneer u in voortdurende verbinding blijft met Mij door gedachten en gebed en wanneer u zich door werken van liefde een mate van kracht eigen maakt, zodat u alles aankunt. Dan hoeft u alleen maar steeds zo te handelen, zoals uw gedachten het u ingeven. Want Ik Zelf stuur dan uw denken en leid u aan de hand als een vader.

Eens moet uw wil zich verantwoorden. Maar als u uw wil plaatst onder de Mijne, als u zich in alles aan Mij en Mijn wil overgeeft, legt u ook de verantwoording in Mijn Handen. U hebt dan niets meer te vrezen, want uw aardse leven is dan zo door Mij geleid, dat alles u tot heil van uw ziel zal strekken. En u zult nooit eenzaam zijn. Wie Mij als vaste begeleider heeft, wie elke zorg, elk verlangen, elke vraag aan Mij voorlegt, is nooit alleen. Hij kan tegen Mij aanleunen, hij kan getroost alles aan Mij toevertrouwen, dat Ik het voor hem regel, dat Ik voor hem denk en handel, ofschoon hij ook zelf de uitvoerder ervan schijnt te zijn.

Hoe gemakkelijk kunt u mensen u het aardse leven maken, als u Mij nooit uit uw gedachten weglaat. Wanneer u het dagelijks werk met Mij begint en beëindigt, wanneer u alles wat u bezighoudt met Mij bespreekt en vol vertrouwen de zorg aan Mij overlaat. Ik zal u waarlijk niet teleurstellen. En het zal duidelijk zijn, dat u een geweldig sterke kracht naast u hebt, die alles voor u tot stand brengt. In de verbondenheid met Mij voelt u zich ook zelf krachtiger worden. Elke angst en zorg vallen van u af, zodra u tweespraak met Mij houdt. U wordt vrij van elke nood.

Maar uw spreken moet levend zijn. Het moet uit uw hart komen om tot Mijn oor door te dringen. U zult Mij bij u moeten laten vertoeven wanneer u bidt. En het gebed moet kinderlijk vol vertrouwen tot de Vader zijn gericht. En Ik zal bij u zijn en blijven. U zult niet alleen door het aardse leven gaan. En onbevreesd zult u alles op u af kunnen laten komen, omdat Ik naast u sta en alles orden, zoals het voor u het beste is.

Amen

BD.7417

27 september 1959

Zonder enige twijfel vertrouwen op God

Alles zal u worden vervuld, als u maar juist bidt. Maar wat er onder "juist bidden" is te verstaan, weet u nog niet, daar u anders geheel zonder zorgen door uw aardse leven zou gaan, omdat u in alles op Mij vertrouwt. Maar dit vaste vertrouwen ontbreekt u en bijgevolg zult u ook niet juist kunnen bidden, u twijfelt en vraagt nog steeds, terwijl u slechts zonder te twijfelen zou hoeven te wachten op hulp. Steeds zullen er nog kleine twijfels in u bovenkomen of Ik u ook uw vragen zal vervullen en dan is uw gebed al niet zo, zoals het moet zijn om verhoord te kunnen worden. U zou steeds moeten weten dat Mijn Liefde voor u oneindig is en dat die Liefde nooit weigert. Wanneer u vanuit dit inzicht bidt, weet u ook dat Ik u niets onvervuld kan laten waarom u bidt, want Mijn Liefde wil al de tegenspoed van u afwenden, Mijn Liefde wil gelukkig maken en Mijn Macht is zo groot dat niets onmogelijk is voor Mij, ook wanneer het u, mensen onmogelijk schijnt.

U kunt u echter van Mijn Liefde zonder einde geen voorstelling maken en dit is het wat u zal laten twijfelen, wat uw vertrouwen op de vervulling van uw vragen verzwakt en Mij daardoor ook in Mijn werkzaam zijn beperkt. U legt slechts steeds de maatstaf aan die op u, mensen zelf is toe te passen, u beperkt ook Mijn Liefde, omdat u niet weet wat het betekent, onbegrensd lief te kunnen hebben en onbeperkt Liefde weg te schenken. Maar Ik ken geen begrenzing, noch van Mijn Liefde, noch van Mijn Macht en daarom is Mij niets onmogelijk, zoals Ik echter ook geen grenzen stel aan de Wil van Mijn Liefde tegenover u die innig tot Mij bidt in het volle vertrouwen op Mijn hulp, op vervulling van uw vragen. En het is alleen nog maar het vertrouwen dat in u moet groeien, de vaste zekerheid dat Ik uw smeekbede hoor en u te hulp kom, het mag wezen wat het wil.

Uw vertrouwen kan alles overweldigen, omdat u dan steeds zult werken met Mij Zelf en nu ook kunt ondernemen wat u wilt, het zal door Mij gezegend zijn. U zult duidelijk Mijn Hand bespeuren na 'n innig gebed tot Mij vol vertrouwen - u zult zo geleid worden dat het voor u het beste is en alle zorgen zullen van u afvallen, zodat u blijmoedig en onbekommerd door het aardse leven zult kunnen gaan, steeds aan Mijn Hand, Die u zelf nooit los zult laten, omdat u zich voortdurend met Mij verbindt in gebed. Vind slechts deze innige band met uw Vader en u zult dan ook juist kunnen bidden, u zult op de meest simpele manier met Mij spreken, en Ik zal u horen en geen ogenblik dralen Mijn kind te hulp te komen. Maar u moet Mij vertrouwen. Dat vraag Ik van u, omdat elke twijfel Mij hindert in het werkzaam zijn van Mijn Liefde voor u, omdat dit wet is van eeuwigheid, dat de liefde geen weerstand mag ondervinden, maar dat gebrek aan vertrouwen een weerstand is, waarbij Mijn Liefde niet in volledige kracht werkzaam kan worden.

Om het wedervaren van ieder afzonderlijk mens maak Ik Me zorgen en ieder afzonderlijk mens kan met Mij praten, zoals een kind met zijn vader spreekt. Wie

dat doet, voor hem wordt waarlijk goed gezorgd in tijd en eeuwigheid, hij wordt alsmear door geholpen, want zodra het kind Mij vertrouwt, kan Ik nu ook bij hem werkzaam zijn naar zijn wil. En dan kan hij pas juist bidden in geest en in waarheid, dan pas kan hij er zeker van zijn, dat hij verhoring van zijn vragen zal verkrijgen, want Ik sta altijd klaar voor ieder mens die vol vertrouwen tot Mij roept om hulp.

Amen

BD.7523

15 en 16 februari 1960

Toevoer van kracht

U zult uzelf kunnen overwinnen, wanneer u Mijzelf in Jezus Christus erom vraagt. Want door Mijn dood aan het kruis verwierf Ik de kracht voor u, die u nu onbeperkt van Mij zult kunnen betrekken. U zult daarom steeds weer naar Mij moeten vluchten en Mij in het gebed uw zorgen en noden toevertrouwen, en Ik zal Me om u bekommeren. Ik zal u helpen, hiervan zult u zeker kunnen zijn. U hebt kracht nodig om te overwinnen. Want uzelf bent nog krachteloos, zolang Mijn tegenstander u nog in het nauw kan brengen, omdat u niet dicht genoeg bij Mij blijft. De innigheid van uw contact met Mij zou u ook een overmaat aan kracht bezorgen en dan zou u ook met Mij kunnen samenwerken op een ongewone wijze. Maar slechts weinig mensen bezitten zo'n diepe liefde, dat ze altijd innig met Mij verbonden zijn.

Maar waar deze liefde is, daar is ook het geloof buitengewoon sterk en daar kan Mijn kracht tot zijn recht komen. Maar Ik zal u nooit de toevoer van Mijn kracht onthouden, wanneer u Mij er maar om vraagt. Uw geest en uw ziel zal versterkt worden, ofschoon uw lichaam zich zwak voelt. En spoedig zal de ziel ook kracht op het lichaam kunnen overbrengen en het zal in staat zijn op elke manier weerstand te bieden.

U hoeft dus niet over zwakte te klagen, zolang u Mij in Jezus Christus zult kunnen aanroepen. Want elke zodanige roep zal vervulling vinden. Ik wil niet dat u in zwakheid voortgaat. En daarom staat u van Mijn kant te allen tijde kracht ter beschikking. Want Ik wil dat u naar Mij Zelf zult komen en Mij vraagt, om u nu ook rijkelijk te kunnen voorzien van alles wat u ontbreekt. Want Ik heb u deze hulp beloofd met de woorden: "Komt allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken." Maar u moet komen. Ik wacht op uw

smekende roep. Ik wacht verlangend op uw band met Mij, om Me dan echter ook aan u kenbaar te kunnen maken, tot zegen en geestelijke verrijking van u.

Nooit zult u tevergeefs een vraag om kracht naar Mij zenden. Steeds zal die voor u vervuld worden. En voelt u ze niet lichamelijk, dan heeft toch uw ziel haar nut ervan, die dan ook het lichaam zal verschaffen wat voor haar bevorderlijk is. Maar soms leent de zwakheid van het lichaam zich ertoe de mens steeds inniger naar Mij te dringen. En dan zal de toevoer van kracht ook zo stellig plaatshebben, als Ik Me naar ieder kind buig om het te helpen in zijn nood.

En het nabije einde in aanmerking genomen, zult u nog veel kracht en hulp nodig hebben. U zult vaak menen te zwak te zijn tegenover de eisen die u geestelijk worden gesteld. Maar u hoeft niet zwak te zijn, omdat Mijn kracht u voortdurend ter beschikking staat, waar u te allen tijde om zult kunnen vragen. Al en gedachte die u vragend naar Mij opzendt, zal u met deze kracht in contact brengen. Want geen gebed is tevergeefs, dat in geest en in waarheid op Mij is gericht, dat niet alleen uw lippen spreken, maar door het hart gevoeld en naar Mij omhoog wordt gezonden. En de kracht zal eerst uw ziel vervullen, omdat deze eerst moet worden bedacht. Want het gaat om haar rijpwording, zolang u nog over deze wereld rondgaat.

Maar ook het lichaam zal verzorgd worden. Ook het lichaam zal merkbaar de kracht worden toegezonden, wanneer u maar gelooft dat Ik u liefheb en u van elke nood wil bevrijden. Maar dat is ook de bedoeling van alle nood, dat u Mij om hulp vraagt. Dat u de verbinding met Mij probeert te vinden en dat nu door deze band Mijn kracht in u kan overvloeien, zodat u zich steeds gesterkt zult voelen, wanneer u zich in innige gedachten maar voor Mij openstelt, dat Ik u geven kan wat u wenst. Kracht, genade en een verlichte geest, die Mij overal en in elk gebeuren herkent, zodat u Mij dan ook leert liefhebben en de liefde ons steeds hechter met elkaar verbindt, en dan ook elke zwakheid van u afvalt, omdat u dan met Mij wandelt en door Mij altijd gevoed wordt met licht en kracht.

Amen

BD.4163

10 november 1947

Geestelijk voedsel - “Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken”

Neem geestelijk voedsel tot u, zo vaak als het u mogelijk is. U staat aan het begin van een tijd die zo moeilijk is, dat u er op zult moeten letten, weerstand te kunnen

bieden tegen noden en leed van allerlei aard. U zult veel kracht nodig hebben, als u zowel uw aardse als ook uw geestelijke taak wilt nakomen. En deze kracht verschaft Mijn Woord u. Daarom maan Ik u steeds weer aan Mijn gaven van genade ten volle te benutten. Ik maak u opmerkzaam op de noden van de komende tijd en waarschuw u mensen er alleen maar voor, dag na dag gedachteloos voort te leven, het lichaam alle wensen te vervullen en de ziel gebrek te laten lijden. Want het gaat enkel en alleen om het welzijn van de ziel, om uw leven in de eeuwigheid.

Ik wil u graag helpen zalig te worden. Maar uw wil moet actief worden. En u zult niet mogen geloven dat de eeuwige gelukzaligheid zonder moeite kan worden verworven, dat ze u ten deel valt tegen uw wil, zonder eigen toedoen. U zult zich ervan bewust moeten zijn, dat met de dood van het lichaam de mogelijkheid voorbij is om uit eigen kracht werkzaam te zijn, dat u elke onbenutte gelegenheid bitter zult berouwen, als u tot het besef komt wat het aardse leven voor u is geweest.

Er rest u nog slechts een hele korte tijd. Maar hij is voldoende, als u de ernstige wil hebt uw ziel rijp te laten worden. Want Ik zorg ervoor dat er zich talloze mogelijkheden voordoen om uw eigenlijke taak in het leven - het werkzaam zijn in onbaatzuchtige naastenliefde - te vervullen. Maar één ding zult u niet mogen nalaten: u Mijn Woord eigen te maken, kracht en troost daaruit te putten, omdat u, die Mijn Woord tot uw hart laat spreken, zich met Mij Zelf verbindt en u daardoor grote zegen voor uw ziel ontvangt. Neem er geen genoegen mee dat Mijn Woord u zo nu en dan wordt aangeboden. Zoek veeleer zelf met een hunkerend hart de gelegenheid om u onder zijn zegen te plaatsen.

“Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken.” Laat Mij herhaaldelijk tot u spreken. Wees niet lauw en onverschillig, maar haast u en verschaf u een voorraad aan kracht, opdat u sterk in het geloof wordt en monter en rustig ook de zwaarste weg in het leven zult kunnen gaan; opdat u zich voortdurend bewust blijft van Mijn tegenwoordigheid en dus met Mij het doel tegemoet gaat: in het lichtrijk geheel met Mij verenigd te zijn.

Neem elk woord serieus, dat u door Mijn dienaren op aarde wordt gebracht. Denk erover na, hoe dringend u Mijn aanmaningen nodig heeft, in welk gevaar u verkeert als u in uw streven verzwakt, als u te weinig betekenis toekent aan Mijn Woord, dat u in diepste liefde, met het oog op de grote nood, wordt aangeboden. U bevindt zich in een grote, buitengewone genade, dat u Mijn Woord ontvangt. Benut deze schenking van genade. Voed uw ziel met het brood uit de hemel. Laat haar geen gebrek lijden, want ze heeft geestelijk voedsel nodig.

Let daarom meer op uw ziel dan op uw lichaam. Schenk meer aandacht aan het geestelijke dan aan het aardse leven, want het laatste zal u, die er teveel waarde aan hecht, zeer teleur stellen. Maar u die geestelijk streeft, zult ook van een zwaar leven niet hoeven te schrikken. U zult het samen met Mij afleggen, als u voortdurend Mij in het Woord tot u laat spreken.

Amen

BD.3295

15 oktober 1944

Vertroosting - Gods Woord bewijs van Zijn liefde

Als u het leven van de ziel serieus neemt, zal elke dag en elk uur voor u zegenrijk zijn. Want Ik bedenk u naar uw wil. En als u nu gelooft in gevaar te verkeren, geestelijk of aards, moet u er steeds aan denken dat Ik Zelf dicht bij u ben, omdat u zich door uw wil al als de mijne hebt getoond, omdat u dus tot diegenen behoort, die van Mij willen zijn, die ernaar verlangen onder Mijn vaderlijke bescherming te staan. En deze kinderen laat Ik niet in nood. Integendeel, Ik red ze, zodra het voor hun ziel bevorderlijk is.

Ik heb een geweldig grote liefde voor u, evenwel hoort daar een zekere mate van leed bij, dat uw ziel moet worden opgelegd om rijp te kunnen worden. En daarom is de nood niet geheel uit te schakelen in uw leven. U zult er een mate van op u moeten nemen, omdat het voor de loutering van uw ziel noodzakelijk is. En daarom zult u het leed niet als gebrek aan liefde mogen beschouwen en geloven dat Ik u heb verlaten. Integendeel, Ik ben in de nood dichter bij u dan ooit. En Ik sterk uw ziel, dat ze het moeilijke zal overwinnen.

En daarom wordt u er steeds weer uit geleid, zodra u, overgegeven aan Mijn wil, alles draagt wat Ik toelaat tot heil van uw ziel. De liefde voor u bepaalt uw lot. En deze liefde zal u ook niet hulpeloos laten als u hulp nodig hebt. Vertrouw daarom steeds op Mijn liefde en laat u niet terneer drukken door de noden en het lijden van de tijd, want Ik beëindig ze op het juiste ogenblik.

Mijn Woord is het meest waardevolle goed dat u op aarde bezit. En dit Woord moet alles voor u zijn, want het Woord ben Ik Zelf. Als u dus Mij Zelf hebt, moet u nergens anders meer naar streven, daar u anders de liefde voor Mij deelt met dat wat u verlangt. Maar als Ik in het Woord bij u ben, staat de hoogste mate van genade u ter beschikking. En dus moet dan uw hunkering naar de goederen der

wereld gestild zijn. Want wat zijn deze in vergelijking met Mijn Woord, met het bewijs van Mijn innigste liefde voor u, met de gave van kracht en genade?

U hebt het hoogste als u Mijn Woord hebt. En u moet buiten dit niets meer begeren. Want met Mijn Woord komen ook de beloften tot u, dat Ik zorg voor uw lichamelijk en geestelijk welzijn. En daar Mijn Woord waarheid is, moet u zich geen zorgen maken om datgene wat uw lichaam nodig heeft, maar alleen om datgene wat dienstig is voor uw ziel.

En wees tevreden met Mijn Woord, dat waarlijk het kostbaarste is wat Mijn liefde u op aarde kan bieden. Hebt u Mijn Woord, dan zal het u ook niet aan kracht ontbreken om uw aardse leven de baas te worden. Want u hebt dan immers Mij Zelf en aldus zult u toch krachtig moeten zijn en de strijd om het bestaan met succes kunnen doorstaan.

Laat u door niets het geloof en het vertrouwen afnemen, dat Mijn Woord de enige krachtbron is, waaruit u dagelijks en elk uur zult mogen putten en dat u nooit zwak zal laten. Want neemt u Mijn Woord in u op, dan neemt u Mij Zelf op. En waar Ik ben, daar kan geen geestelijke en geen aardse nood meer zijn, hoewel u zich ook ogenschijnlijk in het laatste bevindt.

Laat Mij bij u zijn in het Woord en uw leven zal alleen een voortdurende positieve ontwikkeling zijn. De aardse nood maakt geen indruk meer op u, want u acht het lichaam gering als uw ziel met Mij is verbonden. U hebt een zeker bewijs van Mijn liefde voor u in handen. En Mijn liefde is waarlijk het kostbaarste dat u kunt verkrijgen. Ze pakt u vast en verlaat u nimmer, tot u geheel met Mij bent verenigd en de aarde kunt verlaten.

Het duurt niet lang meer, of het leven op aarde is beëindigd. Maar de tijd daarvoor is een tijd van strijd, die u zult moeten doorstaan. Als Ik echter in het Woord bij u ben, zal hij u niet bang maken. Integendeel, alleen maar moedig, want Ik heb u Mijn hulp toegezegd en Ik verlaat u niet. En al bent u nog zo zeer door dreigende gevaren omgeven, zolang Mijn Woord tot u komt, weet u ook dat Ik Zelf bij u ben en dat u niet zult hoeven vrezen wat u bedreigend voorkomt.

Maar u zult ook niets anders mogen begeren, om niet in de macht te geraken van diegene, die u probeert te benaderen, doordat hij het verlangen in u laat opkomen naar aardse vreugden en aards bezit. Schenk geen aandacht aan alles wat nog bij de aarde hoort. En stuur met al uw zinnen, met al uw liefde alleen op Mij aan. Vorm u tot liefde, opdat Ik helemaal verblijf in u kan nemen. Luister naar uw binnenste, opdat u Mij hoort. En neemt Mijn Woord aan als onderpand van Mijn liefde, die eeuwig naar u uitgaat en u ook door alle gevaren van het lichaam en de

ziel heen zal leiden. Want Mijn Woord is waarheid en Mijn Woord belooft het eeuwige leven aan allen, die het gelovig in hun hart opnemen en ernaar leven.

Verkwik en laaf u aan dat, wat Mijn liefde u biedt. En verlang niets anders, als u Mijn Woord hebt en u er zich aan kunt optrekken.

Amen

BD.4902

23 mei 1950

Het benutten van de kracht van het goddelijk Woord

Versterk u met Mijn Woord dat voor u lavenis zal zijn in tijden van grootste nood, zoals het u echter ook tevoren al kracht en versterking oplevert voor uw wil en uw geloof. Neem in overweging dat Mijn Woord een rechtstreekse schenking is van Mij aan u en dat Mijn gave waarlijk de grootste doeltreffendheid moet hebben. Denk er verder aan dat Ik Zelf met Mijn Woord bij u ben, dat u de eeuwige Liefde Zelf opneemt in uw hart als u Mijn Woord in ontvangst neemt.

U benut de kracht van Mijn Woord veel te weinig, daar u anders nooit zwak en moedeloos zou kunnen zijn, daar er anders geen zorg op u zou drukken en u steeds vrolijk en monter uw weg over de aarde zou kunnen gaan. U geeft u veel te weinig over aan de werking van Mijn Woord. U verdiept u niet graag in de betekenis van het Woord. U dwaalt met uw gedachten zo vaak af naar de aardse wereld, die u geenszins hoefde beangstigen, als u maar uw geloof zou versterken, waartoe Mijn Woord u helpt.

Verdiep u herhaaldelijk in Mijn Woord en laat Mij zo tot u spreken in elke noodsituatie van uw leven, in zowel blijde als in droeve uren. Mijn Woord straalt een kracht in u uit, die u alles zal laten verdragen of zwak zal laten voelen, wat op u drukt.

Maak uw hart steeds bereid om Mij op te nemen, die in het Woord bij u wil komen om u te sterken en te troosten. Voortdurend wil Ik met Mijn Liefde bij u zijn. Maar als u de deur van uw hart voor Mij sluit, doordat u zich op de wereld richt, zult u ook zwak zijn en blijven, omdat er vanuit de wereld geen kracht stroomt die uw ziel verkwikt.

Alleen Mijn Woord is spijs en drank voor uw ziel. Mijn Woord is het ware voedsel, dat u voortdurend de ziel moet verschaffen als u ook Mij met het Woord

in u wilt opnemen. Maar Mijn Woord opnemen betekent niet het alleen maar te lezen of met de oren in ontvangst te nemen, want dan zult u geen kracht voelen. Dan zal het werkeloos blijven, want dan zijn het slechts lege letters waarin Ik nooit kan zijn.

Verbind u in gedachten innig met Mij en begeer Mij te horen. En laat Me dan tot u spreken en u zult Mijn aanwezigheid bespeuren aan de kracht die u met elk Woord van Mij toestroomt. U zult voelen dat Ik tot u spreek en u zult gelukkig zijn, want het besef van Mijn tegenwoordigheid vervult u met rust en vrede, met een innerlijke gelukzaligheid, die u alles zal laten verdragen wat ter wille van uw ziel en ook ter wille van de medemensen over u is toegelaten. Verdiep u in Mijn Woord en de werking van Mijn Woord zal niet uitblijven.

Amen

BD.7514

4 en 5 februari 1960

Kracht van het Woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel

Uit Mijn Woord moet u de kracht halen, die u ontbreekt. Bedenk toch, dat Ik Zelf tot u spreek en dat dit werkelijk een daad van genade is, die nooit zonder uitwerking kan zijn. Bedenk, dat Ik Zelf u met Mijn Liefde aanstraal en dat u dat nu ook zult moeten voelen in de vorm van een toevoer van kracht, die uw ziel waarlijk grote zegen brengt. En u zult u ook lichamelijk gesterkt voelen, wanneer u zich innig met Mij verbindt.

En er zullen u steeds weer nieuwe genaden toevloeien, omdat Ik uw zwakte doorzie, uw geestelijk en aards falen in tijden van geestelijke nood. Maar u hoeft niet te vrezen voor mislukking, als u zich maar aan Mijn Woord houdt: “Komt allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken.”

U vindt bij Mij altijd de hulp die u nodig hebt. U hoeft u alleen maar vol vertrouwen tot Mij te wenden en u hoeft alleen maar steeds weer Mijn Woord te horen of te lezen, waardoor Ik altijd als Vader Mijn kinderen toespreek. Door dit toespreken ontvangt u kracht en uw noodtoestand zal worden opgeheven. U zult in zalige zekerheid verkeren tot er hulp voor u komt. Mijn Woord bergt de kracht in Zich, die nu in u overstroomt, wanneer u zich door Mij laat toespreken. Maar dit moet ook gebeuren in de zekerheid dat u door Mij wordt toegesproken.

U zult het Woord niet mogen lezen als letters. U zult er met heel uw ziel bij moeten zijn en Mij aanhoren. En u zult de werking van Mijn Woord voelen in en bij uzelf, zoals het ook niet anders kan zijn, omdat alles wat van Mij uitgaat kracht is en als kracht ook werkzaam moet zijn. Maar wanneer u toch nog meent onaangeraakt te blijven, dan ligt het alleen aan uzelf, dat u de band met Mij niet innig genoeg tot stand brengt. En denk dan alleen aan Mijn Liefde, die naar u uitgaat, en u zult uit Mijn Woord dan de Liefde voelen en uw ziel zal gesterkt zijn.

Elke dag geeft u de mogelijkheid uw ziel rijper te laten worden. Want op elke dag zult u zich met Mij kunnen verbinden door werken van liefde en innig gebed. En elke band met Mij maakt een overvloeien van Mijn kracht mogelijk, die altijd een gunstige uitwerking zal hebben op uw ziel. En wanneer u maar elke dag het eenmaal mogelijk maakt dat u een stroom van kracht toekomt, dan zult u ook met zekerheid een toename van uw rijpheid kunnen verwachten. En uw ziel is er op vooruitgegaan, de dag was niet vergeefs geleefd.

En zowel voor het werkzaam zijn in liefde alsook voor een innige tweespraak met Mij hebt u steeds de gelegenheid. En daarom hoeft er geen stilstand in uw rijpingsproces op te treden. U zult vol vertrouwen en blijmoedig uw levensweg kunnen gaan, want een pluspunt voor uw ziel te verwerven is van groot belang, gezien het naderend einde, dat nu eenmaal meer arbeid aan uw ziel vergt.

En al wordt u daar ook lichamelijk niets van gewaar, het gaat vooral om uw ziel. En deze hoeft niet met lege handen heen te gaan, zelfs wanneer de dag u aards geen grote voordelen heeft opgeleverd. Maar u zult ook aards toevoer van kracht verkrijgen, wanneer u uw Vader in de hemel daar ernstig om vraagt. Want Hij is op de hoogte van al uw noden en zal ze ook graag uit de weg ruimen.

U bent toch Mijn kinderen en Ik trek Me al uw zorgen aan. Maar Ik verlang ook uw wil, die erop gericht moet zijn geestelijk rijp te worden. Elk gebed heeft geestelijke zegen tot gevolg, voor uzelf en ook voor uw geliefden voor welke uw gebeden bedoeld zijn. Daarom zult u ook altijd arbeid aan uw ziel kunnen verrichten, evenals u ook altijd zult kunnen bidden, als u zich maar innig met Mij verbindt en in gedachten woorden stamelt.

Ik hoor en begrijp ze en Ik vervul graag zulke vragen, die een kind in vertrouwen op Mijn hulp naar Mij opzendt. En zo hoeft geen dag voor u een verloren dag te zijn. Want geestelijk zult u steeds er uw voordeel mee kunnen doen, vooropgesteld dat u van goede wil bent en Mij zult willen toebehoren. Want hiermee spreek Ik Mijn kinderen aan, die de verhouding van een kind tot de Vader al tot stand hebben gebracht; die niet ver meer van Mij af staan.

Want de anderen kunnen zo menige dag verloren laten gaan, zonder ernstig aan hun ziel te denken. En dezen zijn in grote geestelijke nood. En ook voor hen zult u kunnen bidden. En het zal hun en u tot zegen strekken, want de mensen moeten allen de weg naar Mij vinden, omdat alleen in en met Mij de zaligheid kan worden gevonden; omdat de aaneensluiting met Mij het eerste en het laatste doel is, dat u allen zult moeten bereiken.

Denk er steeds maar aan dat Ik u liefheb, dat u Mijn kinderen bent en dat Ik er alleen maar vurig naar verlang, met u in voortdurende verbinding te staan, die echter door uzelf tot stand moet worden gebracht. En schenkt u Mij uw liefde, dan schenkt u Mij ook uw wil. En dan zullen uw gedachten ook steeds op Mij zijn gericht en u zult met zekerheid uw ziel tot rijpheid brengen. U zult niet tevergeefs op aarde leven, omdat elke dag u dan dichterbij Mij brengt, tot u voor eeuwig met Mij verenigd bent.

Amen

BD.5212

15 september 1951

God is goed en rechtvaardig

Ik ben een goede en rechtvaardige God. En Mijn mildheid en barmhartigheid zult u mensen steeds weer ondervinden als u hebt gefaald, hoewel Ik niets kan negeren wat zonde is. Maar Ik houd met al uw zwakheden rekening. Ik oordeel niet over u mensen, zoals Ik eens heb geoordeeld daar u volmaakt was. Want nu bent u onvolmaakte schepselen, zonder juist inzicht en met een zwakke wil.

Toch moet Ik u met aandrang vragen om uw volmaaktheid weer te bereiken. Ik moet u op uw zonden wijzen. Ik moet u in kennis stellen van wat juist en wat onjuist is, wat beantwoordt aan Mijn wil en wat u doen moet om weer volmaakt te worden. En daarom kan Ik ook geen misstappen over het hoofd zien, ofschoon Ik ze met ogen van mildheid en barmhartigheid aanschouw. Want u hoeft niet te zondigen, ook al bent u zwak, omdat Mijn kracht en genade u ter beschikking staat, die u zult kunnen gebruiken.

Dus moet Ik u aanmanen steeds Mijn kracht te vragen, te bidden om Mijn gaven van genade en niet zomaar door het leven te gaan zonder om Mijn bijstand te smeken. Ik ben goed en rechtvaardig. En daarom kan Ik het niet dulden wanneer u verkeerd handelt, maar moet Ik u het onrechtvaardige voor de geest stellen, tot

u het als onrecht hebt ingezien en uw best doet rechtvaardig te denken en te handelen.

U zult uw zonde moeten inzien om ze te vermijden. En daartoe zal Ik u helpen. Want Ik ben een goede God, een God van Liefde en geen god van toorn, die straft als een schepsel heeft gezondigd. Ik ben een Vader van Mijn kinderen en een Vader wil Zijn kinderen met Liefde winnen. Toch kan Hij niet in misplaatste liefde het onrecht tolereren, omdat zoiets het kind niet voltooit. De voltooiing echter is het hoogste doel van een mens op aarde.

Laat u door Mij opvoeden en grootbrengen. Accepteer ook onderdanig een terechtwijzing, want die is alleen het middel om u uw onrecht te laten inzien, om het dan ook te vermijden. En houd u steeds aan Mijn gebod van de liefde. Dan handelt ook u goed en juist. Wees ook u mild en barmhartig en veroordeel niet liefdeloos. Probeer Mij in alles na te volgen, in geduld, in zachtmoedigheid, in deemoed, in vredelievendheid. En als u dreigt te falen, roep Mij dan aan om hulp, om kracht en genade. En u zult ze ondervinden, zo vaak als u Mij vraagt.

Want Ik alleen ken uw zwakheid, uw geestelijke nood en ook uw wil. Ik ben een God van Liefde. Ik ben een rechter, die ten volle lankmoedig is en alles probeert om u te veranderen, voordat Hij u veroordeelt. Richt uw wil alleen op Mij, opdat Ik u helpen kan als u zwak wordt. Dan zal Ik altijd mild en barmhartig zijn, ook wanneer u gefaald hebt.

Amen

BD.7229

13 december 1958

Gods Vaderliefde

Blijmoedig en zorgeloos zou u door het leven op aarde kunnen gaan bij een juiste instelling tegenover Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. U zou u alleen maar steeds als Mijn kinderen hoeven te voelen en elke angst zou u verlaten. Alle bedenkingen zouden ongegrond worden, want de juiste verhouding van een kind tot de Vader schakelt alle zorgen en angsten uit.

Het kind weet, dat de vader de kracht heeft om het tegen allerlei kwaad, vijandigheden en benauwenissen te beschermen. En zo zou u Mij ook als uw hemelse Vader, die u liefheeft, de macht en de wil moeten toekennen, dat Hij u beschermen en leiden zal, zoals een liefdevolle vader dat doet. U zult u toch

alleen uw Vader moeten voorstellen als eeuwige liefde, die u met alle innigheid vasthoudt, die voor u steeds alleen maar geluk en zaligheid wil en die u waarlijk ook alles bezorgt, wanneer u Mij niet belet in liefde werkzaam te zijn.

U bent Mijn kinderen en zult het eeuwig blijven. Maar Ik kan u alleen als kinderen bedenken, wanneer u in Mij uw Vader ziet. Zolang u zich verre van Mij houdt, zolang Ik voor u nog de “vreemde god” ben die oneindig ver van u af staat, zolang heeft u nog niet de juiste verhouding tegenover Mij. En Mijn liefde kan u niet omsluiten, zoals het graag het kind zou willen omsluiten. Want Mijn liefde vraagt ook uw onbevangingheid, uw open hart en uw wil om u innig bij Mij aan te sluiten en u over te geven, zoals een kind zich aan zijn vader overgeeft.

Brengt u eenmaal dit innerlijk vertrouwen op tegenover uw God en Vader, dan zullen alle angsten en zorgen u verlaten. U zult vrolijk en monter uw levensweg gaan en waarlijk ook steeds juist worden geleid. Want dan heeft de Vader de leiding overgenomen, omdat het kind Hem dan bij de hand heeft gepakt en nu niet meer verkeerd kan gaan. De God, die de Liefde is, wil niet dat u zich in nood bevindt. Maar Hij kan deze nood niet van u afwenden, wanneer u zelf u aan Zijn zorgzaamheid onttrekt, wanneer u bewust alleen gaat, wanneer u Mij niet als Vader aanroept, dat Ik Zelf u leid. Een kind heeft grote macht over zijn Vader, wanneer het maar tracht diens liefde te verwerven.

De liefde van de Vader behoort het kind weliswaar toe, maar het kind zelf moet daarnaar verlangen. Het moet eveneens liefde voor de Vader voelen en dan zal het ook vanzelf naar Hem toekomen en niet meer van Hem willen scheiden. Dan is de band van liefde aangeknoopt en dan omgeeft het kind een rust die gelukkig maakt. Het voelt zich geborgen aan het Vaderhart en elke zorg en angst is van hem geweken.

En zolang u mensen deze juiste verhouding met uw Vader niet tot stand brengt, zolang zal ook het aardse leven voor u moeilijk zijn en vol zorgen. Want u draagt dan zelf de last, die uw Vader graag van u zou afnemen, wanneer u Hem er maar om zou willen vragen.

Probeer slechts u steeds weer zo'n innige verhouding voor te stellen, zoals die van het kind tot de Vader en laat dan deze verhouding tot Mij werkelijkheid worden. En u zult stellig zoveel liefde ondervinden, dat u zich al op aarde zalig zult kunnen noemen.

Maar elke vreemde verhouding belemmert dat Ik Mijn Liefde bij u werkzaam kan laten zijn. En u hebt nog een vreemde verhouding, zolang u Mij niet vertrouwt, zolang u beslist nog bedenkingen hebt, dat Ik u zonder liefde zou kunnen laten of dat u lijdt, zolang u denkt dat Ik het wil.

Ik houd van u en wil u alleen maar gelukkig maken. Neem deze Liefde aan en laat u geschenken geven. En laat u dragen over alle moeilijkheden van het aardse leven heen. U hebt de macht, wanneer u maar zelf Mij met liefde tegemoet komt. Dan zal Ik u geen verzoek weigeren. Ik zal alles doen om Mijn kind, dat zich vol vertrouwen aan Mij overgeeft, gelukkig te maken. Want Ik ben uw aller Vader en wil alleen als Vader worden gekend en bemind.

Amen

BD.3565

2 oktober 1945

Woorden van troost van de Vader

Wie zich zwak van geest voelt, laat hem naar Mij komen. Ik wil hem sterken. Wie dreigt te wankelen in het geloof, laat hem Mij aanroepen en Ik wil het geloof nieuw leven inblazen. Ik wil hem door Mijn Woord weer opbeuren, zodat hij geestelijk en lichamelijk sterk wordt en alle weerstanden zal overwinnen die hem moedeloos laten worden.

Ik zal hem te eten en te drinken geven en de kracht van Mijn hemelse voeding zal hij heel goed bespeuren, doordat hij vol vertrouwen zijn aardse plichten nakomt en zijn hart herhaaldelijk tot Mij verheft in gebed. En de toevlucht tot Mij zal hem steeds opbeuren, want niemand komt tevergeefs naar Mij. Niemand klopt bij Mij aan zonder dat Ik hem open doe en niemand, die een gave verlangt, gaat leeg bij Mij vandaan. Maar aan de geestelijke nood denk Ik in het bijzonder. En om deze op te heffen, laat Ik de mensen vaak moeilijke wegen gaan, opdat ze Mij leren onderkennen en om Mijn hulp zullen vragen.

Maar wie uit eigen beweging naar Mij komt, wie Mij tot zijn dagelijkse Raadgever maakt, wie niets begint zonder Mijn Zegen te hebben afgesmeekt, wie zich iedere dag en ieder uur voor de toevoer van Mijn kracht opent door gebed en werken van liefde, wie dus bewust leeft en aan zijn ziel werkt, zal ook door Mij voortdurend worden verzorgd en geestelijk en aards getroost zijn welzijn aan Mij kunnen overlaten. Hij zal niet aan gevaar zijn blootgesteld, zelfs wanneer aardse nood hem bestormt als beproeving van zijn geloof.

De weg naar Mij is altijd vrij. En de brug is te allen tijde het gebed, de innige verbinding met Mij en het aanroepen van Mijn naam. En steeds zal u antwoord ten deel vallen. Steeds zal uw nood worden verholpen, wanneer u maar vast en

hoopvol gelooft en op Mij vertrouwt. Want Ik ken al uw noden en zorgen en weet ze ook altijd te verhelpen. Maar u moet geloven, om nu in te zien welke kracht er in het geloof ligt, als u wordt geholpen.

Laat Mij heersen en let alleen op uw zielen, dat ze geen gebrek hoeven te lijden. Want dit ligt alleen aan uw wil, terwijl Ik de zorg voor het lichaam overneem, als u gelovig bent en bewust op Mij aanstuurt. En kom daarom steeds naar Mij als u uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Deze belofte heb Ik u gegeven en Ik zal ze waarlijk houden. U zult Mij nooit tevergeefs aanroepen als u in lichamelijke of geestelijke nood bent, want steeds ben Ik tot hulp bereid, omdat Ik u liefheb sinds eeuwigheid.

Amen
