



**Jezus zegt...**

Deel 3

**Waak en bid**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in  
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

*Bertha Dudde*

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

## Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## Inhoudsopgave

### **BD.**

Wie was Bertha Dudde?

Marcus 14, 37-38

- 4895 Word wakker, jullie slapers
- 8467 Waar zijn verleidingen van afkomstig?
- 1580 Het inwerken van de leugenvorst op het denken van de mensen
- 3191 Het masker van de tegenstander
- 3369 Het streven van de tegenstander van God om de mensen van God te vervreemden
- 5677 Vangnetten van satan
- 6639 Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?
- 7315 Verleidingen door de tegenstander door wereldse verlokkingen
- 4684 De macht van de satan - "Waak en bid"
- 7056 De strijd van Jezus tegen de verzoeken
- 5459 "Waak en bid" - Voortdurende verzoeken
- 2895 Verzoeken - Innerlijke gevechten - Het beproeven van de wil
- 3290 Verzoeken van de wereld
- 3684 Verzoeken
- 3696 Overtreding van de eeuwige ordening - Verzoeken
- 5663 Geestelijke storingen - Verzoeken - Geduld
- 5701 Onderzoek de geesten - Valse christussen en profeten
- 8290 Valse christussen en valse profeten (2)
- 6545 In het bijzonder worden zij die naar het geestelijke streven in het nauw gebracht
- 5297 Waak en bid - Gods bescherming tegen kwade krachten
- 6118 De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en tegenstander Gods
- 8520 Gods bescherming tegen verzoeken van de tegenstander
  - 954 "Waak en bid" - Verzoeken
- 1368 En leid ons uit de bekoring - Het "Onze Vader"
- 3285 Gebed en werken van liefde zijn wapens tegen verzoeken
- 4344 Verzoeken van de satan - Gods bescherming
- 4985 "Verlos ons van alle kwaad"
- 6959 Toenemende verzoeken - Innig gebed - De kracht van het Woord

- 6972 Het aanroepen van Jezus Christus bij verzoeken en noden door de tegenstander
- 4662 "Waak en bid opdat u niet in bekoring komt"

---

## Marcus 14, 37-38

<sup>37</sup> En hij kwam en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken?

<sup>38</sup> Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt! De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.

---

**BD.4895**

*11 mei 1950*

### **Word wakker, jullie slapers**

Word wakker, jullie slapers en begeef je aan de arbeid, want kortbij is de dag die u nog beschoren is tot het einde. Elke trage en nalatige arbeid zal zich wreken en alleen hij die vlijtig is en zijn arbeid in ware ernst uitvoert, diens ziel zal de zegen ontvangen die een eeuwig leven betekent, terwijl alles wat faalt aan de dood is gewijd.

Word wakker, jullie slapers en kijk om je heen en je zult de veranderingen bemerken die het naderende einde al aankondigen. U zult niets als toeval mogen beschouwen, maar u zult moeten weten dat er niets zonder reden over u komt en dat u er daarom aandacht aan zult moeten schenken. Geef u niet over aan nietsdoen want het levert u alleen de ondergang op, in plaats van redding uit de nood, die niet te loochenen is en alleen hij die onophoudelijk werkzaam is, kan haar tegengaan. Maar uw werkzaamheid moet daarin bestaan dat u zich verrijkt met weten en dit dan aan de medemensen doorgeeft, dat u zichzelf de vragen stelt die alleen Ik u kan beantwoorden en dat u Mij erom vraagt u te onderrichten. En dan zal Ik u door middel van gedachten het juiste antwoord geven en u aansporen datgene uit te voeren wat Ik u aanraad door de stem van het hart, dat wil zeggen: ieder die van goede wil is, zal kennis verkrijgen over datgene wat hij moet doen en laten om de ziel de vrede te verzekeren. Hij zal wakker zijn en blijven en niet slapend in de handen van de verzoeker vallen, want deze slaapt niet en hij is er voortdurend op uit zielen in zijn netten te vangen, die de mens niet ziet en herkent, die slaapdrunken voortgaat en zeker zal vallen, omdat hij er zich niet tegen beschermt.

Er is een veilige weg, weliswaar smal en doornig, waarover een opklimmen zonder gevaar zeker is, doch de nog slaapdrunken mens vindt hem niet, hij gaat een afgrond tegemoet en is in het grootste gevaar wanneer hij tevoren nog niet

wakker wordt en naar een betrouwbare weg uitkijkt. En de dag is kort, spoedig zal de nacht aanbreken en wie dan de veilige weg nog niet heeft gevonden, zal verloren gaan, hij zal reddeloos in de afgrond storten.

Wie de tijd niet benut tot aan het einde, behoort bij die trage slapers die hun arbeid niet serieus nemen en daarom op het einde worden verworpen, die het doel niet kunnen bereiken omdat ze zich niet lieten vermanen en waarschuwen door Mijn dienaren, die Ik ieder op zijn weg zend, opdat zij hen die een verkeerde weg gaan, leiden, opdat ze nooit zonder hulp aan het verderf zijn prijsgegeven, maar zich steeds bij Mij in veiligheid kunnen brengen.

Amen

---

**BD.8467**

*14 april 1963*

### **Waar zijn verleidingen van afkomstig?**

Er wordt u veel gegeven omdat Mijn Liefde voor u onbegrensd is, en gelooft u dan dat Ik een verzoek van u onvervuld laat dat het welzijn van uw ziel betreft?

De ziel zal er echter het grootste voordeel uit trekken, als Ik haar naar waarheid onderricht, want dan leert ze Mij kennen en liefhebben en dan is ook haar doel zeker, dat ze zich door de liefde met Mij verenigt. Veel zult u, mensen nog te weten komen door Mijn onderrichtingen, steeds dieper zult u binnendringen in een gebied dat voor u alleen maar op geestelijke manier kan worden ontsloten, en daarom zal Ik Mij steeds weer aan u openbaren, Ik zal u door Mijn Geest een weten doen toekomen, dat u zal verblijden en moet helpen u te voltooien.

En het is voornaam dat u weet, hoe uw eigen aard is en waarom u zo geaard bent zoals u als mens over de aarde gaat. Het gaat erom op deze aarde uw laatste wilbeproeving af te leggen, het gaat erom dat u volbrengt, u opnieuw te vormen zoals u als oerwezen was, wat zoveel wil zeggen als, dat u al het negatieve dat nog aan u kleeft, verandert in iets positiefs en weer die volmaakte wezens wordt die u was in het allereerste begin.

Uw onvolmaaktheid bestaat daarin, dat uw vrije wil die zich alle richtingen op kon ontplooiën, helemaal omsloeg, dat hij dus het tegenovergestelde nastreefde van datgene wat met Mijn Wil overeen kwam, dus wettelijke ordening was. Het (oerwezen) stapte uit de wet van de eeuwige ordening, het misbruikte zijn wil en deed zo zijn wezen worden tot het tegendeel. Nu echter is het door het eindeloos

lange tijd durende proces dat hem terug moet brengen weer in staat opnieuw zijn wil een beslissing te laten nemen, wat het tevoren, in de toestand van een gebonden wil, niet kon. Deze ontwikkelingsgang is u al uitvoerig uitgelegd. Nu echter is het wezen bij het begin van zijn belichaming als mens nog ver van de volmaaktheid verwijderd omdat het nog eigenlijk veel negatiefs bezit, dat het nog moet overwinnen in het aardse leven. Want het wezen bevindt zich nog helemaal in de macht van hem, die de aanleiding gaf tot zijn val in de diepte. En daar de wezens hem eens vrijwillig in de diepte zijn gevolgd, heeft hij ook nog een zeker recht op die zielen.

Maar ook Ik heb er recht op, omdat al Mijn schepselen uit Mijn Kracht zijn voortgekomen. De ziel moet nu zelf de beslissing nemen aan welke heer ze ondergeschikt wil zijn, en om haar wil strijden zowel Ik alsook Mijn tegenstander gedurende het aardse leven. Dus heeft ook Mijn tegenstander het recht op de wil van de mens in te werken en hij doet daarom ook alles, om hem voor zich te winnen.

Daar de mens, het eens gevallen schepsel dat nu belichaamd is, veel negatiefs in zich bergt, dus eigenschappen en aandriften die kenbaar maken dat hij bij Mijn tegenstander hoort, moet de mens nu strijd voeren tegen die eigenschappen en aandriften. Hij moet zichzelf overwinnen, al het negatieve afstoten en zijn wezen weer veranderen, doordat hij goddelijke eigenschappen aanneemt, doordat hij een passende maat vindt voor alle neigingen die hem naar zijn natuur als mens zijn toegevoegd, opdat hij zich toetsen kan en strijd voert tegen zichzelf, dat wil zeggen: tegen de door de tegenstander in wanorde gebrachte gedachten, handelingen en geestvermogens, die juist als gevolg van de val van weleer het wezen totaal veranderden, dat wil zeggen: zondigen tegen de wet van de eeuwige ordening.

De strijd tussen Mij en Mijn tegenstander om de wil van de mens vindt voortdurend plaats gedurende het aardse leven, en de tegenstander zal te allen tijde zijn verleidingskunsten aanwenden, hij zal de mens steeds ertoe aanzetten te handelen tegen de wet in, dus tegen Mijn ordening van eeuwigheid te zondigen. En steeds opnieuw zal de mens zelf de wil moeten opbrengen deze verzoeken te weerstaan, maar daar ook altijd de kracht voor krijgen, wanneer hij Mij er maar om vraagt. De verleidingen komen altijd van Mijn tegenstander, terwijl Ik alleen maar aangeropen wil worden om de mens voor vallen te behoeden.

Wat het nu ook wezen mag, op welke wijze de mens in verzoeking raakt, het is steeds het werkzaam zijn van Mijn tegenstander. Nooit is een dergelijke verleiding van Mij afkomstig, steeds ben Ik echter bereid u, mensen te helpen om de verzoeken te weerstaan. Het gaat erom dat u, mensen zich van Mijn tegenstander, die om u vecht, los maakt, terwijl hij steeds weer probeert u aan



zich te binden en ten val te brengen. Nooit zou Ik u op dezelfde manier in zulke bekoringen leiden, integendeel proberen u daar uit te bevrijden. Maar Ik kan Mijn tegenstander niet zijn recht ontzeggen om voor u, die in vrije wil bij hem wilde horen, te strijden. En evenzo heb niet Ik deze verkeerde neigingen in u gelegd, dat ze u dus volgens de wetten van de natuur naar beneden zouden kunnen trekken, veeleer moet uw vrije wil zelf de grenzen trekken, u zult de juiste maat moeten vinden, dan zult u nooit zondigen.

Mijn tegenstander echter zal steeds proberen u ertoe te brengen de juiste maat te overtreden, dus al het goede in het tegendeel te doen verkeren, alle aandriften, die u volgens de natuur in u hebt, te misbruiken en u daardoor tot zonde te brengen. Hij zal nooit aflaten u in verzoeking te brengen tot aan het eind van uw leven, maar u zult hem kunnen overwinnen met Mijn genade en Mijn kracht. Dat Ik al deze verzoeken toelaat, betekent echter niet dat Ik Zelf u 'in verzoeking leid', maar Ik leid u uit de verzoeking en verlos u van alle kwaad, wanneer u Mij daarom vraagt.

Van Mij kan er niets negatiefs beweerd worden, Ik Zelf kan ook niets negatiefs in een mens gelegd hebben, integendeel, Ik kan steeds alleen maar het volmaakte scheppen, dat het wezen echter in vrije wil door de invloed van Mijn tegenstander kan veranderen in het tegendeel. Maar in het aardse leven moet u de proef afleggen of u bereid bent te strijden tegen al het niet-goddelijke in u, en met dat doel zal Ik u helpen op elke wijze. Want Ik wil dat u de volmaaktheid bereikt, maar Ik Zelf zal uw geestelijke nood niet vergroten, doordat Ik de mogelijkheden van een nederlaag voor u nog vermeerder. Want Ik bemin u en wil u gelukkig maken voor eeuwig.

Amen

---

**BD.1580**

*24 augustus 1940*

## **Het inwerken van de leugenvorst op het denken van de mensen**

Kijk naar het gedrag van de mensheid. Ze wordt door de leugengeest beheerst en deze richt onnoembare verwarring aan. Steeds meer zal het menselijke denken zich verwijderen van de waarheid, want de mens neemt de leugen denkbeeldig aan en hij heeft geen eigen beoordelingsvermogen om haar als zodanig te herkennen, en bijgevolg wordt het gevoelsleven van de mens ook op dwaalwegen geleid.

En het is nu begrijpelijk, dat de omhulling om het geestelijke in de mens steeds dikker wordt, dus de mens zich steeds meer en meer van de waarheid verwijderd, daar de geest in hem zich niet uiten kan, dat wil zeggen: de ziel niet in staat is geestelijke waarheid op te nemen.

Zodra het denken van de mens een verkeerde richting inslaat, klinkt de stem van de geest in hem steeds zachter en wordt ten laatste niet meer vernomen. Het gevolg daarvan is: een mensheid die in totale onwetendheid verkeert, die geheel andere doeleinden nastreeft dan haar oorspronkelijk gesteld werden. En de aardse levenswandel is derhalve geheel zonder succes, want zolang de mens in dwaling leeft, kiest hij de kant van die macht waarvan hij zich moet losmaken.

En nu gebruikt de macht die aan God vijandig is de wil die naar haar gekeerd is en zet het menselijk wezen aan tot handelingen die tegen God gericht zijn, om iedere verbinding met Hem te vernietigen en de mens geheel onderdanig aan zich te maken. En deze toestand is onder de mensheid nu duidelijk te herkennen. Het aardse leven wordt geheel onafhankelijk van God geleefd. Zelden wordt er nog gedacht aan Hem uit Wie alles is voortgekomen, of iedere gedachte die het geestelijke betreft wordt angstig geheim gehouden. God wordt niet meer openlijk beleden, wanneer er tenminste nog aan Hem gedacht wordt. Dit alles zijn zichtbare tekenen van de activiteit van de aan God vijandige krachten, want hun invloed is des te sterker, hoe krachtlozer de mens is.

En omdat de mens zich steeds meer van de eeuwige Godheid verwijderd, wordt ook zijn kracht steeds geringer om de kwade invloed te weerstaan. Daarentegen wordt hem nu de kracht toegestuurd van die macht die tegen God is en deze steunt hem in al zijn aards streven.

Het aardse succes is dus steeds gewaarborgd juist door deze kracht. En wederom draagt het aardse succes er nog toe bij zich geheel van God los te maken, want de mens heeft geen goddelijke kracht meer nodig, dus roept hij God ook niet aan, maar hij ontkent Hem. En dat is steeds de bedoeling van de tegenstander, de mensen totaal van het denken aan God af te brengen, want dan heeft hij hen geheel in zijn macht. Hij is overwinnaar geworden over het wezen, aan wie het vrij stond aan wie het de overwinning verlenen wilde. Het heeft gekozen voor de tegenstander en zodoende zijn aardse weg totaal verkeerd afgelegd.

Maar God laat deze wezens niet vallen. Hij wil hen het bewijs leveren dat al het aardse - dat waard is nagestreefd te worden - ook aan Zijn Macht is onderworpen, dat Hij het vernietigen kan als dat overeenstemt met Zijn Wil. Het is geenszins een doelloos vernietigen van dat wat de mens begerenswaardig lijkt, maar dit werk van vernietiging zal geestelijk gezien ook van het grootste voordeel zijn voor talloze wezens. Doch de mensen die de diepe betekenis hiervan niet inzien

worden er het diepst door getroffen, want zij raken alles kwijt wat voor hen tot nog toe de inhoud van hun leven betekende. En nu staan zij opnieuw voor de beslissing: datzelfde weer na te streven, of de vergankelijkheid ervan te onderkennen en zich nu onvergankelijke goederen te verzamelen.

Want op het moment van de vernietiging verliest de tegenstander aan macht. En als de mens diens onmacht beseft is de mogelijkheid gegeven dat hij inziet dat er een andere Heer boven hem staat en dat hij zich naar Hem toekeert.

Aardse goederen zijn een deel van de kwade macht, want ze bergen het onverloste geestelijke in zich. En de mens moet niet verlangen naar dat, wat hem zelf tot verblijfplaats is geweest door eeuwigheden heen. Hij moet niet dat nastreven, waarvoor hij eindeloos lange tijden nodig had het te overwinnen. En zo moet hem kennelijk de waardeloosheid ervan bewezen worden, opdat hij zich daar van afkeert en zich keert tot dat, wat na hem, na zijn leven op aarde komt. Hij moet het aardse opgeven en het geestelijke begeren, dan overwint hij ook de laatste vorm en bevrijdt hij zich uit iedere keten.

Het geestelijke echter is iets, dat bestaan blijft, en het behoort derhalve in het rijk van de waarheid. Het aardse daarentegen is vergankelijk, dus behoort het toe aan het rijk der duisternis, de leugen, want het bevat alleen dat onrijpe geestelijke dat de waarheid niet inziet en daarom verbannen werd. En zo kan de mens nooit in de waarheid staan, zolang hij aardse goederen begeert en de vorst van de leugen macht verleent, juist door dit verlangen.

En hij zal zolang door de leugen beheerst worden als hij nog aardse goederen nastreeft. En hij zal verkeerde gedachten hebben, want de vorst van de leugen tracht het eerst op het denken van de mens in te werken, om hem helemaal van de waarheid af te brengen. En daarom is de toestand van de mensen een uitermate bedenkelijke en die kan alleen worden opgeheven als God Zelf de macht van Zijn tegenstander breekt, doordat Hij aards bezit vernietigt.

Amen

---

**BD.3191**

*15 en 16 juli 1944*

## **Het masker van de tegenstander**

De mensen laten zich verblinden door het masker van de tegenstander en ze onderkennen zijn intriges niet. En daarom wint hij overal terrein, want van God

uit wordt hem geen paal en perk gesteld, zolang de mens zelf hem de macht over zijn wil toestaat. Maar deze macht gebruikt hij op elke manier, doordat hij naar steeds grotere begoochelingen grijpt om de mensen op dwaalwegen te leiden. Dezen zouden wel in staat zijn hem te doorzien, wanneer ze zouden streven naar recht en rechtvaardigheid. Maar een dergelijk streven ligt ver buiten hen en ieder heeft alleen zichzelf en zijn voordeel voor ogen en hij vraagt er niet naar, in hoeverre de naaste hetzelfde recht heeft. Het is de eigenliefde, waardoor de mens zich aan de tegenstander uitlevert en die hem tevens blind maakt en onbekwaam diens werkzaam zijn in te zien. Maar als de mens zichzelf niet verweert, zal hij een prooi worden van deze macht en verliest hij elke helderheid van denken. Want dat is het doel van de tegenstander van God, om het denken in de war te brengen, zodat de mensen steeds meer van God afvallen en zich uit eigen kracht niet meer aan zijn betovering kunnen onttrekken, dat hij woedt en ongeremd in het verderf trekt en daarbij weinig weerstand ondervindt, want de menselijke wil alleen is bepalend, maar deze is te zwak.

De tegenstander vertegenwoordigt de wereld en is bijgevolg de vriend van hen, die de wereld zijn toegedaan. Maar hij komt onder de dekmantel van vroomheid en daarom laten ze zich door hem misleiden. Hij spiegelt hen het goede voor en toch is zijn werkzaam zijn slecht, want hij zet de mensen aan tot liefdeloosheid, tot eigenbelang, tot het streven naar aardse goederen, tot een vergroot luxueus lichamelijk leventje. En dit alles is een achteruitgang van de ontwikkeling der ziel. Het is een buiten beschouwing laten van het eigenlijke levensdoel op aarde: het geheel rijp worden van de ziel. En de mensen beseffen het niet, want ze zijn aan die macht gebonden, die probeert hen van God te scheiden. Maar deze vijand der zielen heeft ook de Naam van God op de tong, hij doet zich vroom voor, opdat hij niet herkend zal worden en zijn list lukt hem en weet talloze mensen te fascineren. Doch wee degenen, wanneer zijn list bekend wordt, wanneer het masker valt en het ware gezicht tevoorschijn komt. Dan kunnen zij zich slechts moeilijk redden uit zijn macht, want ze hebben Hem opgeofferd, Die alleen Heer is over de hele schepping, Die de mens kan verlossen, wiens wil bereid is zich te laten verlossen.

Maar de list van de vijand is vooral, hen het geloof af te nemen aan de hulp van de goddelijke Verlosser, evenals aan Diens Godheid Zelf. En die blind zijn van geest, volgen zijn vaandel en scheiden zich gewillig van de Redder van hun zielen. Maar de mensheid onderkent de handelwijze van de duistere macht niet. Ze ziet licht waar diepste duisternis is, want ook dit is een begoocheling van de satan, dat hij licht voorspiegelt, waar donkere nacht is. En het ware licht ontvluchten ze en ze nemen de vermaningen en waarschuwingen niet aan, die hen van bevoegde zijde toekomen. Ze aanbidden een afgod, wiens macht waarlijk alleen daarin bestaat, de menselijke wil te verzwakken, maar die machteloos is, als deze wil zich naar God keert. En daaraan herkent u deze afgod, dat hij niets

doet om in u het geloof sterker te maken in een Liefdevolle, Wijze en Almachtige God; dat hij weliswaar de Naam van God in de mond neemt, maar deze Naam niet tot zijn recht laat komen in een bewust aanroepen; dat hij de liefde buiten beschouwing zal laten en daarom van God, de eeuwige Liefde, ver verwijderd is, en dat hij Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, niet erkent en daarom een openlijke tegenstander is van Hem, die de mensen, wier verlossing nodig is, opnieuw kluistert, als ze hem volgen en zich onder zijn vaandel scharen.

Amen

---

**BD.3369**

*16 december 1944*

### **Het streven van de tegenstander van God om de mensen van God te vervreemden**

De geestelijke ontwikkeling in het leven op aarde is zo buitengewoon belangrijk en wordt toch meestal buiten beschouwing gelaten. En dit is het werkzaam zijn van Gods tegenstander, die ernaar streeft de mensen zoveel mogelijk te verhinderen over hun eigenlijke levensdoel na te denken. Alleen actief nadenken leidt de mens naar het doel. Het brengt hem in korte tijd tot het inzicht van zijn taak.

Maar zodra hij op de een of andere manier geconfronteerd wordt met de verplichtingen van de wereld, dat ze zijn denken geheel en al in beslag nemen, heeft de tegenstander van God zijn doel bereikt, hem van elke geestelijke gedachte af te brengen. En de mens zal nu niet het minste voor zijn ziel doen, omdat hem de nood van zijn ziel niet duidelijk is. Want om aan zijn ziel te werken moet hij weten dat deze zich in een onvolmaakte toestand bevindt. Hij moet zich de oorzaak ervan voor de geest halen, hij moet ook de gevolgen kennen en het eerstgenoemde in een verkeerde levenswandel onderkennen. Dan pas zal hij ernaar streven te veranderen en dus aan zijn ziel beginnen te werken.

Maar dit alles tracht de tegenstander van God te verhinderen, doordat hij het aardse leven op de voorgrond stelt en elke gelegenheid te baat neemt, de mensen te lokken met datgene wat de wereld toebehoort. En de mens gaat maar al te gewillig op de wereldse verleidingen in. Hij laat zich lokken en volgt hem, doordat hij naar de vreugden en de goederen van de wereld streeft, doordat hij zich geheel door de wereld laat inpalmen.

Een mens die nog in de wereld genoeg vindt, zal nooit serieus zijn gedachten laten gaan over zin en doel van zijn aardse leven. Hij zal nooit zijn innerlijk leven verzorgen, maar steeds alleen aan de buitenkant aandacht schenken. Hij zal met volle teugen van het leven genieten en geen gelegenheid voorbij laten gaan het lichaam genot te verschaffen, terwijl hij totaal niet denkt aan zijn ziel. En daarom kan hij zich nimmer positief ontwikkelen, zolang hij de wereld teveel aandacht schenkt. Want dit is het aandeel van diegene, die de ziel te gronde wil richten, die meent de macht en kracht van God te kunnen beknotten en daarom ook de mensen van God tracht te verwijderen.

En de mensheid volgt hem gewillig na. Ze verweert zich niet, ze weigert niet, maar doet alles wat de tegenstander van God verlangt en hij gelooft oersterk te zijn in zijn macht. De wil van de mensen zelf vergroot deze macht. De mens levert zich over aan de tegen God gerichte kracht, terwijl hij weerstand moet bieden en dit ook kan, als hij zijn gedachten tot God laat opstijgen en Hem om kracht vraagt. Want vaak genoeg wordt hem voorgehouden wat hij doen en wat hij laten moet. Vaak genoeg wordt hem zijn eigen levenstaak bekend gemaakt en wordt hij aangespoord daarover na te denken.

Als hij het niet doet is het zijn schuld, want God laat het waarlijk niet aan gelegenheden ontbreken, waarin de mens tot inzicht van zijn levenstaak kan komen. Laat hij deze gelegenheden voorbij gaan, dan moet hij er zich voor verantwoorden, zoals omgekeerd hem genade op genade toestroomt, als hij probeert uit eigen beweging zijn levenstaak te vervullen en hij zijn gedachten tot God laat opstijgen. Want God pakt elke uitgestrekte hand vast, die zich vragend naar Hem opheft, evenals Hij echter ook nooit de wil van de mens dwingt om zich op Hem te richten, als hij op Zijn tegenstander aanstuurt.

Amen

---

**BD.5677**

*16 mei 1953*

## **Vangnetten van satan**

U mag zich niet in de vangnetten van satan begeven, die u voor zich winnen wil door te trachten uw gedachten te verwarren, doordat hij schijnbaar in Mijn Naam spreekt, en toch zelf ver bezijden de waarheid u alleen leugens opdist. Er zullen veel valse christussen en valse profeten optreden, denk steeds aan Mijn Woorden en geloof niet iedere geest die Mijn Woord gebruikt. Want ook een valse geest bedient zich van Mijn Woorden als hij u daardoor tot zijn volgeling kan maken.

In de eindtijd zal menig mens zich in de war laten brengen, echter alleen daarom, omdat hij zelf nog lauw is en niet tot Mij de toevlucht neemt om tot de waarheid te komen. En Mijn tegenstander weet hoe hij de mensen het beste kan winnen die zich nog niet geheel aan Mij hebben toevertrouwd. Hij schrikt er niet voor terug onder een masker van vroomheid deze mensen te beïnvloeden. Zijn doel is Mijn beeld te misvormen, de mensen van Mij te vervreemden en het besef van Mijzelf te bemoeilijken. Daarom bedient hij zich van woorden die velerlei interpretaties toelaten en legt ze dan zo uit, dat zij worden misverstaan en van het ware geloof in Mij en de liefde tot Mij wegvoeren, omdat er volgens zijn uitleg geen juist besef van Mij kan bestaan.

Mijn tegenstander beïnvloedt dus zwakke, nog niet rotsvast met Mij verbonden mensen, door op deze wijze Mijn Woord uit te leggen, dus schijnbaar voor Mij te spreken maar in werkelijkheid toch tegen Mij, want het is niet de waarheid die hij erdoor verspreidt. Maar de vaste wil voor Mij en Mijn rijk te arbeiden zal dat gevaar uitsluiten. Hoeveel echter wandelen nog niet in een levend geloof in Mij en in diepe liefde tot Mij en de naaste, zodat zij ook nog niet door Mijn Geest verlicht zijn. Maar vele van hen staan in het leven op een plaats waar Mijn Woord verkondigd moet worden. Dezen doen moeite de mensen verstandelijk Mijn Woord uit te leggen, maar het verstand alleen staat onder de invloed van Mijn tegenstander die hen in de war wil brengen om tegen Mij te werken. En weer leg Ik er de nadruk op dat de wil van de mens om de waarheid te weten te komen of de waarheid uit te delen, alleen beslissend is of hij de waarheid ontvangt of onderwijst.

Het verlangen naar de zuivere waarheid moet de mens vervullen, dan kan hij er ook van overtuigd zijn dat hem de waarheid toegezonden wordt. Maar Mijn tegenstander is ijverig bezig de waarheid te ondermijnen, en hij heeft daar succes waar de wil de waarheid te kennen niet erg groot is en Ik Mijzelf daarom ook niet als Gever van de waarheid, beschermend voor deze mensen kan plaatsen, omdat alleen de wil van de mens beslissend is voor het geestelijke goed dat hij ontvangt. Laat u dus niet door vrome woorden misleiden, want die kan Mijn tegenstander ook daar gebruiken waar hij er 'n goede bodem voor vindt.

Niet het woord zelf is van Mij maar de Geest die Ik in Mijn Woord heb gelegd. Het woord zelf kan zonder Mijn Geest wel veranderd worden - en zo kan het ook door Mijn tegenstander gebruikt worden om zijn doel te bereiken, om u van de waarheid te scheiden. De Geest is echter Mijn Aandeel. Dus als u de Geest in het Woord zoekt zal Mijn Geest u ook opheldering geven, die echter afwijkt van de uitleg van hem die zich van Mijn woord bedient maar niet met Mijn Geest is vervuld.

Nu is het de tijd van het einde waarin Mijn tegenstander grote verwarring onder de mensen aanricht. Daarom, blij oplettend en beproef alles - en als u dit doet met de bede om Mijn ondersteuning, zult u de waarheid inzien en het goede behouden.

Amen

---

**BD.6639**

*8 september 1956*

### **Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?**

Omdat de mensen zich steeds verder van de waarheid verwijderen, wordt de geestelijke nood steeds groter, want zij bezitten geen oordeelvermogen meer. Dwaling en leugen schijnen hun geloofwaardiger dan de zuivere waarheid en het brengen ervan wordt steeds moeilijker, juist omdat hun denken verward is door de invloed van hem, die tegen de waarheid is, omdat hij tegen God is en die daarom alles doet om de mensen verward te laten blijven denken. Er kan werkelijk van een geestelijke chaos gesproken worden. En moet de waarheid weer tot u gebracht worden, dan kan dat alleen geschieden door mensen, die het licht van de waarheid van God ontvangen en dus als lichtdragers het ook proberen te verspreiden. Maar ook voor deze lichtdragers zal het moeilijk zijn gehoor te vinden, omdat de gebieden waar zij willen werken heel in het bijzonder door vijandige krachten zijn ingesloten, die er dus tegenin werken en wel op een manier alsof zij voor hetzelfde opkomen, om nu ook diegenen in verwarring te brengen die bereid zijn de waarheid aan te nemen.

U mensen kunt u geen begrip vormen van de strijd van de duisternis tegen het licht in de laatste tijd voor het einde. Toch zouden de mensen aan deze strijd niet ten offer hoeven te vallen, want wie de waarheid uit de diepste grond van zijn hart begeert, die zal waarlijk geen verkeerd denken te vrezen hebben en hij zal steeds inzien wanneer de tegenstander is binnengeslopen in een geestelijke lering, die de mensen wordt aangeboden. Dus zal hij ook inzien waar de waarheid te vinden is en hij zal zich aansluiten bij de lichtdragers en van hen graag de waarheid uit God aannemen.

De waarheid straalt, maar ze is geen schijnlicht. En onder schijnlicht is alles te verstaan, wat verblindend als een bliksemstraal het oog treft, om dit dan ongeschikt te maken het zuivere licht te herkennen, dat slechts een zacht schijnsel uitstraalt dat het oog weldadig aandoet. En als u nu bedenkt hoe eenvoudig en natuurlijk de leer van Christus is en hoe krachtig de uitwerking is van het zuivere



woord van God. Als u daar tegenover stelt, hoe de mensheid in onrust, spanning en in een sfeer van sensatie gebracht wordt door berichten, waarin voorgespiegeld wordt, dat ze ook van geestelijke oorsprong zijn, terwijl echter de mens daardoor ongevoelig wordt voor de eenvoudige leer van Christus, en hij zijn oog altijd maar afwendt om het ongewone, opwindende te zien, dan weet u ook wat onder schijnlichten te verstaan is en dat deze u geen zegen voor de ziel kunnen brengen.

Als u zich tot God keert, zal u ook door God gegeven worden. Als u zich echter tot de krachten in het heelal wendt, waarvan u het werkzaam zijn niet vermag te beoordelen, dan zult u ook uit het heelal opflitsende schijnlichten te verwachten hebben. En u mensen raakt dan in verwarring, wat ook niet anders te verwachten is, omdat Gods tegenstander dan de geschikte grond gevonden heeft, waarop hij zich kan vestigen. En zolang de mensen in plaats van het goddelijke woord een spijs wordt aangeboden, die meer de zinnen dan het hart aanspreekt; zolang de werkzaamheden in de geestelijke wereld in verband worden gebracht met verschijnselen van mysterieuze aard; zolang er dus sensatie wordt gezocht of voorgespiegeld, die echter geen veredelende invloed op de ziel van de mens laat zien, is niet God Zelf aan het werk, maar Zijn tegenstander, die zich achter een masker verbergt om de mensen te winnen, om hun het innerlijke gevoel voor het licht van boven, voor het zuivere woord van God, te ontnemen. En dit gelukt hem in ontstellende mate, zolang de zinnen van de mens niet uitsluitend naar God uitgaan, zolang de wereld nog niet geheel en al is overwonnen door diegenen, die geloven geroepen te zijn de wereld en de mensen te moeten verbeteren, bij wie de zachte glans van het goddelijke licht van de liefde niet volstaat en die aan verblindende bliksemschichten de voorkeur geven en in dit felle licht blind zullen worden.

Amen

---

**BD.7315**

*24 maart 1959*

## **Verleidingen door de tegenstander door wereldse verlokkingen**

Wanneer u de wereld en haar genoegens begeert, dan weet u, dat de verzoeker dichter bij u komt, die u weer wil winnen voor de wereld, welke u probeert te ontvluchten. Het rijk van aardse lust en vreugde is zijn gebied en hierin heerst hij waarlijk op een manier, zodat veel mensen aan hem ten prooi vallen. Want zij allen verlangen erg naar lust en genoegens van aardse en lichamelijke aard. En zij

allen amuseren zich prima, wanneer ze de wereld aanhangen en al haar verlokkingen volgen, die hij hen voor ogen houdt.

Anders dan door de wereld kan hij de mensen niet verblinden, want zodra dezen eenmaal voor het geestelijke rijk hebben gekozen, zullen ze hem waarlijk niet ter wille zijn en hun gedachten op hem richten. Maar dan treedt hij door de wereld en haar bekoringen hen tegemoet, en de wil van de mens moet al erg sterk zijn om weerstand te bieden aan de verzoeken.

Let er daarom op, wanneer u probeert de wereld vreugden af te winnen, dat u in gevaar bent voor zijn verleidingskunsten te bezwijken. En wapen u om weerstand te bieden. Richt uw blikken met vergrote ijver weer op de geestelijke wereld. Geef u rekenschap, in hoeverre u standhoudt tegenover zulke verzoeken, waarvan u met zekerheid zult kunnen aannemen, dat ze het werk van de tegenstander zijn, die u van God en Zijn rijk wil afbrengen en daarom ook geen middel schuwt dit doel te bereiken. Bij iemand die serieus streeft, zal hij weliswaar niet veel meer bereiken, dan dat de mens de eisen van het leven nakomt, die hij moet vervullen, daar hij midden in de wereld staat en zich daarin moet waarmaken. Toch is het gevoel van het hart hierbij doorslaggevend, want dit mag hij niet gevangen laten nemen, doordat hij aardse vreugden en genietingen begeert. Want het verlangen van het hart is maatgevend, hoe ver de mens zich weer van de geestelijke wereld verwijdert en in de aardse wereld terugkeert.

De verzoeken van de tegenstander van God houden niet op. Tot het laatst worstelt ook hij om de zielen van diegenen, die voor hem verloren dreigen te gaan. Tot het laatst zal hij niet verslappen, steeds weer met de aardse wereld het geestelijke rijk te verdringen. En steeds weer moet daarom de ziel standvastigheid tonen en weerstaan. En hoe verder ze is in haar streven, des te gemakkelijker zal haar het afweren vallen en des te geringer wordt het gevaar, hem weer ter wille te zijn. Want ook het geestelijke rijk zal de ziel boeien en haar niet meer vrij laten, zodra haar wil op God is gericht en de ziel dus niet meer aan de tegenstander toebehoort, maar meer en meer vrij wordt van hem. Dan kunnen de verleidingen op de mens geen indruk meer maken. De wereld heeft aan aantrekkingskracht verloren en alleen het geestelijke rijk is nog begerenswaardig voor hem. De vereniging met God is het enige en hoogste doel van de ziel en ze zal dit doel ook bereiken.

Amen

8 juli 1949

## **De macht van de satan - "Waak en bid"**

Groot is de macht van hem die u te gronde wil richten. Hij schrikt voor geen middel terug en hangt zichzelf de mantel van de rechtvaardigheid om. Hij probeert uw gedachten in verwarring te brengen, zodat u niet meer in staat bent het juiste van het onjuiste te onderscheiden. Hij wil u omverwerpen, hij wil u ten val brengen, zodat u op de grond blijft liggen en niet meer overeind kunt komen.

En hij zal u op elke manier in het nauw brengen, maar het meest wanneer u Mij als doel kiest en de weg hebt betreden die naar Mij leidt. Dan ligt hij op elke kruising op de loer en wil u op dwaalwegen voeren. Hij komt onder het mom van vriend vertrouwelijk naar u toe, waarachter u niets verkeers ziet, en hij tracht u door woorden en daden te winnen, die echter niet voortkomen uit liefde, maar slechts schijn zijn, waaraan u ten prooi zult moeten vallen.

Let daar op en houd u steeds alleen aan Mij vast, dan zal Ik niet nalaten u te waarschuwen en onzichtbaar naast u gaan. Ik zal u op de juiste weg brengen en u het gevoel van afschuw in het hart leggen als de verleider betrekkingen met u wil aanknopen onder de dekmantel van liefde. Als u zich losmaakt van de wereld, dan bent u maar aan weinig verzoeken blootgesteld. Maar hij lokt u met de wereld en haar vreugden en hij heeft niet zelden succes.

Doe van alles afstand wat de wereld u biedt en zoek Mij, die u waarlijk goederen kan schenken die niet te vergelijken zijn met aardse goederen. Weet dat achter elke aardse vreugde een verleider op de loer ligt, die u van Mij weg wil dringen en u zijn kant wil laten kiezen en die er de vreugden van de wereld voor gebruikt om u te winnen. Zijn macht is groot, want er staan hem veel middelen ter beschikking, die succesvol zijn onder de mensen.

Maar Ik bied u alleen dit ene: Mijn liefde, die u wil helpen gelukkig te worden. En deze liefde openbaart zich in het overbrengen van Mijn Woord, om welke reden u dus Mijn Woord als een geschenk van liefde zult moeten beschouwen, dat u nooit zult mogen geringschatten en waar u daarom altijd om zult moeten vragen en dat u zult moeten ontvangen als u uw geestelijke rijkdom wilt vergroten en dan ook sterk bent in de weerstand tegen de vijand van uw ziel.

Mijn Woord is een betrouwbaar wapen tegen de aanvaller, want stelt u Mijn Woord tegenover hem, dan verliest hij elke macht over u en ziet hij af van zijn voornemen u te winnen voor de hel. Doch steeds weer zal hij u benaderen en zijn kunsten op u uitproberen. En daarom: "waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt".

Amen

---

**BD.7056**

*5 maart 1958*

## **De strijd van Jezus tegen de verzoeken**

Ook Mijn leven op aarde was aan dezelfde verzoeken en gevechten blootgesteld als die u hebt te overwinnen. Ook Ik moest worstelen om alle substanties van het aardse lichaam in de juiste ordening te brengen. Ook Ik kende de begeerten en moest er tegen vechten, want Ik was met dezelfde zwakheden behept die u veel last bezorgen en alleen de wilskracht in Mij werd ze de baas.

En daarom deed Ik Mijn lichaam geweld aan. Ik liet het niet de macht over Mijn ziel verkrijgen, maar Ik overwon het en kon dit op grond van de liefde, die in Mij opgloeide als Ik Me te midden van de geknechte mensheid begaf. Ik zag de nood om Me heen, die zowel aards als ook geestelijk op de mensheid drukte. En het vurige verlangen ontbrandde in Me om hen te helpen. Daarom lette Ik niet op het lichamelijke verlangen in Me, Ik voldeed er niet aan, want Ik wist dat Ik alleen maar zwakker zou zijn geworden in Mijn wil om te helpen, als Ik acht had geslagen op Mijn lichamelijke begeerten en ze had vervuld.

Maar het was een zware strijd, want van alle kanten drongen de verzoeken zich aan Mij op en het menselijke in Me vroeg om vervulling. Maar Mijn ziel keerde zich tot God. Ze zocht steeds meer de verbinding met de Vader, naarmate de verleidingen heftiger werden. En ze ontving daarom ook steeds meer kracht, omdat deze band nooit zonder uitwerking bleef.

Ik had waarlijk geen gemakkelijk leven op aarde af te leggen, tot de algehele vereniging met de Geest van de Vader had plaatsgevonden. Want Ik was een mens, net als u. En Ik moest eerst hetzelfde doen, wat ook uw taak is: de liefde tot de hoogste ontplooiing brengen om daardoor God, de eeuwige Liefde, in totale volheid in Mij te kunnen opnemen, dus de definitieve aansluiting met Hem vinden, die ook uw doel op aarde is.

En ofschoon Mijn ziel uit het lichtrijk was, werd ze toch door haar vleeselijk omhulsel buitengewoon in het nauw gedreven. De materie was als uw lichaam en bestond daarom uit geestelijk onrijpe substanties waar de tegenstander nog macht over heeft, die hij voortdurend aanzette tot begeerten en hartstochten van allerlei

aard. Dat Ik hier niet aan ten prooi viel, bracht alleen de liefde in Mij tot stand, die de wil in Mij sterker maakte om weerstand te bieden.

En het verblijf in de duistere, zondige omgeving, gaf ook de verderfelijke geesten van buiten de gelegenheid het lichaam lastig te vallen en het verlokken de beelden voor te spiegelen, welke de zinnen benevelen en Mijn weerstand moesten verzwakken. Maar Ik mocht deze verderfelijke geesten niet wegdringen. Ik moest proberen ze zachter te maken. Ook tegenover hen moest Ik de liefde naar voren laten treden, omdat Ik inzag dat ook zij deerniswekkende wezens waren, die de tegenstander in zijn macht had en die eens van hem zouden moeten worden verlost. En daarom mocht Ik niet met geweld tegen deze kwade geesten optreden, maar moest Ik Me in geduld en zachtmoedigheid oefenen. Ik moest hen weerstaan en door Mijn wil om lief te hebben hen zachter maken, tot ze van Mij afzagen.

Ik was een mens en heb moeten strijden en lijden als een mens, omdat dit alles bij het verlossingswerk hoorde, dat Ik voor Mijn gevallen broeders wilde volbrengen. Want Ik wilde tegelijkertijd ook de mensen tonen op welke manier ze meester over hun zwakheden en begeerten kunnen worden. Ik wilde hun het leven voorleven, dat ook hen zou moeten helpen vrij te worden en zich aaneen te sluiten met de Vader van eeuwigheid. Ik wilde hen bewijzen, dat het mogelijk is alle verzoeken te weerstaan met de kracht van de liefde, dat dus de liefde eerste en laatste voorwaarde is om het aardse leven te kunnen afleggen met het succes, volmaakt te worden en zich met God te verenigen.

De liefde in Mij gaf Mij als mens het besef van de reden van de ongelukkige toestand, zoals ook u mensen door de liefde pas tot het juiste inzicht zult kunnen komen. En de liefde in Mij gaf Mij ook de sterke wil om het werk van verlossing te verwezenlijken, ten behoeve waarvan Mijn ziel zich op aarde had belichaamd. Ik wist als mens, dat Ik alleen met de kracht van de liefde uit God dit werk zou kunnen volbrengen. En daarom vroeg Ik om de Liefde. Ik smeekte haar zich aan Mij te schenken en Ik maakte dus Mijzelf ook gereed de kracht van de liefde van God in Me op te nemen.

Ik trachtte alle begeerten te weren. Alle onzuivere gedachten, die de tegenstander in Mij wilde wekken, belette Ik de toegang. Ik stelde steeds weer Mijn liefde tegenover hem, waarvoor hij moest wijken. En zo nam spoedig alleen de liefde Mijn hart in beslag. Ik verbond Me steeds inniger met de eeuwige Liefde, die zich aan Mij schonk en Mij nu ook krachtig deed worden, zodat Ik met een sterke wil de eindbestemming van Mijn bestaan op aarde tegemoet ging.

Desondanks hield de tegenstander niet op steeds weer Mijn lichaam buitengewoon te kwellen, doordat hij Mij steeds meer in verzoeking bracht, hoe

duidelijker hem Mijn voornemen werd. En Ik moest strijden tegen hem tot aan Mijn einde. Steeds weer kwam het menselijke in Mij tevoorschijn, zodat Ik in Mijn zwakte tot de Vader bad: "Als het mogelijk is, laat dan deze kelk aan Mij voorbijgaan."

Maar de band met de Vader was sterker en Ik gaf Me volledig over aan Gods wil. Ik zag de grenzenloze ellende van de mensheid en de steeds sterker wordende liefde was bereid tot het reddingswerk voor deze mensheid.

Een Mens leed en stierf de dood aan het kruis. Doch deze mens was alleen het omhulsel van Mijzelf. Ik kon Mijn intrek nemen in hem en het was de Liefde, die het verlossingswerk volbracht. Het was de Liefde, welke de zondes Schuld van de mensheid teniet deed. En deze Liefde was Ik Zelf.

Amen

---

**BD.5459**

*11 augustus 1952*

### **“Waak en bid” - Voortdurende verzoeken**

Woorden van liefde hebben ook de goddelijke geest in zich. Daarom zult u alles mogen aannemen als goed, wat liefde laat herkennen. Maar toch zult u nog de herkomst van deze woorden moeten onderzoeken en niet blindelings een goddelijke oorsprong mogen aannemen, daar een dergelijk geloof gemakkelijk tot dwaling kan leiden.

Onderzoek daarom alles en behoud het beste. En vraag uw hart, wat dit erover zegt. Want het hart misleidt u niet als u serieus wenst in de waarheid vast te staan. Wel komen u aanmaningen toe uit het rijk hierna, omdat de lichtwezens u als medewerkers beschouwen. En ook de zielen, die u wilt helpen, nemen deel aan uw lot op aarde, want al rijpere zielen kunnen vooruitzien en ze hebben er behoefte aan u opmerkzaam te maken en tegelijkertijd voor u onheil af te wenden. Ze zijn echter niet op de hoogte van dag of uur, daar voor hen het tijdsbesef onduidelijk is. Maar ze zullen u niet bewust verkeerd onderrichten, want ze houden van u en willen u ook alleen maar het goede ten deel laten vallen. Daarom worden ze ook niet gehinderd wanneer ze u willen waarschuwen, omdat hun wil goed is.

Maar u mensen zult steeds waakzaam moeten zijn. U zult niet blind moeten voortgaan en u moet met God verbonden blijven. Maar dan zult u ook vredig uw

weg gaan, ondanks aardse nood, want die raakt u des te minder, hoe meer u bent verbonden met Hem, die de enige is die u kan helpen. Bovendien is het goed voor u als u op alles let wat u ongerust kan maken. Waak en bid.

Want altijd bent u in gevaar, door de verzoeker in het nauw te worden gebracht. Waken echter betekent steeds om u heen kijken of de vijand nadert. Waakzaam zijn betekent u niet in gevaar begeven, het gevaar op tijd zien en mijden. Vaak schijnt iets onbeduidend en toch kan het onaangename gevolgen hebben. Het kan een werkelijk gevaar voor u zijn, wanneer u niet waakt en bidt om bescherming en hulp. Want de vijand van uw ziel zet valstrikken uit om u te vangen. En onoplettende, lichtgelovige en lichtzinnige mensen trappen erin en worden zijn buit. Daarom: waak en bid, opdat u niet in verzoeking zult vallen.

De macht van de satan is groot, maar de liefde Gods is nog groter en ze geldt al degenen, die van ernstige en goede wil zijn en deemoedig om Zijn genade vragen. Dan zal er geen onheil geschieden. Hij zal u aards en geestelijk beschermen en u behoeden voor tijdelijk en eeuwig verderf. En de wezens uit het hiernamaals grijpen ook helpend is, als ze weten dat hun beschermelingen in nood verkeren.

Amen

---

**BD.2895**

*25 september 1943*

## **Verzoeken - Innerlijke gevechten - Het beproeven van de wil**

Om zich te kunnen vervolmaken moet de mens door zware innerlijke strijd gaan, omdat hij daarin zijn weerstandsvermogen moet beproeven. De geestelijke rijpheid kan alleen worden verworven door een juist gebruikte wil. En daarom moet deze steeds weer beproefd worden en dit stelt strijd van de ziel voorop. Er moeten verzoeken op de mens afkomen, die alleen dit ene doel hebben overwonnen te worden, opdat de geest steeds vrijer zal worden.

Het opgeven van de eigen lichamelijke wensen moet worden bereikt en alleen de ziel moet tot ontplooiing komen en daarom moet de wil sterk zijn. En een altijddurend strijden tegen zichzelf is een noodzakelijkheid, die het rijp worden van de ziel vereist. Het is geen gemakkelijke opgave, maar de verwezenlijking, de zege over zichzelf, is een beloning, een resultaat, dat alle moeiten en overwinningen waard is, want de vrije geestestoestand maakt zo gelukkig, dat de mens waarlijk niets heeft opgegeven. Integendeel, hij is alleen maar de

ontvangende, want wat hij prijsgeeft is zonder blijvende waarde, maar de vrijheid van geest blijft eeuwig bij hem.

Deze gevechten kunnen de mens niet bespaard blijven. Want alleen door voortdurend worstelen, loutert en staalt de ziel zich en dan pas is ze geschikt voor de vrije geestestoestand, die een volledig overwinnen van de materie, van de aardse wensen en begeerten vooropstelt. En daarom moet steeds weer de verzoeking op de mens afkomen, opdat hij zijn weerstandsvermogen zal bewijzen, opdat hij serieus aan zichzelf zal werken en de wil actief laat worden.

Elke geestelijke vooruitgang bestaat in een zelfoverwinning, zij het in het opgeven van de eigen wensen tegenover God of tegenover de naaste, als de mens ter wille van deze zijn verlangen overwint en een offer brengt. Hij moet steeds zijn ik achterstellen. Hij moet opwaarts streven. Hij moet naar geestelijk goed streven en van elke aardse vreugde afzien. Dan streeft hij bewust naar de vervolmaking van zijn ziel. Dan zal het hem steeds lichter vallen stand te houden tegen elke verzoeking. De wensen en begeerten zullen steeds zwakker worden, hoe meer hij overwinnaar over zichzelf is geworden. En de geest in hem wordt vrijer en vrijer, want niets houdt hem meer tegen en hij kan ongehinderd opwaarts streven.

De verzoeken van allerlei aard zijn rotsen en hindernissen die overwonnen moeten worden, wil de juiste weg kunnen worden vervolgd die naar het doel leidt. En er zullen nog veelvuldige verlokkingen door de wereld de mens aanleiding geven zijn wil te beproeven. Er zullen steeds weer innerlijke gevechten van de ziel moeten worden doorstaan, wil het aardse leven een voortdurende vooruitgang opleveren, wil de ziel rijp kunnen worden door eigen weerstand.

Zonder strijd kan het doel niet worden bereikt. Steeds moet de mens bereid zijn om zijn tegenstander te weerstaan, die in alle verzoeken door de wereld hem steeds weer naderbij komt en probeert hem ten val te brengen. Voortdurend moet de mens op zijn hoede zijn, opdat hij niet bezwijkt. En daarom moet hij strijden zonder ophouden, tot hij zichzelf heeft overwonnen.

Amen

---

**BD.3290**

*12 oktober 1944*



## Verzoeken van de wereld

U zult oplettend moeten zijn, opdat u, die nog niet sterk genoeg in het geloof bent, niet het slachtoffer wordt van de verzoeken van de wereld. Want u gelden heel in het bijzonder de aanvallen van de wereld. Ze probeert u voor zich te winnen en u over te halen God af te vallen. En daarom moet u zich wapenen met het schild van het geloof en dit tevoren stalen, opdat het stand zal houden.

Wie nog zwak is, moet worstelen om sterkte van het geloof. Hij moet niet ophouden te bidden om kracht en genade en zijn wil moet steeds op God gericht zijn. Hij moet zich oefenen in liefde, omdat daardoor kracht in hem overvloedig is. Hij dan stand zal houden tegen alle verzoeken door de wereld. Dus is steeds de liefde het voornaamste. Onophoudelijk werkzaam zijn in liefde zal u laten groeien in inzicht. U krijgt een overtuigd geloof en dit zal een kracht hebben die onwankelbaar is. De liefde is een wapen dat alles overwint en de sterkste vijand doet zwichten, omdat God Zelf werkt in de mens die in liefde werkzaam is.

En steeds weer moet erop gewezen worden, dat de komende tijd u rijkelijk gelegenheid zal geven de naastenliefde te beoefenen en dat u dan niet zult mogen weigeren als u de verschrikkingen van de tijd wilt doorstaan, als u ongedeerd aan lichaam en ziel door deze laatste strijd heen wilt gaan. Niets anders kan voor u de kracht van de liefde vervangen en niets anders kan deze kracht opleveren dan werkzame naastenliefde, dan daadkrachtige zorg voor ziel en lichaam van de medemens.

Beoefent u deze, dan hoeft de tijd van kwelling u geen angst aan te jagen. Want dan hebt u de kracht in u om alle weerstanden de baas te worden. Maar wanneer de liefde u ontbreekt, zult u ook wankel worden in het geloof, omdat het geloof zonder liefde dood is en een dood geloof zonder overtuiging en zonder kracht is. Dan zal de wereld er gemakkelijk in slagen u ontvankelijk te maken voor haar verlokkingen. Het aardse leven zal u veel aantrekkelijker voorkomen, want u kunt hier niets tegenover stellen dat u gelukkiger stemt: de gelukzaligheden van een diepe verbinding met God door de liefde. Dan zult u afvallen en verloren zijn voor de eeuwigheid, want de laatste beslissing staat voor de deur en deze zult u alleen juist kunnen nemen als u diep en onwankelbaar gelooft.

En daarom waarschuwt God u zeer nadrukkelijk voor de verzoeken van de wereld en Hij maant u steeds weer aan tot liefde. Hij toont u voortdurend de weg die u zult moeten gaan om in de laatste periode van strijd zegevierend tevoorschijn te komen. Maar er is maar één weg, de weg van de liefde. En als u deze weg begaat, hoeft u niets te vrezen, wat er ook komen mag. Maar zonder de liefde is de weg zwaar, of - als u hem verlaat - vol gevaar voor uw ziel.

En steeds staat u het gebed ter beschikking. Als u zwak dreigt te worden, roep dan God aan om Zijn bijstand. Leg Hem uw nood voor en vraag Hem om genade en kracht. En Hij zal uw gebed waarlijk niet onverhoord laten als u bezorgd bent om uw zielenheil en tot Hem uw toevlucht neemt. En de kracht zal u toekomen om werkzaam te zijn in liefde. Benut haar dan op de juiste wijze.

Denk er steeds aan dat u zonder de liefde niet zalig kunt worden, echter in de liefde volledige vervanging vindt voor alles wat de wereld u kan bieden. Want het zijn slechts schijngoederen die u begeert. Geef omwille daarvan niet de goederen der eeuwigheid op, die u diep gelukkig en tot vrije, gelukzalige wezens maken.

Strijd daarom de korte strijd samen met God. Dat wil zeggen: blijf in de liefde tot de naaste in voortdurende verbinding met God en u zult als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komen en u eeuwig in uw zege verheugen.

Amen

---

## **BD.3684**

*12 februari 1946*

### **Verzoeken**

Val niet ten offer aan de verzoeken, die steeds weer op u afkomen doordat Ik ze toelaat. De vijand van uw ziel doet voortdurend moeite u voor zich te winnen en hij zet u steeds weer valstrikken, waarin u verward raakt, hij tracht u ten val te brengen, wetend, dat u maar moeilijk overeind kunt komen en dat hij uw zwakheid dan voor zich kan benutten.

En Ik verhinder zijn voornemen niet omdat Ik hem een bepaalde macht over uw zielen in het stadium als mens heb toegestaan, omdat u in vrije wil een beslissing moet nemen en u zich met Mijn hulp en genade ook uit zijn macht zal kunnen ontworstelen.

Ik laat zijn activiteiten toe, maar waarschuw en vermaan u voortdurend, opdat u weerstand biedt en oplettend bent en u zich niet van Mij verwijderd, opdat Ik u te allen tijde kan helpen, als u Mij roept en Mijn hulp afsmeekt. De kracht om weerstand te bieden staat u steeds ter beschikking, gebruik die daarom ook, kom bij elke lichamelijke en geestelijke kwelling tot Mij, dat Ik u bijsta en u zich niet, zonder verzet te bieden, aan Mijn tegenstander overgeeft, want alleen door strijd komt u hogerop, alleen door strijd wordt u gehard en wordt u de vijand de baas.

Altijd zult u de kracht van Mij in ontvangst kunnen nemen en ze tegen hem gebruiken, en u zult overwinnaar blijven omdat uw wil zich van Mijn tegenstander afkeert. En wordt niet kleingelovig en angstig al komen de verzoeken nog zo dreigend op u af. Dit is zijn wapen: u vreesachtig te maken, uw weerstand te verlammen, u echter moet weten dat er Een is Die u in alle volheid kracht kan geven en dat u daarom geen verzoeking hoeft te vrezen al mag u er nog zo onmiskenbaar mee geconfronteerd worden. Alleen de wil om te overwinnen moet u bezielen, dan zult u ook zegevieren de wil moet echter oprecht zijn. U bent voortdurend door slechte krachten omgeven, die uw geestelijke ondergang willen bewerkstelligen, u hebt echter ook steeds helpers die u terzijde staan, die uit het lichtrijk komen, die u in Mijn opdracht behulpzaam bijstaan als u Mij maar aanroept.

En vertrouw u dagelijks aan hen toe, laten zij uw beschermers zijn door uw wil en uw overgave aan Mij en al het geestelijke vol van licht, dat innig met Mij verbonden is en dus ook in Mijn Wil werkt. Laat hen voor u zorgen en draag hun in gedachten de last over die op u drukt en u zult verlichting bemerken, u zult niet meer angstvallig zijn, u zult in rust en kalmte tegenover elke verzoeking staan en die dus ook overwinnen.

Steeds bent u zeker van Mijn bescherming en Mijn hulp, want ofschoon Ik Mijn tegenstander ook macht over u heb toegestaan, zo staat u toch ook in gelijke mate kracht ter beschikking, want ook Ik wil u winnen en Mijn doel is waarlijk het juiste. Alleen vanwege uw wilsvrijheid laat Ik de strijd en de verzoeken van de kant van Mijn tegenstander toe, want alleen in wilsvrijheid kunt u het doel bereiken volmaakt te worden en dus gelukkig tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.3696**

*24 februari 1946*

## **Overtreding van de eeuwige ordening - Verzoeken**

Als u volkomen serieus uw best doet te leven naar Mijn wil, die aan u bekend is gemaakt, zult u zich steeds in de toestand van zielenood bevinden als u gefaald hebt, als u Mijn gebod van liefde hebt overtreden. En dat zij voor u het onmiskenbare bewijs, dat u zult moeten terugkeren in Mijn eeuwige ordening, om innerlijk weer vredig te worden. Mijn ordening is alleen werkzaam zijn in liefde en elke liefdeloosheid gaat daar tegenin. Een liefdevol hart en daarom een

hart dat steeds Mijn geboden vervult, is niet onrustig of moedeloos. Want het vindt zijn rust in Mij en het kan niet uit de eeuwige ordening stappen, dus liefdeloos handelen.

Maar aan verzoeken zal het ook hem niet ontbreken, want Mijn tegenstander probeert steeds wanorde te brengen waar orde heerst, onvrede in een vredig hart te strooien en het van zijn kracht te beroven door beïnvloeding van zijn wil en zijn denken. En aan deze verzoeken moet hardnekkig weerstand worden geboden. De verzoeker mag niet triomferen. Integendeel, de mens moet de zege behalen, doordat hij zich niet zal laten meeslepen in liefdeloze handelingen, woorden en gedachten.

Dit is een moeilijke strijd tegenover de verleider, maar met Mijn hulp gemakkelijk te doorstaan. Steeds moet de kracht van de liefde sterker zijn en weerstand bieden. Steeds moet de sterkte van de ziel tevoorschijn treden, waar de lichamelijke zwakheid zichtbaar is. De mens moet zich door innige aanspraak aan Mij overgeven, dat Ik nu zijn zaak behartig en hij van elke verantwoordelijkheid is ontheven.

De mens mag Mij niet vergeten. Hij moet in geestelijke en aardse kwelling aan Mij denken, opdat Ik dan alles kan regelen wat hem bezwaart, wat hem overkomt en hij dus nooit voor de verzoeker hoeft te bezwijken.

U, Mijn dienaren op aarde, wordt vaak beproefd en zult moeten standhouden, als u vooruit wilt gaan. U zult klippen moeten omzeilen en veel kracht nodig hebben. Maar als u wilt, staat ook Mijn kracht u ter beschikking. Vergeet Mij alleen niet. Laat niet toe dat de verzoeker Mij verdringt, want uw wil is doorslaggevend, wie zich van u meester maakt. Begunstig hem niet, maar stel u altijd naast Mij op en hij zal van u wegvlugten, omdat hij Mijn aanwezigheid niet verdraagt.

Maar als u zwak wordt, heeft hij macht over u. En hij rust niet eerder dan dat u een overtreding tegen de eeuwige ordening hebt begaan, tot u gevallen bent, en nu weer kracht nodig hebt om op te staan. Ik ben niet boos op u, maar Ik waarschuw u. Want veel kracht gaat voor u verloren, die u of niet vraagt, of nodig hebt om weer in de oude ordening binnen te gaan, die u echter zou kunnen benutten om vooruit te gaan als u niet gevallen zou zijn.

Blijf daarom sterk van geest. Laat de vijand geen macht over u krijgen. Houdt u altijd aan Mij vast en Ik leid u in weerwil van uw ziel door alle verleidingen. Want als u samen met Mij strijdt, zult u elke strijd doorstaan.

Amen

---

**BD.5663**

*30 april 1953*

### **Geestelijke storingen - Verzoeken - Geduld**

Een geestelijke uitwisseling verzekert u van geestelijke bescherming, wanneer u de waarheid maar begeert. Toch zult u kunnen worden gestoord op een dergelijke manier, dat u wordt gehinderd u innerlijk te concentreren, omdat de krachten van de duisternis elke gelegenheid te baat nemen de toevoer van de waarheid tegen te gaan. Als ze nu niet vanuit het geestelijke rijk op u in kunnen werken door u dwaling te doen toekomen, dan bedienen ze zich van de mensen op aarde om u te hinderen, wat echter alleen dan schadelijk voor u is, wanneer u zich door zulke storingen laat opwinden. Dan kunnen ze wel een succes behalen, maar nooit de geestelijke uitwisseling op zich in gevaar brengen.

U zult alles als toelating van God moeten beschouwen en weten dat ook u beproefd zult moeten worden, dat u zich zult moeten oefenen in geduld en zachtmoedigheid en dat u steeds een zege hebt bevochten, wanneer u altijd alles wat u overkomt in rust en gelijkmoedigheid het hoofd biedt. Want u wordt alleen dan rijper, wanneer u de vijand van de zielen niet meer de gelegenheid geeft u aan te vallen. Hij verheugt zich over al uw nederlagen, zoals innerlijke opwinding of ongeduld al kunnen worden beschouwd. En hij zal zijn pogingen opgeven, wanneer alles op u afketst, wanneer u zich in volledige harmonie van de ziel bevindt en alles aanvaardt als Gods wil of Zijn toelating.

De geestelijke uitwisseling loopt geen gevaar doordat u zo nu en dan gehinderd wordt. Uw verlangen ernaar zal echter toenemen en uw geestelijke arbeid zal met steeds meer ijver worden uitgevoerd, indien het verlangen naar God en de waarheid de mens vervult. Want geen duistere macht kan dit verlangen minder doen worden of zelfs smoren, omdat de wezens van het licht steeds zodanig op de mens inwerken, dat deze niet na zal laten God en de waarheid te zoeken en omdat de invloed van de lichtwezens steeds sterker zal zijn dan de macht van de duisternis.

Amen

---

**BD.5701**

*19 juni 1953*

## Onderzoek de geesten - Valse christussen en profeten

Onderzoek de geesten, of ze van God zijn. Als u geestelijk goed in ontvangst neemt, is het noodzakelijk zeer kritisch te zijn, waar deze geestelijke leringen van afkomstig zijn. U moet dit onderzoeken, want uzelf draagt de verantwoording voor uw ziel, voor welke alleen de waarheid van nut is, maar die door onjuiste opvattingen gevaar loopt in haar positieve ontwikkeling. Wordt u nu een geestelijke lering aangeboden, dus een weten dat aards niet is te bewijzen, dan zult u deze aan een ernstig onderzoek moeten onderwerpen. U zult moeten weten dat licht en duisternis tegen elkaar strijden, dat de vorst der duisternis tegen de zuivere waarheid strijdt, dat hij alles probeert om de mensen onjuist te laten denken en er ook niet voor terugschrikt zich in het gewaad van een engel te hullen om de mensen te misleiden.

Maar uzelf zult hem kunnen ontmaskeren. U zult kunnen onderzoeken welke geest u die opvattingen doet toekomen. En dit zijn voor u de kenmerken waarop u bij serieus onderzoek zult moeten letten: dat door de u toegezonden opvattingen van Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld blijkt wordt gegeven, dat ze Zijn leer en liefde bevatten en dat u wordt aangespoord Jezus na te volgen. Dan zult u ze absoluut mogen aannemen en God Zelf als bron van het u toegezonden weten bestempelen. U zult het dan als goddelijke waarheid mogen uitdragen en verdedigen. U zult niet bang hoeven te zijn om door de geest der duisternis in een onjuist denken te worden gedrongen, want deze erkent nooit Jezus Christus, die de wereld heeft verlost van de zonde.

Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. Ze zullen de naam van Jezus Christus in de mond nemen en toch geen ware verkondigers van Zijn goddelijke leer van de liefde zijn. Want ze zullen zelf niet opvolgen wat ze onderrichten, of hun leerstellingen werelds richten. Ze zullen niet als ware christenen te herkennen zijn.

En dit belijden met de mond is vaak een dekmantel, waaronder de vijand van de waarheid zich verbergt. Ze zullen zelf niet echt geloven in de woorden van Jezus, die Hij op aarde gesproken heeft, in Zijn beloften, want het ontbreekt hun aan liefde, het kenmerk van een ware navolger van Jezus.

En daarom zullen hun woorden geen Geest in zich hebben. Ze zullen zonder kracht zijn. Ze zullen niet als zuivere goddelijke waarheid kunnen worden betiteld en ze zullen eveneens een serieus onderzoek vereisen. Maar u zult dit onderzoek altijd kunnen uitvoeren, als u - in het diepe verlangen naar de waarheid - God Zelf om Zijn hulp vraagt, dat Hij uw geest moge verlichten, uw denken juist leidt en te allen tijde waarheid van dwaling leert te onderscheiden. En ieder die de Geest uit God begeert zal Hem ontvangen.

Amen

---

**BD.8290**

*3 oktober 1962*

## **Valse christussen en valse profeten (2)**

Toen Ik op aarde leefde heb Ik u gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten want Ik wist, hoe Mijn tegenstander tegen Mij en tegen de waarheid uit Mij zou ageren. En steeds weer zullen Mijn waarschuwingen voor u blijven gelden, opdat u niet aan deze valse christussen en profeten ten offer valt.

Doch wanneer van valse christussen en profeten gesproken wordt dan moeten er dus ook ware zijn. Daarom kunt u mensen niet alles verwerpen wat u door Mij wordt aangeboden. Ik, Die Mij bekend maak door de mond van ware profeten, want Ik acht het nodig dat u zuivere waarheid wordt toegestuurd. U mag dus niet met die valse geestelijke opvattingen ook het ware afwijzen. Want tot aan het einde toe zal Ik Mij steeds weer door zulke mensen openbaren die de voorwaarden bezitten om door Mijzelf aangesproken te kunnen worden. Die als Mijn ware dienaren hun ambt uitoefenen wanneer zij het geestelijke Woord, dat zij van Mijzelf ontvangen, in de wereld uitdragen.

Hoe zou anders de waarheid naar de aarde gebracht kunnen worden, daar Ik Zelf de mensen - vanwege hun vrije wil - toch niet duidelijk verneembaar uit den Hogen kan aanspreken? U allen hebt het recht maar ook de plicht alles wat u als waarheid wordt voorgelegd te beproeven. En u bent daartoe ook in staat als u Mij Zelf als de Eeuwige Waarheid om ondersteuning aanroept. En als u maar van goede wil bent, zult u ook zeker de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. Bovendien heb Ik Zelf u een kenteken van de waarheid gegeven: Dat u steeds opheldering gegeven moet worden over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. En zo kunt u dus iedere geest geloof schenken door wie u deze boodschap toekomt: dat Ik in Jezus Christus uw Verlosser ben.

U, mensen mag niet aan Jezus Christus voorbijgaan. U moet het verlossingswerk leren begrijpen en alles weten wat er aan dit verlossingswerk ten grondslag ligt, dat Ik Zelf Mij in de mens Jezus belichaamd heb. En juist omdat deze kennis uitermate nodig is als de mensen hun doel bereiken zullen, daarom zal Ik Zelf hun ook waarheidsgetrouwe ophelderingen geven, wat door Mijn openbaringen geschiedt, die Ik door geschikte werktuigen naar de aarde stuur.

Mijn openbaringen zijn echter nooit gelijk te stellen met boodschappen uit het geestelijke rijk die op mediamieke wijze de mensen worden overgebracht. U moet dus leren onderscheiden tussen Mijn werkzaam zijn het inwerken van God in de mens door de Geest en het werken van geesten, mededelingen die u mensen gegeven worden - waarvan u echter de oorsprong niet vast kunt stellen. Maar wie ernstig beproeft, hem zal zijn hart zeggen wie tot hem spreekt. U moet echter een ernstig onderzoek doen voordat u oordeelt, want u kunt Mij niet als leugenaar wegzetten, daar Ik Zelf u gedurende Mijn aardse levenswandel het werken van Mijn Geest heb beloofd. Ik Die Zelf u heb toegezegd dat Ik u de Trooster zal zenden, de Geest der Waarheid - Die u in alle waarheid binnen voert. "Wie Mijn geboden onderhoudt - die is het die Ik liefheb, aan hem wil Ik Mij openbaren". "U zult allen door God onderricht zijn". "Wie in Mij gelooft", zoals de Schrift zegt, "uit diens lichaam zullen stromen van levend water vloeien".

Als Ik het nodig acht dat de waarheid weer tot de mensen moet worden gebracht omdat zij in de duisternis van geest voortleven dan zult u Mij dat waarlijk niet kunnen verhinderen. En zo zal Ik door Mijn openbaringen de zoekende mens over alle samenhangen opheldering schenken. Ik zal u onderrichten over Mijn heilsplan van eeuwigheid, over het begin en einde van alles wat bestaat. Ik zal u echter ook kennis laten nemen van de vele dwaalleren die Mijn tegenstander in de wereld gebracht heeft om de mensen in de duisternis van geest te houden.

Doch deze dwalingen zal Ik steeds weer door Mijn Woord rechtzetten, want Ik heb ook gezegd: "Hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn Woord blijft bestaan tot in alle eeuwigheid". Onder Mijn Woord kan echter altijd alleen de zuivere waarheid te verstaan zijn. Daar echter al de van Mij uitgaande zuivere geestelijke goederen steeds weer door onvolmaakte mensen misvormd worden wat Ik vanwege hun vrije wil niet verhinder zal Ik er ook steeds weer voor zorgen dat de mensen de zuivere waarheid wordt gebracht.

Ik Zelf sprak de Woorden: "Mijn Geest zal u in alle waarheid binnenleiden" maar Ik had u toch al de waarheid gebracht! Zou dan "het binnenleiden in de waarheid" nog nodig zijn geweest als Ik niet vooruit gezien zou hebben dat de waarheid niet zuiver blijft? Dus u moet ook de rechtstreekse openbaringen van Boven geloof schenken, aangenomen dat zij van Mij voortkomen, wat u echter weer daaraan kunt herkennen dat Mijn menswording in Jezus Christus steeds weer vermeld wordt.

En als u over Mijn verlossingswerk bent ingelicht zult u ook Mijn Woorden begrijpen: "Al zijn uw zonden zo rood als bloed, Ik zal ze zo wit wassen als sneeuw". Want daarvoor heb Ik Mijn leven gegeven aan het kruis. Daarvoor heb Ik het bitterste lijden en de ergste kwellingen op Mij genomen, omdat Ik de



schuld voor u wilde goedmaken, zodat u er van bevrijd zou worden zodra u Mij en Mijn verlossingswerk erkent en Mij om vergeving van uw schuld vraagt.

Aan Mijn heilsplan van eeuwigheid ligt niet het denken van het menselijke verstand, geen menselijke logica, ten grondslag, want Ik heb oneindig veel middelen om het einddoel, de terugkeer tot Mij van al de eens gevallen wezens te bereiken. Maar nooit zal Ik afwijken van de wet van Mijn eeuwige ordening waarop ook Mijn heilsplan gebouwd is. En was het verlossingswerk door Mij in Jezus Christus niet volbracht, dan zou voor u ook duizend maal de aardse weg afleggen niet voldoende zijn uw schuld van de vroegere afval van Mij te delgen of uit te boeten.

Daarom ben Ik Zelf naar de aarde neergedaald om u mensen de verlossing te brengen uit de macht van Mijn tegenstander. Maar wie geen beroep doet op de genade van het verlossingswerk, voor wie zijn aardse leven niet de redding uit de diepste geestelijke nood brengt, wie ook in het hiernamaals niet de hem aangeboden hulp aanneemt, zich dus niet tot Mij in Jezus Christus laat leiden - die zal de weg door de gezamenlijke scheppingen heen nogmaals moeten gaan. Dan kunt u mensen terecht spreken van een reïncarnatie op de aarde - die echter pas plaats zal vinden wanneer eeuwige tijden voorbij zijn gegaan, als dan de ziel weer opnieuw als mens op aarde haar wilsproef moet afleggen. Want dat ene is zeker, dat Mijn gerechtigheid ook een genoegdoening voor iedere zonde tegen Mij eist. Ik weet echter ook in welke vorm deze genoegdoening tot stand gebracht kan worden, als de mens niet vrijwillig zijn zondeschild tot Mij onder het kruis heeft gedragen.

Amen

---

**BD.6545**

*12 en 14 mei 1956*

### **In het bijzonder worden zij die naar het geestelijke streven in het nauw gebracht**

De mensen die opwaarts streven zijn heel in het bijzonder aan de aanvallen van Mijn tegenstander blootgesteld, en hij wendt de meest verschillende middelen aan om zijn doel te bereiken: hen weer van Mij afkerig te maken en naar beneden in de diepte te trekken.

Hij is zo verblindt, dat hij gelooft, succes te hebben, omdat hij niet weet, dat hij deze zielen al verloren heeft door hun wil, die Mij geldt. Want degene die eens in

vrije wil voor Mij koos, laat Ik niet meer los. Maar Ik kan het natuurlijk ook niet verhinderen wanneer hij zich zo nu en dan naar de wereld keert, wanneer Mijn tegenstander een schijnsucces boeken kan. Maar onherroepelijk keert de ziel naar Mij terug, want de wereld kan haar niet meer in de ban houden en Mijn Liefde trekt het schepsel aan dat de weg naar Mij al gevonden heeft.

En hierin zult u ook de verklaring kunnen zoeken dat zij die geestelijk streven, moeten worstelen met Mijn tegenstander om hun vrijheid. Ze zullen nooit de verliezende partij zijn, maar toch kracht moeten aanwenden, want hij is hardnekkig en zijn middelen zijn vaak niet te onderkennen en kunnen daarom een schadelijke uitwerking hebben in zoverre, dat de weg naar Mij verlengd wordt door tijdelijke stilstand of te kijken naar wat achter hen ligt.

Ik kan het echter niet verhinderen, wanneer de mensen zich laten verblinden door vals licht, en in het bijzonder dan niet, wanneer zij voorbijgaan aan het ware licht dat uit Mij straalde ter wille van dat begoochelende en verblindende licht, wanneer hun ogen dan zwakker zijn geworden en ze niets meer kunnen onderkennen. Noch Ik, noch Mijn tegenstander zullen dwang aanwenden waar het om de vrije beslissing van de schepselen gaat, maar toch zal het Mijn tegenstander niet lukken, Mij de zielen weer te ontrukken die zich op weg naar Mij bevinden, hij kan ze slechts ophouden en proberen voor zijn doel naar zijn hand te zetten. En dan beslist de vrije wil weer, die echter zeker ook weer de weg naar Mij terugvindt, zelfs wanneer de mens over dwaalwegen is gegaan, want wie eens Mij als doel heeft, geeft dit doel nooit meer op.

Dat het echter toch al mogelijk is, hem maar in het minste ter wille te zijn, ligt aan u, mensen zelf. Uw band met Mij hebt u zelf lossers gemaakt en daardoor hem tot u getrokken, die zich een dergelijke gelegenheid niet laat ontgaan. Daarom is steeds verhoogde waakzaamheid geboden voor ieder die opwaarts streeft, (14 mei) want ofschoon de tegenstander ook blind is in zijn geest, ofschoon zijn denken ook helemaal de verkeerde kant opgaat, weet hij toch dat hij geen lange tijd meer heeft, dat hem een termijn gesteld is, en in zijn duisternis gelooft hij in deze korte tijd nog te bereiken dat hij Mij onttroont en zichzelf op de troon kan verheffen.

En daarom deinst hij ook voor geen middel terug en hij stopt voor geen mens, maar een ding kan hem tegenhouden: wanneer u zich in Mijn lichtkring bevindt. Tegen Mijn licht kan hij niet op en daarom probeert hij alles om de dragers van het licht ten val te brengen. Bent u echter waakzaam, dan keert u uw ogen en harten steeds alleen naar Mij, dan kan het licht van Mijn Liefde sterker in u binnen stralen en Mijn tegenstander schuwt dit en vlucht. U moet waakzaam zijn en bidden en hij zal niets bij u bereiken.

Amen

---

**BD.5297**

*16 januari 1952*

### **Waak en bid - Gods bescherming tegen kwade krachten**

Ik wil u stevig vasthouden. Ik wil u leiden op juiste wegen. Ik wil steeds met u gaan en geen vijand bij u in de buurt laten komen. Ik wil u steeds behoeden voor het gevaar, want Ik wil niet dat u schade lijdt, zoals Ik ook niet wil dat u verdwaalt. Toch zullen steeds rondom u krachten op de loer liggen, die u slecht gezind zijn, die er alleen maar op wachten dat u eens Mijn hand zult loslaten, dat u zonder Mij uw weg gaat, om u dan snel van Mij weg te dringen, om u schade te berokkenen.

U zult dus steeds op uw hoede moeten zijn. Niet voor hem, maar u moet er steeds alleen maar op letten dat u zich niet uit Mijn nabijheid verwijdert. Want zolang u in Mijn nabijheid bent, kan hij niet dichterbij u komen. Hij kan u niets doen zolang uw blik op Mij is gericht. U hoeft hem niet te vrezen, al meent hij nog zulke sluwe middelen te gebruiken.

Ik heb u, die Mijn wil doet, de gave van het inzicht verleend. En zo zal hij u niet kunnen misleiden, ofschoon hij zich vermomt en probeert u te winnen onder een masker. Ik ben bij u en weet wat hij van plan is. En Ik lever u waarlijk niet uit aan zijn macht. Alleen wil Ik u voortdurend waarschuwen en aanmanen dat u moet waken en bidden, dat u zich bewust met Mij verbindt en Mij aanroept om bescherming en hulp als u denkt in gevaar te zijn.

Hij zal niet over u triomferen, maar hij kan u door verzoeken nog innerlijke strijd bezorgen, waarin u echter steeds zult blijven zegevieren, zolang u zich maar aan Mij vasthoudt, zolang u Mij nooit uit uw gedachten en uw gebed laat gaan. Vlucht dan naar Mij, dan plaats Ik Me beschermend voor u en moet hij wijken zonder zijn doel te hebben bereikt. Want Ik ben de Heer, ook over degene die u in het nauw wil brengen. En waar Ik ben, daar is zijn werk tevergeefs.

Amen

---

**BD.6118**

*24 november 1954*

## **De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en tegenstander Gods**

Verblijf voortdurend in de geest van de liefde. Alleen dan bent u gevrijwaard van de aanvallen van de vijand. Want hij vlucht weg voor liefde en naar een mens die altijd vervuld is van liefde gaat hij niet. Maar zodra er maar een vonkje liefdeloosheid in het hart van een mens merkbaar is, kan hij binnensluipen en probeert hij alles om zich nog meer ruimte te verschaffen. Hij brengt hem ertoe onverdraagzaam, eigengereid en hoogmoedig te zijn, om de liefde in hem te verstikken, om dan de vrije hand te hebben en de wil van de mens aan hem te onderwerpen. Dat zal hem nooit lukken waar liefde is. Want daarop heeft hij geen vat. Ze weert hem en heeft ook de kracht hem af te weren.

Doch steeds weer komt de mens in situaties waarin hij zich waar moet maken, omdat hij alleen opwaarts kan gaan wanneer hij strijdt of dient. En dus zal hij weerstanden moeten overwinnen. Hij zal zich moeten buigen naar de hulpeloze om hem overeind te helpen. Hij zal dus in dienende naastenliefde werkzaam moeten zijn. Doet hij dit, dan zal zijn strijd minder worden, omdat dan de liefde hem kracht geeft zich waar te maken, wanneer hij weerstand ondervindt.

Maar de mens moet ervoor waken om het liefdesvuur niet minder te laten worden, wanneer hij zich niet aan de verleider wil overleveren, die dan direct bereid is een handje te helpen en het liefdesvuur helemaal te smoren. Hij zit vol list en bedrog en hij verstaat het meesterlijk u valstrikken te zetten, waarin u niets vermoedend terecht komt, wanneer niet het licht van liefde in uw hart zo helder brandt dat u hem herkent, al vermomt hij zich nog zo goed. Daarom kan u steeds alleen maar worden toegeroepen: "Blijf in de geest van liefde, dan bent u verbonden met God en hebt u de vijand niet te vrezen."

En u zult ook elke verzoeking succesvol met liefde het hoofd kunnen bieden, wat het ook is. Wanneer mensen u willen vernederen, wanneer ze u tot ongeduld willen aansporen, wanneer ze in u afgunst en nijd trachten te wekken, steeds steekt de verleider erachter en steeds zult u hem verslaan en verjagen wanneer u in de liefde blijft.

Dan zal alles zonder uitwerking op u blijven. Dan zult u de medemensen alleen maar beschouwen als zieke zielen, die zich bij zulke pogingen aan de vijand overgeven. En u zult hen met liefde tegemoet treden en soms ook bereiken dat ze in zichzelf keren en ophouden met onheus spreken en handelen. Want liefde is kracht en blijft niet zonder uitwerking waar ze geen weerstand ondervindt.

Daarom zult u uw medemensen een leven in liefde moeten voorleven, dat vaak meer resultaat heeft dan woorden die niet door daden worden bewezen. Blijf in de liefde en denk eraan dat u dan in Hem blijft, die zelf de Liefde is, en dat Zijn aanwezigheid voor u een veilige bescherming is tegen alle aanvallen van de vijand van uw ziel.

Amen

---

**BD.8520**

*6 juni 1963*

### **Gods bescherming tegen verzoeken van de tegenstander**

Onbezorgd zult u door het aardse leven kunnen gaan, zodra u Mij hebt gevonden. Zodra u met Mij bent verbonden door gebed en werken van liefde, want dan bent u vrijwillig naar Mij teruggekeerd en zult u nu ook eeuwig niet meer verloren kunnen gaan. En al wordt u ook geconfronteerd met verzoeken, omdat Mijn tegenstander steeds weer gelooft u voor zich te winnen, zo zult u deze verzoeken niet hoeven te vrezen, omdat Ik u ervoor zal behoeden ten offer te vallen aan de verzoeken. Want daartoe heb Ik het recht door uw vrijwillige overgave aan Mij, zoals Ik echter ook hem zijn recht niet betwist, te strijden om de zielen die in het aardse leven als mens belichaamd zijn. Maar u bent niet zonder bescherming aan deze verzoeken overgeleverd, want vanaf het moment dat u zich naar Mij keert, waak Ik over u en bescherm Ik u voor de val.

Als u zich uw lange gang door de scheppingen der aarde voor de geest haalt, die u pas de belichaming als mens heeft opgeleverd, dan zult u ook kunnen begrijpen dat Ik u op elke manier bijsta dat u nu ook het laatste doel bereikt, dat u de aaneensluiting vindt met Mij. Deze kan nu weliswaar meer of minder innig zijn - hij kan volledige versmelting met Mij betekenen, maar hij kan ook nog niet zo diep en innig zijn - en toch is uw wil om Mij toe te behoren voor Mij al doorslaggevend. Want u brengt dan al de band met Mij tot stand, die er nu ook de garantie voor is, dat Ik u niet meer van Mij laat weggaan en de tegenstander nu geen macht meer over u heeft.

En deze innige band kan altijd pas tot stand komen, wanneer de oerschuld van u is weggenomen door de erkenning van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want belast met de oerzonde zult u nooit in vrije wil de weg naar Mij nemen, omdat dan Mijn tegenstander u nog helemaal in zijn macht heeft. Uw overgave aan Mij bewijst dat u van Mijn tegenstander vrij wilt worden. En dan al heb Ik het recht over u, dat Ik Me niet meer laat betwisten. Want u behoort Mij toe,

omdat u uit de kracht van Mijn liefde bent voortgekomen, ook al is het door de wil van Mijn tegenstander, die Mijn kracht ervoor gebruikte u te scheppen.

En alles, wat de kracht van Mijn liefde als oorsprong heeft, keert ook onherroepelijk naar Mij terug. Want Mijn kracht, die Ik buiten Mij plaatste door het scheppen van de wezens, keert weer terug naar haar oerbron. En u mensen staat vlak voor deze bestemming, wanneer u over de aarde gaat. Het is het laatste stadium in het geweldige proces van het terugvoeren, wanneer de ziel, de eens gevallen oergeest, als mens belichaamd de laatste wilsproef moet afleggen: naar Mij of weer terug naar Mijn tegenstander, uit wiens macht Ik haar zolang had ontrukkt, tot ze weer als ik-bewust wezen vrij kon beslissen.

Daarom is het bestaan op aarde als mens van zo'n grote betekenis. Het beslist immers het lot van de ziel: of ze tot in alle eeuwigheid gelukkig is, of dat ze weer eeuwigheden moet smachten in ellende en kwelling. Weliswaar bereikt ze eenmaal het doel, maar haar vrije wil kan de tijdsduur dat ze zich van Mij afkeert eindeloos verlengen, alsook in de kortst mogelijke tijd beëindigen en weer naar Mij het vaderhuis binnengaan, dat ze eens vrijwillig had verlaten.

U zult zich steeds weer deze grote betekenis van uw leven op aarde voor ogen moeten houden. En u zult ernaar moeten streven volmaakt te worden, naar Mij terug te keren en u steeds in gedachten verbinden met uw God en Schepper van eeuwigheid, opdat Ik u dan ook kan vastpakken en naar Mij toe trekken. Want tegen uw wil werk Ik niet op u in. En tegen uw wil kan ook Mijn tegenstander u niet aan zich binden.

U zult zelf moeten beslissen: voor Mij of voor hem. En met deze beslissing bepaalt u ook uw verdere lot. Denkt u echter aan Mij in liefde en vraagt u Mij vol vertrouwen om Mijn bijstand, dan bent u waarlijk niet meer weerloos aan Mijn tegenstander overgeleverd. Integendeel, steeds zal Ik tussen u en hem in staan en hem van u wegdringen. En zijn verzoeken richting u zullen zwakker worden, omdat u, wanneer u innig naar Mij verlangt, door een stralend licht bent omgeven, waarvoor Mijn tegenstander wegvlucht omdat die Mijn nabijheid aantoot. En hij mijdt Mij, omdat hij Mijn vijand is.

Hij kan u niet meer ten val brengen, wanneer u zich vol geloof aan Mij toevertrouwt en zich met Mij verbindt door werken van liefde en gebed, wanneer u Mij nooit uit uw gedachten laat gaan. Dan hebt u uw wilsproef doorstaan en zult u ook nog op aarde het laatste doel bereiken, dat u zich voltooit met Mijn hulp en Mijn kracht, dat u van Mij bent en blijft tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.0954**

*8 juni 1939*

### **“Waak en bid” - Verzoeken**

"Waak en bid, opdat u niet in bekoring valt." Aan deze woorden moet u steeds denken, want u loopt voortdurend gevaar, dat de ziel schade zal worden berokkend door geestelijke onverschilligheid. Steeds waakzaam zijn beschermt u tegen plotselinge aanvallen van de vijand. Hij vindt u steeds toegerust voor de strijd als u bidt en het zal niet gemakkelijk voor hem zijn u aan te vallen.

Want al het kwaad in de wereld komt van hem. Hij probeert in de harten der mensen het slechte zaad uit te strooien. Hij legt er alle begeerten en lusten in en waar de mens niet oplet en het gebed vergeet, daar vindt de vijand goede bodem. Dat wil zeggen: daar zal maar al te graag aandacht worden geschonken aan wat de zinnen der mensen prikkelt. En zo zullen zulke mensen steeds aan de verzoeken ten prooi vallen, want het ontbreekt hun aan kracht om zich tegen de aanvallen van de vijand te verzetten.

En toch staat u zo veel bijstand ter beschikking. U hoeft het slechts te willen en de Heer garandeert u Zijn hulp. Waak en bid. Doorzie met heldere geest hoe u aan alle verzoeken kunt ontsnappen, wanneer u uw hart naar de goddelijke Heiland toekent en u Hem om hulp aanroept.

Verlaat u alleen niet op de hulp die u aards wordt aangeboden. Probeer daar geen vervanging te vinden voor de zuivere goddelijke leer. En bid ook daar nu weer, opdat de Heer u en uw werkzaam zijn op aarde wil zegenen. Maar denk er ook aan, hoe waardevol het is wakker te zijn in geestelijk opzicht en hoe derhalve elke dag moet worden benut om de geestelijke rijkdom te vergroten. Wees erop bedacht dat juist de onverschilligheid van de mens zo'n ontzettende ellende teweeg heeft gebracht. En de vijand heeft een heel gemakkelijk spel, waar hem niet serieus tegenstand wordt geboden.

En daarom is het zijn grootste streven, de mensen in een toestand van vermoeidheid te brengen. En zwicht nu de wil van de mens, dan zal zeer spoedig al het goddelijke in de mens zich niet meer staande kunnen houden. En het einde zal een volledige afval van God zijn en een voortdurende achteruitgang in geestelijk weten. Volg dus steeds onze raad op, u in geen geval in dergelijk gevaar te begeven, terwijl u toch het beste middel bij de hand hebt om dichter bij de Vader in de hemel te komen, doordat u zich steeds maar weer in innig gebed

bij de Vader in de hemel aanbeveelt en u zich graag en met vreugde aan Zijn wil toevertrouwt.

Dan zult u het gevaar, dat op u loert, heel spoedig de baas worden. En u zult door het gebed ook helemaal gesterkt zijn in de strijd tegen de macht die God vijandig is. De mens kan heel goed alle vijandelijkheden uit de weg gaan, als hij ze maar werkelijk als zodanig onderkent. Hoe waakzamer u op alle gebeurtenissen om u heen acht slaat, des te eerder zult u deze uit de weg kunnen gaan en dan zullen de verleidingen niet zo op u afkomen.

Daarom, waak en bid. En de Heer zal uw ijver belonen en u geen schade laten lijden aan lichaam en ziel.

Amen

---

**BD.1368**

*2 april 1940*

### **En leid ons uit de bekoring - Het "Onze Vader"**

En leid ons niet in verzoeking. U hebt de zonde altijd te vrezen, want ze ligt voortdurend op de loer. En daarom moet u waakzaam zijn en niet vergeten te bidden. U moet God herhaaldelijk aanroepen, opdat Hij u beschermt tegen elk gevaar voor de ziel. De list en het bedrog van de vijand moet men vrezen. Hij kronkelt zich in elke vorm dichter om het menskind heen om zijn invloed te laten gelden. En steeds zal hij de zonde zodanig vorm geven, dat het de mens lokt en hij alle goede voornemens vergeet.

En daarom moet u waken en bidden. Waakzaam zijn, opdat hij u niet te slim af is en bidden om kracht, om hem te kunnen weerstaan. En als u tot God Zelf uw toevlucht neemt, dan zal Hij uw vertrouwen belonen en Zichzelf bereid verklaren u te beschermen. En Hij zal verhinderen dat de tegenstander verder zijn intriges tegenover u realiseert. En als de wil van de mens sterk is, dan zal de tegenstander verliezen. En dit brengt hem ertoe om het opnieuw te proberen onder een andere vlag.

En daarom spreekt de Heer: "Vraag Mij om hulp, Ik wil ze u geven." Alleen al de gedachte, die u vragend omhoog zendt, zal een muur rondom u oprichten, die de vijand niet kan afbreken. Want God laat wel de tegenstander de vrijheid zijn macht te gebruiken om daardoor ook de wil van de mens op te wekken weerstand te bieden, maar als de goddelijke Heiland eveneens wordt aangeroepen om een



mensenkind te redden en als u dus in geest en in waarheid uw handen opheft, dan zult u altijd op Zijn hulp kunnen rekenen, want Hij Zelf heeft u gezegd hoe u bidden moet.

Hij zal u sterken en kracht geven om weerstand te bieden, maar Hij zal ook de verzoeken van de vijand van u afwenden. Want dat is de wil van de Vader, dat u het gebed gebruikt dat Hij u Zelf heeft geleerd. Het omvat alle vragen die bijna uitsluitend het zielenheil gelden. Als u deze vragen innig aan de Vader in de hemel voorlegt, zal Hij u bedenken overeenkomstig uw waardigheid. En streef er dus naar de goddelijke genade waard te worden, opdat ze in u overvloeit en u dus de kracht uit God in ontvangst kunt nemen.

En de Heer belooft u Zijn hulp. Benut deze daarom en dank de Schepper van hemel en aarde voor Zijn oneindige liefde en goedheid, die zorg draagt voor ieder mens. En de invloed van de tegenstander wordt steeds geringer. Hij zal het voortdurend strijden moe worden en u opgeven als hij geen resultaat merkt. Dus zult u "verlost zijn van alle kwaad."

Amen

---

## **BD.3285**

*8 oktober 1944*

### **Gebed en werken van liefde zijn wapens tegen verzoeken**

Aan de macht van de boze zult u heel gemakkelijk ten offer kunnen vallen als u verslapt in het gebed en het werkzaam zijn in liefde. Want hij loert op elke zwakheid om u ten val te brengen. Hij neemt elke gelegenheid te baat om u zondig te maken en het lukt hem ook als het u ontbreekt aan kracht, die het gebed en het werkzaam zijn in liefde u opleveren. U zult u daarom nooit veilig mogen voelen, want de vijand van uw ziel komt ook onder het mom van een vriend tot u. Hij probeert u te winnen om gemakkelijk spel met u te hebben. En als u niet oplet, herkent u hem te laat en dan kunt u zich niet meer verweren tegen zijn list en bedrog.

Maar het gebed beschermt u tegen zijn macht. Want dan verbindt u zich met God. U richt een onoverwinnelijke muur op tegen het kwade. Evenzo wordt de verbinding met God tot stand gebracht door onbaatzuchtige werken van liefde, die u onmiddellijk de kracht uit God doen toekomen en dan hoeft u de vijand niet meer te vrezen.

En deze verbinding met God door het gebed en het werkzaam zijn in liefde mag nooit buiten beschouwing worden gelaten, ook wanneer de mens schijnbaar geen kracht nodig heeft. Want de vijand van de zielen geeft zijn schandelijke plannen niet zo gemakkelijk op. Wat hij vandaag niet kan bereiken, probeert hij morgen, tot de mens zwak is geworden door de voortdurende aanvallen en zich bijna zonder weerstand overgeeft, wanneer de kracht uit God hem niet toestroomt.

Maar een innig gebed kan de mens voortdurend naar God opzenden. En dit zal nooit onverhoord blijven, want God laat de ziel van een mens niet zomaar aan Zijn tegenstander over. Want Hij worstelt evenzo om iedere ziel en tracht haar voor Zich te winnen. Bijgevolg zal Hij het niet aan kracht laten ontbreken, als de menselijke wil deze maar in ontvangst neemt.

Is echter de wil om weerstand te bieden gering, dan heeft de tegenstander van God vrij spel. En daar waarschuwt de Heer u voor: dat u hem macht over u verleent, dat u zich door liefdeloos handelen in zijn macht begeeft en dat u verzuimt door het gebed contact te zoeken met God. Want dan maakt u zich het aardse leven zelf moeilijker, omdat u zich voortdurend zult moeten verzetten en u de kracht daartoe ontbreekt.

Het leven is een eeuwige strijd, want voortdurend strijdt het licht tegen de duisternis. En om de duisternis te overwinnen heeft de mens goddelijke hulp nodig. Goddelijke kracht, die hem door gebed en werken van liefde in de grootste mate zal toekomen. En daarom moet u steeds op uw hoede zijn. Want het intrigeren van de satan is gevaarlijk en hij behaalt de zege als de mens verslapt in zijn streven opwaarts te gaan. Wees daarom waakzaam en blijf in gebed, en de tegenstander van God zal steeds op weerstand stuiten, want dan hebt u God Zelf als trouwste bescherming, die u nooit aan de vijand van uw ziel zal uitleveren.

Amen

---

**BD.4344**

*20 en 21 juni 1948*

## **Verzoeken van de satan - Gods bescherming**

U mag u niet in de vangnetten laten trekken van de satan, die u uit de hoogte probeert neer te storten in de diepste afgrond. Hij verkrijgt macht over u als u hem geen weerstand biedt door een sterke wil, of door een innig gebed tot Mij, wanneer u zwak bent. Hij vermag niets tegen u wanneer u het niet toestaat, want deze kracht heb Ik hem ontnomen. Streef er dus naar dat u wilskrachtig wordt en

blijft door Jezus Christus aan te roepen, die altijd uw wil versterkt als u er maar naar streeft. Het doel van Mijn tegenstander is de afval van Mij en een levenswandel zonder liefde. Beide zal hij bereiken als Mijn kracht u ontbreekt, Mijn ondersteuning en Mijn genade. U hebt op dit alles recht, maar niet tegen uw wil.

Wilt u nu dat Ik u help en Mijn kracht en genade over u uitgiet, dan zult u in het gebed moeten vragen wat u ontbreekt en steeds weer moet Ik u zeggen hoe u moet bidden: vol deemoed en overgave aan Mij zult u als kinderen tot de Vader moeten bidden en gelovig vertrouwen dat Hij u het verzoek vervult. Dan zal de satan geheel uit uw gezichtsveld verdwijnen. Dat wil zeggen: hij zal u niet meer in het nauw brengen, omdat u door beschermgeesten omringd bent, wier lichtsterkte voor hem ondraaglijk is, en zijn verzoeken zullen afnemen.

Maar toch zult u op uw hoede moeten zijn, want hij komt weer en probeert u ten val te brengen. Bied hem daarom geen zwakke plek, maak u van hem los en vlucht naar Mij en Ik zal u beschermen. Want zijn macht is gering als Ik als zijn tegenstander optreed en van Mijn bescherming moet u zich verzekeren.

De tijd van het einde brengt vergroot gevaar, omdat hij nog eenmaal alle macht en kracht ten volle zal gebruiken om zijn rijk te vergroten. Verzoeken van allerlei aard zullen op u afkomen. De wereld zal u alle bekeringen onder ogen brengen. Het lichaam zal u in het nauw brengen en wensen koesteren, waarvan de vervulling voor u een gevaar is. Maar aan dit alles zult u weerstand kunnen bieden als u bij Mij blijft, als het verlangen van uw hart naar Mij uitgaat en u ernstig streeft naar rijpheid van uw ziel.

Dan zult u zich steeds weer verbinden met Mij. U zult Mij horen als Ik tot u spreek en tegenover Mijn woorden zal de satan waarlijk niet standhouden. Hij zal vluchten als u hem confronteert met Mijn Woord, als u zich in tijden van benauwenis en verzoeking in Mijn Woord verdiept en voor Mij werkt. Want Mijn Woord is kracht uit Mij die hij afwijst en dat is uw kracht. Met Mij zult u de satan steeds overwinnen. Met Mij zult u elke verzoeking weerstaan en met Mij zult u zeker uw bestemming bereiken.

De tijd vliegt en elke dag is kostbaar. Benut hem daarom en werk voor Mij en Mijn rijk. Sla geen acht op alle aardse wensen. Stel u ermee tevreden wat Ik u geven wil en Ik zal u waarlijk niet slecht bedenken. Maar laat Mijn tegenstander geen macht over u krijgen. Weersta hem en kom naar Mij en Ik zal u belonen voor uw trouw en u geven wat dienstig is voor lichaam en ziel.

Amen

---

**BD.4985**

*19 oktober 1950*

## **"Verlos ons van alle kwaad"**

Verlos ons van alle kwaad. Vaak wordt u geconfronteerd met verzoeken, die wel door Mij zijn toegelaten, maar steeds het werk van Mijn tegenstander zijn, omdat ook bij strijd om iedere ziel en hij daarom de wil van de mens tracht te beïnvloeden zelf tegen Mij in opstand te komen, dus te zondigen. Deze verzoeken zijn Voor de mens steeds een klip waarop hij schipbreuk kan lijden, maar ook dan laat Ik hem niet zonder genade om de satan tegen te werken. Ook Ik treed duidelijk herkenbaar tevoorschijn, wanneer de mens op een tweekoppig staat, wanneer hij door de list van Mijn tegenstander van de juiste weg wordt weggedrongen en nog twijfelachtig van zin is.

Dan is een kort schietgebed voldoende, een gedachte tot Mij: Verlos ons van alle kwaad.

Ik kom vol licht tevoorschijn, Ik wijs hem de juiste weg en Ik toon hem de duisternis van de andere weg. Ik sta ieder mens bij die maar een gedachte tot Mij richt, vragend en smekend.

De verzoeken laat Ik wel toe, want ook Mijn tegenstander is het recht toegestaan, zijn invloed uit te oefenen, het gaat toch om de vrije wilbeslissing, en om deze te nemen moet de mens ook aan beide invloeden zijn blootgesteld, de goede zowel als de slechte. Maar zonder bescherming het onderspit te delven, hoeft de mens niet, hij zal steeds weerstand kunnen bieden, omdat Ik hem help, als hij maar eenmaal de weg naar Mij heeft ingeslagen. En Ik toon hem nu heel duidelijk welke kracht hem schade wil berokkenen.

Ik wil u, mensen allen van het kwaad verlossen en Ik wil u bevrijden uit de macht van hem die de schuld heeft van uw gebonden toestand, Ik wil dat u zalig wordt, dat u zich niet meer in het nauw voelt gedreven door diegene die u kwaad wil doen, die u in het verderf lokt en die voor geen middel terugschrikt.

Hij komt zelfs als engel van het licht tot u wanneer hij gelooft daarmee succes te hebben, hij wil u bezitten en gebruikt list en geweld. En toch vindt hij in Mij zijn Meester, want een ziel die Mij heeft uitverkoren zal nooit meer zijn slachtoffer worden.

Wee echter wie aan hem gebonden is - want deze houdt hij vast tot hij Mij om hulp smeekt, die hem ook zeker wordt verleend. Verlos ons van het kwade. Spreek deze woorden vaak uit in het hart en u zult Mijn hulp steeds gewaar worden, want met dit verzoek spreekt u zich uit voor Mij, omdat u Mij aanroept tegen hem die Mijn tegenstander en uw vijand is.

Amen

---

**BD.6959**

*1 november 1957*

## **Toenemende verzoeken - Innig gebed - De kracht van het Woord**

Steeds vaker zult u zich in geestelijke nood bevinden, want Mijn tegenstander legt het er helemaal op aan u, die hij vreest te verliezen, terug te winnen. En zijn middelen zijn altijd alleen maar zodanig, dat ze u in erge benauwenis laten komen, geestelijk of lichamenlijk, opdat u aan mij zult twijfelen, aan uw God, die u Zijn hulp heeft toegezegd, die tot u sprak: "Vraag en u zal gegeven worden. Klop en u wordt opengedaan."

Lukt het hem dergelijke twijfel in u boven te laten komen, dan heeft hij u al een stap naar achteren geplaatst. Maar u zelf hebt te beslissen, want hij kan u er niet toe dwingen u bezig te houden met de gedachten die hij op u probeert over te dragen. U zult elk van dat soort gedachten dadelijk kunnen afweren, zodra u er mee in aanraking komt, wanneer u zich er altijd maar duidelijk van bewust bent, dat deze afkomstig is van Mijn tegenstander, die u wil verleiden.

U, die op Mij aanstuurt, hoeft alleen maar steeds heel bewust Mijn tegenstander af te wijzen. U hoeft alleen maar te willen dat u niet zijn prooi wordt, en zijn verzoeken zullen afketsen, want uw wil geeft u daartoe de kracht. Aan Mijn liefde voor u hoeft u niet te twijfelen. En al drukt uw levenslot u ook terneer, dan zult u steeds nog vast moeten geloven dat dit alleen tot heil van uw ziel is en dat u Mij eens dankbaar zult zijn. Ik weet waarlijk wat goed voor u is.

Maar steeds weer zal ook Mijn tegenstander proberen tussen beide te komen en hij zal elk zwak moment willen benutten voor zich en zijn plannen. Maar dat u Mij erkent en dat u zich op Mij richt, is voor hem een gruwel. En het is zijn grootste streven dat tegen te gaan, u weer van Mij af te trekken. En daarom probeert hij in uw hart twijfel te zaaien aan een God die u liefheeft en u te allen tijde helpt, zoals Hij het heeft beloofd.

En steeds wanneer zulke stille twijfels in u opduiken, denk er dan aan, dat hij aan het werk is en weer hem. En weet, dat u Mijn kinderen bent, wier welzijn de Vader aan het hart gaat en aan wie Hij nooit Zijn liefde onttrekt. En neem dan alles in berusting op u, want het dient alleen tot welzijn van uw ziel. Maar zijn werkzaam zijn in de laatste tijd zal een alles verwoestende omvang aannemen en er is een sterke geloofskracht voor nodig hem weerstand te bieden.

Daarom maak Ik u er steeds weer op attent, dat u niet zult mogen verslappen om te worstelen om een sterk geloof. Dat u zult moeten vragen om kracht en genade, die Ik u dan ook kan doen toekomen in grote mate. Dat u door een leven in liefde ook voor uzelf de kracht verkrijgt en uw geloof dan ook groter wordt, en dat u steeds weer innige tweespraak houdt met Mij, uw God en Vader, uit wiens liefde u bent voortgekomen.

Uit deze innige tweespraak zult u veel kracht kunnen putten. Want ze kan onmiddellijk in u binnenstromen, wanneer u Mij de mogelijkheid geeft u aan te spreken. Want Mijn Woord is een bron van kracht, die u zeker datgene doet toekomen wat u ontbreekt. En zodra u zich in Mijn Woord verdiept, zodra u Mijzelf gelegenheid geeft tot u te spreken, is het Mijn tegenstander geheel onmogelijk u in het nauw te brengen, omdat hij dan in een lichtstraal zal staan, die hij ontvlucht, die uw beste verdedigingswal is tegen zijn aanvallen.

En als u dus in geestelijke of lichamelijke nood bent, beproef dan de kracht van Mijn Woord. Wijd u aan Mij in deemoedige tweespraak. Laat Mijn Woord werkzaam zijn in u en u zult tegen elke verzoeking van Mijn tegenstander opgewassen zijn. U zult weerstand kunnen bieden en uw geloof in Mijn liefde en barmhartigheid, in Mijn macht en wijsheid zal groeien. En steeds meer zult u met kracht op Mij aansturen en u losmaken van hem, die Mijn en uw vijand is.

Amen

---

**BD.6972**

*19 november 1957*

## **Het aanroepen van Jezus Christus bij verzoeking en noden door de tegenstander**

Wanneer er in uw hart twijfels binnensluipen aan de waarachtigheid van het goddelijk Woord, wanneer u in onzekerheid verkeert als het er om gaat ervoor op

te komen, wanneer de innerlijke vreugde bij de arbeid in de wijngaard van de Heer u verlaat, dan weet u dat u erg in het nauw wordt gebracht door de tegenstander van God, die elk zwak moment benut om u onbekwaam te maken voor uw taak waarmee u God dient.

Maar u hebt iemand die u bijstaat in Jezus Christus, vergeet dat niet. Roep Hem aan, dan plaatst Hij Zich tegenover de tegenstander. En Hij zal hem heel zeker wegdringen en uw werkzaam zijn voor Hem niet in gevaar laten komen. Maar één ding verlangt Jezus Christus van u: u los te maken van de wereld en dus van uw tegenstander, die heer is van de wereld. U zult dit begrijpen, wanneer u er aan denkt dat de tegenstander nog recht op u heeft zolang u nog genoeg vindt in de wereld, en dat hij dan ook nog zijn invloed kan uitoefenen op u in de vorm van datgene waar uw hart nog aan hangt.

En u hebt allen nog een hang naar deze wereld, zelfs wanneer uw gedachten voornamelijk op het geestelijke rijk zijn gericht. Maar ze dwalen toch nog herhaaldelijk af en dat benut dan de tegenstander van God om u dan te bewerken naar zijn wil, om u meer en meer van het geestelijke rijk te vervreemden.

Maar de overgave aan Jezus Christus beschermt u tegen hem en elke verzoeking zult u kunnen weerstaan. Want Jezus Christus is de overwinnaar van hem. Hij heeft de macht hem van u weg te dringen, wanneer u dit serieus wilt. Jezus Christus is uw Verlosser van zonde en dood. Hij brengt u het heil van uw ziel. Hij staat klaar om u te beschermen en Hij zal niemand in de handen van Zijn tegenstander laten, die Hem aanroept in de strijd tegen die tegenstander.

Maar de tegenstander zal ook kwellingen verminderen, wanneer u hem terwille bent, wanneer u zich weer naar hem keert door het verlangen naar de wereld. Dan geeft hij u wat u begeert en dan bent u ernstig in gevaar weer in zijn macht te geraken en u meer en meer van het geestelijke rijk af te wenden. En zo is alleen uw serieuze wil nodig om eigendom van uw goddelijke Verlosser Jezus Christus te zijn. Dan moet hij van u afzien en bent u gered voor tijd en eeuwigheid.

Deze woorden zijn gericht tot alle mensen die zich in lichamelijke en geestelijke nood bevinden. Want zodra ze zich inspannen een leven naar Gods Wil te leiden, zijn ze ook blootgesteld aan voortdurende verzoeking, die begrijpelijkerwijs bijzonder sterk zijn bij diegenen die zich aan God hebben aangeboden om Hem te dienen. En zo worden deze ook vaak buitengewoon in het nauw gebracht, maar allen hebben die Ene aan hun zijde, die voor hen waarlijk beschutting en bescherming is in elke nood. In innigheid alleen Hem aanroepen en zich aan Hem overgeven, voert u allen uit alle nood en u zult bevrijd zijn van aanvallen van allerlei aard.

Amen

---

**BD.4662**

*9 juni 1949*

### **"Waak en bid opdat u niet in bekoring komt"**

Waakzaam moet u zijn en bidden, opdat u niet in bekoring komt. Er is een onophoudelijke stormaanval tegen u die Mij trouw wilt blijven, van de kant van Mijn tegenstander, die u van Mij wil vervreemden. Hij wendt alle middelen aan en niet in het minst zulke die u onbekwaam moeten maken de verbinding met Mij tot stand te brengen, opdat hij gemakkelijk spel heeft, zodra u zwak bent. Hij loert op gelegenheden u ten val te brengen en alleen wie een sterke wil heeft, wie steeds een innige gedachte naar Mij kan zenden om hulp zal niet bezwijken voor hem.

Roep Mij aan in elke nood van het lichaam of de ziel, dat noem Ik bidden en waakzaam zijn, richt uw Gedachten omhoog waarheen hij niet kan volgen en ontvlucht hem zeker en begeef u in Mijn hoede.

Hij zal u met alle geweld aan de aarde trachten te kluisteren, aan datgene wat zijn deel is en tot rijk behoort, hij zal u van Mij afvallig willen maken, ontrouw aan geestelijk streven, hij zal twijfel in u strooien en uw gedachten in de war willen brengen door noden en verschrikkingen, opdat u de weg naar Mij niet meer vindt, opdat u verzinkt in het aardse en Mij vergeet.

Waak en bid en maak u los van hem die Mijn tegenstander is en bind u meer en meer aan Mij, Die uw Vader ben van eeuwigheid en Die u waarlijk iets mooiers kan bieden dan hij. Waak en bid, want de verleider is voortdurend om u heen en tracht u te vangen. Wie oplettend is, herkent hem en kan hem ontvluchten.

En wees blijmoedig en vrolijk dat u Mij als voortdurende Beschermmer om u weet, tot Wie u zich zal kunnen wenden, wanneer u gevaar dreigt, want Ik hoor de zachtste roep die uit het hart komt en sta u bij dat u in de strijd tegen hem zegeviert.

Maar wie te zeer vertrouwd op zichzelf en eigen kracht en meent Mijn hulp te kunnen ontberen, zal het onderspit delven, hij overschat zichzelf en denkt niet aan de kracht van de tegenstander, die sterker is dan hij. Met Mij zult u overwinnen, maar zonder Mij bezwijken en aan elke verzoeking ten prooi vallen.



Maar met Mij gaan, betekent Mijn tegenwoordigheid toelaten door gebed en werken van liefde. Dan bent u gevrijwaard tegen alle inmenging van de vijand, dan is hij machteloos tegen u, want dan moet hij strijden tegen Mij, Die heel wat machtiger ben dan hij.

Waak en bid en hij is elk aangrijpingspunt kwijt geraakt, hij zal u mijden omdat u dan in het licht staat dat Mijn nabijheid uitstraalt en dat voor hem onverdraaglijk is.

Roep Mij aan in elke verzoeking en Ik zal steeds bij u zijn.

Amen

---