



Jezus zegt...

Deel 2

**Als u niet
wordt als kinderen**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

Mattheüs 18, 1-5

- 4399 Volheid van genade - De Vaderlijke liefde is onveranderlijk
- 8244 Het aangesproken worden door God is een bewijs van vaderlijke zorg
- 8566 De toedracht van het scheppen der wezens - De afval van God
- 8367 Kindschap Gods - Doel van het leven op aarde
- 5214 Geestelijke hoogmoed - het grootste gevaar
- 6948 Het overschatten van materiële goederen
- 2885 Leugen en dwaling - Dieptepunt - Opleving of teruggang
- 2461 Zedeloosheid - Ongeschreven wetten
- 2445 Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde
- 4994 De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen
- 5481 Onze Vader, Die in de hemel zijt - God - Vader
- 5706 Het geloof in God - Openbaring - Waarheid
- 1610 "Word als kinderen" - Kinderlijk geloof
- 4340 "Word als kinderen" - Een sterk geloof
- 7498 Het verlangen van het kind door de Vader te worden aangesproken
- 5107 Het spreken van God van Vader tot kind - Woorden van Liefde
- 7613 De Vader spreekt tot Zijn kind
- 5064 De vreugde van God over de liefde van Zijn kinderen
- 3682 Gebed in deemoed
- 5759 Het juiste gebed - Een kinderlijke verhouding
- 7071 Gebed van een kind tot de Vader
- 761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij"
- 7414 Overgave van het kind aan de Vader
- 7949 De Vader neemt alle zorgen op zich
- 6787 De juiste verhouding van een kind tot de Vader
- 6932 De Brug naar Mij is Jezus Christus
- 7907 Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods

- 3624 “Word als kinderen”
- 7165 De juiste verhouding als van een kind
- 8223 Gods eindeloze Vaderliefde

Mattheüs 18, 1-5

¹ Terzelfder ure traden de jongeren tot Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het hemelrijk?

² En Jezus riep een kind tot zich, en stelde het in het midden van hen,

³ en zeide: Voorwaar, ik zeg u: indien gij u niet omkeert en wordt als de kinderen, zo zult gij in het hemelrijk niet komen.

⁴ Wie nu zichzelf vernedert gelijk dit kind, die is de grootste in het hemelrijk;

⁵ en wie zulk een kind aanneemt in mijnen naam, die neemt mij aan.

BD.4399

7 augustus 1948

Volheid van genade - De Vaderliefde is onveranderlijk

U bevindt zich in overvloed van genade, zolang u Mijn Woord rechtstreeks van Mij ontvangt. U zult deze genade niet op waarde kunnen schatten, want als mens hebt u niet het juiste begrip van de oneindige liefde, die in dit geschenk tot uitdrukking komt. En u zou op aarde ook niet tegen de mate van Mijn liefde kunnen, als u in staat zou zijn haar diepte te meten.

Ik spreek met u. Er voltrekt zich een wonder in u, een klaarblijkelijke openbaring van Mijn liefde, almacht en wijsheid, die ook voor de medemensen herkenbaar is. U mensen, die door aardse materie omgeven bent, die over het algemeen alleen maar kunt begrijpen wat materieel is, u zult tweespraak kunnen houden met de grootste Geest in de oneindigheid. U zult onderrichtingen in ontvangst kunnen nemen, die in u zullen beklijven, ook wanneer u weer geheel en al in de materiële wereld bent. Ze zijn uw eigendom geworden. Het zijn geestelijke schatten, die nooit vergaan.

Als u Mijn Woord ontvangt, omvat de meest trouwe vaderliefde u. Ze buigt zich over u, ze schenkt zich aan u en maakt u onuitsprekelijk rijk. Want Mijn liefde te bezitten is voor Mijn schepselen het meest waardevolle om naar te streven, ofschoon ze het als mens niet kunnen begrijpen. U hoort Mij en dus ben Ik bij u aanwezig. En als Ik bij u ben, zult u alles bij Mij kunnen bereiken. Ik hoor elk verzoek, elke roep en Ik zal u niets weigeren, omdat Ik u liefheb en u deze liefde bewijs, doordat Ik met u spreek, doordat Ikzelf in het Woord bij u ben.

Waar is er een vader die zijn kinderen bemint en hun verzoeken niet vervult?
Waar is er een kind dat niet gelukkig is in de nabijheid van de vader, wiens liefde het bezit?

De gehele volheid van genade stort Ik uit over Mijn kinderen, als ze Mij aanhoren en woorden van liefde van Mij willen ontvangen. En Ik wijk niet van u. Ik blijf voortdurend in uw nabijheid, want Mijn kinderen geef Ik niet op. Integendeel, Ik streef naar steeds innigere verbinding, tot ze voor eeuwig onafscheidelijk met Mij verenigd zijn.

Het geluk van de liefde is u vreemd, want u zou het op aarde niet kunnen verdragen. Maar één ding wil Ik u zeggen, dat er niets gelukzaligers bestaat dan een beantwoorde liefde. Een liefde, die zich wegschenkt, die zich niets ontzegt en die naar innige vereniging streeft.

Deze liefde schenk Ik u. En ofschoon u ze nog niet ervaart, bezit u ze toch als u Mijn Woord ontvangt, als u opmerkzaam luistert naar wat Ik door de stem van de Geest tot u spreek. Dan omhelst de liefde van de Vader u en zal deze u nooit verlaten, want u bent uit Mijn liefde voortgekomen en Mijn liefde voor u zal in eeuwigheid niet minder worden. Ze zal niet omslaan, ze blijft onveranderlijk zoals ze was in het allereerste begin en gaat uit naar u, tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.8244

18 augustus 1962

Het aangesproken worden door God is een bewijs van vaderlijke zorg

Het mag u niet uitzonderlijk voorkomen, dat u een rechtstreekse verbinding met Mij tot stand zult kunnen brengen, waarin Ik met u spreek op de meest natuurlijke manier. Ik ben het, die u schiep en die u behoudt zolang u op aarde leeft, die dus een ware Vader van Zijn kinderen is en ook als een vader tegenover u zal handelen. En dat de Vader voortdurend met Zijn kind wil spreken, hoeft ook niet bijzonder benadrukt te worden, want altijd is het door Mij aangesproken worden het meest natuurlijke bewijs van vaderlijke zorg. Want de Vader heeft Zijn kind lief en wil ook door hem worden bemind.

Maar u mensen leeft nog in een wereld, die ver van Mijn rijk staat. En u zult eerst moeten leren begrijpen dat deze wereld niet uw ware vaderland is. Want uzelf

had u van Mij afgescheiden. U had het rijk van het licht verlaten en uzelf van Mij verwijderd. En daarom is er in u nog niet het gevoel van saamhorigheid met Mij.

En u zult niet kunnen begrijpen dat u als mens Mijzelf zult kunnen horen, dat Ik Me tegenover u uit, dat er uit Mijn rijk een straal van liefde op de aarde valt, die van Mij uitgaat en uw harten moet treffen. U voelt de grote afstand tussen u en Mij. En het is u niet geloofwaardig dat Ik Me tot u neerbuig en tot u spreek, zoals een vader tegen zijn kind spreekt.

Maar Ik wil dat u het gelooft en dat ieder van u begeert Mijn stem te vernemen. Want veel zou Ik u willen zeggen, wat uw ziel tot heil strekt. En Ik zou weer met u van gedachten willen wisselen, zoals het in het allereerste begin was, dat Ik Mijn gedachten op u overdroeg en dat ze in u weerklonken net als gesproken woorden, die u dan zelf in u overdacht en dat u Mij weer antwoordde door uw gedachten en daarbij gelukkig was. Maar u bent niet op de hoogte van uw oertoestand en uw vroegere saamhorigheid met Mij, omdat uw geest werd verduisterd door de vroegere afval van Mij.

Maar wanneer Ik tot u spreek kan Ik u weer wat licht teruggeven, opdat u in gedachten weer nader tot Mij komt en de geestelijke uitwisseling weer kan plaatsvinden, die u nu ook weer gelukkig zal maken. Daarom zult u eerst moeten weten in welke verhouding u stond tot Mij en welke verhouding er nu bestaat tussen u en Mij. Want Ik wil dat u weer vertrouwen in Mij krijgt en contact met Mij zoekt, dat u Mij erkent als uw Vader en Mij uw liefde betuigt.

En daarom openbaar Ik Me steeds weer aan u mensen en doe Ik u dit weten toekomen over de oorspronkelijke verhouding van Mijn schepsel tot Mij. Want het is het meest natuurlijke wat er bestaat, dat de Vader tegen Zijn kind spreekt. En u hoeft Mij alleen gewillig aan te horen. U hoeft alleen uw gedachten op Mij te richten en Mij uw wil te schenken, omdat u geen andere dan Mijn wil zou willen bezitten, want dan plaatst u uw wil onder de Mijne en dan is de oorspronkelijke verhouding hersteld, waarin u onmetelijk gelukkig was.

Verlang er steeds alleen naar door Mij te worden aangesproken en waarlijk, u zult u als Mijn kinderen voelen en Mij in kinderlijke liefde en vast vertrouwen tegemoet treden. En spoedig zult u in u een licht van liefde ontsteken, dat u zal verlichten. Elke onwetendheid zal van u worden weggenomen en u zult weten waarom en met welk doel u over de aarde gaat. En hieraan indachtig zult u nu uw levenswandel leiden in liefde, omdat u door Mijn goddelijk licht van liefde in u wordt aangespoord in liefde werkzaam te zijn en u dan ook de zin van uw aardse bestaan nakomt en het laatste doel bereikt, dat u zich geheel met Mij aaneensluit en u weer Mijn Woord in u zult kunnen vernemen, zoals het was in het allereerste begin.

Amen

BD.8566

22 juli 1963

De toedracht van het scheppen der wezens - De afval van God

Geloof dat Ik u graag wil onderrichten, wanneer Ik een verlangen in u bemerk naar de zuivere waarheid. Van Mij gaat alleen "licht" uit, en dat licht doorstraalt de duisternis. U bent echter nog in een gebied zonder licht, waar dat licht u moet worden gebracht, tot u er zo mee vervuld bent dat u zelf dat licht weer kunt laten uitstralen. U bent echter bereid Mijn lichtstralen te ontvangen wanneer u opheldering wenst over gebieden die nog donker voor u zijn. Want dan kan Ik u ook opheldering geven en Ik kan u weer langzaam in een toestand van inzicht verplaatsen, en u kennis schenken die u zalig zal maken. Het moet helder in u worden en u moet weten vanwaar u komt en wat uw einddoel is. Maar deze kennis kan alleen Ik zelf u geven, want Ik heb u tot Mijn Eigen vreugde geschapen.

U bent door Mij Zelf voortgekomen, want Mijn liefdekracht plaatste schepselen buiten Mij volgens Mijn evenbeeld die als wezens zelfstandig waren, d.w.z.: Ik schiep hen als miniatuur van Mij Zelf. Ik gaf deze schepselen leven, d.w.z.: zij konden scheppen en werken net als Ik. Zij konden ook Mijn stem vernemen en kenden Mij dus ook als hun God en Schepper en waren Mij toegewijd en bovenmatig zalig. Maar van het voormalige rijk der zalige geesten weet u mensen weinig of niets. Dit rijk was echter op de eerste plaats geschapen omdat Ik Mij Zelf in evenbeelden terug wilde kennen, aangezien Ik Mij vaten schiep waarin Ik Mijn liefde kon uitgieten. Want dit was de aanleiding tot het scheppen van de geestelijke wezens, dat Mijn eindeloze liefde zich wilde wegschenken en zich wou uitstorten in gelijk gezinde wezens - die in hun volmaaktheid Mij onvoorstelbare zaligheid zouden bereiden.

Ik schiep tot Mijn vreugde een geestelijke wereld met geestelijke bewoners - en Ik verlevendigde deze met scheppingen van de wonderbaarlijkste soort en Ik verheugde Mij in de zaligheid van deze wezens. Ik bereidde hun zulk een zaligheid, omdat de liefde die Mijn oerelement was en is, Mij daartoe drong. En eindeloos lange tijden bestond deze geestelijke wereld in harmonie en in innige verbinding van alle wezens met Mij, hun Schepper en Behouder.

Eindeloze tijden waren deze wezens door hun wil en in hun liefde met Mij verbonden, want ook het eerst geschapen wezen dat Ik zelf in alle volmaaktheid uit Mij had voortgebracht, was Mij in diepe liefde toegedaan. En het vond onbegrensde zaligheid in het scheppen van steeds nieuwe wezens, die weliswaar door zijn wil, maar door het gebruiken van Mijn kracht ontstonden, wat ook volgens Mijn wil was. Want de liefde die dat wezen voor Mij voelde had ook een gelijk gerichte wil als gevolg, en zodoende was er dus in de geestelijke wereld niets onharmonisch. Er was niets wat tegenstrijdig was aan Mijn wil, het was een geestelijke wereld van onbegrensde zaligheid omdat alle wezens vervuld waren van licht en kracht, en scheppen konden naar eigen wil. En dat was ook volgens Mijn wil, zolang Mijn liefdekracht al Mijn schepselen doorstraalde.

Maar deze volmaakte toestand bleef niet bestaan, want Ik kluisterde deze wezens niet door Mijn wil. Ik gaf integendeel ieder wezen een vrije wil als een teken van hun Goddelijkheid, en die vrije wil had ook het eerst geschapen wezen - Lucifer, en hij heeft deze vrije wil misbruikt. Hij kon dus in vrije wil hetzelfde willen als Ik zelf, en hij zou onbegrensd zalig geweest en ook eeuwig zo gebleven zijn. Maar hij misbruikte die vrijheid van wil en richtte hem verkeerd, wat een geestelijke revolutie ten gevolge had van een draagwijdte waar u mensen zich geen begrip van kunt maken.

En u mensen op aarde bent de producten van deze eertijdse geestelijke revolutie. Het eerst geschapen wezen Lucifer, met wie Ik door het woord gedurig contact had, bezat evenals alle geschapen wezens het vermogen te denken en was dus ook in staat Mijn woord een verkeerde betekenis te geven. Hij bezat een vrije wil en kon dus ook zijn denken en gevoelens veranderen. Hij kon uit de wet van de eeuwige ordening treden en geheel verkeerde opvattingen opstellen, en daardoor zowel in zichzelf als ook in de wezens die bij hem aangesloten waren een gedachten verwarring aanrichten, die bovenmate zware gevolgen had.

Hij bracht dus zijn verkeerd denken over op de wezens die door zijn wil, maar met het gebruiken van Mijn kracht voortgebracht waren. Er ontstond een algemeen verzet tegen Mij en de wezens kwamen in opstand tegen Mij. Zij namen Mijn liefdestraling niet meer zonder weerstand aan en werden daardoor verzwakt en zonder licht. Zij verzetten zich tegen de wet van de eeuwige ordening en hun gedachten gingen eigen wegen. En er ontstond een ongelooflijke chaos in het leger der oergeschapen geesten, die nu ook beslissen moesten wie zij wilden toebehoren, wat een afval van talloze wezens van Mij tengevolge had. Maar, Ik verhinderde dit alles niet, want Ik zag daarin de weg tot een nog grotere zaligheid die Ik de geschapen wezens bereiden kon. Zij kwamen wel in alle volmaaktheid van Mij voort, waren echter toch nog steeds slechts Mijn werk.

Nu echter, na hun afval van Mij, hebben zij de mogelijkheid als "kinderen" tot Mij terug te keren waardoor zij een zaligheid verkrijgen die hun oorspronkelijke zaligheid nog overtreft. Maar de vrije wil moet deze terugkeer tot stand brengen, want pas dan is het wezen geheel onafhankelijk van Mij, van Mijn macht en Mijn wil geworden. En toch kan het zich aan Mijn wil overgeven, omdat het nu door de bereikte volmaaktheid geheel in Mijn wil opgegaan is. Op deze weg terug tot Mij bevindt u mensen zich nu, wanneer u over deze aarde gaat. En wanneer u van goede wil bent kan Mijn liefdelicht u weer doorstralen. U kunt dan het inzicht weer terugwinnen dat u eens bezat, maar vrijwillig opgegeven had.

Ik ken geen grotere zaligheid dan u deze kennis te doen toekomen, dan u steeds weer Mijn grote liefde aan te bieden en uw toestand, zonder licht en kennis te veranderen, opdat u weer tot onbegrensde zaligheid kunt komen. Opdat u uw doel bereikt en terugkeert als kinderen tot Mij, uw Vader van eeuwigheid, Wiens liefde u geldt en voor eeuwig gelden zal omdat u uit Zijn liefde eens bent voortgekomen.

Amen

BD.8367

31 december 1962

Kindschap Gods - Doel van het leven op aarde

De gang over de aarde als mens is een overgroot genadegeschenk van Mij, want het biedt u toch de mogelijkheid, u tot Mijn kinderen te vormen, want eens bent u uit Mij voortgekomen als schepselen van Mijn Wil, Mijn Liefde en Mijn Kracht. U bevond u in de hoogste volmaaktheid, omdat uit Mij niets onvolmaakts kan voortkomen, maar nochtans was u alleen maar een werk van Mijn Wil, dat niet anders kon zijn zoals Ik het schiep. Ik wilde evenwel kinderen hebben die met Mij zouden scheppen en werken in hoogste gelukzaligheid.

En dit kindschap moest u in vrije wil zelf nastreven en u verwerven doordat u zich dus geheel aan Mijn Wil onderwierp, ofschoon u de vrijheid bezat ook eigenmachtig en tegengesteld aan Mijn Wil te denken en te willen. U moest dus op de proef worden gesteld, u moest uw liefde voor Mij bewijzen, doordat u geen andere, eigen wil liet gelden dan de Mijne. En deze wilsproef werd van u gevraagd, en u doorstond hem niet. U ging uw eigen weg, ofschoon u in het

helderste licht van het inzicht stond. Doch u was niet gedwongen te denken en te willen net als Ik. En deze vrijheid van wil hebt u misbruikt.

Eens was u ik-bewuste wezens, doch na deze verkeerde wilbeslissing raakte u het ik-bewustzijn kwijt, omdat het Mijn plan van eeuwigheid was dat u eens toch weer in gelijke wil met Mij zou scheppen en werken in hoogste gelukzaligheid. U moest u tot Mijn kinderen kunnen vormen en hiervoor was een eindeloos lange gang van positieve ontwikkeling nodig, vanuit de diepste diepte waar u in vrije wil op aangestuurd had, tot de hoogste hoogte. En deze gang legde u, opgelost in kleinste partikeltjes, door alle scheppingen van de aarde af - zonder ik-bewustzijn tot u een graad van ontwikkeling bereikte die u het ik-bewustzijn weer teruggaf, daar u als mens over de aarde gaat om nu opnieuw in vrije wil de juiste wilsproef af te leggen, die u dan echter ook het kindschap Gods oplevert, dat u de hoogste gelukzaligheid verzekert.

Deze juiste beslissing in uw leven op aarde wordt u als mens waarlijk niet te moeilijk gemaakt, want daar Ik Zelf vurig verlang naar de terugkeer van Mijn schepselen als Mijn kinderen, help Ik u ook op elke denkbare manier dat u het doel bereikt. Alleen moet Ik steeds uw vrije wil eerbiedigen, die deze verandering tot een kind van God tot stand moet brengen. Maar Ik doe alles opdat uw vrije wil zich juist richt. Ik spreek Zelf tot u - en dit aanspreken heeft waarlijk een grote uitwerking van kracht, hiervoor is eveneens alleen maar uw vrije wil nodig dat u het aanhoort.

Mijn woord is het grootste genadegeschenk dat u van Mij in ontvangst mag nemen, want dit woord hebt u eens afgewezen toen u zich vrijwillig van Mij scheidde, en het zou eigenlijk pas in de staat van volmaaktheid tot u kunnen komen. Ik schenk het u echter, Ik doe u een onverdiende genadegave toekomen en vraag alleen uw bereidwilligheid haar aan te nemen. Dan echter kunt u er ook zeker van zijn dat u het doel - het kindschap Gods - bereikt, want zodra u gewillig bent en Mij tot u laat spreken, bewerkt Mijn woord ook dat u bereid bent Mijn Wil te vervullen - en u probeert dit, zelfs wanneer u nog moet worstelen en strijden, omdat u zwakke schepselen bent zolang u nog onvolmaakt door het aardse leven gaat. Maar daaruit kunt u Mijn overgrote Liefde voor u opmaken, Die niets onbeproefd laat om u terug te winnen als ware kinderen, om u nu ook onbegrensde zaligheden te kunnen bereiden. En wanneer Mijn Liefde voor u zo sterk is, dan zal Ze ook ieder schepsel apart bijstaan. Ze zal het niet aan zichzelf overlaten.

Alleen mag het zich niet tegen Mij verzetten zoals eens - en dat gebeurt wanneer het Mijn aanspreken niet aanhoort, wanneer het Mijn boden afwijst of geheel onverschillig aan de grootste genadegave voorbij gaat, die het op aarde kan worden geboden. Want dan ontbreekt het het wezen aan kracht voor zijn

laatste klim omhoog en dan is ook zijn gang als mens over de aarde zonder zin en kan hem weer naar de diepte voeren wanneer de mens zich niet nog verandert voor zijn dood. Wat echter van Mijn kant kan gebeuren om zulke zielen te redden, wordt ook gedaan, want waarlijk, Ik wil uw ondergang niet, Ik wil dat allen zalig worden.

Amen

BD.5214

8 september 1951

Geestelijke hoogmoed - het grootste gevaar

De geestelijke hoogmoed zal nog veel mensen ten val brengen, want hij verhindert hen de waarheid in te zien. En bijgevolg zullen ze ook nooit de waarheid kunnen bezitten, daar ze zich nooit aan de mensen opdringt, maar door hen bereidwillig moet worden aangenomen.

De mens die aanmatigend van geest is, neemt geen onderrichting aan, al zou ze vanuit de hemel tot hem komen. Want zolang hij aanmatigend van geest is, is hij nog in de macht van de satan, die uit aanmatiging tegen Mij is gevallen en die alles mee omlaag trekt wat net als hij in zelfverheffing volhardt. Geestelijke hoogmoed kleeft aan al diegenen, die tegenover Mijn Woord van boven een afwijzende houding hebben. Want ze vinden het niet nodig het te onderzoeken, daar zij het anders als Mijn Woord zouden moeten herkennen, omdat het als zodanig herkenbaar is voor ieder die van goede wil is.

Ik geef de mensen geen gave die voor hen onverteerbare kost is, die hun hart en hun verstand niet zouden kunnen aannemen, omdat het onbegrijpelijk is. Wat Ik de mensen van boven toestuur, is een waar brood uit de hemel, dus het beste voedsel voor een mensenkind, dat zijn doel moet bereiken in het aardse leven. En daar Ik inzie, dat dit voedsel goed en heilzaam is voor Mijn schepselen, zal het ook geen andere uitwerking hebben, waar dezelfde wil om te begrijpen aanwezig is.

Maar wie niet begrijpen wil, heeft een aanmatigende geest. Hij stelt menselijk weten hoger, dus het verstand slaat hij hoger aan dan de Geest, die zich in de mens openbaart, waar hem dit recht wordt verleend. Hij gelooft niet in het werkzaam zijn van de Geest in de mens, omdat hij dan iets goddelijks zou moeten erkennen, maar zijn wezen nog vol is van satanische geest, omdat hij zelf zich te verheven waant en alleen de deemoed een werkzaam zijn van de Geest in

de mens toelaat. Hij is blind zolang hij geestelijk aanmatigend is, want hij heeft een duidelijk merkteken van zijn toebehoren aan de satan, die uit aanmatiging is gevallen.

De geestelijke hoogmoed is het grootste kwaad, want hij laat het toesturen van genaden niet mogelijk worden, omdat de wil om de genade aan te nemen ook het besef van een zwakheid en hulpbehoevendheid is, maar de hoogmoed laat dat nooit bovenkomen. Maar geen mens kan zonder genade opwaarts klimmen. Bijgevolg blijft de geestelijk hoogmoedige in de diepte, want de satan heeft hem gevangen en houdt hem in zijn ban. En deze zal ook steeds tegen de waarheid strijden, want hij staat in dienst van de duistere macht en is een gewillige arbeider voor de leugenvorst. De geestelijk aanmatigende mens neemt zijn kennis alleen van buitenaf in ontvangst. Hij overbelast alleen zijn verstand, maar het hart weet hier niets van en kan daarom ook niet oordelen. En hoe meer zijn verstand opneemt, des te meer aanmatigend zijn wezen is. En de vele kennis, die hij van buitenaf opneemt, is zijn ondergang.

Overdadig veel verstandelijke kennis is nog erger dan aardse rijkdom. Want deze kan hem worden afgenomen, maar de kennis geeft hij niet prijs. En hij kan alleen door buitengewoon lichamelijk lijden uit de droom worden geholpen, als zijn ziel niet geheel verhard is en ook niet door leed zacht en deemoedig wordt. Dan heeft de satan hem geheel in zijn macht en het zal eindeloze tijden duren voor hij hem loslaat, voor het geestelijke vrijwillig naar Mij terugkeert en zich deemoedig onder Mij plaatst.

Amen

BD.6948

18 oktober 1957

Het overschatten van materiële goederen

U probeert alles uit het leven te halen wat het u biedt. Met al uw zinnen streeft u naar de goederen van deze wereld. U vermeedert uw bezit en verzamelt ijverig aardse schatten. U denkt er niet eenmaal over na hoe waardeloos alles is wat u begeert. U denkt er niet over na wat materie eigenlijk is en in welke verhouding u al tot deze staat. De materiële goederen moeten u weliswaar van dienst zijn, u zult ze u dienstbaar kunnen maken, maar u mag u er niet door laten beheersen. En dat doet u wanneer uw denken en streven uitsluitend het verkrijgen van materiële goederen geldt.

Dan bent u al de slaaf van de materie geworden, of ook de slaaf van diegene van wie de materiële wereld het domein is. Want welke materie dan ook, het is het van God eens afgefallen geestelijke, dat zich door zijn weerstand tegen God verhardde en nu door Gods wil wordt gedwongen dienend werkzaam te zijn, om weer uit de verharde toestand weg te komen.

Maar de mens was eens daaraan gelijk. Het van God afgefallen geestelijk had zich na eindeloos lange tijd weer omhoog gewerkt door onvrijwillig dienstbaar te zijn, het mocht het materiële omhulsel afleggen en heeft nu weer tot op zekere hoogte de vrijheid teruggekregen, om nu ook van zijn laatste materiële omhulsel vrij te worden door een juiste verhouding tot God en ook tegenover de materie, die het dus had overwonnen. Hij moet de materie helpen om te dienen, maar hij mag zich er niet zelf door laten beheersen.

Maar het gedrag van de mensen bewijst het laatste. De zucht naar de materie is buitengewoon groot geworden. De mensen leven alleen nog in deze richting, met de bedoeling voor zich dus te verkrijgen wat de wereld hun biedt. En de vreugde over het bezit is een openlijke toewijding aan degene van wie ze zich los moeten maken, wat hun taak op aarde is. Want wie de wereld begeert met haar goederen, heeft geen verlangen naar het rijk dat niet van deze wereld is. Want wie de wereld begeert, denkt weinig of helemaal niet aan zijn God en Schepper. Hij staat niet in de juiste verhouding tot Hem, hij is niet het kind dat zijn Vader zoekt.

Hij gaat nog veel om met hem, die de heer is van de materiële wereld, en stuurt weer terug aan op hem, uit wiens macht God hem door de gang door de schepping al zover had geholpen, dat het gemakkelijker voor hem is, zich op aarde geheel van hem los te maken. Maar nooit kan de mens dit losmaken voltrekken, wanneer hij zich niet tevoren los maakt van de begeerte naar die aardse goederen.

Pas wanneer hij die leert verachten, wanneer hij ze niet meer waarde toekent dan dat ze hem dienen naar goddelijke ordening, pas wanneer geestelijke goederen hem waard zijn om naar te streven, kan hij het laatste in ontvangst nemen en dus de overgang voltrekken van deze wereld naar het geestelijke rijk. En dan pas slaagt hij erin zich ook volledig los te maken van de heer van deze wereld.

En dit zou iedereen kunnen doen, wanneer hij zich maar eens de waardeloosheid van aardse goederen voor ogen zou willen houden, wanneer hij er eenmaal over na zou denken wat zelfs het meest begerenswaardige van deze wereld voor waarde heeft in het uur van zijn dood, dat hij zelf niet kan bepalen, maar dat hem op elke dag beschoren kan zijn. De mens leeft en denkt daarom ook alleen aan het leven, maar niet aan de dood, die hem net zo zeker is, en hij schudt de gedachte daaraan

onwillig van zich af. En toch weet hij, dat hij niets met zich mee kan nemen naar het rijk hierna, wat hij zich in het leven op aarde heeft verworven.

Toch laat hij zich door de gedachte beheersen, het aardse leven zo mooi mogelijk vorm te geven. En hij wordt in deze zin steeds weer door de tegenstander Gods beïnvloed, zodat de begeerte naar materiële goederen steeds groter wordt, omdat de één de ander probeert te overtroeven en niemand eraan denkt hoe arm hij in werkelijkheid is en in welke nood hij zal overgaan in het geestelijke rijk, wanneer zijn uur is gekomen.

Maar de mens kan zich niet én aardse én geestelijke goederen tezamen verwerven. Op het einde van zijn leven op aarde zal alleen diegene rijk gezegd zijn, die de goederen van deze wereld de baas is geworden; die er alleen naar heeft gestreefd geestelijke schatten te verzamelen, die duurzaam zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.2885

17 september 1943

Leugen en dwaling - Dieptepunt - Opleving of teruggang

De geest van de leugen beheerst de wereld. De dwaling wordt niet meer herkend en de zuivere waarheid wordt bestreden. En deze toestand moet kwalijke gevolgen hebben, want hij is tegen God gericht, die de waarheid zelf is. Al het onware draagt het kenmerk van de tegenstander van God in zich. Al het onware vergiftigt het denken der mensen. Het heeft God niet tot doel, maar de wereld.

En u herkent ook de vorst van deze wereld eraan, dat hij de mensen zo beïnvloedt dat al hun streven gericht is op de wereld en haar vreugden. Er zijn geen geestelijke doelen die worden nagestreefd, omdat de mensen op een dwaalspoor zijn gebracht en geen juist inzicht in de zin van hun aardse leven hebben. Alleen de zuivere waarheid kan hun hierover opheldering verschaffen, maar deze schuwen ze en ze hangen de leugen en de dwaling aan. En dit is een toestand van duisternis, die niet kan leiden tot een geestelijke opleving.

Wilden de mensen er maar aan denken, dat er maar één mogelijkheid bestaat voor de opwaartse ontwikkeling van de mensheid, voor een toestand van vergrote geestelijke rijpheid, die op de tijd van het lage niveau kan volgen wanneer ze de zuivere waarheid, die hun van bovenaf wordt aangeboden, aannemen en hieraan

beantwoordend hun leven zouden inrichten. Wilden ze maar leven zoals God het verlangt en zoals Hij het de mensen bekend maakt door Zijn Woord. Lieten ze zich maar vertrouwd maken met een weten dat hun een geestelijk rijpworden waarborgt, omdat het de liefde voor God en voor de naaste vergroot en omdat het de zielen aanspoort om ijverig aan zichzelf te werken.

De zuivere waarheid is eenvoudig, duidelijk en begrijpelijk en iedereen kan ze aannemen. Ze kan alleen een geestelijk opbloeien tot gevolg hebben. Maar de mensen verzetten zich ertegen en houden met uiterste hardnekkigheid vast aan misvormde leren, die ook vaak de diepere zin is ontzegd en die geen goddelijke wijsheid doen blijken.

Daarom moet de geestelijke toestand voortdurend dieper zinken, want de mensen zelf verhinderen dit niet, ofschoon ze zouden moeten zien waartoe deze leren hebben geleid en hoe diep de mensen gezonken zijn. Ze zouden moeten inzien dat alleen dwaling dat tot stand kan brengen, want nooit zal de zuivere waarheid zulke resultaten tot gevolg hebben, dat de mensheid zich zo ver kon verwijderen van het licht, van de toestand om te kunnen inzien. Er is een tijd te verwachten waarin een nog dieper wegzinken, in geestelijk opzicht, zich zal voltrekken. En er kan pas een ommekeer intreden, wanneer de waarheid ingang vindt onder de mensen. Pas dan is een geestelijke opleving mogelijk.

Zolang de mensheid meent zich in de waarheid te bevinden en er toch nog ver van is verwijderd, is een voortdurende achteruitgang te verwachten, die eindigen zal met een geestelijke en aardse chaos, waar de leugen en de dwaling het overwicht heeft, totdat God, als de eeuwige waarheid zelf, Zijn tegenstander elke macht ontnemt en er een nieuw rijk zal ontstaan, waar alleen de waarheid regeert.

Amen

BD.2461

30 augustus 1942

Zedeloosheid - Ongeschreven wetten

Een algemene zedeloosheid begeleidt de tijd van de liefdeloosheid van de mensen, en ook dit is een teken van geestelijk verval, dat de mensen geen enkel respect meer hebben voor de fijnere gevoelens van de medemensen en zich dus tegenover hen helemaal niet inhouden. En een geslacht dat zonder zeden en zonder hoge moraal is, gaat zijn ondergang tegemoet. Dit is weliswaar

onbegrijpelijk voor de mensen, daar zij ingetogenheid slechts als menselijke bijzaak beschouwen en vinden dat een uitleven van alle driften bij de tijd hoort. En ze worden in deze mening gesterkt door de totaal valse opvatting dat de zedenwetten de mensen alleen maar hinderen in het zich uitleven en daarom moeten worden afgeschaft. Nooit ofte nimmer zal een volk blijven bestaan als het voor zichzelf helemaal geen wetten tot richtsnoer wil maken, die de mensen een zedelijk halt toeroepen en zij in het kader van een zekere maatschappelijke ordening hun leven leiden. Dit zijn ongeschreven wetten die echter tot nu toe door de mensen werden geaccepteerd, daar ze allen zowel de noodzaak als ook de zegen van zulke wetten inzagen en ter wille van de menselijke ordening zich daar zonder tegenspraak naar voegden.

Deze wetten raken steeds meer in vergetelheid, ofwel worden ze door de mensen opzettelijk verworpen omdat ze voor een uitleven van de instinctieve driften hinderlijk zouden zijn. En daarin is duidelijk een achteruitgang van de geestelijke ontwikkeling te herkennen, want hoe meer de mens op zijn instincten is gericht, des te minder is hij gericht op God, hij begeert de wereld, d.w.z.: alles wat het lichaam welbehagen verschaft en laat vanwege het lichaam elk rekening houden met de medemensen vallen. En het gevolg daarvan is dat de mens een prooi wordt van geestelijke krachten die op aarde een leven van ongeremd genot geleid hebben, die hun begeerten op de eerste plaats stelden en dus een zondig leven leidden. Deze geestelijke krachten hebben grote invloed op die mensen en ze gebruiken deze op een wijze, dat de mens steeds minder acht slaat op de ongeschreven wetten, dat hij zonder nadenken zich aan een lichtzinnige levenswandel overgeeft, dat er voor hem ook geen grenzen bestaan dan alleen het voldoen aan zijn begerigheid. Voor de geestelijke ontwikkeling is een dergelijke instelling wat betreft de vreugden van de wereld nooit bevorderlijk, want wat het lichaam verlangt, zal steeds tot nadeel van de ziel zijn.

Tevens zal echter een geestelijk streven bespot en belachelijk gemaakt worden, en dat weer, zonder enige scrupules, omdat de mensen het gevoel voor fatsoen en goede zeden verloren hebben. Dus wordt ook de mening van de enkeling niet geacht, veeleer beschouwd als van de tegenpartij en daarom verworpen, vaak op schaamteloze wijze. Want zedeloosheid en geestelijk verval gaan hand in hand. De mensen spreken wel van vooruitstrevendheid, maar ze zijn het minder dan ooit. Ze spreken van geestelijke vooruitgang en zijn toch ver achtergebleven, want daaronder verstaan ze niet de vooruitgang van de ziel, maar alleen een misvormd denken, dat hun toch waard toeschijnt om na te streven. Ze trachten een nieuwe moraal op te bouwen die een lichtzinnige levenswandel in de hand werkt en streven ernaar dit als ideaal voor te stellen. En dus zullen er nieuwe wetten worden afgekondigd en oude wetten ongedaan gemaakt en hiermee in overeenstemming zal ook de mensheid veranderen en elke norm verliezen voor

een deugzaam God welgevallig leven, dat de mens een vooruitgang van de ziel moet opleveren.

Amen

BD.2445

10 augustus 1942

Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde

Het gedrag van de mensheid is niet met de leer van Christus in overeenstemming te brengen, want deze eist werken van liefde, ze vraagt te leven voor elkaar, ze verlangt een verhouding van mensen met elkaar zoals die van broeder tot broeder. De huidige mensen staan echter allen vijandig tegenover elkaar, naar buiten toe vaak alsof ze elkaar bijstaan, evenwel in hun hart steeds alleen maar bedacht op eigen voordeel en de medemens beschouwend als tegenstander omdat hij zich door hem geschaad of benadeeld voelt. De mensheid is helemaal gespeend van liefde en daarom keert ze zich tegen het christendom, tegen de goddelijke leer van de liefde, die ze niet meer in acht wil nemen. Want de liefde beoefenen betekent voor de mensen zelfoverwinning, het betekent afstand doen van de materie, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten, een opofferen van datgene wat de mens lief is. De eigenliefde moet bestreden worden, de mens moet zichzelf opvoeden tot bescheidenheid om daardoor zijn medemens behulpzaam te kunnen zijn, dat bij hem geeft waarvan hij afstand doet. Dit is een offer dat alleen uit liefde gebracht kan worden en daarom moet de liefde beoefend worden.

Maar slechts zelden brengt een mens nog dit offer voor zijn medemensen. Ieder denkt alleen maar aan zichzelf en daarom vindt hij de leer van Christus lastig en is hij het eens met het voornemen van de mensen deze uit te roeien. Waar liefdeloosheid heerst, zal zonder bedenkingen de strijd tegen de goddelijke leer van de liefde gevoerd worden. En de liefdeloosheid is over de hele wereld verbreid, de mensen overtreffen elkaar in wreedheden die ze hun medemensen aandoen en dus is de hele wereld schuldig te noemen aan het grote wereldgebeuren, dat alleen maar in de liefdeloosheid van de mensheid begon en dat steeds grotere liefdeloosheid als gevolg had en daarom als het werk van de hel, als het werkzaam zijn van demonische krachten moet worden aangeduid.

En de mensen beseffen het geestelijk lage niveau niet waarin ze zich bevinden. Ze kijken alleen naar de puur uiterlijke uitwerking van het wereldgebeuren, echter niet naar de geestestoestand van hen die door hun grote liefdeloosheid

ook hun medemensen aanleiding geven tot liefdeloos handelen. En zolang deze wantoestand niet beseft wordt, kan hij ook niet worden opgeheven; zolang de mens de liefdeloosheid niet als grootste kwaad inziet, zal hij zich ook niet inspannen om in de liefde te leven, d.w.z.: de medemens zo'n kwaad ten deel laten vallen. En dus zal bij ook de leer van Christus niet goedkeuren, hij zal er afwijzend tegenover staan, omdat het naleven ervan hem aards geen voordeel oplevert. Maar zijn handelen zal ook dienovereenkomstig zijn, weer wordt de liefde verdrongen en het gevolg ervan zal slechts weer grotere liefdeloosheid zijn. De ene mens zal de vernietiging van de andere nastreven, hij zal geen geremdheid kennen, hij zal niet meer in staat zijn recht en onrecht te onderscheiden en daarom zichzelf in hardheid en wreedheden overtreffen, en elke liefde zal verkoelen en het geestelijke dieptepunt zakken tot het uiterste. En een wereld zonder liefde kan niet bestaan, ze is overgeleverd aan de ondergang en met haar alles wat niet probeert zichzelf te verlossen door de liefde.

Amen

BD.4994

5 november 1950

De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen

U, kinderen van deze aarde, bent Mijn zorgenkinderen, want u gaat uw eigen wegen en voelt u niet tot uw Vader aangetrokken en daarom luistert u ook niet naar de Stem van de Vader, Die u in alle Liefde terug wil winnen. U gaat een weg, die ver van het doel afleidt en daarom maak Ik Me zorgen om u, omdat Ik weet, waar deze weg heengaat. Maar als Mijn kinderen hebt u ook een vrije wil, daar u anders Mijn kinderen niet zou kunnen zijn. De vrije wil behoort bij de staat van volmaaktheid, waarin u zich helemaal in het begin bevond, daarom kan Ik u niet gedwongen naar Mij terughalen, maar u alleen steeds Liefde doen toekomen, Die eens, als Ze uw hart raakt, u naar Mij toe zal drijven.

Hoe vaak verlengt u, mensen, voor uzelf de tijd van scheiding van Mij. En hoe vaak overschrijdt u zelf de voor u vastgestelde verlossingstermijn. En dan hebt u weer een smartelijke toestand te verwachten, die echter niet Mijn toorn, maar integendeel Mijn Liefde u oplegt, opdat u het doel zult bereiken.

Weer staat u, mensen, voor een keerpunt; voor de beëindiging van een tijdvak, dat u voor de verlossing werd toegekend. Mijn bezorgdheid om u wordt steeds groter, want de korte tijd, die u nog rest, zou u nog verlossing kunnen brengen, u zou nog vrij kunnen worden van de keten, die op u drukt, wanneer u het zelf zou

willen, wanneer u zich zonder verzet aan Mijn leiding zou overgeven. Spoedig is de tijd van genade afgelopen, spoedig doet zich de invloed van uw tegenstander gevoelen en u zelf hebt de gevolgen te dragen van uw eigen weg gegaan te zijn, zonder te luisteren naar de Stem van de Vader. Hij klinkt ieder duidelijk in de oren, want Ik spreek door alle gebeurtenissen tot u, uw hele aardse lot brengt Mijn Liefde voor u tot uitdrukking. Leed, nood en verdriet zijn woorden van de Liefde van Mij voor u, als u hier maar aan denkt, dat u Mijn kinderen bent, die zich los hebben gemaakt van de Vader en die weer naar Mij moeten terugkeren. En alleen iets, wat u innerlijk opwindt en deprimeert, voert u terug naar Mij, bij Wie u bescherming en hulp zult vinden in elke nood.

Uit uzelf zult u naar Mij toe moeten komen, zoals u ook uit uzelf zich van Mij hebt losgemaakt. En daarom zal ook het leed en de nood groter worden tot aan het einde toe, omdat ze de enige middelen zijn, die nog succes kunnen hebben, omdat u Mijn zachte woorden van Liefde in uw hart geen gehoor schenkt, omdat Mijn liefdevol lokken zonder resultaat blijft.

U bent een lange weg gegaan tot aan uw menswording. Laat deze weg niet tevergeefs zijn gegaan, neem de laatste kansen waar, die u geboden worden, om in de toestand van de vrije wil een beslissing te nemen, die u weer tot ware kinderen van uw Vader maakt. Laat de korte tijd die u nog rest niet voorbijgaan, zonder dat u uw wil verandert, dat wil zeggen hem daarheen richt waar de meest trouwe Vaderliefde op u wacht. De tijd snelt en u gaat een verschrikkelijk lot tegemoet, als u volhardt in uw weerstand en de weg naar Mij niet meer zult vinden, want Mijn plan staat vast sinds eeuwigheid. Een nieuwe verlossingsperiode begint, omdat alles de weg om zich positief te ontwikkelen moet gaan, opdat aan alle kinderen van Mijn Liefde de gelegenheid wordt geboden, in vrije wil dichter bij Mij te komen, in het Vaderhuis terug te keren, dat ze eens vrijwillig hebben verlaten.

Amen

BD.5481

6 september 1952

Onze Vader, Die in de hemel zijt - God - Vader

Laat Mij voor u geen verre God zijn, Die u alleen op bepaalde tijden aanroept om hulp, zoals menselijk uitgevaardigde voorschriften het eisen, maar roep Mij te allen tijde tot u, laat Mij steeds in uw nabijheid zijn, zie in Mij de Vader, Die met innige Liefde naar Zijn kinderen verlangt en spreek tot Me zoals een kind

tot zijn vader spreekt, zonder vrees, vol vertrouwen en eenvoudig, zodat Mijn Hart geniet van het gestamel van de kinderen.

Pas wanneer u, mensen Mij niet meer in de verte zoekt, pas wanneer u Mijn nabijheid voelt, is de juiste band met Mij tot stand gebracht, die nu ook zijn gevolgen heeft: het inwerken van Mijn liefde op u die Mijn kinderen zijt en die van hun kinschap ook gebruik moeten maken. Dan zult u niet meer eenzaam over de aarde gaan, dan hebt u de trouwste Vriend en Helper aan uw zijde, dan zult u juist leren denken en uw aardse leven ook juist benutten, omdat Ik u nu instructie geef, die u als gedachte opneemt en daar ook naar handelt, want een goed kind doet wat zijn vader van hem verlangt.

Leer in Mij de Vader zien. Want Ik wil door u bemind worden, maar niet alleen als God gevreesd. Dan zal ook uw gebed zo zijn, dat Ik het kan verhoren, omdat liefde en geloof daarin tot uitdrukking komen. Maar tot God spreekt u niet zo innig zoals u tot de Vader zult kunnen spreken. U spreekt dan alleen zo, zoals u het volgens traditie hebt geleerd, zoals het geloof van de kerk het u voorschrijft en het kan te gemakkelijk tot slechts een vorm blijven, een gebed dat niet in geest en in waarheid naar Mij wordt opgezonden. Ik verhoor de gebeden met de lippen niet, Ik wil als Vader door Mijn kinderen worden aangesproken, Ik wil het hart horen spreken, waar Ik Me dan ook vol liefde over buig en de verzoeken inwillig.

Wel zult u, mensen eerst een God en Schepper van eeuwigheid moeten leren zien, opdat in u het geloof ontwaakt, maar dan moet dit geloof levend worden door de liefde, u zult God moeten leren liefhebben als uw Vader en dan zal er geen dode of vormelijke verhouding meer tussen ons zijn, dan brengt u de innige verbinding met Mij tot stand die Ik van u vraag om u met alle Liefde te kunnen omvatten. Dan hebt u een grote stap gezet op de weg naar de voleinding en dan geef Ik u nooit meer op en Mijn zorgzame Vaderliefde leidt u naar uw doel.

Als Mijn ware kinderen betreft u het eeuwige vaderland, uw Vaderhuis, u aanvaardt de erfenis van de Vader, u zult kunnen scheppen in licht en kracht, net als Ik en in Mijn Wil en u zult onbeschrijfelijk gelukzalig zijn.

Amen

BD.5706

24 juni 1953

Het geloof in God - Openbaring - Waarheid

Ik wil als God en Schepper, als uw Vader van eeuwigheid worden erkend. Op de eerste plaats moet Ik van u mensen het geloof in Mij eisen. U zult de innerlijke overtuiging moeten hebben verkregen, dat u uit de kracht en macht van een Wezen bent voortgekomen, dat in alle volmaaktheid werkt en regeert, onder wiens wil u staat, maar dat in nooit eindigende liefde Zich over u buigt, omdat u uit Zijn liefde bent voortgekomen.

Dit geloof moet Ik van u eisen, want dit plaatst u pas in de ware verhouding tot Mij. Vooreerst in de verhouding van het schepsel tot de Schepper, aan wie u zich onderwerpt, en dan in de verhouding van het kind tot de Vader, die u liefheeft en op wie u aanstuurt. Ik wil u niet eeuwig als een van Mij geïsoleerd staand wezen kennen. Ik wil nauw met u verbonden zijn. Ik wil het doel bereiken dat Ik Me heb gesteld toen Ik u in het leven riep: met volmaakte goddelijke wezens te werken en te scheppen, die Ik als Mijn kinderen oneindig gelukkig kan maken, die Ik liefheb en wier liefde Ik in haar totaliteit bezitten wil.

Het geloof in Mij, die u niet zult kunnen zien en toch onderkennen, is de eerste vereiste, de eerste stap op de weg een waar kind van uw Vader te worden. Want om naar Mij toe te snellen moet Ik tevoren worden herkend. Ik moet Mijn schepselen zo voor te stellen zijn, dat ze Mij kunnen liefhebben. Maar Ik kan Me pas aan hen openbaren als hoogst volmaakt wezen, wanneer ze in Mij geloven, dat Ik werkelijk en waarachtig besta. En ze kunnen dit geloof verkrijgen, want ze hoeven alleen maar te verlangen de waarheid te vernemen over hun oorsprong, over hun bestaan en over hun bestemming.

Waar Ik dit verlangen in een mens zie, daar is ook een goede bodem voor een sterk overtuigd geloof in Mij. En daar openbaar Ik Me op velerlei wijze: door de schepping, door alles wat de mens rondom zich ziet. Ik openbaar Me aan hem door middel van gedachten, Ik leer hem de waarheid kennen in elke vorm. Ik leid hem op de juiste weg, waar hij zeker zal vinden wat hij begeert: opheldering over Mij als God en Schepper, als Vader van eeuwigheid.

Ieder mens kan geloven wanneer hij het wil. Maar pas als hij in Mij gelooft, kan Ik op hem inwerken, omdat u als mens, in het stadium van de vrije wil, elke gedwongen geestelijke beïnvloeding bespaard zal moeten blijven, opdat uw ontwikkeling niet in gevaar zal komen. Is echter de mens uit vrije wil tot geloof gekomen, dan zal hij ook de kracht en macht en liefde ondervinden van degene in wie hij gelooft. Want zodra hij Mij erkent heeft hij de weg omhoog betreden, waar hem nu voortdurend hulp van boven tegemoet komt, opdat hij zijn bestemming zal bereiken.

In Mij, dat wil zeggen: in Mijn bestaan te geloven, kan ook door levendige werkzaamheid van het verstand tot stand worden gebracht. Want daar heb Ik de mens het verstand voor gegeven, dat hij gevolgtrekkingen maakt uit het bestaan van datgene wat hem als schepping duidelijk zichtbaar is. Hij kan krachtens zijn verstand al een macht boven zich onderkennen, aan welke hij is overgeleverd, die de menselijke wil buiten beschouwing laat, die sterker is dan de mens zelf.

Maar of hij deze macht kan liefhebben, of hij op hem wil aansturen, dat is aan zijn vrije wil overgelaten. En al naar gelang deze wil maakt ook deze macht zich aan de mens bekend. Want Ik wil dat Mijn schepselen zalig worden, dat ze de verbinding met Mij tot stand brengen om Mij nu aan hen te openbaren als een God van liefde, wijsheid en macht; als Vader, die naar Zijn kinderen verlangt.

Amen

BD.1610

13 september 1940

“Word als kinderen” - Kinderlijk geloof

Verneem aldus de woorden van de Heer: "Word als kinderen, opdat u binnengaat in Mijn rijk." Als u het kinderlijke geloof niet zult hebben zult u moeilijk het rijk Gods verwerven, want u zult als waarheid moeten aannemen, wat u vaak onbegrijpelijk voorkomt. En dus zult u moeten kunnen geloven als kinderen. Want God en Zijn heerlijkheid is niet te bevatten, maar slechts in het volste geloof als waarheid aan te nemen. En zo is ook het leven van Jezus op aarde een eindeloze reeks van wonderdaden geweest, die alleen in diepste gelovigheid van het hart kunnen worden aanvaard, daar ze anders als onmogelijk beschouwd en afgewezen zouden moeten worden.

Maar het kinderlijke geloof houdt alles voor waar wat door God wordt verkondigd. Het kinderlijke geloof twijfelt niet en piekert niet. En zo moet het geloof zijn, om voor God en Zijn werken in het openbaar op te kunnen komen. Want bij God is niets onmogelijk. Wat Hij wil, dat gebeurt.

En wanneer Hij van de mensen diep geloof eist, dan wil Hij Zijn Liefde, Almacht en Wijsheid onvoorwaardelijk aanvaard weten, die alles volbrengen kan. Het diepe kinderlijke geloof vraagt noch hoe noch waarom. Er bestaat niets onmogelijks voor Hem, geen beperking en geen onwaarschijnlijkheid. En zo moet uw geloof geaard zijn, opdat God Zelf Zijn vreugde vindt in u. Maar dan staan de poorten van de hemel open voor u, want zodra u gelooft zult u binnen

kunnen gaan in het rijk Gods. En zodra u gelooft zijn er geen grenzen meer. Want het vertrouwen van het hart laat al het geestelijke komen en u wordt wetend.

Wat voor u voordien slechts aannname was wordt u nu tot duidelijkheid. U bent door het geloof tot inzicht gekomen en wat u inziet is voor u bewijs geworden dat uw geloof juist was. Daarom is u het weten gegeven. Zonder dat zou u piekeren en vragen. Uw geloof heeft het u overgebracht.

En u ontvangt nu, net als kinderen, alle gaven dankbaar uit de hand van de Vader.

U aarzelt niet het aan te nemen, omdat u in diep kinderlijk geloof van God niets anders dan de diepste waarheid verwacht. En zo werpt u tegen het overbrengen geen hindernissen op, zoals het te zwakke geloof een dergelijke hindernis is. Het diepste geloof en diepe liefde tot God levert u de eeuwige heerlijkheid op. Word daarom als kinderen, opdat het rijk Gods u nabij is.

Amen

BD.4340

18 juni 1948

“Word als kinderen” - Een sterk geloof

Word als kinderen. Elke zelfverheffing moet van u afvallen, deemoedig als onmondige kindertjes zult u tot Mij moeten komen, u aan Mij toevertrouwen en u door Mij laten leiden en onderrichten. U zult uw opvoeding volledig aan Mij moeten overlaten, steeds alleen vertrouwend op Mijn liefde, en er zeker van zijn dat alles goed is wat Ik met u laat gebeuren, omdat Ik als Vader wel weet wat u nodig hebt om het doel nog op aarde te bereiken.

En als Ik leed en nood over u laat komen, vat dit dan niet op als een teken van toorn, als een straf die u moet treffen omdat u zondig bent. Geloof in Mijn liefde, die u nooit wil laten lijden, maar terwille van het tot stand brengen van uw rijpheid u het leed niet kan besparen, omdat het een werkzaam middel is om u als kinderen in Mijn armen te laten vluchten en de juiste verhouding met mij tot stand te brengen, die er tussen ons moet zijn als u gelukkig wilt worden.

Verzet u daarom nooit tegen uw lot, daar u zich anders ook verzet tegen Mij. Wees er zeker van, dat Ik u niet zal vergeten, dat Ik steeds - ook in het grootste leed - bij u ben, dat Ik u aan de hand leid en aandacht schenk aan elk verzoek en elke gedachte aan Mij, om u te helpen als u gelooft.

Word als kinderen. En zo zult u ook een kinderlijk geloof moeten blijven behouden dat niet wankel wordt, ook wanneer medemensen, die menen wijs te zijn, het niet willen aannemen. De wijsheid van de wereld wil u anders onderrichten. Ze wil u bewijzen dat uw denken verkeerd is, want de wijsheid van de wereld is oneindig ver verwijderd van de waarheid, omdat ze een andere weg gaat, de weg van het onderzoek, terwijl de weg van de liefde moeten worden begaan. En zo zal men proberen alle geestelijke problemen werelds op te lossen, alle geloofsleren willen ontzenuwen en als ongegrond willen neerzetten.

Houd dan vast aan uw kinderlijke geloof. Laat u door het gevoel van uw hart leiden en blijf Mij trouw, die door het hart met u spreekt en die als Vader Zijn kinderen waarlijk niet in dwaling zal laten rondgaan, als ze de waarheid begeren.

Word als kinderen. Het geloof is het recht van een kind, dat zelf niet kan oordelen, omdat het daartoe niet in staat is. Maar Ik help u ook datgene in te zien, wat u moet geloven. Maar steeds is voorwaarde dat u als kinderen tot Mij komt en u alleen door Mij laat onderrichten.

Dan zal Ik u alles zo uitleggen, dat ook uw kinderhart het kan begrijpen en aannemen, dat u een overtuigd geloof zult krijgen en dat u ook standvastig bent tegenover de wereldse wijsheid, als deze uw geloof aan het wankelen wil brengen.

Zie in Mij uw Vader van eeuwigheid, die u liefheeft, die voor u zorgt als voor kinderen en niet wil dat u schade lijdt aan uw ziel. Dan zult u Mij ook onvoorwaardelijk vertrouwen en u door Mij laten leiden, en uw weg zal waarlijk de juiste zijn.

Amen

BD.7498

11 januari 1960

Het verlangen van het kind door de Vader te worden aangesproken

De kracht van de Geest vervult uw hart zodra u Mijn Woord wenst te horen. En Ik zal Me nooit doof houden tegenover een verzoek dat Mij de wil om te dienen toont van Mijn kind. Ik wil spreken tot hem en door het kind tot alle mensen die Mij willen horen. Het is een gave van liefde van de Vader, die weet dat Zijn

kinderen in nood zijn en die hen wil helpen. Het is een geschenk van Mijn kant dat u weliswaar niet verdient, maar dat Mijn eindeloze liefde u aanbiedt om u te helpen in geestelijke nood.

Mijn Woord weerklinkt in de oneindigheid. En u mensen zult het mogen vernemen wanneer u maar uw oor en hart opent voor Mijn aanspreken, wanneer u in het verlangen Mij te horen in de stilte gaat en luistert naar wat uw Vader tot u spreekt. U zult Mijn Woord niet kunnen vernemen zonder dit innerlijk verlangen, daar anders Mijn Woorden aan uw oren slechts wegsterven en niet in staat zijn het hart te raken.

Maar Ik wil dat u Mij aanhoort en zal daarom iedereen zegenen die zich openstelt voor het door Mij aangesproken worden. Want dat betekent voor de mens de toestraling van kracht, die hij heel hard nodig heeft. Hij bevindt zich in een toestand van algehele zwakte, want hij is nog ver weg van Mij en hij kan alleen maar kracht verkrijgen als hij ze rechtstreeks van Mij betreft. En daar is hij Mijn aanspreken voor nodig, omdat hij daardoor in verbinding treedt met Mij en hij nu ook onbeperkt kracht kan ontvangen.

Maar de verbinding moet hij zelf tot stand brengen door innige gedachten en gebed. Dan verneemt hij Mijn stem, ook wanneer die niet rechtstreeks voor hem weerklinkt; wanneer Mijn Woord hem door Mijn dienaren op aarde wordt overgebracht. Dan voelt hij zich door Mij aangesproken. Hij houdt tweespraak met Mij, omdat hij zelf de band heeft gezocht en tot stand gebracht met diegene, die hem nu toesprekt op de meest liefdevolle manier, zoals een vader met zijn kind spreekt.

U allen moet Mij vaker de gelegenheid geven rechtstreeks contact met u te kunnen hebben in woord en wederwoord. U moet Mij al uw vragen, zorgen en verlangens in gedachten voorleggen. U moet als kinderen met Mij spreken over alles wat u bezighoudt en Ik zal u antwoorden, zelfs wanneer u niet meteen Mijn antwoord verneemt, omdat u niet altijd in staat bent Mij te horen. Maar u krijgt het antwoord, zo zeker als een Vader de verzoeken van zijn kind vervult, dat Hem liefheeft en dat Hij nog veel meer liefheeft dan u zich kunt voorstellen.

U hoeft slechts vaker in de stilte te gaan en u in gedachten met Mij te verbinden en u zult uit een dergelijke band steeds het grootste geestelijke voordeel halen. Want steeds betekent dat rechtstreekse ontvangst van kracht, die wel vaak alleen u ziel bemerkt, maar die daardoor voortdurend vooruitgaat in haar ontwikkeling.

Steeds wil Ik uw kinderlijke liefde voelen, die zich zo uit dat u naar Mij en Mijn Woord verlangt. En dan kan Ik u ook uw verlangen vervullen. Ik kan u toespreken en u zult Mij horen en ook kunnen verstaan. En steeds zal Ik u zeggen

dat Mijn liefde voor u eindeloos is en dat deze steeds maar naar uw terugkeer hunkert, naar Mij, in uw Vaderhuis. Steeds weer zal Ik u zeggen dat Ik niet eerder rust tot u deze terugweg hebt aanvaard, tot u hetzelfde vurige verlangen voelt terug te keren in uw ware vaderland; tot u het verlangen hebt u voor eeuwig met Mij te verenigen en met Mij en in Mijn nabijheid gelukzalig te zijn en eeuwig te blijven.

Amen

BD.5107

18 april 1951

Het spreken van God van Vader tot kind - Woorden van Liefde

U allen ben Ik nabij, zo nabij dat u in staat zou zijn Mij te horen als u binnen in u luistert naar Mijn stem. En het is begrijpelijk dat Ik zo tot u spreek zoals een liefdevolle Vader tot Zijn kinderen spreekt, eenvoudig, gewoon en toch vervuld van liefde, zo dat Mijn kinderen vertrouwd zijn met Mij, dat ze Mij ook herkennen als Vader, Die Zijn kinderen liefheeft. En omdat Ik wil dat ze Mij ook begrijpen, weerklinken Mijn woorden zo in hun hart, zoals een kind ze kan begrijpen, dat ze niet verkeerd begrepen kunnen worden en dat ze het kind gelukkig maken. De volheid van Mijn Liefde zou Zich heel anders uiten als u het zou kunnen verdragen, maar zolang u nog op aarde bent, is de klank van Mijn woord aangepast aan de toestand van uw ziel, en al naar het vermogen van ieder afzonderlijk, lief te hebben, klinkt het waarneembaar in het hart of het gemoed treffend als een zuchtje gedachten fluisteringen. Ik ben zelf bij u die Mijn stem verneemt, Ik ben bij u aanwezig en spreek woorden van liefde, van troost en van aansporing tot u en Ik onderricht u. Want steeds zult u Mijn tegenwoordigheid moeten bemerken als een toestromen van genade en kracht.

Wie nu veel begeert, ontvangt ook veel. Wie voor Mij zijn hart opent, verlangend naar Mijn Liefde, die zal het ook onmetelijk toestromen, en Mijn Liefde uit Zich in het woord. De volheid van Mijn Liefde geeft Zich weg, het Licht van het vuur van Mijn Liefde straalt in het hart van diegene die zich voor Mij openstelt en Mij wil horen. Licht echter is wijsheid en de hoorn des overvloeds van de goddelijke Wijsheid is onuitputtelijk en biedt steeds nieuwe schatten aan hem die zijn handen daarnaar uitsteekt.

Maar steeds wordt geestelijke rijkdom u aangeboden op een voor u begrijpelijke manier, omdat Ik wil dat u Mij begrijpt, als Ik tot u spreek. En daarom zal het Licht overal kunnen stralen, Ik zal geen onderscheid maken met het uitdelen van

Mijn gaven, waar die maar ook van Mij worden verlangd en de liefde van een kinderhart de Vader daarom vraagt. En Mijn kinderen zullen Mij altijd begrijpen, daar ze anders de Vader niet zouden herkennen, Die door hen echter herkend wil worden. Daarom is Mijn woord ook het levende water dat uit de Bron stroomt, zo helder en zuiver, dat een ieder zich daaraan kan laven, omdat ieder er datgene in vindt wat hij nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn ziel - bemoedigende woorden en troost, liefde en wijsheid, genade en kracht.

Zolang u over de aarde gaat, bent u nog onmondige kindjes die Ik alleen zo kan en zal bedenken zoals ze in staat zijn Mijn woord van Liefde en Wijsheid op te nemen. En zo zult u zich ook steeds als kinderen moeten beschouwen en met dank alles aannemen wat de meest trouwe Vaderliefde u biedt. U zult niet mogen verlangen naar geestelijk voedsel dat u nog niet zou kunnen verdragen, naar geestelijk weten dat u op aarde nog niet nodig hebt, u zult niet moeten verlangen de werken van Mijn Almacht te doorgronden vóór u een bepaalde geestelijke rijpheid hebt verkregen die u in staat stelt geestelijk te schouwen, u zult genoeg moeten nemen met dat wat Ik u geef, wat Ik als voor u zegenbrengend inzie en wat Mijn Liefde voor de kinderen gereed houdt die de juiste verhouding met Mij tot stand hebben gebracht en daardoor Mij Zelf aanwezig laten zijn. U, kinderen, moet tegelijk vragend en dankend de gaven ontvangen die Mijn Vaderliefde u schenkt zo vaak u ze begeert.

Amen

BD.7613

1 juni 1960

De Vader spreekt tot Zijn kind

U allen zult kunnen luisteren naar Mijn Stem in u en ze zal ook klinken voor u. Maar hoe zelden slechts brengt u, mensen, een zo innige band met Mij tot stand en blijft u aan Mij denken. Hoe zelden geeft u Mij gelegenheid u aan te spreken, doordat u zich bewust aan Mij wijdt om met Mij vertrouwelijk tweespraken te houden, terwijl u zich afsluit van de wereld en u verdiept in gedachten, die Mij alleen als inhoud hebben. En u doet dit zo weinig, omdat u er niet serieus in gelooft, dat u Mij zou kunnen horen, dat Ik tot u spreek, zoals een vader met zijn kinderen spreekt. De verhouding van kind tot Vader hebt u nog niet tot stand gebracht. Ik ben voor u steeds alleen maar de verre God, Die u niet durft aan te spreken en Die daarom ook niet tot u kan spreken als een vader tot zijn kind. Maar u zou het altijd kunnen proberen. U zult u niet hoeven terug te trekken uit de wereld, u hoeft u alleen maar stil in uzelf te verdiepen, om dan in gedachten

de weg naar Mij te nemen. U hoeft alleen maar te wensen Mijn Stem te vernemen en uw wens zal vervuld worden, wanneer u dan opmerkzaam luistert en let op de gedachten die dan in u boven komen, des te duidelijker, hoe inniger u zich aan Mij overgeeft, hoe groter het verlangen in u is Mij te horen. Want Ik zal u antwoorden, omdat Ik niets liever doe dan met Mijn kinderen te spreken, met wie nu een vaste band van Liefde Mij verbindt, de Liefde van de Vader voor Zijn kind. En zou u dan durven dit meer dan eens te proberen, u zou gelukkig zijn over de innerlijke vrede die u vervult, want u zou Mijn nabijheid bemerken en u in Mijn nabijheid ook steeds geborgen weten. Ieder van u zou binnen deze zegen van Mijn aanspreken kunnen komen, zelf wanneer hij zich niet bewust is dat het deze innige band met Mij is die hem de innerlijke vrede schenkt. Maar spoedig zal hij deze momenten niet meer willen missen, die hij aan Mij schenkt, die hij in stille bespiegelingen doorbrengt en zijn ziel zal rijper worden, want nooit zal hij zonder toevoer van Kracht blijven, wanneer hij Mij Zelf gezocht en gevonden heeft.

Elke gedachte, die uitgaat naar Mij, geeft zegen. Dat moesten alle mensen zich tot nut maken en zich steeds weer in gedachten op Mij richten, want dan heeft hij al Mij Zelf aangesproken en dan kan Ik hem antwoorden, wanneer hij naar dit antwoord luistert, dat wil zeggen stil blijft en let op zijn gedachten, die in hem boven komen. Dan trekt hij Mij tot zich en Ik kan dus altijd bij diegenen zijn, wier gedachten bij Mij zijn. Ze geven zelf aanleiding tot Mijn aanwezigheid en steeds moet Mijn tegenwoordigheid van nut zijn voor uw ziel. Daarom moet u zich vaak binnen de zegen van Mijn tegenwoordigheid verplaatsen, want het ligt aan uw wil, dat u dat doet, dat u zich afwendt van de wereld en u opstijgt in geestelijke sferen, waarin u dan steeds zult vertoeven, wanneer uw gedachten bij Mij zijn. En dan zal uw ziel ook waarlijk niet meer in nood zijn, want ze wordt gesterkt door Mij Zelf, Die nu toegang heb tot haar, Die haar nu kan toespreken en haar geeft wat ze nodig heeft om geheel rijp te worden in de tijd op aarde. Want Ik wil, dat ze de volmaaktheid bereikt, zolang ze op aarde vertoeft en zodra Ik rechtstreeks op de ziel kan inwerken, is ook haar voleinding verzekerd. En daarom wil Ik haar rechtstreeks kunnen aanspreken, maar dat moet uw wil zelf bewerkstellingen, dat u zich innig aan Mij overgeeft en begeert Mij te horen. Dan ben Ik zeker bij u en Ik spreek tot u, zoals een Vader tot Zijn kind spreekt, wiens liefde Ik wil winnen voor eeuwig.

Amen

BD.5064

16 februari 1951

De vreugde van God over de liefde van Zijn kinderen

Ik beleef waarlijk Mijn vreugde aan de liefde van Mijn kinderen op aarde voor Mij en Ik ben steeds bereid deze liefde voor Mij te doen ontbranden, omdat dit ook voor Mijn kinderen grotere gelukzaligheid betekent, wanneer ze zich steeds meer met Mij verbinden en het bewijs van Mijn wederliefde ontvangen: dat ze Mij horen, dat ze Mijn stem in zich vernemen als het kostbaarste geschenk. Alleen de liefde maakt gelukkig en daarom moet ze ook in u worden ontstoken. Er moet een vuur in u opvlammen dat licht verspreidt. Uw hart moet verlangen naar de vereniging met Mij, want dat is liefde, dat u vurig verlangt naar de aaneensluiting met Mij.

Ieder mensenkind, dat Mij erkent als Schepper en Vader van eeuwigheid, wil ook met Mij verenigd zijn en daardoor de kracht in zich vergroten. Het verlangt onbewust terug naar de staat waarin het zich bevond in het allereerste begin, toen het nog in totale liefde voor Mij, bij Mij was als teken van zijn volmaaktheid. Deze staat heeft het vrijwillig verlaten. Het zegde Mij zijn liefde op. Het wendde zich van Mij af en werd ongelukkig, daar alleen de liefde echt gelukkig kan maken.

Maar Ik wil u graag weer het puurste geluk geven. Ik wil u graag de gelukzaligheden van Mijn liefde laten proeven, die echter ook uw wederliefde verlangt om doeltreffend te kunnen zijn. Ik wil graag uw harten opwinden, zodat ze voor Mij gaan kloppen. Ik wil graag bezit nemen van uw geest; Ik zou graag willen dat elke gedachte van u alleen Mij geldt, dat u Mij tegemoet snelt en Mij uw hart aanbiedt. Ik zou u graag helemaal willen bezitten en tot in alle eeuwigheid.

Daarom wil Ik dat u de liefde voor Mij zult laten opvlammen, dat u al uw gedachten op Mij richt, dat Ik voor u het meest begerenswaardig ben, dat u Mij in alle ernst zoekt en als u Mij hebt gevonden, Mij nooit zult loslaten. Ik wil dat hart en gemoed bij Mij aandringen en dat Ik Zelf Mijn liefde in u kan laten stromen, om u tot een gelukkig wezen te maken. En daarom probeer Ik onophoudelijk uw liefde te winnen en Ik verheug Me over ieder kind dat zich door Mij omhoog laat trekken aan Mijn hart. En Mijn Vaderliefde zal nooit meer van Zich weg laten gaan, wat zich eenmaal vrijwillig aan Hem heeft overgegeven.

Amen

BD.3682

10 februari 1946

Gebed in deemoed

Tot het ware gebed hoort ware deemoed van het hart, dan pas is het Mij welgevallig, want de deemoed tegenover Mij is ook een bewijs van liefde tot Mij, omdat de liefde nooit wil heersen, integendeel dient. En wie Mij dus met gevoelens van liefde in het hart iets vraagt, die zal ook alleen maar deemoedig voor Mij kunnen verschijnen, en diens liefde beantwoord Ik en schenk hem Mijn genade. Wie het echter aan ware deemoed ontbreekt, diens gebed is slechts een angstroep tot Mij, Die hij wel in zijn hart erkent, maar niet bemint, omdat hij zelf nog geen pure liefde is geworden en, omdat hij zelf zijn naaste geen liefde betoont en, daarom ook van Mij geen liefde en genade ontvangen kan.

Dit is ook vaak de reden dat verzoeken onvervuld blijven, want Ik verlang de deemoed van het hart omdat ze het bewijs is van liefde voor Mij. Deemoed van het hart schakelt elke aanmatigende gedachte en liefdeloos handelen uit, want liefde en deemoed gaan tezamen, niet echter tegen elkaar. Daarom is Mij een deemoedig hart welgevallig en Ik overlaad het met genade en liefde.

De diepe deemoed ligt echter niet in de uiterlijke manier van doen van de mens, want hieraan heb Ik een grote hekel. De deemoed tegenover Mij komt alleen tot uitdrukking in het gebed, de deemoed tegenover de naaste in dienende naastenliefde. Uiterlijk gedrag echter spiegelt vaak deemoed voor, terwijl het hart hier niets van voelt. Maar Ik kijk op de bodem van de ziel, Ik laat Me niet misleiden door de schijn, en daarom zal het blijk van Mijn genade zelden daar te vinden zijn, waar naar buiten toe de schijn van deemoed gewekt wordt, waar de medemens de deemoed menen te zien in gebaren, de houding of deemoedig klinkende woorden.

Ik let alleen op de deemoed van het hart en zulke mensen bedenk Ik (met genade) ofschoon ze naar buiten toe hun mannetje staan en geen onderworpenheid ten toon spreiden. Wie echter in dienende naastenliefde werkzaam is, laat zich daar niet op voorstaan en blijft altijd een dienaar van de Heer, want hij vervult Mijn gebod, hij doet zoals zijn Heer bevolen heeft, hij onderwerpt zich aan Mijn Wil zonder ertoe gedwongen te zijn.

En als hij dus tot Mij bidt, zal zijn verzoek eveneens dat van een dienaar tegenover zijn Heer zijn, of dat van een kind tot de Vader aan Wie het kind zich in liefde onderwerpt en Hem diep deemoedig zijn zorgen toevertrouwt, het zal niet eisen maar smeken, een teken van deemoed, het erkennen van Diegene Die hem het verzoek kan vervullen, een erkenning van Zijn Macht en Liefde, en zijn verzoek blijft niet onvervuld.

Bid op de goede manier, dan zult u ook altijd verhoord worden. Vraag, maar eis niet. Blijf diep deemoedig in uw hart, opdat Mijn genade u kan vervullen en weet dat Ik nooit een uiterlijk teken nodig heb, dat uiterlijke tekens Mij nooit welgevallig zijn, omdat ze makkelijk een dekmantel zijn voor diegenen die niet uitermate waarachtig zijn, die willen misleiden en wier harten andere gevoelens hebben dan het lijkt. Betoon daarom die anderen ook geen achting of volg ze na, maar dien in liefde uw naaste en de ware deemoed van het hart zal u sieren, waarin Ik welbehagen vind en die Ik met rijke genade belonen kan.

Amen

BD.5759

1 september 1953

Het juiste gebed - Een kinderlijke verhouding

Wie er ook tot Mij roept, Ik hoor hem. Mijn oor luistert naar elk geluid, naar elke ademtocht van Mijn kinderen en Ik buig me naar hen over nog voor ze een woord hebben uitgesproken, omdat Ik Mijn kinderen liefheb. Mijn liefde overbrugt elke afstand en er is geen scheiding tussen een innig smekend kind en Mij, want zijn roep bereikt Me en laat Me bij hem komen, omdat Ik steeds bereid ben te helpen en omdat Ik elke verbinding zegen, die het mensenkind tot stand brengt met zijn Vader van eeuwigheid. Ik let op elke roep, die uit het hart naar Mij omhoog stijgt. Maar op de woorden die alleen de mond uitsprekt let Ik niet. Maar wat worden er veel gebeden uitgesproken, die Mijn oor niet kunnen bereiken omdat het slechts gebeden met de lippen zijn.

Een enkele gedachte maar kan en zal bij Mij meer bereiken dan lange gebeden waaraan de innigheid ontbreekt, omdat het kind niet met de Vader spreekt maar de mens alleen maar denkt aan een God die ver van hem af staat en Hem probeert over te halen lege woorden aan te nemen en verlangens te vervullen, omdat de mens zelf zich niet machtig genoeg voelt om het leven alleen aan te kunnen en hulp nodig heeft.

Maar hij gaat niet de goede weg. Hij eist, terwijl hij zou moeten vragen. Maar een verzoek stelt gelovig vertrouwen van een kind tot de Vader voorop. De mens moet zich zelf voelen als een kind van Hem, die het geschapen heeft en hij moet zich daarom ook deemoedig en gelovig aan de Vader toevertrouwen. En dit vraagt innige woorden tot de Vader, die niet hoeven te worden uitgesproken, maar de gedachten van het kind geheel in beslag moeten nemen.

Maar meestal zijn de gebeden tot vorm geworden. De mond spreekt ze uit, terwijl de gedachten ergens anders vertoeven. En als ze ook bij de woorden zelf zijn, ontbreekt ze de drang van het hart, die op de Vader toesnelt. De innige overgave aan Mij ontbreekt hem die Mij roept, ja Mij dwingt om Me naar Mijn kind over te buigen en zijn vraag te verhoren.

Een innig gebed maakt Me blij, want de mens heb Ik dan toch al voor Me gewonnen, omdat zijn wil naar Mij uitgaat, omdat hij Mij erkent als zijn Vader van eeuwigheid en omdat het aanspraak maakt op Mijn genade en kracht, die hem helpen opwaarts te gaan, volmaakt te worden. Een innig gebed overbrugt elke kloof. Een mens die juist bidt, stuurt bewust op Mij aan en hij bereikt ook zeker zijn doel. Ik ben bij hem aanwezig en hij zal Mijn aanwezigheid bemerken en niet meer alleen door het aardse leven gaan.

Amen

BD.7071

22 maart 1958

Gebed van een kind tot de Vader

Leg alles wat u op het hart ligt in alle eenvoud aan Mij voor en u zult gehoor bij Mij vinden. De nederigheid des harten zal u steeds de juiste gedachten en de goede woorden laten vinden en daardoor zal uw gebed dat van een kind tot zijn Vader zijn, dat ook zeker tot Mijn Oor doordringt - en waarlijk Ik zal u dan ook helpen. Maar op welke wijze Ik dit doe, moet u aan Mij overlaten, want Mijn liefde voor u is zo groot dat Ik altijd het beste met u voor heb, dat Ik u, als Mijn kinderen, steeds meer wil geven dan waar u om vraagt.

En omdat Ik in Mijn wijsheid inzie hoe Ik u het best gelukkig kan maken, handel Ik ook volgens Mijn kennis. Daarom moet u wel tot Mij bidden, omdat Ik dan pas in u kan werken als u uzelf met Mij verbonden hebt. Maar u moet na een dergelijk innig gebed in de geest en in waarheid al het verdere aan Mij overlaten en alles zal dan zo gebeuren zoals het goed voor u is. Geen gebed is vergeefs tot Mij gericht, zelfs al wordt het u niet direct vervuld.

En steeds weer zult u in het gebed de band met Mij moeten zoeken. En waarlijk, er zal daar voor u een grote zegen uit voortkomen, want elke band verzekert u het toevloeien van Mijn stroom van kracht, dat uw ziel als weldadig zal ervaren, ofschoon uw lichaam daar niets van bemerkt. Maar ook dit laatste wordt erdoor geraakt en de geestelijke substanties ervan zullen versterkt zijn om weerstand te

bieden. U zult als het ware ook lichamelijk tot overwinnaars worden, u zult gevrijwaard zijn van aanvallen van Mijn tegenstander, wat alleen door uw gebed tot Mij is bereikt.

Geloof niet dat Ik mijn oor gesloten houd, wanneer er niet onmiddellijk een gebed wordt verhoord. Ik hoor de roep van Mijn kind en ben steeds bereid het te helpen. Maar Ik weet ook welke hulp het doeltreffendst is en deze verleen Ik het. Want Ik zie te allen tijde zijn toestand van rijpheid. Ik weet wat het nog ontbreekt voor zijn voltooiing en Ik zal steeds alleen dat doen, wat met zekerheid dit kind steeds dichterbij Mij brengt. En zodra door een leven in liefde eveneens zijn inzicht rijpt, zal het ook weten wat dienstig is voor hem en zal het aan Mij alleen alles overlaten. Het zal Mij wel vragen, maar nu ook geduldig wachten tot Ik het verhoor.

Maar u moet niet ophouden te bidden. Want in het gebed komt u zo dichtbij Mij, dat de geestelijke band weer is aangeknoopt zoals voorheen. En juist door deze band bewijst u uw verandering van wil en is eigenlijk de terugkeer naar Mij al voltrokken. Alleen zult u zich door Mijn kracht steeds weer moeten laten voeden, opdat uw wezen nu ook kan veranderen, opdat het weer wordt zoals het was in het allereerste begin.

Werken van liefde en innig gebed brengen deze omvorming teweeg en daartoe zult u niet genoeg kunnen worden aangemaand. En u zult nu ook begrijpen dat u steeds weer in allerlei nood zult moeten komen, hetzij lichamelijk of geestelijk, om niet te verslappen in het gebed, om steeds weer de band met Mij te zoeken, die u kracht oplevert voor deze verandering.

En wanneer Ik van u verlangde "onophoudelijk te bidden", dan werd daar zeker niet mee bedoeld dat u urenlang gebeden met uw lippen zou moeten verrichten, maar steeds zult u in gedachten met Mij verbonden moeten zijn. U zult u in alle aangelegenheden van uw dagelijkse leven tot Mij moeten wenden, waartoe al een innige gedachte volstaat, en u moet onophoudelijk werkzaam zijn in liefde. Dat versta Ik onder juist bidden, waardoor u Mij uw wil toont en waardoor u ook de aaneensluiting met Mij tot stand brengt, die zin en doel is van uw aardse leven.

En u kunt waarlijk ook met de kleinste verzoeken tot Mij komen. Want hoe vertrouwelijker u met Mij omgaat, des te meer kan Ik uw vertrouwen belonen. Alleen moet u het steeds aan Mijzelf overlaten, op welke manier Ik uw gebed vervul. Maar dat u vervulling vindt, daar zult u zeker van kunnen zijn. Geen gebed, dat in geest en waarheid naar Mij wordt opgezonden, sterft weg voor Mijn oren. En wanneer het gebed een geestelijk verzoek is, kunt u in alle zekerheid ook de vervulling verwachten. Want als u bidt om rijpheid van uw

ziel, om hulp in geestelijke nood, is uw band met Mij ook hersteld en kan Mijn straal van liefde u raken, wat ook steeds de verhoring van uw gebed betekent.

Geen mens, voor wie zijn zielenheil zo belangrijk is dat hij het graag bereiken wil, zal krachteloos blijven. En daar Ik Zelf vurig verlang naar Mijn kind, zal Ik het ook steeds bij zijn vooruitgang behulpzaam zijn. Ik zal alles doen wat voor hem en zijn ziel het beste is.

Amen

BD.0761

27 januari 1939

Kinderlijk vertrouwen - “Kom allen tot Mij”

Word als kinderen en verwerf u daardoor ook het recht als een onmondig kind aan de hand te worden geleid, en uw weg zal waarlijk de juiste zijn. Een ongekend gevoel van geborgenheid doet u het leven gemakkelijker verdragen en als u zich vol vertrouwen aan de Heer en Heiland toevertrouwt, zal u niets ontbreken. Want lieflijk zijn Zijn woorden: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, Ik wil u verkwikken".

Wanneer de Heer Zelf u deze belofte geeft, dan zult u in leed alleen maar aan de Heer hoeven denken en Hij zal u helpen het te dragen, want Zijn kinderen verlaat Hij niet. Neem deze woorden goed ter harte, want de zware tijd op aarde ligt nog voor u. En wie zich dan niet vol vertrouwen aan de goddelijke Heiland overgeeft, zal onuitsprekelijk zwaar moeten strijden. De werkelijke troost is te allen tijde Zijn Woord, in liefde door Hem aan de mensen op aarde gegeven. En wie zich hieraan houdt zal wonderbaarlijk gesterkt het zware leed op aarde kunnen verdragen, want Zijn Woord is tegelijk kracht en sterkte voor het bange hart. En vergeet het gebed niet. Breng al uw zorgen en nood bij de Vader in de hemel, opdat Hij u tijdig hulp zal zenden.

Wie dan ook de weg naar de Vader vindt, hij zal niet tevergeefs aankloppen en steeds zal zijn verzoek worden ingewilligd, wanneer dit in alle innigheid naar Hem wordt opgezonden. En wanneer alles rondom u zal wankelen, sta dan stevig en houd u vast aan het Woord van de Heer, dat Hij de zijnen zal beschermen in alle gevaren van lichaam en ziel.

Amen

BD.7414

23 september 1959

Overgave van het kind aan de Vader

Als u zich als kinderen aan Mij vasthoudt, dan kan u nooit onheil geschieden. Want Mijn Vaderliefde waakt over diegenen, die Mijn kinderen willen zijn. Ik vraag u alleen met vertrouwen aan Mij te denken, een overgave zoals alleen een kind die kan opbrengen, dat liefde voor de Vader heeft en zich ook bemind weet door Hem. Dit kind kent geen verwijdering meer van Mij. Met zijn liefde komt het heel dicht bij Me. Het vlijt zich vast tegen Mij aan en is derhalve ook veilig in Mijn armen geborgen.

Het voelt deze geborgenheid en kent nu angst noch zorgen, want het weet dat Ik zorgdraag voor het kind, dat het zich vol vertrouwen aan Mij kan overgeven, dat Ik al zijn behoeften bevredig en het bescherm tegen alle aanvallen die de vijand steeds weer tegen de mijnen onderneemt. Maar hij kan niet met ze in contact komen wanneer ze naar Mij vluchten in hun nood.

En wanneer een mens nu dit vertrouwen in Mij kan opbrengen, dan kan hij waarlijk zijn weg over de aarde gemakkelijk en veilig gaan. Hij zal geen al te grote zorgen hebben. Hij zal Mij steeds aan zijn zijde weten en zijn gedachten ook steeds op Mij richten, wat altijd de beste bescherming is tegen vijandelijke aanvallen. Want de wil die Mij geldt, geeft Mij het recht hem te beschermen tegen de vijand. Maar daarvoor is een kinderlijk vertrouwen nodig. Een overgave, net als van een kind dat geen remmingen kent en Mij met heel zijn ziel is toegedaan.

En steeds weer kan Ik alleen maar zeggen, dat een mens, die van liefde vervuld is, deze overgave aan Mij altijd zal realiseren. Want de liefde dringt hem naar Mij toe, aan Mijn hart. En de liefde haalt alle barrières neer die nog tussen de mens en Mij in staan. Want waar liefde is kom Ik Zelf de mens tegemoet en Ik trek hem tot Mij als reactie op de liefde, omdat liefde tot liefde aanspoort.

Word als kinderen. Dit gezegde was niet voor niets aan de mensen gegeven, want een juiste kinderlijke verhouding getuigt altijd van liefde en voor de liefde van een mens ben Ik altijd toegankelijk. De liefde van een mens zal altijd invloed op Mij hebben, dat wil zeggen: een liefdevol kind dwingt Mij zijn liefde te beantwoorden. En beantwoorde liefde is hetzelfde als de vervulling van elke wens of elk verzoek.

Daarom zal een mens, die van liefde vervuld is, nooit een vergeefs verzoek doen. Want aan zijn gebed is al voldaan voordat hij het heeft uitgesproken, omdat Ik Me nooit van liefde kan onthouden en Me wegschenk in overvloed. En daarom heeft ook een voorspraak, die in liefde is gedaan, een buitengewone uitwerking.

Waar de liefde zich voor een medemens inzet, daar zal waarlijk vervulling komen. Want de ware liefde garandeert ook een waar gebed. De ware liefde weet voor zich wat ze kan vragen en zal daarom nooit een vergeefs verzoek doen. Liefde drijft het kind naar de Vader en vol liefde wordt het kind opgenomen. Want Ik verlang alleen vurig naar de liefde van Mijn kinderen, die Mij Zelf gelukkig maakt en Me ook onbeperkt laat wegschenken, wat voor Mijn kinderen tot zegen is.

En de ware aaneensluiting met Mij kan alleen gevonden worden in deze liefde, die wegschenkt, waarin het kind in vrije wil met kracht op de Vader aanstuurt en de Vader het aan Zijn hart drukt om het eeuwig gelukkig te maken.

Amen

BD.7949

25 juli 1961

De Vader neemt alle zorgen op zich

Vertrouw op Mijn hulp in elke aardse of geestelijke nood en wend u met al uw verzoeken en verlangens alleen tot Mij, uw Vader van eeuwigheid, die altijd bereid is Zijn kinderen bij te staan en die u nooit tevergeefs zult aanroepen als u Mij maar volledig vertrouwt.

Alle aardse gebeurtenissen komen zo op u af, zoals ze gunstig zijn voor uw positieve ontwikkeling. En al mag het u ook voorkomen dat u in nood en in het nauw terechtkomt, u zult deze zelf van u af kunnen wenden wanneer u zich maar gelovig aan Mij vasthoudt, wanneer u Mij vraagt alle zorgen op Me te nemen, en Ik zal het doen. Want de Vader wil de liefde van Zijn kind winnen en Hij zal hem daarom ook steeds alleen maar liefde schenken.

Elke geestelijk gerichte gedachte garandeert u ook Mijn hulp. Want Ik heb u de belofte gegeven: "Zoek eerst het rijk Gods en al het andere zal u bovendien gegeven worden." En als u nu het rijpworden van uw ziel als zeer dringend beschouwt, als u uw gedachten op Mij en het geestelijke rijk richt, dan zullen de

aardse noden u niet zo treffen, omdat Ik ze Zelf van u afneem. Mijn belofte wordt verwezenlijkt, hiervan zult u zeker kunnen zijn.

Ik verlang van u dat u meer aandacht schenkt aan uw ziel dan aan het lichaam. Ik verlang dat u de band zoekt met Mij en Mijn rijk en Ik neem dan de zorgen over die u aards belasten. Ik regel alles en altijd zo, dat u er nut van hebt. Maar u zult Mij moeten vertrouwen. U zult u niet door aardse noden terneer mogen laten drukken. U zult alles alleen maar berustend aan Mij moeten overlaten, en waarlijk, u zult u gelukkig kunnen prijzen. Want beter dan Ik kan er niemand voor u zorgen, omdat Ik van alles op de hoogte ben wat u nodig hebt, en omdat Ik ook aan u wil schenken, u die Mij dient, die bereid bent de mijne genoemd te worden, die aan Mij denkt en Mij in uw hart draagt. Voor wie zou anders Mijn belofte gelden, als u het niet bent, die de wil hebt te leven naar Mijn welgevallen?

En als u dus een verzoek of verlangen hebt, hetzij aards of geestelijk, kom dan vol vertrouwen tot Mij en leg het Me voor. En waarlijk, Ik zal u in overeenstemming met uw vragen bedenken, want voor Mij is niets onmogelijk en Mijn liefde voor u is overgroot.

Maar houd er ook rekening mee, dat er zich spoedig grote veranderingen voordoen, die terwille van de gehele mensheid noodzakelijk zijn. Maar ook dan leid Ik de mijnen er doorheen en u zult Mijn macht ondervinden, alsook Mijn liefde, die duidelijk herkenbaar zal zijn bij de mijnen. Want die zullen hebben wat nodig is en Mijn kracht zal hun toestromen, zodat ze niets als te zwaar ervaren, ook al worden ze door slagen van het noodlot getroffen. Steeds zullen ze Mijn nabijheid bemerken en zich in vast geloof aan Mij overgeven. En steeds zullen ze uit elke nood worden weggeleid.

Zorg er alleen voor dat uw geloof zich zal versterken. Sluit u steeds inniger bij Mij aan en houd met Mij stille tweespraak, en u zult daar veel kracht uit putten en dan ook niets meer doen zonder Mij. U zult Mij altijd bij u laten zijn. U zult u van Mijn aanwezigheid verzekeren door innig gebed en werken van liefde. En vanuit deze innige verbinding zult u Mij ook vol vertrouwen alles voorleggen wat u belast en er zeker van zijn dat Ik alle zorgen van u afneem, dat Ik voor u zorg en dit waarlijk beter kan doen, zoals een aardse vader voor zijn kinderen zorgt. En om u en uw geloof te beproeven zullen er ook steeds weer zorgen en noden op u afkomen. Maar daar u de weg weet hoeft u hem alleen maar te gaan. U hoeft Mij alleen maar aan te roepen in geest en in waarheid, en waarlijk, Ik zal uw gebed verhoren.

Amen

BD.6787

19 maart 1957

De juiste verhouding van een kind tot de Vader

En als u niet als kinderen wordt, dan kan Ik u niet in het hemelrijk opnemen. Ook door deze woorden maakte Ik kenbaar, dat u eerst de juiste verhouding als van een kind tot Mij tot stand zult moeten brengen, voordat Ik u nu aan Mijn hart kan drukken, voordat Ik u alles kan geven wat u nodig hebt om het lichtrijk binnen te gaan, voordat Ik u met Mijn Woord licht en kracht kan doen toekomen, die voor uw klim omhoog absoluut noodzakelijk zijn. Want als u als kinderen tot de Vader zult komen, zal de ware deemoed u ook vervullen, die u verzekert van Mijn genade. U zult Mij de liefde als van een kind toedragen, die Ik als Vader van u wil ontvangen en die Ik beantwoord met alle innigheid, waartoe alleen een liefdevol wezen in staat is.

En zo treedt u dan waarlijk in de juiste verhouding tot Mij binnen. U bent uit vrije wil teruggekeerd naar uw Schepper en Vader van eeuwigheid en u zult nu uw bestemming kunnen vervullen, al op aarde en ook in het geestelijke rijk. Maar u moet ook een kinderlijk geloof hebben, want u zult niet alles ten diepste kunnen bevatten, wat u ook wordt overgebracht door Mijn Geest. Desondanks zult u moeten geloven, dat wil zeggen: voor waar houden wat u niet kan worden bewezen zolang u op aarde leeft. Maar als de liefde in u is, wanneer u Mij als uw Vader de ware liefde van een kind betuigt, dan zult u ook kunnen geloven en alles wat Ik tot u zeg als waarheid aannemen, ook wanneer het voor u nog onbegrijpelijk is. Dan is de zekerheid in u, dat u door de Vader wordt onderricht, en aan Zijn Woord twijfelt u niet meer.

Word als kinderen. De vroegere zonde van het zich afkeren van Mij deed u aanmatigende, verduisterde wezens worden. Maar de terugkeer naar Mij schenkt u licht en ontnemt u daarom ook elke aanmatiging, omdat u de grootte inziet van diegene, wiens kant u nu weer kiest.

En u zult niet anders kunnen dan u in diepste deemoed voor Mij buigen en Mij desondanks uw onverdeelde liefde schenken en daarom nu ook alles doen wat Mijn wil is. U zult in Mijn wil nu scheppen en werken en gelukkig zijn.

Maar zolang u mensen deze verhouding van een kind nog niet tot stand hebt gebracht, heeft een ander u nog in zijn bezit: Mijn tegenstander, die u eens aan Mij heeft ontrukkt, aan wie u de val in de diepte te danken hebt en die ook eenmaal wel Mijn kind is geweest, maar in zijn verblinding meende alle banden

met Mij te kunnen verbreken. En deze wil u behouden als zijn eigendom. En hij zal daarom alles doen om u steeds meer van Mij te vervreemden.

Hij zal zich steeds inspannen om elke band van u met Mij te verhinderen. Hij zal proberen het geloof in Mij te ondergraven of Mij als een eeuwig straffende en toornige rechter voorstellen, voor wie u bang moet zijn en terug moet schrikken. Hij zal de hoogmoed in de mensen bijzonder vergroten, opdat ze geen Macht boven zich willen erkennen.

En daarom zeg Ik steeds weer: "Word als kinderen." U zult alle hoogmoed moeten opgeven. U zult u werkelijk als kinderen aan uw Vader van eeuwigheid moeten toevertrouwen en Hem om bescherming vragen tegen de vijand van uw ziel. U zult uw eigen ontoereikendheid moeten inzien en u zult nooit aanmatigend mogen zijn. U zult er steeds aan moeten denken dat u tegen de Macht die u geschapen heeft niet in verzet zou kunnen komen wanneer ze uw vernietiging wilde. Maar u zult u deemoedig aan deze Macht kunnen onderwerpen en u zult waarlijk hoger klimmen dan u ooit geweest bent.

De juiste verhouding van een kind tot Mij is waarlijk de weg die u weer naar licht en kracht en vrijheid leidt. Want als u als kinderen met een liefdevol hart naar Mij komt, zult u alles bereiken, omdat Mijn liefde vurig verlangt naar uw terugkeer, die dan ook voltrokken is, wanneer u in Mij de "Vader" ziet, aan wie u zich nu onbeperkt overgeeft, omdat u Hem liefheeft.

Amen

BD.6932

1 oktober 1957

De Brug naar Mij is Jezus Christus

Voor u allen heb Ik mijn bloed vergoten. Voor u, die in zonde en diepe ellende leeft, die nog het aardse kleed draagt dat bewijs is voor een toestand die niet Mijn wil en Mijn werk is, maar uw eigen wil en de verwezenlijking ervan als reden had.

Als mens bent u onvolmaakte schepselen, want u bent afhankelijk van een hogere macht. U bent geen vrije, krachtige wezens die onbeperkt kunnen werken, want u had de vrijheid en de kracht voor uzelf verspeeld. U had ook het licht en het inzicht weggegeven. U maakte uzelf tot onzalige schepselen met een verblind denken.

En daarom gaat u nu over de aarde en hebt u de mogelijkheid uw vroegere gelukzalige en volmaakte staat weer terug te krijgen, omdat Mijn overgrote liefde en barmhartigheid u de hand reikt; omdat Ik voor u een brug heb gebouwd, die u de terugkeer naar Mij mogelijk maakt; omdat Ik voor u allen het verlossingswerk heb volbracht, dat de grote schuld teniet deed, die aanleiding was van uw onzalige toestand.

Maar u mensen bent u er niet van bewust, dat u alleen met het doel van een verandering van uw wezen over de aarde gaat; dat u onvolmaakt, dus ongelukkig bent en weer volmaakt zou moeten worden om ook onbeperkt gelukzalig te worden. Dit gebrekkige bestaan op aarde is voor u voldoende en wilt u niet graag verliezen. En daarom doet u er zelf niets aan die brug te betreden, die Ik heb gebouwd om bij Mij te kunnen komen. U hebt in u geen verlangen naar uw ware vaderland, omdat u zonder enig weten bent over wat u oorspronkelijk bent geweest.

En u zou dit weten kunnen verkrijgen, als u maar zou besluiten op aarde een leven in liefde te leiden. Dan zou u ook de brug aanschouwen en hem willen betreden. U zou Mij en Mijn verlossingswerk herkennen en leren begrijpen. U zou u tot Mij aangetrokken voelen, omdat u ineens de zekerheid zou hebben, dat alleen Ik u kan terughalen in uw vaderhuis.

Ik heb voor u allen Mijn bloed vergoten, opdat het u schoon zou wassen van uw schuld. U mensen begrijpt deze woorden niet zolang u het aan een leven in liefde laat ontbreken. Dan is zowel Mijn menswording als ook Mijn verlossingswerk voor u onbegrijpelijk en twijfelachtig. U zult dan niet in Mij kunnen geloven, omdat de liefde pas het geloof ten leven wekt.

Maar werken van liefde zult u kunnen verrichten wanneer uw wil maar juist is. Uw wil echter is vrij. De wil kan evenwel worden aangespoord het goede te doen, juist te handelen, een leven in liefde te leiden. En dit gebeurt door de toevoer van Mijn Woord.

En zo zult u begrijpen, dat het buitengewoon noodzakelijk is de mensen steeds weer aan te spreken en hun de leer van de liefde te verkondigen, die Ik als Mens Jezus op aarde predikte. Door ze aan te spreken kunnen de mensen allen erop gewezen worden zich in te zetten voor een leven in liefde en dan pas kunnen ze het geloof verkrijgen en nu bewust naar Mij in Jezus Christus komen. En Ik neem ze allemaal op, omdat Ik voor allen gestorven ben aan het kruis. Maar Ik kan de mensen niet dwingen om onder Mijn kruis te komen. En vrijwillig zullen steeds alleen die komen, die van goede wil zijn en niet geheel zonder liefde.

Ofschoon nu Mijn bloed voor alle mensen is gevloeid, zullen niet alle mensen in de zegen van het verlossingswerk delen. Want de wil van de mens zelf moet bereid zijn zich te laten verlossen. En dat betekent, dat hij Mij moet erkennen, dat hij in vrije wil de weg gaat naar het kruis, opdat hij zich dus in zijn zwakheid en gebrekkigheid aan Mij Zelf toevertrouwt en Mij om hulp vraagt, dat hij zijn eigen schuld inziet en erkent, en weer terugverlangt naar zijn God en Vader, van wie hij zich eens afwendde in vrije wil.

Hij moet de brug betreden. Dat wil zeggen: hij moet de verbinding vinden van deze aarde naar het geestelijke rijk. Hij moet inzien dat niet de aarde zijn vaderland is, hij moet dit vaderland zoeken buiten de aarde. Hij moet beseffen dat hij zelf een gebrekkig schepsel is en zijn Schepper vragen Zich over hem te ontfermen. Het kind moet naar de Vader verlangen. Dan heeft hij ook zeker de brug betreden, die Ik Zelf heb gebouwd door Mijn kruisdood. En dan zal ook de goddelijke Verlosser Jezus Christus helemaal worden herkend in Zijn missie, omdat Hij Zelf de brug is die naar Mij leidt; omdat de mens dan zeker de weg naar het kruis neemt en Ik hem nu ook de poort kan openen naar de gelukzaligheid.

Amen

BD.7907

1 en 2 juni 1961

Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods

Eeuwig neem Ik Mijn Liefde niet meer van u weg en of u uzelf ook verre houdt in vrije wil - eens zult u weer naar Mij terugkeren, omdat Mijn Liefde u niet opgeeft. En Ik zal u ook steeds blijken van Mijn Liefde geven, Ik zal u begeleiden en voor u zorgen wanneer u als mens over de aarde gaat, omdat Ik ook uw liefde wil winnen, die u weer met Mij verbindt zoals in het allereerste begin. Dus nooit mag u aan Mijn Liefde twijfelen - uw liefde echter bepaalt de graad van het nader komen tot Mij, van uw liefde alleen hangt het af, of en wanneer de aaneensluiting met Mij plaatsvindt. En uw liefde toont u Mij door de graad van naastenliefde, die u steeds vergroten moet als u volmaakt wilt worden. En hiervoor is weer vereist, dat u de eigenliefde volledig aflegt, dat u er naar streeft in de liefde tot de naaste op te gaan, dat u onzelfzuchtig de naaste behulpzaam bent. Dan komt u steeds dichterbij Mij, want met elk werk van liefde trekt u Mij tot u, met elk werk van liefde klimt u hogerop, u brengt dan de verbinding met Mij tot stand, met Mij de eeuwige Liefde - en Ik Zelf kan nu in u

zijn, Mijn Liefde kan u weer doorstralen zoals vroeger, u bent dan Mijn kinderen geworden en zult het nu ook blijven tot in alle eeuwigheid.

En dit is uw bestemming gedurende uw aardse leven, dat u zich tot kinderen vormt, u die eens als "schepselen" van Mij bent uitgegaan. En daar u de weg door de diepte gegaan bent en totaal zonder enige liefde was door uw vroegere afval van Mij, is dit een moeilijke opgave om uzelf weer in vrije wil tot liefde te vormen.

Er is dus een sterke wil nodig die moet worden omgezet in daden. De kracht daartoe moet dus steeds weer door liefde worden verworven, of door innig gebed van Mij gevraagd worden. Alleen liefdesbetuigingen tegenover Mij zijn dus niet voldoende, maar daden van liefde zijn nodig om tot deze kracht te komen, die dan echter ook een gestadig dichterbij naar Mij toekomen tot gevolg heeft.

Zodra een mens zelf zijn hart opent in vrije wil om zich door Mij met de kracht van Mijn Liefde te laten aanstralen, zal ook zijn hart steeds meer tot liefde bereid zijn en de mens zal ook eenmaal zijn doel bereiken: hij zal het kinschap Gods verwerven, zodra zijn leven een ononderbroken werken in liefde is - in volledige onzelfzuchtigheid.

Maar slechts weinigen bereiken deze graad van liefde op aarde omdat steeds nog het eigen ik zichzelf voorspreekt, omdat het grote inspanning vereist, dat de mens alle wensen en begeerten opgeeft ter wille van de naaste; want zijn ziel moet zich volledig ontdoen van afvalstoffen gedurende zijn leven op aarde, en daar hoort een hoge graad van liefde toe en vaak ook een grote mate van leed, zodat de ziel geheel gelouterd is bij haar heengaan van deze aarde. Dezen zijn dan volgroeid tot ware kinderen van God en hebben de aaneensluiting met Mij al op aarde gevonden, ze hebben zichzelf in vrije wil gevormd tot kinderen, die Ik Mij Zelf niet scheppen kon. Wie er echter ernstig naar streeft, wie in diepste deemoed steeds en steeds weer Mijn genade afsmeekt, wie zichzelf al voelt als Mijn kind, die zal ook niet verzwakken in zijn streven en zijn doel ook bereiken.

Maar de liefde tot Mij moet hem vervullen, niet het verlangen naar de hoogste gelukzaligheid - en de liefde tot Mij zal dan ook de graad van zijn naastenliefde voortdurend verhogen. Door de naastenliefde echter bewijst hij pas zijn liefde voor Mij. Ik wil echter u allen tot Mijn kinderen vormen - en u moet u ook allen als Mijn kinderen voelen, daar u anders niet de juiste verhouding met Mij tot stand brengt, met uw Vader van eeuwigheid, uit Wiens Liefde u bent voortgekomen. Alleen mag u niet vergeten dat u op aarde bent om Mijn kinderen te worden en dat u zich daarom onophoudelijk moet inspannen. Bent u echter Mijn kinderen, dan kan en zal Ik u ook van de aarde wegnemen, omdat u

dan het doel bereikt hebt waarvoor Ik alles geschapen heb: de hoogste volmaaktheid in vrije wil.

Dit verschil moet Ik u steeds weer voor de geest stellen, om u ertoe te brengen de grootste inspanningen te leveren, want zolang u over deze aarde gaat, heeft ook Mijn tegenstander invloed op u, en zolang Mijn tegenstander nog invloed op u kan uitoefenen, zal hij het ook weten te verhinderen dat u zich geheel aan de naastenliefde wijdt, want zodra er zich nog onreine geestelijke substanties in u bevinden, zolang heeft het lichaam ook nog aardse verlangens, zolang is de eigenliefde niet helemaal overwonnen en moet de mens hiertegen steeds nog strijden. De totale overwinning van al het negatieve verzekert de mens echter ook een hoge graad van liefde en dan kan ook de eenwording met Mij plaatsvinden, want dan trekt de Vader Zijn kind naar Zich toe en laat het eeuwig niet meer los.

Amen

BD.3624

10 december 1945

“Word als kinderen”

Word als kinderen en vlucht naar Mij in elke nood. En vrees niet, want uw hemelse Vader laat niet toe wat niet uw welzijn dient. Geloof en vertrouw Me, uw Vader van eeuwigheid, dat Ik Mijn handen beschermend boven u uitspreid. En zie in elke nood van het lichaam alleen een liefdevol opvoedingsmiddel, dat bedoeld is voor uw ziel. Maar weet, dat ook de nood van het lichaam door Mij wordt opgeheven als u er vast in gelooft en Mijn Vaderliefde in alles herkent, wat er ook gebeurt.

Wees zorgeloos net als kinderen en laat elke zorg om u over aan de Vader. En let er alleen op de Wil van uw Vader in de hemel te vervullen, en Mijn Vaderliefde zal u vastpakken en u aan Mijn Hart drukken. Vraag en pieker niet angstig wat er komen gaat, maar blijf rustig en wacht alleen op de hulp van de Vader als de nood op u drukt.

Vertrouw volledig op Mij en Ik leid u op al uw wegen. U sterkte ligt in het kinderlijke vertrouwen en deemoedig gebed, want dat beschaamt Ik niet en Ik verhoor u altijd. Maar wees niet bang en twijfel niet. De Vaderliefde redt u uit elk gevaar en de roep van het kind sterft nooit ongehoord weg.

Maar om te worden als kinderen zult u elke weerstand moeten opgeven. U zult steeds maar moeten willen, dat Ik u aan de hand leid. En u zult Mij gewillig moeten volgen en nooit andere wegen willen gaan.

En zo zult u in gelovig vertrouwen moeten vragen en u nu vol overgave op Mij verlaten en elk gebeuren nu als Mijn wil beschouwen. Want het is Mijn wil. Er gebeurt niets tegen Mijn wil als u uw zorgen aan Mij hebt toevertrouwd.

Alleen degene die alleen te werk gaat, zonder Mijn zegen en Mijn bijstand te hebben gevraagd, laat zijn wil werkzaam worden, die nu dienovereenkomstig een effect zal hebben, maar niet altijd tot zijn heil. Hem kan Ik Mijn hulp niet ten deel laten vallen, omdat hij ze niet als Mijn hulp zou inzien, maar als eigen verdienste zou beschouwen.

Doch de wegen van Mijn kinderen effen Ik, zelfs wanneer ze moeilijk begaanbaar lijken. Geef u vol vertrouwen alleen aan Mijn leiding over en u zult steeds de liefdevolle hand van de Vader voelen, die u veilig en ongedeerd door al het onheil van deze wereld heenleidt.

En put steeds troost en kracht uit Mijn Woord. Laat de Vader spreken tot Zijn kinderen en neem elk Woord in liefde op, dat het u weer tot liefde aanspoort. Laat de stem van de Vader nooit ongehoord wegsterven, maar wees blij dat u in staat bent ze te horen, dat de Vader daarin Zijn liefde voor u kenbaar maakt en geef gevolg aan Hem en Zijn Woord met blijmoedige ijver.

En u zult Mijn welgevallen verkrijgen. U zult de Vaderliefde steeds sterker voelen. U zult geen nood meer vrezen en aan Mijn Hart goed geborgen zijn.

Amen

BD.7165

14 juli 1958

De juiste verhouding als van een kind

"En als u niet wordt als kinderen, kunt u het rijk der hemelen niet binnengaan". Het is een merkwaardige uitspraak die Ik heb gedaan, dat Ik van u verlangde kinderen te worden, daar u toch op aarde rijper moet worden, waarvoor Ik u een hele leeftijd schonk, van de kinderjaren tot de ouderdom.

Maar het is niet het onrijpe, het zonder inzicht zijn van een kind dat u zich tot voorbeeld moet nemen, veeleer is het de kinderlijke vertrouwelijkheid tegenover Mij, uw Vader, die u Mijn Vaderhart ontsluit, die Ik niet afwijs, die u het rijk der hemelen opent.

Het is het waarachtige kinderlijke geloof dat een kind zijn Vader betoont. Het zijn de vertrouwelijke vragen, die Ik niet onvervuld laat, het is de deemoed van een kind, dat daarom genaden kan ontvangen in overvloed.

En zal er wel ooit een liefde zuiverder en onbaatzuchtiger zijn dan die van het kind tot de Vader! Een kind overweegt niet eerst in zijn verstand de gevoelens die het voor de Vader heeft, het is hét hart dat hem naar de Vader drijft - en alleen het hart neemt ook de directe weg naar Mij en geeft zich helemaal aan Mij over.

En waar zo'n liefde het hart van een mens bezig houdt, daar wordt Mijn woord bewaarheid, want deze mens zal waarlijk ingaan in Mijn rijk, want Ik laat hem nu nooit meer uit Mijn Armen gaan, Ik druk zo'n kind aan Mijn Hart en schenk hem een eeuwig leven in gelukzaligheid.

En verder wilde Ik met Mijn woorden zeggen dat u, mensen met uw verstandelijk denken nauwelijks uw doel op aarde zult kunnen bereiken, dat dus niet de groeiende rijpheid van een man, de wereldlijke levensvervulling of ook maar alleen verstandelijke gevolgtrekkingen ooit in staat zijn de kinderlijke liefde tot Mij te vervangen - dat de juiste verhouding van u tot Mij die van een kind tot de Vader moet zijn, want deze juiste verhouding omvat alles wat noodzakelijk is om de zielenrijpheid te bereiken: liefde, deemoed en totale onderwerping aan Mijn Wil.

Hoe weinig mensen brengen echter deze innige kinderlijke verhouding met Mij tot stand, hoe weinige zijn er in staat Mij in hun hart aan te roepen als Vader, Die Zich om Zijn kind in vurige Liefde bekommert en hem in elke nood en elk gevaar helpt. En hoe weinigen pakken Mij vast met hun kinderlijke liefde en ketenen Mij daardoor onlosmakelijk aan zich vast! Maar dezen hebben zich het hemelrijk verworven, want het komt vanzelf tot hen bij wie Ik kan vertoeven, aangetrokken door de liefde van Mijn kind.

En zo zult u ook begrijpen dat Ik de groten niet aanzie, maar Me naar de kleinen vooroverbuig, dat Ik niet waardeer wat de mens tot stand brengt of gebracht heeft met zijn menselijke begaafdheden en de voortbrengselen ervan, maar dat Ik alleen in het hart kijk hoe dit geaard is en dat Ik Mij verheug in elke straal van liefde die Ik daarin ontdek, want deze straal van liefde heeft niets te maken met de menselijke bekwaamheden, maar is alleen door de innige band met Mij

ontstoken, die de juiste verhouding als van een kind kenmerkt. En daarom zal alleen een waar kind Mijn rijk in bezit nemen, zoals Ik het door Mijn woord beloofd heb.

Amen

BD.8223

25 juli 1962

Gods eindeloze Vaderliefde

Ik wil dat u een verhouding met Mij tot stand brengt, zoals een kind tot zijn Vader; dat u Mij liefde en vertrouwen schenkt, dat u steeds zeker bent van Mijn hulp en nooit twijfelt aan Mijn liefde.

Wanneer u maar een vast geloof in Mijn liefde verkrijgt, dan zult u ook telkens naar Mij komen zoals kinderen naar de Vader en Mij al uw noden en zorgen voorleggen en Mij om hulp vragen. En Ik zal u helpen. Want Ik wil ook uw liefde winnen, omdat u dan weer zult aansturen op Mij, die u eens vrijwillig verliet.

En laat u dus door geen enkele nood terneerdrukken, maar leg hem vol vertrouwen voor aan Mij, uw Vader van eeuwigheid, en waarlijk, u zult de hulp van de Vader gewaarworden. Want Mijn liefde voor Mijn kinderen is heel wat dieper dan een aardse vader u kan beminnen. Maar juist het bewustzijn van Mijn eindeloos diepe liefde ontbreekt u en daarom twijfelt en aarzelt u.

Maar eens bent u uit Mijn liefde voortgekomen en u zult vast moeten geloven dat u met Mij verbonden zult blijven tot in alle eeuwigheid. Ook al keerde uw vrije wil Mij eens de rug toe, hij heeft de band niet kunnen verbreken, omdat u anders zou zijn vergaan.

Doch wat eens door Mij werd geschapen is onvergankelijk, al is het ook tijdelijk naar zijn wil van Mij gescheiden. En juist deze vrije wil zult u Mij op aarde moeten schenken, doordat u naar Mij toekomt met elk verlangen en dus weer de juiste verhouding aanneemt, die oorspronkelijk bestond tussen Mij en u en die u onuitsprekelijk gelukkig maakte.

Wanneer u aan Mij denkt, wees er dan altijd zeker van dat Mijn liefde Zich dadelijk op u richt; dat Ik u aanstraal, wat u mogelijk maakt door uw gedachten op Mij te richten. En laat het u dan tot zekerheid worden, dat Mij alleen uw welzijn aan het hart ligt, dat Ik u geestelijk en lichamelijk zou willen overstelpen

met gaven van genade en dat Ik steeds alleen maar uw geopende harten nodig heb, uw genegenheid voor Mij, die nu ook Mij inwerken op u toelaat.

Mijn liefde voor u is onbegrensd en ze zal nooit ophouden. En daarom verlang Ik ook vurig naar u, Mijn schepselen, dat u als "kinderen" naar Mij terug zult keren, dat u Mij, uw Vader van eeuwigheid, zult leren kennen gedurende uw weg over de aarde. En Ik probeer waarlijk alles om u een juist beeld van Mij te geven, van Mijn Wezen en Mijn liefde voor u, opdat u nu ook dit Wezen zult kunnen liefhebben met heel uw hart en met al uw zintuigen.

Naar deze liefde verlang Ik vurig sinds uw afval van Mij. Maar Ik heb geduld, tot u uit vrije wil Mij deze liefde schenkt. Maar zodra u zelf Mij juist onderkent, zal het ook niet moeilijk zijn Mij lief te hebben.

Maar wordt u verkeerd onderwezen, wordt Mijn beeld u verkeerd geschetst, zodat u geen God van liefde, maar alleen een wrekende en toornige God in Mij ziet, dan zult u ook nooit Mij als uw Vader leren liefhebben.

En daarom zult u in de eerste plaats de zuivere waarheid te weten moeten komen. U zult naar waarheid onderricht moeten zijn door uw God en Schepper, wiens liefde oneindig is en die uw Vader is en als Vader ook door u wil worden erkend.

"Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, Ik wil u verkwikken."

Zulke woorden kan alleen diegene zeggen, die u liefheeft en altijd alleen het beste voor u wil: uw Vader van eeuwigheid, die Zijn kinderen tot Zich roept om hen te helpen in elke geestelijke en aardse nood.

En steeds weer zult u bewijzen van Mijn Vaderliefde ondervinden, wanneer u zich maar als Mijn kinderen voelt en vol vertrouwen de weg inslaat naar de Vader. Want elk zich op Mij richten geeft Mij het recht in u werkzaam te kunnen worden, daar anders Mijn tegenstander u van Mij wegdringt en hij zijn invloed op u nog doet gelden, wat Ik hem niet kan weigeren, zolang uzelf u niet tegen hem verweert, doordat u naar Mij roept, naar uw Vader van eeuwigheid en Mij daardoor het recht verleent Mijn kinderen tegen hem te beschermen.

Mijn liefde voor u is grenzeloos en steeds zult u ze kunnen vragen. Steeds is Mijn hulp voor u zeker wanneer u in nood bent. En zodra u ervan overtuigd bent dat Mijn liefde u toebehoort, voelt u zich ook als Mijn kinderen en keert u nu vrijwillig terug in uw Vaderhuis, naar Mij, van wie u eens bent uitgegaan.

Amen

