



Voorspellingen

Deel 2

Natuurcatastrofe

die de wereld

in beweging brengt

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandelijkerwijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

Inleiding

- 2033 Catastrofe - Vervulling van de Schrift - Gods Liefde voor de mensheid
- 694 Voorspelling van een geweldig gebeuren
- 2555 Onbegrip tegenover de voorspellingen - Noodzaak
- 7830 Voorspelling door Gods Woord wordt herhaald

Beweegredenen voor de ingreep van God

- 1456 Almacht van de goddelijke Liefde - Wereldgebeuren
- 1464 De geest der liefdeloosheid - Het goddelijk ingrijpen
- 1960 Het demonisch werkzaam zijn - Noodzaak van het goddelijk ingrijpen
- 2223 Egoïsme - Het ingrijpen van God het laatste redmiddel
- 4020 Het twijfelen aan Gods openbaringen - Natuurelementen
- 1795 Voortekenen van de wereldcatastrofe

Beëindiging van de strijd der volkeren door goddelijk ingrijpen

- 3143 Gods ingreep - Einde van de strijd
- 3318 De geweldige Stem van God - Einde van de strijd
- 3371 Het beëindigen van de strijd - Een scheiding wat ruimte betreft

God grijpt in door een natuurcatastrofe

- 1418 Goddelijk ingrijpen - Voorspelling
- 3151 Het ingrijpen van God
- 6324 De nadering van een ster
- 7421 Openbaring 16:18 - Ster
- 1398 Catastrofe - Voorspelling
- 1473 Het woeden van de elementen der natuur
- 1538 Toedracht van de catastrofe
- 4940 Voorspellingen van de natuurcatastrofe - Dode zones
- 3348 Natuurgebeuren - Er vallen slachtoffers onder goede en slechte mensen
- 8122 De laatste catastrofe

De gevolgen van de natuurcatastrofe

- 2246 Catastrofe
- 2454 De meest eenvoudige leefwijze in de komende tijd -
Het lot van ieder afzonderlijk
- 3975 Veranderde levenssituatie - Wereldburgers
- 4441 Omvang van het vernietigingswerk
- 4724 De catastrofe en haar gevolgen - Naastenliefde
- 7052 Een ernstig wijzen op Gods ingreep en gevolgen

Kracht in de nood door Gods Woord

- 3741 Vervulling van de voorspellingen - Bewijs voor de ongelovige
- 8949 Bevestiging van de voorspellingen
- 4457 Aankondiging van het einde - "U hebt nog slechts weinig tijd"
- 1511 "Put alle kracht uit Mijn Woord" - Voorspelling

Inleiding

Uit de bijbel

Lucas 21, 10-11

¹⁰ Toen zeide hij tot hen: Het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene rijk tegen het andere;

¹¹ en er zullen zijn grote aardbevingen hier en ginds, hongersnoden en pestziekten; ook zullen er verschrikkingen en grote tekenen aan den hemel geschieden.

Openbaring 16, 18-21

¹⁸ Toen kwamen er bliksemstralen, geluiden, donderslagen en een grote aardbeving, zoals er nooit een geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo geweldig was die aardbeving!

¹⁹ De grote stad splitste zich in drie delen, en de steden der heidenen vielen in. Men bracht bij God het grote Babylon in gedachtenis om het den beker van den wijn van zijn grimmigen toorn te geven.

²⁰ Alle eilanden vloten, de bergen waren niet meer te vinden.

²¹ Een geweldige hagelbui, van stenen veel ponden zwaar, viel uit den hemel op de mensen, en de mensen lasterden God te midden van de hagelplaag; want de plaag was ontzaglijk groot.

Vergelijk ook: Matthëus 24, 7-8; Marcus 13, 8; Openbaring 8, 9

BD.2033

17 augustus 1941

Catastrofe - Vervulling van de Schrift - Gods Liefde voor de mensheid

Slechts weinig mensen richten hun aandacht op de tekenen van de tijd, maar deze weinige weten, dat nu de tijd is gekomen die Jezus Christus heeft aangekondigd. Want er gaat in vervulling, zoals het geschreven staat en ze beseffen dat elke tijd sinds eeuwigheid is voorbeschikt. Dat er een verschrikkelijke catastrofe over de aarde komt, lijdt geen twijfel meer. De Liefde Gods is grenzenloos en

grenzenloos zijn Erbarmen. En wat er over de wereld komt is alleen gegrond in Zijn Liefde. Want zonder dit gebeuren zou de mensheid aan de ondergang zijn overgeleverd.

God weet van de vele dwalenden, van hun verkeerde wil, van hun liefdeloosheid. Hij kent de toestand van verre verwijdering van Hem, waarin de mensheid zich bevindt, en Hij ontfermt Zich over de geestelijke nood. Hij heeft geen ander doel dan deze deerniswekkende toestand van de mensheid te veranderen, hem op te heffen, de mensen te redden uit de diepste benauwenis. En Hij zag de nood van de mensheid vooruit en kondigde ten tijde van Zijn levenswandel al aan, wat Zijn Liefde en Barmhartigheid over de mensen wil laten komen om hen te redden.

Maar de mensheid kan en wil niet geloven, want ze onderkent God niet meer. Ze lacht en spot, terwijl ze zich naar binnen zou moeten keren, en blijft verder op de weg die naar het verderf leidt. En het uur zal komen, waarin de nood onnoemelijk groot is, waarin de elementen der natuur zullen woeden en de mensen onbekwaam maken te denken en te handelen. Maar er bestaat geen andere mogelijkheid de mensen hun onmacht te laten inzien. Er bestaat geen middel dat zonder dergelijk leed de mensheid zou kunnen bewegen zich op God te richten. En wil ze niet geheel verloren gaan, dan moet ze dat gebeuren op zich nemen, dat eeuwigheden is voorbestemd en zo komen zal, zoals de Heer het heeft verkondigd.

Amen

BD.694

1 december 1938

Voorspelling van een geweldig gebeuren

Het is voor u allen zeer nuttig, de woorden van de bijbel door te lezen. En u zult inzien, dat de Heer Zich heeft aangekondigd toen Hij op aarde leefde. Niet de Wil van de Heer is reden van het komende strafgericht, maar enkel en alleen de wil der mensheid, die een bijna volledig losmaken van het geloof nastreeft en een steeds dieper wegzinken in de nacht van de geest tot gevolg heeft. Alleen om aan dit doen en laten een einde te maken en om nog te redden wat niet helemaal ten prooi is gevallen aan de nacht, komt de Heer Zijn Woord na. Want Zijn Geest voorzag de tegenwoordige en de komende tijd. En in Zijn Goedheid en Mildheid liet de Heer niets onbeproefd om het strafgericht te kunnen afwenden.

Een ieder, die in deze tijd op aarde leeft, zal tevoren attent worden gemaakt en kan voor zich alleen het oordeel afwenden, voor zover hij wordt beschermd in alle gevaren door de onzichtbare Hand van de Vader, als hij zich in gelovig vertrouwen op Hem richt en daardoor Zijn Macht en Liefde erkent. De vele gebeurtenissen, die voorafgaan om de mensen wakker te schudden, zullen u ook laten weten dat de tijd nabij is. De tijd zal aan niet één mens onmerkbaar voorbijgaan en er zullen vele aanwijzingen zijn, die de mensen uit de lethargie van hun geest moeten wekken en laten opmerken dat een eeuwige Godheid zichtbaar ingrijpt.

En overal zal de vijand zijn hand in het spel hebben en de mensen overal beïnvloeden, om alleen aan de gedachten en woorden van de wereld gehoor te geven en al het geestelijke af te wijzen. Want de mensen zijn in hun heerszucht en hun arrogantie zo overtuigd van hun kracht en macht, dat hen - noodgedwongen door slagen van het noodlot, die de mens niet in staat is af te wenden - het bewijs moet worden geleverd van hun eigen zwakheid en ontoereikendheid. In het begin zullen ze wel ook zulke slagen van het lot accepteren, zonder bijzondere terugwerking op hun denken, maar de gebeurtenissen zullen zich ophopen en zelfs de hautaine mensen innerlijk laten beven, wanneer ze hun onmacht inzien.

En de Heer bereidt een dergelijk gebeuren voor. In het eigenmachtig werkzaam zijn in onrechtvaardigheid zal Hij ingrijpen en Hij zal de mensen duidelijk zichtbaar Zijn Wil te kennen geven. In deze tijd zullen alle gevoelige gemoederen verstarren, want de grootte van het gebeuren is te geweldig, om het als toeval te kunnen aannemen. En ten gevolge van een herhaalde terugkeer van het gebeuren zullen velen uit hun slaap opstaan en de lichte morgen verkiezen boven de duisternis van de geest. En het zal een dankbare taak van de dienaren Gods op aarde zijn om aan dezen dan het Woord Gods te prediken, want niets gebeurt er ondoordacht in de wereld. Niets is voor het Weten van de Schepper verborgen. En zo zal ook het zichtbare ingrijpen van de Heer niet zonder doel en zin zijn, maar voor velen zal de hulpvaardige Hand van de Hemelse Vader herkenbaar zijn. Ieder zou zich eraan gelegen moeten laten liggen die vast te pakken. Want de tijd, waarover geschreven staat in Woord en Geschrift, is nabij.

Amen

BD.2555

18 november 1942

Onbegrip tegenover de voorspellingen - Noodzaak

Slechts weinig mensen begrijpen de ernst van de tijd en aan weinige kan daarom het komende geloofwaardig worden gemaakt. Zolang ze maar hun lichamelijk welzijn nastreven, zullen ze ook alleen maar aan die gebeurtenissen aandacht schenken die daarmee samenhangen en een ommekeer van het wereldgebeuren, teweeggebracht uit geestelijke urgentie, niet kunnen en willen begrijpen. Want geestelijke beleving is hun vreemd en elk wijzen daarop houden ze voor onbetekenend en onbelangrijk, zo niet helemaal onjuist. Dezen nu het komende gebeuren te willen aankondigen, zal weinig succes hebben. En toch moeten ook zij worden gewaarschuwd, opdat niemand geheel onwetend de dag zal meemaken. Want wat ze nog niet willen geloven, kan hun plotseling geloofwaardig voorkomen en hen ertoe aanzetten hun denken op God te richten en Hem aan te roepen in de nood.

Voor de mens zijn geestelijke gedachten lastig, daar ze het aardse leven alleen maar benadelen. Bijgevolg verwerpt hij ze als ze opduiken en daarom kan hij ook niet tot inzicht komen. Zodra de medemens hem wil onderrichten en hem een geestelijke gave overbrengen, wijst hij deze af of schenkt hij geen aandacht aan de gave. En zo zal hij de tijd niet benutten, die hem nog van het grote natuurgebeuren scheidt. En het zal hem verrassen en volledig in de war brengen.

En toch kan hij niet anders worden geholpen, dan dat hem van de grote omwenteling melding wordt gemaakt, ofschoon hij niet geheel ontvankelijk is of gewillig om op te nemen. Want al de zekerheid, dat de voorspelling vervuld wordt, kan de mens plotseling tot inzicht brengen.

Gods Liefde komt iedere mens tegemoet en Hij stuurt iedereen Zijn aanmaningen en waarschuwingen. Want Hij is op de hoogte van de zwakheid van de mensen en Hij wil hen helpen als ze in nood zijn. Maar meestal willen de mensen zich niet laten helpen, omdat ze geloven niet in nood te zijn. En toch is hun nood onnoemelijk groot, want ze hebben geen enkele innerlijke verbinding met God. Ze hebben zich van Hem verwijderd en daarom luisteren ze niet naar Zijn Stem, Die door mensenmond tot hen spreekt. Ze herkennen hem niet als Stem van God en hij zal ook niet werkzaam in hen worden, omdat ze zich voor zijn werking afsluiten.

Elke dag is een verloren dag, als ze die op aarde doorbrengen zonder acht te slaan op het geestelijke. En van deze dagen zijn er niet veel meer, want de grote aardse nood is nog niet ten einde. En de mensheid staat voor een nog grotere, die onafwendbaar is terwille van de geestelijke ontwikkeling der mensen. Vele mensen zullen daarbij hun leven verliezen en hun mogelijkheid om zich op aarde te vormen wordt beëindigd. En God wil hen helpen, zolang er nog tijd is. En Hij stuurt hen Zijn dienaren en plaatsvervangers, opdat ze in Zijn Naam spreken en

hen aansporen aan hun ziel te denken en te streven naar positieve ontwikkeling. En als ze daarnaar luisteren, zullen ze het komende gemakkelijker verdragen, omdat ze beseffen, dat niets, wat over de aarde komt, zin- en doelloos is en dat de geestelijke ontwikkeling het uiteindelijke doel is van het aardse leven.

Amen

BD.7830

19 februari 1961

Voorspelling door Gods Woord wordt herhaald

Nog weet u niet, wat het betekent door Mij rechtstreeks te worden aangesproken, omdat u mensen het niet gelooft, dat uw God en Vader van boven tot u spreekt. Want u hebt nog een onverlichte geest en houdt daarom zoiets niet voor mogelijk. U hebt daarom nog een heel onjuist Godsbesef, want u stelt u volledig afzijdig op ten aanzien van de Macht, Die u heeft geschapen, en u zult daarom ook niet Haar Liefde kunnen bemerken, omdat u zelf zonder liefde bent en voor u daarom ook het werkzaam zijn van de Eeuwige Liefde onbegrijpelijk is. Maar u zult binnen niet al te lange tijd een bewijs hebben, dat uw God en Schepper werkelijk tot u spreekt en gesproken heeft, want u zult het zelf meemaken, dat Mijn onafgebroken aankondigingen vervuld worden, dat u een natuurcatastrofe van de grootste omvang zult meemaken, zoals ze nog nooit de aarde heeft getroffen.

Steeds weer kondig Ik u dit gebeuren aan zonder geloof te vinden. Maar Ik wil, dat u in staat bent te geloven, wanneer deze aankondigingen van Mij worden bewaarheid. Want Ik wil dat u dan ook gelooft in het kort erop volgend einde en dat u zich daar op voorbereidt. Want het doel van Mijn voorspellingen is steeds alleen, dat u serieus een begin maakt met de arbeid aan uw ziel, dat u de korte tijd goed benut om het einde dan ook ongedeed mee te kunnen maken, om niet weer voor eeuwige tijden verloren te gaan, dat wil zeggen de hernieuwde kluistering te moeten verdragen, die u onherroepelijk te wachten staat wanneer het einde komt zonder dat u de weg naar Mij hebt gevonden.

Ik wil u mensen alleen maar redden, u echter niet aan de ondergang prijsgeven. Maar Ik kan niet op u inwerken tegen uw wil in. Daarom spreek Ik u aan door Mijn boden en maak Ik u opmerkzaam op het dichtbijzijnd einde. Ik maan u aan te denken aan het doel van uw leven. Ik verkondig u steeds weer Mijn goddelijke Leer van Liefde. En u allen zou kunnen geloven, wanneer u maar van ernstige wil zou zijn het doel van uw leven op aarde te bereiken. Maar u leeft maar verder zonder die ernstige gedachten, omdat u niet aan een verder leven van de ziel

gelooft. Ik kan echter niet meer doen, dan Zelf u de waarheid doen toekomen over uw bestaan en uw bestemming. Ik kan niet meer doen, dan rechtstreeks tot u spreken door Mijn boden en u alles zo begrijpelijk uitleggen, dat u waarlijk zou kunnen geloven. Maar u wilt niet en u kunt niet worden gedwongen om Mijn Woorden van boven geloof te schenken. Maar u zou moeten letten op al het wereldgebeuren, op de toestand onder de mensen en op het zichtbare geestelijke dieptepunt.

U zult ook kritisch moeten zijn tegenover uzelf en uw levenswandel. En u zou moeten nadenken over zin en doel van het leven op aarde. U zou dan vanzelf de gemoedsgesteldheid van de mensen herkennen en het voor geloofwaardig houden, dat deze toestand zo niet kan blijven, dat er een verandering moet plaatsvinden en dan aan Mijn Woord van boven aandacht schenken. Maar de goede wil is noodzakelijk, dat u tot geloof komt. Want Ik help ieder, die uit de diepte zou willen opstijgen, die de gedachten op Mij richt doordat hij probeert het goede in te zien en het verkeerde verafschuwt.

Er kan u mensen waarlijk geen betere opheldering worden gegeven dan door Mijn Woord. U kunt waarlijk geen betere verklaring vinden dan wanneer Ik Zelf u deze geef in het rechtstreekse aanspreken. En u zult het kunnen geloven, dat de grote geestelijke nood Mij ertoe aanspoort u - mensen op aarde - hulp te bieden, op die manier, dat Ik u de waarheid doe toekomen, die vreemd is voor u, omdat Mijn tegenstander alles doet en gedaan heeft om de duisternis over u mensen te vergroten, opdat u niets meer juist inziet, opdat u ook de Stem niet zult herkennen van uw God en Vader, Die u wil helpen en het licht wil brengen, voordat het einde komt.

Luister naar Mij, wanneer u door Mijn boden Mijn Stem verneemt. Wijs niet af wat ze u brengen, want u, die niet gelooft, bevindt zich in het grootste gevaar. En u zult nog gered kunnen worden en het geloof verkrijgen, omdat u de zuivere waarheid wordt voorgehouden. En Ik wil u het bewijs geven van de waarheid ervan, omdat zeer snel vervuld zal worden wat allang verkondigd werd: dat de aarde door een geweldig natuurgebeuren wordt getroffen, zoals het nog nooit werd beleefd. En spoedig daarna zal ook het einde komen, zoals het verkondigd is in Woord en Geschrift.

Amen

Beweegredenen voor de ingreep van God

BD.1456

6 juni 1940

Almacht van de goddelijke Liefde - Wereldgebeuren

Schrijf het volgende op: U mensen hebt een totaal verkeerde voorstelling van de Almacht van de goddelijke Liefde. U neemt een andere maatstaf, waarnaar u de gebeurtenissen beoordeelt, die zowel leed als ook vreugde voor de mensen betekenen. U ziet alleen de uitwerkingen in aardse opzicht, maar kunt u niet in de verste verte de noodzaak enerzijds, evenals de gevolgen anderzijds in geestelijk opzicht voorstellen. U legt steeds menselijke gevoelens aan uw beoordeling ten grondslag en dat laat u de Liefde Gods zelfs als wreedheid voorkomen. Maar u bent niet op de hoogte van de kwellende toestand, die de zielen eens wacht, wanneer Ik van hen alle leed op aarde op een afstand houd en hen schijnbaar alleen Mijn Liefde geef.

Deze Liefde van Mij is zo groot, dat Ik Mijn schepselen het leed in het hiernamaals graag wil besparen en ze dus tevoren laat lijden in een toestand, die hen dit leed niet zo laat voelen. En toch herkent u Mijn Liefde niet en schept er genoeg in tegen Mij in opstand te komen. U leeft in een wereld, waarin zinnelijk genot u een zekere bevrediging laat vinden, maar in de wereld hierna zult u, als u inzicht hebt, streven naar de verbinding met Mij. Tevoren zult u echter elke verbinding met de materie moeten hebben verbroken om u met Mij te kunnen verenigen.

Maar u bent daar nog zeer ver van verwijderd, want de materie houdt u nog te zeer gevangen en wel zodanig, dat u ze nog als aantrekkelijk ervaart. En daarom verwoest Ik met geweld datgene van u, wat u hindert in de richting van een veel groter geluk. Ik wil u de weg op aarde verkorten, waarin u nog in de vorm moet gaan. Ik wil dat u de materie leert verachten, die slechts een hindernis voor u is, en u herkent Mijn Liefde niet. U zit nog te vast aan uw eigen wil en onderwerpt u niet aan de goddelijke Wil, Die u waarlijk alleen maar zo bedeeft, zoals het voor uw ziel dienstig is.

Probeer u altijd en overal Mijn overgrote Liefde voor te stellen als beweegreden van wat Ik zend of toelaat, en u zult anders leren denken. Ik schep er waarlijk geen plezier in Mijn schepselen te zien lijden en Ik probeer daarom het grote leed van u af te wenden. Alleen zo zult u moeten leren kijken naar het wereldgebeuren om heen, dat voor u meer een bewijs van Mijn Liefde zou moeten zijn, dan een daad van wreedheid. Weer deze gedachten, die u laten twifelen aan Mijn Liefde, want het is alleen de Liefde, Die Mij zo doet handelen dat u schijnbaar het slachtoffer bent. U bent alleen te zwak en wenst te weinig de kracht, die u de materie zou doen overwinnen. En zo bekommer Ik Me om uw nood en ruim Ik voor u de hindernis voor uw positieve ontwikkeling uit de weg. Ik ontnem u elk

aards bezit, opdat juist deze lichamelijke nood u naar Mij laat vluchten en u dus innig contact zoekt met Mij. En dan pakt Mijn oneindige Liefde u vast en Mijn oneindige Liefde helpt u overwinnen.

Maar voor u zich aan Mij heeft toevertrouwd, zult u het verlies van het aardse goed smartelijk ervaren en dus is uw toestand nog onvrij. U bent nog te zeer met de materie verbonden en u herkent Mij en Mijn Liefde nog te weinig. En u bent zelfs geneigd Mij helemaal te willen loochenen, omdat u al het gebeuren beschouwt vanuit een aards standpunt en er niet aan denkt hoe zeer geestelijk de noodzaak zich voordoet, om u niet verloren te laten gaan.

Het is het gevaar van uw geestelijke ondergang, die Mij noodzaakt zo in te grijpen, dat u Mijn Liefde in twijfel trekt. Maar Mij gaat alleen uw geestelijk welzijn aan het Hart en alles wat geschiedt moet u dit geestelijk welzijn opleveren. Vertrouw u daarom met een gerust hart toe aan Mijn leiding en neem deemoedig en berustend uw lot uit Mijn Handen aan. En het zal u tot zegen strekken en eens zult u Mij danken, dat Ik daardoor groter leed in het hiernamaals van u heb afgewend.

Amen

BD.1464

9 juni 1940

De geest der liefdeloosheid - Het goddelijk ingrijpen

De geest der liefdeloosheid beheerst de aarde en haar bewoners en de tegenstander heeft de zege behaald over ontelbare wezens, wier leven zonder enige liefde is. En nu worden ontelbare mensen de chaos ingedreven, die zijn werk is en die realiseerbaar werd juist door deze liefdeloosheid, die onvoorstelbare haat en tweedracht heeft doen ontbranden onder de mensheid. Alle redelijkheid is van de mensen geweken, want de geest der duisternis leidt ze en hij fascineert ook het denken der mensen of misvormt het zodanig, dat ze niet meer weten wat ze doen.

Maar zelden heeft de mensheid zich zo helemaal aan de wil van de vijand onderworpen, zoals het nu het geval is. En daarom zal ook de tegenmaatregel van bijzondere scherpte moeten zijn, wil er weer een hogere geestestoestand ontstaan en de geestelijke blindheid van de tegenwoordige tijd worden verholpen. De geestelijke nood eist dus een goddelijk ingrijpen en de goddelijke Liefde en Wijsheid heeft een gebeurtenis voorzien om deze nood op te heffen, die

weliswaar de mensheid aan de goddelijke Liefde en Wijsheid doet twijfelen, echter nog de enige mogelijkheid is de mensen aan een zekere ondergang te ontrukken. De mensen blijven hardleers, op een andere manier zijn ze niet te bewegen het geloof aan te nemen. En nog veel minder volgen ze het gebod der liefde tot God en de naaste op. En van zijn kant moet de mens tot een juist denken komen, wil hem de nood van de komende tijd bespaard blijven en hem zijn leven op aarde worden gelaten. Want dat, wat God stuurt, zal met onweerstaanbaar geweld over de mensen uitbreken. Niemand zal erop zijn voorbereid, als hij niet al tevoren zich met God heeft verbonden. En er zal een paniek zijn, die alleen God Zelf weer kan afwenden als Hij daar innig om wordt gebeden.

Doch het geloof in God zal de mensen ontbreken. Want zelfs hen, die in het geloof en in de liefde vast staan, zal angstige twijfel overvallen, daar Gods Stem ook door hen duidelijk te horen is. Hun Geest zal wel naar God vluchten, maar de ziel zal ongerust en vreesachtig wachten op de dingen die nog komen. En ze zullen nauwelijks de medemensen troost kunnen brengen en zelf om het geloof moeten worstelen. Maar God zal hen bijstaan, opdat ze niet onzeker worden in het geloof in Hem. Maar zij, die God niet herkennen, zoeken de redding op aarde en ze zullen geen hulp vinden. Ze moeten hun denken veranderen of ze zullen een slachtoffer zijn van de elementen, die God, de Heer, Zelf aanwijst om Hem te dienen.

En er zal een onbeschrijfelijke verwarring zijn, want alleen nog de ergste nood kan veranderend werken op verstokte zondaars. Alleen de angst voor het aardse leven maakt de mensen week en gewillig en bereid om te smeken. Echter zonder gebed kan er geen hulp van boven worden toegewezen, want pas het gebed geeft zekere garantie, dat God Zelf Zich om Zijn kinderen op aarde bekommert en hen zal verlossen uit alle pijn. En de mensen, die alles aan de vernietiging zien prijsgegeven wat hen tot nu als begerenswaardig voorkwam, zal het ogenblik ontzettend lang voorkomen. En toch kan dit moment de mensen niet bespaard blijven, daar alle Liefde en Goedheid van God wordt afgewezen en een andere weg uit geestelijke nood niet begaanbaar is.

Gods Lankmoedigheid heeft dit gebeuren telkens weer uitgesteld, maar uiteindelijk moet Zijn voorspelling worden vervuld. Want de tijd is gekomen, waarin de grootste wilszwakte en ongelovigheid alleen nog deze catastrofe tot gevolg kunnen hebben. De tijd is nabij, die de Heer heeft aangekondigd door Zijn Woord, toen Hij op aarde vertoefde en de mensen op deze tijd van afval van God wees. Want Zijn Woord is eeuwige Waarheid en zal vervuld worden tot op de laatste letter.

Amen

BD.1960

19 juni 1941

Het demonisch werkzaam zijn - Noodzaak van het goddelijk ingrijpen

Nog een korte tijd en u zult aan Mijn Woorden denken, Die Ik op aarde heb gesproken, dat de wereld een chaos zal zijn in elk opzicht. U zult spoedig inzien waartoe de liefdeloosheid van de mensen onder elkaar leidt. Als u nog een vonkje liefde in u hebt zult u de macht van de tegenstander herkennen, die alle mensen ophitst en tegen elkaar opzet. Zijn werkzaam zijn is demonisch en daarom handelen ook de mensen in hun liefdeloosheid demonisch. En dus grijp Ik in, om door een schijnbare wanorde toch de orde te herstellen, opdat de mensheid haar eigenlijke bestemming voor ogen wordt gehouden.

Waar de mensen in hun verblinding alles verwoesten, is een werk van vernietiging van boven absoluut nodig, opdat het onrecht duidelijk aan het licht komt en de mensheid het als zodanig inziet. En er zal een grote nood zijn en in deze nood stijgen de smeekbeden der mensen omhoog naar de Vader in de hemel. En dat is het doel van Mijn ingrijpen, dat de mensen Mij zoeken, dat ze weer aan Mij denken en tot Mij hun toevlucht nemen. Want anders is dit niet meer te verwezenlijken. Alleen de bitterste nood laat hen de weg naar Mij nemen en alleen de bitterste nood kan de mensheid nog veranderen.

Maar Mijn Geest zal bij al diegenen zijn, die Mij trouw zijn. Ze zullen Mij herkennen in alles wat geschiedt en gelovig Mijn hulp verwachten. En ze zullen spreken in Mijn plaats en de medemensen de misvatting van hun leven proberen voor te houden en ze op Mij wijzen. En dan zal Ik ook hun hart gedenken al naar gelang hun instelling tegenover Mij. Waar maar een gelovige gedachte naar Mij opstijgt zal Ik troost en hulp zenden. Ik zal Mijn Liefde aan al diegenen doen toekomen, die hun onrechtvaardigheid inzien en nu smekend naar Mij roepen. Want Ik heb Mijn schepselen lief en wil alleen maar hun redding uit het grootste gevaar. Uit een gevaar dat heel wat groter is dan het leed op aarde dat over hen komt. En Ik zal allen, die bereid zijn Mij te dienen, met Mijn Geest vervullen, opdat ze hun taak kunnen nakomen en niet wankel worden in het geloof als de tijd van ramspoed is gekomen.

Amen

BD.2223

29 januari 1942

Egoïsme - Het ingrijpen van God het laatste redmiddel

In haar onvoorstelbaar egoïsme gaat de mensheid geestelijk te gronde, als God niet een doeltreffend tegengemiddel gebruikt, om dat egoïsme te verminderen. De mens denkt alleen maar aan zijn eigen "ik" en het lot van de medemens laat hem meestal koud. Zijn denken en spreken is dienovereenkomstig, steeds maar berekenend, om zichzelf het grootste voordeel te verschaffen, wat in geestelijk opzicht een uitermate nadelige uitwerking heeft. Elke dag is dus vergeefs geleefd, als er naar aardse voordelen wordt gestreefd. En er zijn op het ogenblik in de wereld maar heel weinig mensen, die hun geestelijke vorming op het oog hebben. Maar dezen gaan aan de nood van de medemens niet onverschillig voorbij. Veeleer proberen ze deze waar mogelijk te lenigen en brengen zelfs offers, want ze denken meer aan de nood van anderen dan aan hun eigen nood. En terwille van dezen talmt God nog steeds het laatste middel te gaan gebruiken, want Zijn Liefde wil de mensen graag onuitsprekelijk leed besparen, wanneer het mogelijk is hen zonder leed te bewegen in liefde werkzaam te zijn.

Maar het ingrijpen van God heeft groot leed tot gevolg, want juist het leed moet de harten der mensen van mening doen veranderen. Ze moeten bij de ellende en de nood van de naaste, hun eigen nood vergeten, dus hun eigenliefde bestrijden en er steeds naar streven de ellende van de medemens te verminderen. Dan pas levert het leven op aarde hen geestelijk resultaat op.

Maar jammer genoeg hebben juist nu de mensen een buitengewoon sterk uitgesproken werelds verlangen; een verlangen naar de goederen van deze aarde. En elke gedachte betreft alleen nog de vraag, op welke manier ze er aan kunnen komen. Daarbij houden ze ook geen rekening met het wereldgebeuren en nog veel minder met de kennisgevingen, die het werkzaam zijn van God aankondigen. Ze letten niet op de verschijnselen, die samengaan met het geestelijk verval. Ze zien de inbreuken niet, die al als geoorloofd gelden. Ze slaan ook geen acht op de verkeerde opvattingen van recht en rechtvaardigheid en ze hebben daarom ook geen kritiek op de geest der tijd, de negatieve houding tegenover al het religieuze. Ze houden veel meer alles voor goed, wat duidelijk aan de invloed van de tegenstander is toe te schrijven.

En daarom ook doet God Zijn invloed gelden, dat wil zeggen Hij werkt zo duidelijk die geestelijke vervlakking tegen, dat kan inzien wie het wil inzien. Want Hij trekt alle macht naar Zich toe; Hij maakt de mensen machteloos, Hij laat hen voelen, dat ze van zichzelf uit tot niets in staat zijn tegen de ingreep van

God, dat ze deze moeten ondergaan, zonder daar het geringste aan te kunnen veranderen. En nu kunnen ze alleen maar hun wezen veranderen, wanneer ze daartoe bereid zijn. Er worden hen gelegenheden geboden in overvloed, de vonk van liefde in zich te doen opgloeien, hem te voeden tot een vlam en dan in overeenstemming daarmee in liefde werkzaam te worden. Grijpen ze deze laatste mogelijkheid niet aan, dan kunnen ze op aarde niet meer worden geholpen, want wier egoïsme te groot is, die zullen ook dan nog niet hun eigenlijke bestemming inzien. Ze zullen verknocht zijn aan hun leven en aan hun have en goed, zo mogelijk weer proberen te vervangen wat ze verloren hebben. En dan was het ingrijpen van God voor hen tevergeefs, dan moeten ze de gevolgen van hun materialistische toestand dragen, zoals ze dit zelf willen, want door dwang kunnen ze niet uit hun egoïsme worden bevrijd.

Amen

BD.4020

9 april 1947

Het twijfelen aan Gods openbaringen - Natuurelementen

Hoe dringend is voor u de schenking van Mijn Woord. En hoe zelden vindt het geloof. Voortdurend laat u zich door twijfels plagen over de waarheid van datgene, wat u door Mijn dienaren wordt overgebracht. U wijst af wat u niet aannemelijk voorkomt en wat toch onafwendbaar is volgens voorbeschikking van eeuwigheid. U, die een gewekte geest hebt, wordt door Mij ingewijd in Mijn heilsplan, opdat u de tijd van het einde zult herkennen en ook uw medemensen op het einde zult kunnen wijzen. Ik geef u de tekens aan en heb vanaf het begin van deze verlossingsperiode de uitwerking van het geestelijke dieptepunt voorspeld, om u de mogelijkheid te geven u voor te bereiden, opdat het einde voor u gelukzalig moge zijn.

Doch Mijn aankondigingen worden niet serieus genomen, dus openbaar Ik Me steeds weer, en wel niet alleen door het Woord, Dat van Mij uitgaat en van Mij getuigt, maar Ik wil ook herkenbaar zijn voor diegenen, die Mijn Woord geen geloof schenken, die zich niet door Mijn dienaren op aarde laten onderrichten en die ook geheel ongelovig tegenover de voorspellingen van een nabij zijnde einde staan. Hen wil Ik op een andere manier naderbij komen. Aan hen wil Ik Me openbaren als de Heer der schepping, tegenover Wie geen menselijke wil kan standhouden.

Ik wil hen confronteren met de Macht, Die door menselijke wil niet kan worden gebroken of overwonnen. Ik wil tot hen een taal spreken, die duidelijk verneembaar is. Met donderstem wil Ik spreken en de elementen der natuur zullen Mij gehoorzamen en van Mij getuigen. En dit is het laatste woord dat Ik spreek om hen aan te manen, om dan de gebeurtenissen hun gang te laten gaan tot aan het einde toe. En deze laatste uiting van Mijn Macht en Kracht is een genade voor de gehele mensheid, maar slechts voor een klein aantal zal ze ook nog doeltreffend zijn. Want wie Mij niet erkent, ziet ook niets buitengewoons in het geweldige natuurgebeuren, maar eenvoudig een spel van de natuur, zelfs wanneer hij inziet, dat hij over dit spel niets te zeggen heeft.

En toch geef Ik Mijn plan van eeuwigheid niet op en Ik maak het steeds weer bekend, dat Ik Me zal laten zien door een natuurcatastrofe van een omvang, die de wereld nog niet heeft meegemaakt. En waarom Ik het doe?

De tijd snelt het einde tegemoet. De mensen gaan besluiteloos en traag door het leven. Ze begrijpen de ernst van de tijd niet en daarom moeten ze gestoord worden. Ik Zelf wil dichter bij hen komen, want in de grote nood, die het lichaam betreft als ze de dood voor ogen zien, zal in hen toch de gedachte aan de Schepper opduiken en een paar zullen de weg naar Mij vinden en hem begaan. En omwille van deze weinigen zal vervuld worden, wat verkondigd is in Woord en Geschrift.

Wel zullen talloze mensen hun leven verliezen en in onvolmaakte toestand het rijk hierna binnengaan, maar voor hen wil Ik een milde Rechter zijn en het laatste offer, dat ze Mij brengen door hun vroege dood, meetellen, doordat Ik hen de beste mogelijkheden aanbied om rijp te worden in het geestelijke rijk en hen ondersteuning verleen op elke manier.

Maar onherroepelijk zal Ik spreken door de natuur en u allen zult getuige zijn en u kunnen overtuigen van de waarheid van Mijn Woord, dat zuiver en duidelijk van boven komt, omdat het Mijn Wil is, dat u niet onvoorbereid iets meemaakt, wat zo geweldig is, dat dit het denken van allen zou moeten schokken, als ze nog maar een beetje geloven in een Schepper en Behouder van de hemel en de aarde.

Maar wie met Mij verbonden is, zal niet twijfelen aan Mijn Woord. Want Ik uit Me door Mijn dienaren op aarde en wil, dat Mijn Woord zal worden doorgegeven en als zuivere waarheid aangenomen en dat elke twijfel uit de harten der mijnen wordt verbannen, omdat Ik het Zelf ben, Die Zich uit en nooit zal dulden, dat Mijn Woord, met dwaling vermengd, tot de mensen komt, die van goede wil zijn, die Mij willen dienen en daarom als arbeider in Mijn wijngaard door Mij in dienst zijn genomen voor de laatste tijd voor het einde.

Amen

BD.1795

30 januari 1941

Voortekenen van de wereldcatastrofe

Aan iedere wereldcatastrofe gaan voortekenen vooraf opdat de mensheid het naderen er van herkent, want God heeft ze te allen tijde verkondigd door Zijn woord. En wanneer u acht slaat op deze aankondigingen weet u dat nu die tijd gekomen is en u zich voorbereiden moet, opdat u niet de volledige ondergang tegemoet gaat. Alles wat God doet en ook nu over de aarde komen laat, hangt af van de menselijke wil, d.w.z.: de menselijke wil brengt weliswaar niet de catastrofe teweeg, maar hij is door zijn totale verkeerdheid daar de aanleiding toe. De menselijke wil wordt zodanig misbruikt dat een wereldcatastrofe het onafwendbare gevolg moet zijn, want deze verkeerd gerichte wil kan alleen nog door iets buitengewoons - in zekere zin onnatuurlijks - in de juiste baan komen.

Hoe meer nu de menselijke gedachte de verkeerde richting opgaat des te dringender is het Goddelijke ingrijpen nodig, want de kostbare aardse tijd gaat heen zonder het wezen de noodzakelijke hogere rijpheid te brengen. De misbruikte wil kan echter nooit een hogere ontwikkeling begunstigen, maar ze alleen verhinderen. De gebeurtenissen van de tijd, de steeds toenemende liefdeloosheid, het antichristelijke streven en de door God uitgekozen verkondigers van Zijn woord moeten u vermanen dat de tijd gekomen is waarover de Heer op aarde gesproken heeft. En daarom moet u ijverig zijn en aan het heil van uw ziel denken, al lijkt het u nog zo ongelooflijk toe dat een natuurcatastrofe over de aarde zal uitbreken. Bedenk dat bij God geen ding onmogelijk is en alles kan gebeuren wanneer God dat wil, en dat God het wil is op het gedrag van de mensen door de verkeerde houding tot Hem, gebaseerd.

Als de mensen het aardse leven gegeven is voor een bepaald doel maar zij niet in overeenstemming met dat doel leven, laten zij een Goddelijke genadegave voorbij gaan en God waarschuwt nu nog eenmaal met onverbiddelijke woorden die niemand naast zich neer kan leggen. De menselijke wil dus is aanleiding tot een vernietigingswerk van onvoorstelbare omvang, en toen de Heer dit voorspelde, voorzag Hij al de verkeerde wil van de mensen. Maar Zijn bedoeling is de misleide mensheid terug te winnen en Hij wendt daarom het laatst mogelijke middel aan dat schijnbaar een daad is van onbeschrijflijke wreedheid, en toch alleen de Goddelijke liefde en barmhartigheid als beweegreden heeft.

Want talrijke mensen zullen daardoor nog tot inzicht komen - en dezen zijn dan gered voor alle eeuwigheid.

Amen

Beëindiging van de strijd der volkeren door goddelijk ingrijpen

BD.3143

1 juni 1944

Gods ingreep - Einde van de strijd

Hoe meer de wereld verstrikt raakt in dwaling, des te meer verwijdert ze zich van God en des te liefdelozer is het handelen en denken van de mensen, die gericht zijn op de wereld. En de vergrote liefdeloosheid zet de mensen ook aan tot handelingen, die al wat voordien gebeurd is overtreffen. En zo halen de mensen zelf het ingrijpen van God naar zich toe. De mensen zien niet meer het onrecht in van datgene wat ze doen. Het wereldgebeuren gaat een zodanige kant op, dat er aards geen redding meer te vinden is. Het denken van de mensen is verkeerd en staat helemaal buiten de waarheid. Het goede wordt vervolgd, het kwade geacht en zo wordt de goddelijke ordening omver gestoten, wat een totaal verval tot gevolg moet hebben. En zo komt de dag steeds dichterbij, die aan de chaos een einde maakt, want de toestand is zo rampzalig voor de mensheid, dat daaraan door God een einde is gesteld.

En dit einde is nabij. Het einde van het woeden der mensen tegen elkaar, het einde van de worsteling der volkeren, die de goedkeuring van God nooit kon krijgen, omdat het een strijd is om macht, waaraan geen edele motieven ten grondslag liggen. Haat en liefdeloosheid der mensen hebben hem teweeg gebracht, maar dezen hebben niets geleerd in deze strijd. Ze zijn liefdelozer dan ooit geworden en hun haat is gegroeid en brengt schanddaden tot stand, die niet meer kunnen verergeren.

En God zal aan dit doen en laten een einde maken op een manier, dat Hij daaraan zal worden herkend. Hij zal een ontzettende nood over de mensen laten komen, die hun wil niet meer kan afwenden. Hij zal ze ontstellen en hen hun eigen onmacht laten voelen, omdat de elementen der natuur zich van hun ketenen zullen bevrijden, waaraan de mensen machteloos zijn overgeleverd.

En deze dag laat niet lang meer op zich wachten. Hij komt zo plotseling en onverwacht, dat hij een abrupte ontzetting teweeg zal brengen. Het zullen slechts

uren zijn en toch van een zo ingrijpende betekenis, dat naderhand alles is veranderd en de rampspoed pas mettertijd tot de mensen zal doordringen, wanneer ze de goddelijke ingreep in zijn totale omvang hebben beseft. Want God wil Zich aan de mensen openbaren door Zijn ingrijpen. Hij wil hen laten zien, dat Hij Zelf het einde bewerkstelligt, omdat de mensen er geen punt achter zetten, omdat ze elkaar eerder wederzijds afslachten, dan dat ze willen toegeven en de onuitsprekelijke nood beëindigen.

En daarom zal het einde anders zijn dan de mensen zich voorstellen. God zal Zijn Macht bewijzen en de aardse machthebbers de wapens uit handen wringen. Hij zal beslissen en de afloop van de strijd der volkeren tegen elkaar zal de mensen ontgoochelen, die door geweld wilden bereiken wat hen niet was toegestaan en die daarom hun machteloosheid moeten inzien. Want God bepaalt uiteindelijk het wereldgebeuren, zelfs wanneer de menselijke wil meent te sturen. En Gods Wijsheid ziet ook het meest doeltreffende middel voor de mensen in. En Hij gebruikt dit om de chaos tegen te gaan, die het gevolg is van de liefdeloosheid en die daarom naar de ondergang moet leiden, als God hem niet beëindigt.

En de tijd van strijd zal worden gevolgd door een nieuwe tijd van strijd, die echter niet om wereldlijke macht, maar om de geestelijke macht zal ontbranden, want het einde is heel nabij en tevoren moet deze geestelijke strijd nog worden uitgevochten. De strijd, die gaat om het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, en Zijn Leer.

Amen

BD.3318

4 en 5 november 1944

De geweldige Stem van God - Einde van de strijd

Luid en indringend zal de Stem van God weerklinken en het lot der volkeren zal worden beslist, want God Zelf zal het vonnis uitspreken door de krachten der natuur. En tegen Zijn rechtspraak zal niemand zich kunnen verzetten, want het zal rechtvaardig zijn en de mensen treffen, die zich schuldig hebben gemaakt aan grote ellende en hun onrecht niet willen inzien.

Het zal een buitengewoon treurig gebeuren zijn en talloze mensen zullen om het leven komen. Het gebeuren is echter niet tegen te houden, omdat de mensen door niets meer kunnen worden geschokt, wat menselijke wil bewerkstelligt. En daarom moeten de mensen worden opgeschrikt door een gebeuren, dat door

menselijke wil niet kan worden afgewend of beëindigd en dat een grote ontzetting teweegbrengt, omdat ieder de dood voor ogen heeft en zich moet voorbereiden op het tijdelijke einde. En dit gebeuren komt steeds dichterbij. Dag na dag gaat voorbij zonder dat de mensheid verandert en de Lankmoedigheid Gods talmt nog steeds om de mensen nog de gelegenheid te geven om te keren voordat Zijn Stem weerklinkt.

Maar nu loopt ook het wereldgebeuren ten einde, omdat het natuurgebeuren op til is, omdat het binnenste der aarde in oproer raakt en alleen op het moment wacht, waarop God de krachten der natuur de vrijheid verleent, dat ze zich uit hun boeien kunnen bevrijden. Want de mensen kunnen er geen punt achter zetten, dus grijpt God in en roept Hij het een halt toe. Het slechte wordt beëindigd, maar iets wat nog veel erger is zal er het gevolg van zijn, want de mensen raken in vreselijke nood en staan in algehele radeloosheid tegenover de ontketende krachten der natuur. Ze kunnen noch vluchten, noch het woeden ervan tegenhouden of verminderen. Ze zijn er aan overgeleverd en hebben maar één Redder, aan Wie ze zich kunnen toevertrouwen in hun nood, Die ze aan kunnen roepen om hulp en Die de macht heeft hen te helpen.

Maar slechts weinigen erkennen en aanvaarden Hem. Weinigen voelen zich schuldig en wachten onderdanig op Zijn rechtspraak in het besef van hun zondigheid. En over deze weinigen zal God Zich ook ontfermen in de uren der vernietiging, die de goddelijke Wil laat gebeuren, omdat anders de geestelijke nood niet kan worden opgeheven en de aardse nood voortdurend door menselijke wil wordt opgevoerd. En omdat de mensen er geen einde aan maken, bepaalt God het einde van een strijd, die de hele wereld in beroering brengt. En er zal een schreeuw van ontzetting over de aarde schallen, die de mensen doet verstijven. Want de grootte van de ramspoed zal alle de oren doen spitsen en laten sidderen voor een herhaling.

En God doelt erop, dat de gehele mensheid belangstelling toont, dat ze zal luisteren naar Zijn Rechtspraak, dat ze de schuldigen onderkent en Gods Rechtvaardigheid. Want nog zal ieder die strijdt menen in zijn recht te staan. Nog wordt alleen de macht gewaardeerd en niet het recht en Gods Zegen kan niet rusten op handelingen, die te verafschuwen zijn, omdat ze ingaan tegen het goddelijke gebod der liefde.

En God zal de mensen straffen met hetzelfde wat zij doen. Alleen is Zijn werk van vernietiging nog geweldiger, opdat ze Hem daaraan herkennen. Want ook het geestelijke komt in opstand, dat - nog onvrij - uit de goddelijke ordening wordt weggerukt en deze toestand als kwellend ervaart. Want al zou het ook door menselijke wil vrij worden, het kan zich niet verheugen in zijn vrijheid, omdat het niet de vrijheid van de volmaaktheid is. Maar het geestelijke is de

mogelijkheid afgenomen om werkzaam te zijn, waarover het in opstand komt. En het zal bezig zijn, waar het gelegenheid wordt geboden. Maar in het bijzonder zal het zich verbinden met het nog gekluisterde geestelijke en trachten dit te bewegen zijn omhulling eveneens open te breken, waarbij het dit behulpzaam is. Het probeert daardoor de mensen te dwingen weer opbouwend werkzaam te zijn, opdat het weer de mogelijkheid gegeven is, nieuwe scheppingen te betrekken, om de ontwikkelingsgang voort te kunnen zetten.

En God hindert het geestelijke, dat door menselijke wil is vrij geworden, niet, zoals Hij ook Zijn toestemming geeft als de materie in het binnenste der aarde zich roert, als het geestelijke streeft naar het licht en probeert zijn omhulling open te breken. God trekt voor korte tijd Zijn Wil terug en hij laat de wil van het geestelijke de vrije loop, wat echter - daar dit nog helemaal onrijp is - een werk van verwoesting van kolossale omvang betekent. En zo plaatst zich tegenover de menselijke wil een wil, die de eerste overtroeft, die schijnbaar elke goddelijke Liefde en Wijsheid lijkt te ontberen en die de algehele toestemming van God krijgt.

Maar de mensheid buigt zich niet voor God. Ze stopt niet met haar vernietigingsstrijd. Ze is door demonen overmand en laat zich door hen aandrijven. Ze wordt steeds meer een prooi van de kwade macht en toont dit in haar werken en maatregelen. En om deze achteruitgang een halt toe te roepen, komt Gods Wil en Almacht openlijk in actie. Hij doet de aarde schudden en met haar de mensheid, opdat ze tot bezinning mag komen en veranderen. Want het is de laatste tijd, die nog benut kan worden voor de ziel. En daarom zal God Zijn Stem laten klinken, krachtig en geweldig. En Hij roept de mensen toe: Houd op met uw woeden, dat uw ziel in het verderf sleurt. Verander uzelf eer het te laat is en denk aan Diegene, Die regeert over hemel en aarde, Die uw Schepper en Behoeder is en Wiens Liefde u met voeten treedt. Denk na over uw einde, want het is zeer nabij.

Amen

BD.3371

17 december 1944

Het beëindigen van de strijd - Een scheiding wat ruimte betreft

Wat voor u steeds van nut is, zult u vernemen, als u zich door Mij Zelf laat onderrichten en u dus op Mijn Stem let, die zacht in u hoorbaar klinkt. U hebt een uitermate onjuiste opvatting over het verdere verloop van het wereldgebeuren, als

u gelooft, dat een van de strijdende machten als winnaar uit de worsteling tevoorschijn komt. Want Mijn Wil heeft het anders bepaald, omdat niet het lichamelijke welbevinden, maar het heil van de zielen moet worden bevorderd en dit een totale omvorming van jullie leven vereist, die echter alleen kan plaats hebben, als alle aardse plannen achterhaald zijn en de mensheid met een buitengewone gebeurtenis wordt geconfronteerd, die haar denken ontstelt.

Een normale afloop van de worsteling der volkeren zou niet een verandering van het vertrouwde leven tot gevolg hebben. Tevens is geen der strijdende machten zonder schuld en dus komt ook geen macht de zege rechtmatig toe. En daarom doorkruis Ik de plannen der mensen, ongeacht welke afloop ze aannemen. Ik maak al hun verwachtingen ongegrond en Ik kom met een oplossing, die niemand verwacht en die ook door niemand is gewenst. Want Ik beëindig de strijd op een manier, dat hij niet meer kan worden voortgezet, zelfs als de mensen dat zouden willen. Want Ik scheid de strijdenden ruimtelijk van elkaar. Ik laat natuurlijke hindernissen ontstaan, die niet zo gemakkelijk kunnen worden overwonnen. En Ik ontnem dus de mensen elke mogelijkheid nog verder strijdend tegen elkaar op te rukken. En dus wordt het worstelen der volkeren tegen elkaar afgebroken. Er zal geen beslissing zijn, er zal geen macht zijn, die heeft overwonnen. Integendeel, de mensheid zal inzien, dat haar macht ten einde is en dat de goddelijke Macht moet worden erkend, die al te duidelijk herkenbaar is aan deze afloop.

Ik zal het einde veroorzaken en toch daardoor de schuldigen gevoelig straffen, want ze voelen zich bedrogen in de zekerheid van hun overwinning. Ze voelen zich verzwakt en zonder resultaat en tegenover een grote ellende en grote armoede geplaatst. En dit einde heb Ik al lange tijd tevoren bekendgemaakt, opdat u, die nog twijfelt, daardoor de waarheid van Mijn Woord bewezen is. Ik maak een einde, wanneer van de kant van de mensen het hoogtepunt van wreedheid is bereikt, opdat daaraan de wereld inziet, dat er een God in de hemel is, Die de zonde straft die zo openlijk aan het licht komt, opdat ze beseft dat niet de mensen de afloop bepalen, maar Ik Zelf, en dit anders dan de mensen verwachten.

En het uur is niet ver meer. En daarom maak Ik Me bekend aan diegenen, die aan Mijn ingreep geloven en op de hoogte zijn van Mijn voornemen, die Ik opdracht geef de mensen daarop te wijzen en die Ik als profeten onder de mensheid zend. Want die moet tevoren worden gewaarschuwd, omdat Ik nooit een dergelijk gebeuren over de mensen laat komen, zonder hen ervan in kennis te stellen, opdat ze ernstig aan hun zielenheil denken en zich voorbereiden. Want niemand weet wie erdoor wordt getroffen. Mijn ingrijpen zal ontelbare slachtoffers eisen, overal waar hij zal plaatsvinden.

Amen

God grijpt in door een natuurramp

BD.1418

14 mei 1940

Goddelijk ingrijpen - Voorspelling

Het is een vergeefse strijd, die de mensen tegen elkaar voeren, want ze zal tot geen bevredigend resultaat leiden. Het is door de Heer van hemel en aarde besloten, dat deze wordt beëindigd op een andere manier dan de mensen hopen. Dit einde zal echter onbeschrijfelijk zijn. Het gebulder van de strijd zal nog worden overstemd door de Stem van God, Die van boven klinkt. Ze zal een mateloze verwarring aanrichten onder de mensen, want geen menselijk bevel zal haar kunnen gebieden te stoppen en machteloos moeten de mensen over zich heen laten gaan, wat de Heer hen zendt.

En nu zal het aan ieder afzonderlijk blijven overgelaten, de Hand Gods te herkennen en zich eraan te onderwerpen, of zich te verzetten tegen het lot dat hem overkomt. Want het denken der mensheid moet met geweld op God worden gericht. En gezegend is hij, die deze weg vindt en God als Veroorzaker van al het gebeuren onderkent en zich aan Hem en Zijn genade aanbeveelt.

Doch van dezen zullen er weinige zijn, want de geest van de mensen is verblind. Hun hedendaagse voorlichtingen hebben hen het geloof doen verliezen aan een Wezen, Dat alles bepaalt op aarde. En in hun hoogmoedige instelling vinden ze moeilijk de weg naar God terug en deze geestelijke arrogantie is hun verderf. Alleen wie zich klein en machteloos voelt en God aanroept om hulp, zal zijn leven behouden, al offert hij het ook stoffelijk. Maar wie gelooft Gods hulp niet nodig te hebben, heeft zijn leven stoffelijk en geestelijk verspeeld. En als God hen toch nog het aardse leven laat, is dit alleen een daad van grootste barmhartigheid, opdat hij het inzicht toch nog op aarde zal verkrijgen. Want de Heer kent de harten. Hij kijkt in het verst verborgen hoekje. Hij onderkent elke opwelling en zal niet ten onder laten gaan, wat nog gered kan worden.

En wie temidden van de verschrikkingen God de Heer aanroept om hulp, in diens hart zal een wonderlijke rust komen. Hij zal het aardse leven ineens als waardeloos inzien, wanneer dit niet samengaat met een diep geloof. En dit inzicht laat hem nu gewillig prijsgeven, wat hem tevoren begerenswaardig toescheen. Hij vertrouwt zich gewillig toe aan de Heer en aanvaardt uit Diens Hand nu leven of

dood. Hij geeft echter alleen zijn lichaam weg om in het hiernamaals te ontwaken ten leven. En dus is zijn heengaan van de wereld geen ondergang, maar de opstanding tot een beter leven.

De goddelijke Wil wijst ieder zijn plaats aan. Hij zal van de wereld wegnemen wiens tijd is beëindigd en Hij zal de wereld teruggeven wiens aardse bestaan nog niet is voltooid. Want wat gebeurt is niet willekeurig. Integendeel, alles is door Gods Wijsheid en Liefde bepaald.

Maar wie ook dan nog de Hand Gods niet herkent, diens ziel is in grote nood. Want voor haar is er geen middel tot verlossing. Ze heeft de verwijdering van God oneindig vergroot gedurende haar bestaan op aarde en stuurt weer aan op de gekluisterde toestand. Dus is haar gang over de aarde volkomen nutteloos, daar ze God niet onderkent. En terwille van dergelijke zielen laat God Zijn geweldige Stem weerklinken. Maar wordt er naar deze roep niet geluisterd, dan is het lot van deze ziel enkel eeuwige verdoeming.

Amen

BD.3151

6 en 7 juni 1944

Het ingrijpen van God

Het onvoorstelbare zal gebeuren. God zal Zelf tot de mensen spreken op een manier, die angst en verschrikking zal veroorzaken. Spoedig is de tijd gekomen, want de mensheid kan geen consideratie meer verwachten, daar ze geheel zonder enige liefde is. Ze brengt zelf de steen aan het rollen. Ze haalt zelf het ingrijpen van God naar zich toe, want ze overtreedt voortdurend Gods geboden, het gebod van de liefde tot God en de naaste. En zonder enig bezwaar verricht ze handelingen, die satanisch zijn en tot de ondergang moeten leiden, als God niet ingrijpt en daardoor nog zielen redt, die in de nood de weg naar Hem vinden.

En dit is het kenmerk van de tijd, die God lang tevoren heeft verkondigd, dat eerst een hevige en verbitterde strijd plaatsvindt, waarvan God het einde bepaalt, omdat Hij Zich en Zijn Macht duidelijk zichtbaar wil laten worden. Hij Zelf beëindigt de strijd, maar anders dan de mensen verwachten. Hij stuurt het wereldgebeuren in andere banen door Zijn ingreep, die dus van doorslaggevende betekenis is voor de hele wereld. En de mensen zullen moeten beseffen, dat ze machteloos zijn en dat een hogere Macht het wereldgebeuren stuurt. En ze moeten zich onderwerpen aan deze Macht.

Groot zal de nood zijn, die door menselijke wil al voor velen ondraaglijk was, maar nu moeten ze strijden met de tegenspoed, die God Zelf hen zendt. En ze kunnen er niet tegen in opstand komen, omdat ze niemand ter verantwoording kunnen roepen. Maar het gedrag van de mensen tevoren is niet meer menselijk te noemen en dus laat God hen Zijn Macht zien.

Waar tevoren de mensen hun macht wilden bewijzen en tegen hun medemensen met alle wreedheid optreden, daar toont God Zich in Zijn werken. En tegenover Hem zijn alle zwak en machteloos en hun schandelijk woeden valt terug op diegenen, die zonder erbarmen alleen vernietiging willen brengen, omdat ze zich sterk voelen. Het is een chaos zoals groter niet kan worden gedacht, als de mensen ongeremd hun haat- en wraakgevoel tot doorbraak laten komen. En deze vernietigingswil betekent een ontbinden van datgene, wat God de Heer heeft geschapen, voordat het zijn doel heeft bereikt. Een voortdurende wil om te verwoesten is de mensen van de huidige tijd eigen en dat is een teken, dat ze onderworpen zijn aan de macht, die probeert alles te verwoesten en het geestelijke erin te verhinderen dichter bij God te komen.

De mensen zijn er zich niet van bewust, hoe vreselijk de uitwerking zich doet gevoelen van het gewelddadige verwoesten van geschapen dingen - zij het mens, dier of vaste materie - hoe het onrijpe geestelijke daarin raast en woedend tekeer gaat en wat een opschudding dit in het geestelijke rijk betekent. De zielen der mensen worden in het nauw gedreven en mede schade toegebracht. En zelfs de gelovigen worden de invloed gewaar en zijn bang en moedeloos. En een machtige Wil moet dit een halt toeroepen, ter wille van het geestelijke, dat zich inspant om in de nabijheid van God te komen, en nu zal worden weggedrongen door de tegenstander Gods, door zijn hem volgzame knechten op aarde.

En daarom zal God Zijn Stem laten klinken, onmiddellijk na de verwezenlijking van een plan, dat aan verschrikking alles overtreft wat mensen tot nu toe hebben bedacht. Er is nog maar weinig tijd. Eerst moet een huiveringwekkende gebeurtenis zich afspelen, opdat de hele wereld oplet en des te duidelijker de Stem van God hoort. Nog vele slachtoffers moeten het ontgelden, dat wil zeggen hun leven geven voor een onoorbare zaak, opdat ook de mensen, bij wie een helder inzicht mankeert, opletten. Want zij allen dragen bij tot de chaos en dus dragen ze ook een deel van de schuld, terwijl ze het onrecht niet zien en er zich van afkeren.

De goddelijke Stem vermaant en waarschuwt voortdurend. Ze wijst allen op het onrecht, maar Ze eist ook, dat er acht op zal worden geslagen, daar Ze anders luid en dreunend en tot ontsteltenis van allen zal weerklinken en het oordeel zal vellen naar recht en rechtvaardigheid. Want de schuld is algemeen en alleen diegenen

zijn vrij te spreken, die het optreden van de mensheid verafschuwen en God willen toebehoren. Want ze zien het onrecht in en vrezen de toorn van God, dat Hij de misdadigers zal slaan. En het uur zal komen, plotseling en onverwacht, want het is de laatste grote genade voor het einde, opdat zich nog bekeren zal, wie niet achteloos voortgaat en God herkent in het natuurgebeuren, dat onafwendbaar is volgens Gods Wil.

Amen

BD.6324

3 augustus 1955

De nadering van een ster

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor Mijn "Liefdestraal van boven". Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen, en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En terwille van deze mensen zijn de "krachten des Hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen Die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn. Want hoe zonderlinge

verschijnselen deze ster begeleiden hij komt steeds dichterbij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken, en zijn loop volgen. Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang voorafgaat aan het definitieve einde, dat is de totale omvorming van het aardoppervlak, u mensen nog te wachten staat en talloze offers zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en Mijn Woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat. U, mensen Mijn Wil en Macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden kan zonder Mijn Wil. Dat niets zonder zin of doel is wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan Mijn tegenstander.

Daarom moet u, mensen weten wat u te wachten staat, opdat u gemakkelijker tot geloven kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem Die Heer is over Hemel en aarde over alle hemellichamen en werelden - en aan Wiens Wil alles onderworpen is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept in zijn nood.

Amen

BD.7421

3 oktober 1959

Openbaring 16:18 - Ster

Een geweldig beven zal de aarde doen schudden. Geestelijk zowel als aards zal de wereld voor een schudden staan, zoals de mensen nog nooit hebben meegemaakt vanaf het begin van dit tijdperk. Maar dit is voorzeggd, want het is de inleiding op het einde dat niet lang daarna zal volgen. De termijn is niet lang meer en steeds dringender wordt u erop gewezen, omdat u elke dag nog zult moeten benutten uw ziel rijper te laten worden, want de tijd vliegt en u gaat met reuzenschreden uw einde tegemoet.

En dan volgt een eindeloos lange nacht voor al degenen die de dag niet gebruikt hebben om voor het zielenheil te werken, want slechts weinigen zullen dit laatste einde overleven en de nieuwe aarde mogen bewonen - slechts weinigen zullen standhouden in de laatste strijd op deze aarde.

Steeds weer worden u, mensen de tekenen van het einde voorgehouden en het laatste geweldige teken is het grote beven. Hoe het tot stand komt is u al gezegd: Dat een ster (hemellichaam) zich uit zijn baan losmaakt en met reusachtige snelheid op de aarde toe ijlt. Dat u daar nog niets van weet, komt door de grote afstand die deze ster nog heeft af te leggen, eer hij in het gezichtsveld komt van hen die hem zullen waarnemen.

Maar dan zal de opwinding ook groot zijn, want ieder beseft nu het gevaar waarin het hemellichaam aarde zich daardoor bevindt, maar niemand kan iets doen om dit gevaar te bezweren. En deze laatste tijd, daar u er nu van op de hoogte bent, moet u bijzonder goed benutten, want geen van u weet of hij het gebeuren zal overleven - geen van u weet welk deel van de aarde wordt getroffen en niemand moet er op rekenen dat het aan hem voorbijgaat.

Het is de laatste waarschuwendende stem van God die Hij nog laat weerklinken voor het einde, om juist voor dit einde geloof te vinden en tevens een omkeer te bewerkstelligen van de weinigen die nog niet helemaal een prooi zijn van de tegenstander. Denk niet lichtvaardig over al deze voorspellingen, laat u niet van de wijs brengen door het werk van de schijnbare opbouw dat u in de wereld kunt gadeslaan, maar weet dat reeds de schaduwen van de vernietiging opdoemen, dat er geen lange tijd meer vergaat tot u op de hoogte komt van dat onheil dat u nadert in de vorm van een ster.

Hij wordt uit zijn baan geslingerd, omdat het Gods Wil is dat de aarde door een beving zal worden geteisterd, die nog mensen moet en kan redden wier wil goed is. Aan voortekenen van het nabij zijnde einde zal het waarlijk niet ontbreken, maar dit voorteken heeft een geweldige uitwerking en veel mensen zullen hun leven erbij inschieten. En niemand kan zich Oost-Indisch doof houden want het is te geweldig dan dat het niet op alle mensen indruk zou maken.

Alleen het resultaat is verschillend - want de mensen zullen deels hun zwak geloof laten opleven en zich weer aan God geven, maar deels ook het zwakke geloof verliezen en zich naar de tegenstander keren, wat in een vergroot jagen naar materieel bezit - meestal op onrechtmatige wijze - tot uitdrukking zal komen. En er zal veel nood zijn onder de mensen. En dan bewijst de ware kracht van het geloof zich, die hulp betekent voor die mens die zich gelovig alleen aan God toevertrouwt. Want Hij zal al degenen helpen die van Hem willen zijn, die ook in hun grootste nood aan Diegene denken Die hen alleen kan helpen. En de tijd zal beginnen waarin nog goede arbeid in de wijngaard verricht moet worden om al degenen te hulp te komen die nog zwak van geest zijn en versterking van hun geloof moeten krijgen. Want daarna volgt de tijd van de laatste geloofsstrijd

die nog een laatste beslissing eist van de gelovigen. Maar wie volhoudt tot het einde zal zalig worden.

Amen

BD.1398

28 april 1940

Catastrofe - Voorspelling

Er is onverdeelde aandacht nodig om volgende bekendmaking in ontvangst te kunnen nemen: De goddelijke Wijsheid heeft een gebeurtenis voorzien, waarvan de uitwerkingen ontzaglijk zijn. Er is voor de dichtstbijzijnde tijd al een catastrofe op komst, die door aardse macht noch kan worden tegengehouden, noch afgezwakt. Er zullen ontelbare geestelijke wezens in actie komen en in goddelijke opdracht het binnenste der aarde in beroering brengen. De aarde zal splijten en er zullen watermassa's losbarsten. Er zal zich een vernietigingswerk voltrekken van catastrofale omvang en dit zal onnoembare ellende brengen over de mensheid, die daar door wordt getroffen. En dit gebeurt binnen de kortst mogelijke tijd.

Een klein poosje nog waant u mensen zich machtig en veilig voor gevaar. U beschouwt alleen het wereldgebeuren om u heen en meent u geborgen en buiten gevaar. Maar u vergeet, dat er een Macht gebiedt over alles, in, op en boven de aarde. En daar u Hem vergeet, die alles regeert naar Zijn Wil, zal Hij zo door de krachten der natuur tot u spreken. En u zult Hem moeten horen, want u zult Zijn Stem niet kunnen ontvluchten. Aan de onderrichtingen van boven schenkt u geen aandacht. Het leed op de aarde verandert uw denken niet, maar de goddelijke stem kunt u niet overstemmen, want Ze is sterker dan alle lawaai van de wereld. En daarom wordt u dit tevoren verkondigd, opdat u de Heer herkent als Zijn Stem zal weerklinken.

De wereld zal er echter niets van willen horen. Ze zal zuiver aards de grote nood proberen tegen te gaan, maar goddelijk werkzaam zijn steevast ontkennen. En velen zullen zich bij dit standpunt aansluiten en dus alleen de ellende zien, maar er niet de goddelijke Wil in erkennen, Die terwille van de genezing der mensheid hele landstreken aan de vernietiging prijsgeeft.

En dit zal de tijd aankondigen, dat een onverdiende plaag een land zal treffen en dat dit land in de ergste benauwdheid geraakt. En als aards geen redding meer mogelijk lijkt, treedt God Zelf als Bemiddelaar op en draagt de elementen der

natuur op in te grijpen in aardse maatregelen. En wat zich tevoren groot waande zal klein worden. Want het zal zijn kracht en macht nodig hebben om op te richten wat verwoest is. Het zal de mensen nodig hebben om zijn eigen land te herstellen, dat, vroeger bloeiend, nu verwoest en braak ligt en veel arbeidskrachten nodig heeft.

En dit zal de tijd zijn, dat de mens zich bezighoudt met andere vragen dan voorheen. Want wie deze tijd overleeft staat waarlijk in Gods gunst. Hij heeft getuigenis afgelegd, dat hij zich met de Heer heeft verbonden. Hij zond zijn gedachten in grootste nood op naar de Vader in de hemel en de Vader verhoorde het gebed van een mens, die Hem herkende en in zwaarste nood de weg naar Hem vond. Want Hij zendt al de moeilijkheden alleen maar over de mensheid, opdat ze het geloof in God terugvindt. En zo moet Hij nu ook het volledig onderdrukte geloof met geweld weer overeind helpen, doordat Hij de mensen Zijn Almacht bewijst en de wereld toont, dat Hij de Heer is over hemel en aarde.

Amen

BD.1473

15 juni 1940

Het woeden van de elementen der natuur

De Grootheid van de Almachtige zal zichtbaar worden in een tijd, dat de elementen der natuur woeden en onnoemelijke schade aanrichten. Dan is het uur gekomen, waarin het geestelijke verval der mensen duidelijk aan het licht komt. Want niets zal ze aan God doen denken. Niets zal ze kunnen bewegen te bidden, want hun geloof in een God is verloren gegaan en dus roepen ze Hem niet aan in de nood. De mensheid kan daarom niet langer op de aarde gehandhaafd blijven, want ze denkt niet aan het eigenlijke doel van het aardse bestaan en draagt er alleen maar toe bij, de weinige mensen die nog niet geheel van God vervreemd zijn, het geloof de grond in te boren en ze eveneens van God afvallig te maken. Maar de Liefde Gods verhindert, dat ook dezen nog hun geloof verliezen en Hij beëindigt daarom met geweld het leven van diegenen, die de zielen in gevaar dreigen te brengen.

En er zal een grote nood zijn, wanneer het razen van de elementen begint. Het zal zijn als een storm, die alles dreigt te vernietigen. De mensen zullen hem geen tegenstand kunnen bieden, want ze zijn als zwakke halmen, die door de storm worden geknakt. Ze zullen willen vluchten, maar de elementen niet kunnen ontvluchten. Zonder Gods hulp zal elke tegenstand te zwak zijn, maar een innige

roep tot God zal het geweld van de elementen bezweren. En gered zal zijn, wie zich aan God toevertrouwt in deze nood.

Maar God zal u in deze nood heel nabij zijn. Hij zal ieders gedachten aanraken en u voor de laatste keer de Hand reiken, opdat u Deze pakt en u laat redden. Maar dwingen kan Hij uw wil niet. U moet vrijwillig aan Zijn kant gaan staan en Zijn hulp verlangen.

Er is geen ander middel om de mensheid vanuit de geestelijke nacht naar het licht te brengen, dan een in de kracht der natuur vastgelegd gebeuren, dat de mensen in een beroering brengt, die niemand kan ontvluchten. Ze moeten hun onmacht inzien tegenover de elementen der natuur. Elke verdere hulp moet hen ontnomen zijn, zodat ze het einde van hun lichamelijke leven beseffen. Pas dan is er een geringe hoop, dat ze aan de Heer denken, Die alle macht toekomt en Die kan gebieden over hemel en aarde.

De schepselen Gods hebben zich van Hem losgemaakt. En in deze scheiding zijn ze in eindeloos lange tijden veranderd. Maar een moment van grootste nood en gevaar kan deze scheiding overbruggen. De ziel kan naar God terugkeren en dan is ze haar Schepper nog dankbaar voor het onuitsprekelijke leed, dat haar tot inzicht heeft gebracht. Maar dit moment, dat haar wil zich op God richt, kan niet door middel van dwang door God worden bewerkstelligd, ondanks overgrote Liefde. Deze Liefde Gods heeft alles geprobeerd om de zielen redding te brengen en hen de weg naar boven te wijzen. Doch de wil van de mensen was sterk en deze wil kan God niet breken, maar Hij kan alleen zo op de mens inwerken, dat hij zelf zijn wil verandert en hem op God richt.

Dit natuurgebeuren is nu de laatste poging om de menselijke wil op een gunstige manier te beïnvloeden. Maar dit natuurgebeuren zal ook zo geweldig zijn, dat de zijnen grote kracht nodig zullen hebben om sterk te blijven in het geloof. En deze kracht zal eenieder toekomen, die zijn gedachten smekend naar God opzendt. Want de Vader is op de hoogte van de nood van Zijn kinderen en zal hen liefdevol bijstaan als ze dreigen te gaan wankelen. Want Zijn rijk op aarde moet blijven bestaan. En er zal veel arbeid moeten worden verricht om diegenen het goddelijke rijk te verkondigen, die de weg naar God vonden en Zijn Woord begeren.

En aan deze tijd denkt de Heer en Hij brengt Zijn Woord nu al nader tot de mensen. Het zaad moet op goede bodem vallen en rijke vrucht dragen op de akker, die de Heer tevoren wil reinigen van alle onkruid.

Amen

BD.1538

25 juli 1940

Toedracht van de catastrofe

De leraren uit het hiernamaals doen steeds op dezelfde manier hun best voor je (Bertha Dudde) en trachten je licht ontvankelijk te maken, maar niet altijd is je hart gewillig om op te nemen en dan ontstaan er zulk soort hindernissen die het opnemen (van het woord) bemoeilijken. Ongedeelde opmerkzaamheid moet aan de gaven van de hemel worden betoond en alle aardse gedachten vermeden, dan komen de gedachten van de vrienden uit het hiernamaals makkelijk binnen. De goddelijke Liefde zendt je boden tegemoet, die je willen sterken in de wil om te ontvangen. Ze brengen je een kennisgeving die op een verstandelijke manier je de toedracht beschrijft van de catastrofes die zullen beslissen over dood en leven van ieder afzonderlijk.

Heel weinig mensen schenken aandacht aan de voortekenen van de komende tijd. Ze verwonderen zich wel over afwisselingen en onregelmatigheden die in de natuur zijn op te merken, maar stappen daar toch lichtvaardig overheen. Ze zien daarin geen uiting van de goddelijke Wil, maar alleen een toevalligheid. En dus zullen ze aanvankelijk ook aan de verschijnselen geen aandacht schenken als het natuurgebeuren in aantocht is. Door windhozen zullen de mensen eerst opmerkzaam worden gemaakt op naderbij komend onweer. Dit zal zo plotseling komen dat mens en dier in grote nood zijn, want ze zijn nauwelijks in staat de heftige storm weerstand te bieden, maar dit zal pas het begin zijn.

Met kleine tussenpozen zullen heftige aardschokken te merken zijn en de hemel zal verduisterd worden, een gebulder van donderslagen zal te horen zijn en dit is zo vreselijk, dat onder mens en dier paniek uitbreekt, dat ze hun behoud zoeken in de vlucht - doch de duisternis hindert ze - de nood wordt steeds groter, het gebulder steeds luider, de aardbevingen steeds heftiger - de aarde opent zich en enorme watermassa's breken zich baan uit het binnenste van de aarde. En waarheen het oog ook kijkt of zou mogen zien - water en duisternis - en een onbeschrijflijk chaos bij de mensen die hun toestand inzien en in de grootste benauwenis zijn. De dagen ervoor zullen zo stralend zijn, dat een zekere zorgeloosheid de mensen heeft aangegrepen en de omkeer zal dan zo plotseling komen, dat niemand voorzorgen kan treffen in aards opzicht, maar deze zouden ook volkomen nutteloos zijn, want geen aardse macht weerstaat deze elementen. Alleen de gelovige mens wordt nu de goddelijke Almacht gewaar en hij vertrouwt zich toe aan Zijn Schepper. En of zijn hart ook bang is en beeft, hij

wacht geduldig tot er hulp tot hem komt, want hij zendt zijn gedachten omhoog naar Hem.

Wie de zin en het doel van het leven heeft begrepen, weet dat nu het uur van de beslissing is gekomen voor ieder mens. En hij zal trachten geestelijke hulp te brengen waar dit maar mogelijk is - hij zal degenen die ongelukkig zijn troosten en hen op God wijzen - hij zal helpen doordat hij een lichtje doet ontbranden in diepste duisternis. Want God zal diegenen de mogelijkheid geven om voor Hem te werken die Hem hebben herkend en Hem hun diensten aanbieden. Een rijk arbeidsveld zal hun worden toegewezen en het zaad op goede bodem vallen, want God spaart die acht op Hem slaan of in grote nood de weg naar Hem vinden.

Amen

BD.4940

21 juli 1950

Voorspellingen van de natuurcatastrofe - Dode zones

Aan het laatste einde gaat een geweldige gebeurtenis vooraf, die alle mensen, die het overleven, te denken moet geven. Het zal een voorteken zijn van het einde. Een verwoesting in het klein, vergeleken bij het laatste werk van vernietiging van deze aarde, maar ook van een omvang, zoals de mensheid nog niet heeft meegemaakt, zolang de aarde bestaat. Het is een natuurgebeuren, dat alle mensen, die erdoor worden getroffen of ervan horen, in beroering zal brengen. Want de gevolgen van het gebeuren zijn te geweldig om onopgemerkt te kunnen blijven.

Er zullen, wat men noemt, dode zones op het land ontstaan, die helemaal geen leven laten zien, omdat de uitwasemingen der aarde op deze plaatsen elk leven verstikken. Er zal een duidelijk inwerken van natuurkrachten waar te nemen zijn, zodat dit verschijnsel niet aan menselijke invloed kan worden geweten, omdat Ik Zelf Me door deze gebeurtenis wil openbaren, om de mensen het nabij zijnde einde, dat zieners en profeten voortdurend in Mijn opdracht verkondigen, ook geloofwaardig te maken.

Er staat de mensen opnieuw leed te wachten. En dit leed kan hen niet bespaard blijven, zolang ze nog de wereld haar tol betalen en aan Mij slechts zijdelings aandacht schenken. Ze moeten Mij zoeken, opdat Ik Me kan laten vinden. En dat kan alleen maar een gebeurtenis tot stand brengen, die niet meer als werk van mensen kan worden verklaard. Ze moeten er een hogere Macht achter voelen en

zich aan deze Macht in hun aardse nood toevertrouwen. Maar daarom moeten ze ook aan deze Macht zijn overgeleverd, om tot Haar hun toevlucht te nemen uit eigen aandrang. Ze moeten aards zonder hulp zijn, om de hulp van boven duidelijk te bespeuren.

Daarom zal er een geweldige storm opsteken, die alles ontwortelt en de lucht injaagt. De aarde zal spleeten en van boven tot onder zullen de mensen aan de elementen zijn overgeleverd, waartegen ze niet meer kunnen opboksen, omdat hun kracht niet toereikend is. Een ondraaglijke hitte zal de mensen ook tevoren al onbekwaam maken. En suf en onverschillig houden ze de eerste verschijnselen in de natuur bij, tot ze dan hun ernstige toestand inzien en nu bijna met bruto geweld voor hun leven strijden, dat ze vrezen te verliezen.

En Ik zal al diegenen, die van goede wil zijn, bijstaan in hun nood. Ik zal hen inzicht geven, opdat ze Mijn heersen en werkzaam zijn in al het gebeuren zien en vanuit dit inzicht ook hun medemensen onderrichten en hen toespreken, zich tot Mij te richten, en zij hen van Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht verkondigen, opdat ze naar Mij roepen als ze in gevaar zijn.

En Ik wil hun Leider zijn. Door alle nood heen zullen gered worden, die in Mij geloven en Mij willen dienen in de laatste tijd voor het einde. Want na dit gebeuren volgt ook in korte tijd de ondergang van de oude aarde, zoals het geschreven staat.

Maar de mensen moeten deze ondergang niet onvoorbereid meemaken. En daarom laat Ik er een schaduw aan voorafgaan. Een laatste aanwijzing, die moet worden geloofd, opdat de mensen niet het eeuwige verderf ingaan, opdat ze zich in veiligheid kunnen brengen, als ze hun wil maar op de juiste manier gebruiken.

Amen

BD.3348

27 november 1944

Natuergebeuren - Er vallen slachtoffers onder goede en slechte mensen

In het uur van de grootste nood zullen veel mensen tot God roepen. Maar niet elke roep zal uit het hart komen, want het gevaar waarin ze verkeren, ontnemt hen alle vermogen om te denken. En dus zullen ze God alleen met hun lippen aanspreken en naar hun gebed zal niet worden geluisterd. Alleen zij, die in staat

zijn hun gedachten naar Hem te sturen, al is het maar voor enkele ogenblikken, zal God bijstaan, om ze te redden uit hun lichamelijke nood, of om hun zielen nog genaden te verlenen voor hun einde.

De dood moet niet altijd als de grootste ramp worden beschouwd, want als de mens in het aangezicht van de dood de weg naar God heeft gevonden, is hij een werkzaam middel geweest voor zijn redding, die meer waard is dan het behoud van het lichamelijke leven in duisternis van geest.

En daarom zullen ontelbare mensen hun leven verliezen in korte tijd, deels als waarschuwing voor hun medemensen, deels vanwege hun eigen geestelijke nood. Maar ook rechtvaardigen, wier levensloop is voltooid volgens Gods Wil, worden weggeroepen van de aarde. Want waar God Zelf herkenbaar is, waar de krachten der natuur, die aan de Wil van God zijn onderworpen, in beroering raken, daar is ook Zijn Wil bepalend, wie aan dit gebeuren ten offer valt. Er zullen rijpe en onrijpe zielen van de aarde moeten weggaan. Maar als een ziel nog voor de lichamelijke dood God heeft herkend, is ook haar geestelijke hogere ontwikkeling in het hiernamaals verzekerd en is het beëindigde leven alleen een zegen voor haar.

En de aardse nood zal groot zijn en zal aan allen nog de mogelijkheid bieden de weg naar God te vinden. Want het natuurgebeuren zal zich vooraf aankondigen. Er zullen zich uit buitengewone tekens een ongewone gebeurtenis laten afleiden, zodat ieder mens zich nog kan bezinnen. En hij zal ook door medemensen worden gewezen op de hoogste Macht, de Bestuurder van de hemel en de aarde, zodat hij tijd en gelegenheid heeft zich met Hem te verbinden in innig gebed.

Maar nu toont zich de afstand van de mensheid tot God. Want slechts weinige nemen Hem aan. Slechts weinige wenden zich in hun angst en benarde toestand tot Hem om bescherming en hulp. De meesten wijzen Hem bewust en onbewust af. Ze volgen het schouwspel van de natuur op de voet, steeds in de hoop op een spoedige beëindiging. En het uur van de nood treft hen daardoor des te geweldig, omdat ze zich volkomen verlaten voelen, daar hen elk geloof ontbreekt. Maar ook van deze mensen, die op grote afstand van God zijn, blijven er vele in leven, aan wie God nog de mogelijkheid geeft naderhand tot inzicht te komen.

Goede en slechte mensen zullen hun leven verliezen en goede en slechte mensen zullen hun leven behouden. Want deze natuurcatastrofe is nog geen scheiding der geesten, maar alleen een laatste waarschuwing voor het laatste oordeel, waaruit alle mensen het nut voor hun ziel moeten trekken.

Maar het staat hen vrij, hoe ze deze waarschuwing benutten. Ze kunnen tot inzicht komen, voor of na de rampzalige nacht, maar ze kunnen ook blijven vasthouden aan hun oude denken en het grote gebeuren kan ook geen indruk maken op hun ziel. En zo zullen ook naderhand mensen, die God vijandig gezind zijn, aan het werk zijn om elk geloof in God te vernietigen. En ze zullen dit natuurgebeuren aanvoeren als het grootste bewijs, dat Hij niet bestaat. Ze zullen als grootste ontkenners van God tevoorschijn komen uit een gebeuren, dat hen tot het geloof moest terugbrengen. En de strijd zal daarom openlijk ontbranden tussen diegenen, die het gebeuren sterk en gelovig heeft gemaakt, en diegenen, die het hebben overleefd ondanks hun ongeloof. En dus gaan allen het einde tegemoet, nadat de mensheid nog een korte tijd van genade is toegekend tot aan het laatste oordeel.

Amen

BD.8122

11 maart 1962

De laatste catastrofe

Gods Stem zal doordringen en de mensen doen ontwaken, die zorgeloos slapen, terwijl ze toch in het grootste gevaar zijn. Die zich laten wekken en Zijn Stem herkennen, voor deze zal ook een licht schijnen, dat hen uit de donkere nacht wegvoert. Maar wie geen acht slaat op Zijn Stem, diens lot is ook beslist voor eeuwige tijden. Maar Hij, Die u allen heeft geschapen, zal u ook niet zonder waarschuwing laten, wanneer het geweld over de aarde losbreekt, dat is voorzien in het heilsplan van God sinds eeuwigheid. Steeds weer waarschuwt en vermaant Hij de mensen, doordat Hij ze aanspreekt op de meest verschillende manieren. En die acht slaan op Zijn zachte Stem, wanneer ze in hem klinkt, die zal ook het komende geen vrees aanjagen, wanneer Hij met donderstem zal spreken tot allen, die tot nu toe hun oren gesloten hielden voor Zijn Woorden van Liefde en Barmhartigheid.

En Hij zal tot hen spreken door de krachten der natuur. En niemand zal de Stem niet kunnen horen, want de mensen zijn aan gevaar blootgesteld. En zodra ze bang zijn voor hun leven, bestaat ook de mogelijkheid, dat ze hun gedachten toekeren naar Diegene, Die almachtig is, Die ze als God en Schepper erkennen. En roepen ze tot Hem, dan zijn ze ook gered voor tijd en eeuwigheid. Maar wie dan nog verstokt blijft, zal het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering niet bespaard blijven. En er zal niet veel tijd meer voorbijgaan, dat u mensen allen wordt opgeschrikt door de tijding van een niet te overziene catastrofe. En u

zult stijf staan van schrik, wegens het onheil dat talloze mensen heeft getroffen. Maar het is u voorzeggd vanaf het begin van deze periode op aarde, want het is in het heilsplan van God voorzien sinds eeuwigheid.

Maar nooit houden de mensen een natuurgebeuren van een dergelijke omvang voor mogelijk. En er wordt diegenen, die het overleven, een heel duidelijk bewijs gegeven, dat een hogere Macht werkzaam is, dat al het aardse vergankelijk is en dat de mens aan die Macht is overgeleverd, wanneer hij zich niet zelf met Haar in verbinding stelt en zich overgeeft aan zijn God en Schepper, hem om Erbarmen smekend. Want Hij wil Zich alleen maar aan de mensen openbaren, doordat Hij ze zo duidelijk toespreekt, dat ze Zijn stem vernemen móeten. En wanneer Hij daar steeds weer op wijst, dan wil Hij daar alleen mee bereiken, dat ze tevoren de band met Hem zullen aanknopen, om dan stand te houden en ook Zijn bescherming te ondervinden, wanneer de dag van ontzetting is aangebroken.

Maar aan Zijn aankondigingen door zieners en profeten wordt geen geloof geschonken. En al worden ook steeds weer in kleine omvang de mensen door goddelijk ingrijpen overvallen, het raakt steeds alleen de getroffenen, maar de anderen blijven onverschillig, zodra de eerste ontsteltenis voorbij is. En geestelijk voordeel is niet vaak te behalen. Maar al diegenen, die God Zelf tot zich lieten spreken, die Zijn Woord geloof schenken en die daarom tot de zijnen behoren, zal steeds weer de tijding toekomen, dat dit geweldige natuurgebeuren niet lang meer op zich zal laten wachten. Ze zullen kracht putten uit Zijn Woord, want ze zullen Dit nodig hebben om stand te houden en troost en opheldering te geven aan hun medemensen, die in de grootste lichamelijke en geestelijke nood verkeren.

En Hij zal luisteren naar elk gebed, dat tot Hem doordringt. En Hij zal allen kracht en hulp verlenen, die hun God en Schepper aanroepen in hoogste nood. En al moeten ze ook hun aardse leven offeren, ze hebben de band met God gevonden en hoeven nu niet meer het lot te vrezen van diegenen, die geheel zonder enig geloof zijn en hem nog toebehoren, die hen in het verderf wil storten.

Aan alle mensen zal nog de gelegenheid worden gegeven hun God en Schepper te onderkennen. En ieder afzonderlijk mens beslist zelf over zijn lot. En ook het meest verschrikkelijke gebeuren kan voor de mens de weg zijn naar Hem, uit Wiens Macht hij eens is voortgekomen. En dan was het voor hem tot zegen, ook al worden er talloze mensen weggerukt. Ze kunnen binnengaan in het rijk hierna met een zweem van inzicht in het hart, wanneer ze uiteindelijk nog hun God en Schepper hebben herkend en erkend, wanneer ze Hem aanroepen in hoogste nood, Die Zich dan ook aan hen openbaart.

Geloof het, mensen, dat u dit gebeuren tegemoet gaat, dat onverwacht over u losbreekt en dat een zo duidelijke stem van boven is, dat alle, die maar van goede wil zijn, ze zouden moeten herkennen. En ieder zal ze horen, want ze is geweldig en nog een laatste waarschuwend stem. Want kort daarop komt het einde, zoals het is verkondigd.

Amen

De gevolgen van de natuurcatastrofe

BD.2246

28 februari 1942

Catastrofe

Het naderende rampzalige noodweer is van beslissende betekenis voor alle mensen in zoverre, dat ook het wereldgebeuren daardoor een verandering ondergaat, maar de mensen nu voor andere opgaven en gebeurtenissen worden geplaatst, die een niet minder moeilijke en smartelijke uitwerking hebben. Het is een angstige tijd, die de overlevenden aanvankelijk doormaken. Want ze weten niet of en wanneer deze natuurcatastrofe zich zal herhalen.

Veel mensen weten ook niets over de verblijfplaats van mensen met wie ze nauwe betrekkingen hebben. Vele zullen helemaal alleen en verlaten achterblijven. En ellende en kommer zal overal te vinden zijn. En er zal bijna geen huis zijn, waarin geen treurige mensen wonen en in het land, waar de Stem Gods heeft gesproken, geen stad, waar geen puinhopen te zien zijn. En dan zal de liefde zich waar moeten maken en zal de één het leed moeten helpen dragen van de ander, als de mensen zich het leven draaglijk willen maken en niet helemaal de moed willen verliezen.

Het leed op aarde heeft alleen andere vormen aangenomen. Maar het kan nog niet helemaal van de mensen worden weggenomen, zolang ze zich niet tot God bekeren en proberen hun geestelijke taak te vervullen. En daarom moeten ook diegenen worden getroffen, die door het wereldgebeuren tot dusver onaangeraakt bleven. En dus volgt een onvoorstelbaar zware tijd op de tijd van de wereldbrand, overal duidelijk merkbaar waar de liefdeloosheid overheerst.

De mensen kunnen zich een natuurcatastrofe van die omvang niet voorstellen, zoals ze de aarde te wachten staat. En ze zal ook in het begin niet in haar omvang worden doorzien, want er zal lange tijd nodig zijn, eer de mare ervan de wereld is

rondgegaan. En deze onzekerheid maakt het leed en de zorg groter, want elke verbinding met de buitenwereld is verbroken en moeilijk weer tot stand te brengen. En de mensen zullen in het nauw worden gedreven door de heersende macht en worden opgeroepen tot uitoefening van verrichting, die hun krachten bijna te boven gaan. En ze zullen zich niet kunnen verweren en een leven leiden zonder hoop, zonder vooruitzicht op verbetering.

En toch is dergelijk leed nodig, willen de mensen naar hun eigenlijke bestemming worden toegeleid, dat wil zeggen de verbinding met God aanknopen en voor zich daar raad en hulp afsmecken. En dan moet hen het Woord Gods worden bijgebracht. Dan moet hen over de werken Gods worden verkondigd, over Zijn Wil en Zijn goddelijke leer van de liefde. Dan moeten ze gewezen worden op het leven na de dood, op de vergankelijkheid van al het aardse, op de zin en het doel van het leven op aarde en hun taak, die bestaat in de vorming van hun ziel en in een levenswandel op aarde in overeenstemming met Gods Wil.

Spoedig is het uur gekomen, dat God tot de mensen zal spreken op een manier, dat de hele wereld in beroering zal komen. Want een nacht zal onnoemelijke ellende brengen over de mensen, wier landen door deze catastrofe worden getroffen. En de dag, die dan aanbreekt, zal verschrikkelijk zijn, want hij zal de overlevenden een aanblik van verwoesting tonen, die nog veel erger is dan wat ze hadden gevreesd. Maar aan de Wil van God valt niet te tornen. Want Hij is op de hoogte van de noodzaak, het menselijke denken te schokken. Hij kent de nood van de zielen en om hen te helpen in deze nood, zal het zich voltrekken, zoals het is vastgesteld sinds eeuwigheid.

Amen

BD.2454

22 augustus 1942

De meest eenvoudige leefwijze in de komende tijd - Het lot van ieder afzonderlijk

De komende tijd zal een geweldige verandering van de bestaande levensomstandigheden met zich meebrengen. En de mensen zullen gedwongen zijn een volkomen ander leven te leiden, temidden van verwarring en vreselijke wanorde. Want de komende natuurcatastrofe zal de grootste verwoestingen aanrichten en er zal een lange tijd nodig zijn, voordat de oude ordening is hersteld. Ieder mens zal genoeg moeten nemen met de meest eenvoudige leefwijze. Hij zal geen enkel luxueus leventje voor zich kunnen opeisen, maar

aan ontberingen en lasten zijn blootgesteld, waarvan hij denkt ze bijna niet te kunnen uithouden.

En nu zal hij zich vaak de vraag stellen, waarom hem dit verzwaarde leven is toebedacht. En hij zal daar geen ander antwoord op kunnen geven, dan dat de toestand van zijn ziel deze beproeving nodig heeft. En geeft hij zich dit antwoord uit zichzelf, dan zal hij ook proberen zich aan de moeilijker gemaakte levenssituaties aan te passen en zich als compensatie een gemakkelijker leven in het hiernamaals voorstellen. En dan zal het ook gemakkelijker te dragen worden op aarde, want alleen dit inzicht moet hij verkrijgen, dat geheel beantwoordt aan het eeuwige raadsbesluit van God, wat er ook over de mensen komt. En dan zal hij ook voor de medemens een meevoelend hart hebben. Hij zal hem helpen, waar het geoorloofd is. En die in God geloven en op Hem aansturen, zullen wederzijds nood lenigen. Want in hen is de liefde. En deze helpt alles te verdragen en overwinnen, want ze voert de mens de kracht toe uit God, Die de Liefde Zelf is.

De instelling van de mens tegenover de nood van de medemens zal maatgevend zijn, hoe lang hij zelf behoeftig en in moeilijke levensomstandigheden op aarde moet rondgaan. Hij kan deze zelf verbeteren, door zijn wil om de medemens te helpen. Want nu geeft God hem ook de mogelijkheid zijn wil te realiseren, doordat Hij Zelf hem datgene verschaft, waaraan het hem ontbreekt, opdat hij ook aan diegenen kan doorgeven, die net als hij in kommerlijke levensomstandigheden leven en dus een moeilijk bestaan leiden.

De intelligentie van de enkeling zal niet doorslaggevend zijn, want deze zal niet tot veel in staat zijn, omdat alle levensvoorwaarden anders zijn geworden dan tevoren. En alleen het grootste geduld en de grootste offerbereidheid maken het leven onder elkaar draaglijk. Want hiervan laat God het afhangen, welk lot de enkeling te dragen heeft.

God Zelf is de Liefde en deze Liefde wil niet het leed der mensen, maar hun geluk. Alleen kan hen dit geluk niet worden gegeven, zolang ze zelf God nog niet als de Liefde herkennen. Maar om Hem te leren herkennen moet het hart veranderen tot liefde. En meestal wordt de liefde gewekt door grote nood en zorgen. En dus moet God dergelijke zaken over de mensheid zenden, om de vonk van liefde in het hart van ieder mens te ontsteken. En zoals hij zich nu waarmaakt, zo wordt hij ook bedeed van de kant van de eeuwige Godheid.

En zo kan hij zich heel vlug weer een draaglijk leven verschaffen, als hij zelf ook het zijne ertoe bijdraagt, de nood van de medemens te lenigen. En er zal hem waarlijk gelegenheid genoeg worden geboden, zijn hart te laten spreken. Hij zal

werkzaam kunnen zijn in liefde, op de meest verschillende manieren. Zowel geestelijk alsook aards worden eisen aan hem gesteld, waaraan hij alleen maar hoeft te voldoen om voor zichzelf de nood te verminderen en het leven voor zich draaglijk te maken.

Amen

BD.3975

13 februari 1947

Veranderde levenssituatie - Wereldburgers

Een totaal werelds gericht denken zal zich bezwaarlijk in de veranderde levensomstandigheden inleven en zich voortdurend alleen bezighouden met een verbetering ervan. En dit zal de mens ook van elke arbeid aan zijn ziel afhouden. Wie de materie de baas laat worden, zal haar ook nooit overwinnen. En voor wie het verlies van aardse goederen niet een hulp zou zijn deze te overwinnen, die zal zich met vergrote ijver erop storten ze weer te vermeerderen. En als hij weer geholpen moet worden, dan kan dit alleen gebeuren door nieuw verlies, opdat hij de vergankelijkheid van de materie leert inzien en daaruit geestelijk voordeel zal trekken.

Doch aan een vergroot aards streven zal ook elk geloof ten offer vallen. En zo zullen alleen al daarom partijen die gescheiden zijn ontstaan, die uiterlijk herkenbaar zijn. Gelovige mensen vatten hun aards benauwende toestand op als zending van God en zijn daarom niet meer op de vermeerdering van aardse goederen bedacht, terwijl hij, die naar bezit streeft, het geloof heeft verloren in een Macht, Die zich aan hem wil openbaren door het gebeuren dat hem materieel verlies bracht. Zijn verlangen naar de wereld is groter en daarom herkent hij God niet en richt hij ook zijn leven niet in naar Zijn Wil. En zo zal er een buitengewoon drukke bedrijvigheid inzetten en de mensen zullen hun levensomstandigheden, die door de Wil van God uitermate zwaar zijn geworden, willen verbeteren.

En de gedachten van een mens zullen nu duidelijk worden. Hij die in liefde leeft zal de medemens helpen het leven voor hem draaglijk te maken. Maar de liefdeloze zal alleen zijn eigen leven een nieuwe vorm willen geven. Hij zal alles doen om zich weer een luxueus leventje te verschaffen en hij zal er ook niet voor terugschrikken, dit ten koste van zijn medemens te doen. En het zal spoedig duidelijk zichtbaar zijn, met wiens ondersteuning hij werkt, wie hem kracht

verschafft om aards te scheppen en daarvoor in ruil zijn ziel in bezit heeft genomen.

Maar de gelovige zal ook hulp krijgen in alle nood, alleen niet uiterlijk zichtbaar. Maar de Kracht Gods zal hem overstromen. Hij zal ook elke levenssituatie de baas worden en steeds met God in verbinding blijven. Zijn geloof zal zich verdiepen. De liefde voor de materie zal afnemen. En dit is een heel wat grotere vooruitgang, dan het vermeerderde aardse bezit van de eerste. Want wie zijn ziel verkoopt terwille van het aardse leven, houdt alleen rekening met de korte tijd op aarde, die elke dag voor hem ten einde kan zijn. En hij denkt niet aan de eeuwigheid, die voor hem verschrikkelijk kwellend is, omdat de materie hem op dezelfde manier kluistert als op aarde.

En daarom moet de mens proberen zich van elk verlangen ernaar vrij te maken. Hij moet de zware en moeilijke tijd met berusting in Gods Wil op zich nemen en zich des te inniger bij God aansluiten, hoe meer hij aards hulpeloos is. Want God zal hem helpen en Zich ook aan hem openbaren door de vaak wonderbare hulp. En de tijd van ellende zal slechts kort voor hem zijn, maar eindeloos lang het leven in het geestelijke rijk, waar hij geheel zonder materie onnoemelijk gelukzalig zal zijn, omdat hij al op aarde en overwinnaar van de materie is geworden.

Amen

BD.4441

24 september 1948

Omvang van het vernietigingswerk

In welke omvang de daad van verwoesting in de Wil van God zal plaatsvinden, daar zult u mensen u nog geen voorstelling van kunnen maken. Want het zal alles, wat ooit geweest is, overtreffen. Landen en zeeën zullen veranderen. Rivieren zullen buiten hun oevers treden. En zo zullen taferelen geschapen worden, dat de mensen menen in andere streken te zijn verplaatst. En daardoor ontstaat er al een onbeschrijfelijke chaos, omdat de mensen de weg naar elkaar niet meer vinden. Rusteloos zullen ze ronddolen, tot er wilskrachtige mensen te vinden zijn, die proberen ordening te scheppen en die zich bekommeren om de zwakke mensen. De nood zal zo groot zijn, dat alleen liefde ze doet uithouden. En waar de een voor de ander werkzaam is, zal ook spoedig verlichting en hulp te merken zijn, die hen duidelijk van boven ten deel valt.

Wie zich nu tot God zal wenden en Hem in zijn hart aanroept, zal worden geholpen. Want nu laat God Zich zien met Zijn Liefde en Almacht, zo duidelijk, dat het de zwakgelovige gemakkelijk wordt een vast geloof te verkrijgen. En deze tijd is voor de ongelovige een tijd van genade, waarin hij nog gemakkelijk kan veranderen bij het zien van de verschijnselen, die gebaseerd zijn op de kracht van het geloof.

Deze verschijnselen zullen allen te denken geven. Maar alleen hij, die gewillig is te geloven, zal zijn voordeel daaruit trekken, terwijl de anderen steeds alleen van toeval spreken en verbitterd tegenover de grote nood staan, een Schepper verwerpen of Zijn handelen veroordelen. De grootte van de ramp kan hen niet tot bezinning brengen. Ze proberen voor zichzelf alles natuurlijk te verklaren en geestelijke samenhangen wijzen ze totaal af. Ze blijven ook hard en gevoelloos tegenover dat, wat de medemens meemaakt en ze schrikken er niet voor terug, voor zichzelf de situatie te verbeteren ten koste van de medemensen, die te zwak zijn zich te verweren.

Overal zal er nood zijn, waar God heeft gesproken. En spreken zal Hij daar, waar de grootste geestelijke nood is, opdat de overlevenden een waarschuwingsteken ontvangen, opdat de tijd tot aan het einde toe benut kan worden en ook de mensen van de niet getroffen landen tot bezinning komen, bij het zien van de catastrofe, die te geweldig is om buiten beschouwing te kunnen worden gelaten. Want de gehele mensheid zal bevangen worden door angst, dat de natuurcatastrofe zich herhaalt en een algehele verwoesting van de aarde tot gevolg zou kunnen hebben. Deze zal weliswaar komen, echter niet onmiddellijk na de natuurcatastrofe.

Maar de angst hiervoor is heilzaam voor vele. Want de gedachte aan een plotseling sterven en aan het leven na de dood zal in veel mensen opkomen en kan een verandering van de leefwijze tot gevolg hebben. De wereld zal helpend willen ingrijpen, maar het niet kunnen in die mate, zoals hulp noodzakelijk zou zijn. Toch zal ieder, die bereid is liefde en hulp te geven, door God gezegend zijn. Want de grote nood komt over de mensen, opdat zij hun harten vertederen en aan hun eigenlijke taak beantwoorden: dat ze in liefde werkzaam zijn op aarde om de rijpheid van de ziel te verkrijgen. Zolang de mensen alleen maar voor zichzelf zorgen, leven ze in de eigenliefde en gaan ze geestelijk niet vooruit. Maar de nood van de medemensen kan bij hen hun werkzaam zijn in liefde actief laten worden. En dan vervullen ze de Wil van God en dus hun opgave op aarde. Dan is ook de grootste nood tot zegen en zal ze aan haar doel beantwoorden.

Amen

BD.4724

27 augustus 1949

De catastrofe en haar gevolgen - Naastenliefde

U allen keert terug in de toestand van de meest primitieve leefwijze. Want alleen daardoor is het mogelijk u tot dienende naastenliefde te brengen, die alleen u kan verlossen. Aan alle mensen is nu de gelegenheid geboden om werkzaam te zijn in liefde, maar de vrije wil is doorslaggevend in hoeverre van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt. En zo zal de mensheid zich zeer spoedig weer verbeterde levensomstandigheden willen verschaffen en al naar gelang de wil van ieder afzonderlijk met terechte of onterechte middelen, want slechts weinigen zullen dienstbaar zijn, maar de meesten laten zich dienen en ten koste van de medemensen weer tot welstand komen, al is het ook voor korte tijd, want zeer spoedig volgt het einde.

Maar wat er aan het einde voorafgaat, is bepaald sinds eeuwigheid. Een gedeeltelijke verwoesting van onvoorstelbare omvang, die grote landstreken treft en ontelbare mensenlevens eist. Voor deze mensen is dus het einde gekomen, maar hun dood heeft nog een binnengaan van de ziel in het hiernamaals tot gevolg. Het laatste uur voor deze wereld is nog niet gekomen, dat ook de poorten van het geestelijke rijk worden gesloten, maar de overlevenden is nog een laatste uitstel toegestaan. Een uitermate zwaar leven op aarde, dat desondanks een tijd van genade kan worden genoemd, die vele vergrote rijpheid oplevert, die nog van goede wil zijn.

Het grote gebeuren zou alle mensen tot nadenken moeten stemmen en hen de verbinding met God laten zoeken. Maar slechts weinige verwerven voordeel voor hun ziel, doordat ze zich aan hun Schepper en Vader van eeuwigheid aanbevelen en Hem om genade en hulp vragen. En dezen zal ook hulp worden geboden. Want de nood zal groot zijn en zo algemeen, dat hulp van buitenaf niet te verwachten is. Alleen onderling kunnen de mensen elkaar bijstaan. En in deze naastenliefde zullen ze krachtig worden gesteund van boven. Ze zullen werken kunnen verzetten, die op zich boven hun krachten gaan. Maar de wil om te helpen levert hen buitengewone toevoer van kracht op. De wil om te helpen zal ook op hen zelf een zegenrijke uitwerking hebben, zodat de hulpvaardige mens geestelijk en aards ontvangt wat hij zou willen afstaan en ook de eigen nood daardoor is opgeheven.

De kracht van het geloof en de liefde zal duidelijk zichtbaar worden. En ieder mens kan voor zichzelf zijn lot lichter maken, zodra hij aan de naaste denkt en niet alleen aan zijn eigen lot. Om de liefde op te laten leven komt deze grote nood

over u, omdat alleen de liefde u kan verlossen en ze steeds meer en meer verkoelt, hoe dichterbij het einde is. En wie nog in staat en bereid is liefde te geven, hem zal de nood niet teneer drukken. Integendeel, hij zal ze zelf bedwingen krachtens zijn liefde tot de naaste.

Toch zal er overal groot leed zijn. De mensen zullen van elkaar worden weggerukt. Ze zullen van elkaar geen bericht meer krijgen en aan ieder is nu gelegenheid geboden, de hele kracht in te zetten om de noodtoestand te lenigen die hem omgeeft. En de mens kan veel volbrengen, als hij maar God om ondersteuning aanroept en hulp verlangt voor anderen. Maar wie de medemens uitbuit en probeert zich door diens nood voordeel te verschaffen, zal op het einde bij diegenen horen, die door de aarde worden verzwolgen op de laatste dag. Hij zal tot diegenen behoren, die verdoemd worden omdat ze ware duivels zijn geworden, en het loon moeten delen van hem, die weer geketend wordt en in de nieuwe aarde verbannen voor eindeloos lange tijd.

Amen

BD.7052

1 maart 1958

Een ernstig wijzen op Gods ingreep en gevolgen

Slechts korte tijd scheidt u van de dag, dat Mijn Stem zo geweldig zal weerklinken, dat Ze door niemand kan worden genegeerd. Het duurt nog maar even, dat u nog in normale omstandigheden zult leven. Maar dan zal er een chaos zijn. En u mensen zult voor ontzaglijke opgaven worden geplaatst, om u en uw medemensen het leven draaglijk te maken door ongewone hulpverlening en de chaos meester te worden, en met de geringste middelen die u ter beschikking staan u weer draaglijke omstandigheden te scheppen. Want u, die in de gebieden woont die door een natuurgebeuren van onvoorstelbare omvang worden getroffen, zult alles verliezen.

U mensen zult het niet geloven en het ook niet kunnen geloven, omdat nooit tevoren een dergelijke natuurramp is meegemaakt. Maar het einde dat hierop volgt eist zo'n ingreep van Mijn kant, omdat Ik nog eenmaal alle mensen wil aanspreken om ze tot bezinning en tot rede te brengen, om nog te redden die van goede wil zijn.

En dit aangesproken worden zal door geen mens niet kunnen worden gehoord. Maar of ze hun hart en oren nu openen, staat hen nog steeds vrij. Want ook dan

nog zullen de meeste mensen zich afgezonderd van Mij houden. Ze zullen volharden in hun isolering, die ze al zijn aangegaan door hun ongelooft. En ze zullen voor zich voor dit gebeuren alle andere verklaringen zoeken en geven, dan die ene, dat Ik tot hen wil spreken, dat een God Zich aan hen bekend wil maken, die hen toespreekt om ze tot bezinning te brengen, om ze aan te zetten zich met Hem te verbinden in de grootste nood en het grootste gevaar.

Tallose mensen zullen hun leven verliezen. En het oog van de overlevenden zal reusachtige verwoestingen aanschouwen. De nood zal uitermate groot zijn en alleen het vaste geloof in Mij en Mijn hulp zal in staat zijn ze te bezweren - dat echter slechts zeer weinig mensen bezitten. Wat aards niet mogelijk schijnt, zal door Mijn hulp toch nog mogelijk zijn. En Ik zal vaak daar wonderbaarlijk inwerken, waar ware gelovigen op Mij en Mijn hulp vertrouwen.

Maar er moet een schok over de aarde gaan. Ook de harten der mensen moeten ongewoon worden getroffen, opdat ze zich in de grote nood behulpzaam tonen tegenover de naaste. En er zal ook overal zichtbaar een verbetering van de toestand inzetten, waar deze liefde in onbaatzuchtigheid - in het hulpvaardig zijn voor de medemens - duidelijk zichtbaar is. Want alleen dit is de bedoeling van Mijn gewelddadig ingrijpen: dat de mensen hun "ik" eens achterstellen en onbaatzuchtige naastenliefde beoefenen. Dan kan Ik hun lot ook opheffen. Dan kan Ik ze voorzien van het meest nodige. En Ik zal Me waarlijk om diegenen bekommeren, die de onbaatzuchtigheid laten blijken.

Er zal een nood zijn, zoals die nooit tevoren werd meegemaakt. Maar Ik moet zo duidelijk spreken, opdat een ieder Mij herkennen kan in Mijn Macht en ook Mijn Liefde zal kunnen worden beseft door degene, die alleen al let op de ongewone handreikingen, die menselijk niet te verwachten zouden zijn. Wie de innige band met Mij maar tot stand brengt of versterkt, zal te allen tijde ook zeker zijn van Mijn hulp. Maar de mensen zonder geloof zijn er slecht aan toe. Ze zullen proberen zichzelf te helpen en vaak ten koste van hun medemens. Maar ze zullen geen winst behalen, noch aards, noch geestelijk.

Het duurt niet lang meer tot aan dit rampzalige gebeuren. Maar u mensen wordt daar opmerkzaam op gemaakt en dat is al een ongelofelijke genade. Want u weet dan ook tot Wie u zich zult moeten wenden, Wie u helpen kan in de grootste nood en het grootste gevaar. Daarom maak Ik u steeds weer dit gebeuren bekend. En wie er naar luistert, moet vragen om een sterk geloof, om kracht en sterkte om standvastig te kunnen blijven. En dan zal hij ook in deze nood de weg inslaan naar Mij, Die alleen hem helpen kan. En hij zal niets hoeven te vrezen, want de mijnen zal Ik bijstaan, het maakt niet uit op welke manier. En tot de mijnen reken Ik alle die in Mij geloven, die tot Mij bidden, die zich dus met Mij verbinden en daarom ook altijd zeker kunnen zijn van Mijn bescherming en hulp. En aan dezen

is de taak opgedragen, ook hun medemensen op Mij te wijzen, opdat ook zij de weg naar Mij inslaan, wanneer het uur gekomen is, dat beslissend is voor het wel en wee van alle mensen.

Amen

Kracht in de nood door Gods Woord

BD.3741

11 april 1946

Vervulling van de voorspellingen - Bewijs voor de ongelovige

Geen van Mijn voorspellingen zal onvervuld blijven, want de nood van de tijd, die geestelijk nog veel groter is dan aards, eist het. En als u let op het gedrag van de mensheid, als u het denken en streven van de mensen nader in ogeschouw neemt, beseft ook u de noodzakelijkheid van een verandering van alle levensomstandigheden. Want alleen door zoiets is het mogelijk mensen te veranderen. En daarom zult u op een spoedige verandering kunnen rekenen, want de tijd is afgelopen. De nood tot nu toe is zonder gevolg gebleven en dus kan alleen een nog grotere nood een laatste mogelijkheid bieden, en deze zal onherroepelijk komen door Mijn Wil. Want Ik Zelf zal Me openbaren en Ik kan door iedereen die van goede wil is worden herkend.

Wat menselijke wil - haat en liefdeloosheid van de mens - tot nu toe verrichte, zal nog worden overtroffen door Mijn Wil. Het zal vernietiging en verwoesting bewerkstelligen, ook van datgene wat u nog denkt te bezitten aan aardse goederen. De mensen moeten op een dieptepunt belanden, dat hen tot Mij om hulp zal laten roepen, wil hen nog redding worden gebracht voor het einde. Ze moeten inzien, dat elke aardse hoop vernietigd wordt. Pas dan zullen zich weinigen geestelijk bezig houden en terwille van deze weinigen gebruik Ik nog een laatste middel voor het einde komt.

Maar de tijd, die op Mijn laatste reddingsactie volgt, zal moeilijk zijn voor allen, voor gelovigen en ongelovigen. Alleen zullen de gelovigen voortdurend kracht van Mij ontvangen om vol te kunnen houden. Het geloof van veel mensen zal onzeker worden als het geen levend geloof is. En Ik beoog, dat ook een dood geloof daardoor gewekt zal worden, omdat dit anders geen waarde heeft voor de eeuwigheid.

Ongelovige en zwakgelovige mensen wil Ik te hulp komen door Mijn Stem, Die luid en hoorbaar zal klinken. Maar er zal een grote afval van Mij plaatsvinden. De laatste storm zal veel ondeugdelijke vruchten afrukken. Maar dat zal Mij niet verhinderen de storm over de aarde te laten gaan. Wie standhoudt, doorstaat de proef voor de eeuwigheid.

En dus, twijfel niet aan Mijn Woord. Wacht op de dag, die met zekerheid zal komen. En benut tot die tijd elke dag, want u zult nog veel kunnen bereiken als u vlijtig bezig bent met de arbeid aan uw ziel. Elke dag van nood kan u geestelijk voordeel opleveren, als u maar aan Mij denkt, als het voor uzelf duidelijk is, dat er niets zonder Mijn Wil of toelating kan gebeuren. Wees gerust en werp elke zorg op Mij en Ik zal u helpen dragen, wat Ik u opleg terwille van uw ziel. De tijd zal vliegensvlug aan u voorbij gaan. Maar hoe moeilijk die ook is voor u, hij is een genade, omdat u heel wat grotere geestelijke vorderingen kunt behalen, dan in een lange tijd van rust, die u lauw en traag zal laten worden en u niet dichter bij het uiteindelijke doel voert.

Wacht daarom geduldig op de vervulling van Mijn voorspellingen. Verwacht geen beëindiging van de nood door Mijn ingrijpen, maar alleen een verandering ervan. Want uw zielen zijn nog niet rijp voor een algehele harmonie op deze aarde. U zult moeten strijden en een sterk geloof verkrijgen, dan pas kan Ik de nood van u afnemen. Dan pas zult u een tijd van vrede kunnen beleven op aarde of in het rijk hierna. Maar houd u steeds voor ogen, dat Mijn Woord waarheid is, dat Ik nog geen letter opgeef van wat Ik heb verkondigd lange tijd tevoren en dat u zelf getuige zult zijn, dat u zult meemaken wat Ik verkondig, opdat u voor Mijn Woord zult kunnen opkomen voor de wereld. Want Mijn laatste ingreep moet een bewijs zijn voor diegenen, die Mijn Woord tot nu toe geen geloof schonken, die Ik nog voor Mij wil winnen en aan wie Ik Me door het natuurgebeuren duidelijk bekend maak, opdat ze geloven aan Mijn Macht en aan Mijn werkzaam zijn door u.

En zo verkondig Ik u weer: de dag zal komen, plotseling en onverwacht. Hij zal volgen op een grote aardse nood, maar weer nieuwe nood brengen in andere vorm. Maar als u gelooft, dat alleen de Liefde voor u Mij daartoe brengt u door leed te laten gaan, zal ze voor u ook draaglijk zijn. Want eens komt het einde en de verlossing voor u allen, die in Mij geloven en zich aan Mij overgeven; voor allen, die Mij belijden voor de wereld.

Amen

6 maart 1965

Bevestiging van de voorspellingen

Laat u niet van de wijs brengen, ook al wordt de waarheid van Mijn Boodschappen van boven in twijfel getrokken. Er zal geen lange tijd meer voorbij gaan, waarop u de bevestiging ervan zult krijgen van wat Ik steeds aankondig. Maar de mensen, die nog te zeer aan de wereld en de goederen ervan zijn gebonden, zijn moeilijk te bewegen dit aan te nemen. Maar het gebeuren zal hen des te sterker treffen, want ze moeten alles prijsgeven en ze zullen blij zijn hun leven nog te mogen behouden. Het is wel een tijd van zware beproevingen voor alle mensen die door het natuurgebeuren worden getroffen, maar alle, die zich in vol geloof tot Mij wenden, valt duidelijk Mijn hulp ten deel.

Daarom zult u geen gelegenheid voorbij moeten laten gaan, de medemensen opmerkzaam te maken op die ingreep van Mijn kant, die echter ook een rampzalig aards gebeuren afbreekt, waaruit duidelijk blijkt dat deze nood niet door mensen over u werd gebracht, maar dat Ik Zelf de ellende bepaal, die ieder afzonderlijk op zich moet nemen, die weliswaar niet minder smartelijk zal zijn, maar als het handelen van een hogere Macht is te beschouwen, die geen mens kan tegengaan met eigen kracht.

En u mensen zult nu moeten beslissen of u een dergelijke Macht zult willen erkennen of verloochenen. En dat alleen zal ook uw verdere lot bepalen. Loochent u deze Macht, dan zal de tegenstander, van wie u volslagen eigendom zult worden, u ondersteunen.

U zult uw medemensen meedogenloos behandelen. U zult u ten koste van hen weer alles verschaffen, wat u nodig hebt om het oude leven verder te leiden. En hij zal u niet meer uit zijn handen laten gaan. Maar wie diep gelovig is, zal niet verlaten zijn. Hem zal Ik Zelf de nodige kracht geven om vol te houden, omdat zijn liefde voor de medemensen duidelijk zichtbaar is. En met de maat waarmee hij meet, zal ook hem worden toegemeten, want voor Mij is niets onmogelijk. En wonderbaarlijk zullen dezen Mijn hulp ervaren en zich gelaten voegen in hun toestand.

En dat het zo zal gebeuren, is al in de Schrift vastgelegd en steeds weer door zieners en profeten verkondigd. Maar er is niemand meer, die er zo vast in kan geloven, dat hij er zich helemaal voor inzet. En zelfs de ontvangers van Mijn Woord hebben momenten, waarin ze ook lichte twijfel in zich voelen bovenkomen. Maar steeds weer valt Mijn opdracht hen ten deel, zich tegenover de medemensen te uiten. En ze vervullen ook trouw de arbeid in Mijn wijngaard. Want dat ene is hun zeker, dat de tijd van het einde is gekomen. En daarom

houden ze ook Mijn ingrijpen voor mogelijk. Vooral dan, wanneer dit ook in de Schrift wordt bevestigd, dat er “een aardbeving zal komen, zo groot als de wereld nog niet heeft meegemaakt”.

En zo zullen alle profetieën worden vervuld, omdat Mijn Woord waarheid is en verwezenlijkt moet worden. Alleen wordt u mensen dag en uur niet aangegeven. En daarom verplaatst u het gebeuren steeds in de verre toekomst, zonder er aan te denken, dat ook de toekomst eens tegenwoordige tijd wordt en dus eens die mensen worden getroffen, die juist in deze tijd leven.

Laat het u allen gezegd zijn, dat de tijd nog maar kort is, die u nog vergund is op aarde. En betwijfel niet Mijn Woord, dat Ik naar de aarde stuur, omdat u niet onwetend zult moeten blijven van de gebeurtenissen die voor u liggen. Omdat u allen nog tijd zou hebben uzelf te veranderen, als dit uw ernstige wil zou zijn, maar dat u anderszins ook onherroepelijk weer in de handen van de tegenstander zult kunnen vallen en met hem gekluisterd worden, dat u weer de gang door de scheppingen van de aarde zult moeten afleggen. Hiervoor zult u niet genoeg kunnen worden gewaarschuwd, want het is een bitter lot, dat u weer op u zult moeten nemen. Maar het is niet te omzeilen, want alles moet weer worden hersteld en de wetmatige ordening moet weer tot stand worden gebracht, opdat ook het nog in de vorm gekluisterde geestelijke zal worden geholpen, de weg van de terugkeer naar Mij te kunnen gaan, eens in het stadium van het ik-bewustzijn, wat dus ook een totale omvorming van het aardoppervlak vereist.

Amen

BD.4457

11 oktober 1948

Aankondiging van het einde - “U hebt nog slechts weinig tijd”

Er rest u nog weinig tijd. En u zult u serieus moeten voorbereiden op de dag, dat een daad van verwoesting zich zal voltrekken, zoals die nog nooit is meegemaakt. En al kondig Ik u dit steeds weer aan, u staat vol twijfel tegenover Mijn Woorden en bent daarom lauw in de arbeid aan uw ziel. En u hebt nog slechts weinig tijd. Maar anders dan door Mijn Woord kan Ik u er niet opmerkzaam op maken. Geloof u dit niet, dan zult u ontsteld raken als de laatste voortekenen zich openbaren. Ik zal u wel korte tijd tevoren nog eenmaal waarschuwen, maar ook aan deze Woorden zult u niet meer geloof hechten, dan aan de voorafgegane aankondigingen, omdat Mijn Lankmoedigheid u irriteert. Omdat u niet kunt begrijpen, dat Ik terwille van de nog te redden zielen talm, ofschoon de tijd al

lang is vervuld. Enkelen zijn nog te redden. Dezen wil Ik de eindeloos lange gang van een herhaalde belichaming op de nieuwe aarde besparen en daarom heb Ik geduld en stel nog uit.

Maar ook het laatste uitstel neemt een einde. Neem daarom Mijn Woorden ernstig, dat u slechts nog weinig tijd overblijft en dat u van elke dag spijt zult hebben, die u niet echt benut voor uw ziel. En verrassend snel zal een ommekeer plaatsvinden in het wereldgebeuren. En enkele dagen zijn voldoende om u in een geheel nieuwe situatie te verplaatsen. En denk dan aan Mijn Woorden en stel het geestelijke boven het aardse, want de zorg om het laatste is van geen belang, daar u niets zult kunnen behouden wat Ik u niet wil laten houden en het in Mijn Wil en Mijn Macht ligt u aards te beschutten en te beschermen.

Denk alleen aan uw ziel. Wees bereid om te helpen en te geven, waar de nood aan u wordt voorgelegd. En treed met Mij in innige verbinding, opdat u de kracht zult ontvangen vol te houden en aan alle eisen van het leven te voldoen. Verschaf u voortdurend kracht uit Mijn Woord, want daarin hebt u een Krachtbron, waaraan u zich zult kunnen verkwikken en Die nooit opdroogt. Sta steeds klaar voor Mij en Ik zal u niet verlaten, wat er ook over u komen mag.

Amen

BD.1511

9 juli 1940

“Put alle kracht uit Mijn Woord” - Voorspelling

Put alle kracht uit dit Woord van Mij. Overweeg dat Ik Zelf naar u afdaal om u versterking te brengen in uw strijd om het bestaan. Besef dat Ik de mijnen niet zonder troost en kracht laat, als ze deze nodig hebben. Stel u er niet tevreden mee, dat u maar eenmaal een beroep doet op deze Kracht van Mij, maar verlang Ze steeds en steeds weer en Ze zal u onmetelijk toekomen.

En zo wil Ik u wederom verkondigen, dat u deze Kracht buitengewoon dringend nodig zult hebben. Want het uur is niet ver meer, dat u van elke houvast beroven zal. Het uur, dat u dichterbij Mij zou moeten brengen, wanneer u maar aan Mij zou willen denken in uw nood. Dan heft u stellig uw handen smekend omhoog naar Mij en vraagt Mijn hulp. En ze zal u zijn verleend, aan u die gevolg geeft aan Mijn opwekking, die alleen in het hart waarneembaar is. U zult Mijn nabijheid bespeuren. U zult de ernstige toestand beseffen, waarin u zich bevindt. Dat zal u tot Mij laten vluchten.

Blijf Mij trouw toegedaan in deze nood, dan zal ze aan u voorbijgaan. En put tevoren kracht en troost uit dit Woord van Mij. Neem Mij tevoren al op in uw hart. Verminder uw weerstand tegenover Mij door bewuste overgave van uw wil. En wees niet ongelovig maar gelovig, want dit geloof houdt de grote nood verre van u, al staat u ook midden in dit gebeuren. Want terwille van alle mensen moet Mijn Almacht voor u allen duidelijk zichtbaar zijn. Terwille van alle mensen komt die grote beleving, die Mijn Wil en Mijn Almacht doet blijken, over u.

En de uitwerking kan alleen worden afgezwakt bij diegenen, die gelovig zijn en Mij vol vertrouwen hun nood voorleggen. Want Mijn Wil gebiedt over leven en dood en Mijn Wil zal de mensen leed laten ondergaan als het nodig is, of hen ontzien als ze zich aan Mij overgeven. En deze Wil zal ook het gebeuren zo'n vorm geven, dat het de mijnen, die Mij trouw zijn toegedaan, slechts mild raakt. Want het moet over de mensheid komen om ze naar Mij terug te voeren, voor zover dit nog mogelijk is en de zielen nog niet helemaal verhard en verblind zijn. Ik ben bezorgd om deze zielen en gebruik daarom het laatste redmiddel, dat schijnbaar wreed is en toch de enige mogelijkheid biedt voor hun redding.

En om dit uur voor de mijnen draaglijk te maken, bied Ik hen tevoren troost en kracht door Mijn Woord. Wie zich aan de invloed ervan overgeeft, schrikt niet terug voor het gebeuren. Hij kent Mijn Liefde en Zorg en vertrouwt Mij geheel en al. Hij zal niet angstig in afwachting zijn van de dag, maar vol vertrouwen, door alle verschikkingen heengeleid te zullen worden. Want Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.

Amen
