

Wij zijn slechts gasten op deze aarde



**Een selectie uit God's Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

Wij zijn slechts gasten op deze aarde

Een selectie uit God's Nieuwe Openbaringen naar de belofte in Johannes 14.21,
via het innerlijk woord ontvangen en neergeschreven door
Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes
14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand
Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij
aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel ! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling
GODS woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de
mensen toegankelijk te maken, omdat het God's wil is.

Allen, die zich voor het Woord God's willen bedanken, nodigen wij uit te bidden, vooral voor
die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen,
geoorloofd.

Vertalingen Bertie Gelijk

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandelijkerwijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ikzelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als diktaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze diktaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

B.D. Nr.

- 1469** Volmaakte geestelijke orde - wanorde
- 1798** Het uur van de dood
- 2834** De taal van de natuur - Schepping en Schepper
- 2912** Houd de dood voor ogen
- 3300** Vernietiging der scheppingswerken en zijn gevolgen
- 3334** Aanleiding tot de moeilijke levensomstandigheden
- 3755** Gebod van liefde leidraad van het leven
- 3918** Onzelfzuchtig dienen onder alle levensomstandigheden – Armoede -
Vrijgevigheid
- 4065** Voorgescreven levensweg - Lot overeenkomstig de wil
- 4436** Overgave van de Wereld - Aardse Plichts vervulling en Zegen Gods
- 4455** Het verzamelen van geestelijke goederen op aarde
- 4551** De Waarom vraag - (Antroposoof Keulen)
De val van de engelen - Zonde
- 5048** Verklaring en motivatie van een moeilijk aards lot
- 5269** Levenskracht - Geestkracht
- 5545** Totale overgave aan God waarborgt vaderlijke zorgzaamheid
- 5703** Doel van de Schepping - Ontwikkelingsgang
- 5750** Aarde geestesschool - Middel tot het doel - Doel op zichzelf
- 5771** Gasten aan tafel bij de Heer
- 6022** In het huis van de Vader zijn vele woningen
- 6054** Het lot in het hiernamaals beantwoordt aan het denken en
streven op aarde
- 6117** Wedergeboorte - Tevergeefse aardse levensweg -
- 6185** Het juist benutten van de tijd op aarde
- 6312** Het weerzien in het hiernamaals
- 6325** Aardse leven slechts doorgang naar het Vaderland
- 6454** Gasten op de aarde - Juiste Beheerder .
- 6487** Een wijzen op het einde
- 6649** Uren-christendom - De weg naar God's hart
- 6652** Het op de juiste waarde schatten van het leven op aarde -
- 6724** De nauwe band met God
- 6768** Heilswerking van Gods woord - Opwekking - Leven

- 6855 Verontreiniging van lucht - water - voedsel
7255 Beproeving van geestelijk goed op Goddelijke oorsprong
7303 Uitdrukkelijk verlangen naar vereniging met God
7327 Zegen van geestelijke werkzaamheid
7435 Benutten van de korte tijd van leven
7627 De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods
7951 Geloof
7959 Beëindiging van de gang over de aarde alleen met Jezus Christus
Berouw in het hiernamaals
8328 God's voortdurende hulp op de aardse weg
8385 Spijziging van de ziel vóór alles - Avondmaal
8414 Het belang van het aardse leven als mens
8652 De omvang der oerschuld vereist verlossing door Jezus Christus
-

B.D. Nr. 1469

12.&.13.6.1940

Volmaakte geestelijke orde wanorde

Al het onvolmaakte geestelijke brengt een zekere wanorde in de wereld, want al het geordende is het volmaakte geestelijke, het handelt naar Gods wil en Gods wil is orde en volmaaktheid. De toestand van wanorde kan nooit iets goddelijks zijn, dus moeten de wezens, die in de door God gewilde staat ... dus die zich in goddelijke ordening bevinden, de wil van God in zich dragen, d.w.z. ze moeten eerst naar Gods wil handelen, willen ze dichterbij God komen. Het onrijpe streeft echter het tegenovergestelde van God's doel na, het zal zich naar de wil voegen van degene, die alle goddelijke orde vernietigen wil. Deze wanorde kan echter alleen opgeroepen worden, wanneer het onvolmaakte geestelijke de vrije wil bezit, dus belichaamd is als mens, want tevoren bepaalt de goddelijke wil elke werkzaamheid van het wezen, en dus moet deze bezigheid een goed geordende zijn... hetgeen in het totale werk van de schepping tot uitdrukking komt, dat zich in een door God gewenste ordening bevindt en niet naar believen van een God weerstrevende wil veranderd kan worden.

Echter het aardse leven is blootgesteld aan de willekeurigheid van de mens... en zo scheidt de mens zich, al naar gelang de instelling van zijn vrije wil, een toestand van orde of ook van wanorde. Een leven in verbinding met God met overgave van zijn eigen wil moet begrijpelijkerwijs ook volgens zijn orde verlopen, en het moet geheel beantwoorden aan de goddelijke wil. De mens kan niet duidelijk zondigen tegen de goddelijke wil, zolang hij zich aan deze ondergeschikt maakt. En derhalve moet zijn levenswandel in overeenstemming

met de door God gewenste ordening geleid worden, hij kan niet anders dan datgene nastreven, wat God wil... (13.6.1940) Wat nu tegen deze ordening gericht is, moet dus, omdat het wanorde betekent, ineensstorten. Al het geordende heeft de garantie in zich, dat het blijft bestaan, terwijl de vertegenwoordiger van de wanorde, de tegenstander, er het meeste belang bij heeft, alles te vernietigen en dus daartoe een geweldige wanorde veroorzaakt.

Het zal nu ook begrijpelijk zijn, dat het denken van de mensen in volledige wanorde terecht gekomen is, waar het zich op de een of andere manier vernietigend tijdens het leven op aarde uit. Steeds zal de neiging tot instandhouding goddelijk zijn, en de vernietigingsdrang satanisch, en wie toegeeft aan de innerlijke drang tot vernietiging, die maakt zijn wil bewust ondergeschikt aan degene die Gods tegenstander is en die Zijn scheppingswerk vernietigen wil, want deze (tegenstander) bedient zich van het onrijpe geestelijke, om over God te kunnen triomferen. Hij belaagt de geesten, hij probeert de wil van de mensen te verzwakken, opdat deze op een tegen God gerichte wijze werkzaam zijn, d.w.z. het door Hem in Zijn wijsheid geschapene niet eerbiedigt en probeert het te vernietigen. En dit druist in tegen de goddelijke ordening.

Al wat is, dient tot rijping van het onvolmaakte geestelijke. Elke wil tot vernietiging van welk scheppingswerk dan ook is een ingrijpen in de wil van God, Die voor al het geestelijke zijn tijd heeft vastgesteld en het pas uit een dergelijke vorm bevrijdt, wanneer het geestelijke in deze vorm rijp, d.w.z. bekwaam geworden is, overeenkomstig de door God gewenste ordening weer het volgende stadium van belichaming te doorleven. Een wezen dat voortijdig in zijn hogere ontwikkeling gestoord is, zou zijn vorm willen ontvluchten of ook een uiterlijke verschijningsvorm willen aannemen die niet bij zijn geestestoestand past, en dat zou, omdat de benodigde rijpheid hem ontbreekt, het begin zijn van een onvoorstelbare wanorde, die een schrikbarende uitwerking zou hebben op de aarde en ook op het totale universum. Want alles zou aan de willekeur van het onrijpe, van God afgewende geestelijke zijn overgeleverd. Het zou een openlijke strijd tegen God zijn, die tegen alle goddelijke wijsheid in, zou woeden, indien dit niet door God verhinderd zou worden.

Om die reden is ook de wil van het onrijpe wezen vóór de belichaming als mens gebonden, om de goddelijke ordening staande te houden, tegen het gevaar in het aardse bestaan, dat de verkeerde wil zodanig uitwerkt, dat een chaos die zijn gelijke niet kent, een verwarring van het menselijke denken, de grootste wanorde aanrichten kan. En deze wanorde betreft de totale strijd van al het goede geestelijke, want God Zelf legt geen dwangmiddel als remming op, om aan het onrijpe geestelijke de volledige wilsvrijheid over te laten. Alleen zal steeds alle streven, dat tegen de goddelijke wil gericht is, zonde zijn; het wezen overtreedt de goddelijke wet... die op zich zelf orde is... als het welbehagen er aan beleeft,

deze orde in wanorde te veranderen. Want dan schikt het zich naar de wil van de tegenstander, wiens verlangen het is, alles te vernietigen wat God geschapen heeft... Dit zal hem niet lukken, maar alleen al de wil daartoe is de ergste zonde tegen Gods liefde, wijsheid en almacht, het is verzet tegen God en leidt tot de meest ernstige gevolgen. Het tegen Hem woedende geestelijke kan zich niet in zijn vrijheid verheugen, zo lang het zich verzet tegen de goddelijke wil en de goddelijke ordening. Het is onvrij, zolang het zich niet voegt naar de door God gewilde ordening...

Amen

B.D. Nr. 1798

31.1.1941

Het uur van de dood ...

Voor veel mensen is het moment van de dood tot onderwerp van onoverwinnelijke angst geworden, ze zijn er bang voor en schrikken terug voor iedere gedachte daaraan, en dit is altijd een teken van gebrek aan rijpheid van de ziel. Onbewust ervaart de ziel haar gebrekkige toestand en beseft zij ook de lichamelijke dood als het einde van haar aardse loopbaan... Ze voelt instinctief, dat ze het leven op aarde niet juist benut heeft, en daarom is de gedachte aan de dood voor de mens afschrikwekkend. De onzekerheid na de dood verontrust hem, hij is vol van twijfel over een voortbestaan, maar toch is hij er ook weer niet geheel van overtuigd, dat het leven definitief voorbij is. En het is juist deze onzekerheid over het „hiernamaals“, wat de mensen angstig maakt voor het uur van het afscheid van deze wereld.

Hoe rijper de mens is, des te minder hindert hem de gedachte aan de dood, en dat heeft zijn oorsprong in het besef, dat het eigenlijke leven pas na de lichamelijke dood begint. Het gemakkelijk kunnen opgeven van het aardse leven is de voorwaarde voor het ingaan in de Lichtsferen, want de mens verlangt dan niet meer naar aardse goederen; hij heeft de materie overwonnen... Alles, wat de mens op aarde achterlaat, zijn aardse goederen, en die moeten niet meer worden begeerd, maar graag en met vreugde opgegeven worden. Alles, wat de mens liefheeft op aarde, moet hij moeiteloos kunnen opgeven, dan is zijn scheiden van de wereld gemakkelijk. Er moet niets zijn, waaraan de mens zich hecht, omdat anders zijn loskomen van de aarde altijd een strijd zou zijn. En daarom moet elke begeerte vroegtijdig worden overwonnen, opdat de dood op ieder moment de mens kan naderen en hem nooit kan verrassen.

Het verlangen naar God is eveneens doorslaggevend voor het lichamelijke einde van de mens, want wie naar God verlangt, is gelukkig, wanneer zijn aardse leven voorbij is. Geestelijk bevindt hij zich al in andere sferen en hij verlangt alleen nog naar het uur, dat hem definitief daarheen brengt, waar de geest naar verlangt, waar zijn ware Vaderland is. En daarom kan het uur van de dood voor de één wel bangheid, angst en schrik betekenen, maar voor de ander een verlening van wat de mens al lang gedroomd en gehoopt had. Het is voor hem het uur van bevrijding uit iedere vorm, het betekent voor hem het binnengaan in het eeuwige Rijk, in de eeuwige Heerlijkheid...

En wat de mens als de dood beschouwt, kan voor hem het binnengaan van het eeuwige leven zijn, wanneer hij het aardse leven bewust, d.w.z. met God, geleefd heeft en dus rijp is voor het leven in de eeuwigheid... Het kan voor hem echter ook werkelijk dood betekenen, en dan bespeurt de ziel dit en schrikt ze terug voor dit uur, dat echter onvermijdelijk komt, wanneer de tijd van het aardse leven, dat God de mens gesteld heeft, voorbij is. En daarom moet ieder mens stilstaan bij het uur van zijn dood en met het oog hierop zijn aardse leven bewust leven, d.w.z. werken aan zijn ziel, opdat zij die graad van rijpheid bereikt, die een gemakkelijke en pijnloze overgang van de aarde naar het eeuwige Rijk waarborgt...

Amen

B.D. Nr. 2834

1.8.1943

De taal van de natuur Schepping en Schepper

Laat de natuur tot jullie spreken... welke onbeschrijfelijke wonderwerken ze veraanschouwelijkt en jullie voortdurend Mijn liefde en almacht openbaart... Luister en zie... Richt jullie blik op elk schepsel en herken daaraan Mijn scheppingswil en Mijn kracht... En herken Mij Zelf in al Mijn scheppingswerken. Zie, hoe onvergelijklijk bekoorlijk en hoe veelzijdig deze scheppingen zijn en hoe zinvol ze ieder hun bestemming vervullen en hoe het doel van elk scheppingswerk het instandhouden van de gehele schepping is...

Laat Mij Zelf tot jullie spreken door de natuur, en luister naar Mijn stem, dan zullen jullie Mijn almacht, liefde en wijsheid herkennen en zullen jullie voor haar buigen, dan zullen jullie weten dat jullie het heerlijkste scheppingswerk op aarde zijn, dat uit Mijn hand voortgekomen is, en jullie zullen erkennen, hoe oneindig veel Mij aan jullie gelegen is, dat jullie ook in Mij verblijven...

Want elk scheppingswerk is alleen voor jullie ontstaan, het is slechts een eerste trede, waarbij jullie je ontwikkeld hebben tot wat jullie nu zijn, tot vrije, zelfstandige schepselen die nog oneindig meer kunnen worden, dan jullie nu zijn. Overdenk de natuur en beschouw haar ontwikkelingsgang, haar groei, die zich in alle scheppingen der natuur laat herkennen. Het geringste wezen is Mijn werk, de kleinste grasspriet is Mijn gedachte, die tot vorm werd. En elke schepsel gehoorzaamt Mijn wil, ze voert uit, wat Ik haar als opdracht gegeven heb, ze dient weer de mens, doordat ze zijn bestaan zeker stelt.

Niets is zonder reden en doel, niets geschiedt zonder Mijn wil, alles heeft Mijn wijsheid en liefde als basis. En als Mijn wijsheid jullie niet duidelijk is, omdat jullie geen weet hebben van de samenhang, die alle scheppingen met elkaar hebben, erken dan toch Mijn liefde, die steeds weer in de wonderen der natuur tot uitdrukking komt. Zie, hoe alles rondom jullie groeit en bloeit, hoe het rijpt en vrucht draagt, zie hoe steeds weer hetzelfde proces zich voltrekt... voor jullie, om voor jullie mensen het leven zeker te stellen en om alles, wat op aarde leeft, te behouden...

Ontelbare scheppingen liet Ik verrijzen in de meest verschillende afmetingen , met de meest verscheidene vormen en bestemmingen, en wanneer jullie de ogen en oren openen, ontgaat jullie niets, en Mijn overgrote liefde en wijsheid moet jullie duidelijk worden...

Want Ik geef, opdat jullie kunnen ontvangen, Ik schep, opdat jullie hiervan nuttig gebruik maken, Ik handhaaf en verzorg de schepping, opdat jullie hart zich hierin verheugt en jullie Mij erkennen... Mij, Die Ik ben in eeuwigheid en aan Wiens bestaan jullie twijfelen... Wiens wil en wezen jullie willen uitschakelen en Wiens werken jullie als vanzelf ontstaan beschouwen. Jullie wandelen blind aan alle wonderen der schepping voorbij, en jullie begrijpen de taal van de natuur niet, jullie zien de schepping, maar niet de Schepper in haar, jullie zien wel de werking, maar niet de oorzaak, de wil, die aan elke schepping ten grondslag ligt. Jullie geloven vol wijsheid te zijn en het ontstaan van alle dingen te kunnen doorgronden, maar jullie weten is een gedeeltelijk weten, zolang jullie Mij niet als oorsprong van de schepping erkennen.

In iedere schepping in de natuur kom Ik jullie nabij, zij is het voortvloeiende van Mijn Zelf, ze is een gedachte, die naar Mijn wil tot vorm werd; iedere schepping in de natuur is een bewijs, dat Ik ben, omdat er zonder Mij niets zou zijn, omdat Mijn wil alleen datgene in het leven riep, wat jullie zien en wat jullie omgeeft. En niets kan zijn of worden zonder Mijn wil, niets kan bestaan, wanneer Mijn wil en Mijn wijsheid niet haar toestemming geeft.

Mijn wil, Mijn liefde, Mijn wijsheid en Mijn kracht echter moet jullie ook het geloof onderwijzen in een Wezen, ze moeten jullie laten erkennen, dat alles aan een Wezen toebehoort, Dat dus ook tot jullie wil spreken door de wonderen der natuur, Dat met jullie innig verbonden wil zijn, die jullie, als ook Zijn scheppingswerken, aanleiding zijn tot het ontstaan van de totale schepping...

Ik wil, dat jullie wetend worden, maar dan moeten jullie luisteren naar de taal der schepping, naar de stem, die zich in de natuur aan jullie kenbaar maakt, jullie moeten met Mij, als de wezenlijke Schepper van alle dingen samenspraak houden en Ik zal jullie op jullie vragen antwoord geven, Ik zal jullie bedelen, overeenkomstig jullie wil naar waarheid, zoals jullie ook Mij als de Gever van de waarheid aannemen.

Ik ben jullie te allen tijde nabij, wanneer jullie verlangen Mij te horen, wanneer jullie slechts één gedachte naar Mij in den Hoge zenden. En daarom zullen jullie Mij vinden, waar jullie ook maar verblijven, maar het beste zullen jullie Mij zoeken in de eenzaamheid, waar alles om jullie heen herinnert aan de Schepper, Die hemel en aarde liet ontstaan door Zijn wil. Omdat Zijn liefde hem gelastte, het wezenlijke, dat zich eens van Hem afgescheiden had, een mogelijkheid te geven, Hem weer nabij te komen. En de kennis daarvan moet ook jullie mensen toekomen, het weten daarvan moeten jullie zelf begeren, en daarom moeten jullie luisteren naar de taal der schepping, want hierdoor spreek Ik tot jullie, wie mij willen horen...

Amen

B.D.2912

6 oktober 1943

Houd de dood voor ogen

Haal uzelf het uur van de dood voor de geest en vraag u af hoever u klaar bent voor de eeuwigheid. Geef uzelf rekenschap hoe uw verhouding is met God en hoe u het talent heeft gebruikt, dat Hij u gegeven heeft voor uw tijd op aarde. Onderzoek uzelf of u zich staande kunt houden voor de rechterstoel van God, of uw aardse levenswandel juist is voor God, of u de liefde heeft beoefend en of u ieder uur bereid bent deze aarde te verlaten - zonder vrees dat u zich voor God moet verantwoorden.

Bedenk, dat met de dood ook uw kracht ten einde is. Dat u uit eigen kracht niets meer vermag als uw ziel in een onvoltooide staat van de aarde heengaat. Vraag uzelf af of u tevreden bent en gerust van de wereld kunt heengaan. Oefen strenge kritiek uit op uzelf en tracht uzelf dan te vervolmaken. Gebruik iedere dag die u nog gegeven is, want zolang u nog op de aarde vertoeft kunt u nog veel bereiken. U heeft de mogelijkheid uzelf nog te louteren, omdat u de kracht daartoe heeft en die nog kunt vergroten door liefdewerken.

Houd uzelf de dood voor ogen en besef dat u een zwak schepsel bent. Dat u dit geen uur kunt uitstellen als God het uur van sterven heeft vastgesteld. En bid God innig om erbarming, om Zijn genade en Zijn bijstand, dat Hij u Zijn liefde schenkt en met Zijn liefde ook de kracht die uw opstijgen verzekert.

Houd steeds alleen dit doel voor ogen, dat u moet ontwaken om dan eeuwig te leven - als het aardse leven geëindigd is, en leef dan volgens dat doel. Vervul de wil van God en bedenk steeds dat iedere dag voor u de laatste kan zijn op aarde, dan zult u zich voorbereiden en bewust leven. En u zult dan zonder vrees ontslapen en binnengaan in het rijk van vrede - in uw ware Vaderland.

Amen

B.D. Nr. 3300

20.10.1944

Vernietiging der scheppingswerken en zijn gevolgen

Alles, wat zichtbaar is voor jullie ogen, getuigt van de liefde Gods; het is ontstaan, om het gevallen bestaande te helpen, om het uit zijn gevallen toestand weer omhoog te leiden, en daarom kan ieder scheppingswerk beschouwd worden als een uitvloeisel van de goddelijke liefde en moet het dus ook zo geacht en gewaardeerd worden. Niets mag moedwillig vernietigd worden, wat God liet ontstaan, omdat dan de bestemming ervan, de vervulling van het doel, verhinderd wordt. En ook mag niet een mensenwerk te niet gedaan worden, wat eveneens een bestemming heeft toegewezen gekregen om te vervullen... de bestemming, om te dienen.

Want aan ieder scheppingswerk, dat door Gods wil is ontstaan, is deze bestemming toegewezen, omdat het anders de hogere ontwikkeling van het bestaande niet zou kunnen bevorderen. En evenzo zijn de door de mens onstane scheppingen, al naar hun bestemming, op waarde te schatten ... Zoals zij dezelfde

opgave hebben, weer tot nut te zijn, zoals zij op de een of andere wijze de medemens of ook andere scheppingen dienen, zo dragen zij ook bij tot de verdere ontwikkeling van het bestaande en vervullen zij hun doel.

De vernietiging van zulke scheppingen betekent een onderbreking van de ontwikkelingsgang van het geestelijke en kan nooit door God gerechtvaardigd worden... zoals trouwens elke vernietiging der materie als beweegreden de liefde hebben moet, om voor God gerechtvaardigd te zijn... indien dus een vernietiging plaatsvindt, om nuttige dingen te scheppen, die heilzaam voor de mensen zijn, die een dienend doel vervullen, dan is deze vernietiging gegrond op naastenliefde. Elke andere vernietiging is echter zondig... zondig jegens de naaste en jegens God, Die door Zijn macht dingen liet ontstaan, die waarachtig een ander doel hebben, dan ten prooi te vallen aan de vernietigingsdrang der mensen... En deze zonde wreekt zich zwaar...

Wat aan materie vernietigd wordt, gedreven door haat en liefdeloosheid van de mensen jegens elkaar, dat moeten de mensen ook goedmaken... zowel zuiver materieel, omdat hen dingen verloren gaan, die tegenover hen hun doel om te dienen vervulden, als ook geestelijk, en dit laatste op een bijzonder pijnlijke wijze...

Want er is iets geestelijks vrij geworden, tegen zijn wil en voortijdig, en dit geestelijke belaagt al het bestaande in zijn omgeving, maar in het bijzonder de mensen, doordat het zijn ziel voortdurend voor ogen staat, d.w.z. voortdurend zijn gedachten laat afdwalen naar de verloren dingen en dat dit buitengewoon schadelijk is voor de ziel, omdat zij daardoor geremd wordt in haar ontwikkeling. Ze wordt belemmerd in het geestelijk streven, haar zintuigen worden steeds op het materiële gericht en zo kunnen de scheppingen voor een mens tot een stille kwelling worden, wanneer ze hem ontbreken, wanneer ze ten prooi zijn gevallen aan de vernietigingsdrang van de mens.

Iedere schepping, die het werk van God of van de mens is, die slechts opbouwend werkzaam wil zijn, moet worden geacht. Het vernietigende principe echter toont zich in de werking van Gods tegenstander... En deze woedt momenteel in de wereld... Hij zet de mensen aan tot God-weerstrevend handelen tegen Zijn scheppingen, hij heeft in de mens de vernietigingsdrang gewekt, omdat ze zonder enige liefde zijn en de zin en het doel van de schepping niet meer erkennen.

En dit zal nare gevolgen hebben, want tegenover dit vernietigingswerk van de mensen, onder invloed van de macht van het kwaad, zal God een vernietigingswerk plaatsen, dat veel groter is, evenwel slechts gebaseerd is op Gods liefde... Hij zal het geestelijke, dat gewillig is de gang over de aarde op diendende wijze te gaan, bevrijden uit de eindeloos lange gevangenschap... het

zal de vaste materie lossen maken, opdat de menselijke vernietigingsdrang een halt toegeroepen wordt en de mensen onderricht worden de aardse scheppingen zo te zien, als ze zijn, als middel tot ontwikkeling, zodra ze hun dienende functie kunnen uitoefenen.

Deze goddelijke vernietigingsdaad zal de mensen nog veel zwaarder treffen, maar dit is nodig, opdat zij weer naar het juiste denken worden teruggevoerd, opdat ze ieder scheppingswerk achten en waarderen, opdat ze hiervan de bestemming doorgronden en weer opbouwend werkzaam zijn. Want alleen dit is goddelijke ordening, dat al wat is, naar omhoog schrijdt en dat ook ieder menselijk scheppingswerk een geestelijke ontwikkeling waarborgt, zoals het zijn doel vervult, zodra het uit de wil van de mens om te helpen, voortgekomen is...

Amen

B.D. Nr. 3334

18.11.1944

Aanleiding tot de moeilijke levensomstandigheden

Jullie mensen zullen geen verandering ten goede in jullie levensomstandigheden kunnen verwachten, zolang jullie niet zelf jullie wil en jullie leefwijze veranderen. Jullie hebben een volledig verkeerde opvatting van het doel van jullie leven op aarde, en jullie zouden er ook nooit meer over nadenken, wanneer jullie een zorgeloos, eentonig vredig leven in werelds genot beschoren was.

Jullie moeten echter tot het besef komen van jullie eigenlijke levensopgave, en daarom worden jullie door hachelijke levensomstandigheden aangespoord erover na te denken, omdat alleen dan jullie door ingefluisterde gedachten antwoord kan worden gegeven door wetende wezens, die jullie geestelijk begeleiden. En deze hachelijke omstandigheden zullen verslechteren, als ze niet tot gevolg hebben jullie tot nadenken aan te sporen, omdat jullie dan ook niet bewust leven, d.w.z. geen geestelijke ontwikkeling opwaarts nastreven, wat de zin en het doel van jullie leven op aarde is.

En jullie zullen daarom moeilijke tijden moeten doormaken op aarde, en jullie mogen niet op verbetering rekenen, zo lang jullie jezelf niet beteren, wat wil zeggen jullie je de goddelijke wil tot leidraad voor jullie levenswandel maken. Want God kan jullie slechts op één manier opvoeden, opdat jullie wil zelf werkzaam wordt, en jullie zouden slechts weinig leed nodig hebben, wanneer

jullie uit eigen beweging zouden nadenken en jullie leven zouden vormen naar het doel van het leven.

En zeer moeilijke omstandigheden zullen jullie nog belasten, omdat jullie geen aanstalten maken je te veranderen. De aarde zal veel leed zien, en hopeloosheid en droefheid zal de mensen moe maken en apathisch, en toch zouden ze zich zelf een gemakkelijk leven op aarde kunnen bezorgen, wanneer ze het leed als een vermaning van God zouden erkennen, Die hen daarmee toeroept, hun leven te veranderen voor hun eigen bestwil.

Want ziel en lichaam gaan te gronde op de weg, die zij ingeslagen zijn. En God wil de ziel redden en belast daarom het lichaam, Hij wil jullie mensen nog de juiste weg tonen, als jullie alleen maar van zins zijn naar Hem te luisteren, wanneer jullie door het verzwaarde leven jullie gedachten richten op Hem, wanneer jullie je afvragen wat de zin en het doel van jullie bestaan is en wezenlijk naar antwoord verlangen.

En als jullie naar Hem luisteren, Zijn vermaningen en waarschuwingen in acht nemen en opvolgen, dan zal Hij de zware last - die de levensomstandigheden voor jullie betekenen - van jullie af nemen... Hij zal jullie verlossen van alle kwaad, geestelijk en ook lichamelijk, want Hij verlangt slechts van jullie, dat jullie naar Hem luisteren en jullie het eigenlijke doel van jullie leven vervullen... dat jullie naar omhoog streven en niet alleen oog hebben voor het wereldse leven...

Dan neemt Hij de zorgen van jullie af, voor zover dit goed is voor jullie zielen, want God wil niet, dat jullie lijden, indien jullie je geestelijk welzijn boven alles stellen, maar Hij moet jullie met alle middelen behoeden voor het eeuwige verderf, die jullie echter tegemoet gaan, wanneer jullie een aards leven leiden in zorgeloosheid en werelds genot... Dan gaat jullie ziel verloren en bereiken jullie op aarde niet jullie doel, jullie streven niet de hemel na en jullie hebben dan je leven voor niets geleefd...

Amen

B.D. Nr. 3755

29.4.1946

Gebod van liefde leidraad van het leven

Jullie wandelen onfeilbaar volgens Mijn wil, indien jullie liefde beoefenen... Mijn gebod van de liefde dient jullie als leidraad voor alles, wat jullie doen, denken en zeggen. Dan zullen jullie ook mijn welbehagen verwerven, en jullie zullen zowel aards als geestelijk gezegend zijn, als dit voor jullie ziel bevorderlijk is. En jullie moeten niemand uitsluiten van jullie liefde; niemand, die deze nodig heeft, mogen jullie je hulp ontzeggen. Dan zullen jullie ook doordringen in het geheim van de eeuwige liefde, die de gehele oneindigheid met haar kracht vult, die dus ook jullie overvloedig vullen kan, zodat jullie op Mij gaan lijken, hetgeen jullie doel op aarde is.

De liefde moet beoefend worden, en daarom laat ik de grote nood over de aarde gaan, omdat zij tot daden van liefde moet aansporen, omdat door de nood ontelbare mensen hulpbehoevend worden en de naaste de gelegenheid wordt geboden, hen met liefde bij te staan. Laat daarom jullie harten niet verharden, let op de noodsituatie om jullie heen, en help, waar en hoe jullie daartoe in staat zijn. Neem een voorbeeld aan Mij, Die op aarde geestelijke en lichamelijke nood lenigde, Die de zwakken en zieken te hulp kwam, hun zielen moed gaf en hun lichamen genas, Die jullie een levenswandel in liefde als voorbeeld heb gesteld en jullie tot navolging heb gemaand. Wees barmhartig, vredelievend, zachtmoedig en geduldig, deemoedig van ganser harte en oprecht in jullie denken en handelen... Beoefen al deze deugden, want zij zijn de gevolgen van de liefde vanuit het hart...

En dus moeten jullie aan jezelf werken, jullie moeten jullie fouten erkennen en proberen te herstellen, jullie moeten alle liefdeloosheid uit jullie hart verbannen en streven naar de hoogste volmaaktheid. En waar het jullie daartoe aan kracht ontbreekt, daar staat jullie het gebed ter beschikking, de innige verbinding met Mij, die jullie te allen tijde de toevoer van kracht waarborgt. Want ik sla acht op de nood van elke mens, maar het meest op de geestelijke nood, Ik ken de wil van iedereen afzonderlijk en bedeel zijn ziel ook overeenkomstig deze wil met kracht en genade.

Laat Mijn gebod van liefde steeds het richtsnoer van jullie denken en handelen zijn, en jullie zullen Mijn wil vervullen op aarde... Verhard niet jullie harten, want dat is het grootste gevaar voor jullie, omdat jullie dan van elke kracht uit Mij verstoken zijn. Maar als jullie Mij aanroepen om hulp, dan zullen jullie niet zonder blijven, Ik zal jullie bijstaan, omdat Mijn liefde voor jullie onveranderlijk is en iedereen vasthoudt, die naar haar verlangt, maar zoals ik jullie behandel, behandelen jullie zo ook jullie naaste, dan zal jullie levenswandel overeenkomstig Mijn wil zijn...

Amen

**Onzelfzuchtig dienen onder alle levensomstandigheden....
Armoede.... Vrijgevigheid....**

Bij alles wat jullie doen, moeten jullie je ervan bewust zijn, de goddelijke wil daarmee te vervullen. Daarom moeten jullie al jullie denken, spreken en handelen Hem aanbevelen, jullie moeten Hem daarvoor Zijn zegen vragen en jullie volledig toevertrouwen aan Zijn goddelijke leiding... Jullie moeten jullie levenswandel geheel onderwerpen aan Zijn wil, dus alleen willen, dat deze Hem welgevallig is en er steeds naar streven, Zijn liefde te verwerven. Dan zullen jullie noch God-tegenstrijdig denken noch God-tegenstrijdig spreken en handelen kunnen, en jullie gang over de aarde zal waarachtig niet zonder gevolgen blijven voor jullie zielen. Maar jullie vervullen God's wil, indien jullie het gebod van de liefde tot leidraad van jullie levenswandel maken, want dan vervullen jullie het belangrijkste gebod, en God zal jullie zegenen, zowel geestelijk als ook aards.

Jullie doel op aarde is, onzelfzuchtig te dienen, en jullie kunnen dit in alle levensomstandigheden doen; of jullie arm of rijk zijn, groot of klein, notabel en machtig of nietig en zwak... Jullie kunnen voortdurend dienen, wanneer jullie maar dienen willen. Ieder mens wordt voldoende gelegenheden geboden, zich bezig te houden met dienende naastenliefde, en niemand moet geloven, steeds alleen maar de behoefte te hebben te ontvangen en zijn vrijgevigheid uitstellen, omdat hij zelf niets bezit om te kunnen geven... Zelfs de armste kan geven... Want wanneer hij geen materiële goederen bezit, kan hij toch liefde geven en daardoor wederliefde opwekken... zijn wil kan bereid zijn te geven, en dan wordt ook zijn wil gewaardeerd als een goede daad.

Maar God kijkt altijd alleen in het hart, en daarvan blijft voor Hem geen opwelling verborgen. Een naar buiten schijnbaar grote daad van liefde kan dan nog van generlei waarde zijn voor God, wanneer niet in het hart de liefde gevoeld wordt, die door de daad zichtbaar wordt gemaakt en de kleinste gave zal God welgevallig zijn, wanneer deze uit een liefdevol hart komt. En wie waarachtig in liefde werkzaam is, die zal ook van het weinige dat hij bezit, offeren; hij vraag niet angstvallig, maar deelt uit... En het zal hem veelvoudig teruggegeven worden, want „zoals jullie uitmeten, zo zal jullie uitgemeten worden...“ spreekt de Heer, en Zijn woord is waarheid.

Dus moet niemand zijn bezit angstvallig achterhouden, als hij probeert naar God's wil te leven, hij moet met een vreugdevol hart geven, want het handelen uit liefde brengt hem veel grotere zegen, dan zijn weinige bezit hem geven kan, want hij ontvangt aards en geestelijk onvergelijklijk meer... zijn ziel rijpt, hij wordt doorlopend juist geleid, omdat God Zelf Zich over hen ontfermt, die Hem welgevallig willen leven, en omdat Zijn leiding zekerheid geeft, het doel te bereiken.

Slechts één ding is nodig: dat jullie in de liefde leven... dat jullie denken, spreken en handelen, steeds door de liefde van het hart wordt geleid en dat jullie je met een vast geloof toevertrouwen aan de genade van Hem, Die jullie het leven gaf om jullie zielen te laten rijpen... Met Zijn genade en Zijn kracht vermogen jullie alles, ook in de grootste lichamelijke en geestelijke nood zullen jullie in liefde werkzaam kunnen zijn, wanneer jullie je met de Eeuwige Liefde Zelf verbinden door het gebed, Die jullie onmetelijke kracht en genade laat toekomen, omdat jullie Hem naderbij willen komen door werken in liefde...

Amen

B.D. Nr. 4065

18.6.1947

Voorgescreven levensweg - Lot overeenkomstig de wil

Iedere weg is jullie voorgeschreven, ook al geloven jullie, hem zelf te kiezen. Jullie bepalen weliswaar schijnbaar jullie levensweg, jullie kunnen deze soms vormen naar jullie wil, maar Ik ken deze wil in eeuwigheid en heb daarmee rekening gehouden, en dus is jullie lot in overeenstemming met de wil, d.w.z. jullie leven ontwikkelt zich zodanig, dat de wil zich op Mij kan richten en overvloedig de gelegenheid krijgt, zich aan Mij over te geven.

Welke keuze de wil echter maakt, is aanvankelijk jullie aangelegenheid, en ik dwing hem niet af, omdat jullie anders niet eerst de levensweg zouden behoeven te gaan, indien Ik wezens tot volmaaktheid zou willen dwingen. Ik heb alleen het doel, het geestelijke op aarde tot de hoogst mogelijke zielerijpheid te brengen, maar stuit aan alle kanten op weerstand.

Maar de mensen kunnen niets aan hun levensloop veranderen en ze moeten zich daarom vol overgave in alles schikken, willen ze vooruitgang boeken voor hun ziel. Iedere weerstand daartegen, ieder klagen en mopperen vermindert het

positieve gevolg voor jullie ziel, want het getuigt van nog van Mij afgekeerde wil en uiterst gering besef van Hem, Die jullie het leven gaf.

Want als jullie Mij als de eeuwige liefde zouden aannemen, dan zouden jullie ook moeten weten, dat ik jullie niet laat lijden, wanneer het niet nodig is voor jullie zieleheil. En daarom moeten jullie lijden en verdragen en jullie aardse leven in Mijn handen leggen en zorgeloos iedere dag laten verstrijken, maar Mij niet uit jullie gedachten bannen, dan neem Ik de leiding over, en dan zal jullie leven waarachtig niet tevergeefs zijn, jullie zullen Mij ook eenmaal dankbaar zijn voor de moeilijke uren en dagen, want zij brengen jullie ziel meer voordeel dan kalme, zorgeloze dagen.

Ik weet waarom. En Ik ken de mate van rijpheid van jullie ziel, Ik ken jullie wil, jullie zwakheden en jullie geloof, en Ik laat alles zo over jullie komen, dat geen dag tevergeefs geleefd hoeft te worden, dat jullie in korte tijd rijp kunnen worden en jullie doel nog op aarde kunnen bereiken...

Amen

B.D. Nr. 4436

19.9.1948

**Overgave van de Wereld
Aardse Plichts vervulling en Zegen Gods**

Wat heeft de wereld jullie te bieden? Goed beschouwd, zijn het slechts zaken, die voor korte tijd jullie leven op aarde verfraaien, maar die niet van blijvende waarde zijn. En wanneer jullie daar tegenover stellen, dat iedere dag jullie van deze aarde kan wegroepen, werk dan, werelds gezien, slechts één dag vooruit, want morgen kan het al jullie laatste dag zijn. Maar ook een lang mensenleven staat niet in verhouding tot de eeuwigheid, en het is dwaas, zich slechts voor deze beperkte tijd te verzorgen, en niet na te denken over de eeuwigheid.

Houden jullie je echter eenmaal bezig met de gedachte aan het leven na de dood, dan zien jullie pas in, welk schijnbezit jullie najagen, en dan zullen jullie het geestelijk streven begrijpen van hen, die de aarde niet als doel op zichzelf, maar als middel tot het doel erkend hebben. En dan zullen ook jullie streven naar de waarheid, naar kennis en naar Mij, Die jullie dit alles geven kan.

Maar één ding mogen jullie niet vergeten, Mij als Helper en Raadgever aan te roepen, dat Ik Mij over jullie ontferm en jullie voortaan leid op de levensweg, dat

jullie voor Mij kiezen en om Mijnentwil de wereld opgeven, d.w.z. geen grote verwachtingen koesteren op een leven in uiterlijke behaaglijkheid, maar een diep innerlijk leven leiden met Mij, los van de wereld. Deze afscheiding is beslist nodig, zoals het ook nodig is, dat jullie kennis nemen van de zuivere waarheid, die jullie, van buitenaf, niet door de werelds ingestelde mensen aangeboden kan worden. Bevelen jullie je Mij aan, dan ga Ik met jullie en baan Ik ook de weg voor het werk op aarde, want niemand moet schade ondervinden, die voor Mij en Mijn Rijk arbeidt.

Jullie moeten weliswaar jullie plicht vervullen, d.w.z. de plaats innemen, die jullie toebedeeld is, maar wie anders dan Ik zegent jullie werk op aarde? Jullie kunnen niet zelf het succes afdwingen, en als Mijn wil daartegen is, kunnen jullie niets doen, ondanks dat jullie moeite doen en onafgebroken werkzaam zijn. Omgekeerd echter kan Ik jullie arbeid bevorderen en jullie helpen met de uitvoering. Daarvoor verlang ik echter, dat jullie je wenden tot Mijn - jullie van boven geschonken - gave, dat jullie dit je volledige aandacht schenken en voor haar verspreiding zorgdragen. Dan kunnen jullie volledig zorgeloos leven, want Ik neem alle zorgen van jullie over.

Vervul eerst jullie geestelijke arbeid, en alles wat jullie op aarde ondernemen, om de jullie op aarde toegewezen taak te vervullen, zal gezegend zijn. Want Ik verrijk jullie waarachtig beter dan de ondermaanse wereld... Maar ik houd vast aan mijn voorwaarden, die ik eraan gekoppeld heb, dat Ik als Vader jullie, Mijn kinderen, alles doe toekomen wat jullie geestelijk en lichamelijk nodig hebben...

Amen

B.D. 4455

9 oktober 1948

**Het verzamelen van geestelijke goederen op aarde
Berouw in het hiernamaals**

Wie zich op aarde geen geestelijke schatten verzameld heeft zal tot de armsten behoren in het geestelijke rijk, en ook geheel leeg ingaan door de poort van het hiernamaals. En Ik wil u voor dat lot behoeden, omdat u het bitterste berouw zult voelen als u, terugziend, de vele gelegenheden beseft die u onbenut liet.

De armoede in het geestelijke rijk is zo deprimerend en hopeloos dat zij u kwelt en uw wil geheel verlamt, zodat u zich heel moeilijk uit deze toestand van ellende

bevrijden zult. En het is toch op aarde zo gemakkelijk in het bezit van geestelijke goederen te komen, als u alleen maar aan Mij denkt en verlangt met Mij te spreken.

Want dit verlangen verzekert u reeds van de toevoer van Mijn woord in verschillende vorm. U zult daarheen geleid worden waar u Mijn woord ontvangen kunt, als u het niet van Mij door uw gedachten kunt ontvangen, d.w.z. in uw gedachten Mijn stem herkent. Zeker is echter dat u zich innerlijk gedrongen zult voelen om te werken in de liefde, zodra u in gedachten met Mij in verbinding treedt, dus Mij probeert te bereiken. Want Ik laat Mij horen door tot liefde aan te sporen, daar Ik pas dan geheel met u in verbinding kan treden.

Ten eerste probeer Ik u tot werken in liefde aan te sporen en doe dit direct door de innerlijke stem of door aanwijzingen en aansporingen van buitenaf, door verkondigers van Mijn woord - die alleen de liefde prediken. Luister naar hen en geef gehoor aan het woord dat van Mij is uitgegaan, dan verzamelt u voor uzelf ook geestelijke schatten en verwerft zo een rijkdom, die van u blijft in eeuwigheid. Die noch op aarde noch in het hiernamaals van u kan worden afgenomen, die steeds maar weer toeneemt, zelfs als u daar voortdurend van uitdeelt.

Met deze goederen gezegend het eeuwige rijk binnen te gaan moet waarlijk het meest worden nagestreefd, want het verzekert u van een eeuwig leven, een leven van werk in het geestelijke rijk dat alleen gelukkig genoemd kan worden en door u als bovenmatig weldadig ondervonden wordt.

Wie echter geheel ledig ingaat kan zich heel moeilijk geestelijke bezittingen in het hiernamaals verwerven, hoewel het niet helemaal hopeloos is. Want ook daar wordt aan de zielen het evangelie gepredikt. Maar op aarde staat het hun vrij het aan te nemen; net als op aarde hangt het aannemen enkel af van de wil, die echter buitengewoon verzwakt is en zonder hulp door aanvoer van kracht ook niet juist beslist.

En ook deze toevoer van kracht is afhankelijk van de wil van de ziel deze te benutten om te werken in liefde, of van de liefdevolle voorbede van een mens, om welke reden u mensen zich niet genoeg over deze arme zielen kunt erbarmen, die uw hulp zo dringend nodig hebben omdat zij op aarde verzuimden zich geestelijke schatten te verzamelen die hun toestand in het hiernamaals tot een zalige maken. Hun nood is groot, maar de mensen luisteren niet naar Mijn woord, zij geloven niet en gaan daarom arm en met een verduisterde geest het rijk hierna binnen.

B.D. Nr. 4551

28.1.1949

**De Waarom vraag
(Antroposoof Keulen) De val van de engelen Zonde**

Voor de mensen blijft het eeuwig ondoorgroendelijk, wat God beweegt tot Zijn zorgen en werken, want het menselijk verstand doorvoelt niet, welke motieven aan het zich ontplooiën van God's krachten ten grondslag liggen; hij begrijpt ook niet de verbanden, omdat hij alleen de uitwerking daarvan kan zien en ondervinden, wat zich in de oertijd afspeelde in het geestelijk rijk, in een wereld, waarvan alle zichtbare scheppingen slechts een zwakke afspiegeling zijn, die nooit ter vergelijking aangevoerd kunnen worden en die pas geschapen werden als gevolg van datgene, wat zich eertijds afspeelde in het rijk van de door God geschapen geesten.

Deze waren de zuiverste uitstraling van Zijn kracht, dientengevolge ook machtig en krachtig, en ze waren hoogst volmaakt. God's wil om te scheppen was ook overgedragen op zijn schepselen, zodat al Zijn gedachten ook in hen tot uitvoering aandrongen en derhalve een scheppingsdrang van onvermoede omvang deze wezens bezielde, die nu onbegrensd werkzaam werd, d.w.z. nieuwe scheppingen voortbracht, die zichzelf overtroffen. Deze nieuwe scheppingen echter waren steeds weer bezielde wezens, hoogst volmaakt, dus ook tot denken in staat en begiftigd met een vrije wil.

Het eerste wezen, dat van God uitging, overstraalde alles met licht en kracht, want het ontplooiëde zich uit God Zelf en vond zijn zaligheid in het voortdurend benutten van zijn onbegrensde kracht. Zijn scheppingen vermeerderden zich en zijn zaligheid steeg tot ongekende hoogte, door God waren hem geen grenzen gesteld, maar Hij stelde hem op de proef, omdat Hij wilde, dat het wezen zich zelf zou herkennen als drager van de kracht die van God uitgaat...

Deze proef bestond hieruit, dat het wezen... Lucifer...aan zijn schepselen, God als Degene zou voorstellen vanwaar zij waren uitgegaan, opdat ook hij zichzelf ervan bewust bleef, steeds van God de kracht te ontvangen, die hem tot zijn scheppende werkzaamheid in staat stelde. Hij moest dus God als Schepper en bron van kracht erkennen, en zijn zaligheid zou tot in eeuwigheid onbegrensd zijn. Hij werd niet alleen op de proef gesteld omwille van deze erkenning, maar hij werd alleen voor de vrije wilsbeslissing geplaatst, die hem van het geschapen

volmaakte wezen tot een uit eigen vrije wil volmaakt wezen verheffen zou, zodat hij nu als waarachtig goddelijk wezen zijn macht en kracht kon gebruiken naar Gods wil... En hij faalde...

Hij wilde niet de ontvanger van kracht, maar zelf de krachtbron zijn, en de volheid van de hem tot beschikking staande kracht achtte hij als voldoende bewijs... Hij scheidde zich dus wilsmatig af van God, ofschoon een scheiding van Hem niet mogelijk was, omdat hij zonder God niet meer bestaan kon. En omdat door zijn wil met gebruik van de kracht uit God ontelbare wezens ontstaan waren, voelde hij zich als hun schepper, in het bezit van enorme kracht en macht, en zo maakte hij zich opzettelijk los van God, uit hang naar zelfverheffing en heerszucht. Daardoor werd hij zondig en hij trok al zijn schepselen met zich mee in de zonde, die weliswaar nu zelf nog onschuldig waren, maar volledig onder invloed stonden van hem, die hen het leven geschonken had.

Hen nu gaf God het zelfbeschikkingsrecht, zij mochten het Licht aanschouwen, zij erkenden in hun volmaaktheid ook van waar zij waren uitgegaan, zij konden derhalve ook bij God wonen en deelhebben aan Zijn heerlijkheid, maar het waren slecht weinigen, die zich bij Hem aansloten, die dus vrijwillig voor God kozen en die als Zijn engelen voortdurend bij Hem zijn en voor Hem werkzaam zijn in het geestelijke rijk. De meerderheid echter viel... ze sloot zich aan bij haar schepper, voegde zich uit eigen beweging naar diens wil en belandde zodoende in een toestand van geestelijke duisternis... Het besef was hem ontnomen, omdat de werking van de kracht afneemt, zodra het wezen zich van God verwijdert...

Doch alles was en is kracht uit God, dat eeuwig niet verloren kan gaan en daardoor op een door God's wijsheid als succesvol erkende weg tot Hem terugkeren moet. En deze weg is de gang door de aardse materiële schepping, die God voor het doel van het terugvoeren van het eens gevallen geestelijke liet ontstaan. Door deze schepping gaat het geestelijke in gebonden wil, d.w.z. in de toestand van moeten, de langzame ontwikkelingsgang opwaarts tot aan het stadium, waar hem de vrije wil teruggegeven wordt en hij nog eenmaal voor de beslissing gesteld wordt, zelf de macht te kiezen, die het wezen toebehoren wil.

Het wezen is belast met de zonde van de toenmalige opstand tegen God, maar kan zich daarvan vrijmaken met gebruikmaking van de kracht uit God, die het eertijds afgewezen had, maar deze kracht moet het zich zelf verwerven door werken van liefde en het bewust vragen aan God in gebed. Het moet de vrije wil tijdens het leven op aarde op de juiste wijze gebruiken... het moet zich weer tot God wenden en Hem als Vader en Schepper van eeuwigheid erkennen... Dan treedt het weer binnen in de toestand van Licht, het wordt weer ontvanger van kracht en kan dus weer werkzaam zijn volgens zijn wil, die nu ook Gods wil is...

Het zal scheppen en kunnen vormgeven voor zijn eigen verblijding en daardoor eeuwig zalig zijn...

Amen

B. D. 5048

24 januari 1951

Verklaring en motivatie van een moeilijk aardse lot

Dat u een moeilijk lot op aarde is toebedeeld dient alleen voor het heil van uw ziel. Want iedere dag brengt voor u het einde nader, het einde echter is dichtbij. En weet u of u het laatste einde nog meemaakt? Weet u of u niet vóór die tijd reeds opgeroepen wordt en dat daarom uw aardse leven nog maar kort kan zijn? Bedenk steeds dat uw laatste dag al morgen kan zijn, dat u dan dankbaar bent als u reeds een zekere graad van rijpheid bereikt hebt die u het recht geeft het lichtrijk binnen te gaan.

Bedenk dat het aardse leven een middel is tot het doel en dat het niet eeuwig duurt. Alles is vergankelijk, zowel vreugde als leed, genot en smart, alleen de ziel is onvergankelijk en haar pijnen moeten minder worden. Daarom moet het lichaam lijden zolang de ziel op aarde in haar omhulsel vertoeft. Wie op aarde het lijden bespaard blijft die zal geen doodsuur zonder pijn te verwachten hebben, omdat de ziel nog veel onreinheid aankleeft die zij met zich meeneemt in het geestelijke rijk. En het leed in het hiernamaals is aanzienlijk smartelijker en kan eindeloos lange tijden aanhouden, als de ziel koppig is en daarom weinig hulp ondervindt.

De mensen moeten nog door grote nood gaan omdat de tijd voortsnelst en heel spoedig het einde met zich zal brengen. Kracht om te weerstaan zal alleen die ziel hebben die reeds gelouterd is door beproeving en lijden, omdat zo'n ziel met Mijn kracht doorstraald kan worden, terwijl een ziel die een dicht omhulsel om zich heeft niet door Mijn uitstraling wordt geraakt.

Daarom ook moet de mens iedere dag als een genadegeschenk beschouwen en er dankbaar voor zijn. Hij moet de tijd goed benutten daar hij niet weet wanneer zijn einde komt, want eens zal hij elke dag berouwen die hem geen geestelijke vooruitgang heeft opgeleverd. Leed en liefde brengen de ziel tot voltooiing en daarom moet u mensen geduldig dragen wat u wordt opgelegd, want het is voor uw bestwil, alles wat Mijn wil u oplegt, kan tot uw voleinding dienen.

B.D. Nr. 5269

10.12.1951

Levenskracht - Geestkracht

Vertrouw nooit op jullie eigen kracht. Weliswaar moeten jullie zelf jullie wil werkzaam laten worden, jullie mogen niet werkeloos blijven en wachten op hulp, maar wat jullie doen, moeten jullie steeds in overeenstemming met Mij aanpakken, jullie moeten bidden om Mijn hulp en Mijn zegen, en het zal jullie lukken. Jullie bezitten weliswaar levenskracht, die jullie het recht geeft op levendige bezigheid en jullie daartoe in staat stelt, maar boven alles staat Mijn wil en deze kunnen jullie niet dwingen.

Ik zie Mij echter vaak ertoe gedwongen, weerstand tegenover jullie wil te plaatsen, wanneer dit heilzaam is voor jullie ziel. En daarom zijn bij jullie levenslot ook misslagen, het falen van voornemens en mislukkingen betrokken, en jullie kunnen deze niet uit eigen kracht op afstand houden. Dan baat ook jullie levenskracht niet, dan zien jullie vaak in, tot hoe weinig jullie uit eigen kracht in staat zijn.

Alle mislukkingen, alle vergeefse inspanningen, alle aanvallen van zwakheid zijn steeds aanwijzingen, jullie tot de eeuwige Gever van kracht te wenden, Zijn zegen af te smeken en in het erkennen van jullie eigen ontoereikendheid tot Hem te bidden om toename van kracht en het welslagen van iedere werkzaamheid. Jullie dienen Mij niet te vergeten, daarom moet Ik jullie vaak in situatie laten komen, waar jullie eigen kracht geen succes opleveren kan. Ik moet jullie tonen, dat al jullie inspanningen tevergeefs zijn, wanneer Ik daar niet Mijn zegen aan geef, waarom jullie echter eerst moeten bidden, om Mij niet te vergeten... De samenwerking met Mij garandeert succes, maar weren jullie Mij af, dan kosten jullie inspanningen veel meer moeite en zijn ze ook dan nog zonder resultaat.

Jullie kunnen weliswaar ook succes afdwingen, maar dan alleen met ondersteuning van de kracht van de onderwereld, die steeds voor jullie zal zorgen, wanneer jullie je ziel daarvoor inruilen... Dan kunnen jullie machtig zijn op aarde, dan zullen jullie overal in slagen, dan kunnen jullie de medemensen overbluffen met daden van bovennatuurlijke aard... maar steeds met verlies van vrijheid, want dan zijn jullie geketend en staan jullie volledig onder zijn – Satan's – invloed...

Verlang niet naar deze kracht uit de onderwereld, zelfs niet wanneer deze jullie een aantrekkelijk leven op aarde belooft... Kom tot Mij in innig gebed en roep Mij aan om kracht en genade, en jullie winnen dan waarachtig meer, dan Mijn tegenstander bieden kan. Maar het zijn dan geen aardse goederen, die jullie in bezit nemen, maar Ik zegen dan ieder begin van wat jullie op aarde ondernemen, evenals ik jullie geestelijk zegen, d.w.z. jullie door innige verbinding met Mij van geestkracht voorzien kan, die veel waardevoller is dan jullie levenskracht, want werken met geestelijke kracht zal altijd succesvol zijn, ook wanneer deze niet altijd door jullie wordt herkend.

Sluit Mij nooit buiten, wat jullie ook ondernemen, want Ik wil voortdurend jullie Raadgever, Leider en Hulp zijn, die alles in goede banen leidt voor jullie zielen...

Amen

B.D. Nr. 5545

30.11.1952

Totale overgave aan God waarborgt vaderlijke zorgzaamheid

Beschouw jullie als mijn beschermelingen en een innerlijke rust zal over jullie komen. Alle verantwoordelijkheid is dan van jullie afgenomen, als jullie je vol vertrouwen aan Mij overgeven en Mij alleen laten leiden. En Ik zal waarachtig alles in goede banen leiden... In zowel lichamelijke als in geestelijke nood moeten jullie Mij aanroepen, maar dan ook vol geloof afwachten, wat Ik bepaal, want jullie weten niet, wat goed voor jullie is, maar Ik weet het en behandel jullie als een liefhebbende Vader, Die alleen het beste wil voor Zijn kinderen. Laat jullie dus door Mij leiden en weest onbezorgd, want Ik leid jullie waarachtig juist...

De onvoorwaardelijke overgave van een aards kind aan zijn hemelse Vader is iets geweldigs, want deze bereikt alles, omdat hij in Hem gelooft. Waar twijfel en bange zorgen over de toekomst een menselijk hart nog bezwaren, daar is dit geloof nog niet aanwezig, de mens heeft zich nog niet volledig aan Mij overgegeven, en daarom gaat hij ook nog gebukt onder een zwaardere last, dan nodig is. Ik ken al jullie behoeften, Mij ontgaat geen enkele gedachte, Ik ken de innerlijke opwellingen, en dus weet Ik ook, wat de mens nodig heeft. En dat wil Ik hem geven... Maar ook het nog ontbrekende geloof wil Ik hem geven, en daarom zal Ik niet zijn zorgen wegnemen, tot hij aan geloof gewonnen heeft en Mij alle zorgen toevertrouwt. Maar dan zullen zijn zorgen van hem afvallen, dan

heeft hij geen twijfel en bedenkingen meer, dan is hij volledig gerustgesteld en zeker van Mijn hulp...

Zolang jullie mensen dus angst hebben voor de toekomst, zolang verontrustende gedachten jullie plagen, zijn jullie nog niet zo met Mij verbonden, dat jullie je als Mijn beschermelingen voelen, want dit bewustzijn neemt alle angst en zorgen van jullie af. Jullie mogen gerust onverschillig staan tegenover de uitdagingen van de wereld, want jullie kunnen hen niet bedwingen of vervullen zonder Mijn hulp. Vertrouw daarom op Mij, en alles zal ten beste voor jullie geregeld worden. En kunnen jullie zelf daar niet het beste uit opmaken, vertrouw dan desondanks op Mij, want Ik zie waarachtig, wat een goede en wat een slechte uitwerking voor jullie heeft, Ik leid met liefde en wijsheid, en Ik wil waarlijk alleen het beste voor jullie.

Maar pas de volledige overgave aan Mij, het volledig onderwerpen van jullie wil aan de Mijne verzekert jullie ook van Mijn vaderlijke zorgzaamheid, en jullie zelf kunnen alle zorgen laten varen. Niets kan gebeuren zonder Mijn wil of Mijn toelating, dat moeten jullie steeds voor ogen houden, wat jullie ook overkomt. En zoals het komt is het goed, want Ik waak over ieder mens, maar des te meer over degenen, die Mij willen dienen en die als Mijn knechten ook de bescherming van de Vader des huizes genieten. Maar wie als een kind in Mijn armen vlucht, die wordt ook als een kind opgenomen, en hij geniet vaderlijke bescherming en Zijn totale liefde...

Jullie kunnen allen licht door het aardse leven gaan, indien jullie deze, Mijn woorden ter harte nemen en al jullie zorgen werpen op Mij, Die jullie liefheeft en jullie ook wil helpen naar innerlijke vrede en een levendig geloof, Die steeds bij jullie is, wanneer jullie Hem roepen...

Amen

B.D. Nr. 5703

21.6.1953

Doel van de Schepping.... Ontwikkelingsgang

De wereld met alle voor jullie zichtbare scheppingen dient slechts dit ene doel, het terug voeren van het eertijds van God afgefallen geestelijke, dat in ontelbare afzonderlijke substanties of geestvonken in deze scheppingen verbannen is, om zich in voortdurende wisseling van zijn verblijf, in steeds veranderend uiterlijk omhulsel weer langzaam opwaarts te ontwikkelen, tot een zekere graad van

rijpheid, die dan de belichaming van dit geestelijke als ziel in de mens mogelijk maakt, in welke nu de laatste terugkeer tot God uit vrije wil moet plaatsvinden...

Het is waarlijk een eindeloos lange weg, die het geestelijke gegaan is vóór de belichaming als mens, het is een weg, die in grenzenloze kwelling van kluistering begon en kluistering bleef voor eindeloos lange tijd, tot dan de boeien versoepelden en steeds lossen werden, doch steeds voor het geestelijke een toestand van gebondenheid bleef, waaruit de mens zich echter verlossen kan, wanneer hij dat wil...

Jullie mensen zijn dus met jullie ziel door al deze voor jullie zichtbare scheppingen heen gegaan, en jullie zijn nu in het laatste stadium van jullie ontwikkeling op aarde aanbeland. Jullie hebben hier alleen nog jullie laatste opdracht te vervullen, om dan, van alle aardse boeien ontdaan, weer het rijk te bewonen, dat jullie eens uit vrije wil verlaten hebben door jullie verzet tegen God. En deze laatste opgave voor jullie op aarde is, in vrije wil jullie volledig schikken naar de eeuwige Godheid, omdat jullie eertijds tegen God in opstand kwamen... in liefde te dienen, omdat jullie destijds in liefdeloosheid wilden heersen... weer volkomen te worden door de liefde, omdat jullie je zelf van alle goddelijke eigenschappen hebben beroofd door jullie zonde tegen God... Jullie moeten weer vol licht en kracht worden, zoals jullie dat waren vanaf het eerste begin...

Want jullie zijn in alle volkomenheid uit God voortgekomen wezens, die echter gespeend zijn van elk inzicht in hun zijn, omdat ze verstoken zijn van alle liefde, omdat ze zich verwijderden van God en zodoende niet meer met Zijn liefde doorstraald konden worden, omdat elke weerstand tegen God ook Zijn liefdesstraling onwerkzaam laat worden, ofschoon God's liefde voor zijn schepselen eeuwig niet ophoudt. Het ontwikkelingsproces uit de diepte naar omhoog vindt plaats in alles en door alles, wat jullie zien.

En zodoende is jullie in het kort de zin en het doel van de schepping verklaard en ook de zin en het doel van jullie leven op aarde. Jullie mogen en moeten dit weten, om bewust het laatste doel op aarde na te streven, zoals jullie echter ook moeten weten van Degene, Die jullie aller God en Schepper is, maar Die door jullie als Vader erkend en geliefd wil worden, om jullie nu Zijn liefdeskracht te kunnen laten toestromen in die mate, dat jullie je oorspronkelijke toestand weer bereiken, dat jullie als Zijn kinderen het leven op aarde beëindigen en tot Hem terugkeren in jullie Vaderhuis, om met Hem en volgens Zijn wil nu te kunnen scheppen en werken, zoals het jullie bestemming is in eeuwigheid.

Om jullie mensen nu naar dit weten, deze erkenning te voeren, spreekt Hij Zelf jullie aan, Hij laat jullie Zijn Woord vernemen, en Hij onderricht jullie door Zijn

Woord, Hij geeft jullie Zijn wil in overweging, wiens vervulling jullie onvermijdelijk weer de graad van rijpheid binnen draagt, die jullie vrijwillig opgegeven hebben. Hij verlangt slechts de omvorming van jullie wezen naar liefde... Als jullie deze, Zijn wil vervullen, dan is ook jullie opwaartse ontwikkeling gewaarborgd, dan vervullen jullie de aardse opdracht, dan is de weg uit de diepste diepte naar boven met gevolg afgelegd, zodat jullie weer verenigd zijn met God, van Wie jullie je destijds afgescheiden hebben, en dat jullie nu verenigd bij Hem blijven tot in alle eeuwigheid...

Amen

B.D. Nr. 5750

18.&19.8.1953

Aarde geestesschool ...Middel tot het doel ... Doel op zichzelf

Beschouw de aarde slechts als school van de geest, als station van rijpwording voor jullie ziel, die nog door één school gaan moet, voordat ze het geestelijke rijk binnentreedt. Jullie kunnen niet dwangmatig zo gevormd worden, dat jullie geschikt zijn voor het geestelijke rijk; jullie moeten deze omvorming zelf volbrengen... En daarvoor is jullie het aardse leven geschonken...

Doch jullie mensen herkennen niet de zin en het doel van het aardse leven... jullie benutten het met een andere bestemming, jullie proberen er alleen maar voordelen voor het lichaam uit te halen en denken niet aan jullie ziel... jullie beschouwen de aarde als een doel op zich, terwijl zij toch het middel is tot het doel... het middel om de geest de laatste rijpheid te brengen. De wilsbeproeving af te leggen is de eigenlijke opgave, die jullie tijdens het aardse leven moeten vervullen, die echter in alle vrijheid afgelegd moet worden, waarom jullie dan pas opheldering zullen krijgen over de zin en het doel van het aardse leven, wanneer jullie je zelf serieus met deze vraag bezig houden.

God gaf jullie echter het verstand, dat jullie te allen tijde deze vraag kan laten stellen, waarom en tot welk doel jullie je op aarde bevinden... Aanleidingen tot deze vraag zijn er genoeg om jullie heen, maar deze vraag moet in volledige vrijheid uit jullie naar voren komen, om nu ook met recht beantwoord te kunnen worden. Zelfs de wereldse mens zou deze (19.8.1953) vraag moeten bezighouden, zelfs hij zou van tijd tot tijd moeten nadenken over de aanleiding en het doel van het aardse bestaan, in zoverre hij zich voor zulke gedachten de tijd neemt... In de bevrediging van zijn lichamelijke wensen en begeerten zou hij waarlijk niet het doel van zijn leven moeten zien, en doet hij dat desondanks, dan

zal hem ook altijd de gedachte aan de dood schrik aanjagen of verontrusten... of hij wijst elke gedachte daaraan af met zijn mening, na de dood niet meer te bestaan. Alleen een mens, die weinig nadenkt, kan deze mening hebben, want als hij zich maar serieus met het probleem van het voortbestaan na de dood bezig wilde houden, dan zou hij gedurende zijn leven op aarde genoeg bewijzen vinden, die hem anders moesten leren denken.

Aan de mens is het verstand gegeven... als hij dit echter niet gebruikt, leeft hij erop los als een dier, want een nuttig gebruik van het verstand laat hem anders denken en handelen... het laat hem bewust leven; de wereldse mens echter, die het leven op aarde als een doel op zichzelf beschouwt, heeft zijn verstand nog niet op de juiste wijze gebruikt, hij heeft het slechts in een bepaalde richting laten werken, hij heeft nog niet nagedacht over een geestelijke wereld, die ook wel aannemelijk is behalve de materiële wereld... omdat de mens anders onbeperkte zeggenschap moest hebben over de totale schepping, dus ook over de processen in de natuur en over de eigen lotsbestemming.

Zolang de mens zelf afhankelijk is van een hogere macht, van een hogere wil, die hem in de loop van zijn aardse leven bewezen wordt, zolang moet hij een wereld of een sfeer erkennen, waar deze hogere macht heerst, en omdat hij weet, dat hij weerloos aan deze macht overgeleverd is, dat deze macht zijn levensloop bepaalt, moet hij zich ook afvragen, waarom en met welk doel zijn aardse leven zich zo ontvouwt, zoals dat het geval is... en of hij wel dit doel vervult, dat nimmermeer slechts werelds welbevinden zijn kan, maar meer waarschijnlijk een geestelijke ontwikkeling is...

De mens kan tot dit verstandelijke resultaat komen, als hij ook maar de wil heeft, opheldering te verkrijgen, of het aardse leven een doel op zichzelf is of een middel tot het doel.... De gave van het verstand zal en moet het uitwijzen, want ooit wordt hij tot verantwoording geroepen voor zijn wil, die zich tegen alles verzet, wat God hem schenkt om zijn doel op aarde te bereiken...

Amen

B.D. Nr. 5771

17.9.1953

Gasten aan tafel bij de Heer

Kom bij Mij aan tafel, dan zullen jullie ook spijs en drank ontvangen als voedsel voor jullie ziel... Waaraan hebben jullie meer behoefte dan dat, wat jullie ziel

kracht geeft? Waaraan kunnen jullie gebrek hebben, wanneer voor jullie ziel gezorgd is... wanneer jullie allereerst streven naar dat wat tot heil strekt... Dan vervullen jullie geheel en al het doel van jullie leven op aarde, en het lichaam zal ook hebben, waar het behoefte aan heeft, zolang het de ziel tot verblijfplaats moet dienen. En Ik weet waarachtig, hoelang jullie ziel haar omhulsel nodig heeft, hoelang jullie als mens op aarde moeten leven, om de ziel de nodige rijpheid te verschaffen. En zolang zal ook het lichaam blijven bestaan.

Als jullie dus van Mij iets verlangen, dan alleen voor jullie ziel, en jullie zullen rijkelijk ontvangen, jullie ziel zal geen gebrek behoeven te lijden, en het lichaam zal ook in overvloed hebben, omdat jullie eerst moeite doen, om Mijn wil te vervullen, Mijn woord tot jullie te nemen, Mij aan te horen, en jullie dus ontvankelijke gasten zijn aan tafel bij de Heer. Ik wil jullie voortdurend het voedsel voor jullie ziel aanreiken, Ik wil, dat jullie je voeden met het brood van de hemel, dat jullie Mijn woord tot jullie nemen, dat jullie de kracht geeft op te stijgen in den Hoge. En Ik wil dat jullie je te vaker met Mij in verbinding stellen, dat jullie steeds bereid zijn naar Mij te luisteren, wanneer Ik tot jullie spreek...

Ik nodig jullie voortdurend uit Mijn gasten te zijn, die Ik wil laven met brood en wijn, met Mijn lichaam en Mijn bloed... met alles, wat de ziel nodig heeft, om toe te nemen in licht en kracht... En waarachtig niemand zal honger en gebrek hoeven lijden, die bij Mij aan tafel gaat, die tot Mij bidt om gaven van liefde, die hij bovenal nodig heeft op zijn aardse levensweg. En daarom stuur Ik steeds mijn knechten, om de mensen van de straat binnen te roepen in Mijn gastvrije huis... Ik laat allen roepen, dat ze tot Mij komen en Mijn gasten willen zijn. Maar Mijn huis ligt afgelegen van de brede weg, en daarom moeten ze deze weg verlaten, wanneer ze Mij bereiken willen, maar ze zullen er nooit spijt van hebben, want ze vinden nooit op hun brede weg de kostelijke verkwikking, die hen aan Mijn tafel aangeboden wordt. En steeds meer zullen zij ernaar verlangen, des te vaker ze Mijn gasten zijn geweest.

Maar ze moeten vrijwillig tot Mij komen, want hoewel Ik ook de boodschappers naar hen uitzend, toch zal ik niemand dwingen, naar Mijn gastmaal te komen. Maar wie aan Mijn oproep geen gevolg geven, zullen niets hebben, want de wereld kan hen nimmer meer bieden, wat Mijn liefde hen aanreiken wil... Mijn woord, dat kracht en licht en leven is en hen tot de zaligheid leidt...

Amen

In het huis van de Vader zijn vele woningen

In het huis van de Vader zijn vele woningen... Voor alle zielen heb Ik de woningen gereed, die overeenkomen met hun rijpheid bij het verscheiden van de aarde. En daarom zijn ze dan ook zeer verschillend, en ze zijn zo lang de verblijfplaats voor die zielen, als zij daarmee genoeg nemen, ofschoon ze ook van verblijfplaats kunnen veranderen, al naar gelang de ziel zich hier zelf op toelegt.

Zoals de gesteldheid van de ziel is bij haar lichamelijke dood, zo is ook de omgeving, waarin zij zich nu in het geestelijke rijk bevindt... stralend, licht, het biedt het geestelijke oog heerlijkheden in prachtige harmonie, zodat de ziel vervuld wordt van een onbeschrijfelijke gelukzaligheid... of ook donker en koud, armzalig en beangstigend, stormachtig, doods en bedrukkend, zodat de ziel zich ongelukkig voelt en wenst uit deze omgeving weg te gaan. En toch kan haar alleen dat geboden worden, wat ze verworven heeft op aarde, ze kan niet in gelukzalige sferen worden geplaatst, die ze nooit nastreefde, en er kan haar ook geen licht worden geschonken, omdat dit haar in haar onrijpe toestand zou verteren.

Maar het staat iedere ziel vrij, of ze haar verblijfplaats verbeteren wil. En dit verlangen in hen aan te wakkeren is het werk van ontelbare geestelijke wezens, die zich in het Licht bevinden en afdalen in de lichtloze woningen, om hun bewoners aan te sporen, hun lot en hun verblijfplaats te verbeteren. Maar ook dit moet zodanig gebeuren, dat het niet de wil van de zielen bepaalt, maar tot een eigen verlangen leidt. En daarom zijn de lichtwezens voor hen niet als zodanig herkenbaar, maar voegen ze zich bij hen in hetzelfde omhulsel, hen smekend om opgenomen te worden, en proberen dan, de gedachten van deze zielen naar een verandering van hun huidige situatie te leiden...

De wil van de zielen moet aangespoord worden, zelf hun lot te verbeteren; en wordt de wil nu opgewekt, dan bevindt zich de ziel plotseling temidden van noodlijdende zielen, die haar om hulp vragen, en nu beslist ze, of ze aan deze hulpvragen gehoor geeft, of ze gewillig is en probeert, hen te helpen... Hoe sterker in haar de drang is, hulp te bieden, des te krachtiger zal ze zich voelen, en de duisternis zal wijken voor een zwak schemerlicht, dat de ziel oneindig gelukkig maakt en haar wil om lief te hebben doet toenemen. En haar omgeving zal onmerkbaar veranderen, omdat het schemerlicht door alles heen schijnt, tot de ziel alles duidelijk kan zien en haar toestand aanzienlijk verbeterd lijkt...

Maar het wordt altijd aan de wil van de ziel overgelaten, of ze zich verder helpend bezig houdt of dat ze met de verbeterde situatie genoeg neemt... die

dan weer verslechtert, wanneer ze ophoudt met streven. Iedere ziel zal vinden, wat ze begeert; en verlangt ze naar licht, naar liefde en zaligheid, dan zal zij ook zeker haar doel bereiken en in uitermate lieflijke streken terecht komen, waar alles lichtdoorstraald is en waar ze verblijven kan zolang het haar bevalt... Want ze zal ook hetzelfde geven, wat ze zelf verlangt, en de liefde zal haar wezen veranderen, de liefde, die haar zelf geschonken wordt door de wezens van licht, wanneer zij niet volledig weerspanning is. Maar als ze zich niet uit de lichtloze diepten wil oprichten, zodat ze zich verzet tegen elke hulpverlening en elk voorstel verontwaardigd afwijst, dan heeft ze eveneens, wat ze begeert... de duisternis, die steeds meer kwelling met zich meebrengt, om ook zulke zielen nog tot verandering van hun wil te bewegen.

En daarom sprak ik de woorden: „In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen...“ Want er is rekening gehouden met de toestand van iedere ziel, maar niet één ziel wordt gedwongen, daar te blijven, waar ze heengevoerd wordt na haar lichamelijke dood... ze zal steeds daar worden opgenomen, waar haar wil haar heenvoert... ze zal zelf haar woning gestalte kunnen geven naar haar wil, en zo zal ze uit de diepste sferen kunnen opstijgen tot lichte hoogten... wanneer zij maar steeds acht slaat op hen, die haar tegemoet treden als boodschappers van boven, weliswaar niet door haar herkend, zolang zij zelf nog zonder licht is, maar door haar wil om lief te hebben zo geroerd, dat de liefde ook in haar zelf ontstoken wordt en dus ook de weg naar boven vrij is...

De eeuwige Liefde Zelf daalt af in de diepte, om omhoog te trekken, die zich niet verzetten... Ik verlos ook de zielen uit de duisternis, en ontelbare lichtwezens nemen deel aan dit werk... Zij bouwen allemaal mee aan de woningen, om het lot van de zielen te verbeteren; zij stralen allen licht en liefde uit en lokken daarmee ontelbare zielen uit de duisternis binnen hun bereik... waar licht is en kracht en zaligheid...

Amen

B.D. 6054

16 september 1954

Het lot in het hiernamaals beantwoordt aan het denken en streven op aarde

Zoals uw denken en streven op deze aarde is, zo zal ook uw lot na uw lichamelijke dood in het rijk hierna zijn. Zoekt u het licht en de waarheid op deze aarde, dan zal ook ginds het licht u verwachten. Gaf u echter de voorkeur aan de

duisternis omdat het aardse stof u de ogen verblindde, dan is uw verblijf daarginds ook in een donkere omgeving, in een sfeer waarin u zich ongelukkig voelt omdat het licht u ontbreekt. Maar u krijgt het loon dat u wenst.

Hier op aarde wordt u voortdurend in contact gebracht met het licht en wordt u de weg tot het eeuwige leven helder en klaar beschenen, zodat u die slechts hoeft in te slaan om na uw lichamelijke dood in het rijk van het licht aan te komen. Wanneer u echter het licht ontvlucht, wanneer u donkere wegen gaat, kunt u ook alleen maar in donkere gebieden terecht komen.

Dat u mensen zich toch zo weinig bezig houdt met wat na uw dood met u geschiedt. U gooit deze gedachten, wanneer zij in u opkomen, van u af en richt uw ogen steeds weer op de wereld en op de materie ervan. Daar zij echter vergankelijk is kunt u er niets van meenemen in het rijk hierna. En als stoffelijke goederen uw enige rijkdom zijn op aarde, komt u in het rijk hierna arm en naakt aan.

Waarom verzamelt u op de aarde geen bezittingen die blijven bestaan, die u begeleiden op de weg in het rijk hierna? Waarom bent u alleen maar begerig naar de vergankelijke goederen van deze wereld? Steeds weer wordt u het resultaat van uw levenswandel onder ogen gebracht, u wordt opmerkzaam gemaakt op uw toestand na uw sterven op deze aarde. U schenkt heel weinig aandacht aan waarschuwingen en vermaningen, u leeft zonder last van uw geweten van de ene dag in de andere en toch kunt u morgen reeds opgeroepen worden om uw laatste gang te moeten gaan. En dan ontvangt u wat u heeft nagestreefd op aarde, licht of duisternis.

Er kan u niets anders gegeven worden dan wat u zich door uw aardse levenswandel verworven heeft. Maar zolang u op aarde leeft, denk aan de tijd na uw dood, denk aan uw ziel die onvergankelijk is en ook aan het lot in het hiernamaals dat u haar op aarde bereidt. Streef op aarde naar het licht en bezorg uw ziel de zaligheid in het geestelijke rijk.

Amen

B.D. Nr. 6117

23.11.1954

Wedergeboorte Tevergeefse aardse levensweg

Jullie aardse levensweg is tevergeefs, wanneer deze jullie ziel geen geestelijke vooruitgang verschaft... wanneer het jullie in deze periode niet lukt, jullie in geestelijke sferen te begeven, los te komen van de te nauwe verbinding met de aarde... met het materiële bezit... wanneer jullie niet op aarde de geestelijke wedergeboorte bereiken. Jullie ziel moet uit een donkere gevangenis naar voren treden in een leven vol licht, ze moet vrij worden van elke materiële binding, want ze is een geest en voelt zich alleen prettig in het geestelijke rijk, wanneer ze door geen enkele kluistering wordt gehinderd.

Het aardse lichaam is een kluistering voor de ziel en zijn begeerten zijn altijd van materiële aard... Laat de ziel zich door hem leiden, dan blijft ze in onvrijheid, ze blijft aards gezind, en ieder geestelijk verlangen in haar wordt gesmoord. Ze moet zich losmaken van lichamelijke begeerten, ze mag het lichaam niet verlenen wat het verlangt, want zij is de drager van de wil, en ze beslist over zich zelf... Lukt het haar, het lichaam te overwinnen of hem zelfs aan haar eigen wensen of aan die van de door haar erkende „Betere“ te laten beantwoorden, dan vindt ze zelfs een geweldige ondersteuning van de zijde van de in haar geborgen geest, die haar meer en meer in de richting van het geestelijke rijk duwt, die haar de rijkdommen van het geestelijke rijk aanbiedt en haar deze als uitsluitend begerenswaardig voorstelt...

Evenals de ziel zich de geestelijke beleringen toegankelijk toont, is haar lot in de eeuwigheid reeds beslist, ze is verzekerd van de gang opwaarts, en de aardse levensweg heeft haar succes verzekerd voor de eeuwigheid... Maar de strijd van de ziel hieraan voorafgaand is zwaar, wanneer het lichaam op iedere wijze op haar inwerkt, wanneer ze te zwak is hem weerstand te bieden, wanneer het lichaam overheersing geniet en de ziel benevelt, zodat zij zich nu willoos aan hem overgeeft...

Evenals de wereld jullie mensen prikkelt, evenals jullie dit alles proberen te overwinnen, evenals jullie alle geestelijke gedachten verjagen, als ze in jullie opduiken, zijn jullie ook in groot gevaar, want jullie doorzien het doel van jullie leven niet; jullie streven volledig andere doelen na dan die, waartoe jullie op aarde zijn... Jullie aardse leven gaat spoedig voorbij, en alles, wat jullie aan aardse materiële goederen verworven hebben, moeten jullie achterlaten in het uur van de dood... En jullie zullen ongelukzalig zijn, wanneer jullie niet in het bezit van geestelijke goederen het geestelijke rijk ingaan...

Laat jullie gang over de aarde niet onbenut geweest zijn, tracht jullie los te maken van alles, wat alleen het lichaam dient, maar de ziel geen voordeel oplevert. En streef het rijk na, dat jullie ware thuis is en dat jullie onafwendbaar ook opnieuw betreden, als jullie lichamelijke einde gekomen is... dat alleen zeer kan verschillen, al naar gelang hetgeen jullie ziel bereikt heeft... Verander jullie

daarom, en streef en werk voor het geestelijke rijk, zolang jullie het aardse leven nog gegund is... want jullie berouw zal groot zijn, wanneer het te laat is...

Amen

B.D. Nr. 6185

6.2.1955

Het juist benutten van de tijd op aarde....

Het leven op aarde is slechts kort, maar eindeloos lang is de tijd daarna.... Daarom zouden jullie mensen deze tijd op aarde goed moeten benutten, jullie zouden alle last op jullie moeten nemen en alle kracht moeten benutten voor het heil van de ziel. Jullie zouden moeten afzien van het aangename van het leven, om door dit afzien het recht op geestelijke goederen zeker te stellen, die jullie lot bepalen in de eeuwigheid, na de dood van het lichaam, dat alleen van aardse goederen voordeel heeft, maar ze niet voor altijd mag behouden.

De duur van het aardse leven is als een ogenblik, vergeleken met de eeuwigheid, en aan dit ogenblik zouden jullie niet zoveel belang moeten hechten... en het toch weer als uitermate belangrijk voor jullie ziel moeten beschouwen... het dus steeds alleen geestelijk moeten proberen te benutten. Voor jullie aards bestaan hebben jullie weliswaar een tijdsbesef, dat jullie de dagen en jaren als lang doet voorkomen... Bedenk echter, dat eindeloze tijden reeds aan dit aardse leven zijn voorafgegaan en dat de eeuwigheid volgt...

Jullie zijn je echter alleen van de tijd van het aardse leven bewust, en dit betekent daarom alles voor jullie. Maar jullie weten, dat jullie lichaam moet sterven... jullie weten, dat al het wereldse vergankelijk is, jullie weten, dat na jullie dood niets jullie tot nut kan zijn, wat voor het lichaam onontbeerlijk was, wat hem welbehagen verschafte.

Houd er dus vooral rekening mee, en vraag je af, wat jullie na de lichamelijke dood te wachten staat... Jullie kunnen tijdens het aardse leven een buitengewoon heerlijk bestaan voor jullie ziel voorbereiden, maar ook een toestand van kwelling en duisternis... En steeds weer wordt jullie gezegd, dat jullie verder leven... Jullie zijn daarover niet onwetend, ook niet wanneer jullie het niet willen geloven...

Houd daarom toch rekening met de mogelijkheid en neem voorzorgsmaatregelen... Leid een juist leven op aarde, en hecht niet aan de

materie, die jullie toch weer afgenomen wordt... Zorg niet voor het lichaam ten koste van jullie ziel... Zorg eerst voor de ziel, en dan zal ook het lichaam niets hoeven ontberen, maar laat jullie gedachten niet verkeerde wegen gaan, waardoor jullie vanwege het lichaam de ziel gebrek laten lijden. Want de ziel is jullie eigenlijke ik, het ik, dat onvergankelijk is en dat eens zalig kan zijn, wanneer jullie op aarde aan deze zaligheid werken....

De mooiste uren op aarde gaan als in een roes voorbij, het aardse genot maakt jullie niet eeuwig gelukkig, het leven op aarde gaat snel voorbij... maar het lot in de eeuwigheid ontgaat haar niet, en dat zal zijn overeenkomstig het leven, dat jullie op aarde leidden... eeuwig leven of geestelijke dood... Jullie alleen kiezen de toestand in de eeuwigheid, want jullie zijn vrij, te kiezen, welk leven jullie op aarde leiden. Schat jullie aardse leven op de juiste waarde... dat het jullie ziel de rijpheid oplevert, maar niet alleen voor het welbehagen van het lichaam benut wordt... want jullie verblijven slechts kort op deze aarde, maar de eeuwigheid is eindeloos lang...

Amen

B.D.6312

15 juli 1955

Het weerzien in het hiernamaals

U mensen kunt er van overtuigd zijn dat er een weerzien is in het geestelijke rijk. Maar of een weerzien met uw geliefden u al is vergund direct na uw scheiden van deze aarde, hangt af van de graad van rijpheid waarin uw eigen ziel zowel als de zielen van uw geliefden zich bevinden. Want waar deze graad nog niet zo hoog is dat een geestelijk schouwen mogelijk is, moet deze eerst bereikt worden - wat ook nog lange tijden kan duren.

Pas bij een bepaalde graad van rijpheid is de ziel in staat geestelijke indrukken in zich op te nemen. Zij moet dus zelf in het licht staan om te kunnen herkennen wie haar nadert. Ofschoon ook een ziel in een lagere graad van rijpheid zich omgeven weet door wezens, die zij echter niet kan herkennen zolang haar het geestelijke vermogen om te zien ontbreekt.

De zaligheid van de wezens bestaat echter nu daarin, dat ze hun hart kunnen uitstorten bij hen met wie ze op aarde nauwe banden hadden. En daarom zullen de zielen die zich reeds als gevolg van hun rijpheid in het licht bevinden altijd

dicht de hunnen kunnen naderen en wel, om of met gelijk rijpe wezens van gedachten te wisselen, of om de nog zwakke zielen te helpen hogerop te komen.

Dus zullen de rijpere zielen in staat zijn de zwakkere zielen te herkennen, maar niet omgekeerd, omdat de zwakke zielen moeten worden aangespoord te streven naar het licht, terwijl ze niet door bewijzen daartoe mogen worden gedwongen. Want het zou altijd een bewijs zijn als haar een lichtziel nadert, die zij herkent als iemand met wie ze op aarde verbonden is geweest.

En zo is dus de vreugde van het weerzien ook weer een genadegeschenk dat hoort bij het rijpe geestelijke, dat daar onuitsprekelijk gelukkig over is en nu van zijn kant alles doet om de nog onrijpe zielen evenzo te helpen dit geluk te bereiken. Deze zielen spannen zich op de meest liefdevolle wijze voor hen in en laten niet na hen voortdurend aan te sporen, maar altijd voor hen nog onherkenbaar omdat zij hen in gelijke omhulling en in het zelfde kleed naderen. Het verlangen naar zielen waar ze nauwe banden mee hadden trekt dezen ook aan en kan nog een enorme kracht zijn. En is het moment van herkenning aangebroken, dan zijn de zielen oneindig dankbaar en gelukkig.

Dan pas herkennen zij de zorg die naar hen is uitgegaan, en zij nemen nu op dezelfde manier de zorg op zich voor de zielen die nog in het duister smachten. Ze helpen ook hen weer om opwaarts te gaan, want iedere ziel verlangt naar hen met wie ze eens verbonden was op aarde.

Er is een weerzien, maar het tijdstip dat dit mogelijk is, bepaalt u zelf. Heeft u nu op aarde al dit zekere weten bereikt, dan zult u ook alles doen om die graad al minstens op aarde te bereiken die u het binnengaan in de lichtsferen mogelijk maakt. U zult dan ontvangen worden door hen van wie u houdt en die in staat zijn u direct terug te kennen, of, dat u zonder door hen herkend te worden zich met hen in verbinding kunt stellen, om dan reeds voor deze zielen met uw verlossingsarbeid te kunnen beginnen.

Zorg er in ieder geval voor dat u niet geheel zonder inzicht van de aarde heengaat. Zorg er voor dat u reeds de weg tot God in Jezus Christus gevonden heeft, dat u verlost door Hem kunt ingaan in het geestelijke rijk. Dan zal dat binnengaan u alleen al zaligheden schenken, die bestaan uit de genietingen van het weerzien.

Soms zult u echter lang moeten wachten, als u zelf die rijpheid niet bereikt op aarde. Want alles kan alleen in het kader van de wettelijke orde plaatsvinden en de vrijheid van uw wil moet ook in het geestelijke rijk geëerbiedigd worden - opdat u eens zalig zult worden.

Amen

Aardse leven slechts doorgang naar het Vaderland ...

Beschouw jullie zelf slechts als voorbijgangers op deze aarde, die er altijd slechts tijdelijk verblijven, maar nooit voortdurend, omdat jullie ware Vaderland het geestelijke rijk is, dat jullie in vrijheid echter alleen door een gang over deze aarde bereiken kunnen. Dan zullen jullie ook met andere gedachten door jullie aardse leven gaan, want als jullie zeker zijn van een bepaald doel, streven jullie dit doel ook na. Daarom moet ook alles, wat jullie op aarde aantreffen, jullie noch belasten noch binden, jullie moeten het altijd beschouwen als slechts van voorbijgaande aard, als was het slechts geleend of als staat het jullie slechts tijdelijk ter beschikking... jullie moeten steeds alleen eraan denken, dat eens het uur komt, omdat jullie door dit aardse dal heen gegaan zijn en het moeten verlaten... dat nu de terugkeer plaatsvindt in jullie ware Vaderland...

En zorg nu ervoor, dat jullie terugkeren rijk beladen met schatten, die jullie in het gindse rijk weer kunnen gebruiken; dat jullie niet arm en ellendig jullie Vaderland betreden, maar stralend van licht en rijk gezegend met geestelijke bagage... Want dit alles kunnen jullie in het aardse leven verwerven, hoe en waar jullie ook op aarde verblijven, jullie kunnen altijd jullie geestelijke rijkdom vergroten door werken van liefde, als jullie je niet laten ketenen door de aardse goederen en steeds eraan denken, dat deze vergankelijk zijn en jullie daarvan niets kunnen meenemen naar het gindse rijk.

Jullie kunnen je echter in deze tijd op aarde vele geestelijke goederen verwerven, want er is veel nood onder de mensen, en jullie kunnen altijd hun nood lenigen, geestelijk alsook aards... Wat jullie nu geven tijdens het aardse leven, ontvangen jullie als geestelijke rijkdom weer terug... en daarom moeten jullie uitdelen, helpen, waar jullie hulp ook maar verlangd wordt... En jullie moeten ook ongevraagd nood lenigen, waar deze voor jullie zichtbaar is, en jullie zullen na jullie lichamelijke dood rijk gezegend zijn en het geestelijke rijk binnengaan, want „zo jullie meten word je bemeten...“

Wie zich echter als heer en meester van de aarde voelt, wie gelooft, aanspraak te hebben op de aardse goederen en zich zeker voelt van zijn bezit, zonder aan de armoede van de medemens te denken, die zal volledig naakt op de drempel van de dood staan, hij zal een rijk binnengaan, waar hij bittere armoede zal lijden, want hij moet alles achterlaten, wat hij bezat, en kan geen geestelijke goederen

tonen, want hij voelde zich niet als voorbijganger, maar voortdurend als heer op deze aarde, hij dacht niet aan zijn eigenlijke vaderland en treft deze daarom ook in een uiterst gebrekkige toestand aan...

Amen

B.D. Nr. 6454

19.1.1956

Gasten op de aarde Juiste Beheerder

Blijf indachtig, dat jullie allemaal slechts gasten zijn op deze aarde, dat jullie eigenlijke vaderhuis niet het vergankelijke rijk is, maar dat jullie hier slechts tijdelijk verblijven, om, rijp geworden, te kunnen terugkeren in jullie vaderhuis, dat jullie destijds vrijwillig hebben verlaten; eens echter weer zult moeten terugkeren naar waar jullie vandaan gekomen zijn.

Zouden jullie mensen je meer bewust zijn van jullie taak op aarde, zouden jullie je werkelijk alleen als gasten op deze aarde voelen, dan zouden jullie ook geen moeite doen, op deze schijnwereld vaste voet aan de grond te krijgen. Jullie zouden er steeds alleen maar aan denken, rijk gezegend weer terug te kunnen keren in jullie vaderhuis, jullie zouden je op aarde alleen dat willen toe-eigenen, wat jullie zouden mogen meenemen en alle overige moeite zou jullie nutteloos en waardeloos toeschijnen en dan zou ook jullie rijp worden gewaarborgd zijn, jullie zouden je aardse levensdoel vervullen en zouden nooit meer nutteloosheid hoeven te vrezen... Want als „gasten“ zouden jullie je niets willen toe-eigenen, wat jullie moeten achterlaten, en daarom zou jullie streven gericht zijn op anderen...

Maar zolang jullie je niet als gasten, maar als heren van deze aarde voelen, miskennen jullie je eigenlijke aardse levensdoel, en al jullie willen, denken en handelen zal verkeerd zijn, het zal niet overeenkomen met het doel, de rijpheid van jullie ziel te vergroten. En ook al noemen jullie een materieel bezit je eigendom, al zijn jullie rijk gezegend met aardse goederen... voor zover jullie je alleen als beheerders beschouwen, zullen jullie je bezit ook juist gebruiken en daardoor ook geestelijke goederen kunnen verwerven. Met geleend goed moeten jullie altijd op juiste wijze handelen, d.w.z. niet alleen ervan willen profiteren, maar ook jullie medemensen er in laten delen... Dan zal het jullie zegen brengen, het zal jullie geestelijke goederen opleveren, die onvergankelijk zijn. Zoals jullie ontvangen, moeten jullie ook geven...

Want de Heer, Die Zijn gasten rijkelijk onthaalt, Die wil allen laten toekomen, wat ze nodig hebben, en Hij zal Zelf Zijn gasten ertoe aansporen, aan iedereen uit te delen, die gaven nodig heeft. En zo moeten jullie er ook aan denken, dat ieder mens hetzelfde recht heeft op dingen, die hij nodig heeft om te leven, dat ieder mens op deze aarde een gast is, gelijk jullie zelf, en dat de Heer geen van Zijn gasten gebrek wil laten lijden en dat jullie daarom volgens Zijn wil handelen, wanneer jullie je medemensen bedelen met gaven der liefde...

Eens moeten jullie toch alles prijsgeven. Probeer daarom, jullie tevoren al vrijwillig hiervan te ontdoen, want een dergelijk handelen zal jullie geen verlies, maar dubbele zegen opleveren, die jullie pas zullen herkennen, wanneer jullie deze aarde verlaten en jullie in het hiernamaals een rijkdom aantreffen... wanneer jullie zullen erkennen, dat jullie door jullie handelen op aarde, de liefde van vele mensen verworven hebben, die jullie volgt in de eeuwigheid...

Hoe blind zijn de mensen, die bezittingen verzamelen, die zich verheugen in hun aardse bezit en geen anderen daaraan laten deelnemen... en hoe armzalig zal hun lot zijn na hun lichamelijke dood. Jullie mensen weten allen, dat jullie leven op deze aarde begrensd is, en toch geeft jullie leven geen blijk van voorzorgsmaatregelen voor haar eigenlijke leven in het Rijk, dat waarlijk bestaat, maar dat zeer verschillend kan zijn in haar gesteldheid, omdat het aan jullie zelf ligt, hoe jullie het voor jullie vormgeven. Jullie zullen daar veel liefdevolle bejegeningen ondervinden, wanneer jullie op aarde liefde bewezen hebben aan jullie medemensen. Aan jullie zal worden toegekend, wat jullie zelf gegeven hebben, en jullie zullen waarlijk geen verlies hoeven te lijden, maar elke gave, die jullie met een liefdevol hart uitdelen, zal jullie duizendvoudig gewin opleveren.

Beschouw jullie zelf alleen als gasten op deze aarde en alles, wat jullie bezitten, als geleend goed, waarmee jullie echter vrij mogen doen en laten wat jullie willen... Beheer dus deze goederen in de geest van Hem, Die het jullie gaf; werk ermee in liefde... en jullie zullen een zegen ervaren, die jullie niet kunnen meten, zolang jullie op aarde leven... Jullie keren dan rijk beladen terug in jullie ware vaderhuis en zo gevormd, als jullie eertijds haar verlaten hebben...

Amen

B.D. 6487

28 februari 1952

Een wijzen op het einde

Binnenkort loopt een tijdperk ten einde en begint er een nieuw. U, mensen zult dan deze woorden geloof kunnen schenken, want daarom spreek Ik ze tot u, dat u uw leven nu ook zo leidt, dat u dit einde niet hoeft te vrezen. Een ander doel heb Ik er niet mee voor. Ik wil u niet zonder reden verontrusten, Ik wil u niet in verwarring brengen wegens dat wat voor u ligt, Ik wil alleen dat u zo leeft zoals het Mijn Wil is, dan zal het einde van dit tijdperk alleen maar gunstig voor u zijn, dan zult u zich niet bevreesd hoeven te maken, veeleer met vreugde een gezegende tijd tegemoetzien.

Ik zou u hiervan niet in kennis hoeven te stellen, want niemand van u weet, wanneer zijn laatste dag gekomen is, en het zou dus voor velen een totaal onnodig weten zijn, dat er een verlossingsperiode ten einde loopt. Toch kan dit wijzen erop voor ieder mens nog een aansporing zijn, serieus aan zijn ziel te denken - het kan hem aansporen, zichzelf ernstig onder handen te nemen, wanneer hij herinnerd wordt aan de vergankelijkheid van aardse goederen en er nu naar streeft geestelijke goederen te verwerven. Maar hij is niet gedwongen te geloven.

Toch roep Ik u, mensen steeds dringender toe: Geloof deze woorden en doe alles waartoe u in staat bent en het zal u alleen maar tot zegen strekken. Want u bevindt u allen niet in goede zielsgesteldheid, zult allen nog aan uzelf moeten werken en hebt daar niet veel tijd meer voor. Laat u niet verrassen, maar maak u met de gedachte vertrouwd nog maar korte tijd gast te zijn op deze aarde. Deze gedachte zal u bewuster laten leven en u zult u tot Mij wenden om hulp, wanneer u aan Mij gelooft als uw God Schepper.

Denk dan aan uw leven tot nu toe en vraag uzelf af uw levenswandel juist was voor Mijn ogen. Want u allen kent Mijn geboden en u allen weet dat de liefde het eerste en voornaamste is, dat u zonder liefde nooit tot gelukzaligheid zult kunnen komen en wanneer u aan uzelf zult moeten bekennen lauw en onverschillig tegenover dit gebod van de liefde geweest zijn, haal het dan in. Want er is u veel gelegenheid gegeven te werken in de liefde. Overall om u heen zult u nood zien en u zult helpend kunnen ingrijpen, u moet alleen maar de wil hebben goed en rechtvaardig te leven en acht te slaan op de geboden van de liefde, die Ik u alleen terwille van uw zielenheil heb gegeven.

En denk steeds aan uw Verlosser Jezus Christus. Roep Hem aan, dat Hij uw gedachten moge sturen en u acht geven de goddelijke Wil uit te voeren. Dan roept u Mij Zelf aan en laat Mij blijken dat u bij Mij terecht wilt komen en u gaat dan ook de juiste weg, de weg die Jezus Christus u is voorgegaan.

Het einde komt onherroepelijk en heeft niets te maken met hoe het dan met uw ziel gesteld is. Maar nog hebt u tijd u daarop voor te bereiden en daarom komt steeds weer de waarschuwende stem van boven tot u: Denk aan het einde. Het is alleen maar Mijn Liefde Die u wil redden van het verderf, maar Die u nooit zal dwingen en u daarom aanspreekt in een vorm waaraan u geloof zult kunnen schenken als u gewillig bent. Als u echter goed oplet, zult u veel opmerken wat u zou kunnen laten geloven.

Een periode loopt ten einde en een nieuwe begint. En er gaat alleen maar in vervulling wat voortdurend werd voorspeld door zieners en profeten. Want ook dezen spraken in Mijn opdracht en kondigden hetzelfde aan, wat Ik u, mensen nu zeg, maar uw wil is vrij; zoals echter uw wil is, zo zal ook uw lot zijn als het aardse leven voor u voorbij is. U zult kunnen leven in gelukzaligheid; maar ook ten prooi vallen aan de dood, een eindeloos lange tijd van kwelling en duisternis, waaruit u uzelf niet zult kunnen bevrijden.

Amen

B.D. Nr. 6649

20.9.1956

Uren-christendom De weg naar God's hart

Slechts weinig mensen vinden de weg naar Mijn hart, en slechts weinigen zijn ook bereid, deze te gaan, ofschoon ze beweren, christelijk gelovig te zijn, ofschoon ze ook naar buiten tot hen behoren, die zich hebben aangesloten bij kerkelijke instanties en daarom religieus genoemd worden. Deze hebben allen weliswaar de weg ingeslagen, maar zijn blijven staan, voordat ze Mijn hart bereikt hebben.

Jullie mensen zullen dit begrijpen, wanneer jullie je aardse leven nader beschouwen, dat het wereldse op de voorgrond plaatst, het lichamelijk welbevinden, en wanneer jullie je ernstig rekenschap ervan geven, hoe weinig tijd jullie spenderen om Mij te gedenken en het eigenlijke doel van jullie leven. En voor het merendeel schenken jullie Mij alleen de tijd, die traditiegetrouw daarvoor bestemd is... een kort ochtend-, middag- en avondgebed of het uur van de officiële kerkdienst. Maar slechts zelden zoeken jullie gedachten Mij in volledig vrije wil, slechts zelden voeren jullie uit eigen beweging een gesprek met Mij, slechts zelden hebben jullie het verlangen innig met Mij te verkeren... steeds zal jullie denken vervuld zijn van aardse zorgen, aardse plannen en aards plezier.

Ik ben niet de voornaamste inhoud van jullie gedachten, zelfs wanneer jullie in Mij geloven als jullie Schepper en Bewaarder, maar jullie zien in Mij nog lang niet de Vader, tot Wie jullie in liefde worden gedreven... En dus nemen jullie ook zelden de weg naar Mijn hart, dat jullie als kinderen tot de Vader spreken, dat jullie Hem onder alle omstandigheden bij jullie laten zijn, dat jullie als het ware jullie leven leiden in gemeenschap met Mij. Dan zouden jullie mensen ook veel vaker over Mij praten, jullie gesprekken zouden andere wegen inslaan dan nu het geval is, want in het dagelijks leven word Ik nauwelijks genoemd, en die het doen, worden geringschattend uitgelachen, ze worden niet voor vol aangezien...

Zo staat het in werkelijkheid met jullie mensen, Ik Zelf kan slechts zelden in jullie tegenwoordig zijn, omdat jullie Mij niet gedenken en jullie nog veel minder samenkomen in Mijn naam... Slechts zelden wordt een uur geofferd uit werkelijke innerlijke behoefte... en daarom zeg Ik, slechts weinig mensen gaan de weg naar Mijn hart, slechts weinigen laten Mij voortdurend hun Begeleider zijn op deze aarde. En jullie uren-christendom kan de mensen geen geestelijke vooruitgang brengen, want zolang deze uit traditioneel kerkbezoek en gebruiken bestaat, is er geen sprake van een vrijwillige binding met Mij...

Pas de levendige verbinding, de innerlijke drang uit vrije wil, zal jullie mensen helpen tot voleinding, en het verlangen, Mijn woord te horen en de ziel te voeden, zal als verlangen naar Mij beschouwd en vervuld worden. En de mens moet zich zelf rekenschap geven, hoe zijn binnenste opwellingen zich verhouden tot Mij en in hoeverre hij slechts de traditionele eisen nakomt, die aan hem worden gesteld, en of hij ze ook plichtmatig vervult... Ik kijk in de harten, en Mij kan niemand misleiden, maar Ik verlang ook naar al deze harten, en Ik ben niet tevreden wanneer ik op de tweede of derde plaats word gezet. En zolang de wereld en haar verlokkingen nog op de eerste plaats staan, behoren jullie tot de „dode christenen“, want het levende christendom uit zich anders...

Het is een onvermoeibaar werken in liefde, dus een werken met Mij. En bij wie ik tegenwoordig kan zijn door de liefde, gedenkt Mij ook op ieder uur, hij plaatst mij boven al het wereldse, en hij zal niets beginnen, zonder zich eerst innig met Mij te hebben verbonden... Maar daarvan zijn er slechts weinig, en toch geloven veel mensen, juist te leven, omdat ze de „kerkelijke“ verplichtingen nakomen. En dezen zullen geen van allen stand houden, als het om het laatste oordeel gaat, want het zal hen ontbreken aan kracht, die zij van Mij Zelf moeten ontvangen en waartoe/waarom ook de innige verbinding met Mij nodig is...

Laat jullie erop wijzen, dat de tijd komen zal, waarop van jullie de beslissing wordt geëist en jullie dan in erge nood zullen komen, wanneer jullie niet het levendige geloof bezitten, die echter vereist, dat jullie de weg naar Mijn hart

vinden en moeten gaan... Want alleen Ik kan jullie kracht geven, maar Ik moet in jullie tegenwoordig kunnen zijn, waarom jullie je innig met Mij moeten verbinden...

Amen

B.D. Nr. 6652

24.9.1956

Het op de juiste waarde schatten van het leven op aarde

Jullie kunnen niet de zaligheid beseffen, die het geestelijke rijk jullie zal schenken, wanneer jullie je in je wezen zo door het aardse leven gevormd hebben, dat jullie bezit kunnen nemen van het Lichtrijk. Het kan jullie ook niet aanschouwelijk worden gemaakt, omdat jullie dan in een zekere dwangmatige toestand jullie leven op aarde zouden leiden en het doel daarvan dan volledig gemist zou worden. En ook al wordt het jullie als waarheid voorgesteld, toch ontbreken de bewijzen, wat echer ook zijn reden heeft voor de wilsvrijheid, die daardoor in gevaar zou worden gebracht. Maar zoveel kan en moet jullie gezegd worden, dat het meest moeilijke leven op aarde in nood en verdrukking, in ziekte en ellende, duizendmaal niet opweegt tegen alle zaligheid en dat jullie terugblikkend niet zullen kunnen begrijpen, dat het jullie zwaar viel, wanneer jullie offers moesten brengen, omdat jullie de tijd op aarde dan ook als een vluchtig moment voorkomt en nu de gehele zalige eeuwigheid voor jullie ligt...

Jullie mensen hechten, werelds beschouwd, te veel waarde aan jullie leven op aarde... Geestelijk is het weliswaar van betekenis voor jullie, omdat een juist geleefd aards bestaan jullie juist een zalige eeuwigheid verschaffen kan. Maar wat dit aards bestaan jullie stoffelijk biedt, is volkomen nutteloos en biedt jullie slechts welbehagen voor een ogenblik, gemeten naar de eeuwigheid. Jullie moeten jullie steeds in gedachten houden, dat jullie eens niet zullen kunnen begrijpen, dat jullie plezier beleefden aan dingen, die geen enkele geestelijke waarde hadden... en jullie zullen iedere ziel dankbaar zijn, die jullie tijdens het aardse leven juist die waardeloosheid voorstelde en jullie blik op andere doelen deed richten. Maar zolang jullie mensen op aarde leven, zal jullie zulke aanwijzingen niet bevallen en daarom ook de woorden van Jezus: „Het hemelrijk lijdt geweld, en alleen wie geweld aanwendt, trekt het hemelrijk naar zich toe...”

Zouden jullie je eens proberen voor te stellen, welke eindeloos lange tijd, wat de ziel betreft, jullie al op aarde verblijven en dat de eeuwigheid voor jullie ligt, dan zouden jullie ook de korte tijd van het leven op aarde beter op waarde weten te

schatten, jullie zouden weten, dat het werkelijk slechts een ogenblik is en dan zouden jullie ook gaarne de vreugde van dit ogenblik willen opgeven gezien de zaligheid, die jullie door overwinning van jullie zelf verwerven. Jullie wilsproef bestaat juist hieruit, dat jullie niet streven naar het aandeel van God's tegenstander, maar jullie bestemming in God zien... En wanneer jullie mensen nu zo duidelijk hulp geboden wordt, doordat jullie kennis gegeven wordt over het doel van jullie leven, wanneer jullie ogen worden geopend, zodat jullie in staat zijn te zien wat de blinde niet ziet, dan moet het doel jullie toch lokken, want het leven op aarde duurt niet eeuwig en kan voor de enkelingen zelfs al de komende dag afgelopen zijn.

Jullie aards bestaan is onzeker, omdat jullie geen enkele zekerheid hebben er lang van te kunnen genieten... het geestelijke leven echter is voor ieder van jullie zeker, alleen kan het zeer verschillend vorm gegeven zijn. En dat bepalen jullie zelf door jullie houding tegenover het aardse leven. Desondanks hebben jullie het recht en de plicht, ook in het leven op aarde de plaats in te nemen, die jullie toegewezen is. Dus wordt jullie ook levensvreugde niet onthouden, en God verlangt van jullie geen kluizenaarschap, niet een zich volledig terugtrekken uit de wereld... Maar jullie moeten je niet door de wereld laten beheersen, jullie moeten haar beheersen, jullie moeten de wereld aan je dienstbaar maken, zoals het God's wil is... maar als zin en doel van het bestaan op deze wereld steeds de geestelijke ontwikkeling zien, die jullie ook tijdens het leven op aarde kunnen bereiken ...

Niet „de wereld“ moet het volledige denken van de mens vervullen, maar de geestelijke gedachten moeten overheersen, dan zal de wereld ook geen gevaar meer zijn, ofschoon de mens zich temidden van de wereld beweegt. En steeds moet de mens zich ervan bewust zijn, dat het leven op aarde niet een doel op zichzelf is, maar het middel tot het doel... Wie zich deze gedachten eigen maakt, die is ook niet tevreden met wat de wereld hem biedt... Hij zoekt en streeft hogere doelen na, en voor hem heeft de wereld aan gevaar ingeboet, hij zal in de wereld niet meer de vervulling vinden, omdat hij haar eigenlijke waarde of ook waardeloosheid herkend heeft. Bovendien heeft God de mens in zijn schepping veel geschonken, waaraan de mens gerust vreugde kan beleven, evenals Hij het ook aan de mens zelf overlaat, zich op een rechtvaardige wijze te verheugen in alle dingen, als steeds maar Hij Zelf het doel is en blijft, dat de mens boven alles stelt...

Amen

De nauwe band met God

Hoe gemakkelijk zou toch jullie leven op aarde kunnen zijn, als jullie maar altijd aan Mij zouden denken en met elke zorg en elke nood tot Mij kwamen... Alles, wat jullie bedrukt, hoeven jullie alleen maar aan Mijn voeten neer te leggen, en Mij verzoeken, dat Ik de last van jullie afneem of jullie help deze te dragen. Maar omdat het jullie ontbreekt aan dit volledige vertrouwen in Mij, moeten jullie zelf met jullie last klaar zien te komen en daarom vaak een moeizaam bestaan leiden.

Het geloof in Mij en Mijn hulp is niet erg sterk onder jullie mensen, anders zouden jullie niet zelf alle inspanningen leveren om van jullie zorgen verlost te worden, maar zouden jullie veel meer vertrouwen op die Ene, Wiens liefde en macht zo groot is, dat Hij altijd helpen wil en helpen kan. En wederom moet aardse nood jullie aan Mij laten denken... Zij moet jullie tot de Vader drijven, zij moet jullie naar jullie God en Vader laten zoeken, Die Zich dan ook zeker door jullie laat vinden.

De mensen wandelen op aarde, een ieder met zijn zorg, zijn leed... En voor iedereen zou Ik met Mijn hulp klaar staan, maar iedereen moet Mij ook om hulp vragen. Want het zou niet goed zijn, wanneer Ik al zijn leed en zijn zorgen van hem af zou nemen zonder deze bewuste bede aan Mij om hulp... Het zou niet goed zijn, omdat de mensen dan steeds minder aan Mij zouden denken en omdat een levenswandel zonder zorgen geen geestelijke vooruitgang zou opleveren, of de mens is al zo innig met Mij verbonden, dat hij niet meer zulke zorgen nodig heeft, om hem tot Mij te leiden.

Maar zijn levensweg kan vredig en kalm zijn, wanneer hij deze verbinding met Mij tot stand heeft gebracht, als hij steeds tot Mij komt zodra hem iets verontrust, wanneer hij tenslotte niets meer onderneemt, zonder van tevoren met Mij te hebben overlegd; dat Ik Zelf al zijn denken, spreken en handelen moge leiden...

Hoe gemakkelijk kunnen jullie mensen het toch in het aardse leven hebben, want de nauwe band met Mij beschermt jullie ook voor alle aanvallen van Mijn tegenstander, die jullie vijand is en die jullie bederf wil, door jullie gedachten in de war te sturen en die jullie door voortdurende onrust van iedere bespiegeling wil afhouden. Stel jullie toch eens twee oppermachtige heren voor, die volledig tegengesteld zijn in hun gezindheid en hun werken... Van de Een gaat alleen liefde uit, en Zijn gaven zijn alleen zodanig, dat ze jullie vrede geven, Hij is steeds tot hulp bereid, en Zijn macht kan niet onvertroffen worden... terwijl de ander steeds alleen maar probeert jullie schade toe te brengen en alles wat hij

jullie aanbiedt, stort jullie alleen maar in het verderf... Valt de keuze jullie nu zwaar, bij welke heer jullie je willen aansluiten?

Ik zal jullie te allen tijde aannemen, Ik zal geen roepen - dat uit nood en zorg naar Mij wordt gezonden - aan Mijn gehoor laten voorbijgaan, want Ik wacht er alleen maar op, dat Mijn schepselen zich tot Mij wenden en Mij daardoor dus erkennen als liefdevolle Macht, voor Wie niets onmogelijk is. Denk aan Mij en niet alleen in nood, en dan zullen jullie een zegen ervaren en zullen jullie onbevangen tot Mij komen, wanneer jullie je bedrukt voelen. Het aardse leven hoeft voor jullie niet zwaar te zijn, als jullie het samen met Mij leiden, want dan hebben jullie een altijd hulpvaardige Begeleider aan jullie zijde, Die jullie lasten op Zich neemt, Die jullie leidt en elke steen uit de weg ruimt, Die als een Vader bezorgd is om Zijn kinderen, opdat ze niet verdwalen of vallen... Die er altijd voor ze is, wanneer ze Hem nodig hebben.

Maar om deze begeleiding moet bewust gevraagd worden, want hoewel Ik altijd langs de weg sta en weet van elke last of zorg... wie aan Mij niet denkt, moet deze last blijven houden, totdat hij de weg tot Mij gevonden heeft... of hij is zo ver van Mij verwijderd, dat Mijn tegenstander nu zijn Heer blijft, die niet alleen zijn last, maar ook zijn ziel van hem af neemt. En zo kunnen jullie nog dankbaar zijn, wanneer jullie tijdelijk zorgen en nood ondervinden, want dan weten jullie, dat jullie nog niet verloren zijn en nog steeds door Mijn liefde worden geleid, die wil bereiken, dat jullie je tot Mij wenden, om jullie dan ook met hulp bij te staan in elke nood...

Amen

B.D. Nr. 6768

21.-23.2.1957

Heilswerking van Gods woord Opwekking - Leven

Mijn woorden betekenen voor jullie geest en leven... Jullie kunnen niet in de levenloze toestand van de ziel verblijven, wanneer jullie Mijn woorden laten doordringen in je hart, jullie moeten de kracht van Mijn woord voelen en door deze kracht werkzaam worden, dus leven... Wanneer het woord jullie harten aanraakt, dan zijn jullie dus door Mijn aanspraak met Mij in contact getreden, anders zouden jullie Mijn stem niet vernemen, ofschoon jullie woorden horen. Daarom verlang Ik van jullie, dat jullie Mijn woord in jullie hart laten doordringen, dat niet alleen het oor dit opneemt, zodat het niet slechts als leeg geschal aan jullie voorbijgaat. Jullie moeten Mij Zelf horen spreken, en dat zal

alleen het geval zijn, wanneer jullie je overgeven aan Hem, Die tot jullie spreekt... wanneer jullie je harten openen, wanneer jullie bewust luisteren naar wat jullie God en Vader jullie zeggen wil. Dan ontvangen jullie waarlijk kracht in overvloed, en worden jullie het leven deelachtig.

Wat jullie nu toekomt door Mijn liefde, moet jullie het leven schenken, omdat ik medelijden met jullie heb, zolang jullie naar de geest nog dood zijn. Want het is geen volmaakte toestand, waarin jullie je bevinden, hoewel het jullie lijkt, alsof jullie in het bezit van volledige kracht, over de aarde gaan... Met het leven, dat Ik jullie wil schenken, wordt niet het aardse leven bedoeld... Het is het leven van de ziel, dat jullie moeten bereiken, en dit leven is een geschenk, dat jullie allen kunnen ontvangen, wanneer jullie er maar naar verlangen. Maar het kan jullie alleen gegeven worden door Hem, Die het Leven Zelf is... De levensstroom gaat alleen van Mij uit, maar hij stroomt onverstoort de mensen toe in de vorm van Mijn woord, dat de uitstraling is van Mijn liefdeskracht en daarom ook leven opwekkend moet zijn, wanneer dit het dode aanraakt. En deze aanraking laten jullie ofwel toe, ofwel jullie weren haar af... En zo beslissen jullie zelf over leven en dood van jullie ziel.

En jullie zouden daarom ook moeten begrijpen, dat Ik, Die Zelf het Woord van Eeuwigheid ben, door het doen toekomen van Mijn woord aan de aarde, alleen dat ene doel nastreef: leven te geven aan hen die tot dusver dood waren, en dat daarom ook het aannemen van Mijn woord van overgrote betekenis voor jullie moet zijn... omdat het jullie met zekerheid losrukt uit een onwaardige en onzalige toestand. (22.2.1957) Want geen enkele goddelijke gave blijft zonder uitwerking, wanneer jullie mensen haar werking maar toelaten. En daarom moet Mijn woord ook een buitengewoon gunstige uitwerking op jullie hebben, zodat jullie zijn invloed ook zelf kunnen bemerken, jullie moeten onherroepelijk de aandrang voelen, naar Mijn woord te leven, dus Mijn wil te vervullen, die jullie door Mijn woord wordt verkondigd... Maar jullie mogen je niet verzetten, jullie moeten het gewillig aanhoren en jullie houding door Mijn woord laten bepalen, en jullie levenswandel leiden in overeenstemming met Zijn woord ... Dan zullen jullie grootse geestelijke vooruitgang boeken, jullie zullen de rijpheid van ziel bereiken, die nodig is om na de lichamelijke dood het Lichtrijk binnen te kunnen gaan.

Jullie hebben derhalve een zeker middel, een middel met een onmiskenbare heilswerking voor jullie ziel... Maar slecht weinig mensen maken gebruik van dit heilmiddel... En Mijn goddelijke stroom van kracht kan hun zielen, die ziek en ellendig hun weg over de aarde gaan en zonder succes van de aarde scheiden, niet aanraken. Op het meest werkzame middel wordt dus niet of nauwelijks acht geslagen, en ongewone geestelijke ondervindingen, waar meer aandacht aan zou worden besteed, kunnen niet altijd worden aangewend, omdat ze tot geloof

dwingen en de ziel daarom geen noemenswaardig resultaat opleveren, tenzij ze de mens in zichzelf doen keren (verinnerlijken) en ervoor zorgen dat hij nu bereid is Mijn woord in zich op te nemen... En Mijn wijsheid weet dit van tevoren, waardoor (23.2.1957) het soms lijkt, alsof een mens door Mij met ongewone genadegaven is bedacht, die hem verzekeren van een gemakkelijker gang opwaarts...

Ik weet in welke graad van rijpheid de ziel zich bevindt, Ik weet ook, wanneer de weerstand van een ziel nog maar zo gering is, dat er slechts een kleine geestelijke ervaring voor nodig is, om deze weerstand te breken... En dan is er ook de bereidheid om Mijn woord op te nemen, en nu moet deze ziel hetzelfde werk verrichten: vrijwillig Mijn woord naleven... pas dan is de ongewone gave van genade ook benut, en dan ook zal Mijn woord op hem dezelfde uitwerking hebben, omdat het in zich kracht is en nu dus het dode levend maakt. Wanneer ik een mens aanspreek, dan moet dit ook een heilzame werking uitoefenen op een doodzieke ziel, omdat deze nu rechtstreeks met de levenskracht in aanraking komt... Maar hetzelfde resultaat kan niet worden verwacht, waar Mijn woord wordt geweerd, omdat deze afweer een gunstige werking niet toelaat... dan is het opnieuw een zondigen tegen Mijn liefde, en een zonde heeft nooit een gunstige werking tot gevolg ...

Maar het zou voor jullie mensen waarachtig gemakkelijk zijn, het leven en dus ook de kracht te bereiken. Want voor ieder mens bestaat de mogelijkheid, Mijn woord aan te horen, het te lezen of zelfs in gedachten met Mij te spreken. En hoewel hij midden in de wereld staat: ... Het zou voor iedereen mogelijk zijn, zich voor korte tijd af te zonderen en de ziel voedsel te bieden: zich in Mijn woord te verdiepen en dus uit vrije wil de verbinding tot stand te brengen met Hem, Die als God en Schepper moet worden erkend. En waarlijk, Ik zou zijn wil zegenen, Ik zou hem tegemoet komen en hem zo toespreken, dat hij steeds weer naar Mij en Mijn toespraak verlangt...

Maar de wereld verdringt alle gedachten aan Mij, aan Mijn woord wordt achteloos voorbijgegaan. De gelegenheden, Mijn woord aan te horen, worden eerder als storend ervaren, en het verweer tegen Mijn gave van liefde komt zo duidelijk naar voren, dat het daarom ook niet verwonderlijk is wanneer de mensen steeds verder wegzinken in krachteloosheid... wanneer het geestelijke dieptepunt steeds duidelijker herkenbaar wordt en wanneer Mijn tegenstander de heerschappij over de mensen wint, die zelf elke toevoer van kracht verhinderen. En zij zijn ook niet met een buitengewone gave van genade gediend, want ook deze zou niet werken, omdat de mensen het Licht, dat hen wordt voorgehouden, niet willen zien. En daarom brengt de mensheid zelf ook het einde van deze aarde naderbij, want er is geen sprake meer van een grote gang opwaarts, het leven als

mens op deze aarde wordt niet meer benut waarvoor het bedoeld is en is daarom ook zinloos geworden...

Er moet eerst orde worden geschapen, die een ontwikkeling opwaarts weer mogelijk maakt... En deze orde breng Ik ook tot stand, wanneer het uur is aangebroken, zoals het sinds eeuwigheid is voorbestemd... Want de mensen moeten het leven deelachtig worden, en niet eeuwig in de levenloze toestand van de ziel verblijven...

Amen

B.D.6855

21 en 23 juni 1957

Verontreiniging van lucht - water – voedsel

Ieder mens moet van u hetzelfde mogen verwachten als wat u van hem verwacht. Ieder moet u rechtvaardig behandelen, zoals u datzelfde ook van hem verlangt. U zult niet met verschillende maten meten en menen zelf grotere rechten te hebben dan uw medemens, als het erom gaat, dat u profiteert van datgene wat u van Mij uit gratis is geschonken, wat u niet zelf voor u verworven hebt, maar wat alle mensen evenzo ter beschikking staat, waaronder geestelijke en aardse goederen te verstaan zijn die Mijn Liefde en Mijn scheppende Wil altijd voor u bereid houden.

Daar horen dus alle gaven toe die u uit Mijn hand ontvangt, die u voor uzelf niet zult kunnen maken, die er zonder uw toedoen zijn en die dus tot uw bestaan bijdragen, die dus voor uw natuurlijk leven vereist zijn en die aan geen mens mogen worden onttrokken, wanneer daardoor diens leven in gevaar zal worden gebracht. Het zijn de stoffen t.b.v. het leven, waarop ieder mens aanspraak moet kunnen maken. Die hem van de kant van de medemensen ook niet onttrokken mogen worden, daar anders een overtreding van Mijn eeuwige ordening vóórdragende gevolgen heeft, die zich niet alleen doen gevoelen bij de schuldige mensen, maar ook de scheppingen betreffen en bijgevolg ook tot de ontbinding ervan kunnen leiden.

U zult dit begrijpen wanneer u er maar over nadenkt welke bestanddelen voor het leven u nodig hebt en u ernstig de verscheidenheid hiervan indenkt, wanneer u lucht en water en hun hoedanigheid en werking bij uzelf vaststelt, die de mens algehele gezondheid schenken, maar ook tot ziekelijkheid en verwoesting van de organen van het lichaam kunnen leiden indien door menselijke wil een

besmetting van de lucht en het water plaatsvindt, die niet te overziene schade (o.a. aan de gezondheid) met zich meebrengt.

Lucht en water zijn gaven God's, die ieder mens nodig heeft en daarom ook uit Mijn hand ontvangt. En de mondigheid van de mensen komt alleen al daarin tot uitdrukking, dat ze er niet voor terugschrikken deze buitengewoon voorname stoffen t.b.v. het leven op een wijze te verontreinigen, dat voor de medemensen daaruit levensbedreigende beschadiging voortvloeit. En zo, zoals ieder mens zijn eigen leven lief is, bezondigt hij zich, wanneer hij de medemens de noodzakelijkste levensbehoeften beknot, wanneer hij er toe bijdraagt, dat het leven van de medemens in gevaar wordt gebracht. En onder "het in gevaar brengen van het leven" is ook te verstaan, wanneer dat wat de aarde voortbrengt aan voeding voor mens en dier, van zijn natuurlijke hoedanigheid wordt beroofd, wanneer de bodem, waarop het moet gedijen, door kunstmatige middelen een andere gesteldheid krijgt en nu ook de daarin gekweekte producten stoffen bevatten die volstrekt niet bevorderlijk zijn voor het menselijke lichaam.

De mensen grijpen in in de natuurwetten, ze willen a.h.w. verbeteren, dus Mijn scheppingen als gebrekkig voorstellen, ze willen de bodem 'n hogere opbrengstcapaciteit verschaffen en ze bedienen zich daartoe van verkeerde middelen. Want ze zouden Mij alleen maar om Mijn zegen hoeven te vragen om waarlijk ook overvloedige oogsten binnen te mogen halen.

Een verder zondigen op dit gebied is ook wanneer de vruchten geoogst worden voor ze rijp zijn - wanneer door hebzucht en materialistisch denken op het natuurlijke rijpingsproces wordt vooruitgelopen en wanneer daardoor het menselijk lichaam gedwongen wordt de strijd aan te binden met nog niet rijp geworden substanties, wat niet alleen maar een zuiver lichamelijke, maar ook een geestelijke aangelegenheid is, die u, mensen vaak niet bekend is.

Het valt echter allemaal onder het veronachtzamen van de wet van Mijn eeuwige ordening. De mens berokkent zijn medemens schade, hij handelt niet rechtmatig tegenover hem en draagt er toe bij dat de chaos op aarde steeds groter wordt, omdat alleen een leven op aarde dat volledig overeenkomstig de wet van de ordening wordt geleefd, een juiste uitwerking kan hebben op lichaam en ziel. En ieder mens heeft er recht op dat de orde in de natuur in stand gehouden blijft, want Ik heb alles wat er in de schepping bestaat niet voor één mens, integendeel voor alle mensen geschapen; iedere mens heeft zuivere lucht nodig, zuiver water en een goede voeding voor zijn lichamelijk leven en geen mens heeft het recht zijn medemens schade toe te brengen, die hij voor zichzelf ook niet zal wensen.

In de laatste tijd voor het einde wordt er echter helemaal geen rekening meer gehouden met het leven van de medemens, er wordt op allerlei manieren

gewetenloos geëxperimenteerd en steeds alleen maar uit eerezucht, hebzucht of machtsbegeerte; en 'n leven in gezondheid in gevaar gebracht. En dus triomfeert hij die al het geschapene zou willen verwoesten om het daarin gekluisterde weer vrij te krijgen, in de valse veronderstelling dat het hem dan weer toebehoort. De mensen die in strijd handelen met de goddelijke ordening hebben zich allen in zijn macht begeven, ze volgen zijn influisteringen en Mijn geboden, die liefde en rechtvaardigheid vereisen, achten ze niet.

Ieder mens denkt alleen maar aan zichzelf en zijn eigen voordeel en het lot van de medemens laat hem koud. En ook het leven van zijn medemens is hem niet meer heilig, daar, in het tegenovergestelde geval, het niet zou kunnen komen tot wat echter met zekerheid te verwachten is; dat het leven van alle mensen op het spel wordt gezet omdat de goddelijke natuurwetten omver worden gegooid - omdat eens de elementen zich met alle geweld een weg naar buiten zullen banen, waartoe de mensen zelf aanleiding geven die zondigen tegen de goddelijke ordening, tegen Mijn gebod van de liefde tot God en de naaste.

Amen

B.D. Nr. 7255

14.1.1959

Beproeving van geestelijk goed op Goddelijke oorsprong....

Jullie kunnen geestelijke spijzen alleen van Mij Zelf aannemen, en daarom moet alles op oorsprong beproefd worden, wat jullie als „geestelijk voedsel“ aangeboden wordt. Weliswaar beroepen alle verkondigers van het goddelijke woord zich erop, de zuivere waarheid uit Mij te vertegenwoordigen, maar dan zouden ook alle verkondigers hetzelfde moeten onderwijzen; er zouden geen verschillende geestelijke richtingen of confessies mogen zijn, die alle in hun leerstof van elkaar afwijken.

Dus is een beproeving beslist nodig, welke leren in oorsprong op Mij terug te voeren zijn. En dat vereist erover na te denken... wat echter niet betekent, dat nadenken alleen tot een twijfelloos oordeel laat komen, omdat ook dan weer het denken verschillende uitkomsten zou laten zien... Het verstand alleen is dus niet maatgevend voor het beproeven van geestelijk goed op waarheidsgehalte. Maar het verlangen naar de waarheid komt pas tot uitdrukking, wanneer de mens erover nadenkt, of hem waarheid of dwaling aangeboden werd. Het verlangen naar de waarheid verzekert hem dan ook van juist denken in de beproeving op waarheid, de mens begint kritiek te leveren op wat hem bemiddeld wordt.

En er is een beproeving nodig, omdat vervormd geestelijk goed niet de heilige kracht heeft, dat de geest daarvan geneest, dat ze rijp wordt, dat het voedsel dat ze nodig heeft haar honger stilt. Een misvormde leer is geen zuiver voedsel meer voor de ziel, eerder kan ze er nog toe bijdragen, dat de ziel ziek en zwak blijft en niets onderneemt, om weer gezond te worden... omdat de mens eenvoudig niet herkent, dat hem voedsel wordt aangereikt dat niet deugt.

Geestelijk voedsel moet stammen uit het Rijk, waarin de ziel eenmaal weer terugkeren moet, want ze is slechts te gast op deze aarde, om eenmaal rijp te worden voor het geestelijke rijk, en deze geschiktheid moet ze dus bereiken, door toevoer van spijs en drank, door voedsel, dat haar helpt aan een zekere rijpheid van de ziel. Een deze rijpheid is weer nodig om het Lichtrijk binnen te gaan, dat het ware thuis (Vaderland) van de ziel is, maar dat ook een toestand van de ziel vereist, die ze eerst op aarde moet bereiken.

En Ik bied haar nu deze juiste spijs aan, en aan hen, die het brood des hemels rechtstreeks uit Mijn handen aannemen, aan hen, die niet ergens anders hun voedsel halen, aan hen, die naar de bron gaan, wanneer ze willen drinken en zich laven voor de pelgrimsweg over de aarde... hun zielen zullen zeer zeker rijp worden en geschikt voor het geestelijke rijk...

Maar niet degenen, die misvormd goed tot zich nemen, wiens spijsen gemengd zijn en die geen aanspraak meer kunnen maken op het aanbieden van gaven uit Mijn hand. Deze zullen niet veel geneeskraft halen uit de spijs, die ze in ontvangst nemen, en ze doen er goed aan, de rivierloop terug opwaarts te volgen, om uit te vinden, of deze naar de juiste bron voert... of Ik Zelf de Gever ben, van hetgeen hen aangeboden wordt. En ze zullen nu veel liever hun voedsel bij de bron aannemen. De mens zal dan geen genoeg meer nemen met een verwaterde leer, hij zal nu ook zelf kunnen beoordelen waarmee zijn ziel gediend is tot opbouw, want hij zal het als waarheid ervaren, wanneer hem een krachtige spijs en een verkwikkende drank aangeboden wordt, die hij tevoren nauwelijks herkennen kon.

De ziel, die ziek is en gezond worden wil, heeft ook gezond en krachtig voedsel nodig. En geen ziel die over de aarde gaat is rijp; elke ziel heeft versterking nodig, ze heeft spijs en drank nodig, die haar animeert en haar opricht, die haar de situatie verschaft, waarin zij zich eens bevond, die haar nu door Mijn hand gegarandeerd is... wanneer de mens de rechtstreekse weg naar Mij neemt en zich door Mij laat voorzien van spijs en drank. Dan zal de ziel gezond worden, zij zal haar voleinding tegemoet treden, want wat van Mij komt, kan de ziel alleen maar tot zegen zijn... omdat Mijn liefde haar tot leven wil wekken, wat zij niet meer moet verliezen...

B.D. Nr. 7303

10.3.1959

Uitdrukkelijk verlangen naar vereniging met God ...

Neem Mij op in jullie hart, d.w.z. wil uitdrukkelijk met Mij verbonden zijn... Wie dit serieus wil, die neem Ik ook aan, en hij zal zich voor altijd met Mij verbinden, want hij heeft zijn eertijds van Mij afgekeerde wil veranderd, hij heeft zich weer bij Mij aangesloten, evenals hij zich eens van Mij losmaakte.

Het grootste kwaad in de wereld is, dat de mensen in een zekere onverschilligheid voortleven, onverschillig tegenover Mij, Die hen misschien nog bekend is, maar die de samenhang met hun God en Schepper niet bij benadering kennen of bevatten, omdat zij niet met zichzelf in discussie treden. Meestal gaan ze hun aardse weg niet zonder weet van Mij, edoch zonder dieper geloof... alleen uit onverschilligheid... behalve de mensen, die Mij klaarblijkelijk weerstaan...

Maar Ik spreek van de onverschilligen, die in de meerderheid zijn, die allen naar buiten zouden beweren, in Mij te geloven, maar die zich toch in gedachten nauwelijks of helemaal niet met Mij bezighouden... Deze dus hebben Mij nog niet in hun „harten“ opgenomen, hun wil is nog niet serieus op de vereniging met Mij gericht, hoewel zij dit ook zouden ontkennen tegenover hun medemensen.

Ik ken echter de graad van het verlangen naar Mij, en Ik wil in jullie hart worden opgenomen. Ik wil, dat jullie gedachten zich met Mij bezighouden, dat het jullie aandrijft, de innige band met Mij tot stand te brengen... dat jullie dezelfde wil hebben, jullie weer met Mij te verenigen, van Wie jullie je eertijds vrijwillig losmaakten...

Juist deze uitdrukkelijke wil kan een volledige verandering van jullie levenswandel en dus ook van jullie wezen bewerkstelligen, maar zonder de uitdrukkelijke wil zullen jullie het nooit tot de geringste verandering van jullie wezen brengen, omdat juist jullie onverschilligheid voor Mijn tegenstander de welkome gelegenheid is, tussen Mij en jullie in te gaan staan, en hij zijn invloed waarachtig met succes zal uitoefenen.

Want Ik kan jullie niet begeleiden, omdat jullie hart Mij nog niet serieus zoekt, en Ik kan derhalve ook niet Mijn tegenstander verdringen, wanneer hij jullie

vergezelt. Jullie zelf echter bezitten zonder Mij niet de kracht, jullie tegen hem te verweren, jullie schikken je maar al te graag naar zijn plannen, omdat hij jullie daarvoor in ruil materiële goederen belooft... Maar hebben jullie de uitdrukkelijke hartewens, dat Ik jullie nabij moge zijn, dan geldt jullie wil Mij, en dan kan Ik hem afweren en jullie ook werkelijk nabij zijn... Dan hebben jullie Mij in het hart opgenomen, en dan zijn jullie ook op de juiste weg naar Mij, oftewel, jullie zullen Mij dan voor eeuwig niet meer verliezen, wanneer Ik eenmaal bezit kon nemen van jullie hart, omdat jullie dit uitdrukkelijk zouden wensen.

Jullie zouden je allemaal moeten afvragen, wat wel jullie grote liefde is op aarde, of jullie nog de voorkeur geven aan wereldse zaken of dat jullie Mijn tegenwoordigheid alleen zo begerenswaardig is, dat jullie bereid zijn, al het andere op te geven om Mij nentwil. Zouden jullie dat laatste kunnen, dan volgen jullie waarachtig de juiste weg, en jullie uitdrukkelijke wens zal beloond worden, want jullie zullen nu geen tijd verspillen, die jullie in Mijn tegenwoordigheid kunnen doorbrengen, omdat jullie hart er steeds meer naar verlangt, Mij in zich op te kunnen nemen, en omdat een dergelijk verlangen altijd vervuld zal worden.

Want ook Ik verlang naar Mijn kinderen en wil, dat zij eenmaal weer naar Mij terugkeren, van waar ze zijn uitgegaan met een verkeerd gerichte wil... welke weg ze daarom opnieuw moeten bewandelen, naar Mij, naar hun Vader van Eeuwigheid...

Amen

B.D. Nr. 7327

6.4.1959

Zegen van geestelijke werkzaamheid

In levendige geestelijke werkzaamheid maken jullie je steeds meer los van de materiële wereld, en jullie worden haar overwinnaars, evenals van haar heer. Hoe meer jullie je bezig houden met geestelijke werkzaamheid, des te meer komt de ziel los uit haar lichamelijk omhulsel - ofschoon jullie op aarde leven – maar zij verheft zich in andere sferen. Ze betreedt de weg naar haar ware Vaderland, ze is slechts een gast op deze aarde, die haar ware Vaderland niet vergeten heeft, maar deze onweerstaanbaar nastreeft.

Maar waaruit bestaat de „geestelijke werkzaamheid“, die jullie verheft uit de aardse sfeer? Iedere gedachte in de geestelijke wereld leidt tot zulke geestelijke werkzaamheid, evenals de ziel de gedachten opvangt, die haar van gene zijde

worden toegevoerd, zullen de lichtwezens met haar in verbinding treden en als het ware een geestelijke tweespraak voeren, d.w.z. de ene gedachte zal de andere voortbrengen, de gedachten zullen verwijzen naar God, ook zullen ze weer de tweespraak met God inleiden, en het gevolg daarvan zal zijn, dat de mens zich nu ook met zijn medemensen over geestelijke dingen gaat onderhouden; dat hij zich niet tevreden stelt met wereldse kennis, maar dat al zijn denken reikt naar het geestelijke gebied, van waaruit hij nu onderricht wordt, van waaruit de ziel nu geestelijk voedsel ontvangt.

De ziel zal daardoor rijp worden, ze zal het lichaam aansporen zich ook overeenkomstig haar geestelijk inzicht te gedragen tijdens het aardse leven. De mens zal aan zich zelf werken, hij zal bewust leven, d.w.z. zich bewust zijn van de zin en het doel van zijn bestaan en hij zal er naar toe werken, dat hij dit doel bereikt. Hij zal weliswaar zijn aardse leven leiden, maar dat zal voor hem niet de hoofdzaak zijn, want steeds weer zullen zijn gedachten naar omhoog gaan, naar het Rijk, dat niet van deze wereld is.

En hij zal niet anders kunnen, dan voor dit Rijk werkzaam te zijn, door op de medemensen proberen in te werken, het geestelijke Rijk meer aandacht te schenken dan het aardse leven. Hij zal hen opmerkzaam maken op de ijdelheid van het leven, dat alleen op het wereldse gericht is... Hij zal met de medemensen gesprekken voeren, die gaan over het kruis van Golgotha... hij zal niet anders kunnen, dan steeds weer te gewagen van de goddelijke Verlosser Jezus Christus, omdat het geestelijke rijk hem vasthoudt, evenals Jezus Christus zelf, Die vreugde beleeft aan Zijn kinderen, die Hem liefhebben en Hem proberen na te volgen.

En jullie zullen het aardse leven ook op de juiste waarde leren te schatten, door geestelijk werkzaam te zijn, en zo jullie weg gaan met geestelijk resultaat voor jullie ziel... Want jullie worden geleid door de Lichtwezens, aan wiens zorg jullie tijdens jullie aardse leven zijn toevertrouwd. En hun invloed zal niet ophouden en altijd slechts jullie ziel gelden, die alleen maar kan winnen door geestelijke werkzaamheid, die rijp zal worden tijdens het aardse leven en ook een lichtend voorbeeld is voor jullie medemensen.

Want een ziel, die naar het geestelijke streeft, is ook uiterlijk te herkennen, doordat zij onvermoeibaar werkzaam is voor het Rijk Gods en onverstoort werkt in de Wijngaard, omdat zij van binnen de drang voelt God te dienen en ook andere zielen naar Hem toe te leiden, want in haar is liefde, die zich voortdurend zal uiten in het werken voor God en Zijn Rijk...

Amen

Benutten van de korte tijd van leven

Jullie hebben voor het rijp worden van jullie ziel niet heel veel tijd nodig, jullie kunnen haar in korte tijd zo ver ontwikkelen, dat het binnengaan van het Lichtrijk haar zekere bestemming is, wanneer zij het aardse lichaam aflegt...

Maar jullie moeten het rijp worden van jullie ziel uitdrukkelijk nastreven en jullie tot God wenden, dat Hij jullie daarbij helpe. Want alleen zijn jullie daar niet toe in staat, alleen is jullie wil te zwak, en jullie vallen steeds terug in de liefde tot de wereld, jullie kunnen de eigenliefde niet overwinnen en worden steeds opnieuw afgeleid van de weg, die jullie wilden inslaan naar jullie heil.

Maar wend jullie tot God om hulp, dan zal Hij jullie gedachten leiden naar Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, omdat jullie van Zijn zijde de versterking van jullie wil ervaren. Hij is weliswaar dezelfde God, Die jullie dan aanroepen, maar tegelijkertijd erkennen jullie het verlossingswerk en dus de goddelijke Verlosser, Die moet worden erkend, willen jullie ook deel hebben aan de genade van het verlossingswerk.

Hem aanroepen garandeert ook versterking van de wil, zelfs wanneer jullie steeds weer strijd moeten leveren tegen de aanvechtingen door de wereld, waarachter zich Gods tegenstander verbergt, die jullie steeds weer ten val probeert te brengen. Maar jullie worden gesterkt en zullen steeds opnieuw de vaste wil hebben, op deze aarde tot voleinding te komen, en dan kunnen jullie ook gewis het doel bereiken.

De kracht en innigheid van de binding met Jezus Christus is maatgevend voor de hoeveelheid tijd die jullie nodig hebben voor het rijp worden van jullie zielen. En deze innigheid van de binding is weer afhankelijk van de graad van liefde, die jullie tegenover God en jullie naasten opbrengen. De liefde is alles, de liefde brengt de verbinding met God in Jezus Christus tot stand, de liefde versterkt de wil, en de liefde geeft kracht, de arbeid aan zijn ziel te volbrengen, die dan het rijp worden van de ziel waarborgt.

Maar jullie mogen niet in de grote fout vervallen, te geloven, dat jullie nog tijd hebben voor deze arbeid aan jullie ziel, jullie mogen nooit jullie streven uitstellen tot later, want jullie weten niet, hoe lang de tijd van genade nog duurt, dat jullie op deze aarde leven... Jullie weten niet, wanneer jullie laatste dag is, en jullie

moeten leven, alsof jullie reeds morgen geroepen zouden worden en jullie moesten verantwoorden tegenover jullie God en Schepper. Want jullie allen hebben geen lange tijd van leven meer, zelfs al wordt jullie de tijd gegeven tot aan het einde.

Maar jullie zullen God ook moeten danken, wanneer Hij jullie - die nog gebrek lijden aan rijpheid van jullie zielen door eigen nalatigheid - het einde niet laat meemaken... Jullie zullen God moeten danken, wanneer Hij jullie nog vóór het einde oproept en jullie nog de genade hebben, aan gene zijde rijp te kunnen worden, zodat jullie niet ten prooi vallen aan Gods tegenstander en zijn intriges...

Want de tijd is nog maar kort, en daarom moeten jullie haar benutten naar kracht, want jullie kunnen al in zeer korte tijd rijp worden, wanneer jullie maar van goede wil zijn...

Amen

B.D. 7627

20 juni 1960

De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods

Het einddoel van uw aardse leven is de vereniging met Mij. U moet de aaneensluiting met Mij gevonden hebben wanneer het uur van de dood in aantocht is, u moet zonder vrees en schrik heengaan naar het rijk hierna, u moet alleen van verblijfplaats wisselen en weer belanden in het Vaderhuis, dat u eeuwigheden geleden verlaten hebt. U moet weer de weg naar huis, naar Mij, hebben gevonden en nu ook weer gelukkig zijn zoals u dat was in het allereerste begin.

Dit is de zin en het doel van uw bestaan op aarde en uw voortdurend streven moet zijn dit doel te bereiken, want het is mogelijk. Het is niet iets onmogelijks wat Ik van u verlang. U bent Mijn kinderen, u bent van Mij uitgegaan en het moet heel vanzelfsprekend zijn, dat u er naar streeft weer naar Mij, uw Vader terug te keren, omdat de Liefde van de Vader u trekt en omdat u in het allereerste begin toch geschapen was als Mijn evenbeelden. En daarom moet de vereniging met Mij meer overeenkomen met uw wezen dan de verwijdering van Mij. En daarom bent u ook op deze verre afstand nooit gelukkig geweest en kunt u ook pas na onze vereniging weer gelukkig genoemd worden, want met Mij verenigd te zijn, betekent ook: weer door Mijn Liefde doorstraald te worden, wat een

onvoorstelbare gelukzaligheid betekent.

U bent Mijn schepselen en hoort onherroepelijk bij Mij. Uw afval van Mij was echter een daad van verkeerd willen en verkeerd denken. Zodra uw willen en denken maar weer in de juiste ordening verkeert, zult u ook weer de aaneensluiting met Mij zoeken, u zult weer alles doen om de afstand van weleer te verkleinen. En dit zal u ook in het aardse leven lukken, omdat Ik Zelf vurig verlang naar deze aaneensluiting en u daarom ook help omdat Mijn Liefde u trekt en u deze Liefde van Mij niet vermag te weerstaan, als u weer de juiste ordening hebt aanvaard.

Het is waarlijk een heerlijk lot dat u wacht, wanneer u zich met Mij verenigd heeft. Het lichtrijk opent zich daardoor weer voor u, u kunt werken in kracht en licht en vrijheid naar uw wil, die echter toch ook Mijn Wil is. U zult zaligheden kunnen genieten waarvan u nooit gedroomd zou hebben u zult zien en horen wat uw ogen en oren nog nooit op aarde gezien en gehoord hebben, want Ik heb aan allen die van Mij zijn onmetelijke zaligheden bereid, die Mij liefhebben en zich daarom met Mij voor eeuwig verbonden hebben. Want het is de liefde, die deze innige band vlecht om Vader en kind, de liefde, die in u ontstoken moet worden tijdens uw leven op aarde en die dan het hart van de mens zo doorstraalt, dat het de verbinding met Mij, als de eeuwige Liefde tot stand brengt dat de mens nu zijn oerwezen weer aanneemt, dat hij wordt wat Ik Zelf ben van eeuwigheid: Liefde.

En zo moet een mens die zichzelf weer verandert tot liefde onafscheidelijk met Mij verbonden zijn, hij moet weer zoals in het begin door Mijn Liefde worden doorstraald, hij moet zo dicht bij Mij zijn, dat we innig versmolten zijn door de liefde en dus moet zijn terugkeer naar Mij hebben plaatsgevonden, die zin en doel van zijn aardse leven was.

En met deze band is er geen terugval meer naar de diepte, het wezen heeft zijn wilsproef doorstaan, het is van schepsel God's tot kind van God geworden, het heeft de volmaaktheid op aarde bereikt, het heeft weer alle eigenschappen en vermogens opnieuw verworven die het eens door zijn afval van Mij prijs gaf. En Ik heb nu Mijn doel bereikt Mijn heilsplan van eeuwigheid is bij dit wezen met succes gerealiseerd, d.w.z. wat Ik niet kon scheppen is door dit heilsplan toch bereikt: wezens die aan God gelijk zijn - kinderen die tot volmaakte wezens werden door de vrije wil, niet door Mijn Almacht.

Nu pas heb Ik ware kinderen, die in alles Mijn evenbeeld zijn, die naast Mij en in Mijn Wil scheppen en werken kunnen en toch hun eigen wil gebruiken, die echter gelijk gericht is met de Mijne, omdat de volmaaktheid zoiets garandeert.

En u, mensen kunt dit doel bereiken, want Ik Zelf verlang vurig naar de

aaneensluiting met u en Ik zal waarlijk alles doen wat u naar het doel voert, wanneer uw wil zich maar aan de Mijne onderwerpt wanneer u zich gewillig onder Mijn leiding stelt, wanneer u volledig bewust streeft naar de vereniging met Mij en wanneer u in de liefde leeft, en dat al hier op aarde. Dan komt u met elk werk van liefde dichter bij Mij, dan laat u Mijn tegenwoordigheid in u toe, en dan moet ook de vereniging plaatsvinden, want: “Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem.” De liefde is dan de band die ons samenbindt en nu eeuwig onverbreekelijk is.

Amen

B.D. Nr. 7951

27.7.1961

Geloof ...

Jullie moeten het geloof in jullie nog veel vaster vormgeven, en dat betekent, dat jullie nog meer in de liefde moeten leven, die een levendig geloof voortbrengt... Liefdewerk is een direkte verbinding met Mij, Die de eeuwige liefde ben... En dat reeds moet voor jullie begrijpelijk maken, dat jullie, met Mij verbonden, niet meer kunnen twifelen of zwakgelovig kunnen zijn, omdat Ik Zelf dan de waarborg ben, dat jullie geloof niet verloren gaat...

En zo kan ook de wil in jullie om te geloven sterk zijn... maar jullie moeten dezelfde sterke wil hebben om te werken in liefde. De liefde moet jullie van binnen aansporen tot alle willen en handelen, en dan zal met alle zekerheid ook jullie geloof sterk en onwankelbaar zijn... Jullie zullen eenvoudig niet meer kunnen twifelen kunnen, maar zeker zijn van wat jullie moeten geloven. En dit geloof vol overtuiging zal jullie zalig maken en jullie innerlijke rust schenken, want Ik Zelf ben jullie dan nabij, omdat jullie Mij door liefdewerken voortdurend naar jullie toe trekken, want: „Wie in de liefde blijft, is in Mij en Ik in hem...”

De liefde verbindt ons onlosmakelijk, en de liefde brengt een onwankelbaar, levendig geloof voort. En wanneer jullie bidden om een sterk geloof, dan moeten jullie tegelijkertijd bidden om een sterkere wil om lief te hebben, en jullie zullen waarachtig ook een sterker geloof bereiken. En als Ik jullie dit steeds weer laat weten, weet dan, dat jullie een tijd tegemoet gaan, waarin jullie een sterk, onwankelbaar geloof moeten bezitten, om stand te kunnen houden tot het einde... Bezitten jullie dit geloof, dan zal jullie waarachtig niets kunnen doen wankelen, wat jullie ook overkomen mag, want dan weten jullie, dat Ik jullie help, en zo vertrouwen jullie je vol geloof aan Mij toe... En Ik ben dan ook waarachtig steeds

tot hulp bereid, Ik laat jullie niet in lichamelijke of geestelijke nood, want jullie zijn door jullie bereidwilligheid tot liefde, door jullie levenswandel, al de Mijnen geworden, jullie hebben je met Mij verbonden, en ik kan nu voortdurend in en door jullie werken.

Een standvastiger geloof is de grootste zekerheid, die jullie kunnen bezitten, want deze geeft jullie innerlijke rust en gelatenheid tegenover al het aardse gebeuren, dat ik te allen tijde van jullie afwenden kan, of zijn uitwerking op jullie kan doen verminderen, omdat jullie geloven... En dus moet jullie gebed voortdurend luiden: „Vader, help me, dat ik in liefde werk, en laat mijn wil om lief te hebben steeds sterker worden...“ En de wil om lief te hebben zal in gelijke mate toenemen, want liefde garandeert Mijn aanwezigheid, en Mijn aanwezigheid garandeert hulp in iedere nood... Liefde garandeert ook het beseffen van alle samenhang en daarmee ook begrip voor alles, wat wederom alleen tot versterking van het geloof moet bijdragen. De liefde is alles... en hebben jullie de liefde, dan zijn jullie ook vol van kracht uit Mij, en deze kracht stelt jullie ook in staat ongewone dingen uit te voeren, wanneer het nodig is, wanneer weer alleen de liefde jullie ertoe aanzet te willen helpen...

Dan bezitten jullie het geloof, dat bergen verzet... en dan zullen jullie niets vrezen, wat er ook over jullie komt. Want dan zijn jullie verbonden met Hem, de Heer van alles, Die ook de elementen gebieden kan dat ze jullie sparen, en Die Zich ook als jullie Vader wil waarmaken... Die Zijn kinderen liefheeft en ze niet wil prijsgeven aan verderf... Richt deze bede om versterking van het geloof en de wil om lief te hebben dagelijks aan Mij, want dit is een geestelijk verzoek, dat Ik ook inwilligen zal, omdat de liefde en het geloof nodig zijn voor jullie voleinding...

Amen

B.D. Nr. 7959

6.8.1961

Beëindiging van de gang over de aarde alleen met Jezus Christus ...

Het is een lange weg, die jullie al afgelegd hebben, want dat jullie nog steeds op de aarde wandelen, is een bewijs, dat jullie je ontwikkelingsweg nog niet afgesloten hebben... met uitzondering van hen, die vanwege een geestelijke missie zich op de aarde belichaamden en wier zielen deze ontwikkelingsweg dus al afgelegd hadden en werden opgenomen in het Lichtrijk... Maar Ik spreek tot jullie mensen, die nog geen voleinding bereikt hebben, die destijds van Mij

afvallig werden en nu eenmaal deze lange ontwikkelingsweg moesten gaan, om in het stadium als mens nu de laatste wilsproof in alle wilsvrijheid af te leggen, waarvan het goed doorstaan jullie het binnengaan van het Lichtrijk garandeert.

Jullie zijn dus nog niet volmaakt/voltooid, maar jullie zijn uit de diepste afgronden omhoog gestegen, zij het dan ook volgens de wet van het moeten... De onderwereld heeft jullie prijs moeten geven, omdat Mijn wil deze lange weg, die jullie onttrok aan de overheersing door Mijn tegenstander, voor jullie voorzien had; omdat anders jullie gang opwaarts onmogelijk geweest zou zijn... Maar nu gaat ook hij weer van zijn recht gebruik maken, want jullie zijn nog steeds zijn eigendom, omdat jullie hem eens vrijwillig gevolgd zijn in de onderwereld en deze vrije wil nog niet opnieuw de keuze gemaakt heeft: voor hem of voor Mij, Die verlangt naar jullie terugkeer, maar jullie nooit zal dwingen, wanneer jullie vrijwillig bij hem willen blijven.

In het stadium als mens laat Mijn tegenstander zijn macht dus weer gelden, doordat hij op jullie wil inwerkt, maar deze ook niet dwingen kan, omdat jullie vrij moeten beslissen, welke heer jullie kiezen. Maar Ik kan hem niet beletten, op jullie alle kunsten te beproeven, om jullie aan hem te binden... Ik kan hem niet beletten, middelen aan te wenden en jullie te verleiden, enkel om jullie ziel te behouden of ook terug te winnen, wanneer hij deze al verloren heeft... Jullie zelf moeten jullie nu vrijwillig tegenover hem plaatsen en tegen hem strijden, wanneer jullie vrij van hem willen worden. En jullie hoeven waarachtig niet te vrezen voor zijn kracht, want jullie hebben een sterke Helper aan jullie zijde, Die jullie alleen maar om Zijn hulp hoeven te vragen, om met Hem de strijd nu zegevierend te doorstaan: Jezus Christus, jullie Verlosser van zonde en dood...

Want ofschoon jullie als mens al de diepste diepten overwonnen hebben, ofschoon jullie door Mijn hulp ook in de eindeloos lange ontwikkelingstijd Mij aanzienlijk naderbij gekomen zijn... toch drukt de last van de oerzonde, jullie afval van Mij, jullie steeds weer terneer, en jullie wil is verzwakt en zou nooit de wil van Mijn tegenstander weerstand kunnen bieden, wanneer Jezus Christus jullie niet te hulp zou komen, wanneer Hij jullie geen versterkte wil zou schenken, die Hij Zelf door Zijn dood aan het kruis voor jullie verworven heeft. De macht die Mijn tegenstander over jullie heeft is te groot, om hem uit eigen kracht te kunnen weerstaan... Maar toevoer van kracht is jullie gewaarborgd, wanneer jullie je maar aan Jezus Christus overgeven en Hem vragen, dat Hij de schuld op zich wil nemen, waar jullie nog niet vrij van zijn en die jullie daarom reddeloos aan Mijn tegenstander bindt... Jezus Christus, in Wie Ik Mij Zelf manifesteerde, zal nu de schuld overnemen, want Hij heeft met Zijn dood aan het kruis de losprijs betaald aan de tegenstander voor alle zielen, die hij nu moet vrijgeven, wanneer zij dat zelf willen... En met Zijn hulp kunnen jullie nu de aardse levensweg beëindigen, met Zijn hulp kunnen jullie vrij worden van elke

schuld en het Lichtrijk binnengaan door de poort, die tevoren voor jullie gesloten was, maar die door Jezus Christus geopend wordt voor alle zielen, die vrijwillig hebben besloten, de weg naar het kruis te nemen, om daar van de zondenlast bevrijd te worden.

Er staat jullie slechts weinig tijd ter beschikking, omdat jullie als mens over de aarde gaan, maar ze voldoet voor het volledig vrij worden uit de vorm, wat echter altijd afhankelijk is van de instelling van de mens tegenover de goddelijke verlosser Jezus Christus... Want jullie voormalige zonde bestond uit het afkeren van Mij en uit de afweer van Mijn liefdeskracht... Maar in Jezus Christus moeten jullie Mij Zelf herkennen en erkennen, en jullie zullen dan ook bewust weer Mijn liefdeskracht aannemen, en niets staat dan de vereniging met Mij meer in de weg... Dan heeft de eindeloos lange gang door de scheppingen van de aarde en als mens op de aarde tot het juiste doel geleid... het heeft jullie de vrijwording opgeleverd, en jullie zijn nu weer geschikt voor Mijn rijk, dat jullie opneemt en jullie zaligheden bieden zal, zoals het was in den beginne...

Amen

B.D. Nr. 8328

13.11.1962

Gods voortdurende hulp op de aardse weg ...

Doorlopend wil Ik aan jullie schenken, want Mijn liefde kent geen grenzen En laat een mens Mijn direkt in hem werken toe, dan is het ook zijn wil, van Mij geschonken te krijgen, dan is er geen sprake van geloofsdwang, want hij opent zich voor Mijn gave van genade, omdat hij in Mij gelooft... Maar Ik kan nooit klaarblijkelijk daar werken, waar dit geloof ontbreekt, waarom ook geen enkele mens Mijn stem zal horen, die niet door zijn geloof - dat levend werd door de liefde - bewust met Mij in verbinding treedt.

Ik wil de de mens alles geven, waaraan hij gebrek heeft, of het nu geestelijke of materiële goederen zijn, want zolang Mijn schepselen nog onvolkomen zijn, hebben ze voortdurende ondersteuning nodig, om tot voleinding te komen, en zolang ze als mens over de aarde gaan, moeten ze ook in elk opzicht aardse verzorging krijgen. De juiste hoeveelheid echter ken Ik alleen... Ik ken de mate van rijpheid van de ziel en weet dus ook wat zij nodig heeft om rijp te worden... Maar Ik ken ook haar aardse behoeften. Ik weet, wat goed voor haar is en wat haar schaden kan, en Ik bedeel een ieder overeenkomstig zijn gesteldheid...

Want jullie mensen zijn niet allen gelijk geard, jullie zijn door jullie vorige levens, door jullie gang door de schepping, zo verschillend naar jullie ziel gevormd, dat Ik me over iedereen afzonderlijk moet ontfermen, om hem steeds datgene te geven, wat hij nodig heeft... En ook aards moet Ik jullie verschillend bedelen, omdat ook dit de toestand van jullie ziel eist. Jullie hebben allen Mijn bijzondere verzorging nodig, en jullie moeten geloven, dat de geestelijke vooruitgang van een ieder van jullie, welke Ik probeer te bevorderen met de juiste middelen, Mij na aan het hart ligt.

Want dat is Mijn liefde, dat zij jullie naar de hoogste graad van rijpheid wil leiden, omdat Ik jullie dan in Mijn Rijk eindeloos gelukkig maken wil en kan. Omdat jullie je eertijds vrijwillig van Mij afgekeerd hebben en dus zelf schuld hebben aan jullie onvolmaakte toestand, zijn het nu allemaal middelen van genade, die jullie onophoudelijk toestromen, en Mijn liefde zal nooit ophouden, tot jullie weer met Mij verenigd zijn, want jullie zijn uit Mijn liefde voortgekomen en keren ook onherroepelijk eenmaal weer naar Mij terug.

Maar hoewel jullie er ook zeker van kunnen zijn, dat mijn middelen van genade succesvol zijn, mogen jullie je er niet tegen verzetten, jullie mogen je niet voor Mijn liefde afsluiten, door Mij tegen te werken, door jullie aan Mijn tegenstander over te geven, die alles zal doen, om de terugkeer naar Mij te verhinderen... Ik verlang van jullie dat jullie je bewust tot Mij wenden, wat tegelijkertijd een afwenden van Mijn tegenstander betekent... Want dan omvat Mijn liefde jullie en laat jullie voor eeuwig niet meer vallen...

Is er echter in jullie hart geen plaats voor gedachten aan Mij, dan is jullie hart in het bezit van Mijn tegenstander, en dan zal het slechts gevuld zijn met wereldse gedachten, met aardse wensen, met begeerten van allerlei aard, en heeft hij volledig bezit genomen van jullie (hart) ziel en laat hij zich maar moeizaam daaruit verdrijven. Dan zal Mijn liefde weliswaar steeds weer proberen, een verandering van jullie wil te bewerkstelligen door lotsbeschikkingen van allerlei aard, maar jullie zullen je steeds zelf weer moeten overwinnen en de richting van jullie aandacht moeten veranderen.

En daartoe kunnen jullie niet gedwongen worden, waarom Ik ook niet rechtstreeks tot jullie zou kunnen spreken, omdat een dergelijk aanspreken een dwingen van jullie geloof en wil zou zijn. Jullie moeten de weg tot Mij vrijwillig betreden, en jullie zullen waarachtig overal steun vinden, die de weg voor jullie lichter maakt en die als een licht voor jullie uit schijnt, zodat jullie de weg waarop jullie gaan herkennen. En dan zal Ik Zelf jullie ook begeleiden, Ik zal Me aan jullie als Leider aanbieden, en gezegend zijn jullie, wanneer jullie Mijn leiding aannemen en jullie volledig aan Mij overgeven.

Ik leid jullie weliswaar weg uit de wereld, maar jullie zullen dan ook niet meer terug kijken, jullie zullen dan niet meer verlangen naar het rijk, dat jullie nu vrijwillig hebben verlaten, maar jullie blikken zullen opwaarts gericht zijn en slechts één doel nastreven, Mij Zelf... En jullie aardebewoners kunnen van Mij aannemen, dat ik voor jullie zielen worstel en jullie volg met steeds dezelfde zorg, dat Ik steeds weer op jullie weg zal komen, want Ik wil jullie niet verliezen, Ik wil jullie aandacht vestigen op geestelijke goederen, die onvergankelijk zijn, en Ik wil jullie daarom de vergankelijkheid van de wereld voorhouden...

Want weinig tijd is jullie nog gegeven, waarin Mijn liefde en genade jullie volgt en waarin jullie je niet tegen Mij mogen verzetten, om ook deelgenoot te worden van deze liefde en genade... En Ik wil jullie steeds weer aanspreken door Mijn dienaren, Ik wil jullie een genademiddel geven dat uiterst werkzaam is, wanneer jullie zelf maar niet tegenstribbelen en bewust Mijn genade in ontvangst nemen...

Amen

B.D. Nr. 8385

19.1.1963

Spijziging van de ziel vóór alles Avondmaal

Ik moet jullie steeds weer voorhouden in welke noodtoestand jullie ziel zich bevindt, wanneer haar niet de juiste voeding wordt geboden, terwijl het toch in het aardse leven het belangrijkste is, dat jullie je ziel verzorgen met alles, wat ze nodig heeft, om haar doel te bereiken, waartoe zij op aarde leeft. Ze moet rijp worden en heeft de juiste voeding nodig; ze heeft spijs en drank nodig, dat ervoor geschikt is, de ziel de weg te wijzen naar een leven, dat haar de grootste gelukzaligheid garandeert...

Een onrijpe ziel kan niet in Mijn Rijk van Licht binnengaan, ze moet op aarde rijp geworden zijn en is met dit doel op aarde. Haar stoffelijk omhulsel, het menselijk lichaam, wordt door jullie met de meeste zorg in leven gehouden, er wordt alles aan gedaan, opdat het behouden blijft en zich daarbij prettig voelt... Maar aan de ziel denken jullie weinig.... terwijl zij nog veel meer goede, heilzame voeding nodig heeft, omdat het gaat om haar eeuwige bestaan, terwijl het lichaam vergankelijk is en zijn levensduur ook slechts heel kort kan zijn...

De ziel is meestal bij aanvang van haar belichaming als mens zwak en ziek, en zij moet vóór alles geholpen worden, zodat zij los komt uit haar krachteloze toestand. Zij moet door juiste spijs en juiste drank kracht toegevoerd krijgen,

opdat ze zich zuivert tijdens het aardse leven, en zij moet een goed medicijn aangereikt krijgen, zodat ze gezond wordt en rijp geworden het aardse lichaam kan verlaten, wanneer het uur gekomen is, dat ze het leven op aarde verwisselt voor het geestelijke rijk, om nu ook grenzeloos zalig te kunnen zijn.

En het juiste voedsel kan haar alleen geboden worden in de vorm van Mijn woord, want dan ontvangt de ziel kracht en versterking van Mij Zelf, en Ik zal haar waarlijk alleen datgene bieden, wat bijdraagt aan haar voleinding... Maar daartoe heb Ik jullie vrije wil nodig, dus jullie moeten zelf bij Mij aan tafel komen en de juiste voeding voor jullie ziel rechtstreeks van Mij aannemen. En Ik nodig jullie steeds opnieuw uit, Mijn gasten te zijn, jullie te laven en te sterken bij Mij aan tafel en de juiste spijs en de juiste drank van Mij in ontvangst te nemen, die voor jullie ziel noodzakelijk is, wil haar gang over de aarde succesvol zijn.

Want alleen vanwege het rijp worden van de ziel gaat de mens over deze aarde... Zijn lichaam is alleen het stoffelijk omhulsel, dat de geest herbergt, dat het proces van de terugkeer bijna volbracht heeft en alleen nog de wilsbeproeving moet afleggen, om voorgoed in het geestelijke rijk opgenomen te worden. En het lichaam heeft ook het zijne nodig, om te kunnen bestaan en om zijn taak te vervullen, de ziel te dienen. Maar bovenal moet voor deze ziel worden gezorgd, en haar moet alles worden aangeboden, wat ze nodig heeft om rijp te worden.

En omdat zij dus het geestelijke in de mens is, kan zij ook alleen maar geestelijk worden voorzien van spijs en drank, en de juiste voeding voor haar is en blijft steeds Mijn woord, dat Ik jullie in overvloed aanbied, wanneer jullie Mij maar de mogelijkheid geven, jullie aan te spreken, en jullie nu ook Mijn woord naleven. Dan bestaat er voor de ziel geen mislukking meer, dan zal ze zich onherroepelijk zodanig vormen, dat ze Mij steeds naderbij komt, omdat alle krachttoevoer uit Mij, die in de vorm van Mijn woord tot haar komt, haar helpt bij de omvorming naar haar oorspronkelijke toestand... omdat ze zich zuivert en nu ook steeds sterker met Mijn liefdeslicht doorstraald kan worden...

Steeds weer moeten jullie mensen Mijn woord horen, dan verschaft dit jullie ziel het voor haar bruikbare voedsel, dat niet zonder uitwerking blijft, en daarom moeten jullie voortdurend bij Mij aan tafel komen en met Mij het avondmaal gebruiken, en waarachtig, jullie ziel zal dankbaar zijn, wanneer jullie haar vóór alles verzorgen, omdat dan haar gang over de aarde als mens niet tevergeefs is; omdat zij Mij dan steeds naderbij komen zal, totdat eenmaal de definitieve hereniging gevonden is en de ziel weer in kracht en licht en vrijheid scheppen en werken kan met Mij in Mijn Rijk...

Amen

Het belang van het aardse leven als mens

Uw bestaan als mens is de laatste trede op de ontwikkelingstrap van het eens gevallen wezen, dat als ziel in u belichaamd is en nog door een stoffelijke uiterlijke vorm is omhuld, met het doel deze nu te overwinnen en als geestelijk wezen dit omhulsel te kunnen verlaten, om het geestelijke rijk binnen te gaan. In dit aards bestaan kan de laatste verandering tot het oerwezen weer plaatsvinden, als de vrije wil juist gericht is, dus bewust weer naar Mij streeft - van Wie het zich eertijds vrijwillig verwijderde. En deze verandering is zeer wel mogelijk omdat de mens een overvloed van genade geschonken wordt. En met het juiste benutten van die genade ook over de kracht beschikt zich van al het onzuivere te reinigen en geheel in de Goddelijke ordening te leven. Dus een leven in liefde te leiden, waardoor hij ziel en lichaam vergeestelijken kan en bijgevolg de terugkeer tot Mij voltrokken is.

De mens kan echter ook alle genaden die tot zijn beschikking staan veronachtzamen, en in plaats opwaarts te gaan op de diepte afstevenen. Hierbij zal hij niet gehinderd worden omdat hij een vrije wil heeft als teken van zijn goddelijke herkomst. Maar hij bereidt zich dan zelf weer een verschrikkelijk lot van kluistering, dat weer eindeloze tijden duurt tot hij weer bevrijd wordt.

U wilt niet geloven hoe belangrijk het bestaan op de aarde voor u, mensen is en daarom bent u zo lauw met betrekking tot uw aardse opdracht. Maar het gaat uiteindelijk om uw eigen lot, en uzelf moet de gevolgen dragen. En uw lot dat u uzelf bereid hebt, kan niet van u worden afgenomen. U hebt de keuze tussen een eeuwigdurende zaligheid of een eindeloos lange smartelijke toestand. Maar u doet er slechts weinig voor, u de eerste te verwerven, eerder vervolgt u onverschillig uw aardse weg. En als u er opmerkzaam op wordt gemaakt door uw medemensen die de grote betekenis van het aardse leven kennen - dan hoort u hen ongelovig aan. U laat u niet beïnvloeden maar houdt uw medemensen voor fantasten, in plaats van zelf na te denken wat de reden van uw aardse leven wel kan zijn.

En steeds weer zullen er in uw leven dingen gebeuren die u tot nadenken kunnen aansporen. Steeds weer worden uw gedachten door gesprekken, door het lezen van boeken of eigen ervaringen in die richting geleid, opdat u zelf nu gaat nadenken en u bezighoudt met vragen die uzelf en uw bestaan op aarde

betreffen. Als u maar geloven wilde dat het aardse leven als mens een groot genadegeschenk is, en het u bij juist gebruik onvermoede zaligheid kan opleveren.

Als u maar geloven wilde dat er een zin en doel aan uw aardse leven ten grondslag ligt. Dat u geen "toevalsproducten" bent die geen verantwoording dragen voor de weg op aarde - en waarmee het met de dood van het lichaam is afgelopen. Het is de ziel, de eens gevallen oergeest die tot uiteindelijke bevrijding uit iedere stoffelijke uiterlijke vorm moet komen. En het leven op aarde als mens is de laatste etappe van een eindeloos lange ontwikkelingsgang.

U, mensen bent ik-bewuste wezens. En u bent alleen daarom ik-bewust, omdat uw lichamelijk omhulsel een oergeest in zich draagt die als een ik-bewust wezen eens uit Mij is voortgekomen. Dus niet uw lichaam, uw verstand, veroorzaakt bij u het ik-bewustzijn. Het is de ziel die uw eigenlijke leven is en die ook de mens pas tot een ik-bewust wezen laat worden. Want zonder deze ziel is de mens alleen een stoffelijke buitenkant zonder leven, ook al zijn alle organen aanwezig, die echter zonder de ziel geen enkele functie kunnen uitoefenen. Deze uiterlijke vorm, het lichaam, heeft om te kunnen leven die ziel nodig: een oergeest, die het lichaam pas levend laat zijn en het tot elke werkzaamheid in staat stelt.

U, mensen moet u steeds voor ogen houden dat u met een bepaald doel over de aarde gaat - en u zodoende de beweegreden ervan en het doel moet trachten te doorgronden. Dan zal u ook uitsluitel gegeven worden door gedachten die Ik u Zelf zal ingeven, opdat u tot inzicht komt. Steeds weer zal Ik u Mijn boden sturen en proberen door hen u ertoe te brengen na te denken. Het zal u waarlijk alleen maar tot zegen zijn als u niet onverschillig door het leven gaat, maar ook de gave van het verstand benut, die u tot de juiste houding tegenover uw God en Schepper kan voeren - en u dan ook zeker tot het juiste inzicht komt. Want Ik draag waarlijk zorg voor ieder mens afzonderlijk dat hij de korte genadetijd als mens goed gebruikt en zijn einddoel bereikt, dat zijn ziel weer terugkeert tot Mij - van Wie zij eens als geschapen geest is uitgegaan.

Amen

B.D. Nr. 8652

22.10.1963

De omvang der oerschuld vereist verlossing door Jezus Christus

Wanneer jullie het weten toegevoerd wordt over de eindeloos lange ontwikkelingsgang, die jullie afleggen moesten voor jullie laatste belichaming als mens, en jullie daarover nadenken, dan zouden jullie ook moeten erkennen, hoe groot de schuld geweest is, waarmee jullie je op gezadeld hadden door jullie toenmalige afval van Mij... Want Mijn gerechtigheid zal jullie waarlijk niet een overmaat aan kwellingen laten verduren, wanneer jullie ze niet zelf verschuldigd waren.

En wederom is het geen strafmaatregel Mijnerzijds, maar slechts weer een werk van Mijn eindeloze liefde, omdat Ik jullie verblijden wil, maar jullie niet tegen Mijn wet van eeuwige ordening een zalig leven bereiden kan, zolang jullie je in een tegen Mij weerspannige toestand bevinden... wat echter het geval is door jullie toenmalige verzet tegen Mij. Jullie kunnen als mens echter niet de omvang van jullie schuld meten, want jullie denken is slechts beperkt.

Echter het weten van het wezen, dat eens gevallen is, was niet begrensd, zoals dat van jullie nu als mens... maar het waren volmaakte schepselen, die in het helderste licht van besef stonden. En daarom is hun schuld zo onmetelijk groot, dat deze een zoenoffer vereist, wat zelfs niet door de eindeloos lange gang door de schepping gebracht worden kon, doch eerst moest het grootste werk van liefde en erbarming volbracht worden door de Mens Jezus, om voorgoed de delging van de grote schuld mogelijk te maken, die echter ook het aannemen van Jezus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld vereist...

Keren jullie weer terug in het Lichtrijk, waaruit jullie zijn gekomen, dan zullen jullie de grootte van de schuld kunnen meten, die een opstand tegen Mij betekende. En jullie zullen ook begrijpen, dat jullie alleen door deze gang door de schepping weer de graad van rijpheid konden bereiken, waarmee jullie dan ook het verlossingswerk van Jezus begrijpen en aannemen konden...

Als mens echter kunnen jullie niet overzien, welke grote betekenis dit verlossingswerk voor jullie... voor iedere ziel afzonderlijk... heeft, en daarom moeten jullie „geloven“, wat jullie daarover in overweging gegeven wordt, en zonder bewijzen de Goddelijke Verlosser Jezus Christus erkennen, dan verzoenen jullie daardoor ook jullie voormalige schuld, jullie vertrouwen je weer aan Mij - Die in Jezus belichaamd was - toe en keren als het ware vrijwillig terug tot Hem, Die jullie destijds niet wilden aannemen en tegen Wie jullie in opstand kwamen...

Jullie kan als Mens weliswaar over alles de volledigste opheldering gegeven worden, maar jullie zijn niet in staat, alles te bevatten in jullie nog onvolkomen toestand. Vandaar dat het steeds een daad van geloof voor jullie mensen zal zijn, wanneer jullie de weg nemen naar het kruis, die echter ook jullie enige en zekere redding is, want Jezus neemt dan de schuld van jullie over, want Hij is vanwege

de zondenschuld der mensen wil gestorven aan het kruis, Hij heeft deze op Zich genomen en door Zijn bloed gedelgd, opdat jullie daarvan verlost worden.

En toch kan jullie deze grootste en belangrijkste leer van het verlossingswerk niet bewezen worden... Jullie moeten vrijwillig geloven zonder iedere dwang... Maar jullie kunnen het ook, omdat Ik nooit iets van jullie verlang, wat onmogelijk zou zijn, en omdat Ik jullie steeds naar het juiste inzicht leid... Maar een ding mogen jullie niet overslaan of uitschakelen: dat jullie een leven in liefde leiden....omdat de liefde de kracht is, die jullie tot alles in staat stelt, omdat jullie door de liefde het innerlijke licht van inzicht bereiken en omdat jullie je door de liefde ook weer met Mij in verbinding stellen en de toestand herstellen, die er vóór jullie zondeval was, toen Ik jullie voortdurend doorstralen kon. Zo ook kan Ik jullie als Mens toestralen, wanneer jullie zelf daartoe bereid zijn, wanneer jullie de liefde betrachten en jullie vrijwillig tot Mij wenden en jullie niet meer verzetten tegen de toestraling van mijn liefde, zoals destijds, maar jullie openstellen voor Mij en onbeperkt nu mijn liefdesstroom bij jullie kan binnenstromen.

Maar steeds zal dit pas mogelijk zijn, wanneer jullie vooraf de weg naar het kruis genomen hebben, dat jullie bevrijd worden van jullie zondenschuld, omdat jullie anders nog in de boeien van de tegenstander smachten, die jullie zal hinderen bij het werken in liefde en die jullie daarom ook in geestelijke duisternis gevangen houdt, omdat hij jullie niet wil verliezen. Jullie schuld is overgroot geweest, maar ze is gedelgd door Jezus Christus, Die voor jullie mensen nu de zichtbare God geworden is, op voorwaarde, dat jullie je door Hem laten verlossen, want jullie kunnen in eeuwigheid niet zelf de schuld aflossen; Ik kan jullie echter ook niet met jullie schuld opnemen in Mijn Rijk, want Ik ben weliswaar een God van liefde, maar ook een God van rechtvaardigheid... En deze rechtvaardigheid vereist totale vergeving van de schuld, die jullie alleen bij Jezus Christus kunnen vinden, in Wie Ik Zelf het verlossingswerk volbracht...

Amen

De geschriften van Bertha Dudde zijn onder andere verkrijgbaar bij:

*Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL - 6460 AD KERKRADE*

of via

<http://www.berthadudde.net/>