

Beproof alles en behoud het beste

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

2203 Het Boek der boeken - 'n Lamp zonder olie.....	2
2375 Het verstand van de verstandigen zal worden verworpen.....	3
2800 Beroepsmatige missionarissen - Schoolkennis.....	4
4587 Waarschuwing om het goddelijke Woord niet af te wijzen. "Beproof alles...".....	5
4726 Mijn schapen herkennen Mijn Stem - "Afweer".....	6
4786 Er bestaat maar één waarheid De gevoelens van het hart.....	7
5546 Geestelijke dwang - Dogma's - Waarheid.....	8
6488 Verstandelijk weten - Studie - Openbaringen.....	9
6493 De massa staat nooit achter de waarheid Verbreiding - Tegenstander.....	10
6676 Beproof alles en behoud het goede !.....	11
6728 Iedere leraar heeft de plicht te onderzoeken wat hij onderwijst.....	12
6931 Aardse kennis is geen wijsheid.....	13
7072 De ware kerk – Sekten Het werkzaam zijn van de Geest.....	14
8037 Beproof alles en behoud het beste.....	16
8054 Is de bijbel afgesloten?.....	17
8407 Het beproeven van geestelijke leringen.....	18
8448 Het "verbeteren" van het Woord GOD's Misvorming van de waarheid.....	19
8460 Er bestaan geen twee soorten openbaringen.....	20
8830 GOD wil dat Zijn Woord anders wordt opgevat.....	22
8962 Beproof de geesten of ze van GOD zijn.....	23
8990 Verschillende geestesrichtingen Er is maar één waarheid.....	24

2203 Het Boek der boeken - 'n Lamp zonder olie

5 januari 1942

Een lamp zonder olie is slechts een leeg vat dat niet voldoet aan zijn doel, want hij straalt geen licht uit omdat de permanente voeding ontbreekt die aan het licht moet worden toegevoerd. En zo is ook de heilige Schrift (de bijbel) zo lang als boek slechts te beschouwen als hij niet waarachtig licht verspreidend werkt, d.w.z. zolang hij niet tot de verlichting van de geest leidt. De heilige Schrift kan waarlijk de hoogste wijsheid aanbieden aan hem die in diepste gelovigheid en met een hart dat op GOD is gericht, begeert er de wijsheid uit te putten, zodra dus de mens zelf door dit verlangen zijn honger naar licht laat zien. Dan is het Boek der boeken niet zo maar een leeg vat, integendeel wordt het tot een schenker van licht. De mens neemt toe in wijsheid, want hij wenst voeding voor zijn geest, en deze voeding doet het licht in hem tot een helder stralende vlam worden die tot ver weg zijn schijnsel zendt en de donkerste nacht kan verlichten.

Het Woord GOD's is gezegend met Zijn Kracht en zij die rechtstreeks van GOD het Woord in ontvangst mogen nemen, zullen daarom ook voortdurend doorstroomd zijn door GOD's Kracht. En deze kracht stroomt ook naar de mens die met dezelfde innigheid het Woord daar tot zich neemt waar het voor alle mensen toegankelijk is, zodra hij er maar naar streeft goddelijke wijsheid in zich op te nemen, zodra hij enkel en alleen licht begeert. Want elke honger naar Zijn Woord zal GOD stillen. Hij zal geven waar er naar verlangd wordt. Dus moet het hart verlangen naar geestelijk voedsel, dan wordt hem dit aangeboden in de vorm van weten, want elk woord uit de heilige Schrift wordt de mens nu duidelijk en dit weten maakt gelukkig en stemt hem tevreden. Maar hoe vaak

leest de mens alleen maar het geschreven woord en laat dit niet tot zijn hart spreken, hoe vaak ontbreekt hem betekenis en inzicht van datgehe wat hij leest, omdat hij niet bidt om de genade van het begrijpen en dan is het Boek niet meer waard dan elk ander boek dat alleen maar tot doel heeft te vermaken. Maar dan mist de lamp de olie, dan is hij zonder licht, hij is slechts een leeg vat dat zijn doel niet nakomt, want hij straalt geen licht uit en kan ook niet het hart van de mens verlichten. Het Woord GOD's komt tot ieder mens die het begeert, want GOD is het Woord, en aan wie HEM tracht te bereiken, openbaart GOD Zich op de meest verschillende manieren. H? geeft hem de waarheid d.m.v. gedachten, of H? brengt mensen bij elkaar en H? spreekt door dezen, of H? spreekt door het Boek der boeken tot hem. Maar steeds moet de bereidwilligheid aanwezig zijn om het goddelijke Woord te ontvangen, het hart moet het wensen opdat zijn verlangen kan worden vervuld. De GEEST uit GOD zal dan steeds werkzaam zijn, het doet er niet toe hoe en waar de mens het goddelijke Woord in ontvangst neemt, omdat de GEEST uit GOD pas dan kan werken waar de honger van de mens naar geestelijk voedsel, naar het licht, duidelijk blijkt. En dan zal ook elke dwaling zijn uitgesloten, want zelfs waar zoiets door menselijke wil is ontstaan, stuurt de GEEST uit GOD het denken van de mens zo, dat hij juist begrijpt en dus zijn weten aan de waarheid zal beantwoorden. Dus dan is het weten als een licht dat helder in de omgeving straalt en de kracht van zijn straling in de duisternis zendt. En dit weten zal hij altijd en overal mogen verwerven. Steeds is de Geest uit GOD bereid weten uit te delen, en waar het maar uit het diepst van het hart wordt begeerd, daar zal ook het hart worden gevoed, want GOD wil dat het licht en helder zal worden in de harten der mensen. H? wil dat Zijn Woord niet alleen uiterlijk zal worden gelezen of aangehoord, maar dat het diep zal binnendringen, opdat het als geestelijk goed vast zal blijven zitten en eens de rijkdom is van de ziel in de eeuwigheid.

AMEN

2375 Het verstand van de verstandigen zal worden verworpen

20 juni 1942

Het wapen van de wijze der wereld is de bewijsvoering en met dit wapen is hij steeds in staat zich in de wereld te handhaven, d.w.z. zijn wijsheid is onaantastbaar zodra hij het verworven weten met bewijzen kan staven. En wie twijfelt aan dit weten geldt als dwaas. Daarentegen is geestelijk weten niet met bewijzen aan te tonen, het is niet d.m.v. onderzoek te verkrijgen en niet systematisch aan de medemens over te dragen, want geestelijk weten is geen product van het verstanddenken van de mens, maar een product van een liefdevol hart. Dus heeft het geestelijk weten niets gemeen met de aardse wijsheid en kan derhalve ook niet door wijzen van de wereld worden beoordeeld, want dezen staan geheel vreemd tegenover het geestelijk weten, ze zijn niet bekwaam enige kritiek te leveren, zolang ze niet zelf door actief werkzaam te zijn in de liefde, in de kring van de wetenden zijn opgenomen. En zo zal de wijze der wereld zijn wijsheid niet kunnen gebruiken om bewijzen te leveren, om geestelijke waarheden te weerleggen. Want hij zal een tekort moeten toegeven, hij zal moeten toegeven dat zijn werelds weten niet toereikend is om in geestelijk gebied binnen te dringen.

Maar het geestelijk goed verkregen door werkzaam te zijn in de liefde, zal aardse wijsheid omvergooien zodra deze wijsheden betrekking hebben op buiten de aarde liggen gebieden. Geestelijk weten zal andere resultaten opleveren dan wat de wijzen der wereld hebben verworven, dus zal de geestelijk wetende ook elke bewijsvoering mijden en voor ontoereikend houden en het verstanddenken van de mensen eveneens beschouwen als niet dienend als maatstaf, en daarom wordt het wereldse weten niet erg gewaardeerd door mensen die in het geestelijk weten zijn

doorgedrongen. Want ze zien in, dat dit onvolmaakt en gebrekkig is, daar het er niet in het minst toe bijdraagt, de mensen binnen te leiden in het inzicht, en goddelijke wijsheden daar nooit of te nimmer door kunnen worden verkregen.

Maar daarenboven zal ondanks bewijsvoering de wijsheid der wijzen van de wereld verkeren in dwaling. Want de mensen die nooit op de goddelijke GEEST acht hebben geslagen, wier gedachten zich dus nooit ophielden naar geestelijke richtingen toe, zullen nu moeten inzien, dat mensen zonder wereldse scholing in weten de meerdere van hen zijn en dus zullen ze ook datgene als waarheid moeten erkennen wat hun onderzoekingen en de resultaten ervan tegensprekt. Ze zullen moeten inzien dat de werkzaamheid van het verstand niet alleen garant staat voor de juiste wijsheid. Het verstand van de verstandigen zal worden verworpen en de wijsheid van de wijzen vernietigd. En dat in overeenstemming met de geestelijke instelling van de alleen maar werelds onderzoekende tegenover GOD, daar zonder de verlichting van de GEEST geen mens de waarheid kan bezitten en zonder de erkenning en het willen gaan naar GOD, de mens niet kan worden verlicht, omdat dit laatste een toestromen van de Kracht uit GOD is, **dat** alleen daar kan plaats vinden waar geopende opnamevaten voor dit toestromen klaar staan, daar anders de stroom van Kracht geen verblijfplaats vindt om opgenomen te worden.

Alle geestelijke voortbrengselen waarbij niet de geestelijke Kracht uit GOD werd gevraagd of benut, hebben geen waarde en ze zullen ook steeds weer worden voorbijgestreefd of verworpen, want het verstandelijk denken blijft niet bij een resultaat stil staan, omdat het van de waarheid ervan nooit volledig is overtuigd. Geestelijke resultaten daarentegen die met medewerking van de goddelijke GEEST zijn ontstaan, blijven ook altijd en eeuwig onveranderlijk omdat ze beantwoorden aan de waarheid en ook als zodanig worden ingezien door de mensen die serieus worstelen om de waarheid. Elke goddelijke waarheid blijft ver af bij de mens die alleen verstandelijk denkt, hij begeert ze niet en als ze hem wordt aangeboden, herkent hij ze niet, en dus wordt hij noch wijs noch waarheidslievend en zo zal hem ook zijn wapen, de bewijsvoering uit zijn handen worden ontwongen, want tegenover de geestelijke resultaten, die een rechtstreekse uitstraling van GOD zijn, zal ook de bewijsvoering niet kunnen bestaan, want zijn tegenstanders strijden met een wapen, dat deze niet bezit.

Het zal duidelijk zichtbaar worden wat door het werkzaam zijn van de GEEST is aangekondigd en zodoende het bewijs leveren dat enkel en alleen daar de waarheid is, waar de GEEST GOD's wordt verlangd en deze waarheid de kennis van de wijzen der wereld veruit overtreft, zodat de mensen inzien dat de wijsheid niet afhankelijk is van het menselijk verstand, integendeel alleen van het juiste standpunt tegenover GOD en een daaraan beantwoordende levenswandel. Want dan alleen zal de Kracht uit GOD, Zijn GEEST, verlangd en ook werkzaam kunnen worden.

AMEN

2800 Beroepsmatige missionarissen - Schoolkennis

6 juli 1943

Elke missie op aarde die het verlossen van gekluisterde zielen tot doel heeft, is GOD welgevallig en daarom ook door HEM gezegend, alleen moet ook het streven van diegenen die zich zo'n missie tot levenstaak hebben gesteld, zijn: de zuivere waarheid te verbreiden. En daarom kan niet ieder deze arbeid op zich nemen die zelf de waarheid niet bezit. En wederom is de wil van de mens doorslaggevend, maatgevend is de beweegreden die hem daartoe aanzet deze arbeid ter hand te nemen. De goede wil GOD te dienen en verdwaalde zielen naar HEM toe te leiden, zal hem ook de zuivere waarheid opleveren, die hem in staat stelt verlossend werkzaam te zijn op aarde. En daarom

moet aan zo'n voornemen eerst het besef van eigen onwetendheid voorafgaan, dat hem aanleiding geeft zich innig naar GOD te keren en HEM om verlichting van de Geest te vragen. Dan is de eerste voorwaarde vervuld voor een beroep dat een drang vanuit het hart moet zijn, maar niet een "beroep" in de letterlijke zin van het woord.

Het gevaar van het laatstgenoemde bestaat echter, zodra de mens meent wetend te zijn door 'n schools geleerd weten, dat hem evenwel niet in staat stelt, onderrichtend werkzaam te zijn, omdat hij zelf de waarheid nog niet inziet en ze daarom ook niet verder kan geven. En nooit zal hij dan de medemensen juist kunnen onderrichten. Hij zal hun, de zin en het doel van het aardse leven niet begrijpelijk kunnen maken, omdat hij niet op de hoogte is van het allereerste begin en het einddoel van datgene wat de gang over de aarde moet doormaken. Hij houdt zich alleen streng aan dogmatische leerstellingen die wel weer schools worden doorgegeven maar niet de ziel aansporen om werkzaam te zijn en de Geest in haar kunnen wekken. De mens neemt slechts kennis op met z'n verstand, maar die dringt niet door in het hart en veroorzaakt daarom ook geen omvorming van de ziel, die echter absoluut noodzakelijk is, opdat deze ziel verlost zal worden uit haar onvrije staat. En bijgevolg kan deze schoolkennis nooit toereikend zijn voor een missie die de verlossing van verdwaalde zielen tot doel heeft.

En nu is het ook begrijpelijk hoe weinig succesvol beroepsmatige missionarissen werken, wanneer niet de diepste deemoed tegenover GOD en de diepste liefde tot de medemensen hen tot dit ambt hebben aangespoord. Want alleen de laatsten zijn de ware dienaren van GOD, die tot heil van de medemensen onder hen kunnen werken. De ware dienst aan GOD bestaat alleen daarin: te helpen bij het verlossen van wat uit GOD is voortgekomen en zich van HEM heeft afgescheiden, maar van wie de eeuwige Liefde Zich nooit afwendt. En zodra een mens zich deze levenstaak stelt en vanuit het besef van de eigen onwetendheid GOD's steun begeert, dient hij GOD en hij zal zijn taak nu ook nauwgezet en succesvol kunnen uitvoeren, hij zal zijn missie op aarde vervullen en bijdragen aan de verlossing van het gebondene, terwijl het eigenlijke beroep van een dienaar GOD's geen garantie is dat hij tevoren de voorwaarden heeft vervuld en hem daarom ook de bekwaamheid moet worden ontzegd de medemensen in de waarheid te kunnen onderrichten en bijgevolg ook de verlossing van deze zielen in twijfel is getrokken, omdat alleen de waarheid de mensen vrij kan maken, omdat alleen de zuivere waarheid verlossend werkt.

AMEN

4587 Waarschuwing om het goddelijke Woord niet af te wijzen. "Beproof alles..."

13 maart 1949

Waarlijk zeg IK u, u berokkent uzelf een onmetelijke schade als u aan Mijn rechtstreeks uit den hogen gesproken Woord geen aandacht schenkt, als u zich tevreden stelt met de onderrichtingen die u door ondeskundige leiders worden gegeven en die u pas begrijpt als u zich Mijn Woord uit den hogen ter harte neemt: U moet op de eerste plaats streven naar Licht, want een waar Licht verlicht u pas de weg die u zult moeten gaan om het doel te bereiken. In de duisternis richt u uw schreden daarheen waar u een licht ziet opflitsen en dit zijn alleen maar bedrieglijke lichten die u van de juiste weg afleiden. U zult een waar Licht moeten begeren, d.w.z. u zult moeten zoeken om tot 'n juist inzicht te komen, om u een weten eigen te maken dat overeenstemt met de waarheid en daardoor een juist beeld van MIJ te krijgen als liefdevolste VADER en Schepper van eeuwigheid, om dan onophoudelijk de vereniging met MIJ, van WIE u eens bent uitgegaan, na te streven. En daarom zult u in de waarheid moeten worden onderwezen.

Maar u de waarheid overbrengen kan alleen HIJ DIE Zelf de eeuwige WAARHEID is, of degene die de waarheid van HEM Zelf heeft ontvangen. Streef naar deze enige waarheid en stel u niet tevreden met een weten dat **niet** de eeuwige Bron als oorsprong heeft. IK kan u niet nadrukkelijk genoeg deze aansporing doen toekomen er niet aan voorbij te gaan als Mijn Liefde Zich aan u openbaart en u de zuiverste waarheid zendt.

Beproof alles en behoud het beste. Als u een gave wordt aangeboden als Woord GOD's, let dan op en overweeg in uw hart, hoe u zich daar tegenover moet opstellen. Wijs niet af zonder te onderzoeken, bedenk veeleer dat u immers een grote genadegave af zou kunnen wijzen en beproef dus vervolgens wat u wordt aangeboden. Zult u dan uit innerlijke overtuiging kunnen afwijzen, dan zult u geen schuld hebben, maar een ernstig onderzoek moet voorafgaan, opdat - wie van goede wil is en een hart heeft dat tot liefde in staat is, de Stem van de VADER herkent die tot hem spreekt. Er wordt u het kostbaarste genadegeschenk aangeboden dat Mijn Liefde voor u gereedhoudt.

Benut het, laat de genade op u inwerken, luister naar Mijn Woord en leef daarnaar, en u zult zeer spoedig inzien dat het de eeuwige waarheid is die van MIJ Zelf komt en u waarlijk wetend maakt, u zult het licht in u gewaarworden en duidelijk de weg naar MIJ inzien, u zult met overtuiging kunnen geloven en nu ook voor MIJ kunnen opkomen tegenover de wereld, omdat uw geloof levend is, wat echter alleen de zuivere waarheid tot stand brengt. En daarom spoor IK u nogmaals aan: Wijs Mijn dienaren niet af als ze u Mijn Woord aanbieden. IK Zelf bezorg u het meest waardevolle genadegeschenk, de eeuwige waarheid, omdat u alleen maar door de waarheid gelukkig zult kunnen worden.

AMEN

4726 Mijn schapen herkennen Mijn Stem - "Afweer"

28 augustus 1949

Zoals u zich tegenover Mijn Woord opstelt, zo stel IK ME tegenover u op. Want het is de Stem van de VADER, die tot u spreekt, die u zult moeten herkennen als u MIJ liefhebt, d.w.z. Mijn geboden onderhoudt. Aan wie Mijn Woord bekend wordt gemaakt, neemt het aan als hij MIJ liefheeft, of hij heeft MIJ niet lief als hij MIJ afwijst, d.w.z. hij vervult Mijn geboden niet, hij leeft niet in de liefde tot GOD en de naaste, anders zou hij Mijn Woord herkennen als Stem van de VADER. Het zal u dus begrijpelijk zijn dat IK diegenen zegen die MIJ in het Woord opnemen, maar Mijn zegen onttrek aan hen die MIJ afwijzen, want ze zullen niet kunnen zeggen dat ze MIJ niet erkennen, ofschoon ze Mijn Woord verwerpen.

Mijn schapen herkennen Mijn Stem en wie hem herkent, staat er ook voor in, hij staat helemaal voor Mijn Woord in en vreest niet het door te geven. Want waar is er een kind te vinden dat aan de woorden van zijn vader geen geloof hecht? IK kwam tot de mijnen en ze herkenden MIJ niet. En nu kom IK weer naar Mijn kinderen, maar minder dan ooit geven ze acht op Mijn Stem, omdat ze niet de juiste verhouding van kind tot MIJ hebben, omdat ze de wereld meer recht toekennen en voor MIJ niet veel meer over hebben. En toch noemen ze zich gelovig. Maar IK acht hun geloof niet, want IK zie geen liefde in hun harten, daar ze anders MIJ of Mijn Woord zouden begeren, of naar de zachte klank van Mijn Stem luisterden waar die maar te horen valt.

Wie echter omwille van de wereld Mijn Woord wegdringt, bezie IK niet als Mijn waar kind, want de Liefde van de VADER omvat wel al Zijn kinderen, maar Ze wil ook door hen beantwoord worden. Houd van MIJ en onderhoud Mijn geboden, dan zal ook Mijn Woord u vaderlijk voorkomen, dan zal er ook geen wil om af te wijzen in u bovenkomen, dan zult u vol vreugde MIJ belijden tegenover de medemensen en er voor zorg dragen HEM bekend te maken. Maar als u de

liefde niet in u hebt, doet het u niets en als lastig voor u wijst u het af, zowel duidelijk in het hart als ook naar buiten toe, en dan wijst u ook Mijn Liefde van de hand, Die in het Woord tot u komt, Die u door het woord een bewijs geeft dat de VADER met Zijn kinderen spreekt en door hen wil worden aangehoord: Onderzoek uzelf ernstig of u kinderen van de wereld bent of kinderen van de VADER in de hemel en denk aan Mijn Woorden: "Mijn schapen herkennen Mijn Stem" en wees niet ongelovig maar gelovig.

AMEN

4786 Er bestaat maar één waarheid De gevoelens van het hart

23 november 1949

Het staat u wel vrij bij welke geestesrichting u zich aansluit, maar steeds zult u er aan moeten denken dat er maar één waarheid is, dat, omdat de verschillende geestesrichtingen ook verschillende leerstellingen hebben er maar een juiste geestesrichting kan zijn, om welke reden er nooit een onderzoek is te omzeilen, dat ieder kan uitvoeren als hij het maar serieus wil.

Waar er goddelijke openbaringen naar de aarde worden gestuurd, is de waarheid ervan gegarandeerd en daarom kan deze steeds als vergelijking worden genomen. En de waarheid kan alleen daar zijn, waar overeenstemming is met de door het goddelijke Woord overgebrachte leerstellingen. Maar is er geen rechtstreekse openbaring als vergelijking voorhanden, dan moet GOD beslist om ondersteuning worden gevraagd en dan zal de mens ook zeker een juist oordeel verkrijgen, d.w.z. hij zal nu een beslissing nemen om datgene aan te nemen of af te wijzen wat een geestesrichting hem te geloven voorschrijft. Het ernstige verlangen in de waarheid vast te staan en een gebed tot GOD in geest en waarheid, verzekert hem het juiste inzicht omtrent wat waarheid en wat dwaling is: En zijn hart zal hem zelf aanmoedigen of waarschuwen, zich bij een geestesrichting aan te sluiten, alleen moet hij ook acht slaan op zijn gevoelens, dus niet tegen zijn gevoel ingaan.

Er is geen geestelijke organisatie op aarde die vrij is van dwaling, omdat steeds weer de zuivere waarheid, die aanvankelijk de stichter bewoog ze uit te dragen en de medemensen ervoor te winnen, door mensen een verandering ondergaat. En daarom zal een **zoekende mens** in elke geestesrichting in twijfel geraken, wat ook goed is, opdat hij zelf de waarheid nagaat en door ernstig nadenken en verbinding met GOD door gebed en werken van liefde, de Geest in zich doet ontwaken, die hem nu naar waarheid onderricht en hem bekend maakt met het ware weten. En daarom kan in elke geestesrichting een mens de waarheid vinden als het hem zelf daarom te doen is.

De blinde moet zich toevertrouwen aan de ziende - de Ziende alleen is GOD of een door GOD gewekte en door HEM onderrichte geestelijke leider, die voor de blinde waarlijk een echte steun kan zijn, die hem leiden zal en hem ook kan helpen het licht van zijn ogen te verkrijgen, als de blinde dat zelf wil. Maar een blinde leider zal niet veel zegen stichten, hij brengt ook hen die aan hem zijn toevertrouwd op een dwaalspoor vooraleer hij door zijn wil niet zelf ziende is geworden. Een blinde leider is echter hij die niet uit goddelijke openbaringen zijn wijsheid heeft geput - een blinde leider is hij wiens weten hij weer alleen maar van slecht ziende mensen heeft ontvangen en daardoor zelf niet verlicht werd, integendeel in dezelfde duisternis zijn weg ging als voordien: GOD bekommert Zich om eenieder die naar de waarheid verlangt: Onwetendheid, dwaling en een verduisterde geestestoestand zijn steeds juist daar te vinden waar het verlangen naar de waarheid niet aanwezig is, omdat dit verlangen voorwaarde is, dat GOD als de Gever van de waarheid en de eeuwige WAARHEID Zelf, Zich aan de mens openbaart, want wie de waarheid verlangt zal ze ook worden aangeboden.

AMEN

5546 Geestelijke dwang - Dogma's - Waarheid

2 december 1952

De geestelijke vrijheid moet gehandhaafd blijven, de mens mag niet worden gedwongen zijn gedachten deze of gene richting op te laten gaan, het moet hem vrijstaan, zich bij een geestelijke richting aan te sluiten, pas dan wordt Mijn Wil vervuld, want het gaat om de vrije wilsbeslissing die ieder mens uit zichzelf moet nemen, zonder hoe dan ook door dwang beïnvloed te zijn. Daarom zal IK nooit of te nimmer een geloofsdwang goedkeuren die zich door dogma's uit, die de mensen onvrij maakt in hun denken en hun elke mogelijkheid ontnemt te onderzoeken en te kiezen. De mens wordt daardoor een bepaald denken opgelegd en komt nu tot geheel verkeerde gevolgtrekkingen, wanneer van verkeerde vooronderstellingen wordt uitgegaan. Hij kan bezwaarlijk tot de waarheid geraken, die alleen die mens verkrijgt die ze ernstig begeert.

In het aardse leven wordt de mens de waarheid bijgebracht, omdat hij in staat is te denken en zijn wil alleen beslist of hij juist denkt. Hij kan juist denken, maar moet steeds zelf actief zijn, d.w.z. hij moet tegenover alles wat hem van buiten af wordt bijgebracht zelf zijn standpunt innemen en dat vraagt eigen werkzaamheid van het verstand, en wat nog belangrijker is, verlangen naar de waarheid, d.w.z. de wil juist te denken. Deze wil wordt door MIJ onvoorwaardelijk gerespecteerd, hij zal steeds worden ingewilligd, omdat IK, als Zelf de WAARHEID, Mijn schepselen ook MIJ Zelf dichterbij wil brengen. Maar IK kan nooit een mens de waarheid doen toekomen die daar niet naar verlangt, die alleen steeds aanneemt wat hem van buitenaf wordt verteld. Ieder mens moet zelf onderzoeken, want net zo goed kan hem iets verkeers als waarheid worden voorgehouden en de mens is zelf verantwoordelijk voor wat hij besluit.

Het is verkeerd om tegen te werpen dat het merendeel van de mensen niet tot onderzoeken in staat is. Het verstand alleen is niet maatgevend, maar wel de wil om juist te denken, en het verstand van de mens zal zich dan ook bevestigend of afwijzend instellen, omdat IK Zelf dan tussenbeide kom wanneer hij naar de waarheid verlangt. Daarentegen kan het denken van een hoog ontwikkeld verstand makkelijk een prooi van de dwaling worden, waar slechts het verstand en niet het hart en de wil op de zuivere waarheid zijn gericht. En daarom is het niet in orde, zonder onderzoek een weten aan te nemen, zonder onderzoek leerstellingen te aanvaarden en zonder onderzoek voor een geestelijke richting te kiezen - wat al daaruit volgt dat er niet slechts een geestelijke richting bestaat, integendeel steeds weer ervan afwijkende bevestigen dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd bij welke geestesrichting de waarheid te vinden is. Want ieder die zijn geestesrichting aanhangt heeft daar verstandelijk voor gekozen, maar zonder garantie of het de waarheid is, wanneer hij niet zelf zich daar ernstig mee bezighoudt, en wel met het aanroepen van Mijn ondersteuning door Mijn GEEST. Wie deze weg zal kiezen, kan er zeker van zijn dat hem de zuivere waarheid wordt toegezonden en hij zal er ook innerlijk overtuigd als zodanig voor uit kunnen komen.

Maar iedere afzonderlijke ziel is verantwoordelijk voor haar keuze en zoals haar wil is, zo is ook het resultaat. Maar zolang de mensen in een bepaalde gedachtenrichting worden gedrongen, zolang enkele menen geroepen te zijn de medemensen een weten voor te houden dat ze zelf als waarheid willen zien erkend, dat ze echter zelf zouden afwijzen bij ernstig onderzoek, zolang ziet het er onder de mensen bedenkelijk uit, want alleen de waarheid helpt de zielen rijp te worden, alleen door de waarheid kunnen ze bij MIJ komen en alleen door de waarheid vrij worden van de zonde en de gevolgen hiervan, want de waarheid is afkomstig uit MIJ en voert weer naar MIJ terug.

Maar wat niet van MIJ is, wat bij een juist onderzoek als dwaling is in te zien, is van Mijn tegenstander en deze zal u waarlijk niet helpen gelukkig te worden, hij zal u niet naar MIJ leiden,

hij tracht u (van MIJ) weg te dringen, uw geest te verduisteren en u zelf (aan hem) onderworpen te maken. Alleen de waarheid maakt zalig en de waarheid zult u alleen maar kunnen hebben, wanneer u MIJ Zelf daarom vraagt, wanneer het u er om te doen is, van MIJ de waarheid te verkrijgen. Maar dit stelt steeds uw medewerking voorop en niemand kan voor u de verantwoording dragen, niemand kan u de beslissing uit handen nemen die u omwille van het heil van uw ziel zelf zult moeten nemen.

AMEN

6488 Verstandelijk weten - Studie - Openbaringen

29 februari 1956

De mensen hebben een te hoge dunk van hun verstand, daar ze anders tegen het werkzaam zijn van de GEEST en de resultaten ervan niet in verzet zouden komen. Ze voelen zich superieur aan al het op geestelijke weg verkregen weten en aanvaarden dit laatste daarom niet omdat a.h.w. het verstandelijk denken is uitgeschakeld en ze een bewijs als waar zouden moeten erkennen dat het verstand geen garantie biedt voor het juiste weten, omdat ze zouden moeten toegeven dat ontoegankelijke gebieden ook zonder verstandelijke activiteit kunnen worden onderzocht. Ze overschatten zichzelf zonder er over na te denken dat er geen pienter verstand nodig is om zalig te kunnen worden, dat het verwerven van het rijk GOD's niet alleen het recht van een schrander mens is maar dat dit rijk ook openstaat voor de eenvoudigste mens, omdat GOD niet het verstand, integendeel alleen de liefde van het hart beoordeelt. En deze liefde is de sleutel tot de wijsheid.

De liefde geeft het helderste inzicht ook in de meest verborgen zaken, de liefde schenkt inzage in tot nu toe gesloten gebieden, de liefde alleen garandeert 'n weten overeenkomstig de waarheid, alleen de liefde onderzoekt de diepten van de wijsheid. Waar de liefde ontbreekt, kan het verstand alleen niet in de waarheid binnendringen, dus moet de mens op de eerste plaats zijn eigen ontoereikendheid inzien en in deemoed een scheiding opstellen tussen aardse kennis en geestelijk weten. En zo behoort ook de theologie zo lang tot het weten van de wereld waarmee alleen het verstand van de mens zich bezig houdt, als de mens zelf nog zonder liefde is. Pas door de liefde kan ze tot geestelijk weten worden en dan pas kan de mens denken in overeenstemming met de waarheid, wat hem tevoren onmogelijk is.

Zolang echter een bestuderen wordt geëist en zolang die studie zo hoog wordt gewaardeerd dat daarin alleen maar de waarheid als bewezen geldt waar ijverige studie is aan vooraf gegaan, zolang wordt het verstand van de mens te hoog aangeslagen en zolang is voor hem de deur gesloten die naar de waarheid leidt. Want wat het verstand wetenschappelijk meent te kunnen onderzoeken, dat verschaft de liefde met zekerheid in korte tijd met uitschakeling van het verstandelijk denken. Want nu is het denken van de mens door de GEEST verlicht en dit betekent dat hij nu alles helder en duidelijk inziet en de overtuiging van de volkomen waarheid in zich heeft. En daarom staat er geschreven: "GOD zal het verstand van de verstandigen verwerpen en de wijsheid van de wijzen teniet doen" en daarom zien de mensen de waarheid niet in, ondanks studie, zolang de GEEST GOD's niet in hen werkzaam kan zijn door de liefde. Want hun ontbreekt de deemoed, die echter het binnenstromen van de goddelijke GEEST teweegbrengt: De deemoed echter schept niet op.

Maar de verstandsmens is met zichzelf ingenomen en hecht teveel waarde aan zijn verstand, dat echter zonder liefde alleen maar een dood weten voort kan brengen zonder geest en leven, dat alleen maar een werelds weten kan beheersen maar ook dit zal niet vrij zijn van dwaling zonder de liefde. Dat zouden al degenen ter harte moeten nemen die tegenover het geestelijk goed, dat anders dan op de weg van het verstand werd verkregen, twijfel en weerstand stellen. En daar zouden op de eerste

plaats diegenen aan moeten denken die geloven het Woord GOD's op aarde te vertegenwoordigen, dat ze slechts dienaren van de wereld zijn, zolang ze alleen maar met het verstand hun ambt uitoefenen, dat de liefde hen pas in staat stelt een ware vertegenwoordiger van GOD te zijn, omdat ze dan pas met Zijn GEEST zijn vervuld en in staat zijn de waarheid van de dwaling te onderscheiden en omdat ze pas dan de zuivere waarheid kunnen uitdragen, wanneer ze door "Zijn GEEST in alle waarheid zijn geleid".

Het verstand zonder liefde is zonder waarde, maar bovenmate zegenrijk zal de mens op aarde kunnen werken wiens denken door de liefde is verlicht, die de verlichting door de GEEST heeft ervaren. Want aan hem zal GOD Zelf Zich openbaren en hij zal van GOD's Liefde, Wijsheid en Almacht getuigenis kunnen afleggen, hij zal in het diepste weten binnendringen en met succes werkzaam zijn op aarde voor GOD en Zijn rijk.

AMEN

6493 De massa staat nooit achter de waarheid Verbreiding - Tegenstander

6 maart 1956

U zult u niet van de wijs mogen laten brengen door de begoochelingen van Mijn tegenstander, u zult er integendeel steeds alleen maar op moeten letten wat u opheldering schenkt, wat als zacht licht van boven neerstraalt. Dit Licht, de Waarheid uit MIJ, treft uw ogen niet met een verblindend schijnsel, d.w.z. nooit zal de waarheid zo plotseling oplichten en doorbreken in de openbaarheid. Want het "goddelijke Licht" wordt door de wereld niet herkend en erkend en het zal niet vliegensvlug verbreid worden, maar voor het "betoverende licht" zullen vele ogen opengaan, dit wordt heel wat eerder aangenomen dan de zuivere waarheid, het Licht van de Liefde uit MIJ. Want dat is het teken van de ondoordringbare duisternis vóór het einde, dat de mensen voor al het onware openstaan, voor alles wat uit het laagste rijk voortkomt, dat ze geen begrip meer hebben voor de goddelijke waarheid.

Maar zodra Mijn tegenstander een bedrieglijk licht zal doen opflitsen, hebben ze er geen afweer voor, veeleer trachten ze het overal te verbreiden, ze helpen mee de nacht nog meer te verduisteren, omdat ze hun ogen ongevoelig maken voor een zacht stralend licht. Want ze willen innerlijk niet worden verlicht ze willen zich alleen maar verlustigen aan een vuurwerk dat slechts licht moet voortoveren en een genot is voor de ogen. En toch zullen in de laatste tijd steeds meer Lichtdragers opstaan en dwars door de duisternis heen gaan en die weinigen nog om zich verzamelen die hun licht als een weldaad ondervinden. Er zullen in de laatste tijd nog veel boden van boven werken op de aarde, om de mensen hulp te brengen die van goede wil zijn. Mijn Woord zal verkondigd worden door dienaren die vervuld zijn met kracht, die vanwege deze missie op de aarde zijn gekomen het licht van de waarheid in de duisternis binnen te dragen. Maar zij allen zullen slechts in het verborgene werkzaam zijn, weliswaar zullen ze er niet voor terugschrikken om tot de mensen openlijk en vrijuit te spreken, maar in de wereld zal men weinig notitie nemen van deze verkondigers van Mijn leer en Mijn Naam. Maar de weinigen die de nacht zouden willen ontvluchten, zullen van hen helder licht ontvangen. Want hun woorden hebben grote kracht. En waar deze dienaren van MIJ optreden, zal ook Mijn tegenstander niet lang op zich laten wachten en het licht willen doven of verduisteren en daarom op zo'n ongewone manier te voorschijn komen dat de wereld hem aandacht schenkt. En daaraan al zult u weer zijn werkzaam zijn kunnen herkennen.

U weet dat de aanhangers van de wereld in zijn macht zijn, dat ze nog eindeloos ver van MIJ verwijderd zijn en nooit zal in hun gebied Mijn werkzaam zijn ingang vinden. Maar wat in de openbaarheid wordt verspreid, komt van hem af en het werkzaam zijn van Mijn dienaren zal juist

daar geen weerklank vinden, terwijl Mijn tegenstander echter succes heeft. Nooit zal de **massa** achter de waarheid staan, maar steeds achter dwaling en leugen.

Maar Mijn ware vertegenwoordigers op aarde zal het niet storen dat hun geen geloof wordt geschonken, des te ijveriger zullen ze arbeiden en met overtuiging spreken over MIJ en Mijn spoedige komst. Want IK zal aan de activiteiten van Mijn tegenstander een einde maken wanneer zijn tijd gekomen is. Maar voordien zullen nog vele lichtdragers over de aarde gaan, omdat het licht overal heen moet worden gedragen om de harten van die weinige mensen te verlichten die Mijn tegenstander nog niet in zijn macht heeft. Diens doen en laten zal duidelijk te zien zijn, maar voor de mijnen is ook Mijn zorg duidelijk zichtbaar, om ze uit de duisternis weg te voeren naar het licht. Verwondert u zich niet dat u die MIJ wil dienen weinig ingang vindt met het Woord dat u van MIJ hebt ontvangen, want ook dat is een teken van de verduisterde geest, een teken van het lage niveau van de mensen voor het einde, waarin Mijn tegenstander eerder resultaat kan boeken dan u, Mijn lichtdragers.

En toch zal het Licht zich baan breken en eens helder de machinaties van Mijn tegenstander belichten: Maar nog is zijn tijd niet gekomen, (1956) nog kan hij naar eigen wil zijn gang gaan. Maar spoedig wordt er aan zijn optreden paal en perk gesteld, dan zal Mijn licht van boven stralen met heldere schijn, dan zal er geen duisternis meer zijn, dan zullen de mensen gelukkig zijn die Mijn Licht al op aarde aannamen.

AMEN

6676 Beproof alles en behoud het goede !

24 oktober 1956

Beproof alles en behoud het goede! Dat zeg IK tot hen die een neiging hebben tot twijfel Die geen goed oordeel hebben en angstig zijn het geestelijke goed aan te nemen dat hun op ongewone manier wordt aangeboden. Ontvang het zonder vooroordeel en bid Mij dan om verlichting van geest. Denk na over wat u ontvangen hebt en wat u niet aanneembaar lijkt omdat u het nog niet begrijpen kunt, sluit dat eerst uit en verkwik u aan datgene wat voor u na ernstig overwegen geloofwaardig is.

IK verlang van u geen blind geloof, maar IK verlang een onderzoeken van het geestelijke goed waar u mee in aanraking komt. U moet daarover nadenken en het is beter af te wijzen wat u ongeloofwaardig lijkt, dan zonder nadenken alles aan te nemen. Want het zal u niet tot zegen zijn als u zelf daar nog geen standpunt over hebt ingenomen. Maar wanneer u een werkelijk verlangen naar de waarheid hebt, dan zult u er ook zeker de zuivere waarheid van inzien wanneer het geestelijke goed dat in Mij zijn oorsprong heeft, u door Mijn boden gebracht wordt. Want dat Woord heeft de kracht in zich, leven te geven, vooropgesteld dat er ook naar dat leven gestreefd wordt.

Beproof alles en behoud het goede! Staan deze Woorden van Mij niet in tegenspraak met de eisen van alle "organisaties" die verlangen te geloven zonder er over na te denken? IKZelf laat het toch aan u over wat u gelooft, al vraag IK u het goede te behouden. IK laat het aan u over omdat IK geen blind geloof van u mensen verlang. Waarom verhindert u de mensen tot onderzoeken en verlangt van hen dat een nadenken over geloofsleren achterwege moet blijven?

Handelt u daardoor niet tegen Mijn Wil? Bent u zich wel bewust wat het gevolg van zo'n geloofsdwang voor de mensen zal zijn? Steeds weer leg IK de nadruk op de vrijheid van wil, steeds weer stel IK de verantwoordelijkheid voor de eigen beslissing van ieder mens op de voorgrond. Steeds weer waarschuw IK voor elke geestelijke dwang en leg u uit waar het in het aardse leven eigenlijk om gaat.

En ook de schrift (de bijbel) geeft u het bewijs met de woorden; beproef alles en behoud het goede! En een ieder mens die Mijn Wil vervullen wil moet zich toch wel eens verwonderen dat deze woorden niet overeenstemmen met de geboden van kerkelijke zijde en hem tot nadenken brengen wiens Woorden en leren dan wel het geloofwaardigst zijn? U kunt Mijn Woorden geen andere betekenis toeschrijven dan deze, dat u een standpunt moet innemen tegenover elke geloofsleer en u moet daartoe uw eigen mening vormen, onverschillig wie u dat geestelijke goed aanbiedt. Want ook de zuivere waarheid van Mij, die u direct van boven toekomt mag u onderzoeken. IK zal u niet veroordelen als u meent niet alles zonder bezwaar te kunnen aannemen. Maar u moet Mij steeds om raad vragen en IK zal u de kennis geven die u nodig hebt voor het uitrijpen van uw ziel. En als uw geestelijke rijpheidsgraad nog gering is, zult u nog niet alles kunnen begrijpen, maar u beslist zelf wat u bereid bent aan te nemen.

Beproof alles en behoud het goede! Daarmee bewijst u de ernst van uw gezindheid en uw verlangen naar waarheid. Wie echter onbeproefd alles aanneemt, bewijst daarmee zijn onverschilligheid. Hij zal dus niet in de waarheid wandelen omdat ze hem geheel onverschillig is. Maar zulk een houding mag nooit bevorderd worden vanuit verantwoordelijke zijde.- De mensen moeten worden aangespoord, maar niet gehinderd om over geestelijk goed een eigen mening te vormen, want dan kan dit pas tot zegen zijn en de mensen helpen bij het verwerven van hun zielerijpheid, daar dan de vrije wil ingeschakeld is, op wiens beslissing het alleen aan komt.

AMEN

6728 Iedere leraar heeft de plicht te onderzoeken wat hij onderwijst

4 januari 1957

Het is erg onverantwoordelijk de mensen geestelijke opvattingen aan te bieden zolang het nog twijfelachtig is of deze volgens de waarheid zijn. Daarom moet een ieder die zich er toe geroepen voelt zijn medemensen te onderrichten, eerst zichzelf de overtuiging verschaft hebben dat zijn leer zuivere waarheid is.

Deze innerlijke overtuiging kan hij echter alleen verkrijgen, als hij dat wat hij aan kennis heeft verworven aan een grondig onderzoek onderwerpt. En dat onderzoek moet met Mijn hulp ondernomen worden. Hij moet er MIJZelf innig om vragen dat IK zijn geest zal verlichten, zijn denken juist leid en hem voor verkeerd denken mag behoeden. Dan pas zal hij de waarheid van de dwaling kunnen onderscheiden, dan pas is hij voor MIJ een goede dienaar, een ware verkondiger van Mijn Woord - die dan tot zegen van de mensen op aarde kan werken.

Wie echter zonder aarzelen geestelijke kennis die hij evenzo zonder bezwaar heeft aangenomen, doorgeeft, die neemt niet de juiste plaats in. Hij is geen verkondiger van Mijn Woord en is niet in Mijn dienst maar dient iemand anders. Zijn arbeid op aarde kan niet gezegend zijn daar hij onverantwoordelijk handelt tegenover zijn medemensen, omdat hij hen op dwaalwegen leidt en zelfs nog van hen verlangt dat ze aan de dwaling geloof hechten.

Ieder kan hier tegenin brengen dat hij dat voor waarheid houdt wat hij aanleert en verbreidt. Maar, heeft hij ooit de gedachte in zich laten opkomen dat hem ook dwaling zou kunnen zijn voorgezet? Als hij nog niet aan die mogelijkheid heeft gedacht is dat al een grove onachtzaamheid, een zonde van nalatigheid, want hij heeft dan niet ernstig zijn geestelijke kennis doordacht.

Wanneer iemand voor MIJ werkt dan weet hij ook dat IK een tegenstander heb. Het is hem niet onbekend dat licht en duisternis tegenover elkaar staan. Hij weet dan ook dat de bedoeling van de tegenstander is het licht af te schermen. Hij weet dat satan dwaling rondstrooit om de waarheid te ontcrachten. Hij moet dus ook zelf op z'n hoede zijn niet ten prooi te vallen aan dwaling en daarom

moet hij MIJ vragen hem te beschermen tegen satan, tegen zijn activiteiten en tegen het aannemen van dwaling.

En doet hij dit serieus, dan bestuur IK ook zijn gedachten zo dat hij misleidende geestelijke kennis doorziet. Hij kan er dan zeker van zijn dat zijn denken tot klaarheid komt, want IK laat niemand aan 'n verkeerd denken over die MIJ om waarheid verzoekt. Wie dit echter achterwege laat en toch gelooft in de waarheid te wandelen die vergist zich. Hij moet dan zelf met zijn verkeerde kennis in het reine komen, maar het is totaal onverantwoordelijk als hij die misleidende kennis ook nog doorgeeft.

Zo'n mens laadt een ontzaglijke schuld op zich; ofschoon ook zijn toehoorders hetzelfde zouden moeten doen als ze onderricht worden, nml. eerst MIJZelf om de waarheid bidden, om een verlicht denken, om zo ook de waarheid te kunnen inzien.

U, mensen onderzoekt alle goederen op hun waarde, en zo ook moet u geestelijke kennis onderzoeken en niet gedachtenloos en zonder enig bezwaar aannemen. Want wat niet volgens de waarheid is zal voor u, mensen tot schade zijn, het zal uw ziel nooit tot zegen strekken omdat deze alleen door de waarheid haar doel kan bereiken. Wie een leraar wil zijn voor zijn medemensen moet zichzelf ook eerst vergewissen wat hij hun wil aanbieden, en pas wanneer hij zeker is van zijn leerstof, als hij van de waarheid ervan overtuigd is, eerst dan kan en moet hij die doorgeven. Maar deze overtuiging kan hem niet op schoolse wijze worden gegeven, maar hij moet ze zichzelf verwerven. Hij moet de zuivere waarheid begeren en zich daarom tot de eeuwige WAARHEID Zelf wenden - opdat ze hem ten deel zal vallen. De innige verbinding met MIJ moet eerst tot stand zijn gebracht, maar dan kan hij zich zonder schroom als Mijn vertegenwoordiger uitgeven. Want dan zal hij steeds alleen waarheid onderrichten als hij MIJ nader wil brengen tot zijn medemensen. En dan zal zijn arbeid ook gezegend zijn.

AMEN

6931 Aardse kennis is geen wijsheid

30 september 1957

Ook al denkt u wijs te zijn, u bent het niet zolang IK Mijn Licht, dat uw Geest verlicht, niet in u kan laten binnenstralen. Want wat u als kennis aanziet zal u niet gelukkig maken, zelfs als het de waarheid benadert. Want het is enkel aardse kennis, een kennis die over al datgene handelt wat u voor het aardse leven wetenswaardig voorkomt. En zou u morgen reeds uw lichamenlijk leven moeten opgeven, dan zou voor u ook deze kennis verloren zijn - wanneer u geen geestelijke vooruitgang zou kunnen aantonen. De wijsheid echter bezit u niet als u daar niet geestelijk naar streeft.

Wijsheid is het inzicht van het weten dat onvergankelijk is, dat alleen van MIJ uitgaat en hem toestroomt die er innig naar verlangt. U, mensen echter hecht altijd alleen maar waarde aan resultaten van het denken en u ontkent elke waarde van geestelijk verkregen resultaten. U bewijst daarmee dat het nog erg donker is in u, dat er in u nog geen licht straalt, dat u in een betreurenswaardige toestand voortleeft omdat de tijd die u tot nu toe op aarde leefde, nutteloos was. U jaagt waardeloze goederen na als u zich tevreden stelt met de kennis die u zich tot nog toe verworven heeft, die uitsluitend antwoord gaf op aardse vragen, die problemen oploste die geestelijk gezien waardeloos zijn. U bereikt het doel van uw aardse leven niet, dat alleen daarin bestaat de geestelijke duisternis waarin uw zielen zich bevinden te veranderen, uw omhulsels op te lossen, die het binnendringen van het licht verhinderen.

U, mensen beseft niet eens uw aardse levensdoel. U kent de eigenlijke opdracht die aan u gesteld is niet, maar u gelooft van uzelf, wijs te zijn als u een kennis bezit die alleen aards georiënteerd is, als u over een scherp verstand beschikt en dit goddelijk geschenk alleen benut om in zuiver wereldlijke richting te onderzoeken en te piekeren. U kunt op aarde tot hoog aanzien komen, u kunt ook iets groots presteren in verhouding tot uw medemensen, maar u kunt uzelf niet wijs noemen, want u zult krachtens uw verstand niets kunnen doorgronden wat buiten het bereik is waarin u, als mens leeft. En aan het einde van uw leven zult u moeten bekennen **dat u niets weet**, als u bewust uw einde ziet naderen, wanneer u er vlak voor staat door de poort van de eeuwigheid te gaan en u over het succes van uw aardse leven nadenkt. Dan zal de zelfverzekerdheid die u had, u verlaten, dan zult u vermoedelijk u ook de nuttelosheid van al uw moeiten bewust worden en u zult dankbaar zijn voor een flauw lichtschijsel dat u nog zou kunnen verkrijgen over het eigenlijke levensdoel als mens.

Wordt u die denkt wijs te zijn, nu tijdens uw aardse leven een Licht aangeboden, dan versmaadt u het uit arrogantie, want als u onder de indruk van een schijnlicht bent, bespeurt u het zachte schijsel niet dat toch in uw hart wil binnendringen, terwijl het schijnlicht, d.w.z. uw verstandelijke kennis, geen innerlijke helderheid verspreidt. U moet nooit een licht afwijzen - al straalt het ook ongewoon. U moet niet met het verstand zo'n licht trachten te verklaren, u moet de ogen sluiten die door het schijnlicht reeds verzwakt zijn en het ware licht in uw hart laten binnenstralen, d.w.z. eenmaal al uw aardse kennis opzij zetten en alleen stil luisteren, wanneer wijze woorden bij uw oor binnendringen. U moet er eens de tijd voor nemen, eens uw gedachten te laten dwalen in een voor u onbekend gebied, en er naar verlangen ook daarover opheldering te verkrijgen. En elke gedachte van dien aard zal u tot zegen worden. Want dan zult u een weten ontvangen dat u dan als "wijsheid uit GOD" inziet - en dat u waarlijk een groter succes zal opleveren dan de door u nagestreefde wereldse kennis, die vergaat zoals u zelf naar het lichaam vergaat en de ziel niet het geringste voordeel heeft gebracht, die haar in dezelfde duisternis achterliet als waarin ze de aarde als mens betreden heeft.

AMEN

7072 De ware kerk – Sekten Het werkzaam zijn van de Geest

24 maart 1958

Het feit dat er zoveel geestes- of geloofsrichtingen bestaan en de mensen meestal zonder hun eigen wil daarin werden opgenomen, zou u, mensen te denken moeten geven. Niet de wil van het kind bepaalt in welke geloofsrichting het is "geboren", en dus is het in zekere zin geen eigen verdienste of eigen schuld van de mens in een bepaalde geloofsrichting te worden opgevoed. En zou nu die ene of andere "alleen zalig makend" zijn, zou die ene of andere de voor GOD alleen juiste of HEM welgevallige zijn, dan zouden met recht de mensen die in andere geestesrichtingen terecht zijn gekomen, zich van GOD uit benadeeld kunnen voelen dat de "ware kerk" hun onthouden is door geboorte.

Maar het is in het geheel niet zo dat een mens zonder eigen toedoen tot de waarheid kan komen, en het is wederom helemaal niet van belang in welke geloofsrichting hij door zijn geboorte terecht is gekomen. Want ieder mens moet zelf tot het licht van de waarheid doordringen. En net zo is het zeker dat de waarheid zich niet door opvoeding zal laten inprenten, zolang de mens in zichzelf niet de juiste bodem heeft vergaard waarin de waarheid wortel kan schieten om nu zijn eigendom te worden en te blijven. Maar het bovengenoemde feit zou ook alle mensen te denken moeten geven die op hun lidmaatschap van een bepaalde geestelijke richting pochen en zich beschouwen als "wandeland in de waarheid".

Het is een arrogante gedachte te geloven het privilege voor het hemelrijk te bezitten. Maar veel mensen hebben deze aanmatigende gedachte, want alle aanhangers van sekten zijn er volledig van overtuigd de enige waarheid te bezitten. En toch hebben ze meestal alleen maar overgenomen wat hun weer geleerd is door hen die zich net zo fanatiek voor onfeilbaar hielden. En geen van allen heeft erover nagedacht hoe GOD Zich Zelf dan tegenover diegenen opstelt die niet bij hun geestelijke richting behoren.

Zolang maar de liefde tot GOD en tot de naaste en het werk van Verlossing van JEZUS CHRISTUS de basis is van een geestelijke richting, kunnen ook uit deze geestesrichtingen ware christenen voortkomen voor wie spoedig ook het Licht van de Waarheid zal gaan schijnen. Want worden GOD's geboden van de liefde vervuld in het geloof in JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser, dan wordt de mens zelf actief en is hij uit eigen beweging de "gemeenschap van de gelovigen" binnengegaan, in de kerk die JEZUS CHRISTUS Zelf op aarde heeft gesticht. En deze eigen beslissing moet iedere mens nemen, of wel: de basisreligie is de vervulling van de geboden der liefde en zolang deze niet in acht worden genomen, bevindt de mens zich buiten de kerk van CHRISTUS, buiten de waarheid, om het even of hij lid is van een geloofsrichting die zich als de "enige ware" en "zaligmakende" uitgeeft.

De gelukzaligheid kan geen mens voor zichzelf verwerven door alleen zijn behoren tot een bepaalde geestesrichting of door handelingen die door deze worden geëist. Pas de ware onbaatzuchtige naastenliefde en de daardoor aangetoonde liefde tot GOD leidt naar de gelukzaligheid en deze kan in elke geestesrichting worden beoefend en dit zal dan ook voeren naar het inzicht van de zuivere waarheid. Zolang er echter afgebakende gemeenten zijn, zolang elke tracht leden voor zich te winnen die hun lidmaatschap daardoor moeten bewijzen dat ze datgene erkennen wat ze zelf onderrichten, zolang de vrijheid van denken bij deze leden wordt beknot, zijn ook dezen slechts meelopers, maar geen levende christenen die zich kunnen rekenen bij de kerk van CHRISTUS.

Maar zodra een mens "levend" is geworden, wat dus alleen maar een leven van liefde als vereiste heeft, ziet hij ook in in hoeverre een geestesrichting aanspraak kan maken op de waarheid. Hij zal dan weliswaar zijn medemensen beter kunnen onderrichten dan de leiders van die geestesrichtingen, maar hij zal zijn inzicht ook niet kunnen overdragen op de medemens, veeleer moet deze dezelfde eisen vervullen die tot inzicht in de zuivere waarheid leiden. Eerst moet hij door een leven in liefde een "levende" christen worden, want dan zal zijn geloof sterk worden en dan hoort hij dus tot de kerk van CHRISTUS, die HIJ Zelf heeft gebouwd op de rots van het geloof

Voor ieder denkend mens zou het duidelijk moeten zijn dat GOD het zaligworden van een mens nooit afhankelijk zal maken van tot welke geloofsrichting of gemeenschap hij behoort, want alleen al de omstandigheid dat de mensen zonder hun eigen wil te kennen te geven bij geboorte in zulke gemeenschappen worden opgenomen, zou hun toch te denken moeten geven, vooropgesteld dat ze zo ver in hun geloven zijn dat ze een GOD en een bestemming van de mens erkennen. Voor de ongelovigen zijn zulke gedachten zonder meer niet bespreekbaar, omdat ze elke geloofsrichting verwerpen. Maar voor degenen die al te ijverig hun mening uitdragen en steeds weer proberen, als bewijs voor de waarheid ervan, woorden uit de Schrift (bijbel) erbij te betrekken, die ze echter ook slechts verstandelijk uitleggen, gelden deze woorden: dat alleen maar de liefde de GEEST in de mens werkzaam zal laten worden. Maar de GEEST zal hen dan ook volgens de waarheid onderrichten, dan echter zullen ook de onjuiste leerstellingen in elke geestesrichting belicht worden, waarvan de mens zich vrij moet maken, wil hij een levende christen zijn, een aanhanger van de ware "Kerk van CHRISTUS", die geen uiterlijke kentekenen kan laten zien dan alleen het werkzaam zijn van de goddelijke GEEST.

AMEN

8037 Beproof alles en behoud het beste

9 november 1961

De wil om MIJ te dienen, wordt gewaardeerd. En IK wijs nu de mens de bezigheid toe tot welke hij in staat is die uit te voeren en die dan steeds hem zelf en de medemensen tot zegen zal strekken. Maar op de innerlijke aanwijzingen en instructies zult u ook acht moeten slaan, u zult niet naar eigen goeddunken mogen handelen, wat makkelijk dan gebeurt, wanneer u naar voren wil treden met uw werkzaamheid en dan heel makkelijk uw arbeid in de wijngaard in gevaar brengt. Diepste deemoed en het gevoel van eigen onvolkomenheid moeten u steeds weer naar MIJ doen vluchten, zodat u zich aan MIJ overgeeft. U moet steeds trachten alleen Mijn Wil te vervullen, en waarlijk, u zult deze Wil van MIJ in uw hart gewaar worden en daarnaar werkzaam zijn.

En dit onderzoek moet ieder die MIJ wil dienen, bij zichzelf uitvoeren om dan ook overtuigd voor MIJ en Mijn rijk uit te kunnen komen. Want de arbeid in de wijngaard bestaat daarin. goed zaad in de levensakker van, de mensen neer te leggen. Mijn Woord te verkondigen waar dit maar mogelijk is. En om iets door te kunnen geven, moet de mens dit eerst zelf bezitten, dus moet hij eerst het zaad van MIJ zelf in ontvangst nemen en dit vraagt bereidheid en een bepaalde graad van rijpheid van de ziel. Pas dan kan hij Mijn Woord in zichzelf vernemen en dit als pure evangelie uitdragen in de wereld. Waar nu Mijn zuivere Woord naar de aarde kan worden gebracht, is ook zo'n graad van rijpheid bereikt; de mens ontvangt een waar zaaigoed dat hij nu zonder bezwaar kan uitstrooien volgens Mijn Wil.

Maar steeds zal aan uzelf het onderzoek blijven overgelaten, of een geestelijke lering van MIJ Zelf is uitgegaan, of er van een "werkzaam zijn van de GEEST" in de mens kan worden gesproken. En uw hart moet u antwoord geven, want u zult het voelen wanneer IK Zelf u aanspreek, wanneer u maar ernstig de waarheid begeert, wanneer het er u om te doen is MIJ Zelf te horen. IK Zelf zal ME altijd zo uiten dat datgene wat u verneemt een aanwinst is voor uw ziel. IK zal u liefdevol aansporen en u wijzen op Mijn geboden van de liefde, IK zal u waarschuwen voor het niet benutten van uw leven, dat dan te zien is als u zonder liefde leeft. IK zal u opheldering geven over het doel van uw leven op aarde, IK zal het werk van de verlossing van JEZUS naar voren brengen en u aansporen de weg naar het kruis te nemen. IK zal de duisternis van geest in u verdrijven, doordat IK u een licht ontsteek. En dat betekent, dat IK u een weten doe toekomen dat alleen Mijn GEEST u kan overbrengen. En gebruik dan als toetssteen of u geestelijke winst behaalt - of dat het lege woorden zijn zonder inhoud, die niet in staat zijn indruk op u te maken, die ieder mens uit zichzelf ook kan spreken, of dat er u wijsheid tegenstraalt. Want elk Woord dat van MIJ Zelf uitgaat, straalt Mijn Liefde en Wijsheid uit en raakt het menselijk hart, zodat het wegvlucht van het geestelijk donker; dat er in het hart een licht wordt ontstoken, dat de mens MIJ Zelf leert herkennen in Mijn WEZEN, dat hij antwoord verkrijgt op zijn vragen die hem als mens innerlijk bezig houden, die echter geestelijk gebied betreffen.

Steeds uit Mijn GEEST Zich wanneer IK de mens rechtstreeks aan kan spreken en deze GEEST spreekt tot de Geest in de mens die een deeltje van MIJ is. Dit Woord wordt opgenomen en door de ontvanger ervan aan de medemensen overgebracht. En deze gebeurtenis is iets buitengewoon belangrijks, daar hij u, mensen toch Mijn aanwezigheid bewijst, wanneer u in uzelf Mijn Woord zult horen. En omdat Mijn Woord met Mijn Kracht is gezegend, maakt het ook een geweldige indruk op de medemens aan wie Mijn bode het brengt.

Maar een ding zult u, mensen niet mogen vergeten, dat in de eindtijd ook dit buitengewone werkzaam zijn van MIJ in Liefde, door Mijn tegenstander onder een goed lijkende dekmantel wordt voorgespiegeld om Mijn werkzaam zijn te ontkrachten, dat ook hij door geschikte opnamevaten

zich tracht te uiten en dit hem lukt, wanneer de toestand van rijpheid van een ziel Mijn aanwezigheid nog niet toelaat, de mens zelf echter **meent** ertoe geroepen te zijn om als opnamevat te dienen, omdat zulke gedachten hem door krachten uit het hiernamaals werden ingegeven en opgenomen in geestelijke hoogmoed en verkeerde beoordeling van zijn geestestoestand. Dan kan IK Zelf niet in hem spreken, integendeel bedient Mijn tegenstander zich van hem, die zich ook vaak verschuilt achter Mijn Woord, want voor hem is elk middel goed, wanneer hij daar maar zijn doel door bereikt: mensen in de duisternis van geest houden. Maar steeds zult u zelf dit onderzoek ernstig moeten uitvoeren, onder het aanroepen van Mijn bijstand, want u zult alles moeten beproeven en het beste behouden. En steeds moet het Licht in u worden, daar u anders niet zult kunnen spreken van een goddelijke aanspreking. En licht betekent toename in geestelijk weten dat overeenstemt met de Waarheid en dat alleen maar IK Zelf, DIE het LICHT ben van eeuwigheid, u altijd kan doen toekomen.

AMEN

8054 Is de bijbel afgesloten?

3 december 1961

Hoe onjuist is het van u om aan te nemen dat met de Schrift, het boek der vaders, Mijn Woord is afgesloten. Dat IK Zelf een grens heb gesteld in zoverre, dat IK MIJ Zelf niet meer zal openbaren en tot de mensen spreken. Wie geeft u de bevoegdheid zo iets aan te nemen? Wie kan MIJ tegenhouden wanneer IK als VADER steeds weer tot Mijn kinderen spreek? Wie geeft u het recht een dergelijke bewering op te stellen dat de bijbel alleen voldoende is en dat u, mensen verder geen woord meer nodig hebt? U, die elke nieuwe openbaring afwijst, bevindt zich nog in diepe geestelijke duisternis, en in deze donkerheid van geest zult u ook de bijbel niet begrijpen en is ze voor u dus ook nog een gesloten boek. Want u begrijpt de geestelijke zin van de letters niet, anders zou u in dit boek ook de aanwijzingen naar Mijn voortdurende openbaringen vinden, en dan zou voor u ook het "werkzaam zijn van Mijn GEEST" begrijpelijk zijn. Maar zolang uzelf nog een onontwaakte geest hebt, zolang begrijpt u ook de betekenis van het Woord niet dat IK zelf sprak tot Mijn discipelen toen IK op de aarde was.

Hoe arm zou u, mensen zijn als u zich tevreden zou moeten stellen met een boek dat u zelf niet meer in staat bent te onderzoeken op zijn onveranderde inhoud,- wanneer u niet steeds weer de zuivere waarheid van boven gegeven zou worden, waaraan u de maatstaf zou kunnen aanleggen of u zichzelf ophoudt in de waarheid. U, die alleen het boek der vaders laat gelden, bent zelf nog niet doorgedrongen in "het Woord", u hebt het alleen met uw verstand gelezen, maar niet de Geest in u laten spreken, Die u onderwijst en over de geestelijke zin van het Woord opheldering geeft. U hangt nog steeds aan de letter en begrijpt de zin er van niet. En als IK Zelf u in de waarheid wil binnenleiden dan loochent u Mijn werkzaam zijn en verdenkt Mijn dienaren van omgang met Mijn tegenstander. U ontkent dat IK de Wil en de Macht heb te spreken tot diegenen die zich in vol geloof MIJ hun dienst aanbieden en die daarom ook in staat zijn Mijn Stem in zich te vernemen. En u houdt koppig vast aan uw mening dat Mijn Woord met de Schrift is afgesloten, die u als het enige boek erkent waardoor IK ME heb geopenbaard.

En dat is in uw nadeel, want door het afwijzen van Mijn Woord uit den hogen bewijst u dat u alleen maar dode christenen bent, want een levend christendom is een werkzaam zijn in liefde en dat zou u ook de verlichting van de Geest opleveren en dus ook begrip voor Mijn bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood. U zou dan ook de Woorden in de bijbel begrijpen, de beloftes die IK Zelf u gaf en die erop wijzen, dat IK Zelf ME zal openbaren aan diegenen die Mijn geboden onderhouden.

Hoe zou u dan deze beloften van MIJ willen interpreteren, wanneer u zulke, nieuwe openbaringen loochent? Zou u MIJ willen logenstraffen wanneer IK u Mijn "TROOSTER" aankondig, DIE u binnen zal leiden in alle waarheid. Hoe verstaat u deze Woorden die vervuld moeten worden aangezien elke belofte wordt vervuld die IK de mensen gaf ten tijde van Mijn leven op aarde. En waarom wilt u niet geloven? Omdat u geestelijk arrogant bent, omdat het u ontbreekt aan innerlijk leven, aan het gewekt zijn van de Geest en u daarom gelooft MIJ en Mijn werkzaamheid te kunnen bepalen, het zelf te begrenzen zoals het u bevalt.

Maar u dwaalt, en, om het even of u meent door studie een weten te hebben verkregen dat u het recht geeft Mijn Woord uit den hogen af te wijzen - u bent arrogant van geest en zult daarom ook nooit zelf een openbaring van MIJ kunnen ontvangen, want alleen de deemoedige schenk IK Mijn genade en deze deemoed ontbreekt u. En daarom verkeert u ook nog in duisternis en u zult deze niet kunnen doorbreken omdat u het licht zult ontwijken dat u inzicht zou kunnen schenken, wanneer u zou verlangen in zijn schijnsel te treden. Nooit zal Mijn Liefde voor Mijn schepselen ophouden en nooit zal IK daarom verzuimen u, mensen aan te spreken waar de voorwaarden daarvoor maar aanwezig zijn. En steeds zal Mijn Woord klinken voor diegenen die van goede wil zijn, tot wie de VADER kan spreken als tot Zijn kinderen en die een levend geloof hebben in MIJ, en aan hen zal IK ME ook te kennen geven en de mijnen zullen ook Mijn Stem herkennen want bij hen kan IK aanwezig zijn, aan hen kan IK ME openbaren zoals IK het beloofd heb.

AMEN

8407 Het beproeven van geestelijke leringen

9 februari 1963

Er zullen nog veel geestelijke leringen worden verteld die zogenaamd van MIJ afkomstig zouden zijn. U moet daarom ernstig onderzoeken of dit geestelijk goed van MIJ gekomen is en u zult dat ook kunnen zodra het er bij u om gaat alleen de zuivere waarheid aan te nemen, zodra u MIJ om bijstand vraagt.

Mijn GEEST werkt wel overal, omdat het nodig is dat voor de mensheid in haar geestelijke duisternis een licht ontstoken wordt. Maar ook Mijn tegenstander maakt daar gebruik van door zich te camoufleren als lichtgeest, om de mensen in verwarring te brengen. Doch het ware licht geven kan hij niet en daarom zullen het altijd slechts schijnlichten zijn die hij voor u ontsteekt. Door deze begoochelende lichten moeten uw ogen worden verzwakt, zodat ze slechts nog moeilijk het zachte schijnsel van het ware Licht herkennen. Mijn tegenstander verschuilt zich daarbij achter grote namen en veroorzaakt daarmee verwarring, want de mensen wagen het niet die mededelingen te verwerpen. Maar zij worden dientengevolge slechts op een dwaalspoor geleid door diegenen die zich aan hen manifesteren. En u zou er van schrikken, als u zou kunnen zien tot welke omvang satan zijn tegenactie heeft opgevoerd en nog verder zal uitbreiden tot het einde.

De mensen hebben een verlangen naar ongewone kennis, en dat verlangen maakt voor hem zijn inwerking mogelijk door hun voor te spiegelen ze geestelijke kennis bij te brengen. Maar hij verschaft alleen die kennis die niet de geringste waarde heeft voor de ontwikkeling van de ziel van de mens, dat echter het doel is waarvoor zij over de aarde gaat. Wel zullen ook deze "leraren" woorden gebruiken die bedrieglijk zijn, maar wie opmerkzaam controleert zal moeten toegeven dat hij door dat soort informatie niets wint, dat hem geen licht gaat schijnen - omdat Mijn tegenstander zelf geen licht bezit - dus het ook niet kan uitdelen. Steeds weer kan IK u daarom slechts aanraden MIJ innig om verlichting van uw geest te vragen, dan zal het ook helder en klaar in u worden en u dat herkennen en afwijzen wat niet van MIJ afkomstig is.

Er zal u dus van veel kanten altijd weer hetzelfde worden aangeboden, want Mijn tegenstander bezit geen wijsheid en kan deze daarom ook niet overdragen. Alleen een juiste kennis overeenkomstig de waarheid kan licht schenken aan hem die dit ernstig begeert. Wat dus waarlijk Licht voor u is - neem dat ook aan. Wat u de juiste kennis geeft over MIJ en Mijn heilsplan van eeuwigheid, zodat u helder en duidelijk uw eigen aardse opdracht inziet, dat is een Licht dat IK Zelf voor u ontstoken heb. Vallen u echter lege woorden ten deel die u geen dieper inzicht geven in dat wat u was, wat u bent en wat u weer worden moet, of - als u dringend wordt verzocht te werken voor het rijk GOD's, maar u geen verklaring gegeven wordt waarin deze arbeid bestaat en waarom ze verricht moet worden, dan kunt u die mededelingen terecht afwijzen als holle frasen die u alleen moeten overbluffen.

U moet uzelf dus steeds afvragen of u er wel voordeel uit zou behalen als u hoegenaamd nergens van zou weten, wanneer u, als totaal onwetend, alleen uit deze informatie opheldering zou moeten verkrijgen. U zou waarlijk geen enkel voordeel kunnen behalen omdat alles alleen maar lege woorden zijn, die van Mijn tegenstander uitgingen om u in de war te brengen en de zuivere waarheid ver van u te houden.

Steeds weer zal hij trachten ook in Mijn rijen verwarring te stichten, opdat ook onder de mijnen verschillende meningen duidelijk te merken zijn en zij daardoor het geestelijke streven moe worden, als hun geen volkomen opheldering gegeven wordt. Maar u bezit reeds zoveel licht dat u ook zijn activiteiten herkennen kunt, zodra u het zonder vooringenomenheid onderzoekt.

Daarom, neem steeds de weg tot MIJ en vraag om opheldering - en u zult het in uw hart voelen wat u kunt aannemen of moet afwijzen. Want de macht van Mijn tegenstander is gebroken zodra hij die macht wil aanwenden bij hen die MIJ reeds door hun wil toebehoren. Want dezen zal IK voor dwaling behoeden omdat zij de waarheid begeren.

AMEN

8448 Het "verbeteren" van het Woord GOD's Misvorming van de waarheid

25 maart 1963

Mijn evangelie kan u nog zo zuiver uit den hogen worden toegezonden, u, mensen zult het niet lang onveranderd laten en er zullen steeds weer dwalingen binnensluipen die door het verstand van de mens zijn uitgedacht, maar die daarom steeds weer moeten worden rechtgezet als de mensen in de waarheid willen verkeren die dit serieus verlangen. Wanneer zich eenmaal gedachten hebben vastgezet in een mens, zullen ze niet makkelijk geneigd zijn daarvan los te raken en dit is ook de reden dat Mijn tegenstander zich van het verstand van de mens bedient om hem in zijn verkeerde opvatting te stijven. Steeds verdedigt u de mening dat IK de waarheid bescherm. Maar de vrije wil van de mens maakt het u duidelijk dat elke misvorming van de waarheid mogelijk is. Maar evengoed zult u in vrije wil de zuivere waarheid kunnen begeren en dan zal ze u ook te beurt vallen.

Mijn Woord van boven is waarlijk een genadegeschenk van MIJ, dat u heilig zou moeten zijn, dat u dit Woord niet zou durven wagen te misvormen. Maar juist omdat de mensen onvolmaakt zijn en zich nog in duistere sferen ophouden, zien ze de grote waarde van Mijn Woord niet in en schrikken ze er niet voor terug de eigen gedachten van hun verstand er aan toe te voegen en diens gevolg de waarde van datgene te verlagen wat IK hun uit den hogen deed toekomen. En dan zullen er in de loop der tijd verkeerde opvattingen ontstaan, het licht wordt vertroebeld en verliest aan intensiteit, omdat alleen de zuivere waarheid, die van MIJ Zelf uitgaat, helder licht kan schenken.

Denk u toch eens in, mensen, wat u zich aanmatigt, wanneer u het Woord GOD's verbetert, wanneer u gelooft de mensen een beter verteerbare spijs aan te kunnen bieden, doordat u er veranderingen in

aanbrengt, waartoe u waarlijk niet het recht hebt. Er zou op aarde niet zo'n duisternis kunnen zijn wanneer Mijn licht van boven niet steeds weer de lichtkracht werd afgenomen, want al vaak gaf IK van boven een helder licht aan diegenen die er MIJ om vroegen. En wie deze aanvaardde, bevond zich eveneens in het licht der waarheid en hij kon ook de waarheid doorgeven. Doch steeds weer kwam het menselijk verstand tussenbeide, steeds weer heeft de eigenliefde, de geldingsdrang van de mensen en hun materiële instelling er aanleiding toe gegeven, zich van Mijn Woord, dat van boven naar de aarde was gezonden, te bedienen en het, in de waarste zin van het woord, uit te buiten terwille van aards succes. Het geestelijk succes zal dan slechts karig zijn, het zal alleen maar daar te constateren zijn waar weer diep verlangen naar de waarheid overweegt, zodat IK Zelf werkzaam kan zijn in een mens en hem datgene duidelijk laat inzien, wat overeenstemt met de waarheid, terwijl IK hem een wil om weerstand te bieden tegen valse geestelijke leringen in het hart leg. En daarom kan IK u alleen maar steeds attent maken op de Bron, neem dat aan wat rechtstreeks van MIJ is uitgegaan en u onveranderd wordt toegezonden.

U zult steeds moeten onderzoeken en niet alles aannemen wat u wordt gebracht, maar u zult ook in staat moeten zijn de ware Bron te onderkennen, wanneer u dit maar ernstig zult willen. En houd u dan aan datgene wat u zult ontvangen, want u zult dan putten het "water des levens" dat waarlijk een genezende werking heeft, dat aan kracht niet kan worden overtroffen, want het gaat rechtstreeks van MIJ uit en straalt binnen in uw hart, het raakt uw ziel en is voor haar spijs en drank die haar het eeuwige leven bezorgt. Daarom zult u, mensen u waarlijk gelukkig kunnen prijzen wanneer er onder u een mens is die IK als opnamevat voor het binnenstromen van Mijn GEEST kon uitkiezen, (o.a.B.D.), die voor u een bron is geworden waaruit het levende water stroomt. U zult u gelukkig kunnen prijzen te weten dat dit levenswater u zo zuiver en helder wordt aangeboden zoals het uit de Bron vloeit die IK Zelf voor u heb ontsloten. Kniel neer en put er uit en waarlijk, u zult gelaafd en krachtig gemaakt uw weg over de aarde kunnen voortzetten. U zult in het licht van de waarheid wandelen en dan ook op uw medemensen zo kunnen inwerken, dat ook zij de weg nemen naar de Bron, wanneer ze maar van goede wil zijn. Maar het misvormde woord zal steeds meer aan waarde verliezen en het zal ook alleen door diegenen worden uitgedragen bij wie het verlangen naar de waarheid ontbreekt, die zich daarom ook niet aan de veranderingen of dwaalleren stoten, maar zonder bezwaar alles als waarheid verdedigen, ofschoon het niet in deze vorm eens van MIJ is uitgegaan. Niets zal lang zuiver blijven bestaan wat de onvolmaakte mensen in bezit nemen, maar steeds zorg IK er weer voor dat de zuivere waarheid naar de aarde wordt gebracht en u, mensen hoeft ze maar serieus te begeren en ze zal u toekomen.

AMEN

8460 Er bestaan geen twee soorten openbaringen

6 april 1963

IK kan geen concessies doen waar het gaat om het toezenden van de zuivere waarheid. Begrijp, dat er maar één waarheid is en zijn kan en dat deze van MIJ uitgaat omdat IK alleen alles weet, en ook IK alleen dat weten kan doen toekomen aan hen, die een diep verlangen naar de waarheid hebben en zich innig met MIJ verbinden, dus zich waardig en geschikt maken helder licht te ontvangen. En IK zal ook niet met twee monden spreken tot de mensen, door de een dit en door de ander iets anders te leren. Want de waarheid is eeuwig onveranderlijk en laat zich ook geen beperkingen opleggen door menselijk denken dat tevoren misleid werd.

Steeds zal IK u, mensen opheldering verschaffen als u aan zulke dwalingen ten prooi gevallen bent. En zodoende moet IK ook zaken aan de kaak stellen waarin Mijn tegenstander reeds terrein heeft

gewonnen, en IK moet verkeerde opvattingen openlijk uit laten komen. En dat zal IK ook doen zodra goddelijke openbaringen naar de aarde gezonden worden. Want aan de volledige overeenstemming kunt uzelf pas de herkomst van zulke openbaringen testen. Het zou echter Mijn Wijsheid volledig tegenspreken als IK mensen iets afwijkends wilde leren, dus Mijn onderricht wilde aanpassen aan hun tot dusver gebruikelijke denken, als dat verkeerd is.

De waarheid moet meedogenloos de dwaling blootleggen omdat alleen de waarheid de ziel tot heil strekt, omdat alleen de waarheid de weg is, die naar MIJ voert. En die mensen die innig met MIJ zijn verbonden, zullen ook altijd alleen door de zuivere waarheid gelukkig zijn en de dwaling bereidwillig opgeven. En dus zal een mens die in de liefde leeft zich geïmponeerd voelen door de waarheid, en ook inzien dat hij tot nu toe verkeerd onderwezen is. Want de dwaling, of ook Mijn tegenstander, kan hem niet binden die zich aan MIJ overgeeft. Hij zal zich zodoende los kunnen maken van verkeerde opvattingen en de waarheid zonder bezwaar aannemen. Wat moet men echter van openbaringen denken die kennelijk binnen zulke door mensen bepaalde grenzen voorkomen? IK wil wel overal Mijn Woord heenleiden, IK wil MIJ aan alle mensen openbaren, doch IK heb daarvoor lege opnamevaten nodig, mensen die niet aan zulke verkeerde opvattingen verankerd zijn, dat zij die niet vrijwillig opgeven of in twijfel trekken. Wil IK MIJ aan een mens openbaren, dan moet deze door twijfel aan de waarheid van datgene wat hij bezit, tot MIJ gedreven worden, opdat IK hem het licht van de Geest schenk. Pas dan kan IK hem opheldering verschaffen, nooit echter zolang hij nog gebonden is en zichzelf innerlijk niet vrij wil maken van dwaalleren.

Mijn openbaringen vereisen een leeg opnamevat dat IK nu kan vullen. En dan zal IK ook duidelijk uiteenzetten wat niet overeenkomt met de zuivere waarheid uit MIJ. Want IK kan geen twee verschillende geestelijke leringen van MIJ uit verkondigen en IK zal ook niets versluieren maar alles onthullen, omdat u, mensen licht nodig hebt om de juiste weg te vinden en terug te gaan naar MIJ in het VADERhuis. Wat dus overeenstemt dat is ook door MIJ aan u, mensen toegezonden - zodra de voorwaarden aanwezig zijn die Mijn openbaringen toelaten. Zijn er echter tegenstrijdigheden, dan zult u op moeten letten en 'n ernstig onderzoek instellen, want IK Zelf kan geen concessies doen die de waarheid tegenspreken. Maar IK wil alle mensen nog vóór het einde winnen, en daarom wil IK ook hun de goede weg wijzen die nog op 'n dwaalspoor worden geleid - en waarlijk, wie zich geheel en al aan MIJ overgeeft, hem zal ook een waar licht verlichten en hij zal een uitweg vinden uit een wirwar, die voor de lauwe en onverschillige mens niet te ontwarren is. Mijn tegenstander heeft de mensen zo in zijn macht, dat hij hen tot fanatici heeft gemaakt die niets anders meer willen laten gelden, of het nu leden zijn van kerkelijke organisaties of sekten of van de meest verschillende geestelijke richtingen. Begrijpelijk dat zij niet voor rede vatbaar zijn wanneer Mijn boden hun de zuivere waarheid willen brengen. Dat bewijst hun verbinding met hem die in hen geen heldere gedachten laat opkomen, maar ze aanzet met alle fanatisme dwaalleren uit te dragen en te verdedigen. En het zal moeilijk zijn om dezen dan voor de zuivere waarheid te winnen. Zelfs die van goede wil zijn laten zich verblinden, omdat de tegenstander op dezelfde wijze optreedt en de mensen weet te bewegen valse opvattingen als goddelijk werk te verbreiden.

Doch steeds zal IK de mensen die zich geheel bewust aan MIJ overgeven en van MIJ altijd alleen de waarheid afsmecken, behoeden valse leren aan te nemen.

Maar opmerkzaam moet u allen zijn want de tegenstander beschikt over veel trucs om zijn aanhang voor zich te behouden. En hij zal tegen de waarheid ingaan tot het einde, tot IK Zelf aan zijn activiteiten een einde maak en hem opnieuw in ketenen bind, omdat het uur van het einde gekomen is.

AMEN

8830 GOD wil dat Zijn Woord anders wordt opgevat

16 juli 1964

Wanneer u de zuivere waarheid die u van boven wordt toegezonden, stelt tegenover de leerstellingen die tot nu toe als Mijn woord golden, dan zult u de grote dwaling opmerken waarin u verkeert. En het is uw plicht daar openlijk stelling tegenover in te nemen. U zult u niet akkoord kunnen verklaren dat men op de ene of op 'n andere manier een zaak kan beschouwen, integendeel zal Mijn Woord steeds dezelfde betekenis hebben en ook overeenstemmen met het Woord dat van boven komt, dat echter door het menselijk verstand anders wordt uitgelegd. En dit menselijk verstand heeft Mijn tegenstander zich eigen gemaakt en er verwarring ingebracht, want verstandelijk waren alle uitleggingen mogelijk. Maar IK heb u een geestelijke uitleg gegeven en IK kon dit alleen maar tegenover een geestelijk gewekt iemand, die nu echter geheel en al op de hoogte is hoe Mijn Woord moet worden begrepen en hij zich er daar ook voor moet inzetten om tegen verkeerde uitleggingen in te gaan. Hij moet de mensen opmerkzaam maken en hen in die zin onderrichten, zoals IK het heb gedaan en nog voortdurend doe, opdat ze in de waarheid wandelen die alleen tot de gelukzaligheid voert.

Ze moeten er op gewezen worden dat IK alles anders begrepen wil hebben, dat de mensen Mijn Woord geestelijk begrijpen en dus ook geestelijk moeten nakomen. Met Mijn rechtstreekse aanspreken geef IK hun al de uitleg van het avondmaal. Ze moeten zich laten voeden en te drinken laten geven door MIJ Zelf en daartoe is onvoorwaardelijk de liefde voor MIJ en voor de naaste noodzakelijk, omdat ze anders niet de genade van Mijn aanspreken gewaar kunnen worden, omdat ze anders niet, als teken van Mijn aanwezigheid, Mijn Woord kunnen vernemen. Uiterlijke tekenen en gebruiken baten u dus niet om zeker te zijn van Mijn tegenwoordigheid in u. Het is alleen de liefde die in u moet zijn want alleen door de liefde is Mijn tegenwoordigheid verzekerd. Maar dan zult u ook Mijn Woord ontvangen en dus worden gevoed met Mijn hemels brood, met het water des levens, met Mijn vlees en Mijn bloed. En als u zich met deze uitleg grondig bezighoudt, zult u ook geen tegenstrijdigheid vinden met Mijn Woord dat IK heb gesproken toen IK op aarde leefde.

IK deelde Mijn discipelen het brood en de wijn uit, maar ook die wisten dat IK daaronder Mijn Woord wilde hebben begrepen dat zij hun medemensen moesten uitdelen. Maar Mijn tegenstander trachtte zo de mensen in de war te brengen, doordat hij hun een andere uitleg voorschotelde, die ze echter ijverig opvolgden en langzaam van de eigenlijke betekenis van Mijn Woord afdwaalden. En zo zult u voor uzelf al Mijn woorden geestelijk moeten trachten te verduidelijken. Er is geen enkel woord dat u zo begrijpt zoals IK het begrepen zou willen hebben, omdat Mijn tegenstander het helemaal voor elkaar heeft dat hij de geest van de mensen in verwarring bracht, de mijnen echter werden telkens door MIJ onderricht en verkeerden steeds in de waarheid. En wie dezen navolgde, behoorde bij de door MIJ gestichte kerk.

De uitleg van Mijn Woorden heeft geleid tot de meest verschillende "heiligings-middelen" - tot de sacramenten die alle heiliging moeten brengen voor de mensen. Maar hoe kan zoiets geschieden, wanneer bij de mensen de liefde ontbreekt? De mens is alleen maar op aarde met het doel zich om te vormen tot liefde. Hoe kan een mens, alleen door de daad van het dopen, vrij worden van de erfzonde, waartoe een in liefde geleefd leven op aarde nodig is. Hoe kan een mens door een uiterlijk bekennen met de mond, vrij worden van allerlei zonden, wanneer niet de diepste liefde tot GOD hem deze bekentenis afdwingt? En hoe kan een mens die alleen maar beoordeeld wordt naar de graad van z'n liefde, door zulke "heiligingsmiddelen", bevrijd van zijn schuld, het rijk hierna binnengaan?

Door Mijn Woord, door de onderrichtingen van boven, worden u alle verkeerde leerstellingen onthuld en zult u zelf daar een standpunt tegenover in kunnen nemen. Want deze ene zekerheid zult u moeten hebben, dat u van één kant zuiverste waarheid krijgt toegezonden en dat IK Zelf deze Bron der waarheid ben, dat IK u ook opheldering kan geven, hoe IK Mijn Woord wil hebben begrepen, maar dat IK ook elke gelegenheid aangrijp waar dat mogelijk is, want Mijn tegenstander heeft het goed door, hoe hij u allen weet te fascineren. En u verweert u niet door zelf te willen de waarheid te weten, u neemt zonder nadenken aan wat u wordt voorgeschoteld en wendt u niet een keer tot HEM DIE Oorsprong van alle weten is, u richt u niet eenmaal tot de hoogste Instantie, Deze vragend om de waarheid die Ze u zeker niet zal weigeren, want IK wacht slechts op dit roepen, opdat IK de waarheid in de zuiverste vorm uit kan delen en de mensen uit het net van dwaling binnenleid in de waarheid. Want de mensen hebben een vrije wil, die IK niet aantast, maar met de hulp van de vrije wil kunnen ze ook de tegenstander verdringen, wanneer ze maar de zuivere waarheid begeren.

AMEN

8962 Beproof de geesten of ze van GOD zijn

14 april 1965

De wil van de mens moet vrij blijven, hij kan noch tot aannemen noch tot afwijzen worden gedwongen, want dit is wet van de goddelijke ordening. Maar het erkennen van datgene wat u door Mijn grote Liefde en genade wordt aangeboden, zal voor u steeds mogelijk zijn en daarom zou u niet voorbarig aan iets moeten voorbijgaan en dat prijsgeven alleen maar omdat het bestaande dwaling blootlegt en u een waarheidsgetrouwe opheldering verschaft. Overweeg dit ene: dat u alleen maar iets beters wordt geboden, dat u negatieve gedachten zult moeten laten vallen die u een verkeerd beeld van MIJ geven, denk eraan dat steeds alleen maar iets wordt gecorrigeerd wat zich niet met Mijn Volmaaktheid in overeenstemming laat brengen, overweeg verder dat geen slechte geest aan het werk kan zijn die u over JEZUS en Zijn Verlossingswerk uitsluit verschaft, wees er ook op bedacht dat er niets onveranderd blijft, zoals het eens van MIJ is uitgegaan, omdat er geen mens bestaat die al volmaakt is en daarom ook ieder mens kan dwalen of zich vergissen, maar dat IK, wanneer er een dwaling is binnengeslopen, deze steeds weer moet rechtzetten om u weer in de zuivere waarheid te leiden.

Wanneer u, mensen dus aan de ophelderingen over JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk ziet dat er alleen maar een goede Geest aan het werk kan zijn en wanneer u nu onophoudelijk ervan in kennis zult worden gesteld dat IK u van heel in het begin in alle volmaaktheid buiten MIJ Zelf heb geplaatst, wanneer IK u de scheppingsdaad steeds alleen zo voor ogen stel dat u niet aan Mijn Volmaaktheid hoeft te twijfelen, dan heb IK daar ook Mijn reden voor gehad die aan de grote dwaling het hoofd moet bieden die al teveel mensen hebben aangenomen: Dus moest IK deze weerleggen en MIJ een opnamevat kiezen (B.D.) dat u te allen tijde zult kunnen beproeven op zijn geloofwaardigheid, door de opheldering over JEZUS en Diens verlossingswerk, over motivering en betekenis ervan. En waarlijk, alleen IK Zelf kon u aanspreken, alleen IK Zelf kon u alle samenhang duidelijk maken en u het bewijs geven dat u door MIJ werd aangesproken.

Maar waarom zou u nu de opheldering over de dwaling niet aan willen nemen, die toch duidelijk voor de hand ligt? Want IK spreek ME Zelf niet tegen, maar duidelijke tegenspraak is voor ieder in te zien die ernstig nadenkt over Mijn WEZEN. Maar wanneer u de zuivere waarheid wordt aangeboden, dan worden voor u ook andere vragen opgelost die noodgedwongen op een verkeerde gedachte moesten volgen, zoals deze. Waarom gaf IK ME zoveel moeite het (zogenaamd) door

"MIJ Zelf in de zonde gestorte" geestelijke uit die ongelukkige staat te helpen? En waarom dus wil IK u naar de volmaaktheid leiden, wanneer IK Zelf niet volmaakt ben, wat hieruit volgt dat u MIJ beziet met menselijke zwakheden behept, een constatering die nooit van MIJ uitging en die daarom is aan te merken als satanische invloed.

IK kan niet vaak genoeg tegen deze dwaalleer, dat er in MIJ tegenstellingen bestaan, opkomen, maar die u als vanzelfsprekend hebt aangenomen, juist omdat u als mens u niets volmaakt zult kunnen voorstellen. De hele scheppingsdaad zou zich zonder Liefde en Wijsheid hebben afgespeeld en toch waren Liefde en Wijsheid bepalend. Maar met Mijn Liefde en Wijsheid is het niet in overeenstemming te brengen, dat IK Mijn schepselen geschapen heb met kwade aandriften omdat dan niet van een "zonde tegen MIJ" kan worden gesproken, maar deze zonde heeft plaatsgevonden en bestond in het "afwijzen van de Kracht van Mijn Liefde". Vanwege deze zonde gaat het wezen de verschrikkelijke gang door de schepping en deze zonde wordt weer alleen daardoor ongedaan gemaakt, dat de mens in vrije wil weer de aanstraling van MIJ uit begeert. Deze zonde van het afwijzen van de Kracht van Mijn Liefde, had ook de verduistering van de geest tot gevolg, waarin het wezen voor de nu uit Mijn tegenstander voortgekomen slechte eigenschappen, ontvankelijk was. Zijn wezen was dus veranderd in het tegenovergestelde en moet al deze kwalijke eigenschappen gedurende zijn gang over de aarde kwijt raken, waarbij IK hem behulpzaam ben op elke manier.

Doch voor het delgen van de grote zonde van het afwijzen van de Kracht van Mijn Liefde is het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS vereist. Ze kan **niet** door het wezen zelf worden afgelost, omdat ze plaats vond in de staat van het helderste inzicht, in de staat van volmaaktheid, die het wezen zou moeten hebben weerhouden, de zonde echter al de inwerking van de tegenstander is geweest, die als eerste Mijn Liefde heeft afgewezen en nu in deze gesteldheid al het kwade uit zich naar buiten voortbracht en op de wezens die zich vrijwillig aan hem overgaven overdroeg, en dus met hem neerstortten in de diepte.

Wat hebt u eraan wanneer IK u voortdurend over Mijn eindeloze Liefde spreek, Die het eens "aan Zichzelf te danken zou hebben" dat u gevallen bent? Deze grenzenloze Liefde kan alleen maar een hoogst volmaakt WEZEN hebben en DIT tracht er ook voor te zorgen, u de vroegere volmaaktheid weer terug te geven, die u vrijwillig had weggegeven. Zo zal IK steeds en altijd weer tegen verkeerde leerstellingen opkomen, om u het geloof terug te geven in Mijn Volmaaktheid, opdat IK ook uw hele liefde verwerf, die de oerstaat weer tot stand moet brengen in welke u uit MIJ bent voortgekomen.

AMEN

8990 Verschillende geestesrichtingen Er is maar één waarheid

6 juni 1965

U zult in elke geestesrichting **iets** vinden wat met de waarheid overeenstemt, maar u zult er heel wat meer verkeerde opvattingen aantreffen en daarom moet alles aan een onderzoek worden onderworpen, de oorsprong moet worden vastgesteld en dus kan niet voor alles als waarheid worden opgekomen. Want er bestaan enorme hoeveelheden verschillende geestesrichtingen die echter alle van elkaar afwijken. En dat zou u al te denken moeten geven, want er is maar één waarheid en deze gaat van MIJ Zelf uit. Maar de zuivere waarheid zal steeds door het werkzaam zijn van Mijn GEEST in de mens worden verkregen en daarom gaat het er allereerst om, vast te stellen waar Mijn GEEST werkzaam kon zijn en dus ook gewerkt heeft. En dan moet de inhoud overeenstemmen met Mijn rechtstreekse boodschap van boven.

Maar wie kan vanuit zichzelf beweren dat Mijn GEEST in hem werkt? Wie heeft de garantie dat hem de zuivere waarheid is toegestuurd en gebracht? Op deze vraag wordt u een duidelijk antwoord gegeven: Wie zonder enig voorweten van binnenuit kennis verkrijgt van Mijn heilsplan van eeuwigheid, van de zin en het doel van zijn bestaan, van Mijn besturen en werkzaam zijn in de hele oneindigheid, wie alles kan motiveren en van elke samenhang op de hoogte is, is door Mijn GEEST verlicht en zijn weten stemt overeen met de volledige waarheid, waaraan de inhoud van elke geestesrichting moet worden beproefd en elke leerstelling die in tegenspraak is met dit weten **kan worden afgewezen**.

U hebt dus wel een mogelijkheid uw huidige weten aan zo'n onderzoek te onderwerpen, maar wie maakt van deze aanwijzing gebruik om zelf in het bezit van de zuivere waarheid te komen? Niemand stapt af van zijn eigen opvatting en zo is er door de inwerking van Mijn tegenstander een enorme hoeveelheid verkeerde leerstellingen binnengeslopen, ofschoon elke geestesrichting in zich ook een korreltje waarheid bevat. Maar daar zijn ze allemaal hetzelfde in: niets aan te nemen van datgene wat werkelijk waarheid is. Want juist dit gebeuren van het "werkzaam zijn van Mijn GEEST in de mens" is vreemd aan al die geestesrichtingen en zo geloven maar zelden mensen erin, dat IK Zelf ME uit tegenover diegene die de voorwaarden vervult die IK daaraan heb verbonden. En deze voorwaarde is, dat de mens leeft in de liefde, omdat de liefde hem met MIJ verbindt en IK Zelf ME dan ook kan uiten. Deze voorwaarde zou ieder mens kunnen vervullen en hij zou ook in de waarheid, in het juiste denken verkeren. En al diegenen die dit makkelijke gebod van MIJ vervullen, zullen er ook van overtuigd zijn dat hun waarheid wordt gebracht, wanneer ze zo'n, door " het werkzaam zijn van de GEEST" verkregen weten ontvangen. Maar het aantal van hen is klein, juist omdat het de mensen aan liefde ontbreekt.

Zo heeft het dus voor u helemaal geen nut, wanneer u aanhanger bent van een geestesrichting, het doet er niet toe welke, wanneer u ijverig voor de leerstellingen ervan opkomt, u bent toch dood in de geest want u onderkent de waarheid niet die u alleen verder brengt op de weg omhoog. En zolang u niet op de hoogte bent van het eigenlijke doel van uw aardse leven, is ook het weten dat u bezit verkeerd en kan u nooit opwaarts leiden. Steeds kan alleen de liefde dit bewerkstelligen, die u allen zult kunnen beoefenen, maar wat u niet van plan bent te doen, want uw eigenliefde is nog te groot en daarom is u de waarheid nog verborgen, d.w.z. u ziet ze niet in als zodanig. En u zult in dwaling verkeren, zoals u ook in deze dwaling binnengaat in het rijk hierna, waarin het heel wat moeilijker is zich daarvan vrij te maken, want ook daarginds neemt u de waarheid niet aan wanneer ze u wordt aangeboden. En zo hangt het dus steeds van de graad van uw liefde af of uw gedachten dicht bij de waarheid komen, en daarom kan u steeds alleen maar de leer van de liefde worden gebracht, opdat uw denken juist is, opdat Mijn GEEST Zich in u kan uiten, opdat u dan de zuivere waarheid zult herkennen en in ontvangst nemen, die u met zekerheid opwaarts leidt, de volmaaktheid tegemoet.

Want steeds zal de duisternis het Licht bestrijden, maar deze wereld behoort (nog) aan de vorst der duisternis en alleen wie zich van hem losmaakt, kan Mijn rijk binnenkomen. En daartoe help IK waarlijk eenieder dat hij MIJ en de waarheid herkent.

AMEN