

JEZUS CHRISTUS troost u

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

1402 Droefheid om de overledenen.....	2
1594 De komende tijd van lijden Het doel van de aankondiging.....	2
1620 Uren van eenzaamheid Noodzakelijke scheiding van de wereld.....	3
1923 Troostwoorden.....	4
3388 Doel van de tijd van nood Troostrijke en bemoedigende Woorden.....	5
3448 Troost en kracht door GOD's Woord in de grootste nood.....	6
4127 Het kruis "Mijn juk is gering en Mijn last licht".....	6
4363 Gebed: "Omwille van JEZUS CHRISTUS", "in Zijn Naam".....	7
4599 Houd u vast aan Mijn Woord: "Kom allen tot MIJ".....	8
5995 Gebreken van het lichaam - Lijden voor de ziel.....	8
6137 Kom allen tot MIJ die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK zal u verkwikken.....	9
6277 Slagen van het noodlot - De Liefde van de VADER.....	10
6363 Verbinding met JEZUS CHRISTUS in elke nood.....	11
6439 Denk aan het einde.....	12
6678 Vriendschap van de HEER Het voortijdig wegroepen.....	13
7702 Joh. XIV - 18 "IK wil u niet tot wezen laten worden"	14
5617 Vaderhuis en gelukzaligheid.....	15

1402 Droefheid om de overledenen

30 april 1940

U moet bezorgd zijn over de levenden, maar niet treuren om diegenen die de HEER tot Zich roept als de tijd is gekomen. En dus zal u zich moeten voegen naar de goddelijke Wil en troost zoeken bij de HEER. Want GOD is Liefde. HIJ zendt u geen kommer en droefheid, opdat u zult lijden, maar omwille van uw ziel die door het leed rijp moet worden.

En als u een mens verliest die u lief en dierbaar is, zal uw smart worden verminderd als u denkt aan het lijden en sterven van JEZUS aan het kruis. Ook u neemt het leed op uw schouders als u het draagt voor de HEER.

En omwille van de mensheid verdroeg de HEER het leed, maar u draagt het voor diegene naar wie uw liefde uitgaat als u het berustend en terwille van de HEER draagt.

Klaag daarom niet en roep de ziel niet terug naar de aarde, als ze het aardse dal heeft verlaten, want voor haar heeft het uur van de vrijheid geslagen en al de last van het aardse bestaan is van haar afgevallen. En dit moet uw troost zijn, dat de Liefde GOD's oneindig is, dat deze Liefde van HEM het leven beëindigt als de tijd is gekomen, daar HIJ haar tot Zich roept in Zijn rijk.

De weg op aarde was niet gemakkelijk en nu de ziel zich losmaakt van de aarde, zou u niet droevig moeten zijn, want ze verwisselt het aardse leven tegen een leven vol van vrede in de eeuwigheid.

AMEN

1594 De komende tijd van lijden Het doel van de aankondiging

2 september 1940

De toestand van lijden op aarde is nog erger aan het worden en er wacht de mensen niet te overziene ellende, nood en zorgen. En dit moet zo zijn, want zonder deze vindt de mens de weg naar GOD niet. Er zal een tijd komen, zo zwaar, zoals de mensen het nog nooit hebben meegemaakt; elke hoop zal vervliegen, de moed van een ieder zal ondergaan en de zwaarste pressie zal op de mensheid drukken, teweeggebracht door onuitsprekelijke lijden, ziekten en kwellingen van allerlei aard. En toch zal dit alles te verdragen zijn in het vaste geloof in GOD, want indien de mens niet alleen zijn weg gaat, maar GOD tot zijn Vertrouweling heeft gemaakt, daar zal GOD ook steeds aanwezig zijn en de nood zal hem niet teneer drukken en hij zal het grote leed niet zo aan den lijve ondervinden.

Maar slechts weinigen zullen kracht en troost zoeken bij GOD, voor slechts weinigen zal het goddelijke Woord bron van kracht zijn en weinigen, in het vertrouwen op GOD's hulp, door Zijn Wil verschoond blijven van dit leed. Want het geloof is verloren gegaan, het is een tijd van algehele afval van GOD. En daarom klopt de HEER opnieuw aan de harten van Zijn kinderen op aarde. HIJ uit Zich door Zijn Woord en kondigt hun de zware tijd en de strijd op aarde aan, en HIJ zal allen aannemen die in deze nood tot HEM komen en Zijn hulp afsmeaken. HIJ trekt Zich Zelf de nood van Zijn kinderen aan, doordat HIJ alle denkbare middelen aanwendt om de mensen kennis te geven van de komende tijd als een tijd van verschrikking en ellende. HIJ wil niet dat het noodlot de mensen onvoorbereid zal treffen, HIJ wil dat ze zich tevoren met HEM verbinden om dan het grote leed van hen te kunnen afwenden. HIJ wil Zijn schepselen voor Zich winnen, maar hen niet overlaten aan de macht van de tegenstander. En daarom kondigt HIJ tevoren deze zware tijd aan en onderricht hen die Zijn Woord willen horen.

HIJ is vol Goedheid en Mildheid en zou alleen in Liefde met Zijn kinderen willen spreken. Maar zij horen de vriendelijke en liefdevolle Woorden niet en dus moet HIJ Zijn Macht tonen, opdat de mensen Hem vrezen en dan HEM leren liefhebben. HIJ moet Zich aan hen als HEER van de schepping openbaren, opdat ze HEM als Heerser erkennen en vragen om Zijn Liefde, Maar waar de mensen gelovig zijn, is het bewijs van Zijn Macht niet nodig, want daar is de liefde al ontwaakt en de liefde vervult wat GOD verlangt. De Liefde GOD's is onveranderlijk, Ze zal alsmaar uitgaan naar Zijn kinderen die in gevaar zijn te verdwalen. En deze Liefde worstelt om uw zielen, Ze tracht Zich bekend te maken en wie zelf in de liefde leeft, zal ook de goddelijke Liefde herkennen. Hij zal de liefdevolle leiding door alle verschrikkingen en leed van de komende tijd inzien en hij zal zich aan de eeuwige Liefde vol vertrouwen overgeven en zonder vrees en aarzeling deze tijd afwachten.

En de HEER denkt aan hen als de tijd is gekomen. HIJ leidt ze er vol zorg door, laat alle tegenspoed aan hen voorbijgaan, HIJ sterkt en troost hen waar ze bang en vreesachtig zijn, en HIJ maakt Zich bekend in de hoogste nood. Want de VADER in de hemel kent de zijnen en HIJ heeft hun Zijn bescherming beloofd, dat alle leed van hen wordt weggenomen als ze smekend de handen naar HEM opheffen. Alleen moet de mens geloven aan GOD's Liefde, Goedheid en Barmhartigheid. En hij moet een rechtvaardige levenswandel leiden. Hij moet steeds streven naar het goede en het kwaad vermijden, hij moet in innig gebed volharden en in vol geloof GOD's hulp verwachten. Dan zal hij uit de tijd van ellende onbeschadigd aan lijf en ziel tevoorschijn komen, want GOD is allen naderbij die HEM herkennen, HEM liefhebben en zich in kinderlijk vertrouwen aan HEM overgeven en vragen om Zijn genade.

AMEN

1620 Uren van eenzaamheid Noodzakelijke scheiding van de wereld

19 september 1940

De uren van eenzaamheid lenen zich er goed voor, de mens ertoe te brengen na te denken en hij moet daarom vaak de gelegenheid zoeken, alle aardse drukte te ontvluchten om zich aan innerlijke zelfbeschouwingen over te geven, die een zegenrijke uitwerking kunnen hebben. De mens gelooft in zijn aanmatiging vaak aan de eisen te voldoen die GOD aan Zijn kinderen op aarde stelt, d.w.z. hij doet niet de geringste moeite zich geestelijk te vormen of een hogere graad van rijpheid te bereiken, dus zijn wezen edeler te maken. Hij meent dat zo als hij is, hij is geschapen door GOD en hij geeft er zich geen rekenschap van in hoeverre hij zelf de vorming van zijn wezen als taak heeft. En daarover kan hem pas opheldering worden verschaft, als hij zich zelf aan een kritische beschouwing onderwerpt, als hij zijn handelen en denken vergelijkt met de eisen van GOD, die HIJ door Zijn geboden van de liefde aan de mensen stelt. Dan zal hem door de innerlijke stem zijn levenswandel worden voorgehouden, of hij wordt er opmerkzaam op gemaakt, wanneer zijn handelen en denken afwijkt van datgene wat GOD wil.

En wederom komt het er op aan, in hoeverre hij aan de innerlijke stem gehoor geeft, het komt er op aan of zijn instelling is om tegen te spreken, of de aanmaning van hen die hem willen helpen, gewillig aanneemt. Bijgevolg zal hij ook zijn verdere leven hierop instellen, hij zal er naar streven zich te veredelen of ook de innerlijke stem trachten te overstemmen door tegenspraak die nog zeer het verlangen naar de wereld tot uitdrukking brengt. Want de mens die nog zo aan de wereld hangt, neemt het niet zo nauw met de vervulling van de goddelijke geboden om zich zo van aards voordeel te verzekeren. En zo zal de aards gezinde mens ook niet van zins zijn zich vaak terug te trekken in de eenzaamheid, d.w.z. zijn ziel snakt niet naar uren van innerlijke beschouwing, maar tracht zich te bedwelmen en de innerlijke stem te overstemmen door de drukte van de wereld. En het is een genade van GOD als HIJ zo'n mens gedwongen in situaties brengt, waarin hij is blootgesteld aan eenzaamheid.

Weliswaar kan zich ook het verlangen naar de wereld in zo'n mens met versterkte kracht voordoen en hem zo'n eenzaamheid geen enkel nut opleveren voor zijn ziel; maar vaak ook komt de mens tot inzicht dat zijn levenswandel nutteloos is en keert als een ander mens in het leven van de wereld terug. De innerlijke beschouwing heeft hem tot het inzicht gebracht dat zijn denken en handelen tot nu toe niet het juiste was en hij tracht zich en zijn wezen te veranderen en zijn opmerkzaamheid meer naar het innerlijke leven te keren, wat hem ook zal gelukken, wanneer zijn streven hem ernst is, d.w.z. zijn wil gericht blijft op het juiste denken. En zo kan vaak een schijnbaar kwaad, een gedwongen scheiding van de wereld, een uiterst zegenrijke uitwerking hebben, want als de aardse wereld van de mens is weggenomen, kan de geestelijke wereld dichter bij hem komen; waar aardse afleidingen het denken van de mens niet beïnvloeden, kunnen nu krachten uit het hiernamaals werkzaam zijn en in de vorm van gedachten de mens opheldering verschaffen over de eigenlijke zin en het eigenlijke doel van het leven. En het resultaat in geestelijke opzicht, kan de mens geheel schadeloos stellen voor dat wat hem aan aardse vreugde ontzegd bleef.

AMEN

1923 Troostwoorden

18 januari 1941

Verneem de Woorden van troost: Blijf moedig en sterk in verdriet, laat uw geloof niet wankelen, neem uw toevlucht tot het gebed, en denk niet dat u verlaten bent, al dreigt er ook een wereld over u ineen te storten. Het geloof verzet bergen en wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk door 'n vast geloof, en als u in vol vertrouwen tot MIJ om hulp roept, blijft uw gebed niet onverhoord. De levensweg van ieder mens is voorgeschreven, dus moet hij hem ook gaan, omdat het rijp worden

van zijn ziel daarvan afhangt. Hij zou deze weg ook gewillig en graag gaan als hij op de hoogte zou zijn van de noodzakelijkheid ervan en van de kwellingen in het hiernamaals, als hem de weg op aarde bespaard zou blijven.

Denk daarom nooit aan het aardse lijden, want dat gaat voorbij. Denk aan de eindeloos lange tijd in de eeuwigheid, die heel wat smartelijker zou zijn zonder het leed dat de mens op aarde heeft te verdragen. En zo, laat u niet teneerdrukken door leed en kommer, maar word daardoor sterker in het geloof in MIJ, DIE u liefheb en daarom in uw leven vaak pijnlijk moet ingrijpen om u te redden voor de eeuwigheid. Vergeet nooit dat IK uw VADER ben, uw Vriend, uw Broeder en Beschermmer. En leg MIJ al uw noden voor, schik u gewillig en zonder tegenstand in Mijn leiding en u zult waarlijk juist geleid worden. Alleen, laat u niet plagen door twijfels, plaats daar het diepe geloof tegenover en hoop - want Mijn Woord is waarheid en als IK u Mijn hulp beloof, hoeft u niet meer te vrezen.

AMEN

3388 Doel van de tijd van nood Troostrijke en bemoedigende Woorden

1 januari 1945

Vrees niet als de grote nood over u komt, sla veeleer uw ogen op naar MIJ in vol vertrouwen dat IK u help. En IK wil u onder Mijn hoede nemen en al uw schreden leiden, opdat u uw doel zult bereiken. Wie in MIJ gelooft, zal het leed niet teneerdrukken, omdat hij een vaste toeverlaat vindt in MIJ, omdat IK hem tot steun ben en hem kracht en sterkte verschaf. Nooit zal hij zich verlaten voelen, nooit zal hij eenzaam zijn, want hij voelt MIJ steeds naast zich en dus steekt hij de hand naar MIJ uit, als hij vreest de grond onder zijn voeten te voelen Wegzinken. En IK houd hem vast en richt hem op. Wees daarom niet bevreesd voor de tijd die u tegemoet gaat, wacht ze veeleer rustig en kalm af en bereid u erop voor, doordat u zich steeds inniger met MIJ verbindt en uw geloof sterk wordt door gebed en werken van liefde. Want beide leveren ze u genade op en dit komt in een onwankelbaar geloof tot uitdrukking.

Het bezit van een sterk geloof is een genade, waarom u altijd door gebed zult kunnen vragen. Daarom is ook het gebed het eerste dat u zult moeten aanwenden, zo u voor uzelf kracht en genade wilt verkrijgen. En bent u in het bezit van kracht en genade, van een sterk en onwankelbaar geloof, dan zal de komende tijd u geen schrik aanjagen, dan zult u alles aan MIJ overlaten wat u zorgen baart, en u zult vrij worden van alle angst, omdat u weet dat IK u terzijde sta en u niets kan overkomen in Mijn nabijheid.

Maar de tijd van nood is onafwendbaar voor de mensheid, die de weg naar MIJ nog niet heeft gevonden of MIJ niet wil onderkennen. De komende nood moet de mensen naar MIJ leiden, ze moeten aangespoord door uw voorbeeld, ook hun handen naar MIJ opheffen, ze moeten MIJ roepen en MIJ als hun Begeleider kiezen, als hun Leidsman, aan WIE ze zich toevertrouwen in uren van gevaar en aan WIE ze om Zijn bescherming vragen. IK zou ook hen helpend willen bijstaan, maar niet dan nadat ze MIJ roepen, kan IK hun Mijn hulp ten deel laten vallen, omdat ze het geloof in MIJ moeten verkrijgen voor IK ME tegenover hen kan uiten. Want ze zonder dit geloof bijstaan zou doelloos zijn en zou hun ziel geen voordeel opleveren. Doch terwille van hun ziel laat IK de nood over de mensen komen, want deze zielen zijn in grote geestelijke benauwenis, ze zijn in gevaar zich aan Mijn tegenstander te verliezen en IK kan ze niet door dwang terugvoeren naar MIJ, ze moeten integendeel zelf de weg naar MIJ vinden. En de bedoeling van de komende nood zal zijn, dat ze MIJ roepen en IK ME nu tot hen kan wenden.

Maar u die in MIJ gelooft, moet deze tijd van nood niet vrezen, want IK kan te allen tijde dichter bij u komen en u geven wat u nodig hebt. Kracht en genade, geestelijke en aardse spijs. IK kan u helpen in elke nood van het lichaam en de ziel. IK kan u elk leed helpen dragen en altijd u Mijn bijstand verlenen, omdat u in diep geloof in MIJ de handen biddend tot MIJ opheft en IK als uw VADER u steeds kan bedenken naar uw geloof.

AMEN

3448 Troost en kracht door GOD's Woord in de grootste nood

25 februari 1945

Welke genade en kracht er van het door GOD's Liefde naar de aarde gezonden Woord uitgaat, zult u ondervinden in bange uren, daar u (dan) meent van de hele wereld te zijn afgesneden en alleen met GOD in verbinding kunt treden door het gebed. Dan zal HIJ tot u spreken in Zijn Liefde en u kracht bezorgen, Hij zal u begeleiden en voor u zorgen en Zijn Woord zal voor u voldoende spijs en drank zijn tot er hulp naar u toekomt. Geen mens zal u de troost kunnen inspreken die u uit Zijn Woord toestroomt, want met Zijn Woord bemerkt u ook HEM Zelf in uw nabijheid en u vertrouwt u gelovig aan HEM toe. En als u Zijn Woord zult horen, heeft al het andere zijn verschrikking voor u verloren, Zijn Liefde spreekt tot u, Zijn VADERhand pakt u vast en zal u niet meer laten vallen.

Zijn Woord is vol van mildheid en goedheid, het spreekt u hoop in en u herkent het als waarheid en daarom houdt elke vrees en angst op, omdat u HEM nu zonder bezwaar vertrouwt. Hoe groter de aardse nood is, des te dichterbij is GOD u, als u HEM maar roept. HIJ verlaat u niet en HIJ brengt dit tot uitdrukking in Zijn Woord, dat u onophoudelijk zult mogen vernemen, rechtstreeks of door tussenpersonen, als u daar verlangen naar hebt. Want dit verlangen wordt door GOD vervuld, HIJ laat u niet zonder geestelijke spijs, HIJ sluit de bron niet waaruit het levende water stroomt, HIJ beschermt hem voor vernietiging, HIJ laat niet toe dat hij door menselijke wil wordt gedempt, dat de bron op gaat drogen, die Zijn erbarmingsvolle Liefde voor u heeft geopend, voor u die honger en dorst hebt, die wegwijnt in nood van het lichaam en de ziel, en naar lavenis verlangt.

En dus daalt GOD Zelf in het Woord naar de aarde tot de zijnen, wanneer elke toegang tot u door mensen is ontzegd. Dan zal HIJ bij u zijn en u zult uit Zijn vaderlijke Hand rijke gaven mogen ontvangen, u zult lichamelijk en geestelijk gesterkt worden en als u alle aardse hoop hebt opgegeven en u slechts aan GOD alleen overgeeft, neemt HIJ Zelf uw lot in Zijn Handen en HIJ zal u redden uit alle nood. Want Zijn Liefde omvat u, zoals ze iedereen omvat die tot HEM zijn toevlucht neemt in gebed.

AMEN

4127 Het kruis "Mijn juk is gering en Mijn last licht"

21 september 1947

Neem uw kruis op u en volg MIJ na. En IK zal naast u gaan en het u helpen dragen, want Mijn Liefde laat u niet lijden waar Ze het leed van u kan afnemen zonder uw ziel schade te berokkenen. Maar wanneer het kruis op u drukt, weet dan, dat dit nodig is voor de rijpheid van uw ziel. En bedenk, dat IK op de hoogte ben van uw geestelijke nood en deze als eerste tracht op te heffen, want als het uur van de dood is gekomen is de ziel in groter gevaar dan het lichaam. Bedenk dat alle nood ten einde is met het einde van deze aarde en dat dit einde niet ver meer is. En tracht u daarom

zo te vormen dat dan het verblijf in lichtsferen voor u verzekerd is, dat u het aardse lichaam met vreugde afgeeft en het inruilt tegen een leven in het hiernamaals in volle vrijheid, als u de wilsproef op aarde hebt doorstaan. En dit leven zal u voor alles schadeloos stellen wat u op aarde geleden hebt en u zult nooit meer naar deze aarde terugverlangen. En hoe meer het leed op u drukt des te eerder zult u het aardse leven mogen afgeven en toch gelouderd zijn voor het geestelijke rijk. En u zult MIJ eeuwig danken, dat IK u liet lijden voor uw eigen welzijn.

Toch troost IK u, dat het leed door innig gebed (uit het hart) tot MIJ van u kan worden afgewend, dat IK het van u afneem als u vol vertrouwen als kinderen tot de VADER komt. Dan trek IK ME uw lot liefdevol aan en draag IK het kruis voor u, d.w.z. IK vind een oplossing die gelijkstaat met de vermindering van de nood. IK maak voor u het kruis lichter, dat het niet meer zo zwaar op u drukt en u het zult kunnen dragen, omdat u de kracht daarvoor van MIJ ontvangt.

"Mijn juk is gering en Mijn last licht". IK Zelf gaf u deze Woorden. Wilt u twijfelen aan de waarheid ervan? Dus geloof steeds dat elk kruis voor u is te dragen, als u maar elke last draagt met uw blik op MIJ gericht, en als het u te zwaar lijkt, beschouw het als een teken van Mijn Liefde voor u, want wie IK laat lijden zonder schuld, voor dezen wil IK Mijn rijk al op aarde toegankelijk maken, omdat IK de richting van hun wil ken, hun werkzaam zijn in liefde op aarde en de staat van hun ziel, die IK wil verhogen.

En neem daarom al het leed geduldig op u, het is slechts voor uw bestwil opgelegd en nooit zult u in dezelfde tijd uw doel bereiken als u verschoond blijft van leed, als u geen kruis krijgt opgelegd, als het aardse leven u de vervulling van al uw wensen geeft en wat al niet meer. En als u op de hoogte bent van Mijn Woorden dat het een teken is van Mijn grote Liefde voor u als u in aardse nood terecht komt, die u bijna aan het leven laat twijfelen, zo klaag en mor niet, schik u integendeel in uw lot en denk eraan dat uw VADER in de hemel Zijn kinderen waarlijk geen leed oplegt, als het niet een heel wat grotere zegen zou opleveren voor uw ziel, wier rijp worden het doel van ieder mens op aarde is.

AMEN

4363 Gebed: "Omwille van JEZUS CHRISTUS", "in Zijn Naam"

4 juli 1948

HIJ DIE Zich aan het kruis liet slaan, doet de mensen die tot HEM om hulp roepen, alle Liefde toekomen. Geen van hen zal HIJ in nood laten, want HIJ heeft tot u de Woorden gesproken: "kom allen tot MIJ die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK zal u verkwikken". HIJ zal u het kruis helpen dragen, HIJ zal voor u de last op Zich nemen, HIJ zal u met raad en daad terzijde staan, als u in HEM gelooft, en daaraan dat HIJ voor u is gestorven, dat HIJ heeft geleden opdat u niet hoeft te lijden. Tot Hem moet u zich wenden, want HIJ Zelf roept u met de woorden: "Kom tot MIJ", HIJ belooft u Zijn bijstand, Zijn troost en Zijn sterking. En zo, geef gevolg aan deze roep en neem Zijn Liefdeaanbod aan. HIJ zal u waarlijk niet tevergeefs laten smeken, HIJ zal in nood en leed uw Trooster zijn en de last van uw schouders nemen die op u drukt, omdat HIJ u liefheeft: Zijn Liefde is onveranderlijk, het is goddelijke Liefde die geen beperking kent, HIJ legt geen menselijke maatstaf aan, integendeel: HIJ kent geen maat, HIJ geeft waar Zijn genade wordt gevraagd en aan Zijn Liefde zal u zich kunnen toevertrouwen.

En daarom moet u zich steeds tot HEM wenden, wanneer u hulp nodig hebt, want HIJ en de VADER zijn EEN, de VADER van eeuwigheid heeft Zijn omhulsel tot woonplaats gekozen, HIJ heeft Zich voor eeuwig met HEM verbonden. En zo roept u de VADER als u JEZUS CHRISTUS aanroept, u roept de machtigste GEEST van eeuwigheid, DIE u waarlijk alles kan vervullen en ook

alles wil vervullen, om u Zijn Liefde en Zijn Macht te betonen. HIJ heeft Zich belichaamd in de mens JEZUS, HIJ Zelf sprak door HEM de Woorden tot u: "Kom allen tot MIJ". En zo geldt elke roep die u de Kruisdrager JEZUS CHRISTUS doet toekomen, de VADER van eeuwigheid Zelf. En dus zult u niet tevergeefs smeken, u zult geholpen worden omwille van JEZUS CHRISTUS in elke geestelijke en aardse nood. In Zijn Naam moet u bidden, want Zijn Naam is gezegend tot in alle eeuwigheid, en wie Zijn Naam in volle aandacht uitspreekt, zal ook de zegen van die Naam bij zich bemerken. Hij zal geholpen worden, aan hem wordt vervuld wat hij afsmeekt bij GOD, omwille van Zijn geheiligde Naam. Daarom: roep HEM aan als u in nood bent, denk aan Zijn Woorden en houd u eraan vast dat ze in Liefde werden gesproken en ook in Liefde worden nagekomen, want Zijn belofte luidt verder: "Als u de VADER in Mijn Naam vraagt, zal HIJ het u geven".
AMEN

4599 Houd u vast aan Mijn Woord: "Kom allen tot MIJ"

28 maart 1949

Houd u vast aan Mijn Woord en pieker niet en leg het niet spitsvondig uit, net of het anders is te verstaan dan u in het hart voelt. Steeds zult u troost en kracht kunnen putten uit Mijn Woord en bijgevolg hoeft u niet in angst en zorgen te leven, integendeel zult u ze te allen tijde uit kunnen bannen zodra u MIJ tot u laat spreken. Als VADER van Mijn kinderen ben IK van alles op de hoogte wat hen bezighoudt en wat hen bedrukt en afwachtend sta IK terzijde tot Mijn kinderen MIJ vol vertrouwen naderen en MIJ vragen om bijstand.

En IK weiger hun niet wat ze afsmeeken, op elke bange vraag heb IK een antwoord gereed en IK herhaal wat IK heb gezegd toen IK op aarde wandelde: "Kom allen tot MIJ die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat". Laat u niet teneerdrukken door wereldse zorgen die zich vanzelf weer in niets oplossen, denk veeleer alleen aan uw ziel die steeds kracht zal ontvangen, die door Mijn Woord de kracht uit MIJ wordt overgebracht, om welke reden het opnemen van Mijn Woord voor u het allernoodzakelijkste is, wat u niet achterwegen zult mogen laten. En daarom laat IK zo vaak nood en leed over u komen, omdat IK wil dat u aan Mijn Woord de kracht ontleent, opdat uw ziel gesterkt wordt. IK wil dat u een altijddurende verbinding met MIJ onderhoudt, dat u MIJ niet buiten spel zet en de wereld op de voorgrond laat treden. En als u in gevaar bent, kom IK u nader in de vorm van leed en tegenspoed. En laat ME dan tot u spreken. En IK wil Woorden tot u spreken die u waarlijk veel kracht en troost schenken en voor u 'n bewijs moeten zijn van Mijn tegenwoordigheid, van dat IK op de hoogte ben van uw nood, en van Mijn Liefde. IK wil alleen dat u uit uzelf tot MIJ komt, om uw vertrouwen te voelen, dat MIJ gelukkig maakt en IK wil u al Mijn Woorden in herinnering brengen die IK tot de mensen sprak op aarde die geestelijk en aards in dezelfde nood waren. En u zult MIJ Zelf herkennen in Mijn Woord, omdat u aan het toesturen van kracht de goddelijke oorsprong inziet en dus zult u ook vast staan in het geloof, waartoe IK u wil helpen door Mijn Woord.

AMEN

5995 Gebreken van het lichaam - Lijden voor de ziel

7 juli 1954

Het lichaam zal vergaan, maar de ziel zal het verlaten om de eeuwigheid binnen te gaan in stralende volheid van licht, wanneer ze het aardse leven juist heeft gebruikt. Wees daarom niet bedroefd, wanneer het lichaam gebreken heeft, want dit lichaam draagt dan een last voor de ziel, opdat deze in vrijheid op kan vliegen in lichte hoogten, wees niet bedroefd, wees veeleer blij, want het is een pluspunt voor de ziel aan het einde van het aardse leven. Het is de weg tot welke u zich eens vrijwillig bereid verklaarde die te gaan, ook wanneer u daar in het aardse leven niets van weet, maar de ziel zag de mogelijkheid om rijp te worden in en nam het lot op zich, dat u moeilijk te dragen voorkomt. Maar kan uw lichaam zijn last niet meer aan, voelt u zich te zwak het kruis te dragen dat u werd opgelegd; kijk dan omhoog naar HEM en vraag HEM dat HIJ uw last op Zijn schouders mag nemen en HIJ zal u het kruis helpen dragen. HIJ zal u kracht geven en u ondersteunen. HIJ zal steeds voor u klaar staan als u HEM aanroept om hulp.

U die zult moeten lijden op aarde, ondervindt in bijzondere mate de Liefde van GOD, ook wanneer u dit niet begrijpt, ook wanneer het u onbegrijpelijk voorkomt dat Zijn Liefde u een kruis oplegt. Doch het lichaam lijdt alleen maar en dat vergaat, maar de ziel wordt onuitsprekelijk lijden bespaard en de Liefde en zorg van GOD gaat uit naar deze ziel, die HIJ voor een lot zou willen behoeden dat heel wat smartelijker is dan het lijden dat het lichaam had te dragen gedurende het leven op aarde. En zodra u zich schikt in de Wil van GOD, zodra u geduldig uw kruis draagt, lossen de omhulsels van de ziel op, ze wordt ontvankelijk voor licht, ze wordt vrij en hoeft nu ook de dood niet te vrezen, ze zal hem begroeten als toegang naar het rijk van het licht, met vreugde zal ze het lichaam afleggen en dankbaar zijn dat het voor haar heeft geleden. Want nu zal ze leven in licht en vrijheid en eeuwige gelukzaligheid.

AMEN

6137 Kom allen tot MIJ die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK zal u verkwikken

16 december 1954

U allen die zich in kwelling en nood bevindt, verzeker IK Mijn hulp, als u maar uw weg naar MIJ neemt, wanneer u in uw toestand van benauwenis aan MIJ denkt, wanneer u tot MIJ komt. U moet geloven dat IK u kan helpen en wil helpen, en met dit vertrouwen tot MIJ komen, u op MIJ verlaten, en aan Mijn belofte denken, dat IK u zal geven wat u afsmeekt. Niemand zal er bij MIJ weg gaan die geen troost en kracht van MIJ heeft ontvangen, als hij maar vol geloof tot MIJ bidt, als hij tot MIJ komt en bij MIJ hulp voor zich verwacht te verkrijgen. IK ken uw nood wel, maar toch vraag IK u dringend, dat u zelf zich aan MIJ toevertrouwt, omdat IK u pas dan kan helpen, wanneer u MIJ daarom vraagt, wanneer u de weg naar MIJ hebt gevonden, want het is Mijn doel, dicht bij u te zijn en u om die reden ertoe te brengen dat u met MIJ verbinding zoekt. Pas als u uit eigen wil u met MIJ in gedachten hebt verbonden, wat gebeurt door innig gebed tot MIJ, heb IK dit doel bereikt: de erkenning van MIJ Zelf als GOD en VADER van eeuwigheid, die u eens hebt geweigerd en waardoor u daarom ongelukkig bent geworden.

Steeds zal IK tot u zeggen: "Kom naar MIJ" of ook "vraag, zo wordt u gegeven" of "roep MIJ aan in nood", omdat het steeds Mijn Wil is dat u zich met MIJ verbindt. Dan pas kan IK Mijn rechten op u doen gelden, dan heeft u zich a.h.w. aan MIJ overgegeven en dit betekent een zich losmaken van Mijn tegenstander. En dan zult u ook begrijpen, waarom IK u zo vaak in nood en benauwenis terecht laat komen, waarin het steeds alleen een uitweg is dat u MIJ aanroept om hulp, als u zich niet helemaal aan hem overgeeft die u naar beneden trekt, die u dan ook helpt, maar op een manier

die u duidelijk schade berokkent, want hij verlangt daar uw ziel voor. Hij zal u aards alles doen toekomen, maar daarvoor in de plaats zult u het leven van uw ziel verliezen, want u raakt steeds meer in zijn macht, u zult alleen nog maar aards-materiële gedachten hebben en MIJ volledig vergeten, u zult MIJ verloochenen en hem opnieuw als uw heer erkennen - en het zal u goed gaan op aarde, maar u zult verloren zijn voor eeuwige tijden.

Verlang niet naar dit welzijn op aarde, kom integendeel tot MIJ in uw benarde toestand en IK zal u waarlijk geven wat u nodig hebt voor lichaam en ziel. U zult niet spaarzaam worden bedacht, want Mijn Liefde deelt rijkelijk uit, echter alleen wat uw ziel tot heil strekt, maar (Ze zal) ook aards altijd voor u zorgen, zoals IK het u heb beloofd. U hoeft niet in nood te zijn, want u hebt een VADER in de hemel, DIE alleen maar verlangt dat u zich tot HEM wendt in uw hart en DIE dan ook voor u zal zorgen net als voor kinderen aan wie HIJ niets weigert, buiten dat wat hun schade toebrengt - maar u zult vrijwillig tot HEM moeten komen.

AMEN

6277 Slagen van het noodlot - De Liefde van de VADER

6 juni 1955

Mijn zorg volgt u in Liefde die niet verandert, want IK wil uw ondergang niet, maar uw gelukzaligheid. IK wil uw verlossing uit de duisternis en uw binnengaan in het Licht. Daarom zal IK u niet in ellende en nood storten uit andere motieven dan u te helpen op te gaan ten hogen, omdat u nog in duisternis smacht en alleen niet de kracht opbrengt omhoog te gaan. Maar Mijn middelen en de uitwerkingen ervan zijn u vreemd en u bent makkelijk geneigd te geloven dat IK wreed ben. Maar geloof in Mijn Liefde en geloof dat steeds alleen de Liefde MIJ ertoe brengt Mijn werk te verrichten, dat IK met elk gebeuren altijd alleen uw zaligwording op het oog heb. IK alleen ben op de hoogte van de uitwerking van zulke gebeurtenissen, IK alleen weet welke weg u zou zijn gegaan zonder Mijn slagen van het noodlot, en IK alleen weet wanneer zo'n weg op dwaalwegen leidt en wat IK nu laat komen om zo iets te verhinderen heeft steeds Mijn Liefde tot grondslag en zal een zegenrijke uitwerking hebben, ook wanneer u, mensen dat onbegrijpelijk voorkomt.

In de laatste tijd vóór het einde zijn nu smartelijke ingrepen van Mijn kant dringend noodzakelijk en ze zullen zich steeds vaker herhalen. Steeds vaker zal Mijn Hand knopen moeten losmaken en er zal nog veel leed en droefenis zijn, maar er zullen ook zielen worden gered, de mensen zullen duidelijk worden gewezen op HEM DIE het lot van allen in Zijn Handen houdt, hoewel ze HEM dan ook slechts vrezen, omdat ze niet in staat zijn HEM lief te hebben, maar ze erkennen HEM, ze geloven aan een GOD en Bestuurder van hemel en aarde. En dit geloof kan hen verder leiden als ze van goede wil zijn. Het kleinste schepsel bezit Mijn Liefde en IK alleen waarborg alles het leven, opdat het eens ook in het stadium van de vrije wil binnengaat en zijn laatste opgave op aarde kan vervullen. Hoeveel meer echter bekommer IK ME om datgene wat dit stadium al heeft bereikt, (de mens) dat het niet terugvalt en zijn weg over de aarde tevoren, tevergeefs is geweest.

Maar IK zie ook de klippen op de weg over de aarde van ieder mens. En IK weet of de mens deze klippen overwint of in gevaar is daar schipbreuk op te lijden en IK volg hem daarom met Mijn zorg en trek hem terug of leid hem op een andere weg verder. Maar nooit wil IK zijn ondergang. Tevens zult u moeten weten dat IK steeds een zorgzame VADER ben en dat Mijn vaderlijke zorg voor de mensen op aarde waardevoller is dan ooit de zorg van een mens voor zijn medemensen kan zijn.

Houd u daaraan steeds vast, wanneer u zich twijfelend de vraag voorlegt, hoe IK het kan toelaten: wat kinderen tot wees maakt, wat families van hun kostwinners berooft, wat mensen het liefste dat ze bezitten, afneemt. IK kan allen troosten, IK kan alle zorgen overnemen en IK ben een VADER

voor allen die eenzaam en verlaten zijn, maar ze moeten de weg naar MIJ vinden. En dat is het wat IK als doel heb, dat ze de verbinding met MIJ tot stand brengen in de grootste nood. Want wat hebben woorden voor zin die blijk moeten geven van een geloof aan MIJ, wanneer ze niet worden waargemaakt, wanneer de mensen niet in dat geval tot MIJ komen, als het aardse leed hen teneer dreigt te drukken.

Het levende geloof zal de mensen een ware steun zijn, maar het dode geloof laat twijfel op twijfel bovenkomen over de Liefde en Almacht van GOD. En ieder mens wordt geconfronteerd met uren van diepste nood. Dan moeten ze hun weg naar MIJ nemen en IK zal hen waarlijk helpen in hun nood. Alleen IK ben het, DIE nemen kan en ook geven. En wanneer u, mensen dit weet, geloof er dan ook aan dat IK wonden kan genezen die IK heb geslagen terwille van uw gelukzaligheid. Geloof vast en twijfel niet dat niet altijd datgene naar de gelukzaligheid leidt, wat u als goed en nuttig voorkomt. Mijn wegen zijn vaak anders, maar leiden zeker naar het doel. En kom vanuit dit geloof steeds naar MIJ en dan zult u Mijn Liefde mogen voelen, omdat u in MIJ gelooft.

AMEN

6363 Verbinding met JEZUS CHRISTUS in elke nood

23 september 1955

U, mensen zult u innig moeten verbinden met JEZUS CHRISTUS, wil u zich vrij maken van alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten, ondeugden van allerlei aard, als u volmaakt wilt worden. HIJ alleen kan u daarbij helpen en HIJ doet het, zodra u HEM daarom vraagt en daarmee getuigenis aflegt dat u aan HEM gelooft als goddelijke Verlosser. Zodra u dus hebt te strijden, zodra u innerlijk ontevreden bent over uzelf, wend u slechts tot HEM, want HIJ heeft begrip voor elke menselijke zwakheid, omdat Hij Zelf als mens JEZUS over de aarde is gegaan. Maar HIJ heeft ook het middel u te helpen. HIJ sterkt uw wil en geeft u de daartoe benodigde kracht uit Zijn genadeschat, die HIJ voor u heeft verworven door Zijn dood aan het kruis. U zult de weg naar HEM niet tevergeefs gaan, u zult gewisse hulp gewaarworden, wanneer u maar hulp begeert.

En zo zult u het er u steeds aan gelegen moeten laten liggen de verbinding met HEM tot stand te brengen en te bewaren. Niemand anders kan u hulp verlenen, HIJ alleen kan het en wil het ook, omdat HIJ het Zelf wil dat u vrij wordt van alle boeien die u naar beneden trekken, omdat HIJ het Zelf wil, dat u de volmaaktheid van weleer weer bereikt, opdat Hij u kan opnemen in Zijn rijk, wanneer u deze aarde zult moeten verlaten. HIJ wil dat u terug zult keren in uw Vaderhuis, om weer gelukkig te zijn zoals u het was in het allereerste begin. En daarom zal HIJ ook alles doen om deze terugkeer voor u mogelijk te maken en HIJ zal het niet aan genadegeschenken laten ontbreken, want HIJ is daarom naar de aarde afgedaald, om u te helpen, omdat u alleen niet meer in staat was de klim omhoog naar het licht af te leggen. HIJ is voor u, mensen gestorven aan het kruis en HIJ wil dit offer niet tevergeefs hebben gebracht, HIJ wil dat alle mensen deel hebben aan de genaden van het kruisoffer, dat zij allen het doel bereiken waarvoor HIJ Zich Zelf heeft geofferd.

Maar u zult zelf naar HEM toe moeten komen, u zult u in uw nood aan HEM moeten toevertrouwen en om Zijn hulp vragen en ze zal u ten deel vallen. Daarom zal u zich steeds van Zijn tegenwoordigheid bewust moeten worden. U hoeft HEM maar in gedachten tot u te roepen en HIJ gaat naast u op al uw wegen. De verbinding d.m.v. gedachten verzekert u ook van Zijn tegenwoordigheid en als JEZUS CHRISTUS dicht bij u is, praat dan met HEM als met een broeder en ont doe u van alles wat u teneer drukt, leg het HEM voor, en laat uw vragen van meer geestelijke aard zijn, ofschoon u ook in aardse noden volledige ondersteuning vindt. Maar denk eerst aan de toestand van uw ziel, en als u onvolkomenheden ontdekt, kom vol vertrouwen met de vraag bij

JEZUS CHRISTUS, dat HIJ u vrij maakt van elke boei, van elk kwaad dat u scheidt van HEM. Ga zo vertrouwd met JEZUS CHRISTUS om als met uw broeder en schaam u niet ook uw geheimste fouten en zonden bloot te leggen. Zijn Liefde is oneindig en HIJ zal ze u vergeven en u helpen helemaal vrij te worden, omdat u HEM erkent, omdat u in HEM en in Zijn Verlossingswerk gelooft. Maar niemand die HEM in zijn leven buitensluit, wordt zelf zijn fouten en slechte gewoonten de baas, die niet het Verlossingswerk van JEZUS en de menswording van GOD in HEM erkent; want hem ontbreekt elke kracht, en ook de wil is zwak, serieus het werk van de omvorming van zijn leven ter hand te nemen. Hij zal niets kunnen bereiken, vooraleer hij zich aan de goddelijke Verlosser toevertrouwt. Want ieder die vrij wil worden uit de macht van de tegenstander van GOD, moet tot JEZUS CHRISTUS roepen en zich vol geloof aan HEM overgeven. Pas dan kan hij worden gered, pas dan heeft hij de kracht zich te veranderen, om verlost binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, om definitief terug te kunnen keren in het Vaderhuis.
AMEN

6439 Denk aan het einde

30 december 1955

Tot alle mensen richt IK dezelfde aansporing: Denk aan uw einde. Want het is u allen beschoren: u allen zult vooreerst met een op 'n natuurlijke manier wegroepen van deze aarde moeten rekenen, wanneer uw uur gekomen is. Maar vele van u die IK niet in de handen van Mijn tegenstander wil taten vallen, zullen voortijdig het aardse leven moeten verlaten, omdat hun weerstandskracht niet sterk genoeg is om tegen zijn benauwenissen in de laatste tijd stand te houden.

Maar ook de mensen die het einde meemaken, moeten rekening houden met een kortere levensduur dan zij overeenkomstig hun natuurlijke toestand aannemen, want dit einde is u zeer nabij. En u, mensen bent allen niet zo rijp geworden dat u zonder bedenkingen op dit einde zult kunnen rekenen. En daarom spoor IK u allen aan, met het oog op het nabijzijnd einde, nog ijverig aan uw ziel te werken. IK spoor u aan bewust te leven en geen dag voorbij te laten gaan, waarin u niet een daad van liefde hebt volbracht, waarin u niet uw ziel iets hebt aangeboden wat haar helpt opwaarts te gaan. IK spoor u allen dringend aan Mijn Woord in ontvangst te nemen, u door Mij te laten aanspreken, om met Mijn Woord ook kracht in ontvangst te nemen die u helpt ten hogen te gaan. Leef niet alleen uw aardse leven, maar verdiep u elke dag minstens 'n keer in Mijn Woord, houd korte tijd 'n samenspraak met Mij en beveel u aan Mij en in Mijn genade aan.

Al een innige gedachte aan Mij is voor uw ziel een lafenis en als u Mijn Woord in stille aandacht leest of hoort, bezorgt u de ziel voedsel dat haar zeker helpt rijp te worden. IK spoor u, mensen alleen aan, bewust te leven en daaraan te denken dat uw leven niet lang meer duurt en dat u uw ziel een draaglijk lot bezorgt nà de dood van uw lichaam.

Laat de tijd die u nog blijft tot het einde niet verlopen, laat ze niet onbenut voor uw ziel voorbijgaan; en u bedenkt uw ziel alleen dan, wanneer u zich overgeeft aan geestelijke gedachten, wanneer u zich in gedachten verbindt met uw GOD en Schepper van eeuwigheid, Die uw aller Vader is, Die u in Zijn rijk zou willen opnemen, maar waartoe uw eigen wil noodzakelijk is: de ziel een staat te bezorgen die haar toelaat Mijn rijk binnen te gaan. Daarom spoor IK u steeds weer aan: Denk aan het einde.

Zolang u midden in het leven staat, weert u deze gedachte steeds af, omdat u niet weet dat u nadien een uitermate gelukkig lot beschoren kan zijn. Maar Mijn Liefde zou u een gelukkig lot willen bereiden, daarom weerklinken u voortdurend van boven deze aanmaningen toe, omdat u zelf het zou moeten willen dat u gelukkig zult worden. Elk uur van bezinning, elke tijd van innerlijke

inkeer zal voor u van de grootste zegen zijn. Doch wee hun die daar nooit tijd voor vinden, die zo aan de wereld zijn gehecht dat ze niet in staat zijn zich voor korte tijd van haar los te maken. Want dezen heeft Mijn tegenstander vast in zijn macht en ze zullen moeilijk van hem los komen, wanneer ze niet geholpen worden door liefdevolle voorspraak, door het aanroepen van JEZUS CHRISTUS, dat Hij Zelf hen mag helpen. U zult Mij te allen tijde kunnen roepen en IK zal u horen, want IK wil u verlossen uit zijn boeien, maar niet uw gevangenschap verlengen.

Denk aan het einde en denk aan de toekomst van uw ziel. Roep tot Mij om hulp. Dit moeten Mijn voortdurende aansporingen tot stand brengen, dat u in verbinding blijft met Degene Die u alleen helpen kan - dat u uw blikken en roepen Hemelwaarts richt en u steeds bewust bent en blijft dat u niet eeuwig op deze aarde leeft.

AMEN

6678 Vriendschap van de HEER Het voortijdig wegroepen

26 oktober 1956

Hoe eenzaam bent u, mensen zonder MIJ, ofschoon u van de aardse vrienden er vele zult kunnen opsommen. Ze kunnen u elk uur verlaten, ze kunnen elk ogenblik worden weggeroepen en u alleen achterlaten en niemand kan u de zekerheid geven dat hij klaar staat u hulp te bieden, wanneer u hem nodig hebt. Want deze vrienden van u zijn mensen die nog niet volmaakt zijn en daarom ook tekort kunnen schieten. Hebt u echter MIJ uitgekozen uw Vriend en Broeder te zijn, heeft u zich bij MIJ aangesloten, dan zult u ook zeker in elke nood en benauwenis op MIJ kunnen rekenen, want IK zal u nooit verlaten, nooit zal IK van u weggaan of werkeloos toezien, als u in nood komt. U bent onmetelijk rijk te noemen als u Mijn vriendschap voor uzelf hebt verworven, wat uitermate makkelijk is wanneer u maar deze vriendschap wilt, wanneer het uw verlangen is u in algehele liefde aan MIJ over te geven. Want ook IK verlang naar u en kom u daarom dadelijk tegemoet, wanneer IK deze wil van u zie.

Een weg over de aarde zal zonder MIJ nooit een succes worden, ook al is u aards een geregeld leven met schijnbaar succes beschoren. Maar de ziel verkrijgt niets gedurende haar leven op aarde en daarom is dit tevergeefs geleefd. Daarom zeg IK: Hoe eenzaam bent u, mensen zonder MIJ, omdat IK daarmee het lot van de ziel, die door niemand terzijde wordt gestaan en haar helpt volmaakt te worden, beschrijf. Zouden toch alle mensen minstens een poging willen doen zich aan hun GOD en Schepper, hun VADER van eeuwigheid, toe te vertrouwen, HEM een plaats in hun hart te geven en zich door HEM als Vriend en Broeder raad te laten geven. Maar waar het geloof aan MIJ ontbreekt of het geloof slechts een dood geloof is, daar wordt niet aan MIJ gedacht en ook wordt er geen beroep gedaan op Mijn hulp, maar van het aardse leven wordt bewust ten volle genoten in een zelfverzekerdheid die duidelijk karakteriseert door wie de mensen worden beheerst. En hun ziel blijft eenzaam, omdat de vrienden in de wereld haar niet dat kunnen geven wat ze nodig heeft.

Een leven zonder MIJ kan niet naar het doel leiden en daarom beëindig IK heel vaak voortijdig de gang over de aarde van een mens, om hem in het rijk hierna nog de mogelijkheid te geven, een stap verder te komen, wat weliswaar ook nog de vraag is, maar toch nog mogelijk. En vóór het einde van deze aarde moet Mijn Barmhartigheid nog zo vele wonden slaan, wat kan bijdragen tot de genezing van de zieke ziel, hetzij door een plotseling wegroepen van deze of door noden en lijden van andere aard, die al in het aardse leven opvoedend van invloed op de mensen kunnen zijn, IK moet hen in zulke moeilijkheden brengen, dat ze omzien naar een Helper om dan Zelf dichterbij hen te komen, om dan door hen als Vriend en Broeder te worden herkend, aan Wie ze zich nu onvoorwaardelijk

toevertrouwen. Een leven zonder MIJ is een nutteloos leven en zal daarom meestal samen gaan met aards succes, omdat Mijn tegenstander daar kan werken waar Mijn tegenwoordigheid is uitgesloten. Maar IK probeer bij ieder mens dichterbij te komen en daarom zal ook ieder mens af en toe ongewoon moeten strijden en mislukkingen hebben te boeken, en dan verwacht IK dat hij zich tot MIJ wendt. Is dit tevergeefs, dan is ook Mijn tegenstander weer aan het werk en de verwijdering van MIJ wordt steeds groter. De ziel wordt steeds beklagenswaardiger en Mijn Erbarming bevrijdt haar dan dikwijls van haar omhulsel en dan begint er in het hiernamaals het worstelen om deze ziel, dat ze daar haar eenzaamheid en ellendige toestand inziet en zich nu tot HEM wendt DIE alleen haar kan helpen. Maar haar berouw zal eens heel groot zijn, wanneer ze inziet hoe weinig ze het aardse leven heeft benut en hoe weinig ze heeft bereikt, omdat ze MIJ DIE haar waarlijk juist zou hebben geleid, niet naast haar liet gaan.

AMEN

7702 Joh. XIV - 18 "IK wil u niet tot wezen laten worden ..."

17 september 1960

IK wil u niet als wezen achterlaten. Als VADER wil IK ME om u bekommeren en u ook bewijzen van Mijn VADERLiefde geven, IK wil niet dat u alleen en zonder leiding op aarde voortgaat, dat u zonder bescherming aan Mijn tegenstander bent overgeleverd, die u dadelijk zal benaderen wanneer hij ziet dat u verlaten bent. Want IK houd van u, omdat u Mijn kinderen bent, die eens van MIJ zijn uitgegaan en die de juiste weg hebben verlaten, wel in vrije wil, maar IK onthoud hun toch Mijn Liefde niet. En Mijn VADERLiefde zal alleen nog daar naar streven, dat u weer terugkeert in uw Vaderhuis. En daarom neem IK op ME u te leiden, vooropgezet dat u zich niet hardnekkig tegen MIJ verzet, dat u zich gewillig door MIJ laat leiden. Maar dan bent u onder goddelijke hoede en kan u niets gebeuren, u hoeft u niet als wezen te voelen, die alleen staan in de wereld en zich daarom ook vaak in gevaar bevinden. Want dat is Mijn Liefde, dat Ik Mijn schaapjes bij MIJ samenbreng, dat ze niet overal huns weegs gaan, dat IK hen lok en roep als goede Herder, DIE geen enkele van Zijn schaapjes wil verliezen.

En Mijn schapen herkennen ook de Stem van hun Herder en ze volgen HEM en HIJ zal hen thuisbrengen, HIJ zal Zijn kudde beschermen tegend de vijand, die hen steeds weer benadert om verwarring te stichten, om de schaapjes uit elkaar te drijven waar het hem maar mogelijk is. Dan zal Mijn lokroep weerklinken, omdat IK ze niet overlaat aan Mijn vijand. IK zal diegenen achterna gaan die te ver zijn geklommen of die gevaar lopen in de afgrond te storten. Want IK wil geen enkele van Mijn schaapjes verliezen, omdat IK ze liefheb. En dus hoeft geen mens bang te zijn door MIJ en Mijn Liefde verlaten te worden, want IK bekommer ME om ieder die in nood is, die alleen staat en is aangewezen op hulp. IK ben allen nabij die maar aan MIJ denken, die zich aan MIJ toevertrouwen in hun nood - en IK zal als een goede Herder tegenover allen handelen die zich van MIJ hebben verwijderd en met lokroepen van Liefde moeten worden teruggeleid, naar daar, van waar ze zijn vertrokken.

"IK wil u niet als wezen achterlaten". Zo luidt Mijn belofte en zo zult u nu ook overtuigd op Mijn bescherming kunnen rekenen, u zult steeds aanspraak kunnen maken op Mijn hulp, want u weet dat er EEN is, DIE uw VADER wil zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

En aan deze VADER moet u zich toevertrouwen, wat u ook mag teneerdrukken. En HIJ zal u dan aan de hand nemen en veilig leiden door alle tegenspoed, HIJ zal u kracht geven alle hindernissen te overwinnen, HIJ zal uw wegen effenen, opdat u zeker uw doel bereikt, opdat u de weg naar MIJ vindt en dan voor eeuwig bij MIJ blijft.

Want u allen bent Mijn kinderen die eens het Vaderhuis hebben verlaten, maar die ook weer terug moeten keren en dit steeds alleen maar kunnen met Mijn hulp. En ze hoeven zich niet zwak te voelen, want als liefdevolle VADER voorzie IK Mijn kinderen van kracht, opdat ze dan ook de weg naar het ware Vaderland kunnen afleggen, opdat ze terugkeren naar MIJ, naar hun VADER van eeuwigheid.

AMEN

5617 Vaderhuis en gelukzaligheid

9 maart 1953

U zult uw intrek moeten nemen in Mijn VADERhuis, u zult verblijven in eeuwigheid daar, waar IK u eerst had geplaatst om allergegelukzaligst werkzaam te zijn. Maar dan zult u uw GOD en VADER van eeuwigheid kunnen zien in JEZUS CHRISTUS.

IK Zelf zal onder u zijn en uw gelukzaligheid zal onmetelijk zijn en blijven, want in eeuwigheid komt er aan de heerlijkheid in Mijn rijk geen einde. Wat u, mensen op aarde zult kunnen bereiken, is zo onbegrijpelijk en overweldigend, dat u niets anders meer op aarde zou nastreven, als u zich deze heerlijkheid voor zou kunnen stellen.

Maar u zult, zonder daarvan op de hoogte te zijn, moeten streven naar Mijn rijk, u zult in vrije wil in uw VADERhuis moeten terugkeren, omdat dan pas uw lotsbestemming de gelukzaligheid is, welke als voorwaarde heeft, dat het wezen in vrije wil de volmaaktheid heeft bereikt.

Ooit is deze gelukzaligheid voor u weggelegd, doch aan uzelf is het overgelaten, hoe lang u uw terugkeer in het VADERhuis nog wilt uitstellen, uzelf bepaalt de tijd, en die kan al bij uw lichamelijke dood ten einde zijn en u de volmaaktheid op deze aarde hebben opgeleverd.

IK wacht op allen en IK houd voor ieder van u de woning bereid. Laat u zich door deze Woorden van MIJ aangesproken voelen, laat u aansporen er ernstig naar te streven naar MIJ te komen in Mijn rijk, stel u zich het heerlijkste lot voor en toch zult u niet bij benadering het juiste beeld hebben van datgene wat IK heb bereid voor de mijnen, voor de mensen die MIJ liefhebben uit heel hun hart en heel hun ziel.

En dit alles zult u kunnen bereiken als u Mijn geboden maar onderhoudt: MIJ en de naaste te beminnen.

U zult u alleen door onbaatzuchtige naastenliefde zo moeten vormen, dat het geestelijke rijk met zijn Licht u kan opnemen zonder dat u vergaat. Dan zult u uw VADERhuis kunnen betrekken, dan kom IK Zelf u tegemoet en leid u naar alle heerlijkheden toe, en u wordt in Mijn nabijheid met Mijn Liefde doorstroomd en zult dan onbeschrijfelijk gelukkig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

AMEN