

De acht zaligheden

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

2465 Zalig zijn de armen van geest Het niet herkennen van de goddelijke gave.....	2
5502 Armoede van geest - Deemoed - Genade.....	3
5827 Troostrijke en liefdevolle Woorden van de VADER.....	4
1003 Aansporing tot zelfbeheersing Zachtmoedigheid - Vredelievendheid.....	4
1910 Zachtmoedigheid en geduld De uitwerking op de medemensen.....	5
5432 Rechtvaardig denken en handelen Liefde voor de vijand.....	6
7326 Rechtvaardigheid.....	7
3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn.....	8
5943 Barmhartigheid.....	8
6025 Barmhartigheid - Verhard uw harten niet.....	9
2046 Die rein van harte zijn - Waarheid.....	10
5515 Reiniging van het hart als tempel van GOD.....	11
7943 Vrede in GOD - Het toesturen van kracht.....	11
8704 Vrede aan degenen die van goede wil zijn.....	12
4433 Laatste strijd - Openlijk belijden van CHRISTUS voor de wereld.....	14
5949 Het in 't nauw brengen van de rechtvaardigen.....	14
7216 Wie MIJ voor de wereld belijdt.....	15
8527 U zult vanuit genaden zalig moeten worden.....	16

2465 Zalig zijn de armen van geest Het niet herkennen van de goddelijke gave

4 september 1942

Hoe klein toch is de mens en hoe wijs en machtig meent hij te zijn. 'n Goddelijke gave gelooft hij te kunnen verwerpen en zijn eigen wijsheid wil hij hoger stellen. En hij denkt er niet aan dat ook het denken van zijn verstand een gave GOD's is, die hij echter misbruikt wanneer hij ze niet zo gebruikt dat hij GOD leert herkennen.

GOD is de Oorsprong - maar hij (de mens) slaat zichzelf al te hoog aan, hij wil niets boven zich accepteren, want anders zou hij ook aan zijn wijsheid minder waarde hechten dan hij doet. Maar hij glimlacht uit de hoogte als hem een weten wordt geboden dat zijn weten ver te boven gaat - hij glimlacht omdat hij meent zelf te weten en zich dus ook bekwaam acht een oordeel te vellen. En daarom kan hij niet toenemen in (waar) weten, omdat het verlangen in hem er niet is.

En daarom deelt GOD de wijsheid uit aan diegenen die zich gering en onwetend achten, die hun weten zouden willen vergroten en die een WEZEN boven zich erkennen DAT van alles op de hoogte is, dus ook van de geestelijke armoede van Zijn schepselen, die HIJ kan opheffen.

En zalig die zich arm voelen van geest, die geen wereldse kennis hun eigendom noemen, dat hen aanmatigend van geest maakt - zalig die hongerig zijn naar de wijsheden van boven, die uit de Bron willen putten die GOD Zelf geopend heeft, ieder mens heeft toegang tot deze Bron, maar geringschattend gaat de mensheid daaraan voorbij.

Doch het levende water dat uit deze Bron stroomt, is het kostelijkste dat de mens ter beschikking staat. Het bezorgt hem een schat die alle aardse goederen verre overtreft. Want de wijsheid uit GOD is een genadegeschenk dat de mens nooit meer wil ontberen, zodra hij het eenmaal heeft ontvangen. De wijsheid uit GOD heeft eeuwigheidswaarde, de wijsheid uit GOD maakt de mens onbeschrijflijk gelukkig en de wijsheid uit GOD geeft de kracht om opwaarts te streven.

De wereldse kennis daarentegen verbleekt en is waardeloos, d.w.z. ze heeft slechts nut voor de tijd van het bestaan op aarde en levert ook alleen maar aards voordeel op.

Maar geestelijk weten levert weinig resultaat op voor het aardse leven en toch geeft de mens het niet meer prijs, zodra hij het eenmaal heeft gevonden. En diegenen die het afwijzen bewijzen daardoor alleen hun wereldse instelling en hun geringe verlangen naar de waarheid, anders zouden ze het moeten herkennen als een kostbaar geschenk en zouden zij er eveneens naar streven.

AMEN

5502 Armoede van geest - Deemoed - Genade

8 oktober 1952

Die zich in de geest arm voelen, trekken MIJ tot zich, want ze zijn deemoedig en hulpbehoevend, ze voelen zich zwak en onwaardig en vragen MIJ om erbarming. Ze zijn deemoedig en vinden daarom genade bij MIJ. IK neig ME naar al het zwakke als het ME roept, want voor MIJ is niets te klein en te gering en Mijn erbarmende Liefde beschermt en sterkt het zwakke, hulpeloze; IK trek het tot ME omhoog om het nimmermeer los te laten.

Maar wie is arm van geest, wie is zo diep deemoedig dat hij genade vindt in Mijn ogen? Het is degene die van zichzelf inziet dat hij op verre afstand van MIJ staat, die voor MIJ zijn knie buigt in de geest, die zich volledig en helemaal aan MIJ onderwerpt om door MIJ in genade te worden aangenomen, die maar steeds tracht Mijn Liefde te winnen en zich toch Mijn Liefde onwaardig voelt.

De deemoed van een menskind trekt MIJ sterk aan, want in de deemoed tegenover MIJ verbergt zich ook de liefde tot MIJ, een liefde die het niet waagt ongeroepen tot MIJ te komen. En toch roept de ziel MIJ onbewust door haar deemoed. Want er gaat een zacht schijnsel van haar uit, dat MIJ aantrekt omdat iets goddelijks MIJ al toestraalt, omdat de geestelijke armoede het teken is dat de ziel MIJ heeft herkend. En dit herkennen ook het toewenden naar MIJ als gevolg heeft.

Wie zich geestelijk arm voelt, heeft Mijn Liefde gewonnen voor eeuwig en Mijn genade zal onophoudelijk overvloeien, want de deemoedige schenkt IK Mijn genade. IK ken het menselijke hart precies, IK laat ME niet om de tuin leiden door gebaren, IK ben op de hoogte van alles wat de ziel denkt en wil en niets blijft MIJ verborgen wat onuitgesproken blijft, maar toch de gedachten bezighoudt en voor MIJ altijd duidelijk zichtbaar is.

En daarom kan IK genaden uitdelen, maar ook genaden beperken. IK kan het voor MIJ knielende kind opheffen en IK kan laten vallen die zich met een aanmatigende geest wel voor de wereld als deemoedig voorstelt maar nooit van 'n ware deemoed getuigt.

Daarom stroomt zo menig mens genade zonder mate toe, terwijl andere arm voortgaan. Maar IK zou alle mensen graag een overvloedige mate van genade willen schenken. IK zou willen dat allen hun geestelijke armoede zouden inzien, dat ze allen de verwijdering van MIJ zouden willen gevoelen en uit het diepst van hun hart de handen smekend naar MIJ uitstaken, omdat IK hen dan gelukkig zou kunnen maken met Mijn genade, Want wie in het bezit is van Mijn genade, is ook spoedig in het bezit van MIJ Zelf, omdat IK diegene nooit laat weggaan die in de juiste verhouding van kind tot MIJ staat, die als een kind vragend naar de VADER komt en Hem aanroept om hulp en kracht.

Wie zich groot en verheven voelt, zal naar beneden storten, wie meent in de diepte te zijn, omdat hij zichzelf ziet als zwak en zondig, zal worden opgeheven door Mijn Liefde en voor eeuwig van MIJ zijn, hij zal uit Mijn hand een ruime mate van genade kunnen ontvangen en daarom zeker ten hogen gaan.

AMEN

5827 Troostrijke en liefdevolle Woorden van de VADER

15 december 1953

Mt.5,4 "Zalig zij die treuren, want ze zullen getroost worden"

U allen zult getroost moeten worden door Mijn Woord, u die treurig en bedroefd bent, die in aardse nood en 'n benarde toestand moedeloos van zinnen bent. U zult moed moeten putten uit de woorden die IK u uit den hogen doe toekomen in het besef van de toestand van Mijn schepselen, in het besef van hun zwakheid en eenzaamheid, wanneer ze MIJ niet in hun hart dragen.

IK wil allen troost inspreken, IK wil allen het vertrouwen weergeven dat ze hulp vinden bij hun hemelse VADER als ze HEM maar aanroepen.

IK spreek uit den hogen tot u omdat u aan Mijn Woord dat u is overgeleverd, geen geloof meer schenkt, omdat het u onwaarschijnlijk lijkt dat IK ME bekommer om Mijn kinderen op aarde, dat IK op de hoogte ben van al hun noden en lijden en steeds bereid ben te helpen.

En IK wil u dit opnieuw verzekeren en u alleen van de voorwaarden in kennis stellen, dat IK door u wil worden aangeropen wanneer IK u helpen moet. IK moet deze voorwaarde stellen daar anders Mijn hulp aan u geen zegen voor de ziel zou kunnen brengen; want zou IK u helpen zonder door u te worden aangeropen, dan zou u nooit de verbinding met MIJ tot stand brengen, die zin en doel van het aardse leven is en dan zou IK er Zelf toe hebben bijgedragen dat u uw doel niet bereikt.

IK wil dat u gelooft in MIJ als GOD en Schepper van eeuwigheid, DIE steeds met het door HEM geschapene in verbinding staat, DIE deze band nooit zal verbreken en DIE alleen van u verlangt dat ook uzelf bewust deze band tot stand brengt - dat u HEM als uw VADER herkent en u nu vol vertrouwen tot HEM wendt in elke aardse en geestelijke nood. Maar omdat elk geloof daaraan verloren is gegaan, tracht IK u door Mijn woord nader te komen en het geloof in u opnieuw te wekken.

IK spreek tot u en spreek ieder mens rechtstreeks aan, al is het door de mond van MIJ togedane dienaren - maar zo'n dienaar spreekt alleen wat IK Zelf voor u nodig acht, hij spreekt alleen als Mijn werktuig, hij spreekt voor MIJ en in Mijn plaats. Maar het zijn Mijn woorden die u hoort, die indruk op u moeten maken met alle kracht en die u moeten lokken dat u in Mijn armen vlucht in elke nood van het lichaam en de ziel.

U die mismoedig bent, zult worden opgericht, die bedroefd bent, zult worden getroost, u die zwak bent van lichaam en ziel, zult kracht ontvangen en die blind bent van geest zult ziende worden, u allen wil IK Mijn Liefde bewijzen door het Woord dat vanuit den hogen naar omlaag tot u klinkt.

Want IK Zelf buig ME als VADER over naar Mijn kinderen die MIJ herkennen en moeten leren liefhebben, opdat ze zalig worden.

AMEN

1003 Aansporing tot zelfbeheersing Zachtmoedigheid - Vredelievendheid

12 juli 1939

Mt. 5,5 "Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten"

Leer u beheersen en zachtmoedig, geduldig en vredelievend te worden, want de tijd op aarde is u als proeftijd gegeven, opdat u gedurende deze tijd rijp zult moeten worden en u ontwikkelen en vormen

tot nut van uw ziel. U zult nauwelijks uw opgave op aarde kunnen vervullen wanneer u deze niet als eerste nastreeft, want alle nadeel voor uw ziel vloeit voort uit de onbeheerstheid van uzelf. En zo verneem, wat de Heer Zelf u te kennen geeft.

U, Mijn kinderen op aarde zult uw best moeten doen elkaar in liefde te bejegenen. U hebt voor uzelf deze verblijfplaats op aarde gekozen in het besef van datgene wat u mankeert, u hebt veel gelegenheden de zwaktes en fouten te bestrijden, maar u zult ook van goede wil moeten zijn om van de u (verschafte) geboden mogelijkheden gebruik te maken en in voortdurende zelfoverwinning sterker te worden en uw fouten te overwinnen.

Denk eraan u, Mijn kinderen, met welk een geduld IK uw zwakheden steeds en steeds weer moet voorbijzien en hoe Mijn Liefde voor u desondanks niet ophoudt. Denk eens hoeveel meer reden IK zou hebben, ongeduldig te worden en hoe IK toch in uiterste (geduld) lankmoedigheid en barmhartigheid Mijn kinderen in Mijn Hart sluit en hen liefdevol vergeef als ze gefaald hebben, bedenk dat Mijn leven op aarde buitensporig veel geduld vroeg tegenover de zondige mensheid, die Mijn overgrote Liefde toch niet besepte en al het goede dat IK voor hen deed, met ondank beloonde en tenslotte MIJ zo onuitsprekelijk liet lijden. Hoe zeer heeft men MIJ vernederd en alle kwellingen bedacht en MIJ, DIE zonder enige schuld was, aan de kruisdood overgeleverd.

En IK nam Zelf dit bitterste onrecht geduldig op Mijn Schouders en onttrok toch Mijn erbarmen niet aan hen die MIJ lieten lijden. IK bad de VADER in de hemel om vergeving van hun zonden en keerde ME niet van de mensheid af, veeleer trachtte IK hen door geduld en liefde te winnen en hun daardoor verlossing te brengen.

En daarom zal ook u zich op aarde in de deugd van zelfoverwinning moeten oefenen, u moet leven voor elkaar en alleen steeds uw best doen, elkaar wederkerig het leed te verzachten, opdat u volmaakt wordt en de tijd op aarde niet vergeefs hebt geleefd. En offer al uw zorgen en verdriet aan MIJ op en u zult zachtzinnig worden als de duiven en in alle geduld en liefde het met elkaar eens worden, en 'n innerlijke vrede zal in uw harten neerdalen en IK zal u bijstaan als u in gevaar verkeert uw zelfbeheersing te verliezen.

AMEN

1910 Zachtmoedigheid en geduld De uitwerking op de medemens

10 januari 1947

Om zich tot zachtmoedigheid en geduld te vormen, moet de mens zich de ziel van de medemens voorstellen die zich in de grootste nood bevindt door de verkeerde wil van de mens en nu moet hij bereid zijn deze ziel te helpen. De gevangenschap van de ziel moet u, mensen zich altijd voor de geest stellen, dan zult u vol medelijden tegenover deze mensen staan en met alle liefde en geduld trachten op hen in te werken om zijn wil ertoe te brengen de boeien van de ziel losser te maken en haar dus grotere vrijheid te geven. Maar ongeduld en opvliedigheid versterken de verkeerde wil en de ziel komt dan in steeds grotere nood. Want steeds wekken goede en liefdevolle pogingen in de medemens goede gevoelens op en alleen zo kan hij geholpen worden in de nood van zijn ziel.

En de ziel dankt allen die haar helpen de boeien losser te maken, want nu wordt het haar steeds makkelijker de wil te bewegen het goede te doen; terwijl het omhulsel van de ziel dikker wordt als de medemens haar liefdeloos behandelt, omdat zoiets alleen verstoktheid en eveneens liefdeloosheid teweeg brengt.

Wanneer de ziel een lichte versoepeling van haar boeien bespeurt, neemt ook haar weerstand af tegen datgene wat goed is. Want de keten is de macht van de tegenstander, die echter verzwakt kan worden door de wil het goede te doen. Wordt de mens liefde en geduld betoond, dan keert ook de

wil zich naar het goede, want alles doet hem goed wat de liefde als reden heeft, alleen moet hij de liefde ook als zodanig herkennen.

Ongeduld en opvliegendheid zal nooit liefde doen vermoeden en dus eveneens opwinding bij de medemens uitlokken. Dat levert de ziel grote nood op. Maar u hebt de mogelijkheid zulke nood op te heffen en door uw wezen, door liefde, goedheid, geduld en zachtmoedigheid gevoelige opwellingen te veroorzaken, bijgevolg bij te dragen aan de vrijwording van de ziel uit 'n kwade macht.

AMEN

5432 Rechtvaardig denken en handelen Liefde voor de vijand

8 juli 1952

Mt. 5,6 "Zalig die hongeren naar de gerechtigheid, want ze zullen worden verzadigd"

U zult rechtvaardig moeten denken en handelen. Daar hoort ook bij dat u alle mensen liefde betoont, dat u er geen uitsluit, want alle mensen zijn Mijn kinderen, die elkaar moeten liefhebben - dus zult u ook niet de ene mens uw liefde mogen onthouden, terwijl u ze aan de andere schenkt, omdat u zelf niet mag oordelen als een broeder een fout heeft gemaakt, veeleer de rechtspraak aan MIJ zult moeten overlaten, DIE waarlijk een rechtvaardige Rechter ben.

Wel is het voor u moeilijk, voor alle mensen dezelfde liefde op te vatten, maar als u zich voorstelt dat u allen maar een VADER hebt, als u zich voorstelt dat Diens Liefde u allen heeft geschapen en dat Diens Liefde al Zijn schepselen voor altijd en eeuwig toebehoort, ook wanneer ze zich van HEM afkeren. Wanneer u zelf u door de Liefde van de VADER weet vastgepakt, door liefdevolle zorg, en u voortdurend omringd voelt, dan zult u uw VADER ook niet de liefde mogen te kort doen, wat u echter zult doen als u liefdeloos handelt tegen en denkt over uw medemensen, die toch ook Mijn kinderen zijn, die IK liefheb.

De mensen van wie u meent niet te kunnen houden, hebben ook een ziel in zich die vaak bovenmate beklagenswaardig is, omdat ze in grote geestelijke nood smacht - juist omdat de mens niet goed is en dus geen liefde in u opwekt.

Zou u echter zo'n ziel kunnen zien in haar nood, dan zou u, als u maar een vonkje liefde in u had, haar in diepste erbarming willen helpen en ook geen rust meer vinden tot u de nood van deze ziel hebt verminderd. U ziet dan alleen de ziel, de mens als zodanig zou u niet meer verfoeilijk voorkomen, veeleer zou u hem bijstaan alsof hij volledig blind was en alles vergeten wat hij u ooit heeft aangedaan.

En aan de ziel van de medemens zult u altijd moeten denken, wanneer hij in u geen liefde kan wekken. De kwellingen van de ziel zijn onvoorstelbaar en zo'n ziel wekt medelijden bij MIJ op en IK zou haar willen helpen.

Maar IK kan de vrije wil niet aantasten, IK moet haar zelf haar weg laten gaan, maar u zult haar liefde kunnen geven en daardoor zo op een mens inwerken, dat ook hij liefde in zich doet ontbranden en haar grote geestelijke nood daardoor wordt verminderd.

U zult dus daar kunnen helpen, waar IK in zekere zin machteloos ben om de vrije wil van de mens niet in gevaar te brengen. En het is terecht door u gedacht wanneer u de medemens die nog in zonde gebonden is, die trede ophelpt waartoe u al bent opgeklommen, want Mijn genade hielp u toen u nog zwak was, Mijn genade wil ook diegenen helpen die nog beneden zijn, maar Mijn tegenstander houdt hen nog vast gebonden.

En u zult moeten helpen de ketens los te maken, u moet MIJ, de VADER van eeuwigheid, in liefde de kinderen terugleiden die verdwaald zijn, u zult hen moeten helpen hetzelfde te bereiken dat u zelf hebt gevonden door Mijn Liefde en Mijn genade.

AMEN

7326 Rechtvaardigheid

5 april 1959

De rechtvaardige zal ook in Mijn rijk rechtvaardigheid ten deel vallen, want wie op aarde rechtvaardig denkt en handelt, kan ook van MIJ voor zichzelf een oordeel verwachten, dat hem ten volle tevreden stelt.

Ieder mens moet de medemens volkomen gerechtigheid doen wedervaren, en dat betekent dat hij hem moet bejegenen als een broeder met wie hij alles deelt wat hem van de VADER uit is toebedeeld. Hij moet hem rechtvaardig bedelen, d.w.z. zo als het bedoeld is door de VADER, DIE beide kinderen evenzeer liefheeft en nooit de een bij de ander achtergesteld wil zien. En dit geldt in het bijzonder voor geestelijke goederen, die de mens nodig heeft om de ziel rijp te laten worden.

Ook aards moet de medemens gerechtigheid bewezen worden, doordat hij nooit bedrogen wordt of hem ten onrechte schade wordt berokkend. Maar er is aards niet aan te ontkomen dat de mensen verschillend bedeed worden met aardse goederen, omdat dit op Mijn eeuwige heilsplan is gebaseerd, dat de verschillende levenssituaties van de afzonderlijke mensen weer ertoe bijdragen de wederzijdse wil om te helpen te vergroten en het vrijwillige weggeven of vrijwillige hulpverlening werken van onbaatzuchtige naastenliefde zijn, die op aarde moet worden beoefend met als doel de eigen voltooiing.

Maar geestelijk betekent het verlenen van hulp aan zijn medemens nog diepere liefde voor hem, daar ieder toch moet worden teruggeleid naar de VADER, daar ieder mens toch de weg naar MIJ moet vinden. En daarom moet ieder mens de ander als zijn broeder beschouwen, die hetzelfde recht heeft weer als Mijn kind te worden aangenomen, en geen mens moet geloven dat hem alleen dit recht toekomt. En ieder moet zijn broeder erbij helpen geestelijk rijp te worden - ofschoon dan eerst de wil daartoe bereid moet zijn.

Maar dan heeft de mens zijn medemens gerechtigheid bewezen, wanneer hij hem vooreerst de middelen ter hand stelt de volmaaktheid te bereiken. Hoe deze dan de bewijzen van zijn liefde zich ten nutte maakt, moet hij zelf verantwoorden, maar het loon van de rechtvaardige is zeker - hij wordt van MIJ uit op dezelfde manier bedacht, hem wordt gegeven zoals hij zelf heeft uitgedeeld. En zo is de rechtvaardigheid een werk van naastenliefde: dat ieder mens dat wat hij zelf niet bezit, maar voor zijn zieleheil nodig is, ter beschikking moet worden gesteld.

En de mens die in het gelukkige bezit hiervan is, moet redelijkerwijs aan zijn broeders denken die niet in dezelfde situatie zijn, en hij moet het hun doen toekomen geestelijk en aards, omdat ook hijzelf krijgt wat IK hem doe toekomen, DIE Mijn vreugde heb aan de gerechtigheid, en ieder zegen wiens denken en handelen rechtvaardig is, zoals de juiste naastenliefde het gebiedt.

En zo ook zal de mens in het geestelijke rijk van MIJ uit bedacht en gezegend worden, want de Gerechtigheid hoort tot Mijn Oerwezen, aan Hetwelk u mensen u zult moeten gelijkstellen, Ze behoort tot het wezen van de liefde waartoe u zich weer zal moeten vormen op aarde en ze is een van de deugden die u eigen waren in het allereerste begin, die u weer zult moeten aannemen, als u als volmaakt weer terug wilt keren naar MIJ in uw Vaderhuis.

AMEN

3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn

9 maart 1945

Mt. 5,7 "Zalig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden"

Zalig zijn zij die barmhartig zijn, die in nood en tegenspoed de naaste bijstaan en hem helpen ze te overwinnen. Mijn genade rust zichtbaar op hen, want ze vervullen Mijn geboden, ze hebben MIJ Zelf lief daar ze de naaste, Mijn schepsel, liefde betonen.

Wie hulpeloos en verlaten is, zal de liefde die hem wordt betoond, dankbaar ervaren; ze zal wederliefde opwekken en wat dat betekent, zult u op aarde niet in zijn volle omvang kunnen beseffen - dat elke vonk van liefde een vrij worden van de macht van de tegenstander betekent, een verandering die de terugkeer naar MIJ inleidt, die alleen in liefde kan plaatsvinden. In elke aardse en geestelijke nood ervaart de mens een liefdevolle hulp als weldadig. De liefde werkt als kracht, want ze gaat immers van MIJ als de eeuwige Liefde uit en kan alleen levenwekkend werken. 'n Hulpverlening brengt goede gedachten voort en goede gevoelens, de ziel van de medemens wordt aangeraakt en aangespoord om net zo werkzaam te zijn en elk werk van liefde is een zich verwijderen van Mijn tegenstander, dus een verkleining van de afstand tot MIJ.

De nood van de tijd, waarin lichaam en ziel lijden, waarin lichamelijk lijden niet anders kan zijn dan de gevolgen van de nood van de ziel, eist het doen van werken van barmhartigheid, opdat de mensen zich bezinnen en de weg vinden naar MIJ. En deze weg wijst u hun als u barmhartig bent, als u in onbaatzuchtige naastenliefde de medemens naar lichaam en ziel opbeurt door goede werken, troostende woorden en liefdevolle zorg.

Dan kunnen lichaam en ziel gezond worden omdat de laatste de kracht van de liefde bespeurt en ze sterk en gewillig wordt om op MIJ aan te sturen. De liefde zal wederliefde wekken en waar de vonk van liefde ontstoken wordt, daar kan IK Zelf al werkzaam zijn omdat IK overal kan zijn waar de liefde is. En waar IK ben is de nood niet meer zo groot, overeenkomstig de graad van liefde waarin de mens zich bevindt. Tracht daarom ijverig door liefde wederliefde te wekken en u bevrijdt de zielen door uw werken van barmhartigheid.

Maar bevrijding van de zielen levert u een gelukzalig lot op in het hiernamaals, waar steeds alleen de liefde wordt gewaardeerd en de zielen u eeuwig danken dat u hun de goede weg gewezen hebt.

AMEN

5943 Barmhartigheid

28 april 1954

U zult barmhartig moeten zijn en er steeds aan denken dat u zonder Mijn Barmhartigheid voor eeuwig verloren zou zijn. Maar de barmhartigheid ligt ook ten grondslag aan de liefde, die geen lijden kan zien en helpen wil. De mens die in zich erbarming voelt met zijn medemensen is niet zonder liefde, want anders zou diens noodlot hem niet raken. De barmhartigheid is een andere vorm van de liefde, want de liefde tracht gelukkig te maken, de barmhartigheid tracht eerst leed af te wenden en het leed van de medemens wekt medelijden op bij ieder gevoelig mens, hij voelt a.h.w. mee en kan tot in zijn binnenste geraakt worden, en daarom is hij tot helpen bereid.

Liefde kan ook betracht worden zonder tastbare nood, en ook in volledige onbaatzuchtigheid kan de mens geven en gelukkig willen maken. Maar ook een mens wiens hart wat koeler of nuchterder is, kan door de nood van de medemens gegrepen worden - dan komt de erbarming tevoorschijn, de

liefde van de mens wordt ontstoken, de ellende van de ander geeft aanleiding om in liefde werkzaam te zijn en een werk van erbarming zal ook de mens Mijn erbarmen opleveren als hij in nood is. IK zie al uw zonden en zwakheden en uw toestand boezemt MIJ medelijden in, ofschoon u daar zelf schuld aan hebt. Zo ook moet uw erbarmen diegenen gelden die door eigen schuld in de ellende zijn geraakt - de erbarming moet niet als rechter optreden, ze moet ook gelden voor de mens die verachterlijk is, want de nood van de medemens is waarlijk vereffening voor diens schuld maar toch kwellend en beklagenswaardig.

Wat zou uw lot zijn als IK geen erbarmen had met u en Zelf uw grote schuld niet teniet zou hebben gedaan door Mijn Liefde? Wel was uw lot terecht want uzelf had het in vrije wil gekozen. Maar IK zie en zag alleen uw zwakheden, uw geestelijk dieptepunt en uw boeien die Mijn tegenstander u had aangedaan. IK zag uw onmacht u ooit uit deze boeien te bevrijden. En nu nam Mijn Erbarmen de plaats in van de Gerechtigheid. IK hielp u voorgoed van deze boeien vrij te worden - IK zond de Verlosser JEZUS CHRISTUS naar de aarde in Wie IK Zelf ME belichaamde en tegen hem streed die u gevangen hield.

Mijn Erbarming kon en wilde u niet langer in zijn keten laten. De Erbarming sloeg dus geen acht op uw eigen zonde, hielp u veeleer ook hiervan vrij te worden. En zo zult u ook barmhartig moeten zijn, u zult moeten helpen,(28 april) gedreven door de liefde, de nood van de medemens te beëindigen, u zult erbarming moeten hebben met diegenen die schuldig zijn en daarom eigenlijk het recht op uw hulp voor zich verspeeld hebben, maar u zult niet hun schuld indachtig moeten zijn, maar wel hun ellende.

De barmhartige liefde is een bewijs dat uw harten nog niet verhard zijn, dat u a.h.w. mee lijdt en u broederlijk verbonden voelt met hen die er ellendig aan toe zijn. Wend daarom uw blik niet af als grote nood u onder de ogen komt, bedenk ook hen die zich in de diepte bevinden met uw liefde en neem voor uzelf Mijn Barmhartigheid tot voorbeeld, die voor alle zondaars geldt en Die MIJ aanzette het Verlossingswerk te volbrengen - want u allen was schuldig, maar IK nam deze schuld op ME en betaalde ze met Mijn dood aan het kruis.

AMEN

6025 Barmhartigheid - Verhard uw harten niet

16 augustus 1954

Wat u wilt dat de mensen voor u zullen doen, doe dat ook voor hen. Verplaats u steeds in de situatie van de medemens die in nood is en denk eraan hoe dankbaar u zou zijn, wanneer u uit deze nood zou worden geholpen en handel dan zoals u bij machte bent en het zal juist zijn voor Mijn ogen. Maar laat de nood van uw broeder u koud, dan is uw hart al verhard en dan zal het u moeilijk vallen toegang tot het hemelrijk te krijgen, want dan bent u zonder liefde, dan vervult u Mijn geboden niet en kan uw ziel niet rijp worden. De verandering in uw wezen vindt geen doorgang, die echter zin en doel is van uw aardse leven.

De nood van de medemens kan ook wel zijn eigen schuld zijn en toch moet u hem helpen, want ook uzelf zult in zonde kunnen vallen en daardoor in nood geraken en u zult ook aanspraak maken op Mijn Liefde en Barmhartigheid aangezien u zich ongelukkig voelt. Wanneer uw hart verhard is, wanneer u onverschillig voorbijgaat aan een mens die in nood is, verplaats u dan in gedachten in dezelfde noodsituatie - en het ijs zal smelten, er zal een golf van erbarming over u vloeien als u tenminste nog in staat bent te veranderen. Want weet dat u allen in dezelfde noodsituatie zult kunnen belanden, weet dat u uw noodlot niet zelf bepaalt en dat u daarom niets van u zult kunnen afwenden wat IK over u wil laten komen met het doel u op te voeden.

Wat vandaag uw naasten overkomt, kan morgen al uw eigen lot zijn en dan verwacht u hulp, schenk die dan ook uw naaste en u zult daar goed aan doen. Denk niet eigengereid, voel u niet verheven en kijk niet op uw medemensen neer, omdat u aards in beter doen bent of schijnbaar het noodlot beter de baas kunt. Want dat brengt MIJ ertoe u in dezelfde omstandigheden te laten belanden, opdat u voelt wat u tevoren niet wilde begrijpen. Verhard uw harten niet - laat u veeleer treffen door elke nood en tracht hulp te bieden. Want u geeft, en ontvangt rijkelijk terug wat u hebt uitgedeeld. En u wint de harten van hen die geschenken hebben ontvangen en dit is uw grootste winst, dat goede gedachten u navolgen, dat er in liefde aan u gedacht wordt, wat uw ziel als kracht ervaart om zelf rijp te worden.

En denk steeds aan Mijn Woorden: "Wat u aan de geringste van uw broeders doet, hebt u aan MIJ gedaan" Dan zal het u makkelijk vallen nood te lenigen. En als u GOD nu boven alles liefhebt, zult u ook uw naaste niet de liefde ontzeggen - en u zult Mijn geboden nakomen en uw ziel zal rijp worden.

AMEN

2046 Die rein van harte zijn - Waarheid

28 augustus 1941

Mt. 5,8 "Zalig zijn de zuiveren van hart, want ze zullen GOD zien"

In de reinheid des harten ligt de zekerheid dat de mens zich in de waarheid bevindt. Wie kwaad doet, denkt ook slecht, wie echter zijn best doet, helder en rein te blijven voor GOD, diens denken moet ook dienovereenkomstig zijn. De mens die zuiver van harte is, zal steeds alles verafschuwen wat tegen het goddelijke gericht is, hij zal in de diepte van het hart kunnen vorsen, omdat geen onzuiverheid hem het naar binnen zien belet, en evenzo zal de wijsheid in hem opstijgen, omdat ze geen hindernis ondervindt.

En zuiver van hart zal ieder zijn die in en met GOD leeft, die met HEM verbonden blijft, die zijn leven bewust leeft, d.w.z. die zijn taak op aarde inziet, zich aan God geeft en steeds zijn best doet Zijn Wil te vervullen. Hij zal zonder GOD niet meer willen en kunnen leven en elke onzuivere gedachte zal ver van hem blijven, hij zal, als hij zwak zou worden, GOD innig om vergeving vragen, omdat zijn hart het onrecht inziet en het dus niet bewust zal willen doen. Hij zal zich inspannen de juiste weg te gaan en GOD vragen om kracht en genade.

De zuiverheid des harten moet dus ook tot gevolg hebben, dat de mens juist denkt, want daar het hart het vat is de waarheid uit GOD op te nemen, zodra de mens zijn best doet het rein en waardig om te ontvangen te vormen en te behouden, zal daarin de onwaarheid niet meer geduld worden, ze zal worden verafschuwed zoals al het onzuivere en daarom afgewezen, omdat de mens die zuiver van hart is altijd naar de waarheid verlangt.

En verlangen naar waarheid is ook verwezenlijking. Verlangen naar waarheid is ook verlangen naar GOD, DIE de Waarheid Zelf is. Verlangen naar GOD schakelt echter het werkzaam zijn van de vijandige macht uit.

Die rein van harte zijn, herkennen de leugen, dientengevolge kunnen ze ook niet meer op een dwaalspoor worden gebracht, d.w.z. uit onwetendheid iets als waarheid aannemen dat daarmee in strijd is. Ze zullen het afwijzen, zelfs wanneer ze dit met hun verstand niet kunnen beredeneren. Doch hun hart verweert zich ertegen, omdat het door de zuiverheid een uiterst ontvankelijk gevoel en vermogen heeft, het geestelijk goed te beoordelen dat tracht binnen te komen.

Onzuivere gedachten en handelingen stompen het vermogen van het hart om aan te voelen af en daarom zal diegene de waarheid ook niet bezitten die de wereld en haar vreugden voorstaat, want

het verlangen ernaar heeft ook gedachten en begeerten tengevolge die niet uitsluitend GOD gelden, maar hem wiens rijk de wereld is.

En deze gedachten zullen niet zuiver en rein zijn, ze zullen die driften wekken en bevorderen die de mens moet overwinnen en dus alleen maar een gevaar zijn en blijven voor de reinheid des harten en een hindernis de zuivere waarheid uit GOD te ontvangen. Maar diegenen aan wie het aan waarheid ontbreekt, hun ontbreekt ook het licht en ze vinden de weg niet die naar GOD leidt.

AMEN

5515 Reiniging van het hart als tempel van GOD

24 oktober 1952

IK wil in u wonen. Daarom moet uw hart ook zo gesteld zijn dat IK MIJ daarin kan ophouden, en IK kan alleen daar verblijven waar al het niet-goddelijke tevoren verwijderd werd, IK kan alleen in een tempel van de liefde zijn, in een opnamevat dat waardig is MIJ Zelf in zich te dragen. En het vereist heel veel arbeid aan zichzelf het hart zo te vormen dat IK daarin kan verblijven - want als er vuilnis verwijderd wordt, breidt zo iets zich weer uit en de arbeid moet onvermoeibaar verricht worden tot het hart getooid is met de deugden die MIJ nu daarin verblijf laten nemen.

IK ben vol van Liefde en Geduld, dus zult u dat ook moeten zijn; IK ben zachtmoedig en boven alles vredelievend, en zo ook moet u uw best doen aan MIJ gelijk te worden; IK ben vol toegevenheid en begrip voor alle zwakheden en vraag van u hetzelfde, ofschoon u de graad niet zult bereiken die u op aarde al tot een goddelijk wezen vormt. IK vergeef degenen die MIJ hebben beledigd en vergeld het hun met genade-geschenken van allerlei aard, en zo ook mag u geen enkel medemens een onrecht kwalijk nemen, u moet met gelijkmoedigheid en vriendelijkheid diegenen bejegenen die u krenkten, en u zult hun liefde moeten geven en dus ook hun liefde trachten te winnen.

U zult steeds een voorbeeld moeten nemen aan Mijn levenswandel op aarde, dat IK als mens met dezelfde tegenwerkingen te kampen had en toch Overwinnaar bleef, omdat de Liefde MIJ kracht gaf, die ook u te allen tijde zult kunnen betrekken, als u maar veel liefde geeft.

Een zo gelouterd hart zal er zich spoedig van bewust worden WIE het in zich draagt, want de liefde trekt MIJ heel sterk aan, de liefde maakt het hart mooi en in vergelijking daarmee kan niets blijven bestaan wat Mijn tegenwoordigheid zou kunnen verhinderen. En u moet niet oordelen, u moet dat aan MIJ overlaten en IK oordeel waarlijk rechtvaardig, maar toch anders dan u, omdat IK ook dat wat nog ver van MIJ afstaat, liefheb en eens (terug) wil winnen.

Tracht te leven naar Mijn voorbeeld op aarde en de poging zal u beloond worden. Want wie serieus wil, wordt ook Mijn kracht in overvloed toegestuurd om zijn wil ook uit te kunnen voeren. Wie ernstig naar innerlijke voltooiing streeft, zal ze bereiken, want hij zal MIJ als zijn Helper spoedig in zich bemerken en samen met MIJ zal hem alles licht vallen, ook het bereiken van een graad van rijpheid, die het streven en doel van u allen moet zijn. Uw hart zal voor MIJ een woonplaats worden en blijven en IK zal bij u aanwezig zijn tot in alle eeuwigheid.

AMEN

7943 Vrede in GOD - Het toesturen van kracht

16 juli 1961

Mt. 5,9 "Zalig de vreedzamen, want ze zullen kinderen GOD's worden genoemd"

Verbind u innig met MIJ en u zult de vrede vinden die de wereld u niet kan schenken. Zodra u Mijn tegenwoordigheid toelaat, doordat u innig tot MIJ bidt, zal ook de sfeer om u heen gereinigd zijn, want het lage geestelijke ontlucht het licht, en licht is in u wanneer IK bij u ben. Het zich verbinden met MIJ is waarlijk een daad die u zelf voltrekt en die ook met zichtbare zegen is verbonden. En al bemerkt ook uw lichaam dit niet, wel toch de ziel, die stap voor stap ten hogen stijgt tot aan haar voltooiing. U kunt waarlijk niets beters doen dan steeds weer uw gedachten naar MIJ te laten dwalen, steeds weer een stil gebed naar MIJ op te zenden en zo uiting te geven aan uw liefde, die u vervult daar u anders Mijn aanwezigheid niet zou zoeken, daar u zich anders van MIJ verwijderd zou houden en uw gedachten naar de wereld waren gekeerd.

Maar zodra u de band met MIJ tot stand brengt door innige gedachten, trekt u MIJ ook naar u toe, want deze gedachten treffen MIJ omdat ze geest en leven zijn wanneer ze MIJ gelden. En u hebt nu innerlijk een getuigenis tegenover MIJ afgelegd - u erkent MIJ weer, zoals u eens MIJ uw erkenning ontzegd had. Maar deze afval van MIJ bracht u geen gelukzaligheid En armzalig bent en blijft u zolang u ver van MIJ verwijderd blijft op grond van uw vrije wil.

Maar dat nu de terugkeer naar MIJ, de innige band in vrije wil, u ook gelukzaligheid zal opleveren, is heel begrijpelijk en daarom zeg IK u: u zult de vrede vinden die de wereld u niet schenken kan. De vrede van de ziel laat de mens al het lichamelijk ongemak verdragen, hij voelt het nauwelijks en is harmonisch in zijn denken en handelen, want hij leeft in vrede met MIJ, hij is niet meer Mijn tegenstander, hij heeft een innige band met MIJ, hij ziet in MIJ zijn Vriend, zijn Broeder, zijn VADER. En bijgevolg weet hij dat hij in goede Handen is, hij hoeft de wereld niet meer te vrezen en niets wat nog deel uitmaakt van de wereld. En zijn aardse leven is nu alleen nog een tijd van loutering voor zijn ziel, die helder en zonder ballast zal binnengaan in het rijk hierna wanneer haar uur geslagen heeft dat ze het lichaam verlaat en terugkeert naar MIJ in haar Vaderhuis.

En waarlijk, de loutering van uw ziel zal snel en goed lukken wanneer u steeds weer tot MIJ uw toevlucht neemt, wanneer u MIJ niet uit uw gedachten loslaat. Wanneer u wilt dat IK bij u aanwezig ben en in innig gebed ernstig Mijn nabijheid zoekt, laat IK ME waarlijk vinden, want IK Zelf wil met Mijn kinderen verbonden zijn, IK Zelf wil ME aan hen openbaren, wat steeds alleen maar mogelijk is, wanneer een mens MIJ door stil, innig gebed aanleiding geeft aanwezig te zijn. Veel zult u kunnen bereiken door in uw gedachten te vertoeven bij MIJ, uw GOD en VADER van eeuwigheid, want al richt u ook geen verzoeken tot MIJ, toch zal u kracht in overvloed kunnen toestromen, die u ook nodig hebt voor uw pelgrimstocht op deze aarde.

Uw verleider zal u steeds weer naderen en u van MIJ willen aftroggelen. Maar bezit u kracht uit MIJ dan zult u hem van u weg kunnen dringen en dan heeft hij geen macht meer, want voor Mijn kracht moet hij wijken en van u afzien.

Verzuim daarom geen gelegenheid die u toevoert van kracht oplevert. Sluit u steeds weer bij MIJ aan en verlang vurig naar Mijn tegenwoordigheid. Blijf altijd in gedachten verbonden met MIJ. Wil alleen van MIJ zijn en blijven en deze wil zal gezegend zijn. U zult bereiken wat u nastreeft, u zult ontvangen wat u vraagt, IK zal steeds dicht bij u zijn en u leiden, en alle wegen zult u nu onbekommerd kunnen begaan.

Zolang u MIJ aan uw zijde laat gaan door uw denken en willen, bent u onder goede hoede en bereikt u ook zeker uw doel. Het contact met MIJ zal steeds inniger worden tot u eens met MIJ versmolten zult zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

AMEN

8704 Vrede aan degenen die van goede wil zijn

20 december 1963

Vrede wilde ik brengen aan de mensen op aarde toen IK Zelf ben nedergedaald en over de aarde wandelde. En ook nu wil IK diegenen de vrede brengen die van goede wil zijn. Want waarlijk, wanneer ze MIJ Zelf binnenlaten in hun hart, zal ook een vrede dit hart vervullen die IK alleen hun geven kan, want ze zullen Mijn aanwezigheid bemerken en zich gelukkig en geborgen voelen, ze zullen geen vijand vrezen die van buiten op hen afkomt, want ze zijn op de hoogte van Mijn Liefde en Macht die al het onheil kan en zal afweren dat hen bedreigt. Alleen in MIJ zult u de ware vrede vinden, want als u innig met MIJ verbonden bent, wordt u ook de Vaderlijke gewaar, en u weet dat een vader zijn kinderen beschermt en met zorgen omringt en hen niet in nood terecht zal laten komen. IK wil u de vrede van de ziel brengen, dat u er zeker van bent de juiste weg te hebben begaan, die wegleidt van Mijn tegenstander, aan wie u wilt ontsnappen naar MIJ toe, uw GOD en Schepper, naar WIE u als kinderen vlucht, dat Mijn Vaderarmen u omvatten en u zeker geleiden op de weg ten hogen.

Maar zolang u MIJ nog niet hebt gevonden, dwaalt u rusteloos verder, u kent geen ware vrede, want u wordt innerlijk nog te zeer in het nauw gedreven door Mijn tegenstander, die u niet tot rust laat komen, die er slechts op bedacht is onrust, ongeduld en opwinding in u teweeg te brengen, die u ophitst en opjaagt, die u in het aards gewoel verplaatst, opdat u geen innerlijke vrede zult kunnen vinden, daar welk contact dan ook met MIJ wordt verhinderd en u zonder MIJ niet tot een ware innerlijke vrede zult kunnen komen. Maar IK kwam omlaag naar de aarde om diegenen de vrede te brengen die van goede wil waren, want IK verzamelde hen om ME heen en maakte ME aan hen bekend als Redder uit de diepste zielenood.

Slechts weinigen geloofden in MIJ en Mijn Missie, maar dezen vonden ook de vrede door MIJ, ze vonden de weg naar MIJ, hun God en Schepper en gingen deze weg bewust doordat ze MIJ beleden in JEZUS en als eersten ook de genaden van Mijn verlossingswerk aannamen, terwijl ze als eersten en verlost weer in hun eeuwige Vaderland konden binnengaan na hun lichamelijke dood. IK bracht hun in waarheid de vrede voor hun zielen; de eindeloos lange strijd sinds hun afval was doorstaan en hij eindigde met een zege over de tegenstander, omdat ze zich bewust naar MIJ wendden en zich door MIJ lieten verlossen door Mijn bloed, dat IK aan het kruis voor alle mensen heb vergoten.

IK had dus Mijn tegenstander overwonnen en ieder die zich nu bij MIJ aansluit, hoeft ook Mijn tegenstander niet meer te vrezen, hij zal in innerlijke vrede door het aardse leven gaan en na zijn dood ook kunnen binnengaan in het rijk hierna, omdat IK deze vrede duur voor hem heb gekocht met Mijn kruisdood. Maar hij moet van goede wil zijn, daar hij anders nog steeds aan Mijn tegenstander gebonden blijft, omdat hij Mijn werk van verlossing en dus ook MIJ Zelf niet erkent en hij zolang in de keten van Mijn tegenstander een rusteloos leven zal leiden - hetzij op aarde of ook in het hiernamaals, tot hij zich vrijmaakt van hem, tot hij de weg neemt naar MIJ en voor zich van MIJ verlossing, dus ook innerlijke vrede, afsmeekt, die hem gelukkig maakt.

Steeds is de aardse wereld een gebied van strijd geweest, waar de mensen moeten vechten tegen degene die hen gevangen houdt en ze kunnen niet eerder de ware vrede bereiken tot ze hem overwonnen en de weg gevonden hebben naar MIJ, DIE hun alleen de vrede geven kan. Maar u, mensen zult ook dan pas gelukkig zijn wanneer deze vrede uw hart vervult, want dan hebt u de weg naar huis gevonden, ook als u nog op aarde leeft; maar u bent de juiste weg naar MIJ gegaan, u hebt u innig met MIJ verbonden, de kracht van Mijn Liefde ontvangen en met MIJ ook de vrede van de ziel gevonden. Dan bent u van MIJ geworden en voor eeuwig hem ontvlucht die u eens naar beneden in de diepte stortte. Dan hebt u de weg uit de diepte ten hogen met succes afgelegd en is de poort naar het eeuwige Vaderland voor u niet meer gesloten. IK Zelf ontvang u en geleid u in Mijn rijk, waar licht en gelukzaligheid en vrede is tot in alle eeuwigheid.

AMEN

4433 Laatste strijd - Openlijk belijden van CHRISTUS voor de wereld

15 september 1948

Tegen al het geestelijke zal de strijd aangekondigd worden in de laatste tijd vóór het einde, en daaraan zult u herkennen welk uur op de wereldklok geslagen heeft, en dat de dag ten einde loopt. U kunt dan grote beroeringen verwachten die door meedogenloze maatregelen van de wereldlijke macht veroorzaakt worden. Men zal u lastig vallen met vragen en bedreigingen over uw houding tot CHRISTUS en tot het geloof in 't algemeen. Men zal niet schuwen u gade te slaan, uw gesprekken af te luisteren en u voor de rechtbank te halen, om u zo ter verantwoording te roepen voor uw spreken en handelen. En dan is de tijd gekomen waarin u MIJ openlijk moet belijden, waarin u zonder vrees moet spreken hoe u over MIJ denkt en hoe u tegenover MIJ staat.

Dit openlijk belijden voor de wereld vorder IK van u als bewijs dat u MIJ toebehoort. IKZelf weet wel hoe u in uw hart denkt en voelt, maar het is een laatste strijd waarin een scheiding moet plaats vinden tussen de bokken en de schapen. En deze laatste strijd moet openlijk worden uitgestreden, omdat ook het wezen van de strijd duidelijk moet zijn. En opdat dan de schuld van de tegenstander voor de wereld vanzelfsprekend is en om ook bij de nog besluitelozen tot een beslissing aan te dringen, zowel door de houding van de gelovigen alsook door de houding van hen die hun vijandig zijn.

De strijd zal maar van korte duur zijn en zal overal gevoerd worden, alleen op verschillende wijzen. En steeds zal de liefdeloosheid opstaan tegen de liefde, de materiële wereld zal de geestelijke wereld bespotten en mishandelen, en er zullen twee legers overal duidelijk merkbaar zijn: waar de leer van CHRISTUS verdrongen is, en waar de goddelijke leer van de liefde het principe is van wat de mensen gepredikt en gevraagd wordt te geloven.

En daarom zal de afval van MIJ in de gehele wereld duidelijk te zien zijn. Waar echter de christelijke leer van de liefde verspreid is, daar zal ook de geloofsstrijd zich in alle hevigheid afspelen, en dat zal het einde betekenen. U, mensen kunt zich nog geen begrip maken van de loop der komende gebeurtenissen, en daarom lijkt het u ongelooflijk toe. En toch zal het gebeuren zoals IK het u heb verkondigd door Mijn GEEST, en de tijd is zo dicht bij, dat u ontsteld zou zijn als u de dag en het uur wist van de ondergang.

Toch mag u daar geen angst voor hebben, want uw trouw aan MIJ verzekert u ook Mijn volledige bescherming en toevoer van kracht om stand te kunnen houden. En dat te weten zal u vol vertrouwen en sterk in geloof maken, zo dat u die tijd doorstaan zult, temeer daar IK die dagen verkort opdat u zalig wordt.

AMEN

5949 Het in 't nauw brengen van de rechtvaardigen

5 januari 1954

Het lot van de rechtvaardige is vaak onverdraaglijk, omdat de krachten der duisternis heel in het bijzonder tegen hem woeden, omdat ze hem als tegenstander onderkennen, die zich nooit bij hen zal aansluiten en aan wie ze daarom het geloof zouden willen ontnemen, opdat hij onstandvastig wordt en zich zonder weerstand aan hen overgeeft.

De mensen die zich aan GOD wijden, die leven volgens GOD's Wil zijn door de duistere krachten en hun heer gehaat en deze haat reageren ze af doordat ze mensen die aan hen gebonden zijn, ermee vervullen en hen tot daden van grote liefdeloosheid aanzetten. U, mensen zult het niet kunnen begrijpen en ook vaak geneigd zijn te twijfelen aan GOD's Liefde en Barmhartigheid vanwege zulke daden die tegenover rechtvaardige mensen worden begaan.

Het is de tijd van het einde en de krachten der hel zijn losgelaten en woeden op de meest verschrikkelijke manier. Het wordt hun niet belet, maar niets blijft ongestraft, en de straf die deze duivels in mensengedaante treft, is waarlijk een rechtvaardige vereffening, want ze worden gevangen genomen. Zij die vrij en ongeremd konden handelen worden gebonden en eindeloze tijden van hun vrijheid beroofd en onvoorstelbare kwellingen zijn hun lot.

Maar de mens kan alleen maar korte tijd lijden, tot de dood hem verlost; wat zijn ziel echter als winst behaalt is voor u, mensen niet te bevatten, maar zou u echter duidelijk maken, waarom GOD toelaat dat het kwade de overmacht heeft over het goede, want het kan alleen het lichaam kwellen en doden maar heeft over de ziel van de mens geen macht en deze trekt er zijn voordeel uit: de weg naar GOD wordt korter gemaakt, die anders aanzienlijk langer is.

Een bijzonder zwaar aards lot heeft echter zijn motivatie, die u, mensen zelf niet weet, maar aan GOD duidelijk is. Het heilsplan van GOD is goed overwogen en is ontworpen door GOD's Liefde en Wijsheid. Met elk onrecht, elke zonde is rekening gehouden en elke mogelijkheid om rijper te worden is gezien en ligt erin besloten, en daarom kan alles wat een mens overkomt als goed en heilzaam voor diens ziel worden aangemerkt, ofschoon het menselijk verstand anders zou willen oordelen.

Maar de beloning, het resultaat is niet te schatten en iedere ziel die het zwaarste leed moest doormaken en daardoor de weg tot het eeuwige leven vond, is haar GOD en VADER van eeuwigheid dankbaar, zij bedankt HEM dat ze vrij van elke schuld werd die haar lichaam op zich nam en ervoor geleden heeft.

AMEN

7216 Wie MIJ voor de wereld belijdt

28 november 1958

Wie schroomt MIJ voor de wereld te belijden, is nog niet met Mijn GEEST vervuld, hij is slechts een leeg vat, een dode vorm zonder geest en leven, want het leven herkent MIJ en belijdt MIJ ook tegenover de medemensen. En u zult ook in staat zijn daaraan de vorm-christenen te herkennen, dat ze angstvallig vermijden Mijn naam uit te spreken, dat ze niet spreken over MIJ en Mijn Verlossingswerk, dat ze maar zelden zich met geestelijke gesprekken inlaten en dan ook alleen met onbehagen. En u herkent ze als "dode" aanhang. Want waar Mijn GEEST werkzaam kan zijn, wordt met de grootste blijmoedigheid ook Mijn naam beleden en wordt de mens van binnenuit gedrongen MIJ te bekennen voor de wereld.

En wanneer u er nu op let, hoe weinig "christelijk" de mensen zich gedragen, hoe ze alles trachten te ontwijken wat met religie of christendom - hetzij kerken of andere verkondigingen van het woord - samenhangt, wanneer u erop let hoe alles met heimelijkheid omhuld wordt, hoe de mensen in gezelschap schromen een thema aan te voeren dat over GOD, over JEZUS CHRISTUS, over het geestelijke rijk of over de opdracht op aarde van de mensen handelt, dan is het ook makkelijk te raden hoe de beslissing van de mensen eens zal zijn, wanneer er een getuigen voor of een afwijzen wordt geëist van HEM, DIE de wereld heeft verlost van zonde en dood. Dan zullen er slechts weinige uit volle overtuiging voor MIJ en Mijn naam opkomen. Maar de meesten zullen zich

inhouden, misschien zich in hun hart nog niet geheel los hebben gemaakt, maar geen geloofskracht bezitten om ook de gevolgen van een werkelijke bekentenis op zich te nemen.

Er zullen er maar weinige zijn die standhouden tegen de benauwenissen die werken zijn van Mijn tegenstander kort voor het einde. Dus dan zal er bewezen worden wie verlost is van zonde en dood, want alleen deze belijdt Mijn Naam luid in het openbaar, alleen deze brengt de kracht op om te weerstaan, wanneer hem wordt gesommeerd MIJ te verloochenen. Alleen het levend geloof levert de mens deze kracht op, alleen het levend geloof verzekert het werkzaam zijn van Mijn GEEST in de mens en dus ook een vast vertrouwen op Mijn bijstand in de tijd van het einde. En dat is de tijd waarin de opvattingen tegenover elkaar zullen komen te staan, waarin het duidelijk zichtbaar is wie tot de mijnen behoort en behoren wil of wiens christendom tot nu toe slechts "vorm" is geweest. Dan zal het niet voldoende zijn, aanhanger van deze of die geloofsrichting te zijn, integendeel moet de mens MIJ Zelf in JEZUS CHRISTUS aanhangen, hij moet zo levend met MIJ verbonden zijn dat hij niet anders kan dan luid Mijn Naam te verkondigen als die van zijn GOD en Verlosser. En dan zal hij ook door MIJ worden aangenomen, IK zal ook hem bekennen in het rijk van het licht, IK zal Mijn belofte vervullen: "Wie MIJ bekent voor de wereld, die zal IK ook voor Mijn VADER bekennen". Want deze heeft MIJ Zelf erkend in JEZUS CHRISTUS en Mijn GEEST is in alle volheid in hem.

Doch wee degenen die MIJ verloochenen. Ze behoren nog tot de aanhang van Mijn tegenstander en zijn en blijven weer eindeloos lange tijd van hem. Maar ze waren ervan op de hoogte dat IK de erkenning van Mijn Naam verlang, ze waren niet onwetend en moeten zich daarom ook verantwoorden op de dag van het oordeel. Dan zal IK dus komen om de "levenden" en de "doden" te oordelen. Begrijp deze Woorden: Het leven komt alleen uit MIJ en wie van MIJ is, zal leven, maar zij die zich van MIJ afkeren zullen aan hun einde komen, doordat ze MIJ verloochenen wanneer de laatste beslissing van hen wordt geëist. En hun aantal zal groot zijn, maar slechts klein Mijn kudde, die IK binnenleid in de gelukzaligheid.

AMEN

8527 U zult vanuit genaden zalig moeten worden

13 juni 1963

Blijf met MIJ ten zeerste verbonden en IK zal Mijn genaden onbeperkt over u uitstorten. U moet ze alleen dankbaar in ontvangst nemen, en u zult ook Mijn liefdegave niet afwijzen wanneer u zelf u bij MIJ aansluit, wanneer u bidt of liefdewerken verricht en daardoor nauw met MIJ verbonden bent. Alles wat u helpt opwaarts te gaan, geef IK u en dat zijn genaden, omdat het geschenken van Mijn Liefde zijn, die niet uw eigen verdienste zijn, omdat u eens Mijn Liefde afwees en daar dus ook geen recht meer op hebt.

Maar Mijn Liefde is overgroot en Ze wil zich wegschenken, en daarom volgt Ze u en biedt u genadegaven aan die voor u waarlijk van betekenis zijn, want ze zijn de middelen die uw rijp worden mogelijk maken. En uw levensloop is door MIJ zo gestuurd dat elke gebeurtenis voor uw bestwil kan zijn. Dus alles is genade wat u in het leven overkomt, want het kan uw positieve ontwikkeling in de hand werken. Maar hoe u al deze genaden benut, blijft aan uzelf overgelaten, want dwang komt van Mijn kant niet in aanmerking. IK geef u geschenken, maar dwing u niet deze aan te nemen, daar moet uw vrije wil over beslissen.

Maar zonder Mijn hulp zou u totaal niet bij machte zijn nog op aarde rijp te worden, zoekt u echter uit uzelf contact met MIJ, dan benut u ook stellig de genadegaven die IK u aanbied, want de verbinding met MIJ bewijst dat uw wil naar MIJ is toegekeerd en deze zal zich dan ook aan de

Mijne ondergeschikt maken en dus ook Mijn Liefde onderkennen in alles wat hem overkomt. En hij zal vanuit genaden zalig worden.

Het hele leven op aarde als mens is een genade omdat IK hem de laatste mogelijkheid ontsluit, weer als volmaakt geestelijk wezen terug te keren in het rijk dat hij eens vrijwillig had verlaten. En wat van Mijn kant uit gebeuren kan tijdens het aardse leven om de mens te helpen zich te vervolmaken, geschiedt ook. Dit alles zijn genaden die Mijn Liefde aan Mijn schepselen doet toekomen, waarop geen wezen aanspraak kan maken, omdat zij MIJ eens vrijwillig verlieten, maar die Mijn grote Liefde laten zien, die IK als VADER voor Mijn kinderen voel. De grote zwakheid van de mensen, hun gebrekkigheid, wil IK verhelpen en hun zoveel genade en kracht doen toekomen, dat ze zelf de terugkeer naar MIJ kunnen realiseren, en ook wil IK hun wil versterken, die zelf het begin moet maken met het werk zich om te vormen. IK zal niets achterwege laten wat er toe zou kunnen bijdragen dat de ziel naar MIJ opklimt, alleen dit ene kan IK **niet**: uw wil onvrij maken en u met geweld omhoog trekken.

Daarom stelt u, mensen zelf ook aan de toevoer van Mijn genaden grenzen, want zodra u er niet vrijwillig gebruik van maakt, blijven ze ook zonder resultaat, al zou Mijn diepe Liefde u heel graag voor MIJ willen winnen. Doch IK zal het vrije niet onvrij maken, IK zal geen mens zijn vrije wil beknotten. En dat is de verklaring voor het lage geestelijke niveau van de mensen, die allen Mijn genadegave onbenut laten en er geen aandacht aan besteden en daarom geen stap verder komen in hun ontwikkeling en daarom ook nog eenmaal voor de beslissing worden geplaatst in de laatste geloofsstrijd, waarin hun verantwoordelijkheid hun onder ogen zal worden gebracht. Want het hangt ook dan weer van henzelf af, hoe hun instelling is tegenover MIJ, tegenover hun GOD en Schepper, DIE ze eens niet wilden erkennen en die daarom ongelukkig zijn geworden.

Ook nu is alleen de juiste wilsbeslissing nodig, dat de mens in grote mate hulp wordt geboden, dat hem ook nu weer genaden zonder mate ter beschikking staan en dat hij waarlijk ook het doel kan bereiken de definitieve vereniging met MIJ tot stand te brengen, die hem weer tot Mijn kind maakt, tot het oerwezen dat het was in het allereerste begin.

Op elke manier tracht IK van de mens de wil die nog tegen MIJ gericht is, te veranderen, op elke manier bied IK de mens Mijn Liefde aan en hij hoefde zich er alleen maar door aangeraakt te voelen om dan ook MIJ zijn hele wil te schenken. Maar alles moet vrijwillig gebeuren. En daartoe moet Mijn woord helpen, dat uit den hogen naar beneden naar de aarde klinkt. Mijn woord moet de mensen aansporen om de geboden van Mijn Liefde ten volle te ontplooien en waarlijk de mens zal zich nu vrijwillig naar MIJ keren, omdat hij met elk werk van liefde ook de band met MIJ tot stand brengt en IK hem nu ook vastpak en eeuwig niet meer laat vallen.

Daarom is Mijn woord van boven de grootste en doeltreffendste genadegave die u allen ontvangen moogt, en u alleen uw hart maar hoeft te openen wanneer u door MIJ wordt aangesproken, want dan schenkt u MIJ uw wil en IK laat u niet meer van MIJ gaan. IK begeleid u op al uw wegen en u zult steeds vaker de verbinding met MIJ tot stand brengen, omdat u MIJ niet meer uit uw gedachten zult loslaten.

Dan benut u ook alle genaden juist, u neemt elke gelegenheid te baat, waar u werken van liefde zult kunnen verrichten, want de toevoer van Mijn genade betekent ook toevoer van kracht die u steeds kunt benutten om werken van liefde te verrichten. En dan bent u waarlijk vanuit genaden zalig geworden en u zult als Mijn kinderen terugkeren in uw Vaderhuis.

AMEN