

De Antikrist

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

1762 De strijd tegen de leer van CHRISTUS De vervolging van hen die HEM belijden.....	2
2880 Ernstige aansporing de mensen te wijzen op de komende geloofsstrijd.....	3
3184 GOD laat de geloofsstrijd toe.....	4
6590 Wereldgebeuren Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd.....	5
7023 De reden van deze diepe kennis De geloofsstrijd.....	6
5572 De tegenstander weet dat hij niet veel tijd meer heeft.....	7
4947 Antikrist - Het geloof is in gevaar.....	8
6758 Geloofsstrijd - Antikrist.....	9
8734 Het optreden van de antikrist.....	11
6538 Geloofsstrijd - Vijandigheden - Antikrist.....	13
5621 Geloofsstrijd – Antikrist ‘t Belijden voor de wereld.....	14
6762 Wereldgebeuren - Chaos - Antikrist.....	14
4429 Antikrist - Meedogenloze maatregelen.....	15
4029 De antikrist gecamoufleerd als brenger van het heil. Maatregelen tegen al het geestelijke.....	16
4728 De gesel van de antikrist.....	18
5223 De geest van de antikrist.....	18
5606 De activiteiten van de antikrist vóór het einde.....	19
5654 Moeilijke dagen - Antikrist - Einde.....	20
5719 Geloofsstrijd - Antikrist - Tegengestelde arbeid.....	21
7068 Het wedervaren van de laatste volgelingen in de tijd van de antikrist.....	22
7778 De tegenstander gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten.....	24
4566 Vrees hen niet die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden.....	25
4635 Geloofsstrijd - Belijden voor de wereld - "IK zal de dagen verkorten".....	25
1567 Het belijden van JEZUS CHRISTUS voor de wereld Goddelijke bescherming.....	26
3703 GOD aan te roepen om hulp is in de eindtijd noodzakelijk.....	27

1762 De strijd tegen de leer van CHRISTUS De vervolging van hen die HEM belijden

2 januari 1941

Het is onbetwistbaar beter zich voor de wereld openlijk voor de kerk van CHRISTUS uit te spreken dan de tegenstander ter wille te zijn en CHRISTUS te verloochenen, want wie machtig is in de wereld heeft toch niet de macht tegen te houden wat GOD hem toezendt.

Wie dus CHRISTUS verloochent die verloochent GOD, zelfs al spreekt hij Zijn Naam uit om zijn geloof te bewijzen. Als hij diep gelovig is ziet hij ook de Godheid van JEZUS in, want dan leeft hij in de liefde en de liefde onderkent JEZUS als GOD's Zoon en Verlosser van de wereld. Dat inzicht is een gevolg van een diep geloof, terwijl het ongeloof de mens onbekwaam maakt de Godheid in JEZUS in te zien. Als dus JEZUS CHRISTUS verworpen wordt, is ook het bewijs van de ongelovigheid van de mensen geleverd en deze mensen behoren dan tot de wereld, die zich openlijk tegen JEZUS CHRISTUS opstelt. De wereld zal eisen HEM geheel af te wijzen, want ze wil dat Zijn Naam niet meer genoemd zal worden. Ze wil iedere herinnering aan HEM uitwissen en de komende geslachten in onwetendheid opvoeden. Ze wil alles vernietigen wat op HEM betrekking

heeft om zo een einde te maken aan de kennis over HEM en Zijn daden, en zodoende zal de strijd ontbranden.

De zijnen zullen Zijn Naam verdedigen, HEM belijden voor de wereld en vol vuur over HEM en Zijn leer spreken. Maar zij zullen vervolgd worden terwille van Zijn Naam maar toch de vervolging geduldig verdragen. Zij zullen van Boven kracht ontvangen zodat zij deste ijveriger Zijn leer verkondigen, hoe meer zij bestreden worden. De kracht van GOD zal zichtbaar met hen zijn en Zijn Liefde zal hen behoeden, machtigen van de wereld zullen moeten inzien dat hun macht daar niet tegen opgewassen is. Zij zullen moeten erkennen dat er Eén machtiger is, Wiens werkzaam zijn duidelijk te zien is.

Dat maakt hen woedend en zij proberen met alle middelen zich zelf waar te maken en hun wil door te zetten. Maar zij zullen door GOD's Hand getuchtigd worden, want wanneer de mensen zich aanmatigen tegen GOD Zelf te willen opstaan zijn zij geheel en al in de macht van de tegenstander - en dan maakt GOD hier een einde aan. Dus zal er een tijd komen waarin wet na wet uitgevaardigd wordt en de mensen voor de keus worden gesteld zich uit te spreken, voor of tegen CHRISTUS. De aanhangers van de wereld zullen HEM prijsgeven terwille van ijdel loon, zij zullen wel aardse voordelen verwerven maar daarvoor hun zielen verkopen. Velen zullen prijsgeven wat eigenlijk hun heiligste goed moest zijn, nml. de goddelijke Verlosser en Heiland van de wereld.

Maar die ter wille van Zijn Naam vervolgd worden zullen duizendvoudig gezegend zijn, want HIJzelf zal hun nabij zijn. HIJ zal hun Leider zijn in deze strijd en waar HIJ de "Legeraanvoerder" is, daar zal ook de overwinning zijn.

Zelfs als het lijkt alsof de plannen van de tegenstander lukken is dat toch bedriegelijk, de strijd duurt maar kort en die voor de Naam van JEZUS strijden zullen overwinnaar zijn.

AMEN

2880 Ernstige aansporing de mensen te wijzen op de komende geloofsstrijd

13 september 1943

Er zal een groot verlangen komen naar geestelijk voedsel zodra 't schokken van de aarde plaatsgevonden heeft, maar dat zal alleen een voorbijgaande toestand zijn. De mensen zullen, gedreven door de grote nood, aanvankelijk gewillig zijn het Woord van GOD aan te horen dat hun troost en sterkte geven zal. Zij zullen het voor een korte tijd ook als GOD's Woord onderkennen en geloven, maar dan treedt de wereld weer met haar eisen op de voorgrond en ondertussen vergeten ze hun nood en dus ook HEM, Die deze nood over hen liet komen.

Hun denken en streven is alleen maar gericht op het herstellen van de oude omstandigheden, en het is voor hen ongemakkelijk de geboden te onderhouden die hun door het woord van GOD bekend zijn gemaakt. Daarom zal ook het vijandelijk optreden tegen het geloof en haar volgelingen de goedkeuring van de mensen hebben. Slechts een klein aantal zal vasthouden aan het Woord, slechts weinig mensen zullen standhouden in alle aanvechtingen en trouw blijven aan GOD en hun geloof. Toch moet van tevoren het verlangen naar geestelijk voedsel in zo groot mogelijke mate vervuld worden, want GOD's Woord moet de mensen gebracht worden waar het maar mogelijk is opdat zoveel mensen als mogelijk dit te weten komen, want in de daarop volgende geloofsstrijd zal GOD nog ieder mens waarschuwen.

De gelovigen zullen vol kracht zijn en buitengewone dingen volbrengen, want zij zullen de kracht daartoe putten uit hun diep geloof. En ook de ongelovigen zullen de kracht van het geloof kunnen inzien, want zij werden van tevoren vertrouwd gemaakt met de leer van CHRISTUS zodat veel er van hun begrijpelijk is, want zij zien nu het bewijs van wat hun verkondigd werd.

GOD laat geen mogelijkheid voorbijgaan en HIJ laat geen middel onbeproefd, en waar de mensen nog redding gebracht kan worden helpt HIJ hen als zij daar maar gewillig voor zijn. HIJ zal veel dienaren op aarde de opdracht geven te spreken volgens Zijn wens, want het gaat er om Zijn leer (van de liefde) te verbreiden en de mensen in kennis te stellen over wat komende is.

De geloofsstrijd is onvermijdelijk en zal vormen aannemen als nooit tevoren, en hoe meer de mensen hun geloof trouw blijven des te meedogenlozer zal de tegenstander optreden om het totaal uit te roeien. Maar ook de gelovigen beschikken over grote kracht. Zij zullen veel verdragen kunnen omdat GOD hen sterkt en hun kracht geeft door Zijn Woord, en omdat HIJ steeds met hen is die HEM en het geloof belijden voor de wereld.

Dit alles moet u al van tevoren de mensen verkondigen en u moet hen wijzen op de tijd van de geloofsstrijd. U moet hen over de kracht van het geloof prediken en van de sterkte der gelovigen, die JEZUS CHRISTUS Zelf als "Legeraanvoerder" hebben in de strijd tegen de wereld. Er zullen nog veel uit het leger van de tegenstander overlopen en gelovig worden bij het zien van de dingen die dan gebeuren, want GODzelf zal werken door Zijn dienaren om nog te redden wat zich niet geheel tegen HEM verzet.

AMEN

3184 GOD laat de geloofsstrijd toe

9 juli 1944

De mensen zullen door wereldse verordeningen in de grootste conflicten geraken, en die tijd is niet ver meer af. Zij zullen gedwongen worden openlijk een standpunt over hun geloof in te nemen, en GOD laat dat toe omdat het nodig is dat de mensen zich bezighouden met de vraag over hun zieleheil - en waar zij tot nu toe geen aandacht aan besteedden.- HIJ laat toe dat zij door aardse macht verdrukt worden en in een noodtoestand geraken terwille van hun geloof, opdat zij een duidelijk besluit nemen hoe ze tegenover hun geloof staan. HIJ laat ieder mens zijn vrijheid, d.w.z. door GOD wordt geen mens gedwongen HEM te erkennen als de innerlijke stem hem er niet toe beweegt GOD trouw te blijven en hij zich door deze Stem innerlijk gedwongen voelt HEM voor de wereld te belijden.

GOD laat deze innerlijke waarschuwer en vermaner (de stem van het geweten/opm.v.d.uitg.) spreken waar nog twijfel heerst en de mens een zwakke wil heeft. HIJ zal allen bijstaan die nog twijfelen en HIJ zal Zich aan hen openbaren, en als de mens van goede wil is zal hij ook weten hoe te beslissen want de lichtwezens aan wie hij toevertrouwd is, zullen hem helpen en zijn gedachten in de goede richting leiden.

Veel mensen zullen echter het kostbaarste weggooien, nml. het geloof in JEZUS CHRISTUS als goddelijke Verlosser. Zij zullen zonder bedenken de wereld kiezen en hun ziel in grote nood brengen. Dezen vermaant GOD eerst nog doordat HIJ hen Zelf tegemoet komt door Zijn werktuigen, doordat HIJ ze de kracht van het geloof leert kennen en zodoende buitengewone bewijzen geeft die tot geloven kunnen leiden als zij niet geheel weerspanning zijn tegenover GOD.

Daarom laat GOD de strijd tegen het geloof toe en laat het vormen aannemen die de verdorvenheid der mensen kenmerkt, want HIJ wil Zich in die tijd Zelf openbaren opdat die mensen gered worden die nog slechts een flinke aansporing nodig hebben om tot geloof te komen.

HIJ zal daarom ook de aardse macht niet hinderen als ze openlijk optreedt tegen de mensen die GOD belijden, want nu worden de mensen gedwongen een beslissing te nemen die bijzonder belangrijk is voor de ziel. Ze bestemt het lot van de ziel in de eeuwigheid of zij ten leven of ten

dode ontwaakt wanneer zij van de aarde scheidt. Dus, opdat de mensen nog de juiste beslissing nemen, tracht GOD hen nog tevoren tot inzicht te brengen.

HIJ tracht hen te beïnvloeden door aardse en door geestelijke dienaren die hen bijstaan als zij niet weten wat ze moeten doen. Maar HIJ zal hun wil niet dwingen, daarom is het noodzakelijk dat de mensen van aardse zijde uit tot een beslissing gedwongen worden en hun zo de vrijheid van handelen verzekerd is

AMEN

6590 Wereldgebeuren Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd

8 juli 1956

Verdraag alles met geduld en word niet wankelmoedig in het geloof. Dat moet IK u nog vaak toeroepen, want terwille van uw geloof zult u lijden moeten wat u nu nog niet begrijpen kunt. Nog bevindt u zich in een zekere vrijheid van denken, nog schenken de medemensen geen aandacht aan het geestelijke leven van hen die MIJ trouw willen blijven, nog wordt u niet door aardse machthebbers gehinderd in uw geestelijke bezigheid. Maar de tijd komt dat u niet meer vrij zult zijn in geloofsaangelegenheden. De tijd komt waarin juist die mensen aangevallen worden door medemensen en ook door het aardse gezag die leven vanuit de juiste manier van denken. Die het ernstig nemen met de ontwikkeling van hun ziel, die de waarheid spreken en hun medemensen willen helpen tot heil van hun ziel.

Juist dezen zullen in hoge mate verdrukt worden, terwijl de verdedigers van dwaalleren nog steeds geduld of eerder nog gesteund dan gehinderd worden in hun activiteiten. U zult uzelf dan ook vaak afvragen waarom IK dat toelaat en er zullen lichte twijfels in u opkomen en u zult zwak worden omdat u lijden moet. Daarom roep IK u steeds weer toe; verdraag alles en blijf sterk in het geloof, want u zult de kroon der overwinning verkrijgen. Nu (2005) wordt aan deze Woorden nog geen geloof geschonken, want er is nog geen voortekenen van zo'n moeilijke tijd te bemerken.

Maar plotseling zal er een omwenteling plaats vinden omdat een wereldgebeuren, dat de mensen erg zal schokken, een openlijke opstand zal veroorzaken tegen HEM, Die als GOD en Schepper zoiets toelaat wat een schadelijke uitwerking heeft op de mensen. En daarom wordt HEM iedere erkenning als GOD en Schepper onthouden en ieder geloof in HEM wordt als ongegrond verworpen. En zij, die tegen deze mening in het geloof in MIJ verdedigen, die zich voor MIJ uitspreken en ook hun medemensen uit de droom zouden willen helpen, worden aangevallen.

Steeds weer heb IK u verkondigd dat IK door het geweld der natuur zal spreken om de nog slapenden en tragen wakker te schudden. Sommigen zullen ook ontwaken, maar zeer velen zullen zelfs nog hun zwak geloof verliezen in het aangezicht van de grote verwoestingen en de vele mensenoffers die dit gebeuren kosten zal. En dan zullen de meest verschillende meningen ruchtbaar worden, en met haat vervuld zullen de meesten een GOD en Schepper loochenen en iedereen aanvallen die niet hun mening deelt. Dan is Mijn tegenstander met al zijn sluwheid aan het werk om deze haat aan te wakkeren, wat hem ook gelukken zal.- Want het aardse verlies dat de mensen door dit natuurgebeuren leiden, verbittert hen en zet hen op tot onrechtvaardige eisen en uitbuiting van de medemens die zich niet verweren kan. De liefdeloosheid van de mensen neemt dan nog meer toe, en wat zij ondernemen verraadt duidelijk de hand van de tegenstander, de antikrist, waarvan zij afhankelijk zijn. Er worden voorschriften en maatregelen uitgevaardigd die in het bijzonder de mijnen gevoelig zullen treffen, die terwille van hun geloof moeten lijden en nauwelijks de hardheid van hun noodlot kunnen begrijpen. Maar dan zal IK de dagen verkorten opdat de mijnen niet falen, opdat zij niet afvallen, opdat zij zalig worden.

Houd u alleen aan Mijn Woord, dat zal u redden uit de grootste nood en wacht op de vervulling van dit Woord. Want IK Zelf zal komen en u bevrijden en IKZelf zal MIJ van tevoren reeds op een ongewone wijze openbaren om u te sterken, als u gevaar loopt zwak te worden. U hoeft niets te vrezen zolang u op MIJ vertrouwt en zolang u zich met MIJ verbindt in gebed, want zolang zult u kracht ontvangen om weerstand te kunnen bieden. Denk er aan dat de vijanden wel uw lichaam kunnen doden maar niet uw ziel. Denk er ook aan dat er een eeuwig leven is en dat het leven op deze aarde voor ieder mens spoedig ten einde is, dan zal ook uw vrees verdwijnen en u zult met een sterk geloof vervuld worden en stand kunnen houden - en steeds van MIJ en Mijn Naam getuigen. Prent deze Woorden in uw geheugen, ze zullen u dan tot kracht en sterkte zijn in de komende zware tijd. Verzeker u al van tevoren van kracht en verzamel deze, want nog zal het een tijd duren voordat IKZelf spreken zal door het natuurgebeuren. En wanneer u deze tijd goed benut om uw geloof nog te sterken dan zal ook de geloofsstrijd die volgt u niet ontstellen, hij zal u maar weinig beroeren omdat u dan met zekerheid wacht op Mijn komst, omdat uw geloof dan zo sterk is geworden dat noch bedreigingen noch maatregelen tegen u, u kunnen ontstellen.- En dan zult u goede strijders zijn voor MIJ en Mijn Naam en alle machten der hel zullen u niet kunnen overwinnen, want IKZelf zal met u strijden en IK zal u waarlijk tot de overwinning voeren.

AMEN

7023 De reden van deze diepe kennis De geloofsstrijd

23 januari 1958

Hoe meer IK u inleid in Mijn heilsplan van eeuwigheid deste meer waardevolle arbeid kunt u verrichten, want u bent pas geschikt uw medemensen tot leraar te dienen als u zelf over een grote kennis beschikt. Eens heb IK Zelf Mijn discipelen opgeleid en daarom zal IK nu ook Mijn laatste medestrijders onderrichten, opdat zij voor MIJ en Mijn rijk kunnen opkomen als dat van hen verlangd wordt. Opdat zij dan op de voorgrond kunnen treden wanneer het er om gaat het geloof te verdedigen in zake leerstellingen die niet bewijsbaar zijn, want de tijd zal komen waarin men de strijd zal aanbinden tegen alles wat geestelijk is. En geen bestaande geestesrichting blijft daarvan verschoond maar wordt aangevallen en belasterd. En ook zal het niet moeilijk zijn voor Mijn tegenstander het fundament van de meeste geloofsrichtingen te vernietigen, want velen hebben alleen maar op "los zand" gebouwd, d.w.z. hun leerstellingen kunnen bij tegenwerpingen geen standhouden. Ze worden ontzenuwd en hun aan-hangers zullen gaan twifelen en gemakkelijk van het geloof afgebracht worden als zij niet in fanatisme hun geestelijke richting trouw blijven, echter zonder innerlijk overtuigd hiervoor uit te kunnen komen.

Maar dan zal ook tegen de zuivere waarheid gevochten worden, dus ook tegen u die door MIJZelf gekozen en onderwezen werd als vertegenwoordigers van de waarheid die IKZelf u doe toekomen. Ook u zult in die strijd betrokken worden, maar het zal uw tegenstanders moeilijk vallen u ten val te brengen omdat u, naarmate van uw inzicht, bekwaam bent de waarheid te verdedigen en ook elke tegenwerping te weerleggen, omdat u de diepste samenhangen logisch kunt motiveren. Juist daarom openbaar IK u Mijn heilsplan en schenk u kennis die voor u de reden is de strijd tegen uw "vijanden" op te nemen, want dan zult u strijden met het "zwaard van de mond".

Begrijpt u nu waarom IK u steeds weer deze kennis van Boven doe toekomen? Waarom IK u een blik laat nemen in een geestelijk gebied dat geen algemeen goed is en dat toch ieder mens bezitten kon, als hij zichzelf maar zo zou vormen dat hij door Mijn Geest verlicht kan worden?

Het denken van de mensen is in verwarring geraakt en zij zijn derhalve verstrikt in een net van dwalingen en leugens. Zij kunnen de weg er doorheen niet meer vinden omdat zij er de wil niet toe

hebben. En juist deze verduistering zal duidelijk worden wanneer zij serieus een standpunt moeten innemen ten opzichte van het geloof, hun verhouding tot MIJ en Mijn Verlossingswerk. Dan zal alles als een kaartenhuis ineens toenemen, want de tegenstander zal meedogenloos optreden en elke leer weerleggen, of - alles belachelijk maken wat voor de mensen tot nog toe heilig was.

Mijn discipelen zullen geen angst tonen en moedig de strijd opnemen en rekenschap geven, en dat waarlijk met groot overwicht omdat zij niet spreken maar IKZelf. Toch moeten Mijn eerste strijders door MIJZelf onderwezen zijn, want zij moeten uit eigen beweging en in hun eigen stijl spreken om de medemensen niet tot geloven te dwingen.

Ook zullen zich strijders uit de rijen van de tegenstander bij hen aansluiten die onder de indruk zijn van hun woorden en hun steekhoudende argumenten niet kunnen loochenen. Zodoende zal eenmaal de tijd komen waarin u al uw kennis ten nutte kunt maken en voor die tijd onderricht IK u en voorziet u van leerstof die niet iedereen bezitten kan en die, omdat het van MIJ komt, ook niet zonder uitwerking blijft. IK wil graag nog veel mensen helpen, maar of zij hulp aanvaarden is aan hun vrije wil overgelaten. IK laat wel ongewone dingen gebeuren maar altijd in zo'n vorm dat het niet tot geloven dwingt. IK giet nog veel genaden uit, maar er moet in vrije wil gebruik van worden gemaakt.

AMEN

5572 De tegenstander weet dat hij niet veel tijd meer heeft

9 januari 1953

De tegenwoordige tijd staat onder de invloed van Mijn tegenstander, wat toch niet zeggen wil dat IK Mijn Macht, Mijn Liefde en Genade niet laat zien. De mensen zelf geven hem gelegenheid door hun wil, hun gezindheid, hun handelen en spreken. Zij verwijderen zich daardoor van MIJ en kunnen op die manier de invloed van Mijn Liefdestraling niet meer bespeuren, waarvan de werking hen van zijn invloed bevrijden kon. Het is nu de tijd van het einde zoals geschreven staat, en hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.

Daarom woedt hij zeer opvallend en wordt toch niet door de mensen herkend, en Mijn tegenstander strijdt bijzonder hard waar er duidelijk naar gestreefd wordt naar MIJ te gaan. Dat zal voor u altijd de verklaring zijn als mensen, wanneer zij streven naar het geestelijke, in conflict raken met zichzelf of met hun omgeving.

Het geestelijk streven, d.w.z. uw blik op MIJ richten is voor Mijn tegenstander een gruwel en vervult hem met haat en vernietigingswoede. Hij bedenkt de schandelijkste plannen en de uitwerkingen ervan zijn duidelijk onder Mijn kinderen te bespeuren, onder hen die MIJ trouw willen dienen, onder hen die het Licht ontvangen en moeten uitdragen in de wereld. Want dit "Licht" onderbreekt hij hinderlijk met zijn dwaallicht, hem stoort het Licht van Boven en hij zou het graag uitdoven. Hij vecht om iedere ziel die hij dreigt te verliezen, en omdat het merendeel van de mensen hem vrijwillig volgt is hij vertoornd over elke ziel die hem herkent en zich nu van hem losmaakt.

Het is een tijdsverschijnsel dat echter alleen begrepen wordt door de mens die oorzaak en doel kent van het beëindigen van deze aardse periode, die weet van de strijd tussen Licht en duisternis en van het nabije einde. En hoe meer het einde nadert desto heftiger zal hij woeden en verwarring stichten onder de mensen. Voor hem is elke list en elke leugen goed, hij gebruikt alle wapens gewetenloos ook als ze de ziel voor wie hij vecht de dood brengen. Hij zal optreden onder een masker en vaak moeilijk te herkennen zijn, hij zal ook onder de mijnen verschijnen en allen misleiden die zich door zijn masker laten misleiden. En IK verhinder het hem niet, want tot aan het einde van deze wereld

heeft hij macht en kracht en die kan hij ook beproeven. Maar in gelijke mate sta ook IK klaar met Mijn genadegaven, die als ze maar benut worden, de overwinning over hem behalen op de dag van het gericht.

Wat lang van tevoren aan u mensen verkondigd werd moet ook vervuld worden, en daartoe behoort ook het woeden van satan in de laatste tijd vóór het einde. Toch is er voor u allen altijd een weg die uit de chaos voert, er blijft u een toevluchtsoord over waarheen u kunt snellen in elk gevaar. Kom allen tot MIJ als u belast en beladen bent, IK zal u verkwikken. Draag al uw leed, uw bange vragen, uw angsten, zorgen en twijfels tot MIJ, IK sta altijd en overal voor u klaar. IK zal u altijd bijstaan en kracht geven als u zwak bent en IK zal u uit de nood van uw ziel weghalen. Want die MIJ in ernst zoekt hoeft niet te vrezen in handen van Mijn tegenstander te vallen, omdat IK reeds bij hem ben als hij naar MIJ verlangt.

Nog een korte tijd, en de vlam van de wereldbrand die Mijn tegenstander ontstoken heeft om zichzelf in deze gloed te verbergen zal hoog oplaaien. zijn tijd is nog niet ten einde, dus is hij nog volop bezig en benut die tijd goed. Maar ze zal beëindigd worden wanneer IK dat wil, want IK ben waarlijk Gebieder over Hemel en aarde, over de Goede- en slechte geestenwereld - en niets kan geschieden zonder Mijn Wil of toelating.

Zodoende is het Mijn Wil dat hij gekluisterd wordt duizend jaar lang, dat hem de macht en invloed over het menselijke geslacht voor een tijd ontnomen wordt. Het is Mijn Wil dat er eenmaal weer vrede zal komen onder de mensen, en dat zij die zich als de mijnen hebben laten kennen verlost worden van zijn geweldadige invloed.

Het is Mijn Wil dat de mijnen de zegepraal over hem behalen, dus zal IK ze ook in de tijd van de hevigste strijd niet verlaten en IK zal hen steeds nabij zijn en niet toelaten dat zij door hem verdrukt worden boven hun krachten. IK zou steeds bij u willen zijn, d.w.z. u moet ondanks alle aanvechtingen van zijn kant altijd in de liefde volharden omdat IKZelf dan bij u kan zijn en hij dan van u wijken moet, van u die hij nu definitief aan MIJ verloren heeft.

AMEN

4947 Antikrist - Het geloof is in gevaar

6 augustus 1950

Op een onverantwoordelijke manier zal de antikrist optreden tegen allen die nog geloven in een GOD van Hemel en aarde, want hij zal de mensen dwingen tot het verloochenen van het geloof dat van MIJ uit een absoluut vrije wilsbeslissing van de mens is. Hij dwingt hen onder bedreigingen en met maatregelen die de mensen ondraaglijk lijken, om welke reden zij te zwak zijn om weerstand te bieden. Daarom moet er gezegd worden; het geloof is in gevaar.

Dit moet allen te denken geven die IK benader door Mijn afgezanten op aarde, aan wie MIJN Woord dat Mijn afgezanten van MIJ ontvangen hebben, wordt overgebracht. Het geloof is in gevaar.

Weet u wat het betekent openlijk een standpunt in te moeten nemen en tegelijkertijd de grootste aardse nood tegemoet te gaan? Weet u hoe de mensen tegenover u elke geloofsleer zullen afkraken en u de zinloosheid er van willen bewijzen, en hoe weinig u daarop zult kunnen antwoorden? Weet u hoe moeilijk het u gemaakt wordt om stand te houden in uw geloof in MIJ, uw GOD en VADER van eeuwigheid? Hoe zij alles van u zullen afnemen en ruïneren wat u tot nu toe onaantastbaar leek. Zij zullen meedogenloos handelen en optreden tegen allen die hun eisen MIJ te verloochenen vastberaden van de hand wijzen, en met dat alles voor ogen zullen velen zwak worden en zonder

weerstand MIJ verraden, want hun ontbreekt de kracht van het geloof die uit de reine waarheid ontspringt.

IK wil u attent maken op die tijd en u er tevoren reeds opheldering over geven, omdat IK de gesteldheid van ieder mens persoonlijk ken. IK ken ook de nood waarin u geraakt door de activiteit van Mijn tegenstander, die zich door deze maatregelen duidelijk laat kennen. IK wil u over zijn succes inlichten omdat hij veel aanhangers zal vinden, want hij strijdt met list en geweld. Hem zal gelukken wat velen voordien niet gelukt is, hij zal het geloof aan het wankelen brengen dat onwankelbaar leek. Hij zal zonder moeite geloofsleren omvergooien, want hij kan goed praten en zal de mensheid de dwaasheid van hun denken bewijzen. En die MIJ niet in het hart dragen zullen hem toejuichen en gelijk geven, en zijn macht nog aanzienlijk versterken. Hij zal bereiken wat niemand tevoren bereikt heeft, nml. een macht ten val te brengen die voor onoverwinnelijk gold. (de roomse kerk/opm.v.d.uitg.) Maar één muur zal hij niet kunnen neerhalen, op één weerstand zal hij stuiten en wel daar waar Mijn strijders onder Mijn leiding staan. Daar heeft hij geen kann want Mijn strijders zijn onoverwinnelijk omdat het schild van het geloof hen beschut, een geloof dat zo levend is dat het kracht in zichzelf is en niet aan het wankelen gebracht kan worden.

Mijn strijders ontvangen die kracht rechtstreeks van MIJ, want zij zullen MIJ kunnen horen en zien en voor geen verzoeking bezwijken, zij zullen daarom wetend zijn en ook inzien welk uur geslagen heeft en hoe dichtbij het einde is. De ware kennis geeft de mijnen de kracht om te volharden tot het einde, maar de ware kennis ontbreekt bij het merendeel der mensen en als zij hun verteld wordt nemen zij ze niet aan.

IK echter weet wat komt en zou u willen helpen, maar IK kan dat alleen doen door u naar waarheid opheldering te geven over de strijd van het Licht tegen de duisternis in de laatste tijd vóór het einde. Dus opheldering over de grote macht van Mijn tegenstander en de nog veel grotere Liefde van uw Hemelse VADER en Zijn genade, Die voor allen geldt die van HEM willen blijven. Die daarom de ernstige wil hebben tot de kleine kudde te behoren wiens Herder IK ben en die IK dus niet verlaten zal in de verschrikkelijkste geloofsstrijd, die de mensen van deze aarde nog vóór het einde beleven. AMEN

6758 Geloofsstrijd - Antikrist

8 februari 1957

Hoe dichterbij het einde is des te heftiger zal ook de strijd ontbranden tussen Licht en duisternis. Alle verschrikkingen van de strijd zult u echter pas dan beleven, als de strijd zich richt tegen Mijn getrouwen, als het geloof aan MIJ in JESUS CHRISTUS wordt verdrongen en het Verlossingswerk het aanvalsdoelwit van Mijn tegenstander wordt. Als van de mensen een openlijk bekennen van hun geloof geëist wordt en een afzweren van hun geloof met de grofste middelen zal worden afgedwongen.

Eerst dan breekt de tijd van nood en ellende aan, de tijd die IK de mijnen heb beloofd te verkorten. Dan wordt het woeden van MIJN tegenstander onmiskkenbaar, want dan kennen de mensen geen remmingen meer. Zij schrikken voor niets meer terug, want zij worden gedreven door satan - aan wiens wil zij geheel onderworpen zijn.

Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer over is voordat deze geloofsstrijd komt, dat echter voordien nog grote nood over de aarde zal komen die echter een andere oorsprong heeft. Ze zal door Mijn Wil de mensen treffen, maar kan voor u een middel zijn om uw geloof te sterken of te bewijzen. Wel zullen veel mensen juist deze nood, die als een natuurgebeuren van de grootste

omvang de mensen treft, als aanleiding nemen om tegen het geloof in te gaan. Want nu gaan zij zeker twifelen aan een GOD en Schepper, DIE Zelf verwoest wat HIJ geschapen heeft.

Wie echter in de waarheid onderricht is heeft voor dit alles een juiste verklaring. En als hij deze waarheid overbrengt aan zijn medemensen, dan kan ook bij hen de daarop volgende geloofsstrijd eerder een sterk geloof veroorzaken dat dan ook standhoudt tegenover alle verdrukkingen die de gelovigen worden aangedaan. Dat echter het merendeel der mensen geen levend geloof meer heeft is het werk van Mijn tegenstander, die daarom niet op zal houden tegen MIJ en de waarheid in te gaan. Hij zal meer succes hebben bij de mensen dan de vertegenwoordigers van de zuivere waarheid, de ware verkondigers van de leer van CHRISTUS. Zij zullen nog maar zelden geloofd worden, terwijl de tegenstander de mensen kan voorspiegelen wat hij wil - en zij zullen het accepteren. Daarom moet er al van tevoren duidelijkheid komen en een ieder moet zich openlijk en vrij uitspreken voor, of tegen MIJ.

Maar ieder mens moet voor zich zelf deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door Mijn Wil over de aarde zal komen. Want als IK spreek door de krachten der natuur komt ieder mens voor de beslissing MIJ aan te roepen om hulp, of zich geheel van MIJ af te wenden, d.w.z. zich naar Mijn tegenstander te keren. Dan echter moet nog eenmaal openlijk de beslissing genomen worden, als in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u, mensen gevraagd wordt getuigenis af te leggen voor MIJ in JESUS CHRISTUS - of MIJ te verloochenen. Dan weet u echter, u die door MIJZelf in de waarheid onderricht werd, dat het einde gekomen is. Dan weet u ook dat IK de dagen zal verkorten terwille van hen die MIJ toebehoren, dat IKZelf zal komen om hen bij te staan en ze te verlossen uit alle nood. Dat IK hen zal wegnemen van deze aarde naar een oord van vrede voordat IK dan het werk van vernietiging zal beginnen, want dat zal het einde betekenen van alles wat op deze aarde geschapen werd.

Zou u toch maar willen geloven wat IK u steeds weer aankondig. De toestand op aarde moest het u al bewijzen dat Mijn tegenstander woedt omdat hij weet, dat hem niet veel tijd meer blijft. En dat Mijn tegenstander woedt, en de aarde door de zijns gelijken bevolkt is moest voor u allen goed te zien zijn en u tot nadenken brengen. Elke dag is nog een genade voor u mensen, want ook voor de diepst gezonken mens bestaat nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde nog het geloof in MIJ te verwerven, IK alles nog probeer om zielen aan Mijn tegenstander te ontrukken voor het einde. En wie in MIJ gelooft zal zalig worden. Maar de ongelovigen moeten het lot delen van hem die zij vrijwillig zijn nagevolgd.

Maar u Mijn kinderen vrees niet, want het zal u in de komende tijd van nood aan niets ontbreken, zelfs als datgene wat u voor dit aardse leven nodig hebt van u wordt weggenomen. Zodra u gelooft dat IKZelf u zal bewaren omdat u terwille van Mijn Naam wordt vervolgd, behoeft u de maatregelen van uw tegenstanders niet te vrezen. Wat zij van u zullen wegnemen zult u door MIJ weer terug ontvangen, al is het in een andere vorm. U zult aards geen gebrek lijden omdat IKZelf uw honger zal stillen. Want, kijk naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet, ze oogsten niet en verzamelen niet in schuren - en toch voedt Uw hemelse VADER ze.

Denk steeds aan deze Woorden, denk er aan dat HIJ, DIE alles geschapen heeft waarlijk ook dat kan onderhouden wat HIJ geschapen heeft - en dat zeker ook doet als de zijnen in nood verkeren. Maar er zal een tijd komen waarin men u door meedogenloze middelen wil dwingen van het geloof af te vallen, en wie een zwak geloof heeft zal geen stand kunnen houden tegenover deze zware geloofsbeproevingen die u worden opgelegd. Maar juist voor deze tijd wil IK u voorbereiden, u kunt dan een helder voorbeeld zijn voor uw medemensen en zult hun kunnen bewijzen waartoe een sterk geloof in staat is. Dat u kunt leven ofschoon het nodige voor uw leven u wordt onthouden. Zoek daarom op de eerste plaats het rijk van GOD en Zijn Gerechtigheid, en al het andere zal u toegeworpen worden. Deze belofte zal ook zichtbaar vervuld worden aan de mijnen die van MIJ en

MIJN naam getuigen in de wereld, die geen aards geweld vrezen omdat zij zich onder Mijn hoede weten. Pas dan zal blijken wie een levend geloof hebben, en die zullen er maar weinig zijn.

Dan zullen ook die gebouwen instorten die op zand zijn gebouwd. (verstandelijke geloofsleren = opm. v.d.uitg.) Die niet staan op de ware rots van het geloof waarop IK Mijn "kerk" gebouwd heb. (kir-ka d.w.z. de geesteskracht van het hart = opm.v.d.uitg) Het zal een zware tijd zijn die geen mens zou kunnen doorstaan als IK niet reeds vooraf de waarheid tot de aarde had gezonden. De waarheid verklaart alles en kan dan ook alleen een sterk geloof doen rijpen. De dwaling kan geen mens de kracht geven om stand te houden, alleen waar de liefde is daar is ook de kracht van het geloof te vinden.

Een buitengewoon mens zal Mijn tegenstander zijn lichaam als zichtbaar omhulsel aanbieden, en die mens zal de laatste strijd op deze aarde ontketenen. Sla acht op dat gebeuren en u zult weten dat het uur van het einde nabij is. Maar sla ook acht op Mijn afgezanten van Boven die tegelijkertijd optreden, zij gaan u mensen voor met een licht dat u moet volgen. Sla acht op hen die Mijn zuiver Woord levendig verkondigen en sluit u zelf bij hen aan opdat de kleine kudde tezamen kan komen. Opdat zij voor zich steeds weer licht kunnen halen en haar geloof steeds groeit, en al dezen belooft IK Mijn bescherming, Mijn Vaderlijke Zorg en Mijn Zegen. Zij behoeven ook niet te vrezen een offer te worden van het meedogenloze geweld, want IK zal Zelf komen en hen weghalen zodra de maat van Mijn tegenstander vol is - en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. Daarom zal IK die dagen verkorten, opdat de Mijnen standhouden en niet verzwakken in het aangezicht van de vervolgingsmaatregelen.

Daar IK echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen houd IK Mijn Handen beschermend over hen, die voor MIJ opkomen ook voor de wereld. Aan hun sterk geloof kunnen enkelen zich nog oprichten en een Macht onderkennen Die sterker is dan alle wereldse macht. Daarom zal IK voor de mijnen op een bijzondere wijze zorgen, en zij zullen lichamelijk en geestelijk stand kunnen houden ondanks de vijandige maatregelen.

Dit alles zal zich in korte tijd afspelen, en wat u nu nog niet vermoedt zal zich dan voltrekken. IK maak u nu al daarop opmerkzaam, en die door MIJ onderwezen worden weten ook waarom dit alles gebeuren zal. Voor u is de geestelijke nood op aarde heel duidelijk te zien en u kunt aan de tekenen van de tijd ook het uur op de "wereldklok" herkennen. Wanneer echter de geloofsstrijd ontbranden zal behoeft u nog slechts met een zeer korte tijd te rekenen, want alles zal zich met bijzondere snelheid afspelen.

Want die man die Mijn tegenstander kiest als een zichtbare vorm heeft geen lang bestaan, want zijn heerschappij zal niet van lange duur zijn op de aarde. Hij is te herkennen aan zijn bovennatuurlijke gaven, want hij wordt door Mijn tegenstander buitengewoon bedeed en daarom werkt hij voor hem en zijn plannen. En of de gehele wereld hem ook huldigt, u zult hem toch herkennen en doorzien. Maar u moet dan 'n grote voorzichtigheid in acht nemen en uniet door een te grote ijver moedwillig in gevaar begeven. Dan moet u "listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven", maar als van u de beslissing verlangd wordt, moet u stand houden en vast op MIJ en Mijn hulp vertrouwen. Want hoe sterk de mensen ook mogen zijn, tegen Mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van MIJ is genoeg hen te vernietigen. Derhalve zal IK ook halt gebieden wanneer het uur gekomen is, IK zal hen tot MIJ halen die zich in grote aardse verdrukking bevinden en de verdrukkers zelf ketenen. Dan is deze fase afgelopen en een verlossingsperiode loopt ten einde, en dan begint een nieuw tijdperk opdat de verlossing van al het geestelijke voortgang vindt.

AMEN

8734 Het optreden van de antikrist

24 januari 1964

Het zal niet lang meer duren totdat Mijn tegenstander zijn laatste heerschappij op deze aarde zal aanvaarden.- Maar voordien zal IKZelf nog spreken met een "donderende stem", opdat nog enigen de weg naar MIJ vinden in hun uiterste nood. Dezen zullen MIJ dan ook trouw blijven omdat zij Mijn zichtbare hulp herkennen en nu ook hun geloof in MIJ niet meer opgeven. Maar het zullen er slechts weinige zijn en Mijn tegenstander zal grote macht hebben, want door de grote natuurramp raken de mensen in zulk een grote nood, dat zij zich bij ieder die verzekert hen uit deze nood te halen, aansluiten.

En er is iemand die dat doet, en hij zal allen die zich niet aan MIJ toevertrouwd hebben voor zichzelf winnen. Want de mijnen zullen zich van hem afzijdig houden omdat zij zich Mijn aanmaningen en waarschuwingen herinneren dat hun de grote geloofsstrijd te wachten staat, die door Mijn tegenstander ontbranden zal. Maar de wereldse mensen zullen hem toejuichen, want hij zal weten hoe hen te misleiden. Hij zal dingen volbrengen waardoor zij bereid zijn aan een bovennatuurlijke macht te geloven, en het feit dat alle ongelovige mensen hem als heerser en redder uit aardse nood aanvaarden, bewijst al dat Mijn tegenstander daar zelf achter zit. Dat hij zich van een aards omhulsel bedient om nu vrij heer en meester te kunnen zijn. En u, die tot de mijnen behoort, u zult uzelf afvragen **waarom** IK zijn heerschappij duld en hem niet ten val breng.

Het is zijn laatste grote actie op deze aarde die ook het einde veroorzaakt. Hij laat de strijd ontbranden die u mensen doorstaan moet om de laatste beslissing te nemen, voordat IKZelf kom om de mijnen te redden.

De voorafgaande natuurcatastrofe heeft in de mensen een verhoogde levenswil opgewekt, en wie de catastrofe overleefd heeft, tracht weer met alle mogelijke middelen aardse goederen te verkrijgen om tot een aards welzijn te komen. En deze pogingen zal Mijn tegenstander ondersteunen en hij vindt daarom heel veel aanhangers - want hij verstaat het ook de mensen te misleiden over zijn ware identiteit. Zij zien hem als een mens uitgerust met buitengewone kracht die zij vertrouwen en blindelings gehoorzamen, en zij geven hem zonder bedenken het recht maatregelen te treffen.

Zijn aanhang zal zo groot zijn dat de kleine schaar van gelovigen die hem herkennen en zijn ware identiteit inzien, zich niet zullen kunnen verweren tegen zijn aanvallen. Maar juist daaraan herkennen zij hem dat hij de mensen van het geloof in JEZUS CHRISTUS beroven wil. Hij wil zichzelf op de allerhoogste troon plaatsen en wil dat de mensen hem aanbidden, en zij zullen dat ook doen omdat hij wonderbaarlijke dingen volbrengt vanuit de macht die in hem huist.

Als hij zal optreden zult u hem ook herkennen, maar tevoren zal de wereld in schrik gedompeld worden door de omvang van een natuurcatastrofe waardoor IK MIJzelf aan de mensen laat zien. Dadelijk daarna zal hij op de voorgrond treden en hulp en redding uit de chaos beloven. Daarom zal hij veel aanhang vinden want de mensen zijn al rijp voor de ondergang, anders zouden zij hem herkennen en MIJ verzoeken om bescherming voor hem en zijn intriges.

Het zal niet lang meer duren of hij zal de aandacht trekken. Hij zal eerst onder de " dekmantel van vroomheid" optreden maar toch spoedig zijn ware gezicht laten zien, maar de mensen zijn zo verblind dat hij weinig moeite met hen heeft. Hun geloof in een GOD geven zij gemakkelijk prijs omdat zij door de natuurcatastrofe hard getroffen werden, en zij zijn nu bereid hem op de troon te zetten, die hun alles belooft, echter Mijn grootste vijand en tegenstander is. Hij heeft zich zelf met zijn boos wezen in een mens belichaamd om de laatste handeling op aarde te volvoeren, nml. openlijk strijd te voeren tegen MIJ en de mijnen, tegen **elk** geloof en tegen alle gerechtigheid. Want van hem uit wordt alleen zijn aanhang de mogelijkheid tot leven gegeven, terwijl de mijnen de dood is aangezegd.

Hij vindt echter in MIJ zijn Heer zodra zijn tijd om is, want terwille van de mijnen zal IK die dagen verkorten. IK zal Zelf komen om ze te redden uit de grootste nood en aan zijn heerschappij zal een

komen, hij zal gebonden worden samen met zijn aanhang, weer voor lange tijd. En er zal weer een tijd van vrede en eendracht komen waarin de liefde regeert en waarin Mijn tegenstander zijn activiteiten belet worden, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

AMEN

6538 Geloofsstrijd - Vijandigheden - Antikrist

3 mei 1956

IK wil u zegenen, opdat u voor M? vaste pilaren bent als er geschud wordt aan het geloofsgebouw dat voor de mijnen het wezen is van de kerk van CHRISTUS, als er geschud wordt aan wat **IKZelf** opgebouwd heb en waarover IK steeds weer de mensen door Mijn Woord onderricht.

De tijd ligt voor u waarin niet alleen de aanhangers van dwaalleren u zullen aanvallen, maar waarin men **elk** geloof zal willen uitroeien, onverschillig of het onjuist is of volgens de waarheid. Mijn tegenstander is van zins nu de scherpste wapens te gebruiken, nml. elke kennis en elk geloof in M? en Mijn Verlossingswerk te verdringen en te vervangen door aardse zienswijzen en plannen.

En dan zal er een tijd aanbreken die u nu nog voor onmogelijk houdt, want Mijn tegenstander zal zich in een aardse machthebber belichamen en zo sluw aan het werk gaan, dat hij in het begin slechts door weinigen herkend wordt als degene die hij in werkelijkheid is. Zodoende zal hij velen voor zich winnen die hem blindelings volgen en hem gehoorzamen, als hij onopvallend zijn plannen zal wijzigen. Want in het begin pakt hij alleen enkele geloofsrichtingen aan en hij heeft daarom de anderen aan zijn kant, die hem al te gewillig behulpzaam zijn als het er om gaat hun tegenstanders uit de weg te ruimen.

Daarom zult u in het begin geloven alleen maar aan de aanvallen blootgesteld te zijn van hen die de zuivere waarheid bestrijden, omdat zij zelf aanhangers zijn van dwaling en bedrog. Maar dan moet u voorzichtig zijn en uzelf niet moedwillig in gevaar brengen, want niet lang daarna zullen dezen zelf evenzo aangevallen worden en dan is het optreden van de antikrist duidelijk. Velen zullen hem volgen omdat zij reeds onder zijn invloed staan en hij met hen een makkelijk spel zal hebben.

Het zal niet lang meer duren tot de eerste tekenen merkbaar zijn. Het zal geen gewelddaad zijn die de geloofsstrijd inluidt want Mijn tegenstander gaat met list te werk en misleidt zelfs veel gelovigen, die hem volgen en voor hem gewillige dienaren zijn in latere tijd. Maar u die geestelijk ontwaakt bent, zal hij niet kunnen bedriegen, want IK zal u de ogen openen en uw gedachten juist leiden. Want nu komt het er op aan zich te wapenen voor de laatste strijd die gevoerd zal worden met een meedogenloosheid waarvan u geen vermoeden heeft.

IK echter wil u zegenen, IKZelf zal met u zijn en niemand onbeschermd laten die voor M? en Mijn Naam opkomt. Want deze strijd brengt de beslissing, hij zal de bokken van de schapen scheiden en hij zal het laatste werk zijn van Mijn tegenstander dat hem zelf veroordeelt.

Want zodra hij tegen M?Zelf opstaat en de mensen de kennis over M? en M?N Verlossingswerk onthouden wil, heeft hij over zichzelf het vonnis geveld, hij wordt gebonden en van al zijn macht beroofd. Hij tracht in de belichaming als mens het boosaardigste plan tegen M? ten uitvoer te brengen en er zullen er niet veel zijn die standhouden en hem weerstaan, die zich niet door hem laten misleiden omdat zij van M? zijn en blijven voor eeuwig.

Maar een duidelijke scheiding moet er ook plaatsvinden, want veel mensen zijn "noch vlees - noch vis" omdat vele zich gelovig wanen. Maar wanneer zij deze proef moeten afleggen falen zij jammer genoeg, want zij zijn niet in de waarheid omdat zij te weinig liefde hebben en daarom noch de waarheid ontvangen noch deze kunnen herkennen als de waarheid.

Daarom moet u Mijn dienaren nog bijzonder actief zijn, want dan zullen er zich nog veel gelegenheden voordoen waarin u hun duidelijkheid kunt verschaffen die zijn gaan twijfelen, en zelf niet meer kunnen oordelen en naar raad verlangen.

En het zal u ook lukken zwak gelovigen tot een sterk geloof te brengen, het zal u gelukken er een paar aan uw kant te krijgen. U zult hun duidelijk en begrijpelijk opheldering kunnen geven en MIJ aan hen als liefhebbende GOD en VADER voorstellen, DIE alleen een vast geloof verlangt om ook hen bij te kunnen staan in de grootste nood - en om hun kracht te schenken om te volharden tot aan het einde.

AMEN

5621 Geloofsstrijd – Antikrist ‘t Belijden voor de wereld

11 maart 1953

U zal een sterke beproeving opgelegd worden in de laatste tijd vóór het einde, en wat u niet voor mogelijk houdt zal gebeuren. Want elk geloof wordt bestreden en als gevolg daarvan zullen de mensen voor elkaar hun geloof verloochenen, zodat niemand meer zijn gezindheid laat zien en ieder de vijand is van de ander. Maar dan vraag IK van u als Mijn aanhangers op aarde een openlijk belijden, want dan is de tijd gekomen waarvan geschreven staat: "Wie MIJ belijden zal voor de wereld die zal IK belijden voor Mijn VADER". Want deze belijdenis kan nog voor velen een bemoediging zijn, zodat zij zich niet verbergen en ook geen aardse vijanden vrezen.

Het zal een zware tijd zijn, en toch hoeft u ze niet te vrezen zolang u zich in gedachten met MIJ verbindt want dan ben IK Zelf bij u en leid uw schreden, uw woorden en gedachten. Vrees hen niet die wel uw lichaam maar niet uw ziel kunnen doden. Zodra het om uw geloof gaat weet u ook dat de tijd gekomen is die IK verkondigd heb, en dat het laatste einde niet ver meer af is.

De voorafgaande geloofsstrijd is de laatste fase op deze aarde, en zo zeker als die ontbranden zal zo zeker komt ook het einde waarnaar u, Mijn dienaren en getrouwen, alleen maar hevig verlangen kunt omdat ze u verlossing brengt uit alle nood. Maar de tijd voordien moet er zijn om de mensen nog de gelegenheid te geven voor een beslissing. Pas dan zal blijken wie tot MIJ en wie tot Mijn tegenstander behoort, wie de wereld meer liefheeft dan MIJ en zich daarom aan hem heeft overgegeven. Want deze zal MIJ verloochenen. En het schandelijke optreden tegen de mijnen legt getuigenis af van de activiteit van Mijn tegenstander, die zich in de antikrist zal belichamen en gewelddadig optreedt tegen Mijn aanhangers, dus ook tegen MIJZelf.

Maar uw kracht en uw moed MIJ te belijden en uw wil tot liefhebben zal toenemen, en IK zal u bijstaan op zulk een in 't oog lopende wijze dat u MIJ herkent en dan ook steeds luider Mijn Naam belijdt voor de wereld.

En terwille van Mijn uitverkorenen worden de dagen verkort, zeer snel zal het einde komen, en IKZelf kom dan de mijnen te hulp en zal ze wegnemen, opdat zij van het vernietigingswerk op deze aarde verschoond blijven en vrede vinden na deze zware tijd van beproeving. Maar al de anderen worden door 't laatste oordeel getroffen, want alles wordt vervuld zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

AMEN

6762 Wereldgebeuren - Chaos - Antikrist

15 februari 1957

Er zal een onbeschrijflijke chaos zijn **nadat** IK gesproken heb door het geweld der natuur, want zolang de aarde bestaat hebben de mensen zoets nog nooit beleefd. Zij zullen door angst en schrik niet in staat zijn te denken en te handelen, zij vrezen een herhaling van deze gebeurtenis en kunnen daarom geen hand uitsteken om te helpen en te redden waar nog hulp mogelijk is.

Er zullen er maar weinige zijn die beseffen wat er gebeurd is omdat zij er van tevoren op gewezen zijn en nu de waarheid van Mijn woorden zien, daarom zullen zij nu ook met volle overtuiging hun medemensen uitleg geven ofschoon maar weinige zullen luisteren. Zij zullen eerder alles geloven behalve een goddelijk heilsplan accepteren dat op deze manier verwezenlijkt werd.

Nochtans moet die tijd goed benut worden en de mensen ook in verband daarmee in kennis gesteld worden van het aanstaande einde, Wat zich in de kosmos voltrokken heeft, kunnen zij niet loochenen en dat het tevoren aangekondigd is kan enkele mensen nog tot nadenken brengen. Maar de wil om te leven en de drang tot zelfbehoud zal toch zegevieren en de mensen zullen alles doen om de nood meester te worden, die veroorzaakt is door deze natuurcatastrofe. En nu beslist weer de graad van liefde, de hulpvaardigheid, de wil om de naaste bij te staan, of en hoe zijn eigen situatie verbetert, want IK zal allen helpen die zich de nood van hun medemensen aantrekken.

Maar velen zullen het zwaar te verduren hebben als zij alleen op hun eigen kracht vertrouwen; ofwel zichtbaar hulp ondervinden van beneden, als zij rigoureuus te werk gaan ten koste van hun medemensen. De nood op aarde zal groot zijn evenals de chaos die ontstaat door onvoorstelbare vernietigingen. En talloze mensen zullen nu ook het geloof in een GOD en VADER opgeven omdat zij gevoelig getroffen werden, doch hun geloof was maar vorm en hield bij een ernstige beproeving niet stand.

Daarom maak IK u al tevoren attent op wat gebeuren gaat, opdat u, mensen standhoudt en weet dat het Mijn plan is. Dat u weet dat IK ook Heer ben over het geweld der natuur en dat het MIJ ook gemakkelijk valt de mensen te helpen die van te voren MIJ om hulp vragen. IK hoefde u dit niet te openbaren, IK zou ook plotseling kunnen ingrijpen en alle mensen verrassen, maar dan zou ook geen mens in MIJ willen geloven. IK wil echter dat u MIJ erkent en u zult dat ook kunnen als alles zo gebeurt als het verkondigd is, want u weet dan ook dat niets op deze aarde geschiedt kan zonder Mijn Wil. En u kunt u dan naar MIJN wil voegen doordat u zich in vol geloof aan MIJ overgeeft en om MIJN bescherming vraagt.

Daarom zend IK u ook de kennis van wat op handen is. Daarom wijd IK u in Mijn heilsplan in en daarom verzoek IK u, Mijn dienaren, dringend en voortdurend de medemensen uw weten door te geven. De verbinding met MIJ zal uw zekerste bescherming zijn wat ook komen mag. En dan zal ook hij verschijnen die Mijn tegen-speler is in de eindtijd, die het heft in handen zal nemen omdat de grote nood hem dat gemakkelijk maakt - en hij zal nu ook maatregelen uitvaardigen die zijn verbondenheid met satan bewijzen. Hij zal veel aanhangers vinden en zijn heerschappij uitoefenen zonder gewetensbezwaar. Hij zal ook proberen MIJ de zwakgelovigen te ontrukken, echter ook van Mijn kant uit tegenstand ondervinden. Want IK voorzie de mijnen van grote kracht, en hoe groter de nood schijnt te worden des te sterker zullen de mijnen zijn omdat zij MIJ en Mijn tegenwoordigheid gewaar worden - en nu zonder vrees of schroom zullen spreken wat Mijn GEEST hun ingeeft.

Maar dit alles moet aan het einde voorafgaan omdat nog om elke ziel geworsteld wordt en deze grote nood nog mensen tot MIJ zal voeren die nog in het laatste uur naar MIJ roepen, en daardoor het lot van een hernieuwde kluistering ontgaan.

AMEN

4429 Antikrist - Meedogenloze maatregelen

7 september 1948

Een zichtbare macht zal u regeren die een onzichtbare Macht niet erkennen wil, en deze zal u tot een laatste geloofsproef uitdagen, want ze strijdt tegen MIJ en wil ook u tot vijanden van MIJ maken. En daarom is al uw geloofssterkte nodig om haar te weerstaan.

Velen zullen zich buigen onder het scepter van de heerser die hun gouden bergen belooft, daartegenover echter het prijsgeven van elk geloof en geestelijk bezit verlangt. Hij eist het aanvaarden van zijn macht en heerschappij en het afwijzen van een GOD en Schepper van eeuwigheid. Van een liefhebbende en rechtvaardige GOD, Die de mensen eens tot verantwoording zal roepen voor hun willen, denken en handelen.

En zo staat hij weer tegenover MIJ en het zal een laatste gevecht zijn van korte duur maar moeilijk voor de gelovigen, want zij zullen verdrukt worden op een bijna onmenselijke wijze die hun het belijden van CHRISTUS zeer moeilijk zal maken.- Maar de kennis van de zuivere waarheid, Mijn duidelijke hulp en de hoop op Mijn komst en het leven in het paradijs op de nieuwe aarde zal u kracht geven te volharden - en elke stormloop van de kant van een wereldlijke macht te trotseren.

U hebt Mijn Woord dat IK u niet verlaat in de nood, daarop kunt u rotsvast bouwen. IK ken de mijnen en sta ieder persoonlijk bij als hij in MIJ gelooft en zich alleen op MIJ verlaat. Die echter komen zal die zal de mensen verblinden door zijn scherp verstand, door zijn omvangrijke kennis en zijn welwillendheid tegenover andere heersers. En allen zullen hem het recht toekennen om organisatorisch bezig te zijn met als einddoel, elk geloof en geestelijke richting te verdringen. Hij zal trachten elk geestelijk streven voor te stellen als verkeerd gebruikte levenskracht, die voor de opbouw en verbetering van lichamelijke behoeften zou moeten worden aangewend. En hij zal overal aanhangers vinden die hem erkennen en nu eveneens tegen elke geestelijke arbeid optreden.

Zodoende zullen Mijn dienaren op aarde het hard te verduren hebben, en op de eerste plaats zal men alle middelen die u uw geestelijk werk mogelijk maken van u willen afnemen. Verder zult u ook persoonlijk vervolgd worden en voor de wereldse macht rekenschap moeten afleggen van uw denken en handelen. Verder zult u ook in aardse nood gedompeld worden door maatregelen die voor de gelovigen bovenmate wreed en hardvochtig schijnen en het ook zijn, wanneer IK u niet zichtbaar bij zou staan en u op geestelijke wijze zou onderhouden.

U zult Mijn hulp duidelijk bemerken. U zult het ondervinden dat IK bij u ben en ieders nood ken en u er ook uit help als de juiste tijd gekomen is.

De antikrist zal komen en met hem alle tekenen van het naderende einde, want zodra de geloofsstrijd begint, kunt u ook met zekerheid op het einde rekenen, dat ook niet lang op zich zal laten wachten, omdat de geloofsstrijd op zulk een harde en grove wijze gevoerd wordt dat IK Zelf moet komen om de mijnen te redden uit de diepste verdrukking - om ze op te halen en te brengen in het rijk van vrede. Maar dan komt ook 't laatste oordeel en de macht van MIJN tegenstander wordt gebroken voor een lange tijd.

AMEN

4029 De antikrist gecamoufleerd als brenger van het heil. Maatregelen tegen al het geestelijke

23 april 1947

Dat is de geest van de antikrist, die onder de dekmantel van een heilbrenger tot de mensen komt, maar wiens wil toch helemaal van GOD is afgekeerd in zover dat hij een GOD van Liefde niet accepteert, evenals hij trouwens het geestelijke afwijst als bovennatuurlijk en daardoor niet

bewijsbaar en dus niet bestaand. En het WEZEN van CHRISTUS zal hem ook zo vreemd zijn dat hij niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde geloven zal, en hij HEM daarom tracht voor te stellen als een fantasie figuur, en alle voorzorgsmaatregelen treft deze Persoon uit de harten van de mensen te verdringen. Zijn eigen wezen stemt niet overeen met het WEZEN van CHRISTUS, daarom is het begrijpelijk dat hij HEM als vijand beschouwt en dus ook bestrijdt.

De te verwachten antikrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Daarom zal hij groot succes behalen, want men wil hem de opperheerschappij waar hij naar streeft, toekennen. Men verwacht dat van hem ingrijpende veranderingen zullen komen ten gunste van het algemeen, daarom zullen hem alle werelds gezinde mensen aannemen en hij zal die bevoorrechte positie uitbuiten voor allerlei maatregelen. En in het bijzonder zal hij optreden tegen de geest van het bovennatuurlijke, tegen **alle** religieuze organisaties evenals ook tegen de kerken of geestelijke stromingen die JEZUS CHRISTUS en Zijn leer tot grondslag hebben. Want hij zal de naastenliefde als een toestand van zwakte voorstellen die onder alle omstandigheden bestreden moet worden.

Wie met zijn streven instemt geldt evenzo als antikrist en is dus tegenstander van GOD, hij zal zich ook liefdeloos gedragen tegen zijn naaste en daarom ook in een geestelijke blindheid voortgaan, want hij behoort tot het rijk van satan. Als heerser over velen zal de antikrist groot oproer verwekken door zijn maatregelen, die alle menselijkheid missen en alleen proberen haat en onvrede onder de mensen te stichten om de liefde te verstikken en de mensen in grote geestelijke nood te dompelen.

Maar dan is de reactie van GOD hoognodig, en dit verklaart het werkzaam zijn van GOD door Zijn dienaren op aarde, want ook HIJ moet op aarde te herkennen zijn voor hen die tot Zijn kamp behoren. HIJ moet dus evenzo op buitengewone wijze te werk gaan opdat HIJ niet afgewezen wordt, maar erkend kan worden, als de mensen maar gewillig zijn de juiste weg te gaan. Als zij zich maar bewust of onbewust tot de Schepper van hemel en aarde wenden, om aan HEM hulp te vragen in geestelijke nood. En dan is ook het worstelen van het goede tegen het kwade bijzonder heftig, want het uur van het einde komt steeds dichterbij en de scheiding van de geesten moet zich voltrekken tot aan de jongste dag.

En deze scheiding kan alleen plaatsvinden als de mensen serieus voor de keus gesteld worden GOD te erkennen of HEM te verloochenen. Die vraag zal hen tot een beslissing dwingen, en om haar kracht bij te zetten treedt de tegenstander van GOD openlijk naar voren doordat hij zijn afgezanten op aarde beïnvloedt maatregelen te treffen en door te voeren die 'n godvijandig denken verraden. En zo begint het laatste gevecht op deze aarde, de geloofsstrijd, de strijd tegen CHRISTUS, met het gevolg dat de mensen zich nu definitief moeten uitspreken: voor of tegen HEM. En dan komt 't laatste oordeel, want in vrije wil wenden zij zich nu naar GOD toe of van HEM af, en voor die vrije wil moeten zij zich ook verantwoorden.

Deze strijd is onafwendbaar en brengt duidelijk het wezen van de antikrist aan 't licht. Daardoor kan de gehele mensheid duidelijk het denken en handelen doorzien van hem, die onder het masker van een heilbrenger optreedt om zijn afschuwelijke plannen ten uitvoer te brengen; die openlijk vecht tegen GOD en daarom weer voor een lange tijd in de aarde gebonden wordt, vanwaar hij zich niet eerder vrij kan maken tot de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van satan weer lossen maken.

Maar JEZUS CHRISTUS zal nooit verdrongen kunnen worden. HIJ zal overwinnaar blijven op de jongste dag en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden, en zodoende zal ook Zijn leer op de nieuwe aarde

als geestelijke kennis hoog worden gehouden. Ze zal zich ten volle ontplooien en daardoor zullen de mensen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot GOD ontbranden. En door de tegenstander van GOD kan ze nooit meer verdrongen worden omdat hem elke macht is ontnomen voor een lange tijd.

AMEN

4728 De gesel van de antikrist

29 augustus 1949

De gesel van de antikrist zal wreed gezwaaid worden boven allen die MIJ belijden, zoals ze eertijds ook boven MIJ gesuisd heeft voor Mijn kruisdood als mens. Maar IK zal ze van de mijnen afweren, IK zal ze Zelf opvangen en zich laten uitwerken op allen die aan satan toebehoren.

In de rijen van de mijnen zal zijn woeden zeker goed te bemerken zijn, maar zolang het schild van het geloof hen beschut zal hij hun niet veel schade kunnen aandoen. Want weer sta IK als Beschutting voor hen om af te weren wat ook tegen de mijnen ondernomen wordt. Maar zij herkennen ook de heerschappij van de antikrist en weten dat spoedig het einde komt, en daarmee ook het uur van hun redding. En dat weten geeft hun een kracht die alles laat verdragen.

U zult niet lang meer een vredige tijd hebben, want uur na uur en dag na dag gaat voorbij en de tijd die Mijn GEEST u aangekondigd heeft komt steeds nader. De wereld staat voor een geweldige beving waarvan de gevolgen onbeschrijflijk zijn. En of u ook twijfelt u houdt ze niet meer tegen, u moet u spoedig uitspreken voor- of tegen MIJ. Want deze beslissing wordt ook geëist door hem die tegen MIJ is en blijft; nog eeuwigheden lang. Hij zal komen voordat IK kom, hij zal op deze aarde verschijnen door diegenen die hem geheel onderhorig is, die hij in bezit neemt en door wie hij zich zal laten zien in al zijn macht.

De mensen zullen zich in drommen bij hem aansluiten, zij zullen hem hun waardering schenken en zich vrijwillig aan hem onderwerpen. Zij zullen hem onderhorig zijn omdat hij als mens op hen inwerkt en hen verblindt door zijn woorden en daden. Hij zal zegevieren omdat allen zich vrijwillig aan hem overgeven en zodoende zal hij grote macht hebben en die gebruiken tegen MIJ, en tegen allen die in MIJ geloven en MIJ belijden. Hij zal tegen MIJ vechten dus ook strijd voeren tegen de mijnen, die MIJ echter trouw zullen blijven tot aan het einde.

De tijd van de antikrist is nu gekomen, dus zal hij spoedig optreden en u weet dan dat het einde nabij is. Want slechts korte tijd zal hij regeren en omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft, zal hij de hel openen en al het boze vrijlaten, hij zal daarmee samenwerken op schandelijke wijze. Maar het uur van zijn val in de diepte is reeds bepaald sinds eeuwigheid, en er zal vervuld worden wat verkondigd is in woord en geschrift.

AMEN

5223 De geest van de antikrist

30 september 1951

De geest van de antikrist heerst overal waar IK niet herkend wordt, want daar heeft hij zijn werk van verwarring reeds aangericht. Hij heeft het onderscheidingsvermogen van de mensen verzwakt, hij heeft alles verduisterd, hij heeft de waarheid verdrongen en de mensen verblind met zijn dwaallicht. En hij heeft, als Mijn tegenstander, zijn macht benut en is zo tegen MIJ ingegaan. Hij

heeft als speciaal wapen het beeld van de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS uit de harten van de mensen gerukt, en hij werkt zodoende in steeds sterkere mate tegen CHRISTUS - naarmate het einde nadert.

Het is zijn werk dat de mensen zich van MIJ afgekeerd hebben, dat zij niet meer in JEZUS CHRISTUS geloven en daarom ook de weg naar MIJ niet meer vinden. En toch is zijn werken alleen mogelijk omdat de mensen zich niet verweren tegen zijn aanvallen en zijn daden, waartoe zij echter in staat zouden zijn als zij het maar wilden. Want zij zijn als zelfstandige wezens op de aarde geplaatst en bezitten een volledig vrije wil. Zij staan wel afzijdig van MIJ, maar in het begin van hun belichaming als mens ook zo ver van Mijn tegenstander dat hij hen niet kan dwingen hem onderdanig te worden.

Door MIJ heeft de mens de mogelijkheid verkregen met hart en verstand de indrukken buiten zich op te nemen, en ze in het hart of met het verstand uit te werken. Want IK heb geen machines geschapen die hun werk doen moeten op bevel van de meester. IK heb u mensen vrij voortgebracht, heb u verstand en inzicht gegeven en beïnvloed u altijd de goede richting te kiezen door allerlei gebeurtenissen. Maar Mijn tegenstander laat zijn macht ook niet onbenut. Hij tracht evenzo op uw wil in te werken, maar de beslissing hangt van u mensen zelf af. Er is echter een middel dat u slechts behoeft te gebruiken, nml. uzelf te verzekeren van Mijn Liefdegeest en Mijn kracht die u geschikt maakt de aanvechtingen van uw vijand te weerstaan.

En deze kracht kunt u steeds voor uzelf verwerven als u zelf maar de liefde beoefent, dus Mijn Liefdekracht uzelf eigen maakt die u steeds ter beschikking staat maar alleen door werken van liefde verworven kan worden. Mijn tegenstander is een vijand van de liefde, en u zult hem altijd kunnen overwinnen als u hem met het wapen van de liefde tegemoetreedt. Want dan gaat u de weg van CHRISTUS, u gaat de weg van de liefde die ook HIJ is gegaan. En dan behoort u tot HEM en HIJ is dan uw Beschermheer en uw Leider, HIJ is uw Verlosser geworden door uw wil die zich door de liefde bij HEM heeft aangesloten. Zolang echter de mensheid zonder liefde leeft herkent zij HEM niet, en dat bewerkt Mijn tegenstander die gelooft zijn macht te versterken als hij de Macht van JEZUS beperken kan.

Zijn activiteiten zijn duidelijk tegen HEM gericht, en ieder mens die zich van JEZUS CHRISTUS afkeert, die HEM verloochent en HEM afwijst als HIJ hem met Zijn Woord tegemoet komt is in de macht van de antikrist. Hij is zelf een kleine antikrist die gewillig doet waartoe satan hem aandrijft. Hoed u voor deze antikristen, zij zijn in zijn macht en daarom ook Mijn tegenstanders. Maar zij zullen hun vijandschap moeten boeten op de dag van 't laatste oordeel dat zeer nabij is.

AMEN

5606 De activiteiten van de antikrist vóór het einde

19 februari 1953

Door de invloed van de antikrist zal ook het einde bespoedigd worden, want nu stijgt de nood voor de mijnen ten top en maakt Mijn komst noodzakelijk om aan deze nood een einde te maken. De antikrist heeft maar een doel voor ogen, MIJ te onttronen en zich zelf op de troon te zetten. Hij wil de mensen het geloof ontnemen in een GOD en Schepper van eeuwigheid, om zelf des te hoger in aanzien te staan en geëerd en gevreesd te worden net als 'n god. Hij wil niet de liefde maar de onderworpenheid van de mensen bezitten, hij wil de algehele macht hebben en alleenheerser zijn.

Zolang de mensen nog gelovig zijn en een Macht boven zich erkennen voor WIE zij zich eens moeten verantwoorden, zolang zullen zij hem die van hen verlangt dat zij tegen GOD ingaan niet terwille zijn. Daarom zal de antikrist optreden tegen die Macht, doordat hij probeert het geloof in

MIJ met meedogenloze middelen uit te roeien, met middelen die het voor de mijnen moeilijk zullen maken MIJ trouw te blijven. Maar de kracht daartoe stroomt hen van MIJ uit rijkelijk toe, want IK zal MIJ zo duidelijk aan hen openbaren dat zij steeds gesterkt worden in het geloof. Dat zij elke onrechtvaardigheid aanvaarden in het besef dat IK alleen geven kan en hun waarlijk vergeld wat hun aards is opgelegd.

De antikrist streeft er naar de christelijke leer uit te roeien en een einde te maken aan alle kennis over JEZUS CHRISTUS als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld, hij verklaart MIJ openlijk de oorlog en dat betekent zijn einde. Mijn tegenstander zal zich belichamen in een mens die hem in alles gehoorzamen zal, d.w.z. hij zal diens ziel geheel en al in bezit nemen maar tevoren de mensen misleiden met allerlei voordelen die hem een overgrote toeloop verzekeren. Zijn spreken en handelen zal een masker zijn waaronder zich de slechtste gezindheid verbergt. Arrogantie, leugen en winstbejag zal hij meesterlijk verbergen, maar de liefdeloosheid zal hem spoedig ontmaskeren. Maar alleen voor de ogen der mijnen is dat duidelijk te zien, want voor zijn aanhangers laat hij het voorkomen alsof hij begrip heeft voor al het lijden dat hij echter niet probeert te verzachten, veeleer draagt hij er slechts toe bij dit lijden te vergroten.

De gelovige zal hem herkennen want hij heeft erg onder zijn heerschappij te lijden, maar wie hem terwille is en openlijk met MIJ breekt die wordt als vriend door hem behandeld en aards geëerd en geacht. Zodoende zullen spoedig twee partijen ontstaan, de meerderheid zal hem volgen en alleen een kleine kudde zal MIJ in haar gezindheid en handelen trouw blijven. En dezen zullen voortdurend in gevaar zijn omdat Mijn tegenstander de mensen aanzet hen op elke manier schade te berokkenen, want de antikrist beloont zulk optreden tegen de mijnen om ook nog de laatste gelovigen die hem weerstand bieden tot afval te brengen.

Er zal voor de mijnen een tijd van bittere nood aanbreken. En toch zal ze draaglijk zijn omdat zij een buitengewone genadegave in ontvangst mogen nemen, want IK laat MIJZelf zien waar de mensen zwak dreigen te worden. IK ken ieders wil en houding tegenover MIJ en IK laat waarlijk Mijn tegenstander de overwinning over deze zielen niet behalen, bovendien is het einde nabij en omdat Mijn gelovigen MIJ in hun hart trouw zijn toegedaan kan IK MIJ nu ook buiten de wet om openbaren om hun kracht te schenken. En velen zullen MIJ dan te zien krijgen en dan kan geen macht ter wereld hen meer van hun geloof in MIJ afbrengen. En als IK het van hen zou verlangen zouden zij ook het leven met vreugde voor MIJ geven. Maar IK beëindig het wrede spel van Mijn tegenstander, en als hij gelooft gewonnen te hebben zal IK komen in de wolken en oordelen het levende en het dode.

AMEN

5654 Moeilijke dagen - Antikrist - Einde

18 april 1953

De dag van verlossing is niet ver meer af, maar zal hij voor alle mensen ook **verlossing** betekenen? Zal hij niet eerder voor velen een dag van oordeel zijn waarin zij, in plaats van verlost, hernieuwd gekluisterd worden in de vaste vorm? En zo kan er naar deze dag verlangd maar er evenzo voor gevreesd worden. En die deze dag zouden moeten vrezen geloven er niet aan en zijn daarom reddeloos verloren, omdat zij niets doen om deze hernieuwde kluistering van zich af te wenden. Voor slechts weinig mensen zal die dag een werkelijke verlossing zijn, maar dezen hebben tevoren al geleden terwijl die anderen niet weten hoe ellendig ze er aan toe zijn en daarom ook geen verlangen hebben naar een Verlosser. En toch zal DIE komen om te verlossen die in HEM geloven.

Komt er voor alle gelovigen een zeer moeilijke tijd, dan mogen zij de belofte niet vergeten dat IK zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En die tijd van nood moet voor hen evenzeer een bewijs zijn van de waarheid van Mijn Woorden, en deste vaster zullen zij geloven in Mijn komst op de laatste dag en aan de redding uit de grootste nood. Het zal werkelijk een dag van verlossing zijn voor de mijnen, die bij de aanblik van het goede leven der ongelovigen geneigd zijn te twifelen aan de waarheid van Mijn woord.

En terwille van de uitverkorenen zullen de dagen verkort worden. IK zal de mijnen sterken tot die dag gekomen is en hij zal er sneller zijn dan hij verwacht wordt. De wereldsituatie zal dan weer zo rustig schijnen dat niemand aan een einde gelooft, want onder de heerschappij van de antikrist bedaren schijnbaar de golven van onrust, en aards is een opleving te zien die de mensen steeds goddelozer en liefdelozer laat worden. En alleen de mijnen herkennen daaraan het uur op de wereldklok, want alleen zij hebben gebrek en moeten lijden terwijl de overige mensheid zwelgt en in een roes van wereldse vreugden zich probeert te verzadigen. En niemand zal vermoeden hoe dichtbij het einde is wanneer de antikrist zijn wereldheerschappij begint.

Hij luidt het einde in, hij brengt de chaos tot stand en laat de geloofsstrijd ontbranden. Hij veroorzaakt als het ware de scheiding van de geesten, want onder zijn heerschappij wordt het belijden van MIJ en Mijn Naam geëist, en bijgevolg is de definitieve beslissing gevallen die nog vóór het einde moet plaatsvinden. Maar zodra deze geloofsbeslissing geëist wordt, kunt u Mijn gelovigen, uzelf voorbereiden op Mijn komst. Want met de toenemende nood beleeft u ook de vervulling van Mijn voorspellingen over het einde.

U kunt dan elke dag op het einde rekenen en toch komt deze dag plotseling en onverwachts. Dan echter zullen zalig zijn voor wie deze dag de verlossing brengt, maar huilen en tandenknarsen zullen zij die door de aarde verslonden en weer gebonden worden in de vaste materie. Maar u, die in MIJ gelooft, vertrouw op Mijn Woorden dat u verlost zult worden uit tijden van hoogste nood. Dat IK kom en u op zal halen en dat u daarom geen macht der aarde behoeft te vrezen. Want van MIJ is de Macht, de Kracht en de Heerlijkheid.

AMEN

5719 Geloofsstrijd - Antikrist - Tegengestelde arbeid

9 juli 1953

Er moet krachtig tegen in gegaan worden wanneer de antikrist zijn laatste werk begint, nml. aan elk geestelijk streven een einde te maken. Als hij openlijk tegen GOD in gaat, als hij elk geloof tracht uit te roeien en zodoende zijn gezindheid duidelijk, als tegen CHRISTUS gericht, herkenbaar is. Dan moeten alle krachten in de Hemel en op aarde actief worden, want dan begint de zwaarste strijd die de volgelingen van JEZUS ooit beleefd hebben.

Dan begint de laatste geloofsstrijd die het einde inluidt en met de grootste hardheid en meedogenloosheid gevoerd wordt, omdat satan zelf tegen GOD opstaat om HEM ten val te brengen en zichzelf op Zijn troon te verheffen. Maar dan zullen ook alle dienaren van GOD op aarde grote ondersteuning ondervinden van de kant der Lichtwereld, want dan moet ijverig gearbeid worden om alle aanvallen van de vijand te weerleggen, om JEZUS CHRISTUS openlijk te verkondigen en HEM voor de wereld te belijden.

Dan wordt er geen verborgen spel meer gespeeld, dan zal het duidelijk worden wie in GOD gelooft en HEM liefheeft. Wie zo sterk is dat hij JEZUS CHRISTUS als zijn enige Heer erkent en de bevelen van de tegenpartij niet vreest. En dan zal iedere verkondiger van de goddelijke liefdesleer het woord van GOD - dubbel gezegend zijn, want dan verricht hij ook een zeer noodzakelijke

arbeid. Hij verkondigt GOD, Die men verloochnen wil, met overtuiging. Hij strijdt voor HEM en vreest hen niet die hem daarvoor zelfs met de dood bedreigen.

Maar zulk een arbeid kan alleen gedaan worden door hem die het ware inzicht heeft, die overal van af weet, ook van de tekenen van het einde. Die daarom niet anders kan, dan voor JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk op te komen, omdat hij door Zijn Liefde en genade gegrepen is en Zijn werken gewaar wordt. Dat geeft de kracht die hem tot alles in staat stelt zelfs tot een openlijk belijden van zijn geloof, dat voor hem echter het bitterste lot op aarde betekent.

Maar hij vreest dit zware lot niet omdat hij tot inzicht is gekomen en voor niets meer bang is op deze wereld. Hij heeft de juiste Heer herkend en geeft voor HEM als het nodig is met vreugde zijn aardse leven. De tegengestelde arbeid, die van GOD's strijders verlangd wordt is: ophelderend te werken waar twijfels bestaan, zielen trachten te winnen zodat die zich aan JEZUS CHRISTUS willen toevertrouwen. Aan Hem, Die hun aller Redder en Heiland is en Die hen ook uit aardse nood en verdrukking zal bevrijden, als het einde gekomen is.

En hun arbeid bestaat daarin: de ingeziene waarheid te verspreiden en moedig op te treden tegen kwaadsprekers en lasteraars, tegen aanhangers van dwaalleren en tegen allen die de liefdeleer van CHRISTUS vijandig gezind zijn. Hun opdracht is "Licht" te verspreiden omdat de donkere nacht van de geest de mensen omringt. Er zullen dan ook nog mensen zijn die besluiteloos zijn waar zich naar toe te wenden; en hun GOD zo voor te stellen zoals HIJ in waarheid is, behoort ook tot de arbeid voor het rijk van GOD. De zuivere waarheid kan en zal haar uitwerking niet missen op een hart dat naar de waarheid verlangt, want het gaat om die weinige weifelaars die bijzonder liefdevol behandeld moeten worden - opdat zij zich bij uw kamp aansluiten en vrienden van u worden inplaats van vijanden.

De antikrist zal in de laatste geloofsstrijd wapens gebruiken die elke liefde missen, u echter moet met ijver vechten met de wapenen van de liefde. U moet proberen hun te geven wat u reeds bezit, wat u van GOD ontvangen hebt, nml. Zijn Woord, dat op een ieder zal inwerken naar zijn wil.

Wie ernstig naar Licht verlangt zal het ook verkrijgen, en wie Licht bezit weet ook hoe zijn houding moet zijn in de dagen dat GOD's tegenstander woedt en alle zielen voor zich tracht te winnen. Deze strijd zal weliswaar ongelijk zijn want u bent maar een kleine groep, uw tegenstanders echter zijn talloos. Maar u bezit meer kracht, want u ontvangt ze direct van GOD en ze kan de sterkste vijanden overwinnen, en u kunt door een sterk geloof tegenover uw tegenstanders getuigen over HEM en Zijn Macht.

En u kunt daardoor ook de weldoordachte plannen van GOD's tegenstanders verijdelen, want de kracht van het geloof legt duidelijk getuigenis af van GOD. De kracht van het geloof kan ook nog vóór het einde uw vijanden overwinnen en zij kunnen zich ook vrijwillig aan u overgeven, zij kunnen naar uw kant overlopen en zijn dan gered voor eeuwig.

AMEN

7068 Het wedervaren van de laatste volgelingen in de tijd van de antikrist

19 maart 1958

Net als voor bijna twee duizend jaren zullen de mijnen weer vervolgd worden terwille van Mijn Naam. Nog staat het u vrij het evangelie te verkondigen, nog kunt u ongehinderd opkomen voor MIJ en Mijn Naam. Nog staan geen machthebbers u in de weg die uw spreken en doen verbieden, maar de tijd komt waarin u niet meer vrij, maar alleen in het verborgne nog kunt arbeiden voor MIJ en Mijn rijk. Derhalve moet u deze tijd goed benutten en dus arbeiden zolang het nog dag is.

U kunt niet begrijpen wat het voor u betekent in alle vrijheid te kunnen spreken en niemand behoeven te vrezen die u de arbeid voor MIJ verbiedt, daarom moet u strijden met het zwaard van de mond. U moet elke gelegenheid aangrijpen de mensen Mijn Woord, de eeuwige Waarheid te brengen, en u moet ook door de Kracht van Mijn Naam werken. U moet melding maken van het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS en HEM overal verkondigen, want een gebied zonder leven is overal waar de mensen zonder geloof in de goddelijke Verlosser voortleven. Tot hen moet u het "Leven" brengen, u moet hun Mijn Woord verkondigen met grote ijver omdat u niet veel tijd meer hebt om in vrijheid te kunnen werken onder uw medemensen.

Wanneer de antikrist zal optreden zult ook u, Mijn dienaren, van deze vrijheid beroofd zijn ofschoon ook uw arbeid dan nog niet ten einde is. Maar u kunt dan alleen nog maar met de grootste voorzichtigheid en wijsheid uw arbeid in de wijngaard verrichten, en wat u ook met Mijn Kracht zal gelukken. En wat u heden nog ongelooflijk schijnt zal realiteit worden in de tijd dat de antikrist aan de macht komt.- Maar ook dan nog heb IK moedige belijders van Mijn Naam nodig die niet de wereld en haar heersers vrezen, maar openlijk voor hun daden opkomen als zij rekenschap moeten afleggen.

Zoals het eens met Mijn discipelen verging, zo ook zal het u geschieden die IK als laatste volgelingen gekozen heb voor de verspreiding van Mijn evangelie. IK verzeker u Mijn bescherming en zeg daarom weer: wees niet bezorgd wat u dan zeggen zult, want IK zal u de Woorden in de mond leggen. Daarom hoeft u de aardse macht niet te vrezen zolang u MIJ aan uw zijde roept, want dan geef IK Zelf hun ook het passende antwoord. Zij zullen geen enkele aanleiding kunnen vinden om u aan te vallen totdat ook uw missie vervuld is, en dat bepaal alleen IK en nooit de machthebbers die evenzo onder MIJ en Mijn Wil staan.

Zodoende zult u ook begrijpen dat elk werk dat voor die tijd reeds voor MIJ verricht wordt, tot versterking van het geloof van de zwakke mensen kan bijdragen. Dat u dus niet genoeg **voorbereidend** werk kunt doen opdat de mensen dan stand houden tijdens kwellingen door de antikrist, die natuurlijk deze mensen probeert te hinderen in hun geestelijk streven. Maar hij zal dat bij hen die reeds een levend geloof in MIJ gevonden hebben niet bereiken, want dezen zullen een muur bouwen waartegen hij vergeefs stormloopt en die hij niet tot wankelen kan brengen. Hij zal echter gemakkelijk spel hebben bij hen die slechts een vormgeloof bezitten dat zonder weerstand opgegeven wordt in het aangezicht van de gewelddadige maatregelen door Mijn tegenstander. Deze mensen zijn krachteloos en ook zonder licht, zij kennen de kracht van Mijn Naam niet en ook niet de kracht van een levend geloof, noch de kracht en Macht van een GOD - DIE Heer is over leven en dood.

U echter moet zolang u de mogelijkheid hebt te spreken en vrij te werken MIJ, Mijn Liefde en Macht aan uw medemensen verkondigen. U moet hun Mijn leer van de Liefde prediken en hen wijzen op de tijd die komen zal en die alleen in een diep geloof aan MIJ in JEZUS CHRISTUS doorstaan kan worden. Dit geloof kan de overwinning geven aan allen die MIJ trouw blijven, die MIJ en Mijn Naam openlijk voor de wereld belijden wanneer deze bekentenis van hen geëist wordt. U moet hun echter ook het nabije einde aankondigen, opdat zij weten hoe waardeloos het is, terwille van aardse goederen, de aandrang en het verlangen van de vijand in te willigen. Niemand zal zich lang kunnen verheugen over zijn vermeende bezittingen, omdat de tijd van de antikrist beperkt is en met hem ook zijn aanhang. Want terwille van Mijn uitverkorenen verkort IK die dagen en maak een einde aan zijn activiteiten.

En daarom kunt u, die MIJ met alle ijver dient, in deze laatste tijd niets meer verliezen maar enkel onuitsprekelijk veel winnen. Want als u vervolgd wordt terwille van Mijn Naam zult u als Mijn ware volgelingen nog zielen redden die naar uw zijde overlopen, en het lot van u allen zal heerlijker zijn dan het u aards ooit geboden kan worden door hen, die willen bereiken dat u MIJ verraadt.

Want wie voor MIJ strijdt met hem ben IK Zelf, en IK zal u waarlijk tot de overwinning voeren.

AMEN

7778 De tegenstander gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten

21 december 1960

Aan de activiteit van de tegenstander wordt een einde gemaakt zodra het uur gekomen is, dat IK zal oordelen de levenden en de doden. Eenmaal moet dit oordelen weer plaatsvinden, want alles is buiten de ordening getreden en daarom is een opwaartse ontwikkeling van het geestelijke niet meer gewaarborgd.

De mensheid weerstaat niet meer het werkzaam zijn van Mijn tegenstander en is volledig aan zijn wil onderworpen, en hij misbruikt zijn macht op een manier dat het zelfs voor Mijn aanhangers moeilijk gemaakt wordt bij MIJ te blijven. Hij gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten door te trachten MIJ geheel en al uit de gedachten van de mensen te verdringen, en vindt wat dat betreft ook genoeg aanhangers die zijn wil uitvoeren, nml. openlijk strijd te voeren tegen het geloof. U mensen bent echter op aarde om te kiezen tussen twee heren, en u moet derhalve ook van beide heren op de hoogte zijn. Maar hij probeert het weten over uw GOD en Schepper te verhinderen, hij probeert elk geloof van u af te nemen en wendt geweldmiddelen aan doordat hij de machthebbers aanspoort meedogenloos op te treden tegen het geloof en ook tegen de mijnen die Mijn Naam belijden voor de wereld. En daarom zal hem niet veel tijd meer over blijven, hij zal weer gekluisterd worden op de dag van het oordeel.

Wanneer u, mensen dus het begin daarvan kunt zien en ook ziet hoe de strijd tegen het geloof openlijk ontbranden zal, dan kunt u het ook zeker achten dat de tijd van het einde gekomen is. Want dan gaat hij zijn machtsbevoegdheid te buiten en valt daardoor onherroepelijk in handen van het gericht. Want zijn macht is geweldig en hij misbruikt die, maar IK zal hem 'n halt gebieden opdat niet alle mensen zijn prooi worden, opdat de mijnen MIJ trouw kunnen blijven tot het einde.

Nog kunt u, mensen zijn activiteiten op de voet volgen en u afzonderen van hen die hem toebehoren. Nog kunt u, die de mijnen bent zich aaneensluiten en elkaar sterken en troosten. Maar wanneer Mijn tegenstander de laatste strijd op aarde zal beginnen, zult u zich moeten afzonderen, want u kunt dan niet meer openlijk spreken en u wordt bestreden door de wereld en door hen die de wereld toebehoren. En dan komt het er op aan MIJ openlijk te belijden en u hoeft dan ook geen vrees te voelen, want Mijn kracht zal u toestromen zodat u MIJ ook trouw kunt blijven, zodat u MIJ met blijdschap kunt belijden en uw kracht des te meer naar buiten komt. IK heb u steeds deze tijd voorspeld, en ze zal komen zoals het verkondigd is. Maar u zult ook ervaren dat u steeds meer tegenstanders vinden zult, en dat de haat tegen u die Mijn woord verkondigt zich verergeren zal. En u zult er dan goed aan doen de vijand te mijden opdat u zich niet moedwillig in gevaar begeeft.

Want dan moet u listig zijn als de slangen en zacht als de duiven, maar verraden mag u MIJ niet. Wie buiten MIJ zou u van kracht kunnen voorzien? Wie buiten MIJ zou u kunnen beschermen en weer uit alle noden wegleiden?

Mijn tegenstander wordt door MIJ gekluisterd als de tijd vervuld is en aan zijn activiteit wordt een einde gemaakt. En u kunt er op bouwen dat IKZelf ME uw lot aantrek wanneer de tijd van het einde gekomen is, wanneer u beslissen moet welke Heer u erkennen wilt. Want wie MIJ willen toebehoren zal hij niet ten val kunnen brengen omdat IK aan hun zijde strijd, en hij waarlijk niet tegen Mijn Macht is opgewassen. Hij zal gekluisterd worden weer voor een eindeloos lange tijd en met hem ook zijn aanhang, opdat er weer een tijd van vrede aanbreekt voor de mensen die dan niet meer door hem lastig gevallen kunnen worden.

Maar deze tijd van vrede zal pas aanbreken op de nieuwe aarde, want eerst moet de ordening weer hersteld worden. Eerst moet het geestelijke geoordeeld worden, dan pas zal de opwaartse ontwikkeling weer doorgaan, dan pas zal er vrede zijn in de Hemel en op aarde.

AMEN

4566 Vrees hen niet die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden

14 februari 1949

Vrees hen niet die u aards kunnen schaden maar veeleer hem, die uw ziel in de afgrond zoekt te trekken. Maar ook hem kunt u moedig weerstaan als u MIJ aan uw zijde roept, want dan zal hij niets tegen u kunnen uitrichten. Dan heeft u een SCHILD waardoor u onkwetsbaar bent en uw ziel is dan tegen elk gevaar beschermd.

Maar de wereld zal u erg verdrukken en haar machthebbers zullen trachten u te vernietigen, omdat zij optreden tegen ieder die MIJ trouw is. Zij willen MIJ niet erkennen als hun Heer en eisen daarom alle macht en verering voor zichzelf op. U zult dus erg verdrukt worden en kunt toch onbezorgd en onbevreesd de strijd aanvaarden omdat IK als uw Legeeraanvoerder met u ten strijde trek en voor u vecht, zoals u ook voor MIJ en Mijn Naam strijdt. Daarom zal de overwinning ook de uwe zijn.

Streef er naar dat uw geloof steeds dieper en onwankelbaarder wordt, dan zal ook elke vrees verdwijnen voor hen die alleen het lichaam kunnen doden. Geef meer acht op het leven van de ziel, dan laat al het wereldse, verlokkingen en bedreigingen, u volledig onberoerd en u leeft dan alleen volgens Mijn Wil. Als de eisen van de aardse machthebbers tegen Mijn wil gericht zijn zult u hen herkennen als afgezanten van satan en u zult elke vrees voor hen verliezen, want uw geloof geeft u de kracht om te weerstaan. U hebt dan geen vrees meer voor de wereld en haar aanhangers maar houdt uzelf meer en meer vast aan MIJ, als aan Degene voor WIE u ontzag hebt en DIE tegelijkertijd door u bemind wordt.

Wie echter zwak van geloof is zal angstig worden en ook de aardse maatregelen met bezorgdheid gadeslaan. Wie zwak van geloof is voor die ben IK niet altijd tegenwoordig. Hij heeft nog te veel aandacht voor de wereld ofschoon hij ze niet begeert, maar hij blijft er niet onberoerd door want ze beheerst nog zijn gedachten en ze houdt hem nog teveel af van het geestelijke streven. En deze zal ook bevreesd zijn en zodoende door het aardse geweld erg in het nauw worden gebracht. Maar IK wil hem van die vrees afhelfen en zou hem willen toeroepen: IK zal u altijd tot Redder zijn als u maar helemaal gelooft in Mijn Liefde en Mijn Macht.

IK vermag alles en IK wil ook alles doen wat u tot zegen strekt, geloof dat en weet dat IK u steeds ter zijde sta als satan's volgelingen u bedreigen en u van MIJ willen afbrengen. En bent u zich bewust van Mijn tegenwoordigheid, dan zal alle angst verdwijnen en zonder vrees zult u de vijand het hoofd bieden. Door het geloof in MIJ bent u sterk en u hebt dan geen vrees meer voor uw lichamelijk leven, omdat u weet dat er geen dood bestaat voor hen die in MIJ geloven. Dat dus wel uw lichaam gedood kan worden maar nooit de ziel, dat IK echter ook uw lichamelijk leven behoed zolang uw uur nog niet gekomen is.

AMEN

4635 Geloofsstrijd - Belijden voor de wereld - "IK zal de dagen verkorten"

11 mei 1949

U zult nog een harde strijd moeten doorstaan, als u MIJ wilt belijden voor de wereld. Er zal van u nog een volledig afstand doen van aardse goederen verlangd worden, en u zult onteigend worden en ook diensten moeten verrichten die boven uw krachten lijken uit te gaan. U zult gehinderd worden in het nakomen van wat u belangrijk vindt, en zult zonder reden vervolgd en verdrukt worden. U zult geen rust vinden door de achtervolgingen van uw vijanden, die gelijktijd ook Mijn vijanden zijn. Zij geloven niet in MIJ en vrezen daarom ook geen "wrekende hand" over zich.

En u zult totaal verwonderd zijn dat IK dit alles toelaat **zonder** hen tot rekenschap geven op te roepen. Maar u zult ook verwonderd zijn dat al die tegenspoed u niet zo aanraakt als het lijkt voor de wereld. Dat u ondanks alles wat er gebeurt vrolijk blijft en, vol vertrouwen en hoop, het uur verwacht van vereffening. U bent overtuigd dat deze vervolgingen een einde zullen nemen, en zult daarom steeds luider en met steeds meer overtuiging instaan voor Mijn Naam en MIJ belijden voor de wereld. En daarom zal IK voor u die dagen verkorten, opdat u de zaligheid deelachtig zult worden.

Denk steeds aan deze belofte, dat het nog maar een korte tijd zal duren tot u wordt verlost uit de handen van uw pijnigers. En denk er aan dat u tot Mijn uitverkorenen behoort aan wie al het leed terwille van uw getrouwdheid wordt vergolden. Denk er aan dat door uw belijden nog zielen moeten worden gewonnen voor MIJ en Mijn rijk, die als laatste nog gered worden vlak vóór de ondergang.

Neem dus terwille van deze zielen het kruis op u. Het zal u wel zwaar drukken maar toch draaglijk zijn, want IK help u en voorzie u buitengewoon van kracht. De geloofsstrijd zal voor u moeilijk zijn en daarom moet u zich daarop voorbereiden, door uw ziel te sterken met de juiste voeding. Door het aannemen van Mijn Woord, en door het verkrijgen van de kracht waarmee IK Mijn Woord heb gezegend. Want door het aannemen van Mijn Woord verbindt u zich met MIJ en wordt bijgevolg doorstroomd met Mijn Kracht. Dus zult u ook in staat zijn om uw vijanden te kunnen weerstaan tot het einde, tot IK zal komen om u te verlossen uit elke nood.

AMEN

1567 Het belijden van JEZUS CHRISTUS voor de wereld Goddelijke bescherming

14 augustus 1940

Wie JEZUS CHRISTUS belijdt diens leven is in GOD's Hand, ook al verklaart de wereld en haar gezag hem de bitterste strijd. Reeds van het uitspreken van de goddelijke Naam gaat al kracht uit, en de Liefde van de Heiland zegent allen die zich aan HEM overgeven, d.w.z. die in HEM geloven, HEM beminnen en Zijn geboden onderhouden.

Slechts weinig mensen echter nemen het leven van JEZUS tot richtsnoer van hun leven. Wie zich echter de moeite geeft in alles de Heer na te volgen, die zal ook spoedig inzicht verkrijgen en zal de goddelijke Heiland en Verlosser niet meer willen opgeven. Zijn Liefde openbaart zich zo indringend dat in de mens het verlangen naar de Hemelse VADER steeds toeneemt. Het is als een gestadige regen die het uitgedroogde aardrijk drenkt met Zijn onontbeerlijk woord dat van Boven tot de mensen op aarde gebracht wordt. En dat woord spoort nu de mensen steeds aan HEM aan te nemen DIE door de wereld verloochend wordt.

De mens die GOD's kracht duidelijk ervaart moet zich ook voor dat woord inzetten, hij moet frank en vrij spreken over alles wat de Heer Zelf op aarde geleerd heeft. De mens moet alles doen om

vooreerst het menselijke hart geschikt te maken de waarheid aan te nemen die de mensen van Boven wordt overgebracht.

Eens heeft de Heer Zelf gezegd: "Wie MIJ voor de mensen belijdt die zal ook IK belijden voor Mijn VADER". Dus heeft CHRISTUS de mensen geboden voor Zijn Naam op te komen, opdat hij dan eveneens de goddelijke bijstand ervaart als hij de hulp van de VADER in de Hemel begeert.

Wie voor de goddelijke Naam opkomt zal in de komende strijd tegen CHRISTUS betrokken worden, want men zal trachten de mensen elke herinnering aan HEM en Zijn werken op aarde te ontnemen. Men zal de mensen met harde straffen dreigen die ten doel hebben het verdwijnen van het geloof in JEZUS CHRISTUS als Verlosser der wereld. De mens zal serieus moeten strijden om stand te kunnen houden tegen al deze influisteringen van kwaad gezinde krachten, en alleen de mens die zich voor JEZUS CHRISTUS inzet en in gelovig gebed de Heer zijn noden en zorgen toevertrouwt en HEM om bescherming en kracht vraagt, zal sterk en vrij zijn. Want dat belooft de Heer al zijn strijders, als zij HEM als de Goddelijke Heer en Verlosser belijden voor de mensen.

Hier zal de goddelijke Macht duidelijk bewijzen dat Ze sterker is dan aardse macht, en ze zal waken over ieder aards kind, onverschillig in welke gedaante het de Heer en Heiland belijdt. Daarom behoeft de mens niet bezorgd te zijn dat het aardse gezag hem zou kunnen vervolgen om hem schade te berokkenen, omdat hij een aanhanger is van het ware christendom. JEZUS CHRISTUS kan nooit uit de wereld van haat en liefdeloosheid verdrongen worden, ook al wordt de strijd openlijk gevoerd. Maar wie zijn aardse leven liefheeft diens hart zal angstig kloppen en hij zal makkelijk de geboden van het wereldlijk gezag in acht nemen, dus zijn Heer en Heiland verraden terwille van aards succes.

Maar wie de dood niet vreest zal vrijmoedig de Naam belijden van HEM Die de wereld verlost heeft van de zonden, zelfs als hij er voor moet boeten door de aardse macht. De VADER in de Hemel houdt echter Zijn Handen beschermend over dat aardse kind, en dan zal het voor de tegenstander lijken alsof bovenmenselijke krachten tegen hem strijden. Hij zal aan de kalme, die ondanks dreigingen onmiskenbaar is, de kracht van het goddelijke Woord en de liefdevolle zorg van de VADER in de Hemel herkennen, DIE de zijnen beschut als zij HEM maar belijden voor de wereld.

AMEN

3703 GOD aan te roepen om hulp is in de eindtijd noodzakelijk

3 maart 1946

Voortaan zal het noodzakelijk zijn Mijn hulp steeds weer af te bidden, wilt u niet bezwijken in de levensstrijd, in aardse zowel als in geestelijke nood. U kunt wel als overwinnaars te voorschijn komen zonder MIJ om hulp aan te roepen, maar dan bent u reeds in de macht van Mijn tegenstander die u de kracht geeft te zegevieren, maar als tegenprestatie beslag legt op uw ziel. En aan deze laatstgenoemde kracht gebonden te zijn in de komende tijd is uw grootste onheil, want u gaat daardoor verloren voor eeuwige tijden in het rijk der duisternis. U ruilt voor deze korte tijd van kracht een eeuwigheid van krachteloosheid in, waarin u bovenmate hard moet boeten voor uw nalatigheid MIJ niet om hulp gevraagd te hebben.

De komende tijd is alleen zonder gevaar voor uw ziel te doorstaan met Mijn ondersteuning en Mijn Kracht die IK u toezend, en toch wordt het aan uzelf overgelaten of u MIJ wilt aanroepen. De grote nood zal dit bij u teweeg moeten brengen maar IKZelf dwing u niet. IK probeer alleen door nood u te bewegen uzelf met MIJ in verbinding te stellen, omdat IK u anders die kracht niet kan doen toekomen.

Voor een ieder die MIJ niet in zijn hart draagt zal het leven moeilijk en vol leed zijn. Maar het zal minder zwaar zijn voor ieder van u als hij zich tot MIJ wendt om hulp, want Mijn Liefde helpt u dragen en ze helpt een ieder die gelovig op MIJ vertrouwt. Maar de tijd van nood moet komen omdat het grote leed de mensen moet treffen terwille van henzelf, want het is het laatste middel om ze voor MIJ en Mijn rijk te winnen.

IK wil uw harten gereed maken opdat ze Mijn Woord kunnen ontvangen - en de grote nood zal dit teweeg brengen, zodat ze hongeren naar Mijn Woord van troost en opheldering, tot inzicht in hun nood; zodat ze dan Mijn Woord serieus in hun hart overwegen en MIJ kunnen herkennen als ze van goede wil zijn. Want er zijn veel zielen op dwaalwegen geleid die van de goede weg zijn afgedwaald, maar daar weer op teruggebracht moeten worden door Mijn Woord, dat hun de waarheid in alle volheid openbaart.

Weliswaar zal de nood ook veel harten sluiten voor Mijn Woord en met dwang kunnen die niet geopend worden, maar gelukkig hij die deze nood verdraagt zonder Mijn tegenstander om hulp te vragen in de vorm van slecht denken en spreken en in liefdeloos handelen tegen de naaste. Want zo iemand helpt hij ogenschijnlijk en hij verschaft hem faciliteiten van allerlei aard om hem geheel voor zich te winnen.

Probeer dus niet door liefdeloosheid uw aardse leven te verbeteren, verdraag geduldig en berustend uw lot en kom bij alles naar MIJ. IK sta u altijd bij als u slechts Mijn hulp vraagt, als u maar de weg tot MIJ vindt, als u zich ootmoedig aan MIJ onderwerpt en u in Mijn genade aanbeveelt. Nooit laat IK iemand die ernstig bidt zonder hulp van MIJ heengaan, dat vertrouwen moet u allen verwerven opdat de grote nood voor u draaglijk voorbij gaat.

Van Mijn liefhebbende zorg kunt u altijd verzekerd zijn als u zich aan MIJ toevertrouwt, als u MIJ erkent en MIJ dus niet uit uw gedachten bant. Maar wie dit verzuimt verkeert in ergste zielenood waar alleen zijn eigen wil hem uit kan helpen. De tijd gaat snel voorbij en wordt steeds duidelijker kenbaar als de tijd van het einde, want satan is duidelijk aan het werk. En hij drijft de mensen aan tot daden van grofste liefdeloosheid die steeds in aardse nood en verdrukking hun uitwerking hebben. Hij vergiftigt het denken van de mensen waar hem geen weerstand geboden wordt door een naar MIJ toegekeerde wil.

Daarom moeten de mensen op hun hoede zijn, want het gaat er om, de laatste proef van het aardse leven te doorstaan, zij moeten een waakzaam oog houden op de verschijnselen van de tijd en op de handelwijze van de mensen, die zichtbaar geregeerd worden van onderaf. Zij moeten echter ook aandacht schenken aan het werken van Boven. Zij moeten acht slaan op de verkondigers van Mijn Woord die hun volledig opheldering kunnen geven over doel en betekenis van de laatste grote nood en over het eeuwige heilsplan. Want dat moet zijn loop hebben zoals het bestemd is, en zoals Mijn Wijsheid het als doelmatig heeft ingezien sinds eeuwigheid.

Zij moeten hun vermaningen en waarschuwingen serieus nemen en de zware tijd zal dan verdraaglijk verlopen voor iedereen die van goede wil is, en die MIJ aanroep in de komende nood.

AMEN