

De geloofs strijd

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

3810 Een tijd van ellende.....	2
8982 De grootte van het natuurgebeuren vóór het einde.....	3
4846 Het wijzen op de komende tijd van nood.....	4
7641 Verzoek om kracht voor de komende tijd.....	5
7737 Teken van de eindtijd.....	5
7908 De eindtijd geeft aanleiding tot genadegaven.....	6
6067 Komende tijd van ellende.....	7
5860 Het hand over hand toenemen van de zonde Geloofsstrijd - Einde.....	8
4883 Grote droefenis vóór het einde.....	9
5285 Geloofsstrijd - Tijd van nood De kracht van het geloof.....	10
5324 De geloofsstrijd is meedogenloos Het harden van het geloof.....	11
7053 Aankondiging van de komende grote nood.....	12
7970 Catastrofe - Antikrist - Geloofsstrijd Einde.....	13
3737 Zwaarste levensomstandigheden nà de catastrofe.....	14
5779 Geloofsstrijd.....	15
6452 Laatste fase - Geloofsstrijd.....	16
8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd.....	17
5467 Satan woedt met versterkte macht Eindtijd.....	18
5115 Geloofsstrijd - Vervulling van de beloften.....	19
4433 Laatste strijd - Openlijk belijden van CHRISTUS voor de wereld.....	20
6089 Strijden met het zwaard van de mond.....	21
7954 GOD's bescherming in de geloofsstrijd.....	22
4167 Geloofsstrijd - Verval van mensenwerk De kerk van CHRISTUS.....	23
5339 Kan het gericht afgewend worden door gebed ?.....	23
4027 Een zeker teken van het einde De kleine schaar van strijders voor GOD.....	24
3709 De missie van Mijn dienaren op aarde nà de natuurcatastrofe.....	25
6689 Van het nabijzind einde moet steeds weer melding worden gemaakt.....	26

3810 Een tijd van ellende

24 juni 1946

In de jongste tijd reeds zult u vernieuwd aan kwellingen blootgesteld zijn, u zult in noden geraken die u bijna dreigen neer te drukken; maar weet dan, dat IK u nader ben dan ooit tevoren. Geef uzelf geheel over aan Mijn leiding en blijf MIJ in uw harten getrouw, opdat u MIJ erkent en bekent ondanks alle moeilijkheden. Dan zal IK u waarlijk niet verlaten, en u kunt het volste geloof hebben in Mijn Woord.

Maar de nood **moet** komen, opdat wat geschreven is vervuld zal worden.- Opdat de tijd van grote ellende voor alle mensen te herkennen is en dan ook herkend kan worden als de laatste tijd vóór het einde.

De wereld wil geen verandering van de aardse verhoudingen in liefde, maar wakkert de volkeren aan tot een vernieuwd worstelen en strijden tegen elkaar. En het wereldgebeuren gaat een nieuwe periode binnen, echter van korte duur. De vernieuwde spanning der volkeren zal een grote aardse nood teweegbrengen die Mijn Wil op de juiste tijd zal beëindigen.

Maar u die MIJ toebehoort, u behoeft ook deze tijd van nood niet te vrezen, ofschoon ze ook u zal raken op velerlei wijze. Deze tijd is voor u weer een geloofsbeproeving die u doorstaan kunt als u zich vaster dan ooit bij MIJ aansluit, en u zich aan Mijn leiding en hulp toevertrouwt.

Wat binnenkort plaatsvindt zal voor u een bewijs zijn van Mijn Woord en dan vertrouwen op MIJ, IK zal u helpen in elke nood en elk gevaar. Want **alles** is overwinnelijk met Mijn hulp, **niets** is onmogelijk voor Mijn Kracht en Macht. Geen bede laat IK onverhoord als u in MIJ gelooft en uit de diepte van uw hart tot MIJ roept.

IK ben u nabij en leid uw lot naar Mijn Wil, en als u dat gelooft zal elk leed voor u draaglijk zijn. Maar de wereld om u heen en de mensen die MIJ niet toebehoren hebben nog grote ellende nodig, willen zij zich nog uit vrije wil ten goede veranderen en MIJ aanroepen om hulp. Daarom moet ook deze korte periode door u mensen doorleefd worden, opdat uw ziel daaruit voordeel trekt.

Maar Mijn ingrijpen beëindigt deze periode, waarop een andere nood zal volgen, hoewel de eerste is bezworen. Het is een tijd van ellende voor het einde, en wel voor hem die de tijd van het einde er in herkent. Hij zal troost en hoop putten uit elk Woord van MIJ. Hij zal niet versagen maar zich inniger dan ooit met MIJ verbinden. Hij zal zonder schade voor zijn ziel alle aardse noden en gevaren doorstaan, omdat IKZelf hem aan de hand neem en hem dan ook kracht geef en "Licht".

AMEN

8982 De grootte van het natuurgebeuren vóór het einde

25 mei 1965

U allen moet zich voorbereiden op het einde, om tenminste met een sprankje inzicht het rijk hierna in te kunnen gaan. Want er is nog maar weinig tijd, die echter voldoende is als ze goed wordt benut. Als u van goede wil bent uw verandering tot liefde te volbrengen.

Gelegenheden daartoe worden u genoeg geboden, zodra Mijn ingrijpen heeft plaatsgevonden. Zodra u door een natuurramp getroffen wordt, die alles van voorheen in de schaduw stelt. U kunt er zich geen voorstelling van maken wat er gebeuren zal, en toch moet u geloven dat Mijn stem geweldig zal weerklinken, waarmee IK u mensen nog eenmaal aanspreek voordat het laatste einde is gekomen. Het zal voor u allen een ontzaglijk beleven betekenen, dat echter de mijnen niet zo zwaar zal treffen omdat hun geloof zo sterk is dat zij zich aan MIJ geheel en al toevertrouwen, en daarom ook de hulp die zij verwachten ervaren zullen.

En dan zal ieder mens de gelegenheid hebben onzelfzuchtige liefde te beoefenen om nog tot rijpheid te komen, want er zal veel ellende zijn. En een ieder zal kunnen helpen, al is het alleen door troostwoorden. Door de mensen te wijzen op een GOD der Liefde, DIE alleen een vertrouwensvol gebed verlangt om Zijn hulp zichtbaar te kunnen bewijzen. Want wat u de mensen geestelijk nog kunt bijbrengen, helpt hun zielen en bewaart hen voor het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering.

Maar ook aards zult u hen kunnen helpen, want te **willen** helpen zal u ook in de gelegenheid stellen te **kunnen** helpen. Want waar geen menselijke hulp meer mogelijk is staan MIJ nog steeds talloze helpers terzijde, en dezen zullen voor u zorgen op ongewone wijze.

IK verlang van u alleen een vast geloof, en dat zal in u aanwezig zijn wanneer u zult zien hoe alles wordt vervuld wat IK heb voorspeld. U zult u weg dan met lichaam en ziel overgeven, en alleen nog voor MIJ en Mijn rijk bezig zijn. U allen moet deze tijd goed benutten, u moet voortdurend liefde tonen, wat uzelf steeds weer kracht geeft. U moet alleen om uw ziel denken, omdat u niet weet hoelang u nog op de aarde vertoeven mag. Want het kan nog maar een korte tijd zijn die u op aarde verblijft, in het bijzonder, als u niet de sterkte van geloof bereiken kunt die een volharden tot het

einde mogelijk maakt. Want dan is Mijn erbarmen groter, als IK u voordien reeds oproep van deze wereld, opdat u nog binnen kunt gaan in het rijk hierna, waar voor u nog een vooruitkomen mogelijk is en niet het gevaar bestaat dat u op het einde weer afzinkt in de diepte. Want IK worstel om iedere ziel en weet hoe haar wil is, dus weet IK ook waar nog uitzicht bestaat op redding, en dat benut IK ook. Alleen dat kan IK niet, u met dwang bevrijden uit de handen van Mijn tegenstander. Want hij bezit hetzelfde recht op u, omdat u hem eertijds vrijwillig bent gevolgd.

Dus kan Ik steeds alleen hun hulp verlenen, die zich uit zijn geweld bevrijden **willen**. En dat doe IK waarlijk op elke wijze, want alleen al dat u kennis ontvangt over de komende grote nood en dat u door gebed uw kracht versterken kunt als u er in gelooft, is al een bijzondere hulp.

Want daartoe bent u allen geschikt, u in gebed met MIJ te verbinden en uw VADER te bidden dat HIJ het in genade beschikken moge, dat dit natuurgebeuren niet zo'n erge uitwerking op u hebben mag, wat zeker te allen tijde in Mijn Macht ligt. En ieder gebed dat daarom in geest en waarheid tot MIJ gericht is, zal IK verhoren. Daarom zullen niet alle mensen gelijk getroffen worden. Openlijk zal Mijn Wil zich openbaren en ook het geloof versterken van hen, die nog twijfelden. Maar ook de ongelovigen zullen versteld staan en zich verwonderen. Hun haat tegen de gelovigen zal toenemen, wat in vijandelijkheden getoond wordt waardoor ook de mijnen te lijden hebben. Maar toch is voor hen Mijn bescherming zeker, want zolang zij voor MIJ en Mijn rijk bezig zijn zal IK hun schreden zo leiden dat die niet zonder resultaat blijven. En de zielen zullen hen danken, die hun redding gebracht hebben in geestelijke en aardse nood.

AMEN

4846 Het wijzen op de komende tijd van nood

25 februari 1950

Mensen, hoor en geloof dat u voor een moeilijke tijd staat. Ze zal een ieder persoonlijk treffen, ofschoon ze gemakkelijker voorbij gaat aan hen die MIJ in het hart dragen, en zodoende voortgaan met het oog naar Boven gericht. Die tijd zal zwaar drukken op iedereen, want ze brengt telkens weer nood waarvan u gelooft die bijna niet te kunnen doorstaan.- Tot in het binnenste zult u geschokt worden. Want uiterlijk en innerlijk geraakt u in nood opdat u zich tot MIJ wendt en eindelijk de weg tot MIJ vindt, uw GOD en VADER van eeuwigheid.

Het is het laatste middel dat IK toepas voor het einde. Helpt dat niet u tot verandering te brengen, u die zich aan de wereld verkocht heeft, dan is er voor u geen redding meer. Dan bent u definitief aan Mijn tegenstander vervallen en moet dan ook zijn lot delen; hernieuwd gekluisterd te worden op het einde der dagen.

Er blijft slechts nog maar weinig tijd voor u. En in deze korte tijd benader IK u steeds weer om u nog voor het verderf te redden, om u tot bezinning te brengen eer het te laat is. Neem in ernst aan wat IK u laat zeggen door Mijn dienaren op aarde, en stel uw leven daar op in. En als die grote nood over u komt,denk er dan aan dat ook spoedig het einde komt, dat IK heb aangekondigd. Benut dan elke dag door vaker de verbinding met MIJ te zoeken en al het wereldse niet te achten. En bid in geest en waarheid, MIJ aanroepend om genade, die IK u waarlijk niet onthouden zal. IK zal uw gebed verhoren en u met genade overladen. IK zal u kracht en geloofssterkte geven, opdat u volhardt tot het einde.

AMEN

7641 Verzoek om kracht voor de komende tijd

5 juli 1960

Nog is uw levensloop niet ten einde, nog kunt u van genaden gebruik maken zonder beperking. Nog wordt u Mijn Woord van Boven aangeboden, en nog hebt u een zekere vrijheid van geest om dit Woord te kunnen verspreiden. Om het zelf te beleven en de kracht van Mijn Woord te ondervinden. Want u wordt niet gehinderd om liefdewerken te doen, u kunt spreken en handelen naar eigen wil. U kunt arbeiden in Mijn wijngaard en u kunt bezig zijn voor MIJ en Mijn rijk. En u moet zich bewust zijn van deze genade, want eenmaal komt de tijd dat het u verhinderd wordt te arbeiden voor MIJ en Mijn rijk. Want dan wordt het ook voor uzelf moeilijk gemaakt naar Mijn Wil te leven.

En dan moet u genoeg kracht verzameld hebben om te volharden, ook als de vijand tegen u optreedt. Want dan kunt u hem weerstand bieden omdat het dan Mijn Kracht is die nu in u werkt, en omdat hij MIJ niet vermag te weerstaan.

Daarom moet u voordien reeds veel kracht verzamelen en deze Kracht ontlenen aan Mijn Woord. En daarom spreek IK u aan, opdat u sterk wordt in geloof en in de liefde en u dan vervuld bent met kracht, om de komende tijd van nood gemakkelijk te kunnen doorstaan.

Zodoende moet u vol leven zijn, daadwerkelijk in de liefde en levendig in het geloof, dan kan u geen leed geschieden wat ook komen mag. Want dan bent u nauw met MIJ verbonden en de zekerheid van Mijn tegenwoordigheid geeft u innerlijke vrede en onbezorgdheid. Mijn tegenwoordigheid laat geen vrees in u opkomen en al het moeilijke gaat aan u voorbij, ofschoon het vanwege de mensheid niet kan uitblijven. En hoe ook die dagen zijn zullen, ze zijn nog de laatste genaden voor u en uw zieleheil. Want de ziel kan en zal nog uitrijpen als uw wil slechts goed is en tot MIJ gericht. Dan zal Ik er voor zorgen dat zij de vijand niet ten offer valt. Dat zij toeneemt in kracht, en steeds weerstand biedt wanneer hij haar bedreigt. Maar u moet de dagen die u nog over blijven tot het einde goed benutten. U moet de lichamelijke noden niet achten maar alleen om uw ziel denken, want haar heil staat op 't spel. En terwille van haar heil versterk IK ook Mijn genadegaven, en ze zullen niet ophouden tot het einde komt.

Dit echter zij u gezegd, dat er niet veel tijd meer is tot het einde. Houd voor gezegd dat u geloven moet en u op dat einde voorbereiden moet, daar anders Mijn woord u vergeefs ter ore komt. Daar u anders deze bijzondere genadegave niet uitbuit. En al valt het u ook moeilijk te geloven, roep MIJ aan om Kracht en wees bereid naar Mijn Wil te leven en te denken. Dan zal IK u bijstaan en van kracht voorzien. IK zal uw gedachten juist leiden, opdat u niet verloren gaat wanneer het einde is gekomen.

Richt uw gedachten alleen maar tot MIJ en u zult niet verloren gaan. Want dan zult u ook leren te geloven hoe dichtbij het einde is. Benut de tijd goed die u nog gegeven is, verzamel kracht door er MIJ in gebed om te vragen, en wees liefdadig. Want dan kunt u het einde met kalmte verwachten en IKZelf bescherm en leid u. IK ben aanwezig bij u die MIJ liefhebt, en u zult niet verloren gaan.

AMEN

7737 Tekenen van de eindtijd

3 november 1960

U zult ook op ongewone wijze door MIJ aangesproken worden. En u moet op de tekenen letten die u zien zult aan de hemel en op aarde, want alle grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En daaraan zult u al kunnen zien in welk uur u leeft, want de juiste tijd kan u niet gegeven worden

daar u anders niet meer in staat zou zijn uw leven op aarde ten einde te leven. Want van angst zou u vergaan -of, u zou uw leven voor die tijd zelf beëindigen. Daarom hoeft u **nooit** die profeten geloof te schenken die u een bepaalde tijd opgeven waarin het gericht zal plaatsvinden, want dit zijn valse profeten, en zij brengen slechts het denken van de mensen in verwarring

U moet echter acht slaan op de tekenen die IK u aangekondigd heb. Want om Mijn Naam's wille zal er voor die tijd nog een strijd ontbranden en u Mijn dienaren op aarde zult tot verantwoording geroepen worden. **Dat is een zeker teken** dat niet lang daarna de laatste dag zal komen, want IK heb gezegd: "IK zal de dagen verkorten..."- Want deze strijd zal met alle grof geweld gevoerd worden, zodat IKZelf moet komen om hem te beëindigen.

En IK zal komen. U behoeft deze strijd niet te vrezen omdat IK u zal uitrusten met grote kracht om wille van hen die nog zwak of besluiteloos zijn, en die u als voorbeeld kunnen nemen om de weg tot MIJ nog te vinden.

Maar zodra de geloofsstrijd zichtbaar is die in alle delen der aarde kenbaar zal zijn, is ook de activiteit van Mijn tegenstander zo duidelijk dat hij gekluisterd moet worden. Want dan wordt het voor alle mensen op aarde moeilijk gemaakt om hun geloof in een GOD en Schepper, DIE Hemel en aarde regeert, te behouden.

Dan zal Mijn Macht zich openbaren en Mijn Wijsheid zal waarlijk doen wat goed is, om de aarde weer tot een school voor de geest te laten worden. Want een periode is dan tot een einde gekomen en een nieuw tijdperk begint voor de mensen, die IK als stam van het nieuwe geslacht zal wegnemen vóór het einde.

En dan zal er weer een paradijsachtige toestand zijn waarin alle mensen leven in liefde tot MIJ, zodat IK in hun midden kan vertoeven zoals IK beloofd heb aan hen die volharden tot het einde, en dezen zullen zalig zijn.

Dat echter een tijd van ellende over de aarde vooraf moet gaan is onafwendbaar, opdat er nog enkelen gered zullen worden en verlossing vinden in JEZUS CHRISTUS, Wien's Naam daarom vooraf nog in de hele wereld verkondigd wordt. Maar de tijd van droefenis is dan reeds aangebroken, en veel ellende zal de wereld nog beleven. De mijnen herkennen echter de tijd en zij houden zich aan MIJ. En IK zal ze waarlijk sterken en hun te allen tijde hulp verlenen als zij zwak dreigen te worden, want IKZelf sta aan hun zijde en ga als "Legeraanvoerder" voorop. En daarom zullen zij ook overwinnaar blijven in deze laatste strijd, want zij zullen door Mijn Kracht stand houden en hopen op MIJN komen. Zij zullen stand houden tot het einde, want wien's kracht te zwak is roep IK nog op vóór die tijd, want hij mag Mijn tegenstander niet ten offer vallen.

Maar u moet voortdurend om vergrote toevoer van kracht bidden. U moet steeds met MIJ verbonden blijven. Dan zal ook deze zware tijd aan u voorbij gaan, en Mijn komen zal u redden uit elke nood.

U zult ingaan in een rijk van vrede, en de nieuwe aarde zal u opnemen in alle pracht en heerlijkheid. U zult in MIJ en met MIJ een nieuw leven beginnen, en IK zal bij u vertoeven zoals IK het beloofd heb.

AMEN

7908 De eindtijd geeft aanleiding tot genadegaven

3 juni 1961

Het is een onverdiende daad van genade, als u mensen het Woord uit den hoge mag vernemen. Want in de tijd kort vóór het einde is de mensheid op zo'n laag geestelijk peil aangeland dat er een oplossing voor de aardse schepping nodig is. Een omwenteling en een nieuwe opwekking van al het

geestelijke dat nog in een gekluisterde toestand is. Echter ook van de geesten die nu als mens belichaamd over de aarde gaan, en van wie het grootste deel de proef van het aardse leven niet kan doorstaan. Zodoende streven de mensen niet meer bij zichzelf naar een verbinding met MIJ. Zij houden zich van MIJ verwijderd en zijn door hun afwijzen niet waardig door MIJ aangesproken te worden.

Daarom is het een ongewone genade dat IK MIJ desondanks neerbuig, en de mensen aanspreek. dat IK ook hun Mijn Woord laat toekomen die zich nog ver van MIJ houden. IK zie de staat van onwaardigheid over het hoofd. IK heb zorg voor de mensen die zich van MIJ afkeren omdat de tijd van het einde gekomen is. Omdat dit einde voor veel mensen de hernieuwde kluistering in de materie betekent, die IK nog wil afwenden van hen zolang er nog tijd is.

IK lok en roep en IK laat overal heen een straal van Mijn Liefdelicht oplichten.

IK raak de mensenharten aan met deze straal om maar te bereiken dat zij zich bezinnen. Dat zij Mijn Woorden opnemen in hun harten, ze in het hart overwegen en dan hun levenswandel daar naar richten. IK wil slechts dat zij niet verloren gaan, weer voor eeuwig lange tijden.

En dat grote gevaar bestaat, want slechts weinig mensen hebben een levend geloof in MIJ wat hen zou beschermen voor de ondergang, wanneer het uur van het einde is gekomen. Daarom schenkt Mijn liefde deze laatste genadegave aan u mensen. U moet u slechts niet verweren als Mijn dienaren u Mijn Woord willen brengen. Luister naar hen en denk na zonder innerlijke weerstand over wat IK tot u spreek, en u kunt zich dan ook een geloof verwerven in uw GOD en Schepper, dat geen blind geloof is.

En u zult dan ook spoedig Mijn Liefde tot u bemerken. Want gedachten zullen in u boven komen die u niet verwerpt, omdat u inziet dat zij de waarheid zijn. Geef slechts uw innerlijke weerstand op en u bent gered voor tijd en eeuwigheid. Luister naar MIJ en de kracht van Mijn Woord zal zijn uitwerking op u niet missen, omdat het goddelijke Liefdekracht is die u door Mijn Woord bestraalt. Het zijn geen holle mensenwoorden die u hoort, wanneer Mijn boden Mijn genadegaven tot u brengen. Want mensenwoorden zijn gemakkelijk te verwerpen. Goddelijke Woorden echter hebben invloed, aangenomen dat de wil van de mens zich niet verweert tegen deze invloed. Daarom verlang IK alleen van u dat u zich niet onwillig afkeert, maar er eens over nadenkt. En IK zal u waarlijk helpen de waarheid van Mijn Woord in te zien. Uw hart zal zich aangesproken voelen en uw denken zal zich langzamerhand naar MIJ toe wenden. Uw weerstand zal zwakker worden, en de Kracht van Mijn Woord begint op u in te werken.

Geef slechts uw weerstand op en waarlijk, IKZelf zal eenieder persoonlijk aannemen. IK zal hem Woorden geven van Liefde en Genade, Woorden van Troost, goede Raad en Wijsheid. Net zoals hij ze nodig heeft voor zijn ziel, opdat hij MIJ Zelf herkent in de woorden die Mijn boden hem brengen. Want waarlijk IK zeg u: Het is de tijd van het einde, en Mijn Liefde en barmhartigheid wordt u steeds weer opnieuw geschonken en wil u behoeden voor het lot van de hernieuwde kluistering, als het einde is gekomen.

En daarom giet IK Mijn genadegaven nog uit in rijke mate. En hem wien's hart niet geheel verhard is, zoek IK nog te winnen voor MIJ en Mijn rijk. Aan hem probeer IK MIJ te openbaren als een liefdevolle GOD en VADER van eeuwigheid, en hij zal waarlijk door de straal van MIJN Liefde geraakt worden. Hij zal MIJN Woord kunnen herkennen als de Stem van de VADER, DIE Zijn kind helpen wil. DIE het wil behoeden voor de afgrond en DIE het nog wil redden voordat het einde is gekomen.

AMEN

6067 Komende tijd van ellende

30 september 1954

U gaat een grote tijd van ellende tegemoet, en een sterk geloof is vereist om deze droefenis meester te kunnen worden. Want met uw lichamelijke kracht zult u ze **niet** kunnen afweren, wel met geestelijke kracht. Het zal echter een nood zijn die terwille van uw geloof u zal treffen, omdat de laatste tijd is gekomen waarin van u allen de beslissing wordt geëist.

De aardse nood van tevoren die weliswaar ook onafwendbaar is (omdat ze de laatste periode inleidt op deze aarde) zal wel alle mensen treffen, en een wekroep zijn voor allen. Maar deze nood is door een natuurramp veroorzaakt en wordt daarom ook berustender gedragen. Maar de grote nood die terwille van het geloof de mensen wordt aangedaan, heeft geestelijke oorzaken en geestelijke uitwerkingen. Want nu eisen zowel de mensen als ook GOD's tegenstander een beslissing; en dus ook GOD Zelf. En van deze beslissing hangt het leven af in de eeuwigheid.

Er wordt van de mensen gevraagd het geloof in GOD te verloochenen, en zij worden dus gedwongen tot een beslissing door de soevereine macht. En dan is een buitengewoon sterk geloof nodig deze eis te trotseren, en GOD voor de wereld openlijk te belijden.

Wie echter daartoe de wil heeft, die zal ook de kracht hebben te weerstaan. Want deze stroomt van GOD diegene toe die Hem zonder vrees belijdt. Grote nood zal ontstaan doordat de GOD getrouwen bovenmate verdrukt worden door hun tegenstanders en aards zeer benadeeld en gekleineerd worden, zodat die weinige een mikpunt zijn om op goddeloze wijze tegen te razen. Een sterk geloof weert elke aanval af, een zwak geloof wordt wankelmoedig en heeft hulp nodig. Maar die zal het ook verkrijgen als de wil naar GOD verlangt. En deze tijd moet komen omdat de dag van het einde steeds nader komt, en de scheiding der geesten moet voor die tijd plaatsvinden. Veel mensen zullen nog opgeroepen worden uit dit leven, die onbetwifelbaar zouden afzinken in tijden van zo'n ellende. Daarom laat GOD alleen desterken in het leven, die krachtens hun geloof weerstand kunnen bieden.

HIJ weet echter ook wie onweerstaanbaar naar de diepte streeft, en waarbij elke wilsverandering onmogelijk is. En ook die laat HIJ in leven opdat zich vervullen zal wat verkondigd is, dat de bokken (de ongelovigen) van de schapen (de gelovigen) worden gescheiden opdat de grote reiniging plaatsvindt op deze aarde, waarop dan weer een tijd van vrede en gerechtigheid zal volgen.

AMEN

5860 Het hand over hand toenemen van de zonde Geloofsstrijd - Einde

23 januari 1954

Wanneer de zonde sterk toeneemt, wanneer er onder de mensen geen geloof meer is aan de Gerechtigheid GOD's, wanneer de mensen zich onverantwoord uitleven en hun driften de vrije loop laten, wanneer er onder de mensen geen liefde meer is, wanneer al hun begeerten alleen maar uitgaan naar de wereld en haar goederen, dan is het einde gekomen en wordt de Schrift vervuld, de voorspellingen van de profeten, die in opdracht van GOD het einde telkens aankondigden, worden bewaarheid.

En als u, mensen om u heen ziet, als u met open ogen op alles let wat er op aarde gebeurt, dan beseft u die van goede wil bent, in welk uur u leeft. U ziet in, dat dit alles tekenen zijn van het nabije einde, dat de mensheid zelf het einde naar zich toe trekt, omdat ze in zonde leeft en omdat ze haar GOD niet meer acht.

Nog zijn er mensen die niet geheel bedorven zijn, die de tegenstander van GOD nog niet helemaal toebehoren, die echter ook geen geloof hebben en daarom onnadenkend voortleven - maar hoe dichter het bij het einde is, zullen er ook van deze mensen steeds minder komen. Deels zullen ze wegzinken en in de macht van de tegenstander van GOD raken en deels weggeroepen worden uit dit leven in het hiernamaals. En de verdorven en satanische mensen zullen toenemen en slechts een klein aantal zal GOD trouw blijven en zo leven op aarde zoals het Zijn Wil is. En dezen zullen veel te lijden hebben onder de eersten, want ze zullen gehaat en vervolgd worden terwille van hun geloof. En zodra er openlijk wordt opgetreden tegen allen die zich uitspreken voor GOD, voor JEZUS CHRISTUS, staat u, mensen kort vóór het einde.

Ook dit is u, mensen lange tijd tevoren aangekondigd, dat u zich zult moeten verantwoorden en voor de rechters wordt geleid terwille van de Naam JEZUS. En zodra elk geestelijk streven vijandig wordt bejegend, zodra de dienaren GOD's op aarde gehinderd worden bij hun arbeid voor het rijk GOD's, zodra ze gehoond en belachelijk gemaakt worden vanwege hun geloof, is ook al de tijd gekomen waarin de satanische krachten werkzaam zijn, die op het einde tekeer zullen gaan tegen alles wat op GOD gericht is.

En al het zwakke, nog niet totaal kwade, zal worden weggeroepen van de aarde, opdat het niet geheel in de handen van GOD's tegenstander zal vallen, wanneer de laatste dagen zullen aanbreken, waarin op zo'n manier tegen de gelovigen wordt opgetreden, dat alleen de sterken van geloof, mensen die helemaal op GOD vertrouwen, stand houden, omdat het geloof hun kracht geeft en omdat GOD hen zichtbaar kan bijstaan vanwege hun geloof. En dan zal ook het werkzaam zijn van de satan duidelijk worden, want hij zal zich belichamen in alle mensen die hem toebehoren door hun gezindheid. En ieder van hen zal werken verrichten die om vergelding schreeuwen. En de vergelding zal komen, de dag zal aanbreken, waarop aan al dat doen en laten een einde gesteld is, waarop GOD's rechtvaardigheid tevoorschijn komt en de werken van ieder mens openbaar worden. De dag zal komen dat er recht wordt gesproken, zoals er geschreven staat, waarop ieder het loon ontvangt dat hij verdient, waarop GOD's Woord vervuld wordt, omdat het de eeuwige Waarheid is. AMEN

4883 Grote droefenis vóór het einde

22 april 1950

De mensheid zal in een grote droefenis komen waar dan ook, wanneer de laatste nood aanbreekt die aan het einde vooraf zal gaan. Iedere natie zal leed en verdrukking ervaren, gedeeltelijk veroorzaakt door de menselijke wil en gedeeltelijk door de invloed der natuur of door noodlottige gebeurtenissen. Maar overal zullen de mensen gelegenheid hebben zich in dienst van de naastenliefde te stellen. Want overal waar nood is kan deze verzacht worden door mensen, die door hun liefde **willen** en **kunnen** helpen.

Alle mensen zullen door leed getroffen worden, uitgezonderd hen die kracht ontvangen van beneden. Wier harten zo verhard zijn dat zij aan de tegenstander van GOD vervallen, en door hem bedacht worden in buitengewone mate. Het contrast tussen het goede en het kwade zal overal sterk naar voren komen en zodoende wordt ook overal een geestelijke strijd gevoerd om de zielen der mensen, voordat het einde komt.

Daarom wekt de eindtijd door geestelijke invloed alle neigingen in de mensen op, en zowel het goede als ook het kwade zal in 't oog lopend merkbaar zijn.

En daardoor zal een duidelijke scheiding te zien zijn, want de Goeden zullen zich van de bozen afzonderen en toch in haat vervolgd worden, waardoor de verdrukking van de Goeden, dus de op GOD gerichte mensen steeds groter wordt. Het zal een buitengewoon grote nood betekenen.

De woorden van zieners en profeten die deze droefenis aankondigden voor die tijd van het einde, zullen overal toepassing vinden. Alleen de beweegreden voor de droefenis zal niet overal gelijk zijn. Maar overal scheiden zich de geesten, en daaraan is de tijd van het einde te herkennen.

De aarde en het geestelijke rijk zullen het doel zijn van het streven der mensen. En wie zich de wereld met haar goederen als doel stelt is voor het geestelijke rijk verloren, want hij huldigt de wereld, en dus ook hem die de wereld regeert. En dat zal het merendeel van de mensen zijn die hun blikken naar de wereld gericht houden, want het geestelijke rijk heeft maar weinig aanhangers. Het is maar **een kleine kudde** gemeten naar de gehele mensheid, die bewust of onbewust streeft bij God te komen. Die het goede wil en het kwade verafschuwt. Daarom zal het aantal mensen dat naar geestelijke rijkdom streeft, steeds kleiner worden.

Zij zullen door hun medemensen bespot en uitgelachen worden tot het duivelse in de mensheid tot doorbraak komt en zich zodanig uit, dat men vijandig optreedt tegen allen die GOD getrouw blijven en standvastig in geloof. En dan begint een droefenis zoals de wereld nooit tevoren beleefd heeft.

Overal zal het slechte de overhand krijgen en het Goede onderdrukt worden, overal zal het slechte zwelgen en het Goede gebrek lijden. En ten laatste zal ook het leven in gevaar zijn van hen die GOD getrouw blijven, want zij zullen geen goede bescherming hebben omdat de mensen de wetten veranderen. Het recht wordt niet meer geaccepteerd, alleen de macht van de sterkste geldt dan nog. En deze macht is bij hen die zich door hun gezindheid aan satan gewijd hebben. Voor het tijdelijke leven zullen zij door hem begunstigd worden, want zij verkochten hem daarvoor hun zielen. Zij maken zich daardoor tot heren over de zwakken, aan wie zij door satan aangespoord al het slechte berokkenen, en van wie zij alles ontnemen wat zij aards nodig hebben.

De droefenis zal zo'n omvang aannemen, dat de gelovigen buitengewone krachttoevoer nodig hebben en ook verkrijgen opdat zij niet bezwijken in de laatste strijd, die echter maar korte tijd zal duren. Want hij zal verkort worden omwille van de weinige uitverkorenen, opdat die niet zwak worden door het aanzien van de ellende in de eigen rijen, en het luxueus leven in de kringen van de tegenstander. Want dan zal voor hen de verlossing van Boven komen, zoals het is verkondigd. Dan zal de Heer ZELF komen in de wolken en redding brengen aan allen die HEM trouw bleven.

Dan heeft de droefenis een einde genomen, en een nieuw leven op aarde zal beginnen. De GOD getrouwen zullen hun loon ontvangen, evenals de kinderen van satan gestraft zullen worden.- Want de rechtvaardigheid van GOD verlangt vereffening. En het zal dus gebeuren zoals geschreven staat, de Heer neemt de zijnen tot Zich en plaatst hen in een rijk van vrede, HIJ houdt een streng gericht over alle zondaren, en zij zullen ontvangen wat zij verdienen. En de nood op aarde zal ten einde zijn.

AMEN

5285 Geloofsstrijd - Tijd van nood De kracht van het geloof

31 december 1951

Uw trouw moet blijken in de komende strijd. U die in MIJ gelooft zult ook die tijd van nood kunnen doorstaan, want u vraagt MIJ om hulp. Maar zonder bijstand zal het moeilijk voor u zijn het leven aan te kunnen. Tenzij; u aanvaardt de kracht van beneden van Mijn tegenstander, die ieder ondersteunt die hem dient en een dienaar van de wereld wil zijn. Wie echter de weg tot MIJ vindt en in Mijn nabijheid blijft en Mijn bijstand afsmeekt, die zal wonderbaarlijke kracht ontvangen om ook

het zwaarste te kunnen verdragen, als het vanwege de ongelovige medemensen ook hem treft. Hij zal ook temidden van aardse nood beschut en onaangeroerd blijven als dat Mijn wil is, omdat die mens voor MIJ is als een kind en gelovig Mijn bijstand verwacht.

Er zal een zware worsteling zijn, aards zowel als geestelijk, want de aardse noden zullen ook hem die naar het geestelijke streeft ontstellen. Maar alleen zolang tot hij de innige verbinding met MIJ tot stand heeft gebracht, en de kracht van Mijn Geest hem doorstromen kan. Dan ziet hij elke nood en elk gevaar onverschrokken in de ogen, want dan voelt hij Mijn tegenwoordigheid en **niets** kan hem meer beangstigen of bedrukken.

Steeds nader komt het einde, steeds meer tekenen wijzen er op en steeds duidelijker wordt de strijd tussen licht en duisternis. Steeds ijveriger werken de knechten in Mijn wijngaard, en steeds dreigender wordt het gevaar waarmee de antikrist de gelovigen bedreigt. Want satan weet dat er niet veel tijd meer voor hem is, en zijn activiteit is duidelijk in de komende tijd.

Maar steeds weer maak IK u daarop opmerkzaam, opdat u niet zult wankelen in uw geloof als er van u gevraagd wordt MIJ te verloochenen en u daarvoor in de plaats een leven van genot en welbehagen wordt verzekerd. Laat u niet verleiden, want u zou dan een slechte ruil doen.

U mag niet vergeten dat het einde nabij is, en dat er niets zal blijven bestaan van de wereld en haar aardse goederen en vreugden. Hebt u echter uw ziel aan Mijn tegenstander verkocht voor deze aardse goederen, dan blijft aan het einde niets voor u over dan het verderf en een eindeloze tijd van ellende en hardste gevangenschap. Geef vrijwillig en met vreugde op wat men van u nemen wil, maar blijf MIJ getrouw tot het einde, en uw trouw zal koninklijk beloond worden. Ook in de komende tijd van nood is Mijn bijstand u verzekerd, zodat u alle moeilijkheden kunt dragen. Bovendien zal die tijd van nood niet lang duren, want IK zal de dagen verkorten terwille van de mijnen, en wat verkondigd is in woord en geschrift zal elkaar zeer snel opvolgen.

En zodra de beslissing van u gevraagd wordt **voor** of **tegen** MIJ zal wel de nood groter worden, maar dan kunt u elke dag op Mijn komen hopen. Dan gaat de aarde haar einde tegemoet, en dan zal er spoedig een einde aan uw nood komen. Dan is de tijd gekomen dat Mijn tegenstander gekluisterd wordt, en met hem zijn aanhang. De tijd, waarin de oude aarde met haar scheppingen opgelost wordt en een nieuwe aarde ontstaan zal. En dan zal IK komen in de wolken en u thuis halen in het paradijs van de nieuwe aarde. Dan is er aan alle nood een eind, en u zult leven in vrede en zaligheid. AMEN

5324 De geloofsstrijd is meedogenloos Het harden van het geloof

27 februari 1952

Het is dringend nodig dat u zich harden moet voor de laatste geloofsstrijd, want er zullen eisen aan u gesteld worden die, u zonder een vast en onwankelbaar geloof niet kunt nakomen. Veel zal u onoverkomelijk lijken, als u op Mijn kracht van het geloof geen beroep doet. Want bijna onmenselijk treedt de vijand van uw zielen tegen u op, en hij bedient zich van hen die op aarde macht bezitten en daarbij vol list en boosaardigheid zijn en met allen, die nog geloven, de strijd aan binden.

Het zal zulk een openlijk optreden zijn van satanische macht, dat u duidelijk herkennen kunt welk uur geslagen heeft. Dan weet u dat het de laatste periode is van de eindtijd, en dat het nog maar een korte tijd zal duren tot u verlost wordt van deze macht, die u echter niet kan schaden als u zich een vast geloof eigen kan noemen. Het optreden van de vijand richt zich zo duidelijk tegen MIJzelf, dat u daaraan reeds herkennen kunt dat hij zijn wettig gezag overtreedt. En IK heb u verkondigd dat dan het einde nabij is. Want de mens is op de aarde om tussen **twee machten te beslissen**, en moet

daarom ook van die twee machten weten. Zodra echter een macht de kennis over die andere "MACHT" verhindert, overschrijdt ze haar bevoegdheid en doet dat niet ongestraft.

Is nu de geloofsstrijd ontbrand - dan wordt door de manier waarop dat geschiedt duidelijk zichtbaar, welke macht aan het werk is. En deze tijd moet eerst komen omdat IK niet eerder ingrijp dan nodig is, om die zielen nog gelegenheid te geven tot verandering van wil en geloof, die door het optreden van de satanische macht achterdochtig worden en zich dan nog bezinnen.

De mensen moeten **hard aangepakt** worden, want zij luisteren niet meer naar de Stem van de VADER, DIE hen liefdevol aanspreekt. De stem van satan kan echter nog op sommige zielen een bepaalde uitwerking hebben en een omkeer tot MIJ veroorzaken, maar alleen als de mens nog een vonkje geloof in zich heeft in een GOD, en zich aan deze GOD eerder toevertrouwt dan aan hem wiens slechtheid hij nu inziet. Het sterke geloof van de mijnen die ondanks de grote verdrukking niet van MIJ afvallen, die hoe meer zij bedreigd worden, des te meer Mijn Naam belijden, zal hem tot nadenken brengen.

U moet zich harden voor de laatste geloofsstrijd terwille van uzelf. Maar ook terwille van uw medemensen, die u door uw geloof helpen kunt in een GOD te geloven DIE helpen kan - helpen wil en ook **helpen zal** als de nood ondraaglijk is geworden, als satan zijn werk volbracht heeft, als de mijnen met de dood bedreigd worden en IK alleen hun hulp brengen kan.

Dan zal IK komen en de mijnen wegnemen. IK zal hun nood en verdrukking beëindigen, maar ook alles wat zich tegen MIJ verzet terechtstellen op de laatste dag van deze aarde. Dan zal er een loven en prijzen zijn door de mijnen en de ontzetting van de dood bij de anderen. Dan is de dag gekomen waarvan geschreven staat; dat IK zal richten de levenden en de doden, de gelovigen en de ongelovigen. Want Mijn Woord dat de Waarheid is, zal vervuld worden.

AMEN

7053 Aankondiging van de komende grote nood

2 maart 1958

U allen zult veel kracht nodig hebben, die u echter te allen tijde ter beschikking staat. Want wie naar Mijn Woord luistert zal deze kracht ontvangen, zodra hij dat Woord in zijn hart overweegt, **en er naar handelt**. Dan wordt u door MIJzelf aangesproken en zodoende ook door Mijn liefde bestraald. En er moet u kracht toevloeien omdat Mijn Liefde ook Kracht is.

Maar wie Mijn Woord aan zijn oren laat voorbijgaan zal er geen zegen van ontvangen. Want met hem kan IK niet in contact treden en zodoende kan hem ook Mijn Kracht niet doorstromen. In de komende tijd van nood hebt u allen Mijn Kracht nodig, want op aardse manier zult u uw levensomstandigheden niet meester worden. Alleen met Mijn hulp zal het u gelukken, en IK wil u uw eigen machteloosheid en ook krachteloosheid voor ogen houden. IK wil dat u inziet zwakke wezens te zijn, opdat u uw toevlucht neemt tot de Macht die u nu erkennen moet. En dan zal voor u de gezindheid van de mensen duidelijk worden en de schrikwekkende ongelovigheid der mensen zal te voorschijn komen. U zult de noodzakelijkheid inzien om van MIJ en Mijn rijk, en van Mijn Macht en Mijn Liefde tot de mensen te spreken, hun het evangelie (van de liefde) te verkondigen en hen tot geloven te brengen.

Ook in deze tijd van nood zal er hard gestreden moeten worden met het "zwaard van de mond". Want veel van de zwakgelovigen zullen nog meer gaan twifelen aan een GOD en VADER, daar het onheil dat over de mensen uitbreekt hun onbegrijpelijk lijkt als het werk van een liefhebbende GOD. Want alle mensen waarderen het aardse leven als mens nog te hoog. Hun daarom de betekenis en het doel van hun aardse leven toe te lichten en hen op het leven na de dood te wijzen,

is de dringende opdracht van hen die voor MIJ werken willen. En dezen zullen dan een groot arbeidsveld voor zich zien liggen.

Nog leven de mensen voort in onverschilligheid en lauwheid, en denken niet aan hun aardse opdracht. Daarom moeten zij in hun denken geschokt worden, want zelfs de talloze ongelukken waarbij veel mensen hun leven verliezen, ontstellen hen niet meer. Deze mensen zijn niet anders meer te verstoren dan door een geweldig gebeuren, dat iedereen treft die het overleeft.

En daarom wijs IK u er voortdurend op dat u allen zich alleen voorbereidt voor zover u zich in de liefde oefent. Voor zover u kracht verzamelt en u zich met MIJ verbindt. Voor zover u van MIJ Kracht ontvangen kunt door het aannemen van Mijn Woord, opdat u niet onvoorbereid deze zware tijd tegemoet gaat en u uw medemensen tot steun kunt zijn en hun ook Mijn Woord verkondigt. Want IK wil geen van u zonder kracht laten die al tevoren om Mijn kracht, om Mijn bescherming en om Mijn hulp heeft gebeden.

Het zal duidelijk worden hoeveel u die met MIJ gaat, zult kunnen verdragen zonder uzelf bovenmate belast te voelen. Steeds weer spoor IK u, mensen aan zich bij MIJ aan te sluiten door liefdadigheid en innig gebed uit het hart. En steeds weer verzeker IK u dat u dan rijkelijk kracht ontvangen zult en niets behoeft te vrezen, zelfs dan niet, wanneer u naar aardse maatstaf alles verliest. Want IK alleen kan u geven wat u nodig hebt, en IK zal ook altijd zorg dragen voor de mijnen. Voor hen die MIJ niet vergeten en in MIJ hun VADER zien. Die als kinderen in Mijn armen vluchten in elke nood en in elk gevaar.

U, die MIJ wilt dienen zult ook Mijn nabijheid in het bijzonder voelen, omdat u de waarheid van Mijn Woord inziet en daarom steeds dichterbij MIJ komt. Tot HEM, DIE u nu erkent in Zijn Macht en sterkte en in WIEN's Liefde u ook gelooft en waaraan u daarom uzelf vol vertrouwen overgeeft. En omdat IK u dan als strijder voor MIJ en Mijn Naam nodig heb, omdat IK u nodig heb voor ijverige arbeid in Mijn wijngaard, daarom zal IK u zo duidelijk bijstaan, dat u deze arbeid ook met succes kunt volbrengen.

Alles gaat zoals voorzien is in Mijn heilsplan, omdat IK alleen weet wat tot heil dient van Mijn schepselen. En ook het einde is onherroepelijk beslist. Juist dit einde geeft MIJ nog aanleiding tot een laatste daad van erbarming, ofschoon het lijkt op een daad van wreedheid. Maar ze zal nog veel mensen redding brengen en wordt als een laatste middel aangewend om Mijn schepselen de weg tot MIJ te wijzen. En deze daad zal niet geheel zonder succes blijven.

IK denk aan de grote geestelijke nood waarin de mensheid zich bevindt, en iedere ziel wil IK daarom nog aanraken om ze voor MIJ te winnen. Daarom moet IK een grote aardse ellende over de aarde laten komen, die echter met Mijn hulp overwonnen kan worden. Want Mijn Liefde en macht zal zich overal openbaren waar IK om hulp aangeropen word.

En Mijn Kracht zult u ontvangen als u deze slechts begeert.

AMEN

7970 Catastrofe - Antikrist - Geloofsstrijd Einde

18 augustus 1961

Wat zich vóór het einde nog zal afspelen, kan u alleen maar aangekondigd worden als bovenmate zwaar en smartelijk voor de mensheid. Overal zal de Stem van GOD weerklinken, al is het op verschillende manieren. Want waar Zijn Woord van Liefde niet geacht wordt, daar zal HIJ Zich duidelijker openbaren. Overal zal leed en nood zijn, en ongelukken en catastrofes zullen elkaar afwisselen met gebeurtenissen in de natuur, waarin de elementen het leven bedreigen en beëindigen.

En dit alles is het werken van GOD of Zijn toelating om de mensen wakker te schudden, en ze hun aardse levensdoel zich bewust te laten worden. En waar de mensen met HEM verbonden zijn, daar zal ook de nood draaglijker zijn. Want HIJ verlaat de zijnen niet, hoewel zij zich temidden van deze gebeurtenissen bevinden en de grote nood in de laatste tijd voor het einde niet ontgaan kunnen.

En u, mensen moet acht geven op wat er om u heen en in de wereld gebeurt. Want het zijn zichtbare en duidelijke waarschuwings tekenen. Ze zijn voor de gelovige steeds als het ingrijpen of toelaten van GOD te herkennen, omdat het u al vooraf gezegd is dat u door grote nood en ellende moet gaan, voordat het einde komt.

Alle tekenen zijn herkenbaar die over het einde voorspeld zijn, maar u, mensen wilt ze steeds weer als in de **verre toekomst** zien. U wilt niet geloven dat de tijd van het einde is gekomen.

Het is u echter ook gezegd dat die tijd verkort zal worden, terwille van hen die geloven en standhouden. Zodoende zal alles zeer vlug op elkaar volgen, de ellende en nood van de geloofstrijd en het woeden van de antikrist, dat overduidelijk te zien zal zijn. En reeds daaruit zou de eindtijd voor u geloofwaardiger moeten zijn.

Want dan zullen de mensen die hem dienstbaar zijn zich zelf overtreffen in slechtheid, haat, leugen en wraakgierigheid. Macht en heerszucht zullen duidelijk zijn activiteiten kenmerken, en de mensen zullen zich geheel aan hem verkopen doordat zij naar zijn wil handelen en meedogenloos optreden tegen hun medemensen, die nog in het geloof volharden en GOD trouw willen blijven.

En dezen zullen ongewone bescherming en bijzondere kracht ontvangen, want GOD zal bij de zijnen blijven en ze door nood en verdrukking leiden. En zalig wie deze tijd herkent en zich aan HEM toevertrouwt, DIE hem alleen beschermen kan in elke nood. Zalig die gelooft, zalig die HEM tot zich laat spreken en ook voortdurend kracht van HEM aanneemt. Want ook deze zware tijd gaat voorbij, en het lot van hen die stand houden tot het einde zal zalig zijn. Want eens is de macht van de tegenstander gebroken. Dan worden hij en zijn aanhang hernieuwd gekluisterd, en er zal weer vrede zijn op aarde.

Maar op deze aarde zal dit niet meer gebeuren, want haar einde is gekomen naar de wet van eeuwigheid. Toch zal ze door GOD's Macht nieuw tevoorschijn komen, en die mensen zullen weer in het paradijs van de nieuwe aarde geplaatst worden, die standhouden tot het einde. Want zij geloven in hun GOD en VADER, DIE hen redden zal uit de diepste nood en verdrukking. Want de tijd is vervuld, en het einde komt zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

AMEN

3737 Zwaarste levensomstandigheden nà de catastrofe

6 april 1946

In afzienbare tijd zult u al in andere omstandigheden leven, en u moet uw levenshouding totaal veranderen om deze moeilijkheden te kunnen verdragen. Deze verandering is onvermijdelijk, want nu komt de eindtijd in de laatste fase, wat hetzelfde betekent als de zwaarste strijd om het leven met als doel een snelle geestelijke opwaartse ontwikkeling. Want de tijd tot het einde is nog maar kort, en dat wat deze grote aardse nood niet meer teweeg brengt is voor deze aarde ook niet meer te hopen.

Maar wie nog in leven mag zijn na het geweldige ingrijpen door GOD, kan met een goede wil nog een geestelijke instelling verkrijgen. Hij kan al het gebeuren in verband brengen met de Wil van de Schepper van eeuwigheid, en hij kan er door zijn instelling nog groot voordeel uit trekken voor zijn ziel.

Maar geheel ongelovige mensen zullen het verband niet inzien en het aardse leven vanuit eigen kracht trachten meester te worden, maar toch hun wil verkeerd en niet naar GOD's wil gebruiken. En het zal hun gelukken, want zij zullen ondersteund worden door de macht die tegen GOD inwerkt.

De gelovigen kunnen echter evenzo de zwaarste omstandigheden overwinnen met de kracht van GOD, die zij zelf wel kunnen gewaar worden, maar die niet de uiterlijk herkenbare uitwerking heeft van: dat de mens in aardse welstand leeft. Zij kunnen echter de innerlijke kracht opbrengen ook in de moeilijkste levensomstandigheden stand te houden.

Want de aardse nood zal groot zijn en op natuurlijke wijze niet licht te herstellen, omdat deze grote vernietiging door GOD's Wil een grote wanorde teweeg zal brengen, die de kracht van ieder mens persoonlijk bovenmate zal opeisen.

En dan zal ieder mens persoonlijk kracht moeten putten uit GOD, wil hij deze zware tijd doorstaan. Maar deze kracht staat hem zeker in rijke mate ter beschikking. Daarom laat GOD door Zijn dienaren steeds weer op het aanstaande wijzen, opdat zij reeds van te voren zich in verbinding kunnen stellen met deze "kracht gevende Macht" - DIE niemand zal afwijzen die naar deze kracht verlangt.

Nog kunnen de mensen zich zulk een ingrijpen van GOD niet voorstellen, en wijzen daarom wat zij moeilijk te geloven vinden af. Toch moeten zij er over nadenken, opdat zij niet geheel onvoorbereid zijn op het gebeuren, als die dag is gekomen. Want hij komt onherroepelijk en zal **een ieder** verrassen, **ook de gelovigen**, en hij zal geweldige veranderingen teweeg brengen. En gelukkig hij die zijn denken verandert en de goede weg en de juiste instelling tot GOD vindt in zijn grootste nood. Want voor hem zal die dag tot zegen zijn.

AMEN

5779 Geloofsstrijd

30 september 1953

De geloofsstrijd staat nog voor u, en voor deze strijd wil IK u gewapend zien. Vooreerst is er daarom Mijn grote zorg uw geloof te sterken en u kennis te verschaffen die u opheldering zal geven over dat wat voor u ligt en wat nog komen zal vóór het einde.

Maar u moet in dit einde geloven om dan ook alles uit te kunnen leggen, en om ook de geloofsstrijd te kunnen begrijpen die van grote betekenis is voor ieder mens. Het zal niet alleen een strijd zijn die na enige tijd zal eindigen met een overwinning van de een of andere strijdende macht. Het zal een strijd zijn die de aanhangers van satan voeren tegen GOD. Een strijd, waar het niet gaat om aardse bezittingen maar om geestelijke rijkdom. Een strijd waarin de zielen beslissen moeten op welke lijn zij zich willen stellen. Want ofschoon ook de mensen schade zal worden toegebracht, zal toch alleen maar de ziel overwinnen of bezwijken. En daarom strekt de afloop van deze strijd zich uit tot in de eeuwigheid.

Daarom doe IK voordien alles om de mensen op deze strijd voor te bereiden, om ze te sterken en om ze belijdensmoed te geven. IK probeer het leger van Mijn "strijders" te vergroten. Niet omdat IK overwinnen wil maar opdat zij ook zelf de vruchten oogsten van een overwinning. Want IK wil niet dat zij tenonder gaan en opnieuw gekluisterd worden door Mijn tegenstander, en dan gevangen blijven weer voor een eindeloos lange tijd.

U, mensen bekommert zich thans weinig om het geloof. U bent onverschillig voor wat belangrijk is, nml. het geestelijke streven. U moet eerst door elkaar geschud worden om in ernst een standpunt in te nemen ten aanzien van het geloof. En dat zal gebeuren zodra de geloofsstrijd ontbrandt, want dan

wordt van iedereen geëist MIJ te belijden voor de wereld, of MIJ te verloochenen en op te geven. En u zult pas dan een standpunt innemen als u gewetensvol bent; of MIJ zonder bedenken opgeven terwille van aardse voordelen.

En omdat het einde ophanden is, daarom is deze beslissing noodzakelijk. Niet voor MIJ, daar IK uw wil ken. Maar uzelf moet nog eenmaal aangespoord worden tot nadenken, omdat u het uit uzelf niet doet als u niet gedwongen wordt door wereldse macht.

Er zijn er wel enige die er voor die tijd al over nadenken, en die daarom ook Mijn zichtbare hulp ervaren, zodat IK hun het herkennen makkelijk maak. Toch zijn het er slechts weinige zodat IK hun aantal zou willen vermeerderen, omdat IK hen wil laten wijzen op het einde.

(1 oktober) Maar deze weinigen zullen nauwelijks geloof vinden, want zij die geen geestelijk streven hebben, houden ook een einde van deze aarde niet voor mogelijk. Maar de verschijnselen van de eindtijd zullen hun invloed niet missen bij hen die nog niet besloten hebben. Die nadenkend worden en tot het geloof kunnen terugkeren, als zij goed onderricht worden in deze tijd.

Een goed en waarheidsgetrouw onderricht kan daar nog een groot succes boeken, waar een afval van het geloof op verkeerde geloofsleren is terug te leiden. Waar de mensen niet onwillig zijn te geloven, maar aan valse leren aanstoot genomen hebben. Dezen kunnen weer gewonnen worden voor MIJ en Mijn rijk, en terwille van deze weinigen zullen nog veel tekenen gebeuren die het naderende einde verkondigen en ook op hen niet zonder uitwerking blijven.

De geloofsbeslissing zal alleen dan juist genomen worden als een sterk geloof aanwezig is, dat alles aanvaardt wat nadelig is voor het lichaam. Want de mens die het ware inzicht heeft, weet waar het om gaat. Hij geeft met een licht hart op wat men van hem neemt, om het leven van de ziel niet in gevaar te brengen.

Het is de laatste proef van de wil op deze aarde. Het is deze beslissing dat u MIJ belijdt voor de wereld, die uw lot in de eeuwigheid bepaalt, ongeacht de aardse uitwerking op uw beslissing. Alleen een sterk overtuigd geloof zal deze laatste proef doorstaan, en alleen een sterk overtuigd geloof houdt stand tot het einde.

AMEN

6452 Laatste fase - Geloofsstrijd

14 januari 1956

U treedt spoedig in de laatste fase, want de tijd is gekomen waarvan gesproken is sinds het begin van deze verlossingsperiode. Het einde van deze aarde is ophanden en u zult spoedig alle tekenen die door zieners en profeten zijn aangekondigd, meemaken. En zo zal alles vervuld worden omdat Mijn Woord de waarheid is, en IKZelf door deze profetenmonden heb gesproken.

Alles wat IK voorspellen liet betreffende het einde zou u, mensen alleen moeten aansporen tot arbeid aan uw ziel. Daarom zijn er in deze verlossingsperiode **vaak** tijden geweest, waarin mensen geloven konden dat het einde op handen is.

En dat was nodig omdat de verdorvenheid der mensen een ingrijpen Mijnerzijds geloofwaardig maakte, en er steeds weer enige van die weinigen des te ijveriger met hun zielenarbeid begonnen en waarlijk gered werden voor het eeuwige leven.

Toch was de tijd nog niet vervuld, want satan had nog niet de onbepaalde macht over de mensen verkregen, ofschoon ook in die tijd ware duivels op aarde hun wanorde stichtten. De mensheid was een langere tijd toegestaan, omdat nog veel van het gekluisterde geestelijke zich moest belichamen, met als doel de laatste wilsbeproeving op deze aarde.

Mijn heilsplan verloopt volgens de wet van Mijn eeuwige ordening, en geen dag vroeger of later zal een periode eindigen, omdat IK sinds eeuwigheid voorzag wat dienstig zou zijn voor het geestelijke, of hinderlijk voor zijn ontwikkeling. De activiteit van satan neemt echter steeds schrikwekkender vormen aan omdat veel van het gekluisterde geestelijke de vrijheid verkrijgt, en door zijn invloed werkt naar zijn verlangen. En daarom neemt ook de duivelse activiteit onder de mensen toe, hoe nader het einde komt.

En Mijn tegenstander voelt zichzelf daarom zo sterk, omdat hij denkt MIJ totaal te kunnen overwinnen. Hij houdt zich tenslotte niet meer aan de grenzen van zijn machtsbevoegdheid, die hem gesteld werden bij zijn val in de diepte. En zodra dit tijdstip is gekomen, wordt aan zijn activiteiten een einde gemaakt. Dat betekent het einde van een verlossingsperiode en de oplossing van elke vorm. Het betekent de vrijwording van het daarin gekluisterde en een weer belichamen in nieuwe vormen, overeenkomstig de staat van rijpheid van de geestelijke substanties. (geen reïncarnatie = opm.v.d.uitgever).

En dit overschrijden van de machtsbevoegdheid zal duidelijk tot uitdrukking komen, en voor de mensen een zeker teken zijn van het aanstaande einde. Want Mijn tegenstander zal zich openlijk tegen MIJ keren, daar hij de mensen geweld wil aandoen. Hij wil ze dwingen MIJ te verloochenen, daar hij elke geestelijke verbinding met MIJ wil vernietigen, om alle mensen in zijn macht te krijgen.

Wie van het doel van het aardse leven, dat bestaat in de vrije wilsbeslissing van de mens, weet, die weet ook dat elk plan van Mijn tegenstander tegen dat doel ingaat. En die weet dan ook dat het tijdstip is gekomen waarin IK een einde zal maken aan zijn woeden, doordat IK hem en zijn aanhang weer in ketenen bind. En hij zal dan ook alle profetieën verstaan die op het einde wijzen.

Daarom, geef acht op deze laatste activiteit van MIJN tegenstander, aan welke u duidelijk herkent in welke tijd u leeft. Geef acht op zijn streven de mensen elk geloof te ontnemen, geef acht op alles wat duidelijk als het werk van de antikrist te herkennen is. En let er bijzonder op hoe de mensen vijandig behandeld worden, die MIJ in waarheid dienen en de waarheid trachten te verspreiden.

En zodra u deze voortekenen van een komende geloofsstrijd kunt zien weet u, dat u de laatste fase van het bestaan van deze aarde bent ingegaan. Dan bewapen uzelf als u MIJ getrouw wilt blijven en ga met een vast vertrouwen en met kracht deze strijd tegemoet, en weet, dat IK u voorga. Dat u voor MIJ strijdt en waarlijk onoverwinnelijk bent en blijven zult, al bent u in de minderheid tegenover de schare van Mijn tegenstander. Maar hemzelf zal IK overwinnen en gevangen nemen, als het uur is gekomen dat beslist is sinds eeuwigheid. En u Mijn getrouwen zult uit deze strijd te voorschijn komen op weg naar een nieuw leven. U zult niet meer verdrukt kunnen worden door hem die Mijn tegenstander is, en ook nog eeuwigheden Mijn tegenstander blijven zal.

AMEN

8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd

29 december 1962

U zult uzelf nog vaak moeten waar maken, want Mijn tegenstander zal u aanvallen waar het maar mogelijk is. Hij zal tweedracht zaaien en de mensen tegen elkaar ophitsen, hij zal alles doen om u te verontrusten en ten val te brengen. En steeds zult u moeten bidden om kracht, om zijn verzoeken te kunnen weerstaan.

Daarom moet u voortdurend tot MIJ vluchten voordat hij u kan aanvallen. U moet MIJ dagelijks en elk uur om bescherming tegen hem bidden, opdat IK dan aan uw zijde kan staan en hem afweren. Het zal een zware strijd tegen hem zijn tot het einde, want hij laat u niet zonder strijd over aan MIJ,

uw GOD en VADER van eeuwigheid. Maar IK heb ook recht op u, en daarom behoeft u zich maar tot MIJ te wenden, en IK zal altijd gereed staan voor u omdat IK u liefheb. En IK wil de vijand van uw ziel van u verdringen, opdat u niet in verzoeking raakt.

Waar Mijn tegenstander een geestelijk streven herkent is hij bijzonder heftig aan het werk, en probeert het te verhinderen. En dan moet u zich waar maken en hem ernstig weerstand bieden. U mag hem geen aanvalspunten bieden door u te laten meeslepen door ongeduld, wrevel of liefdeloosheid, want dan wordt het steeds moeilijker van hem los te komen, ofschoon IK voortdurend bereid ben te helpen. Maar uw gedachten vinden dan niet meer zo gauw de weg tot MIJ, en alleen de innige verbinding met MIJ behoedt u tegen zijn aanvallen en verzoeken. En zolang het hem nog mogelijk is u onrustig te maken, ongeduldig en toornig te laten worden, zolang bent u nog zwak, en zal hij zijn macht benutten.

Daarom moet u standvastig arbeiden aan uw ziel en al uw gebreken proberen af te leggen. U moet steeds alleen MIJ bidden om de nodige kracht en waarlijk, uw wil daartoe geeft u reeds die kracht en u zult als overwinnaar te voorschijn komen.

In de tijd van het einde is zijn activiteit overduidelijk, want hij duldt geen vrede, geen harmonie en geen eendracht onder de mensen. Hij probeert steeds te verstoren, en aan uzelf ligt het of hij succes heeft. Want alleen een beroep op JEZUS, uw Redder en Verlosser, zal u sterken en u zult hem weerstand kunnen bieden.

JEZUS heeft hem overwonnen door Zijn dood aan het kruis, en roept u MIJ aan in JEZUS, dan moet hij u vrij laten. Maar u vergeet vaak juist in zulke verzoeken aan uw Redder en Verlosser te denken. En dat is juist het werk van de tegenstander uw gedachten te verwarren, zodat u op zijn aanvallen ingaat en uzelf als mens probeert te weer te stellen waar alleen IK kan helpen, omdat u zelf te weinig kracht bezit.

Daarom moet u zich in elke verzoeking waar maken, d.w.z. de weg nemen tot MIJ in JEZUS, want dan moet hij zich terugtrekken omdat Mijn Kracht waarlijk groter is dan de zijne, en IK geen mens in nood laat die tot MIJ zijn toevlucht neemt. Uit eigen kracht vermag u niets, maar met Mijn Kracht **alles**. En deze Kracht zal IK u steeds weer geven zodra u er om vraagt, want dan zijn uw gedachten MIJ toegewend. Dan kan IK Mijn recht laten gelden en u behoeden in elke nood en elk gevaar.

Vergeet dat niet, want nog vaak zal hij u in 't nauw brengen, nog vaak zal hij zich aan u opdringen en nog vaak zult u het gevaar lopen voor zijn verzoeken te bezwijken. Maar u hoeft MIJ slechts aan te roepen in geest en waarheid, en IK zal hem van u weren en u niet aan hem overlaten. Maar IK zal u steeds helpen in elke nood en in elk gevaar.

AMEN

5467 Satan woedt met versterkte macht Eindtijd

21 augustus 1952

De tekenen die op het einde wijzen zullen vermeerderen en de activiteiten van satan zullen steeds duidelijker op de voorgrond treden, want allen die streven om naar MIJ te gaan, zullen zijn vijandig drijven bespeuren. Hij zal trachten hen in twijfel en verwarring te brengen, en vaak niet zonder succes. IK bescherm echter de mijnen en breng zijn doen en laten aan het licht, zo dat het voor allen te herkennen is die MIJ ernstig als doel voor ogen hebben. Het zijn de tekenen van de tijd, want ook de krachten van de duisternis zijn onverdroten bezig omdat het einde nadert. Maar IK zeg u; wees waakzaam, bid en houd u aan MIJ, en hij zal u geen schade kunnen berokkenen.

Licht en duisternis strijden tegen elkaar, want de duisternis haat het Licht en die zal zich daarom altijd als schaduw (onwaarheid =opm.v.d.uitg.) merkbaar maken waar geen helder Licht schijnt. IK heb echter de macht zulke schaduwen te verjagen, en glansrijker dan ooit zal het Licht stralen. Maar U zult uzelf nooit in de rust kunnen verheugen, want er zal een voortdurende strijd zijn met Mijn tegenstander zolang u op aarde leeft. En hij is ook tot het einde ijverig in de weer u schade toe te brengen. Want hij weet dat hij u verloren heeft, en hij gelooft u weer terug te kunnen winnen.

De vijandelijkheden van hen die hem horig zijn zullen steeds talrijker worden, en wel des te meer hoe levendiger u straalt, wat hij wel beseft. Maar hij haat het licht omdat hij de waarheid haat, en gaat daarom tegen de waarheid in. En zolang u zich bezig houdt op aarde de waarheid te verspreiden en Mijn woord te brengen tot uw medemensen, zolang zal hij u ook als vijand vervolgen en trachten u ten gronde te richten. Hij zal openlijk de waarheid aanvallen en u die voor de waarheid instaat, belasteren. En hij zal u als bedriegers afschilderen om ook het geestesgoed dat u vertegenwoordigt twijfelachtig te maken. Maar hij kan toch niet tegen u standhouden, want achter u en de waarheid sta IKZelf.

Maar het zal hem gelukken u MIJN vertegenwoordigers uit elkaar te drijven. Het zal hem gelukken u te isoleren omdat de gemeenschappelijke arbeid hem niet past, en omdat hij in de strijd tegen de enkeling op succes rekt.

Maar zelfs dan bescherm IK nog het licht, en de zuivere waarheid zal hij niet kunnen verzwakken. Toch moet u waakzaam zijn en bidden, want u bent steeds in gevaar zwak te worden als u MIJ niet om bescherming aanroept tegen alle aanvallen van de tegenstander.

Want het einde is nabij en al raast hij ook met versterkte macht, zijn tijd is gekomen waarin hij weer gekluisterd wordt zoals verkondigd is. De waarheid zal zegevieren en allen tot zaligheid brengen die de waarheid gehoor schenken en zo het Licht aannemen dat IK laat oplichten. Want daardoor kan IK hen helpen vanuit de duisternis des geestes en uit de macht van de dood tot het Licht en het Leven te komen, en door de waarheid de zaligheid deelachtig te worden.

AMEN

5115 Geloofsstrijd - Vervulling van de beloften

26 april 1951

U zult uzelf staande moeten houden tegenover de wereld, die zich tegen u keert en u vervolgen zal. En dan is de tijd van strijd gekomen die IK u heb aangekondigd, en die ook de laatste fase inleidt vóór het einde. U zult van de kant van de wereld geen hulp verkrijgen, want die u helpen willen, zijn te zwak en de sterken zijn tegen u.

Toch heeft u een bescherming waarop u zich verlaten kan, want IKZelf ben bij u en geef u kracht te volharden in de zwaarste strijd. En wie MIJ maar aanroept zal ook Mijn tegenwoordigheid ondervinden, want IK verlaat de mijnen niet. Wel laat IK toe dat de mensen strijdend tegenover elkaar staan, want deze laatste geloofsstrijd moet zichtbaar zijn, omdat de geesten zich scheiden moeten, en omdat een scheiding moet plaatsvinden tussen degenen die MIJ, en hen die de tegenstander toebehoren.

Ook de laatsten, die een openlijk belijden tot nu toe vermeden hebben uit geloofszwakte of vrees, moeten zich nog uitspreken. Dezen moeten zich sterken aan de geloofskracht der mijnen, willen zij niet geheel afvallen terwille van aards voordeel, dat de mijnen moeten opgeven terwille van hun geloof.

Het zal een beslissing zijn die alleen het zielenleven van een ieder persoonlijk betreft, maar dat daarom veelbetekenend is, omdat de beslissing ook zijn uitwerking heeft op het aardse leven, en

daarom lijden veel mensen schipbreuk. Want wie de wereld nog steeds zo hoog stelt en het aardse leven liefheeft, wie aan het lichamelijke welzijn nog steeds zoveel aandacht schenkt, die zal nauwelijks kunnen standhouden, omdat alles van hem opgeëist wordt als hij het geloof in MIJ en Mijn Verlossingswerk niet wil opgeven.

Velen zullen van het geloof afvallen omdat zij MIJ openlijk moeten belijden. Wie echter de waarheid bezit en wiens inzicht gegroeid is, wie door een leven in liefde Mijn Kracht in zich heeft, die zal MIJ trouw blijven tot het einde. En die zal blijmoedig MIJ belijden en zal spreken voor MIJ. Hij zal ook nog hen overtuigen die zwak van geloof, maar van goede wil zijn.

En ondanks de grote verdrukking van de kant der vijanden zal hij die nood niet zo gewaar worden, want IK sta hem bij en voorzie hem van alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. Wie geheel op MIJ vertrouwt, hem kunnen de maatregelen der vijanden niet deren. Want wat door dezen van hem wordt genomen geef IK hem terug in een andere vorm. Maar altijd op die manier dat hij zal leven, zolang als IK hem nog nodig heb op deze aarde.

Mijn kleine schaar zal tot het laatst een getuigenis geven van GOD's rijk en Zijn Macht. En Mijn beloften zullen vervuld worden, dat een sterk geloof alles vermag en dat de mijnen gegeven wordt waar zij om vragen in dit geloof.

De strijd zal hard worden maar toch doorstaan worden door de mijnen, want dezen hebben een "Legeraanvoerder" aan hun zijde die iedere vijand overwinnen zal. En wie tot Zijn leger behoort, zal als overwinnaar te voorschijn komen en geen vijand meer behoeven te vrezen, wanneer het einde gekomen is; de dag van het gericht waarop de Rechtvaardigen van de onrechtvaardigen, de Goeden van de bozen, de mijnen van de aanhangers van satan worden gescheiden; de dag dat eenieder vergolden wordt naar zijn werken.

AMEN

4433 Laatste strijd - Openlijk belijden van CHRISTUS voor de wereld

15 september 1948

Tegen al het geestelijke zal de strijd aangekondigd worden in de laatste tijd vóór het einde, en daaraan zult u herkennen welk uur op de wereldklok geslagen heeft, en dat de dag ten einde loopt. U kunt dan grote beroeringen verwachten die door meedogenloze maatregelen van de wereldlijke macht veroorzaakt worden. Men zal u lastig vallen met vragen en bedreigingen over uw houding tot CHRISTUS en tot het geloof in 't algemeen. Men zal niet schuwen u gade te slaan, uw gesprekken af te luisteren en u voor de rechtbank te halen, om u zo ter verantwoording te roepen voor uw spreken en handelen. En dan is de tijd gekomen waarin u MIJ openlijk moet belijden, waarin u zonder vrees moet spreken hoe u over MIJ denkt en hoe u tegenover MIJ staat.

Dit openlijk belijden voor de wereld vorder IK van u als bewijs dat u MIJ toebehoort. IKZelf weet wel hoe u in uw hart denkt en voelt, maar het is een laatste strijd waarin een scheiding moet plaats vinden tussen de bokken en de schapen. En deze laatste strijd moet openlijk worden uitgestreden, omdat ook het wezen van de strijd duidelijk moet zijn. En opdat dan de schuld van de tegenstander voor de wereld vanzelfsprekend is en om ook bij de nog besluitelozen tot een beslissing aan te dringen, zowel door de houding van de gelovigen alsook door de houding van hen die hun vijandig zijn.

De strijd zal maar van korte duur zijn en zal overal gevoerd worden, alleen op verschillende wijzen. En steeds zal de liefdeloosheid opstaan tegen de liefde, de materiële wereld zal de geestelijke wereld bespotten en mishandelen, en er zullen twee legers overal duidelijk merkbaar zijn: waar de

leer van CHRISTUS verdrongen is, en waar de goddelijke leer van de liefde het principe is van wat de mensen gepredikt en gevraagd wordt te geloven.

En daarom zal de afval van MIJ in de gehele wereld duidelijk te zien zijn. Waar echter de christelijke leer van de liefde verspreid is, daar zal ook de geloofsstrijd zich in alle hevigheid afspelen, en dat zal het einde betekenen. U, mensen kunt zich nog geen begrip maken van de loop der komende gebeurtenissen, en daarom lijkt het u ongelooflijk toe. En toch zal het gebeuren zoals IK het u heb verkondigd door Mijn GEEST, en de tijd is zo dicht bij, dat u ontsteld zou zijn als u de dag en het uur wist van de ondergang.

Toch mag u daar geen angst voor hebben, want uw trouw aan MIJ verzekert u ook Mijn volledige bescherming en toevoer van kracht om stand te kunnen houden. En dat te weten zal u vol vertrouwen en sterk in geloof maken, zo dat u die tijd doorstaan zult, temeer daar IK die dagen verkort opdat u zalig wordt.

AMEN

6089 Strijden met het zwaard van de mond

25 oktober 1954

"Wat u in dat uur ingegeven wordt, spreek dat uit!". Deze Woorden sprak IK op aarde met het oog op de ellende die over u zal komen vóór het einde. Daar u zich zult moeten verantwoorden voor aardse machten, daar u zich voor uw denken en handelen verantwoorden moet, en er van u gevorderd wordt M? te verloochenen. Dan vrees niet en wees niet bezorgd over wat u spreken moet, maar spreek zonder schroom zoals het u gegeven wordt te spreken.

Want door tussenkomst van Mijn GEEST zal IK u woorden in de mond leggen, juist bestemd voor hen die u tot spreken aanmanen. Allen die M? trouw willen blijven sta IK terzijde en geef hun kracht om te weerstaan. elke vrees zal verdwijnen en u zult M? gewaarworden, en u zult vol vertrouwen zijn dat IK u niet verlaat in deze nood. En u zult degenen die u bedreigen niet vrezen omdat u weet dat EEN sterker is dan zij, en dat deze ENE aan uw zijde staat en u waarlijk geen onrecht laat overkomen.

Maar u zult moeten strijden met het zwaard van de mond. U zult alle tegenwerpingen moeten weerleggen en ook kunnen, omdat u het niet meer bent die spreekt, maar IKZelf spreek door u. En Mijn Woorden zullen waarlijk hun uitwerking niet missen. Want het gaat erom ook hen nog tot nadenken te brengen, want ook onder hen zijn nog zwakke besluiteloze mensen die op een kruispunt komen en niet weten waarheen zij zich moeten wenden. En dezen moet de weg gewezen worden. Gaan zij die weg dan zijn ze zalig te prijzen. Zien zij deze echter over het hoofd, dan zullen zij moeilijk nogmaals de genade krijgen dat een leider hen aanspreekt en ze op de goede weg probeert te brengen.

Want in deze tijd kan niet anders dan met het zwaard van de mond gestreden worden, en hoe overtuigender Mijn vertegenwoordigers op aarde spreken, des te meer winnen zij er nog van die hen vijandig gezind zijn. En het is ook volgens Mijn wil dat u zich dan innig met M? verbindt, opdat IKZelf nu **door u** spreken kan tot hen die IK nog voor ME winnen wil.

IK weet dat de tijd komt waarin het hard tegen hard zal gaan, waarin u bovenmate verdrukt wordt en uzelf verantwoorden moet. Maar dan denk aan Mijn Woorden dat u zich niet angstig afvragen mag wat u moet spreken. Laat u gelovig over aan M? en Mijn werken en uw spreken zal wijs zijn, zodat geen van uw tegenstanders iets daarop kan antwoorden. U die M? wilt dienen, u hebt geen vijand te vrezen. Want u strijdt voor M? en aan Mijn zijde, en IK leid u waarlijk ook tot de overwinning.

AMEN

7954 GOD's bescherming in de geloofsstrijd

1 augustus 1961

Sta dus vast en laat uw geloof niet aan het wankelen brengen, want IK, uw GOD en Vader van eeuwigheid ben en blijf bij u wanneer de grote geloofsstrijd zal beginnen, waarin Mijn tegenstander ook de mijnen tot val wil brengen. Alles wat tegen u ondernomen wordt zal steeds tot doel hebben u, JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk, ongeloofwaardig voor te stellen. En dat moet voor u een zichtbaar teken zijn van het aanstaande einde, dat JEZUS CHRISTUS verloochend wordt, dat de mensen elk geloof in Hem ontnomen zal worden opdat de mensen geen mogelijkheid zullen hebben van deze aarde verlost heen te gaan. Want Mijn tegenstander treedt openlijk tegen Mij op doordat hij tegen JEZUS CHRISTUS opstaat, in Wie IK voor de mensen tot een zichtbare GOD ben geworden.

En hoe heviger deze strijd ontbranden zal, des te meer kunt u zeker zijn van Mijn tegenwoordigheid, want IK verlaat de mijnen niet. IK laat Mijn tegenstander geen overwinnaar worden over hen die de mijnen zijn en blijven willen. En wanneer u in het nauw wordt gedreven doordat van u gevraagd wordt Mij, als de goddelijke Verlosser in JEZUS CHRISTUS te verloochenen, als u moet beslissen voor Mij of Mijn tegenstander, dan vertrouw op Mij geheel en al, want dan ben IK u nader dan ooit. IK Zelf strijd met u en u hoeft Mijn tegenstander niet te vrezen, want Mijn Kracht is groot en zal u beschermen, hoe dreigend zich ook alles laat aanzien wat tegen u ondernomen wordt. Dan kunt u elk uur Mijn komen verwachten en daarmee het einde van deze aarde, van waar IK u zal wegnemen in hoogste nood en gevaar.

Word dan niet kleingelovig maar denk er aan dat IK het u vooruit gezegd heb, dat de nood die u terwille van het geloof verdragen moet, nog groot zal worden. Maar hoe vaster u in het geloof staat en hoe groter uw vertrouwen is in Mij, des te makkelijker zal de geloofsstrijd voor u zijn. Want waarlijk, Mij is de macht ook het zwaarste van u af te wenden. En de mijnen zullen ook Mijn Liefde en Macht mogen ervaren, en zij kunnen daarom getroost deze tijd tegemoet zien. Maar deze tijd komt, want de gelovigen worden aangevallen door de aardse machthebbers en door hen die Mijn tegenstander toebehoren. De mijnen zullen een openlijke bekentenis moeten afleggen en mogen dan niet vrezen. Want de GOD Die zij belijden zal Zijn Macht openbaren en hen helpen in aardse nood en verdrukking.

U allen kunt er zich op voorbereiden, dat meedogenloze middelen gebruikt zullen worden tegen u die Mij trouw wilt blijven. Vergeet echter niet dat IK Heer ben over leven en dood, over Hemel en aarde, en dat IK waarlijk middelen en wegen heb om de mijnen uit hun aardse nood weg te voeren, zelfs als er geen uitweg meer mogelijk lijkt. En wat u ook aards wordt onthouden, IK zal u spijzigen en drenken op wonderbaarlijke wijze. Want ook dat is in Mijn Macht, daar IK toch Hemel en aarde heb geschapen en alle wetten heb gegeven naar Mijn Wil. Dus kan IK ook wetten opheffen en u **bovennatuurlijk** voeden. IK kan u omgeven met een beschermende muur, en IK kan Mijn engelen opdracht geven zo'n muur om u heen te zetten. U hoeft uzelf maar getrouw op Mij als uw Vader te verlaten, Die Zijn kinderen niet in de steek laat en ook u zal beschermen tegen de vijand van uw ziel en tegen aardse en geestelijke tegenstanders, want Mijn Macht en Mijn Liefde is groot. En dit zal gebeuren binnen niet al te lange tijd.

Maar vóór die tijd zult u nog aan veel geloofsbeproevingen blootgesteld worden, maar ook deze zullen u sterken en geschikt maken stand te houden in deze laatste strijd op aarde. En zodra die strijd zal ontbranden weet u dat het einde niet ver meer af is, want hij zal slechts korte tijd gevoerd

worden door Mijn tegenstander. Terwille van Mijn uitverkorenen zal IK die tijd verkorten, en IK zal hem en zijn aanhang opnieuw kluisteren. Want de tijd die voor zijn activiteiten op aarde vastgesteld was, is vervuld. En ook het einde dezer aarde is nabij, zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

AMEN

4167 Geloofsstrijd - Verval van mensenwerk De kerk van CHRISTUS

14 november 1947

In de laatste tijd vóór het einde zal te zien zijn, welke weerstandskracht de mensen opbrengen die tot de **ware kerk van CHRISTUS** behoren. In tegenstelling tot hen die mensenwerk meer aanhangen, want dat zullen zij uiteen zien vallen in het gezicht van de geloofsstrijd. Dat zal een tijd zijn waarin geen compromissen voorkomen. Waar ieder een duidelijke beslissing moet nemen, waar aan de geloofsleren tot in het kleinste getornd zal worden en waarin daarom ook nadenken vereist wordt. Waar al het uiterlijke niet kan standhouden tegen ernstige kritiek, en daarom veroordeeld en afgewezen wordt. En dan zullen de mensen pas inzien hoe waardeloos het uiterlijke geloof was, en welk een genade en kracht er ligt in het ware geloof en in de innige verbinding met MIJ, die vrij is van alle uiterlijke schijn.

En de mensen zullen iets uiteen zien vallen wat zij zich als bestendig hadden voorgesteld, (de uiterlijke kerken = opm.v.d.uitg.) en zij moeten inzien dat het geloof van hen, die zonder dwangmatige geboden leven, veel sterker is. Dat zij MIJ nader staan door hun levenswandel en hun wil, die MIJ gedurig zoekt en streeft naar MIJ te gaan. En **alle** kerkelijke verrichtingen zullen vallen onder de maatregelen van hen, die vechten tegen al wat geestelijk is. En dan zal alleen die mens zich waar maken die in het diepst van zijn hart naar MIJ verlangt, die Mijn woord aanneemt en met MIJN Woord ook Mijn Kracht.

Dan zal veel wegvallen wat voor de mensen nu nog belangrijk lijkt. Zij zullen dat moeten opgeven en genoeg nemen met een stille innerlijke inkeer, zonder uiterlijk vertoon, zonder pronk en praal, en zonder leraren die **niet door MIJ** verlicht en daarom ongeschikt waren voor het ambt van zielsverzorger. En zij zullen ook moeten accepteren dat Mijn dienaren op aarde door MIJZelf gekozen worden, en aan hen opgedragen wordt hun medemensen te onderrichten en hun de waarheid te brengen.

En zalig zij die dan de waarheid aannemen. Die zich dan moeite geven naar Mijn Wil te leven, en de korte tijd tot het einde benutten voor de ontwikkeling van hun ziel. Want dezen zullen standhouden en volharden tot het einde.

AMEN

5339 Kan het gericht afgewend worden door gebed ?

18 maart 1952

U, mensen zou het aanstaande gericht wel kunnen voorkomen. U zou het werk van vernietiging dezer aarde kunnen tegenhouden, als u MIJ daar ernstig om zou bidden. Maar alleen met een gebed dat uit de diepte van uw hart voortkomt, en niet alleen met de mond gesproken wordt. Maar zulk een gebed vereist een onwankelbaar geloof in MIJ, en dat geloof ontbreekt u. En de meeste mensen

moeten als zij ernstig over hun gedachten nadenken en zichzelf daar rekenschap van geven, dit ongeloof bekennen.

Bij veel mensen wordt Mijn Naam nog wel genoemd, maar het hart weet daar reeds lang niets meer van. En daarom bent u voor zulk een gebed dat MIJ zou bewegen dit aangekondigde gericht af te wenden, niet meer in staat. Bovendien geloven de mensen er ook niet meer aan, en dus doen ze ook geen beroep op de genade van een waar gebed, dat nog alleen in staat is Mijn Wil te wijzigen. En als IK u het komende zo vastbesloten verkondig dan komt dat omdat IK van de geloofstoestand der mensen weet, en hun wil MIJ sinds eeuwigheid bekend is.

IK kan hun wil niet door dwang veranderen, want deze is naar Mijn tegenstander gewend en keert zich geheel van MIJ af. Tot een bepaalde grens laat IK de wil van de mensen de vrije loop. Maar zodra die grens overschreden wordt, grijp IK in om te verhinderen dat de mensen in de eindeloze diepte wegzinken. IK weet wanneer IK er een einde aan moet maken, wanneer IK de macht van Mijn tegenstander breken moet. IK weet daarom ook hoe IK de mensen uit zijn macht en invloed onttrekken kan. En IK weet ook dat de kluistering in de hardste materie voor het van MIJ vervreemde geestelijke veel gunstiger en hoopvoller is, dan wanneer IK de mensen in deze lage geestesgesteldheid de oude aarde, en zodoende ook hun leven zou laten behouden. Als IK ze tot ware duivels zou laten worden door de invloed van Mijn tegenstander. En bovendien heb IK reeds ieder mens afzonderlijk benaderd om hem voor MIJ te winnen.

Ieder mens had persoonlijk genoeg gelegenheid tot MIJ te komen, MIJ te leren kennen en Mijn Vaderlijke te ondervinden, als hij maar wilde. Talloze middelen heb IK al geprobeerd. IK lokte met Woorden van Liefde, IK vermaande en waarschuwde hen door leed en nood en IK sprak tot hen door mensenmond. IK probeerde hun gedachten naar het geestelijke te leiden, maar Mijn tegenstander won hen voor zich door de wereld en haar materie. MIJ echter achtten zij niet, behalve de weinigen die MIJ erkenden en lief hadden, en die daarom ook niet voor het einde behoeven te vrezen.

Dezen zijn echter op de hoogte van de nood der mensheid in deze tijd. Zij begrijpen ook **waarom** IK een tijdperk beëindig dat alleen nog maar een lagere geestestoestand brengen kan, echter nooit meer een verandering ten goede, tot geloof en geestelijke opwaartse ontwikkeling. U, mensen zou door een diep geloof en innig gebed wel veel bereiken kunnen, maar uw begeren geldt slechts de wereld en haar goederen, en daarom zullen die vergaan omdat de tijd vervuld is.

AMEN

4027 Een zeker teken van het einde De kleine schaar van strijders voor GOD

21 april 1947

Dat de tijd nu vervuld is kan men al daaraan zien, dat Mijn strijders slechts sporadisch te vinden zijn. Mensen, die zo opgaan in hun liefde voor MIJ, in de liefde tot de waarheid en het goede, dat zij geen vaste verbinding met de wereld meer hebben maar in voortdurend contact blijven met MIJ in gedachten, of door werken van liefde. Mensen die zich inzetten voor hun geloof, en de behoefte hebben de zielen van hun medemensen te winnen voor Mijn rijk en Mijn leer. Die daarom strijden met het zwaard van de mond en voortdurend vervuld zijn van Mijn GEEST, en in wie IK zodoende ZELF kan werken.

Van dezen zullen er niet veel te vinden zijn. En waar zij vertoeven, daar zullen zij **onopgemerkt** hun weg gaan of zelfs aangevallen worden. En dat is een zeker teken van het einde, dat de mijnen maar een kleine kudde vormen. Waarvoor IK echter een goede Herder ben DIE Zijn schaapjes tezamen houdt. DIE ze behoedt, zodat geen van hen verdwaalt of verloren gaat.

Van de mijnen laat IK er geen meer ontsnappen, want zij zullen elkaar vinden en een kleine gemeente vormen. Zij zullen daarin hun hoogste bevrediging vinden dat IK hen in Mijn dienst genomen heb. Dat IK ze de missie toevertrouw, Mijn steun te zijn in de laatste tijd vóór het einde.

Die goed en oprecht zijn, dat zijn Mijn strijders. Want de goede wil en het verlangen naar de absolute waarheid kenmerkt Mijn strijders, die ook de laatste strijd zullen doorstaan, omdat IK ze nimmermeer zal verlaten. En die ook MIJ niet verlaten, maar in MIJ de liefdevolle VADER zien DIE ZIJN kinderen geen verlies laat lijden, ook al komen zij in aardse noden tengevolge van hun standvastigheid. Die MIJ als hun VADER van eeuwigheid beschouwen, zullen ook Vaderlijk verzorgd worden als deze tijd vervuld is. Zij zullen als Mijn ware kinderen in het paradijs binnen gaan, en zij zullen de zalige en vredevolle tijd op de nieuwe aarde beleven. Want die zal volgen na de laatste strijd op de oude aarde, zoals voorzien is sinds eeuwigheid.

IK zal de mijnen vergaderen op de jongste dag, de weinige mensen die MIJ trouw blijven in de tijd van strijd die er aan vooraf gaat. Die MIJ erkend hebben en MIJ daarom nimmermeer kunnen opgeven.

IK zal ze tot MIJ halen zoals IK het verkondigd heb. En u, mensen kunt zodoende met zekerheid het aanstaande einde verwachten als u om u heen ziet, en er maar weinige vindt die MIJ zo diep in het hart dragen dat zij gestadig over MIJ en over geestelijke dingen spreken, waarvoor de medemensen echter maar weinig begrip hebben.

IKZelf vertoef echter waar van MIJ gewag wordt gemaakt in gesprekken, en IK ding naar de zielen van hen, die nog ver van MIJ verwijderd zijn. Opdat het getal van de mijnen nog een beetje wordt vermeerderd voordat de tijd vervuld is. Want die zal het laatste einde brengen, d.w.z. de ondergang van de oude aarde en tenslotte het gericht, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

AMEN

3709 De missie van Mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe

10 maart 1946

Wat u verneemt door de innerlijke stem, verkondig dat luid aan uw medemensen wanneer de tijd gekomen is. Want **dat is uw missie** die u vervullen moet, dat u het de mensen kunt uitleggen als zij het wereldgebeuren niet meer begrijpen. Wanneer door Mijn ingrijpen, het hun moeilijk valt te geloven in een Schepper van Hemel en aarde, in een liefdevolle VADER, DIE het lot van Zijn kinderen op aarde bestuurt. Treed dan in actie en vertel hun van Mijn grote Liefde.

Ontstel hen niet met een GOD van toorn en wraak, want nog zijn het geen straffen maar alleen opvoedingsmiddelen die IK gebruik, om de zielen der mensen te redden. Nog spreek IK het laatste oordeel niet uit. IK laat echter geen middel onbeproefd, om de zielen niet op de dag van het gericht te moeten veroordelen tot een eeuwig lange verdoemenis.

Probeer de mensen begrijpelijk te maken dat een verlossingsperiode afgelopen is, en dat er nog maar een korte tijd is vóór het einde. Dat die tijd vooral goed benut moet worden voor een terugkeer tot MIJ. Maar de mensen zullen twifelen aan Mijn Liefde en Almacht als zij de grote ellende zien die door de wil der mensen, en uiteindelijk door Mijn Wil over de aarde komt. En wie niet vast staat in het geloof en niet door een levenswandel in liefde het goede inzicht heeft, die zal gevaar lopen af te vallen, d.w.z. MIJ geheel op te geven als hem geen opheldering wordt gegeven.

Maar de grootte van de ellende zal ook hun harten openen. Zij zullen naar u luisteren en uw woorden zullen niet zonder indruk te maken wegsterven. En daarom moet deze tijd bijzonder benut worden en u moet er over spreken zo vaak er gelegenheid is, en u een innerlijke drang er toe voelt. Want dan is het Mijn GEEST Die u aanspoort voor MIJ en Mijn rijk werkzaam te zijn. Houd hun

dan de grote geestelijke nood voor en maak hen opmerkzaam dat hun lichamen nog maar een korte tijd gegeven is. Dat zielen echter eeuwig leven, en daarom het lot van hun zielen het voornaamste is.

Vermaan hen tot liefdadigheid en vermaan hen de eigen nood niet zo hoog te achten, maar meer belangstelling te tonen voor de nood van de medemens. En laat hun de grote zegen en kracht zien van de naastenliefde. Toon hun Mijn voortdurende bereidheid om te helpen, en probeer hun geloof op te wekken en te versterken. U hoeft u geen zorg te maken wat te spreken. IK geef u de Woorden in de mond als u voor MIJ bezig wilt zijn, en niet onwillig bent de opdracht die IK u geef door Mijn Woord, te vervullen.

Duidelijker dan ooit zult u Mijn Stem in u vernemen, en vrees dan geen macht die tegen u is. Want IK wil dat u voor MIJ bezig bent en weet u dan ook te beschermen tegen hen, die u willen hinderen in het uitvoeren van uw opdracht. Spreek onbezorgd en laat geen nog zo kleine twijfel in u opkomen of u naar Mijn Wil handelt. Want als de tijd gekomen is om voor MIJ te werken neem IK bezit van u, en zonder tegenstand moet u MIJ volgen, d.w.z. doen, wat uw hart u ingeeft te doen.

U zult het duidelijk in uw hart voelen en zelf innerlijk de grootste drang hebben te spreken tot allen die op uw weg komen. U zult hen wijzen op het naderende einde, dat evenzo zeker zal komen als Mijn ingrijpen door middel van het geweld van de natuur. Net zoals alles in vervulling zal gaan, wat IK verkondigd heb door Mijn GEEST.

AMEN

6689 Van het nabijzind einde moet steeds weer melding worden gemaakt

13 november 1956

Elke gelegenheid die IK u bied, moet u aangrijpen om van het nabijzind einde melding te maken, want u gaat dit met reuzeschreden tegemoet. U zult weliswaar geen geloof vinden, veeleer zal men u uitlachen en bespotten, maar u moet het toch doen, want uw woorden zullen in het bewustzijn van de mensen terugkomen, zodra zich ongewone dingen op aarde afspelen, die de mensen niet begrijpelijk voorkomen.

Ook zij die helemaal ongelovig zijn, zullen dan aan uw woorden terugdenken en er zullen er onder hen weer enige zijn die met de mogelijkheid rekening houden dat de overige voorspellingen ook uitkomen. Ze zullen zich dan in hun gedachten met Mijn openbaringen bezig houden en dat kan voor hen van grote zegen zijn.

IK weet dat u nog maar weinig succes hebt bij uw medemensen, wanneer u hun Mijn evangelie zou willen brengen, zij daarentegen houden hun oren en harten gesloten. IK weet ook dat de aankondigingen van het nabijzind einde nog veel minder geloof vinden, maar IK laat niets over de mensen komen, zonder hen tevoren te waarschuwen en te vermanen en daartoe moet u MIJ uw mond lenen. Want IK Zelf kan hen niet aanspreken omdat hun geloof te zwak is en daarom hun harten ook niet in staat zijn Mijn Stem te vernemen. Maar IK kan het door u doen doordat u nu uitspreekt wat Mijn GEEST u heeft verkondigd.

Het wereldgebeuren neemt zijn loop, die steeds dichterbij het einde voert en enige mensen zullen het toch in verband brengen met dat wat ze van u vernomen hebben. Hun gedachten zullen erop gericht worden en dit kan hun in de komende tijd nog zegen brengen. U zult weinig geloof vinden - dat weet IK en IK zeg het u steeds weer - maar toch is het beter dat u hen erover onderricht, dan dat hun geen enkele aanwijzing toekomt en het einde hen overvalt daar ze volledig onwetend zijn. En daarom is ook elke dag nog een genadegeschenk voor de mensheid, want hij kan geestelijk nog

benut worden, zowel door u doordat u informerend werkzaam bent, alsook door diegenen die door u van Mijn evangelie horen.

Dezen zouden zich alleen maar uw woorden ter harte hoeven te nemen en zo te leven zoals het Mijn Wil is. Ze hoefden alleen maar hun best te doen Mijn geboden van de liefde na te komen en ze zouden dan tot aan het einde nog veel voor hun ziel kunnen bereiken. Daarom, word niet moede en verslap niet in de arbeid voor MIJ en Mijn rijk, want deze is in de eindtijd het meest urgent en overtreft alle aardse bezigheden aan waarde - ofschoon hij door de mensen niet als arbeid wordt gezien en hem alle waarde wordt ontzegd.

Maar de mensen weten niet welk nutteloos werk ze zelf verrichten wanneer ze zich alleen maar aards bezig houden zonder enig geestelijk streven, zonder geestelijk doel. En ook daarop moet u hen opmerkzaam maken dat ze immers toch niets zullen behouden, dat alles zal vergaan en dat ze alle levenskracht nutteloos verkwisten, die ze slechts aards gebruiken. Ze moeten weten dat ze er zich geestelijke goederen mee zouden kunnen verwerven en er dan onvergankelijke schatten voor de eeuwigheid mee zouden kunnen vergaren.

En nog eens: geloof zult u weinig vinden, maar woorden die het hart en het verstand eens heeft opgenomen, kunnen wel uit het bewustzijn verdwijnen, maar ze komen zeker weer tevoorschijn hoe meer het naar het einde loopt en dan kunnen ze nog uitwerking hebben als ze maar ernstig genomen worden. Ieder mens wordt in de komende tijd nog door MIJ aangesproken. En u staat MIJ daarbij bij in zoverre, dat u de schakel bent tussen MIJ en hen, dat u alleen maar uitspreekt wat IK aan allen te zeggen heb. En de gebeurtenissen in deze tijd zullen uw woorden nog onderstrepen; en daarom, houd u steeds gereed, u Mijn dienaren op aarde, opdat IK u te allen tijde kan roepen als IK u nodig heb om in Mijn plaats te spreken.

Geloof niet dat u vergeefse arbeid verricht, want IK Zelf zegen uw activiteiten, en IK help u waar uw kracht niet toereikend is. Want de tijd tot aan het einde moet nog goed benut worden en daarom moet nog elke gelegenheid worden aangegrepen waar er aan een ziel nog reddend werk kan worden verricht, opdat ze aan de macht van Mijn tegenstander wordt ontrukkt.

AMEN