

# **Het ware christendom**

## **Leven in de navolging van Jezus**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,  
via het "innerlijk woord" ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

<http://www.bertha-dudde.org>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

### *Wie was Bertha Dudde?*

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## **Inhoudsopgave**

### **BD.**

Wie was Bertha Dudde?

- 0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid
- 7176 Geestelijke vervlakking
- 8839 Ware verkondigers van de leer van Christus

### **De geestelijke motivering van de missie van Jezus en van het verlossingswerk**

- 6438 Reden en doel van de geboorte van Jezus
- 6985 De geestelijke missie van de mens Jezus
- 7748 Oerschuld en delging door Jezus Christus
- 8303 Verlossingswerk en de geestelijke motivatie ervan
- 8667 Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie

### **Het leven van Jezus - Werkzaam zijn in liefde**

- 7872 De strijd van de "mens" Jezus
- 7962 De onmetelijke liefde van Jezus
- 8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde

### **Het leven van Jezus - Verdragen van leed**

- 1362 Kruisdood van Jezus
- 0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam
- 8156 Het smartelijk lijden van Jezus Christus - De menswording van God
- 8463 Jezus heeft onmetelijk geleden
- 2768 Betekenis van de kruisdood van Jezus en gevolgen van de afwijzing

### **Delging van de oerschuld door het erkennen van Jezus en de vraag om vergeving**

- 3221 Erkennen van Christus - Zwakke wil - Demon
- 5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus

- 6449 Overtuigd erkennen van Jezus Christus
- 7330 Er is geen delging van de schuld zonder Jezus Christus
- 7660 Vergeving door Jezus Christus - De graad van het licht van de liefde
- 8647 Vergeving door Jezus Christus - Verhoging van de graad van liefde

### **Vals christendom**

- 2292 Christendom - Vormen - Strijd tegen geestelijke richtingen toegelaten
- 4420 Christendom - Christenen in naam - Daad - Menswording van God
- 6309 Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen
- 7292 Blind geloof en dood christendom
- 6343 Dood christendom

### **Verandering van wil en wezen**

- 5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen
- 5505 Strijden en worstelen voert naar het doel
- 6748 Verandering van wil en wezen - De hulp is Jezus Christus

### **Losmaken van de tegenstander**

- 6001 Valse christussen en profeten - Werkzaam zijn van de satan
- 7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander
- 8548 Losmaken van de tegenstander - Toevoer van de waarheid
- 7631 Het werkzaam zijn van de satan - Hulp door Jezus Christus

### **Losmaken van de materiële wereld**

- 2551 Het zich losmaken van aardse goederen - Ontberingen
- 3723 Het loslaten van aardse goederen
- 3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie -  
Het resultaat is waarheid
- 8471 Het bereiken van het kindschap Gods vereist het loskomen van de wereld

### **Hulp en versterking van wil door Jezus Christus**

- 7497 Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde
- 5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus

- 7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil  
7191 De kracht van de naam Jezus  
7496 Jezus als Leider

### **Navolging van Jezus**

- 1359 Eisen - Navolging van Jezus - Vergeving van zonden  
3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening  
6053 De weg van de navolging van Jezus

### **Waar christendom in de navolging van Jezus** **Werkzaam zijn in liefde**

- 2168a Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (1)  
2168b Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (2)  
3562 Waar christendom - Liefde alleen zal verlossen  
3797 Ware godsdienst - Mildheid en barmhartigheid  
5371 Versterking van het geloof door werken van liefde  
5501 Goddelijke eigenschappen in de mens - Bewijs door Jezus Christus  
5547 Waar christendom  
5548 Waar christendom - Navolging van Jezus  
7857 Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid

### **Waar christendom in de navolging van Jezus** **Verdragen van leed**

- 4876 De kruisgang van Christus  
7248 Leed loutert de ziel  
7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld  
7874 De ware navolging van Jezus  
5791 De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus

### **Kruisdrager Jezus Christus**

- 3573 Tijd van de beproevingen - Jezus de drager van het kruis  
6378 Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus

**Waar christendom in de navolging van Jezus**  
**Verkondigen van de leer van de liefde**

- 3201 Aanhanger van de christelijke leer moet in de liefde leven
- 4785 Navolgen van Jezus - Verbreiden van Zijn leer - Geestelijk werkzaam zijn
- 5534 Deelname aan het verlossingswerk van Christus - Navolging van Jezus

**Levend christendom - De ware kerk van Christus**

- 4707 Traditioneel geloof - Vormgeloof - Dwaalleren
- 5895 Levend christendom
- 7266 Kenmerk van de levende christen
- 6010 De kerk van Christus (3)
- 7850 De ware kerk van Christus - Petrus de rots
- 5174 Het kenmerk van de kerk van Christus - Het werken van de geest
- 6612 Laat de Geest in u werkzaam zijn
- 6745 Het werkzaam zijn van de Geest - Gemeenschap van gelovigen
- 4755 Gelovige gemeente - Tegenwoordigheid van God - Zijn kerk
- 5091 Geestelijke gemeenschap - Verenigd werkzaam zijn
- 8212 Eenwording van kerkgenootschappen?
- 3589 De poorten der hel - De kerk van Christus

**Ieder moet de weg naar Jezus vinden**

- 6477 De weg omhoog niet zonder Jezus Christus
- 6176 Niemand wordt gelukkig zonder Jezus Christus
- 7398 De poort naar het lichtrijk is Jezus Christus
- 6797 Iedere ziel moet de weg naar Jezus Christus vinden

**Het ware christendom - Al denkend verbinding met Jezus**

- 8503 God verlangt een levend geloof
- 6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood
- 6827 Verhevigde strijd tegen de vijand - Het aanroepen van Jezus Christus
- 7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus
- 7772 Aansporing om een vaste band met God te hebben

## **Het ware christendom - Zijn geloof belijden voor Jezus Christus**

- 4012 Het belijden van Christus - Levend christendom
- 7256 Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods
- 8727 Openlijke getuigenis in de geloofsstrijd
- 4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus
- 6834 Het ware christendom
- 5049 Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk



---

**BD.0653**

*3 november 1938*

## **De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid**

Bied u zelf aan de Heer aan als offer doordat u zich zult overwinnen en elke onverdraagzaamheid zult bedwingen ter wille van Hem en er zal spoedig niets meer tot steen des aanstoots kunnen worden. Wat u dan ook de voet dwars zet, is steeds alleen de poging van de vijandige krachten om u ten val te brengen en hun vreugde is zeer groot wanneer het hen lukt. Deze pogingen zult u moeten verijdelen en u zult nooit meer in de valstrikken van de satan verward moeten raken. Wat is het leven anders dan een voortdurende strijd tegen hindernissen? U moet u in deze strijd waarmaken. U moet u niet laten overwinnen, maar steeds zelf als overwinnaar tevoorschijn komen, dan zullen de weerstanden waartegen u te strijden hebt steeds kleiner zijn. Want met uw kracht vermindert de macht van de tegenstander. En elke overwinning van uzelf levert u een groot voordeel op. Uw ziel rijpt en zweeft omhoog in stralende hoogten, omdat ze zichzelf bevrijdt. Wanneer echter de zwakheden van het lichaam meer recht wordt verleend dan de ziel, dan kan door het verkeerde begrip gemakkelijk de ziel heel wat meer schade worden berokkend dan het lichaam ermee gebaat is. Om zoiets te verhoeden wordt het geduld van de mensen op de proef gesteld door ze voor de beslissing te plaatsen en dan is het alleen gunstig van het lichamelijke verlangen af te zien en alleen maar aan het welzijn van de ziel te denken. Probeer nu ons uw aandacht te schenken en verneem:

De Heer zal niet toestaan dat Zijn schepselen Zijn naam gebruiken en de wereld daardoor in dwaling hullen. De mensen willen datgene afwijzen waar ze totaal achter zouden moeten staan en omgekeerd nemen ze onveranderd aan wat slechts ten dele waar is. Hun ijver valt wel te prijzen, want ze handelen met de beste bedoeling en willen niet in strijd met de Heer handelen. En het zal ook moeilijk zijn dezen ooit iets anders te leren en toch moeten zulke weerstanden je er niet van weerhouden, je bezigheid zoals tot nu toe voort te zetten. Wie beseft heeft van de tijd waarin we leven en dat de positie van het ware christendom gevaar loopt, die zal ook begrip moeten hebben voor het buitengewone werkzaam zijn van de Godheid. Wie de huidige staat van het christendom inziet, die zal het zelf voor nodig houden dat de Heer zich openbaart om de mensen op de hoogte te brengen van Zijn ware wil.

Er zijn altijd wijze mensen geweest, trouw aan het woord van God, en dezen weten maar al te goed wat voor gevolgen een zogenaamd vormgeloof kan hebben, hoe het langzamerhand naar volledig ongeloof leidt. En ze zouden het inzien, dat de mensen steeds nieuwe kracht moet toekomen, willen ze in het woord Gods verblijven. En deze kracht kan God hun juist weer alleen geven door Zijn woord, dat in nieuwe vorm, nooit het oude vernietigend, maar de mensen louter in alle duidelijkheid en onvervalst, aangeboden wordt. Er zal geen mens tegen Gods wil in werken, die zich zelf gewillig aan de Heer toevertrouwt en zo juist alleen uitvoert wat de wil van de Heer is.

Verdiep u in het boek van de vaderen en lees in alle wijsheid na innig gebed om begrip, en u zult opmerken en herkennen dat alleen steeds dat gebeurt wat de Heer al heeft verkondigd toen Hij op aarde wandelde. En alleen waarachtig vrome mensen kunnen een oordeel vellen, want die God willen dienen zullen ook altijd het juiste doen en inzien. Dus geef je maar met dezelfde ijver aan je geestelijke bezigheid over en vertrouw op God, dat Hij je juist zal leiden op de weg naar het eeuwige vaderland.

Amen

---

**BD.7176**

*28 juli 1958*

## **Geestelijke vervlakking**

De geestelijke vervlakking heeft afschrikwekkende afmetingen aangenomen en de mensen zelf zijn zich hiervan niet bewust, juist omdat ze het niet serieus nemen met het rijp worden van hun ziel. Ze leven en alles speelt zich af vanuit werelds oogpunt, dat wil zeggen: indrukken worden steeds alleen van buitenaf ontvangen en verwerkt en wat zich in het innerlijk van een mens afspeelt, daar wordt niet op gelet omdat het niet door de medemensen kan worden gezien. De mensen nemen hun eigen geestelijke ontwikkeling niet serieus, maar ze worden zo overstelpt met uiterlijke indrukken dat ze hun geestelijk tekort niet bemerken en eerder geloven juist volgens de wil van God te leven, omdat ze zo worden onderricht. En deze geestelijke vervlakking is een heel groot kwaad, want ontelbare mensen lijden daaraan, die tevreden zijn met gewoonten en gebruiken, met ceremoniën en uiterlijk vertoon, die de ziel alleen in steeds dichtere duisternis houden.

Maar aan al deze mensen is door God de gave van het verstand toegekend, al deze mensen kunnen in stille uren nadenken over dat wat hun als zogenaamde

"middelen voor hun zielenheil" tot voorschrift is gegeven. Al deze mensen hebben de mogelijkheid in stil kinderlijk gebed de Vader te vragen om juist inzicht, want in al deze mensen zullen soms twijfels binnensluipen, zodra het hun maar ernst is de wil van God te vervullen. Doch slechts weinigen gebruiken hun verstand en komen met Gods hulp ook tot het juiste inzicht. Het merendeel echter laat anderen voor zich denken en volgt blindelings en zonder meer de leiders, die evenzo gewetenloos handelen en een oppervlakkig christendom hanteren waaraan elke ernst ontbreekt. Maar eens zullen de mensen niet de verantwoordelijkheid kunnen afwentelen op hun "leiders", een ieder zal zichzelf moeten verantwoorden, want ieder mens worden middelen en wegen getoond om de juiste weg te betreden, die echter alleen dan kan worden gevonden, wanneer een ware ernst de mens tot God zal laten roepen om waarheid, licht, dat wil zeggen juist inzicht.

De geestelijke vervlakking is al zo diep, dat de mensen niet meer in staat zijn de grootste onzin als zodanig te herkennen, ofwel, ze voelen zich er goed bij, zich daarin op te houden. En het kon alleen tot deze geestelijke vervlakking komen omdat de tegenstander van God overal kon binnendringen waar het aan gebeden in geest en in waarheid ontbrak. Het is hem gelukt een schijnwereld op te bouwen die de mensen als volwaardige vervanging voorkwam, waarin ze liever vluchtten dan in hun "stille kamertje" waar ze in geest en in waarheid zouden hebben kunnen bidden. De mensen zoeken pracht en praal en weten niet dat zich daarachter steeds de satan verbergt. De mensen verheugen zich over datgene wat ze met de ogen kunnen zien, maar ze kijken niet naar binnen, in hun hart, waar ze waarlijk heel wat meer heerlijkheden zouden kunnen ontdekken in innige verbinding met hun God en Vader, Die alleen deze innige verbinding met Hem wil om dan Zijn genadegaven uit te storten in rijkste mate. En deze innige verbinding kan overal tot stand worden gebracht, maar zal nooit daar plaatsvinden waar het oog wordt gericht op aardse "kijkplaten" van allerlei aard.

U mensen zou uw verstand beter moeten gebruiken. U zou u vol afschuw moeten afkeren van de werken van satan, die tracht de mensen te verblinden en wie het ook gelukt is ze voor een echt licht onontvankelijk te maken omdat het verblindend licht hun het vermogen heeft ontnomen een zacht licht te herkennen. U zou steeds alleen God moeten aanroepen om echt licht, maar dit doen door een gebed in geest en in waarheid, dat Hij ook waarlijk zal verhoren en Hij zal de mens die serieus naar licht verlangt, niet langer in de duisternis laten wandelen.

Amen

*12 augustus 1964*

## **Ware verkondigers van de leer van Christus**

Het is van het grootste belang dat u kennis neemt van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Niet vaak genoeg kan u deze verwijzing worden gegeven, want wat u hier op aarde verzuimt, dat is niet meer in te halen in het rijk hierna, zelfs al zult u ook daar nog tot Hem worden geleid, Die u opneemt in Zijn rijk. Maar dit kan nog eeuwigheden duren wanneer u geheel ongelovig zult heengaan van de aarde. Maar ook wanneer u in kortere tijd de weg naar Hem zult vinden, dan zult u toch nooit het kindschap Gods kunnen bereiken, dat het hoogste doel is. Wanneer u maar het weten zou kunnen worden overgebracht van uw oerzonde, die aanleiding gaf tot de komst van Jezus naar de aarde, wanneer u zich maar liet onderrichten over de geestelijke reden van Zijn komst. Maar u mensen ontbreekt elk geloof, want ook de kerkelijke gelovigen weten niet dat het om veel meer gaat dan om de redding van tijdelijke zondesschuld, want het weten daarover zou de predikers heel wat indringender tot de mensen laten spreken. Maar dit weten kan alleen aan hem worden gegeven die een levend geloof heeft en dit moet door de liefde levend zijn geworden.

Dat er nu ook predikers zijn die diepgelovig zijn, valt niet te betwisten. Maar aan al deze predikers ontbreekt het geloof in "het werkzaam zijn van de Geest in de mens." Ze zijn volledig onwetend en slaan geen acht op datgene wat hun van beroepen zijde bekend wordt gemaakt. Ze luisteren niet naar binnen, daar ze anders ook wetend zouden zijn. En er ontbreekt hun ook het verlangen naar de waarheid. Ze nemen zonder bezwaar aan wat hun weer als waarheid is voorgehouden, zonder eens ernstig daar tegenover hun standpunt te bepalen. En er kan dan alleen dood weten overblijven. Alles wordt tot vorm, waarmee ze echter zonder bezwaar instemmen, en zo is een christendom ontstaan dat krachteloos is en geen mens dat geven kan, wat hem helpt zalig te worden.

U zult nog in het leven op aarde levend moeten geloven in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want wie daartoe de mogelijkheid heeft, wie de grote genade heeft dat hem deze leer wordt overgebracht, die zal eens het verwijt zwaar treffen, zich daar niet grondiger mee bezig te hebben gehouden. Want zodra hij daar opheldering over begeert, zal deze hem ook toekomen. Hij moet voor het kruis uitkomen, hij moet zijn zondelast bewust onder het kruis dragen en om vergeving vragen, want hij zal (moet) zich steeds van zijn gebrekkige toestand bewust zijn en (zal) daarom ook weten, dat eigen misstappen de reden van zijn gebrekkige toestand waren. En te (hij moet) weten dat er Een is Die hem van zijn onvolmaaktheid kan verlossen, dat deze Ene echter ook moet worden aangeroepen in levend geloof. Het geloof kan echter pas door de liefde levend

worden en zo moet tevoren de liefde worden beoefend, die de mens dan ook opheldering geeft over alles wat met de goddelijke Verlosser verband houdt.

U mensen, benut de korte tijd van leven op aarde die u allen nog vergund is, opdat u opheldering zult verkrijgen, wie Jezus Christus was en in welke betrekking (verhouding) u tot Hem staat. En u die kennis hebt van het Boek der boeken, u zou u ook daarover moeten informeren wat onder het "werkzaam zijn van de Geest" dient te worden verstaan. De onwetendheid zal het beste voor u verloren laten gaan, daar u anders tegenover de resultaten van het werkzaam zijn van de Geest niets in zou brengen, wanneer u hiervan kennis wordt gegeven. Maar alleen door zo'n opheldering zult u een weten kunnen ontvangen dat u volledig begrip schenkt voor het verlossingswerk, dat u nu echter ook het grote belang van het verlossingswerk van Jezus Christus zult inzien, zodat u alles doet om op aarde het kindschap Gods te verwerven, waartoe de verlossing door Jezus Christus op aarde al voorwaarde is.

Amen

---

### **De geestelijke motivering van de missie van Jezus en van het verlossingswerk**

**BD.6438**

*29 december 1955*

### **Reden en doel van de geboorte van Jezus**

De kern van de leer van Christus is het gebod van de liefde, omdat de liefde de mensen ontbreekt en de liefde toch het belangrijkste is wanneer uw positieve ontwikkeling moet vorderen, wil de ziel aan het einde van haar aardse leven opgenomen worden in het lichtrijk. Daarom kwam God zelf naar de aarde in de mens Jezus om hun vooreerst de weg te tonen die terugvoert naar Hem die het wezen weer zo vorm zoals het eens uit God is voortgekomen.

De mens Jezus onderwees de liefde en leefde haar zelf voor aan de mensen. De mens Jezus bewees de mensen door Zijn leven in liefde ook het bereiken van de volmaaktheid. Hij bewees hun dat het mogelijk is door de liefde in een toestand te komen die de aaneensluiting met God mogelijk maakt en bijgevolg licht en kracht in overvloed oplevert. Want Hij was als mens hetzelfde als ieder ander mens. Wat Hem naar de vereniging met God voerde, wat Hem de kracht opleverde om wonderen te verrichten, wat Hem helder inzicht en diepste wijsheid schonk, was alleen de liefde die allesoverheersend in Hem brandde voor God en

voor Zijn medemensen. En deze liefde wilde Hij de mensen voor het eerst als het belangrijkste voorstellen, dat zij deze beoefenen net als Hij, ze dus Hem zouden moeten navolgen in hun levenswandel om weer de vroegere volmaaktheid te bereiken die ze door hun afval van God eens in de geestelijke wereld hadden verloren.

Maar de mensheid was juist door deze vroegere afval van God zwaar belast. Er drukte een zondeschild op haar waar de mens Jezus vrij van was. Een zondeschild die ook de gewillige mensen steeds weer naar beneden trok, die ook een andere heer het recht gaf, de vooruitgang te verhinderen. Een heer die tegenover Jezus stond, die geheel zonder enige liefde was en die daarom de mensen die door de zondeval zijn eigendom waren geworden, het werkzaam zijn in liefde verhinderde waar het maar mogelijk was.

De liefdesleer van Christus zou wel door de mensen kunnen worden aangenomen, maar niet nageleefd zolang ze nog in de macht waren van diegene die eens de schuld had aan hun val. En dus moest eerst diens macht worden gebroken. De mensen moesten eerst van hem worden bevrijd, het moest hun mogelijk worden gemaakt de weg naar boven te gaan. Iemand moest hen helpen, omdat ze alleen te zwak waren, zelfs wanneer ze van goede wil waren. De last die de mensen geketend hield aan hun cipier, moest van hen worden afgenomen. En deze last, de zondeschild van de vroegere opstand tegen God, konden ze zelf niet aflossen of tenietdoen, omdat die ontzaglijk groot was en eeuwig het opgaan tot God zou hebben verhinderd.

Daarom nam Jezus deze missie op zich om voor de mensen, voor Zijn gevallen broeders de schuld teniet te doen, voor ze te boeten en de mensen te verlossen uit de macht van de tegenstander. Want Jezus was eveneens een uit Gods liefde voortgekomen wezen, net als Zijn broeder Lucifer, en Hij erkende als een bij God gebleven Engelgeest de grote nood van het gevallen en de onmogelijkheid uit eigen kracht vrij te worden van deze nood, wanneer het geen hulp werd geboden. En Zijn overgrote liefde bood zich aan voor deze hulpverlening: zich op aarde in de mens Jezus te belichamen en de eeuwige Godheid als omhulling te dienen, de eeuwige Liefde Die deze zondeschild teniet wilde doen door boetedoening die Ze in de mens Jezus realiseerde.

Pas na het werk van verlossing was het de mens mogelijk vrij te worden en uit de duisternis op te staan door werken van liefde, door het naleven van de leer die Jezus op aarde heeft gepredikt. Want voordien zouden de mensen daartoe niet in staat zijn geweest, omdat ze nog geketend waren, omdat hun wil door de zondelast zodanig was verzwakt dat ze telkens weer zouden zijn afgegleden door de invloed van de tegenstander. De zielen behoorden hem toe en vrijwillig zou hij

ze nooit hebben afgestaan, maar Jezus betaalde de schuld door Zijn lijden en sterven aan het kruis.

De goddelijke Liefde Die zich in de mens Jezus belichaamd had, deed zelf de schuld teniet en de mensen werden vrij. Zodra ze Jezus als de goddelijke Verlosser erkennen en ook voor zich aanspraak maken op Zijn werk van barmhartigheid, zodra ze geloven dat God in Jezus zich om de mensen heeft bekommerd, om hun de weg van de terugkeer naar Hem mogelijk te maken. Zodra ze nu ook leven in de navolging van Jezus, zodra ze een leven leiden in liefde en zich weer vormen tot dat wat ze waren in het allereerste begin: wezens vol van licht en kracht, die zich door de liefde verenigden met God.

Amen

---

**BD.6985**

*5 december 1957*

## **De geestelijke missie van de mens Jezus**

Waarom van de goddelijke Verlosser onophoudelijk gewag moet worden gemaakt, wordt voor u ook begrijpelijk wanneer u de hoge geestelijke missie van de mens Jezus heeft ingezien. Want pas als de mens vrij is van zijn oerschuld, is hem een opklimmen tot lichte hoogten verzekerd. De mensen hebben geen kennis van deze oerschuld, en daarom weten zij ook niet wat het verlossingswerk betekent. Zij kunnen geen verband leggen tussen de kruisdood van de mens Jezus aan wie zij misschien nog geloven, en het zalig worden van de mensen. En daarom wijzen zoveel mensen Hem af, omdat het verlossingswerk hun slechts verkondigd maar niet met redenen omkleed werd. En wederom kan zo'n motivering alleen diegenen gegeven worden die naar opheldering verlangen. En dat zullen er altijd maar weinig zijn. Want ook de duidelijkste verklaringen zouden onbegrijpelijk zijn voor de mensen die geen inzicht hebben in het geestelijke rijk, die alleen de aardse wereld als realiteit aannemen en alles wat voor hen zichtbaar en bewijsbaar is.

De missie van de mens Jezus was echter niet alleen een aardse aangelegenheid, ofschoon deze zich voor de mensen zichtbaar afspeelde. De missie van Jezus had een diepe geestelijke reden. En zolang de mensen daar niets van weten staan zij ook nog niet tegenover de Verlosser Jezus Christus als schuldbeladen broeders, die Hem hun schuld te dragen geven en Hem vragen deze teniet te doen. En toch moet dit verzoek voorafgaan, willen zij verlossing vinden. Daarom moeten zij op de hoogte zijn van hun zondesuld, van dat grote misdrijf tegen God dat hen liet

zondigen en dat niet anders dan door dat grote zoenoffer van de mens Jezus gedelgd kon worden. Zolang de mensen dus geen schuldgevoel hebben gaan zij ook niet de weg tot Hem, de weg tot het kruis met hun schuld. En zolang erkennen zij ook de goddelijke Verlosser niet. Pas de kennis van hun oerbegin, van hun vroegere gesteldheid, hun weerstand tegen God, hun oerzonde, geeft hun ook inzicht in de daad van de verlossing door Jezus die als mens zo geleefd heeft dat Hij God zelf in zich kon opnemen. En het verlossingswerk werd nu volbracht door de eeuwige Liefde die haar schepselen uit de ketenen van de tegenstander bevrijden wilde.

Zo'n motivering van de missie van Jezus zal voor de mensen geloofwaardiger zijn dan wanneer er alleen gesproken wordt van zonden die in het aardse leven worden begaan en die voor de mensen vaak veel geringer lijken dan dat daarvoor zo'n werk van verzoening nodig zou zijn om deze zonden teniet te doen. Iedere zonde is weliswaar een overtreding tegen de liefde en zodoende een overtreding tegen God, maar de oerzonde van de vroegere afval van God was zo groot, dat het wezen dat zelf niet had kunnen verzoenen al zouden eeuwigheden ermee gemoeid zijn.

Dit is voor u mensen moeilijk te begrijpen. Maar zo'n ontzaglijke zonde eiste ook een zeer grote verzoening. Die is wel door een mens volbracht, maar Hij kon die alleen volbrengen omdat deze mens God in zich droeg, dus de kracht uit God Hem daartoe in staat stelde, de liefde, het oerwezen van God. De mensen hadden als oorspronkelijk geschapen wezens deze liefdeskracht van God afgewezen en waren dus zonder die kracht. De mens Jezus deed echter bewust een beroep op deze liefdeskracht van God en gebruikte ze voor een werk van barmhartigheid voor Zijn gevallen broeders, om hun schuld te verzoenen.

Maar de mensen weten ook niet dat hun bestaan als mens op aarde het gevolg is van die oerschuld. Dat zij die oorspronkelijke toestand ooit wel weer bereiken zullen, maar nooit zonder de erkenning van Hem, die deze schuld uit overgrote liefde uitgewist heeft. Want hun afval van God was een bewust "zich van Hem afkeren", dat ook weer een "bewust zich tot Hem wenden" vereist om weer in die oorspronkelijke verhouding met God binnen te kunnen gaan. Wanneer deze kennis de mensen gegeven wordt, is dat een bijzondere genade die ieder zou moeten benutten in zoverre, dat hij er zich in gedachten alleen maar mee bezig houdt dat hij als waar zou moeten aannemen wat hem verkondigd wordt. Want hij hoeft zich dan alleen maar tot de mens Jezus te wenden en met Hem te spreken. En Deze zal hem dan als God antwoord geven. Hij zal de mens helpen tot het ware besef van zijn schuld te komen en Hij zal die schuld van hem wegnemen, als hij er berouw over heeft en Hem om hulp vraagt.



Een ieder mens kan persoonlijk tot het inzicht komen dat hij eens gezondigd moet hebben, zodra hij er over nadenkt dat hij een onvolmaakt, zwak en onwetend wezen is en daarvan de oorzaak probeert te doorgronden. Want geen van zulke innerlijke vragen blijft onbeantwoord. Maar zij moeten eerst gesteld worden, wat echter de meeste mensen achterwege laten. Maar gewetenloos wijzen ze iedere verwijzing naar de goddelijke Verlosser af, als zij opmerkzaam worden gemaakt op Hem en Zijn grote geestelijke missie. En van Gods zijde zal de mensen steeds weer de goddelijke Verlosser Jezus Christus verkondigd worden. En al Zijn dienaren, die op aarde voor Hem werkzaam zijn, zullen met steeds grotere ijver Zijn naam en Zijn evangelie prediken, opdat allen die er naar luisteren vrij worden van hun grote schuld en zelf een innige verbinding met Jezus Christus aangaan in wie God zelf mens is geworden om te verlossen wat gebonden is door Zijn tegenstander.

Amen

---

**BD.7748**

*16 en 17 november 1960*

## **Oerschuld en delging door Jezus Christus**

In mijn groot erbarmen voor u volbracht Ik het verlossingswerk in de mens Jezus. Wat Ik buiten Mij had geplaatst, was zondig geworden tegen Mij en slechts een gering deel van de geschapen wezens bleef bij Mij toen het om de wilsbeslissing ging die Ik verlangde om de geschapen wezens bovenmate gelukkig te kunnen maken. Ze wilden Mij aanschouwen en daar dit niet mogelijk was, omdat de wezens zouden zijn vergaan in de reusachtige overvloed aan licht die ze zouden hebben aanschouwd, keerden ze zich naar hem toe die voor hen zichtbaar was, die Ik als eerste geest buiten Mij had geplaatst als mijn evenbeeld. De wezens ontbrak het echter niet aan inzicht en zo wisten ze ook dat ze uit Mij waren voortgekomen, maar desondanks wendden ze zich van Mij af en tot die ander, waarin nu ook de grote zonde bestond die hen in eindeloze diepten stortte.

Ik had medelijden met hun toestand, de wezens boezemden Mij mededogen in, die nu geheel zonder licht zich in de macht van mijn tegenstander, van de eerst afgevallen geest bevonden en dus ook in een boven alle mate rampzalige toestand verkeerden, die eeuwig niet meer veranderd zou zijn wanneer Ik hun niet mijn ontferming schonk. En dit was het gevolg van de Liefde die deze wezens eertijds had geschapen en die hen daarom ook volgde in de diepte. Mijn eindeloze liefde gaf het gevallene, dat ook Mij toebehoorde, niet op. Want het was voortgekomen uit mijn kracht, die mijn eerst geschapen wezen Lucifer onophoudelijk

toestroomde en hem in staat stelde ontelbare wezens te scheppen. Dus behoorde dit wezenlijke ook aan Mij toe, maar het was uit eigen wil zondig geworden. Het was uit eigen wil mijn huidige tegenstander gevolgd. Maar het lot van dat gevallen boezemde Mij medelijden in en Ik wilde het de mogelijkheid bieden zich zover uit de diepte omhoog te werken dat het weer in de toestand van de vrije wil belandde, om het dan opnieuw voor de wilsproef te kunnen stellen, bij welke Heer het zich aansloot.

Maar de wezens waren door hun afweer van mijn liefdeskracht zodanig verzwakt, dat ze ook dan hun wilsproef niet doorstonden, wanneer Ik hun na eindeloos lange tijd de vrije wil teruggaf. En deze zwakheid van de wezens boezemde Mij medelijden in en bewoog Me tot het verlossingswerk, om aan de zwakke kracht over te brengen, die door de boetedoening voor die vroegere schuld - door de smartelijke kruisdood - werd verworven. Mijn medelijden met de gevallen wezens was overgroot en daarom wilde Ik zelf de schuld op Me nemen en ze teniet doen. Daar Ik als God echter niet kon lijden, moest dit werk om de schuld uit te wissen in een mens gebeuren die zich uit liefde voor zijn medemensen bereid verklaarde boete te doen en die zijn werk van liefde bekroonde met een uitermate smartelijk lijden en sterven aan het kruis.

De Liefde in de mens Jezus was de eigenlijke Boeteling voor de schuld en de Liefde was Ik zelf. Ik zelf was in de mens Jezus oppermachtig. Ik kon in totale kracht in de mens Jezus werkzaam zijn, al Zijn doen en laten was door de Liefde bepaald en zo volbracht dus de Liefde het verlossingswerk, Die zich alleen in een menselijk omhulsel borg die dit bovenmenselijk lijden op zich nam. De Liefde had medelijden en deed de zondeschuld teniet die het gevallen geestelijke ongelukkig maakte. De Liefde toonde mededogen en ze maakte de weg weer vrij die terugvoert naar het Vaderhuis.

Alleen de Liefde was in staat de gerechtigheid genoegdoening te verschaffen, want deze kon niet worden genegeerd omdat ze tot mijn wezen behoort, omdat anders mijn volmaaktheid te betwijfelen zou zijn. En ter wille van de gerechtigheid moest dus de grote schuld teniet worden gedaan, alvorens Ik mijn schepselen weer kon opnemen in mijn rijk van licht en gelukzaligheid. En er werd dus een weg gevonden. De Liefde borg zich in een mens die in staat was te lijden en die de Liefde dus ook bereidwillig deed zijn, de grote schuld op zich te nemen en er onmetelijk voor te lijden en uiteindelijk de bitterste dood te sterven aan het kruis.

De mens Jezus ging deze weg naar het kruis. Hij die de Liefde in zich borg, Die Ik zelf ben van eeuwigheid. Alleen zo kon de onmetelijke schuld teniet worden gedaan. Alleen de grote barmhartigheid bewoog Me, Mij zelf om mijn schepselen te bekommeren die bovenmate ongelukkig waren en die zich zonder hulp nooit

meer vrij zouden hebben kunnen maken uit de macht van mijn tegenstander. Want hij had recht op deze wezens omdat ze hem vrijwillig in de diepte gevolgd zijn. Ik zelf betwist hem dit recht niet, maar ook Mij behoren deze wezens toe en daarom worstel Ik om ze en help hen hun wil te versterken opdat ze zich nu zelf proberen vrij te maken en dit ook kunnen door de aan het kruis verworven genaden.

De mens Jezus nam Mij zelf in zich op. Hij maakte zich zelf gereed door Zijn leven in liefde, zodat Ik zelf als de eeuwige Liefde in Hem mijn intrek kon nemen, zodat Ik Hem geheel en al doorstraalde, zodat Hij alleen nog wilde en deed wat de Liefde in Hem gebod, zodat Ik zelf dus het verlossingswerk realiseerde, omdat de mens Jezus geheel in mijn wil opging. Want Hij en Ik waren één, Hij was God in alle volheid en alleen Zijn buitenkant was "mens" voor de ogen van de medemensen. Maar ook deze buitenkant had zich vergeestelijkt, alleen dat die zo lang nog het "menselijke" behield tot het verlossingswerk was volbracht. Want lijden kon alleen de mens Jezus en Zijn lijden en kwellingen waren onbeschrijflijk, omdat ook de schuld onmetelijk was die Hij op Zijn schouders had genomen om ze te verzoenen. En ieder mens kan nu vrij worden van zijn schuld, ieder die Mij zelf in Jezus Christus erkent, die de genaden van het verlossingswerk aanneemt, die in Hem gelooft en ook gelooft dat Ik in Hem voor u gestorven ben om u te verlossen.

---

**BD.8303**

*19 oktober 1962*

## **Verlossingswerk en de geestelijke motivatie ervan**

Er wordt u steeds weer uitsluitel gegeven over de missie van de mens Jezus op aarde, omdat u juist daarover een zo gebrekkig weten werd toegevoerd van de kant van diegenen die zich geroepen wanen u te moeten onderrichten, die echter zelf niet zijn doorgedrongen in dieper weten, daarom ook over het verlossingswerk en de geestelijke motivatie ervan te weinig zijn opgehelderd om hun medemensen te kunnen onderrichten. En zo hebben de mensen het nooit juist begrepen en weten daarom ook niet welke grote betekenis het verlossingswerk heeft voor de gehele mensheid. Ze weten niet dat het hele doel van het aardse leven onvervuld blijft, wanneer ze niet de weg nemen naar het kruis, naar de goddelijke Verlosser Jezus Christus.

De mensen weten niet dat de aanleiding van hun menszijn op deze aarde de grote oerzonde van de vroegere afval van de geesten van God is, dat de hele aarde evenals alle scheppingen in het universum pas de gevolgen waren van die

zondeval en dat deze scheppingen alleen het doel hebben, het gevallen geestelijke weer terug te voeren naar God. Want dit gaat opgelost in ontelbare partikeltjes door de scheppingen heen en legt zo langzaam de weg af, terug naar God. Het is weliswaar een onuitsprekelijk kwellende toestand waarin het geestelijke zich gedurende zijn terugweg bevindt, want het is onvrij en krachteloos. En hoewel het opgeloste geestelijke het zelfbewustzijn is afgenomen, zo wordt toch het geestelijke de kwellingen van de verbanning in de scheppingswerken gewaar, omdat het voor zijn afval van God zich in volledige vrijheid ophield en voor het geestelijke elke kluistering een toestand van kwelling is. De mateloze kwellingen van de verbanning in de vorm - hetzij de gesteente- en planten- of dierenwereld waar het doorheen moet trekken - volstaan echter niet om die onmetelijke schuld te delgen, welke de geestelijke wezens op zich hadden geladen door hun opstand tegen God. Want de wezens stonden in het helderste inzicht. Ze waren op de hoogte van hun oorsprong en werden voortdurend door de liefde Gods doorstraald, die hun daardoor onmetelijke gelukzaligheid bereidde. En zich van hun herkomst bewust werden ze deze liefdeskracht af en werden daardoor een prooi van de duisternis.

Deze grote oerschuld dus kon niet worden afgelost door nog zo grote kwellingen in de toestand van verbanning. En eeuwig zou daarom de gevallen wezens het binnengaan in het lichtrijk ontzegd zijn gebleven, wanneer niet de delging van de schuld zou zijn overgenomen door een Wezen van het licht dat zich in liefde voor de gevallen broeders aanbood om het werk van genoegdoening te verrichten. Voor dit Wezen van het licht, een niet gevallen Oergeest die zich in de mens Jezus belichaamde op aarde, was wat het wilde volbrengen een uniek werk van erbarmen, want het daalde uit het licht neer in de duistere sferen van het zondig geworden geestelijke. Het daalde af in het rijk van de tegenstander van God, van de eerst gevallen oergeest Lucifer, die zijn aanhang geketend hield en een ontzaglijke koopprijs eiste voor elke ziel. En deze koopprijs heeft de mens Jezus betaald door Zijn verlossingswerk, door een gang van onmetelijk lijden en kwellingen, die eindigde met de dood aan het kruis. Hij deed dus de grote oerschuld van het eens gevallen geestelijke teniet en ook de zondeschuld van alle mensen op aarde, die gevolgen waren van hun toebehoren aan de tegenstander Gods.

Hij volbracht een uniek werk van barmhartigheid en Hij kon het alleen uitvoeren omdat Hij vol liefde was, omdat Hij zich zelf als mens op aarde zo gevormd had dat de eeuwige Godheid - de Liefde zelf - in Hem verblijf kon nemen, dat Ze Hem geheel en al doorstraalde met liefdeskracht en deze Liefde nu ook het offer aanbood, dat nu echter ook ieder mens vrijwillig moet aannemen om vrij te worden uit de macht van de tegenstander. Want de mens is het door de scheppingswerken heen tot God terugkerende geestelijke, dat zich in zijn afzonderlijke partikeltjes weer verzameld heeft en zich als ziel in de mens mocht

belichamen, om nu bewust ook het laatste stuk van de terugweg te gaan en nu ook bewust de hulp van Jezus Christus aan te nemen, zonder welke zijn opwaartse streven zonder succes zou blijven.

Aan Jezus Christus kan en mag geen mens voorbijgaan, want er is geen bevrijding uit de macht van de tegenstander van God zonder Hem, Die door Zijn dood aan het kruis de tegenstander heeft overwonnen en hem iedere ziel nu zal ontrukken die vrijwillig de weg naar het kruis neemt, die Jezus vraagt om vergeving van haar schuld en om hulp om weer terug te keren tot de Vader. Dit weten van de betekenis van het verlossingswerk moet de mensen worden overgebracht. Dan pas zullen ze zich vrijwillig tot Hem wenden en met Zijn hulp ook hun doel bereiken. Ze zullen terugkeren in hun vaderhuis, naar hun God en Schepper, en nu ook eeuwig bij Hem blijven.

Amen

---

**BD.8667**

*8 november 1963*

### **Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie**

De weg over de aarde van de mens Jezus was bovenmate pijnlijk. Zijn zuivere ziel bevond zich in een sfeer die onrein en duister was en deze sfeer ondervond ze als een kwelling, om welke reden Jezus als kind nooit vrolijk kon zijn, hoewel Hij zich nog niet bewust was van Zijn missie, waarvoor de ziel zelf zich Mij had aangeboden die te vervullen. Af en toe brak wel het licht door dat van Zijn ziel het eigenlijke wezen was. Dan uitte zich mijn geest door Hem, zodat Hij al als kind wonderen volbracht die alleen maar een geheel zuiver lichtwezen kon volbrengen dat vol kracht en licht was. Maar dit geschiedde slechts af en toe, opdat ook Zijn omgeving zou geloven aan Zijn missie.

En ook deze ongewone uitingen van kracht verontrustten de knaap Jezus zodra Hij weer in Zijn menselijk natuurlijke gemoedsgesteldheid was. Het dreef Hem echter tot een steeds meer innige verbinding met Mij, Zijn God en Vader van eeuwigheid, aan wie Zijn hele liefde toebehoorde, die Hem daarom steeds meer aan Mij vastbond zodat ook mijn liefde Hem steeds meer vervulde, tot dan het tijdstip kwam dat Hij in het helderste licht van de liefde beseftte wat Zijn taak was, tot Hij inzag dat Hij Zijn gevallen broeders moest verlossen, tot Hem ook het hele werk van verlossing bewust werd en Hij de zware kruisgang voor zich zag die Hij moest gaan als hij het wilde.

Zijn lijdensweg werd Hem in alle details getoond en dit weten maakte Zijn ziel somber en maakte haar angstig, waar steeds alleen de vurige liefde voor de ongelukkige schepselen Hem weer uithielp. Maar Hij moest zelf na innerlijke strijd tot het besluit komen, vrijwillig de weg naar het kruis te gaan. Hij moest bereid zijn de gehele zondenschuld van de mensheid op Zijn schouders te nemen en daarvoor een werk van verzoening tot stand brengen dat zo smartelijk was, dat het elke menselijke voorstelling te boven ging. Want Jezus was niet door mijn wil voor dit kruisoffer voorbestemd, integendeel, Zijn ziel bood zich vrijwillig aan om Mij de verloren kinderen terug te brengen. Met dit doel ging ze als mens over de aarde en moest nu weer als mens na innerlijke strijd tot dit besluit komen, omdat ook nu weer de vrije wil bepalend was. Want nooit zou Ik een mens tot een dergelijk zoenoffer hebben voorbestemd tegen zijn wil in, omdat alleen een offer dat de liefde zou brengen de oerschuld van de gevallen wezens teniet kon doen. En het offer bestond niet alleen uit de handeling van de kruisiging, uit de dagen van het meest bittere lichamelijk lijden en de vernederingen die de mens Jezus werden aangedaan door de vazallen van mijn tegenstander, veeleer was Zijn hele leven op aarde een kruisweg, omdat Zijn ziel, die uit het rijk van het licht was neergedaald in het rijk der duisternis, onbeschrijfelijk geleden heeft.

En Jezus was al heel spoedig op de hoogte van wat de reden en het doel was van Zijn geboorte op aarde. En dit weten belastte de "mens Jezus" bovenmate, zodat Hij wel de weg als mens op aarde heeft afgelegd, maar Hem de vreugden van de aardse wereld waren onthouden, die anders ieder mens straffeloos genieten mocht die zich verheugt over zijn leven op aarde. Want Zijn leven was voortdurend overschaduwde door de voor Hem liggende gebeurtenissen, die Hem, daar Hij alleen maar mens was, voortdurend beangstigden en Hem nooit blij lieten worden. Alleen in de toevlucht tot Mij vond Hij de rust en versterking en dan werd ook Zijn wil om een offer te brengen door Zijn voortdurend toenemende liefde steeds sterker. En Hij droeg bewust het zwaar op Hem drukkende aardse leven en Hij spande zich steeds alleen in, Mij ter wille te zijn en de medemensen te dienen. En daardoor groeide ook voortdurend Zijn kracht die Hem in staat stelde wonderwerken te verrichten en waarmee Hij de medemensen hielp die Zijn hulp nodig hadden.

Maar vóór het eigenlijke werk van verlossing bestond Zijn missie daarin, de mensen het evangelie te verkondigen, hun mijn wil bekend te maken en hen te vermanen en aan te sporen een juiste levenswandel in liefde te leiden. Hij bracht de mensen de waarheid, die al lang niet meer herkend werd en die in alle zuiverheid weer aan de mensen moest worden gebracht, om hen aanleiding te geven tot een juiste levenswandel, opdat dan Zijn werk van verlossing goed werd ingezien en aangenomen door de mensen die hun best doen in liefde te leven.

Hij ging hen voor op de weg die dan allen moesten navolgen die in het rijk van het licht, tot Mij wilden terugkeren en ook konden, aangezien Jezus de oerschuld had gedelgd door Zijn dood aan het kruis. Dit werk van erbarmen van Jezus had een zo ontzaglijk grote draagwijdte dat u hierover niet genoeg opheldering zult kunnen verkrijgen. En steeds weer wordt u de kennis daarover naar waarheid toegezonden, want u zult in Jezus niet alleen de mens mogen zien wiens leven door medemensen vroegtijdig werd beëindigd, veeleer zult u Zijn grote missie moeten beseffen. Want het verlossingswerk van Jezus is van zo grote betekenis voor u mensen dat u het onvoorwaardelijk zult moeten aannemen, wilt u eens het rijk der duisternis ontvluchten en in het rijk van het licht worden opgenomen. En u zult het pas dan aannemen, wanneer u in alle waarheid daarover wordt onderwezen, wat steeds weer zal geschieden door mijn geest, die alleen u in alle waarheid leidt.

Amen

---

### **Het leven van Jezus - Werkzaam zijn in liefde**

**BD.7872**

*14 april 1961*

#### **De strijd van de "mens" Jezus**

Toen Ik als mens op de aarde kwam, was de geest Gods in Mij machtig werkzaam. Want Ik bracht de liefde mee naar de aarde, die Mij vanaf het begin vervulde en die alleen mijn Vader van eeuwigheid gold. En zo gebeurden er ongewone dingen bij mijn geboorte, die u mensen van de tegenwoordige tijd niet meer wilt geloven, maar die de mensen die rondom Mij waren een bewijs gaven dat Ik de aangekondigde Messias was. Ik bracht dus de liefde mee naar de aarde, maar van het licht moest Ik afzien, want de mensen zouden de lichtsterkte niet hebben kunnen verdragen. En Ik moest nu dus de strijd aangaan tegen al het onrijpe geestelijke, dat via mijn lichaam de ziel in het nauw bracht. Want Ik moest als mens rijp worden, omdat Ik de mensen de weg wilde wijzen naar vergeestelijking, wat alleen de liefde tot stand brengt. En dus moest Ik al het onrijpe dat Mij benauwde proberen te kalmeren. Ik moest door de liefde die in Mij was trachten op dit geestelijke in te werken, dat het van zijn verlangen afzag, dat het zich schikte naar het verlangen van de ziel, dat het zich dus nog in de tijd van mijn wandel op de aarde vergeestelijkte en zich aaneensloot met de ziel.

Deze strijd was werkelijk niet eenvoudig. Want het menselijke in Mij had dezelfde begeerten, hetzelfde verlangen naar vervulling zoals het bij alle mensen

het geval was. Ik was ondanks mijn herkomst van boven niet anders geard dan zoals u mensen bent. De wereld met haar verlokkingen bekoorde Mij net zo als u. Alleen nam mijn ziel daar afstand van, omdat ze door de liefde die in Mij was ook inzag welke gevaren deze wereldse verlokkingen vormden, en omdat Ik ook op de hoogte was van de missie die Ik als "mens Jezus" moest vervullen. Maar het lichaam verlangde het zijne en mijn strijd was daarom vaak buitengewoon zwaar om aan het verlangen van de ziel te voldoen en alle verzoeken standvastig te weerstaan. Maar de liefde in Mij gaf Mij de kracht. De liefde in Mij trok Me onweerstaanbaar naar de Vader en de Vader was altijd in Mij aanwezig. Hij vervulde Me steeds meer en Hij werd werkzaam in Mij, in de mens Jezus.

Ik besepte in welke nood de mensheid zich bevond, bij welke de liefde ontbrak en die daarom zonder kracht was om dezelfde verzoeken te weerstaan. Ik wist waarom de mensen zonder liefde waren en dat ze overheerst werden door degene die totaal zonder enige liefde is. Dus probeerde Ik de mensen ertoe te brengen in de liefde te leven. Ik leefde hun een leven in liefde voor en onderrichtte hen voortdurend. Ik gaf hun de geboden van de liefde tot God en tot de naaste. Ik trachtte hun de uitwerking van een leven in liefde duidelijk te maken en bewees hun dit zelf. Ik genas zieken en verrichtte wonderen. En Ik kon zoiets doen, omdat Ik de kracht van de liefde werkzaam liet worden. Want de Liefde is God en God zelf werkte dus door Mij, omdat Hij als de "eeuwige Liefde" in Mij was.

Het ontbrak de mensen aan liefde toen Ik naar de aarde afdaalde. Maar Mij vervulde ze, want Ik was de Vader in liefde trouw toegedaan. Ik was bij Hem gebleven, toen de schare van de oer-geschapen geesten van Hem afviel. Mijn liefde voor Hem was overgroot en deze gaf Ik niet op toen Ik naar de aarde afdaalde. En mijn hele levenswandel op aarde was een onophoudelijk werkzaam zijn in liefde, zodat ook spoedig het lichaam zich naar deze liefde voegde, dat de ziel het tot zich trok en zich samen met het lichaam met de eeuwige Liefde in Mij verenigde.

Maar het zou verkeerd zijn te zeggen dat, vanwege de buitengewone mate van liefde, mijn weg over de aarde minder zwaar zou zijn geweest. Want Ik stond buitengewoon sterk onder invloed van de kwade geesten die Mij in het nauw wilden brengen. Deze hechtten zich aan Mij vast en trachtten Mij omlaag te trekken. En Ik mocht ze ook niet van Mij af schudden, omdat mijn liefde in Mij dat niet toeliet. Integendeel, Ik moest ze kalmeren en ze in liefde ertoe brengen Mij met rust te laten. En Ik beloofde hun ook mijn bijstand om uit de diepte weer omhoog te komen. Krachtens de macht in Mij, die groot was, kon Ik deze verderfelijke geesten niet verjagen. En daarom heb Ik veel meer geleden dan u mensen kunt begrijpen. En alleen de grote liefdeskracht heeft mijn verlossingswerk laten volbrengen, daar Ik anders zelf een prooi zou zijn



geworden van de kwade geesten, wat echter nooit mogelijk was, omdat de Liefde - de Vader zelf - in Mij was.

U mensen zult Mij nu moeten navolgen. U moet eveneens de strijd aangaan tegen al het verderfelijke geestelijke in en rondom u. U zou er echter uit eigen kracht niet toe in staat zijn, omdat u de liefde nog niet in u hebt, die uw kracht vergroot. Maar u kunt u nu tot Mij wenden en Mij vragen om toevoer van kracht, en ze zal u waarlijk worden toegestuurd als genade van het verlossingswerk, welke Ik voor u heb verworven door mijn dood aan het kruis. Maar zonder Mij wordt u niet vrij van de vijandelijke macht. Zonder Mij is uw wil te zwak en ontbreekt het u aan kracht.

Ik heb zelf een harde strijd gestreden tegen mijn tegenstander, die Mij wilde verhinderen het verlossingswerk te volbrengen. Maar Ik heb de strijd doorstaan door de liefde. En u wil Ik helpen, omdat u te zwak bent. Want u leeft in een wereld die helemaal niet geestelijk is. U leeft in de wereld van de gevallen geest en wordt door haar vorst gevangen gehouden. Maar Ik heb u verlost uit diens macht. En dus zult ook u hetzelfde kunnen volbrengen als Ik: dat u zegevierend uit de strijd tegen alle wereldse begeerten tevoorschijn komt, dat uw lichaam zich tegelijk met uw ziel vergeestelijkt, dat ze zich verenigen met de Vader van eeuwigheid, omdat u dit werk niet meer alleen hoeft te volbrengen, omdat u alleen maar naar Mij hoeft te komen, om dan ook de kracht te ontvangen, om de weg terug te kunnen gaan naar de Vader van wie u eens bent weggegaan. En deze toevoer van kracht betekent dat de liefde in u ontvlamt en oplaait tot de hoogste gloed, dat u door de liefde al het verderfelijke geestelijke in uzelf tot orde brengt, dat u weerstand zult kunnen bieden aan elke verzoeking en dat u zich daardoor vrij maakt van uw tegenstander. Want u staat dan aan mijn kant en Ik maak u werkelijk vrij van hem.

Amen

---

**BD.7962**

*9 augustus 1961*

## **De onmetelijke liefde van Jezus**

Toen Ik over de aarde ging, zag Ik als mens de grote nood van de mensheid, omdat de liefde in Mij machtig was en er daardoor ook het helderste licht in Mij was over de reden van de nood, over de toestand waarin de mensen zich bevonden, en ook dat ze geketend waren door een macht die slecht was en de mensen in het verderf wilde storten. De liefde gaf Mij dit inzicht en de liefde in

Mij besloot een offer te brengen voor de in diepste nood smachtende mensheid. Ik besloot, op grond van mijn liefde, tot een openlijke strijd met de tegenstander. Ik wilde als mens hem bewijzen dat mijn liefde een kracht was door middel waarvan Ik hem kon overwinnen. Ik wilde mijn liefde inzetten tegenover zijn haat. En deze overgrote liefde van Mij moest de mensen verlossen uit zijn macht.

Ik kende de reden van het mens-zijn, van de vroegere afval van de wezens van God, omdat de liefde in Mij Me dit inzicht schonk. En zo wist Ik ook dat alleen de liefde hun redding kon brengen uit hun noodtoestand. En daarom waren mijn pogingen als mens Jezus vooreerst de medemensen de goddelijke leer van de liefde voor te houden en ze aan te sporen een leven in liefde te leiden opdat ze voor zich kracht konden verwerven om de tegenstander te weerstaan. En Ik leefde hun een leven in liefde voor en bekroonde dit leven in liefde vervolgens met mijn dood aan het kruis. Ik bood de Vader een liefdesoffer aan voor de medemensen en kocht door dit offer de zielen van de mensen vrij van hun gevangenbewaarder. Ik betaalde de schuld met mijn leven. Alleen de liefde was in staat een dergelijk offer te brengen en de liefde was in Mij. De Vader zelf, de eeuwige Liefde, vervulde Mij. De eeuwige Liefde zelf deed dus de schuld teniet die het geestelijke op zich had geladen toen het viel, toen het de tegenstander in de diepte volgde.

De vroegere afval in de diepte, de scheiding van God, was alleen mogelijk geweest, doordat de wezens afstand deden van de liefde, doordat ze het aanstralen van liefde van de Vader niet aannamen. De mensen moesten weer tot liefde worden en omdat ze daar de kracht niet meer voor hadden, verwierf Ik voor hen deze wilskracht door mijn dood aan het kruis en verlost Ik hen uit hun verzwakte toestand. En nu konden ze zich bevrijden uit de macht van de tegenstander, want ze ontvingen nu de kracht van Mij als de goddelijke Verlosser, omdat ze nu ook in staat waren een leven in liefde te leiden, omdat ze nu, na mijn werk van verlossing, weer het aanstralen van de liefde konden ontvangen, die voortdurend van Mij als de eeuwige Liefde wordt gestuurd naar al het wezenlijke dat zich openstelt het te ontvangen.

Ik doorgrondde als mens de grote nood van de medemensen. Als van de Vader afkomstige engelgeest was Ik er ook van op de hoogte en Ik bood Mijzelf aan naar de aarde af te dalen en de kinderen weer terug te brengen naar de Vader. Ik bood Me aan om de eeuwige Liefde als menselijk omhulsel te dienen, opdat de Liefde het verlossingswerk kon volbrengen. Maar Ik ging allereerst ook als mens de weg over deze aarde, want de vrije wil van een mens moest zich bereid verklaren tot dit werk van erbarmen, omdat een mens onuitsprekelijk leed op zich moest nemen als boetedoening, daar God niet lijden kan, maar omwille van de gerechtigheid er een groot zoenoffer noodzakelijk was om de grote oerschuld teniet te doen. Maar Ik kwam met een hart vol van liefde naar de aarde en mijn

wandel over de aarde was een onophoudelijk werkzaam zijn in liefde. Want de liefde was de kracht die de mensen echter ontbrak, om welke reden Ik de goddelijke leer van de liefde predikte en de mensen steeds weer aanmaande Mij na te volgen.

Maar voordat Ik het werk van verlossing had volbracht was de macht van de tegenstander nog te groot en de mens tot het uiterste verzwakt. Daarom moest er een redder komen, die hen bevrijdde van zijn macht. Daarom moest de liefde een werk volbrengen, waardoor de tegenstander werd overwonnen. De liefde van een mens moest hem weerstand bieden en bijgevolg de strijd tegen hem zegevierend doorstaan. Want tegen de liefde was de tegenstander niet opgewassen en dus moest hij afzien van de zielen die zich aan de goddelijke liefde overgaven, die Mij en mijn verlossingswerk erkenden en dus vrijwillig naar Mij wilden terugkeren en weer de kring van mijn stroom van liefde binnengingen.

En dit werk van verlossing is volbracht en zo kan ieder mens zich bevrijden uit de macht van de tegenstander, die een beroep doet op de genaden van het verlossingswerk, die Mij en mijn verlossingswerk erkent, Mij om vergeving van de schuld vraagt en om versterking van zijn wil om lief te hebben. Want deze zal in staat zijn Mij na te volgen. Hij zal in staat zijn een levenswandel te leiden net als de mijne. En de liefde die hij nu beoefent zal hem kracht doen toekomen, dat hij zijn weg over de aarde succesvol aflegt, dat hij alleen op Mijzelf als eeuwige liefde aanstuurt en dat hij de aaneensluiting vindt met Mij en terugkeert in zijn vaderhuis, waarvan hij zich eens verwijderde in vrije wil en daarom ook in vrije wil de terugkeer moet bewerkstelligen. Maar deze terugkeer kan alleen plaatsvinden door de liefde en daarom predikte Ik ook de liefde toen Ik op aarde wandelde. En Ik zond mijn leerlingen uit dat ze de goddelijke leer van de liefde zouden verkondigen aan alle volkeren van de aarde. Want alleen de liefde maakt u vrij uit de macht van diegene die totaal zonder liefde is en daarom mijn tegenstander, die hij ook blijven zal tot mijn werk van verlossing definitief is beëindigd, tot al het geestelijke naar Mij is teruggekeerd en er dan eeuwig geen dorst meer kan zijn.

Amen

---

**BD.8308**

*23 oktober 1962*

**Het werkzaam zijn van Jezus op aarde**

Het evangelie van de liefde leerde Ik u mensen, toen Ik over de aarde ging. Want de liefde zou u tot de hoogste ontwikkeling moeten brengen. En u zou ook moeten weten over haar uitwerking die u bij Mij zelf kon vaststellen. Want Ik genas de zieken en verrichtte wonderen van allerlei aard. En Ik kon dit alleen op grond van de liefde die in Mij woonde. Die Mij helemaal vervulde en die ook de vereniging met de Vader - de eeuwige Liefde - tot gevolg had, die doel is van ieder door de Vader geschapen wezen. Ik leefde u dus een leven in liefde voor en Ik straalde ook op mijn omgeving steeds alleen maar liefde uit. Bijgevolg kon Ik ook onderrichten in alle wijsheid. Ik kon de mensen een licht brengen dat hun geestelijke duisternis verlichtte, want het vuur van mijn liefde straalde dit licht van de wijsheid uit. En zo zult u mensen ook steeds pas dan tot inzicht komen, wanneer u een leven in liefde leidt. Want de liefde is de goddelijke lichtstroom die in het hart van de mens helderheid verbreidt, zodat hij tot een diep weten komt dat hem uitsluitel geeft over zichzelf en zijn verhouding tot God, zijn Vader van eeuwigheid.

De mensen gingen voort in een toestand geheel zonder licht. Hun denken was onjuist, want hun harten waren zonder liefde. En dus ontbrak hun het vuur dat een licht uit kon stralen. En Ik kwam tot hen. Ik kwam midden onder de mensen en bracht hun een licht. Maar zij herkenden Mij niet. Zij namen het licht niet aan. Zij vervolgden Mij en waren Mij vijandig gezind, omdat hun liefdeloze levenswandel ook een wandel in zonde was. Maar Ik vergold al het kwade alleen met liefde. Ik bekommerde Me vol erbarmen om hun lijden. Ik bevrijdde ze van ziekten en leerde steeds alleen liefde, omdat dit het enige geneesmiddel was, zowel aards als ook geestelijk.

En er waren er maar weinige die Mij herkenden, die Mij navolgden en hun best deden voor een levenswandel in liefde. En in dezen werd het ook licht en ze sloten zich bij Mij aan, omdat ze in Mij ook de Messias herkenden. De Redder uit de diepste nood, die hun door profeten al lang tevoren werd aangekondigd. Maar het waren er maar weinige die mijn woorden geloof schonken en er naar leefden. Die in de liefde wandelden en door de duisternis van geest heen werden geleid naar het licht. Want het Licht vertoefde midden onder hen.

Ik preekte onophoudelijk de liefde en steeds weer zal Ik de mensen de goddelijke leer van de liefde verkondigen. Ik zal ze het als het belangrijkste voorstellen en alle mensen aansporen om net als Ik een leven in liefde te leiden om daardoor ook tot inzicht te komen, waarom ze op de wereld zijn, wat hun taak is en waar ze naar moeten streven. En zodra er een klein lichtschijnsel in hun hart is gevallen, zodra ze door werken van liefde in onbaatzuchtigheid zich met Mij als de eeuwige Liefde verbinden, zal het in hen steeds lichter worden. Hun kennis zal toenemen en deze kennis zal ook overeenstemmen met de waarheid. Want Ik, de Waarheid en de Liefde zijn één.

Wie in de liefde leeft, zal verbonden zijn met Mij en zich ook in de volledige waarheid bevinden. Hij is uit de nacht van de geest naar buiten getreden in het licht en alle duisternis is van hem geweken. Alleen de liefde brengt zoiets tot stand en daarom wordt u mensen steeds weer het evangelie van de liefde verkondigd. En wat er u dus ook aan opvattingen van buiten af wordt overgebracht, het moet steeds uw hart doen ontvlammen tot liefde. Steeds moeten het aansporingen zijn om uw aardse leven in liefde te leiden. Steeds zult u zelf u tot liefde moeten veranderen. U zult strijd moeten voeren tegen de eigenliefde en proberen ze te veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde.

Ik zelf moet u als een God van liefde worden voorgesteld, met wie u alleen door de liefde weer in contact zult kunnen komen. Want de liefde is alles. Ze is kracht en licht. Ze is gelukzaligheid. Wie voortgaat zonder liefde, op hem drukt ook nog de duisternis en zijn weg over de aarde ligt donker voor hem. Wie zich tot liefde heeft gevormd, die zal niets meer doen terugschrikken. Want hij onderkent zijn God en Schepper als liefdevolle Vader en stuurt bewust op Hem aan. De liefde maakt los. Ze maakt vrij van alle verplichtingen. De liefde maakt gelukkig en schenkt gelukzaligheden in overvloed. De liefde gaat van Mij uit en leidt weer naar Mij terug. Want de liefde verbindt het kind met de Vader. De liefde schenkt het hoogste geluk, al op aarde en eens in de eeuwigheid. Want de Liefde is God. Ze verenigt Vader en kind tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

### **Het leven van Jezus - Verdragen van leed**

**BD.1362**

*30 maart 1940*

#### **Kruisdood van Jezus**

Met alle innerlijkheid zich de kruisdood van Jezus voor te stellen is zo oneindig zegenrijk voor de ziel die opwaarts streeft. Het was het moment van de grootste lichamelijke zwakheid en geestelijke sterkte. Jezus zag Zijn einde komen en Zijn geest vertoefde al bij de Vader, maar de grootste pijnen dwongen het lichaam nog naar de aarde en de ziel leed bovenmatige kwellingen wegens de duisternis van hen die de schuld hadden aan Zijn dood. Het leed van de Stervende aan het kruis was onuitsprekelijk en alleen een diepgevoelige ziel is in staat zich bij benadering de vernederingen voor te stellen die het leed van Zijn ziel vergrootten. Hij vernam uit de diepte der hel de bitterste verachtungen. Zijn lichaam was

uitgestoten, de hele wereld was donker en zonder licht en de grootte van de zondeschild lag als een ontzaglijke last op Zijn schouders. Hij droeg deze last en zond de woorden omhoog: "Vader, vergeef hen." Zijn ziel was liefde, vurigste opofferende liefde voor al deze mensen die schuld hadden aan Zijn onuitsprekelijk lijden. Hij dronk de kelk tot op de bodem, Zijn lichaam werd zwakker, tot uiteindelijk de ziel zich losmaakte en zich verhief naar de Vader.

De dood van Jezus aan het kruis is van zo onvoorstelbaar grote betekenis voor de mensen, en toch krijgt dit grootste werk van liefde en barmhartigheid zo weinig aandacht. Alleen de in de liefde vaststaande mens is in staat de volle omvang hiervan te beseffen, maar voor de mensen zonder liefde is de dood van Jezus onbetekenend, want hun ontbreekt elk gevoel daarvoor, welk offer Jezus Christus heeft gebracht in overgrote liefde. Want de goddelijkheid van Jezus, de in Hem in alle volheid wezenlijk aanwezig zijnde Geest Gods, heeft zich in het uur van de dood van Hem teruggetrokken en de mens Jezus volbracht deze daad tot verlossing van de mensen uit alle zondeschild. Bijgevolg heeft de mens geleden. Het uur van de dood werd zonder enige verlichting door Hem ondergaan. Het lichaam en de ziel leden onvoorstelbare smarten, want alleen zo kon het verlossingswerk worden volbracht, opdat het leed van de mensheid minder werd. Alleen zo kon alle zondeschild teniet worden gedaan, dat overgrote Liefde het leed droeg, wat deze zondeschild noodgedwongen als gevolg had.

De wereld heeft bijna geen begrip meer voor dit grootste werk van liefde van een Mens. Ze gaat er achteloos aan voorbij, ja, ze tracht het waardeloos te maken doordat ze het niet meer betekenis toekent dan de daad van een idealist, wiens motieven pas later omschreven werden zoals nu de christelijke leer het doet. Daarmee wordt echter juist de verlossing van de mens in twijfel getrokken. De verlossingsgedachte wordt verworpen en Jezus Christus dus alleen als een wereldhistorisch persoon erkend, evenwel een geestelijke samenhang van Zijn dood met de gehele mensheid wordt ontkend. En dit geheel verkeerde denken van de mensen heeft het nodig gemaakt dat de Heer zich wederom bekommert om de mensen, dat Hij hun de zuivere waarheid overbrengt opdat het geloof in de verlossing door Jezus Christus niet onder de mensen verloren zal gaan, maar in hen weer levend zal worden.

Amen

---

**BD.0968**

*17 juni 1939*

## Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam

Het lijden van Jezus aan het kruis is voor zo vele mensen een onverklaarbaar gebeuren en niet zelden aanleiding tot twijfel aan de goddelijkheid van Jezus. De Heer heeft aan het kruis onuitsprekelijk geleden, want het was het aardse lichaam dat alle kwellingen van de kruisdood op zich heeft genomen en onmetelijke doodsnoten verdragen. Hoe zou dit ook anders kunnen zijn. De Geest Gods moest toch in het uur van de dood de menselijke omhulling verlaten om de mate van het lijden van de Mensenzoon volledig te maken. En bijgevolg heeft Deze in het stervensuur niet de geringste verlichting gevoeld, want alleen zo was het verlossingswerk voor de mensheid te voltooien, dat een mens zijn lichamelijk omhulsel volledig opgaf onder de zwaarste pijnen voor de zondeschuld van de mensheid. Een Mens, wiens hart vol Liefde was, heeft de bitterste dood op zich genomen. God was in alle volheid in deze Mens, zodat Zijn werkzaam zijn op aarde goddelijk werkzaam zijn was en alle macht over hemel en aarde kwam Hem toe. En toch gaf Hij Zijn armzalig lichaam aan Zijn vijanden, die Hem wilden vernietigen.

Hij maakte van Zijn buitengewone kracht geen gebruik, ofschoon een gedachte van Hem zou hebben volstaan om alles wat tegen Hem was te vernietigen. En Zijn ziel worstelde met zichzelf in haar doodsangst en Hij sprak de woorden: "Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten!" Het was Zijn ziel die nog met het lichaam verbonden was en in diepste nood riep naar de Vadergeest, die wederom van het menselijke lichaam moest wijken, wilde het verlossingswerk worden volbracht. En Hij ledigde de kelk tot op de laatste druppel.

Geen mens kan de omvang van dit offer ten volle beseffen, want Zijn ziel was geheel zonder schuld en zuiver. Ze leed onuitsprekelijk onder de liefdeloosheid van diegenen die Hem aan het kruis sloegen, want Zijn ziel was pure Liefde en daarom één met God. En deze Liefde kon toch niet de zondige mensheid van haar voornemen afhouden. De Godheid trok zich terug en de Mens, in alle zielsangst, in alle nood en kwelling, bleef achter en stierf de meest smartelijke kruisdood.

Wat aan het kruis geleden heeft, was menselijke omhulling en deze omhulling ondervond zo bovenmenselijke kwellingen. En anders zou dit verlossingswerk toch niet volbracht hebben kunnen worden, want de liefde van een Mens moest zo groot zijn dat Hij zich als offergave gaf voor de gehele mensheid. En Jezus was het zuiverste goddelijke Wezen. De Mens was niet te overtreffen in Zijn volmaaktheid, want ook de Godheid verbleef immers geheel en al in Hem. En dit zuivere Wezen gaf zich over in de handen van de zonde. Het liet Zijn lichaam over aan de krachten der duisternis. En dezen schrokken er niet voor terug het zuiverste Wezen vast te grijpen en een einde te maken aan Zijn leven. En onder ontzettende pijnen sprak Jezus de woorden: "Het is volbracht" en gaf Zijn Geest.

Dat wil zeggen: de ziel scheidde zich van het lichaam, dat onuitsprekelijk geleden had uit liefde voor de mensheid.

Amen

---

**BD.8156**

*20 april 1962*

## **Het smartelijk lijden van Jezus Christus - De menswording van God**

Met het bitterste lijden en de bitterste pijnen heb Ik mijn leven als mens op deze aarde beëindigd toen Ik mijn bloed vergoot voor de zonden der mensen om hun grote schuld teniet te doen. Voor de mensen is alleen een "mens" aan het kruis gestorven, en een mens heeft ook het smartelijkste lijden op zich genomen om Mij het zoenoffer aan te bieden. Maar Ik zelf was in de mens Jezus, omdat voor dit werk van genade en erbarmen de Liefde Hem de kracht bezorgde, en deze Liefde was Ik zelf. Zolang u als mens over de aarde gaat en nog niet volmaakt bent, zult u het niet kunnen begrijpen dat Ik zelf in de mens Jezus was, omdat het voor u onbegrijpelijk is dat God de Liefde is. Dat over God alleen kan worden gesproken wanneer het om de liefde gaat, die het oerwezen van God is. De mens Jezus was vol van liefde en Zijn overgrote liefde bewoog Hem zich zelf te offeren voor Zijn medemensen, omdat Hij hun ongelukkige toestand inzag en hun hulp wilde brengen. Maar Ik zelf was de Liefde Die Hem vervulde, Ik zelf was in mijn oerelement in Hem en daarom heb Ik zelf in de mens Jezus het kruisoffer volbracht, maar de "mens" verdroeg het smartelijkste lijden omdat Ik als "God" niet lijden kon.

U mensen zult alleen moeten geloven, dat Ik zelf in de mens Jezus Mij heb belichaamd. U moet alleen geloven dat Ik zelf deze menselijke omhulling koos, daar u anders van mijn werk van erbarmen geen kennis zou hebben kunnen nemen. U moet alleen geloven dat Ik Me aan u mensen in Jezus "zichtbaar" maakte en dat u daarom Hem zult moeten erkennen wanneer u Mij weer zult willen erkennen, Die u eens uw erkenning ontzegde.

Mijn menswording in Jezus is een zo geweldig vraagstuk dat het met weinig woorden niet kan worden weergegeven. Toch probeer Ik steeds weer dit probleem voor u op te lossen, voor zover het u begrijpelijk kan worden gemaakt. Het kruisoffer heb Ik zelf voor u volbracht, omdat het de Liefde was die u mensen wilde verlossen van zonde en dood. De onmetelijke pijnen heeft de mens Jezus op zich genomen. Zijn menselijke omhulling, Zijn lichaam leed



onuitsprekelijk en stierf de smartelijkste dood aan het kruis om te boeten voor de grote zondesschuld. Maar deze mens Jezus stond in innige verbinding met Mij, daar Ik anders geen verblijf in Hem had kunnen nemen, daar anders de Liefde Hem niet geheel zou hebben kunnen vervullen.

Ik was in Hem, Hij was Mij tot omhulling geworden. De Godheid wier oerelement liefde was, doorstraalde Hem geheel, zodat Hij volledig met Haar was samengesmolten, dat Hij een werd met Mij. Jezus en Ik zijn hetzelfde. Jezus was tot een zichtbare God geworden, terwijl Ik tevoren door geen van de door Mij geschapen wezens gezien kon worden omdat deze vergaan zouden zijn in het oervuur van de eeuwige Liefde. Maar het leed dat de mens Jezus heeft verdragen voor Zijn medemensen was onvoorstelbaar en daardoor werd de grote oerzondesschuld van de eens van Mij afgevallen wezens verzoend, zodat voor alle wezens de weg weer vrij werd naar Mij, in het rijk van het licht en van de gelukzaligheid.

U mensen zult dit werk van genade en erbarmen nooit ten diepste kunnen begrijpen, maar u zult het kunnen geloven dat het geen zuiver menselijke aangelegenheid is geweest die door de mens Jezus op aarde werd volbracht, maar dat aan het verlossingswerk van Christus diepe geestelijke beweegredenen ten grondslag lagen en dat Ik zelf in Jezus herkend en erkend moet worden. En steeds weer zal Ik de mensen deze kennis doen toekomen, opdat ze weten dat ze niet aan Jezus Christus en Zijn verlossingswerk voorbij mogen gaan, willen ze het eeuwige leven bereiken. Steeds weer zal Ik de mensen daar zelf uitsluitel over geven door mijn Geest, omdat schools overgedragen weten nooit zal worden aangenomen of het juiste begrip zal vinden, wat echter voorwaarde is om Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld te erkennen, in Wie Ik zelf mens ben geworden om de mensheid te verlossen.

Amen

---

**BD.8463**

*9 en 10 april 1963*

## **Jezus heeft onmetelijk geleden**

U moet er steeds aan denken wat de mens Jezus voor u geleden heeft omdat Zijn liefde u wilde helpen vrij te komen uit de ketenen van de satan. Al uw schuld heeft Hij op zich genomen en voor de verzoening van deze schuld bovenmenselijk geleden en tenslotte deze schuld betaald met de smartelijkste dood aan het kruis. En al wordt de grootte van Zijn offer en de maat van Zijn

lijden u altijd weer voorgehouden, toch is het u gevoelsmatig niet mogelijk dit leed aan te voelen en toch moet u hier heel vaak aan denken om ook Zijn overgrote liefde die Hem tot het verlossingswerk bewoog tot u door te kunnen laten dringen. Zijn ziel was rein en vlekkeloos. Zij kwam uit de hoogste lichtsferen in de duistere zondige wereld. Zij kwam tot een mensheid die zondig was door de eerdere afval van God en die ook weer in het aardse leven zondigde omdat zij onder de invloed stond van de tegenstander die de mensen voortdurend aanzette tot liefdeloosheid. En zij kon hem niet weerstaan, omdat zij geheel verzwakt was door de last van de oerzonde. De mensen bevonden zich in diepe duisternis en konden daarom ook de vijand van hun ziel niet doorzien en zodoende bevonden zij zich in diepe geestelijke nood en hadden daar op eigen kracht ook nooit vrij van kunnen worden.

En Jezus ontfermde zich over deze mensheid, want het waren Zijn gevallen broeders die voor eeuwig van de Vader gescheiden zouden zijn gebleven en die Hij daarom wilde helpen, die Hij de weg weer wilde tonen die naar het vaderhuis terug voert. Jezus bood zich vrijwillig aan voor een werk van verzoening dat u mensen niet kunt beseffen. Hij leed lichamelijk en geestelijk, want wat men Hem kon aandoen om Hem te pijnigen, wat men Hem aan leed en pijn kon berokkenen, dat hebben de mensen gedaan die aanhangers waren van de tegenstander die het verlossingswerk uit alle macht wilde verhinderen. Wat echter Zijn ziel doorstaan heeft in het rijk van de vorst der duisternis, uitgeleverd aan diens knechten en handlangers, is voor u mensen onbegrijpelijk. Want die ziel kwam uit een goddelijke lichtsfeer en daalde af in de hel, in het gebied van Gods tegenstander, waar het duister was en waar die ziel onbeschrijflijke pijnen moest verduren, omdat al het zondige, duistere haar smartelijk beroerde, omdat al het niet geestelijke zich aan die ziel vastklemde en probeerde haar met zich mee in eindeloze diepten te sleuren. Zij echter bood weerstand, zij bediende zich van de kracht uit God. Want de ziel van Jezus was vol van liefde en deze liefde was haar kracht die haar het verlossingswerk mogelijk maakte.

Jezus zag de rampzalige toestand van de mensen op de aarde. Hij zag hun onmacht en hun blindheid en Hij nam in Zijn liefde de strijd op met hem, die de mensen in zijn macht had. Die hen in het ongeluk had gestort en wilde verhinderen dat zij hieruit een uitweg vonden. Jezus heeft Zijn liefde gesteld tegenover zijn haat en zijn boze werken, en deze liefde was sterker dan de haat, zij overwon de tegenstander. De liefde offerde zich op voor de medemensen en de liefde kocht door Zijn dood aan het kruis de mensen vrij van hem die hen gevangen hield.

De prijs was zeer hoog. Jezus gaf alles op voor de zondesschuld der mensen. Hij offerde zichzelf. Hij bewees de tegenstander dat de liefde sterker is dan de haat, dat de liefde alles volbrengt, dat zij zelfs voor de dood niet terugschrikt als zij

daardoor het onvrije de vrijheid wilde schenken, als zij daardoor het dode weer tot leven wilde brengen en het gevangene aan zijn cipier kon ontrukken. Geen smart en lijden was voor de mens Jezus zo groot dat Hij het verlossingswerk op zou geven, want Zijn erbarmen met de zondige mensheid was zo groot dat niets hem meer deed terugdeinzen. Hij ging gelaten en gewillig de dood in, terwijl Hij tevoren al bovenmenselijk lijden verdragen had ter wille van de zonden der mensheid.

En als u mensen hieraan denkt, dan moet u toch wel zonder te dralen in vurige liefde tot Hem gaan. U moet zich onder het kruis haasten om tot hen te behoren voor wie de mens Jezus Zijn bloed vergoten heeft. U moet van de kracht van Zijn liefde zo doordrongen zijn, dat u deze liefde uit het diepst van uw hart beantwoordt en uzelf geheel aan Hem overgeeft, om Hem toe te behoren en de Zijne te blijven tot in alle eeuwigheid. U zult zich niet vaak genoeg Zijn lijden en sterven voor ogen kunnen houden en u zult steeds nader tot Hem komen als u bedenkt dat u zelf al dat lijden dat Hij verdragen heeft had moeten dragen om de grote schuld te verzoenen - en dat Hij u daarvan verlost heeft.

Dit was alleen mogelijk door de Liefde die in Hem woonde. En deze Liefde was God zelf, die de mens Jezus geheel doorstraalde en Hem de kracht gaf het werk van erbarmen te volbrengen en de tegenstander te overwinnen. Want de liefde is de kracht waarvoor zelfs de tegenstander van God bezwijken moest, zodat hij die zielen moet laten gaan die de weg tot het kruis nemen en Jezus Christus erkennen als de goddelijke Verlosser en Hem bidden dat Hij hun schuld mag vergeven.

Amen

---

**BD.2768**

*7 en 8 juni 1943*

## **Betekenis van de kruisdood van Jezus en gevolgen van de afwijzing**

Voor de gehele mensheid is Jezus Christus gestorven aan het kruis. En deze kruisdood wil de mensheid als een kleinigheid voorstellen, als een oordeel dat voltrokken is aan een volksopruier, of ook als een legende die geheel onwaarschijnlijk is. En daarom beroven de mensen zich zelf van elk recht op de barmhartigheid van God, want ze erkennen het grootste werk van de barmhartigheid niet. Bijgevolg kan zich tegenover hen ook de barmhartigheid Gods niet uiten. En zo zal de wil zwak blijven, de tegenstander Gods spant zich in om de wil van de mensen aan zich zelf te onderwerpen, dat wil zeggen de mens zal niet de kracht hebben zich aan deze invloed te onttrekken als hij het

verlossingswerk van Christus niet erkent. Het offer dat Jezus voor de mensheid heeft gebracht, kan door hem nooit of te nimmer waardeloos worden gemaakt.

Maar proberen de mensen het verlossingswerk van Christus te kleineren of helemaal te verwerpen, dan staan ze geestelijk gelijk aan de mensen ten tijde van Jezus op aarde en dus moeten ze ook dezelfde gevolgen dragen. Ze moeten zich op een grote verwoesting voorbereiden, die ook het lot was van diegenen die Jezus Christus op aarde vijandig bejegenden, die Hem niet erkenden als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. Want die mensen waren aanhangers van de satan. Ze lieten zich door deze zo beïnvloeden dat ze alles vijandig bejegenden wat voor Jezus Christus pleitte, om Deze onbestaanbaar te maken en Zijn geestelijke resultaten tegen te gaan. En de mensheid streeft nu de vernietiging na van datgene wat nog van die tijd getuigt, toen Jezus op aarde wandelde, en in dezelfde verhouding betekent dit een chaos, zoals dat toen het geval was. En deze chaos zal zich geestelijk en lichamelijk uitwerken in een totale vernietiging, die de menselijke wil niet meer kan afwenden.

De kruisdood van Christus was het enige wat nog op aarde het denken van de mensen kon veranderen. Dat wil zeggen de zwakke wil van de mens werd gesterkt door het offer dat Jezus Christus de mensen bracht, zodat hij nu tegenover het verlangen van de tegenstander standvastigheid kon stellen zonder door hem overweldigd te kunnen worden. Het belijden van God in Jezus Christus is dus tegelijkertijd de zekerste waarborg ervoor dat de mens zich zal losmaken van de tegenstander. Door Zijn kruisdood heeft Jezus Christus voor de mensen een versterkte wil verworven. De mens echter kan anders deze wil niet opbrengen, omdat hij zonder Jezus Christus nog in de macht van de tegenstander van God is en zijn kracht te gering is om zich daaruit te kunnen bevrijden.

En daarom is het voornemen van de wereld, Christus te verloochenen, buitengewoon veelzeggend, want de kracht tot weerstand wordt steeds geringer en de invloed van de tegenstander van God steeds sterker. En daarom zal ook het gedrag van de mensheid steeds grotere liefdeloosheid doen blijken, omdat zoiets de uitwerking is van die invloed, waartegen alleen de dood van Christus aan het kruis kan worden ingebracht om hem onschadelijk te maken. De zielen van de mensen zijn in grootste gevaar, want ze zullen falen wanneer het erom gaat Jezus Christus te belijden voor de wereld. Alleen het geloof in de kruisdood van Christus stelt de mensen daartoe in staat, want dan is hun wil zo sterk dat hij elke weerstand zal overwinnen. En deze sterke wil heeft Jezus Christus voor de mensen gekocht door Zijn dood aan het kruis. Hij heeft ze verlost uit de gebondenheid door de tegenstander, zodra ze maar in Hem geloven.

Amen

---

**Delging van de oerschuld door het erkennen van Jezus**  
**en de vraag om vergeving**

**BD.3221**

*15 augustus 1944*

**Erkennen van Christus - Zwakke wil - Demon**

De demon woedt en zal zich van de zielen der mensen steeds meer meester maken en de mensen verweren zich niet. Ze zijn zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Hun wil is tot de boze geneigd en hun denken en handelen beantwoordt aan deze wil en dus koersen ze zelf naar de afgrond, ze versnellen het ontbindingsproces en bijgevolg hun eigen ondergang. Ze kunnen weliswaar als geestelijke wezens niet vergaan, maar worden van de vrijheid van wil beroofd omdat ze deze misbruikten gedurende de tijd van hun gedeeltelijke vrijheid. En dit misbruik van de wil is het gevolg van de wilszwakte die de tegenstander Gods gebruikt om hem op verkeerde wijze te beïnvloeden. De wilszwakte echter, die dus de aanleiding tot het volledige verval en de geestelijke ondergang is, is alleen uit te bannen door het erkennen van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk.

De wereld echter wijst Hem af. Zelfs wanneer ze Hem nog letterlijk erkent, zelfs wanneer de mensen zich als aanhanger van Christus aanduiden, zijn ze er ver van verwijderd het verlossingswerk te begrijpen, en nog veel minder doen ze een beroep op de genaden van het verlossingswerk, dat de mens een versterkte wil opleverde, hem dus ook kracht zal doen toekomen om het kwade te weerstaan. Christus en Zijn verlossingswerk onderkennen betekent op de hoogte te zijn van de betekenis van het door Jezus geleefde liefdeleven en nu, om de genaden van het verlossingswerk te kunnen ontvangen, ook hetzelfde liefdeleven te leiden, dus te weten dat alleen de liefde kan verlossen en daarom Jezus Christus en Zijn verlossingswerk alleen erkend wordt door mensen die besluiten tot dit liefdeleven. Dit weten ontbreekt de mensheid, wederom omdat ze ook de liefde ontbreekt. En het gevolg daarvan is een uiterst verzwakte wil, die tot weerstand tegen de kwade macht niet in staat is.

De wereld kan de demon niet weerstaan omdat ze zelf de kracht verspeelt door het afwijzen van Christus. Christus en Zijn verlossingswerk moet erkend worden, daar anders de wereld haar ondergang tegemoet gaat zodra ze van Hem op de hoogte is. En het weten over Jezus Christus is op aarde verbreid. Het aannemen van Zijn leer bestaat echter niet alleen in het belijden door woorden, maar in een leven in liefde. Waar de mensen onder elkaar in liefde werkzaam zijn, daar is het

ware christendom en in deze mensen zal ook de wil sterk zijn naar boven, tot het licht te komen. En de kracht om de kwade te weerstaan zal hun worden toegevoerd, want de werken van liefde dragen deze kracht in zich en maken de mens er deelgenoot van. Deze doen dus een beroep op de genaden van het verlossingswerk, hoewel het ze aan kennis ontbreekt van het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Hebben ze echter deze kennis, dan zullen ze ook Jezus Christus onherroepelijk erkennen, daar in hen de liefde leeft en deze de eeuwige Liefde herkent Die in Jezus Christus belichaamd was.

Maar de wereld heeft deze liefde niet in zich. De mensen welke de wereld toebehoren houden alleen van zichzelf en daarom leveren ze zich uit aan de tegenstander van God. Ze wijzen Jezus Christus af omdat Hij hun de naastenliefde predikt. Hun wil is verhard zoals hun hart, maar de harde wil geeft zich tot bezit aan degene die hem verderven wil. De mens is tot slechte daden dadelijk bereidwillig, maar heeft voor goede daden geen enkele wilskracht, want deze kan alleen de liefde voortbrengen. Goede werken echter zijn een naleven van de liefdesleer van Christus, bij goede werken voegt zich het innige gebed om kracht, en de aanhanger van Jezus staan de genaden van het verlossingswerk ter beschikking.

Een aanhanger van Jezus echter is ieder mens die in de liefde leeft, die dus Hem navolgt en Zijn werkzaam zijn in liefde op aarde erkent. Deze zal het werkzaam zijn van de kwade kunnen weerstaan en hij zal een steeds sterkere wil opbrengen als de laatste tijd is gekomen. Hij zal ook voor de wereld belijden dat hij tot de kerk van Christus behoort en hij zal standhouden wanneer de satan in alle hevigheid zal woeden. Zijn kracht ontvangt hij van God zelf en deze zal waarlijk volstaan om degene te bedwingen die zijn ziel wil verderven.

Amen

---

**BD.5844**

*3 januari 1954*

## **Erkennen of afwijzen - Jezus Christus**

U mensen zult alleen Mij kunnen erkennen of Mij afwijzen. Het laatste bewijst uw volledig ongeloof en zal voor u een zeer smartelijke uitwerking hebben. Want Mij afwijzen betekent, nog helemaal in de macht van mijn tegenstander te zijn en Mij openlijk weerstand te bieden. Maar Mij erkennen betekent, volledig achter Mij te staan en dus ook in mijn ordening van eeuwigheid te zijn binnengegaan. Mij erkennen wil zeggen, in Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de

wereld te geloven en te leven vanuit de navolging van Jezus. Mij erkennen betekent, op Mij - als de eeuwige Liefde - aan te sturen, wat alleen mogelijk is door een leven in liefde, omdat alleen zo'n leven de aaneensluiting met Mij tot stand brengt. En zo zal het u nu begrijpelijk zijn, dat Ik slechts een "ja" of een "nee" ken en dat men Mij niet kan bedriegen met woorden die eromheen draaien, die worden gebruikt wanneer men Mij alleen met de mond belijdt, maar het hart niet betrokken is bij dat wat de mond uitspreekt.

U erkent Mij niet wanneer uw levenswandel niet het serieus streven verraadt om bij Mij te komen. Wanneer uw levenswandel de liefde laat ontbreken, wanneer u niet mijn beeltenis in het hart draagt. Wanneer het geloof in u nog niet zo levend is geworden dat er nu met een vlijtige arbeid aan uw ziel wordt begonnen. Wanneer u zich niet met nadruk tot Jezus Christus wendt met het verzoek om hulp en genade, wanneer u zonder Jezus Christus uw weg gaat. Dan zijn al uw woorden die een geloof moeten bewijzen, slechts lege zegswijzen die Mij niet om de tuin leiden over de ware toestand van uw ziel en die hetzelfde zijn als een afwijzen van Mij zelf.

Wie Mij erkent, leeft ook met Mij. Hij verbindt zich steeds weer in gedachten met Mij. Hij houdt innige samenspraak met Mij. Hij zal Mij als Vader tot zich laten spreken, want hij voelt zich als mijn kind en hij behoort dus tot de mijnen die Ik voor eeuwig heb teruggewonnen. Hij hoort bij de verlostten, want zijn wil om bij Mij te komen, kon alleen de versterking gewaarworden door de genade van het verlossingswerk.

Begrijp het, alleen via Jezus Christus kan de weg naar Mij leiden. Niemand bereikt Mij en ook niemand stuurt op Mij aan, die niet een beroep heeft gedaan op de door Jezus Christus verworven genaden, zich dus bewust onder het kruis van Christus plaatst. Want hij kan er pas ernstig naar streven om bij Mij te komen, wanneer hij levend is geworden door de genaden van de goddelijke Verlosser Jezus Christus in wie Ik voor u mensen een zichtbare God ben geworden. Maar vraag uzelf af of en in hoeverre u er serieus naar streeft bij Mij te komen. En denk niet dat u tot de mijnen gerekend zult kunnen worden, wanneer u nog niet doordrongen bent van de geest van mijn liefde, wanneer u slechts naar buiten toe blijk zult willen geven van het geloof in Mij, maar uw levenswandel elke verbinding met Mij laat ontbreken.

Woorden alleen doen het niet. En ook het toebehoren aan christelijke kerkgenootschappen maakt u niet tot erfgenaam van mijn rijk, wanneer u de weg naar Jezus Christus nog niet hebt gevonden. Wanneer u - die zonder Hem en Zijn verlossing nog in de boeien van de tegenstander gekluisterd bent - nog niet de serieuze roep tot Hem hebt gericht, opdat Hij zich over u zal ontfermen. U zult moeten inzien dat u met schuld beladen bent en u zult Hem uw schuld moeten

bekennen en om verlossing moeten vragen omwille van Zijn bloed dat Hij voor u heeft vergoten. Dan behoort u tot diegenen die een luid "ja" zeggen, wanneer de liefdesroep van de Vader weerklinkt. U behoort tot diegenen die Hem tegemoet snellen, die zich definitief hebben gescheiden van mijn tegenstander, die Mij innig liefhebben en zich met Mij verbinden, die de mijnen blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.6449**

*11 januari 1956*

## **Overtuigd erkennen van Jezus Christus**

Niemand kan zich bevrijden uit de keten van de satan zonder Jezus Christus. Maar het helpt niets wanneer de mens zich alleen in naam christen noemt, wanneer hij Jezus niet bewust afwijst. Tevoren moet de mens zich oprecht aan Hem hebben overgegeven. Hij moet zich bewust zijn van zijn schuld. Hij moet zijn eigen onvolmaaktheid inzien en geloven dat Jezus Christus hem van zijn schuld en zwakheid kan verlossen en er Jezus Christus bewust om vragen. Dus moet hij onder Zijn kruis plaatsnemen. Het moet ieder mens duidelijk worden, dat de verlossing door Jezus Christus geen formele, algemene daad is die zich volgens een vast patroon aan allen voltrekt. Het moet hem duidelijk worden dat hij er zelf iets voor moet doen om te delen in de verlossing door Jezus Christus. Wel heeft Jezus alle mensen verlost. Dat wil zeggen: niemand is uitgesloten van Zijn werk van barmhartigheid. Maar tegen de wil van de mens in vindt zijn verlossing niet plaats. En daarom moet dus de mens tevoren zijn wil te kennen geven, door Hem verlost te willen worden. En daarom is het een volledig bewuste aangelegenheid, die op de eerste plaats eist, dat men zich door middel van gedachten met het probleem van de menswording Gods en de kruisdood van Jezus Christus bezighoudt, dat men Jezus Christus bewust belijdt en dan ook naar Zijn wil op aarde leeft.

Het overtuigd erkennen van Jezus Christus zal ook de mens naar Hem om hulp laten roepen, die hem ter wille van het verlossingswerk ook zeker ten deel zal vallen. Verlost te zijn betekent bevrijd te worden uit de macht van hem die de mens naar beneden trekt. Verlost te zijn betekent onbezorgd opwaarts te kunnen streven, wat vóór de kruisdood van Jezus niet mogelijk was, want de tegenstander van God liet geen ziel vrij.



Maar hoeveel mensen zijn er op aarde, die menen "christen" te zijn, dus recht te hebben op de verlossing door Hem, door het alleen maar bekennen van Jezus Christus met de mond. Ze geloven daardoor het vermeende lot te zijn ontgaan van diegenen die in hun ogen heidenen zijn. Ze geloven dat hun "geloof" in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk voldoende is, wat echter toch slechts een "vormgeloof" is, zolang de innerlijke verandering naar een christen die levend gelooft, bij hem nog niet heeft plaatsgevonden. Maar daarom zullen de vormchristenen ook geen weerstand kunnen bieden, wanneer ze gedwongen worden een laatste beslissing te nemen. Ze zullen dan luchthartig het geloof opgeven, omdat het nog niet levend in hen is geweest. En ze zullen er getuigenis voor afleggen, dat ze ware heidenen zijn en waren, die zich alleen een valse naam hadden verschaft. Maar er is geen verlossing zonder Jezus Christus. En daarom betekent deze laatste beslissing een versterkte keten, die de tegenstander van God hun aandoet. En van deze keten vrij te worden, zal ondenkbaar lange tijd duren, tot eens Jezus Christus hun weer de hand zal reiken, die ze in het leven niet wilden zien en daarom ook niet hebben vastgepakt.

Hoe gemakkelijk zouden alle mensen nog aan dit grote gevaar kunnen ontsnappen, omdat overal in de wereld Jezus Christus wordt verkondigd, en overal Zijn naam met overtuigingskracht wordt beleden, omdat ieder mens daarvan onder de indruk zou kunnen komen en eens ernstig zou kunnen nadenken over de betekenis van Zijn verlossingswerk. Zodra nu daartoe de wil aanwezig zou zijn, zou Jezus Christus helpen en zich bij de mens in herinnering brengen. Hij zou door middel van gedachten zelf tot hem spreken en het hem waarlijk gemakkelijk maken de weg naar Hem te gaan, wanneer slechts de wil aanwezig zou zijn licht te verkrijgen in het vraagstuk, dat waarlijk het voornaamste is voor u mensen. Maar de vormgelovige heeft op de ongelovige niets voor, want hij is net zo ver verwijderd van Jezus Christus als die ander. En daarom is de grote nood onder de mensheid en slechts weinig mensen zullen aan deze nood ontsnappen.

Amen

---

**BD.7330**

*9 april 1959*

## **Er is geen delging van de schuld zonder Jezus Christus**

Het zal geen mens lukken zich uit eigen kracht los te maken van mijn tegenstander en ieder zal mijn ondersteuning nodig hebben, omdat hij zelf krachteloos is zonder het toevoeren van kracht uit Mij, die hij echter alleen kan

ontvangen, wanneer hij het zelf wil, ze dus bewust aan Mij vraagt. Daarom is het zo belangrijk in het aardse leven, dat de mens bewust Mij belijdt in Jezus Christus, daarom moet er van hem verlangd worden, dat hij zelf stelling neemt tegenover het probleem van de verlossing, tegenover de menswording van God in Jezus, evenals tegenover de goddelijke Verlosser Jezus Christus zelf. Eens moet hij zich in zijn gedachten uitspreken voor of tegen Hem, wil hij, dat zijn aardse leven hem het resultaat oplevert ten behoeve waarvan hij het heeft gekregen. En met het oog daarop wordt hij steeds weer door Mij aangesproken, ieder mens wordt naar het kruis geleid, dat wil zeggen: het kruis wordt hem voor ogen gehouden en de indruk die dit kruis nu op hem maakt, is beslissend voor zijn verdere lot in de eeuwigheid.

Veel mensen wordt het voorgehouden, ze zien er naar op en wenden hun blik weer af, want het raakt ze niet, en een gelegenheid om de zijde van het kruis te kiezen is voorbij gegaan. Maar het kruis zal hem achtervolgen tot aan zijn dood, steeds en steeds weer zal het voor hem opflitsen in de meest uiteenlopende vormen, en hij zal zelf ook vaak een kruisgang moeten gaan, maar die voor hem dan pas van nut is, wanneer hij leidt naar het kruis van Christus, want daar valt de beslissing over zijn leven. En heel veel mensen menen, dat het voldoende is aan Mij te geloven als God en Schepper, en de goddelijke Verlosser Jezus Christus is voor hen nog geen afdoend begrip geworden. Maar dan zal hij zelf nooit vrij worden van de boeien van mijn tegenstander, want hij heeft nog geen boete gedaan voor zijn oerschuld en hij zal dit nooit tot stand kunnen brengen, wanneer hij Jezus Christus niet om delging van zijn schuld vraagt. Deze weg moet de mens onherroepelijk gaan, want alleen deze weg leidt weer naar Mij terug, van wie hij zich eens vrijwillig verwijderde.

En wanneer hij gelooft het doel van zijn leven ook te bereiken zonder Jezus Christus te erkennen, wanneer hij meent zijn taak op aarde vervuld te hebben met alleen aardse bezigheden, dan zal hij eens in bittere armoede in het rijk hierna aankomen, met schuld beladen en zonder kracht en hij zal ook dan niet eerder vrij worden van zijn schuld, tot hij tot Jezus heeft geroepen om verlossing. Hij kan niet vrij worden zonder Hem, hij kan niet naar Mij terugkeren zonder Hem erkend te hebben, want Hij en Ik zijn Een, Ik zelf was in het omhulsel van de mens Jezus, en Ik zelf heb u mensen verlost van zonde en dood, Ik zelf heb voor u de schuld teniet gedaan. En wie Hem erkent, erkent ook Mij en hij zal opgenomen worden in mijn rijk. Maar wie aan Hem voorbij gaat, gaat ook aan Mij voorbij en zijn lot zal zijn duisternis en kwellingen weer eindeloze tijden, tot hij er eenmaal toe zal besluiten, tot Jezus Christus te roepen, opdat dan ook hem zijn schuld vergeven kan worden.

Amen

---

**BD.7660**

*30 juli 1960*

## **Vergeving door Jezus Christus - De graad van het licht van de liefde**

En u zult binnengaan in de eeuwige vrede, want de moeilijkheden hebben opgehouden te bestaan, alle zorgen en pijnen zijn voorbij, om u heen is licht in volheid en uw bestaan is een gelukkig bestaan. Maar u zult eerst de rijpheid van ziel bereikt moeten hebben, u zult vrij moeten zijn van zondenschuld, u zult van Mij moeten zijn geworden in het aardse leven, u zult naar de Vader teruggekeerd moeten zijn van Wie u eens bent uitgegaan. En daarom zult u de verlossing door Jezus Christus moeten hebben gevonden, daar u anders nog niet vrij bent van de zondenschuld en u dan de toegang is versperd in het rijk van licht en gelukzaligheid. Streef er daarom naar, vergeving van de zondenschuld te vinden zolang u nog op aarde vertoeft. Tracht - wanneer u nog niet in Hem kunt geloven - opheldering te verkrijgen over Jezus, de Zoon Gods en Verlosser van de wereld. En vraag er Mij zelf om, dat Ik u deze opheldering doe toekomen, opdat u in staat bent een levend geloof in Hem te hebben en dan ook zelf onder Zijn kruis gaat staan met uw zondenlast en Hem om vergeving vraagt. En u zult vrij worden van elke schuld. En dan is voor u ook uw binnengaan in het lichtrijk verzekerd, omdat Jezus Christus de schuld voor u heeft betaald door Zijn dood aan het kruis.

Maar u zult in heel verschillende graden van licht kunnen vertoeven na uw dood, want dit hangt van de toestand van rijpheid van uw ziel af, in hoeverre ze ontvankelijk voor licht is geworden op aarde. Het hangt ervan af welke levenswandel u op aarde leidde en hoe u mijn wil hebt vervuld, wat betekent of u voor uzelf de geboden van de liefde tot God en de naaste tot richtsnoer van uw levenswandel hebt genomen en dus uw wezen hebt omgevormd tot liefde. Alleen de graad van liefde is bepalend voor de rijpheid van uw ziel. En de liefde kan niet plaatsvervangend voor u worden beoefend, de liefde is de wet van de eeuwige ordening, waarin u zult moeten leven om weer uw oerwezen te kunnen aannemen, om tot mijn evenbeeld te worden, zoals het uw bestemming is. En tot liefde te worden betekent alle fouten en gebreken, die nog aan uw ziel kleven, af te leggen, te strijden tegen alle begeerten van minderwaardige aard, uw wezen te vormen tot deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid, barmhartigheid, gerechtigheid, geduld - alle slechte eigenschappen af te leggen en steeds innig verbonden te blijven met Mij, die u in Jezus Christus erkent als uw Vader van eeuwigheid.

In het leven op aarde moet u tegen alle fouten strijden, dan zal uw ziel helder worden als een diamant en de lichtstralen kunnen opnemen die haar gelukzaligheid in het geestelijke rijk uitmaken. En dan zal ze eeuwig leven, ze zal geen dood meer kennen, geen zonde, geen smet, ze zal rein en zuiver zijn en dus ook mijn nabijheid waardig en ze zal Mij kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Want ze zal haar Heiland Jezus Christus zien in wie Ik zelf Me voor mijn schepselen zichtbaar heb gemaakt, zoals het eens hun verlangen was.

De vorming van uzelf tot liefde zult u mensen op aarde tot stand moeten brengen, wilt u eens onmetelijk gelukkig zijn. Maar zorg eerst dat u vrij wordt van uw zondenlast, want deze trekt u naar beneden in de diepte en belast met zonde is u het binnegaan in het lichtrijk ontzegd. En wanneer het moeilijk valt in Jezus Christus te geloven, tracht dan te bidden tot uw God en Schepper die u in het leven riep en vraag Hem dat Hij u verlichting mag schenken, dat Hij u mag helpen te geloven. En Ik zal dit verzoek waarlijk vervullen, degene die begeert te weten zal Ik niet in onwetendheid laten, en Ik zal hem de waarheid zo voorhouden, dat hij ze zal kunnen aannemen. want het geloof in Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld is absoluut noodzakelijk om te worden opgenomen in het rijk van vrede en gelukzaligheid. Dan pas erkent u Mij ook, die u eens niet wilde erkennen, van wie u zich vrijwillig afscheidde en in de diepte bent gestort.

U zult nu vrijwillig naar Mij moeten terugverlangen en u geeft blijk van deze wil wanneer u zich tot Jezus Christus wendt en Hem uw zondenschuld bekent met het verzoek om vergeving. Dan zijn de zonden u vergeven, Ik zelf spreek u daarvan vrij, die in de mens Jezus voor u het verlossingswerk heb volbracht, en Ik help u ook dat u nog op aarde tot rijpheid komt, wanneer het maar uw wil is, dat u zich met Mij verenigt, dat u vrijwillig weer naar Mij terugkeert en u weer zo vormt zoals u was in het allereerste begin.

Amen

---

**BD.8647**

*17 oktober 1963*

## **Vergeving door Jezus Christus - Verhoging van de graad van liefde**

Belijd Mij openlijk in Jezus, dan behoort u ook tot de mijnen, over wie Ik waak en die Ik bescherm op al hun wegen. Hebt u Jezus als goddelijke Verlosser aangenomen, dan heeft u zich door middel van uw wil ook weer naar Mij zelf gekeerd, die in Jezus mens ben geworden. En omdat Jezus door Zijn kruisdood

voor uw oerzonde heeft geboet en u Mij weer erkent als uw God en Schepper, keert u nu ook weer naar Mij terug, uw vrije wil die zich geheel en al aan Mij overgeeft en die zich aan de mijne onderworpen heeft, is werkzaam geworden. En u behoort Mij toe. Het losmaken van mijn tegenstander is voltrokken, omdat Jezus Christus u van hem heeft vrijgekocht met Zijn leven, omdat Hij uw zondesschuld teniet heeft gedaan met Zijn bloed. En wie de mijne is geworden, kan nu ook zijn aardse leven zonder vrees volbrengen, hij zal niet meer aan mijn tegenstander ten prooi vallen, want diens macht is gebroken door de kruisdood van Jezus. Ik zelf heb hem overwonnen in een mens, die zo van liefde was vervuld, dat Hij de overmacht behaalde op de tegenstander, die tegen de liefde machteloos is.

Wat de mens nu op aarde heeft te verdragen zijn alleen maar middelen om zijn ziel te louteren, die zich van haar aanklevingen moet bevrijden, opdat ze in hoge mate met licht kan worden doorstraald, wanneer ze het rijk hierna binnengaat. De oerschuld is dus gedelgd door het erkennen van Jezus en de vraag om vergeving. Maar de ziel moet nog aan zichzelf werken om tot de hoogste vervolmaking te komen, want door de eindeloos lange scheiding van Mij, haar God en Schepper, was ze uit haar staat van volmaaktheid getreden. Ze was tot een geheel liefdeloos wezen geworden, dat weliswaar door te dienen in de gedwongen toestand weer tot een zekere graad van rijpheid is geraakt, maar in het aardse leven weer bewust het aanstralen van mijn liefde moet verwerven, dat bewust zijn graad van liefde moet verhogen door zelf in vrije wil werkzaam te zijn in liefde. En deze graad van liefde kan nog gering zijn, en het is de arbeid van een mens aan zijn ziel om deze graad te verhogen, waardoor de ziel kristalhelder wordt en nu steeds met sterkere lichtstraling vervuld kan worden.

Dus zult u een onderscheid moeten maken tussen "vergeving van uw zondesschuld" en "vervolmaking van uw ziel", die een mens op aarde zelf kan bereiken, juist door bewust werkzaam te zijn in liefde. De vergeving van de zonden wordt u geschonken door het werk van erbarmen van Jezus, maar de liefde moet de mens zelf ontsteken en tot de helderste vlam laten oplaaien, en daarom kan een ziel die de weg naar Jezus heeft gevonden, wel het rijk van het licht binnengaan omdat Hij haar zondesschuld teniet heeft gedaan, maar de graad van licht kan heel verschillend zijn. En daarom moet de mens zijn aardse leven goed benutten met het doen van liefdewerken, om de graad van zijn liefde (licht) te verhogen en des te gelukzaliger zal hij zijn na zijn lichamelijke dood.

Liefde en leed brengen de loutering van een ziel tot stand, liefde en leed leveren haar een steeds hogere graad van licht op en daarom moet u ook het leed zegenen, omdat het een doeltreffend hulpmiddel is, dat u tot volle rijpheid brengt. Mensen die Jezus nog niet hebben gevonden, moeten ook vaak lijden en dan moet hun blik worden gericht op Hem die het grootste leed op zich heeft

genomen, vrijwillig en uit liefde voor de mensen, van wie Hij wist dat ze in de grootste geestelijke nood waren en die Hij wilde helpen. Want eens zal de gedachte aan Hem in ieder mens opduiken die van Hem heeft gehoord, in het bijzonder in groot leed. Maar of de gedachten worden aangenomen, bepaalt weer de vrije wil van de mens en daarom kunnen zulke gedachtengolven ook worden afgewezen. En de ziel blijft verder in grootste nood. En wederom zullen ook mensen die de goddelijke Verlosser Jezus Christus afwijzen, ook weinig werken van liefde verrichten, omdat de liefde hun al een helderdere graad van inzicht zou opleveren en zij dan geen openlijke tegenstander van de goddelijke Verlosser zouden zijn. Want de tegenstander beïnvloedt zulke mensen en verhindert hen ook werken van liefde te doen. En toch wordt er aan allen genoeg gelegenheid geboden waarin ze zich zouden kunnen oefenen in liefde. Maar de erkenning van Jezus en daardoor ook de erkenning van Mij zelf verschaft iedere mens vergrote kracht, want Ik bekommer Me om al diegenen die naar Mij terug willen keren, wat bewezen wordt door de erkenning van Mij zelf in Jezus.

Ik laat waarlijk geen mens zonder hulp, zonder bescherming en zonder kracht, want er is Mij oneindig veel gelegen aan de terugkeer van iedere ziel afzonderlijk, en wat gedaan kan worden om haar te redden uit de boeien van de duistere macht, wordt waarlijk niet nagelaten. Want mijn liefde volgt al mijn schepselen die eens vrijwillig van Mij zijn weggegaan en mijn liefde was de aanleiding dat Ik zelf in de mens Jezus het verlossingswerk volbracht, want deze Liefde was in de mens Jezus belichaamd. De eeuwige Godheid zelf was naar de aarde gekomen, ze vervulde de mens Jezus helemaal en volbracht in Hem het grootste werk van erbarmen ter wille van de mensen die in de gevangenschap van de tegenstander smachtten en zich niet van hem konden bevrijden. Hij heeft deze kluistering verbroken, Hij heeft Zijn leven gegeven om de gevallenen, zij die de dood waren ingegaan, het leven weer terug te geven. Hij heeft de grote schuld teniet gedaan die de reden was van uw bestaan op deze aarde. En Hij heeft voor u de weg weer vrijgemaakt naar uw God en Schepper, naar uw Vader van eeuwigheid.

Amen

---

### Vals christendom

**BD.2292**

*8 april 1942*

## **Christendom - Vormen - Strijd tegen geestelijke richtingen toegelaten**

Wat u denkt te bezitten zult u zich eerst moeten verwerven, want u zult het niet uw eigendom kunnen noemen zolang u zich met de vorm tevreden laat stellen. De leer van Christus is door de mensen in een vorm geperst en deze vorm wordt nu abusievelijk het christendom genoemd. Bijgevolg noemen de mensen zich christenen, die deze vorm aanhangen. Ze wanen zich in het bezit van de door Christus verkondigde leer, ze voelen zich als aanhangers van de kerk van Christus en kunnen er toch ver vanaf staan, zolang ze niet beantwoordend aan de leer van Christus leven. Wilt u ware christenen zijn, dan zult u zich eraan gelegen moeten laten liggen, diep in de goddelijke leer van de liefde binnen te dringen, die Jezus Christus in de wereld heeft verkondigd. Dan pas wordt ze uw eigendom, dan bezit u iets kostbaars en dan pas zult u zich christen mogen noemen.

Het christendom van de huidige tijd heeft geen grote omvang, want van de mensen die zo leven, zoals Christus het heeft gepredikt, zijn er nog maar weinig op deze aarde. En dezen zijn overal vertegenwoordigd, dat wil zeggen elke geloofsgemeenschap en elke geestelijke richting kan bogen op mensen, voor wie de goddelijke leer van de liefde tot richtsnoer voor hun levenswandel op aarde is geworden. En dit zijn de ware christenen, die noch uiterlijke vormen in acht nemen, noch zich afhankelijk voelen van bepaalde - door mensen ontstane - organisaties, die voor zich aanspraak maken door God gesticht te zijn. Geestelijke verbondenheid is wel heel bevorderlijk voor de vorming van de menselijke ziel. Een formele aaneensluiting daarentegen eerder hinderlijk, want die draagt het gevaar in zich, meer in acht te worden genomen dan de leer die de eigenlijke kern van elk geestelijk streven moet vormen. En daarom zal juist de vorm, dat wil zeggen het gebouw, dat is ontstaan als een schaal die de kern omvat, bouwvallig worden en instorten.

Alles wat de mensen in de loop der tijd lieten ontstaan, zal verdwijnen. En nu pas zal blijken, wie het ware weten, het diepe geloof en de zuivere leer van Christus zijn eigendom noemt. Nu pas zal de mens moeten bewijzen, hoe diep hij vaststaat in het christendom en in hoeverre hij zich afhankelijk heeft gemaakt van de vormen, die alleen mensenwerk zijn en daarom ook niet duurzaam kunnen zijn. Want alles wat van mensen is, vervalt. En alleen wat uit God is, blijft bestaan. Maar de goddelijke leer van de liefde is zuiver en onvervalst van God uit aan de mensen overgebracht door Jezus Christus en ze zal ook zuiver en onvervalst blijven bestaan. Maar wat er door mensen aan is toegevoegd of werd veranderd, gaat zijn verval tegemoet. En daarom zal er ook geen geestelijke richting blijven bestaan die van de leer van Christus afwijkt. En daarom is de strijd tegen de verschillende geestelijke richtingen van God uit toegelaten, ook al stemt het niet

overeen met Zijn wil dat alles op aarde wordt bestreden wat geestelijk leven doet blijken. Maar met des te grotere duidelijkheid wordt Zijn eeuwig ware woord naar de aarde gestuurd, dat als zuivere leer van Christus steeds weer nader tot de mensen wordt gebracht, opdat ze zich deze tot geestelijk eigendom maken en zich nu tot ware christenen kunnen vormen als ze volgens deze leer leven.

Amen

---

**BD.4420**

*27 augustus 1948*

## **Christendom - Christenen in naam - Daad - Menswording van God**

Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij en wie Mij alleen met de mond belijdt en in het hart niet het toebehoren aan Mij zal voelen, die is eveneens niet van mijn kudde, die Ik op de jongste dag zal thuishalen in mijn rijk. Niet de naam christen volstaat om een christen, dus een belijder van Mij te zijn, veeleer het denken en handelen, het innerlijke verlangen Mij toe te behoren, maakt de mens pas tot mijn navolger en dan doet het er helemaal niet toe, tot welk ras, welke natie en welke geloofsgemeenschap hij behoort. En dit is zo belangrijk, het geeft immers pas een aanneembare verklaring voor het feit dat het christendom over de hele aarde wordt geleerd, dat dus wel een grote schare aanhangers is te constateren, die echter nog lang geen christen zijn en bijgevolg ook de wereld niet verbeterd is door mijn leer, wanneer deze niet wordt nageleefd, dus echte christenen vormt.

Het christendom van de daad is alleen als christendom te kenmerken en dit zal ook mensen tot gevolg hebben die er een bewijs voor leveren dat de christelijke leer goddelijk is, want ze zullen in grote mate over licht en kracht beschikken. Ze zullen vol wijsheid zijn en dingen kunnen volbrengen die van mijn bijstand getuigen. Ze zullen bewijzen dat ze met Mij in verbinding staan en dus mijn liefdesleer de enig juiste, de waarheid omvattende leer is. Als de mensen echter genoeg nemen met woorden, als ze wel op de hoogte zijn van de christelijke leer, maar ze niet ontplooiën, zal hun de naam "christen" niet toekomen, ofschoon ze bij de organisaties zijn aangesloten die voor Mij en mijn naam opkomen.

Ik neem geen genoeg met leeg geklets. Ik onderzoek de harten en verwerp wie te licht wordt bevonden. En Ik geef diegenen gelijk die dit christendom niet erkennen als goddelijk werk, want het krijgt niet mijn instemming zich van mijn naam te bedienen en mijn wil buiten beschouwing te laten. Mijn wil echter is dat de leer die Ik door de mens Jezus naar de aarde bracht, in alle zuiverheid zal worden aangenomen en derhalve ook nageleefd zal worden, opdat de uitwerking



van het naleven van mijn leer aan het licht kan komen en het geloof en de liefde voor Mij daardoor versterkt zal worden.

Anderzijds echter staat het iedere mens vrij te onderzoeken en dat is waarlijk raadzamer dan af te wijzen zonder onderzoek. Wie daarom Mij zelf wil verwerpen omdat hij oordeelt volgens diegenen die geen echte aanhanger van Mij zijn, maar alleen in naam christen, die is zelf ook te veroordelen, want u allen moet onderzoeken en het beste behouden. Een ernstig onderzoek echter zal ook tot het aannemen van mijn liefdesleer leiden. Dan zult u ze ook ontplooiën en haar werking bij u zelf ervaren. Zult u echter mijn leer afwijzen, dan wijst u ook Mij zelf af en dat zal u geen zegen opleveren, want zonder Mij zult u niet zalig kunnen worden. Ik zelf sprak door de mens Jezus tot alle mensen op de aarde. Ik zelf was het Die voor u stierf aan het kruis.

Ik koos voor Mij alleen een vorm door welke Ik Me aan u zichtbaar kon maken. Dus was de mens Jezus alleen in zoverre de Bemiddelaar tussen Mij en u, dat Ik door Hem zichtbaar kon zijn, wilde uw bestaan verzekerd zijn. Dat de vorm, de mens Jezus zich door een juiste levenswandel eerst zo ontwikkelen moest dat Hij Mij tot verblijfplaats kon dienen, was gelijktijdig voor de mensen een voorbeeld voor de uitwerking van de juist gebruikte wil. Want Hij toonde de mensen de weg die naar de volmaaktheid voert. Wat echter uit Hem sprak, dat was Ik zelf. Het was mijn woord dat Hij predikte, dus werd mijn wil de mensen kenbaar gemaakt middels overbrenging door de mens Jezus. Bijgevolg kan Hij ook niet worden afgewezen, wil men Mij zelf erkennen als Grondlegger van de zuivere liefdesleer van Christus.

Dat mijn woord echter niet alleen het woord van een mens is, zal ieder voelen die het ontplooit. Want hij zal de werking bij zichzelf ervaren, hij zal wijs worden en vol kracht zijn, want hij treedt dan eveneens met Mij in verbinding zoals de mens Jezus, Die door Zijn voorbeeldige levenswandel in alle volheid licht en kracht van Mij ontving en Die daarom als goddelijk Wezen is aan te spreken, hoewel Hij als mens op aarde heeft geleefd. En daarom zal Ik u steeds weer het mysterie van de menswording van God in Jezus Christus trachten te verklaren. Steeds weer zal Ik u opheldering geven waarom u Hem niet zult mogen afwijzen, als u in Mij wilt geloven en bij Mij wilt komen. Want Hij en Ik zijn één en wie Hem zal afwijzen, die zal ook Mij afwijzen, omdat Hij de belichaamde Liefde was Die mijn oersubstantie is van eeuwigheid en Ik dus in Hem was en mijn kracht door Hem tot uitdrukking kwam. Zijn woord was mijn woord en het Woord was Ik zelf.

Amen

**BD.6309**

*11 juli 1955*

## **Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen**

Er moet rechtstreeks op de mensen worden ingewerkt, want aan het lot dat de medemensen overkomt, schenken ze geen aandacht en ze blijven er ongevoelig voor. Ze trekken dus ook geen conclusies die hen op hun levensweg gunstig zouden kunnen beïnvloeden. De onverschilligheid van de mensen is veel erger dan een bot afwijzen. Want zoiets komt voort uit onwetendheid en kan altijd nog een verandering van gezindheid tot gevolg hebben, terwijl op een onverschillig mens nergens greep is te krijgen en die daarom reddeloos verloren gaat, wanneer hij niet kan worden wakker geschud uit zijn onverschilligheid, wat steeds een in het nauw brengen van zijn eigen leven vergt. Ondanks een kerkelijk geloof en een schijnbaar religieus leven kunnen de mensen zich in een geestelijke leegte bevinden, omdat hun ziel er op geen enkele manier aan deelneemt, omdat slechts puur mechanisch eisen worden vervuld en een geestelijke instelling daarvoor totaal ontbreekt. Deze mensen zullen uiterlijk tot de "rechtvaardigen" worden gerekend, tot de "gelovigen". Maar het zijn steeds slechts kerkelijke christenen, bij wie hun christenzijn een wereldlijke aangelegenheid is, net als al het andere.

Dezen op de hoogte te brengen dat hun de geest ontbreekt, zou zonder resultaat zijn, want ze hebben van zichzelf een te hoge dunk en nemen zulke onderrichtingen niet aan, zich steeds beroepend op de vervulling van datgene wat door de kerk van hen wordt geëist. En toch is hun leven nutteloos wanneer het geen blijk geeft van liefde. En deze mensen moeten vaak hard worden aangepakt opdat ze ontwaken uit hun zielenslaap, opdat ze zich bezinnen en zich afvragen wat wel de reden van zulke slagen van het noodlot zou mogen zijn. Ze moeten zelf worden getroffen, pas dan is het mogelijk dat ze zich serieus met geestelijke vragen bezighouden en dan zijn de slagen van het noodlot zegenrijk geweest. Zodra de mens gewillig is in liefde te leven, zal hem ook het lot van de medemens beroeren en dan kan hij geestelijk voordeel behalen uit alles wat hij om zich heen meemaakt.

Maar de mensen hebben een verhard gemoed, de liefde is bekoeld. En al is het ongeluk nog zo groot, het brengt geen warm gevoel in de medemens teweeg en nog veel minder zet het hem aan tot nadenken over de reden, of tot verandering van zijn levenswandel. De mensen verkeren in gevaar wegens hun onverschilligheid, want alle hulpmiddelen blijven zonder gevolg zolang die op hen geen indruk maken. En daarom moeten er steeds zwaardere slagen over de mensen komen en de nood zal niet minder worden, omdat alleen die als oproep tot ontwaken kan worden gehoord en een verandering van de gezindheid tot

stand kan brengen. Want alles wordt nog geprobeerd wat zou kunnen dienen om die zielen te redden.

Amen

---

**BD.7292**

*24 februari 1959*

## **Blind geloof en dood christendom**

Het is moeilijk de mensen ervan te overtuigen dat Ik Mij niet tevreden kan laten stellen met uiterlijkheden - en hieronder versta Ik het formalistisch meelopen met menselijke zeden en gebruiken die geheel waardeloos zijn, juist omdat ze slechts een "meelopen" betekenen, overgenomen gewoontes of gebruiken die maar schijn zijn en Mij dus niet welgevallig kunnen zijn. Want Ik wil waarheid, een levend christendom. Ik wil dat de mensen ijverig meedoen en zelf meeleven, want voor het dode zal Ik nooit en te nimmer begrip hebben of mijn toestemming kunnen geven. Dood is echter alles wat de mensen zich eigen maken of van medemensen overnemen, zonder zelf eenmaal serieus daarover een standpunt te hebben ingenomen. En wanneer een mens dus door zijn opvoeding tot een bepaalde opvatting werd gebracht, heeft hij de plicht zodra hij denken kan, zichzelf een mening te vormen, en pas wat hij dan in vrije wil aanneemt of afwijst, is zijn eigen gedachtegoed waarvoor hij zich moet verantwoorden, hoe hij het benut heeft.

Maar hij zal zich ook moeten verantwoorden voor een blind geloof. Zo'n geloof zal hem nooit kunnen worden aangerekend als aan God welgevallig, want Ik kan het niet goedkeuren als gedachteloos en zonder bezwaar alles wordt geloofd en de mens zelf in het geheel niet onderzoekt wat er van hem verlangd wordt te geloven. Hij zal er zich ook nooit op kunnen beroepen door leraren zo onderwezen te zijn, want hij is, als mens die zelf denken kan, ook in staat na te denken over wat men van hem verlangt te geloven. En hij zal ook in zijn denken juist geleid worden als het hem ernst is achter de waarheid te komen. Deze ernstige wil echter ontbreekt de meeste mensen, en zij nemen daarom veel gedachteloos aan en zijn nu van mening ware christenen te zijn, wanneer zij de leerstellingen die Jezus Christus betreffen niet afwijzen. Het is echter nog lang geen geloof dat zij bezitten, want een geloof dat voor Mij waarde heeft moet levend zijn en kan alleen door een serieuze instelling verworven worden. Waar is deze echter te vinden?

De mensen nemen vaak genoeg met het eenmalig onderricht uit hun jeugd, dat zij nu in het leven meenemen en dat hen nu geloven laat dat de kennis ervan voldoende is, en zij voelen zich nu niet verder verantwoordelijk tegenover hun God en Schepper. Hoe ver bevinden dezen zich nog op een dwaalspoor en hoe leeg zullen zij eens voor Mij staan, wanneer Ik van hen verantwoording verlang voor hun aardse leven. Doch zij zijn niet te overtuigen van hun verkeerde denken, anders zouden zij zich moeite geven er dieper in door te dringen en zij zouden zich met een levendige geest bezighouden met de tot dusver dode kennis die zij bezitten.

Er zijn er maar weinige die daar geen genoeg mee nemen en op zoek gaan om de waarheid te vinden. En deze weinigen zullen haar ook vinden omdat zij in hun binnenste Mijzelf zoeken, die de eeuwige Waarheid ben. Maar alle mensen zouden kunnen Mij zoeken. Want alle mensen kunnen denken en iedere ernstige gedachte zou hen op de juiste weg leiden, daar Ik dan zelf al bereid ben mijn handen uit te strekken en allen die licht verlangen uit de duisternis in het licht te trekken. Doch zolang een mens niet inziet dat hij zich op de verkeerde weg bevindt, ziet hij ook niet om naar de juiste weg. En de mensen geloven over de juiste weg te gaan, omdat het hun ingeprent wordt door leiders die zelf nog niet de juiste weg gevonden hebben.

En zo is het aan ieder persoonlijk overgelaten, maar indirect wordt ook ieder afzonderlijk steeds weer geholpen. Hij wordt in gedachten aangespoord over zichzelf na te denken en zich af te vragen hoe hij zich wel staande zal houden als hij zich zal moeten verantwoorden tegenover Mij. En als hij bij zulke innerlijke vragen langere tijd blijft stilstaan, zal Ik ze hem ook beantwoorden, want alleen zijn wil vraag Ik, dat die zich bewust naar Mij wendt. Dan zal Ik nimmer van zijn zijde wijken tot hij op de juiste weg gaat, waar hij Mij zoekt en heel zeker ook vinden zal.

Amen

---

**BD.6343**

*31 augustus 1955*

## **Dood christendom**

U zult zwaar op de proef worden gesteld, u die zich christen noemt en nog geen bewijs van echt christendom hebt geleverd, u die meent voorbestemd te zijn tot het enige vooruitzicht op mijn rijk, u die gelooft dat voor Mij woorden en uiterlijkheden alleen volstaan om door Mij te worden opgenomen in mijn rijk. U

zult u nog moeten bewijzen en het zal u dan zwaar vallen datgene trouw te blijven wat u tot nu toe met alle ijver hebt verdedigd. Want eens zult u zich voor Mij moeten bekennen. Niet zoals tot nu toe alleen voor een geloofssysteem dat dan als een kaartenhuis in elkaar zal vallen. En juist voor u zal het veel moeilijker worden, voor Mij en mijn naam uit te komen, want u zult Mij te weinig kennen.

U zult alleen onbelangrijke dingen weten en u zult onbelangrijke geboden nakomen. Maar u zult er te weinig van weten wat Ik zelf heb onderwezen op aarde en u slaat slechts weinig acht op mijn geboden. U leeft te weinig in de liefde en daarom ontbreekt u ook het weten dat u een blij gemoed zou geven om getuigenis af te leggen wanneer u voor de beslissing zou worden gesteld. Deze beslissing kan u niet bespaard blijven, omdat u steeds te licht hebt opgevat wat uw levenstaak op aarde is: aan uw ziel te werken, omdat u zich tevreden stelde met formele gebruiken die uw ziel niet de geringste graad van rijpheid kunnen opleveren.

Uw streven naar Mij laat waarlijk veel te wensen over, en u neemt genoeg met korte uren waarin u meent Mij te dienen. U zult geen innerlijke sterkte hebben verkregen die u in staat stelt tot een openlijk uitkomen voor Mij en mijn naam en het zal blijken dat uw geloof geen levend geloof is, maar alleen een vormgeloof, een aangeleerd geloof dat niet aan de verwachtingen beantwoordt wanneer het op de proef wordt gesteld. En met zo'n geloof zult u niet zalig kunnen worden.

Ik kan daar geen genoeg mee nemen, want Ik verlang liefde van u en de liefde zal een levend geloof voortbrengen. Zolang u zich echter niet door een leven in liefde zult bewijzen, kan uw geloof ook niet juist zijn. En daarom zult u dit dode geloof openbaren, wanneer van u het belijden van mijn naam wordt geëist. U zult falen omdat u de liefde ontbreekt, omdat u de geboden van de liefde slechts onbelangrijk leken, terwijl u buitengewoon ijverig vervulde wat mensen van u eisten. Leeg en onwetend zullen uw harten zijn en u zult u niet bewijzen als ware christenen, want u zult niet trouw blijven aan Hem Die voor u aan het kruis is gestorven, omdat u Hem nog niet echt hebt herkend. Een dood christendom zal niet de kracht overbrengen die nodig is om voor de wereld mijn naam te belijden. En dan zal blijken wie bij mijn kerk hoort die Ik zelf op aarde heb gesticht. En alleen het door de liefde levende geloof zal standhouden en de juiste beslissing nemen.

Amen

---

### **Verandering van wil en wezen**

**BD.5303**

*26 januari 1952*

## **Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen**

Het vernieuwingsproces moet zich bij u mensen voltrekken, daar u anders ongeschikt bent voor het geestelijke rijk, voor de sferen van het licht. Daarmee wordt bedoeld dat u, zoals u mensen tijdens uw leven op aarde bent, niet de rijpheid hebt die noodzakelijk is voor het verblijf in het lichtrijk. Voorwaarde om door het lichtrijk te worden opgenomen als bewoner is een totaal andere toestand en deze zult u moeten bereiken op aarde, wat heel wel mogelijk is. Het is dus een zeker veranderingsproces waarin u zult moeten worden opgenomen en u zult u er vrijwillig aan moeten onderwerpen.

Onder dwang kan uw wezen niet worden veranderd. U zelf bepaalt dus uw toestand op het einde van uw aardse leven en in overeenstemming met de wil uzelf te veranderen, zal uw ziel het lichaam verlaten, ontvankelijk voor het licht of nog met dichte omhullingen omgeven die geen lichtstraling verdragen. Welke mens is hiervan op de hoogte, welke mens denkt erover na wanneer hij daarvan op de hoogte wordt gebracht en meent het serieus met de verandering van zijn wezen?

Ieder mens moet aan zichzelf werken. Hij moet fouten, zwakheden en ondeugden afleggen en zichzelf opvoeden tot deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid, geduld, barmhartigheid. Ieder mens moet zich vormen tot liefde om al deze deugden in zich te kunnen verenigen, dan vormt hij zich zo dat hij in het lichtrijk kan worden opgenomen. Dan is zijn wezen vergoddelijkt, dan heeft hij zich aan mijn oerwezen aangepast en het bijgevolg mogelijk gemaakt dat Ik zelf met hem de verbinding kan aangaan, want alles wat ons scheidt is bewust uit de weg geruimd. Het omvormen van zijn wezen was de weg die naar Mij leidde. Hij heeft het doel op aarde bereikt en het laatste zware omhulsel afgelegd zodra hij zijn lichaam zal verlaten om nu als gelukkig geestelijk wezen een eeuwig leven te leiden. Dan begint pas het ware leven.

Laat deze woorden in u gaan leven: "Het ware leven begint voor u met het binnengaan in het lichtrijk". Wat er tevoren was, is alleen de ladder geweest, de voorbereidingstijd voor het eigenlijke leven, dat echter in deze voorbereidingstijd moest worden verworven. U mensen bent ijverig en onverdroten bezig voor het aardse leven, want u houdt dit alleen voor belangrijk en u beschouwt het als doel op zichzelf. Maar aan het eigenlijke leven denkt u niet, omdat u niet in een voortleven na de dood gelooft.

Oh, u bent dwazen. Uw levensdoel op aarde is een totaal andere dan alleen voor het lichamenlijk welzijn te zorgen. Het wordt u steeds weer gezegd, maar u gelooft er niet in en u stelt u daarom ook niet een verandering van uw wezen ten doel en dat is uw ondergang. Want als u niet geschikt bent het rijk van licht binnen te gaan, maar Ik u ook niet wil en kan vernietigen omdat u uit Mij bent voortgekomen, zult u uw verandering ergens anders moeten voltrekken en dat kan ook een diepe val betekenen en een langzame positieve ontwikkeling volgens mijn plan van eeuwigheid wanneer de mogelijkheid van een rijpwording in het hiernamaals van u is afgenomen. Eens zult u deze verandering van wezen moeten voltrekken in het stadium als mens, daar kan ook mijn liefde u niet van ontslaan.

Maar het stadium als mens is het eindstadium van een ondenkbaar lange ontwikkelingsgang door alle scheppingen van de wereld. Als mens zult u een bewuste verandering van uw wil en wezen ten uitvoer moeten brengen, wil deze ontwikkelingsgang met succes beëindigd zijn met de dood van het aardse lichaam. Uw loopbaan op aarde is dan onherroepelijk ten einde. In het geestelijke rijk kan echter de ontwikkeling nog doorgaan. In het geestelijke rijk kan de ziel nog tot het inzicht komen van haar ellendige toestand en proberen zich te veranderen, waarbij echter heel veel hulp van lichtwezens of menselijke voorspraak nodig is. Maar het wezen kan ook terugzinken in de diepste diepte, omdat het zich niet doorzag en trachtte te veranderen. Het kan een vreselijk lot op zich moeten nemen om na eindeloos lange tijd weer in het veranderingsproces te worden ingelijfd waarin het zich opnieuw moet waarmaken.

Amen

---

**BD.5505**

*12 oktober 1952*

## **Strijden en worstelen voert naar het doel**

In het strijden en worstelen zult u uw doel op aarde bereiken, de volmaaktheid van uw ziel. Deze volmaaktheid kan u niet uit mijn liefde worden geschonken. Integendeel, aan u zelf is de taak gesteld u te vormen zodat u als volmaakt binnen zult kunnen gaan in het geestelijke rijk. En deze taak vereist uw wil om te strijden en alles te overwinnen wat u als onvolmaakt wezen kenmerkt. U zult dus moeten worstelen, alle kracht gebruiken. U zult een strijd moeten voeren met u zelf. En deze strijd is vaak zwaarder dan tegen een vijand te strijden die u van buitenaf tegemoet komt. Want van de vijand die u in u hebt, houdt u nog, daar het u anders gemakkelijker zou vallen hem te verdringen.

De liefde voor uw fouten en zwakheden zal u niet ernstig genoeg te werk laten gaan en daarom wordt van u gevraagd ernstig te worstelen en strijden om als overwinnaar tevoorschijn te komen, om uw doel op aarde te bereiken, dat uw ziel de rijpheid heeft verkregen die voor het binnengaan in het lichtrijk vereist is. En het zal voor u begrijpelijk zijn dat de strijd des te makkelijker voor u is, hoe minder u nog zult houden van uw "ik" met fouten. U zult daarom uzelf moeten trachten te doorzien, om ook dat te verafschuwen wat nog aan u kleeft, wat u zult moeten overwinnen. Pas wanneer u zult inzien dat u onvolmaakt bent, zult u er ernstig naar streven zo te worden, zoals het mijn wil is. En dan zult u bewust strijden en worstelen. U zult streven naar volmaaktheid en ook de kracht zal u toestromen, dat uw strijd zegenrijk zal eindigen.

Wie echter de wereld nog al te zeer achting schenkt, die zal zichzelf ook niet herkennen en hij maakt daarom ook geen aanstalten een innerlijke verandering te voltrekken. Zijn leven op deze aarde zal wel schijnbaar gemakkelijk zijn, innerlijke scrupules en bedenkingen kent hij niet. Wat hij doet houdt hij voor juist omdat hij alleen het aardse voordeel overweegt, maar niet de schade die zijn ziel oploopt door zijn handelen. Want hij heeft geen besef van zijn toestand, zijn bestemming en zijn taak op aarde.

De mens moet zich ernstig aan zelfbeschouwing onderwerpen, dan pas zal hij strijden tegen zijn verkeerde liefde, tegen alle aandriften en fouten die hij nog in zich heeft als gevolg van de vroegere zonde. Strijden en worstelen zijn absoluut noodzakelijk, wil de mens volmaakt worden. Maar met een ernstige wil zal hij de overwinning behalen en zijn lot zal heerlijk zijn.

Amen

---

**BD.6748**

*27 januari 1957*

## **Verandering van wil en wezen - De hulp is Jezus Christus**

In het streven dichterbij God te komen, is de hele vervulling gelegen van het aardse bestaan. Want dan heeft de wil zich ook op Hem gericht en de terugkeer naar God is dus wat de wil betreft voltrokken. Maar het vroegere zich afkeren van God heeft ook het wezen veranderd en tot een onvolmaakt schepsel gemaakt. En zoals de wil geheel moet veranderen en zich op God moet richten, zo moet ook het wezen geheel veranderen en volmaakt worden, voordat het zich weer met God kan verenigen om nu met Hem en volgens Zijn wil te kunnen scheppen en werken in het geestelijke rijk. Dus moet de mens gedurende zijn levenswandel op



aarde streven naar deze volmaaktheid. En dit betekent dat hij bewust aan zichzelf moet werken om alle kenmerken van onvolmaaktheid uit zich te bannen om zichzelf in het tegenovergestelde te veranderen: om alle ondeugden, fouten en slechte gewoonten af te leggen en om te zetten in deugden.

Dit is een moeilijke onderneming en het vraagt kracht. Maar God doet ieder mens die op Hem zelf aanstuurt de kracht toekomen. En zodra diep van binnen de op God gerichte wil wordt gewekt, pakt Gods liefde hem vast en voorziet hem nu voortdurend van kracht om dichterbij zijn doel te komen. Maar hoe weinig mensen slechts hebben deze ernstige wil. Want het is niet voldoende dat de mond het uitspreekt dat de mens naar God verlangt, maar dit verlangen moet in het hart ontstaan en geheel zonder druk van buiten af naar de band met God leiden. Door God wordt om de wil van de mens gevraagd en deze is vrij. Maar daarom is ook ieder mens die deze op God gerichte wil opbrengt gezegend en zijn vooruitgang is zeker. En hij hoeft nooit meer te vrezen weer weg te zinken in de diepte die hij heeft verlaten.

En weer zult u nu begrijpen dat de op God gerichte wil nooit de wil kan zijn die op de wereld is gericht. Want het gaat hier om twee tegenstellingen. Er zijn twee doelen die door de mens kunnen worden nagestreefd: God of de wereld, maar nooit God en de wereld. Wie ernstig naar God verlangt, hem zal de wereld niet meer bekoren. Maar wie de wereld en de goederen ervan begeert, die staat van binnen nog ver van God af. De diepte heeft hem nog niet vrijgelaten en hij bevindt zich in het grootste gevaar weer omlaag, naar de diepte te zinken. Hij zal ook nooit aan zichzelf werken om zijn wezen te veranderen. Veeleer beschouwt hij zijn wezen als juist en goed. Hij zal zich overal weten te handhaven en daarbij ook de liefde buiten beschouwing laten. Want zijn wezen is alleen beheerst door al die driften en neigingen die zijn vijandschap tegenover God bewijzen. En al beschikt hij nu ook over grote lichamelijke kracht en al zal hij ook aards het leven aankunnen, de arbeid aan de ziel kan hij echter niet volbrengen, daar hem daarvoor de kracht uit God moet toekomen, maar deze hem niet kan toestromen zolang zijn wil nog van God is afgekeerd. En zijn wil is niet in staat zich van de wereld los te maken wanneer hem geen hulp wordt verleend. Maar de hulp is Jezus Christus. De hulp is de genadeschat die Jezus Christus aan het kruis voor u mensen heeft verworven om uw zwakke wil te versterken. En wie zich tot Jezus Christus wendt en Hem om kracht vraagt, die erkent in Jezus ook God zelf. En dit is hetzelfde als het op God richten van de wil, dat ook altijd met toevoer van kracht wordt beloond.

Maar de wereld laat niet zo gemakkelijk een ziel los en een wereldse mens zal ook maar zelden de weg naar Jezus Christus nemen. En daarom kan hij alleen door het woord Gods erop worden gewezen zich door middel van gedachten met Jezus Christus en Zijn werk van verlossing bezig te houden. Een mens van de

wereld kan alleen worden gewonnen door Gods woord, want dit is zelf de kracht zodra het niet wordt afgewezen. Want God spreekt ieder mens aan om hem te bewegen aan Hem zijn wil te schenken, de weerstand tegen Hem op te geven en zich helemaal aan Hem over te geven. Maar tevoren moet steeds de wil bereid zijn het toespreken van God te vernemen. Want dit is de beslissing van de mens op aarde, dat hij zijn weerstand opgeeft, dat hij God erkent en zich aan Hem overgeeft. En God zal hem vastpakken en tot zich omhoog trekken. Hij zal terugkeren in zijn vaderhuis dat hij eens vrijwillig heeft verlaten.

Amen

---

### **Losmaken van de tegenstander**

**BD.6001**

*13 juli 1954*

#### **Valse christussen en profeten - Werkzaam zijn van de satan**

De bedoeling van de satan is, verwarring te stichten onder de gelovigen, onder diegenen die hij voor zich als verloren beschouwt en die hij toch nog hoopt terug te winnen. Hij is vol list en bedrog en vindt steeds weer middelen om aan te wenden. En hij schrikt er niet voor terug, zich te camoufleren en schijnbaar met Mij mee te gaan. Hij schrikt er niet voor terug licht voor te spiegelen om het ware licht te doven en de mensen in diepste duisternis achter te laten. Hij is gevaarlijk, maar toch te herkennen door diegenen die zich aan Mij hebben gegeven en daarom ook door Mij worden beschermd, aan wie Ik daarom ook het vermogen om te onderscheiden zal schenken, dat hem ook door het masker heen herkent.

Denk erom dat de tijd van het einde is gekomen en dat hij voor niets terug zal deinzen, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Denk eraan dat vele valse christussen en valse profeten zullen opstaan in de tijd van het einde, dat hij zich achter hen verbergt en wees daarom waakzaam en volhard in het gebed. Want de verbinding met Mij is de beste bescherming tegen hem. Als u Mij bij u laat vertoeven, kan hij niet aanwezig zijn.

Als u echter struikelt of u van Mij afkeert, al is het ook maar voor korte tijd, dan tracht hij binnen te sluipen en het lukt hem u in verwarring te brengen. Het lukt hem onenigheid en strijd, ongeduld en liefdeloosheid te zaaien waar mijn tegenwoordigheid zoiets verhindert. Hij kan verwarring stichten onder de mensen, maar ook u zult u daartegen kunnen beschermen. U zult hem kunnen weerstaan, u zult hem kunnen gebieden dat hij van zal wijken wanneer u maar

steeds Mij aan uw zijde zult laten staan, wanneer u Mij in gedachten zult roepen en u steeds aan mijn bescherming zult aanbevelen. Dan laat Ik het waarlijk niet toe dat hij u lastig zal vallen. Dan verhindert mijn aanwezigheid hem dichter bij u te komen.

En wees erop bedacht dat al het slechte zijn inwerking is. Bedenk dat vooral de liefdeloosheid hem de deur zal openen waardoor hij binnen kan gaan. Pas daarom op voor elk liefdeloos woord, voor liefdeloze gedachten en liefdeloos handelen. Want dit is zijn werkzaam zijn en kan u ten val brengen. En bid opdat u aan zijn verzoeken niet ten prooi zult vallen. Dan zult u gesterkt worden en weerstand bieden. U zult inzien dat mijn macht altijd groter is, dat mijn liefde steeds voor u klaar staat en dat Ik u behoed voor alle aanvallen van uw vijand, als u maar innig zult bidden: Leid ons (niet) in (de) bekoring.

Amen

---

**BD.7313**

*21 maart 1959*

### **Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander**

Iedere gedachte aan Mij of het geestelijk rijk is gezegend, want hij getuigt van het innerlijk leven, het leven dat naast het aardse leven moet worden geleid, wil het laatstgenoemde resultaat boeken voor de ziel. Wie zich slechts in gedachten bezighoudt met het rijk dat niet van deze wereld is, heeft al een stap in mijn richting gedaan. En hij zal deze weg ook blijven volgen en er niet meer van afwijken. Want het geestelijke rijk laat niet meer los wie er zijn aandacht aan heeft geschonken, omdat Ik zelf hem niet meer loslaat wanneer hij de weg naar Mij eenmaal is ingeslagen. Het leven op aarde als zodanig eist van de mens echter veel denkwerk, omdat de mens zich te midden van de wereld ophoudt en dus ook zijn gedachten op de wereld en haar eisen moet richten. Nochtans is dit niet het eigenlijke leven dat de mens totaal bevredigt wanneer zijn wil op Mij gericht is.

Alleen degene die nu nog aan mijn tegenstander toebehoort, zal volledige bevrediging vinden. Daarom wijst elk geestelijk gericht denken al op het streven naar Mij te willen gaan, en de wereld alleen kan zo een mens niet meer bevredigen. Hij zal des te vaker zijn gedachten laten dwalen in een rijk dat hij als zijn ware vaderland vermoedt en daarom daar in gedachten steeds weer naar terugkeert. En dergelijke geestelijke gedachten zullen ook steeds met gedachten

aan Mij zelf zijn verbonden, en daarom kan Ik ook bezit nemen van deze ziel en haar vasthouden, zodat zij niet meer aan Mij en mijn liefde kan ontsnappen en zich vrijwillig door mijn liefde laat binden.

Zodra dus een mens nadenkt over de bestemming en het doel van zijn leven op aarde, zodra hij zich in gedachten bezighoudt met zijn God en Schepper, zodra hij probeert diens wezen te doorgronden en hij bereid is Zijn wil te doen, zodra hij verlangt juist en waarachtig in al dat soort vragen onderwezen te worden, verkeren zijn gedachten dus buiten het slechts wereldse leven en treed Ik zelf in het middelpunt van zijn innerlijk leven. En dan kan Ik ook waarlijk inwerken op de mens en altijd met goed gevolg, want de vrije wil bracht hem tot zijn gedachten en deze vrije wil geeft Mij ook het recht van zijn ziel bezit te nemen en haar nu alles te doen toekomen wat ze nodig heeft om geheel rijp te worden en zich te voltooien.

Elke geestelijk gerichte gedachte aan Mij of mijn rijk is een vrijwillig loslaten van mijn tegenstander, dat Ik nu ook met recht kan en zal gebruiken om het losmaken van hem volledig te voltrekken. Want dergelijke geestelijke gedachten zullen onherroepelijk naar het kruis van Golgotha geleid worden, waar de goddelijke Verlosser Jezus Christus het losmaken voltrekt, dus de mens geheel bevrijdt van de vijand en tegenstander van het leven.

Dat echter de gedachten van de mens naar het kruis worden geleid, zal steeds de zorg en het streven zijn van alle lichtwezens die de mens omringen en die ook proberen door middel van gedachten te werken in mijn opdracht, omdat de wil en de kracht van de mens alleen nog zwak zijn, zolang hij zich nog in de macht van mijn tegenstander bevindt. Elke geestelijk gerichte gedachte geeft echter ook die lichtwezens het recht hun invloed te laten gelden, en zo staat iedere ziel die maar van goede wil is, ook onder voortdurende bescherming van geestelijke begeleiders, en zij zal ook zeker eenmaal het doel bereiken waartoe zij over deze aarde gaat.

Amen

---

**BD.8548**

*4 juli 1963*

## **Losmaken van de tegenstander - Toevoer van de waarheid**

Laat het u voldoende zijn, te weten dat Ik Me om u bekommer in elke aardse en geestelijke benarde toestand, dat u nooit eenzaam en verlaten bent of op uzelf

aangewezen, wanneer u zich maar niet verzet tegen mijn liefdevolle zorg. En zo zal Ik u ook altijd beschermen tegen aanvallen van mijn tegenstander, wanneer u te kennen geeft, nauw met Mij in verbinding te willen staan. Er is slechts één ding wat Ik van uzelf verlang: dat u een scheiding voltrekt tussen Mij en mijn tegenstander, dat u innerlijk zult beslissen voor Mij of voor hem. Want hij is en blijft mijn tegenstander, nog eeuwigheden lang, en nooit kan zijn doel ook het mijne zijn. U zult dus deze beslissing moeten nemen: hem af te wijzen en Mij te erkennen, en dan heeft u uw proef van het aardse leven doorstaan en staat uw terugkeer naar Mij niets meer in de weg.

Zolang u nu op aarde zult leven, zal hij alles doen om u voor zich te winnen. Vandaar de voortdurende verzoeken die u ten val moeten brengen. En zijn beste wapen is uw denken te verwarren, u dwaling voor te schotelen en u zo de weg naar Mij te versperren, die alleen door de waarheid kan worden gevonden. Evenzo echter zal Ik tegenwerken en u de zuivere waarheid doen toekomen en nu ligt het alleen aan uzelf of u mijn of zijn gaven zult aannemen.

Staat u nu al met Jezus Christus in verbinding, dat de verlossing zich bij u heeft voltrokken, dan zult u ook de kracht bezitten om de tegenstander te weerstaan. Dan zult u ook de dwaling als zodanig herkennen en hem afwijzen. Maar moeilijk zal het voor u allen zijn wanneer uw wil nog verzwakt is omdat u nog niet verlost bent door Jezus Christus en u dan steeds weer mijn tegenstander ten offer zult vallen. Pas de verlossing door Hem geeft u de wilskracht en dan ook het juiste resultaat. Maar hiervan zult u verzekerd kunnen zijn, dat uw verlangen naar Mij, uw op Mij gerichte wil, u ook spoedig de verlossing door Jezus zal opleveren, omdat Ik zelf u dan van kracht kan voorzien en deze kracht zich nu zal uitwerken in zoverre, dat uw hart nu ontvankelijk is tegenover elke opheldering die Jezus en Zijn verlossingswerk betreft.

Zult u naar Mij willen, dan zult u ook Hem vinden Die u nu de juiste weg naar Mij aanwijst, thuis in uw vaderhuis. En opdat nu uw leven op aarde u de laatste voltooiing zal brengen, voorzie Ik u van een licht. Ik schenk u een waarheidsgetrouw weten, zodat u weer tot het inzicht zult komen dat u vroeger bezat, maar vrijwillig had weggegeven. Pas dit weten zal ertoe bijdragen dat u bewust uw aardse leven zult leven, dat u een doel zult nastreven dat u nu zult herkennen omdat u in het licht staat. De waarheid wordt u geschonken als u haar innig begeert. Dat geldt voor alle mensen, op welke manier ze ook de waarheid krijgen toegevoerd. Maar steeds benadruk Ik dat mijn Geest u in alle waarheid zal leiden, dat dus mijn Geest ook werkzaam zal zijn wanneer de mens de zuivere waarheid wordt overgebracht door mijn boden, want pas dan nemen ze de zuivere waarheid aan, wanneer mijn geest in hen werkzaam kan zijn. En mijn Geest spreekt tot het hart. Het hart echter zal beslissen wat het aanneemt of zal afwijzen. Schakelt zich nu echter het verstand in, dan kan dit ook een verkeerd

oordeel vellen wanneer de mens het verstandelijk denken zal laten "voorspreken" en dan niet in staat is de zuivere waarheid als waarheid in te zien.

Begrijp dit: een mens kan mijn, door werkzaam zijn van de Geest verworven weten toegevoerd, ontvangen, maar hij zelf hindert zijn geest bij het aannemen van dat weten, omdat hij eerst zijn verstand raadpleegt en dit ook door mijn tegenstander beïnvloed kan worden, zodat de mens begint te twijfelen en zijn verstandelijk denken er tegenin brengt. Dan dus wordt het werkzaam zijn van mijn Geest verhinderd en komt de mens moeilijk tot het juiste inzicht, omdat hij zich niet geheel gelovig overgeeft aan Mij en mijn werkzaam zijn door de Geest.

Steeds moet Ik u de voorwaarde om de zuivere waarheid te verkrijgen bekend maken, want waarheid is goddelijk geestelijk goed dat zo waardevol is en daarom ook verworven moet worden met inachtneming van die voorwaarde, omdat u het vroeger lichtzinnig opgaf. Wie nu ernstig verlangt naar de vereniging met Mij, die zal ook evenzo ernstig vurig naar de waarheid verlangen, omdat Ik de eeuwige Waarheid ben. En dit verlangen naar waarheid is de belangrijkste voorwaarde en dit stelt ook voorop dat de mens zich vrij maakt van een geestelijk goed dat hem mijn tegenstander aanbood, zolang de mens nog bij zijn aanhang hoorde. En of hij ook zijn weten uit het boek der boeken heeft aangenomen, het beschermt hem er niet tegen dat hij de betekenis van het woord niet begrijpt zolang zijn geest nog niet gewekt is.

Daarom moet zijn hart zich geheel leegmaken en door Mij zelf laten vullen, dan zal hij gegarandeerd waarheid in ontvangst kunnen nemen en niet meer hoeven te vrezen in het donker voort te gaan. Integendeel, het helderste licht zal hem nu zijn weg verlichten. Want hoe sterker het verlangen naar vereniging met Mij is, des te minder weerstand biedt de mens aan de toevoer van geestelijk goed dat als werkzaam zijn van mijn Geest in de vorm van mijn woord naar u mensen toestroomt. Hij zal het aannemen, volledig ervan overtuigd dat het waarheid is, en nu ook voor zijn ziel daar voordeel uit trekken. Hij zal in het licht staan, alle geestelijke duisternis is van hem afgevallen, hij staat in het helderste inzicht en is gelukkig zoals in het allereerste begin.

Amen

---

**BD.7631**

*24 juni 1960*

**Het werkzaam zijn van de satan - Hulp door Jezus Christus**

In het tijdperk dat God in Jezus over de aarde ging, woedde de satan bijzonder heftig onder de mensen, want sinds de kruisdood van Jezus gingen voor hem veel zielen verloren, en hij hoopt nog steeds ze terug te winnen omdat hij zich de heerschappij wil aanmatigen over alles en zo ook over de geestenwereld die uit zijn wil en de kracht van God was voortgekomen. En hij gelooft ook diegenen terug te winnen die al de aaneensluiting met God hebben gevonden, omdat hij gelooft zijn invloed op deze wezens nog eens te kunnen uitoefenen, zoals het bij de afval van de geesten in het begin is geweest. En daarom is ook zijn woeden in de eindtijd op aarde bijzonder sterk. Daarom zal hij alle denkbare middelen gebruiken om zich te handhaven en God de mensenzielen te ontrukken die zich al in vrije wil naar Hem hebben toegekeerd. Maar ook zijn graad van inzicht is zo gering dat hij de onmogelijkheid van zijn plannen niet inziet, want zijn geest is verblind en zal ook nooit tot helder inzicht komen, zolang hij nog als tegenstander van God werkzaam is, zolang hij niet zelf is teruggekeerd in het vaderhuis.

Maar daarom kunnen de mensen ook buitengewone schenkingen van genade verwachten, om tegen zijn aanstormen te kunnen standhouden. En tot aan het einde zal God in Zijn liefde voor de niet verlostte hem hulp verlenen, opdat de mensen hem kunnen weerstaan wanneer ze daartoe genegen zijn. Maar dat er nog een harde strijd zal plaatsvinden voordat het einde komt, daarop kunt u mensen zeker rekenen, want de tijd van de tegenstander is nog niet afgelopen, waarin hij werkzaam kan zijn omdat hem het recht toekomt eveneens te strijden om de zielen die hem eens gevolgd waren in de diepte.

En daarom moet u mensen ook weten van dat gebeuren in het rijk van de geesten, dat het bestaan als mens op de aarde verklaart. U moet weten dat aan u hogere eisen worden gesteld in de laatste tijd, dat u zich echter ook totaal zult kunnen bevrijden uit zijn macht en daarom uw vrijheid wel een strijd waard is, want de vrijheid garandeert u dan ook licht en kracht en gelukzaligheid. U moet weten waarom de laatste tijd zo moeilijk zal zijn voor u mensen en welke oorzaken aan dit verschijnsel ten grondslag liggen. En u moet weerstand bieden omdat u zich daardoor de gelukzaligheid verwerft in het geestelijke rijk of ook in het paradijs van de nieuwe aarde, waar u schadeloos wordt gesteld voor alle lasten en rampspoed die u tot aan het einde van de oude aarde nog zult moeten verdragen.

U hebt echter steeds bescherming, een Helper in de grootste nood. U hebt Jezus Christus, naar Wie u maar zult hoeven te roepen wanneer u gevaar dreigt, Die u nooit zonder hulp zal laten, Die nooit uw gebed tot Hem niet hoort. Die u steeds zal bijstaan omdat u nu in Jezus Christus God zelf zult aanroepen, Die u verlost heeft van zonde en dood. Hij is over de aarde gegaan, Hij bood weerstand aan de tegenstander van God, Hij heeft de zondes Schuld voor u tenietgedaan, Hij heeft met Zijn bloed de koopsom voor u allen betaald en dus bent u vrij van uw

tegenstander wanneer u dit zult willen en tot Jezus Christus uw toevlucht zult nemen, dus Zijn verlossingswerk zult erkennen. Dan mag hij nog zo zeer woeden en al zijn verleidingskunsten aanwenden; hij zal geen succes hebben bij u die zich aan Jezus Christus vasthoudt, want u zult genaden in overvloed kunnen betrekken, uw wil en uw liefde zal gesterkt worden en u zult u vrij kunnen maken van de kluister waarin de tegenstander van God u eens geslagen heeft. Jezus Christus zelf zal u bevrijden wanneer u maar de wil hebt Hem na te volgen. En u zult tot aan het einde kracht ontvangen om te kunnen volhouden, want de kracht uit God is zeker voor allen die van Hem zijn en blijven willen tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

### **Losmaken van de materiële wereld**

**BD.2551**

*15 november 1942*

#### **Het zich losmaken van aardse goederen - Ontberingen**

Maak u los van de banden van de wereld en u zult het grootste succes kunnen boeken, want wat de wereld u biedt is maar van korte duur, maar dan ziet u uw onvolkomenheden in, u die alleen voor de wereld hebt geleefd en geen ander succes hebt te melden dan werelds in aanzien te hebben gestaan. Een leven op aarde in beperkte omstandigheden, een leven in eenvoud en bescheidenheid kan u daarentegen geestelijke goederen van onnoemelijke waarde opleveren. U zult u altijd moeten voorhouden dat de aarde slechts een korte voorbereidingstijd is voor het eigenlijke leven in de eeuwigheid. U zult eraan moeten denken dat u niets van de aardse goederen mee naar boven zult kunnen nemen, dat aanzien en roem nietig zijn met het oog op de dood, dat aards weten waardeloos is in de eeuwigheid.

Verder zult u eraan moeten denken dat het lichaam vergaat en hiermee de genoegens die het begeerde. Alleen de ziel blijft over, wier toestand in overeenstemming is met het streven naar geestelijk goed op aarde. En gaat u op aarde in uiterste bescheidenheid voort en denkt daarbij aan uw ziel, dan bent u meer dan rijk te noemen bij het binnengaan in het hiernamaals, want nu pas heeft het leven op aarde effect. En deze toestand heeft een eeuwigheidsduur zodra hij een staat van licht is, maar hij betekent eindeloze kwellingen voor de ziel die op aarde geestelijk streven heeft nagelaten en alleen aardse successen, een luxe aards leventje en aardse rijkdom nastreefde.



Zolang de wereld u nog lokt, zolang u van haar succes verwacht, zal dit steeds gebeuren ten koste van de ziel. Maar waar de ziel ernstig streeft naar en worstelt om volmaaktheid, daar sterft het verlangen naar de wereld weg. Waar de ziel God zoekt en wil leven tot genoeg van Hem, daar blijven de vreugden van de wereld onopgemerkt. Dit is het juiste leven op aarde, ofschoon de mens zijn plicht moet vervullen, dat wil zeggen zijn levenskracht ten nutte van de medemens en moet gebruiken, zoals het de goddelijke wil is. Want God heeft iedere mens zijn taak opgelegd voor het leven op aarde, waarvan de vervulling bijdraagt tot het verkrijgen van de rijpheid van de ziel, als liefde tot de naaste de drijfveer is en de mens gewillig is zichzelf en zijn kracht in dienst van de naaste te stellen. Maar vergroot levensgenot verkleint het succes van de ziel, want geestelijk streven zal de wereld onopgemerkt laten. Maar wereldse vreugden maken geestelijk streven onmogelijk. En daarom kies en beslis wat u kostbaar dunkt: aards bezit, rijkdom en aanzien en een eeuwig leven zonder licht, of een onopgemerkt leven op aarde in eenvoud dat u benut om uw ziel te vormen om dan vol licht binnen te kunnen gaan in een hiernamaals dat u voor alle kommer en gebrek overvloedig schadeloos stelt.

De mensen denken alleen aan de tegenwoordige tijd en ze trachten alles uit het heden te halen, en toch gaat het leven op aarde snel voorbij en staan ze voor de eeuwigheid, die ze zichzelf tot een heerlijke zouden kunnen vormen als ze het heden, de tijd op aarde, niet zo hoog zouden waarderen. Probeer u daarom vrij te maken van dat wat de wereld u biedt. Want het is zinloze begoocheling, het is vergif voor uw ziel en een voortdurende hindernis voor uw werk aan de ziel. Zoek alleen God in deze wereld, opdat u Hem hebt gevonden als u in die wereld binnengaat die voor uw ziel pas het eigenlijke leven betekent. Want God is uw gelukzaligheid en Zijn liefde omvat u die om Zijnentwil aan de goederen van de aarde geen aandacht schenkt.

Amen

---

**BD.3723**

*21 maart 1946*

### **Het loslaten van aardse goederen**

Offer Mij alles op wat u op aarde lief is en in alle overvloed zult u in ontvangst nemen wat mijn liefde u biedt en wat u onvergelijklijk gelukkig zal maken, reeds op aarde en eens in de eeuwigheid. Als u wilt ontvangen, dan zult u eerst zelf moeten willen geven. Hangt u echter aan aards bezit, dan zijn de goederen

van het geestelijke rijk voor u onbereikbaar. Tot aards bezit behoort echter alles wat u aards gelukkig maakt, wat voor u waard is om naar te streven voor uw levensbehoeften. Alles waar u op aarde van houdt wat niet met u mee kan gaan in het geestelijke rijk, zult u Mij graag en vrijwillig moeten opofferen om goederen te ontvangen die onvergankelijk zijn, die u volgen in de eeuwigheid. U offert wel, maar ruilt voor iets onvergankelijk beters in en het is slechts een voorbijgaande scheidingspijn, waarop snel een zalige zekerheid volgt, nu pas de ware goederen te bezitten die waarde hebben voor de eeuwigheid.

En als Ik u dus alles afneem, verlies dan niet de moed. En twijfel niet aan mijn liefde en genade, aan mijn bescherming die Ik u toch nog verleen ofschoon u het niet beseft. Ik neem slechts van u om u des te meer terug te kunnen geven en als u zich vrijwillig losmaakt van datgene wat u lief is, zal ook uw lichaam naar behoefte bedacht worden. Alleen uw hart moet zich losmaken van alles, want de overvloed van mijn genade heeft een plaats nodig die vrij is van elke aards gerichte begeerte. Wat u vrijwillig offert hoeft Ik u niet met geweld af te nemen, maar de scheiding ervan moet worden voltrokken als u wilt toenemen in kracht en genade, in zielenrijpheid en in geestelijke schatten die uw rijkdom uitmaken in de eeuwigheid. En dus zult u daaruit ook beseffen dat alleen de liefde Mij ertoe aanzet als Ik van u, mijn gelovigen, afneem wat de aarde toebehoort, omdat Ik u ontvankelijk wil maken voor datgene wat mijn liefde u geestelijk biedt. U zult leren inzien dat Ik niet in alle volheid in u kan werken zolang uw liefde niet Mij alleen, maar ook de goederen van de wereld geldt. En dus is het een genade als Ik probeer u te bevrijden van deze liefde en van u neem wat moeilijk vrijwillig is op te geven.

Offer Mij alles op, probeer uw hart los te maken van al het aardse en u zult de zegen van uw offerbereidheid spoedig bemerken. Want u trekt daardoor Mij zelf tot u - Die nu geen hindernis meer aantref om in alle overvloed in u werkzaam te kunnen zijn. Want er blijft u geen lange tijd meer over om uw aardse begeerten langzaam te kunnen overwinnen. U zult u sneller en daarom ook smartelijker moeten losmaken, maar het zal u steeds tot zegen strekken als u zich buigt voor mijn wil, als u gelaten uw noodlot op u neemt en niet met weemoed terugdenkt aan uw aardse goederen, want hoe makkelijker u zich daarvan kunt losmaken, des te meer is uw hart in staat en gewilliger om geestelijke gaven op te nemen en deze zullen u duizendvoudig schadeloos stellen, want hun echte waarde beseft u pas in het leven in het hiernamaals, als u rijk aan geestelijke goederen hierin binnengaat en ermee zult kunnen werken tot uw eigen gelukzaligheid.

Amen

---

**BD.3968**

*3 t/m 5 februari 1947*

## **Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid**

Hoe groter het verlangen van de mens is naar waarheid, des te dieper dringt hij binnen in de waarheid. God, als Gever van de waarheid, is niets onbekend en zo is Hij ook op de hoogte van elke vraag die het hart van de mens bezighoudt. En Hij beantwoordt haar en zo is het voor u mensen heel gemakkelijk uw weten te vergroten, als u maar God als de eeuwige Waarheid tot u laat spreken, dat wil zeggen als u luistert naar de innerlijke stem die u steeds juist onderricht. U zult in uzelf het antwoord moeten zoeken, u zult het niet van buitenaf komend mogen verwachten, dan wordt u rechtstreeks onderricht en u zult zeker kunnen zijn van de volledige waarheid. Let er daarom op, wat Hij tot u spreekt: Wilt u Mij dienen of de wereld, wilt u mijn welgevallen verwerven of in aanzien staan bij de medemensen? Uw wil alleen bepaalt uw handelen en uw diepste gedachten en daarom zal een geestelijke wedergeboorte steeds alleen kunnen plaatsvinden wanneer het diepste verlangen u bezighoudt met Mij in verbinding te staan, wanneer u Mij zoekt en u geheel van de wereld terugtrekt om u met Mij te verenigen.

Maar hoe maakt u zich los van de wereld als u toch daarin zult moeten leven en u voor een aardse taak gesteld ziet die u niet zult mogen verwaarlozen? Hoe brengt u de innige verhouding met Mij tot stand terwijl u toch voortdurend onder de medemensen verblijft en er daardoor toch steeds weer een beroep op u wordt gedaan? Alleen door het inkeren naar binnen, door een zich terugtrekken in de eenzaamheid, dat echter op alle plaatsen en tijden kan gebeuren volgens uw wil en dat des te inniger en meer ongehinderd plaatsvindt, hoe minder indrukken van buitenaf de mens in zich opneemt.

De meest innige verbinding met Mij vraagt een zich losmaken van alle materie, want Ik zelf sta als zuivere Geest van eeuwigheid buiten de materie, ofschoon de materie op zich geconsolideerde kracht is uit Mij, doch altijd op een zekere afstand staand van Mij. Wie Mij wil zoeken en vinden moet zijn wil tevoren van de materie afkeren. En daar hij toch te midden van de materie vertoeft omdat hij zelf een materieel omhulsel heeft, moet hij zich in zijn binnenste terugtrekken. Dan zal hij Mij vinden. En het totale losmaken van de materie gebeurt dan, wanneer van het lichamelijk oog elke indruk van buiten verre wordt gehouden, wanneer het zich sluit en geen materiële beelden meer opneemt, want deze worden weerspiegeld in de ziel van de mens en storen deze in de stille beschouwing en vereniging met haar geest. Geest en materie zijn tegengestelde begrippen en zullen ook steeds in tegenstelling tot elkaar blijven. En daar Ik zelf

als zuivere Geest in u wil werken, zult u eerst deze innerlijke scheiding van de materie moeten voltrekken en u zult dichter bij Mij komen, maar nooit de innige band met Mij tot stand kunnen brengen zolang uw ogen en uw zinnen gevangen genomen zijn door uiterlijke indrukken.

Ik wil dat alleen mijn nabijheid wordt begeerd, dat niets meer in uw hart plaatsvindt en dat u de wil opbrengt voor Mij en mijn nabijheid al het aardse prijs te geven, dat u zich in gedachten losmaakt van datgene wat tegen Mij gericht is. En welke materie dan ook is tegen Mij gericht geestelijks. Ik wil ook dat menselijke gebruiken zoveel mogelijk worden vermeden, want ze leiden af van een innerlijke concentratie als ze niet gedachteloos worden voltrokken, of ze worden zuiver mechanisch uitgevoerd en zijn dan eveneens waardeloos. Wie Mij serieus zoekt, moet eerst de verbinding met de wereld verbreken en tot de wereld behoort alles wat niet geestelijk is, wat in contact staat met aardse materie, wat met de lichamelijke zintuigen van de mens wordt opgenomen, wat dus de ziel gevangen houdt, wat haar verhindert zich met de geest in zich te verbinden. Pas wanneer dit losmaken is voltrokken, is ze in staat met Mij te spreken zoals het mijn wil is, opdat Ik zelf met mijn liefde en genade in het hart van de mens werkzaam kan zijn.

En Mij is de stille diepe verering waarlijk het liefst en kan nooit vervangen worden door uiterlijke gebruiken en handelingen die het denken van de mens onwillekeurig beïnvloeden, die niet anders kunnen dan dit afleiden van het eigenlijke, van de zuiver geestelijke verbinding met Mij. Ik kijk in het hart van ieder mens en heb waarlijk geen uiterlijke bewijzen nodig van uw liefde voor Mij. En zoals u contact zoekt met Mij zult u bedacht worden met mijn liefde en genade en u zelf bepaalt de mate ervan. Daarom zult u weliswaar geen verkeerde handelingen begaan door uiterlijke ceremoniën, door menselijke gebruiken, echter uzelf schade toebrengen doordat u het toestromen van mijn liefde en genade zelf vermindert zolang er nog een andere gedachte dan Ik een plaats in uw hart vindt.

In geest en in waarheid moet u dichter bij Mij komen, dan zal mijn oog met welgevallen op u rusten en dan zult u zelf de zegen van een dergelijke innige verbinding bij uzelf bemerken. Dan zult u voelen dat Ik bij u aanwezig ben, en u zult gelukkig zijn. En toch zult u diep deemoedig blijven in uw gelukzaligheid, omdat u zich bewust bent van de buitengewone genade die u ten deel valt, dat Ik intrek neem in uw hart en de deemoed zal de mate van genade vergroten.

Amen

---

**BD.8471**

*18 april 1963*

## **Het bereiken van het kinschap Gods vereist het loskomen van de wereld**

Alles zult u kunnen bereiken wanneer u maar de ernstige wil zult opbrengen. Want dan zult u ook onmetelijke kracht kunnen ontvangen om uit te voeren wat u zult willen. Maar juist uw wil is zwak en de wereld houdt u nog veel meer gevangen dan dat u bereid zou zijn alles op te geven. Maar wilt u het kinschap Gods nog op aarde bereiken, dan is daar een volledig overwinnen van de wereld voor nodig. U zult u helemaal van de materie moeten hebben losgemaakt, wat echter niet betekent dat u zich als kluizenaar zult moeten terugtrekken in de woestijn. U zult ook midden in de wereld kunnen staan en toch de materie helemaal hebben overwonnen, want met haar om te gaan betekent niet haar te begeren. Want de aardse plichtsvervulling hoeft geen hindernis te zijn voor de positieve ontwikkeling van de ziel, wanneer ze een dienst is aan de medemensen en wanneer deze dienst niet alleen verricht wordt vanwege aardse winst, dat dus het verkrijgen van materiële goederen de aanleiding is voor de werkzaamheid die de mens verricht.

Ook het bezit van een mens is geen hindernis voor de totale vergeestelijking, wanneer het weer wordt gebruikt voor dienende, onbaatzuchtige naastenliefde. Maar wordt op de eerste plaats de eigenliefde bevredigd, dan is ook de weg naar de vergeestelijking nog heel lang. Dan is het streven naar het hoogste doel nog niet serieus en dus de wil te zwak, wat ook het ontbreken van kracht tot gevolg heeft.

Het hangt dus van u mensen zelf af of u in korte tijd nog het doel zult bereiken. Er kan u een heel leven ter beschikking staan en u komt geen stap verder, maar u zult u ook in zeer korte tijd kunnen voltooien, wanneer dit uw ernstig streven is, omdat het u dan ook waarlijk niet aan kracht zal ontbreken. En zodra u een weten wordt gegeven dat u ook een overmaat van genaden verzekert, zult u ook heel bewust naar uw voltooiing kunnen streven, wat echter steeds vereist dat u zich losmaakt van de wereld. In hoeverre u daartoe gewillig bent, bepaalt ook uw capaciteit. Want de ernstige wil waarborgt u ook de toevoer van kracht.

Maar u mensen verwacht altijd nog teveel van uw leven. U koestert nog zo veel wensen en bent niet bereid deze op te geven. U vertrouwt Mij ook nog niet onbeperkt, daar u anders niet zou betwijfelen dat Ik u ook door het leven op aarde heen leid, dat u geen nood hoeft te lijden wanneer Ik zie dat uw zielenheil voor u prioriteit heeft en u afstand neemt van aardse wensen. Want Ik alleen ben het Die u geven maar ook ontnemen kan, Die u ook rijkelijk voorziet wanneer u bereid

bent Mij een offer te brengen, want u zult er waarlijk niet onder lijden. Want wat het lichaam vrijwillig ontbeert, dat wint de ziel duizendvoudig. En wanneer u overweegt dat u alle aardse goederen zult moeten opgeven wanneer uw ziel het lichaam zal verlaten, dat u niets mee naar boven zult kunnen nemen behalve alleen uw geestelijk gewin, dan zult u ook de waardeloosheid van aardse goederen inzien en proberen u daarvan los te maken ter wille van geestelijk voordeel.

Maar Ik kan u niet dwingen afstand te doen. Ik kan u alleen bijstaan doordat Ik u afneem wat nog hinderlijk voor u is, of doordat Ik u zoveel hindernissen in de weg stel dat u vrijwillig opgeeft wat niet nuttig is voor uw zielenheil. En dit onderscheid tussen "plichtsvervulling" en "eigen verlangen naar de goederen van de wereld" zult u ernstig moeten proberen vast te stellen. En voelt u zich helemaal vrij van het laatste, dan zult u ook waarlijk het laatste doel kunnen bereiken op aarde, kind van God te worden. Want in overeenstemming met de ernst van uw willen en streven, zal zich dan ook het verloop van uw leven ontwikkelen, u altijd de grootste mogelijkheden biedend om de hoogste doelen te bereiken. Maar aan kracht zal het u niet ontbreken, omdat u dan in mijn wil opgaat en uw terugkeer naar Mij verzekerd is.

Amen

---

### **Hulp en versterking van wil door Jezus Christus**

**BD.7497**

*10 januari 1960*

### **Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde**

Ieder mens heeft de hulp van Jezus Christus nodig, wil hij zijn doel in het leven op aarde bereiken: het tot stand brengen van de aaneensluiting met de God en Schepper van eeuwigheid, met zijn Vader. Hij bevindt zich nog op verre afstand van God wanneer hij het leven op aarde als mens begint. Want hij moet de aaneensluiting met Hem in vrije wil tot stand brengen en deze wil moet dus eerst beslissen voor Hem, wat een zekere strijd kost die ook negatief kan eindigen. De mens moet leren inzien dat er twee heren zijn die hem willen bezitten en dat zijn eigen wil doorslaggevend is, welke heer zich nu van hem meester zal maken. De ene heer heeft al een zeker recht op hem, maar kan hem niet dwingen bij hem te blijven. Integendeel, hij moet de mens vrijlaten wanneer deze het zelf wil en zich naar de andere Heer keert. Maar eer het tot deze definitieve beslissing komt, kan er een lange strijd aan voorafgaan, omdat de eerste niet zonder strijd de ziel

opgeeft. Veeleer worstelt hij gedurende het hele aardse bestaan er nog om dat ze aan hem gebonden blijft.

Maar ook God zelf strijdt om iedere ziel, al is het ook op een andere wijze dan Zijn tegenstander. Hij weet dat de mens moet worden geholpen bij deze beslissing van de wil, omdat hij zelf te zwak is om zijn wil juist te richten en te gebruiken. En opdat de mens wilskracht kan worden toegevoerd is de goddelijke verlosser Jezus Christus zelf aan het kruis gestorven onder vreselijke kwellingen en lijden, om daardoor voor de mensen een versterkte wil te verwerven. Maar het vruchtgebruik van deze versterking van de wil moet hij voor zich afsmecken bij Jezus Christus. Hij moet onvoorwaardelijk de weg naar Hem nemen en voor zich de nodige kracht bij Hem halen om juist te willen en juist te handelen. Hij moet dus vooreerst zijn leven op aarde nuttig willen gebruiken volgens Gods wil. Daardoor spreekt hij zich al uit voor de juiste Heer en dan wordt hij op alle manieren geholpen.

Alleen via Jezus Christus gaat de weg naar de Vader. En daarom moet de mens op aarde op de eerste plaats kennis verkrijgen over Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. En deze kennis brengt het evangelie aan hem over, de blijde boodschap over de weg, de waarheid en het leven. De goddelijke leer van de liefde die een duidelijke wegwijzer is om vooralsnog tot een juist denken te komen en dan ook de wil op te brengen met hulp van Jezus Christus deze weg te gaan. Want de blijde boodschap leert de liefde. De liefde onderkent Jezus en erkent Hem ook. De liefde brengt de aaneensluiting met Hem tot stand. De toevoer van kracht is verzekerd en de weg naar de Vader is betreden en voert ook zeker naar het doel, naar de definitieve vereniging met God Die zich in Jezus Christus op aarde heeft belichaamd om de mensen de weg te bereiden naar Hem, hun God en Vader van eeuwigheid.

Als de mens op aarde zijn doel wil bereiken, dan betekent dit echter ook een strijd tegen de heer die ook recht op hem heeft en hem niet wil vrijlaten. De strijd eist kracht en de kracht is alleen te verkrijgen bij Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Zonder Hem is de mens niet in staat de strijd zegenrijk te beslissen. Hij zal steeds verliezen en zijn wil zal ook zo zwak zijn dat hij niet in staat is de tegenstander weerstand te bieden. Hij zal door hem worden overwonnen. Hij zal niet overeind kunnen komen, omdat het hem aan kracht ontbreekt.

En daarom moet hij Jezus te hulp roepen en Hem vragen om versterking en toevoer van kracht. En hij zal niet tevergeefs roepen, want zodra het hem ernst is, aan de macht van de tegenstander te ontsnappen, staat Jezus Christus als Strijder naast hem en hij zal waarlijk overwinnaar zijn en blijven. Want daarvoor is Jezus de bittere dood aan het kruis gestorven en heeft Hij de losprijs betaald voor alle zielen die naar Hem verlangen. Dus is alleen de wil noodzakelijk en opdat deze

sterk zal worden, moet de mens dit ook aan Jezus Christus vragen. En hij zal waarlijk versterking van wil gewaarworden.

De mens komt zonder kennis ter wereld en er wordt hem velerlei kennis aangeboden en dan moet hij innerlijk kiezen voor het juiste. En zodra hij maar van goede wil is, zal hij ook het juiste willen en zich tot een hogere Macht wenden, opdat Ze hem zal helpen te allen tijde het juiste in te zien en te doen. En dan wordt hem ook het juiste weten over Jezus Christus toegezonden, over Zijn goddelijke leer van de liefde en over de weg die hij te gaan heeft om het doel van zijn leven te bereiken: de aaneensluiting met God in Jezus Christus die weer de verhouding tot stand brengt die in het allereerste begin bestond, dat ware evenbeelden van God Hem omringen en scheppen en werken naar Zijn wil die nu ook de wil van al Zijn kinderen is.

Amen

---

**BD.5282**

*27 december 1951*

### **Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus**

Voor de zwakken, zieken en behoeftigen ben Ik in de wereld gekomen, want de sterken en gezonden hadden Mij niet nodig. Zij vonden hun weg alleen wel, geloofden tenminste hem te vinden, en pas wanneer zij op een dwaalspoor geraakten, beseften zij hun zwakheid en riepen naar Mij, wanneer hun eigen kracht niet meer toereikend was om het leven de baas te worden. Allen die naar Mij roepen, die Mij nodig hebben, zijn zwak en ziek van ziel, en hen allen kom Ik te hulp omdat zij, door Mij aan te roepen, bekennen dat zij in nood zijn waaruit zij door Mij gered hopen te worden. U mensen bent allen zwak en ziek en gelukkig diegenen die het inzien. Die zich echter sterk en gezond voelen, zijn er slecht aan toe, want zij kunnen niet geholpen worden. En er zijn er veel die geloven geen hulp nodig te hebben. Velen zijn er die van hun eigen kracht overtuigd zijn en zeer gemakkelijk gebruik maken van de kracht van hem, die hen voor zich winnen wil. Die hen versterkt in hun arrogant geloof en hun daarom de kracht doet toekomen, echter niet zonder een wederdienst. Hij verlangt de ziel en geeft daarvoor het lichaam wat het verlangt.

Ik echter ben de Arts van de zieken en zwakken. Ik ben de Trooster van de bedroefden en de Hoop van de moedelozen. Zij allen komen tot Mij en zij zullen niet tevergeefs smeken. Ik zeg hun allen mijn hulp toe, ook als u mensen ze niet direct ondervindt. Dan echter weet Ik ook waarom en bent u nochtans niet



verlaten, want niemand roept Mij tevergeefs aan als hij vanuit zijn hart om hulp smeekt. Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u verkwikken. Zo heb Ik u mijn hulp beloofd en dus kunt u daar ook van op aan. Denk daar steeds aan wanneer u in nood verkeert, wanneer u zich lichamelijk of geestelijk gekweld voelt. Wanneer het aardse leven zwaar op u drukt, als u hulp nodig hebt. Denk er dan aan dat Ik eens vroeger tot de armen, zieken en zwakken kwam, en ook nu nog, en dat Ik slechts op uw roep wacht om Mijzelf aan u bekend te maken. Dat Ik echter aangeroepen wil worden opdat u helemaal uit uzelf uw zwakheid inziet en naar Mij, uw Arts en Helper verlangt. Dat u door uw roepen uw geloof bewijst dat Ik u helpen kan en wil, en zo'n geloof zal Ik nooit beschamen.

Amen

---

**BD.7035**

*6 februari 1958*

### **Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil**

De wil volstaat waar de daad niet kan worden uitgevoerd. Want u mensen wordt naar uw wil beoordeeld, hoe deze is gericht. Maar dat zal u niet vrijstellen van het uitvoeren, van het werkzaam worden van de wil, wanneer dit laatste mogelijk is. Want alleen woorden zijn niet voldoende. De wil moet serieus zijn. En een serieuze wil doet ook alles wat in het vermogen van de mensen ligt. Maar dat u ook kracht wordt toegevoerd zodra Ik uw ernstige wil zie, is vanzelfsprekend, daar Ik u anders niet ter verantwoording zou kunnen roepen voor verzuim wanneer u had kunnen handelen. Maar u hebt beslist hulp nodig om vat te kunnen krijgen op de oprechte wil. Alleen de vrije wilsbeslissing is de zin van uw bestaan op aarde. Deze zou echter nauwelijks door u juist worden genomen, wanneer deze wil geen versterking zou ervaren door Jezus Christus. Weliswaar is ieder mens in staat zijn wil op Mij te richten, maar hij zou steeds weer in een zwakke wil vervallen en daarom ook de uitvoering van zijn wil vaak achterwege laten. Maar de ommekeer van zijn wil naar Mij maakt het Mij al mogelijk, hem naar de Bron van genade van het verlossingswerk te leiden. Deze maakt het Mij mogelijk hem ook van kracht te voorzien en op hem in te werken door mijn geest, zodat hij wordt aangespoord om werken van liefde te verrichten. En zo kan hij de toevoer van kracht al ondervinden, wanneer hij deze innerlijke aandrang opvolgt.

Maar de hulp van Jezus Christus maakt de zekere geestelijke vooruitgang pas mogelijk, daar anders zijn wil steeds weer zou worden verlamd door de aanvechting van mijn tegenstander, die nog steeds macht heeft over de mens

omdat deze nog niet vrij is van zijn zondesschuld. Desondanks hecht Ik zeer veel waarde aan de Mij toegekeerde wil en Ik rust niet eerder tot de mens de weg heeft genomen naar het kruis. Want Ik heb waarlijk middelen genoeg om dit te bereiken, wanneer de mens maar eenmaal de gedachten aan Mij in zich werkzaam laat zijn. En Ik heb ook het recht om met mijn tegenstander om deze mens te strijden. Maar wendt de mens zich nu bewust tot Jezus Christus, dan is zijn wil niet meer zo gemakkelijk te verzwakken. Dan streeft hij bewust het doel na en dan zal hij ook steeds op zijn wil de daad laten volgen en dus hogerop klimmen en zal zijn ziel rijp worden. Want de hulp van Jezus Christus bestaat niet alleen in de versterking van wil, maar ook in het scheppen van gelegenheden de naastenliefde te beoefenen.

Maar mijn tegenstander weet het voor elkaar te krijgen, dat ook aan werkzaam zijn in liefde paal en perk wordt gesteld. Hij weet de harten van zijn aanhangers zo te verharderen, dat zij ook hun medemensen een werkzaam zijn in liefde verbieden. En deze aanhangers zijn ware knechten van de satan. Want ze grijpen beslissend in de geestelijke ontwikkeling in. Maar ze bereiken hun doel niet, want waar de mens het werkzaam zijn in liefde wordt verboden, daar beoordeel Ik de wil en laat hem evenveel meetellen als een volbrachte daad. En mijn tegenstander zal het klaarspelen, mijn goddelijke geboden van de liefde buiten werking te stellen, waar de wil nog zo zwak is dat die geen innerlijke weerstand biedt. Maar Ik beoordeel het hart van de mens niet naar de uiterlijk zichtbare daad. Van deze daad ontsla Ik echter ook geen mens bij wie de verwezenlijking ervan mogelijk is.

En zo hebt u opnieuw een verklaring, dat en waarom Ik werken van liefde van u vraag. Dat en waarom de ernstige wil om te helpen dezelfde waardering krijgt, waar het werk noodgedwongen achterwege moet blijven. Maar Ik stel Me niet tevreden met alleen de wil, die zonder werkzaam te worden de noodzakelijke ernst laat ontbreken. Maar zolang u nog niet de weg naar Jezus Christus bent gegaan, zal uw wil nog erg verzwakt zijn. En daarom zult u een beroep moeten doen op de genaden van het verlossingswerk om deze zwakke wil te boven te komen. Maar dan zult u met grote ijver uw doel nastreven, dat te doen wat mijn wil is: op te gaan in de liefde tot Mij en tot uw medemensen en daardoor het hemelrijk te verwerven.

Amen

---

**BD.7191**

*19 oktober 1958*

## **De kracht van de naam Jezus**

U zult alleen mijn naam in diep geloof hoeven uit te spreken, en dan zult u zijn kracht ondervinden. U zult u van mijn nabijheid bewust zijn en hulp ondervinden in uw nood. Maar hoe vaak staat de wereld nog tussen u en Mij in, hoe vaak is de invloed ervan nog zo sterk dat het u nauwelijks mogelijk is u los te rukken en u met alle innigheid tot Mij te wenden, als het ware de sprong te wagen uit het aardse in het geestelijke rijk. Voor u ben Ik nog niet zo werkelijk nabij, maar Ik kan u alleen maar duidelijk helpen wanneer u zich helemaal aan Mij overgeeft, wanneer u zich aan mijn hart vastklampt en mijn naam uitspreekt als helemaal bij Mij aanwezig. In uw hart kunt u mijn aanwezigheid voelen. Dan spreekt u echter geen verzoek tevergeefs uit, dan is het u al vervuld. Dan is de kracht van mijn naam al werkzaam geworden en dan zult u ook weten wat het betekent, Mij in vol geloof aan te roepen. U zult begrijpen wat geloof is dat niet twijfelt. En al mag de wereld nog zo zeer op u afstormen, u bent te allen tijde in staat u zo innig met Mij te verbinden dat u geïsoleerd bent van de wereld, dat mijn kracht u kan toestromen.

U hoeft niet bang te zijn dat Ik u zonder hulp laat wanneer u maar steeds uw blik op Mij gericht houdt, wanneer u eenvoudigweg van Mij zult willen zijn. Deze diepste wens is doorslaggevend dat Ik u tot Mij trek en nooit meer loslaat. Maar ook het worstelen is nodig, want u moet groeien en rijp worden. U moet niet blijven stilstaan en moe en lauw worden in uw streven en u moet daarom steeds weer als kinderen tot de Vader roepen. En hoe inniger uw roep is, des te eerder zal hij worden verhoord en dan zult u de kracht van mijn naam ondervinden. Ik wil u helemaal bezitten. Maar u zult vrijwillig naar Mij toe moeten komen, omdat Ik pas de liefde van het kind bezit wanneer het zich aan Mij overgeeft en gelovig mijn naam uitspreekt als die van zijn God en Vader van eeuwigheid.

Amen

---

**BD.7496**

*7 en 8 januari 1960*

### **Jezus als Leider**

Waarheen voert uw weg wanneer u Mij niet als uw leider hebt uitverkoren? Dat zou u zich steeds weer moeten afvragen en niets anders wensen dan dat Ik uw Leider zal zijn aan Wie u zich zult kunnen toevertrouwen en aan Zijn hand veilig door het leven op aarde gaan. En u zult waarlijk steeds juist geleid zijn, u zult geen verkeerde wegen bewandelen en u van het doel verwijderen. U zult altijd de

wegen begaan die juist zijn en waarover u in het hemelrijk zult kunnen komen, omdat u dan de weg zult gaan naar het vaderhuis, naar uw eeuwige vaderland. Maar u zult om mijn leiderschap moeten vragen. Ik dring Me niet aan u op. Ik zal u niet tegen uw wil ertoe trachten te brengen deze of die wegen te gaan of te mijden. Ik wil gebeden zijn om steeds en overal als uw Leider op te kunnen treden. Ik wil dat u Mij erom vraagt u te sturen en te leiden over alle oneffen wegen heen en Ik wil dat u zich dan zonder weerstand aan mijn leiding zult overlaten, dat u Mij zult volgen op de weg terwijl Ik u voorop ga om u naar het eeuwige vaderland toe te leiden. Want daar leidt maar één weg heen, die steil is en inspanning kost, die kracht vereist, een vaste staf en een steun, opdat u veilig deze weg zult kunnen gaan.

Laat Mij altijd maar uw Leider zijn, dan zult u spoedig niet meer verkeerd kunnen gaan. U zult geen bedenkingen hoeven te hebben dat de weg op een dwaalspoor leidt of dat hij onbegaanbaar zal zijn voor u en uw zwakke krachten. Wanneer Ik u voorga, zult u Mij onbezorgd kunnen volgen, want Ik weet hoe u het beste het doel bereikt en Ik zal u waarlijk de weg verkorten, al het onbegaanbare voor u uit de weg ruimen, u over hindernissen heen dragen en u steeds bij de hand nemen, opdat u zeker en zonder gevaar het doel zult bereiken. Maar u moet u zonder bedenken aan Mij toevertrouwen, u zult niet mogen aarzelen of vrezen verkeerd geleid te worden, want een betere Leider dan Ik zult u in het aardse bestaan nooit kunnen vinden. Zelfs wanneer u nog zulke trouwe vrienden onder uw medemensen vindt, kennen ze toch geen van allen de weg die opwaarts leidt, naar Mij.

En daarom moet u zich altijd alleen aan Mij vasthouden, maar dan geen enkele zorg meer in u op laten komen. Want vertrouwt u zich eenmaal aan Mij toe, dan beloon Ik u ook uw vertrouwen en neem u onder mijn beschermende hoede op uw levensweg. En u zult de klim nauwelijks merken, want naast Mij te wandelen wil ook zeggen mijn kracht in ontvangst te nemen, u aan mijn hand vast te kunnen houden en nu moeiteloos de klim omhoog af te leggen, ten behoeve waarvan u op aarde bent. Want uw weg moet opwaarts gaan. Zolang u op vlakke bodem gaat, is de weg niet de juiste. Want uw doel is boven en daarom is er ook kracht voor nodig, die u te allen tijde van Mij zult mogen ontvangen als u Mij tot uw Leider hebt gekozen voor u levensloop op aarde.

Maar dit leven is moeilijk als u alleen gaat of mijn tegenstander het recht geeft zich bij u aan te sluiten, die zeer goed de kunst verstaat, u de weg op te sieren en met lokmiddelen te vullen, zodat u niet zult merken dat hij niet opwaarts maar naar de afgrond voert. Dan bent u in groter gevaar, want u verlengt voor u de weg van de terugkeer naar Mij of maakt hem helemaal onmogelijk. Want in de diepte ben Ik niet te vinden en de weg die door mooie landstroken voert, die gemakkelijk begaanbaar is en door de kinderen van de wereld wordt bewandeld,

deze weg leidt niet naar Mij maar onherroepelijk naar de diepte, waaruit de klim omhoog dan ontzettend zwaar is en weer eindeloze tijden vergt. De Leider zult u zich echter zelf moeten uitkiezen. U zult Mij alleen maar hoeven te vragen om van u de leiding door het leven op aarde over te nemen en Ik zal bij u zijn en die ander van u wegdringen wanneer hij zich bij u wil aansluiten. Want roept u Mij aan als uw Leider, dan bent u ook van elke verantwoordelijkheid ontheven, dan handel Ik voor u en stuur en leid u op goede wegen, zodat u zeker uw doel zult bereiken: dat u naar Mij terug zult keren in uw ware vaderland, dat u weer uw intrede doet in uw vaderhuis, waar Ik vurig op u wacht om Mij weer met u te verbinden tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

### Navolging van Jezus

**BD.1359**

*28 maart 1940*

#### **Eisen - Navolging van Jezus - Vergeving van zonden**

De eisen die God nu aan de mensen stelt zijn heden dezelfde als ten tijde van het wandelen van Jezus op aarde. De Heer gaf Zijn bloed voor alle zondaren en Hij nam dus ook de zondes Schuld van allen op zich. Ieder mens kwam de genade toe van het verlossingswerk als hij het als zodanig erkende. En hetzelfde verlangt de Heer nu nog. De goddelijkheid van Jezus moet erkend worden en de oneindige liefde van God voor de mensen, dat Hij alle zondes Schuld van hen teniet heeft gedaan met Zijn bloed. De gave Gods, de delging van de zondes Schuld, was een onverdiend geschenk dat alleen de overgrote liefde Gods de mensen aanbood. Maar dit geschenk kan nooit meer worden toebedeeld aan de mens die het bewust afwijst.

De mens moet zijn onwaardigheid inzien. Hij moet zich ervan bewust zijn, hoe diep hij door zijn zonde gezonken is en hoe ver hij zich van de eeuwige Godheid heeft verwijderd. Hij moet in het besef van zijn onwaardigheid de Vader in de hemels om erbarmen smeken, Hem zijn onwaardigheid bekennen en ter wille van het verlossingswerk en ter wille van de overgrote liefde van Jezus om bevrijding van zijn zondes Schuld vragen in het diepste geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Als de mens Hem nu al zijn zonden beschrijft, als hij klein en nederig wordt voor de erbarmende liefde van God, als hij nu in diepste deemoed om genade smeekt en zich en zijn zondes Schuld aan de eeuwige Rechter overlaat voor een vonnis, dan zal de Heer genade voor recht laten gelden. Hij zal ter wille van

Zijn Zoon alle schuld tenietdoen en zich vol erbarmen tot dit kind wenden, dat bewust om de genade van het verlossingswerk heeft gebeden en besloten heeft Jezus na te volgen. Want wie ter wille van Jezus begeert verlost te worden, die zal er ook naar streven, zijn levenswandel te vormen naar de wil van de Heer. Hij zal aan de goddelijke Verlosser een voorbeeld nemen, hij zal proberen Hem na te volgen en het verlossingswerk zal voor hem niet alleen een daad van eenmalige vergeving van de zonden zijn, maar de aanleiding voor een volledig nieuw leven. Alle schuld zal van hem zijn afgenomen en met haar zal ook de macht van de tegenstander gebroken worden, ooit een grote invloed uit te oefenen op zo'n mens, die zich bewust aan de Heer en Heiland ten geschenke gaf doordat hij in de kring van diegenen trad voor wie de Heer Zijn leven gaf.

Amen

---

**BD.3920**

*1 november 1946*

## **Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening**

Wie niet net als Ik zachtmoedig en geduldig is, wie zich niet wat betreft de navolging erin oefent dat hij alle eigenschappen aflegt die passen bij het wezen van mijn tegenstander, wie niet onophoudelijk streeft naar de deugden die hem tot een goddelijk wezen bestempelen, die zal moeilijk het doel bereiken de vereniging met de Vader van eeuwigheid te vinden die in zich pure liefde is en die zich alleen met die schepselen aaneen kan sluiten die aan Hem gelijk tot liefde zijn geworden. Mijn leven op aarde moest u tot voorbeeld dienen, want als mens was Ik aan dezelfde verzoeken blootgesteld als u omdat Ik de weg moest gaan die als enige een ziel naar de volmaaktheid kon leiden.

Net als u moest Ik strijden tegen alle begeerten van het vlees, evenals tegen alle eigenschappen van een niet goddelijk wezen, daar anders mijn levenswandel u niet als voorbeeld kon dienen wanneer Ik, vrij van alle menselijke fouten geboren, de beproeving van mijn wil zou hebben kunnen omzeilen. Ik moest het leven op aarde ten diepste bewust ervaren, dat wil zeggen met betrekking tot dezelfde zonden vanuit het lichaam de mogelijkheid hebben om ze in vrije wil achterwege te laten en alle prikkels daartoe te vermijden. Ik moest tegen vleselijke begeerten strijden en daardoor de ziel in Mij sterk maken en gewillig om zich met Gods geest te verenigen. De zondigheid van de mensen om Me heen stelde mijn liefde en geduld vaak zwaar op de proef. Toch wilde Ik zachtmoedig en van ganser harte deemoedig blijven, mocht Me ook niet ergens op laten

voorstaan. En Ik had medelijden met de zwakheid van de medemensen, dat ze geen weerstand boden aan de verzoeken, en mijn liefde nam toe. Ik wilde diegenen helpen die terneer lagen en zelf niet overeind konden komen. Want als zelf mens was Ik op de hoogte van alle zwakheden van een mens en deze kennis versterkte mijn zachtmoedigheid en geduld.

Als zelf mens kon Ik Me altijd verplaatsen in de ziel van degene die zondigde, ofschoon Ik zelf zonder zonde was, hoewel Ik zelf op grond van mijn wil overwinnaar was gebleven bij alle verzoeken van het vlees en van de ziel. Maar Ik ontleende de kracht daartoe aan de liefde. En ieder mens die de liefde beoefent, zal ook de kracht en de wil opbrengen tegen zijn fouten en zwakheden te strijden en ook hij zal de zege behalen, want de liefde zelf is de kracht. En wie dus in liefde werkzaam is zal ook alle deugden beoefenen die een goddelijk wezen kenmerken: hij zal zachtmoedig en geduldig zijn, barmhartig, vredelievend, deemoedig en rechtvaardig. Want als hij de medemensen liefde geeft is ook zijn denken vol liefde en hij bestrijdt alle zwakheden en fouten met gemak. Volg Mij na, leid een levenswandel net als Ik in liefde en zelfverloochening en u zult u bevrijden van alle zondige begeerten. U zult zelfs niet in zonde vervallen, u zult u aan het wezen van de eeuwige liefde aanpassen en al op aarde de vereniging met haar vinden en u zult zeker uw doel bereiken. En dus zult u ook te allen tijde uw kruis op u moeten nemen, net als Ik, en u zult niet ongeduldig mogen worden, want als u Mij ernstig vraagt om bijstand, help Ik u het te dragen en uw ziel zal zich des te eerder bevrijden van aardse begeerten, hoe gewilliger ze het kruis draagt dat de liefde van de Vader haar heeft opgelegd opdat ze helemaal rijp zal worden.

Volg Mij na en neem mijn levenswandel op aarde als voorbeeld en nooit meer zult u in zonde geraken. U zult u verlossen als gevolg van uw wil en de liefde. U zult vrij worden, oneindig gelukzalige wezens worden, voorzien van alle goddelijke eigenschappen. U zult vol van licht en kracht zijn in het geestelijke rijk en gelukzalig leven in eeuwigheid.

Amen

---

**BD.6053**

*15 september 1954*

## **De weg van de navolging van Jezus**

De weg die u gaat, moet de weg zijn van het navolgen van Jezus. U moet Hem tot voorbeeld nemen, u moet leven op aarde zoals Hij het u heeft voorgeleefd, u

moet een leven in liefde leiden en ook het leed dat u wordt opgelegd berustend op u nemen opdat uw ziel rijp wordt. De mens Jezus is u de weg voorgedaan, om welke reden u Hem nu zult kunnen volgen en u dan ook zeker uw doel zult bereiken: terug te keren naar de Vader van wie u eens bent uitgegaan.

En Jezus heeft u deze weg laten zien doordat Hij u de geboden van de liefde tot God en de naaste gaf, door het naleven waarvan u de weg gaat waarover u Jezus navolgt. Maar daar is uw wil voor nodig en een overwinnen van uzelf, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten om de naaste te helpen als hij hulp nodig heeft. De liefde moet in u worden ontstoken, daar anders het doel niet kan worden bereikt: de vereniging met God, die zelf de Liefde is en daarom ook alleen door de liefde kan worden verkregen.

De mens Jezus was vervuld van de liefde voor Zijn medemensen en daarom kon Hij zich ook met God verenigen, Hij kon de eeuwige Godheid in zich opnemen, die zich alleen maar kan verenigen met een mens die zich tot liefde heeft gevormd. En dit alleen is zin en doel van de mens in het aardse leven, dat hij zijn hele wezen verandert tot liefde, dat hij de eigenliefde opgeeft, dat hij maar steeds zou willen geven en gelukkig maken en dus zichzelf vergoddelijkt, omdat de liefde goddelijk is en de mens die zich tot liefde vormt een goddelijk wezen wordt.

Hoe minder de mens aan zichzelf denkt en hoe meer hij in liefde uitdeelt aan zijn medemensen, des te dichter is hij bij zijn doel en des te dichterbij hem is ook God zelf, dan gaat hij de juiste weg naar Hem en God zelf komt hem tegemoet. Hij zal dan echter ook leed dragen zonder morren, hij zal zichzelf voelen als een kruisdrager en het kruis gaarne op zijn schouders nemen, want hij neemt dan Jezus tot voorbeeld, hij volgt Hem na, hij gaat de weg die Jezus hem is voorgedaan, die allen moeten gaan om de eeuwige gelukzaligheid te bereiken.

Amen

---

**Waar christendom in de navolging van Jezus**  
**Werkzaam zijn in liefde**

**BD.2168a**

*27 november 1941*

**Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (1)**



Alleen de liefde verlost en alleen de leer die liefde predikt, kan als christelijke leer, dat wil zeggen als liefdesleer van Christus, van de goddelijke Verlosser, worden bestempeld. Het christendom is bijgevolg de uitwerking van een leer aan de mensen, dat wil zeggen alle mensen die werkelijk in overstemming met de liefdesleer leven, zijn aanhanger van deze leer, dus vertegenwoordigers van het ware christendom. De mens die van Jezus Christus niets weet en toch zijn leven op waarachtig christelijke wijze leeft, in het zeer ijverig naleven van het gebod van de liefde voor God en de mens, kan zich ook christelijk noemen. Omgekeerd echter kan ieder mens christelijk denken worden betwist die niet de goddelijke geboden van de liefde tot grondbeginsel van zijn levenswandel maakt. En tegenwoordig is de wereld, dat wil zeggen de mensheid, wel zeer weinig christelijk te noemen, want de liefde is haar vreemd geworden en zelfs het uiterlijke bekennen tot Christus is vaak niet doorslaggevend voor christelijk denken, wanneer de mens niet tevens liefdadig is.

De christelijke leer van de liefde kan ook worden nageleefd door de mensen die zich nog negatief instellen tegenover het verlossingswerk. Ze zullen echter niet lang bij hun opvatting blijven, want waar de liefde werkt, daar is het inzicht niet ver meer en als eerste ziet de mens in dat hij Jezus Christus nooit meer kan afwijzen en dan pas leeft hij het christendom bewust. Hij doet wat Jezus van de mensen in Zijn tijd verlangde. Hij leeft in de liefde en is dus in de navolging van Jezus. Het huidige gebrek aan liefde echter is de aanleiding dat de mensheid zich steeds verder verwijderd van God, dus ook van de goddelijke Verlosser, dat dus het christendom in gevaar is van de wereld te verdwijnen, omdat de mensen er niets voor doen zich van hun liefdeloosheid vrij te maken en dus zullen ze ook Jezus Christus als Verlosser van de wereld ontkennen, want die zelf niet de liefde beoefenen, erkennen Hem ook niet Die in zich puur Liefde was.

Amen

---

**BD.2168b**

*28 november 1941*

## **Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (2)**

De liefdadigheid is voorwaarde voor het weten van de oneindige liefde Gods, want wetend wordt de mens pas als hij in de liefde leeft, omdat de liefde en de wijsheid niet zonder elkaar te denken zijn. Dus leidt de liefde tot het inzicht, bijgevolg zal voor de liefdevolle mens zowel de verlossingsgedachte begrijpelijk zijn, als ook Jezus Christus als Verlosser van de wereld. Want zodra de mens het

inzicht heeft, is hij ook op de hoogte van de ontzettende noodtoestand waarin al het wezenlijke zich bevindt bij zijn gang door het aardse leven. De grote verwijdering van het wezen van God wordt hem duidelijk, zoals ook de zwakheid ervan zonder goddelijke hulp. En daarom ziet hij ook de zegen van het verlossingswerk in. Hij weet dat alleen de liefde verlossende kracht heeft en dat Jezus Christus uit liefde voor de mensheid zich zelf heeft geofferd, dat Hij dus door Zijn kruisdood de eeuwige dood van de wezens afwendde, dus dezen heeft verlost. En al staat de mens ook volledig veraf van het christelijk geloof, zijn werkzaam zijn in liefde levert hem het inzicht op in het verlossingswerk van Jezus Christus.

Wie in de liefde leeft, die weet ook dat Jezus Christus zelf de Liefde belichaamde en hij zal zich nooit of te nimmer tegen Hem keren. Hij zal in het hart en ook voor de wereld positief tegenover Hem staan, want de liefde in zijn hart kiest voor Hem. De christelijke leer zal daarom steeds alleen de leer van de liefde zijn, en nooit zal een leer liefde prediken die zich tegen Jezus Christus opstelt. De liefde van de mens moet onbaatzuchtig zijn. Ze moet geven en niet eisen.

In de navolging van Jezus leven betekent alles opgeven wat de mens aantrekkelijk voorkomt en niets verlangen voor zichzelf. Wie dit gebod van de liefde in acht neemt, die volgt Jezus na en zijn aards bestaan levert hem de verlossing uit de geestelijke gevangenschap op. Zijn geest onderkent de goddelijkheid van Jezus en hij twijfelt geen ogenblik wanneer de hele wereld zich tegen hem zou willen keren en hem het geloof in de Verlosser wilde ontnemen. Het inzien van de waarheid hangt er niet vanaf hoe die hem wordt aangeboden. Veeleer wordt alleen die mens wetend die meer zijn hart laat spreken en dit komt tot uitdrukking in werken van onbaatzuchtige naastenliefde.

God is de Liefde en Jezus vormde zich tot Liefde. Bijgevolg was de Godheid in alle volheid in Hem. De goddelijke leer van de liefde moet nu de mens eveneens zo vormen dat het menselijke hart tot woning kan worden van Hem die de Liefde zelf is. Jezus bracht deze leer als eerste aan de mensen over en versterkte ze door Zijn kruisdood. En al zijn de mensen nu ook volledig liefdeloos geworden, toch zal de goddelijke liefdesleer nooit geheel uitgeroeid kunnen worden, want hij is van God en al het goddelijke is onvergankelijk. En al wordt de goddelijke Verlosser ook verloochend, zolang er nog een vonk van de liefde in het hart van de mens gloeit, zal hij opkomen voor de goddelijke Heiland en dit zal hem meer liefde opleveren en hij zal steeds dieper en onwankelbaarder leren geloven dat God naar de aarde is afgedaald en zich in Jezus heeft belichaamd om de mensheid te verlossen, om voor diegenen het eeuwige leven te verwerven die zich tot liefde vormen.

Amen

---

**BD.3562**

*29 september 1945*

## **Waar christendom - Liefde alleen zal verlossen**

De onchristelijke geest beheerst de mensen. De eigenliefde is groter dan ooit en de naastenliefde tot op een minimum gedaald. En geestelijke ondergang is er het onvermijdelijke gevolg van. En zolang de mensen daaraan lijden, staan ze onder de macht van de satan en woeden tegen Mij. En Ik kan hen niet helpen, omdat ze door hun leefwijze zich aan mijn kracht en mijn invloed onttrekken en een weg gaan die van Mij wegvoert, in de diepte, in de donkerte. Ik echter ben het Licht en wie Mij schuwt, die zal eeuwig niet het doel bereiken. Ik echter predik liefde door mijn woord. Ik verlang dat de mensen in het ware christendom leven, dat ze zich tot de naaste verhouden als tot een broeder en de naaste als broeder behandelen.

Christelijk denken en christelijk handelen verlang Ik, wil mijn liefdeskracht werkzaam worden en de mensen de weg vergemakkelijken die naar Mij, naar het juiste doel voert. Waar echter de liefdeloosheid heerst, daar kan mijn hulp niet verwacht worden, want daar springt mijn tegenstander tussen en ondersteunt de mensen met zijn kracht. Hij helpt hen ook in aardse nood, echter alleen om hun zielen volledig te winnen, want zijn hulp zal steeds alleen liefdeloos handelen eisen en door zoiets zal de mens zijn noodtoestand voor zich kleiner doen worden en zich dus steeds meer aan de macht overgeven van hem die zonder enige liefde is.

Maar verlossen zult u mensen zich alleen kunnen door de liefde en dus betekent het liefdeloze handelen ook knechtschap onder de macht van de satan, het betekent onvrijheid van hun wil en in het hiernamaals krachteloosheid en donkerte. Zolang de mensen niet mijn geboden van de liefde in acht nemen, staan ze buiten mijn rijk. Ze staan niet onder mijn heerschappij maar kiezen zich tot heer zelf mijn tegenstander en deze zal hun waarlijk geen gelukzalig lot bereiden. Zolang de mensen niet mijn geboden van de liefde respecteren, raken ze mijn liefde en mijn hulp kwijt. Ze drijven onophoudelijk de afgrond tegemoet, want zonder mijn liefde en mijn genade is er alleen ondergang, maar geen gelukzaligheid.

Amen

---

**BD.3797**

*11 juni 1946*

## **Ware godsdienst - Mildheid en barmhartigheid**

Als u mild en barmhartig bent, zult u Mij dienen op de duidelijkste manier. Want u belijdt dan dat u toebehoort aan Mij, Die de Liefde zelf ben, zodra u werken van liefde verricht. De mensheid is in grote nood, aards en geestelijk, en u moet iedereen bijstaan en de nood trachten te verzachten. U moet geven waar uw gaven nodig zijn, u moet troosten en smarten trachten te lenigen en u moet door geestelijk bemoedigende woorden hun zielen te hulp komen, die nog meer lijden dan het lichaam. U moet u hun nood voor ogen houden en helpen waar u helpen kunt. En u zult niet alleen de aardse nood verminderen, maar liefde opwekken en daardoor ook de geestelijke nood opheffen, want alleen liefde is een werkzaam tegenmiddel tegen elke geestelijke en aardse nood en alleen door werken van liefde kan deze met succes worden tegengegaan. En daarom is het werkzaam zijn in liefde de enige Mij welgevallige godsdienst die u altijd zult kunnen verrichten, op elke dag en elke plaats.

Waar het nodig is dat u helpend zult ingrijpen, breng daar uw liefde tot uitdrukking, en mijn oog zal met welgevallen op u rusten, u die Mij daardoor zult dienen, die Mij zult eren door elke hulp die u een van de geringste van uw broeders ten deel laat vallen. Want u allen bent mijn schepselen, u allen bent kinderen van een Vader en als u uw medemensen liefhebt en zult eren, hebt u ook Mij lief en eert u Mij en Ik neem uw diensten aan die beantwoorden aan mijn wil.

Leg u daarom allen toe op de ware godsdienst, dien Mij met daden, niet alleen met woorden of uiterlijkheden die er niets toe bijdragen aardse of geestelijke nood te lenigen. Probeer door liefdewerken u te verzekeren van mijn nabijheid, mijn tegenwoordigheid, en weet dat u dan, vervuld van kracht, in staat bent veel te verrichten om aardse en geestelijke nood op te heffen. Want dan ben Ik het Die door u zal werken, omdat u Mij door liefdewerken tot u zult trekken en Ik u nu duidelijk kan ondersteunen.

Er zal u altijd gelegenheid geboden worden liefdevol werkzaam te zijn, want de nood om u heen roept dringend om hulp en als u de noodlijdende opbeurt en u deze geestelijk en aards zult bijstaan, zult u Mij navolgen. U zult de weg van de liefde gaan die Ik u heb getoond, u zult in het ware christendom leven, u zult mijn liefdesleer navolgen en u zult ook de zegeningen ondervinden, zoals Ik het u heb beloofd. U zult mijn rijk erven dat niet van deze wereld is, want de liefde zal u van alle zonden verlossen, ze maakt u vrij en leidt tot de aaneensluiting met Mij - Die de eeuwige Liefde zelf ben.

Amen

---

**BD.5371**

*21 april 1952*

### **Versterking van het geloof door werken van liefde**

U wordt in uw geloof geweldig gesterkt als u een leven in liefde leidt en er steeds op bedacht bent Mij en de naaste te dienen. Wat u ook onderneemt, steeds moet de wil om te helpen u aandrijven. Steeds moet de liefde u bepalen en u aansporen om te denken, spreken en handelen. Dan komt u in nauwe verbinding met Mij en het gevolg daarvan is een vast en onwankelbaar geloof dat uw hele wezen vervult. Een geloof dat u de innerlijke rust en zekerheid geeft dat u onder mijn bescherming staat, dat u - als kind van uw Vader - nooit verlaten en eenzaam bent, dat u niets kan gebeuren dan datgene wat Ik goed acht voor u. De liefde in u moet dieper worden, opdat uw geloof sterker zal worden.

U zult uw medemens moeten willen helpen en gelukkig maken. U zult leed moeten lenigen en nood verkleinen. U zult hem met raad en daad moeten willen bijstaan en afstand moeten doen van wat hem ontbreekt wanneer de nood daardoor wordt verminderd. U zult hem geestelijk moeten bijstaan, zijn ziel helpen te geloven, hem door werken van liefde een goed voorbeeld geven. U zult hem moeten onderrichten en u over hem ontfermen als zijn geloof zwak is en hij Mij niet juist ziet. U zult alles moeten doen wat u zult wensen dat u geschiedt in dezelfde nood.

En u zult daardoor zelf de grootste zegen hebben, want u ontsteekt daardoor een licht in u dat nu afstraalt op allen die u omgeven. U zult uw medemensen de kracht van een sterk geloof kunnen bewijzen. U zult tot grote dingen in staat zijn als gevolg van de liefde en van het uit u voortkomende geloof. Voor u bestaan er dan noch krachteloosheid noch angst, noch zorgen noch bange vragen. U voelt zich in Mij geborgen, omdat Ik daar moet zijn waar liefde is en mijn nabijheid u rust en zekerheid geeft. Laat niet af van het werkzaam zijn in liefde. Geef en maak gelukkig en laat u dan gelukkig maken door Mij, die u alles geeft en u niets weigert als u maar gelooft.

Amen

---

**BD.5501**

6 oktober 1952

## **Goddelijke eigenschappen in de mens - Bewijs door Jezus Christus**

In u rusten verborgen krachten die u alleen aan het licht zou hoeven te brengen om buitengewoon te kunnen voortbrengen en werken. U bent van goddelijke herkomst, maar daar weet u niets meer van. U hebt uw goddelijke eigenschappen opgegeven toen u oertijden geleden van Mij afviel. Maar uw oerwezen is goddelijk en hoeft alleen maar weer tevoorschijn te komen, wat alleen in uw macht en in uw wil mogelijk is. Uw wil is vrij en kan zowel volheid aan kracht als ook krachteloosheid voor u betekenen, want uw wil bepaalt uw instelling tegenover Mij en dus ook tegenover de liefde in u. De liefde maakt alle in u gebonden krachten los, de liefde zal alle goddelijke eigenschappen in u weer tevoorschijn laten komen, de liefde is in zich kracht en licht en daarom zal alle krachteloosheid en alle donkerte van u mensen wijken en u zult werkzaam kunnen zijn in kracht en wijsheid.

De mens zijn grenzen aan zijn bekwaamheid gesteld, zolang hij alleen dat is wat hij bij het begin van zijn levensweg op aarde was, een met de materie nauw verbonden wezen dat nog geheel in de duisternis van geest staat. In overeenstemming met de natuur kunnen zijn bekwaamheden zich ontwikkelen, ze kunnen ook bijzonder tevoorschijn komen in verbinding met lagere krachten, wanneer een mens zich duidelijk aan de satanische invloed overgeeft. Maar ze kunnen ook een opvallende vlucht nemen door de verbinding met de goede geestelijke wereld, er kunnen krachten tot ontplooiing komen die menselijk natuurlijke vermogens ver overtreffen. En toch is het dan de toestand die alleen natuurlijk zou zijn, omdat de oervermogens tot doorbraak komen die uw eigen wezen kenmerken, de goddelijke herkomst.

Alles is een mens dan mogelijk. Hij kan werken met bovenmenselijke kracht, hij kan alles wat verkeerd is, in goede banen leiden, hij kan zieken genezen, wonderen verrichten, in wijsheid spreken, hij kan schouwen in het rijk van de geesten, zich op natuurlijkste wijze met hen verbinden, hij kan zich te allen tijde daarheen verplaatsen waar hij wil, hij kan mensen doorzien, verleden, heden en toekomst zijn hem duidelijk, hij kan alles wat een God maar mogelijk is, want hij is mijn kind, hij is een goddelijk schepsel dat alle bekwaamheden in zich draagt. En al deze goddelijke eigenschappen liggen in de mens besloten. Hij slooft zich uit en worstelt gedurende het leven op aarde, hij is geestelijk blind, hij weet niet waartoe hij in staat is bij een juiste instelling tegenover Mij, bij een levenswandel in liefde.

De mens Jezus heeft de mensheid wel getoond, waartoe een mens in staat is, die de liefde in zich tot de hoogste ontplooiing brengt, maar hoe weinig mensen

nemen een voorbeeld aan Hem. Hoe weinig slechts volgen Hem na, hoe weinig overschrijden daarom de grenzen van het natuurlijke en kunnen bovennatuurlijk werkzaam zijn in hoogste gelukzaligheid. In u allen sluimeren deze krachten en willen gewekt worden, u allen zult schatten op kunnen graven die u gelukkig maken, u allen zou de erbarmelijke toestand van uw menszijn kunnen veranderen in een overgelukkige. Want u allen zou kunnen werken en scheppen als goden, wanneer u maar een ding zou willen doen: uw hart tot liefde vormen. Want de liefde is een godsbewijs, de liefde vergoddelijkt alles, de liefde is de kracht die u alles mogelijk maakt, die u aaneensluit met Mij, zodat u zich van mijn kracht zult kunnen bedienen, die niets onmogelijk is.

Maar zonder liefde bent u gekluisterd, zonder liefde bent u geestelijk blind, dus zonder liefde krachteloos en zonder licht en daarom ongoddelijk. Maar u bent wezens in het bezit van de vrije wil en daarom bepaalt u zelf uw toestand. U bepaalt zelf tot wie u zich keert, de vorst der duisternis, die u ongelukkig maakt, of Hem uit Wie u bent voortgekomen in licht en kracht.

Amen

---

**BD.5547**

*4 en 5 december 1952*

### **Waar christendom**

Een gelovige christen moet ook volgens zijn geloof leven, dat wil zeggen in de navolging van Jezus Christus Die de mensen een juist leven op aarde heeft voorgeleefd en dus het geloof in Zijn verlossingswerk verlangt om door Hem als christen te worden erkend. De christelijke leer moet vanuit het hart worden nageleefd, want de liefde is het die Christus eist van de mensen, een liefde die zonder eigenbelang is en daarom ook verlossend werkt, een liefde die bereid is offers te brengen, een liefde zoals Jezus ze de mensen heeft bewezen door Zijn dood aan het kruis. Een echte christen te zijn betekent dus zijn innerlijk wezen tot liefde om te vormen in het geloof in Jezus Christus, want zonder het geloof in Hem is de mens niet in staat tot deze verandering van wezen. Hij kan wel ook geloven in Hem en toch niet in de liefde wandelen. Dan echter is het alleen een vormgeloof, een verstandsgeloof, dat wel een bestaan van de mens Jezus zal laten gelden en misschien ook Zijn kruisdood, die echter niets weet over de betekenis van het offer dat de mens Jezus voor de medemensen heeft gebracht. Want het begrip daarvoor krijgt hij pas wanneer hij zich in de liefde oefent, omdat dan pas zijn Geest hem door het hart het juiste begrip daarvoor geeft.

Daarom betekent "christen zijn" ten eerste in de liefde te leven en dan bekent de mens zich ook tot Jezus Christus als Verlosser van de wereld. Maar een mens zonder onbaatzuchtige liefde is nooit een christen, al geeft hij zich voor de wereld ook daarvoor uit. Want het gaat bij het begrip christendom nooit om het geloof in het bestaan van Jezus, het gaat erom dat de mens zo leeft, zoals Jezus Christus op aarde heeft geleefd, om de naam christen met recht te kunnen voeren. Daarom is er in de wereld geen waar christendom meer, ondanks kerken en geloofsleren, want de Geest van Christus ontbreekt. De mensen zijn niet verlost, omdat Jezus Christus niet meer werkzaam kan zijn waar de liefde niet aanwezig is.

En de liefde is volledig bekoeld onder de mensen. Arm of rijk, hoog of laag, allen ontbreekt het voornaamste van het christendom, de liefde. Op het verlossingswerk van Jezus wordt door de mensen geen beroep meer gedaan. Ze plaatsen zich buiten diegenen voor wie Jezus Christus gestorven is. Ze zien wel het kruis, omdat ze Jezus Christus als mens en Zijn kruisdood niet kunnen loochenen, maar het is voor hen totaal betekenisloos geworden. Het zijn slechts hol klinkende woorden zonder betekenis en kracht, omdat de liefde pas het begrip ontsluit, doch de liefde is bestorven. Voor deze mensen stierf Jezus tevergeefs aan het kruis, en toch noemen ze zich christenen.

Geen van hen maakt zich de betekenis duidelijk, geen van hen doet zijn best een echte christen te zijn en vele christenen zien verachtelijk neer op de mensen die in hun ogen heiden of ongelovig zijn, omdat ze niet bij een officiële kerk of gemeenschap horen. En eens zal het voor al dezen een vreselijk ontwaken zijn, wanneer ze zonder verlost te zijn van de aarde gescheiden zijn en ze rekenschap af moeten leggen over hun levenswandel, wanneer de graad van de liefde zo laag is dat geen lichtschijnsel hem zal begeleiden bij zijn betreden van het hiernamaals. Dan pas zullen ze moeten zoeken naar de Verlosser van de mensheid en Hem moeilijk vinden, omdat ze geen echt geloof hadden in Hem, zonder Wie ze echter nooit zalig kunnen worden.

Oh, als u mensen eens wist wat u heeft verspeeld op deze aarde door uw besluiteloze instelling tegenover de belangrijkste zaken, als u eens wist hoe bitter u het eens zult moeten berouwen. U zult nooit zonder liefde zalig kunnen worden. U zult als ware christen uw weg op aarde moeten gaan, u zult Hem moeten navolgen, dat wil zeggen u aan Zijn geboden houden en dan pas zal uw geloof in Hem levend zijn, dan pas zult u Jezus Christus voor de wereld bekennen. U zult voor Hem opkomen en, zijnde door Hem verlost, ook de medemensen een juiste verklaring kunnen geven, dat en waarom Hij erkend moet worden, dat en waarom er zonder de verlossing door Jezus Christus geen eeuwig leven is, en dat voor God alleen het echte leven in de geest van Jezus gewaardeerd wordt, maar niet het naar buiten ten toon gespreide christendom dat in waarheid geen christendom is.



Amen

---

**BD.5548**

*5 december 1952*

## **Waar christendom - Navolging van Jezus**

Ik wil u Zelf nog een aanvulling geven opdat u zult inzien hoe buitengewoon belangrijk het is dat u de mensenzoon Jezus zult erkennen als God en Verlosser van de mensheid. Mijn liefde voor u mensen wilde u niet in de zonde laten, op afstand van Mij, wat u ongelukkig maakte. Ik zelf kon u niet nader komen omdat u in uw toestand niet in staat was in mijn nabijheid te vertoeven, omdat u vergaan zou zijn in het vuur van mijn liefde. Maar zonder Mij was het weer niet mogelijk dat u redding ten deel viel en daarom moest Ik u verhuld tegemoet treden, wel met mijn liefdeskracht op u inwerkend, maar in een gewaad dat u niet deed schrikken, waarvoor u niet zou hoeven te vluchten, in een gewaad dat leek op dat van u. Ik moest als mens tot u komen.

Begrijp eerst dat en de reden waarom Ik naar u toe moest komen: om u te helpen. Dan begrijpt u ook waarom Ik in een aan u verwante vorm kwam. Maar ook dit verblijf van mijn Goddelijkheid in een mens moest wetmatig gebeuren, wat wel ook mogelijk was, alleen u onbekend. Dat mijn Liefdesgeest zich overal kon manifesteren, waar maar een basisvoorwaarde vervuld was, waar liefde aanwezig was. Dus moest de mens Jezus zelf in de liefde leven, dan gaf Hij Mij ook de mogelijkheid Mij in Hem te openbaren, want Ik kan in mijn wezen alleen zijn waar de liefde is.

De goddelijke Liefde wilde u helpen en koos zich daarom een vorm waarin Ze kon verblijven, zonder in strijd met de wet van eeuwigheid te handelen, wat echter het geval zou zijn geweest wanneer Ik Me in een zondig mens zou hebben belichaamd wiens liefde en wil tegen Mij gericht zouden zijn geweest. De Liefde wilde u hulp brengen en daar de mens Jezus vol van liefde was, deed Hij voor u wat u hulp zou brengen. Hij boette voor uw schuld.

Ik, als een God van rechtvaardigheid, kon niet eenvoudig een schuld schrappen die nog geen genoegdoening had gevonden. Maar Ik kon een voor u verrichte genoegdoening aannemen, doch weer alleen dan, wanneer ze vrijwillig en uit liefde verricht werd. En dat deed de mens Jezus en Hij werd daardoor uw Verlosser. Ik, als de eeuwige Liefde zelf, was in Hem en bijgevolg bracht de Liefde dit offer. Ik zelf stierf voor u aan het kruis, want Ik zelf was in de mens

Jezus. Vanuit dit punt zult u het verlossingswerk moeten bekijken en u zult dan ook begrijpen, dat u deze verlossing alleen kunt verkrijgen wanneer u in Jezus Christus als Verlosser gelooft, wat echter vereist dat u Zijn leer zult opvolgen, dat u Hem zult navolgen, daar anders uw geloof alleen een woordenspel is, want een echt geloof wordt pas door de liefde tot leven gewekt.

Zult u christen willen heten, dan zult u uw best moeten doen een leven in liefde te leiden. U zult u deze naam niet kunnen aanmeten wanneer u helemaal in strijd met Zijn leer leeft en Zijn leer vereist liefde voor God en voor de naaste. Christen zijn betekent dus, zich christelijk te gedragen, zoals de mens Jezus dat op aarde heeft gedaan, onbaatzuchtige naastenliefde te beoefenen en steeds eraan indachtig te zijn dat u alleen verlossing zult kunnen vinden wanneer u Hem zult erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld en wanneer u dit zult bewijzen door een leven in de navolging van Jezus.

Amen

---

**BD.7857**

*24 maart 1961*

### **Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid**

Neem toch allen mijn levenswandel tot voorbeeld en volg Mij na. Leid een leven in liefde, oefen geduld en wees zachtmoedig tegenover de naaste. Wees vredelievend en barmhartig en streef er steeds alleen maar naar, u de liefde van de medemens te verwerven, want dan spoort u ook hem aan, u tot voorbeeld te nemen en een leven van liefde te leiden naar mijn wil. Alleen de liefde kan u helpen gelukkig te worden en daarom moet u uw wezen veranderen. U zult de eigenliefde moeten overwinnen, u zult u moeten wijden aan de liefde tot de naaste. Uw hele willen en denken moet door de liefde worden gedragen, u zult niet met haat aan uw naaste mogen denken. U zult hem geen schade mogen toebrengen, u zult u niet als rechter over hem mogen opwerpen. U zult ook geduldig zijn zwakheden moeten verdragen en hem steeds alleen maar liefdevol op de goede weg helpen, opdat ook hij zichzelf kent en zijn best doet zijn wezen te veranderen.

En mijn zegen zal op al uw willen en handelen rusten. U zult nu in waarheid Mij navolgen - Die vol liefde was en steeds bereid te helpen. Dus moet steeds de liefde u leiden, wat u ook onderneemt. U zult u steeds af moeten vragen hoe Ik in uw plaats wel zou handelen. En steeds zal uw hart u antwoord geven, dat u steeds alleen de liefde werkzaam laat zijn en aan onedele gedachten geen plaats meer

biedt in uw hart. Maar u moet ook steeds in de waarheid blijven en ook de naaste niet in dwaling laten leven. U moet hem helpen zodat hij zijn dwaling inziet, omdat hieruit geen zegen voort kan komen. Wat u dus als dwaling inziet, zet dat in liefde aan uw naaste uiteen en laat het aan hem over of hij daarmee naar Mij komt en Mij zelf vraagt om juiste gedachten, om opheldering.

Ik zelf heb u beloofd dat Ik u niet in dwaling laat wanneer u ernstig de waarheid begeert en Ik zal ook steeds mijn belofte nakomen en u licht schenken waar het nog donker is in u. Maar verwacht het antwoord dan ook in uw hart wanneer u Mij vanuit uw hart vragen stelt. Laat u door Mij zelf aanspreken en u zult in u een duidelijk antwoord vernemen. Het is mijn wil dat u zelf de innige band met Mij aangaat, dat u zelf naar Mij toekomt, opdat u het door Mij aangesproken worden in u verneemt en u nu ook zelf laat zien hoe u tegenover Mij staat. En daartoe zal Ik u steeds gelegenheid geven, doordat gedachten u bezighouden waarvan u niet in staat bent om ze een juiste richting te geven.

En dan moet u naar Mij komen en Mij vragen en Ik zal u juist onderrichten, zodat u in uzelf een helderheid gewaar wordt en niet meer vraagt, maar handelt volgens mijn wil omdat Ik u deze wil in het hart legde als antwoord. En zo zult u allen die bij Mij wilt horen zelf moeten handelen. Zo zult u ook uw naaste moeten trachten te beïnvloeden, wanneer u tegenover hem liefdevol wilt handelen en hem beschermen wilt tegen dwaling of verkeerde daden.

U hebt steeds alleen maar de Vader nodig. En zoals Ik in liefde op aarde werkzaam was, steeds alleen liefde leerde en liefde gaf, zo moet ook uw weg over de aarde steeds alleen geleid zijn door de liefde. Dan zult u ware navolgers van Mij zijn. Dan zult u tot zegen van uw medemensen werkzaam zijn, dan bent u op aarde waarlijk verlossend bezig.

Amen

---

**Waar christendom in de navolging van Jezus**  
**Verdragen van leed**

**BD.4876**

*8 april 1950*

### **De kruisgang van Christus**

Wie Mij wil navolgen die gaat een eenzame weg, door de medemensen niet begrepen zoals ook Mij ten deel viel ondanks de liefde die Ik de medemensen

schonk. Wie Mij wil navolgen moet zijn kruis op zich nemen zoals Ik het deed, ofschoon mijn eeuwige Liefde van geen enkel mens het kruis zo zwaar laat worden als dat van de mens Jezus was. Hij moet het dragen, maar hij kan op ieder moment de last verminderen als hij Mij aanroept om hulp. Ik neem dan het kruis op mijn schouders en draag het voor hem en met Mij wordt alles lichter, met Mij is hij niet meer eenzaam. Ik begrijp hem te allen tijde en deel alles met hem, lijden en vreugde. Hij kan steeds samen met Mij in stilte zijn weg op aarde gaan en hij zal daarom zijn kruis als draaglijk ervaren en zich in overgave in zijn lot schikken.

Ik nam het leed van de gehele mensheid op mijn schouders toen Ik voortschreed met de kruisdood voor ogen en onnoemelijk lichamelijk lijden moest dragen. Voor allen die Mij in de toekomst wilden navolgen ben Ik de moeilijke weg gegaan die eindigde met de dood aan het kruis. Als mens leed Ik onnoemelijk opdat het leed van de mensen verminderd werd. Ik nam deel aan het leed van de totale mensheid en droeg voor haar het kruis. En wie Mij liefhad volgde Mij na. Het waren er slechts weinige vergeleken met de totale mensheid waar Ik voor stierf, slechts weinige deelden mijn smart, zij leden met Mij en voor Mij. Zij droegen eveneens hun kruis omdat zij Mij navolgden, want de liefde tot Mij liet hen al het leed dubbel voelen. Maar hun liefde was balsem op mijn wonden die de wrede mensen Mij toebrachten. Hun liefde versterkte mijn wil om voor de mensen te lijden en hun hulp te brengen door mijn kruisdood.

Velen volgden Mij op de weg naar de plaats van de terechtstelling, doch weinige namen deel aan mijn smart. Velen op aarde leven erop los, maar slechts weinige volgen Mij na. Ik ben voor alle mensen aan het kruis gestorven, maar slechts weinige nemen mijn offer aan en maken gebruik van de verworven genade. Slechts weinige volgen Mij na en toch kunnen de mensen alleen door Mij na te volgen zalig worden. Een ieder moet zijn kruis op zich nemen en mijn offergang naar Golgotha gedenken, die bijna te zwaar was voor een mens en Mij deed bezwijken. De liefde van een mens echter hielp Mij waar Ik het als mens bijna begaf. En Ik bracht het offer, Ik dronk de beker van het lijden leeg tot de laatste druppel.

En wanneer jullie mensen moeten lijden, denk dan aan mijn woorden: wie Mij wil navolgen die neme zijn kruis op zich. Weet, dat ieder leed dat jullie in overgave aan mijn wil dragen, jullie als kruisgang wordt aangerekend die voor jullie verlossing en bevrijding van alle schuld betekent. Weet, dat jullie je weg op aarde gaan om vrij te worden van schuld waarvan jullie als mens de omvang niet kunnen meten, een schuld waarvoor Ik wel gestorven ben om haar te verminderen, die echter ook ieder van jullie moet aflossen voor zover jullie daartoe de kracht bezitten, als jullie willen deelnemen aan het verlossingswerk dat mijn liefde is begonnen met mijn kruisdood. Jullie mensen is slechts een licht

kruisje opgelegd omdat Ik de zwaarste last van jullie afgenomen heb, maar geheel zonder leed kunnen jullie niet blijven om jullie naar Hem toe te drijven die jullie altijd helpen wil, die jullie moeten navolgen opdat jullie eeuwig zalig worden.

Amen

---

**BD.7248**

*7 januari 1959*

### **Leed loutert de ziel**

Er wordt veel meer aan u gegeven dan van u genomen, want u ontvangt geestelijke goederen terug als u aardse goederen opoffert. U zult u dus schijnbaar achtergesteld voelen, u zult menen lasten te moeten dragen, u zult uzelf materieel benauwd en bedrukt voelen, maar net zo zeker ontvangt u geestelijk. Al is het alleen maar een steeds grotere loutering van uw ziel, die u als compensatie ontvangt voor die aardse beperkingen en tegenwerkingen van allerlei aard. U kunt slechts tot voltooiing komen door weerstand. Verloopt echter uw aardse leven steeds zonder moeilijkheden, dan zijn er weinig of geen mogelijkheden gegeven tot uitrijping en uw ziel blijft achter in haar ontwikkeling. Zodra u zich echter belast voelt, wend u slechts tot Jezus Christus, Hij zal u helpen die last te dragen - of ze van u afnemen. En iedere twijfel of Hij u hoort zij verre van u. Hij weet waarom u op deze aarde moet worstelen en Hij staat daarom steeds naast u, slechts wachtend op uw roep, die Hem de mogelijkheid geeft tussen u en de vijand te komen. Maar dit aanroepen moet van uzelf uitgaan, dan zal het ook zeker gevolg hebben.

Uw zwakheid van geloof of een nog zo lichte twijfel geeft Gods tegenstander evenwel steeds weer het recht zich aan u op te dringen en u steeds meer te verzwakken. U moet u dan zelf verweren door uzelf aan Jezus Christus toe te vertrouwen, door Hem aan te roepen dat Hij hem verdringt en u beschermt tegen hem. En waarlijk, geen roep zal vergeefs zijn, want Zijn liefde wijkt niet van u, maar ze heeft uw liefde en uw verlangen naar Hem nodig om werkzaam te kunnen worden. Maar iedere doorstane beproeving levert uw ziel een aanzienlijke voorsprong op. U zult eenmaal zien wat deze innerlijke strijd heeft bijgedragen tot loutering van de ziel, die naar volmaaktheid verlangt en zich er ook doorheen moet slaan tot het einde van haar aardse leven.

Daarom, zegen ieder uur dat u lijdt op deze aarde, lichamelijk of geestelijk en weet dat u toch in het voordeel bent ten opzichte van hen die vrolijk en

onbezorgd door dit aardse leven gaan en dat louteringsproces van de ziel niet doormaken omdat zij hier niet serieus naar streven, en dat daarom het aardse leven hun ook nog veel te bieden heeft waaraan zij vreugde beleven. Zij geven niets en kunnen daarom niet veel ontvangen. Zij halen uit de wereld wat maar mogelijk is en de gesteldheid van hun ziel is hun onverschillig, om welke reden de ziel ook niet lijdt maar later dubbel te lijden zal hebben, wanneer zij haar gebrekkigheid inziet en ze beseffen moet dat zij op aarde niets voor haar loutering heeft gedaan.

Ieder mens op aarde die lijdt is in het voordeel ten opzichte van hen die gemakkelijk en onbezorgd door het leven gaan. Toch kan ook een echte christen vrolijk en opgeruimd zijn, in het vertrouwen dat hij altijd zijn zorgen en lasten maar aan Jezus Christus hoeft over te geven, en dan zal het leven ook voor hem draaglijk zijn. Want zijn vertrouwen zal niet beschaamd worden, en de zekerheid een Helper te hebben, die voortdurend terzijde staat, laat ook die zonnige blijdschap bovenkomen die een goede christen sieren zal. Daarom nog eenmaal: zegen het leed, daar het u er alleen toe aanzet tot Jezus Christus te gaan, tot Hem, die u ook helpt uw kruis te dragen, wanneer u Hem er maar om vraagt.

Amen

---

**BD.7622**

*15 juni 1960*

## **Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld**

Het teken dat u Mij navolgt, is wanneer u ook uw leed, dat mijn liefde u oplegt, geduldig op u neemt, opdat uw ziel geheel rijp zal worden. Steeds zult u indachtig moeten zijn, dat Ik u tot navolging heb aangemaand met de woorden: "Die neme zijn kruis op en volgt Mij na". Ik wil u beslist ook helpen uw kruis te dragen, maar u moet niet proberen het helemaal van u weg te werpen. U moet er steeds aan denken, dat u veel ballast van uw ziel kwijt zult kunnen raken, wanneer u geduldig uw kruis draagt. En daartoe zal Ik u steeds kracht geven, wanneer u hierom vraagt. Want Ik ben u steeds nabij als u in mijn navolging leeft op aarde. En er rest u niet veel tijd meer.

Daarom zult u meer leed moeten dragen, omdat Ik u wil helpen nog op aarde een graad van licht te bereiken, die u zal laten binnengaan in de gelukzaligheid wanneer uw einde is gekomen. Maar blijf steeds met Mij verbonden door werken van liefde, gebed en voortdurende gedachtenis. Want dan kan Ik voortdurend in

uw nabijheid zijn en u zult zeker de weg kunnen gaan, zelfs wanneer u een klein kruis hebt te dragen.

Maar een leven in gelijkmatigheid, in zorgeloze rust, zou u niet tot zegen strekken, tenzij u zo buitengewoon liefdadig zou zijn, dat het rijpingsproces van uw ziel zich met succes voltrekt. U bent echter allen nog te lauw werkzaam in liefde en verwerft daarom te weinig voor uw ziel. En het leed moet daarom bijdragen tot uw reiniging. En denk er altijd aan welk onuitsprekelijk leed Ik voor u op Me heb genomen. U zou dit leed zelf hebben moeten verdragen ter wille van uw zondesschuld en u zou daartoe niet in staat zijn geweest. Daarom nam Ik uw schuld op Me en heb Ik onuitsprekelijk geleden, omdat Ik u liefheb en het leed voor u wilde dragen. En dan zal uw kruis u klein voorkomen. U zult het graag dragen, omdat u Mij zult willen navolgen. En u zult zeker door de poort het rijk van licht binnengaan, omdat Ik u vooraf ga en u de poort zal openen opdat u gelukkig zult worden.

Neem uw kruis op u. Dat wil zeggen: draag geduldig en uit liefde voor Mij al het leed dat u belast, maar dat nodig is voor de rijpheid van uw ziel. Want eens zal de ziel zich mogen verheugen in het licht. Eenmaal zal het kruis, dat haar was opgelegd om te dragen, haar niet zwaar voorkomen. En laat u Mij aan uw zijde gaan, dan zal Ik u ook helpen dragen en u zult de last niet zo zwaar voelen. En Ik ben bij ieder die Mij in gedachten aanroept. Ik wacht alleen op deze roep, omdat Ik niet tegen uw wil in u werkzaam kan zijn, ondanks mijn liefde. Maar Ik laat u nooit alleen. En zelfs het kruis, dat u is opgelegd, is een bewijs van mijn tegenwoordigheid, omdat Ik, die al het leed van de mensheid op mijn schouders heb geladen en daarmee de weg naar het kruis ben gegaan, u daarmee zacht aanmaan Mij na te volgen. Wees dus geduldig, wat er ook op u drukt. Mijn liefde zal u sterken. Mijn liefde zal het kruis van u afnemen wanneer de tijd daar is.

Amen

---

**BD.7874**

*16 april 1961*

## **De ware navolging van Jezus**

Mijn ware navolger is hij die zijn best doet net zoals Ik te leven op aarde, die in het leed standhoudt en het gelaten draagt en die de liefde in zich tot ontplooiing brengt, want diens ziel zal geheel rijp worden. Ik kan altijd alleen maar tot navolging van Jezus aanmanen, want de mens Jezus is deze weg gegaan op aarde. Zijn leven is waarlijk zwaar geweest, maar Hij droeg het berustend. Hij ging de

strijd aan met de duisternis, dat wil zeggen Hij trachtte overal de orde te herstellen en de mensen een licht te brengen waarom ze zich in de duisternis van geest bevonden en wat ze moesten doen om uit deze duisternis een uitweg te vinden. Hij ging bewust de weg van het lijden en de liefde. En daarom vormde Hij zich zelf zo dat Ik in Hem verblijf kon nemen. En deze weg zult u allen moeten gaan en door liefde en leed trachten u zo te vormen dat Ik zelf, Die de eeuwige Liefde ben, bij u aanwezig kan zijn.

U zult Mij moeten navolgen. U zult moeten proberen het leven na te leven dat Ik heb geleid in de mens Jezus. En als eerste behoort daartoe de wil u weer met Mij te verenigen. Alleen de liefde brengt deze vereniging tot stand en het leed zuivert uw ziel, die nog veel onrijpe deeltjes bevat. Ook het lichaam vergeestelijkt, zodat het zich ook bij het verlangen van de geest in u aansluit, dat het tegelijk met de ziel rijp zal worden en de aaneensluiting met Mij nu kan plaatsvinden. Deze loutering moet vooraf hebben plaatsgevonden en ten behoeve van de loutering bent u op de aarde. En zodra u zich Mij als voorbeeld neemt, zal ook uw aardse leven niet tevergeefs zijn. Het zal u het doel opleveren: volledige vergeestelijking en aaneensluiting met Mij.

Er moest u een mens tot voorbeeld dienen, daar u anders steeds de tegenwerping zou hebben geopperd Mij niet te kunnen navolgen omdat dit boven uw vermogen, boven uw krachten zou gaan. Maar de weg die Ik ben gegaan als zelf mens op de aarde, was zo gericht dat ieder mens Mij daarop kon volgen. Er wordt niet onmogelijks van u verlangd, er wordt niets verlangd wat de zondige mens niet kan volbrengen, want met al uw zwakheden en fouten heb Ik rekening gehouden. In de aanleg en omstandigheden van ieder mens heb Ik Me ingeleefd, want wat het ook mag zijn: leeft u in de liefde dan vergaart u zich ook kracht die u ook het zwaarste zal laten volbrengen. U groeit boven uzelf uit, want u ontleent de kracht aan Mij, zoals Ik door de Liefde Die in Mij was ook over de kracht heb beschikt die Mij in de strijd met de duisternis, de strijd tegen alle verzoeken door mijn tegenstander, boven alle begeerten van het vlees, zegevierend liet standhouden. Liefde is kracht en daarom moest Ik op de eerste plaats de liefde prediken en zelf in de liefde leven om u een juist voorbeeld te geven van de levenswandel die u uit de diepte wegvoert omhoog, die u vrij laat worden van de tegenstander, want de liefde is het enige wapen waartegen hij het aflegt. U zult Mij moeten navolgen als u bevrijd wilt worden uit zijn macht.

En ook het leed is niet te omzeilen, want uw ziel moet licht en helder worden, die bij de belichaming als mens nog vol aanklevingen is omdat ze zich nog in het gebied ophoudt van diegene die zijn wezen veranderde, die dus in de waarste zin van het woord "slecht" kan worden genoemd en aan wiens wezen u zich heeft aangepast toen u zich van Mij weg spoedde naar de diepte toen u hem in vrije wil gevolgd bent. De zielenpartikeltjes waren weliswaar door de gang door de



scheppingen al veel meer gelouterd toen ze zich tot de ziel van de mens weer aaneensloten, maar er zijn nog veel aanklevingen af te stoten, wat altijd alleen liefde en leed teweegbrengen.

De vergeving van uw zondenschuld is voor u weliswaar zeker zodra u Mij in Jezus Christus erkent en om vergeving smeekt, en dit betekent dat u dan bij het scheiden van deze aarde ook de poort naar het lichtrijk geopend zult vinden, maar het licht dat u nu tegemoet straalt, is zeer verschillend in graad. En uitermate gelukkig zult u zijn wanneer uw ziel geheel en al doorstraald kan worden, wanneer het licht geen aanklevingen meer aantreft die nog moeten worden opgelost.

En omdat u op aarde al zult kunnen bereiken dat uw ziel helder en licht doorlatend is bij uw heengaan van de aarde, zult u ook alle leed op aarde berustend en geduldig moeten dragen. U moet er steeds aan denken dat het alleen maar bevorderlijk is voor de rijpheid van uw ziel. U moet niet proberen u van alle leed te ontdoen, u moet steeds bidden: "Vader, Uw wil geschiede." Want Ik weet waarom Ik u de weg van het leed laat gaan en waarom Ik de woorden heb gesproken: "Volg Mij na." Wanneer u zich steeds tracht voor te stellen dat Ik u de weg ben voorgegaan die heel wat zwaarder en smartelijker is geweest dan nu de uwe, dan zult u uit liefde voor Mij alles op u nemen wat Ik over u zend of toelaat. Want dat is het kleine kruisje dat u werd opgelegd te dragen voor uw leven op aarde en dat altijd alleen maar heilzaam is voor uw ziel.

Amen

---

**BD.5791**

*16 oktober 1953*

## **De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus**

De weg naar Golgotha te gaan, is de ware navolging van Christus. U zult dat niet begrijpen als u niet gelooft dat Jezus Christus voor u deze weg gegaan is, dat Hij omwille van uw zonden alle smartelijke kwellingen van deze gang naar het kruis op zich nam, dus u het leed heeft afgenomen en zelf voor u heeft gedragen. En uw geloof dienaangaande is ook juist. Hij heeft voor u de schuld teniet gedaan door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Maar de bekroning van Zijn weg over de aarde was de eenwording met Zijn Vader van eeuwigheid. Hij verenigde zich voor eeuwig met Hem. Hij en de Vader werden Een. En om dit doel te bereiken is het navolgen van Jezus de enige weg en om dit doel te bereiken moet de mens ook een aards leven vol leed op zich nemen, hij moet geduldig de weg over de

aarde gaan tot het einde, al brengt deze hem nog zo groot leed, nog zo grote tegenspoed en ontberingen.

Hij moet de kelk leegdrinken tot op de bodem en alleen maar steeds de goddelijke Heer en Heiland voor ogen houden, zijn hele streven moet zijn Hem na te volgen, met wie hij ook verenigd zou willen zijn tot in alle eeuwigheid. Van Hem zal de mens ook kracht toekomen en als de mens zwak wordt staat de Heiland Jezus Christus naast hem en ondersteunt hem, Hij helpt hem het kruis dragen tot hij zijn doel heeft bereikt. En nu zult u begrijpen waarom vrome, God toegewijde mensen vaak door leed en ziekte worden achtervolgd, waarom hun een kruis te dragen werd gegeven dat hun bijna ondraaglijk voorkomt.

Het gaat om het kindschap Gods, om de vereniging met Hem zodanig, dat ze, als het dichtst bij de Vader staand, onbegrensd kracht en licht kunnen ontvangen en onbepaalde gelukzaligheid ondervinden die alleen de totale vereniging met Hem teweeg kan brengen, en dat deze staat daarom het kostelijkste is dat op aarde bereikt kan worden, doch door grote offers, door het prijsgeven van al datgene wat de mens op aarde als aangenaam ervaart. Hij moet in waarheid de weg naar Golgotha gaan, hij mag niet meer naar de wereld kijken, hij moet met een blik die ervan is afgewend, schrede voor schrede afleggen in nood en kwelling. Hij moet weten dat zijn lichaam alleen voor de ziel lijdt, opdat deze dan als volledig gereinigd voor het aangezicht Gods kan treden, om door de Vader met diepste liefde te worden aangenomen als Zijn kind, dat uit liefde voor Hem, Hem is nagevolgd, dat uit liefde voor Hem op aarde de kruisweg aflegde en dat nu door Hem vertrouwd wordt gemaakt met alle rechten van een kind, want het heeft, als reeds naar de Vader teruggekeerd, nu ook nog op aarde de proef afgelegd en doorstaan, die iedere geschapen engel moet doorstaan om geheel te versmelten met zijn Schepper en Vader van eeuwigheid, om nu, als volmaakt, te kunnen scheppen en werken in het rijk van het licht.

Amen

---

### **Kruisdrager Jezus Christus**

**BD.3573**

*10 oktober 1945*

### **Tijd van de beproevingen - Jezus de drager van het kruis**

Als God u beproeft, neem dan Zijn beproevingen berustend op u en wacht gelovig op Zijn hulp. Want het leed en de beproevingen zullen niet ophouden tot

de laatste dag is gekomen. Nog geldt het, zielen te zuiveren en ze te louteren tot aan de dood van hun lichaam, of zielen te winnen die nog ver van Gods liefde af staan. En de tijd die overblijft tot aan het einde van de oude aarde is nog slechts kort. En die moet benut worden op elke manier. Alle nood en kwelling van het lichaam brengt nog een omvorming van de ziel tot stand. En deze noden zullen ook de mensen treffen die op God aansturen. Maar ook voor hen kunnen ze tot rijkste zegen zijn als ze worden herkend als middel dat de liefde Gods gebruikt om de afstand tussen Zich en de mensen in korte tijd op te heffen, om de ziel in staat te stellen de liefde uitstraling van God rechtstreeks te ontvangen, wat eeuwig leven betekent.

Geef u zonder klagen over aan uw lot, want Gods liefde heeft het voor u bestemd voor een sneller rijp worden van uw zielen. En weet dat Hij u nooit zonder kracht zal laten om de beproevingen te doorstaan, weet dat Hij u steeds uw kruis helpt dragen als u in het geloof in de goddelijke Verlosser Hem daarom vraagt. Weet dat alle nood een einde heeft als u het aardse dal zult verlaten om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Er is slechts een korte tijd van beproeving, echter u tot zegen als u de goddelijke wil daarin beseft en niet zult morren en klagen. Wat voor u is bestemd sinds eeuwigheid, dient voor het heil van uw ziel, u die in het geloof vaststaat, of voor uw bekering als u nog ver van God af staat. Buig u daarom voor de goddelijke wil en draag uw kruisje en als het u zwaar lijkt, laat u helpen door de Drager van het kruis, Jezus, Die ter wille van uw nood de dood aan het kruis op zich nam, Die voor u heeft geleden uit overgrote liefde. Hem moet u aanroepen, dan is Zijn hulp voor u zeker. Zijn liefde staat altijd voor u klaar en de aardse nood zal voor u te verdragen zijn, de beproevingen zult u overwinnen en u zult standhouden in het geloof.

De gehele mensheid heeft noden en lijden nodig en daarom overstelpt God de aarde ermee om de bewoners ervan voor het geestelijke rijk te winnen. En als ook de zijnen moeten lijden, bereiken ze op aarde nog een hogere voltooiing en zijn ze hun Schepper en Behoeder eeuwig dankbaar, hun Vader van eeuwigheid, Die in Zijn liefde de juiste middelen gebruikt om hun zielen al op aarde tot lichtdragers te vormen. Verlies daarom niet de moed en laat u niet terneerdrücken door de noden van de tijd. Het einde is nabij en hiermee de tijd van uw verlossing en het binnengaan in het geestelijke rijk, waar alle leed een einde heeft.

Amen

---

**BD.6378**

*15 oktober 1955*

## **Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus**

Draag uw kruis met geduld, want het is niet zwaarder dan u in staat bent te dragen. Niemand hoeft onder de last van zijn kruis te bezwijken, omdat er Eén is die het helpt dragen, wanneer hij maar deze Ene aanroept, wanneer hij zich bewust is van zijn zwakheid en vol vertrouwen naar Hem gaat, die hem kracht en versterking kan geven en het ook doet, zodra Hij daarom gevraagd wordt. Maar wie gelooft goddelijke hulp niet nodig te hebben, wie zichzelf sterk genoeg voelt, wie geen Heer boven zich wil erkennen, die zal heel vaak de last van het kruis aan den lijve ondervinden. Want door deze last van het kruis werk Ik zelf op zulke mens in, om hun de gang naar Mij lichter te maken, omdat Ik hun erkenning moet vragen, om hun eens een gelukkig leven te kunnen bereiden.

Draag uw kruis met geduld. Want u gaat dan al een kruisweg die u tot zegen kan zijn. Maar u zult ook kunnen opvliegen en in opstand komen tegen uw lot. Dan bent u in groter gevaar. Want dan bent u al een prooi van mijn tegenstander, wanneer voor u opvallend snel hulp komt, wanneer u van elke last vrij wordt, want dan helpt hij u, omdat u in opstand komt tegen Mij, die u het kruis oplegde voor uw heil.

Ik ben voor u de weg naar het kruis gegaan. Ik ben zelf onder de last van het kruis bezweken, omdat het mateloos zwaar was. Maar Ik deed het voor u, dat u niet zo zwaar zou hoeven te dragen, dat het voor u altijd te dragen zou zijn. Daarom ga Ik als onzichtbare Kruisdrager naast u. En elk zich wenden tot Mij om hulp zal Mij ook bereid vinden om voor u de last te verminderen. Maar wie koppig voortgaat, wie geen beroep doet op mijn hulp, die zal ze steeds moeilijker gewaarworden. Maar zijn eigen wil bepaalt de zwaarte van de last van zijn kruis. En de mens moet ervoor waken, door misnoegen en aanmatigende gezindheid diegene dichterbij te roepen die alleen op het ogenblik wacht waar hij kan invallen, die echter geen hulp wil bieden, maar u alleen te gronde wil richten.

Ik ben u de weg voorgegaan en Ik maan u steeds weer aan tot navolging. Ik heb mijn doel bereikt, doordat Ik als mens Jezus Mij verenigd heb met de Vader, die van mijn lichaam bezit nam en Mij met licht en kracht vervulde. Ook uw weg kan naar dit doel voeren. Ook u zult mateloze gelukzaligheid kunnen bereiken, wanneer u uw best doet Mij na te volgen, wat echter ook het dragen van de last van een kruis met zich meebrengt. Maar u hoeft niet alleen te gaan. Steeds hebt u in Mij een begeleider, die u bijstaat en u helpt dragen, zodra u zich bewust aan Mij toevertrouwt en om mijn hulp vraagt.

Maar u zult weinig vooruitgang boeken wanneer uw leven op aarde gemakkelijk en zorgeloos is, wanneer u niet door het dragen van de last van een kruis de ziel van aanklevingen bevrijdt, die haar heel lang hinderen bij het binnen stralen van

licht. Van deze aanklevingen zult u uw ziel moeten bevrijden, wat u niet zwaar zal vallen wanneer u de goddelijke Verlosser Jezus Christus aanroept om hulp. Maar daarom leg Ik u mensen een kruis op, opdat u aan Hem denkt. Door de last van het kruis wil Ik u tot Mij roepen, die zelf te onverschillig bent om de weg naar Mij in te slaan.

Ik wil u in herinnering brengen wat Ik voor u heb gedaan door mijn kruisweg, door mijn lijden en sterven aan het kruis. Als het u op aarde goed gaat, denkt u slechts weinig aan mijn grootste daad van liefde. Pas wanneer het kruis op uzelf drukt, richt u uw ogen op Mij. En dan erkent u Mij ook, wanneer u Mij om hulp vraagt. Dan gaat u bewust de weg van de navolging van Jezus, wanneer u zich buigt onder mijn wil, wanneer u denkt aan mijn kruisweg, aan mijn onmetelijk lijden, maar ook aan mijn liefde die zich voor u heeft opgeofferd.

Amen

---

**Waar christendom in de navolging van Jezus**  
**Verkondigen van de leer van de liefde**

**BD.3201**

*26 juli 1944*

**Aanhanger van de christelijke leer moet in de liefde leven**

Iedere aanhanger van de christelijke leer moet zelf ernaar leven, daar hij anders weinig resultaat zal hebben bij zijn medemensen. De christelijke leer predikt de liefde, dus moet ook de aanhanger ervan in de liefde leven om vooralsnog volgelingen te vinden, omdat een goed voorbeeld tot navolging aanspoort. Dan echter moet hij ook de waarheid leren, en deze waarheid kan hij weer alleen ontvangen door de liefde, dat wil zeggen hij moet zelf liefdadig zijn om door God in de waarheid te worden onderwezen. Dan pas kan hij deze verder geven en als echte aanhanger van Christus Zijn leer verkondigen in de wereld. De christelijke leer van de liefde bergt derhalve de waarheid in zich. Ze is de enige weg die naar de waarheid en dus tot het inzicht voert, want op een andere manier dan door de liefde komt de mens nooit of te nimmer tot wijsheid, tot het geestelijk weten dat met de waarheid overeenstemt.

Alleen de liefde zal hem inleiden in dit weten en daarom moet de liefde als eerste worden geleerd en daarom is de leer van Christus de door God aan de mensen verkondigde leer en die kan daarom nooit als mensenwerk worden voorgesteld, want ze bevat goddelijke wijsheid die geen menselijke leer kan laten zien. Ze is

heel eenvoudig en voor ieder mens begrijpelijk. Ze is ook aanvaardbaar en niet moeilijk na te leven voor degene die van goede wil is. En deze zal ook spoedig wetend worden zodra hij in de liefde leeft zoals de christelijke leer dit eist. En daaraan herkent men de leer van Christus, dat steeds maar weer de liefde wordt gepreekt, dat de mens wordt aangemaand tot zachtmoedigheid, vredelievendheid, geduld en barmhartigheid, dat dus steeds de liefde voor de naaste moet overheersen, wil de mens een God-welgevallige levenswandel leiden. En zodra hij hier zijn best voor doet, staat hij in het licht, dat wil zeggen in het inzicht van de zuivere waarheid.

Wil nu dus een aanhanger van Christus op aarde voor Zijn leer opkomen, dan moet hij eerst een leven in liefde leiden om nu met de uitwerking hiervan de medemensen het bewijs te leveren dat alleen de liefde tot de wijsheid leidt en dat dan de mens in het volle inzicht staat en hem ook alles begrijpelijk is wat zich in de wereld afspeelt, omdat hij oorzaak en uitwerking kan inzien en omdat hij weet dat een leven zonder liefde een verwoestende uitwerking heeft, de liefde echter alles behoudt en daarom niet kan worden uitgeschakeld. De aanhanger van Christus op aarde zal steeds het bewijs leveren dat hij wijs is, zodra hij zelf volgens Zijn leer leeft. En dan zal hij ze ook de medemensen zo kunnen aanbieden dat ze hun aannemelijk voorkomt en dan zal ze weerklink vinden en zich verspreiden, want dan spreekt ze voor zich.

Er kunnen daarom als aanhangers van Christus op aarde alleen zulke mensen in aanmerking komen, die zelf een leven in liefde leiden, daar het anders alleen dode woorden zijn die de medemens niet aan het hart gaan en die daarom ook niet aansporen tot liefdadigheid. Dan echter is er ook geen weten te verkrijgen, de mensen staan ver van de waarheid af. Ze kunnen wel naar het woord christen zijn, ze zijn het echter niet daadwerkelijk en dan zal die mensen ook het diepe inzicht ontbreken dat slechts alleen uit de liefde kan worden geboren.

Amen

---

**BD.4785**

*21 november 1949*

### **Navolgen van Jezus - Verbreiden van Zijn leer - Geestelijk werkzaam zijn**

In mijn naam zult u werkzaam moeten zijn. Wat Ik dus op aarde heb gedaan, dat zult ook u moeten doen, steeds Mij en mijn werkzaam zijn, mijn liefdesleer aanhalend, opdat u zich als mijn navolger zult bewijzen of ook als knechten de

opdracht van de Heer zult vervullen. Dan zult u in mijn naam werkzaam zijn voor het rijk Gods, u zult het verlossingswerk voortzetten dat Ik begonnen ben, doordat u de medemensen de middelen en wegen aanreikt om zich te verlossen. Dit is een mooie dienst die u voor Mij zult verrichten, wanneer u net als Ik de medemensen de liefde verkondigt, wanneer u hun mijn leer overbrengt die u voor dit doel zuiver en onbedorven wordt gegeven.

Ik zelf leid u er voor op. Ik geef u wat u aan uw medemensen zult moeten doorgeven. Ik zal u onderrichten opdat u het evangelie verder zult uitdragen in de wereld. Ik zal niets van u verlangen dan dat u dat doet wat Ik heb gedaan: in de liefde te leven en daardoor het licht van de wijsheid in u te ontsteken. Dan zult u dit licht kunnen laten schijnen en het donker verlichten dat over de aarde is gespreid.

Waarschuw en vermaan uw medemensen en kondig hun het nabije einde aan, zoals Ik ook de mensen het oordeel heb aangekondigd, dan bent u mijn juiste dienaren, mijn steunpilaren in de eindtijd, dan bent u trouwe arbeiders in de wijngaard van de Heer.

Slechts kort zal de tijd zijn van uw werkzaam zijn, dat in zijn volle omvang pas zal beginnen als Ik Me aan de mensen heb geopenbaard door de elementen van de natuur. Maar ook tevoren al zult u ijverig bezig moeten zijn en het voorbereidend werk verrichten dat uw werkzaam zijn naderhand vereist. U moet u met mijn woord zo vertrouwd maken dat u levendige vertegenwoordigers hiervan zult worden. U moet u door Mij laten onderrichten en mijn ijverige leerlingen zijn. U moet zelf uw best doen Mij na te volgen in uw levenswandel, u zult Mij moeten dienen met het hart en de mond, dat wil zeggen Mij door u laten spreken opdat mijn wil de mensen bekend wordt gemaakt. U zult de zuivere waarheid moeten ontvangen en ze ook verdedigen, dus tegen de dwaling optreden die verderfelijk is voor de mensen en ze belet gelukkig te worden. En alles wat u te doen staat, zult u door mijn woord vernemen.

Wees daarom dankbaar dat u mijn woord zult mogen ontvangen, dat Ik tot u zal spreken, rechtstreeks of door boden, dat Ik u zal aannemen als medewerker en u de arbeid zal opdragen die u zult moeten verrichten voor Mij en mijn rijk. De liefde moet u aanzetten tot werkzaamheid, maar Ik zal u helpen, zoals Ik het u beloofd heb, en uw loon eens zal waarlijk niet gering zijn.

Amen

*15 november 1952*

## **Deelname aan het verlossingswerk van Christus - Navolging van Jezus**

Aan de deelname aan het verlossingswerk van Christus zou u mensen zich allen gelegen moeten laten liggen, want ontelbare zielen zijn geketend, die u zult kunnen helpen bevrijd te worden. U allen zult kunnen deelnemen aan het verlossingswerk van Christus. U allen zult kunnen meehelpen, het gebondene te verlossen, want dit is op zo vele manieren mogelijk. Het voornaamste echter is, dat u er eerst zelf in zult geloven dat Jezus de goddelijke Verlosser is Die al uw zonden op zich nam om u verlossing te brengen. En dit geloof zult u nu ook moeten trachten over te brengen op uw medemensen, op alle zielen die ongelovig zijn en daarom geketend blijven en in de macht van de satan. Ieder die in Hem als Verlosser gelooft, die zal Hem ook aanroepen en zijn verlossing is verzekerd. Zonder geloof in Hem echter zal de ziel geen uitweg vinden, ze zal geen redder vinden die haar bevrijding brengt.

Ieder mens nu die zelf gelovig is, kent ook het belang van het verlossingswerk en hij moet zijn weten ook aan de ongelovigen overbrengen. Succes zal hem verzekerd zijn als hij zelf voor de goddelijke Heiland uitkomt door de navolging van Jezus, dat wil zeggen als hij zijn best doet het leven van Jezus na te leven, als hij zelf de geboden van de liefde zal opvolgen die in de leer van Jezus door Hem zelf de mensen werden gegeven. Als hij zelf in de liefde leeft, betoont hij zich als een ware navolger van Jezus en als vertegenwoordiger van Zijn leer, hij bewijst zich als zelf verlost door Jezus' liefde en genade en hij kan nu ook met overtuiging opkomen voor het verlossingswerk van Christus, hij kan zijn medemensen wijzen op de door Jezus' kruisdood verworven genaden en dus erbij helpen, dat ook dezen zich van die genaden bedienen en vrij kunnen worden uit hun gebonden toestand, uit een toestand zonder licht en kracht en daarom een ongelukkige toestand.

U mensen zult onnoemelijk veel kunnen bijdragen aan de verlossing van de zielen, want ook de zielen van de overledenen zult u in liefde het evangelie kunnen voorleggen. U zult ook hen de weg kunnen wijzen die ze moeten gaan om uit hun ongelukkige toestand te komen. U zult ook hen op de goddelijke Verlosser Jezus Christus kunnen wijzen en in hen de wil en het verlangen wakker maken, door Hem aangenomen te worden, Hem hun zonden te bekennen en Hem om vergeving te vragen.

Ieder die gelovig is, wil zijn geloof overdragen op de ongelovigen. En al lukt het hem niet steeds, dan zal hij toch veel resultaten kunnen laten zien en zijn arbeid voor het geestelijke rijk zal niet tevergeefs zijn. Want hij zal steeds ondersteuning



vinden van de kant van de lichtwezens, aan wie eveneens de verlossing van het gebondene is opgedragen en die het in hun liefde niet moe worden de wezens tot Jezus Christus te brengen, opdat ze verlossing vinden van hun kwelling.

Amen

---

## Levend christendom - De ware kerk van Christus

**BD.4707**

*7 augustus 1949*

### **Traditioneel geloof - Vormgeloof - Dwaalleren**

Het is een buitengewoon moeilijke arbeid, de mensen uit het traditionele geloof - uit het vormgeloof - te verplaatsen in het levende geloof, want het woord geloof is hun nog niet duidelijk geworden. Ze hebben het woord traditioneel overgenomen zonder zich bewust te zijn van de eigenlijke diepe betekenis en hangen veel meer uiterlijke gewoonten en gebruiken aan dan de kern die de leer van Christus vormt. Wel hebben ze met de oren alles opgenomen wat met Jezus Christus als de goddelijke Verlosser verband houdt en deze kennis kenmerken ze met het woord "geloof" en ze verstaan daaronder alleen maar dat ze zich niet verzetten tegen dit weten of dat ze het afwijzen als onwaarschijnlijk. Maar ze zijn noch in detail in de christelijke leer doorgedrongen, noch zich zelfs maar bewust van de betekenis van het verlossingswerk. Dus een inhoudelijke stellingname tegenover dat, wat hen geleerd werd, laten ze achterwege, die echter nodig is om levend te kunnen geloven, dat wil zeggen innerlijke overtuiging voor welke geloofsleer dan ook te verkrijgen.

Maar alleen het levende geloof kan tot het eeuwige leven leiden, want elk vormgeloof is ongeschikt om de ziel te veranderen. En alles is vormgeloof zolang de mens niet vervuld is van een diep verlangen naar de zuivere waarheid. Want dit verlangen spoort hem pas aan om na te denken over de hem overgebrachte geestelijke leer, waarop dan de innerlijke overtuiging volgt of een bewust afwijzen van datgene, waarvoor hij de overtuiging - dus het levende geloof - niet kan opbrengen. En dit uitsorteren van het valse en het ware moet plaatsvinden. De dwaling moet van de waarheid worden gescheiden, daar anders de mensen zich geen duidelijke voorstelling van God kunnen maken, wiens Wezen zo volmaakt is, dat ook alles wat van Hem getuigt volmaakt moet zijn. Misvormde leren echter zullen nooit het Wezen van God laten inzien, maar steeds een valse voorstelling van God weergeven.

Maar zolang mensen, die hun medemensen willen onderrichten, zelf het onderscheid tussen vormgeloof en het levende geloof niet kennen, zolang deze mensen zichzelf geen kennis hebben verschaft van de waarheid, juist door het innemen van een standpunt met behulp van goddelijke ondersteuning - dus tot een levend geloof zijn gekomen - zullen ze ook niet hen, die onderricht worden, opvoeden tot waar geloven. En dit is de verklaring ervoor dat ontelbare mensen zich wel gelovig noemen en er toch ver van verwijderd zijn, dat daarom de dwaling verbreid is en de waarheid slechts weinig instemming vindt, dat de mensen veel voor waarheid aannemen wat ze bij ernstig willen zeer wel als dwaling zouden kunnen herkennen. Maar ze houden zich aan de traditie, ze nemen gedachteloos en zonder bedenkingen generaties lang steeds dezelfde misvormde leren over, die oorspronkelijk in de zuiverste vorm door Jezus Christus aan de mensen werden gegeven en alleen vertroebeling en misvorming konden ondergaan omdat eigen denken uitgeschakeld werd en zodoende er op de afwijkingen geen acht werd geslagen. Bovendien werden de mensen ook tot het onvoorwaardelijk aannemen van geloofsleren verplicht, zodat ze zich van elke verantwoording ontheven voelen en het geloof dus steeds meer star wordt en een dood geloof geen geestelijke vooruitgang kan opleveren.

De mensen moeten opmerkzaam worden gemaakt op hun dode toestand en daarom moet steeds het levende geloof worden gepredikt. Het moet hun ten stelligste op het hart worden gedrukt, dat ze zich niet gelovig behoren te noemen zolang ze alleen maar traditioneel overgenomen geestelijke leringen erkennen doch niet in bezit hebben genomen, dus ze met meest innerlijke overtuiging - niet alleen met de mond - kunnen verdedigen en dat daartoe ook een denkbeeldige uiteenzetting nodig is. Dan zal de sluier voor hun ogen wegvallen, dan zullen het hart en het verstand af en toe weigeren iets aan te nemen en dan pas zal de waarheid tevoorschijn komen, die dan de mens gelukkig en tot een vlijtige aanhanger zal maken. En dan zal de mens levend kunnen geloven en zich van elke uiterlijke vorm hebben vrijgemaakt. Dan pas zal zijn ziel rijp kunnen worden en zal hij een lid van de kerk zijn die Jezus Christus op aarde heeft gesticht.

Amen

---

**BD.5895**

*5 maart 1954*

## **Levend christendom**

Een levend christendom zou de uitwerking van mijn verlossingswerk moeten zijn, dan zou waarlijk ieder mens een "navolger van Jezus" zijn en zou er niet het

geestelijk lage niveau te constateren zijn waarin de mensen in de laatste tijd voor het einde leven. Een levend christendom is een leven volgens mijn geboden, een leven in onbaatzuchtige naastenliefde, waarmee ook de liefde voor God is bewezen. Een levend christendom zou mensen tot gevolg hebben in wie mijn Geest zou kunnen werken en er zou licht zijn onder de mensen, een inzicht dat hun nu echter ontbreekt.

Mijn geboden waarvan Ik de mensen tijdens mijn aards bestaan in kennis stelde, waren niet zo moeilijk te vervullen. Ze waren echter door Mij gegeven opdat de mensen die Mij wilden navolgen richtlijnen hadden. Ze waren alleen een verwijzing naar mijn orde van eeuwigheid die de liefde als grondslag had. Een leven in deze eeuwige orde dus verlangde Ik en Ik leefde op aarde dit leven voor. Ik was op de hoogte van de uitwerking van een leven volgens goddelijke orde en daarom ging aan u mensen de roep uit: Volg Mij na. Ik wilde dat ook u mensen licht en kracht zou ontvangen en toonde u daartoe de weg: de weg van de liefde, die dus de weg van de eeuwige orde was. Met mijn hulp zou u allen deze weg moeten gaan en u allen kon tot ware christenen worden die de weg vervolgden die Ik zelf ben gegaan, want Ik gaf de kracht daartoe aan allen die zich door Mij lieten verlossen, dat wil zeggen die Mij als Verlosser van de wereld erkenden en in mijn goddelijkheid geloofden.

De mensen echter geloofden te weinig in Mij. Ze lieten Mij wel gelden als een mens die edele doelen nastreefde, maar ze lieten Mij niet tot hun Voorbeeld worden - dat overeenkomstig te worden hun taak was. Ze werden geen levende christenen, geen christenen van de daad die door het nakomen van mijn geboden van de liefde ook van de waarheid van mijn woord overtuigd zouden worden. Er zijn maar weinig mensen als echte christenen te bestempelen. En het christendom is tot nog slechts een woord geworden waarvoor elke motivatie ontbreekt. Ik ben misschien nog in het verstand van vele mensen te vinden, maar niet in het hart. En dus heeft het woord "christen" elke betekenis verloren, want alleen die de weg van de liefde gaat op aarde, die zal Mij navolgen en is bijgevolg een christen. Hij leeft het echte christendom, hij leeft de leer die Ik als mens Jezus op aarde heb gepredikt en hij heeft een standvastig geloof in Mij en mijn verlossingswerk. Hij roept naar Mij als God en Vader, want in hem is het licht van het inzicht, de uitwerking van een oprecht leven in liefde, van een waar christendom.

En daarom ligt de aarde in diepste duisternis. Daarom zullen de mensen in deze duisternis de juiste weg niet vinden. Daarom zullen ze zich vergissen en neerstorten, zolang ze niet in Mij hun Verlosser zien, hun Leider die ze navolgen en dus een leven in liefde leiden. Daarom is de mensheid rijp voor de ondergang, omdat ze Hem afwijst Die een leven in liefde heeft gepreekt en omdat ze zich aan hem uitlevert die mijn tegenstander is en wiens ijverigste streven is, het

christendom op aarde het echte leven te ontnemen, het tot een schijnchristendom te maken dat eeuwig geen waarde heeft voor de ziel.

Amen

---

**BD.7266**

*26 januari 1959*

## **Kenmerk van de levende christen**

Zolang mijn Geest nog niet in u werkzaam is, zo lang bent u alleen meelopers of vormchristenen. Want het werkzaam zijn van mijn Geest is het kenmerk van de kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht. U behoort pas dan tot deze door Mij gestichte kerk, wanneer mijn Geest zich in u kan uiten, dat u zijn aanspreken verneemt, dat u dus tot leven bent gewekt, wat het werkzaam zijn van mijn Geest bij en in u bewijst. En het teken van het werken van mijn Geest is, dat u levend bent. Dat u ware christenen van de daad bent geworden, dus ook echte doeners, niet alleen toehoorders van mijn woord. Een dode christen heeft deze symptomen niet. Hij leeft gewoon voort, hij zal nauwelijks over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk spreken. Hij zal zich ook niet inspannen om een leven in daden te leiden. Toch noemt hij zich christen, omdat hij nog niet heeft begrepen wat Ik daaronder versta.

Een christen is een ware navolger van Jezus, een mens die zijn best doet net als Hij zijn aardse bestaan te leiden dat in onophoudelijke werken van liefde bestond en in een innige band met Zijn Vader die in Hem was. Deze innige band met Mij in Jezus Christus moet als eerste tot stand worden gebracht, wil mijn Geest nu ook werkzaam kunnen worden, wil hij zich kunnen uiten, doordat hij op al het denken, willen en handelen nu invloed krijgt. Dan zal de mens door mijn Geest geleid zijn, want door de Geest uit Ik Mezelf en maak Ik de mens mijn wil bekend. De mens moet dus naast het aardse leven een tweede leven leiden. Hij moet geestelijk streven, waar een vormchristen geen tijd voor blijft omdat hij door de wereld gevangen is die hem niet vrijlaat.

De christen van de daad leeft zijn aardse leven ernaast, en het geestelijke leven vult zijn leven. Want de Geest uit Mij, die hem nooit zal laten rusten, is zijn drijfveer. En zo is dus elke geestelijke gedachte, elke band met Mij, elke drang om een goede daad te verrichten, elk dieper begrijpen van geestelijk weten en steeds nieuw verlangen daarnaar, alles als het werkzaam zijn van de geest te beschouwen. En dit alles kenmerkt ook een levende christen, terwijl het de vormchristen hieraan volledig ontbreekt. Want deze overdenkt niet zozeer het

leven van zijn ziel als het leven van zijn lichaam. En geestelijke banden zijn hem vreemd, omdat ze lastig voor hem zijn en hij ze daarom ontwijkt. En daarom is hij een dode christen, die niet zal kunnen bewijzen dat hij leeft wanneer hij op deze proef wordt gesteld. Want de mens is niet straffeloos een dode christen en eenmaal zal het blijken, hoe diep hij zich nog in het graf bevindt, hoe verduisterd zijn geest is en hoe ver hij zelf er nog van verwijderd is een ware navolger van Jezus Christus te zijn.

En daarom hebben maar weinig mensen het recht zich christen te noemen. Want de meeste zijn het niet. Ook niet wanneer ze bij kerkelijke organisaties horen, maar deze niet tot eer strekken. Want in al deze organisaties kunnen de mensen de juiste weg van de navolging van Jezus gaan en dan ook als ware christen het kenmerk van mijn kerk bezitten: de gewekte geest die hen nu leidt en onderricht, die hun levensweg helder verlicht en die in de meest ware zin op de mens inwerkt, omdat het mijn Geest is die zich in u uit en omdat Ik u ook waarlijk alleen dat geef, wat goed is voor u en uw ziel. En ieder van u kan de geest in zich tot leven wekken. Ieder die maar serieus zijn taak op aarde wil vervullen, die zich ernstig met Mij - Die hij als zijn God en Vader ziet - wil verenigen en deze innige aaneensluiting tot stand brengt door werkzaam te zijn in liefde. Want wie de liefde beoefent, brengt de aaneensluiting tot stand met Mij, de Liefde zelf. En mijn Geest zal hem doorstralen en hem licht schenken. Hij zal nu altijd alleen naar mijn wil actief zijn en nog op aarde het eeuwige leven verkrijgen.

Amen

---

**BD.6010**

*28 juli 1954*

### **De kerk van Christus (3)**

De gemeenschap van Jezus Christus bestaat uit alle gelovigen die in Jezus Christus hun Verlosser zien, die in Hem geloven als de Zoon van God die naar de aarde kwam om als mens het zoenoffer te brengen voor de gehele mensheid, en die Hem daarom willen navolgen. Onder de "kerk van Christus" die Hij zelf op aarde gesticht heeft zijn alle diepgelovige mensen te verstaan die er ernstig naar streven christenen van de daad te zijn, die niet zomaar vormchristenen zijn, allen die een levend geloof hebben en die zich bewust onder het kruis van Christus plaatsen. Jezus Christus moet erkend worden door de leden van Zijn kerk. En uit deze erkenning vloeit voor hen dan ook de plicht voort volgens Zijn leer te leven, dus bewust een leven in liefde te leiden zoals Hij zelf het de mensen heeft

voorgeleefd en daartoe aanmaant door Zijn oproep: "Volg Mij na". Wie aan deze oproep gehoor geeft en Hem aanvaardt, die behoort ook tot de gemeenschap die als "kerk van Christus" wordt aangeduid.

Dit is de onzichtbare kerk, die evenwel in ieder kerkgenootschap vertegenwoordigd kan zijn en ook vertegenwoordigd is, omdat er overal mensen zijn die met innige liefde in Jezus Christus geloven, die ook in liefde opkomen voor hun medemensen, die ware christenen genoemd kunnen worden omdat ze door hun levenswandel bewijzen toe te behoren aan Hem, die op aarde Zijn werkzaam zijn in liefde heeft bekroond met Zijn dood aan het kruis. Deze gemeenschap bestaat dus overal waar ware christenen leven, want zij allen behoren tot de kerk van Christus. En waar nu twee of drie van zulke christenen in Zijn naam samenkomen, daar is Hij zelf in hun midden, de Stichter van de kerk van Christus, en Hij vervult hen met Zijn geest.

Dus zullen ook de gedachten en woorden van deze mensen juist zijn en ze zijn zelfs hoger te waarderen dan het woord van een predikant die de goddelijke leer van de liefde nog niet levend vertegenwoordigt, wiens woorden nog geen blijk geven van het innerlijk leven, van de Geest - het kenmerk van de leden van de kerk van Christus. En deze Geest zal zich altijd zodanig uiten, dat het woord van God op een eenvoudige en duidelijke manier gepredikt en uitgelegd wordt, wat ook in de kleinste kring waar maar leden van de kerk van Christus bijeen zijn op de meest natuurlijke wijze kan geschieden, zelfs in een eenvoudig gesprek. Want niets uiterlijks bevestigt dit lidmaatschap, maar alleen de geest van liefde van ieder afzonderlijk die op Jezus Christus aandringt in het levend geloof in Hem als de Zoon van God en Verlosser van de wereld, in wiens menselijk omhulsel God zelf zich heeft belichaamd om de mensen te verlossen van zonde en dood.

Amen

---

**BD.7850**

*13 maart 1961*

## **De ware kerk van Christus - Petrus de rots**

Iedere gelovige christen behoort tot de kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht. Maar Ik leg de nadruk op gelovige: iedere gelovige christen. Want veel mensen noemen zich christen, alleen maar omdat ze deel uitmaken van een christelijke geloofsgemeenschap. Een kerkgenootschap dat weliswaar Christus predikt, maar wat niet bewijst dat de mensen ook levend in Hem geloven. En Ik vorder dit geloof in Mij, want op een diep levend geloof is mijn kerk gebouwd. De

leerstellingen die traditiegetrouw worden doorgegeven, worden door de mensen weliswaar niet openlijk afgewezen - ze durven ze niet tegen te spreken - maar een diep vaststaand geloof in mijn verlossingswerk, in mijn werkzaam zijn als mens op deze aarde, bezitten ze niet. En zo kan Ik hen ook niet als levende christenen erkennen die bij mijn kerk horen. Veeleer zijn het slechts meelopers, vormchristenen. Het zijn mensen die zich nog nooit serieus met het vraagstuk van de menswording Gods in Jezus hebben beziggehouden, die ook niet op de hoogte zijn van de missie van de mens Jezus, maar die het gebeuren rond de mens Jezus alleen als een legende beschouwen, die misschien in Hem geloven als een idealist die het beste wilde voor de mensheid. Maar ook dat kan Ik niet als "geloof in Jezus Christus en Zijn werk van verlossing" waarderen.

Maar wie vaststaat in het levend geloof, die weet ook waarom Ik zoiets verlang: om hem eeuwig gelukkig te kunnen maken. Want ontegenzeggelijk is daar de liefde voor nodig die pas een levend geloof voortbrengt. En deze liefde is het, die u mensen zult moeten bezitten om tot een helder inzicht te komen van datgene wat mijn verlossingswerk voor u mensen betekende en waarom Ik over de aarde ben gegaan. En alleen zij die door de liefde tot een dergelijk inzicht zijn gekomen, kunnen ook van een rijp worden van hun ziel spreken, die zin en doel is van de gang over de aarde als mens. Want in dezen is mijn Geest werkzaam geworden, die Ik heb beloofd aan allen die bij mijn Kerk horen, die in Mij geloven.

De verlichting door de Geest is het teken van het behoren tot mijn kerk, die Ik zelf op aarde heb gesticht. En wanneer u mensen zich voor "christen" uitgeeft en uw geest is nog niet verlicht, dan zegt de naam "christen" helemaal niets. U bevindt zich buiten mijn kerk, zelfs wanneer u hoort bij een organisatie die Mij predikt, want u schenkt geen aandacht aan die prediking die alleen belangrijk is: dat u de geboden van de liefde vervult, die wel elke kerk leert maar niet in het middelpunt plaatst en er daarom ook meestal alleen maar dode christenen uit voort zullen komen. Maar wie in de liefde leeft, kan lid zijn van elke kerkelijke organisatie. Hij zal lid zijn van mijn kerk, omdat deze gebaseerd is op het levende geloof dat door de liefde levend is geworden.

U zult alleen maar door de liefde zalig kunnen worden. En dus zult u mijn goddelijke leer van de liefde moeten naleven en Mij daardoor bewijzen, dat u bij mijn kerk zult willen behoren. En omdat de goddelijke leer van de liefde in elke christelijke organisatie wordt gepredikt, zult u deze leer met de hoogste prioriteit moeten ontplooiën. U zult geen voorrang mogen geven aan andere geboden, door mensen toegevoegd en uitgevaardigd, want deze helpen u niet om uw ziel rijp te laten worden. Integendeel, ze houden u alleen maar ervan af mijn wil te vervullen: de geboden van de liefde tot God en tot de naaste die Ik u heb gegeven. En zo kunnen er dus ook uit elke kerkgemeenschap levende christenen

voortkomen die dan als leden van de door Mij gegrondveste kerk zullen gelden. Maar ook geen van deze kerken zal er aanspraak op kunnen maken, de alleen zaligmakende kerk te zijn, omdat alleen de liefde zalig maakt en deze door aanhangers van alle godsdienstige richtingen kan en zal worden beoefend, die dan ook als ware christenen gelden, die kandidaten zijn voor mijn rijk dat niet van deze wereld is.

Het is dus niet van betekenis bij welke geestelijke richting u mensen zich in het leven op aarde aansluit, wanneer u maar door een leven in liefde tot een levend geloof in Mij en mijn werk van verlossing zult komen. Dan zal Ik u opnemen in mijn kerk, dan ontplooit u ook ten volle mijn woord dat Ik op aarde predikte. U volgt Mij na wanneer u een levenswandel in liefde leidt zoals Ik het heb gedaan. U wordt daardoor ware aanhangers van mijn leer, want daarom kwam Ik naar de aarde, om de liefde te ontsteken die u mensen door het inwerken van mijn tegenstander had verstikt.

Ik leerde u liefde en leefde ze voluit. En wie nu net als Ik in de liefde leeft, volgt Mij na. Hij sluit zich bij Mij aan, hij behoort tot de kerk die Ik stichtte, omdat hij nu ook een geloof zal bezitten als Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk heb gebouwd. Begrijp deze woorden juist en pas ze niet toe vanuit een verkeerde uitleg. Want tot navolgers van Petrus kunnen alleen die mensen worden gerekend, die in zich net zo'n sterk geloof hebben verkregen door een leven in liefde en die zich daarom ook met recht als aanhangers van "mijn kerk" kunnen bestempelen.

Amen

---

**BD.5174**

*19 juli 1951*

## **Het kenmerk van de kerk van Christus - Het werken van de geest**

De kerk van Christus is geen organisatie, ze is de aaneensluiting van allen die geestelijk streven, van mensen uit elke geloofsrichting die in de liefde leven en in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk geloven. Want niet de geloofsrichting toont aan dat zij tot deze kerk behoren, maar de geest die uit de mensen spreekt die er deel van uitmaken. Het moet u ook duidelijk zijn dat God het nooit voldoende vindt als iemand zich bij deze of gene geloofsrichting aansluit vanwege de naam of omdat hij onder de indruk was van de gewoonten en gebruiken die elke organisatie (geloofsgemeenschap) meer of minder laat zien, maar dat God alleen de gezindheid van een mens waardeert. En die kan dus bij



iedere geloofsrichting zus of zo zijn, dat wil zeggen: meer of minder beantwoordend aan Gods wil, meer of minder de goddelijke geboden in acht nemend. En toch is alleen dit doorslaggevend of een mens zich tot de kerk van Christus mag rekenen: of door een leven in liefde ook de Geest uit God in de mens is gewekt.

De kerk van Christus is een louter geestelijke organisatie die geen enkele concessie aan de wereld doet, die alleen gebaseerd is op het zielenleven van een mens, op de bewuste wil het geestelijke doel te bereiken dat de mens op aarde gesteld is. De kerk van Christus verenigt alle gelovigen, dat wil zeggen: innerlijk overtuigde aanhangers van Jezus, die zich de goddelijke leer van de liefde tot hun levensdoel maken, die het verlossingswerk van Christus erkennen en geen ander streven kennen dan door de bewuste vereniging met Hem de kracht van de Geest te ontvouwen. Die dus door de goddelijke Geest verlicht worden, wat altijd als bewijs van het lidmaatschap van Zijn kerk zal gelden.

De kerk van Christus heeft geen ander uiterlijk kenteken nodig om herkend te worden als Zijn ware kerk die Hij zelf op aarde heeft gesticht, dan alleen de geestelijke wedergeboorte - die bewezen is door het zich uiten van de goddelijke Geest in de mens. En dit is weer te herkennen aan een verlicht denken, het inzien van de waarheid, het besef van het doel van het menselijk leven, door een sterk geloof en de daaruit voortkomende buitengewone werken, zoals het genezen van zieken, het afwenden van grote aardse nood, het binnenstromen van Gods woord of het gebieden van de elementen tot nut van de medemens.

Steeds zal er een kracht aan het licht komen die van goddelijke oorsprong is als een mens de geestelijke wedergeboorte heeft bereikt. En deze behoort ook tot de kerk van Christus, die buiten iedere kerkelijke organisatie staat maar mensen van iedere geloofsovertuiging tot haar leden telt. Ze is een geestelijke gemeenschap van alle diepgelovige mensen en haar Hoofd is Jezus Christus zelf, met wie ieder lid in innig contact moet treden om in Zijn kerk opgenomen te worden. Want Zijn kerk is iets levends, ze is geen dode vorm die voor de wereld maar in naam bestaat en geen Geest in zich heeft. Zijn kerk is op een levend geloof gebouwd dat door de liefde tot leven werd gewekt.

Daarom zijn liefde en geloof de eerste voorwaarden om tot deze, Zijn kerk te behoren, om welke reden er ook in iedere geloofsrichting mensen tot Zijn kerk behoren, die een levend geloof hebben dat is voortgekomen uit de liefde tot God en de naaste. Al deze mensen verenigt Jezus Christus in Zijn op aarde gestichte kerk, en Hij kenmerkt hen met de gaven van de Geest, ieder naar rijpheid, bekwaamheid en bestemming van zijn arbeid op aarde voor Zijn rijk. Overal waar Gods geest werkt staat een pilaar van Zijn kerk die onoverwinnelijk is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.6612**

*4 augustus 1956*

### **Laat de Geest in u werkzaam zijn**

De Geest in u zult u niet mogen weren als Hij zich wil uiten. U zult altijd bereid moeten zijn Hem aan te horen. U zult vaak in de stilte moeten gaan en luisteren wat Hij u wil zeggen. U zult u bewust open moeten stellen, want Hij zal nooit dwingen of proberen al te luid door te dringen, veeleer steeds uw bereidwilligheid afwachten, maar dan u iets kostelijks aanbieden. De Geest in u is de stem van mijn liefde die altijd bereid is voor u te klinken, die voortdurend met u zou willen spreken, maar alleen dan met u spreken kan wanneer ook u bereid bent Mij aan te horen.

En wanneer u ernstig overweegt, welke grote genade het is dat u waardig gekeurd zult zijn mijn woord te horen, dan zult u in diepe deemoed steeds alleen dankbaar moeten zijn voor dit geschenk van genade en geen gelegenheid voorbij laten gaan het in ontvangst te nemen. En hoe vaker u dus uw hart zult openen, des te duidelijker zult u mijn stem vernemen en Ik kan u onuitputtelijke wijsheden bezorgen die u ten zeerste gelukkig maken. En dan zult u zich spoedig boven al het aardse kunnen verheffen. U zult alles leren beschouwen als een snel voorbijgaand laatste onderzoek en beproeving, waarop dan een eeuwig ongestoord geestelijk leven volgt.

Er zal u spoedig niets meer belasten, omdat uw ziel zich meer en meer zal losmaken van de materiële wereld en alleen nog naar huis verlangt in haar vaderhuis. Alleen mijn Geest kan u dit overbrengen en alleen uw geestelijk oor kan het opnemen, maar u zelf zult u door uw wil zo kunnen vormen dat u in staat zult worden mijn stem te vernemen. En nooit worden mijn gaven u beperkt aangeboden. De mate echter zult u zelf bepalen. Dit is nu eenmaal wet, dat aan de vrije wil niet voorbij wordt gegaan, dat u zelf zich naar Mij zult moeten toekeren, wil mijn straal van liefde u treffen.

Maar van Mij uit zal er geen beperking plaatsvinden. Niet Ik trek Me van u terug, veeleer u zelf zult de aanleiding geven wanneer het u toeschijnt dat Ik niet bij u aanwezig ben, omdat zich dadelijk een wand tussen ons schuift wanneer uw wil zich een ander doel zoekt. En deze wand zult u zelf ook weer moeten verwijderen, dan zult u Mij terugvinden, omdat Ik nooit ver van u was. Dat u zich

echter aanzienlijk in het voordeel zult bevinden wanneer u mijn nabijheid voortdurend wordt bewezen door het in ontvangst nemen van mijn woord, dat hoeft u niet gezegd te worden. Want de toestand van uw ziel zal het u zelf bewijzen, u zult een innerlijke vrede ervaren in mijn nabijheid en vol van kracht zijn, omdat u deze rechtstreeks van Mij zult ontvangen.

Laat de Geest in u vaak aan het woord komen, creëer steeds gelegenheden dat Hij zich uit. Dus wijd u steeds vaker aan de innerlijke concentratie, sluit u af van het lawaai van de wereld en luister naar het zachte klinken in u. Wil dat Ik tot u spreek en hoor Mij aan. En u zult waarlijk rijk gezegend door het aardse leven gaan en veel van de zegen ook verder kunnen leiden. Want u zult allen kracht en licht nodig hebben - die mijn Geest schenkt aan ieder die zich daarvoor zal openstellen.

Amen

---

**BD.6745**

*23 en 24 januari 1957*

### **Het werkzaam zijn van de Geest - Gemeenschap van gelovigen**

Gezegend zijn, die te vinden zijn in de liefde voor Mij, wier wil het is Mij en de naaste te dienen en die gemeenschappelijk werken voor Mij en mijn rijk. Wanneer mijn Geest neerdaalt naar de aarde, deel Ik gaven uit die steeds voor al mijn kinderen bestemd zijn die ze aan willen nemen. Want alle mensen op aarde hebben zulke gaven nodig en daarom moet ook alles verder worden geleid wat mijn liefde zal aanbieden, wat aan de mens, die een werkzaam zijn van mijn Geest in zich toelaat, door mijn Geest wordt overgebracht. Wie nu echter in de liefde vaststaat voor Mij en voor de naaste, die zal niets voor zich alleen willen houden. Integendeel, die zal zich vol ijver inzetten voor de verspreiding van datgene wat hem zelf gelukkig maakt. En zo vormt zich een "kleine gemeente" en Ik kan nu alle leden van deze gemeente aanspreken zodra Ik mijn woord naar de aarde leid. En allen die Mij liefhebben, herkennen ook de stem van de Vader als Hij tot hen spreekt, want als ze Mij liefhebben, behoren ze tot de mijnen die Ik steeds zal voorzien overeenkomstig hun verlangen. En niemand die Ik zelf aanspreek, zal zich afsluiten van de medemensen, want de kracht van mijn woord dat hem toestroomt, dwingt hem tot doorgeven, die zet hem aan tot werkzaamheid, want de kracht uit Mij wekt op tot leven.

En het is waarlijk een gelukkig stemmende bezigheid, Mij en mijn rijk dichter bij de mensen te brengen, te werken in mijn wijngaard, een trouwe knecht van Mij te

zijn, die Ik steeds de arbeid zal toewijzen zolang hij bereid is Mij te dienen. En op allen zal duidelijk mijn zegen rusten. Want er is op aarde geen arbeid dringender dan bezig te zijn en te werken voor het zielenheil van de medemensen. En waar deze arbeid zonder uitstel wordt gedaan, daar zal ook aards alles geregeld worden, want Ik zorg waarlijk lichamelijk en geestelijk voor de mijnen, voor allen die zich in liefde voor Mij en voor de naaste aaneensluiten, die in Mij geloven en dus de op aarde door Mij gegrondveste kerk toebehoren, die al mijn schapen verenigt waarvan Ik Zelf de Herder ben.

Zoek deze kerk niet in een organisatie, maar weet dat alle organisaties leden van mijn kerk kunnen bevatten en dat dit steeds die mensen zijn, die in levend geloof vaststaan in Mij in Jezus Christus, omdat ze vervuld zijn van liefde voor Mij en voor de medemensen en die daarom ook het werkzaam zijn van mijn Geest bij zich ervaren, dat het kenteken van de "kerk van Christus" is. Met dezen dus kan Ik zelf in verbinding treden, hetzij op rechtstreekse of ook niet rechtstreekse wijze, maar steeds kan Ik ze zelf toespreken en steeds zullen ze mijn stem ook herkennen als stem van de Vader, Wiens kinderen ze willen zijn. Daarom moet en zal "mijn kerk" zich ook uitbreiden op aarde. Overal zal Ik de mensen toespreken door mijn Geest en overal zullen zich kleine gemeenten vormen, die echter zichzelf afbakenen tegen het rijk van mijn tegenstander, juist door de liefde en hun levend geloof, want waar deze niet aanwezig zijn, kan mijn Geest niet werken en daar is dood land ondanks organisatorische bezigheid.

Dus spreek Ik van een "gemeenschap van gelovigen" en van een "werkzaam zijn van de Geest in de gemeente", want het staat vast dat geen van Geest vervulde mens zich zal afzonderen. Integendeel, hij voelt zich innerlijk aangedreven zich tegenover de medemensen te uiten en zo zal zich vanzelf een kleine gemeente vormen die in mijn Geest leeft en handelt en dus het woord ontplooit dat Ik haar door mijn Geest zal doen toekomen. En de leden van deze gemeente zijn levende christenen, dus ook levende vertegenwoordigers van Jezus Christus die voortdurend getuigen zullen van Hem. Bij hen is ook de verlossing door Jezus Christus duidelijk, want de schuld van de zonde die de geestelijke toestand van een mens verduistert, is van hen afgenomen, die nu in helder inzicht staan, die mijn Geest nu in alle waarheid kon leiden. Want het zekere teken van de verlossing door Jezus Christus is, dat mijn Geest zich zal uitgieten in het hart van de mens, wat voor de kruisdood van Jezus onmogelijk was. Wie echter nog voortgaat in duisternis van geest, wie nog niet innerlijk verlicht is, die heeft nog niet de weg naar het kruis genomen, ofschoon zijn mond zich voor Hem uitsprekt. Hij heeft zijn hart nog niet totaal op Hem gericht, de liefde die hem ertoe aanzet zich helemaal aan de goddelijke Verlosser over te geven, is nog niet in hem ontstoken.

Waar echter liefde is voor Mij en deze in onbaatzuchtige liefdewerken bij de naaste tot uitdrukking komt, daar zal ook mijn Geest afdalen. En in het licht dat Hij uitstraalt, herkennen de mensen elkaar die gelijk gezind zijn en ze komen samen in mijn naam. En dan uit zich mijn Geest. Hij spreekt allen toe die hun harten openen en Mij horen willen. Daarom zullen zich overal kleine gemeenten vormen en ze zullen voortkomen uit alle geestelijke richtingen, want overal en in alle geestelijke richtingen zullen mensen te vinden zijn die vervuld zijn van liefde, die de innige aaneensluiting met Mij tot stand brengen en die de geestvonk in zich tot leven wekken. Op dezen nu daalt mijn Geest neer en vanaf dat ogenblik zal Hij de straal van het liefdeslicht van boven verder leiden en ook aanhang vinden, mensen die zich aangesproken voelen door Mij, die de genadestroom van mijn liefde in hun harten binnen laten stromen en die nu allen weer ijverig werkzaam zijn voor Mij en mijn rijk.

Daarom moet nooit naar kerkgenootschap worden gevraagd, maar alleen acht geslagen worden op de geest die een kleine gemeente vervult. Want het "werkzaam zijn van mijn Geest" moet duidelijk zijn, om nu de gemeenschap van de gelovigen toe te behoren waaruit de kerk bestaat die Ik op aarde heb gesticht. Vat al mijn woorden geestelijk op en tracht dit inzicht te verkrijgen terwijl u zich door mijn Geest zult laten verlichten - wat echter steeds een levend geloof vooropstelt dat door de liefde tot leven is gekomen. Maar beschouw niet elk ongewoon gebeuren als werkzaam zijn van de Geest, want ook mijn tegenstander komt ongewoon tevoorschijn. Maar hij zal niet uw geest verlichten, doch u steeds verder de duisternis in drijven. Waar echter liefde en geloof is, waar Jezus Christus zelf werkzaam kan zijn omdat de liefde Hem herkent en erkent, daar is geen werkzaam zijn van de tegenstander meer mogelijk, daar zal Ik zelf werkzaam zijn door mijn Geest.

Amen

---

**BD.4755**

*8 oktober 1949*

## **Gelovige gemeente - Tegenwoordigheid van God - Zijn kerk**

Waar zich een kleine gemeente vormt die in mijn naam tracht te werken, die zich mijn wil tot richtsnoer neemt en die in het geloof in Mij werken van liefde zal verrichten, die mijn woord opneemt en ook tegenover de medemensen voor mijn liefdesleer opkomt, daar ben Ik voortdurend tegenwoordig en laat mijn Geest in deze gemeente werken. Ik zelf ben in hun midden als ze maar van mijn naam melding maken en in het hart voor Mij uitkomen. En zo zal Ik hun gedachten

steeds zo sturen dat ze alleen maar de waarheid spreken als ze de medemensen willen onderrichten. Ik zal steeds hun inspanningen zegenen die de zielen van de medemensen gelden. Ik zal voor hen een duidelijk Raadgever en Leider zijn om de kleine gemeente te vergroten. Ik zal hun de mensen toevoeren die in staat zijn mijn woord op te nemen dat verspreid moet worden en steeds zal mijn ondersteuning aan het licht komen doordat Ik de vertegenwoordigers van mijn leer een buitengewone begaafdheid om te onderrichten zal schenken, dus het werkzaam zijn van mijn Geest duidelijk te herkennen is. En zo zal ook mijn wil herkenbaar zijn dat het evangelie verspreid moet worden. En wie dus deze wil zal proberen te vervullen, die hoort bij mijn gemeente, mijn kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht.

Mijn kerk zal maar klein zijn, van de echte aanhangers zullen er steeds maar weinig zijn die in alle ernst naar volmaaktheid streven en zo diep gelovig zijn dat ze Mij zelf om hulp vragen en deze hulp verkrijgen in de vorm van mijn woord. Ze zijn gelovig en daarom herkennen ze Mij en gaan de juiste verhouding aan die hun mijn aanwezigheid verzekert. En als Ik bij de mijnen aanwezig ben, kunnen ze Mij ook horen en Ik kan hun mijn wil te kennen geven.

Een gelovige gemeente zal echter nooit alleen voor zichzelf zorgen. Ze zal ook trachten de buitenstaanders binnen te halen en spreekt en werft dus voor Mij en mijn rijk. En zo zegen Ik ze en al hun inspanningen, want hun leden moeten vaststaan in de laatste strijd op deze aarde. Alleen waar Ik zelf aanwezig kan zijn door levend geloof en onbaatzuchtige liefde, daar zullen de mensen de kracht hebben om vol te houden. Want Ik zelf zal ze voortdurend van kracht voorzien, ze zullen voortdurend mijn woord ontvangen. Ik zal met hen spreken en bij wie Ik dus tegenwoordig ben, die zal sterk zijn en Mij trouw blijven tot aan het einde.

Amen

---

**BD.5091**

*22 maart 1951*

### **Geestelijke gemeenschap - Verenigd werkzaam zijn**

Een geestelijke gemeenschap kan zeer veel zegen schenken, want ze verbreidt mijn evangelie in woord en daad. Een geestelijke gemeenschap noem Ik echter niet de leden van een organisatorische vereniging, maar alleen mensen die in geestelijke verbondenheid hetzelfde doel nastreven, de waarheid en dus Mij nader te komen en die hun medemensen eveneens naar Mij willen leiden. Want

organisaties kunnen ook bestaan zonder werkelijk geestelijk strevende leden en alleen het geestelijk streven erken Ik als echt verlangen naar Mij.

De aaneensluiting van mensen die ernstig van gedachten wisselen over geestelijke thema's, die in het hart een stille liefde voor Mij hebben en die vurig verlangen naar verbinding met Mij, is een geestelijke gemeenschap zoals die Mij welgevallig is en mijn zegen zal steeds op deze mensen rusten en elke geestelijke arbeid van hen zal gezegend zijn. Waar ze tezamen zijn, daar vertoef ook Ik in hun midden en geef hun gedachten de juiste richting. Ik meng Mij zelf in de gesprekken, Me uitend door een Mij bijzonder toegedane mens, die nu in zekere zin onderrichtend de anderen toespreekt en ook steeds erkend zal worden, omdat de anderen het voelen dat het mijn werkzaam zijn is, omdat ze zich aangesproken voelen en overtuigd zijn van de waarheid van wat ze horen.

Een geestelijke gemeenschap zal Mij steeds grote diensten bewijzen, want het resultaat is steeds groter dan wanneer een afzonderlijk mens alleen werkt voor Mij en mijn rijk. Maar ieder afzonderlijk moet weer aanhangers voor Mij trachten te winnen, ieder afzonderlijk moet ernaar streven de geestelijke gemeenschap te vergroten en Mij steeds nieuwe arbeiders doen toekomen, omdat er in de laatste tijd veel maaiers nodig zijn, omdat er nog arbeid te volbrengen is die volledige inzet van alle kracht vereist en die buitengewoon noodzakelijk is voordat het einde zal komen.

Gezamenlijk zult u grote resultaten kunnen behalen. Want een eenling wordt door de medemensen steeds met wantrouwende ogen bekeken en zijn woorden wordt weinig geloof geschonken, maar als andere gelijkgezinde zich bij hem aansluiten, wint alles aan betekenis wat hij zegt en doet. Tracht daarom gelijkgezinde mensen te vinden die ook hetzelfde streven hebben, Mij te dienen en zich verlossend bezig te houden op aarde in de laatste tijd voor het einde. U zult zelf daardoor veel verwerven, zoals u echter ook steeds nieuwe zielen zult winnen die u Mij zult kunnen bezorgen en zult kunnen voorbereiden voor hun missie, medewerker te zijn voor Mij en mijn rijk, aan wie u het evangelie zult kunnen verkondigen, opdat ze het doorgeven aan allen die in geestelijke nood zijn. Wat de enkeling niet mogelijk is, zullen meerderen bereiken. Ze zullen makkelijker geloof vinden en door Mij altijd gesterkt worden, want Ik zegen allen die Mij dienen.

Amen

---

**BD.8212**

*12 juli 1962*

## **Eenwording van kerkgenootschappen?**

Er is geen mogelijkheid dat de kerkgenootschappen tot overeenstemming komen, omdat ze alle aan misvormde leren vasthouden en niet proberen zich er los van te maken. Want alle richten hun aandacht op uiterlijke handelingen. Ze verdedigen alle een christendom dat niet het wezenlijke is van datgene wat Jezus als "Zijn door Hem gestichte kerk" bestempelt. Want deze kerk is een geestelijke aaneensluiting. Haar leden leiden een levend christendom dat de mensen van binnen uit omvormt, maar dat niet te vergelijken is met het christendom dat in de geloofsgemeenschappen wordt uitgedragen, dat zich voornamelijk houdt aan uiterlijke gebruiken. Dat talloze handelingen en ceremoniën heeft aangenomen en deze dus vooropstelt en de innerlijke omvorming van het wezen van de mens tot liefde achterstelt en daarom nooit tot een ware verbinding met God, tot geestelijke wedergeboorte kan komen, die echter de essentie is van de kerk die Jezus zelf op aarde heeft gegrondvest. Geen van de geloofsgemeenschappen zal de overleveringen opgeven. Er zal er niet één van hen ter wille van de andere van iets afzien, wat echter alleen mensenwerk is en voor God geen waarde heeft.

De strijd tussen de geloofsgemeenschappen gaat om die verschillen, die zelf in de loop der tijd werden geschapen. Maar aan de eigenlijke misvorming van de geestelijke leer werd niet gedacht, die de verwarring pas heeft teweeggebracht en die met alle ijver werd verdedigd als oer-religie, welke evenwel alleen is te vinden in de waarheid die Jezus zelf op aarde leerde en die intussen ook werd misvormd en die geen van de bestaande geloofsgemeenschappen meer behartigt en kan uitdragen, omdat daartoe het werkzaam zijn van de Geest noodzakelijk is, dat alleen door het nakomen van de goddelijke geboden van de liefde kan worden verkregen. En juist dit gebod werd wel geleerd, maar er werd allerm minst acht op geslagen, omdat aan alle andere - door de mensen toegevoegde - geboden, meer aandacht wordt geschonken, die echter waardeloos zijn omdat ze niet van God uit gingen maar puur mensenwerk zijn en daarom geen duurzaamheid hebben en geen invloed op de positieve ontwikkeling van de menselijke ziel, op haar rijp worden op aarde.

Het goddelijke woord van Jezus op aarde dat de mensen de gehele waarheid onthulde, is zo verkeerd uitgelegd dat deze uitleggingen geleid hebben tot veel verkeerde gebruiken. En de tegenstander van God heeft daarbij zijn hand in het spel gehad, doordat hij de geest van de mensen in verwarring bracht, wat merkbaar werd in de eisen van die verschillende geloofsgemeenschappen, die zich steeds dan splitsten wanneer de mensen streden over de geestelijke betekenis van de woorden van Jezus. En zulke geschilpunten verdedigde elke geloofsgemeenschap naar de graad van haar inzicht of de geestelijke toestand van diegenen die van zichzelf meenden beroepen te zijn, maar die zelf niet tot de kerk



van Christus behoorden, daar anders hun geest verlicht zou zijn geweest en ze zich zouden hebben losgemaakt van de bestaande geloofsgemeenschappen of geestelijke richtingen. Wel streden ijverige aanhangers voor hun verkregen inzicht wanneer ze al verder waren gevorderd in de rijpheid van hun ziel, maar ze konden nooit veld winnen, omdat hun tegenstanders nooit bereid waren af te stappen van een tot stand gebracht werk dat alleen bestond uit verkeerde menselijke handelingen, die nooit stroken met de goddelijke wil omdat ze niet met de zuivere waarheid overeenstemden.

En ofschoon een samengaan van geloofsgemeenschappen is beoogd, zullen ze toch niet van die menselijke instellingen afstappen en hun best doen de ware kerk van Christus op te bouwen, die een innerlijk leven van de mens vraagt dat in overeenstemming met de goddelijke wil is en dat van geen enkele uiterlijke handeling afhankelijk is, maar alleen van een leven in liefde dat de verbinding tot stand brengt met God en de mensen een levend geloof oplevert, evenals volledig begrijpen van de waarheid die door het werkzaam zijn van de geest in de mens wordt verkregen, dat alleen het kenmerk is van de kerk die Jezus Christus op aarde heeft gesticht. En zolang de mensen niet loskomen van formaliteiten, waardoor ze ook vele mensen helemaal van het geloof afbrengen, zolang ze zelf niet proberen de innerlijke opwekking te beleven die een werkzaam zijn van de geest en een helder verlicht denken tot gevolg heeft, zolang zullen het vergeefse pogingen zijn om tot een eenwording te komen, want ze verenigen zich dan niet in de waarheid maar blijven vasthouden aan de verkeerde geestelijke leer, wat hen echter geen zegen zal brengen voor hun ziel.

Amen

---

**BD.3589**

*29 oktober 1945*

## **De poorten der hel - De kerk van Christus**

De kern van de leer van Christus is het gebod van de liefde tot God en de naaste. Waar dus dit onderwezen en beoefend wordt is het ware christendom, daar is de kerk van Christus die haar grondslag heeft in een vast geloof in Hem en die dus ook zal blijven bestaan als al het andere ten onder gaat. Zijn kerk omvat de gelovigen die naar Zijn gebod van de liefde leven en die daardoor van Zijn Geest vervuld zijn, die zich duidelijk of ook wel in het verborgene openbaart - al naar gelang het voor de ziel van ieder afzonderlijk nuttig is. En aan deze kerk heeft Jezus Christus de onvergankelijkheid gegarandeerd met de woorden: "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen".

Tegelijkertijd heeft Hij met deze woorden tot uitdrukking gebracht, dat de krachten der hel haar zullen bestormen. En Zijn woord is waarheid en zal vervuld worden aan het einde van de tijd die God het geestelijke tot zijn verlossing heeft toegekend. Dan zal de kerk van Christus worden aangevallen door alle aan God vijandige machten. Maar ze zal overwinnaar blijven en herkend worden als onvergankelijk door hen die haar toebehoren, door de gemeenschap van de gelovigen die vaststaan in het ware christendom, die de leer van Christus navolgen en in de liefde leven.

Maar deze kerk van Christus zal klein zijn, slechts een klein groepje zal tot haar behoren, en toch zal ze over de gehele aarde vertegenwoordigd zijn. Overal zullen mensen wonen die waarlijk in liefde werkzaam zijn en bijgevolg ook echte christenen zijn. En hun liefde zal hun wijsheid geven, bijgevolg zullen zij ook diepgelovig zijn. Zij zullen de God van liefde, die zich in Jezus Christus op aarde belichaamd heeft, erkennen en bewust op Hem aansturen.

Al dezen heeft God beloofd bij hen te blijven tot aan het einde. Hij heeft hun Zijn Geest beloofd, omdat zij in waarheid tot Zijn kerk behoren die Hij zelf heeft gesticht. En zo zal Hij hen ook tot het laatste toe behoeden voor de ondergang, geestelijk en wereldlijk, omdat zij leven zoals Christus het geleerd heeft - in liefde tot God en de naaste. En zij zullen behoren tot hen die op het einde behouden blijven voor de dood, die God bij zich haalt in het rijk van vrede, voordat de grote vernietiging op aarde plaatsvindt.

Die kleine kudde die Zijn kerk vormt, zal weer het uitgangspunt zijn op de nieuwe aarde. En ook daar zal weer de leer van Christus verkondigd worden. De liefde zal beoefend worden en de mensen zullen vanuit het diepste geloof leven, want de liefde van God heeft zich aan hen geopenbaard, Die dan ook zelf onder hen vertoeft omdat zij Zijn gebod van de liefde tot God en de naaste vervullen. En dus zal Gods kerk blijven bestaan, ze zal alle tijden trotseren, omdat altijd die mensen tot haar behoren die door hun geloof in de Verlosser van de wereld met liefde vervuld zijn en hun activiteit een onafgebroken dienen in liefde is. Want niets kan vergaan wat in God zijn oorsprong heeft, wat de liefde als grondprincipe heeft en daarom zelf goddelijk is.

Amen

---

**Ieder moet de weg naar Jezus vinden**

**BD.6477**

*16 februari 1956*

## **De weg omhoog niet zonder Jezus Christus**

Het is voor u mensen niet moeilijk omhoog te gaan, wanneer u maar mijn woord als richtsnoer voor uw levenswandel neemt, wanneer u mijn woord opneemt in uw hart en ernaar leeft. Dit kost alleen wat zelfoverwinning, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten ter wille van de naaste. Een loslaten van de materiële wereld in zoverre, dat ze niet uw gedachten beheerst, maar alleen gebruikt wordt voor zover uw aardse leven het eist om te kunnen bestaan. Wanneer het u lukt de eigenliefde te veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde, neemt u steeds meer in kracht toe om nu de weg omhoog met gemak af te leggen. En dat de ommekeer van eigenliefde naar echte liefde u lukt, daarvoor ben Ik aan het kruis gestorven en heb Ik voor u een schat van genade verworven, die u alleen maar hoeft te benutten om nu ook te kunnen realiseren wat u zich voorneemt. Dat wil dus zeggen: u hoeft alleen naar Mij in Jezus Christus te roepen, dat Ik u de kracht verschaf om uw wil te veranderen, en ze zal u onbeperkt toekomen.

Daarom zult u dus eerst in de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten geloven, in Zijn kruisdood, die een werk van barmhartigheid voor u was, en in de menswording van uw God en Schepper van eeuwigheid, die zich in de mens Jezus belichaamde om voor u dit werk van barmhartigheid te volbrengen. Want pas wanneer u daarin gelooft doet u ook een beroep op de genaden van het verlossingswerk. U wendt u in het gebed tot Jezus Christus en vraagt om Zijn hulp. En dan zult u waarlijk niet krachteloos meer zijn. Uw wil zal de versterking ervaren, die u nodig hebt om mijn woord nu ook te kunnen naleven en u zult geen ander doel meer nastreven dan de vereniging met Mij, die het gevolg is van het nakomen van mijn geboden van liefde.

Ik verlang dus niets van u wat onmogelijk is. Ik verlang van u alleen maar het geloof in Mij in Jezus Christus, omdat dit geloof u dan alles garandeert, omdat het u vol vertrouwen datgene zal laten vragen wat u ontbreekt: kracht om weerstand te bieden aan alle verleidingen en kracht om vooruit te gaan. Maar zonder dit geloof blijft u eeuwig in de diepte. En u bent de wereld toegedaan en dus hem, die heer is van de wereld. U zult steeds meer de eigenliefde in u koesteren. U zult aan de nood van de medemens onaangedaan voorbijgaan. U zult nooit Hem aanroepen, die alleen een verandering van uw denken en uw wil kan bevorderen door toevoer van kracht, die alleen uw wil versterking geeft om u los te maken van alles wat bij mijn tegenstander hoort en alleen op Mij aan te sturen.

Maar voor het einde van deze aarde ontbreekt het de mensen aan een levend geloof in hun goddelijke Verlosser Jezus Christus. Want de mensen zijn zonder

enige liefde, ofschoon eenieder de liefdesvonk in zich draagt en hem alleen maar hoeft te doen ontbranden. Er is veel nood voor nodig, dat nog enkele mensen hierdoor worden aangezet naastenliefde te beoefenen. Grote nood kan nog tot stand brengen, dat de harten van de mensen ontdooien, dat ze hun eigen wensen achterstellen en helpend werkzaam worden. En dan zullen ze zelf een kracht in zich bespeuren die hen opwaarts helpt te gaan, wanneer ze maar van goede wil zijn en de vlam van liefde in zich niet verstikken, die door het ijs van het hart heen is gebroken.

De nood zou voor veel mensen nog tot zegen kunnen worden. En hij wordt als laatste middel aangewend bij diegenen die geen aandacht schenken aan mijn woord, dat hun de weg omhoog zo duidelijk aanwijst dat ze die zouden moeten vinden wanneer ze maar mijn woord zouden aannemen. Maar anders dan door mijn woord zijn ze niet meer te helpen, wanneer ze niet willen luisteren. En daarom zal mijn stem nog eenmaal luid en hoorbaar weerklinken voor de mensen die voor de zachte stem hun oren sluiten. Maar toch zal hun wil vrij blijven, want ook mijn luide stem kan net zo goed voor hun oren wegsterven en zonder uitwerking blijven.

Amen

---

**BD.6176**

*26 januari 1955*

## **Niemand wordt gelukkig zonder Jezus Christus**

Niemand zal ooit gelukkig worden die aan Jezus Christus voorbijgaat, die Hem op aarde niet erkent en ook in het hiernamaals geen beroep doet op Zijn hulp. Hij staat aan de poort naar de eeuwigheid en Hij wil door ieder mens als zijn Verlosser gezien worden opdat Hij hem geleiden kan naar het rijk van vrede en gelukzaligheid waartoe geen ziel toegang krijgt zonder Hem. En eeuwig zal daarbuiten moeten blijven de ziel die Hem niet belijdt, die Jezus Christus afwijst net zoals ze het op aarde heeft gedaan, die in Jezus Christus slechts een mens zag en ook in het geestelijke rijk niet meer in Hem wil zien dan een mens net als zichzelf. Ter wille van de mensen daalde Hij af naar de aarde om hun het lichtrijk te openen, waarin Zijn aanhangers nu kunnen binnengaan omdat Hij zelf bij hen is en ze binnenleidt.

Maar nooit mogen tegenstanders van Hem Zijn rijk in. En Zijn tegenstander is ieder die Hem niet erkent als degene die Hij is: God zelf, die zich in de mens Jezus belichaamde om het werk van verlossing voor de mensen te volbrengen.

Niemand kan zich iets toe-eigenen wat hij zich niet zelf heeft verworven. De mens is een bewoner van de duistere wereld en hiermee zo lang verbonden als hij niet de weg gaat naar die Ene die zelf Licht is en licht schenkt aan allen die zich tot Hem wenden. Dus moet hij er tevoren in geloven dat hij met Zijn hulp het rijk der duisternis kan verlaten en hij moet Hem vragen om hulp. Hij moet zichzelf aan Hem toevertrouwen, de goddelijke Verlosser Jezus Christus die alleen aan het kruis is gestorven opdat Hij voor iedereen de weg naar het lichtrijk kon vrijmaken. Wiens dood aan het kruis het openen van de poort naar het lichtrijk was.

Maar geen ziel die niet tevoren zichzelf aan de goddelijke Verlosser heeft overgegeven, zal het lukken toegang te krijgen tot dit rijk. Want eens had ze het vrijwillig verlaten. Eens had ze voor zichzelf de toegang afgesloten door haar afkeer van God. Nu moet ze vrijwillig naar God terugkeren Die haar zelf tegemoet is gekomen in Jezus, Die haar grote schuld op zich nam en daarvoor boete deed. Maar dit offer moet worden aangenomen, daar het anders tevergeefs gebracht werd voor degene die de goddelijke Verlosser zelf afwijst, die zich buiten de door Zijn bloed verlostent plaatst. Zonder Hem is er geen verlossing uit de duisternis. En al zou u mensen daar eeuwigheden in moeten smachten, u zelf zult u daaruit kunnen bevrijden doordat u aan Diegene denkt Die voor u is gestorven en Hem aanroept opdat Hij u zal helpen. En Hij zal u aannemen, Hij zal u Zijn rijk binnenleiden zodra u zich vrijwillig aan Hem hebt overgegeven, zodra u zult geloven in Hem Die u verlost heeft van de eeuwige dood.

Amen

---

**BD.7398**

*26 augustus 1959*

## **De poort naar het lichtrijk is Jezus Christus**

Ieder gaat de poort van het licht binnen die Jezus Christus heeft gevonden, die in een levende verhouding tot Hem staat, die een echte doe-christen, maar geen vorm-christen is. En daarom is het voor ieder mens een gelukkig makende gedachte zich met Jezus Christus verenigd te weten, omdat hem dan ook het lichtrijk zeker is, omdat hij dan de dood niet zal hoeven te vrezen en de tijd die hem na de dood in het hiernamaals wacht. Maar er is een innige verbinding mee bedoeld, een band die de mens laat inzien dat hij tot diegenen behoort voor wie Jezus Christus aan het kruis is gestorven. En deze band zal altijd daar zijn, waar de mens in de liefde leeft en daardoor al de weg van de navolging van Jezus gaat. Deze mens zal door de liefde helder van geest zijn, hij zal op de hoogte zijn van

de betekenis van het verlossingswerk, hij zal van de missie van Jezus op aarde een juist besef hebben en daarom ook zelf deelachtig willen zijn aan het werk van barmhartigheid dat de mens Jezus op aarde als omhulling van de eeuwige goddelijke Geest heeft volbracht. Want wie op de hoogte is van dit grote werk van de verlossing en van de motivatie ervan, die kan niet anders meer dan heel zijn hart aan Jezus Christus verpanden en Hem in alle innigheid toegedaan zijn voor tijd en eeuwigheid.

Maar daartoe is de verlichting door de Geest nodig, er behoort een leven in liefde toe dat deze verlichting pas mogelijk maakt en daarbij hoort de wil om op de aarde doelmatig en beantwoordend aan het doel te leven. De wil tot het goede behoort ertoe, die steeds de verbinding met God in Jezus Christus zal inleiden. Maar de mens is gelukkig te prijzen die deze innige liefde voor Jezus Christus heeft, die zich van ganser harte bij Hem heeft aangesloten en die voor Hem uitkomt tegenover de mensen tot aan zijn dood. Want deze zal binnengaan in het rijk dat Jezus Christus zelf voor hem heeft geopend door Zijn kruisdood.

De levende verbinding met Hem stelt een diep geloof voorop en zo'n geloof juist weer de liefde, een leven in onbaatzuchtige naastenliefde, waardoor het geloof tot leven wordt gewekt en de mens nu de "zekerheid" heeft waar hij tevoren nog naar vroeg en aan twijfelde. Wie zo'n geloof het zijne noemt, die is waarlijk al op aarde gelukkig te prijzen. Hij is als een rots en op zo'n geloof is de ware kerk van Christus gegrondvest, dat wil zeggen alleen hij, die zo'n vast, door de liefde levend geworden geloof bezit, hoort bij de door Jezus gegrondveste kerk. Maar de mens die deze diepte van het geloof heeft bereikt, bevindt zich dan al in een toestand van gelukzaligheid, want niets zal hem meer doen schrikken op aarde, omdat hij zich in de armen van Hem weet Die voor hem aan het kruis is gestorven en omdat hij zich in Diens armen geborgen voelt. En hem zal de dood ook geen schrik meer aanjagen, hij zal alleen zijn uiterlijk omhulsel afleggen en in een ander rijk binnengaan dat licht is en gelukzaligheid en dat het lot is van ieder mens die levend in Jezus Christus gelooft.

Amen

---

**BD.6797**

*3 april 1957*

## **Iedere ziel moet de weg naar Jezus Christus vinden**

Iedere ziel die door u werd geleid naar Jezus Christus als haar Verlosser van zonde en dood, is u dankbaar. Want Hij alleen kan haar de poort naar het leven

openen. Hij alleen kan haar het lichtrijk binnenleiden, naar de eeuwige gelukzaligheid. Zolang ze Hem echter nog niet heeft gevonden, dwaalt ze ongelukkig rond wanneer ze in het rijk hierna is aangekomen. Haar gedachten raken in de war, haar omgeving is zonder licht en haar eigen toestand is kwellend, omdat ze de haar nu ontbrekende levenskracht smartelijk mist, maar de kwekking van haar krachteloosheid en van haar toestand ondervindt. Daarom is het de grootste werkzaamheid van liefde en erbarmen dat u bij een mens nog op aarde zult kunnen volbrengen, wanneer u hem met Jezus Christus vertrouwd maakt. Wanneer u hem voor de geest stelt dat hij niet aan Hem voorbij mag gaan, wil hij zichzelf niet in gevaar brengen en een ongelukkig lot tegemoet gaan na de dood van zijn lichaam.

De mensen met wie u in aanraking komt, kennen Hem allen wel, maar hun instelling tegenover Hem laat veel te wensen over. Ze kennen Hem, maar benutten deze kennis niet. Ze hebben wel van Hem gehoord als Verlosser van de wereld, maar Zijn verlossingswerk is voor hen geen duidelijk begrip. Ze weten van Zijn dood aan het kruis, maar beschouwen dit slechts zuiver aards en zijn zich van de geestelijke betekenis nauwelijks bewust. Ze hebben ook niet de innerlijke band met Hem en daarom gaan ze de weg naar het kruis niet. Ze voelen zich niet als zondaars en smeken daarom ook niet om vergeving van hun zonden. Ze erkennen in Jezus Christus niet de eeuwige Godheid zelf en roepen Hem daarom ook niet in vol geloof aan. En daardoor blijven ze belast met schuld. En ze gaan met deze schuld het hiernamaals binnen, zonder licht en kracht. Want ze zijn nog niet tot het leven gekomen, dat hun alleen door Jezus Christus kan worden gegeven. En dan was hun aards bestaan ook nutteloos en heeft het hun geen resultaat opgeleverd. Het heeft ze niet dichter bij God gebracht die in de mens Jezus over de aarde is gegaan.

Deze zielen zijn ongelukkig wanneer ze in het rijk hierna aankomen. En ze zullen ook niet eerder gelukkig kunnen zijn, tot ze - nu hierboven - de weg naar Hem zijn gegaan. Maar ook in het rijk hierna zijn ze vaak hardleers tegenover dat probleem Christus. En er is veel liefde en volharding voor nodig van hen die ze willen helpen, of het nu lichtwezens zijn of ook mensen op aarde die de zielen graag hulp willen brengen. Maar wie zich in liefde ontfermt over een van zulke zielen, die zal het ook lukken haar zoveel licht en kracht te doen toekomen, dat dit haar wil sterkt en dat ze zonder weerstand luistert wanneer haar over Jezus Christus kennis wordt gegeven, en dat ze zich nu ook niet meer verzet, Hem zelf aan te roepen om liefde en erbarmen.

Ze moet Hem vinden in het rijk hierna. En Jezus Christus laat zich ook vinden. Hij komt iedere ziel tegemoet, echter alleen wanneer ze haar harde weerstand heeft opgegeven, wanneer ze hulpeloos rondziet en redding afsmeekt. Wanneer ze zich van haar zwakheid bewust is en nu opletterend luistert naar wat door

hulpvaardige wezens of de mensen op aarde aan haar wordt overgebracht. Dan zal Jezus Christus zelf in haar gedachten binnendringen en het de ziel waarlijk gemakkelijk maken in Hem te geloven. Maar de eerste stap moet door de ziel zelf worden gezet. En opdat ze deze stap doet, moet haar van de kant van de mensen op aarde of de lichtwezens in het geestelijk rijk, hulp worden geboden door een liefdevolle voorspraak of door voortdurende onderrichtingen. Ze moet de weg naar Jezus Christus vinden, anders is er voor haar geen gelukzaligheid. Maar ze is diegenen buitengewoon dankbaar, die haar hielpen verlost te worden.

En juist die grote nood, die zo'n ziel in het hiernamaals wacht, die de weg naar Hem nog niet heeft gevonden, moet u mensen ertoe aansporen steeds weer van Zijn missie op aarde gewag te maken, opdat nog op aarde de medemensen de weg naar Hem vinden en ze niet zonder licht overgaan in het geestelijke rijk. Opdat Jezus Christus zelf hen nu tegemoet komt en voor hen de poorten van het paradijs kan openen. Dat ze vooreerst toch vrij zijn van hun grote zondenlast die echter alleen Jezus Christus zelf van hen kan afnemen en Hij daarom moet worden herkend en erkend als God en Verlosser van de wereld.

Amen

---

### **Het ware christendom - Al denkend verbinding met Jezus**

**BD.8503**

*20 mei 1963*

### **God verlangt een levend geloof**

Laat uw geloof in Mij altijd levend zijn, dat wil zeggen: neem geen genoegen met woorden of verzekeringen van mensen maar verbind u heel innig met Mij in gedachten en spreek tot Mij zoals een kind spreekt tot de Vader, eenvoudig en bescheiden en vol kinderlijk vertrouwen. Laat Mij als uw Vriend en Broeder steeds naast u gaan, en alles wat u innerlijk bezig houdt, deel Mij dat mee, steeds Mij om bijstand vragend, dat Ik u mag helpen om nog op aarde tot voltooiing te komen. U moet uw leven niet meer alleen leiden, u moet altijd om mijn nabijheid vragen en die ook voelen, want elke ernstige gedachte trekt Mij naar u toe. En wanneer uzelf de verbinding met Mij tot stand brengt, dan zal u ook altijd kracht toestromen die u weer gebruikt om werken van liefde te verrichten, dus sluit u zich door de liefde steeds inniger bij Mij aan. Wie dus zijn God en Schepper niet uitschakelt uit zijn gedachten, die staat ook elke dag en elk uur onder vaderlijke hoede. Zijn aardse leven zal altijd zo verlopen dat het tot heil is voor zijn ziel.



Want wie in gedachten met Mij verbonden is, leidt reeds een geestelijk leven en diens ziel gaat gestaag opwaarts.

Hoeveel mensen echter gaan door het leven zonder aan hun God en Schepper te denken. Alleen wereldse gedachten vervullen hen steeds en angstvallig zorgen ze slechts voor het lichamelijk welzijn. En al noemen zij zich ook christen omdat ze tot een kerkelijke organisatie behoren, toch brengen ze maar bij tijd en wijle de verbinding met Mij tot stand, en deze is niet levend genoeg om hun geestelijk resultaat op te leveren. Er is veel tot uiterlijke vorm geworden wat toch alleen waarde heeft als het wordt verricht in levend geloof, zoals ook het gebed niet is wat het zijn moet: een innige samenspraak van een kind met de Vader. Doch de mensen nemen genoeg met lege woorden die niet uit het hart komen, maar slechts door de mond worden uitgesproken.

Ik echter ben een levende God, voor Mij moet alles echt zijn. En daarom wil Ik ook een levend contact met u, dat echter ook een positieve ontwikkeling garandeert en de ziel tot haar doel voert. Want zou Ik wel een kind verlaten of het karig bedenken - zij het geestelijk of aards - dat zich innig met Mij verbonden heeft, voor wie Ik werkelijk de Vader ben, aan wie het zich onbekommerd toevertrouwt? Waar echter deze innige band ontbreekt, bestaat nog steeds een wijde kloof. Zo iemand zoekt Mij in de verte. Hij spreekt over Mij als over een Wezen dat voor hem onbereikbaar is, dat hij wel ter wille van Zijn macht erkent die hij niet loochenen kan bij het zien van de scheppingen. Die ook Zijn wijsheid accepteert die hem ook door de scheppingen bewezen wordt, die echter niets weet van de liefde van een God die een Vader wil zijn voor ieder schepsel, omdat hij zich niet ernstig bezig houdt met het Wezen dat hem in het leven riep. En zolang Ik voor de mensen alleen de verre God ben, zolang gaan zij zonder geestelijk resultaat door het aardse leven. Want hun ontbreekt de toevoer van kracht om de weg omhoog af te leggen. De kracht waarvoor toch een innige band van het schepsel met Mij nodig is om binnen te kunnen stralen.

Daarom zal ook ieder mens zijn doel bereiken die deze innige verhouding tot Mij tot stand kan brengen, die een levend geloof in Mij kenbaar maakt door een voortdurend verlangen naar mijn tegenwoordigheid. En zo'n verlangen vervul Ik en dan gaat de mens voortaan geen weg meer alleen. Steeds zal Ik hem leiden, steeds zal Ik zijn gedachten richten. En omdat Ik dan ook geen tegenstand ondervind, zal de mens ook geheel in mijn wil opgaan en zich steeds meer voltooien. Waar Ik deze toegang tot het hart van de mens heb gevonden, daar heeft mijn tegenstander zijn macht verloren, ofschoon hij nog alles zal proberen om hem weer voor zich te winnen. Maar mijn kracht die de mens door mijn tegenwoordigheid voortdurend in ontvangst zal nemen, weert hem af.

Laat daarom uw ziel tot leven komen, wat altijd dan gebeurt als Ik zelf op haar kan inwerken, als Ik zelf haar kan aanstralen met de kracht van mijn liefde, en dat maakt u steeds mogelijk door een innige band met Mij. Dan verlangt u naar Mij en dan is ook het gevaar geweken dat de tegenstander bezit van u neemt, die echter voor Mij vlucht en u niet lastig kan vallen zolang Ik bij u aanwezig ben. En u zult spoedig zover komen dat u niets meer onderneemt, dat u geen weg gaat, zonder Mij om mijn zegen gevraagd te hebben. En dan kunt u er ook zeker van zijn dat Ik aan uw zijde ben waarheen u ook gaat, dat Ik u door middel van uw gedachten onderricht en u kracht en licht laat toestromen. Maar dit alles is niet mogelijk als een mens zijn God en Schepper alleen maar met de mond noemt, zonder een innerlijke drang de verbinding met deze God tot stand te brengen. Zijn aardse leven zal hem geen groot geestelijk voordeel opleveren, tenzij hij nog in zijn denken en doen verandert - dat hij Mij leert onderkennen en dan ook vurig in Mij gelooft.

Amen

---

**BD.6363**

*23 september 1955*

### **Verbinding met Jezus Christus in elke nood**

U mensen zult u innig moeten verbinden met Jezus Christus, wilt u zich vrij maken van alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten, ondeugden van allerlei aard, als u volmaakt wilt worden. Hij alleen kan u daarbij helpen en Hij doet het, zodra u Hem daarom vraagt en daarmee getuigenis aflegt dat u in Hem gelooft als goddelijke Verlosser. Zodra u dus hebt te strijden, zodra u innerlijk ontevreden bent over uzelf, wend u slechts tot Hem, want Hij heeft begrip voor elke menselijke zwakheid, omdat Hij zelf als mens Jezus over de aarde is gegaan. Maar hij heeft ook het middel om u te helpen. Hij sterkt uw wil en geeft u de daartoe benodigde kracht uit Zijn genadeschat, die Hij voor u verworven heeft door Zijn dood aan het kruis. U zult de weg naar Hem niet tevergeefs gaan, u zult zekere hulp gewaarworden wanneer u maar hulp begeert. En zo zult u het er u steeds gelegen aan moeten laten liggen de verbinding met Hem tot stand te brengen en te bewaren. Niemand anders kan u hulp verlenen, Hij alleen kan het en wil het ook, omdat Hij het zelf wil dat u vrij wordt van alle boeien die u naar beneden trekken, omdat Hij het zelf wil dat u de volmaaktheid van weleer weer bereikt, opdat Hij u kan opnemen in Zijn rijk wanneer u deze aarde zult moeten verlaten.

Hij wil dat u terug zult keren in uw vaderhuis om weer gelukkig te zijn zoals u het was in het allereerste begin. En daarom zal Hij ook alles doen om deze terugkeer voor u mogelijk te maken. En Hij zal het niet aan genadegeschenken laten ontbreken, want Hij is naar de aarde afgedaald om u te helpen omdat u alleen niet meer in staat was de klim omhoog naar het licht af te leggen. Hij is voor u mensen gestorven aan het kruis en Hij wil dit offer niet tevergeefs hebben gebracht. Hij wil dat alle mensen deel hebben aan de genaden van het kruisoffer, dat zij allen het doel bereiken waarvoor Hij zich zelf heeft geofferd. Maar u zult zelf naar Hem toe moeten komen, u zult u in uw nood aan Hem moeten toevertrouwen en om Zijn hulp vragen en ze zal u ten deel vallen. Daarom zult u zich steeds van Zijn tegenwoordigheid bewust moeten worden.

U hoeft Hem maar in gedachten tot u te roepen en Hij gaat naast u op al uw wegen. De verbinding door middel van gedachten verzekert u ook van Zijn tegenwoordigheid en als Jezus Christus dicht bij u is, praat dan met Hem als met een broeder en ontdoe u van alles wat u terneer drukt. Leg het Hem voor, en laat uw vragen van meer geestelijke aard zijn, ofschoon u ook in aardse noden volledige ondersteuning vindt. Maar denk eerst aan de toestand van uw ziel. En als u onvolkomenheden ontdekt, kom vol vertrouwen met de vraag bij Jezus Christus, dat Hij u vrij maakt van elke boei, van elk kwaad dat u scheidt van Hem. Ga zo vertrouwd met Jezus Christus om als met uw broeder en schaam u niet ook uw geheimste fouten en zonden bloot te leggen. Zijn liefde is oneindig en Hij zal ze u vergeven en u helpen helemaal vrij te worden, omdat u Hem erkent, omdat u in Hem en in Zijn verlossingswerk gelooft.

Maar niemand wordt zelf zijn fouten en slechte gewoonten de baas, die Hem in zijn leven buitensluit, die niet het verlossingswerk van Jezus en de menswording van God in Hem erkent. Want hem ontbreekt elke kracht, en ook de wil om serieus het werk van de omvorming van zijn leven ter hand te nemen, is zwak. Hij zal niets kunnen bereiken vooraleer hij zich aan de goddelijke Verlosser toevertrouwt. Want ieder die vrij wil worden uit de macht van de tegenstander van God, moet tot Jezus Christus roepen en zich vol geloof aan Hem overgeven. Pas dan kan hij worden gered, pas dan heeft hij de kracht zich te veranderen, om verlost binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, om definitief terug te kunnen keren in het vaderhuis.

Amen

---

**BD.6827**

*11 mei 1957*

## **Verhevigde strijd tegen de vijand - Het aanroepen van Jezus Christus**

En wanneer de tegenstander u nog zo zeer in het nauw brengt, bied hem dan weerstand, dat wil zeggen vlucht naar Mij - en hij moet van u wijken. U wordt hem met gemak de baas wanneer u deze weg gaat, wanneer u uw gedachten dadelijk naar Mij zendt en Mij om bescherming vraagt, wanneer u hem maar weerstand wilt bieden. Maar vaak speelt hij het klaar uw wil te verzwakken, zodat u de kracht niet vindt om weerstand te bieden, omdat u zich niet dadelijk bij Mij aansluit. En daar wil Ik u voortdurend opmerkzaam op maken, dat u tot alles in staat bent met mijn hulp, maar zonder Mij zwak en krachteloos bent en dan mijn tegenstander macht over u verkrijgt.

Denk eraan dat u voortdurend omgeven bent door lichtwezens die u willen helpen, die alleen op mijn opdracht wachten en bliksemsnel bereid zijn tot afweer, zodra u zich maar in gedachten tot Mij wendt. En steeds moet u zo innig met Mij verbonden zijn dat het voor u vanzelfsprekend is naar Mij te roepen. En u zult dan ook elke verzoeking kunnen weerstaan. U zult niet in zijn vangnetten geraken, die hij steeds weer uitwerpt om rijke oogst binnen te halen, ook onder de mijnen. En steeds weer zeg Ik het u, dat u alleen door voortdurende strijd de zege zult behalen, omdat een bestaan zonder strijd u geen resultaat oplevert voor uw ziel. En hoe dichterbij het einde is, des te harder zal de strijd zijn, des te groter de verzoeking en des te duidelijker het werkzaam zijn van mijn tegenstander.

Maar ook mijn stroom van genade zal steeds rijkelijker vloeien en op elke manier wordt u hulp geboden. Dus hoeft u niet te bezwijken in die strijd wanneer u maar zelf van harte begeert de mijne te zijn en te blijven. Dan zijn al zijn verleidingskunsten tevergeefs en hij laat u met rust, omdat hem dan het licht verblindt dat van Mij uitstraalt en u zich in de schijn ervan bevindt. En zo zult u ook zelf zijn dichterbij komen verhinderen, wanneer u Mij in u aanwezig laat zijn door voortdurend gebed en werken van liefde. Dan kan hij zich niet aan u opdringen, want in mijn nabijheid waagt hij zich niet en u bent aan zijn macht en werkzaam zijn ontruikt.

Maar dat ene moet u allen gezegd zijn, dat de komende tijd nog veel gevechten zal brengen voor ieder mens afzonderlijk, om ook ieder mens afzonderlijk de mogelijkheid te geven van een sneller rijp worden, omdat u allen niet veel tijd meer rest. En zijn werkzaam zijn zal zich uiten in onrust, onvrede, een vijandige instelling van de mensen tegenover elkaar, in liefdeloosheid die ook in haat omslaat. Hij zal overal proberen de mensen tegen elkaar op te hitsen, verwarring te stichten, ze lijfelijk schade te berokkenen en Hij zal zich steeds weer van de mensen bedienen die aan hem onderworpen zijn. En dan moet u niet ongerust worden, u zult uiterst geduldig moeten blijven en steeds maar uw ogen opheffen

naar Mij. Want slechts een roep naar Mij is al voldoende om hem van u weg te dringen. En u bent weer een stap vooruit gekomen als u in zulke verzoeken de juiste weg bent gegaan, de weg naar Mij. Maar velen zullen voor hem bezwijken.

En u moet allen een goed voorbeeld geven, u zult Hem moeten aanroepen Die sterker is dan hij en u moet ook uw medemensen op Hem wijzen Die de tegenstander heeft overwonnen en diens macht brak door Zijn dood aan het kruis. Denk in alle verleidingen van het lichaam en de ziel steeds alleen aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus, dan denkt u ook aan Mij en dan heeft de vijand van uw ziel waarlijk alle macht over u verloren, want geen roep tot Jezus Christus verklinkt ongehoord. Hij maakt u vrij van de tegenstander, Hij geeft u kracht en met Zijn hulp zult u hem altijd weerstand kunnen bieden, u zult eveneens hem overwinnen wiens macht Ik brak door mijn dood aan het kruis.

Amen

---

**BD.7129**

*24 mei 1958*

### **Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus**

Met Mij en in mijn naam moet u elke dag beginnen en met elk werk een begin maken, dat wil zeggen uw dagelijkse taken vervullen, en u zult er ook zeker van kunnen zijn dat u gezegende arbeid verricht, hetzij aardse of geestelijke werkzaamheid. Zodra u echter alleen gaat, dat wil zeggen zonder Mij om mijn bijstand te hebben gevraagd, zult u veel vergeefse arbeid verrichten. U zult met moeilijkheden te maken krijgen, of de arbeid zal u niet altijd lukken. Al een innige gedachte aan Mij verzekert u mijn bijstand. En roept u Mij bewust aan om zegen en ondersteuning, dan zal zich ook alles vanzelf zo voordoen zoals het goed is en u zult in volledige kalmte uw dagtaak kunnen volbrengen. U zult steeds moeten weten dat u lastig gevallen wordt door duistere krachten, die steeds bij u binnenkomen wanneer u verzuimt een beschermende muur om u heen te vormen door het aanroepen van mijn naam, door te vragen om mijn zegen bij wat u doet. En zijn ze eenmaal tot u doorgedrongen, dan is het heel wat moeilijker ze weer van u af te houden dan het aanvankelijk was hun de toegang te beletten. Want ze verzwakken uw wil, die dan alleen met inspanning van alle krachten inhaalt wat werd verzuimd: Mij aanroepen om hulp.

De strijd om uw ziel wordt voortdurend gevoerd en vaak wordt de overwinning u moeilijk gemaakt door die duistere krachten. Maar het ligt dan vaak aan uzelf, omdat u onbeperkt kracht kunt vragen en dit steeds zult moeten doen door innig

gebed om mijn leiding, mijn bescherming en mijn zegen. Daarom zult u nooit uw dagelijks werk moeten beginnen zonder Mij. In uw hart moet u mijn naam aanroepen, vragen om versterking van wil en u ongeremd aan Mij overgeven. Dan kan Ik u ook beschermen tegen de vijand van uw ziel, dan zullen er talloze lichtwezens om u heen zijn en die ander de toegang beletten, dan zult u blij en zorgeloos uw dagelijks werk verrichten vanuit het gevoel van kracht en innerlijke vrede. En dan zal u ook niets kunnen ontstellen, omdat u weet dat Ik steeds bij u aanwezig ben en alles voor u regel.

De innerlijke verbinding met Mij is de beste garantie voor het goed lukken van al uw plannen, hetzij aardse of geestelijke aangelegenheden. Steeds kan Ik dan zelf op u inwerken en uw gedachten en uw handelingen zo sturen, zoals het juist en nuttig voor u is. Maar zodra u zich van Mij afzondert, zodra u de band losser maakt zullen ook andere gedachten die u door mijn tegenstander worden toegestuurd de heerschappij over u verkrijgen. Gedachten die u de innerlijke vrede ontnemen, die u onrustig maken en steeds slechtere krachten toegang verlenen die nu het werk van innerlijke ontwrichting en disharmonie voortzetten zodat ook uw dagelijkse arbeid niet gezegend is en uw ziel zich in gevaar bevindt door hem gekluisterd te worden.

En wederom zult u zich uit zo'n gevaar alleen maar kunnen bevrijden wanneer u uw toevlucht neemt tot Mij, want Ik ben te allen tijde bereid u bij te staan in uw geestelijke nood. Maar zonder Mij kunt u zich niet van hem en zijn invloed bevrijden, zonder Mij bent u te zwak en daarom aan hem overgeleverd. Maar aan al zulke benauwenissen zult u kunnen ontsnappen wanneer u zich steeds weer aan Mij en mijn bescherming overgeeft, wanneer u Mij steeds om mijn zegen vraagt, wanneer u Mij uw lichamelijk en geestelijk welzijn aanbeveelt en nooit verzuimt mijn naam aan te roepen en u Mij daardoor openlijk in Jezus Christus belijdt. Dan richt u een muur op die mijn tegenstander niet zal kunnen laten instorten. Want hij ontvlucht Mij en mijn naam en dus zal hij u ook met rust laten wanneer u maar gelovig mijn naam uitspreekt in elke nood en elk gevaar.

Amen

---

**BD.7772**

*14 december 1960*

### **Aansporing om een vaste band met God te hebben**

Streef er dus op de eerste plaats naar uw ziel de juiste voeding te verschaffen opdat ze geen gebrek hoeft te lijden terwijl het lichaam rijkelijk wordt bedacht.

Streef er dus naar dat Ik zelf haar de spijs kan aanreiken, dat Ik ze te drinken kan geven van het water des levens. En weet dat u niet meer lang de tijd hebt, maar dat u uw ziel nog veel voedsel zult kunnen doen toekomen wanneer u zich maar dagelijks met Mij verbindt en Mij vraagt Me om u te bekommeren in aardse en geestelijke nood. Alleen de weg naar Mij zult u moeten vinden en u zult er dan ook zeker van kunnen zijn dat Ik u niet verlaat, wat er ook gebeuren mag. En er zal een tijd over u komen waarin u veel kracht nodig zult hebben en deze dagelijks zult kunnen ontvangen, wanneer u ervoor zult zorgen dat Ik zelf uw ziel spijzig en laaf, wanneer u Mij tot u zult laten spreken, dat Ik u het brood des hemels zal uitdelen en u nu geestelijk sterk zult worden.

Ik kan alleen tot u spreken wanneer u zich met Mij verbindt, maar dan kan Ik u ook kracht doen toekomen en u zult zonder vrees en schrik alles tot u laten komen en steeds alleen op Mij vertrouwen. Steeds weer zeg Ik u: houd de verbinding met Mij in stand, maak u niet los van Mij, laat Mij altijd de inhoud van uw gedachten zijn. En u zult waarlijk de zegen ervan gewaarworden, er zal u niets bijzonder treffen wat u zou kunnen verzwakken, want u bezit de kracht uit Mij die u alles zal laten verdragen en overwinnen. Maar laat u uw ziel gebrek lijden, slaat u alleen acht op het verlangen van het lichaam, dan zult u spoedig zwak en angstig worden. Dan zal ook uw lichaam alle tegenspoed moeten verdragen waardoor u getroffen zult worden.

De ziel heeft voeding nodig. Ze moet nog rijp worden in de korte tijd van het aards bestaan en ze kan dit ook wanneer Ik zelf haar het voedsel kan aanreiken, wanneer u zelf naar Mij zult komen en Mij vraagt om spijs en drank, wanneer u steeds weer verlangen hebt mijn woord te horen en u nu de ziel waarlijk het juiste voedsel zult doen toekomen. Want Ik zeg u steeds weer: u hebt niet veel tijd meer. Het einde komt steeds dichterbij, al lijkt het u ook nog zo onwaarschijnlijk. De tekenen zijn zo duidelijk, wanneer u alleen het lage geestelijke niveau van de mensen beschouwt die ongelovig en volledig aards gezind voortleven en niet aan hun ziel denken, omdat ze niet aan een voortleven van de ziel na de dood geloven. Deze mensen zijn in de meerderheid, want zelfs mensen die "christen" willen zijn, hebben dit geloof niet en zorgen daarom ook niet voor hun ziel. En dit geestelijk lage niveau heeft ook onherroepelijk het einde van de aarde tot gevolg, waar nu een scheiding van de geesten zal plaatsvinden.

En daarom spoor Ik u steeds weer aan, de korte tijd nog goed te benutten die u mensen nog rest tot aan het einde. En "benutten" betekent, de ziel te geven wat ze nodig heeft om rijp te worden: spijs en drank, de voeding die Ik zelf haar aanbied door mijn woord. Benutten betekent dat u mensen zich verdiept in mijn woord, dat u volgens dit woord zult leven op aarde, dat u mijn wilt zult vervullen die u door mijn woord bekend wordt gemaakt. En waarlijk, u zult het einde niet hoeven vrezen, u zult tot het leven komen dat u eeuwig niet meer verliest.

Amen

---

## **Het ware christendom - Zijn geloof belijden voor Jezus Christus**

**BD.4012**

*31 maart 1947*

### **Het belijden van Christus - Levend christendom**

Wie zich tot de kerk van Christus rekent, moet Hem ook voor de wereld belijden als dat van hem wordt gevraagd. Hij mag Christus niet verloochenen. Hij moet voor Hem en Zijn leer uitkomen en hij moet zelf volgens Zijn leer leven. Hij moet aan het werk van verlossing geloven en door een leven in onbaatzuchtige naastenliefde zijn toebehoren aan Hem bewijzen. En dan kan hij pas een echte christen worden genoemd. Dan pas staat hij levend in het christendom, dat niet bestaat in een toebehoren aan een christelijke kerk, maar in de ware navolging van Jezus.

En de ware aanhangers van Zijn kerk zullen door de wereld zeer vijandig worden bejegend. Men zal ze vervolgen en onder bedreiging tot afval van de kerk van Christus willen dwingen. En dan moeten ze standhouden tegenover de wereld. Dan moeten ze openlijk voor Hem uitkomen, zelfs wanneer ze moeten vrezten hun lichamelijk leven daarbij te verliezen. Een dood voor Jezus Christus zal de ziel voor eeuwig tot leven wekken. Maar wie de wereld concessies doet, wie niet de moed heeft haar weerstand te bieden, zorgt wel voor zijn aardse leven, maar zijn ziel verkoopt hij en wat de wereld hem biedt heeft geen waarde voor de eeuwigheid.

En daarom zou de keus voor de mens eenvoudig moeten zijn, met het oog op het nabije einde, dat een verwoesting van alle materie zal brengen. En dan zal de mens die in en voor Christus leeft, alles opofferen. Geen bedreiging van de wereld zal hem schrik aanjagen of hem ertoe bewegen tegenover God een valse beslissing te nemen. Hij zal moedig en dapper zijn tegenover alle beschuldigingen van de wereld en dan zal ook de belofte van Jezus in vervulling gaan: "Wie Mij voor de wereld belijdt, die zal ook Ik voor mijn Vader belijden". De mens zal de genegenheid van de eeuwige Liefde verwerven volgens Zijn belofte. Dan zal Hij zelf tot de mensen komen en hun het evangelie brengen. Hij zal in de harten der zijnen Zijn intrek nemen en ze zullen de grootste beloning in ontvangst mogen nemen. God zelf zal in de mens zijn en hem van het rijkste weten voorzien. Hij zal in het woord bij hem zijn tot aan het einde.



Amen

---

**BD.7256**

*15 januari 1959*

## **Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods**

Wanneer u in grote nood zult geraken, dan zal pas blijken of u levende christenen bent of u alleen maar als vormchristenen wordt bestempeld, die dan falen, wanneer zij zich moeten waarmaken. En deze tijd zal over u heen komen, waarin alleen een levend geloof u kan helpen, waarin u zich zult moeten waarmaken, waarin de kracht van het geloof moet worden beproefd, die juist alleen een levend geloof maar zal opbrengen. Het merendeel van de mensen heeft slechts een vormgeloof. Ze wijzen niet af wat hun werd geleerd, maar ze hebben zich nog niet serieus inhoudelijk met de leringen bezig gehouden. En zodra het eenmaal zover komt dat ze ertoe genoodzaakt worden naar hun God en Schepper te roepen, zullen ze Hem in de verte zoeken, omdat ze nog geen contact met Hem hebben. Een omgang die een uitwerking heeft als het voelen van de aanwezigheid van God. En zolang dit gevoel nog niet in de mens is, is God nog niet levend in hem geworden. En het geloof in God is slechts een lege zeggwijze, want hij bezit het niet. Pas het gevoel van de aanwezigheid Gods kenmerkt een levende christen. En deze zal dan ook de geloofskracht bezitten die hem in grote noden de weg naar de Vader laat nemen en Hem om hulp vraagt.

Er zal veel leed en ellende over de mensen komen, juist om hun geloof op de proef te stellen. En het hangt niet van de kerkgenootschappen af. Want elk kerkgenootschap kan levende en dode aanhangers omvatten. Mensen die innige banden met God zijn aangegaan en anderen voor wie God de verre God is en blijven zal. Ze kennen Hem wel van naam, maar zelf hebben ze nog geen enkele band met Hem om Hem in geval van plotselinge nood aan te roepen om bijstand en hulp. Maar de nood komt. Hij moet komen ter wille van de mensen die onverschillig voortgaan en zelf nog niet hebben besloten hoe hun instelling is tegenover hun God en Schepper van eeuwigheid. Hij moet komen voor de mensen die menen christen te zijn en dit alleen in naam zijn.

Van allen wordt een belijdenis geëist voor Jezus Christus. En zo'n belijdenis afleggen kan alleen de mens die levend gelooft, maar kunnen niet diegenen die alleen maar weet van Hem hebben, maar nog niet de juiste verhouding met Hem

tot stand hebben gebracht, die Hij eist om hun Verlosser te kunnen zijn van zonde en dood. Iedere mens kan eenmaal kiezen voor de juiste verhouding met Hem. En hij moet het in vrije wil doen, omdat het leven op aarde hem steeds weer gelegenheid geeft tot deze keus.

Maar wie traag is, wie steeds slechts een vormchristen blijft, dus wel op de hoogte is van de goddelijke Verlosser, maar nog nooit een beroep heeft gedaan op Zijn liefde en genade om uit zijn gebonden toestand verlost te worden, wie nog niet als een kind met zijn Vader heeft gesproken, zal eerst door lijden en noden moeten gaan om de weg naar Hem te vinden. Hij zal eerst zo gevoelig moeten worden getroffen, dat hem nog maar één uitweg overblijft: te vluchten naar God in Jezus Christus en daardoor te belijden dat hij levend in Hem gelooft, terwijl de vormchristen vaak nog zijn oppervlakkig geloof verliest wanneer het hard tegen hard gaat en hij daardoor bewijst dat hij nog geen enkele band had met Hem, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, met God zelf.

Hoe dichterbij het einde is, des te noodzakelijker zal deze beproeving van het geloof zijn. Want de mensen zonderen zich steeds meer af, zelfs wanneer ze lid zijn van een kerkelijke gemeenschap. Er is echter alleen nog maar een schijnbare band omwille van de medemensen. Er is niets waars, levends meer dat tot een "gemeenschap van gelovigen" kan worden gerekend. De kerken zijn alleen nog wereldse organisaties, maar niet meer de aaneensluiting van diep gelovige mensen, die in Jezus Christus de stichter zien van hun kerk die alleen op vast geloof werd gegrondvest. En de mensen zullen daarom door het leven worden gedwongen een bekentenis af te leggen. Want de komende tijd zal zeer zwaar zijn voor veel mensen, maar voor de levende christen toch ook zegenrijk. Want hij zal de band met God steeds nauwer aanknopen. En hij zal door zijn geloof ook uit alle nood en benauwenis worden weggeleid. Want voor de levende christen bestaat er niets, wat niet met de "kracht van het geloof" zou kunnen worden overwonnen.

Amen

---

**BD.8727**

*16 januari 1964*

## **Openlijke getuigenis in de geloofsstrijd**

U allen die de tijd van de geloofsstrijd meemaakt, zult aan eisen zijn blootgesteld, wanneer het erom gaat te beslissen of u voor of tegen Mij bent. Want u zult een openlijke getuigenis moeten afleggen en dat betekent dat u Mij óf helemaal zult

moeten loochenen óf overtuigd voor Mij moet opkomen. En men zal u met harde middelen dwingen te beslissen, die u zult vrezen wanneer u niet zo'n sterk geloof in Mij bezit dat u zich vol vertrouwen steeds alleen aan Mij vasthoudt en Ik ook uw geloof niet zal beschamen. Juist deze geloofsstrijd moet nog worden uitgevochten voor het einde, omdat dan pas de scheiding plaatsvindt van de "bokken en de schapen", omdat dan de schare der mijnen zal blijken, die mijn tegenstander niet aan het wankelen zal brengen omdat ze het levende geloof bezitten en niet slechts vormchristenen zijn die in de laatste strijd zullen falen.

Weliswaar zullen de dwangmaatregelen van de vijand zulke vormen aannemen dat de mensen menen te moeten toegeven wanneer ze verder willen leven. Maar wie een levend geloof heeft, weet dat Mij alles mogelijk is, dat Ik ook buiten de wetten om de mensen kan behouden, omdat voor Mij niets onmogelijk is en omdat Ik ook tegenover de gelovige daardoor geen geloofsdwang gebruik. Maar u zult geen compromis mogen sluiten, dat u gelooft Mij in uw hart te bewaren en naar buiten toe Mij te verloochenen, want Ik heb van u het getuigen voor de wereld geëist om u dan ook te erkennen in het rijk hierna.

Mijn tegenstander zal ongewoon te werk gaan om Mij uit te schakelen zoals hij meent, en dit is dan ook de tijd waarin hem alle macht weer wordt ontworsteld, omdat hij ze alleen gebruikt om Mij tegen te werken en hij dan zijn bevoegdheid overschrijdt zodra hij Mij zelf wil uitschakelen. U zult heel veel kracht moeten opbrengen, maar de mijnen zal deze kracht toestromen, ze zullen de kracht putten uit hun sterke geloof, ze weten dat Ik zelf bij hen aanwezig ben en deze zekerheid stelt hen ook in staat het openlijk voor Mij en mijn naam op te nemen. En al zijn de aanvallen nog zo heftig, al zijn de maatregelen nog zo meedogenloos, alles zult u kunnen verdragen met mijn bijstand, want Ik verlaat u niet, u die enkel de wil hebt vol te houden tot aan het einde. Ik weet hoeveel u kunt verdragen en daarmee in overeenstemming zult u ook door mijn engelen zijn omgeven, die u beschermen in deze laatste strijd. U zult u alleen niet mogen overgeven aan de zelfmisleiding dat het voor Mij voldoende zou zijn wanneer u Mij in uw hart belijdt, want u zult het bewijs moeten leveren van uw levend geloof in Mij, dat steeds alleen de mijnen zullen kunnen opbrengen wier geloof door een leven in liefde levend is geworden.

Maar wie slechts een vormchristen is, wie zonder liefde voortleeft ofschoon hij bij een kerkelijke organisatie hoort, zal door twijfel worden overmand over de waarheid van zijn denken en geloven tot nu toe en hij zal snel bereid zijn ter wille van aardse voordelen zijn geloof op te geven. En dat zal de grootste verzoeking zijn die de mensen ooit moesten doorstaan, dat hun alles wordt onthouden wat nodig is om te leven wanneer ze Mij trouw blijven, dat hun anderzijds alles wordt toegekend en ze aardse voordelen verwerven wanneer ze Mij verloochenen, wat de meesten ook niet zwaar zal vallen daar hun geloof nog niet levend was en hun

daarom nu alles twijfelachtig voorkomt. Want mijn tegenstander verstaat de kunst alle geestelijke samenhang door elkaar te halen, en de ontbrekende liefde betekent ook geen inzicht.

En de mensen geven zonder bezwaar datgene prijs wat ze tot nu toe bezaten, een dood christendom, en keren zich meer dan ooit naar de wereld die hen volop vervanging biedt voor wat ze opgaven. En dan is ook de scheiding voltrokken, want dan zullen er slechts twee kampen zijn: de mensen die Mij geheel en al zijn toegedaan, die ook zichtbaar mijn bescherming genieten, en een leger van ongelovigen, mensen die toebehoren aan mijn tegenstander, die ook spoedig het laatste gericht mee zullen maken dat een einde zal maken aan de geloofsstrijd. Want Ik zelf zal komen om de mijnen op te halen en de omvorming van de oppervlakte van de aarde te verwezenlijken, die de kluistering betekent van de mensen die falen in de laatste strijd op deze aarde.

Amen

---

**BD.4831**

*6 februari 1950*

### **Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus**

Kom openlijk voor Mij uit en aarzel niet mijn naam vaak uit te spreken als uw standpunt tegenover het geloof en tegenover Mij wordt gevraagd. Want het belijden met het hart trekt Mij zelf aan uw zijde. En dan valt elke vrees van u af en spreekt u openlijk en zonder schroom over geloofszaken, over mijn leer, over mijn werkzaam zijn bij en in u zelf en ook over de toekomst. U haalt dan een muur neer, de muur van het stilzwijgen, waarachter zich veel verbergen kan en die daarom geschikt is de waarheid te verhullen. Spreek zonder vrees, waar het ook mag zijn. Want Ik zelf leid u daarheen waar u wordt opgeroepen voor Mij uit te komen. Het duurt niet lang meer totdat de wereld u zal bespotten die nog gelooft in een God, in een leven na de dood. Want de wereldse mensen vallen steeds meer af en alles wat voor hen niet zichtbaar of tastbaar is, is voor hen onwerkelijk. Er vormt zich een openlijke vijandschap van deze wereldse mensen ten opzichte van de gelovigen, die als voortdurend doelwit voor aanvallen zich nauwelijks tegen vijandelijkheden kunnen beschermen. Maar dit moet u niet bang maken. Het moet zo gebeuren, omdat de tijd is vervuld waarin een scheiding plaatsvindt van de mijnen en de aanhangers van mijn tegenstander die probeert elk geloof in Mij te verstikken en aan wie ze zijn gebonden.

Weet echter, dat Ik zelf bij u ben, zowel in de geest als ook zichtbaar waar het nodig is. Weet dat u veel sterker bent dan die anderen, al mogen ze u ook in aantal de baas zijn. Want als Ik aan uw zijde zal strijden, zult u nooit kunnen worden overwonnen. Maar u zult openlijk en zonder vrees voor Mij moeten opkomen, opdat de vijand zal beseffen Wie u van kracht voorziet. Want het zal duidelijk zichtbaar zijn dat u buitengewone hulp ondervindt. Spreek alleen in vol geloof mijn naam uit als u bedreigd wordt. Stel mijn naam tegenover uw aanvallers. Roep Mij met uw hart en uw mond en vrees geen aardse macht, en allen die van goede wil zijn, die van Mij willen zijn, zal Ik kracht verlenen zoals Ik het heb beloofd. In de naam van uw goddelijke Verlosser hebt u een wapen dat waarlijk niet kan worden overtroffen, omdat degene die in de eindtijd het geloof in Mij opbrengt, al mijn liefde bezit. En wie Mij belijdt voor de wereld, die bewijst Mij ook zijn onwankelbaar geloof en om hem bekommer Ik Me in het bijzonder.

U zult er zeer spoedig toe worden gedwongen te belijden of af te wijzen. Word dan niet bang voor wereldse macht, maar denk alleen aan mijn woorden: Wie Mij voor de wereld belijdt, die zal Ik ook voor Mijn Vader belijden. U zult worden gedwongen te beslissen voor Jezus Christus of tegen Hem. Kom dan met vreugde voor Hem uit, want alleen door Jezus zult u bij Mij kunnen komen. Alleen door het geloof in Zijn verlossingswerk en Zijn hulp zult u dichter bij Mij kunnen komen, bij de Vader wiens liefde zich met allen wil verenigen zoals ze zich heeft verenigd met Jezus die door Zijn grote liefde de wereld heeft verlost van de zonde.

Amen

---

**BD.6834**

*19 mei 1957*

## **Het ware christendom**

Een goede christen is alleen de mens die zijn best doet een leven in de navolging van Jezus te leven, wat zoveel wil zeggen als dat hij in de liefde leeft, dat hij ook zijn kruis geduldig op zich neemt en berustend in mijn wil draagt. Het is niet voldoende Jezus Christus alleen te belijden met de mond, veeleer moet het diepe geloof in Zijn verlossingswerk hem er ook toe brengen zo te leven zoals de mens Jezus op aarde heeft geleefd, omdat hij dan ook de goddelijke liefdesleer zal aannemen die Jezus op aarde heeft gepreekt. Pas door een leven in liefde zal hij bewijzen dat hij een echte christen is, maar niet door het uiterlijke toebehoren aan

een kerk, die ook volledig ongelovige, liefdeloze mensen kan bevatten die de naam christen moet worden betwist.

Wanneer dus het christendom verspreid moet worden, dan is het niet voldoende de mensen ertoe te brengen zich bij een kerk, een religieuze organisatie aan te sluiten. Veeleer moet hun naast het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, als eerste de goddelijke liefdesleer worden bijgebracht en het ontplooiën ervan als het belangrijkste worden voorgesteld, om nu als echte christen opgenomen te kunnen worden in mijn kerk - die juist alleen ware christenen omsluit omdat schijn-christendom geen toebehoren tot mijn kerk kan betekenen, die net als haar Oprichter Geest en Waarheid is.

U mensen zult u eens ernstig ermee bezig moeten houden dat Ik als de eeuwige Waarheid zelf nooit genoeg kan nemen met een schijnchristendom. En dan zult u zichzelf moeten afvragen of u in alle ernst uw best doet de naam "christen" met recht te dragen. U zult u de mens Jezus tot voorbeeld moeten nemen en uw best doen Zijn voorbeeld na te volgen. En dat betekent arbeid aan u zelf, want u allen zult zachtmoedig en geduldig, vredelievend en deemoedig, barmhartig en rechtvaardig en vol van liefde moeten worden om gelijkaardig te zijn aan Hem Die het leven op aarde als mens op zich heeft genomen om u een juiste levenswandel voor te leven. En alleen wie bewust aan zichzelf werkt, die gaat de weg van de navolging van Jezus. Hij doet zijn best een ware christen te zijn en Jezus Christus helpt hem daarbij, hij gaat de weg over de aarde met Hem samen en hij behoort nu ook tot de "gemeente van de gelovigen", zoals Zijn kerk is op te vatten, die met het oog op de goddelijke Verlosser hun wegen gaan in liefde en in leed, die daarom ook verlost zijn van hun oerzonde, die Hem in het hart herkennen en zich bij Hem hebben aangesloten en niet slechts lege woorden eruit kramen en in waarheid de goddelijke Verlosser Jezus Christus nog niet hebben gevonden.

Het christendom zal over de hele wereld verspreid worden. Waar de echte liefde in het hart zal ontbranden, daar zal ook de goddelijke Verlosser worden erkend en mijn Geest zal hen in de waarheid leiden. En daarom kan mijn evangelie overal weerklinken en de harten van de mensen raken. Maar niet overal is het werkzaam zijn van mijn Geest gegarandeerd, ook al wordt de mensen het weten over Jezus Christus, de goddelijke Verlosser overgebracht. Pas het leven volgens Zijn leer geeft de mens het recht zich christen te noemen, daar anders de mensen armzalige heidenen blijven, of ze bij een kerkelijke organisatie horen of niet. En weer moet Ik benadrukken dat Ik zelf Me niet zal laten misleiden, dat echter ontelbare mensen zo'n misleidings-manoeuvre uitvoeren, omdat ze mijn geboden van de liefde niet vervullen die de weg van de navolging van Jezus aantonen. Een waar christendom is altijd alleen een levenswandel in liefde. Waar deze ontbreekt, daar ontbreekt ook de echte ernst bij Mij te komen en daar zal mijn tegenstander

gemakkelijk spel hebben wanneer de ware christen zich bewijzen moet in de laatste strijd op deze aarde.

Amen

---

**BD.5049**

*25 januari 1951*

## **Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk**

Vul elkaar aan maar ga niet uit elkaar, loop samen op maar ga geen verschillende wegen, als u allen het ene doel hebt, bij Mij te komen, mijn Aangezicht te aanschouwen en zalig te zijn tot in eeuwigheid. Weet dat Ik ieder afzonderlijk mens naar zijn innerlijk wezen beoordeel en dat Ik niemand verwerp, ook al keert hij zich niet naar Mij toe, want dit is een afgedwaald kind dat alleen mijn genade en barmhartigheid nodig heeft maar niet mijn toorn. Dus sta Ik ook allen bij die dwalen en dring hen zachtjes op de goede weg die naar Mij leidt. Ieder wordt anders toebedeeld, maar dat moet u niet laten geloven dat hij daarom niet het doel zou kunnen bereiken. Wie naar Mij verlangt, trek Ik ook omhoog.

Bestrijd elkaar daarom niet en ga niet uit elkaar, maar vecht samen in de laatste strijd op deze aarde. Voor Mij is er dan maar één schare, waarvan Ik de Legeraanvoerder ben, die vast in Jezus Christus geloven en bijgevolg Zijn naam op hun voorhoofd dragen. Ik let maar op een ding dat van belang is: in hoeverre hun geloof levend is. Dat ze Jezus Christus met de mond belijden, deelt hen nog niet in bij de schare van de mijnen, maar dat ze ware christenen zijn, die een leven leiden in de navolging van Jezus en daardoor een levend geloof hebben bereikt, is doorslaggevend om tot mijn kleine kudde gerekend te worden, waarvan Ik de Herder ben. En zolang de gemeenschappen elkaar wederzijds bestrijden, ontbreekt hun ook dit levende geloof, omdat hun dan ook het inzicht ontbreekt, wat Ik onder de door Mij gestichte kerk versta.

Ware leden van deze kerk van Mij begrijpen elkaar, ofschoon zij behoren tot verschillende geloofsgemeenschappen en geestelijke richtingen. Ware leden zoeken elkaar en zijn gelukkig elkaar gevonden te hebben, en ware leden staan in innigste relatie met Mij zelf, omdat ze naar mijn woord verlangen en het ook herkennen als ware spijs en drank. Ware leden van mijn kerk storen zich niet aan uiterlijkheden en hechten daar ook geen waarde aan, veeleer vervult hen de liefde tot Mij evenals de liefde tot de naaste, en als gevolg daarvan is ook de geest gewekt en onderricht hen juist, zodat ze elkaar herkennen en niets meer tegen elkaar hebben. Ze streven er dan gezamenlijk naar opwaarts te gaan, terwijl de

een de ander helpt als de klim omhoog moeilijk is. Want ze gaan dan een hoog doel tegemoet: ze keren terug in het vaderhuis en Ik kom hen tegemoet en laat Me aan hen zien. Want wie ernstig naar Mij verlangt, kom Ik naderbij, Ik kom hem als vriend en broeder tegemoet en druk al mijn kinderen als een Vader aan mijn hart en laat hen eeuwig niet meer van Mij weggaan.

Amen

---