



**Innige verbinding**

**met**

**Jezus Christus**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in  
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

*Bertha Dudde*

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net/>

<http://www.bertha-dudde.info>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

### Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de Wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## **Inhoudsopgave**

### **BD.**

Wie was Bertha Dudde?

- 3458 God laat zich vinden
- 8541 Het geloof aan God in Jezus Christus
- 5672 De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding
- 5812 Voortdurende verbinding met God

### **Innige verbinding met Jezus Christus door middel van gedachten**

- 8954 De wonderen van de schepping zouden tot nadenken moeten stemmen
- 6109 Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog
- 3399 Wil - Gedachte - Daad - Verantwoording
- 7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander
- 7481 Verbinding met God te midden van de wereld
- 6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten

### **Innige verbinding met Jezus Christus door het gebed**

- 5686 Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus
- 5653 Gebed in geest en in waarheid
- 6050 "Trek u terug in uw binnenkamer"
- 7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus
- 7473 Kom tot Mij
- 6956 Zegen van de verbindingen van de aarde met het lichtrijk - Stralen
- 2813 Het belang van het nog op aarde tot stand brengen van de verbinding met God

### **Innige verbinding met Jezus Christus door in liefde werkzaam te zijn**

- 6575 De vereniging van de geestvonk met de geest van de Vader - Jezus
- 6553 De verbinding met God: in liefde werkzaam zijn
- 7294 De strijd tegen de eigenliefde

- 2893 Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God  
4868 Liefde voor de naaste  
5690 Rijp worden alleen door liefde

**Leed en nood als middel om de band met Jezus Christus aan te knopen**

- 4117 Groot leed - Grote genade  
6290 Slagen van het noodlot - Geneesmiddel  
6355 Het doel van de nood: de verbinding met God  
6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem  
6143 De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord

**Het bewust aannemen van het goddelijk woord**

- 5829 God is het woord - Het aangesproken worden door God  
8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd  
7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld  
5056 "Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam ..."  
7245 Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht

-----

- 8076 De zegen uit de verbinding met God  
7191 De kracht van de naam Jezus  
7589 "Zie, Ik sta voor de deur"

---

**BD.3458**

*7 maart 1945*

## **God laat zich vinden**

God verbergt zich niet voor u als u Hem zoekt. Hij zal zich door iedereen laten vinden en Hij verlicht voor u de weg die naar Hem voert. En daarom zal ook niemand in het donker hoeven te wandelen die naar licht verlangt. Aan niemand wordt het weten over God en Zijn regeren en werkzaam zijn ontzegd, die ernaar streeft het te bezitten. Want Hij openbaart zich voortdurend. Ieder die God zoekt zal Hem kunnen herkennen, als hij acht slaat op zijn gedachten, die hem toegestuurd worden uit het geestelijke rijk indien hij opheldering wenst over geestelijke vragen, over God als Schepper en diens schepselen. Want Hij houdt zich niet verborgen, omdat het Zijn wil is dat u Hem vindt en omdat Zijn liefde naar u verlangt. U moet dus niet van Hem gescheiden blijven.

Maar wie zich met God aaneen wil sluiten, die moet Hem gevonden hebben. Hij moet Hem herkend hebben nadat hij Hem wilde leren onderkennen. Hij moet Hem zoeken om Hem te vinden. En dus moet hij geloven dat God bestaat. Hij moet een hoogst volmaakt Wezen bevestigen, ofschoon hij zich nog geen voorstelling van Hem kan maken. Maar in zijn hart moet hij het voelen dat zonder dit volmaakte Wezen niets kan bestaan wat is, opdat hij nu naar dit Wezen verlangt. En zijn verlangen zal gestild worden, want zodra er in hem het geloof is dat hij het schepsel is van een almachtige Schepper, bekommert zich ook de eeuwige Schepper om Zijn schepselen, en wel op een duidelijke manier. Hij kruist steeds maar weer zijn pad, opdat het kind zijn Vader zal leren kennen. En het kind zal ook de liefde van de Vader voelen, zodra het Hem zijn liefde betoont. Dus zal het door de liefde God vinden, zoals God zich ook laat vinden doordat Hij de mens liefde doet toekomen.

Alleen de mensen die liefde in hun hart voelen zullen God zoeken. Want de liefdeloze mensen willen geen God erkennen. Ze sluiten hun ogen als Hij hun pad kruist, want ze zijn gebonden aan de tegenstander van God die alle middelen aanwendt om God te onttronen, die dus de mensen elk geloof in God wil ontnemen. Wie God zoekt en Hem wil vinden, kan dit alleen door de liefde. En daarom openbaart God zich aan de mensen die in liefde leven doordat Hij hun denken verlicht, doordat Hij de sluier voor hun ogen wegneemt, doordat Hij zich zelf voor hen onthult als ze tot liefde zijn geworden en dus diepste wijsheid het gevolg is van hun leven in liefde. Want elke openbaring van God bevat wijsheid, of ze de mens door middel van gedachten wordt toegestuurd of door de stem van de geest. Elke openbaring draagt ertoe bij de eeuwige Godheid te herkennen. God

zelf laat de mens een kijkje nemen in Zijn regeren en werkzaam zijn in het universum en in het geestelijke rijk. En dan wordt hij bekend gemaakt met het diepste weten dat hem wederom dichter bij het hoogste en meest volmaakte Wezen voert, omdat het weten, het herkennen, de liefde voor God verdiept en de liefde de mens steeds inniger met God verbindt die de eeuwige Liefde zelf is.

En God laat zich vinden. Hij trekt ieder die op Hem aanstuurt tot zich op grond van Zijn liefde, die nooit ophoudt en steeds met dezelfde kracht zijn schepselen omvat. Hij pakt vast wat dichter bij Hem komt en Hij laat het nooit meer vallen. Want Hij verlangt naar Zijn kinderen, omdat ze Zijn schepselen zijn die - uit Zijn liefde voortgekomen - verdwaald zijn en niet eerder gelukkig kunnen worden dan wanneer ze weer thuis zijn gekomen in het vaderhuis. En daarom komt God iedereen tegemoet en Hij probeert hen op de juiste weg te leiden. Hij komt zelf om Zijn kinderen naar huis te halen en Hij verblijdt zich over ieder kind dat Hem uit zichzelf zoekt, omdat Hij de liefde van dit kind bezit en Hij het nu met Zijn liefde tot in alle eeuwigheid gelukkig kan maken.

Amen

---

**BD.8541**

*26 juni 1963*

## **Het geloof aan God in Jezus Christus**

Het is alleen nodig dat u in Mij gelooft en de weg naar Mij neemt als u in nood verkeert, dat u als kinderen uw toevlucht neemt tot de Vader, die u zal behoeden in iedere geestelijke en aardse nood omdat u zich aan Hem toevertrouwt. Steeds weer leg Ik er de nadruk op, dat u zich alleen maar met Mij moet verbinden in gedachten, door het werkzaam zijn in liefde en door gebed - en waarlijk, u kunt niet meer verloren gaan omdat de band met Mij u ook mijn hulp verzekert om vrij te worden van mijn tegenstander en weer terug te keren tot Mij, van wie u eens bent uitgegaan. Weliswaar kan u een God en Schepper niet bewezen worden - u moet in Hem geloven, maar bent u daartoe gewillig, dan ziet u in alles wat u omgeeft vanzelf de bewijzen die van Mij getuigen. U kunt al door nadenken tot het geloof aan Mij komen.

Ik wil alleen dat u niet onnadenkend door het leven gaat, dat u niet alleen aandacht schenkt aan de wereld en gelooft dat uw aardse leven het doel is in zichzelf. U moet uzelf steeds weer afvragen, waarom en waartoe u op de wereld bent - om dan ook de gedachten aan een God en Schepper op te pakken die steeds weer als golven om u heen draaien. Want dit is de zin en het doel van uw aardse

leven, dat u inziet dat er een God en Schepper is en verlangt zich met Hem in verbinding te stellen.

Dan zal deze God en Schepper u ook vastpakken en eeuwig niet meer laten vallen. Hij zal u ook de kennis doen toekomen over Jezus Christus, uw Verlosser. Want tot Hem moet u gaan opdat u uw zwakheden verliest, opdat uw weg omhoog verzekerd is. Want al onderkent u Mij wel, u zou toch te weinig wilskracht hebben om ernstig op Mij aan te sturen, omdat u daartoe te zwak bent als gevolg van uw zonde van de afval van Mij van weleer. En opdat uw wil versterking ondervindt is de mens Jezus aan het kruis gestorven, om voor u de genaden van een versterkte wil te verwerven.

Ik zelf kwam u te hulp in uw grote geestelijke nood die het gevolg was van uw oerzonde. En Ik zelf volbracht in de mens Jezus het verlossingswerk om uw schuld te delgen. Nu zal ook voor u de terugkeer tot Mij mogelijk worden als u Jezus Christus vraagt om kracht, als u Hem uw zondesschuld aan Zijn voeten legt en de ernstige wil toont om terug te keren tot de Vader, die in Jezus Christus Zijn intrek had genomen, die zich met Hem verenigd heeft tot in alle eeuwigheid. En of u nu gelooft in God als Schepper en Verlosser, nooit zal deze God gescheiden van Jezus Christus in te denken zijn, want God en Jezus zijn één, alleen heeft God zich bediend van een menselijk lichaam dat door de mensen Jezus werd genoemd, dat echter Mij in alle volheid in zich droeg.

Ik heb alles geschapen, uit Mij kwam ook de menselijke vorm Jezus voort die Ik zelf tot omhulsel koos om onder de mensen te kunnen vertoeven. U mensen bent ook uit mijn wil voortgekomen, maar u scheidde u eens vrijwillig van Mij. Want de verbinding met Mij wordt alleen door de liefde tot stand gebracht, maar u gaf haar eens vrijwillig prijs. Daarentegen was de mens Jezus met liefde doorstraald en had dus mijn oer-substantie in zich, want die is liefde. Dus moest Hij zelf in Zijn wezen God zijn. En alleen Zijn uiterlijk omhulsel was menselijk, tot Hij ook dat had vergeestelijkt, zodat het zich met Zijn goddelijke ziel kon verbinden en er zo niets menselijks meer overbleef toen Jezus het verlossingswerk had volbracht.

Wie daarom Mij in Jezus heeft herkend, die is ook de duisternis ontvlucht, want dan trekt het Licht zelf hem omhoog. Want Ik zelf ben dat Licht en door de mens Jezus straalde dat Licht naar de aarde omdat het deze mens geheel en al vervulde. U allen wil Ik deze lichtstraal graag toezenden, maar eerst moet uw hart zich voor Mij openen. U moet uw gedachten richten tot Hem, die u heeft geschapen. De wil daartoe moet u vrij uit uzelf laten opkomen. Dan echter zult u ook gegrepen worden door mijn barmhartige liefde en dan wordt alles gedaan om u het juiste inzicht te doen toekomen over Jezus Christus. En erkent u Hem als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, die één is geworden met Mij, dan kunt u voor eeuwig niet meer verloren gaan.



Amen

---

**BD.5672**

*10 mei 1953*

## **De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding**

Alleen in de verbinding met Mij vindt u uw gelukzaligheid. U hebt u eens vrijwillig van Mij gescheiden en werd daardoor ongelukkig. U zult vrijwillig naar Mij moeten terugkeren om ook in de toestand van gelukzaligheid geplaatst te zijn, die dus alleen te vinden is in de verbinding met Mij. Niets kan voor u de plaats innemen van wat u in Mij en met Mij ondervindt. En daarom is ook elk streven in een andere richting een nutteloze bezigheid voor uw ziel, die alleen maar wordt tegengehouden op de weg naar de voltooiing, die haar terugkeer naar Mij slechts langer maakt, zodra ze een ander doel nastreeft dan de vereniging met Mij. Ik alleen wil uw doel zijn, omdat Ik alleen u de gelukzaligheid kan geven die u verloren hebt door eigen schuld. Daarom zal al mijn zorg er naar uit gaan, uw wil op Mij te richten. Ik zal u steeds zo sturen of uw lot zo beschikken dat u wordt aangespoord uw toevlucht tot Mij te nemen, doch steeds met respect voor uw vrije wil.

Omdat uw wil zelf doorslaggevend is, bestaat echter ook het gevaar dat u deze verkeerd zult richten, dat u iets anders nastreeft en zo de terugkeer naar Mij vertraagt. Want mijn tegenstander tracht eveneens uw wil te bepalen, hoewel hij niet met dwang op u in kan werken. Hij houdt u steeds andere doelen voor ogen die u zult moeten najagen, om u van de enige juiste weg af te brengen. Maar langs omwegen zult u bezwaarlijk het doel bereiken. Uw tijd op aarde als mens gaat snel voorbij. Er is u maar een korte termijn toegestaan waarin u de uiteindelijke vereniging met Mij zult kunnen bereiken en wanneer u deze korte tijd niet wijselijk benut is hij voor u verloren.

Er is u mensen door Jezus Christus heel duidelijk de weg gewezen waarop u tot de algehele vereniging met Mij zult kunnen komen. U zult alleen de weg van de navolging van Jezus hoeven te gaan om met zekerheid bij Mij te komen. Maar u zult deze weg bewust moeten afleggen. U zult uw handen naar Mij moeten uitstrekken opdat Ik u kan vastpakken. U zult dus in gedachten door innig gebed met Mij in verbinding moeten treden en door een leven in liefde de kracht uit Mij in ontvangst moeten nemen, die nu al de met Mij aangegane verbinding bewijst. Alleen zo zult u op aarde het doel kunnen bereiken. Alleen zo vervult u uw taak

op aarde. Alleen zo richt u uw wil bewust op Mij en zult u door Mij worden aangenomen.

Uw leven op aarde heeft alleen als doel uw wil te beproeven, die zich eens van Mij af en naar mijn tegenstander toe keerde en die zich nu van hem moet losmaken en Mij weer helemaal toegewijd moet zijn. U zult in rechtstreekse verbinding met Mij moeten treden. Begrijpt u wat Ik van u verlang? Dat Ik alleen uw hart wil vervullen, dat u het alleen voor Mij zult moeten toebereiden, dat Ik uw Heer en Koning wil zijn, dat Ik geen vreemde goden naast Mij kan dulden tot wie u uw gedachten richt, omdat deze dan steeds een algehele vereniging met Mij in de weg staan, want Ik wil uw onverdeelde liefde, heel uw hart en uw wil bezitten.

Eens moest u beslissen tussen Mij en mijn tegenstander. U volgde hem echter in blinde liefde en verliet Mij. Dus zult u nu op aarde alles moeten verlaten en alleen Mij volgen. Dan doorstaat u de beproeving van uw aardse leven. U richt uw wil juist en u verwerft weer het recht op de gelukzaligheid die eeuwig duurt. En omdat uw vroegere afval van Mij als reden had dat u niet in staat was Mij te aanschouwen, omdat Ik voor u de weg van de terugkeer naar Mij gemakkelijk wilde maken, ben Ik zelf voor u zichtbaar geworden in Jezus Christus, opdat u Hem nu zult liefhebben en op Hem zult aansturen en u zich daardoor voor Mij uitspreekt, voor Degene Die zich zelf in Jezus Christus heeft belichaamd om voor u mensen een zichtbare God te zijn die u nu al uw liefde zult kunnen schenken en Wiens liefde u kunt verwerven. Die u wil opnemen in Zijn rijk om u voor eeuwig gelukzaligheden te bereiden, die u alleen in de algehele verbinding met Mij zult kunnen genieten.

Amen

---

**BD.5812**

*27 november 1953*

## **Voortdurende verbinding met God**

Het is mijn wil dat u voortdurend met Mij in verbinding blijft, dat u voortdurend werken van onbaatzuchtige naastenliefde zult verrichten en in het gebed aan Mij denkt. Dat u mijn kracht begeert en u openstelt om ze te ontvangen, wat u alleen bewust door het gebed of door werkzaam te zijn in liefde zult kunnen doen. Mijn wil is alleen dat u Mij niet uit uw gedachten bant of mijn toenadering onmogelijk maakt door liefdeloosheid. Dan gaat u uw weg over de aarde zonder Mij. Dan voegt er zich meteen een ander bij u en deze tracht u aan zichzelf te onderwerpen

en dan bent u prijsgegeven aan verderf. Zolang Ik in welke vorm dan ook nog op u in kan werken, wat echter uw vrije wil zelf bepaalt, bent u niet in gevaar. Want dan zult u door de kracht van mijn liefde worden bestraald, die u feilloos opwaarts helpt. Maar zonder Mij bent u krachteloos en blootgesteld aan het werkzaam zijn van mijn tegenstander, die zeer doeltreffende middelen gebruikt om u in zijn macht te krijgen.

Ik let op de geringste wil die zich naar Mij keert, om nu ook Mij zelf aan de mens kenbaar te maken. Maar deze wil moet voorhanden zijn. De mens mag geen weerstand bieden aan het Wezen dat hem geschapen heeft en dat hij als zijn God en Schepper erkent. Hij moet zich laten sturen, zich aan Hem willen overgeven. De mens moet mijn genegenheid willen winnen, dan erken Ik zijn wil als op Mij gericht en dan sta Ik hem steeds behulpzaam en met raad ter zijde en weer de aanvallen van de vijand van de ziel af. Dan opent hij voor Mij de deur van zijn hart en Ik kan hem nu voorzien van mijn liefdeskracht.

Maar de wil van de mens is meestal besluiteloos. Dat wil zeggen: de mens leeft van dag tot dag en slaat alleen maar acht op datgene wat voor zijn lichaam gunstig lijkt. Hij houdt zich niet inhoudelijk bezig met problemen die zijn verhouding tot Mij zouden kunnen ophelderen. En daarom schakelt hij Mij niet zelden helemaal uit zijn gedachten uit, zonder bewust mijn tegenstander ter wille te zijn. Hij leeft alleen maar in de wereld en neemt genoegen met de verwezenlijking van aardse arbeid en plichten, hij denkt niet na. Hij hoeft niet tegen Mij te zondigen, hij hoeft niet liefdeloos te handelen. Hij hoeft nog niet een prooi van mijn tegenstander te zijn en toch heeft hij Mij ook nog niet herkend als doel. En deze bevindt zich in het grootste gevaar zich helemaal aan mijn tegenstander te verliezen, want onbewust streeft hij hem en zijn rijk na.

En Ik kan hem niet helpen zolang hij Mij niet tot zijn gedachten zal laten doordringen. Zolang hij zich niet bewust in het gebed tot Mij wendt en zolang hij alleen maar voor zichzelf leeft, maar niet voor zijn naasten. En de mensen die niet openlijk slecht of materialistisch zijn en toch alleen aan zichzelf denken, zijn in de meerderheid. Ze besteden daarom totaal geen aandacht aan een werkzaam zijn in liefde en kunnen bijgevolg geen liefdeskracht van Mij betrekken. Maar ze vallen ten prooi aan de geringste bestorming door mijn tegenstander, die op de eigenliefde van de mens rekt en daarom snel invloed krijgt. Deze kan Ik echter ook niet verdringen of afweren, omdat Ik niet zal worden aangeroepen om hulp. Omdat de mens Mij zelf nog niet heeft herkend en daarom ook niet de weg naar Mij neemt als hij in nood is.

Om het doel te bereiken dat u mensen voor uw leven op aarde is gesteld, is de verbinding met Mij absoluut noodzakelijk en deze verbinding moet eerst mentaal tot stand worden gebracht, hoewel ze in het begin meer vaag dan zeker is, ofwel

de mens moet onbewust werken van liefde verrichten, dan verkrijgt hij van Mij kracht, die hem langzaam ook aan Mij zal laten denken. De scheiding van Mij geeft mijn tegenstander het recht en de mogelijkheid om zijn invloed te laten gelden. Daarentegen weert de verbinding met Mij hem af en maakt diens werkzaam zijn krachteloos. Want een mens die zich met Mij verbindt, reageert niet op de inwerking van de vijand van de ziel. En deze hoeft niet bang te zijn verloren te gaan, omdat Ik degene die aan Mij denkt niet laat vallen.

Amen

---

**Innige verbinding met Jezus Christus**  
**door middel van gedachten**

**BD.8954**

*14 maart 1965*

**De wonderen van de schepping zouden tot nadenken moeten stemmen**

Steeds weer wordt u op de wonderen van de schepping gewezen. En u zou daar niet blind aan voorbij moeten gaan, want alles om u heen is een bewijs van Mij en mijn macht, terwijl u mensen nog niet in staat bent om ook maar het kleinste plantje, het kleinste levende wezen te laten ontstaan, nog afgezien van uzelf als de kroon op de schepping. En u beweegt zich te midden van de hele schepping als iets geheel zelfstandigs en vanzelfsprekends en vraagt niet welke zin en welk doel de schepping wel dient. En alles zou u toch moeten laten denken aan een Schepper die uitermate wijs en machtig is en die door Zijn liefde ertoe wordt gebracht voor u zo'n omgeving te scheppen waarvan u kunt genieten. U zelf als het grootste wonder van mijn schepping, u kunt denken en u gebruikt dit voorrecht alleen maar om te vergaren wat u er gratis bij werd gegeven wanneer u over de zin en het doel van de schepping en over uzelf zou nadenken en nu in overeenstemming met dit doel zou leven.

Want evenals Ik de hele schepping in stand houd, zo zorg Ik ook voor uw lichamelijk leven en elke bezorgdheid daarover zou onnodig zijn. Maar de gedachten van de mensen gaan andere wegen. Wat het dichtst bij hen ligt, daar slaan ze geen acht op en ze denken ook niet na over de Schepper en Bewaarder van alle dingen. Maar elke overpeinzing van dien aard zou hun worden beantwoord vanuit het rijk van het licht, en dit waarlijk zo, dat ze in Mij als hun Schepper nu ook de beweegredenen zouden zien, waarom en met welk doel Ik de mensen op de aarde heb geplaatst. En zo'n instelling zou juist zijn en zou de

mens spoedig geheel rijp laten worden, zodat hij de zin en het doel van het leven op aarde zou vervullen.

Maar hoe anders is het bij de schepselen die mijn wil in deze wereld heeft geplaatst. Ze gaan achteloos voorbij aan datgene wat Ik hun tot vreugde erbij gegeven heb. En met geen enkele gedachte houden ze zich met Mij bezig en vragen zich af wat de reden is van hun aards bestaan. Maar met grote ijver jagen ze de wereld met haar goederen na en het lichamelijk welbehagen beslaat geheel hun willen en denken. Maar juist de aardse wereld is het rijk van mijn tegenstander, die Ik wel buiten werking stelde doordat Ik de schepping liet ontstaan, hem dus zijn aanhang ontworstelde, maar Ik moest zijn macht over u in het stadium als mens aan hem overlaten, waar hij nu uit alle macht op u tracht in te werken, weer door "zijn wereld", door de harde materie, waarin het hele onrijpe geestelijke gebonden is.

En juist deze materie streeft u na. En u gaat in uw verlangen hard achteruit, want het is eeuwigheden geleden dat u deze materie had overwonnen en in uw ontwikkeling vooruitging. En daarom loopt u door uw verlangen naar aardse goederen zo'n gevaar, want zodra het uw hele denken in beslag neemt, zult u nauwelijks nog de schepping om u heen aanschouwen en u ook niet afvragen met welk doel Ik ze liet ontstaan. En juist deze vraag zou u tot zegen kunnen strekken. Want dan zou u uw Schepper onderkennen als een God van liefde, wijsheid en macht, tot Wie u zich zou kunnen wenden, en met Wie u een nauwe verbinding tot stand kon brengen. En het doel van uw aards bestaan zou zijn vervuld, want Ik verlang waarlijk niet veel van u. Alleen dat ene wil Ik, dat u Mij zult herkennen en leren liefhebben. En het scheppingswerk is in staat om het u het gemakkelijkst te maken, dat u al deze wonderen beschouwt en aan Mij denkt, en dat uw liefde voor Mij groeit en u met Mij in verbinding zult willen treden om deze band nu niet meer te verbreken.

De schepping is dus een bewijs van mijn bestaan en mijn liefde voor al het geschapene. U zult Mij zelf kunnen herkennen en u zult ook weten dat alleen de liefde ze liet ontstaan. En u zult u afvragen waarom mijn liefde dus werkzaam werd. En het antwoord zal steeds tot u komen wanneer u dit ernstig begeert. Want allen die naar licht verlangen, zal licht ten deel vallen.

Amen

---

**BD.6109**

*15 november 1954*

## **Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog**

Het is een belangrijke stap die u mensen zet, wanneer u uw gedachten naar Mij verheft. Naar de oneindige Geest die het Al regeert. Wanneer u zich vragend tot het Wezen wendt, van wie u gelooft dat het u geschapen heeft. Want met deze stap betreedt u al het geestelijke rijk. U betreedt een gebied dat u niet door mensen kan worden ontsloten. Integendeel: het moet door Mij zelf worden ontsloten, ofschoon Ik me daarvoor ook weer van mensen bedien, wanneer u zelf nog niet zo gevormd bent dat u Mij zelf en mijn antwoord kunt vernemen.

Toch hebt u vooralsnog door middel van gedachten de verbinding met Mij tot stand gebracht. En u bent gezegend wanneer u deze band niet meer verbreekt. Wanneer u zich steeds weer losmaakt van de wereld en Mij zoekt. U bent gezegend wanneer u in gedachten vragen stelt en Ik u nu door middel van gedachten kan antwoorden. Want zo begint er een zekere verlichting van uw geest en daarmee ontstaat er ook een steeds vastere band met Mij.

Denk er toch eens over na of en wat er buiten het aards zichtbare bestaat, dan zet u die belangrijke stap al. Want hij beslist over uw ontwikkeling. Hij is de stap omhoog die moet worden gezet door ieder mens die zich wil vervolmaken. Maar daartoe moet de mens zich los kunnen maken van de wereld. Hij mag er niet met al zijn zinnen aan verslaafd zijn, hij moet de waardeloosheid van de aardse materie hebben ingezien. Want deze materie blokkeert voor hem de weg omhoog. Maar wie eenmaal zijn gedachten liet zwerven in geestelijke hoogten, die komt de aardse materie spoedig niet meer begerenswaardig voor. Maar vanzelf moet in hem het verlangen boven komen, meer te weten te komen over het gebied dat hem nog vreemd is. En zijn verlangen zal zeker worden vervuld.

Daarom wordt aan ieder mens daartoe aanleiding gegeven door zijn aardse bestaan, waarvan het verloop, door het lot bepaald, hem te denken kan geven. Door geschriften of gesprekken wordt hij op het geestelijke gebied gewezen. En hij wordt door Mij zelf steeds weer zachtjes aangesproken in de vorm van in hem opkomende gedachten die gericht zijn op het geestelijke doel. En nu moet zijn wil hem sturen en hij is gezegend wanneer deze de juiste richting kiest.

Vragen die in hem opkomen die Mij betreffen, zijn vaak beter dan een geloof in Mij dat nog niet levend is. Want iemand die vraagt door middel van gedachten, kan Ik door middel van gedachten onderrichten. En Ik kan Mij zo aan hem openbaren, dat hij een overtuigd geloof in Mij kan verkrijgen, terwijl iemand die alleen een vormgeloof heeft, geen vragen stelt en daarom niet zo onderricht kan worden dat zijn geloof levend wordt.

Van Mij uit wordt werkelijk alles gedaan opdat de mens wordt aangespoord om na te denken. Maar de vrije wil tast Ik niet aan. Wie zich echter in gedachten vrijwillig met Mij of met het hem nog niet ontsloten geestelijke rijk verbindt, sla Ik niet over. Mijn liefde zal zich aan hem openbaren en hij zal duidelijk en helder leren zien. Zijn geest zal worden verlicht en hij zal voor eeuwig van Mij zijn.

Amen

---

**BD.3399**

*9 januari 1945*

### **Wil - Gedachte - Daad - Verantwoording**

Uw wil is vrij en bijgevolg wordt u niet gedwongen goed te zijn, zoals u ook niet tot slechte daden of gedachten kunt worden gedwongen door de krachten der duisternis. Integendeel, alleen aan u ligt het, hoe u uw levenswandel denkt te leiden. En wanneer u door mensen die u in kracht de baas zijn, gedwongen wordt tot daden die vijandig zijn tegenover God, dan bent u voor deze handelingen niet verantwoordelijk. Want dan beslist ook alleen uw wil uw innerlijke instelling tegenover datgene wat u noodgedwongen uitvoert. Maar is uw gedachte slecht, is uw wil bereid deze gedachte in daden om te zetten, dan zult u niet van de verantwoording worden ontheven. En u zult de gevolgen van uw daden op u moeten nemen, op aarde of in het rijk hierna.

Uit vrije wil uitgevoerde handelingen hebben dus als uitwerking dat ze het leven in de eeuwigheid bepalen voor zover ze niet op aarde al hun loon of straf hebben gekregen, terwijl onder dwang uitgevoerde handelingen wel voor het leven op aarde belangrijk kunnen zijn, maar niet het leven van de ziel na de dood in gevaar brengen. Want deze handelingen worden diegenen ten laste gelegd die macht hadden over de mens en dus diens wil onvrij hebben gemaakt. Deze moeten zich verantwoorden voor de daden waarvan zij de aanstichters waren. En hun schuld is soms zo groot dat er eeuwige tijden voor nodig zullen zijn om deze te delgen.

De mens moet steeds meer bij zichzelf nagaan in hoeverre zijn diepste gedachten beantwoorden aan de goddelijke geboden, in hoeverre dus zijn handelen overeenstemt met zijn denken. Want de gedachten zijn steeds producten van de vrije wil. Dus moeten de gedachten goed zijn, willen ze stroken met de wil van God. Wijken de gedachten af, gaan ze in de verkeerde richting, dan heeft dus de wil van de mens gekozen voor handelingen die tegen God gericht zijn, zelfs

wanneer hij een daad niet kan uitvoeren. Dus is hij ook reeds voor zijn gedachten verantwoordelijk, omdat deze door de vrije wil worden voortgebracht.

En daarom moet de mens zich rekenschap geven van zijn denken, want weer komt het erop aan of deze gedachten met geweld op het kwade of goede worden gericht door de medemens, of dat ze uit eigen beweging in de mens opkomen. Maar steeds zal de mens de mogelijkheid hebben de hem niet bevallende gedachten te verwerpen, want zijn denkwerk hangt wederom af van zijn wil. En deze is ook in staat de hem weerstrevende gedachten te laten vallen, zoals hij ook steeds slechte werken innerlijk kan veroordelen, waardoor hij zich vrijmaakt van elke medeplichtigheid.

God let alleen op de meest innerlijke wil van de mens, die dus in zijn denken tot uitdrukking komt. En nooit zal God hem veroordelen voor dat wat hij doet als dit tegen zijn innerlijke wil ingaat. Maar hij wordt vaak voor de beslissing geplaatst en dan moet hij zich waarmaken, daar hij zich anders eens zal moeten verantwoorden voor zijn denken en handelen. Want God gaf de mens een vrije wil die hij nu echter ook op de juiste wijze moet gebruiken: in goede gedachten, woorden en werken die eens in het geestelijke rijk gevolgen zullen hebben en de ziel het eeuwige leven opleveren.

Amen

---

**BD.7313**

*21 maart 1959*

### **Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander**

Iedere gedachte aan Mij of het geestelijk rijk is gezegend, want hij getuigt van het innerlijk leven, het leven dat naast het aardse leven moet worden geleid, wil het laatstgenoemde resultaat boeken voor de ziel. Wie zich slechts in gedachten bezighoudt met het rijk dat niet van deze wereld is, heeft al een stap in mijn richting gedaan. En hij zal deze weg ook blijven volgen en er niet meer van afwijken. Want het geestelijke rijk laat niet meer los wie er zijn aandacht aan heeft geschonken, omdat Ik zelf hem niet meer loslaat wanneer hij de weg naar Mij eenmaal is ingeslagen. Het leven op aarde als zodanig eist van de mens echter veel denkwerk, omdat de mens zich te midden van de wereld ophoudt en dus ook zijn gedachten op de wereld en haar eisen moet richten. Nochtans is dit niet het eigenlijke leven dat de mens totaal bevredigt wanneer zijn wil op Mij gericht is.



Alleen degene die nu nog aan mijn tegenstander toebehoort, zal volledige bevrediging vinden. Daarom wijst elk geestelijk gericht denken al op het streven naar Mij te willen gaan, en de wereld alleen kan zo een mens niet meer bevredigen. Hij zal des te vaker zijn gedachten laten dwalen in een rijk dat hij als zijn ware thuisland vermoedt en daarom daar in gedachten steeds weer naar terugkeert. En dergelijke geestelijke gedachten zullen ook steeds met gedachten aan Mij zelf zijn verbonden, en daarom kan Ik ook bezit nemen van deze ziel en haar vasthouden, zodat zij niet meer aan Mij en mijn liefde kan ontsnappen en zich vrijwillig door mijn liefde laat binden.

Zodra dus een mens nadenkt over de bestemming en het doel van zijn leven op aarde, zodra hij zich in gedachten bezighoudt met zijn God en Schepper, zodra hij probeert diens wezen te doorgronden en hij bereid is Zijn wil te doen, zodra hij verlangt juist en waarachtig in al dat soort vragen onderwezen te worden, verkeren zijn gedachten dus buiten het slechts wereldse leven en treed Ik zelf in het middelpunt van zijn innerlijk leven. En dan kan Ik ook waarlijk inwerken op de mens en altijd met goed gevolg, want de vrije wil bracht hem tot zijn gedachten en deze vrije wil geeft Mij ook het recht van zijn ziel bezit te nemen en haar nu alles te doen toekomen wat ze nodig heeft om geheel rijp te worden en zich te voltooien.

Elke geestelijk gerichte gedachte aan Mij of mijn rijk is een vrijwillig loslaten van mijn tegenstander, dat Ik nu ook met recht kan en zal gebruiken om het losmaken van hem volledig te voltrekken. Want dergelijke geestelijke gedachten zullen onherroepelijk naar het kruis van Golgotha geleid worden, waar de goddelijke Verlosser Jezus Christus het losmaken voltrekt, dus de mens geheel bevrijdt van de vijand en tegenstander van het leven.

Dat echter de gedachten van de mens naar het kruis worden geleid, zal steeds de zorg en het streven zijn van alle lichtwezens die de mens omringen en die ook proberen door middel van gedachten te werken in mijn opdracht, omdat de wil en de kracht van de mens alleen nog zwak zijn, zolang hij zich nog in de macht van mijn tegenstander bevindt. Elke geestelijk gerichte gedachte geeft echter ook die lichtwezens het recht hun invloed te laten gelden, en zo staat iedere ziel die maar van goede wil is, ook onder voortdurende bescherming van geestelijke begeleiders, en zij zal ook zeker eenmaal het doel bereiken waartoe zij over deze aarde gaat.

Amen

---

**BD.7481**

*18 december 1959*

## **Verbinding met God te midden van de wereld**

Midden in het aards gewoel zult u dikwijls mijn geest moeten zoeken. Dat wil zeggen: u zult een innige gedachte naar Mij moeten opzenden, dat Ik u niet alleen laat gaan, maar u steeds met mijn aanwezigheid gelukkig kan maken. Te midden van het aards gewoel, want u wordt voortdurend door de wereld in beslag genomen en u zult gemakkelijk in haar banden verstrikt kunnen raken. En daarom zult u niet de verbinding met de geestelijke wereld moeten verliezen, die het alleen waard is nagestreefd te worden en waarin Ik Heerser ben van eeuwigheid. En u zult niet verloren kunnen gaan wanneer uw gedachten steeds weer naar Mij dwalen, want dan verlaat Ik u niet, maar houd u vast aan mijn hand. En waar u nu ook zult gaan of staan, daar ben Ik bij u en u zult veilig elke weg kunnen gaan, ook door het aardse gewoel heen.

Maar wie denkt er aan Mij, ook in de wereld? Het zijn er maar weinig voor wie Ik meer ben dan de wereld en slechts weinig zullen daarom met Mij de band aangaan. Dit zijn de mijnen die Mij in hun hart dragen, die te allen tijde aan Mij denken en die daarom ook zonder gevaar door het aards gewoel kunnen gaan, omdat ze Mij steeds als Begeleider hebben. Maar daartoe behoort het vaste geloof in Mij en de liefde voor Mij, die hen voortdurend naar mijn aanwezigheid zal laten verlangen. En dit geloof in Mij en de liefde voor Mij hebben er steeds maar weinig. Maar deze zijn gelukkig te prijzen, want zij zijn het die in nauwe verbinding met Mij staan en die Ik zal behoeden op al hun wegen.

Maar het merendeel beschouwt de wereld als hun god en ze verwachten alles alleen van de aardse wereld. En ze streven met alle geweld naar haar goederen en schatten, in het geloof dan alles te bezitten wat hun hart begeert. En toch zijn het slechts vergankelijke voorwerpen die zulke mensen verwerven. Het is geen geestelijke rijkdom, het zijn slechts schijngoederen die vergaan met de dood van de mens, die hij niet met zich mee kan nemen in het rijk hierna. Maar daar willen de mensen niets van weten en ze hechten aan aardse goederen dus veel te veel waarde en gebruiken al hun kracht om zulk vergankelijk goed te verkrijgen, dat hun geen enkel nut oplevert voor hun ziel en het heil ervan. En deze mensen zullen ook geen gedachten naar Mij opzenden wanneer ze zich te midden van het aards gewoel bevinden. Want hun god is deze aardse wereld met haar goederen en hieraan hebben ze zich helemaal overgegeven. En dus kan Ik ook niet bij hen tegenwoordig zijn, want ieder mens moet vurig naar mijn aanwezigheid verlangen. Hij moet de verbinding met Mij bewust tot stand brengen, wat echter bij de kinderen van de wereld niet gebeurt, omdat de wereld hen geboeid houdt aan mijn tegenstander, die ook de heer is van deze wereld.

En toch zou een gedachte aan Mij al voldoende zijn, dat Ik de mens bij de hand neem en hem door deze wereld heen zou leiden naar een ander doel. Dat Ik zijn blikken geestelijk zou richten, wanneer deze verbinding eenmaal zou hebben plaatsgevonden. Maar Ik gebruik geen dwang en Ik kan de mensen alleen maar aanraden steeds mijn aanwezigheid te zoeken en zich veilig te stellen, opdat ze al op aarde gelukkig worden en eens in het geestelijke rijk, in het rijk dat niet van deze wereld is.

Amen

---

**BD.6859**

*28 juni 1957*

### **De zegen van een omgang met God door middel van gedachten**

Wie Mij gehoor schenkt als Ik tot hem spreek, die gaat de zekere weg omhoog. En Ik spreek tot al diegenen die mijn woord ontvangen, die het weer van binnen aannemen, die Mij in gedachten vragen en dus ook de nu tot hen komende gedachten als mijn aanspreken mogen beschouwen. U kunt dan niet verkeerd denken, zodra u eenmaal Mij als Degene van wie de waarheid uitgaat erkend hebt door uw tot Mij gerichte gedachten, in zoverre u de waarheid te weten zou willen komen. U kunt ook geen dwaalwegen meer gaan, zodra u Mij vraagt of Ik u wil leiden. Alleen moet u zelf door uw wil Mij de gelegenheid geven u aan te spreken en dat geschiedt steeds wanneer u zich door middel van gedachten met Mij - uw God en Schepper - bezighoudt, want elke gedachte van u roept Mij tot u - en Ik geef gevolg aan deze roep.

U moet u in gedachten vaak met Mij bezighouden, omdat dit het openen van uw hart voor mijn aanspreken betekent en omdat u er altijd alleen maar bij winnen kunt. Want u ontvangt dan ook voortdurend kracht om dat te doen wat Ik van u verlang, wat u als mijn wil door mijn aanspreken bekend wordt gemaakt. De verbinding met Mij moet door uzelf tot stand worden gebracht, omdat uzelf zich eens van Mij afzonderde. En u hoeft niets anders te doen dan alleen aan Mij te denken zonder u te willen afweren. Ik ben altijd bereid u tegemoet te komen, zodra Ik in uw denken de wil zie om met Mij in contact te komen. En dan bent u er waarlijk voor beschermd dwaalwegen te gaan, omdat Ik nu ook meer invloed op u gekregen heb, omdat Ik u kan aanspreken. En zo is het voor u in dit aardse leven waarlijk niet moeilijk voor uzelf een onmetelijke rijkdom te verwerven die onvergankelijk is, want de verbinding met Mij door middel van gedachten bezorgt u die.

Het is geheel onmogelijk dat u met lege handen van Mij weggaat, het is geheel onmogelijk dat Ik zo'n verbinding niet benut en Mij stil houd tegenover u. Want Ik wacht slechts op zulke stille tijden waarin u zich met Mij verbindt, waarin u samenspraak met Mij houdt of u vragend tot uw God en Schepper wendt. En Ik geef u zeker ook antwoord, weer in de vorm van gedachten, als Ik u niet rechtstreeks kan aanspreken door het innerlijke woord. Daarom heeft ieder mens de mogelijkheid en het recht om met Mij in contact te treden. En ieder mens zal ontvangen zoveel hij begeert. Ook wanneer het lichaam niet zichtbaar bedeed wordt, kan de ziel zich onbegrensd verrijken. Ik wil tot u spreken. En Ik spreek tot ieder van u die Mij aanhoort, die mijn stem vernemen wil.

En van deze verzekering moet u allen volop gebruik maken. U moet wedijveren en elke vrije minuut aan Mij schenken, dan zou uw tijd op aarde waarlijk goed benut zijn. Dan zou de verbinding ook steeds vaker tot stand worden gebracht, omdat u dan uit het diepst van uw hart naar Mij verlangt, die u nu als uw Vader herkent en door wie u nu steeds aangesproken wenst te worden. U zult dan ook bereidwillig alles nakomen. U zult mijn wil vervullen omdat u zich deze al eigen hebt gemaakt, omdat de voortdurende verbinding met Mij ook een voortdurend onderwerpen aan mijn wil tot gevolg heeft en omdat het u helder is geworden wie Ik ben, en hoe Ik tegenover u en u tegenover Mij staat.

Denk aan Mij, elke dag en elk uur, schakel Mij nooit uit. Wat u ook beginnen mag, laat Mij steeds bij u aanwezig zijn doordat u Mij in gedachten tot u roept, en u zult uw weg door het aardse leven waarlijk niet vergeefs afleggen. U zult groeien en rijp worden en het doel bereiken. U zult u weer bij Mij aansluiten om u nu voor eeuwig niet meer van Mij te scheiden.

Amen

---

**Innige verbinding met Jezus Christus**  
**door het gebed**

**BD.5686**

*27 mei 1953*

**Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus**

De brug naar Mij is het gebed. Er bestaat geen onoverwinnelijke kloof tussen ons, want het gebed zal hem altijd overbruggen, zodra het een gebed is in geest en in waarheid. En de innigheid van het gebed bepaalt de lengte van de weg naar

Mij. U zult rechtstreeks met Mij in verbinding kunnen treden als u tot Mij spreekt zoals een kind tot de Vader spreekt. Want dan ben Ik bij u. Dan is elke afstand overwonnen. Dan bent u over de kloof tussen ons heen gevlogen en bent u dichterbij Mij gekomen, want Ik geef gehoor aan uw roepen en kom u tegemoet zodra Ik de stem van uw hart verneem.

Weet u nu welk kostelijk middel u hebt om naar Mij te komen, weet u wat voor een doeltreffend genadegeschenk het gebed voor u is? U bent door uw onvolmaaktheid nog op grote afstand van Mij als uw God en Schepper van eeuwigheid, maar Ik verbied u niet samenspraak met Mij te houden en buig Me als Vader naar u over, die ook Zijn nog gebrekkige kinderen met liefde omvat en rekening houdt met hun fouten en zwakheden. Ik hoor u zodra u tot Mij spreekt in kinderlijk, gelovig gebed. Maar wederom zult u alleen maar oprecht tot Mij kunnen bidden wanneer u in Mij gelooft. Elk gebed in geest en in waarheid stelt dus uw geloof in Mij, in mijn liefde, wijsheid en macht voorop. Maar als u in Mij gelooft, zal ook elk woord uit uw hart komen. Dan is er geen vormgebed meer. Dan spreekt alleen het kind met de Vader en dan bereikt het ook alles wat maar voor zijn bestwil is. Maar opdat u nu echt levend met Mij zult kunnen omgaan, zult u zich ook een voorstelling moeten kunnen maken van Mij - die u als Heiland Jezus Christus de mogelijkheid daarvoor biedt.

Stelt u zich uw Heiland voor in Zijn overgrote liefde die u mensen allen omvat en denk aan Zijn lijden en Zijn sterven aan het kruis voor u, zondige mensen. Dan zal het u ook mogelijk zijn Hem eveneens lief te hebben, u aan Hem toe te vertrouwen en Hem alles te zeggen wat u belast. U zult - omdat Hij zelf mens was evenals u - volledig begrip van Hem kunnen verwachten voor al uw lijden en noden en u zult u tot Hem wenden, die uw Vriend en Broeder is, die vanuit Zijn liefde u allen helpen wil, die u tot zich wil trekken in het hemelse rijk om u voor eeuwig gelukkig te maken. Ik zelf ben voor u een zichtbare God geworden in de Heiland Jezus Christus. En als u Hem uw liefde betoont, schenkt u dus uw liefde aan Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Want Hij en Ik zijn één en wie Hem ziet, die ziet Mij - die als mens Jezus op aarde wandelde om uw aller liefde te winnen, om Mij te offeren uit liefde voor u die in de zonde ongelukkig was en op eindeloze afstand van Mij zou hebben moeten wegwijnen wanneer Ik niet een brug zou hebben geslagen om voor u de weg naar Mij begaanbaar te maken. U allen zult die brug kunnen betreden als u zich in innig gebed tot Jezus, uw Heiland en Verlosser wendt, als u Hem liefhebt en daarom ook Zijn eenvoudige geboden nakomt. Dan zult u ook Zijn liefde mogen ervaren. Hij zal u bedenken, geestelijk en lichamelijk. Hij zal u leiden en alle wegen effenen die omhoog voeren naar Hem, in Zijn rijk, naar het eeuwige leven.

Amen

---

**BD.5653**

*16 april 1953*

## **Gebed in geest en in waarheid**

Niemand die in geest en in waarheid zijn smeekbede naar Mij zendt, zal Mij tevergeefs aanroepen om hulp. Maar hoe moet u bidden, zodat uw roep Mij bereikt? U zult geen lippengebed moeten uitspreken, want dit hoor en verhoor Ik niet omdat uw hart daar niet bij betrokken is. Omdat u de verbinding met Mij niet tot stand brengt maar steeds op de aarde blijft, omdat u alleen een formaliteit verricht die geen leven bezit. Maar ook een verstandelijk gebed dringt niet door tot mijn oor, ofschoon de mens Mij verstandelijk erkent als God en Schepper van eeuwigheid en nu in dit geloof in Mij woorden uitspreekt waardoor hij meent de verbinding met Mij tot stand te hebben gebracht.

Ik verlang een ander gebed. Ik verlang het volle vertrouwen in Mij. Ik verlang de smeekbede van een kind dat in Mij de Vader ziet en tot Hem komt in het volle vertrouwen dat Hij hem zal helpen. In het vertrouwen van een kind ligt de geloofskracht. En een gebed dat zo naar Mij wordt gezonden, komt uit het hart en treft mijn oor. Dan spreekt niet de mens met God, maar het kind met de Vader. Pas wanneer een mens in de stilte van zijn hart Mij in gedachten zoekt, wanneer hij samenspraak met Mij houdt, wanneer hij zonder aanstellerij en onverholven alles voor Mij uiteenzet wat hem belast, wanneer hij in deemoed zich aan Mij en mijn zorg aanbeveelt, wanneer hij alle barrières tussen hem en Mij uit de weg heeft geruimd, wanneer hij Mij door innig aanroepen aanwezig laat zijn, bidt hij in geest en in waarheid. Dan verheft zijn geest zich naar Mij, oftewel Ik buig Me over naar mijn kind en diens smeekbede zal niet ongehoord wegsterven. Een kind dat zo gelovig en vol vertrouwen met al zijn verlangens tot Mij komt, zal Ik niet teleurstellen. Aan hem zal Ik Me ook als zorgzame Vader openbaren. Ik zal het niet in nood laten. Ik zal zijn geloof niet beschamen, want het zoekt Mij niet in de verte. Het durft bij Mij te komen en blijft toch vol deemoed, daar hij anders niet zou bidden, maar eisen. Een verstandelijk gebed echter is een eis die de mens aan Mij stelt omdat hij meent daartoe gerechtigd te zijn door zijn erkennen van Mij zelf. Zo'n verstandelijk gebed ontbeert de diepe deemoed, want waar de deemoed is, daar zwijgt het verstand, maar het hart spreekt des te luider.

In geest en in waarheid moet u bidden. En u zult dat alleen kunnen als u de kinderlijke verhouding tot Mij tot stand brengt. Dan is de weg van u naar Mij niet ver. Dan zult u te allen tijde in gedachten bij Mij kunnen zijn. Dan trekt u Mij ook steeds naar u toe, want dan zal uw denken steeds in liefde op Mij gericht zijn en Ik zie en voel uw liefde en kan dus al door mijn geest op u inwerken. En dan

zult u nooit een vergeefs verzoek doen, want de Vader luistert steeds wanneer Zijn kind Hem roept.

Amen

---

**BD.6050**

*13 september 1954*

### **"Trek u terug in uw binnenkamer"**

Trek u terug in uw binnenkamer wanneer u wilt bidden. Want alleen in de stilte vindt u de verbinding met Mij. Alleen in de stilte zult u zich zo innig met Mij aaneen kunnen sluiten dat Ik uw stem kan horen, dat uw gebed in geest en in waarheid op Mij is gericht. En zelfs wanneer u in erge nood bent, wanneer u te midden van mensen vertoeft of van buitenaf zeer in het nauw wordt gedreven, dan zult u zich voor enige ogenblikken moeten afzonderen van uw omgeving. U zult Mij kort, maar innig moeten aanroepen en Ik zal u horen en verhoren - alleen wil Ik uw hart horen spreken, niet slechts uw mond.

En daarom zult u in het kamertje van uw hart moeten gaan. U zult u uit de wereld moeten terugtrekken en van alles wat uw aandacht zou kunnen verstoren. U zult alles moeten vermijden wat het oog prikkelt, wat zo'n indruk op u maakt dat uw gedachten worden afgeleid van Mij. U zult u geheel moeten afsluiten voor alle indrukken van buitenaf. U zult u moeten terugtrekken in de stilte en nu uw gedachten richten op Mij. Dan pas zult u kunnen bidden in geest en in waarheid en dan pas zult u als kinderen naar de Vader komen en Mij al uw noden toevertrouwen. En dan is uw Vader ook altijd tot hulp bereid. U zelf legt dan in uw gebed de kracht. U zelf bepaalt de vervulling van uw verzoeken, want als u tot Mij spreekt als een kind tot de Vader, kan Ik u geen wens weigeren en dan bent u verzekerd van Mijn hulp. Maar worden de woorden alleen gevormd door uw mond - en al gebeurt dit zelfs urenlang - dan bereiken ze mijn oor niet. Ze sterven ongehoord weg, want een gebed van dien aard heeft geen kracht. Zo'n gebed is Mij een gruwel.

Het ligt dus aan uzelf of uw gebeden worden verhoord, want Ik heb u beloofd dat Ik u zal geven waarom u vraagt. En mijn woord zal ook vervuld worden. Maar Ik sla alleen acht op datgene wat uw hart uitspreekt. Maar u gelooft vaak met het gebrabbel van de mond al genoeg te hebben gedaan en u bent teleurgesteld wanneer uw gebeden dan niet worden verhoord. Trek u terug in de binnenkamer van uw hart en spreek dan zonder schroom en vol vertrouwen met Mij, en er zal u vervulling ten deel vallen.

Amen

---

**BD.7129**

*24 mei 1958*

## **Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus**

Met Mij en in mijn naam moet u elke dag beginnen en met elk werk een begin maken, dat wil zeggen uw dagelijkse taken vervullen, en u zult er ook zeker van kunnen zijn dat u gezegende arbeid verricht, hetzij aardse of geestelijke werkzaamheid. Zodra u echter alleen gaat, dat wil zeggen zonder Mij om mijn bijstand te hebben gevraagd, zult u veel vergeefse arbeid verrichten. U zult met moeilijkheden te maken krijgen, of de arbeid zal u niet altijd lukken. Al een innige gedachte aan Mij verzekert u mijn bijstand. En roept u Mij bewust aan om zegen en ondersteuning, dan zal zich ook alles vanzelf zo voordoen zoals het goed is en u zult in volledige kalmte uw dagtaak kunnen volbrengen. U zult steeds moeten weten dat u lastig gevallen wordt door duistere krachten, die steeds bij u binnenkomen wanneer u verzuimt een beschermende muur om u heen te vormen door het aanroepen van mijn naam, door te vragen om mijn zegen bij wat u doet. En zijn ze eenmaal tot u doorgedrongen, dan is het heel wat moeilijker ze weer van u af te houden dan het aanvankelijk was hun de toegang te beletten. Want ze verzwakken uw wil, die dan alleen met inspanning van alle krachten inhaalt wat werd verzuimd: Mij aanroepen om hulp.

De strijd om uw ziel wordt voortdurend gevoerd en vaak wordt de overwinning u moeilijk gemaakt door die duistere krachten. Maar het ligt dan vaak aan uzelf, omdat u onbeperkt kracht kunt vragen en dit steeds zult moeten doen door innig gebed om mijn leiding, mijn bescherming en mijn zegen. Daarom zult u nooit uw dagelijks werk moeten beginnen zonder Mij. In uw hart moet u mijn naam aanroepen, vragen om versterking van wil en u ongeremd aan Mij overgeven. Dan kan Ik u ook beschermen tegen de vijand van uw ziel, dan zullen er talloze lichtwezens om u heen zijn en die ander de toegang beletten, dan zult u blij en zorgeloos uw dagelijks werk verrichten vanuit het gevoel van kracht en innerlijke vrede. En dan zal u ook niets kunnen ontstellen, omdat u weet dat Ik steeds bij u aanwezig ben en alles voor u regel.

De innerlijke verbinding met Mij is de beste garantie voor het goed lukken van al uw plannen, hetzij aardse of geestelijke aangelegenheden. Steeds kan Ik dan zelf op u inwerken en uw gedachten en uw handelingen zo sturen, zoals het juist en nuttig voor u is. Maar zodra u zich van Mij afzondert, zodra u de band lossert



maakt, zullen ook andere gedachten, die u door mijn tegenstander worden toegestuurd, de heerschappij over u verkrijgen. Gedachten die u de innerlijke vrede ontnemen, die u onrustig maken en steeds slechtere krachten toegang verlenen, die nu het werk van innerlijke ontwrichting en disharmonie voortzetten, zodat ook uw dagelijkse arbeid niet gezegend is en uw ziel zich in gevaar bevindt door hem gekluisterd te worden. En wederom zult u zich uit zo'n gevaar alleen maar kunnen bevrijden wanneer u uw toevlucht neemt tot Mij, want Ik ben te allen tijde bereid u bij te staan in uw geestelijke nood. Maar zonder Mij kunt u zich niet van hem en zijn invloed bevrijden, zonder Mij bent u te zwak en daarom aan hem overgeleverd.

Maar aan al zulke benauwenissen zult u kunnen ontsnappen wanneer u zich steeds weer aan Mij en mijn bescherming overgeeft, wanneer u Mij steeds om mijn zegen vraagt, wanneer u Mij uw lichamelijk en geestelijk welzijn aanbeveelt en nooit verzuimt mijn naam aan te roepen en u Mij daardoor openlijk in Jezus Christus belijdt. Dan richt u een muur op die mijn tegenstander niet zal kunnen laten instorten. Want hij ontvlucht Mij en mijn naam en dus zal hij u ook met rust laten wanneer u maar gelovig mijn naam uitspreekt in elke nood en elk gevaar.

Amen

---

**BD.7473**

*7 december 1959*

## **Kom tot Mij**

Het is mijn wil dat u in uzelf keert in het gebed en uw blikken naar Mij opslaat, zodra u zich in nood van lichaam of ziel bevindt. Dan zal ze van u afvallen zoals Ik het u heb beloofd met de woorden: "Kom allen tot Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken." En het is toch waarlijk niet moeilijk u tot Mij te wenden, van Wie u weet dat Hij u liefheeft en steeds zal liefhebben tot in alle eeuwigheid. U weet daarom ook dat u geen vergeefs verzoek zult doen wanneer u Mij in alle innigheid uw noden toevertrouwt en Mij om hulp vraagt.

"Kom tot Mij." Kan Ik u duidelijker lokken en roepen dan met deze woorden? "Ik wil u verkwikken." Ik wil de nood van u afnemen en u sterken en laven. Ik wil u geven wat uw ziel nodig heeft wanneer u in geestelijke nood bent. Maar Ik wil ook aards voor u zorgen wanneer u zich in noden van het lichaam bevindt. Ik wil Me steeds in liefde over u ontfermen, omdat Ik zelf niet wil dat u lijdt. Maar uzelf veroorzaakt al dit lijden en deze noden door uw verschillende fouten en gebreken, die u met mijn kracht uit de weg zult moeten en kunnen ruimen. En

daarvoor heeft u vooreerst kracht nodig, die u in innige verbinding met Mij in het gebed of door werkzaam te zijn in liefde zult moeten ontvangen. Daarom moeten zulke noden vaak over u komen. Ze hoeven echter niet van lange duur te zijn wanneer u zich daar maar juist op instelt, wanneer u zich naar binnen keert en u afvraagt waar en hoe u nog gebrekkig gevormd bent en nu ook uw best doet deze gebrekkigheid van u op te heffen.

Ik wil niets anders dan dat u zelf aan uw ziel werkt en u de nodige rijpheid verschaft, die u het lichtrijk ontsluit bij het scheiden van de aarde. Ik wil alleen dat u zoveel mogelijk rijp geworden het rijk hierna binnengaat. En daarom zult u soms door beproevingen moeten gaan, waarin uw geloof zich moet waarmaken. Het geloof dat Ik steeds bereid ben te helpen, wanneer u Mij maar op de juiste manier aanroept of Ik u zou willen helpen. En "op de juiste manier" tot Mij bidden betekent alleen dat u zich innig met Mij verbindt en net zo vertrouwelijk met Mij spreekt, zoals een kind met zijn Vader spreekt. Hebt u eenmaal deze juiste verhouding van kind tot Mij tot stand gebracht, dan pas zult u zien hoe gemakkelijk u uw zorgen kwijtraakt, hoe snel zich alles oplost en u uit uw nood bevrijd bent, zijn het geestelijke dan wel aardse lasten die u drukken. Ze kunnen alle door Mij worden overgenomen, opdat het kruis u niet te zwaar zal drukken. Want mijn liefde helpt u het te dragen of neemt het ook helemaal van u af, zoals het goed is voor uw ziel.

En daarom kan Ik u steeds alleen maar zeggen: breng de innige verbinding met Mij tot stand in het gebed. Het is het eenvoudigste middel om van uw last vrij te worden. En u zendt geen vergeefs gebed naar Mij dat diep uit uw hart naar Mij opstijgt en daarom ook mijn oor bereikt. Ik zal naar u luisteren en u de vrede van uw hart teruggeven als u hem verloren hebt door het inwerken van mijn tegenstander die uw zwakheden heel goed kent en u daarom daar aanvalt waar u kwetsbaar bent. En hij kent ook de zwakte van uw geloof en daarom grijpt hij ook daar in. Weersta hem en kom in het volste vertrouwen naar Mij. Ik ben immers sterker dan hij en kan en zal u te allen tijde beschermen tegen hem en zijn aanvallen, wanneer u zich maar vol vertrouwen aan Mij overgeeft, zodat Ik over u het volste recht heb in tegenstelling tot mijn tegenstander. Ik kan mijn tegenstander echter niet opzij dringen zolang u hem nog het recht verleent over u en uw hart, u dus zwakgelovig zwicht voor zijn verzoeken. Een innig gebed tot Mij zal u zoveel kracht schenken dat u hem zult kunnen weerstaan en u zich steeds inniger aaneen zult sluiten met Mij, Die alleen wacht op uw roep om u tegen hem te kunnen verdedigen. Onderschat niet de grote kracht die in een waar gebed besloten ligt. Benut steeds weer deze grote genade, want door een waar gebed in geest en in waarheid zult u bij Mij alles kunnen bereiken.

Amen

---

**BD.6956**

*27 oktober 1957*

## **Zegen van de verbindingen van de aarde met het lichtrijk - Stralen**

Wanneer de eeuwige Liefde zich naar u over buigt om zichzelf aan u te bewijzen, dan gaan er talloze stralen naar het donker van deze aarde. En door deze stralen aangelokt verschijnen er talloze wezens bij wie de donkerte pijn doet en die ook het kleinste glimpje licht bemerken en erop toesnellen. Een verbinding van de aarde met het geestelijke rijk is uitermate gezegend, omdat het een mogelijkheid is ook aan de zielen in het hiernamaals een glimpje licht over te brengen. Want dezen houden zich op in de nabijheid van de aarde, in het bijzonder wanneer ze nog zeer onrijp zijn. En ze kunnen door zulke verbindingen tot het inzicht komen dat ze zelf niet meer op aarde vertoeven en dat er toch nog contact is tussen het aardse rijk en hun huidige verblijfplaats. Maar er worden ook zielen door de stralen aangelokt die geen aardse band meer hebben, maar met verduisterde geest de kwellingen van de duisternis ondergaan. Ook hun kan een klein lichtschijnsel nu enige verlichting van de geest schenken. En daarom is het zeer zegenrijk wanneer een mens het mogelijk maakt dat de eeuwige Liefde zelf een lichtstraal naar de aarde kan zenden, want tegen de wil van de mens in kan het licht niet neerstralen in het donker. De weldaad die zulke zielen ondervinden wanneer een straal van licht ook hen treft, is onbeschrijflijk. En ook een hard geworden ziel kan zacht worden en haar weerstand opgeven, want het was de Liefde die haar had aangeraakt en die ook niet zonder kracht blijft zodra de ziel vrijwillig daar verschijnt waar ze licht waarneemt.

En wanneer u mensen nu bedenkt dat elke innige verbinding met het geestelijke rijk, elke geestelijke gedachte en in het bijzonder elk gebed in geest en in waarheid u altijd in een stralend licht plaatst, wanneer u er aan denkt dat u steeds bent omringd door zielen die alleen op het opflitsen van een lichtstraal wachten omdat ze het bij u al konden waarnemen, dan is het een bewuste verlossingsarbeid van u wanneer u maar vaak deze verbinding tot stand brengt, die het naar beneden stralen van het goddelijke licht van de liefde mogelijk maakt. Want de zielen in de duisternis kan steeds alleen maar door een glimpje licht de weg worden gewezen naar u, waar hun nu door de liefde en genade van God ook de weg wordt gewezen die uit het donker naar buiten voert, naar het licht. En wanneer die zielen maar eenmaal helderheid krijgen over het verlossingswerk van de mens Jezus, wanneer hun maar eenmaal naar waarheid kennis kan worden gegeven van het grootste werk van liefde en erbarmen dat voor alle mensen, voor alle zondaars werd aangeboden, dan weten ook de niet verlost zielen in het geestelijke rijk, dat ze zelf de weg moeten inslaan naar

Hem, de goddelijke Verlosser Jezus Christus. Dan zal het kleine glimpje licht voor een steeds helderder licht hebben gezorgd en iedere ziel die zich door het goddelijke liefdeslicht liet aanraken, brengt nu weer grote scharen zielen uit de duisternis naderbij en probeert ze eveneens in de lichtkring te dringen, waar zij hulp vond en een licht dat haar onuitsprekelijk goed had gedaan, om welke reden ze haar dank tracht te betuigen met verlossende arbeid.

Het is moeilijk om in het hiernamaals de zielen die in de duisternis vertoeven toe te spreken, want ze hebben nog dezelfde weerstand als op aarde en er kan de zielen ook niet tegen hun wil licht worden geschonken. Maar zodra er een verbinding van de aarde met het geestelijke rijk tot stand wordt gebracht, wat voor zulke zielen door de genade Gods niet verborgen blijft, ontwaakt in hen aanvankelijk een echt menselijke nieuwsgierigheid. En dan treden ze geheel onbewust de lichtkring binnen die zulke mensen omgeeft, om nu ook door een lichtstraal te worden geraakt, waarvan ze zich dan echter niet meer willen scheiden. Is nu zo'n band weer opgeheven, zodat de mens zich weer aan zijn aardse gedachten of plichten wijdt, dan blijven die wezens toch in de nabijheid, om geen lichtstraal te hoeven missen wanneer hij weer oplicht. En daarom is elke geestelijke bezigheid onmetelijk zegenrijk, want ze heeft een nog veel grotere uitwerking in het rijk hierna dan op aarde, waar u mensen vaak weinig resultaat kunt boeken.

Maar de zielen zijn u eeuwig dankbaar - u die hen uit de duisternis riep door de straal van Gods liefdeslicht aan welke u zelf door uw wil toegang verleende. En roept u deze niet verlost zielen nog bewust dichterbij, dan zult u waarlijk verlossingswerk verrichten van zeer grote omvang. Want er is grote nood in het rijk der duisternis, waar vele zielen al eindeloze tijden smachten en een hernieuwde kluistering tegemoet gaan wanneer ze niet nog voor het einde de duisternis ontvluchten en zich door een straal van liefde laten treffen. Denk in het gebed altijd aan die zielen en geef hun ook vaak de gelegenheid de medelijdende liefde van de goddelijke Verlosser Jezus Christus te ondervinden, doordat u hun licht schenkt door uw wil om hen te helpen, door het bewust dichterbij roepen voor elke geestelijke bemiddeling, en u zult een gezegende arbeid verrichten.

Amen

---

**BD.2813**

*16 juli 1943*

## **Het belang van het nog op aarde tot stand brengen van de verbinding met God**

Aan de wil van de mens is het overgelaten om de verbinding met God wel of niet tot stand te brengen. Het is echter doorslaggevend voor de hele eeuwigheid of hij zijn wil op de juiste wijze werkzaam laat worden, namelijk voor de aaneensluiting met God. Hij moet het toegeven aan de eigen zwakheid en hulpeloos tegenover God onder woorden brengen door een bewust aanroepen van God, door gebed dat ook alleen in gedachten kan worden opgezonden naar Hem Die alleen sterk en machtig is. De mens moet erkennen dat God de Heer is over hemel en aarde en het erkennen heeft dan ook het zich onderwerpen aan Zijn wil tot gevolg, wat zin en doel is van het aardse bestaan. Want het wezen heeft pas macht wanneer het zich niet meer buiten de kracht van God plaatst, maar in gelijke wil met God werkzaam is uit Zijn kracht, omdat de kracht uit God pas naar hem kan stromen wanneer hij zijn vroegere weerstand tegen God heeft opgegeven, dus geen andere wil meer tot uitdrukking brengt dan de wil van God. Het opgeven van de weerstand betekent dus meer kracht, een omzetting van de eigen krachteloosheid in toestromende volheid van kracht. In deze toestand verplaatst de mens zich door het gebed, door het aanroepen van God, dat toegeven is van zijn krachteloosheid en zwakheid.

Dit moment is het eigenlijke keerpunt in zijn leven, waar hij zich bewust naar God keert. En dit moment moet onvoorwaardelijke plaatsvinden in het aardse bestaan, wil zijn lot voor de eeuwigheid gunstig beslist worden. Want het is de staat van het inzicht, die weliswaar pas op dit moment begint, dus nog van zeer kleine omvang is, maar die onvermijdelijk naar een groter weten voert, omdat de ban verbroken is die de nacht van de geest teweeg heeft gebracht. Heeft de mens eerst eens in gebed God aangeroepen, dan heeft hij zich dus naar de almachtige Godheid gekeerd. Dan gaat zijn ontwikkeling in positieve richting, omdat de kracht uit God hem ondersteunt. Zolang hij echter deze verbinding niet tot stand probeert te brengen, zolang hij zichzelf als sterk en onafhankelijk van een sterkere macht waant, is zijn toestand krachteloos en zijn geest duister. Gaat hij in zo'n toestand de eeuwigheid binnen, dan is daar zijn worstelen om inzicht ongelofelijk zwaar, dat wil zeggen: hij streeft er niet naar omdat er voor hem niets bestaat wat hem nastrevenswaardig toeschijnt. En deze toestand is verschrikkelijk, omdat hij eeuwigheden kan bestaan. En in het hiernamaals wordt de mogelijkheid van een zich bewust naar God keren nog veel minder ingezien en benut dan op aarde.

In het aardse bestaan drijven nood en leed de mens er vaak toe om hulp te smeken, omdat de levenskracht in hem actief wordt en hem ertoe aandrijft enige verandering van zijn toestand na te streven. In het hiernamaals daarentegen is de ziel helemaal apathisch zodra ze krachteloos is, zodat ze niets onderneemt voor

haar eigen verlossing. Ze blijft dus werkloos, maar ook in het hiernamaals wordt haar wil niet gedwongen. Heeft de mens in zijn aardse leven nog kort voor zijn dood de eeuwige Godheid aangeroepen, dan behoudt hij het weten over Hem ook in het hiernamaals. Hij denkt en concludeert verder. Hij gaat verder waar hij in het leven op aarde is gestopt, want zodra eenmaal het geloof in een almachtige God in hem is ontwaakt, laat hij dit nooit vallen. Veeleer wendt hij zich in elke geestelijke nood tot Hem. Hij ziet zelf zijn gebrekkige toestand in en hij weet ook dat hij zijn leven op aarde niet volledig heeft benut. Hij is door het aanroepen van God al een ontvanger van kracht geworden en zijn ziel ervaart deze krachtstroom als een toegenomen verlangen naar God, zelfs wanneer ze Zijn nabijheid nog niet waardig is. Want dit is de uiting van de goddelijke kracht, dat ze hem onvermijdelijk dichter bij Degene brengt van Wie ze afkomstig is. Dat dus de uit God komende krachtstroom daar naar terugverlangt en de ziel eveneens naar Hem dringt. En dit verlangen naar God is ook de zekerste waarborg voor de positieve geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals.

Op aarde valt de mens nog vaak terug in het oude leven, in het oude denken, zodra hij uit de grote nood is die hem aanleiding gaf om te bidden. Maar in het hiernamaals blijft het verlangen naar de hulp van God bestaan, omdat de ziel haar krachteloosheid voelt. Niet altijd is haar op aarde de hulp ten deel gevallen die ze in het gebed heeft gevraagd. En toch heeft de ziel de liefde van God ervaren bij het sterven. En naar deze liefde verlangt ze nu voortdurend, zelfs wanneer ze de graad van rijpheid niet heeft bereikt om van de gelukzaligheid van het aanschouwen van God in het geestelijke rijk te kunnen genieten. Door het bewuste aanroepen van God is de ban verbroken. En in het hiernamaals begint dadelijk het geestelijke streven. Dat wil zeggen: zodra de ziel tot inzicht is gekomen, wordt haar wil actief en het verlangen naar God spoort haar aan om in liefde werkzaam te zijn, terwijl de zielen bij wie het eerste inzicht ontbreekt, vaak eindeloze tijden in algehele willoosheid blijven steken. En dit is ook een toestand van krachteloosheid, een toestand van kwellingen en vertwijfeling, en het zich afwenden van de lichtwezens die hen willen helpen. De lichtwezens kunnen de eerst genoemden eveneens helpend bijstaan en voor hun denkbeelden zullen de zielen zich niet afsluiten. Dus zullen ze in hun ontwikkeling vooruitgaan.

Hoe inniger nu de mens op aarde in het gebed de verbinding met God tot stand heeft gebracht, des te meer heeft hij zich losgemaakt van de tegenstander en des te minder is de ziel in het hiernamaals aan diens aanvallen blootgesteld. Want God laat de ziel niet vallen die eens zijn toevlucht tot Hem heeft genomen in haar nood en benauwenis. En een roep om hulp die uit het hart komt, zal haar geestelijk ook steeds resultaat opleveren, zelfs wanneer God in Zijn wijsheid en liefde het aardse verzoek niet vervult en het leven van de mens beëindigt. Hij kent de zwakke wil van de mensen en zo weet Hij waarlijk het beste wat nuttig is voor de ziel. En steeds zal Hij haar de grootst mogelijke gelegenheden bieden

zich te ontwikkelen, zowel op aarde als ook in het hiernamaals. Maar niets is zo noodzakelijk en belangrijk als het nog in het aardse leven erkennen van de eeuwige Godheid, als het bewuste contact zoeken met God in het gebed. Want dan erkent de mens een almachtig Wezen vol van kracht boven zich en bekent hij zijn zwakheid en hulpeloosheid. En dan pakt God hem vast en helpt Hij hem onafwendbaar opwaarts.

Amen

---

**Innige verbinding met Jezus Christus**  
**door in liefde werkzaam te zijn**

**BD.6575**

*17 juni 1956*

**De vereniging van de geestvonk met de geest van de Vader - Jezus**

Als de geest in de mens tot leven ontwaakt, dan is ook de verbinding met Mij tot stand gebracht. Want de geest in de mens is een vonk van mijn Vadergeest, hij is een deel van Mij en zodoende hetzelfde als Ik zelf, zodat u nu ook met recht mag zeggen: "God is in mij!" Want de geest in u ontwaakt pas tot leven als u de liefde beoefent. En dan kan Ik als de eeuwige Liefde zelf ook in u zijn.

U allen draagt nu weliswaar deze goddelijke vonk in u, maar hij kan door uw eigen wil - door uw levenswandel - bedolven zijn en blijven tot aan uw dood. Dan hebt u dus uw leven geleefd zonder God, omdat u zonder liefde leefde en Mij daarom iedere verbinding met u onmogelijk maakte. Maar u hebt uw aardse leven geleefd en zodoende een grote genade onbenut gelaten. U bent het doel van uw belichaming als mens niet nagekomen. U hebt u niet verenigd met Mij maar bent in het isolement blijven steken waarin u uzelf eens door uw afval van Mij begeben hebt.

Om deze vereniging mogelijk te maken kwam Ik u door een grote daad van genade tegemoet. Ik legde voor het eerst een vonkje van mijn goddelijke geest in u en spoorde u nu gedurig aan, dit vonkje te doen ontbranden, doordat Ik u door middel van lotgevallen in situaties bracht, waarin u vanuit een goede wil werken van liefde kon verrichten.

Het was en is u mensen vaak mogelijk de liefdesvonk in u tot een vlam te laten worden. Het ontbreekt u waarlijk niet aan gelegenheden, maar het is een daad van de vrije wil en u kunt dus ook verzuimen in liefde te leven. Dan sluimert de geest

in u en kunt u zich niet uiten. U hebt de verbinding met Mij dus niet tot stand gebracht en bent dood, ofschoon u denkt te leven. En uw aardse leven is dan tevergeefs omdat een leven zonder God nooit tot vooruitgang kan leiden, maar de verbinding met mijn tegenstander aantoon. Ik zelf kan dus niet in u zijn omdat u zelf Mij de toegang tot u belet door uw liefdeloze aard.

Deze toestand valt veel vaker onder de mensen waar te nemen dan die, waarin de mensen zich innig bij Mij aansluiten, waarin zij in de liefde leven en zich laten leiden door mijn geest. Die eerste toestand blijkt altijd wanneer de mensen geen geloof meer hebben in Jezus Christus, die hen door Zijn kruisdood wilde helpen hun zwakke wil te versterken om zich los te maken van mijn tegenstander.

De goddelijke leer van de liefde die de mens Jezus op aarde predikte, moest de mensen de weg tonen tot de eenwording van de geestvonk in hen met de Vadergeest van eeuwigheid. En daarom leefde Jezus Zijn medemensen een leven in liefde voor en bewees Hij hun ook het resultaat van zo'n levenswandel - de totale vereniging met Mij, die in Zijn spreken en werken op aarde te zien was.

Wat vóór de offerdood van Jezus onmogelijk was door de zwakke wil van de mensen die nog met de oerzonde belast waren, dat konden de mensen ná Zijn kruisdood volbrengen, omdat hun daartoe de kracht werd geschonken zodra zij Jezus Christus erkenden als Gods Zoon en Verlosser der wereld en zij een beroep op Zijn hulp deden. En nu was het ook mogelijk dat zijzelf de vereniging met Mij tot stand brachten, dat zijzelf door werken van liefde de geestvonk in zich tot leven wecten en Ik zelf nu in hen kon werken. Zonder Jezus Christus echter kan van geen enkele mens de geest gewekt worden, want Ik zelf kan niet zijn in degene die mijzelf afwijst, die niet in Mij gelooft en dat Ik hem verlost heb van zonde en dood.

Mijn geestvonk rust weliswaar in iedere mensenziel, maar de liefde wekt hem pas tot leven. De liefde echter herkent Jezus Christus. Ze herkent Mij in Hem en ze verbindt zich met Mij - of anders gezegd: de liefde is de goddelijke vonk, die zich met het vuur van de eeuwige Liefde verenigen wil. Dan echter is er leven in u, al verliest u ook uw aardse leven. U bent al uit de dood opgestaan tot leven zodra de geest in u levend werd en u kunt nu dit leven voor eeuwig niet meer verliezen, omdat u nu bent teruggekeerd naar Mij - en er bij Mij voor eeuwig geen dood meer bestaat.

Amen

---

**BD.6553**



23 mei 1956

## **De verbinding met God: in liefde werkzaam zijn**

U treedt met Mij in verbinding wanneer uw gedachten zich naar Mij verheffen. Maar deze verbinding kan te allen tijde weer worden verbroken, omdat uw gedachten nooit lang bij hetzelfde blijven stilstaan. En daarom moet steeds weer opnieuw de wil actief zijn dat uw gedachten zich met Mij bezighouden. Maar het is anders wanneer u de verbinding met Mij tot stand brengt door in liefde werkzaam te zijn. Dan trekt u Mij zelf naar u toe en dan neemt u ook de liefdeskracht in ontvangst die u steeds meer aan Mij bindt, zodat de band niet zo gemakkelijk kan worden verbroken. Want wie eenmaal de liefde in zich heeft ontstoken, die zal ook de kleine vlam voeden. Hij zal zich niet tevreden stellen met één werk van liefde, maar juist door mijn kracht, door mijn aanwezigheid tot steeds nieuwe werken van liefde worden aangespoord.

De liefde is waarlijk de meest hechte band die u met Mij aaneensluit. Een mens die maar vaak zijn gedachten naar Mij verheft, wordt nu eveneens aangespoord in liefde werkzaam te zijn. Want zijn denken aan Mij, aan zijn God en Schepper, is altijd een teken van goede gezindheid. En zulke verbindingen die in gedachten vaak tot stand worden gebracht, zullen ook zeker een uitwerking hebben op zijn willen en denken - dat zich noodgedwongen in banen zal bewegen die overeenstemmen met mijn wil. De verbinding met Mij kan nooit zonder goede uitwerking blijven en daarom kan ze de mensen niet genoeg worden aanbevolen. Maar werken van liefde zullen steeds het krachtigste effect hebben. In elke levenssituatie nu is de mens gelegenheid gegeven zich met Mij te verbinden. En wie van goede wil is, die zal de gelegenheden ook benutten. Maar zolang de gedachten van de mens naar andere doeleinden uitgaan, zolang de mens in de eigenliefde leeft, zoekt hij Mij niet, maar houdt hij zich van Mij gescheiden. En zolang hij zonder enige band met Mij leeft, bevindt hij zich nog in de macht van mijn tegenstander, die zijn wil verkeerd richt en invloed op hem heeft, omdat de mens hem geen weerstand kan bieden. Omdat hij geen kracht bezit, die alleen in hem kan groeien door werken van liefde. Omdat Ik zelf hem niet kan bijstaan, want hij maakt mijn tegenwoordigheid onmogelijk door zijn verkeerd willen en denken.

Er zijn twee doelen die de mens in gedachten kan nastreven, maar beide doelen zijn totaal verschillend. Ben Ik zelf echter het doel van zijn gedachten, dan kan de mens aan het einde van zijn leven op aarde grote winst boeken, want de band met Mij levert hem ook een grote genadeschat op, die juist deze bereidwilligheid van de mens vooropstelt om benut te worden. Ik doe waarlijk alles om de gedachten van de mens in het aardse bestaan op Mij te richten, om hem ertoe aan te zetten in liefde werkzaam te zijn, maar ook mijn tegenstander zal niets onbeproefd laten.

En de mens zelf geeft de doorslag, want zijn wil is vrij. Maar zijn leven zal nutteloos zijn wanneer hij de weg naar Mij niet vindt, terwijl het ook rijk gezegend kan zijn wanneer hij zich in gedachten met Mij verbindt en mijn aanwezigheid verzekerd wordt door in liefde werkzaam te zijn. Want dan zal hij voor eeuwig met Mij verbonden blijven.

Amen

---

**BD.7294**

*27 februari 1959*

## **De strijd tegen de eigenliefde**

U dient slechts een geringe mate van eigenliefde bezitten, dan zal het voor u ook gemakkelijk zijn mijn geboden van de liefde tot God en de naaste te vervullen. De eigenliefde kan niet gering genoeg zijn, want alleen deze hindert de mensen bij de onbaatzuchtige naastenliefde - die toch het voornaamste is in het aardse bestaan, wil de ziel de volmaaktheid bereiken.

De eigenliefde echter kleeft ieder mens aan als erfdeel van hem die geheel zonder enige liefde is, die zichzelf boven alles liefheeft - anders zou hij niet tot mijn tegenstander en vijand geworden zijn, die alles voor zichzelf opeist en Mij ieder gezag wil ontnemen. Hij alleen wil bezitten en iedere wijze van eigenliefde is verlangen naar bezit, dus een toestemmen in zijn plannen en het zich verwijderen van Mij, van de eeuwige Liefde.

Zolang de eigenliefde nog in de mens overheerst, zolang zal hij voor de naaste niets over hebben en zolang zal zijn wezen zich ook niet veranderen tot liefde, wat op de eerste plaats het bestrijden van de eigenliefde vereist. En zo kan het u mensen steeds alleen maar worden voorgesteld dat u nog onder de invloed van mijn tegenstander staat, zolang de eigenliefde in u nog overheersend is. En dit moest u aansporen tot strijd tegen uzelf.

U moet altijd de nood van uw medemensen en uw eigen wensen tegenover elkaar stellen en dan proberen steeds meer om uw naaste te denken, en ter wille van hem afstand te doen van uw wensen. Dan zal uw ziel een geweldige vooruitgang kunnen boeken. En u kunt eigenlijk pas aan de graad van uw eigenliefde afmeten, in welke toestand uw ziel zich bevindt. U mag nooit geloven dat u ware zielenarbeid verricht zolang u de eigenliefde in u nog niet onderdrukt hebt, die de beste graadmeter voor uw zielenrijpheid is.

Maar u kunt er zeker van zijn, dat Ik u help uzelf te overwinnen, als u tenminste de ernstige wil hebt deze graad van rijpheid te bereiken - dat u het lot van uw naaste meer aan het hart ligt dan uw eigen lot. Dan zal u ook de kracht gegeven worden, omdat Ik iedere ernstige wil zegen en u bijsta opdat u niet verzwakt in uw wil om tot voltooiing te komen. Maar zonder deze strijd tegen uw eigenliefde gaat het niet, zonder deze strijd zult u zich nooit belangeloos om uw naaste bekommeren. U zult nooit het gevoel ervaren van een liefde die gelukkig wil maken, zolang de hebzuchtige liefde u nog vervult die afkomstig is van mijn tegenstander.

En hij houdt u zolang in zijn boeien tot u zich zelf van hem hebt losgemaakt door het overwinnen van de eigenliefde, wat een groot pluspunt betekent voor uw ziel, die altijd alleen rijper kan worden als de mens vol ijver aan zichzelf werkt. Als hij altijd mijn wil tracht te vervullen, die steeds tot uitdrukking komt in mijn geboden: "Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf!"

Amen

---

**BD.2893**

*24 september 1943*

## **Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God**

Onderzoek uzelf. Oefen strengste kritiek uit op uzelf in hoeverre u zich aan de geboden van God onderwerpt en of uw denken en handelen overeenstemmen met de wil van God. U zult aan één ding moeten denken, dat u niet voorbij gaat aan het goddelijk gebod van de liefde. U zult steeds tot richtsnoer moeten nemen, dat u in liefde werkzaam bent op een onbaatzuchtige manier. U hebt op aarde een taak te vervullen: uw ziel rijp te laten worden. En u kunt dit alleen door een levenswandel te leiden die God welgevallig is, dus geheel en al beantwoordt aan Zijn wil. En daarom zult u uw best moeten doen elke eigenliefde af te leggen. U zult onder afzien van de eigen wensen steeds moeten proberen de medemens gelukkig te maken. U zult hem de liefde moeten bewijzen die Jezus Christus u heeft geleerd, de zuivere onzelfzuchtige liefde die ook opofferingsgezind is en die geen eigen voordeel nastreeft.

Zo'n liefde is God welgevallig en zal u geestelijke vooruitgang opleveren. U zult het doel van uw aards bestaan vervullen en u zult daarvoor in ruil de liefde Gods ontvangen die Zijn liefde alleen over u kan uitzenden als u zelf in liefde werkzaam bent. En deze goddelijke liefde zal u gelukkig maken. Ze zal u

duizendvoudig vergoeden wat u op aarde opgeeft, wat u vrijwillig voor Hem opoffert om de naaste te helpen. En zo zult u zich altijd de goddelijke liefde moeten proberen waardig te maken, door een levenswandel geheel naar Zijn wil. U offert niet, maar u ontvangt. Het zijn alleen andere goederen die de onbaatzuchtige naastenliefde u oplevert. Het zijn geen aardse goederen of vreugden van de wereld, maar het is zuiver geestelijk goed dat God u nu bezorgt. Want alleen dit is ware rijkdom die onvergankelijk is en die u nooit meer hoeft af te staan als u het eenmaal hebt ontvangen.

Gods liefde bedenkt uw ziel en tracht haar gelukkig te maken. En wat u uit Zijn hand in ontvangst neemt, is waarlijk heel wat waardevoller dan wat de wereld u kan bieden, wat u aan aardse vervulling nastreeft. De liefde Gods heeft geen maat en kan u in alle volheid toestromen, zodat u op aarde al de gelukzaligheid kunt genieten die uit de verbondenheid met Hem voor u voortvloeien. Streef daarom naar deze verbondenheid zolang u op aarde werkzaam bent. Want de sterkte van het verlangen is de maatstaf voor haar overvloed. Leef in de liefde, help altijd en begeer niets voor uzelf. Voel mee met elke nood van de medemens, probeer ze te lenigen door daadkrachtige hulp. Wees geestelijk of lichamelijk de gids van diegenen die op aarde leiding nodig hebben. Breng elk offer als u daardoor goed werk verricht en treed onzelfzuchtig terug wanneer u daardoor de toestand van uw medemensen kunt verbeteren. Leef in de liefde. Houd u aan de goddelijke geboden en maak u daardoor waardig, een kandidaat voor het rijk Gods te zijn, dat God diegenen heeft beloofd die Hem liefhebben en deze liefde voor Hem bewijzen door onbaatzuchtig werkzaam te zijn in liefde voor de naaste.

Amen

---

**BD.4868**

*29 maart 1950*

## **Liefde voor de naaste**

Wat u voor de geringste van mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. En daarmee bewijst u Mij de liefde voor Mij en voor de naaste. Want een werk van naastenliefde is tevens een bevestiging van de liefde tegenover Mij en zal u veel rijker maken dan wat u hebt opgegeven. En wie is uw naaste? Ieder mens die hulpbehoevend is en zich met een verzoek tot u richt, ongeacht of dat wordt uitgesproken of dat het onuitgesproken blijft. Want u zult het zelf beseffen wanneer uw hulp noodzakelijk en zinvol is, zodra de vonk van de liefde in u opvlamt en de nood van de medemens u raakt.

Maar u zult ook in overvloed kunnen leven en zonder een offer te brengen een werk van naastenliefde verrichten. Het wordt echter niet als zodanig beschouwd wanneer de liefde u ontbreekt, wanneer u helpt om van een lastige smekeling af te komen of om voor de medemensen uit te blinken. Er zijn zoveel motieven die de mensen ertoe kunnen brengen hulp te verlenen. Maar voor Mij telt alleen een werk van barmhartige naastenliefde, waartoe het hart u aanzet. En u zult de ervaring opdoen dat, wanneer de liefde in het hart van de mensen bekoelt, de hulp voor de medemensen wordt georganiseerd en dat nu in zekere zin mechanische werken van liefde worden verricht die wel de nood van de medemensen kunnen lenigen, maar die niet als werken van naastenliefde, als vervulling van mijn geboden van de liefde kunnen gelden en die daarom ook geen verlossing kunnen brengen. De linker hand moet niet weten wat de rechterhand doet. Het moet een geven in stilte zijn. Doch het zijn niet alleen materiële gaven die als werk van naastenliefde worden bestempeld. Elke andere hulpverlening, elke lieve blik en elk goed woord kan als liefdewerk worden gewaardeerd, als het uit het hart komt.

De geestelijke nood en de zielen nood van de mensen is vaak nog groter dan de aardse nood en daar zult u hulp moeten bieden door bemoedigende woorden en vertroosting in het leed, door geestelijk op te bouwen, door het overbrengen van mijn woord en het terugvoeren naar het geloof waar zoiets nodig is. Dat alles valt onder het gebod van de naastenliefde. En Ik vraag van u alleen een week, meevoelend hart, en u zult mijn gebod van de liefde voor Mij en voor de naaste vervullen en ook de liefde in het hart van de naaste opwekken, die daardoor ook op de juiste weg kan worden geleid. Dan hebt u dubbel loon verworven. Maar niet ter wille van het loon zult u moeten helpen, alleen uit liefde voor Mij en dan zullen al uw werken gezegend zijn.

Amen

---

**BD.5690**

*1 juni 1953*

## **Rijp worden alleen door liefde**

Verricht steeds werken van liefde, dan is uw geestelijke vooruitgang gegarandeerd. U zult niet anders rijp kunnen worden dan door de liefde. Ik kan u wel bijstaan met mijn genadegaven, maar steeds moeten deze u alleen aansporen om werkzaam te zijn in liefde omdat uit de liefde al het andere voortkomt: een sterk geloof, een omvangrijk weten en de alles overwinnende kracht die in Mij haar oorsprong heeft. Of Ik u nu mijn woord doe toekomen, of Ik u door het lot de voet dwars zet om op u in te werken zodat u zich tot Mij zult wenden in

gebed, steeds is het de liefde die uw hart moet vervullen. Die zowel mijn woord leert als ook Mij ertoe aanzet uw gebed te verhoren omdat de liefde u pas het geloof oplevert dat u ook het juiste gebed zal laten spreken.

U zult alleen door de liefde rijp kunnen worden. En uw geestelijke vooruitgang hangt alleen af van uw bereidheid om lief te hebben. Om deze reden zouden al uw inspanningen om Mij u toegenegen te maken nutteloos zijn, als u niet uw best doet om in liefde te leven. En u hebt daar elke dag en elk uur de gelegenheid voor. Uw medemens zult u met vriendelijkheid moeten benaderen. U zult u moeten bekommeren om hun nood. U zult met hen mee moeten voelen, ze helpen, troosten en steun bieden. U zult niet onverschillig aan de nood van de medemens voorbij mogen gaan, u zult geestelijk en aards voor hen moeten zorgen waar het u mogelijk is.

Een vriendelijk woord, een lieve blik, een beetje hulp leveren u al liefde van de medemens op. Ze verhinderen dat de liefde helemaal bekoelt. Want de liefde moet verzorgd worden als een plantje opdat het niet zal wegwijnen. De liefde is alles en als de liefde onder de mensen wegvalt, is er voor hen ook geen redding meer.

Probeer daarom overal een vonkje liefde te ontsteken. Geef veel liefde opdat u wederliefde ondervindt. Want alleen dan kan mijn rijk komen, ook in deze wereld. Want mijn rijk is waar de liefde is, omdat Ik daar zelf kan vertoeven. Omdat Ik zelf dan in mijn rijk ben als Ik mijn intocht kan houden in uw harten die zich tot liefde hebben gevormd. De liefde is het goddelijke in de mens dat u echter ook de volmaaktheid garandeert. Want wie de liefde in zich heeft, heeft ook de waarheid, het volledige inzicht. Hij staat in het licht.

Er is geen andere weg naar de volmaaktheid dan de weg van de liefde. Want alleen door de liefde vindt u de aaneensluiting met Mij en dus ook de eeuwige gelukzaligheid. Als u in de liefde leeft, zal ook uw leven op aarde gemakkelijk zijn. Want dan betreft u kracht van Mij en u zult alles aankunnen. U hebt een onwankelbaar geloof in Mij en u zult door dit geloof elke nood kunnen afwenden. Als u in de liefde leeft bent u voortdurend met Mij verbonden en alles wat u maar wilt, zult u met Mij en vanuit mijn kracht volbrengen.

Amen

---

**Leed en nood als middel om de band met Jezus Christus aan te knopen**

**BD.4117**

*7 september 1947*

## **Groot leed - Grote genade**

Zeer groot leed is een bijzondere genade, ofschoon dit voor u onbegrijpelijk is, want mijn liefde wil u mensen niet laten ondergaan in de roes van de wereld en stelt er daarom momenten van dreigende nood tegenover om u tot nadenken te stemmen. Anders zou de ziel leeg vertrekken en geen succes kunnen boeken in haar geestelijke ontwikkeling.

Leed moet altijd beschouwd worden als een middel om de mens hulpeloos en zich van zijn zwakheid bewust te maken. En zodra het leed er toe bijdraagt dat de ziel zich tot Mij wendt, dat zij tot Mij komt om hulp en zich ootmoedig aan Mij toevertrouwt, is het heel zegenrijk en daarom als een genadegeschenk te beschouwen. Want leed voert tot Mij, terwijl door de vreugden van de wereld, alsook door ieder aards genot, het tegendeel wordt bereikt.

Leed laat de mensen bidden, en zonder gebed is er geen verbinding mogelijk vanuit uzelf met Mij. Zonder gebed kan de genadegave u niet gegeven worden, want gebed toont de wil en het verlangen naar Mij. Dan kan Ik de mens tegemoet komen en hem als vervulling van zijn bede geven wat hij nodig heeft.

Blijft de mens echter van lijden verschoond, dan volhardt het lichaam in zijn afweer tegenover de geest als deze zich aan de ziel zou willen openbaren opdat de mens de juiste leiding en onderrichting kan aannemen. Dit laatste echter is absoluut noodzakelijk voor de geestelijke vooruitgang, voor het bereiken van een hoge graad van rijpheid van de ziel, dat deze door de geest wordt onderwezen en hierdoor zich met de geest verenigt. Daartoe moet Ik u echter absoluut met mijn kracht hulp verlenen en moet er dus eerst om verzocht worden daar de vrije wil van de mens doorslaggevend is, in leed wordt deze echter tot een beslissing aangespoord.

Leed kan echter ook een mensenhart verharden. Dan raakt de mens op drift en streeft niet meer omhoog en dan is er geen ander middel dat meer succes zou hebben dan dit. Meestal echter voert het leed tot Mij, veelal vervolmaakt de mens zich door leed en dan heeft dit zijn doel bereikt. Dan moet hij Mij er echter ook dankbaar voor zijn en het ook als genade erkennen, want lichamelijk leed is geen blijvende toestand en het is buitengewoon zegenrijk als u maar wilt dat u volmaakt wordt.

Dan zult u Mij er eeuwig dankbaar voor zijn en in die toestand van inzicht is u ook het aardse leven gemakkelijker te verklaren. U zult u dan ook in tijden van grote nood weten te redden, want u leeft dan uw leven niet meer alleen, maar

met Mij, want u opent uzelf voor Mij in het gebed en ontvangt dan kracht die u weer naar eigen wil zult kunnen gebruiken en ook zult benutten voor uw geestelijke vooruitgang - want dit is uw roeping.

Amen

---

**BD.6290**

*21 juni 1955*

### **Slagen van het noodlot - Geneesmiddel**

De wonden die Ik u moet toebrengen als Ik u niet aan de eeuwige dood wil prijsgeven, zijn waarlijk niet een uiting van toorn of van liefdeloosheid. Ze zijn ook geen teken van rechtvaardige straffen voor uw misstappen. Het zijn alleen geneesmiddelen om ziekten, waaraan u zelf schuld bent, weer van u weg te nemen. Zij zijn nodig om uw ziel weer gezond te laten worden. Door eigen schuld bent u uit de ordening getreden, daar anders geluk en zaligheid uw lot zouden zijn. Geloof Me, dat Ik u veel liever gelukzaligheden zou bereiden, dat u het Mij zelf echter onmogelijk maakt zodra u mijn ordening verlaat. Dat Ik echter alles probeer om u weer naar de goddelijke ordening terug te leiden om u weer onbegrensd gelukkig te kunnen maken.

Hoe meer nood en kommer, ellende en ziekte op aarde te zien is, des te ernstiger zijn de overtredingen tegen mijn orde. En aan deze nood kunt u mensen zelf zien op welk laag niveau u bent aanbeland. Want Ik zou waarlijk liever de mensen in zaligheid weten dan ongemotiveerd zware plagen over hen te laten komen om mijn eeuwige ordening te herstellen. En al meent iemand ook dat hij niet zo'n grote zondaar is dat een zo groot ongeluk dat hem getroffen heeft nodig zou zijn, toch kent u mensen de verbanden niet en u kent ook niet in volle omvang de gevolgen van een ongeluk. En u weet niet voor wie het noodlot van een enkeling eveneens tot uitrijpen dient. U weet ook niet, wat u vóór uw belichaming als mens, vrijwillig hebt aangeboden op u te nemen. Ik echter weet alles en Ik leg u waarlijk geen grotere last op dan u kunt dragen. Bovendien bied Ik Mij zelf als kruisdrager aan wanneer u denkt dat uw kruis te zwaar is. Maar u doet helaas niet vaak een beroep op mijn hulp en daarom klaagt u over de last en moppert vaak dat ze voor u te zwaar is.

Liefde bewoog u, uzelf aan te bieden tot het dragen van de last van een kruis. In het aardse leven weet u echter niet waarom u lijden moet - u die gelooft Mij toe te behoren door uw wil. Ik wil echter dat u ook zonder de oorzaak te weten stil en zonder klagen uw weg gaat, dat u toegewijd uw kruis op u neemt. Ik wil dat u



zich altijd voor mijn wil buigt in het besef dat Hij, aan wie u zich overgeeft, een God van liefde is en dat alles wat van Hem komt u tot zegen zal strekken.

Verzet u daarom niet tegen uw lot, wat het ook brengen mag. Als u Mij wilt toebehoren, klaag en mopper dan niet maar wees er steeds zeker van dat het u tot heil dient, dat het altijd alleen hulp betekent en het herstel van mijn ordening van eeuwigheid. Wees er zeker van dat u het eenmaal zult inzien en Mij er dan dankbaar voor bent dat Ik u deze weg op aarde liet gaan. Deze weg met zijn lasten, met zijn beproevingen, maar ook met mijn liefde, die de reden is van alles wat u overkomt, daar ze altijd alleen wil dat u zalig wordt.

Amen

---

**BD.6355**

*14 september 1955*

## **Het doel van de nood: de verbinding met God**

In welke nood u mensen zich ook bevindt, steeds ben Ik tot helpen bereid als u Mij hierom bidt. Ik sluit mijn oor niet voor een roep die uit een gelovig hart naar Mij wordt opgezonden. En Ik bekommer me ook om al diegenen die zich bij Mij aanbevelen. Maar elke nood heeft ook een doel: de mensen naar Mij toe te drijven die zich nog verre houden van Mij, die nog geen innige verbinding met Mij zijn aangegaan, die Mij vergaten in het gewoel van de wereld ofschoon ze Mij niet helemaal afwijzen. Naar hen werp Ik ook mijn netten uit en dan moet de nood tot stand brengen dat ze met aandrang op Mij aansturen. En Ik zal hen niet ten onder laten gaan, Ik zal hen helpen.

Alle zorgen kunnen de mensen op Mij afwentelen. Ze kunnen met alle zorgen en noden naar Mij komen, vertrouwelijk Mij alles voorleggen en Mij vragen alles voor hen te regelen. En ze zullen wonderbaarlijk worden geholpen. Maar hoe weinig mensen geloven dit en nemen Mij volkomen gelovig in vertrouwen. En mijn arm kan niet reddend ingrijpen waar de nood zijn doel nog niet heeft vervuld. En Ik moet toezien hoe zwaar de mensen onder hun kruis gebukt gaan. En Ik kan Mij steeds alleen maar als kruisdrager aan hen aanbieden, maar Ik kan niet tegen hun wil de last van hen afnemen, daar die anders geheel doelloos is geweest en de mensen in dezelfde geestelijke nood blijven verkeren, ook wanneer ze vrij zijn geworden van hun aardse nood.

Geloof toch mijn woorden, dat Ik alleen maar wacht op uw roep, dat Mij alles mogelijk is en dat Ik u liefheb. En als u dit gelooft, zoek dan in elke lichamelijke

of geestelijke nood uw toevlucht tot Mij, die alleen de nood verhelpen kan en ook wil, omdat Ik u liefheb. Geef elke twijfel op, want die is alleen maar hinderlijk bij het in u werkzaam laten worden van mijn liefde. Geloof en u bereikt alles bij Mij. Maar houd dan ook de verbinding met Mij in stand, want het doel van elke nood is alleen dat u de weg vindt naar Mij en bij Mij zult willen blijven, dat u de weg neemt naar de Vader en nooit van Hem weggaat. Want ter wille van uw geestelijke nood komt de aardse nood over u. En de geestelijke nood bestaat in de verwijdering van Mij, in het dode geloof, daar u anders naar die Ene zou gaan, die alleen u helpen kan en wil. Laat het geloof in u levend worden en twijfel geen moment aan mijn liefde en mijn macht, en u zult door elke nood heen worden geleid. Ik zelf zal u daarvan bevrijden.

Amen

---

**BD.6421**

*10 december 1955*

### **Innige verbinding met God - De innerlijke stem**

Aan de innerlijke stem zult u gehoor moeten schenken na innig gebed tot Mij, dan zult u er ook zeker van kunnen zijn de juiste weg te gaan. Want het is dan mijn stem die tot u spreekt, die u raad geeft en leidt zoals het goed voor u is. Een mens die zich vaak met Mij verbindt, die niets doet zonder zich bij Mij te hebben aanbevolen, die steeds samenspraak met Mij houdt en Mij om mijn zegen vraagt, die zal ook steeds het juiste doen omdat Ik zelf hem dan leid en hem altijd de juiste gedachten verschaf zodat zijn levenswandel nu ook volgens mijn wil is. Maar het is bedenkelijk wanneer u Mij uit uw denken verdringt, wanneer u zich in staat waant alles zelf tot stand te brengen, wanneer u uw leven leidt zonder God. Dan moet Ik u vaak laten vastlopen opdat u weer de weg naar Mij neemt omdat u zich van uw zwakheid bewust wordt.

Hoe krachtig u ook schijnt te zijn, hoe rijkelijk u van aardse capaciteiten bent voorzien, uw levenswandel wordt daar niet door beïnvloed. Deze speelt zich af volgens mijn wijselijk goeddunken en daarom zult u allen zich vaak in situaties geplaatst zien waar uw eigen kundigheid niets kan uitrichten, waarin u tot Mij uw toevlucht zult moeten nemen om ze de baas te worden. U zult weliswaar ook dan nog kunnen weigeren, maar u doet er goed aan de weg naar Mij te nemen. Want Ik zelf lok u daardoor naar Mij, die anders door u wordt vergeten. En zo zal u ook nog veel moeilijks te wachten staan en u zult u allen afvragen, waarom uw God en Schepper zo iets over de mensen laat komen. U zou niet moeten geloven dat slechts menselijk handelen alleen toestanden scheidt die bijna ondraaglijk

schijnen. U zou daarbij toch ook aan Diegene moeten denken, die Heer is over hemel en aarde en die zoiets toelaat. En u zou u moeten afvragen waarom Ik zoiets over u laat komen.

Altijd zou Ik datgene van richting kunnen veranderen wat de menselijke wil veroorzaakt, of de uitwerking ervan opheffen op grond van mijn macht. Ik zou het kunnen doen en zal het ook doen wanneer Ik in diep geloof word aangeroepen om hulp in deze nood. Maar Ik laat het nochtans toe dat de mensen daardoor in grote nood geraten, omdat ze de weg naar Mij moeten vinden, die ze al lang niet meer gaan. Zonder Mij zullen ze totaal onbestendig ten onder gaan. Maar met Mij zullen ze ook het moeilijkste kunnen overwinnen en dat moeten de mensen ervaren - zowel de mijnen als ook diegenen die de poging wagen Mij aan te roepen in de grootste nood. Want zij zullen vaak wonderbaarlijk geholpen worden. Maar ook de eerstgenoemden zullen ondervinden dat ze geheel zonder kracht zijn omdat ze zich op zichzelf verlaten en menen Mij niet nodig te hebben. Ik wil Mij zelf aan de mensen openbaren, tot zegen of ook tot ondergang. Want wie Mij dan nog niet wil herkennen, die is voor eindeloze tijden verloren. Verlaat u niet op uw eigen kracht, ze zal niet voldoende zijn tegenover dat wat komt. Wend u tevoren al tot Mij en vraag Mij om kracht. Ik zal ze niemand onthouden die aan Mij denkt in tijden van nood.

Maar zalig zij, die Mij voortdurend in hun hart dragen. Ze zullen de komende tijd van nood niet hoeven te vrezen, want Ik houd mijn handen beschermend over hen gespreid en waar ze ook gaan, ze worden door gidsen begeleid die over hen waken en alle wegen voor hen effenen. Maar er zal een storm komen die alles zal verwoesten, die vele slapende wakker zal maken en vrees aanjagen of ze deze storm zullen kunnen ontvluchten. Maar wat er ook gebeurt - het komt van Mij of is door Mij toegelaten, om hen die verkeerde wegen gaan een laatste mogelijkheid te geven om te keren. Zij allen kunnen zich nog op het laatste moment tot Mij richten en ze zullen hier waarlijk geen spijt van hoeven te hebben. Want Ik neem ieder aan die probeert dichter bij Mij te komen. Ik steek mijn hand naar hem uit, die hij alleen maar vast hoeft te pakken opdat Ik hem dan aan mijn vaderhart kan drukken. Want u zult niet gelukkig kunnen worden zonder Mij. Daarom zult u de weg moeten nemen naar Mij, die u gelukzaligheid wil bereiden voor eeuwig.

Amen

---

**BD.6143**

*23 december 1954*

## **De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord**

Er kan u geen andere hulp van boven worden gezonden dan mijn woord dat u waarschuwt en aanmaant en dat u wijst op de juiste weg en op Hem van wie het heil uitgaat, die u vrij wil maken van nood en leed, maar daar uw wil voor nodig heeft. Ik kan u altijd alleen maar roepen om naar Mij toe te komen, naar Jezus Christus, uw Heiland en Redder uit elke nood. Ik zal steeds naar uw roep luisteren als u tot Mij in Jezus Christus bidt. Want mijn belofte luidt: Wat u de Vader in mijn naam vraagt, dat zal Hij u geven. En daarom doe Ik u mijn woord toekomen opdat u door het woord tot inzicht zult komen, opdat het voor u gemakkelijk zal worden te geloven in Mij als Verlosser van de wereld die zich in Jezus Christus heeft belichaamd om met u in duidelijke verbinding te kunnen treden om voor u het verlossingswerk op aarde te volbrengen.

Ik kan u niet anders helpen dan door mijn woord. En u brengt de vrijwillige verbinding met Mij tot stand wanneer u mijn woord ontvangt of aanhoort. En dan kan Ik u helpen, ook in aardse nood, zoals Ik het u heb beloofd. Maar zolang de mensen geheel ver van Mij af staan en niet geloven en alleen aardse interesses hebben, zolang kan Ik ook niet dichterbij hen komen in het woord. Zolang moet Ik hun ook mijn hulp ontzeggen, omdat ze die niet aan Mij vragen. En daarom is er veel nood en ellende op aarde, want het heeft een klaarblijkelijke uitwerking dat de wereld door de tegenstander wordt beheerst. Het is duidelijk dat de mensen niet anders meer tot nadenken kunnen worden gestemd dan door nood. En dus kan ze hun zolang niet bespaard blijven, tot ze zich met Mij verbinden, mijn woord aannemen en daardoor tot inzicht komen waarom ze op aarde moeten lijden.

Ik kan en wil steeds helpen, doch u zult Mij daarom moeten vragen en Mij door uw roep bewijzen dat u in Mij gelooft en Mij als uw Heer erkent. Dan ben Ik ook steeds tot hulp bereid. Dan zal de aardse en geestelijke nood zijn opgeheven. Want deze laatste is de aanleiding voor de aardse nood die u pijnlijk ondergaat, terwijl u de geestelijke nood waarin de mensheid zich bevindt in de laatste tijd voor het einde, niet zult kunnen overzien. Verwonder u daarom niet wanneer u nog veel leed zult moeten verdragen. Verbaas u niet, maar probeer ze op te heffen doordat u zich innig bij Mij aansluit en om kracht en hulp vraagt in Jezus' naam, die u dan ook zal worden toegestuurd, zoals Ik het u beloofd heb.

Amen

---

**Het bewust aannemen van het goddelijk woord**

**BD.5829**

*17 december 1953*

## **God is het woord - Het aangesproken worden door God**

Ik, uw God en Vader van eeuwigheid kom nader tot u mensen door mijn woord. Want Ik zelf ben het woord en als u dus mijn woord aanhoort, hebt u Mij zelf tot u laten spreken. U bent rechtstreeks met Mij in verbinding getreden. En u zult nu van mijn tegenwoordigheid kunnen spreken, van een bewijs van mijn liefde en zorg voor u, doch steeds alleen dan, wanneer u mijn woord in uw hart laat weerklinken. Wanneer u het hoort of leest, denkend aan Hem, door wie u wordt toegesproken. Wanneer u de woorden diep in het hart laat binnendringen en ze niet slechts voor uw oren wegsterven. Of Ik levendig bij u ben, dat bepaalt u zelf. Maar steeds is mijn liefde bereid met u te spreken, u in de vorm van mijn woord een bewijs te geven dat Ik wis en waarachtig besta en verbinding met u zoek. U zelf brengt Mij er dus toe Me te uiten wanneer u ernaar verlangt mijn woord te horen. Maar ook ongeroepen kom Ik tot mijn mensenkinderen om hen eraan te laten denken dat ze de verbinding met Mij tot stand moeten brengen.

Ik spreek ook tot diegenen die nog niet bewust om mijn toespreken vragen, doordat, midden in het gewoel van de wereld, de blikken van de mens gericht worden op mijn vertegenwoordigers, die mijn woord verkondigen, ook te midden van de wereld. Sommigen win Ik, maar meestal slaan de mensen geen acht op de woorden die voor hen weerklinken en die van Mij zelf afkomstig zijn. Maar enkele mensen merken dat Ik zelf hen toespreek en ze laten mijn woorden tot hun hart doordringen. En dezen reageren ook op mijn aanspreken. Ze nemen de woorden ter harte en doen hun best ernaar te leven. Ze willen zelf ook mijn aanwezigheid voelen. In gedachten verbinden ze zich met Mij en Ik laat ze nu ook nooit meer gaan. De mensen weten niet hoe eenvoudig het is met hun God en Vader van eeuwigheid in verbinding te treden. Ze weten niet dat ze zich vooreerst alleen maar hoeven open te stellen wanneer Ik hen toespreek, en dat ze te allen tijde door bewust willen Mij ertoe bewegen tot hen te spreken. Dat Ik hun door mijn woord de weg wijs waarop ze veilig onder mijn leiding het doel van het aardse bestaan bereiken. Maar Ik houd niet op ze toe te roepen of roepers hun pad te laten kruisen, opdat ze zich bewust worden van mijn liefde en mijn zorg en er aandacht voor hebben wanneer Ik zelf tot hen spreek.

Amen

---

**BD.8544**

*30 juni 1963*

## **Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd**

U moet luisteren naar het woord Gods. Want Zijn woord schenkt u de kracht die u nodig hebt voor het rijp worden van uw ziel. U zult alleen moeten verlangen, door Hem te worden aangesproken. En waarlijk, Hij zal tot u spreken, ongeacht hoe en op welke wijze u Zijn woord verneemt. Steeds alleen uw serieus verlangen door Hem te worden aangesproken, is doorslaggevend. Want dan zal Zijn geest u doordringen, wanneer u Zijn woord hoort. En u hoort dan niet meer het spreken van een mens, maar de stem Gods die al Zijn kinderen aanspreekt, die Hem willen horen. U zult nu in de stilte in u kunnen luisteren naar Zijn stem en samenspraak houden met uw Vader van eeuwigheid. Dan zullen al uw volgende gedachten van Hem zelf uitgaan en u verneemt dus ook de stem van de Vader, eenvoudigweg in de vorm van gedachten.

U zult ook Zijn woord kunnen lezen in de schrift. En nu is eveneens uw instelling tegenover Hem, uw God en Vader, beslissend, of en hoe u wordt getroffen door Zijn woord dat u leest. Dan spreekt Hij u ook hierdoor aan, zodra u maar innig verlangt door de Vader te worden aangesproken. Ook bij monde van een mens kan u Zijn aanspreken worden overgebracht, wanneer u op kerkelijke plaatsen een preek hoort en verlangt Hem zelf, uw Vader van eeuwigheid, te vernemen. Wanneer uw gedachten zo innig met Hem verbonden zijn, dat u elk woord als tot uzelf gericht ervaart en u dan ook waarlijk zult kunnen zeggen dat u door God zelf bent aangesproken.

Ook weer zult u het woord Gods in ontvangst kunnen nemen van dienaren die u in Zijn opdracht worden toegestuurd om Gods rechtstreekse aanspreken aan u over te brengen. Die u ervan in kennis stellen dat Hij zelf spreekt door de geest, waar Hem een geschikt opnamevat ter beschikking staat dat de stroom van Zijn liefde opneemt die zich in zo'n vat wil uitstorten. En wanneer deze woorden u dus raken, dan zult u zich door Hem zelf aangesproken voelen. En er zal voor u geen twijfel meer bestaan, dat God zelf u in indirecte vorm aanspreekt.

En ook rechtstreeks zult u van Hem Zijn aanspreken kunnen ontvangen, wanneer u zich in diepe liefde voor Hem innig met Hem verbindt en gelovig binnen in u luistert. Dan zult u Zijn rechtstreeks aanspreken vernemen en buitengewoon gelukkig zijn. En dan zal kracht in overvloed bij u binnenstromen, die u waarlijk ertoe in staat stelt uw voltooiing nog op aarde te bereiken. Want het rechtstreeks aangesproken worden is het grootste genadegeschenk dat u zich allen ook eigen zult kunnen maken wanneer dit uw ernstige wil is.

U zult het woord Gods moeten horen. Want u hebt een licht van boven nodig dat voor u de weg verlicht die naar de voleinding voert. U hebt een kleine wegwijzer nodig. U hebt gewoonweg hulp nodig om uw doel op aarde te kunnen bereiken. U bent zwak en blind van geest. U moet kracht ontvangen en ziende worden. En dit gebeurt beide door toezending van het goddelijk woord dat u mensen daarom zult moeten horen, op welke manier dan ook. Zodra uw hart ernaar verlangt door God zelf te worden aangesproken, zal nu ook het goddelijk woord zijn werking niet missen en u dat opleveren wat u nodig hebt om uw taak op aarde te kunnen vervullen. Want het gaat er enkel en alleen om, dat u mensen de verbinding tot stand brengt met uw God en Schepper van eeuwigheid. Dat u de verhouding van een kind tot de Vader aangaat en ernaar verlangt door Hem te worden aangesproken. En dan zal uw aards bestaan werkelijk niet nutteloos zijn.

De verbinding met God was eens vrijwillig verbroken en daardoor werd het wezen dat Hij vanuit Zijn liefde had geschapen, ongelukkig en was zijn geest verduisterd. De verbinding moet bewust en vrijwillig hersteld worden om weer uit die rampzalige toestand te komen. En daarom moet de mens ook willen dat God tot hem spreekt. Dan is het bewijs geleverd dat hij ook weer de verbinding met God nastreeft en dan kan ook de positieve ontwikkeling in het aards bestaan doorgaan. Want de mens ontvangt nu kracht door de overdracht van Zijn goddelijk woord. En het wordt helder en licht in hem. Ook de geestelijke blindheid is dan overwonnen. Hij kent de zin en het doel van zijn aards bestaan en hij is ook op de hoogte van zijn onvolmaaktheid en schuld en hoe hij daar vanaf kan komen.

Het goddelijk woord brengt de mens op de eerste plaats de kennis van de goddelijke geboden van de liefde. En worden deze als eerste vervuld, dan zal de mens ook verdere kennis verkrijgen. Het zal licht in hem worden, omdat het eeuwige Licht bij hem naar binnen straalt. En dan is ook de verbinding hersteld die in alle opzichten de zin en het doel van het aards bestaan is. En daarom hebt u de verkondiging nodig van het goddelijk woord, het evangelie van de liefde. En daarom zijn er ook nu weer discipelen uitgekozen om te getuigen van God die het Woord is van eeuwigheid. En deze zullen de mensen weer de waarheid brengen, omdat Gods woord de waarheid is en ook als waarheid indruk zal maken op ieder mens die daar serieus naar verlangt. Want hoe zou u de waarheid anders in ontvangst moeten nemen, dan van Hem zelf? Alleen uw verlangen bepaalt het. Wie horen wil, laat hem horen. Want onuitputtelijk is de mate van genade die nog voor het einde wordt uitgestort omdat God wil dat alle mensen zalig worden. Daarom spreekt Hij ook alle mensen aan die ernaar verlangen Hem te horen. En allen kunnen nog door Zijn woord gelukkig worden.

Amen

---

**BD.7258**

*17 januari 1959*

## **De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld**

In uw binnenste moet u luisteren als u mijn stem vernemen wilt. Dat vraagt een geheel zich afsluiten van de aardse wereld en een verzinken in geestelijke gedachten. Het vereist een totaal leegmaken van het hart van aardse gedachten, opdat dit nu gevuld kan worden met gedachtenstromen van zuiver geestelijke aard. Zich geheel van de wereld los te maken zal altijd moeilijk zijn voor de mens, maar mijn stem klinkt des te duidelijker, hoe minder indrukken van gedachten het hart belasten die in het wereldse hun oorsprong hebben. Is het hart geheel geledigd, dan kan de stroom van mijn geest binnen vloeien zonder belemmering en dat zult u dan gewaarworden als een ononderbroken aanspreken. Als een overvloeien van mijn geest in u, als een rechtstreeks aangesproken worden door Mij, dat u dan zo duidelijk verneemt als een uitgesproken woord. Hoe meer u dus aardse gedachten weert, des te duidelijker verneemt u mijn stem. En dat vraagt een voortdurende strijd met de buitenwereld, die steeds weer binnen wil dringen op aandrang van mijn tegenstander, om de vertrouwelijke gedachtenwisseling tussen Vader en kind te verstoren. U kunt dat verhinderen door er niet aan toe te geven, doordat u alle gedachten die u vanuit de wereld treffen, afwijst. Doordat u Mij dadelijk aanspreekt in gedachten, dat Ik deze verstoring verhinderen mag. En met uw wil zal rekening gehouden worden, omdat die Mij alleen is toegekeerd.

Mijn stem te horen is derhalve alleen het recht van hen die zich van de wereld kunnen losmaken, voor wie Ik zelf tot een begrip geworden ben dat niet meer door de wereld vervangen kan worden, die Mij herkend hebben als hun Vader van eeuwigheid die u tot Zijn kinderen wil maken en u niet meer opgeeft tot Hij dat doel bereikt heeft. Heeft dit losmaken van de wereld eenmaal plaatsgevonden, dan zal ook de wereld die mens nooit meer terug kunnen winnen, omdat het door Mij rechtstreeks aangesproken worden hem licht geschonken heeft en hij dit licht niet meer missen wil. Maar desondanks zal hij voortdurend tegen de wereld moeten strijden, omdat hij nog midden in de wereld leeft, die op iedere manier probeert op hem in te werken, omdat mijn tegenstander juist ieder vertrouwelijk toespreken verstoren wil, waar en hoe het maar mogelijk is. Daarom behoort er steeds een sterke wil toe, de verbinding met Mij zo innig te maken dat mijn stem doordringt en de stem van de wereld overstemt.



De wil van de mens brengt dat teweeg. En dan zal de mens altijd lof en dank zingen voor Degene die hem aanspreekt en hem daarmee een geschenk geeft van onmetelijke waarde. Want mijn woord is het zichtbare of hoorbare teken van mijn oneindige liefde voor u, mijn schepselen. Het geeft u een bewijs, dat u het zelf in de hand hebt zo'n nauwe verbinding aan te knopen met het hoogste en volmaaktste Wezen. Dat u Zijn stem kunt vernemen en dat u bewijzen van dit aangesproken worden bezit als u Zijn heilig woord neerschrijft zoals u het ontvangt. Dit hoogst volmaakte Wezen spreekt u aan, denk erover na wat deze woorden betekenen. Ik spreek van boven tot u, u hoort Mijn stem, u verstaat wat Ik tot u spreek en u kunt daaruit de stem van uw Vader herkennen, die u liefheeft en u voor eeuwig bezitten wil.

Ik spreek u aan opdat u vrijwillig tot Mij komt, opdat u begint aan de terugkeer naar Mij in uw vaderhuis - wat Ik door mijn aanspreken bereiken wil. Maar om dit spreken van Mij te kunnen horen moet uw wil vast en sterk zijn. Hij moet steeds weer de innige verbinding met Mij zoeken - die niet aan de oppervlakte van de wereld te vinden ben, maar ver verwijderd van de wereld. Dus moeten alle wereldlijke gedachten worden teruggedrongen en u moet in de stilte van uw hart luisteren. En u zult dan waarlijk in alle duidelijkheid mijn stem vernemen, omdat Mijn liefde vooral uitgaat naar allen die proberen met Mij in contact te komen, die ernaar verlangen Mij te horen en aan wie Ik Me daarom openbaar volgens mijn belofte, dat Ik tot de mijnen komen zal in de geest en dat Ik bij hen blijf tot aan het einde van de wereld.

Amen

---

## **BD.5056**

*4 t/m 7 februari 1951*

### **"Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam ..."**

Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Mijn aanwezigheid trekt u zelf naar u toe als u Mij aanroept in uw hart. Als u om mijnentwil samenkomt, als u Mij tot het onderwerp van uw gesprekken maakt. Ik ben in uw midden en meng Me in uw gesprekken, want Ik vervul u met kracht en leid uw gedachten in goede banen. Daarom zult u steeds zeker kunnen zijn van mijn aanwezigheid en ook dat Ik alles verdrijf wat u vanaf duistere zijde in het nauw zou willen brengen. Want waar mijn licht straalt, daar vlucht het duistere geestelijke dat u schade wil berokkenen. Dan bent u ontoegankelijk voor zijn kwade invloed en staat u open voor de lichtstralen vanuit het geestelijke rijk. Dan

zult u ook mijn woord vernemen zoals het van Mij uitgaat, en zijn kracht en werking voelen.

Ik zelf vertoef in uw midden en deel mijn genadegaven uit, ieder bedenkend naar behoefte. En uw ziel zal jubelen omdat Ik zelf haar voedsel geef. Dan eet u allen aan de tafel des Heren. Ik deel uit en u ontvangt. Brood en wijn, mijn vlees en mijn bloed. U bent mijn gasten die Ik voor het avondmaal heb uitgenodigd en die gewillig aan mijn uitnodiging gevolg hebben gegeven, en daarom uitermate rijk door Mij bedacht zullen worden met hemelse gaven, met mijn woord dat kostelijke verkwikking is voor uw ziel. Wanneer Ik bij u tegenwoordig ben zult u nooit gebrek hoeven te lijden, want uw Vader zorgt waarlijk bovenmate rijk voor Zijn kinderen die Hem liefhebben en Hem gehoorzaam willen zijn. Komt u nu in mijn naam bijeen, dan dringt u ook als kinderen naar Mij toe, naar uw Vader, en mijn hart verheugt zich over uw liefde en komt naar u toe om u ook mijn liefde voor u kenbaar te maken.

Elke roep vanuit een liefdevol hart, elk verlangen naar Mij vervul Ik. Want Ik wil met u spreken en Ik wil dat u naar Mij luistert. Ik ben steeds bij u als u Mij toegang verleent tot de kring terwijl u wacht. Waar mijn naam valt, uitgesproken met de mond of ook in het hart, daar is de plaats waar Ik Me graag ophoud, ofschoon u niet in staat zult zijn Mij met lichamelijke ogen te zien. Elke gedachte van u trekt Me aan, dus hoeft u ook niet te twifelen aan mijn aanwezigheid. En waar de mensen samenkomen om met elkaar te spreken over mijn rijk, daar is ook de mogelijkheid gegeven Mij zelf te uiten. Want hun harten hebben totaal geen weerstand tegenover mijn goddelijke kracht en deze kracht maakt bij hen de tongen los. Ze spreken, gedreven door mijn geest. Hun gedachten zullen op het juiste gericht zijn, omdat ze nooit in dwaling kunnen verkeren waar Ik zelf werkzaam ben. Mijn werkzaam zijn is zeker als een mens Mij in liefde is toegedaan. Op geestelijke gesprekken zal altijd mijn zegen rusten, want ze zijn voor Mij toch het bewijs dat mijn kinderen ernaar verlangen in de waarheid te staan, dat ze Mij liefhebben en dat hun denken naar Mij uitgaat.

Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Deze woorden van Mij zult u serieus moeten nemen, want ze zijn een belofte mijnerzijds die u te allen tijde troost en kracht kan geven, zodat u nooit alleen bent als u aan Mij denkt. En vol vertrouwen zult u dan ook elke hulp van Mij kunnen verwachten, want als Ik bij u ben zie en hoor Ik ook uw leed. Ik ken elk verzoek van uw hart en vervul het naar uw geloof. Ik vertoef in uw midden. Hoe sterker dit geloof aan mijn aanwezigheid is, des te sterker zal ook uw geloof aan mijn hulp zijn als u in nood bent. Maar Ik wil ook dat u Mij zult vragen en zo uw geloof aan mijn tegenwoordigheid bewijst. En daarom zegen Ik degenen die zich openstellen en naar mijn antwoord luisteren, die bereid zijn mijn stem te vernemen als Ik tot hen spreken wil. Want Ik spreek steeds door de mond van uw

medemensen, het zij in woord of weerwoord, of ook in het rechtstreeks toespreken van degene die binnen in zich luistert naar mijn stem.

Ik wil Me aan u mensen openbaren en ben daartoe steeds bereid, maar niet altijd vind Ik mensen die ook bereid zijn naar Mij te luisteren. Aan hen geef Ik in overvloed woorden van liefde en wijsheid, woorden van raad en vertroosting zoals Ik het heb beloofd. Want als Ik in uw midden ben, wil Ik Me niet verborgen houden. En daar u niet in staat bent Mij te zien, zult u Mij moeten horen. En zalig zij die geloven en in mijn naam samenkomen, want Ik zal ze zegenen. En ze zullen mijn zegen voelen als kracht die zich uit in het verlangen naar boven, naar Mij en naar het eeuwige leven.

Amen

---

**BD.7245**

*4 januari 1959*

## **Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht**

U benut mijn woord veel te weinig. Wat u onbeperkte kracht zou kunnen bezorgen, dat laat u gelaten over u heen gaan, zonder de kracht te bemachtigen die u daaruit toestroomt wanneer u met hart en ziel zou luisteren of lezen wat Ik u wil zeggen. U vergeet dat Ik zelf tot u spreek. Dat u, wanneer u mijn woord hoort, Mij zelf hoort, uw God en Schepper van eeuwigheid die uw Vader wil zijn en u daarom ook als Vader toespreekt. En daarom is het niet hetzelfde of u het toegesproken worden door uw God verneemt of het spreken van de Vader tot Zijn kind. Want wanneer de Vader met Zijn kind spreekt, dan is dat een bewijs van Zijn liefde voor hem. En woorden van liefde moeten zich altijd laten voelen doordat ze voor het kind een bron van onmetelijke kracht zijn.

Maar woorden van liefde moeten met het hart worden gevat om als liefdeskracht te werken. Niet alleen het oor mag ze horen, veeleer moeten ze indruk maken op het hart. Dan pas zal mijn woord een bron van kracht worden waaraan het kind zich altijd kan laven en sterken. Ik berisp u daarom niet, omdat Ik weet hoe mijn tegenstander u voortdurend beïnvloedt en probeert bij u binnen te dringen zodra u naar Mij luistert, zodra u mijn woord leest. Ik weet hoe hij zich mengt in uw denken en hoe zwak u bent hem weerstand te bieden. Maar Ik weet ook hoe gemakkelijk het aardse bestaan voor u zou zijn als u zich maar vaker in mijn woord zou verdiepen en als u het als voortdurende schenker van kracht beschouwde en Mij vaker tot u liet spreken. U zou het kunnen, wanneer u maar

om versterking van uw wil zou vragen en dan steeds gevolg zou geven aan uw innerlijke stem die u nu vaker zou aansporen u in mijn woord te verdiepen. Dan zou het ook in de juiste geest op u inwerken: onderrichtend, troostend en u sterkend waar het u ontbreekt aan kracht.

Mijn woord is een zeer zeker middel om in het bezit te komen van kracht. Mijn woord is een stellige waarborg dat u zult ontvangen wat u ontbreekt en mijn woord is te allen tijde rechtstreekse toevoer van kracht. Maar de goddelijke Verlosser Jezus Christus bezorgt u de versterking van uw wil. U zult u dus altijd tevoren met Mij moeten verbinden in Jezus Christus, wilt u uit het door Mij toegesproken worden het juiste resultaat behalen, dat u de straal van mijn liefde ervaart die heel zeker verhindert dat u zich nu nog krachteloos zult voelen.

Neem de proef. Verdiep u in mijn woord zodra u in aardse of geestelijke nood verkeert. Verbind u innig met Mij en laat Mij dan beschikken. En spoedig zal een innerlijke rust zich van u meester maken. Spoedig zult u Mij zelf in uw nabijheid voelen en elke zwakte of angst zal van u afvallen. Mijn kracht zal in u, zwakke mensen, machtig worden. En de macht van mijn woord, die alles overwint en doorstaat, zal u dan echt duidelijk zijn.

U hebt met mijn woord zo'n zekere bron van hulp, omdat u daar voortdurend kracht uit zult kunnen putten wanneer u zich hier maar serieus in verdiept en het niet alleen oppervlakkig hoort of leest. Maar dat vereist uw wil, die Ik nooit zal dwingen. De wil om Mij te horen roept Mij tot u en dan spreek Ik u ook onafwendbaar toe. En mijn woord zal u treffen als een liefdesstraal die diep in uw hart binnendringt en daarin ontvlamt. En liefde is kracht. En dus moet elke zwakheid van u wijken zodra door mijn woord de liefde wordt ontstoken. Er moet goddelijke kracht over u komen zodra u zich maar serieus met Mij verbindt, zodat Ik u kan toespreken, zodat Ik woorden van liefde tot u kan spreken die nooit hun uitwerking zullen missen.

Amen

---

-----

**BD.8076**

*10 januari 1962*

**De zegen uit de verbinding met God**

U zult veel geestelijk voordeel behalen wanneer u zich vaak in gedachten met Mij verbindt, wanneer u samenspraak met Mij houdt en u dus afkeert van of terugtrekt uit de aards materiële wereld die altijd alleen het lichaam zal bevredigen, maar niet de ziel. Deze echter ontvangt kracht uit Mij, uit welke verbinding dan ook, omdat deze altijd betekent dat het hart zich opent voor de bestraling van Mij uit. Begrijp dat steeds alleen maar het contact tot stand hoeft te worden gebracht om een overstromen van kracht te waarborgen en dat elk toekeren naar Mij door middel van gedachten zo'n contact tot stand brengt, dat een zeer grote zegen is voor de ziel. Ik kan op uw wil niet beslissend inwerken, omdat deze vrij is. Daarom zult u vanuit uzelf de verbinding met Mij moeten zoeken. Maar u zult er nooit spijt van krijgen, want u gaat nooit heen met niets. U ontvangt altijd kracht en genade van Mij, omdat Ik u nu kan bestralen met mijn liefdeskracht.

De meest duidelijke vorm van deze bestraling is mijn woord dat u rechtstreeks toegezonden wordt. Maar uw ziel kan ook een ongewone impuls krijgen om in liefde werkzaam te zijn, om geestelijk bezig te zijn. En steeds is dit een bewijs van de bestraling vanuit mijn liefde die u zelf mogelijk maakt door een bewuste verbinding met Mij. Maar ontvangt u mijn woord, dan is de zegen onvoorstelbaar, omdat niet alleen u, maar ontelbare geestelijke wezens medeontvanger zijn, die aan het woord kracht ontleen en kunnen rijpen. Elke verbinding met Mij is voor u een bron van onuitputtelijke kracht. Lichamelijk merkt u daar niets van en dit maakt u soms onverschillig. Maar uw ziel is u dankbaar wanneer u Mij steeds weer in uw gedachten neemt. Ze wordt zelf rijp en ze zal niet krachteloos blijven. Integendeel, er zal haar geestelijke kracht ter beschikking staan, zo vaak ze deze nodig heeft. U hoeft u steeds alleen maar door middel van gedachten tot Mij te wenden, hetzij met vragen of verzoeken die u bezighouden. Kom daar toch steeds mee naar Mij en laat het daardoor toe dat Ik uw geopende harten nu kan bestralen, wat elke vrijwillige verbinding met Mij als gevolg heeft. En u zult dan ook met zekerheid kunnen aannemen dat u geestelijke vooruitgang zult kunnen boeken, omdat het niet anders kan zijn, wanneer u kracht van Mij ontvangt, dan dat deze u helpt opwaarts te gaan.

En zo zal ook elk werk van liefde een rechtstreekse verbinding met Mij tot stand brengen, omdat Ik zelf de Liefde ben, omdat wie in de liefde blijft, in Mij blijft en Ik in hem. In uw leven op aarde gaat het er alleen maar om dat u de verbinding met Mij herstelt, die u eens vrijwillig had verbroken. U keerde u in vrije wil van Mij af en u zult u in vrije wil weer tot Mij moeten wenden. Dan hebt u uw wilsproef op aarde doorstaan, ten behoeve waarvan u het bestaan als mens werd geschonken.

De verwijdering van Mij bestaat nog wanneer u de belichaming als mens op u neemt. En pas wanneer u een bewust leven leidt zult u deze afstand kunnen

verkleinen. En zalig degene die in zich de liefde ontsteekt en daardoor met Mij de innige verbinding weer aangaat. Zalig die vaak zijn gedachten tot Mij verheft en samenspraak met Mij houdt. Nu kan Ik zelf weer op hem inwerken zoals eertijds. Ik kan hem bestralen met mijn liefde en zijn aards bestaan zal nu ook niet nutteloos zijn. Het zal de ziel naar het doel brengen, want ze is niet meer krachteloos zoals in het begin van haar bestaan als mens. Integendeel, ze kan voortdurend kracht van Mij in ontvangst nemen door de verbinding met Mij en ze zal rijp worden en zich nog op aarde kunnen voltooien.

De mens heeft mijn kracht nodig. Er staat hem weliswaar levenskracht ter beschikking, maar om zijn ziel rijp te laten worden heeft hij geestelijke kracht nodig die hij alleen van Mij kan ontvangen wanneer hij zijn hart opent, dat wil zeggen zich bewust naar Mij keert in gedachten, in gebed en in werken van liefde. En Ik zal u waarlijk rijkelijk voorzien van kracht, want Ik wil dat u naar Mij terugkeert. Ik wil dat u volmaakt wordt en Ik verlang vurig naar u die eens uit mijn liefde bent voortgekomen en die weer de weg naar huis moeten vinden, naar het huis van hun Vader.

Amen

---

**BD.7191**

*19 oktober 1958*

## **De kracht van de naam Jezus**

U zult alleen mijn naam in diep geloof hoeven uit te spreken, en dan zult u zijn kracht ondervinden. U zult u van mijn nabijheid bewust zijn en hulp ondervinden in uw nood. Maar hoe vaak staat de wereld nog tussen u en Mij in, hoe vaak is de invloed ervan nog zo sterk dat het u nauwelijks mogelijk is u los te rukken en u met alle innigheid tot Mij te wenden, als het ware de sprong te wagen uit het aardse in het geestelijke rijk. Voor u ben Ik nog niet zo werkelijk nabij, maar Ik kan u alleen maar duidelijk helpen wanneer u zich helemaal aan Mij overgeeft, wanneer u zich aan mijn hart vastklampt en mijn naam uitspreekt als helemaal bij Mij aanwezig. In uw hart kunt u mijn aanwezigheid voelen. Dan spreekt u echter geen verzoek tevergeefs uit, dan is het u al vervuld. Dan is de kracht van mijn naam al werkzaam geworden en dan zult u ook weten wat het betekent, Mij in vol geloof aan te roepen. U zult begrijpen wat geloof is dat niet twijfelt. En al mag de wereld nog zo zeer op u afstormen, u bent te allen tijde in staat u zo innig met Mij te verbinden dat u geïsoleerd bent van de wereld, dat mijn kracht u kan toestromen.

U hoeft niet bang te zijn dat Ik u zonder hulp laat wanneer u maar steeds uw blik op Mij gericht houdt, wanneer u eenvoudigweg van Mij zult willen zijn. Deze diepste wens is doorslaggevend dat Ik u tot Mij trek en nooit meer loslaat. Maar ook het worstelen is nodig, want u moet groeien en rijp worden. U moet niet blijven stilstaan en moe en lauw worden in uw streven en u moet daarom steeds weer als kinderen tot de Vader roepen. En hoe inniger uw roep is, des te eerder zal hij worden verhoord en dan zult u de kracht van mijn naam ondervinden. Ik wil u helemaal bezitten. Maar u zult vrijwillig naar Mij toe moeten komen, omdat Ik pas de liefde van het kind bezit wanneer het zich aan Mij overgeeft en gelovig mijn naam uitspreekt als die van zijn God en Vader van eeuwigheid.

Amen

---

**BD.7589**

*28 april 1960*

### **"Zie, Ik sta voor de deur"**

U zult de deur van uw hart wijd open moeten zetten wanneer Ik binnengelaten wil worden. Ik klop steeds weer op uw deur, want Ik wil u een kostbaar geschenk aanbieden. Maar Ik wil binnenkomen. U moet Mij met vreugde opnemen. U moet u verheugen over mijn komst en van ganser harte begeren dat Ik bij u verblijf. U moet in Mij uw Vader herkennen die u liefheeft en u daarom goede gaven wil brengen. U zult Mij niet de toegang tot u moeten ontzeggen. Dat is alles wat Ik van u verlang, dat u de deur van uw hart wijd opent om Mij zelf binnen te laten komen. Want dat laat Mij zien dat u ook Mij liefde toedraagt. Het toont Me dat u voor Mij de woning hebt bereid om Mij daarin op te nemen. En nu kan Ik Heer en Meester zijn in mijn huis en het zal waarlijk alleen voor uw heil zijn. Want wat Ik u nu dagelijks aanbied, dat is spijs en drank voor uw ziel, die nu geen gebrek meer hoeft te lijden. Die zich met de geest in zich verenigt en spoedig de aaneensluiting met Mij zal hebben gevonden omdat ze Mij nu niet meer uit haar hart laat wegdringen. Omdat ze Mij is toegedaan met al haar zinnen en altijd alleen maar wil dat de Vader bij Zijn kind zal mogen blijven om het gelukkig te maken, zolang de ziel op aarde leeft en ook voor eeuwig.

Wie Mij vrijwillig opneemt in zijn hart wanneer Ik aanklop en wens binnengelaten te worden, die heeft de grootste winst behaald op aarde. Want hem kan niets worden aangeboden wat kostbaarder is dan mijn dagelijks voedsel, dat Ik de ziel zal geven en dat haar al op aarde geheel rijp zal laten worden. En zo klop Ik op alle deuren en wens binnengelaten te worden. En gelukkig hij die Mij zal horen en zijn hart opent en zich voorbereidt op mijn ontvangst. Gelukkig hij

die de woning van zijn hart reinigt en versiert en de Heer te allen tijde binnen kan komen in Zijn huis. Gelukkig hij die Mij met vreugde opneemt en Mij niet meer zal laten weggaan. Want deze zal Ik nooit meer verlaten. Ik zal bij hem blijven en hem mijn liefde schenken. Ik zal voortdurend met hem spreken en hem met de waarheid bekend maken, omdat hij hiervan op de hoogte moet zijn om tot het juiste inzicht te komen, tot het licht waar zonder hij niet gelukkig kan zijn. En wiens hart Ik eenmaal in bezit kon nemen, die behoort Mij toe. En voor hem wil Ik zorgen, aards en geestelijk, want Ik breng hem alles zodra hij Mij zal laten binnenkomen in zijn hart. Want Ik kom niet met lege handen. Ik heb een rijk gevulde hoorn des overvloeds en aan mijn gaven die Ik uitdeel zal geen einde komen, omdat Ik u liefheb.

En mijn kostbaarste gave is mijn woord, want het is spijs en drank voor de ziel. Het is het onderpand van mijn liefde. Het is geestelijke rijkdom waarmee u eens zult kunnen werken in het rijk hierna. En ieder die voor Mij de deur van zijn hart opent wanneer Ik wens binnengelaten te worden, zal over zulke rijkdom beschikken, omdat Ik nooit zonder genadegaven kom en omdat Ik altijd weet wat de ziel het meest nodig heeft. En Ik klop op menige deur van het hart, maar niet iedereen doet Mij open. En dan moet Ik verdergaan en kon Ik de ziel geen versterking brengen. Ik kon haar geen genadegave bezorgen en daarom blijft de ziel armzalig van aard en ze zal ook armzalig het rijk hierna binnengaan wanneer haar uur is gekomen. Maar ze heeft zelf de genade verspeeld Mij op te nemen in haar hart. En eens zal het haar bitter berouwen wanneer ze zal inzien Wie het is geweest die op haar deur klopte zonder binnengelaten te worden. Maar Ik dring niet binnen waar men de deur gesloten houdt. Ik ga verder en doe alleen daar mijn intrede waar Ik met vreugde word ontvangen, waar de liefde de deur voor Mij wijd opent. Waar Ik mijn intrek kan nemen en erin verblijven, waar de ziel haar God en Vader herkent, die ze nooit meer wil opgeven.

Amen

---