



**Jezus Christus**

**is het**

**Licht der wereld**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in  
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

*Bertha Dudde*

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net/>

<http://www.bertha-dudde.info>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

### Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de Wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## Inhoudsopgave

### **BD.**

Wie was Bertha Dudde?

- 8151 De mens heeft dringend licht nodig
- 5836 Het Oer-licht van eeuwigheid straalt licht uit
- 8679 God is Licht- en Krachtbron van eeuwigheid
- 3997 De afval van God en de weg van de terugkeer - Licht en duisternis
- 7863 Oer-licht van eeuwigheid - Jezus Christus
- 8065 De Messias kwam ter wereld
- 8068 Het eeuwige Licht daalde af naar de aarde
- 5646 Het diepste weten werd Jezus onthuld - Navolging van Jezus
- 8355 De beloften van Jezus moeten in vervulling gaan
- 5988 Belofte van het leven - Jezus Christus
- 5592 "Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid
- 8700 Van God zelf gaat de waarheid uit
- 8669 Graad van liefde is maatstaf voor waarheid
- 7857 Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid
- 6486 Kenmerk van de waarheid: Jezus Christus - Liefde
- 7945 Het licht van de waarheid moet de weg verlichten
- 8239 Gods liefdeslicht is inzicht en kennis
- 7029 Het licht van het inzicht kan alleen van God uitgaan
- 6931 Aardse kennis is geen wijsheid
- 7771 "U zult allen door God onderricht moeten zijn"
- 3596 God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord
- 4969 Licht - Schaduw van de dood - Verblindend licht - Ziekte en leed zijn hulp van God
- 7514a Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (1)
- 7514b Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (2)
- 7679 Onderrichting door God vereist de band met Hem
- 7489 De band met Jezus Christus
- 5168 Gebed om genade en kracht, om verlichting van de geest
- 6624 Roep tot Jezus Christus vanuit de duisternis
- 6061a Licht is waar Gods geest werkzaam is (1)

- 6061b Licht is waar Gods geest werkzaam is (2)
- 5931 Jezus Christus is de poort naar het lichtrijk
- 3195 Lichtsferen - Verschillende lichtsterkte - Kindschap Gods
- 6735 Toezending van licht in het hiernamaals
- 8083 Werkzaamheid in het hiernamaals - Uitdelen van de waarheid
- 3774 Licht van boven
- 7719 Het Licht van eeuwigheid

---

**BD.8151**

*15 april 1962*

## **De mens heeft dringend licht nodig**

Het geestelijke licht straalt naar buiten in de duisternis. Mijn woord klinkt naar beneden naar de aarde en doorbreekt de nacht die over de aarde is gespreid. Want mijn woord is het licht dat uit de hoogte straalt en in donkere gebieden doordringt. Mijn woord is het bewijs van mijn liefde voor de mensen die in de duisternis van geest voortgaan en die de afgrond zal verzwelgen wanneer niet een licht hen op het gevaar wijst waarin ze verkeren. Want ze balanceren op de rand van de afgrond en worden door mijn tegenstander steeds meer naar deze afgrond toegedreven. En ze merken het niet omdat ze blind van geest zijn.

De mensheid moet door een lichtstraal worden getroffen. Ze moet ziende worden om nu ook de juiste weg te gaan die voor haar alleen zichtbaar wordt door het licht. U mensen zult niet mogen geloven dat uw God en Schepper u aan het noodlot overlaat, dat Hij geen belang stelt in uw aards bestaan en zijn afloop. Want Ik ben niet alleen uw God en Schepper, Ik ben uw Vader die Zijn kinderen liefheeft en ze uit elke nood en elk gevaar wil wegleiden omdat Hij weet dat u blind van geest bent en voortdurend in gevaar verkeert in de afgrond weg te zinken.

En dit voortdurende gevaar is de duisternis waarin u voortgaat. Want u hebt totaal geen besef van wat u bent, wat u was en wat u weer zult moeten worden. Want het licht ontbreekt u, de waarheid uit God. U ontbreekt het weten dat alleen Ik u kan schenken, omdat u het vroeger afwees en daarom zelf schuldig bent aan uw verduisterde toestand. Ik moet u dit licht eerst teruggeven, omdat u het zelf niet zult verwerven - wat u wel zou kunnen wanneer u maar de liefde in u zou ontsteken die een waar licht is en u inzicht geeft. Maar u leeft maar voort zonder liefde en blijft bijgevolg ook in de duisternis. En wil Ik u hieruit wegleiden, dan moet Ik u een licht ontsteken. Ik moet u een licht schenken. Ik moet u de waarheid doen toekomen, ook wanneer u deze niet waardig bent, wanneer u zelf niets doet om ze te verkrijgen.

Maar mijn liefde voor u is groot en het is de tijd van het einde. Het gevaar dat u wegzinkt in de afgrond is groter geworden en wat Ik nog kan doen om u van dit neerstorten in de diepte te redden, dat doe Ik. En zo laat Ik dus een licht op de aarde neerstralen. Ik schenk u de waarheid, ofschoon u ze niet verdient omdat u daar zelf niet uw best voor doet. Maar Ik ken uw geestelijke blindheid waarin mijn tegenstander u heeft gestort en dus ontsteek Ik u een licht. En zodra u zich

daar niet tegen verzet, zodra u het licht aanneemt, zal de duisternis rondom u wijken en u zult de weg onderkennen die Ik u aanwijs, die u zult moeten gaan: de weg van de liefde.

Ik leid mijn woord naar de aarde en spreek u voortdurend toe, dat u mijn geboden van de liefde zult moeten vervullen en dat u dan ook de weg uit de geestelijke duisternis zult vinden. Dat u zich goed zult voelen wanneer u aan de duisternis van de nacht ontkomen bent en het licht van de dag bent binnengestapt. Omdat u zich in een geheel duister gebied bevindt, hebt u dringend licht nodig. En toch zult u het vrijwillig in ontvangst moeten nemen. U zult het niet mogen afwijzen, daar u anders geen enkele uitwerking van het licht kunt bespeuren. En als Ik u maar een kleine straal kan toesturen die u laat inzien dat de weg die u gaat niet de juiste is, als Ik u maar zoveel waarheid kan doen toekomen dat u over uw God en Schepper en uw verhouding tot Hem hoort, dan zult u al zelf het schijnsel van het licht kunnen vergroten doordat u meer te weten wenst te komen en deze wens u waarlijk door Mij wordt vervuld. Slechts een klein lichtschijnsel moet in u door dringen en de weldaad van het licht zal u nu zelf ertoe aanzetten het in u te doen ontvlammen doordat u de liefde beoefent omdat u ze onderkent als oorsprong van het licht. En wanneer maar wordt bereikt dat u mensen mijn geboden van de liefde zult vervullen, dan is ook de donkere nacht doorbroken. Want het licht van de liefde straalt helder naar buiten in de nacht en zal die verjagen, en de zon van de Geest zal opgaan en alle gevaar is verdreven.

En daarom moet Ik een licht van boven naar de aarde sturen. Want op aarde duiken over en weer misleidende lichten op die geen schijnsel uitstralen en daarom voor u mensen geen verrijking betekenen. Het licht moet van Mij uitgaan, van de eeuwige Bron van licht en kracht. En waarlijk, zo'n licht zal alles doordringen wanneer het maar geen weerstand wordt geboden.

Maar wie in het licht wenst te staan, hem zal het ook bijlichten. En hij zal door mijn woord bekend worden gemaakt met een verder weten dat overeenstemt met de waarheid. En dit weten zal hem weer het inzicht verschaffen in wat hij eens is geweest en weer worden moet. En het zal hem serieus laten streven, want hij herkent de weg die hem nu helder en duidelijk wordt aangewezen en die ook zeker naar het doel voert, naar de voltooiing, naar de aaneensluiting met Mij.

Amen

---

**BD.5836**

*26 december 1953*

## **Het Oer-licht van eeuwigheid straalt licht uit**

Mijn volheid van licht zal over u stralen als u maar zonder twijfel in Mij gelooft en u het licht van de eeuwige waarheid van Mij zelf in ontvangst zult willen nemen. Want van het Oer-licht gaat elke lichtstraal uit. Wat echter niet van Mij afkomstig is, is geen licht. Het verspreidt geen helderheid, maar zou alleen maar kunnen verblinden om des te grotere duisternis achter te laten.

Maar Ik, het Oer-licht van eeuwigheid wil helder licht ontsteken in de harten der mensen. Ik wil dat de lichtstraal ze als weldaad zal treffen. Ik wil dat hij hun weg zal verlichten die ze nog op aarde hebben te gaan, opdat ze hem zonder gevaar begaan en zonder te verdwalen. Want ze moeten het doel bereiken. Ze moeten de weg naar Mij vinden. Ze moeten naar steeds helderder licht verlangen om zich uiteindelijk met het Oer-licht van eeuwigheid samen te smelten en eeuwig gelukkig te zijn. Want licht is leven. Licht is gelukzaligheid. Licht is waarheid. Licht is op de hoogte te zijn van de diepste samenhang van de Schepper met Zijn schepsel. In het licht te vertoeven is een goddelijke toestand die u mensen allen zult moeten bereiken omdat dit uw bestemming is vanaf het allereerste begin.

En zo zult u nu begrijpen dat alleen de band met Mij, het Oer-licht, u de doorstraling van licht verzekert. Want om iets wat van Mij uitgaat te kunnen ontvangen moet het contact met Mij tot stand worden gebracht. U zult dus nooit tot het licht kunnen geraken zolang u zich afzijdig van Mij houdt, zolang u niet in Mij gelooft. Zolang u zich zelf niet opent als vat waarin mijn licht en liefde zich kunnen uitgieten. En dit moet u zelf willen, dat u zich opent, dat u uw hart klaarmaakt tot zo'n vat. Dat u het vormt tot een tempel waarin Ik, het eeuwige Licht zelf aanwezig kan zijn en u nu van binnen zal verlichten. Dat Ik u een licht kan ontsteken dat helder zal stralen en elke hoek zal verlichten.

U zult weer tot het inzicht moeten komen dat voor u verloren ging door uw vroegere zondeval. En u vormt uw hart tot een tempel Gods wanneer u maar mijn geboden zult nakomen, wanneer u mijn geboden van de liefde zult vervullen. Dan zult u alles doen wat u veredelt. U zult uw hart reinigen van onedele begeerten, van ondeugden, zonden en slechte gewoonten van allerlei aard. U zult het zuiveren van alle aanklevingen en versieren met de deugden van de gerechtigheid, barmhartigheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid, deemoed en geduld. U zult steeds alleen maar werkzaam zijn in liefde en Mij tot u trekken omdat mijn liefde nu uw liefde niet meer kan weerstaan.

En als u Mij nu hebt gewonnen, kan Ik mijn licht in alle volheid bij u naar binnen doen stralen. En dan zijn voor u ook de poorten naar de eeuwige gelukzaligheid ontsloten. Dan vertoeft u al in mijn rijk, ook wanneer u nog op aarde leeft. En van licht doorstraald gaat u over in het geestelijke rijk. En u zult op de hoogte



zijn van alles wat tevoren nog voor u verborgen was, en u zult eeuwig gelukkig zijn.

Amen

---

**BD.8679**

*20 november 1963*

## **God is Licht- en Krachtbron van eeuwigheid**

Van Mij alleen straalt het licht uit, want Ik alleen ben de Licht- en Krachtbron van eeuwigheid. En alles wat bestaat werd uit mijn kracht geschapen en met mijn licht vervuld, dat uitstraling is van mijn oneindige liefde. En zo zult u ook kunnen zeggen: liefde, licht en kracht zijn één. De liefde, het licht en de kracht hebben in Mij hun oorsprong, omdat Ik zelf in mijn oerelement liefde, licht en kracht ben. Maar ook u als mijn geschapen wezens bent hetzelfde in uw oer-substantie. Want mijn goddelijke liefdeskracht kon alleen het gelijke uitstralen, dat enkel als wezen werd gevormd omdat ook Ik zelf een Wezen ben dat een denkende wil heeft.

Gezien mijn hoogste volmaaktheid zou dit bewustzijn u overstelpen, omdat u als mens of onvolmaakt wezen niet in staat bent zoiets te begrijpen. Want uit de volmaaktheid van weleer waarin Ik u schiep bent u vrijwillig uitgetreden en daarom bent u niet meer in staat dat te begrijpen waarvoor hoogste volmaaktheid vereist is. Uw denkvermogen is beperkt. De kracht om in te zien is als het ware verzwakt. De liefde alsook het licht en de kracht die eens onbeperkt uw deel was, is aanzienlijk verzwakt. Maar ze staat u altijd ter beschikking. U zelf zult u dus weer licht en kracht eigen kunnen maken zodra u de liefde, het principe van de goddelijke ordening, ontsteekt en voedt zoals dit uw bestemming is zolang u nog onvolmaakt bent, opdat u de volmaaktheid weer zult bereiken om nu weer onbeperkt met mijn liefde, mijn licht en mijn kracht doorstraald te kunnen worden.

Altijd ben Ik de oorsprong en daarom is het contact met Mij absoluut vereist om van liefdeslicht en kracht te kunnen worden vervuld. Maar als mens zult u niet in zijn volle omvang kunnen beseffen welke gelukzaligheid mijn doorstraling met goddelijke liefdeskracht u schenkt. U kent niet het overgrote geluksgevoel dat mijn rechtstreekse toevoer van liefdeslicht en kracht u waarborgt. En u doet daarom nauwelijks of niet uw best om de nauwe band met Mij tot stand te brengen om deze overgrote gelukzaligheid deelachtig te kunnen worden. U leeft onverschillig voort, omdat u totaal onwetend bent, zowel over uw eigen

gebrekigheid alsook over uw taak op aarde, uw doel en uw toebehoren aan Mij, dat u alleen zelf zult moeten erkennen opdat ze werkelijkheid zal worden en u de stralen van mijn liefdeskracht zal opleveren.

En ook al wordt u daarover kennis overgebracht, dan schijnt u dit niet erg geloofwaardig toe en het past niet in uw wereldbeeld, dat u vertrouwd is en waar u alle aandacht op richt. En toch is alles wat u aards omgeeft slechts schijn. Maar werkelijk is de toestand van uw ziel in zijn geestelijke nood, die echter kan worden opgeheven juist door toevoer van liefdeskracht en licht, door verbinding met Mij, de Oerbron uit welke onophoudelijk de krachtstroom van mijn liefde vloeit en die alleen uw vrije wil nodig heeft om ook door u te kunnen stromen, opdat u een gelukzaligheid zult kunnen voelen die u dan zeker niet meer wilt kwijtraken. Want zij betekent al het innige contact met Mij, zonder hetwelk nooit de overdracht van liefdeskracht kan plaatsvinden.

Steeds zult u mensen eraan moeten denken dat Ik alleen de Bron ben en dat steeds alleen deze Bron moet worden opgezocht door bewust erkennen en aanroepen van Diegene Die u het leven gaf en Die u ook voortdurend met Zijn liefdeskracht en het schenken van licht gelukkig wil maken, alleen maar uw vrije wil nodig heeft om nu ook bij u werkzaam te kunnen zijn. U zult moeten weten dat dit uw levensdoel is en uw taak: een scheiding die u vrijwillig bewerkstelligde weer op te heffen en u dus vrijwillig weer aaneen te sluiten met de eeuwige Liefde zelf, opdat Ze u nu ook weer met licht en kracht kan doorstralen om u gelukzaligheden te bereiden. Want eens was u zelf vol van licht en kracht en dus ook gelukzalig. En zo zult u ook weer moeten worden, want als mens bent u gebrekkig gevormd. Het ontbreekt u aan kracht en licht, omdat het u ontbreekt aan liefde, aan mijn goddelijke uitstraling die u eens vrijwillig afwees.

En wat dit afwijzen van mijn liefdeskracht voor de van Mij eens afkomstige wezens betekende, dat zult u alleen al aan de hand van uw gebrekkige toestand kunnen vaststellen. Want zowel het licht - uw weten en uw inzicht - als ook uw kracht is erg beperkt. U bent als mens zolang zeer onvolmaakte schepselen, tot u zich weer naar de eeuwige Licht- en Krachtbron wilt keren en om de stroom van Zijn liefde vraagt, die u waarlijk niet onthouden blijft omdat het ook mijn doel is van eeuwigheid, al het van Mij eens afkomstige te doorstromen met de stroom van mijn liefde, om het in onvoorstelbare mate gelukkig te maken. Want alleen in licht en kracht zult u een gelukzalig leven kunnen leiden. En mijn liefde zal u steeds weer licht en kracht aanbieden en doen toekomen, want licht en kracht zijn de essentie van gelukzaligheid. Ze zijn de bewijzen van mijn oneindige liefde die voor al mijn schepselen geldt en gelden zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.3997**

*11 maart 1947*

## **De afval van God en de weg van de terugkeer - Licht en duisternis**

U bent voortgekomen uit het lichtrijk en wandelt nu in de duisternis, en dat door eigen schuld. God is het Licht van eeuwigheid en dus was Hij de Oorsprong. En wat van Hem afkomstig was moest weer licht zijn, want het licht straalt uit en verspreidt licht. En toch is wat van Hem afkomstig was in de duisternis gezonken. Het verloor zijn stralingskracht, omdat dit het oer-licht wilde ontvluchten, omdat het zich niet wilde laten spijzigen door de eeuwige Oerbron van licht en omdat het zichzelf zag als vol van licht en geen toevoer van licht nodig meende te hebben, omdat het zich tegenover God machtig waande, dus aanmatigend was.

Niet de onwetendheid gaf aanleiding aan het vol van licht zijnde om aanmatigend tegen God te zijn, want het had het hoogste weten, maar juist dit weten was, daar het alles omvattend was, aanleiding voor zijn aanmatiging. En daarom was zijn aanmatiging een zonde tegen God van de grootste betekenis, want de schepselen Gods trachtten hun Schepper, het hoogste en volmaaktste Wezen te kleineren. Want ze erkenden Hem niet meer. Ze werden zondig en vielen in de duisternis, dat wil zeggen in een toestand zonder licht waar hun elk inzicht, elk weten verloren ging.

God trok Zijn liefdeskracht terug van het geschapene dat Hem wilde ontvluchten. Hij ontnam het wat de reden was van zijn aanmatigend denken: het weten, en bijgevolg het inzicht wat het was en wat het moest zijn. Maar Hij gaf het ook de mogelijkheid weer tot inzicht te komen en in zijn oertoestand terug te keren, omdat het niet overeenstemt met Zijn liefde en wijsheid, van het door Hem geschapene voor eeuwig gescheiden te zijn. Het kan zich vrij maken van de grote zonde van de afval van God en daardoor ook weer terugkeren in de toestand van licht, maar dan moet het elke aanmatiging opgeven. Het moet de nabijheid van God nastreven. Het moet weer Zijn kring van licht en liefde binnengaan en zich laten doorstralen. Het moet de duisternis willen ontvluchten en licht begeren.

Maar u mensen die het van God afgevallene belichaamt, u gaat nog voort in de diepste duisternis. Want uw wil stuurt niet op God aan en daarom gaat u ook niet Zijn kring van licht binnen en u bent nog ver van God verwijderd. U schuwt het licht en u blijft zonder weten, zonder enig inzicht. En toch bent u in staat de afstand tot God in korte tijd op te heffen, een kloof te overbruggen die u zich zelf hebt geschapen, want God staat u op elke wijze bij met Zijn liefde en genade om

u naar de oertoestand te leiden die u vrijwillig hebt verlaten. Maar u zult deze ook vrijwillig weer moeten trachten te bereiken. Hij kan u niet tegen uw wil worden teruggegeven, daar u anders onvolmaakt zou blijven tot in alle eeuwigheid.

Hebt u echter de wil om naar de Oorsprong van het licht terug te keren, streeft u zelf naar het licht, dan zult u daar ook in slagen. Dan bereikt u de toestand van het inzicht. U wordt wetend, dat wil zeggen: u verkrijgt het verloren weten terug en u geeft nu elke aanmatiging op. U komt dichterbij God in deemoedige liefde en Zijn oneindige liefde - die Hij u nooit heeft onthouden - neemt u weer aan en leidt u naar uw bestemming van weleer. U zult mogen werken in volheid van licht en kracht en u zult onvoorstelbaar gelukkig zijn.

U mensen op aarde, ontvlucht de duisternis. Zoek het licht. Wend u naar waar een zwak lichtschijnsel is en stap in dat schijnsel, en het zal steeds sterker worden, tot u omstraald bent door het sterkste licht. Neem deze aanmoediging serieus, want nooit zult u zich in de duisternis goed voelen. Want na uw overlijden zult u ze als onuitsprekelijke kwelling voelen en alleen het licht zal u gelukzaligheid bereiden, maar dan zal het voor u heel wat moeilijker zijn het licht te bereiken.

Benut daarom de tijd op aarde. Streef naar inzicht, stuur op God aan, het eeuwige Licht, en laat u door Hem weer in de toestand van inzicht plaatsen. Nader in liefde en deemoed weer de Schepper en Vader van eeuwigheid, en Hij zal u aannemen en u helpen de gelukzaligheid te bereiken, die u alleen vindt in de vereniging met het Oer-licht waar u eens uit voortgekomen bent.

Amen

---

**BD.7863**

*2 april 1961*

## **Oer-licht van eeuwigheid - Jezus Christus**

Mijn geest is in u werkzaam geworden wanneer u het mogelijk maakt dat Ik u kan toespreken, dat Ik u mijn woord doe toekomen en u dit in het hart verneemt als mijn rechtstreekse toespreken. En dit woord moet u de waarheid overbrengen die u nodig hebt om gelukkig te kunnen worden. Alles wat u moet weten wordt u bekend gemaakt door de stem van de geest. Want zolang Ik u niet zelf kan onderrichten bent u blind van geest. Dat wil zeggen: u bent zonder enig inzicht, u bent zonder innerlijk licht. Maar Ik ben het Oer-licht van eeuwigheid en al het wezenlijke dat uit Mij is voortgekomen moet in dit licht verkeren, daar het anders

niet gelukkig kan zijn. Dus laat Ik mijn licht uitstralen in de oneindigheid. Ik doorstraal al het wezenlijke dat Mij geen weerstand biedt. Ik laat mijn licht op de aarde neerstralen. Ik leid het naar de mensen toe die aan het begin van hun belichaming zonder licht zijn. Ik maak ze bekend met de waarheid, met een waarheidsgetrouw weten dat voor hen ook hun bestaan op aarde begrijpelijk maakt en dat hun uitsluitel geeft over de zin en het doel van hun leven.

En dit weten betekent voor hen licht dat van het eeuwige Licht afkomstig is en ook weer naar het eeuwige Licht terugvoert. Dit weten is zeer omvangrijk, want het omvat heel mijn heilsplan. Het omvat het werk van mijn schepping, de afval van het geschapene en het terugbrengen ervan naar Mij. Het is een daad van mijn overgrote liefde voor u, dat Ik u dit weten doe toekomen, dat Ik u weer een licht schenk - u die dit licht eertijds hebt afgewezen en daarom een verduisterde geest kreeg. Maar u zult niet eeuwig in deze duisternis gelaten worden en Ik zelf wil u daarom uw weg over de aarde verlichten waarop u weer naar Mij terug zult kunnen keren.

Wanneer u weet van uw vroegere afval van Mij, van uw oerzonde die er aanleiding voor is geweest dat u eens als mens over de aarde moet gaan, dan zal ook al het andere weten voor u begrijpelijk worden. En wanneer Ik dus zelf dit weten aan u kan overbrengen door de stem van de geest, dan bent u al aanzienlijk dicht bij Mij gekomen. Dan heeft u zich al gescheiden van degene die u eens had meegesleurd naar de diepte. U hebt dan de band met mij tot stand gebracht, daar Ik anders niet tot u zou kunnen spreken. U bent vrij geworden. U bent aan de macht van de tegenstander ontsnapt, u hebt u bewust naar Mij toegekeerd. Uw wil verlangt weer naar Mij van Wie u eens bent weggegaan. En u hebt u vrij kunnen maken omdat de goddelijke Verlosser Jezus Christus u daarbij heeft geholpen, zonder Wie het u nooit mogelijk zou zijn uit de gevangenschap van de satan vrij te worden. En het weten van de goddelijke Verlosser Jezus Christus is het sterkste licht dat door mijn liefde naar u toe straalt, want het bepaalt uw gelukzaligheid.

U zult doordringen moeten zijn van dit licht. Want zolang u zonder kennis bent van het grote werk van erbarmen van de mens Jezus, zult u met verduisterde geest voortgaan en niet in staat zijn een ander licht te onderkennen. Want in Jezus Christus daalde Ik zelf, het Oer-licht van eeuwigheid, af naar de aarde om de duisternis op te heffen, om in de harten der mensen een liefdeslicht te ontsteken dat hun de weg omhoog zou verlichten.

U mensen zult allen op uw weg over de aarde bij een kruispunt komen. En dan zult u worden gewezen op Jezus Christus en u zult dan de weg moeten nemen naar Hem Die aan het kruis voor u mensen is gestorven om de oerzonde van uw afval van Mij teniet te doen. Mijn overgrote liefde zal u allen het weten over Hem

proberen voor te leggen. Ook vooraf zal ik u al een licht schenken, doordat Ik probeer u opheldering te geven over Jezus en Zijn missie. Maar in uzelf moet dit licht dan eerst voeding vinden en aanwakkeren tot een heldere vlam. U zelf zult u in vrije wil tot Hem moeten wenden. En dan is ook uw terugkeer naar Mij verzekerd - Die zelf in Jezus het verlossingswerk aan het kruis heb volbracht.

In de duisternis van geest ontbreekt u elk weten. En er is duisternis van geest wanneer mijn tegenstander tracht u weg te dringen van het licht, wanneer hij u verhindert in liefde werkzaam te zijn, omdat de liefde het licht van eeuwigheid is. En Ik zal u daarom steeds aansporen om in liefde werkzaam te zijn en Ik zal dit doen door de stem van het geweten zolang Ik u niet rechtstreeks kan toespreken. Maar mijn geestvonk in u uit zich vooreerst heel zacht, opdat u toch een beetje hulp wordt geboden. En uw wil beslist dan.

En wanneer hij heeft gekozen voor Mij, dan zal mijn licht steeds helderder in hem stralen. Hij onderkent Jezus Christus, hij onderkent Mij in Hem en nooit zal hij meer terugvallen in de duisternis, want mijn licht trekt hem omhoog. In het licht herkent hij de weg en hij zal zijn doel bereiken, hij verenigt zich voor eeuwig met Mij.

Amen

---

## **BD.8065**

*17 t/m 19 december 1961*

### **De Messias kwam ter wereld**

Hoe duister was de wereld toen Ik naar de aarde afdaalde. Slechts zelden begon er een licht te schijnen. Slechts zelden waren er mensen in wie een licht van liefde ontstoken was. En dezen onderkenden de grote nood en riepen om een Redder die de wereld zou verlossen van zonde en dood. Want hun was het weten overgebracht dat de Messias zou komen om de mensen redding te brengen. En op deze Messias wachtten ze, want ze hadden door profeten de tijding ontvangen van Zijn verschijnen op deze wereld. En dit gebed van de weinigen verhoorde Ik.

Ik daalde zelf af naar de aarde, omdat de profetieën in vervulling moesten gaan en omdat de nood ook zo groot was dat er iemand moest komen als Redder en Verlosser van de wereld. En Ik straalde mijn licht uit. Ik liet mijn liefde uitstralen op alle mensen en die zich in de stroomkring van mijn liefde ophielden. Die werden waarlijk zelf van het licht der liefde vervuld en zij herkenden Mij als de Messias die de wereld zou verlossen van zonde en dood.

Waar duisternis is, daar heeft mijn tegenstander de opperheerschappij. En hij woedt waarlijk onder de mensen om ze te gronde te richten. Maar Ik kwam als helder stralend licht in deze wereld en belichtte zijn doen en laten, zodat hij werd herkend als satan en verderver van diegenen die in het licht wensten te wandelen, die de liefde in zich ontstaken en die daarom gewillige toehoorders waren toen Ik hun mijn woord verkondigde: mijn goddelijke liefdesleer - en alleen de vervulling daarvan betekende voor de mensheid redding uit hun geestelijke nood.

Het Licht daalde zelf af naar de aarde. De Liefde belichaamde zich in een mens die zich toebereidde als vat voor het goddelijk liefdeslicht van eeuwigheid. Ik bekleedde Me met vlees, omdat Ik zelf als onuitputtelijke Krachtbron Me een omhulsel moest kiezen om onder u mensen te kunnen vertoeven. U zou zijn vergaan wanneer mijn onmetelijke volheid van licht en kracht u zou hebben bestraald. Wanneer Ik u zonder omhulsel tegemoet zou zijn getreden. En zo bood een ziel van het licht, een door Mij in het leven geroepen engelengeest, zich aan om deze menselijke buitenkant te bewonen en Mij dus een vat toe te bereiden in welke mijn liefdeskracht zich nu kon uitgieten. Ik zelf kon dus in dit menselijk omhulsel onder u mensen vertoeven. En u kon van mijn liefdeslicht ontvangen zoveel u wenste, wanneer de duisternis u mensen bedrukte en u ze verjagen wilde door het licht dat van Mij uit naar u toe straalde en de donkere nacht verlichtte. Ik leefde als mens Jezus te midden van u mensen. Ik was naar de aarde afgedaald omdat Ik u mensen hulp wilde brengen in de zeer grote geestelijke nood. Ik wilde u verlossen uit de macht van degene die u eens vrijwillig gevolgd bent in de diepte en aan wie u zich niet alleen kon ontworstelen. Daarom kwam Ik zelf als Redder naar de aarde. Want in de mens Jezus volbracht Ik het verlossingswerk voor u. Ik deed door mijn kruisdood de schuld teniet die u van Mij verwijderd hield en die eerst haar rechtvaardige verzoening moest vinden, wanneer Ik u weer op wilde nemen in mijn rijk. Wanneer u weer in het licht wilde vertoeven, zoals in het allereerste begin.

Het Licht ging de duisternis binnen. Er moest een wezen van het licht naar de aarde komen in hetwelk het eeuwige Licht zich kon manifesteren. Een menselijk omhulsel moest een ziel van het licht in zich opnemen die Mij dan zijn lichaam toebereidde, zodat het niet verging als Ik zelf in deze menselijke vorm mijn intrek nam. Want Ik zelf was liefdeskracht die zich uitstraalde in de oneindigheid, maar die een uiterlijk omhulsel nodig had, zolang ze onder u mensen vertoefde - u mensen die van elk licht had afgezien.

Maar slechts door weinigen werd Ik herkend omdat in hen nog een klein vonkje liefdeslicht gloorde dat op Mij aanstuurde en ze ook uit de duisternis werden verheven. Maar tevoren moest het verlossingsplan zijn volbracht. De oer-schuld moest teniet zijn gedaan, de kostprijs moest worden betaald voor de zielen die

zich nog in de macht van mijn tegenstander bevonden, die hen niet vrij wilde laten. En de mens Jezus legde op aarde een moeilijke weg af. Hij bereidde zich voor om Mij tot woning te worden en Mij in zich op te nemen. En zo was Zijn hele levenswandel alleen een wandel in liefde, omdat de liefde Hem innig met Mij verbond en Mij aanleiding gaf in Hem mijn intrek te nemen. En zo bood Zijn overgrote liefde Mij een offer aan voor Zijn gevallen broeders. Hij nam hun schuld op zich en ging daarmee naar het kruis. Hij leed en stierf onder vreselijke pijnen en kwellingen en hield vol op grond van Zijn grote liefde. Want Hij had Mij zelf in zich opgenomen. Hij had zich volledig met Mij verenigd. Hij was zelf liefde geworden die mijn oerelement is, zodat Ik zelf dus in de mens Jezus het verlossingswerk volbracht.

En Ik verlost u van zonde en dood. Ik herstelde voor u de toestand die voor uw zondeval bestond, maar Ik maakte het van uw wil afhankelijk, Mij zelf in Jezus Christus te erkennen en te geloven dat u verlossing vindt. Ik straalde als helder licht op deze aarde neer en in dit licht nu kon de mensheid de weg herkennen die ze moest gaan om weer naar Mij terug te keren, in het huis van de Vader. Tevoren, in de duisternis, vonden de mensen de weg niet. En daarom dwaalden ze voortdurend. Ze bevonden zich in het gebied van mijn tegenstander en kenden geen weg die naar buiten leidde, naar mijn rijk. Ik zelf moest u eerst deze weg banen waarop u allen Mij nu zult kunnen volgen. En daarom ben Ik naar de aarde afgedaald. Daarom heb Ik vlees aangenomen en voor u het zwaarste offer aangeboden in de mens Jezus. Ik heb een licht ontstoken dat nooit meer zal doven, want het verlossingswerk is voor alle tijden volbracht. Het zal voor de mensen steeds weer de weg naar het kruis zijn die naar Mij terug voert, in mijn rijk.

En steeds weer zult u mensen worden gewezen op die Ene die voor u gestorven is aan het kruis. Steeds zal u de grote liefde van de mens Jezus worden voorgesteld als "weg die nagevolgd moet worden". En u zult waarlijk ook in het licht wandelen, omdat u het zelf in u ontsteekt zodra u Zijn geboden van de liefde nakomt, zodra u zich met Mij zelf verbindt door de liefde. Want u zult de duisternis hebben overwonnen. U zult vrij zijn van uw vijand en tegenstander. U zult weer terugkeren naar de Vader, van Wie u eens bent weggegaan.

Amen

---

**BD.8068**

*24 en 25 december 1961*



## Het eeuwige Licht daalde af naar de aarde

Wat u mensen nodig had in de donkere nacht, dat bracht Ik u toen Ik naar de aarde afdaalde: een licht dat u de weg zou verlichten naar Mij, terug in uw vaderhuis. Ik zond mijn Zoon naar de aarde, een ziel van het licht die helder straalde en als mens de weg over de aarde ging. Die deze weg als het kindje Jezus begon, welke dan eindigde aan het kruis opdat u mensen zalig kon worden. Een ziel van het licht daalde af in het duistere rijk van mijn tegenstander en in deze ziel van het licht belichaamde Ik Mij zelf, omdat de mens Jezus Mij als de eeuwige Liefde met alle macht tot zich trok, omdat Hij Mij zelf opnam in Zijn hart dat vol van liefde was voor Mij en voor Zijn medemensen.

In het kindje Jezus ging een lichtziel schuil, die wel afstand deed van haar licht omdat ze als mens Jezus midden onder de mensen moest vertoeven, maar die ook vol van liefde was en geen afstand deed van deze liefde, maar ze in zich deed toenemen, zodat Hij vervuld was van liefdeskracht en wonderen deed en in alle wijsheid onderricht gaf op aarde. Hij was een mens, want de missie van de mens Jezus was, Zijn medemensen de weg te wijzen die naar Mij, naar de Vader terugvoerde en hun op deze weg voor te gaan om zelf een leven in liefde te leiden, dat alleen de mensen weer dichterbij Mij brengt, bij de Liefde zelf.

Maar dit gebeurde volgens de regels. Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel. Maar Zijn ziel was een ziel van het licht. Toch was ze als mens aan dezelfde verzoeken blootgesteld als ieder ander mens. Maar daar de ziel van Jezus vol van liefde was, gaf deze liefde haar ook de kracht de verzoeken te weerstaan. Het licht had ze opgeofferd. Dat wil zeggen: de mens Jezus was bij het begin van Zijn aards bestaan als ieder ander mens zonder weten, maar de liefde in Hem verlichtte zeer snel Zijn geest. De liefde in Hem straalde spoedig helder licht uit, zodat Jezus de grote nood van de mensheid inzag en ook de oorzaak ervan, die in de oerzonde van de mensheid gezocht moest worden. Steeds meer nam de wijsheid en kracht in de mens Jezus toe, omdat de liefde Hem steeds meer vervulde, omdat Hij zeer innig met Mij verbonden was en mijn liefdeslicht Hem helemaal kon doorstralen.

En Hij straalde nu weer licht uit. Hij onderrichtte de mensen in wijsheid. Hij deed wonderen op grond van Zijn macht, die gefundeerd was in Zijn grote liefde. De mens Jezus vergeestelijkte zich gedurende Zijn aardse levenswandel, omdat Zijn liefde het tot stand bracht dat het lichaam zich gewillig aan het verlangen van de ziel onderwierp, omdat lichaam en ziel steeds hetzelfde nastreefden: de mensen te helpen in hun nood, geestelijk en aards verlossend bezig te zijn. Hij genas zieken, want Hij wilde de mensen ook de kracht van de liefde bewijzen en dit voor hen eerst aards voelbaar tot uitdrukking brengen om hen dan ook voor Zich te winnen, opdat ze Zijn goddelijke liefdesleer aannamen en hun best deden om

Hem na te volgen op de weg van de liefde. Maar de mensen waren nog in de macht van mijn tegenstander, die hen niet vrij wilde laten en die hen in hun wil op elke manier zwakker maakte.

En de mens Jezus wilde deze macht van de tegenstander breken. Hij wilde hem overwinnen met **mijn** kracht, want de liefde in Hem was oppermachtig en door deze liefde dwong Hij Mij steeds meer van mijn liefde te geven. Hij trok Mij als de eeuwige Liefde tot zich en aldus was Ik in Hem. En in deze innigste verbinding met Mij volbracht de mens Jezus het verlossingswerk. Dat wil zeggen: Hij doorstond als mens de grootste pijnen en kwellingen, omdat de liefde in Hem - Ik zelf - Hem de kracht gaf voor dit verlossingswerk. Dus voerde Hij als mens de strijd tegen mijn tegenstander en door Zijn dood aan het kruis had Hij de overwinning over hem en over de dood bevochten.

Wat voorheen voor de mensen niet mogelijk was, zich vrij te maken uit zijn macht, is hun na het verlossingswerk mogelijk geworden. De Redder die naar de aarde was afgedaald bracht de mensen hulp in deze grote nood. Maar dit kon alleen gebeuren door de Liefde en deze Liefde was Ik zelf. Dat de Liefde voor zich een menselijke vorm koos was nodig vanwege de mensen, want ze moesten nu in Jezus Hem onderkennen in Wie zich de goddelijke volheid manifesteerde, omdat Ik zelf voor de mensen niet zichtbaar kon zijn en Me daarom moest bedienen van een menselijk omhulsel. En dat dit omhulsel Mij alleen door een ziel van het licht kon worden aangeboden was wederom begrijpelijk, omdat Ik niet in een onzuivere ziel mijn intrek zou hebben kunnen nemen.

Tevens moest het menselijk omhulsel de mensen op aarde voorgaan op de weg die Ik hun in Jezus voorbereidde. En daarom moest de mens net zo geaard zijn zoals ieder mens geaard was, daar de mensen Hem anders niet zouden hebben kunnen navolgen. De mensen hebben echter steeds Hem zelf, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, als Helper aan hun zijde, terwijl de mens Jezus alleen een beroep deed op de kracht van de Liefde - die Hem echter geheel en al vervulde, zodat dus de Liefde het werk volbracht dat voor de mensen verlossing betekende van zonde en dood.

Steeds weer probeer Ik u mensen dit mysterie te onthullen. Maar u zult het alleen in zijn volle omvang kunnen begrijpen wanneer u zelf u tot liefde zult hebben veranderd. Dan zal het ook in u licht zijn. Dan zal ook het goddelijke liefdeslicht u weer doorstralen zoals het was in het allereerste begin en u zult gelukkig zijn.

Amen

**BD.5646**

*8 april 1953*

## **Het diepste weten werd Jezus onthuld - Navolging van Jezus**

De scheppingsdaad evenals de zondeval, het zich afkeren van het geestelijke van Mij, kan u mensen steeds alleen figuurlijk worden weergegeven, dat wil zeggen zo, dat het voor u begrijpelijk wordt wat de mensenzoon Jezus bewoog zich aan het kruis te laten slaan en waarom Hij moet worden erkend als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. De graad van rijpheid van de mens bepaalt ook zijn vermogen om in te zien. Slechts zelden kan een mens in de diepste wijsheid doordringen en dus mijn heersen en werkzaam zijn begrijpen zoals de mens Jezus, want Deze was in staat alles te doorzien en zo ook mijn eeuwig heilsplan, het plan van het vergoddelijken van het eens geschapene. Dit diepste inzicht als mens was ook eerst het gevolg van Zijn leven in liefde, dat dus het vergoddelijken van zijn innerlijk tot stand had gebracht. De mens Jezus bereikte dus als het ware op aarde dit doel, dat Ik al het geestelijke, het door Mij geschapen wezenlijke, gesteld heb.

Het bereiken van dit doel, de vergoddelijking van Zijn wezen, moest onvermijdelijk een zo heldere geestelijke toestand met zich meebrengen dat Jezus alles kon inzien, overzien en doorzien, maar tegelijkertijd ook de eindeloos verre afstand van de mensen van Mij, die nooit tot dit doel kon leiden. Juist het hiervan op de hoogte zijn bewoog Hem ertoe iets te doen om Mij - Die Hij boven alles liefhad - mijn schepselen terug te brengen als wezens die zich door de liefde aan mijn oer-wezen hadden aangepast. De liefde voor Mij en voor Zijn medemensen was het goddelijke in Hem dat Hem nu ook van alles in kennis stelde en zo ook van de enige weg die voor het van Mij afgevallene behulpzaam was.

De mens Jezus kon echter nooit de kennis aan Zijn medemensen overbrengen. Hij kon hun wel de weg tonen om tot inzicht te komen, maar nooit Zijn eigen weten op Zijn medemensen overdragen. En daarom is de kennis van de schepping en van de afval van het geestelijke ook niet middels scholing te verkrijgen. Het kan ook niet door Mij zelf zo worden voorgesteld dat de mens het volledig kan begrijpen. Het is het diepste weten dat alleen maar door de liefde eigendom wordt van diegene die het wil bezitten. Toch wordt het denken van u mensen door mijn geest in goede banen geleid zodra u daartoe in staat bent, om niet ten offer te vallen aan de dwaalleren die uw beeld van Mij kunnen versluieren of ook misvormen, wat nooit de liefde voor Mij zou doen toenemen.

De ware liefde kan echter uw geest in een ogenblik verlichten en alles wat u tevoren nog onduidelijk was komt u geestelijk zo duidelijk voor ogen te staan dat geen werelds weten in staat is uw geestelijk weten te verdringen. Dan is het u

onmogelijk nog een verkeerde gedachte te hebben. U ziet als dwaling in wat dwaling is, maar u weet ook dat u in de waarheid staat, in het juiste inzicht. Want dit is het licht dat in u binnenstroomt vanuit het Oer-licht, dat van buiten af niet aan het verstand kan worden overgebracht, maar dat ieder in zich heeft vanaf het allereerste begin.

Op aarde bereikt een mens zelden de graad van rijpheid die hem alles onthult wat de mens Jezus werd onthuld. Toch is de juiste navolging van Jezus de enige weg die hem de geheimen onthult. En voor degene die deze weg gaat zal ook het scheppingswerk, de zondeval en het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk worden. En hem zal het inzicht, de kennis van mijn regeren en werkzaam zijn, van mijn heilsplan van eeuwigheid gelukkig maken. En het zal zijn liefde voor Mij verdiepen - Die mijn overgrote liefde alleen werkzaam liet zijn om weer liefde te geven en liefde te ontvangen en Die het daarom ook nooit moe wordt de liefde van mijn schepselen te verwerven, tot ze Mij deze uit zichzelf schenken als mijn kinderen, tot ze zichzelf vergoddelijkt hebben door de liefde.

Amen

---

**BD.8355**

*15 december 1962*

## **De beloften van Jezus moeten in vervulling gaan**

U zult door mijn geest vertrouwd worden gemaakt met de waarheid. Deze belofte heb Ik u gegeven toen Ik op aarde wandelde, omdat Ik wist dat u, om gelukkig te kunnen worden, steeds in de waarheid zou moeten staan. Omdat Ik ook wist dat de zuivere waarheid niet lang standhield onder de mensen, want dezen waren en zijn onvolmaakt en zullen nooit het volmaakte, het zuivere, onveranderd handhaven.

U mensen die erover nadenkt, zult nooit kunnen beweren dat een misvormen van de zuivere waarheid niet mogelijk is. U zult ook niet kunnen beweren dat Ik zelf zo'n verandering van de waarheid niet zou kunnen toelaten. Want daar u een vrije wil bezit als kenmerk van uw goddelijke afkomst, kan en zal Ik deze vrije wil niet beknotten wanneer de mens uit eigen aandrang veranderingen aanbrengt in de geestelijke leer die oorspronkelijk als mijn woord van Mij is uitgegaan.

En dit alleen al geeft u het motief voor mijn nieuwe openbaringen die Ik u doe toekomen, opdat u zich ook in de waarheid zult kunnen ophouden als dit uw

ernstige wil is. Het is zo voor de hand liggend dat Ik als de eeuwige Waarheid altijd alleen daarop bedacht zal zijn deze ook voor mijn schepselen toegankelijk te maken. Want Ik wil niet dat ze in duisternis van geest verkeren, omdat ze dan ook nooit de weg naar Mij terug zouden vinden. Maar zoek Mij een woord uit de schrift dat zegt dat Ik Me nooit meer zal uiten tegenover de mensen omdat Ik Me zogenaamd in dit boek van de vaders geheel heb geuit en nu dus stil blijf tegenover degenen die de stem van de Vader wensen te horen.

U zult dit bewijs niet kunnen leveren, want mijn vaderlijke weet waarachtig waar mijn kinderen op aarde behoefte aan hebben en ze doet hun ook steeds toekomen wat ze nodig hebben. En u mensen hebt u van de zuivere waarheid verwijderd, omdat u, zolang u nog geen gewekte geest hebt, ook mijn woord in de schrift niet juist weet uit te leggen. Want de geestelijke betekenis van het woord begrijpt u niet, daar anders niet zoveel dwalingen de waarheid zouden hebben kunnen doorspekken en de mensheid in helder licht voort zou gaan terwijl toch het tegenovergestelde het geval is. En al leert u ook alles letterlijk uit het hoofd, het woord blijft dood zolang de geest niet is gewekt.

Maar een gewekte geest hoort mijn stem en herkent deze als de stem van de Vader, omdat Geest tot geest spreekt en de ziel weldadig treft. "Mijn schapen herkennen mijn stem." Waarom benadruk Ik dat? Omdat u allen zich zult moeten afvragen of u wel mijn schapen bent. U die van Mij getuigt, draagt mijn woord uit dat in de schrift staat. Maar dan zult u ook voor alles moeten opkomen wat Ik zelf als mens Jezus heb gesproken. En u zult er dan zeer duidelijk op gewezen worden, dat Ik Me aan de mensen openbaar die "Mij liefhebben en mijn geboden nakomen". En u zult dan ook niet kunnen beweren dat elk rechtstreeks aanspreken van mijn kant het boek der boeken tegenspreekt.

U zelf hebt u reglementen geschapen en houdt daar onwrikbaar aan vast. Voor u geldt het boek der boeken, dat wel alles bevat wat voor de mens nuttig is te weten, als afgesloten. Maar het blijft zonder waarde voor de mens wiens geest niet is gewekt en die de geestelijke betekenis van het woord niet begrijpt. En wanneer Ik nu zelf de mensen ervan in kennis stel, dat en hoe de geest in hen moet worden gewekt, wanneer Ik hen wil helpen hun geest te verlichten door mijn rechtstreeks aanspreken opdat ze nu ook mijn geschreven woord leren begrijpen, dan zult u zo'n bewijs van liefde van mijn kant niet kunnen ontkennen of afdoen als vijandelijk werkzaam zijn. Want dat bewijst u alleen dat u zelf nog een niet gewekte geest hebt, dat u mijn woord leest en er niet over nadenkt dat elke belofte die Ik zelf de mensen gaf in vervulling moet gaan.

En Ik heb gezegd: "Ik wil u de trooster zenden, de geest der waarheid. Die zal u vertrouwd maken met alle waarheid en u aan datgene herinneren wat Ik u gezegd heb". Ik heb gezegd: "Ik blijft bij u tot aan het einde". "Wie in Mij gelooft, zoals

de schrift zegt, uit diens lichaam zullen stromen van levend water vloeien." Ik heb gezegd: "U allen zult door God onderricht moeten zijn" en ook nog velerlei verwijzingen gegeven naar het "werkzaam zijn van mijn geest in u". Maar hebt u al serieus overwogen, hoe en of mijn woorden worden vervuld? Nee, want anders zou u mijn directe uitingen werkelijk niet in twijfel kunnen trekken. U zult Mij zelf niet van een leugen kunnen betichten. Integendeel, u zult moeten geloven wat Ik heb gezegd en dankbaar in ontvangst moeten nemen wat ik u aanbied.

U ziet de grote geestelijke nood om u heen, die waarlijk niet zou kunnen bestaan wanneer alle mensen door de geest verlicht het boek der boeken zouden lezen. Maar daar de mensen niet de voorwaarden vervullen om door de geest verlicht te worden, die bestaan in een onbaatzuchtig werkzaam zijn in liefde, baat hun ook dit boek niets, dat wel voldoende zou kunnen zijn om de mensen naar de gelukzaligheid te leiden. Maar ze begrijpen het niet en het zijn meestal maar vormchristenen, wier mond anders spreekt dan het hart geard is. Maar Ik kan geen genoegen nemen met een schijnchristendom, want waar de onbaatzuchtige naastenliefde ontbreekt, daar kan ook geen licht zijn. Daar is geen levend geloof, daar anders Ik zelf werd herkend in elk woord dat mijn overgrote liefde de mensen van boven zal laten toekomen omdat ze absoluut hulp nodig hebben. Want het is de tijd van het einde en alleen de zuivere waarheid kan de mensen het licht geven dat hun weg zal verlichten die terugleidt naar Mij.

Amen

---

**BD.5988**

*29 juni 1954*

## **Belofte van het leven - Jezus Christus**

Ik wil het leven geven aan diegenen die de dood ontvluchten, die zich afkeren van hem die de dood in de wereld heeft gebracht en die geloof schenken aan mijn belofte dat ze eeuwig zullen leven als ze zich door Mij tot leven laten wekken. Ik alleen kan deze belofte waarmaken. Ik alleen kan de dood gebieden u los te laten en Ik alleen beschik over de kracht die u nodig hebt om te leven.

Laat wie leven wil daarom naar Mij komen en het leven uit mijn hand ontvangen. Wie werkelijk wil leven moet kracht van Mij begeren en hij zal ze onbeperkt kunnen betrekken. Ik wil u het leven geven, want Ik heb u lief en wil u daarom aan de dood ontwringen. Ik wil de levenloze toestand van uw ziel veranderen en haar het vermogen geven werkzaam te zijn tot vreugde van zichzelf. Ik wil dat ze in licht en kracht werkzaam kan zijn, al op aarde en eenmaal in het geestelijke

rijk. Maar Ik kan niets doen tegen uw wil. Pas als u zelf de dood zult willen ontvluchten, zult u met mijn kracht gevoed kunnen worden. Pas wanneer u zich afwendt van de vijand van al het leven, heeft hij zijn macht over u verloren en gaat u het eeuwige leven tegemoet. Pas wanneer u uw schreden naar Mij richt, zal u de kracht toestromen die u het leven waarborgt. Want dan opent u zich voor de krachtstroom van mijn liefde en uw harten kunnen nu gevuld worden met het levenswater. En dan bent u de eeuwige dood ontvlucht. Alleen, zonder hulp, zult u echter nooit uw zielen van de vijand kunnen losmaken, want uw wil is verzwakt en deze wordt door hem gekneveld. Hij houdt u aan de grond en u zult nooit alleen kunnen opstaan.

En u zou nooit tot het leven kunnen ontwaken wanneer er niet Een voortdurend toegang tot u zou hebben. Een die door de vijand niet kan worden verhinderd bij u te komen, omdat die Ene sterker is dan degene die u gevangen houdt. Maar deze Ene kan u alleen helpen en u van hem bevrijden, wanneer u het zelf zult willen. En opdat u het zult willen raakt Zijn hand u aan en laat u de weldaad van Zijn liefde voelen. Hij kruist uw pad, opdat u aandacht aan Hem zult schenken en Hem het recht zult geven u te bevrijden: Jezus Christus die door Zijn dood aan het kruis het recht heeft verworven ook in de gebieden van zijn tegenstander door te dringen, om de boeien los te maken van hen die dat willen.

Mijn erbarmende liefde komt ook tot de zielen die zich in de diepte bevinden, zij het op aarde of in het rijk hierna. Waar grote nood is, daar is de Redder nabij. Daar laat Jezus Christus zich duidelijk zien, opdat de mensen de weg nemen naar Degene die hen alleen uit de macht van de dood naar het licht van het leven kan leiden. Hij is het Leven zelf dat op aarde vlees heeft aangenomen om het leven te geven aan hen die een prooi waren van de dood. In Jezus Christus kom Ik zelf u mensen tegemoet. En Ik breng u waarlijk het leven, zodra u zich door Mij zult laten helpen. Zodra u maar uw ogen op het kruis richt en nu de kracht ontvangt om op te staan, weerstand te bieden en u met mijn hulp te bevrijden uit de gevangenschap. Want Ik heb u verlost van de zonde en van de dood. Ik heb voor u het eeuwige leven verworven aan het kruis.

Amen

---

**BD.5592**

*1 februari 1953*

**"Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid**

Ik ben het Licht van de wereld en alleen daar waar Ik ben, kan het licht schijnen. Waar Ik echter niet ben, is duisternis. Wie deze woorden diep in z'n hart laat doordringen, zal ook spoedig door een lichtstraal worden aangeraakt, want hij zal inzien dat hij de weg naar Mij moet nemen om tot het licht te komen. Maar licht is waarheid en de waarheid komt van Mij. En zo kan niemand in de waarheid gaan die zich ver van God af bevindt, die Mij zelf niet in zich heeft opgenomen zodat Ik een licht in hem kan ontsteken. Maar Mij opnemen betekent de liefde tot zijn eigendom maken, want wie in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem.

Ik ben dus de Liefde, de Waarheid, het Licht, het Leven. Zonder Mij leeft u elders, in de duisternis. Waar u ook maar ergens anders het licht zoekt - u zult het niet vinden als u het niet in uzelf ontsteekt door de liefde. Als u Mij, de Liefde zelf, niet tot u trekt door werkzaam te zijn in liefde. Er kan wanorde in uw gedachten zijn, maar dan is er ook wanorde in uw hart. Dan is de liefde niet in u die alles ordent volgens de eeuwige wet, die ook uw denken juist leidt en geen onduidelijkheid, geen vragen en geen twijfel in u laat bovenkomen. Zo is er dus pas dan licht in u, wanneer Ik zelf onderdak heb gevonden in uw hart, omdat Ik zelf het licht ben van eeuwigheid. Het staat u echter vrij het licht te kiezen of de duisternis.

Geloof u in Mij door wie het licht in de wereld is gekomen, geloof u in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, dan zult u ook proberen Mij te winnen. U zult u door Mij uit de duisternis laten wegroepen, u zult naar mijn stem luisteren. U zult mijn geboden van de liefde herkennen als mijn wil en u zult mijn wil binnengaan ter wille van het licht. U zult verlangen naar Mij, naar mijn liefde, naar het leven dat Ik u beloofd heb. U zult inzien dat er zonder Mij geen leven is en dus vrijwillig in het lichtschijnsel treden dat Ik zelf uitstraal. U zult het licht zoeken en het ook vinden. U zult in de waarheid verkeren zodra u in de liefde leeft.

Er is geen andere weg om tot de waarheid te komen dan door de liefde. En dat zal u ook de dwaling begrijpelijk maken die over de hele wereld verbreid is, die onvermijdelijk daar moet zijn waar geen liefde is.

De liefde onder de mensen is echter bekoeld. Waar zal de waarheid nog aangetroffen kunnen worden die er niet zijn kan waar Ik niet zelf ben. Die niet buiten Mij bestaat en die door de liefdeloosheid van de mensen zelf verdrongen werd. Waar geen liefde is, is duisternis, ook al is het verstand van de mensen nog zo hoog ontwikkeld.

Ik ben het Licht der wereld, maar Ik ben ook de eeuwige Liefde. Waar echter het licht gedooft wordt, waar de liefde niet te vinden is, daar is ook duisternis van de geest. Daar is dwaling, onwetendheid, verblindings en geestelijke verwaandheid,



want daar heerst de vorst der duisternis, die de waarheid wil verdringen en daardoor ook Degene, die de eeuwige Waarheid, die het Licht van eeuwigheid is.

Amen

---

**BD.8700**

*15 december 1963*

### **Van God zelf gaat de waarheid uit**

Verlang naar de waarheid en waarlijk, deze geestelijke bede zal u vervuld worden. Zoek deze waarheid echter niet in boeken die weer op het menselijke verstand gebaseerd zijn, die zuiver verstandelijk zijn, veronderstellingen waarvoor geen bewijzen kunnen worden gegeven. Want zodra u veronderstelt dat mensen uit zichzelf in staat zijn de waarheid te doorgronden vergist u zich, omdat de zuivere waarheid alleen zijn oorsprong heeft in Mij, de eeuwige Waarheid zelf. Daarom zeg Ik: Verlang de waarheid van Mijzelf, vraag Mij daar ernstig om en u zult ze ontvangen.

Wat Ik onder de waarheid - die u van Mij zelf moet afsmecken - verstaan wil hebben, is een gedachtengoed dat een geestelijke inhoud heeft. Het is de kennis die oprijst in geestelijk gebied en nooit met bewijzen kan worden aangetoond. Het is de kennis over uw bestaan, zijn motivatie en doel. Het is de kennis over de Macht die alles liet ontstaan en over de samenhang tussen u mensen en die Macht. Het is de kennis over het wezen, het besturen en werkzaam zijn van deze Macht, die alles wat bestaat - geschapen heeft.

Geen mens kan vanuit zijn verstand naar waarheid opheldering daarover geven. Alleen de eeuwige Waarheid zelf is bevoegd deze opheldering te geven, en daarom moet u zich ook tot Haar wenden. Ikzelf ben het die u antwoord kan en ook antwoord wil geven, omdat Ik die hoogste Macht en ook de Liefde ben Die u als mijn wezenlijke schepselen met deze kennis verblijden wil.

Maar Ik kan Mij alleen openbaren aan hen die ernstig naar de waarheid verlangen. Dezen echter zullen Mij niet tevergeefs om het toezenden van de waarheid vragen. Doch er zijn maar weinig mensen die dat ernstige verlangen hebben. Meestal leven zij onverschillig verder of zij nemen zonder nadenken aan wat medemensen hun vertellen. Mensen die ook alleen maar hun verstand lieten werken, maar geen garantie kunnen geven voor een juist gericht verstandelijk denken.

Er zijn er niet veel die zich bezighouden met de kernvragen van hun bestaan als mens. En steeds is het geloof in een God van liefde, wijsheid en macht niet zo sterk dat zij Hem om opheldering zouden vragen. Maar alleen van Mij kan de zuivere waarheid uitgaan. En in de verkeerde instelling tot Mij, hun God en Schepper, ligt de oorzaak dat de mensen in dwaling en zonder enige ware kennis voortleven en bijgevolg ook hun aardse leven niet goed gebruiken dat hen tot voltooiing zou kunnen brengen.

De onverschilligheid ten aanzien van de waarheid is een verschijnsel dat een gevolg is van de grote onrijpheid van de menselijke ziel. Want deze is nog in de macht van mijn tegenstander die alles waardoor de mensen een licht gegeven kan worden, probeert te verhinderen omdat hij hen zelf niet wil verliezen en hij hen alleen in zijn macht houdt zolang zij een verduisterde geest hebben, dus ver van de waarheid af zijn. Maar alleen de waarheid brengt de mens tot voltooiing, alleen de waarheid is zaligheid. Zij is een licht dat helder schijnt in de donkere nacht die over de aarde is uitgespreid. De waarheid ben Ikzelf - en wie dus in de waarheid leeft, die is ook innig met Mij verbonden.

Zodra u mensen nu niet volgens de waarheid onderwezen bent, ontbreekt u ook het licht voor uw aardse levensweg. U bent weliswaar op weg, maar waarheen leidt deze weg zonder waarheid? Hij kan alleen naar de diepte voeren - terwijl u onherroepelijk omhoog wordt geleid als u de weg van de waarheid opgaat. Want die weg is helder verlicht en brengt u tot het doel, tot Mij, de eeuwige Waarheid zelf. En Ik ben waarlijk altijd bereid u de waarheid binnen te leiden, zoals Ik het beloofd heb toen Ik op aarde leefde. Ik wil Mij openbaren in mijn liefde, wijsheid en macht aan iedere mens die slechts in zijn hart verlangt Mij te horen en door Mij vertrouwd gemaakt wil worden met de waarheid.

Dit is de voornaamste bede die u Mij kunt toezenden, want zij bewijst Mij uw ernstige wil om tot Mij terug te keren. Zij bewijst Mij ook dat u Mij zelf erkent als uw God en Vader, en het is een geestelijke bede die beslist verhoord zal worden. Want zodra Ik u de zuivere waarheid kan doen toekomen, leert u Mij in mijn Wezen kennen en ook liefhebben. En naar uw liefde verlang Ik. Ik verlang vurig naar uw liefde, die echter pas dan diep en rein is als u door het toezenden van de zuivere waarheid alles weet over uw ontstaan en uw vroegere houding tegenover Mij en over het doel, dat u weer met Mij verenigen moet.

Dan wordt de liefde in u ontstoken en u zult Mij steeds inniger naderen. En u zult ook des te dieper binnengeleid kunnen worden in kennis die u bovenmatig zalig maakt. U zult mijn heilsplan van eeuwigheid kennen, de liefde van de Vader voor Zijn kinderen en ook het grote werk van de terugvoer, waartoe ieder afzonderlijk mens Mij ook zijn diensten kan aanbieden. U zult leren Mij lief te hebben en deze

liefde zal u zalig maken, want zij voert tot de uiteindelijke vereniging met Mij - tot het eeuwige leven.

Echter alleen de waarheid leidt naar dit doel en deze moet u mensen nastreven. U moet uzelf innig aan Mij overgeven en u door Mijzelf laten onderwijzen. En u zult dan ook onderricht worden door Mij, uw God en Vader, die alles weet en u daarom over alles onderwijzen kan en wil - omdat Hij u bemint.

Amen

---

**BD.8669**

*10 november 1963*

### **Graad van liefde is maatstaf voor waarheid**

Het is mijn wil dat de mens in liefde leeft, omdat de liefde het grondbeginsel van een goddelijk wezen is en omdat u mensen weer goddelijke wezens zult moeten worden, zoals Ik u in het allereerste begin heb geschapen. Vervult u Mijn wil, dan bent u ook gehoorzame kinderen die de Vader geen verdriet willen doen, die zich graag buigen voor Zijn wil, die niets anders meer willen dan Ik omdat ze dan ook mijn wil in zich dragen en niet meer kunnen zondigen.

De liefde is alles wat Ik van u verlang. Want dan zal elke geestelijke blindheid van u wijken. Dan zult u ook altijd inzien wat voor u wetenswaardig is en wat u helpt bij het rijpen van uw ziel. U zult het kunnen geloven dat u dan ook niet meer een prooi van de dwaling zult kunnen worden, want de liefde die u vervult geeft u ook een duidelijk inzicht wat van Mij en wat van mijn tegenstander is uitgegaan. Want de liefde wekt de geest tot leven, die als voornaamste aandeel van Mij zelf in u rust en die u altijd het juiste weten zal overbrengen. U mensen zou daarom niet meer in dwaling kunnen voortgaan wanneer u een leven in liefde zou leiden. Maar denkt u nog verkeerd, dan ontbreekt het u aan liefde. Dit zult u ter harte moeten nemen als u ooit in het bezit van de zuivere waarheid wilt komen. U herkent de waarheid niet als zodanig zolang de graad van liefde nog te wensen overlaat. Want liefdeloosheid betekent duisternis. Ze betekent onwetendheid, dus geestelijke blindheid die alleen kan worden opgeheven door een leven in liefde, door onbaatzuchtige naastenliefde, door het overwinnen van de eigenliefde die nooit goddelijk is, maar aandeel van mijn tegenstander.

Steeds weer worden u de geboden van de liefde gepreekt en steeds weer worden u de uitwerking van een leven in liefde en de verschrikkelijke gevolgen van een levenswandel zonder liefde voorgehouden. Maar zolang u dit niet ter harte neemt

zult u in dwaling wandelen, al gelooft u nog zo ijverig in de "dienst voor de Heer" te zijn die voor Mij geen waarde heeft wanneer een leven in liefde niet het bewijs ervan is dat de mens zich ophoudt in het juiste, ware denken. Nooit moet de medemens dat aannemen wat een liefdeloze mens hem tracht over te brengen, in het bijzonder wanneer het geestelijke zaken betreft die absoluut een leven in liefde vooropstellen wanneer ze overeen moeten stemmen met de waarheid. De prediker moet in liefde leven. Maar ook om een preek te begrijpen is een leven in liefde voorwaarde.

En ware liefde moet zich uiten in werken. Ze kan niet alleen door woorden worden betuigd, want de liefde is een kracht en elke kracht zal een uitwerking hebben. Daarom kan een geestelijke verbinding met Mij steeds alleen tot stand worden gebracht door werkzaam te zijn in liefde. Dan stroomt ook de genadestroom van mijn liefde onophoudelijk bij de mens naar binnen en dan zal zich een verandering van zijn wezen voltrekken die zin en doel is van het aardse bestaan. Dan leeft de mens zijn leven niet vergeefs. Het brengt hem de voltooiing, want het wezen deed eens vrijwillig afstand van de liefde en vrijwillig moet het de liefde weer beoefenen om nu ook weer door Mij aangestraald te kunnen worden, wat het ook de laatste voltooiing verschaft, zodat het zich weer met Mij aaneen kan sluiten zoals het in zijn oertoestand het geval is geweest.

Wanneer u mensen u toch het grote belang van een leven in liefde zou willen voorhouden, dan zou u ook inzien in hoeverre de medemensen zich in de waarheid ophouden, wanneer u alleen de liefde als maatstaf neemt. U moet ze weliswaar niet veroordelen, maar hen trachten te helpen. Maar u weet dan ook wat u van hen zult mogen aannemen, of u waarheid of dwaling wordt aangeboden. Want zonder liefde kan de mens zich niet in de waarheid ophouden. Liefde garandeert het juiste denken en alleen een mens die leeft in de liefde, heeft daarom het recht te onderrichten. Want in deze kan Ik - de Liefde zelf - zelf werkzaam zijn.

Maar nooit zal een liefdevolle mens dwaling aannemen of verbreiden, omdat Ik zelf hem dat verhindert. Want hij is al van Mij zodra hij zich door een leven in liefde met Mij heeft verbonden, zoals Ik het beloofd heb met de woorden: "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem". Dus moet ook daar de waarheid zijn, want Ik, de Waarheid en de Liefde zijn één.

Maar of een mens in de liefde leeft, dat ziet u aan zijn werken, of ze in alle onzelfzuchtigheid alleen tot welzijn of tot hulp voor de naaste worden verricht, of steeds alleen werken zijn die eigenliefde of berekening laten zien. Dan zult u ook op uw hoede moeten zijn, onderrichtingen van die laatste aan te nemen, want dan is er nog geen waarheid gegarandeerd die uitgaat van Mij zelf, Die steeds alleen daar kan zijn waar de ware liefde is aan te treffen.

Amen

---

**BD.7857**

*24 maart 1961*

## **Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid**

Neem toch allen mijn levenswandel tot voorbeeld en volg Mij na. Leid een leven in liefde, oefen geduld en wees zachtmoedig tegenover de naaste. Wees vredelievend en barmhartig en streef er steeds alleen maar naar, u de liefde van de medemens te verwerven, want dan spoort u ook hem aan, u tot voorbeeld te nemen en een leven van liefde te leiden naar mijn wil. Alleen de liefde kan u helpen gelukkig te worden en daarom moet u uw wezen veranderen. U zult de eigenliefde moeten overwinnen, u zult u moeten wijden aan de liefde tot de naaste. Uw hele willen en denken moet door de liefde worden gedragen, u zult niet met haat aan uw naaste mogen denken. U zult hem geen schade mogen toebrengen, u zult u niet als rechter over hem mogen opwerpen. U zult ook geduldig zijn zwakheden moeten verdragen en hem steeds alleen maar liefdevol op de goede weg helpen, opdat ook hij zichzelf kent en zijn best doet zijn wezen te veranderen.

En mijn zegen zal op al uw willen en handelen rusten. U zult nu in waarheid Mij navolgen - Die vol liefde was en steeds bereid te helpen. Dus moet steeds de liefde u leiden, wat u ook onderneemt. U zult u steeds af moeten vragen hoe Ik in uw plaats wel zou handelen. En steeds zal uw hart u antwoord geven, dat u steeds alleen de liefde werkzaam laat zijn en aan onedele gedachten geen plaats meer biedt in uw hart. Maar u moet ook steeds in de waarheid blijven en ook de naaste niet in dwaling laten leven. U moet hem helpen zodat hij zijn dwaling inziet, omdat hieruit geen zegen voort kan komen. Wat u dus als dwaling inziet, zet dat in liefde aan uw naaste uiteen en laat het aan hem over of hij daarmee naar Mij komt en Mij zelf vraagt om juiste gedachten, om opheldering.

Ik zelf heb u beloofd dat Ik u niet in dwaling laat wanneer u ernstig de waarheid begeert en Ik zal ook steeds mijn belofte nakomen en u licht schenken waar het nog donker is in u. Maar verwacht het antwoord dan ook in uw hart wanneer u Mij vanuit uw hart vragen stelt. Laat u door Mij zelf aanspreken en u zult in u een duidelijk antwoord vernemen. Het is mijn wil dat u zelf de innige band met Mij aangaat, dat u zelf naar Mij toekomt, opdat u het door Mij aangesproken worden in u verneemt en u nu ook zelf laat zien hoe u tegenover Mij staat. En daartoe zal

Ik u steeds gelegenheid geven, doordat gedachten u bezighouden waarvan u niet in staat bent om ze een juiste richting te geven.

En dan moet u naar Mij komen en Mij vragen en Ik zal u juist onderrichten, zodat u in uzelf een helderheid gewaar wordt en niet meer vraagt, maar handelt volgens mijn wil omdat Ik u deze wil in het hart legde als antwoord. En zo zult u allen die bij Mij wilt horen zelf moeten handelen. Zo zult u ook uw naaste moeten trachten te beïnvloeden, wanneer u tegenover hem liefdevol wilt handelen en hem beschermen wilt tegen dwaling of verkeerde daden.

U hebt steeds alleen maar de Vader nodig. En zoals Ik in liefde op aarde werkzaam was, steeds alleen liefde leerde en liefde gaf, zo moet ook uw weg over de aarde steeds alleen geleid zijn door de liefde. Dan zult u ware navolgers van Mij zijn. Dan zult u tot zegen van uw medemensen werkzaam zijn, dan bent u op aarde waarlijk verlossend bezig.

Amen

---

**BD.6486**

*27 februari 1956*

### **Kenmerk van de waarheid: Jezus Christus - Liefde**

Alles wat van Mij getuigt is waarheid. Want nooit zal mijn tegenstander getuigenis afleggen voor Mij en mijn naam. Waar dus voor Mij en mijn rijk wordt gesproken, waar mijn naam wordt verheerlijkt en van mijn verlossingswerk gewag wordt gemaakt om ook de medemensen naar Mij toe te leiden, waar het heldere evangelie van de liefde wordt gepreekt, daar kan nooit of te nimmer mijn tegenstander aan het werk zijn - steeds vooropgesteld dat er niet slechts op los gepraat wordt met lege woorden die met het levendige verkondigen van Jezus Christus niets meer gemeen hebben.

En zo zult u te allen tijde een juist oordeel kunnen vellen, hoe en wanneer u de waarheid wordt verkondigd die in Mij haar oorsprong heeft. Want mijn werk van verlossing zal steeds op de voorgrond worden geplaatst als teken van de goddelijke oorsprong van de leringen die Ik zelf onder de mensen verbreed wil hebben. En zo zou u mensen het onderzoek niet zwaar mogen vallen, zodra u serieus van zins bent de waarheid aan te nemen. Dan zal Jezus Christus zelf de toetssteen zijn. Want nooit getuigt mijn tegenstander van Hem. Veeleer zal hij alles doen om het verlossingswerk van Christus te ontcrachten, om de mensen te verhinderen bij Hem redding te zoeken uit zonde en dood.

Alleen de liefde die de mens Jezus u op aarde heeft voorgeleefd, kan u verlossen. En daarom moet Zijn goddelijke liefdesleer steeds naar voren worden gebracht. De liefde moet worden gepreekt en ontplooid door al diegenen die mijn ware vertegenwoordigers op aarde zijn, die in mijn naam spreken, die u de waarheid uit Mij doen toekomen. En wederom hebt u een vast kenmerk van een echte vertegenwoordiger van mijn naam: het preken over en het daadwerkelijk beoefenen van de liefde. Waar dit ontbreekt, daar kan de waarheid niet zijn, omdat Ik zelf niet daar kan zijn waar geen liefde is. Alleen Ik zelf kan echter de oorsprong van waarheid zijn.

Er zouden dus geen tegenstrijdigheden over hoeven te ontstaan, of Ik zelf of mijn tegenstander aan het werk is als u mensen een weten wordt toegevoerd dat aanspraak maakt op de waarheid. Want deze kenmerken zult u steeds zelf kunnen herkennen. En waar ze ontbreken, zult u met recht kunnen afwijzen wat u wordt aangeboden. Alleen zult u er steeds op moeten letten dat u zich niet door lege woorden om te tuin laat leiden, want ook mijn tegenstander bedient zich van zulke woorden, die echter door ieder mens die ernstig naar de waarheid verlangt als bedrieglijke schijn kan worden herkend. En dus ligt het aan uzelf of u waarheidsgetrouwe geestelijke leringen ontvangt en ze herkent. U zult niet in dwaling hoeven te verkeren. Het zal voor u nooit onmogelijk zijn zoiets in te zien, want uw wil bepaalt zelf uw oordeelkundigheid.

U zult elke geestelijke leer die niet Jezus Christus en Zijn verlossingswerk in het middelpunt plaatst zonder bedenking mogen afwijzen. Want dan word Ik ook niet juist herkend, Die in Jezus Christus het verlossingswerk volbracht en eeuwig niet meer van Jezus te scheiden ben, met Wie Ik één kon worden door Zijn overgrote liefde voor Mij en voor de medemensen.

Wie Mij wil erkennen moet ook Jezus Christus erkennen. Want Hij en Ik zijn één. En zodra een leer dit niet duidelijk laat inzien, kan ze niet als zuivere waarheid gelden. En er zal dan ook niet de onbaatzuchtige liefde naar voren worden gebracht die de enige wil van de mens Jezus was en bijgevolg ook mijn wil is en dus het summum van de leer die Jezus op aarde heeft verkondigd en die steeds verkondigd moet worden. Maar deze leer wordt nooit daar verkondigd waar mijn tegenstander tracht de waarheid te verdringen en door eigen weten te vervangen. Sla acht op dit kenmerk, dan zult u helder en duidelijk ook elke dwaalleer herkennen, zelfs wanneer ze door mooie woorden is gevormd, maar die het levende geloof in Jezus Christus en de alleen doeltreffende liefde laten ontbreken. En neem zonder bedenking elke leer aan die van Mij getuigt in Jezus Christus.

Amen

---

**BD.7945**

*19 juli 1961*

## **Het licht van de waarheid moet de weg verlichten**

Ik wil u bekend maken met de waarheid, zoals Ik het u heb beloofd. Want alleen de waarheid is het licht dat u op aarde nodig zult hebben, dat u zuiver de weg moet verlichten die naar Mij leidt, terug in uw vaderhuis. Zonder waarheid wandelt u in dichte duisternis, die mijn tegenstander over u uitgespreid heeft omdat hij verhinderen wil dat u de weg naar Mij zult vinden en omdat hij verhinderen wil dat in u zelfs maar het verlangen naar Mij zou kunnen ontwaken.

Daarom zal hij trachten ook Mij zelf en mijn wezen te vervormen. Hij geeft u mensen helemaal een verkeerde voorstelling van Mij. Hij geeft u een vertekend beeld van Mij. Hij wil verhinderen dat u Mij zult herkennen en Mij zult leren liefhebben. Hij stelt Mij voor als een wezen dat onvolmaakt is, als een god van wraak en toorn. Als een harde, gestrengere rechter, als een wezen aan hetwelk elke liefde ontbreekt, daar hij anders niet over eeuwige verdoemenis zou onderwijzen en in de mensen daardoor alleen angst en vrees zou opwekken, wat elke liefde voor Mij uitsluit.

Maar alleen de liefde kan uw terugkeer naar Mij tot stand brengen. De liefde voor Mij moet u ertoe brengen op Mij aan te sturen en dus mijn wil te vervullen, die weer alleen een leven in liefde is. Liefde is dus het grondbeginsel van mijn eeuwige ordening. En u zult in de waarheid onderricht moeten worden om een juist begrip van het wezen van uw God en Schepper te verkrijgen, Die uw Vader wil zijn en daarom uw liefde tracht te winnen. Alleen de waarheid geeft u een duidelijk beeld van Mij en mijn wezen. En daarom doe Ik u de waarheid toekomen, omdat het dan licht in u wordt en u Mij juist onderkent. Want zowel Ik als ook satan strijden om uw zielen. En daarom wil hij u in de duisternis van geest houden, omdat het licht zowel Mij zelf als ook zijn wezen onthult en voor hem dan de zielen verloren gaan die in het licht van de waarheid Mij herkennen en leren liefhebben en dan ook in vrije wil op Mij aansturen.

Toen Ik over de aarde wandelde was Ik wel op de hoogte van de toestand zonder licht, waar de mensheid zich in bevindt zolang ze niet door Mij met de waarheid bekend wordt gemaakt. En daarom gaf Ik u de belofte dat Ik zelf bij u zal blijven tot aan het einde van de wereld. Dat Ik u de trooster zal zenden, de geest der waarheid. Maar steeds zult u zelf uw bereidwilligheid moeten tonen. U zult naar het licht moeten verlangen, dat het zal mogen schijnen en u de weg zal verlichten



die naar Mij leidt. Dan hoeft u de duisternis waarlijk niet meer te vrezen en ook niet de vorst der duisternis. Want hij zelf vlucht voor het licht dat uit Mij straalt. En hij zal het altijd trachten te doven, maar zonder succes omdat, waar mijn licht eenmaal kan stralen, ook mijn wachters staan en het beschermen tegen zijn invloed. En dus ligt het alleen aan u mensen zelf of u de duisternis zult willen ontvluchten.

Ik zal te allen tijde een licht voor u ontsteken dat de duisternis doorbreekt zodra u maar naar het licht verlangt. Ik zal u dus steeds de waarheid uit Mij doen toekomen. Ik zal u door de geest onderrichten, zoals Ik het op aarde heb gedaan. En wanneer u mijn onderrichtingen zult aannemen en naar mijn wil nu uw levenswandel zult leiden, dan zal het ook in u zelf helder worden en herkent u Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. U zult Mij liefhebben en op Mij aansturen en dan pak Ik u vast en laat Ik u waarlijk niet meer in de duisternis terugvallen. Dan ziet u duidelijk de weg voor u, die u zult moeten gaan om bij Mij te komen. En dan legt u uw weg over de aarde heel bewust af met het doel de hoogte te bereiken waar Ik zelf op u wacht, Die vurig verlangt naar uw terugkeer en daarom steeds helder licht zal uitstralen. En de waarheid die u alles onthult, zal u gelukkig maken. De waarheid over uw vroegere bestemming, uw geaardheid en uw doel: weer te zijn wat u geweest bent in het allereerste begin.

Amen

---

## **BD.8239**

*13 augustus 1962*

### **Gods liefdeslicht is inzicht en kennis**

Waar Ik maar het licht van boven heen kan leiden, daar zal de duisternis worden verjaagd die mijn tegenstander over de aarde heeft gespreid. De mensen die mijn liefdeslicht in zich binnen laten stromen, die dus mijn woord lezen dat u van boven wordt toegestuurd en het in hun hart overwegen, zullen wetend worden. Bij hen zal de sluier die voor hun ogen hing worden opgelicht. Het zal licht in hen worden en ze zullen het helderste inzicht verkrijgen in zaken die tevoren voor hen verborgen of onbegrijpelijk waren. Want mijn liefdeslicht heeft een sterke uitwerking, als het maar geen weerstand wordt geboden.

U mensen zou geen duisternis van geest meer hoeven te vrezen, wanneer u Mij maar wilde aanhoren en mijn woorden in uw hart zou laten doordringen. Maar meestal bent u onverschillig. En toch wordt u iets kostelijks aangeboden wanneer u mijn woord door middel van mijn boden in ontvangst mag nemen. En voelt u

zich door Mij aangesproken, dan heeft mijn woord zijn weg in u gevonden. Het hart raakte bewogen door mijn aanspreken en u ontwaakt uit een schemertoestand, die zolang uw lot is als u geen geestelijke kennis bezit.

Maar wordt u deze in de vorm van mijn woord aangeboden, dan zal ze u ook gelukkig maken zodra u van goede wil bent. Dat wil zeggen: zodra u de wil van uw God en Vader wilt vervullen Die u in het leven riep. Zolang u onwetend bent leeft u alleen uw aardse leven. Maar wordt u kennis overgebracht die overeenstemt met de waarheid, dan begint u op deze aarde een geestelijk leven te leiden. En dan wordt het licht in u. U vraagt en krijgt antwoord, want Ik zelf grijp in uw denken in wanneer Ik zie dat u naar licht verlangt. En nu pas zal het leven u voorkomen als de moeite waard, hoewel u zich losmaakt van het verlangen naar de materie. Maar u hebt een hoger doel onderkend en u zult dit nastreven en het doel trachten te bereiken.

Mijn wil is alleen dat u uit de duisternis tevoorschijn komt, dat u naar het licht verlangt en het dankbaar van Mij aanvaardt wanneer Ik in uw hart een licht ontsteek, wanneer Ik u een weten doe toekomen dat voor u licht betekent. Want u betreedt geheel onwetend de aarde en het leven is en blijft voor u een nutteloze zaak zolang u niet in uzelf een licht ontsteekt waardoor u nu alles helder en duidelijk inziet en nu dus ook een bewust aards bestaan zult kunnen leiden. Bewust van uw oorsprong, van uw taak op aarde en van het doel dat bestaat in de vereniging met Mij. En dit weten zult u te allen tijde van Mij in ontvangst kunnen nemen wanneer u mijn woord van boven aanhoort en naleeft, wanneer u niet alleen toehoorders van mijn woord bent, maar het in praktijk brengt.

Dan zullen alle schaduwen verdwijnen. Elke samenhang is u volkomen duidelijk en u verkrijgt ook kennis van mijn wezen. U voelt dat Ik zelf de Liefde ben en u schenkt Mij nu ook uw liefde. U zult dan niet meer in de nacht van de dood kunnen blijven steken. U verlangt zelf vurig naar licht en Ik zal het ook helder in u laten stralen. Want Ik heb u lief en Ik wil niet dat u in de duisternis verblijft. Ik ben zelf het Licht van eeuwigheid dat zich naar u over buigt, dat uw hart binnen straalt en alleen door u bereidwillig in ontvangst moet worden genomen om u dan ook onuitsprekelijk gelukkig te maken.

Amen

---

**BD.7029**

*30 en 31 januari 1958*

## **Het licht van het inzicht kan alleen van God uitgaan**

Alleen van boven zult u een licht toegezonden krijgen, maar vanuit de diepte zal alleen duisternis u treffen. En zo kunt u ook gemakkelijk onderzoeken of u een geestelijke leer van boven toestroomt of vanuit de diepte. Of u een helder weten ontvangt of dat u in verward denken terechtkomt. Of voor u de verbanden duidelijk zichtbaar zijn of dat u alleen maar van het ene probleem in het andere wordt gestort.

Licht is inzicht, helder weten, opheldering over wat voor u tot nu toe in het duister lag. Maar wordt u een geestelijke leer vanuit de diepte toegevoerd, dan zult u in voortdurende onduidelijkheid verkeren. U zult geen samenhang kunnen vinden en uw denken zal steeds meer verward raken. Want elke onjuiste gedachtengang eindigt in een impasse. U vindt geen uitweg, geen opheldering, geen bevredigend antwoord wanneer u daar serieus naar op zoek bent, terwijl het licht van boven elke donkere hoek binnen straalt en er niets bestaat wat het licht niet zou kunnen doordringen. De mens zal een helder beeld krijgen van alle geestelijke samenhang, van God zelf en Zijn schepping, van Zijn heilsplan, Zijn regeren en werkzaam zijn. Maar zo'n licht kan alleen tot hem komen van waar het zijn oorsprong heeft, uit het Oer-licht van eeuwigheid.

Voor wie echter met zo'n weten bekend wordt gemaakt, worden alle problemen, alle raadsels opgelost. Hij kan het begrijpen en er tot de medemens ook begrijpelijk over spreken, wanneer deze eveneens serieus naar opheldering verlangt. Maar wat zijn oorsprong heeft in de diepte, kan een waarheidlievend mens nooit tevreden stemmen, omdat het steeds meer verwarring brengt en een denkend mens als klinkklare onzin voorkomt. En daarom is het wel mogelijk de oorsprong van geestelijke leringen te onderzoeken, maar alleen voor diegene die onderzoekt in het verlangen naar waarheid.

Wie dit verlangen naar waarheid niet heeft, zal ook geen licht aannemen, omdat hij door zijn gezindheid een dichte huls om zich heen vormt die geen lichtstraal doorlaat. Maar er is licht. Het schijnt helder en stralend, zodat deze stralen ook anderen aantrekken. Alleen breekt het niet met geweld door, waar het op weerstand stuit. Maar elke weerstand is opgegeven zodra de mens zich voor een onderzoek tot God wendt en om verlichting van zijn geest, om een juist denken vraagt. Dan zullen de lichtstralen hem met alle kracht treffen. Er zal zich in hem een weten ontsluiten, dat hem juist alleen vanuit God kan worden gegeven. En dit weten zal hem gelukkig maken en hem innerlijk ertoe aanzetten het door te geven.

En dan bestaat er voor hem ook geen twijfel meer. Er zijn geen onopgeloste vragen, want zodra er maar een vraag opduikt, wordt hem deze ook duidelijk

beantwoord door middel van gedachten of door rechtstreeks aanspreken of ook wel door toezending op indirecte wijze. De mens moet zich met "boven" in verbinding stellen. Hij kan niet verwachten dat hem vanuit de diepte een licht kan toestralen en hij moet aannemen dat de aarde of de medemensen zich nog in het bereik van de diepte bevinden, om welke reden hij genoodzaakt is tot een ernstig onderzoek, zodra hem op gebruikelijke wijze een geestelijke leer wordt overgebracht. Want mensen kunnen zich vergissen en ze vergissen zich ook wanneer ze zich niet tevoren met God in verbinding hebben gesteld, wanneer ze niet eveneens tot "boven" om hun weten hebben gebeden en het licht van boven in zich binnen lieten stromen.

Maar God vergist zich niet en het toezenden van Zijn woord door de geest zal de mensen ook een volledig licht schenken, zodat hun ook de geheimen van de schepping worden onthuld en elk gebeuren, elke belevens begripelijk voor hen wordt, dat ze ook de zin en het doel van hun bestaan inzien en hun eigen verhouding tot God. Wie daar eenmaal opheldering over heeft gekregen, die wandelt nu niet meer in het duister. En hij gaat zijn levensweg nu bewust. Hij streeft naar het doel dat hem is gesteld en hij weet dat hij de juiste weg gaat.

Maar wordt hem een geestelijke leer overgebracht die afkomstig is uit de diepte, dan zal die hem noch opwekken noch aansporen tot een bewuste arbeid aan de ziel. Want hij zal er zelf niet uit wijs worden wat een Schepper ertoe kon bewegen de mens het leven te geven. Hij zal er telkens nieuwe verklaringen en motiveringen voor geven en deze steeds weer verwerpen. Hij zal geen helder beeld hebben van God zelf en Zijn werkzaam zijn, maar verwarde begrippen die hem onverschillig maken of hem onaangenaam treffen, die hem dus geen licht schenken, maar steeds meer duisternis in zijn innerlijk verspreiden. En zolang u mensen niet in staat bent duidelijk te zien, weet u ook dat u geen licht van boven werd geschonken. Geen van God uitgaande waarheid, waarin u zich goed voelt en die u gelukkig maakt. Want al streeft u ook verstandelijk naar opheldering, u bevindt zich in een doolhof, waar u alleen de uitweg vindt wanneer God zelf u leidt. Dus zult u Hem moeten aanroepen en vragen om licht en dan zal het ook op u neerstralen en als een stralende zon spreidt zich nu de waarheid voor u uit.

Onderzoek daarom uzelf, of de geestelijke leer die u bezit u volledige opheldering en inzicht geeft. Ga in uzelf na of u voor onopgeloste raadselen staat, of dat u in staat bent in elk gebeuren een heilsplan van God te onderkennen. Onderzoek of het weten dat u geboden werd u bevredigt en of het overeenstemt met het beeld dat u hebt van een God van liefde, wijsheid en almacht. En geloof niet dat het Gods wil is dat u in het donker voortgaat. Hij wil u allen licht geven. Hij wil u gelukkig maken met de zuivere waarheid. Hij wil dat u weer de oertoestand zult binnentreden, waarin u vol van licht alles inzag en van alles op de hoogte was. En daarom leidt Hij zelf steeds weer Zijn licht naar de aarde. En

wie het bij zich naar binnen laat stromen, die zal zich ook steeds meer naar het Licht van eeuwigheid toekeren. Hij zal de vereniging met Hem nastreven en dus ook weer de oertoestand binnengaan, waarin hij gelukkig is en dat eeuwig blijven zal.

Amen

---

## **BD.6931**

*30 september 1957*

### **Aardse kennis is geen wijsheid**

Ook al denkt u wijs te zijn, u bent het niet zolang Ik mijn licht, dat uw geest verlicht, niet bij u naar binnen kan laten stralen. Want wat u als kennis beschouwt zal u niet gelukkig maken, zelfs al benadert het de waarheid. Want het is enkel aardse kennis, kennis die over al datgene gaat wat u voor het aardse leven wetenswaardig dunkt. En zou u morgen reeds uw lichamelijk leven moeten opgeven, dan zou voor u ook deze kennis verloren zijn wanneer u geen geestelijke vooruitgang zou kunnen aantonen. U bezit echter niet de wijsheid als u daar niet geestelijk naar streeft.

Wijsheid is het inzicht in het weten dat onvergankelijk is, dat alleen van Mij uitgaat en toestroomt naar degene die er innig naar verlangt. U mensen echter hecht altijd alleen maar waarde aan de resultaten van het denken en u ontkent elke waarde van geestelijk verkregen resultaten. U bewijst daarmee alleen maar dat het nog erg donker is in u, dat er in u nog geen licht straalt, dat u in een betreuenswaardige toestand voortgaat omdat de tijd die u tot nu toe op aarde leefde, nutteloos was.

U jaagt waardeloze goederen na als u zich tevreden stelt met de kennis die u tot nog toe verworven heeft, die uitsluitend antwoord gaf op aardse vragen, die problemen oploste die geestelijk gezien waardeloos zijn. U bereikt niet het doel van uw aardse leven, dat alleen daarin bestaat de geestelijke duisternis waarin uw zielen zich bevinden te veranderen, uw omhulsels op te lossen, die het binnendringen van het licht verhinderen.

U mensen beseft niet eens uw aardse levensdoel. U kent niet de eigenlijke opdracht die u is gesteld, maar u gelooft van uzelf wijs te zijn als u kennis bezit die alleen aards georiënteerd is, als u over een helder verstand beschikt en dit goddelijk geschenk alleen benut om in zuiver wereldlijke richting te onderzoeken en te piekeren. U kunt op aarde tot hoog aanzien komen, u kunt ook iets groots

presteren in verhouding tot uw medemensen, maar u kunt uzelf niet wijs noemen, want u zult krachtens uw verstand niets kunnen doorgronden wat buiten het bereik ligt waarin u als mens leeft. En aan het einde van uw leven zult u moeten bekennen dat u niets weet als u bewust uw einde ziet naderen, wanneer u er vlak voor staat door de poort van de eeuwigheid te gaan en u over het succes van uw aardse leven nadenkt. Dan zal de zelfverzekerdheid die u had, u verlaten. Dan zult u zich misschien ook bewust worden van de nutteloosheid van al uw moeiten en u zou dankbaar zijn voor een flauw lichtschijnsel dat u nog zou kunnen verkrijgen over het eigenlijke levensdoel van de mens.

Wordt u, die denkt wijs te zijn, nu tijdens uw aardse leven een licht aangeboden, dan versmaadt u het uit arrogantie. Want onder de indruk van een schijnlicht bespeurt u niet het zachte schijnsel dat intussen uw hart zou binnendringen, terwijl het schijnlicht - dat wil zeggen: uw verstandelijke kennis - geen innerlijke helderheid verspreidt.

U zou een licht - al straalt het ook ongewoon - nooit moeten afwijzen. U zou niet moeten trachten met het verstand zo'n licht te verklaren. U zou de ogen die door het schijnlicht reeds verzwakt zijn moeten sluiten en het ware licht uw hart binnen moeten laten stralen, dat wil zeggen: eens al uw aardse kennis opzij zetten en alleen stil luisteren wanneer wijze woorden uw oor binnendringen. U zou er eens de tijd voor moeten nemen, uw gedachten te laten dwalen in een voor u onbekend gebied, en er naar moeten verlangen ook daarover opheldering te verkrijgen. En iedere gedachte van dien aard zal u tot zegen worden. Want dan zult u een weten ontvangen dat u nu als "wijsheid uit God" herkent en dat u waarlijk meer succes zal opleveren dan de door u nagestreefde wereldse kennis, die vergaat zoals uw lichaam vergaat en de ziel niet het geringste voordeel heeft gebracht, die haar in dezelfde duisternis liet als waarin ze de aarde betreden heeft als mens.

Amen

---

**BD.7771**

*13 december 1960*

**"U zult allen door God onderricht moeten zijn"**

Wat ten tijde van mijn leven op aarde geschiedde, dat gebeurt ook nu, in zoverre, dat ik u weer onderricht, zoals Ik eens mijn leerlingen heb onderricht. U wordt dus door "God zelf" onderwezen. En zo zult u ook in de waarheid onderwezen moeten worden, omdat God de eeuwige Waarheid is. De mensen herkenden Mij

niet toen Ik onder hen vertoefde en hun mijn liefdesleer bracht, toen Ik hen bekend maakte met een weten dat juist alleen Ik zelf hun kon brengen. Maar die in de liefde waren, geloofden ook wat Ik hun overbracht. Ze zagen spoedig in dat het geen mensenwoorden waren, maar Gods woorden. En daarom namen ze ook mijn leerstellingen aan.

En zo worden de mensen ook nu door Mij toegesproken. En die in de liefde leven herkennen de stem van de Vader, de stem van hun God en Schepper van eeuwigheid, en ze nemen mijn leerstellingen ook aan. En weer zijn het mijn goddelijke geboden van de liefde die Ik u mensen als zijnde dringend voorhoud, omdat u Mij pas echt zult herkennen wanneer u door de liefde de geest in u hebt gewekt. Want de geest in u, is deel van Mij. Hij is het, die ook onderricht, zodat ook u zult kunnen zeggen: u bent door God onderwezen. Ik vertoef niet meer lichamelijk op aarde zoals eens, maar toch ben Ik bij u zoals Ik het beloofd heb: "tot aan het einde van de wereld."

En wanneer Ik tot u spreek door de geest, dan bewijs Ik u daardoor mijn aanwezigheid. En u zult kunnen inzien, evenals vroeger mijn leerlingen, dat uw God en Schepper, uw Vader tot u spreekt. Maar u zult in de liefde moeten leven, omdat zonder liefde de geest in u nooit tot leven kan ontwaken. Want zonder liefde kan hij zich niet uiten en bespeurt u niets van de aanwezigheid van God.

Maar zodra Ik u kan toespreken, zal Ik ook steeds de liefde als het belangrijkste voorstellen. Ik zal steeds weer op mijn geboden van de liefde wijzen. Ik zal de mensen tot liefde vermanen en hun het grootste werk van liefde voorhouden: mijn offerdood aan het kruis, die alleen de **Liefde** kon volbrengen en waarmee Ik mijn leven op aarde als mens bekroonde, opdat u verlost werd van zonde en dood. En zo zal mijn woord ook tegenwoordig steeds weer het verlossingswerk van Jezus Christus tot inhoud hebben, want u mensen zult moeten weten dat mijn liefde voor u de zondenschuld teniet heeft gedaan en dat u alleen zalig zult kunnen worden wanneer u dit verlossingswerk van Mij erkent. Wanneer u **Mij zelf** in Jezus Christus erkent en om de vergeving van uw zondenschuld vraagt.

En daarom zult u mensen ook op de hoogte moeten zijn van de aanleiding voor dit verlossingswerk, van uw grote schuld van weleer en van mijn overgrote liefde. En dit weten komt u toe door mijn woord en u wordt door Mij zelf onderricht, zoals Ik eens mijn leerlingen heb onderricht, die het verlossingswerk moesten meemaken en dan daarvan moesten getuigen. En ook u die mijn woord zult horen, u zult het diegenen moeten verkondigen die zonder weten zijn of zonder geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Want alle mensen moeten vernemen waarom Ik over de aarde ben gegaan. Alle mensen moeten te weten komen dat ze Jezus Christus niet mogen afwijzen, omdat ze dan ook Mij zelf afwijzen en eeuwig niet meer levend kunnen worden. Eens moeten ze de weg

naar Mij vinden, want Ik ben aan het kruis gestorven opdat hun schuld hun vergeven is. En ze moeten het zelf willen en zelf de weg nemen naar het kruis, naar Mij in Jezus Christus. Ze moeten in de liefde leven opdat ze leren geloven en zich dan ook laten vastpakken door de eeuwige Liefde.

En nooit zal Ik de mensen aan zichzelf overlaten, want Ik heb u de belofte gegeven bij u te blijven tot aan het einde van de wereld. En dus zal Ik **ook u** toespreken en u onderrichten, zoals Ik mijn leerlingen onderwees toen Ik over de aarde ging.

Amen

---

**BD.3596**

*6 en 7 november 1945*

## **God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord**

En dus ben Ik in het woord midden onder u, zoals Ik het beloofd heb. Ik laat u niet alleen en mijn aanwezigheid zult u ook voelen. En zo kom Ik u nader in het woord, want het Woord ben Ik zelf en wie mijn woord heeft, kan ook van mijn aanwezigheid spreken en zich zeker voelen in mijn nabijheid.

Ik zelf ben een Geest die niet materieel gebonden is in een vorm, maar die kracht en licht is in de hoogste graad en die door Zijn wil en Zijn denkvermogen als Wezen moet worden betiteld, die in liefde en wijsheid werkzaam is en dus licht en kracht laat uitstralen in de oneindigheid. En mijn liefde geeft de kracht en het licht een vorm, opdat u mensen u van hen bewust wordt - u die nog niet rijp genoeg bent om kracht en licht in zijn oer-substantie te ontvangen. En deze vorm is mijn woord, dat Ik aan u overbreng opdat u de rijpheid zult verkrijgen.

Een Geest die in zichzelf licht en kracht is, kan ook alleen maar in de vorm van licht en kracht aanwezig zijn. En dus moet mijn woord, de uitstraling van Mij zelf, licht en kracht bevatten. En dit kenmerkt mijn nabijheid. En dus heb Ik u de belofte gegeven onder u te vertoeven tot aan het einde der wereld, doordat mijn geest voortdurend bij u is die licht en kracht wilt ontvangen, doordat mijn woord voortdurend tot u komt, rechtstreeks van Mij uitgaand om u mijn aanwezigheid kenbaar te maken.

Ik ben bij u. En al ben Ik ook niet zichtbaar bij u, zo hebt u toch een bewijs van mijn aanwezigheid in handen als u Mij in het woord herkent. Want Ik zelf ben



het Woord. En u ontvangt het onophoudelijk, zodra u Mij en mijn nabijheid begeert. Wie Mij dus herkent in het woord, zal ook diep gelukkig zijn vanwege mijn nabijheid. En elke twijfel, elke bangheid en elke zorg zal van hem afvallen, omdat hij die Ene naast zich weet, die hem helpend bijstaat in elke nood van lichaam en ziel.

Bijgevolg is mijn woord kracht en zegen brengend, want wie mijn woord begeert, opent voor Mij de deur van zijn hart, waardoor Ik nu binnen kan komen om bij hem mijn intrek te nemen. En Ik verlaat hem eeuwig niet meer als zijn wil eenmaal Mij geldt en hij Mij in het woord heeft herkend. Want het woord is de vorm waardoor Ik me uit, waardoor de volmaakte Geest van eeuwigheid zich aan de onvolmaakte wezens kenbaar maakt om hen tot volmaaktheid te brengen.

Ik ben dicht bij u. Wat aarzelt en vreest u dan nog, die mijn woord hebt, die het rechtstreeks ontvangt of verneemt door de mond van de ontvanger? Ik ben bij u allen, omdat u Mij uw liefde betuigt door het verlangen naar mijn woord. En het zij u gezegd, dat pas het toestromen van mijn woord u het zekere bewijs geeft dat Ik zelf bij u ben. Wie Mij niet wenst te horen, die verlangt niet naar mijn nabijheid. Zijn hart dringt hem niet naar Mij toe, want dit zou het verlangen koesteren naar de uiting van mijn liefde, naar een bewijs van aanwezigheid.

Het verlangen naar mijn woord kan wel verschillend van aard zijn. De mens kan getroost en gesterkt willen zijn door geestelijk bemoedigende woorden. Hij kan zijn weten op geestelijk gebied willen verrijken. Hij kan ook in dankbaarheid aan Mij denken en Mij dit kenbaar willen maken en daarom mijn nabijheid wensen. Hij kan in innige samenspraak met Mij willen verblijven en in gedachten mijn woord tot zich nemen. Doch steeds moet zijn gevoel geestelijk gericht zijn. Dan zal Ik me ook laten vinden. Zijn roep zal Mij naar zich toe trekken en door mijn woord zal Ik me te kennen geven, omdat anders de mens mijn nabijheid niet zou kunnen verdragen.

En mijn woord zal eveneens op verschillende manieren tot hem komen. Door het rechtstreeks werkzaam zijn van de geest in hem, zodat hij in staat is zelf mijn stem te vernemen. Door overdracht van een directe ontvanger die in mijn opdracht hem mijn woord verkondigt, of langs de weg van mentale overdracht van weten uit het geestelijke rijk. Door het lezen van mijn woord dat naar de aarde is gestuurd. Door een geestelijk onderhoud met medemensen. Steeds zal Ik me bekommerden om een hart vol verlangen. Want Ik zelf ben het Woord en dus vertoef Ik zelf midden onder de mensen als ze met een ernstige wil mijn woord aanhoren, Mij tot zich laten spreken.

Dan bied Ik hun het brood des hemels aan, mijn vlees en mijn bloed. En als ze Mij zelf dus eten en drinken, moeten ze ook zeer innig met Mij verbonden zijn.

Als ze mijn woord opnemen in het diepe geloof dat Ik zelf het Woord ben, nemen ze Mij op in hun hart. En Ik zal ze voortdurend gelukkig maken met mijn tegenwoordigheid. Want Ik gaf u de belofte bij u te blijven tot aan het einde der wereld, en mijn belofte gaat op mijn woord in vervulling, omdat mijn woord waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.4969**

*19september 1950*

### **Licht - Schaduw van de dood - Verblindend licht - Ziekte en leed zijn hulp van God**

Wie niet onder de indruk is van mijn woord, die staat in de schaduw van de dood. Hij herkent het licht niet omdat hij bewust zijn ogen sluit, omdat hij de duisternis verkiest en dus het licht de toegang blokkeert. Hij houdt zijn blik op de wereld gericht, vanwaar voortdurend dwaallichten opflitsen en zijn ogen verblinden, zodat hij het zachte licht dat uit het geestelijke rijk straalt niet ziet of hij schenkt er geen aandacht aan ter wille van het wereldse. Al het aardse neemt hem in beslag. En treedt hem nu een bode van het licht tegemoet met mijn woord, dat hem aanraadt de wereld te overwinnen, af te zien van aardse goederen ter wille van het heil van zijn ziel, dan keert hij zich onwillig af omdat het leven van de ziel hem niets zegt, omdat hij de wereld niet wil opgeven, omdat hij zich er goed in voelt, en dus gaat hij de geestelijke dood tegemoet.

Mijn woord zou hem geestelijke schatten kunnen opleveren. Mijn woord zou hem een licht kunnen geven dat zijn ziel weldadig beroert. Mijn woord zou hem kunnen opwekken tot het eeuwige leven, maar hij is een prooi van de wereld en zoekt en begeert alleen wat zijn lichaam welbehagen verschaft. Het blijft duister in hem, ondanks het schijnlicht van de wereld. Daarom wil Ik hem helpen de wereld te leren verachten, doordat Ik hem ook haar goederen als onbestendig en waardeloos presenteer, doordat Ik ook zijn lichaam zwak laat worden en hem het einde van zijn leven voor ogen houd. Ik laat ook dat, wat de mens het meest begerenswaardig toeschijnt, aftakelen en teloorgaan. Ik laat de mens in aardse nood en benauwenis geraken. Ik laat hem leed en ziekte dragen en Ik laat hem inzien dat de wereld hem geen hulp biedt. Ik laat het toe dat de mens van aardse hoogte neerstort, dat op grote rijkdom armoede volgt, steeds alleen met het doel dat hij de waardeloosheid en onbestendigheid leert inzien van datgene wat hij begeert. En Ik laat hem steeds weer kennismaken met mijn woord, opdat hij hierin vervanging zal zoeken en vinden voor dat wat hij aards heeft verloren. Ik

laat hem in duisternis geraken, waar geen schijnlicht meer straalt, opdat hij het zachte licht van boven ziet en zich er naartoe keert, opdat hij uit de nacht van de dood wegvlucht naar het licht van het leven.

En daarom zal op aarde het leed nooit ophouden, omdat Ik steeds weer die mensen naar Mij toe wil trekken, die nog ver van Mij verwijderd zijn en onderdanig aan de vorst van de wereld, maar wier levensloop spoedig ten einde is zonder de ziel het resultaat te hebben opgeleverd ter wille waarvan ze op de aarde is belichaamd. En Ik laat overal een licht stralen in de duisternis. En wie zich door zijn zachte schijnsel zal laten bestralen, die zal eerst uit de duisternis in een schemerlicht worden verplaatst. Het zal hem goed doen en in hem zal het verlangen naar licht groeien. Mijn woord zal zijn hart beroeren. Hij zal het herkennen als liefdevol woord van de Vader, als enige weg naar het leven. En uit de schaduw van de dood zal zijn ziel het land van het licht, het eeuwige leven binnengaan.

Amen

---

**BD.7514a**

*4 februari 1960*

### **Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (1)**

Uit mijn woord moet u de kracht halen die u ontbreekt. Bedenk toch dat Ik zelf tot u spreek en dat dit werkelijk een daad van genade is die nooit zonder uitwerking kan zijn. Bedenk dat Ik zelf u met mijn liefde aanstraal en dat u dat nu ook zult moeten voelen in de vorm van een toevoer van kracht die uw ziel waarlijk grote zegen brengt. En u zult u ook lichamelijk gesterkt voelen wanneer u zich innig met Mij verbindt. En er zullen u steeds weer nieuwe genaden toevloeien, omdat Ik uw zwakte doorzie, uw geestelijk en aards falen in tijden van geestelijke nood. Maar u hoeft niet te vrezen voor mislukking, als u zich maar aan mijn woord houdt: "Komt allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken."

U vindt bij Mij altijd de hulp die u nodig hebt. U hoeft u alleen maar vol vertrouwen tot Mij te wenden en u hoeft alleen maar steeds weer mijn woord te horen of te lezen, waardoor Ik altijd als Vader mijn kinderen toespreek. Door dit toespreken ontvangt u kracht en uw noodtoestand zal worden opgeheven. U zult in zalige zekerheid verkeren tot er hulp voor u komt. Mijn woord bergt de kracht in zich die nu in u overstroomt wanneer u zich door Mij laat toespreken. Maar dit moet ook gebeuren in de zekerheid dat u door Mij wordt toegesproken. U zult het

woord niet mogen lezen als letters. U zult er met heel uw ziel bij moeten zijn en Mij aanhoren. En u zult de werking van mijn woord voelen in en bij uzelf, zoals het ook niet anders kan zijn, omdat alles wat van Mij uitgaat kracht is en als kracht ook werkzaam moet zijn. Maar wanneer u toch nog meent onaangeraakt te blijven, dan ligt het alleen aan uzelf, dat u de band met Mij niet innig genoeg tot stand brengt. En denk dan alleen aan mijn liefde, die naar u uitgaat, en u zult uit mijn woord dan de liefde voelen en uw ziel zal gesterkt zijn.

Amen

---

**BD.7514b**

*5 februari 1960*

## **Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (2)**

Elke dag geeft u de mogelijkheid uw ziel rijper te laten worden. Want op elke dag zult u zich met Mij kunnen verbinden door werken van liefde en innig gebed. En elke band met Mij maakt een overvloeien van mijn kracht mogelijk, die altijd een gunstige uitwerking zal hebben op uw ziel. En wanneer u maar elke dag het eenmaal mogelijk maakt dat u een stroom van kracht toekomt, dan zult u ook met zekerheid een toename van uw rijpheid kunnen verwachten. En uw ziel is er op vooruitgegaan, de dag was niet vergeefs geleefd. En zowel voor het werkzaam zijn in liefde alsook voor een innige samenspraak met Mij hebt u steeds de gelegenheid. En daarom hoeft er geen stilstand in uw rijpingsproces op te treden. U zult vol vertrouwen en blijmoedig uw levensweg kunnen gaan, want een pluspunt voor uw ziel te verwerven is van groot belang, gezien het naderend einde, dat nu eenmaal meer arbeid aan uw ziel vergt. En al wordt u daar ook lichamenlijk niets van gewaar, het gaat vooral om uw ziel. En deze hoeft niet met lege handen heen te gaan, zelfs wanneer de dag u aards geen grote voordelen heeft opgeleverd. Maar u zult ook aards toevoer van kracht verkrijgen, wanneer u uw Vader in de hemel daar ernstig om vraagt. Want Hij is op de hoogte van al uw noden en zal ze ook graag uit de weg ruimen. U bent toch mijn kinderen en Ik trek me al uw zorgen aan. Maar Ik verlang ook uw wil, die erop gericht moet zijn geestelijk rijp te worden.

Elk gebed heeft geestelijke zegen tot gevolg, voor uzelf en ook voor uw geliefden voor welke uw gebeden bedoeld zijn. Daarom zult u ook altijd arbeid aan uw ziel kunnen verrichten, evenals u ook altijd zult kunnen bidden, als u zich maar innig met Mij verbindt en in gedachten woorden stamelt. Ik hoor en begrijp ze en Ik voldoe graag aan zulke verzoeken, die een kind in vertrouwen op mijn hulp naar Mij opzendt. En zo hoeft geen dag voor u een verloren dag te zijn. Want

geestelijk zult u er steeds uw voordeel mee kunnen doen, vooropgesteld dat u van goede wil bent en Mij zult willen toebehoren. Want hiermee spreek Ik mijn kinderen aan, die de verhouding van een kind tot de Vader al tot stand hebben gebracht; die niet ver meer van Mij af staan. Want de anderen kunnen zo menige dag verloren laten gaan, zonder ernstig aan hun ziel te denken. En dezen zijn in grote geestelijke nood.

En ook voor hen zult u kunnen bidden. En het zal hun en u tot zegen strekken, want de mensen moeten allen de weg naar Mij vinden, omdat alleen in en met Mij de zaligheid kan worden gevonden; omdat de aaneensluiting met Mij het eerste en het laatste doel is, dat u allen zult moeten bereiken. Denk er steeds maar aan dat Ik u liefheb, dat u mijn kinderen bent en dat Ik er alleen maar vurig naar verlang, met u in voortdurende verbinding te staan, die echter door uzelf tot stand moet worden gebracht. En schenkt u Mij uw liefde, dan schenkt u Mij ook uw wil. En dan zullen uw gedachten ook steeds op Mij gericht zijn en u zult met zekerheid uw ziel tot rijpheid brengen. U zult niet tevergeefs op aarde leven, omdat elke dag u dan dichterbij Mij brengt, tot u voor eeuwig met Mij verenigd bent.

Amen

---

**BD.7679**

*21 augustus 1960*

## **Onderrichting door God vereist de band met Hem**

In uw hart zal de vrede terugkeren wanneer u maar innig met Mij verbonden blijft en Mij steeds uw Leidsman en Begeleider zult laten zijn op uw levensweg op aarde. En dan zal deze weg ook altijd helder verlicht zijn. U zult geen duisternis meer hoeven te vrezen, want mijn liefde licht u bij en geeft u duidelijkheid en inzicht. En dan zullen u ook vele vragen worden beantwoord, dat wil zeggen: u zult in uzelf het antwoord vinden en het ook als waarheid inzien.

Weet daarom dat steeds eerst de band met Mij tot stand moet worden gebracht, wilt u de blindheid van geest verdrijven, wilt u kennis verkrijgen van uw verhouding tot Mij en uw taak op aarde. Weet dat alle problemen voor u worden opgelost wanneer u dit begeert en u zich tot Mij zelf wendt, dat Ik u licht zal schenken. Maar Ik kan u steeds alleen onderrichten overeenkomstig uw vermogen om op te nemen. En u moet zelf ijverig trachten dit te laten toenemen, omdat er dan voor u niets meer geheim hoeft te blijven. Omdat Ik u dan in de diepste wijsheid kan inleiden. En dit zal gebeuren door mijn geest, die met het

geestvonkje in u is en blijft verbonden en door uw wil tot werkzaamheid wordt gewekt.

Brengt u nu de band met Mij tot stand, dan is uw wil in de juiste richting actief geworden. En dan is ook de geestvonk in u tot leven gewekt, die zich nu in u uit en u duidelijk zal onderrichten. Daaruit zult u nu kunnen opmaken dat u het zelf bent die Mij aanleiding geeft om te spreken, dat de wil om Mij te horen ook Mij zelf ertoe aanzet Me te uiten. En u hoeft er dan ook niet aan te twijfelen dat een mens mijn stem in zich verneemt. Maar Ik kan me altijd alleen uiten zoals de mens het zelf toelaat, dat wil zeggen: wat hij van Mij wenst te horen. Alleen wanneer hij volkomen stil is en alleen luistert wat Ik hem te zeggen heb, kan Ik hem een geestelijke leer overbrengen die boven zijn weten uitgaat. En dan pas kan hij zeggen, door Mij onderricht te zijn. Want dan wordt in hem een weten ontsloten dat hij tevoren nog niet bezat, dat hij niet door studie heeft verkregen en dat alleen mijn geest aan hem kan overbrengen.

Maar meestal hebben de mensen al een zekere graad van weten, die ze door lezen of door onderrichtingen van buitenaf hebben verkregen. En dan zijn ze niet in staat zich volledig vrij te maken en dan kan Ik alleen uitdelen overeenkomstig hun instelling. De wens om Mij te horen garandeert ook mijn toespreken, maar steeds alleen onder de voorwaarde dat de mens een zekere graad van rijpheid van zijn ziel heeft bereikt. En deze graad van rijpheid zal ook weer de innigheid van de band met Mij bepalen en de graad van overgave aan Mij, wanneer het kind Mij wenst te horen.

En in overeenstemming daarmee zullen ook de geestelijke resultaten zijn. Want wanneer de Vader zich uit tegenover Zijn kind, dan geeft Hij hem waarlijk dat wat voor het kind het meest bevorderlijk is. En dat kan alleen Ik zelf bepalen in mijn wijsheid en liefde, want Ik wil zielen winnen, maar niet verliezen aan mijn tegenstander. Ik wil de ontwikkeling van de zielen bevorderen. Ik wil dat het licht in hen zal worden en dat hun wijsheid zal toenemen, opdat ze kunnen onderrichten in de laatste tijd voor het einde. Opdat ze als mijn laatste discipelen uitgaan in de hele wereld om alle mensen het evangelie te verkondigen.

Amen

---

**BD.7489**

*29 december 1959*

**De band met Jezus Christus**

U zult de naam van de Heer te allen tijde mogen uitspreken en u zult steeds gehoor bij Hem vinden, want Hij wacht er alleen maar op dat u uw gedachten op Hem richt en Hij Zijn liefdesstraal in uw hart kan neerlaten. Want voor dit laatste is het nodig dat uw hart zich opent en dat gebeurt door uw gedachten op Hem te richten. Elke geestelijke gedachte is een verbinding van u met het rijk van het licht. Elke gedachte aan Hem, uw God en Vader in Jezus Christus, is een band met Hem die voor u altijd het meest waardevol is, omdat elke binding u kracht en licht oplevert, die uw ziel als zeer weldadig ervaart, ook wanneer uw lichaam daar niets van kan merken.

Daarom zult u zich ook in de kleinste noden tot Jezus Christus moeten wenden, omdat u daardoor steeds de band met Hem tot stand brengt, die nooit zonder resultaat zal blijven. En de vele kleine noden in het menselijk bestaan moeten u er steeds weer toe brengen dat u zich tot Hem te wendt, omdat Hij wil dat u altijd en overal aan Hem denkt en omdat uw band niet innig genoeg kan zijn als u daaruit grote zegen wilt ondervinden. U zult zover moeten komen dat u alleen nog met Hem uw wegen gaat, dat u Hem alles toevertrouwt, dat u niets onderneemt zonder Hem, dat u Hem om raad vraagt bij wat u ook doet, dat u niet meer alleen zult gaan maar onder voortdurende begeleiding van Diegene die uw Leidsman wil zijn en blijven op uw levensweg op aarde. Want dan zult u ook zeker uw doel bereiken.

En al mogen uw verlangens ook klein zijn, de band met Hem is het enige belangrijke en daar moeten ook de kleinste verlangens u aanleiding toe geven. En uw Vader zal genoeg scheppen in u, met wie Hij verbonden wenst te zijn tot in alle eeuwigheid. Want u had u eens vrijwillig van Hem gescheiden en zult daarom weer vrijwillig naar Hem moeten terugkeren. U zult u in gedachten weer tot Hem moeten wenden, van wie u in volledig verblind denken eens opzettelijk afstand nam. Maar als mens zult u er niet toe gedwongen kunnen worden. En daarom hebt u in de wereld een vrije wil, die u nu eveneens zult kunnen richten op de wereld en haar bekoringen. Maar dan bent u zelf nog heel ver van God verwijderd, Die u echter voor eeuwig terug wil winnen. En elke gedachte die u midden in het aardse leven op Hem richt, is het begin van de terugkeer naar Hem die nu steeds serieuzer moet worden nagestreefd. Dat wil zeggen dat u steeds vaker uw gedachten opzendt naar Hem van Wie u eens bent weggegaan.

Maar daarom blijft voor u ook de vrijheid van wil bestaan. Want u zult uit liefde de weg naar de Vader moeten vinden en gaan. Hij wil u er niet toe dwingen, omdat alleen de liefde het enige bindmiddel is dat de oude verhouding herstelt, zoals het was in het allereerste begin. Alleen de liefde verbindt het kind met de Vader, het schepsel met de Schepper van eeuwigheid. God wil deze liefde van u mensen bezitten en daarom lokt Hij uw liefde op elke wijze en tracht Hij deze te winnen, al gebeurt dit ook door allerlei soorten nood. Hij tracht u ertoe te

bewegen u bij Hem aan te sluiten, wat dan ook in liefde zal gebeuren - die de Vader op verschillende manieren zal bewijzen opdat Hij alle liefde van het kind wint en de aaneensluiting nu kan plaatsvinden die het kind voor eeuwig met zijn Vader verbindt.

Laat steeds weer uw gedachten omhoog dwalen, naar Jezus Christus, uw God en Vader van eeuwigheid, en uw leven zal zich spoedig meer geestelijk afspelen. U zult het aardse leven met alle moeilijkheden gemakkelijk overwinnen en u zult spoedig alleen nog leven voor het geestelijke rijk, voor het rijk dat uw ware vaderland is en dat u zult binnengaan wanneer uw aards bestaan is beëindigd.

Amen

---

**BD.5168**

*10 juli 1951*

### **Gebed om genade en kracht, om verlichting van de geest**

Uw verzoek is en moet steeds blijven: "Vader, vervul ons met uw geest, met uw kracht en uw genade." Met dit verzoek legt u getuigenis af van uw geestelijke armoede, dat u uw zwakheid bekennt en Mij vraagt om toezending van liefde, om kracht en genade en om verlichting door de geest. En Ik zal u verhoren, want elk gebed dat uw geestelijke verzorging betreft, hoor en verhoor Ik en Ik help u opwaarts. Zodra u bezorgd bent over het welzijn van uw ziel, hebt u ook de zin en het doel van het aards bestaan begrepen. En dan is het voor Mij gemakkelijk om u te geven wat u verlangt, zonder uw vrije wil in gevaar te brengen. Dan bent u zich bewust van de nog onvolmaakte toestand en u tracht uit vrije wil deze op te heffen.

U komt naar Mij opdat Ik u zal helpen en u zult waarlijk worden geholpen, want mijn hart verheugt zich over uw verlangen naar Mij. En Ik kan u bedenken als kinderen die in hun zwakheid en onwetendheid moeten worden begeleid en onderricht, opdat ze groeien en gedijen, opdat ze de weg betreden die naar Mij leidt, naar boven, naar het licht. Kracht, genade en verlichting van de geest - als u hierom vraagt bezit u alles: mijn liefde en erbarmen, en volledige duidelijkheid over uw opgave op aarde en de oplossing ervan. U ontvangt inzicht en gaat dan ziende voort waar u tevoren nog blind en daarom nog ongelukkig was. Als mijn krachtstroom u treft voelt u ook mijn liefde voor u, die u sterk aantrekt. Ik heb u lief, ofschoon u nog onvolmaakt bent, en zend u daarom onophoudelijk mijn genade toe om u volmaakt te laten worden als u deze genade benut. En u zult het doen omdat u Mij ook om verlichting van de geest vraagt en daarom zeer



duidelijk beseft wat u ontbreekt, hoe u zult moeten leven en welke weg u zult moeten gaan om gelukzalig te worden.

Alles zult u bereiken als u Mij vraag om kracht en genade, om verlichting door de geest. Want dan is uw hart al ontsloten voor de krachtstroom van de liefde. Mijn geest kan in u werkzaam zijn, want u belet het hem niet meer omdat u zich zelf opent voor mijn stroom van genade en liefde en deze onherroepelijk werkzaam wordt in een bereidwillig menskind dat Mij is toegekeerd. Ik houd werkelijk enorm veel van u en toch moet eerst mijn genade u vastpakken omdat u vanwege uw onvolmaakte toestand niet waardig bent bewijzen van mijn liefde in ontvangst te nemen. En daarom moet Ik genade voor recht laten gelden. Ik moet u naar Mij toe trekken daar u uit uzelf niet zult komen, maar u zult zelf kunnen beslissen of u mijn genade aanneemt. Ik dwing u niet Mij te volgen, maar mijn genade werkt heel machtig in op degene die geen weerstand biedt. En elk verzoek om genade betekent het opgeven van de weerstand.

Wees erop bedacht dat Ik u dan rijkelijk kan overgieten, als u door uw gebed de wil kenbaar maakt om de genaden van Mij aan te nemen en te gebruiken. Roep Mij aan om kracht en genade en om het uitgieten van de geest over u. Dan is er ware deemoed in u, want u voelt het dat u deze gaven nodig hebt. En de deemoedige schenk Ik mijn genade. Hij roept Mij aan en is in zijn deemoed al aanzienlijk dichterbij Mij gekomen, omdat hij de verhouding van kind tot stand heeft gebracht die liefde voor Mij en deemoed tegenover Mij inhoudt en de mens zo vormt dat Ik hem rijkelijk kan bedenken met mijn genade, met mijn kracht en mijn geest, die nu in hem werkzaam wordt en hem in alle waarheid leidt.

Amen

---

**BD.6624**

*17 augustus 1956*

## **Roep tot Jezus Christus vanuit de duisternis**

Niet mijn wil bepaalt uw lot in de eeuwigheid, maar u creëert zelf een heerlijk of vreselijk lot door uw wil. U zelf zult echter te allen tijde een vreselijke toestand kunnen veranderen en u zult, wanneer u dit wilt, te allen tijde mijn ondersteuning ondervinden. En al is het nog zo duister in u geworden, het licht wordt bij u gebracht. En verlangt u nu naar licht, dan zult u zich daar steeds in kunnen ophouden. U hoeft niet meer terug in de duisternis, want aan uw wil wordt gevolg gegeven, ook in het rijk hierna. Weer diegenen niet af die u met een licht

gelukkig willen maken. U zult u beter voelen dan in de donkere gebieden waaruit alles eens moet opstijgen naar het licht, wat echter vrijwillig moet gebeuren.

U allen die in duistere gebieden vertoeft, hetzij op aarde of ook in het rijk hierna, u bent ongelukkige schepselen, zonder vrede, zonder licht en zonder kracht. En dit zijn de uitwerkingen van de zonde die u sinds eeuwigheden belast en die u in het leven op aarde nog hebt vergroot door uw liefdeloze levenswandel. Uw toestand kan zich niet verbeteren voordat u van deze zondenschuld vrij bent geworden. Maar uzelf zult kunnen willen dat de schuld van u wordt afgenomen opdat u het licht bereikt en gelukkig zult worden. Houdt u vooreerst vast aan deze wil om vrij te worden uit de kluistering die u belast en kwellend voor u is. Neem u voor u aan Hem toe te vertrouwen die u vrij kan maken en Hem te vragen zich over u te ontfermen. U allen bent op de hoogte van die Ene die zich aan het kruis heeft geofferd voor uw zondenschuld. U allen kent Jezus Christus, maar niet allen geloven in Hem en Zijn verlossingswerk.

En toch is Hij de enige die u hulp kan bieden in uw noodsituatie, die u omhoog kan tillen uit de diepte, die u licht en leven kan en wil schenken, maar die u zelf zult moeten aanroepen en vragen om hulp. Wie niet in Hem gelooft, die richt zich ook niet tot Hem en hij zal eeuwig in de duisternis blijven. Want zonder Hem is er geen andere weg naar de gelukzaligheid. Maar steeds weer wordt u gewezen op die Ene. Steeds weer wordt u een licht aangeboden, een sprankje hoop waar u op moet letten. En wanneer u nu uw ogen op het lichtschijnsel richt, dan zal er steeds een kruis voor u lichten, als u niet helemaal verstokt bent, omdat het Zijn grote barmhartigheid is dat Hij u tegemoet komt om u te redden. Maar u zult er ook zeker van mogen zijn dat Hij u redt, wanneer u dat zelf maar wilt.

En dus herhaal Ik dat niet **Ik** u verdoem, dat niet **mijn wil** uw lot heeft bepaald waarin u zich ongelukkig voelt, maar u het **zelf** heeft gecreëerd. Maar u kunt het lot ook zelf veranderen wanneer u uw toevlucht neemt tot die Ene die u bevrijden kan, tot Jezus Christus, met Wie Ik zelf één ben geworden, die dus uw God en Vader van eeuwigheid is. Of u nog op aarde leeft of uw aards omhulsel al moest afleggen, pas wanneer u Jezus Christus hebt gevonden is het licht in en om u. Maar zonder Hem vertoeft u in de duisternis. Zonder Hem bent u ook ver van Mij verwijderd, van Degene die zich heeft belichaamd in de mens Jezus om voor u te sterven aan het kruis om uw zondenschuld teniet te doen. Alleen wie geheel gelovig zijn schuld aan Mij overdraagt, die wordt daar vrij van en dat hangt alleen af van uw wil.

En mijn liefde kan verder niets doen dan u steeds weer lichtdragers toezenden die u mijn wil verkondigen, die ook in u een licht ontsteken. Laat u verlichten en verander uzelf en kom tot Mij in Jezus Christus. Dan zal de duisternis wijken. Het zal helder licht worden en alle verschrikkingen van de duisternis zullen van u

afvallen. U zult u in lichtsferen kunnen verheffen. U zult voor eeuwig gelukkig zijn.

Amen

---

**BD.6061a**

*21 september 1954*

### **Licht is waar Gods geest werkzaam is (1)**

Licht is overal waar Ik mijn geest kan uitgieten. Want daar is de duisternis doorbroken en zal ze ook nooit meer terrein kunnen winnen. Licht is waar Ik zelf de mensen kan onderrichten, waar mijn woord in acht wordt genomen, waar de mensen vurig verlangen naar de verbinding met Mij en mijn woord als tot hen zelf gesproken aanhoren. Licht is waar de mensen het mogelijk maken dat Ik mijn geest over hen kan uitstralen. Maar ook alleen daar is het licht, want anders dan door het werkzaam zijn van mijn geest kan het u mensen niet worden geschonken. En daarom is er veel meer duisternis over de aarde verspreid, want mijn geest kan maar zelden werkzaam zijn. Het helderste licht zou uitgestraald kunnen worden en aan de mensen zou het diepste weten kunnen worden overgebracht. En ze zouden zich goed voelen in het licht van het inzicht.

Maar wie wetend wil zijn, die tracht het langs andere wegen te bereiken. Hij denkt door middel van zijn verstand door te kunnen dringen in gebieden die alleen geestelijk doorgrond kunnen worden. De ware weg is de mensen meestal onbekend. Ze weten er niets van dat Ik zelf Me openbaar door mijn geest. Het "uitgieten van de geest" is voor hen een volledig onbekend begrip. Alles wat zij daarover weten is de Pinksterbelevens van de eerste discipelen, die ze als eenmalig beschouwen, en ze willen niet geloven dat dit gebeuren zich steeds weer en bij alle mensen kan herhalen wanneer dezen aan dezelfde randvoorwaarden voldoen als mijn eerste leerlingen. Ik sta steeds in zeer nauwe verbinding met mijn schepselen, maar Ik uit Me alleen wanneer ook **dezen** de verbinding met Mij tot stand brengen door werken van liefde of door innige gedachten. Voor de meeste mensen ben Ik slechts een verre God en dezen kunnen nooit door Mij zelf worden toegesproken zodat ze mijn stem vernemen. Want ze hebben niet het verlangen Mij te horen en slaan daarom geen acht op wat hun door hun geest wordt overgebracht.

Het uitgieten van de geest is het vermogen om gedachten te ontwikkelen die als het ware een voor hem vreemd gebied raken zodat het inzicht van de mens wordt vergroot, zodat hij duidelijkheid verkrijgt over problemen die tevoren

onopgehelderd bleven. Hij ontvangt dus een weten dat mijn geest aan hem overbrengt. Het uitgieten van de geest is een overdracht van kracht die hij zelf niet bezat en die Ik hem nu doe toekomen. "Mijn geest zal zich uitgieten over alle vlees." Licht en kracht stromen vanuit Mij over in een mens wanneer hij zich openstelt, wanneer hij zich zelf toebereidt als een vat dat waardig is Mij zelf - mijn licht en mijn kracht - in zich op te nemen.

En over dit gebeuren zijn de mensen niet onderricht. Zij kunnen dat ook niet zijn, omdat ze het alleen kunnen begrijpen onder bepaalde voorwaarden en zij niet kunnen aantonen hieraan te voldoen. Want zich gereed te maken tot opnamevat van de goddelijke geest betekent zoveel als zich tot liefde te vormen. En alle mensen bij wie de liefde ontbreekt, die dit eerste en voornaamste gebod niet vervullen, kunnen ook niet geloven dat Ik Me zelf kenbaar maak. Het werkzaam zijn van mijn geest betekent: rechtstreeks met Mij in verbinding te staan en Mij te horen. Er kan wederom alleen over het uitgieten van de geest worden gesproken door de mensen wier geest gewekt is. De verbinding met Mij die het toelaat dat mijn geest nu werkzaam is, moet al tot stand zijn gebracht. En daarom kan het uitgieten van de geest niet als leerstelling worden verdedigd, omdat er geen begrip voor zou zijn, zolang het ordenen van de gedachten door de geest niet heeft plaatsgevonden. Maar de mensen zouden het wel kunnen geloven en ze zouden kunnen proberen zich door werken van liefde zo te vormen dat mijn geest zich over hen kan uitgieten. Maar ook dit geloof is er niet, omdat de mensen zonder enige liefde leven. Daarom zijn ze geestelijk blind. Ze wandelen in de duisternis en ze zien niet waar er een licht opvlamt. En als het dicht bij hen wordt gebracht, dan keren ze zich af.

Maar ze kunnen alleen gelukkig zijn wanneer ze in het licht staan. En al zien ze op aarde hun duisternis ook niet in als een gebrek, in het hiernamaals echter zal het donker hen onuitsprekelijk kwellen. En zalig zijn zij die daar dan aansturen op de lichtvonken die soms voor hen opflitsen. Zalig zijn zij, want ook daar zullen ze het licht nog kunnen bereiken.

Amen

---

**BD.6061b**

*22 september 1954*

## **Licht is waar Gods geest werkzaam is (2)**

Maar wanneer u bij het binnengaan van het hiernamaals het helderste licht tegemoet straalt, dan bent u aanzienlijk in het voordeel in vergelijking met die

zielen. Want u voelt zich vrij en gelukkig en uitermate vrijgevig. Want u bezit iets wat u zult kunnen uitdelen. En u zult voortdurend mogen ontvangen, zodat uw gelukzaligheid toeneemt hoe meer u uitdeelt. Al het moeilijke, belastende is van u afgevallen. En daar u inzicht hebt, weet u ook wat de zielen in de duisternis ontbreekt. En u spant zich daarom in om ook hun het licht te brengen, omdat u ze graag uit de duisternis zou willen verlossen. En weer is het mijn geest van liefde die u doorstraalt en die ook de zielen in de duisternis moet beroeren, wil het helder in hen worden. Maar ook nu moeten ze zich er vrijwillig voor openstellen. Dat wil zeggen: ze moeten in verbinding willen treden met Mij als het eeuwige Licht. Ze moeten het contact met Mij tot stand brengen, als ze willen dat Ik Me over hen ontferm.

Zodra ze onder de duisternis lijden en naar het licht verlangen, zullen ze dit contact ook tot stand brengen. Ze zullen zich tot Diegene wenden Die hen uit hun toestand kan bevrijden en dan is hun verlossing ook gewaarborgd. Maar op aarde zouden ze het heel wat gemakkelijker kunnen bereiken, wanneer ze zich niet zouden afsluiten voor het licht. Want overal op aarde ontsteek Ik het licht. Overal op aarde leid Ik mijn woord naar de mensen. Ik straal zelf mijn licht van liefde uit omdat Ik de mensen wil bevrijden uit het donker, zolang ze nog op aarde zijn, omdat Ik hen na hun heengaan van de aarde graag wil opnemen in het lichtrijk om hun onbegrensde gelukzaligheid te bereiden.

Amen

---

**BD.5931**

*15 april 1954*

## **Jezus Christus is de poort naar het lichtrijk**

Er wordt u waarlijk de poort geopend naar het lichtrijk, als u hier naar binnen wilt gaan en u tot de juiste portier wendt, tot Jezus Christus, die zelf u dan Zijn rijk zal binnenleiden. Er is geen andere poort, waar u de goddelijke Verlosser Jezus Christus zult kunnen uitschakelen en toch nog gelukzalig wordt. Zonder Jezus Christus blijven voor u de poorten gesloten en zult u buiten het lichtrijk blijven, tot ook u besluit, u aan Hem en Zijn leiding toe te vertrouwen, tot u Hem erkent als de enige weg naar het licht, als de Redder en Verlosser van alle mensen die zonder Hem in nood en ellende leven, het zij op aarde of ook in het geestelijke rijk.

U allen zult u aan Hem moeten overgeven en allen zult u de weg moeten gaan die Hij u heeft gewezen ten tijde van Zijn aardse bestaan. U allen zult Hem

moeten navolgen, dan leidt uw weg rechtstreeks in het hemelrijk. Dan bent u teruggekeerd naar de Vader, uit Wie u eens bent voortgekomen. Maar zonder Jezus Christus verdwaalt u voortdurend. Zonder Jezus Christus ziet u de juiste weg niet. Voor u is alles zonder licht en u merkt niet dat u naar beneden gaat in plaats van naar boven. U zult Jezus moeten kiezen als uw Leider en u zult Hem zonder verzet moeten volgen. Want door Jezus Christus en Zijn verlossingswerk zijn pas de poorten naar het hemelrijk ontsloten. Door Jezus Christus en Zijn kruisdood is voor u mensen de weg gebaad. Hij is hem voor u gegaan, de weg van verzoening en oneindig lijden. Hij heeft voor u alle hindernissen uit de weg geruimd die u de weg naar de Vader versperden. En Hij heeft zelf de last van u afgenomen opdat u nu vrij en gemakkelijk opwaarts zult kunnen klimmen, als u Hem maar volgt die u is voorgegaan.

Daarom zal geen ziel die Jezus Christus afwijst, binnen kunnen gaan in het rijk van vrede en licht. Geen ziel die Hem en Zijn verlossingswerk niet erkent en daarom ook niet van haar grote zondenschuld is bevrijd. Die steeds weer op de grond valt en niet alleen kan opstijgen tot lichte hoogten. Die ook geen weg ziet die opwaarts leidt, maar voortdurend omlaag gaat omdat de goddelijke Leider Jezus Christus haar niet bij kan staan zolang ze zich tegen Hem verzet.

Hij alleen is de poort naar de eeuwigheid. Hij alleen neemt de zielen op in Zijn rijk of belet ze het binnengaan, die na de dood van het lichaam het geestelijke rijk betreden. Hij alleen schift de zielen, al naar gelang hun wil. En zalig zijn degenen die al op aarde van Hem waren. Zalig die Hem erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, die in Hem hun Vader van eeuwigheid zien en zich bij Hem hebben aangesloten voor alle eeuwigheid. Dezen leidt Hij binnen in Zijn rijk dat talloze gelukzaligheden biedt. Maar de poorten naar het hemelrijk blijven gesloten voor Zijn tegenstanders die nog eindeloos lang daar buiten moeten blijven, tot ook zij die Ene aanroepen die hen naar het licht kan brengen. Jezus Christus, die de wereld verlost heeft van dood en zonde.

Amen

---

**BD.3195**

*20 t/m 22 juli 1944*

## **Lichtsferen - Verschillende lichtsterkte - Kindschap Gods**

In de geestelijke wereld zijn er veel onderverdelingen, veel graden van gelukzaligheid, die als stralingen van licht in de meest verschillende sterkten herkenbaar zijn en die overeenstemmen met de graad van rijpheid van de zielen.

Zodra het wezen, de ziel, het lichtrijk is binnengegaan, is geluk en gelukzaligheid haar deel, omdat het de uitstraling van Gods kracht in ontvangst kan nemen, wat altijd gelukzaligheid betekent, zelfs wanneer de ziel slechts in geringe mate kan worden bedacht in overeenstemming met haar rijpheid. Maar de gelukzaligheid neemt toe, beantwoordend aan het werkzaam zijn in liefde van het wezen, dat steeds een toenemen van zijn kracht, dus een vermeerderde doorstraling van de goddelijke liefde betekent.

En het wezen kan actief zijn zonder beperking. Het verkeert in een staat van leven, van vrijheid en voortdurende liefde, met voortdurende gebruikmaking van de kracht uit God, omdat de goddelijke kracht dit wezen aanhoudend toestroomt en het ontvangen van kracht een diep geluk in hem teweegbrengt. Maar het wezen is nu voortdurend actief. Het is weer werkzaam in liefde, doordat het de kracht verder leidt en ontelbare wezens daar gelukkig mee maakt en hun geestelijke vooruitgang bevordert en tegelijkertijd zichzelf tot steeds grotere volmaaktheid vormt, wat weer een vermeerderd schenken van kracht vanuit God tot gevolg heeft. En de lichtstralen die het wezen omgeven schitteren steeds meer.

Er bestaat geen begrenzing in het rijk van het licht. En lichtsferen zijn overal waar de wezens de graad van rijpheid hebben bereikt dat ze de goddelijke uitstraling in zich kunnen opnemen, dat ze doorstraald worden met Zijn liefdeskracht. Maar daar de volheid van de te ontvangen kracht beantwoordt aan de graad van rijpheid, zullen ook de lichtsferen verschillende lichtsterktes vertonen. Want hoe volmaakter het wezen is, des te dichter is het bij de eeuwige Godheid, die als Oer-licht een onvoorstelbare overvloed aan licht uitstraalt op al het wezenlijke.

Maar daar het volmaakte geestelijke geen begrenzing kent, kan zo het wezen steeds dichter bij de eeuwige Godheid komen, dus steeds verder vooruitgaan. Het kan de uitstraling van liefde rechtstreeks in ontvangst nemen en toch is het niet helemaal met Hem verenigd, wanneer het niet het kinschap Gods heeft bereikt. Want dit betekent algehele samensmelting met het Oer-licht. Het betekent onbeperkte ontvangst van kracht en dus hoogste gelukzaligheid.

Ieder wezen in het lichtrijk is onuitsprekelijk gelukkig en kan toch steeds nog dieper geluk voelen, hoe meer het zelf zijn liefde tot uitdrukking brengt en daardoor zijn ontvangst van licht en kracht vergroot. Maar grenzen kent het wezen dat zich eenmaal in het licht bevindt in het hiernamaals niet. En dit bewustzijn is juist zo buitengewoon gelukkig makend, dat het wezen kan streven naar steeds grotere volmaaktheid en dat de goddelijke liefde eveneens in haar uitstraling van kracht onbegrensd is.

Maar steeds is het ontvangen van kracht door God anders te beoordelen dan de definitieve aaneensluiting met Hem die het wezen het kindschap Gods oplevert. Want deze is één met God en zijn werk in het geestelijke rijk is een andere dan die van de lichtwezens. Ze zijn helemaal uit zichzelf scheppend en vormend bezig en bovenmate gelukkig, omdat dit werk de hoogste graad van liefde vereist en daarom hun gelukzaligheid vergroot in het onmetelijke.

Het binnengaan in het lichtrijk vindt dus al plaats zodra de ziel de rijpheid heeft verkregen die een doorstraling van licht toelaat. Maar dan zijn er ontelbare graden van volmaaktheid en bijgevolg ook ontelbare niveaus van gelukzaligheid. Daarom kan de ziel in steeds nieuwe lichtsferen binnengaan die alsmaar hoger worden. Want er is zijn geen grenzen aan datgene wat volmaakt is. De ziel zweeft steeds hoger. Ze komt dichterbij het Oer-licht en toch is ze niet volledig één met het Oer-licht als ze op aarde niet het recht van het kindschap Gods heeft verworven.

De aaneensluiting met God heeft ze echter gevonden vanaf het moment waarin ze de doorstraling van Zijn liefde ervaart, waarin ze zo gelouterd is dat ze stralen van kracht en licht in zich kan opnemen. Want vanaf nu heeft ze ook het eeuwige leven. Ze kan actief zijn, dus werkzaam in liefde, ze kan opstijgen in onmetelijke hoogten, ze kan licht en kracht van God in ontvangst nemen en door aaneensluiting met het geestelijke van dezelfde rijpheid dit vermenigvuldigen en onuitsprekelijk gelukzalig zijn.

Maar zoals de volheid van licht voor de mensen op aarde niet is voor te stellen, zo zijn er ook geen mogelijkheden om de gelukzaligheid te vergelijken van de wezens die de lichtsferen zijn binnengegaan. Want de mens is - zolang hij op aarde is - een onvolmaakt schepsel. Hij ziet en hoort alleen maar met de ogen en oren van het lichaam en kan zich de geestelijke wereld niet voorstellen waarin elke materie ontbreekt, die alleen geestelijk bestaat en bijgevolg ook alleen door het geestelijke in de mens - door de ziel - kan worden waargenomen en begrepen, maar ook alleen dan, wanneer de ziel een bepaalde graad van rijpheid heeft bereikt.

En daarom kan de mensheid zich geen voorstelling maken van het geestelijke rijk. Ze kan alleen geloven, en dit ook alleen maar dan, wanneer ze gewillig is en zich zal laten onderrichten zonder innerlijke weerstand. Maar ze kan er naar streven opheldering te verkrijgen en dan zal veel haar duidelijk worden. Want dan beginnen de eerste lichtstralen al uitwerking te hebben. En zoals op aarde van nu af aan een langzaam rijpen aan inzicht, aan licht - dat wil zeggen: aan weten van de zuivere waarheid - te herkennen is, zo neemt ook in het rijk hierna de ontwikkeling van het wezen toe. Het wordt steeds volmakter. Het sluit zich steeds meer bij God aan, het is onuitsprekelijk gelukzalig.



Maar het kindschap Gods is een hogere graad van volmaaktheid en het brengt oneindige verrukkingen met zich mee. Het is het recht van hen die al op aarde met al hun geestelijke vermogens ernaar streefden bij God te komen, die Hem liefhebben met heel hun hart en Hem willen dienen in uiterst trouwe overgave, die toegedaan lijden en aardse noden op zich nemen, die proberen Zijn wil te volbrengen en voortdurend in liefde werkzaam zijn. Want ze trachten al op aarde zich aan de eeuwige Godheid aan te passen en daarom pakt de liefde Gods hen vast en effent voor hen de weg naar Haar. Maar op aarde is hun lot niet gemakkelijk. Ze moeten vele beproevingen doorstaan. Ze moeten op aarde taken vervullen die grote kracht vereisen en een vaste wil om bij God te komen. Maar de goddelijke genade staat deze zielen onmetelijk ter beschikking, zodat ze het doel bereiken als ze er maar naar streven.

Amen

---

**BD.6735**

*13 januari 1957*

### **Toezending van licht in het hiernamaals**

Voor de zielen in het hiernamaals schijnt een helder licht waar Ik mijn woord naar de aarde kan sturen. De duisternis rondom die zielen is vaak zo diep dat het hen onuitsprekelijk kwelt en ze zouden deze willen ontvluchten. En wanneer het verlangen naar licht in hen ontwaakt, dan laat Ik hun ook lichtbronnen herkenbaar worden omdat deze nu ook door die zielen worden opgezocht. En nu begint voor hen de ontwikkeling opwaarts. Weliswaar in het begin nauwelijks merkbaar, maar een ziel die eens de plaats heeft opgezocht waar een lichtstraal te zien was, keert daar steeds weer naar terug en dan is er geen gevaar meer dat ze terugvalt in de duisternis. Maar waaruit bestaat het licht, dat hun goed doet en hen naar steeds meer licht zal doen verlangen?

De zielen die geheel apathisch in duistere streken vertoeven, zijn zonder kracht en ze kunnen ook niets herkennen van hun omgeving. Maar ze weten dat ze leven, dat ze niet zijn uitgewist. En dit bewustzijn is voor hen uiterst kwellend, want ze kunnen denken, ofschoon hun weten dat ze op aarde hebben vergaard in de war is geraakt. Maar ze kunnen nadenken over hun ongelukkige toestand. En dus kunnen ze nu beginnen te vragen of en waardoor ze zelf schuldig zijn aan deze toestand. En wanneer zulke vragen als gedachten in hen opduiken ben Ik ook bereid deze vragen te beantwoorden. Doch Ik kan het niet rechtstreeks, maar moet hun alleen de mogelijkheid geven dat ze iemand vinden die hun daarover

onderricht. Elk van zulk soort vragen en het verlangen naar antwoord is al verlangen naar licht. Elke onwetendheid van de ziel is net als duisternis, elk waar weten is als licht.

Een ziel die niet meer in haar lichaam verblijft, die dus niet meer door het lichamelijk oog kan kijken, is blind zolang ze geheel onwetend is. En zolang is het dus nacht om haar heen. Maar er kan haar licht worden gebracht. Ze kan worden voorgelicht en zodra ze deze opheldering gewillig aanhoort merkt ze ook dat de nacht lichter wordt. Eerst gaat ze een schemertoestand binnen. Ze begint heldere gedachten te krijgen en ondervindt daarbij een welbehagen en steeds wordt het lichter in haar. Ze kan herkennen wat ze eerst niet kon zien, alleen zijn het geen aards-materiële indrukken die in haar dit welbehagen teweegbrengen. Veeleer maakt haar een toestand van innerlijk licht gelukkig omdat ze nu ook weet dat en hoe ze zich uit deze vreselijke situatie kan bevrijden. Tevens ligt er een arbeidsveld voor haar dat haar onbeschrijflijk stimuleert na haar eerdere toestand van werkeloosheid, want nu ervaart ze ook kracht voor een taak waartoe nu een drang om in liefde werkzaam te zijn haar aandrijft.

De plaatsen nu, waar mijn woord weerklinkt, zijn zulke oorden om opheldering te verkrijgen. Ze stralen in helder licht en trekken ontelbare zielen aan, doch worden alleen gezien door hen die vurig ernaar verlangen hun duisternis te verlaten, die naar licht verlangen. Want er zijn ook zielen die het licht schuwen, die zo diep zijn gezonken dat ze het licht als kwelling ervaren omdat het hun verdorvenheid aan het licht brengt en die daarom strijden tegen het licht waarvan ze menen dit te kunnen doven. Maar zulke zielen worden weggedrongen. Daarentegen wordt elke ziel aangetrokken die naar het licht verlangt, of door hulpvaardige wezens erheen geleid. En zodra ze maar zonder weerstand aanhoren wat hun daar verkondigd wordt, begint ook al de toestand van duisternis te veranderen in een schemertoestand. In deze zielen komt nu de drang om te leven boven. Ze beginnen te hopen, ze willen leven om werkzaam te kunnen zijn en hun wil levert hun nu ook de kracht op.

Licht is weten, licht is waarheid en licht is dus voor zulke zielen in de duisternis het enige dat hun moet worden gebracht opdat ook zij ontwaken ten leven. En daarom zult u steeds omgeven zijn door zielen die hongeren naar licht, die deel willen hebben aan de overdracht van licht wanneer mijn woord u wordt toegestuurd, wanneer Ik u mensen opheldering verschaf, wanneer Ik u de zuivere waarheid doe toekomen door mijn geest. Daarom zal er steeds een licht stralen dat talloze zielen aanlokt zodra u zich met Mij verbindt om mijn woord in ontvangst te nemen. Want onder licht in het geestelijke rijk is steeds alleen het toevoeren van de zuivere waarheid uit Mij te verstaan. Licht is inzicht, licht is weten dat in Mij zijn oorsprong vindt, dat door Mij zelf op de aarde neer straalt opdat de duisternis zal worden doorbroken, opdat u mensen gelukkig zult

kunnen worden, maar dat u alleen dan zult kunnen ontvangen, wanneer u zich met Mij verbindt, met het Licht van eeuwigheid.

Amen

---

**BD.8083**

*20 januari 1962*

### **Werkzaamheid in het hiernamaals - Utdelen van de waarheid**

Zonder de waarheid zult u niet zalig kunnen worden. Want de waarheid is licht en gaat u eens het rijk hierna binnen, dan zal elke dwaling waaraan u nog vasthoudt het licht verduisteren. Het zal afbreuk doen aan zijn lichtintensiteit. En dat zal voor uw ziel betekenen, dat ze zelf nog niet verlossend bezig zijn kan. Maar de ziel vindt haar geluk alleen in een verlossend werkzaam zijn. Ze kan dus zelf geen licht uitstralen zolang ze het zelf niet bezit, zelfs al hoeft ze niet meer in de duisternis te vertoeven omdat haar levenswandel op aarde haar de toegang tot het lichtrijk heeft verzekerd. Maar ze moet zich vrij maken van onjuist denken. Ze moet elke schaduw, dat betekent elke verkeerde gedachte, van zich afweren. Ze moet zuivere waarheid verlangen en dan zal ze deze ook mogen ontvangen. En het helderste licht zal dan voor haar stralen.

U zult moeten weten dat uw gelukzaligheid in het rijk hierna daarin bestaat, de zielen in de duisternis licht te brengen, hen uit verkeerde gedachten te bevrijden en hun de zuivere waarheid aan te bieden. Want de waarheid zal hen de weg laten vinden naar Mij, Die ze in de dwaling nog niet juist hebben onderkend. En er gaan vele mensen het rijk hierna binnen die in onjuist denken verkeren. Dezen zult u hulp moeten brengen in hun geestelijke nood. U zult dus verlossend werkzaam moeten zijn. Maar daartoe zult u zelf in het licht moeten staan. U zult in de waarheid onderwezen moeten zijn. U zult dus eerst moeten trachten uzelf vrij te maken van een weten dat niet overeenstemt met de waarheid. Is nu uw leven op aarde een werkzaam zijn in liefde geweest, dan zult u het ware weten plotseling inzien zodra u het aardse lichaam hebt afgelegd. U zult in het heldere licht staan en nu ook de werkzaamheid die u gelukzalig maakt, bij andere zielen kunnen uitvoeren.

Maar vaak houdt een ziel vast aan haar weten waar ze op aarde voor is uitgekomen. En dan is haar toestand niet zaligmakend. Dan zal ze zich nog steeds in een schemertoestand bevinden, zo lang tot ze zelf bereid is zich in de waarheid te laten onderrichten. Tot ze haar verkeerde weten loslaat en nu ook toeneemt in licht, dat langzaam begint te stralen en ook lichtintensiteit heeft, dat wil zeggen

weer zielen uit het donker helpt die het licht willen aannemen. Daarom is het onvergelijklijk waardevol, op aarde al de waarheid te hebben aangenomen. Want deze is licht dat helder en duidelijk de weg naar boven aanwijst en dat in het geestelijke rijk ook gelukzaligheid betekent omdat de ziel nu tot haar eigen geluk werkzaam kan zijn.

Alleen liefde kan u mensen licht opleveren, zelfs wanneer een mens zonder geestelijk weten is, want deze zal plotseling overal van op de hoogte zijn en zalig zijn. Maar wie de liefde heeft, die zal zich ook op aarde niet afwijzend opstellen tegenover de waarheid wanneer deze hem wordt overgebracht. En daarom zal het in zijn voordeel zijn bij zijn binnengaan in het rijk hierna, omdat hij nu kan uitdelen van de schatten die hij in het leven op aarde heeft verworven door het vervullen van mijn geboden van de liefde. Hij zal rijk gezegend zijn en bevrijd van alle donkerte kunnen werken in het geestelijke rijk. Aldus zal daarmee in overeenstemming ook zijn licht helder zijn. En zalig degene die niet zonder liefde voortgaat op aarde. En al is de graad van liefde nog zo laag, deze betekent echter altijd een lichtje dat tot grote hulp is wanneer hij aankomt in het rijk hierna.

Daarom moet het u niet onverschillig laten of u zich gedurende uw aards bestaan in de waarheid ophoudt of in de dwaling. U zult tevoren alle dwaling moeten hebben afgelegd. U zult de zuivere waarheid moeten hebben aangenomen voordat u in het rijk hierna hemelse vreugde zult kunnen genieten. Want deze bestaat in de verlossende bezigheid, die echter alleen uitgevoerd kan worden door een ziel die zelf in het licht staat, dus in het inzicht van de zuivere waarheid, omdat deze ziel ook in verbinding staat met Mij als de eeuwige Waarheid. En deze aaneensluiting met Mij is het doel dat iedere ziel moet bereiken als ze gelukzalig wil zijn en dat eeuwig wil blijven.

Amen

---

**BD.3774**

*18 mei 1946*

## **Licht van boven**

De hemel laat zijn licht op de aarde neerstralen, maar de aarde blijft donker. Ze verzet zich ertegen het licht aan te nemen, want de bewoners van de aarde hebben hun ogen gericht op het rijk der duisternis, dat soms wel een vuurschijnsel ten beste geeft, wat echter alleen misleiding van de satan is. En ze trachten gretig dit bedrieglijk licht op te vangen en slaan geen acht op het zachte licht dat van boven komt. Slechts een enkeling neemt het aan en voor deze is de betovering van de

duisternis doorbroken. Hij is de nacht ontvlucht en gaat een heldere morgen tegemoet.

Waarom weifelt u mensen het licht van boven aan te nemen? Waarom jaagt u een bedrieglijk licht na en laat u zich niet onderrichten over de waardeeloosheid ervan? Waarom wilt u niet van boven in ontvangst nemen wat de diepte u nooit kan bieden? Waarom brengt u niet de wil op u los te maken van de macht die u vasthoudt in de duisternis van geest? Omdat u niet meer in staat bent te geloven in de Schenker van het licht, in een almachtige, wijze en liefdevolle Schepper van eeuwigheid die ook u heeft geschapen, en waarlijk voor een ander doel dan dat wat u nastreeft.

Bezin u toch hoe leeg uw bestaan is wanneer u zich voorstelt dat de dag van morgen al uw lichamelijk einde kan brengen. Wat baat u dan dat wat u zo ijverig tracht te bereiken? Wat baten u aardse goederen als uw lichaam heeft opgehouden te bestaan? Uw ziel gaat dan een vreselijk lot tegemoet, want ze is zonder enig geestelijk bezit en daarom zonder kracht. Ze is dood, echter niet uitgewist.

Laat u onderrichten als de lichtdragers uw weg kruisen. Luister naar ze en denk na over hun woorden. En als u serieus bent, zult u inzien dat hun woorden niet leeg zijn, dat ze leven in zich dragen. Dat ze wel geloofwaardig zijn zodra een Schepper van eeuwigheid erkend wordt. En probeer het geloof in een Schepper te verkrijgen door na te denken en doordat u vragen in de oneindigheid stuurt. En het licht uit de hemelen zal ook u treffen en u zult zijn weldaad voelen. Er zal een mild en zacht schijnsel in uw hart vallen. Uw geest zal verlicht worden en het verlangen naar steeds helderder licht in u zal toenemen en vervuld worden.

Laat het licht van boven op u inwerken. Ontvlucht het niet, want alleen dit licht brengt u het leven. Het is geen bedrieglijk licht. Integendeel, het brengt geestelijke goederen aan u over, waarvan het nastreven voor u gelukzaligheid betekent en gelukzaligheid oplevert. Ontvlucht de duisternis door uw wil, en u zult leven.

Amen

---

**BD.7719**

*3 oktober 1960*

**Het Licht van eeuwigheid**

In Mij herkent u het Licht dat sinds eeuwigheid schijnt, dat uitstraalt in de oneindigheid en dat ook uw harten wil binnendringen opdat het licht zal worden en alle duisternis zal wijken. Ik ben dus het Licht van eeuwigheid dat is neergedaald naar de aarde die in duisternis gehuld was en daarom voor u mensen een onzalige verblijfplaats. Ik daalde zelf af naar de aarde en ontstak in de mensen een licht. Ik bracht hun de goddelijke liefdesleer waarvan het naleven hun met zekerheid het inzicht gaf. En inzicht is licht. Inzicht is het kennen van de zuivere waarheid die van Mij uitgaat.

Ik toonde de mensen de weg om tot het licht te geraken. Ik wees ze de weg van de liefde, die de mensen onweerlegbaar de wijsheid moest opleveren. Want het vuur van de liefde straalt het licht der wijsheid uit. Het "Licht" daalde af naar de aarde, dus is de "Liefde" naar de aarde gekomen. En de **Liefde** ben **Ik zelf**. Ik zelf ben de Oerbron van het licht en als zodanig zult u Mij moeten leren zien. U moet weten dat mijn wezen "liefde" is en daarom ook onbegrensde "wijsheid" moet zijn, en dat, wie door mijn liefde wordt bestraald, ook in de diepste wijsheid wordt geleid en bijgevolg het inzicht heeft.

Daarom kan dus geen mens wetend worden, dus tot inzicht komen, wanneer de liefde niet tevoren ontstoken werd. Want zonder liefde is er geen wijsheid, zoals er zonder vuur geen licht kan zijn. En als u mensen dus rijper aan inzicht zult willen worden, dan zult u eerst uw best moeten doen rijper te worden in de liefde, dus de graad van liefde steeds hoger te laten worden, omdat dan het licht in u is en alles helder verlicht wat tevoren nog donker was.

En in het gebed moet u alsmaar vragen om kracht. U moet vragen om versterking van uw wil en dit verzoek zal u waarlijk worden ingewilligd. Want door het enige gebed tot Mij verbindt u zich met de Bron van de kracht, met de Bron van het licht en van de liefde. U verbindt zich met Hem die u alles kan en wil schenken, maar die daar door uzelf om gevraagd wil zijn, omdat dan Zijn werkzaam zijn onbepert is, wanneer uw wil Hem toebehoort. Ik kom naar u toe en ontsteek in u waarlijk het licht van verlichting en inzicht. Ik laat u waarlijk niet in duisternis van geest, want Ik geeft u kracht die u nu gebruikt om in liefde werkzaam te zijn. En dan wordt ook het licht in u ontstoken en verkrijgt u inzicht.

En zo zult u begrijpen dat het verstand u geen weten kan opleveren dat overeenstemt met de waarheid, of dat u een weten niet "inzicht" zult kunnen noemen. Want inzicht is wijsheid en wijsheid is het weten uit Mij dat licht schenkt en gelukzaligheid. En dat alleen zult u moeten nastreven, omdat dit weten mee wordt overgenomen in de eeuwigheid, omdat het niet vergaat zoals het aardse weten. Omdat het voor de mensen de rijkdom bepaalt waarmee de ziel eens zal kunnen werken in het rijk hierna.

U moet verlangen naar het licht uit Mij. U moet u tot het Licht zelf wenden, opdat het u zal verlichten. U moet erom bidden en u zult het ontvangen, want door het gebed brengt u al de verbinding met het eeuwige Licht tot stand. En het zal zijn stralen in uw hart zenden en u bedenken naar uw verlangen. Licht, liefde, waarheid - alles behoort Mij toe. Alles behoort tot mijn wezen en het ene is ondenkbaar zonder het andere.

Maar zodra u het inzicht hebt, zodra u een waarheidsgetrouw weten het uwe noemt, is het donker van de nacht doorbroken, waarin u zich eindeloze tijden bevond. U bent begonnen aan de terugweg naar Mij. U schrijdt het licht weer tegemoet. U laat u bestralen door Mij als het "eeuwige Licht" en u zult weer uw wezen omvormen, terug tot het oer-wezen. U zult worden wat u was in het allereerste begin: wezens vol van licht die voortdurend verbonden zijn met de Oerbron van licht en kracht. U zult gelukkig zijn en dat voor eeuwig blijven.

Amen

---