



## **Beloften van Jezus**

**“Ik ben bij u alle dagen”**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in  
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

*Bertha Dudde*

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

### Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## **Inhoudsopgave**

### **BD.**

Wie was Bertha Dudde?

3326 God openbaart Zich - Beloften

### **Gods tegenwoordigheid in het Woord**

3596 God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het Woord

5001 God spreekt steeds weer

8522 Eeuwig weerklinkt het Woord van God

### **Gods aanwezigheid in de Geest**

6195 Het vernemen van het Woord pas na de kruisdood

7037 Jezus belofte van de Geest

7681 "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld"

7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de Geest"

### **Het intrek nemen van God in het hart**

4736 God spreekt door het hart tot de mens

5758 Het vormen van het hart tot tempel van God

7336 God neemt Zijn intrek in het hart - Het kindschap Gods

### **Verbinding met God door samenspraak middels gedachten en gebed**

4343 Het innerlijke leven - Het zich terugtrekken in de eenzaamheid

5616 Troostrijke woorden van de Vader

6116 Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid

### **Gods tegenwoordigheid door werken van liefde**

- 6145 Jezus vernam Gods Woord - Middelaar tussen God en de mensen  
6225 “God is in mij” - In liefde werkzaam zijn  
7446 De Geest van Jezus Christus is de Liefde - De tegenwoordigheid van God  
8409 “Wie in de liefde blijft”  
8515 Vereiste voor de aanwezigheid van God: Liefde

### **Het levend geloof in Gods aanwezigheid in de mens**

- 5081 “Het geloof verzet bergen”  
7099 Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid  
7256 Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods

### **Waar twee of drie in Mijn naam verzameld zijn, ben Ik in hun midden**

- 2107 “Waar twee of drie in Mijn naam verzameld zijn”  
7075 “Waar twee of drie samen zijn”

### **Het werkzaam zijn van God in de mens**

- 3517 Gods werkzaam zijn in de mens - Kracht  
7639 Het werkzaam zijn van God rechtstreeks of door lichtboden  
8095 God is in ons - Hij is bij ons aanwezig

### **Gods werkzaam zijn in de arbeiders in de wijngaard**

- 4647 “U zult nog grotere dingen kunnen volbrengen” - Belofte  
4716 De gave van het woord getuigt van het werkzaam zijn van de Geest  
6292 Gods aanwezigheid en uiting

### **Gods aanwezigheid in de nood**

- 1004 “Zie, Ik ben bij u alle dagen”  
6124 Woorden van troost - Lijden - Ziekte - Verbinding met God

6275 Kracht en werking van het goddelijk Woord

**Zichtbare aanwezigheid van Jezus in de eindtijd**

2734 Het zichtbare verschijnen van de Heer - “Waar twee of drie samen zijn in Mijn naam”

4847 Over de wederkomst van Christus

7713 Zichtbare aanwezigheid van Jezus

-----

2762 “Open uw harten”

5480 Zie, Ik ben bij u alle dagen

---

**BD.3326**

*11 november 1944*

## **God openbaart Zich - Beloften**

Mijn wil wordt bekend gemaakt aan u die zich aan Mij overgeeft en Mij wil dienen. Want Ik spreek Zelf tot u, nu en altijd, zoals Ik steeds tot de mensen heb gesproken die door werkzaam te zijn in liefde zich in staat stelden Mijn stem te vernemen. Ik was in het Woord onder hen en zal immer in het Woord bij de mensen vertoeven, tot aan het einde van de wereld.

Want Ik heb de mijnen beloofd, dat Ik Me aan hen zal openbaren als ze Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden, dat Ik ze in de waarheid zal inleiden en dat ze Mijn Geest zullen ontvangen. Mijn Geest echter is Mijn Woord. Mijn Geest is "Ik Zelf" en dus ben Ik Zelf bij degenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden. En daarom kunnen ze ook Mijn Woord rechtstreeks van Mij vernemen, want Ik openbaar Me door de innerlijke stem en maak hun Mijn wil bekend.

En zo vernamen Mijn leerlingen Mijn stem. Ik was in het Woord bij hen, nadat Mijn verlossingswerk was volbracht. Ze hoorden Mij, ofschoon Ik niet lichamenlijk onder hen vertoefde. En ze tekenden het Woord op, omdat dit Mijn wil was. In alle zuiverheid gaven ze datgene weer, wat ze door de innerlijke stem hadden vernomen. Want Mijn Woord weerklonk helder en duidelijk in hen, zodat ze voortdurend op de hoogte waren van Mijn wil. En dit Woord deden ze de mensen toekomen, opdat Mijn wil aan allen werd verkondigd, opdat ze deze wil konden naleven en dan gelukkig konden worden.

Maar de tijd heeft dit Woord van Mij niet zuiver en onbedorven bewaard. Het is niet allemaal Mijn Woord dat als zodanig de mensen wordt bijgebracht. Het heeft een verandering doorgemaakt door eraan toegevoegd mensenwerk, dat alleen van de zuivere waarheid, van het door Mij Zelf naar de aarde gestuurde Woord is te scheiden door diegenen die weer zelf het Woord kunnen vernemen door werken van liefde en de wil Mij te dienen.

Nooit zal Mijn Woord kunnen vergaan. Steeds zal de zuivere waarheid blijven bestaan. Ze zal behouden blijven tot in alle eeuwigheid. Maar mensenwerk blijft niet bestaan. Wat dus aan de menselijke vernietigingsdrang ten prooi valt, wat door besluiten en geboden krachteloos en werkeloos wordt, zijn menselijke bijkomstigheden. Want wat van Mij is, is onvergankelijk en zal alles doorstaan.

Maar Ik streef een reiniging na van datgene, wat als Mijn Woord de mensen wordt aangeboden en niet meer geheel overeenstemt met het Woord dat uit Mij is, dat Mijn leerlingen van Mij hebben ontvangen. En daarom stuur Ik het Woord weer rechtstreeks naar de aarde. Ik openbaar Me opnieuw en zoek Me weer Mijn leerlingen uit die Ik door Mijn Geest in alle waarheid geleid.

Want Ik zal steeds in het Woord onder de mensen zijn en hun het Brood uit de hemel aanreiken. En in het bijzonder dan, wanneer ze gebrek lijden en het hun aan geestelijke spijzen ontbreekt, aan voedsel dat hun zielen tot leven moet wekken. Dan open Ik de bron waaruit het levende water stroomt. Ik geef de mensen te eten en te drinken, doordat Ik hun het voedsel uit de hemelen aanbied: Mijn Woord. Mijn vlees en Mijn bloed.

Wie wil Mij dat verhinderen? Wie wil het goddelijk werkzaam zijn van Mijn Geest als beëindigd beschouwen met het Woord dat Mijn discipelen werd aangeboden? Ik blijf bij u tot aan het einde der wereld, zo luidt Mijn belofte. Waarom zal Ik niet spreken met de mijnen als hun hart ernaar verlangt? En u mensen hebt Mijn Woord nodig, dat u steeds weer Mijn Wil bekend moet maken.

Want het Woord heeft de kracht verloren als het de mensen niet meer zuiver wordt aangeboden, zoals Mijn discipelen het eens van Mij hebben vernomen. Maar u mensen hebt de kracht nodig die uit Mijn Woord stroomt. En dus geef Ik u weer de zuivere waarheid. Ik kom in het Woord opnieuw naar de aarde en zal overal weerklinken, waar de mensen die gewillig en in staat zijn liefde te geven, Mij hun diensten aanbieden en in hun binnenste luisteren om Mijn Woord te vernemen. En naar dezen moet u luisteren, want ze brengen de zuiverste waarheid aan u over. Ze maken u bekend met Mijn wil en ze wijden u in een weten in, dat alleen Ik Zelf door Mijn Woord naar de aarde kan brengen. Geloof daarom, dat Ik steeds weer tot de mensen spreek en in het Woord bij hen ben.

Amen

---

### **Gods tegenwoordigheid in het Woord**

**BD.3596**

*6 november 1945*

**God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het Woord**



En dus ben Ik in het Woord midden onder u, zoals Ik het beloofd heb. Ik laat u niet alleen en Mijn aanwezigheid zult u ook voelen. En zo kom Ik u nader in het Woord, want het Woord ben Ik Zelf en wie Mijn Woord heeft, kan ook van Mijn aanwezigheid spreken en zich zeker voelen in Mijn nabijheid.

Ik Zelf ben een Geest die niet materieel gebonden is in een vorm, maar die kracht en licht is in de hoogste graad en die door Zijn wil en Zijn denkvermogen als Wezen moet worden betiteld, die in liefde en wijsheid werkzaam is en dus licht en kracht laat uitstralen in de oneindigheid. En Mijn Liefde geeft de kracht en het licht een vorm, opdat u mensen u van hen bewust wordt - u die nog niet rijp genoeg bent om kracht en licht in zijn oer-substantie te ontvangen. En deze vorm is Mijn Woord, dat Ik aan u overbreng opdat u de rijpheid zult verkrijgen.

Een Geest die in Zichzelf licht en kracht is, kan ook alleen maar in de vorm van licht en kracht aanwezig zijn. En dus moet Mijn Woord, de uitstraling van Mij Zelf, licht en kracht bevatten. En dit kenmerkt Mijn nabijheid. En dus heb Ik u de belofte gegeven onder u te vertoeven tot aan het einde der wereld, doordat Mijn Geest voortdurend bij u is die licht en kracht wilt ontvangen, doordat Mijn Woord voortdurend tot u komt, rechtstreeks van Mij uitgaand om u Mijn aanwezigheid kenbaar te maken.

Ik ben bij u. En al ben Ik ook niet zichtbaar bij u, zo hebt u toch een bewijs van Mijn aanwezigheid in handen als u Mij in het Woord herkent. Want Ik Zelf ben het Woord. En u ontvangt het onophoudelijk, zodra u Mij en Mijn nabijheid begeert. Wie Mij dus herkent in het Woord, zal ook diep gelukkig zijn vanwege Mijn nabijheid. En elke twijfel, elke bangheid en elke zorg zal van hem afvallen, omdat hij die Ene naast zich weet, die hem helpend bijstaat in elke nood van lichaam en ziel.

Bijgevolg is Mijn Woord kracht en zegen brengend, want wie Mijn Woord begeert, opent voor Mij de deur van zijn hart, waardoor Ik nu binnen kan komen om bij hem Mijn intrek te nemen. En Ik verlaat hem eeuwig niet meer als zijn wil eenmaal Mij geldt en hij Mij in het Woord heeft herkend. Want het Woord is de vorm waardoor Ik Me uit, waardoor de volmaakte Geest van Eeuwigheid Zich aan de onvolmaakte wezens kenbaar maakt om hen tot volmaaktheid te brengen.

Ik ben dicht bij u. Wat aarzelt en vreest u dan nog, die Mijn Woord hebt, die het rechtstreeks ontvangt of verneemt door de mond van de ontvanger? Ik ben bij u allen, omdat u door het verlangen naar Mijn Woord Mij uw liefde betuigt. En het zij u gezegd, dat pas het toestromen van Mijn Woord u het zekere bewijs geeft dat Ik Zelf bij u ben. Wie Mij niet wenst te horen, die verlangt niet naar Mijn nabijheid. Zijn hart dringt hem niet naar Mij toe, want dit zou het verlangen koesteren naar de uiting van Mijn Liefde, naar een bewijs van aanwezigheid.

Het verlangen naar Mijn Woord kan wel verschillend van aard zijn. De mens kan getroost en gesterkt willen zijn door geestelijk bemoedigende woorden. Hij kan zijn weten op geestelijk gebied willen verrijken. Hij kan ook in dankbaarheid aan Mij denken en Mij dit kenbaar willen maken en daarom Mijn nabijheid wensen. Hij kan in innige samenspraak met Mij willen verblijven en in gedachten Mijn Woord tot zich nemen. Doch steeds moet zijn gevoel geestelijk gericht zijn. Dan zal Ik Me ook laten vinden. Zijn roep zal Mij naar zich toe trekken en door Mijn Woord zal Ik Me te kennen geven, omdat anders de mens Mijn nabijheid niet zou kunnen verdragen.

En Mijn Woord zal eveneens op verschillende manieren tot hem komen. Door het rechtstreeks werkzaam zijn van de Geest in hem, zodat hij in staat is zelf Mijn stem te vernemen. Door overdracht van een directe ontvanger die in Mijn opdracht hem Mijn Woord verkondigt, of langs de weg van mentale overdracht van weten uit het geestelijke rijk. Door het lezen van Mijn Woord dat naar de aarde is gestuurd. Door een geestelijk onderhoud met medemensen. Steeds zal Ik Me bekommerden om een hart vol verlangen. Want Ik Zelf ben het Woord en dus vertoef Ik Zelf midden onder de mensen als ze met een ernstige wil Mijn Woord aanhoren, Mij tot zich laten spreken.

Dan bied Ik hun het brood des hemels aan, Mijn vlees en Mijn bloed. En als ze Mij Zelf dus eten en drinken, moeten ze ook zeer innig met Mij verbonden zijn. Als ze Mijn Woord opnemen in het diepe geloof dat Ik Zelf het Woord ben, nemen ze Mij op in hun hart. En Ik zal ze voortdurend gelukkig maken met Mijn tegenwoordigheid. Want Ik gaf u de belofte bij u te blijven tot aan het einde der wereld, en Mijn belofte gaat op Mijn Woord in vervulling, omdat Mijn Woord waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.5001**

*17 november 1950*

## **God spreekt steeds weer**

O jullie dwazen die menen de Liefde van uw God te kunnen bepalen. Jullie blinden van geest, die Mij nog niet herkend, Mijn tegenwoordigheid nog niet gemerkt hebben. Die daarom niet kunnen begrijpen, dat Ik Me kenbaar maak aan diegenen die naar Mijn Woord verlangen. Jullie dwazen die niet weten dat Ik het eeuwige Woord Zelf ben en bijgevolg moet spreken wanneer Ik bij u aanwezig

ben en u Mijn aanwezigheid wil bewijzen. U praat wel na wat Ik eens gesproken heb toen Ik op aarde wandelde, maar zolang Ik Zelf niet bij u aanwezig ben, zijn het slechts dode letters die u verbreidt, die pas levend worden, wanneer u ze als teken van Mijn aanwezigheid ervaart, omdat u Mij dan Zelf hoort spreken, die Me door de Geest in u openbaar.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God (en het Woord is God). Mijn Woord ben Ik Zelf en Mijn Geest is in elk Woord dat van Mij getuigt. Ik spreek tot de mensen en wel overal en altijd, zodra de mens zijn oor voor Mij opent, zodra hij verlangt Mij te horen en luistert naar de uiting van Mijn Liefde. En nooit zal deze Liefde uitgeput raken, zoals daarom ook nooit Mijn Woord kan ophouden te weerklinken in het hart van de mensen die Mij liefhebben.

Wie dus gelooft dat Ik Me slechts één keer aan de leerlingen heb geopenbaard, wie gelooft dat Ik nu zwijg en nooit meer met de mensen in een zo innig contact sta dat ze in staat zijn Mij te horen, die bevindt zich in grote dwaling. En die dwaling is voor hem zelf zeer nadelig, omdat hij nooit Mijn stem kan horen, wanneer hij niet gelooft dat Ik Me openbaar, dat Mijn Liefde zich tegenover u mensen wil uiten en u een teken wil geven dat Ik bij u tegenwoordig ben.

Omdat Mijn Godheid wezenlijk is, moet Ik ook van Mijn Wezen getuigenis kunnen afleggen en dus tot u mensen spreken. Ook u zult alleen een ander wezen kunnen herkennen wanneer dit zijn denken, willen en voelen tot uitdrukking kan brengen, daar het anders voor u dood blijft en niet herkend wordt. En daar Ik wil dat u mensen Mij leert herkennen, moet Ik tot u spreken.

Welke vader die zijn kinderen liefheeft, zou wel blijven zwijgen als hij weet dat ze in nood zijn? Welke vader zou wel een gelofte afleggen slechts eenmaal tot zijn kinderen te spreken, om dan voor altijd te blijven zwijgen? U mensen kent uw Vader in de hemel niet als u zich Hem voorstelt als een onbarmhartig wezen met principes die elke liefde ontberen. Zoals een hen haar kuikentjes lokt om ze te beschermen tegen het gevaar, zo ben Ik ook alsmaar iemand die roept en aanmaant. En hoe anders dan door Mijn Woord, dat van Mij Zelf getuigt en van Mijn Liefde en zorg voor u?

O jullie dwazen die geloven dat Mijn Liefde minder zou worden. Dat ze ooit uitgeput zou kunnen raken. Dat Ik, het Woord van Eeuwigheid, eens zou kunnen zwijgen, omdat Ik al een keer tot u gesproken heb. Wees erop bedacht hoe zwak uw geloof toch is en hoe u Mij beoordeelt naar aardse maat. Hoe u Mij de zwakheden en gebreken van een aardse mens toeschrijft, wiens liefde beperkt is omdat hij nog onvolmaakt is.

Mijn Woord zal steeds weerklinken en ieder mens die zich vormt volgens Mijn wil, die zijn hart gereed maakt tot woning waarin zijn Heer Zijn intrek kan nemen, zal het kunnen horen. En als Hij bij hem aanwezig is, zal Hij Zich ook uiten en woorden van Liefde en Wijsheid tot hem spreken, zoals Ik het beloofd heb. En nooit zult u eraan moeten twijfelen, daar anders ook Mijn op aarde gesproken Woord vervallen zou zijn, dat Mijn Geest u heeft verkondigd tot aan het einde der tijden: “Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld”, “Mijn Geest zal u in de waarheid binnenleiden”.

En als u een diep levend geloof bezit, zult u Mij niet beschouwen als een verre God, veeleer als een uitermate goede, liefdevolle Vader die altijd met u verbonden wil zijn en blijven en die u dan ook zult kunnen vernemen, die altijd tot u spreekt als u ernaar verlangt Hem te horen.

Amen

---

**BD.8522**

*8 juli 1963*

## **Eeuwig weerklinkt het Woord van God**

Ik heb beloofd bij u te blijven tot aan het einde van de wereld. En als een teken van Mijn tegenwoordigheid, zal Mijn Woord voor eeuwig weerklinken voor u, Mijn schepselen. Voor eeuwig zal de verbinding tot stand zijn gebracht tussen uw God en Schepper van eeuwigheid, en Zijn door Hem voortgebrachte wezens. Voor eeuwig zal Mijn liefde zich tonen doordat zij u aanspreekt, omdat zij in het begin er de grootste zaligheid in vond met haar schepselen gemeenschap te hebben door het Woord. Want de zaligheid aller wezens bestaat voor eeuwig daarin zonder ophouden Mijn liefdeskracht te ontvangen. En deze grote krachtuitstraling komt tot uitdrukking door Mijn toespreken.

Ik openbaar Mij Zelf door het Woord. Ik breng Mijn gedachten op u over en vind Mijn zaligheid daarin u tot een wederwoord aan te sporen, waardoor een uitwisseling kan plaatsvinden tussen Vader en kind, wat reeds de grootste zaligheid betekent.

Hoe volmaakter het wezen nu is, des te duidelijker weerklinkt Mijn stem in diens hart wat in zoverre geestelijk te begrijpen is dat het wezen verkeert in het zuiverste inzicht en in gelijke wil en gedachten als Ik. Het is dan door zijn volmaaktheid ook innig met Mij verbonden.

Maar ook in een lagere staat van rijpheid kan het wezen Mij waarnemen wanneer het, bewust van zichzelf, de verbinding met Mij tot stand brengt. Maar daarmee in overeenstemming is ook de graad van zaligheid hoger of lager. Want het wezen is tot leven gekomen, zodra het weer met Mij verbonden is. De dode toestand, in welke het vernemen van Mijn Woord uitgesloten is, is overwonnen.

Maar slechts heel weinig mensen weten dat hun God en Schepper tot hen wil spreken, en dat zij Hem zouden kunnen vernemen als zij zouden leven naar Zijn wil. Maar heel weinig mensen ervaren het geluk van een direct aanspreken en een binnengaan in een innige verhouding met Hem. En als hun medemensen hiervan in kennis gesteld worden, is het voor hen ongeloofwaardig en zij maken degenen belachelijk die hun hierover vertellen. Maar “Mijn Woord zal blijven bestaan, ook al zullen hemel en aarde vergaan”.

Ook deze belofte wordt door u mensen meestal anders uitgelegd, omdat u gelooft dat het neergeschreven Woord onveranderd behouden blijft. Juist daarom is het nodig dat Mijn Woord steeds weer opnieuw naar de aarde wordt gebracht, omdat de wil van de mensen niets onveranderd laat en de zuiverheid van het eens gesproken Woord niet gegarandeerd blijft.

Maar toch heeft Mijn belofte dat “Mijn Woord zal blijven bestaan” nog een diepere betekenis. Voor altijd en eeuwig zal voor het wezenlijke Mijn Woord weerklinken. Voor altijd en eeuwig zal Mijn Woord getuigen van de verbinding van al het geschapene met Mij. Voor altijd en eeuwig zullen Mijn schepselen Mij Zelf mogen vernemen, want het is hun zaligheid dat zij direct door Mij worden aangesproken, dat zij Mijn wil kennen en dezelfde wil nu ook in zich dragen. Zij mogen nu ook met hun God en Schepper omgaan zoals kinderen omgaan met hun Vader. En dan vervult hen het diepste inzicht en de hoogste wijsheid. En een waarheidsgetrouw weten maakt hen dan grenzeloos gelukkig.

Dit alles is het resultaat van het uitwisselen met Mij door het Woord. Kon Mijn Woord niet weerklinken in het hart van alle wezens, dan kon er ook geen waar leven zijn. Want Mijn Woord is pas het leven, de kracht en ook de gelukzaligheid. Anders zou Ik voor Mijn schepselen een eeuwig ver verwijderde God zijn, dus onbereikbaar. Er zou dan geen verbinding met Mij bestaan en Mijn Woord zou dus ook geen uitwerking hebben.

"Ik blijf bij u tot aan het einde". Zonder Mij en Mijn tegenwoordigheid zult u er niet meer zijn, tenzij u nog toebehoort aan Mijn tegenstander, wiens gebied Ik niet zal binnendringen omdat uw terugkeer tot Mij vrijwillig moet plaatsvinden.

Zodra u zich echter van hem heeft losgemaakt en Mij ernstig nastreeft, zal ook Mijn Woord in u weerklinken. Weliswaar eerst heel zacht als de stem van het

geweten, maar u zult Mijn stem steeds duidelijker kunnen vernemen als u zich maar zelf aan Mij overgeeft. Want daardoor zult u de innerlijke drang bespeuren in gedachten met Mij te spreken. En dan zal er ook een antwoord komen dat u echter in het begin niet als Mijn antwoord herkent, maar als het resultaat van uw eigen gedachten ziet. Maar hoe meer u zich van de wereld terugtrekt en Mij zoekt, des te luider zal Mijn stem in u weerklinken. En het geloof in Mijn toespreken kan u ertoe bekwaam maken bewust Mijn stem te verwachten, en u zult Mij horen.

Want dat ligt alleen aan de graad van rijpheid van uw ziel. Het ligt aan de graad van uw liefde, op welke wijze u Mij en Mijn Woord zult vernemen. En omdat u die Mij toebehoort, gestadig opwaarts gaat, zal Mijn Woord u ook niet meer overslaan. Ik zal bij u zijn en blijven en u voor altijd en eeuwig aanspreken. En u zult uw zaligheid voortdurend verhogen door een blijvende uitwisseling met Mij, door Mijn Woord.

Amen

---

### **Gods aanwezigheid in de Geest**

**BD.6195**

*22 februari 1955*

### **Het vernemen van het Woord pas na de kruisdood**

Het horen van Mijn Woord is voor u een uiting van Mijn Geest die in u werkzaam is zodra u de voorwaarde vervult: dat u uw hart tot liefde vormt. Ik heb u beloofd Mijn Geest te zenden, die u inleidt in alle waarheid. Zolang Ik Zelf op aarde wandelde, werkte Mijn Geest bij u en in u (in de mens) als Ik dit wilde. Maar alleen, zonder Mijn toedoen, zouden de mensen Mijn stem nog niet hebben kunnen vernemen. Want in die tijd was de mensheid zo volledig in de ban van Mijn tegenstander, dat hij het niet toeliet. Want de mensen waren nog niet verlost. Toch sprak Ik voor de tijd van Mijn geboorte voortdurend door de mond van de profeten. Deze profeten waren toen door Mijn Geest gedreven. Ik gebruikte hun mond om Me door hen te uiten, om te spreken tot de mensen die zich van Mij afwendden. En deze profeten moesten spreken zoals Mijn wil het hun gebod.

De oerstaat, rechtstreeks Mijn stem te vernemen, was al lange tijd voor Mijn geboorte bij de mensen verloren gegaan. Het waren er steeds maar enkele, van wie het hart Mij toebehoorde en die als zielen van boven leid-sterren moesten

zijn voor hun medemensen die op zeer grote afstand van Mij stonden. Want de macht van de satan over alle mensen, die hij op de eerste plaats gebruikte om de mensen van Mij af te brengen, was nog ongebroken. En deze macht moest Ik eerst breken door Mijn kruisdood. Ik moest de mensen verlossen. Ik moest de verbinding tot stand brengen tussen het rijk van het licht en de mensen, opdat de weg naar Mij vrij werd voor hen die het ernstig wilden. De mensen werden door Mijn dood geboren tot nieuw leven. De mensen die vrijwillig deze wedergeboorte nastreefden door een levenswandel in liefde, overeenkomstig Mijn levenswandel op aarde, werden nu met Mijn Geest vervuld.

Mijn Geest kon in hen werken. Ik was dus Zelf bij de mensen aanwezig en zo konden ze nu ook Mijn stem vernemen. Ik kon hen Zelf aanspreken, Me niet alleen van hen bedienen om tot de mensheid te spreken. Ik kon ieder afzonderlijk voorzien van voedsel voor zijn ziel. Ik, het Woord van eeuwigheid, kon Mij Zelf aan hen tot spijs geven. Maar dit was pas mogelijk door Mijn verlossingswerk, daar anders de mensen de wedergeboorte van de ziel niet konden verkrijgen, daar ze anders het rijk der duisternis niet zouden hebben kunnen verwisselen voor het rijk van het licht.

Ik zei tot Mijn leerlingen, dat Ik hun Mijn Geest wilde zenden. Ik onderwees hen weliswaar doordat ze Mijn stem in zich konden vernemen, maar ze konden nog niet geheel begrijpen wat Ik tot hen sprak, omdat ook zij nog in de kluisters van Mijn tegenstander lagen, die Ik pas verbrak door Mijn kruisdood. Toen zond Ik hun Mijn Geest, wat bij Mijn leerlingen zichtbaar in zijn werk ging.

Maar het uitgieten van Mijn Geest kunnen alle mensen nu zelf ervaren, al is het niet in die duidelijke vorm. Ze kunnen zich door hun wil in een situatie plaatsen waarin ze met Mij in verbinding staan. Ze kunnen door een leven in liefde naar Mijn voorbeeld wedergeboren worden. En nu kan de Vader met Zijn kind spreken en het kind zal Hem horen. De Vader kan nu Zijn kind de echte kost aanreiken die het nodig heeft om rijp te worden, om dat te worden wat zijn doel is op aarde: een wezen vol van kracht en licht dat weer de oerstaat is binnengegaan waarin het eens werd geschapen.

Dit toespreken, Mijn Woord, is het teken van het werkzaam zijn van de Geest in de mens. Het is het uitgieten van de Geest, dat door Mijn verlossingswerk pas mogelijk is gemaakt. De mens moet zich vrijwillig met Mij verbinden door de liefde. Dan pas heeft hij de wedergeboorte bij zichzelf voltrokken en dan pas kan Ik hem het brood uit de hemel - Mijn Woord - verstrekken. En dat hij daartoe in staat is, daarvoor stierf Ik aan het kruis en verwierf voor hem de genade van een versterkte wil.

Want eerder hield Mijn tegenstander hem geketend en verhinderde hem deze innige verbintenis met Mij, die voor het vernemen van Mijn Woord vereist is. Maar de mensen die tevoren waardig werden bevonden Mijn stem te vernemen, vervulden daarmee de opdracht, ten behoeve waarvan hun ziel belichaamd werd op aarde. Het waren steeds maar enkele mensen die een missie hadden te vervullen: te wijzen op Mijn geboorte en de mens tot geloof te brengen. Maar sinds Mijn kruisdood is het voor alle mensen mogelijk Mij te horen, voor ieder die het maar ernstig wil, die Mijn geboden onderhoudt en dus de voorwaarden vervult onder welke Ik Me kan openbaren.

In het geloof in Jezus als Gods Zoon en Verlosser der wereld in wie Ik Zelf Me kon belichamen, wordt de mens ook de kracht toegestuurd Mijn wil te vervullen. Hij kan nu, zonder gehinderd te worden door Mijn tegenstander, de weg van de liefde gaan en zichzelf vormen tot een opnamevat van Mijn Geest, wat tevoren maar voor weinige mogelijk was. Maar deze weinige waren nog met de zondenschuld beladen en daarom was ook voor hen de weg naar Mij nog niet vrij. De liefde dus, die de band tussen de mensen en Mij tot stand bracht, was door de inwerking van Mijn tegenstander bijna totaal bekoeld. En daarom waren de mensen ook uitermate ver van Mij verwijderd. Door de mens Jezus werd deze verwijdering verkleind. Hij was geheel met Mij verbonden en Hij leed en stierf voor de mensen om de schuld die ons scheidde teniet te doen, opdat nu ook de mensen ongehinderd tot Mij konden komen en dan ook de stem van de Vader konden vernemen.

De oerstaat die een graad van volmaaktheid vooropstelt, moest worden hersteld. Maar deze graad van volmaaktheid was alleen te bereiken na het tenietdoen van de grote oer-schuld van het zich afkeren van Mij. Dus stierf Ik voor u de dood aan het kruis, omdat anders deze schuld niet kon worden tenietgedaan. En nu kan iedere mens de graad bereiken die hem in staat stelt Mijn stem te vernemen. Iedere mens kan zich tot opnamevat van Mijn Geest vormen. En Ik kan nu Mijn Geest uitgieten in iedere mens die een leven leidt naar Mijn wil en Mijn geboden nakomt. Aan hem kan Ik Me openbaren zoals Ik het beloofd heb.

Amen

---

**BD.7037**

*8 februari 1958*

**Jezus belofte van de Geest**



Toen Ik op aarde wandelde heb Ik u Mijn Geest beloofd. Maar pas na Mijn kruisdood kon deze Geest Zich in u uiten, omdat Hij, als deel van Mij, niet kon doorbreken waar de zonde van de vroegere opstand tegen Mij - de grote oerschuld - nog niet teniet was gedaan, wat pas door het verlossingswerk mogelijk werd. En daarom kan Mijn Geest Zich ook nu pas daar uiten, waar de verlossing van de zonde is voorafgegaan.

Daarom is het opwekken van de Geest altijd pas het gevolg van de verlossing door Jezus Christus. Er kan nu wel een opwekking plaatsvinden om in Hem te geloven, die pas dan de verlossing van de zonde tot gevolg heeft, maar vanuit deze opwekking is nu ook het wekken van de Geest mogelijk, zodat dus gaven van de Geest van de meest verschillende soort duidelijk worden.

En dit moet u mensen nastreven, zodra u gelooft in Jezus Christus, in Mijn menswording en Mijn kruisdood. Dan zult u ook aan Mijn woorden moeten denken, waarmee Ik u Mijn Geest heb beloofd. U moet er aan denken, “dat Ik Zelf bij u ben tot aan het einde van de wereld.” Slechts korte tijd kon Ik in uw midden vertoeven in de vorm van de mens Jezus die Mij in alle volheid in Zich droeg.

Maar Ik wil ook steeds bij diegenen tegenwoordig zijn, die naar Mij verlangen, die Mij liefhebben en naar Mijn welgevallen willen leven. En bij dezen wil Ik vertoeven in de Geest. Mijn kracht moet hen doorstromen, zodat zij ook ongewone zaken tot stand kunnen brengen. Waar Ik dus aanwezig ben, zal Ik Me ook uiten.

Ik zal de mens vertrouwd maken met een waarheidsgetrouw weten. Ik zal hem kracht schenken om tot welzijn van de medemens werkzaam te zijn, geestelijk of ook aards. Ik zal hem het toekomstige onthullen als het dienstig is voor het zielenheil der mensen. Ik zal hem de kracht geven zieken te genezen in Mijn naam. En zo zal Ik steeds Mijn aanwezigheid bewijzen, zoals Ik het heb beloofd.

Ik zal in de Geest bij diegenen zijn, die Mij liefhebben en Mijn geboden nakomen. Maar Ik zal door Mijn Geest niet daar werkzaam kunnen zijn, waar de verlossing door Jezus Christus niet eerst heeft plaatsgevonden. Want Mijn Geest breekt Zich niet met geweld baan. En waar Hij op weerstand stuit, zwijgt Hij.

Maar gezegend zijn degenen die Hem de doorbraak toestaan, die toegeven aan Zijn zachte aandrang liefde te beoefenen, die de weg naar Jezus Christus nemen en zich helemaal aan Hem overgeven. Dezen zullen dan ook de waarheid van Mijn belofte ondervinden, dat Ik Zelf van hen bezit neem, dat Ik bij hen blijf en ze nu met gaven van de Geest toerust.

Want waar Ik ben, wil Ik Me ook weggeven. En Mijn geschenk aan de mensen zonder licht en kracht zal steeds bestaan in het toevoeren van licht en kracht. Ik zal hun weer hetzelfde verschaffen wat Ik op aarde aan Mijn leerlingen uitdeelde: een ongewoon weten en ongewone kracht, zodat ook zij konden volbrengen wat voor hen als alleen maar mens onmogelijk was.

Maar Ik kon Mijn Geest ook alleen maar uitgieten over Mijn leerlingen die Mij gewillig waren gevolgd en wier levenswandel het toeliet dat Mijn kruisdood hun algehele verlossing bracht van Mijn tegenstander, van hun oer-schuld en dus ook van hun toestand van zwakte en duisternis.

Mijn Geest verlichtte hen, Mijn Geest gaf hun kracht in overvloed, want Ik Zelf was het, die in hun midden vertoefde, die door hen sprak en door hen de wonderwerken verrichte toen ze in Mijn naam de wereld introkken om het evangelie te verkondigen. Ik was bij hen, net als in Mijn tijd op aarde. En Ik kon bij hen zijn, omdat ze alleen Mij nog toebehoorden en dus nu ook door de kracht van de Geest konden werken, zoals Ik het had beloofd.

En zo zal Ik ook bij diegenen zijn die het Mij door hun levenswandel mogelijk maken in hen tegenwoordig te zijn. En Ik zal Mijn aanwezigheid bewijzen door ongewone werken, door toevoer van licht en kracht. En ze zullen eveneens het verlossingswerk van Jezus Christus bekend maken, net als Mijn eerste leerlingen.

Ze zullen Zijn naam verkondigen in de wereld en eveneens hun medemensen willen helpen verlost te worden, omdat zij zelf zijn verlicht door Mijn Geest en omdat Mijn Geest hen aanspoort voor Mij en Mijn rijk te spreken en de waarheid van hun spreken te bevestigen door gaven van de Geest, door duidelijke bewijzen van Mijn aanwezigheid.

Amen

---

**BD.7681**

*24 augustus 1960*

### **"Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld"**

Ik wil u Mijn Trooster zenden, de Geest der waarheid. U allen hebt het vermogen in u de stem van Mijn Geest te vernemen, want een deeltje van Mij Zelf, een geestvonk van Mijn goddelijke Geest, die Liefde is, ligt in u en zal zich ook steeds met Mij kunnen verbinden. Mijn Woord zal door hem in u binnenstralen, want deze geestvonk is een uitstraling van Mijzelf die u doeltreffend raakt als u

daarop voorbereid bent. Zolang u zich afzijdig houdt van Mij, houdt ook deze geestvonk zich in u stil. Verbindt u zich met Mij, dan staat ook de geestvonk in contact met Mij en hij kan u alles overbrengen wat nu van Mij aan licht en kracht uitgaat. Hij kan u de zuivere waarheid uit Mij doen toekomen, en u kunt door het ontvangen van deze waarheid toenemen in inzicht, dus vanuit het donker van de nacht het licht van de dag binnentreden.

Ikzelf heb u dit beloofd toen Ik op aarde leefde, dat Ik u niet meer alleen zou laten, dat Ik altijd bij u zal blijven tot aan het einde van de wereld. Ik wees u op "het werkzaam zijn van Mijn Geest" in u, die u vertrouwd zal maken met de waarheid. Want tevoren was de ziel nog met de oerschuld belast, die het onmogelijk maakte dat de verbinding van de mens met Mij zo innig was dat hij Mijn stem in zich vernam.

Want eerst moest de verlossing hebben plaatsgevonden door Jezus Christus, die de grote scheiding van Mij ophief. De mens moest Mij heel bewust erkennen in Jezus Christus. Hij moest dus vanuit zijn wil de weg van de terugkeer aanvaard hebben, die hem dan ook weer de aanstraling van Mijn liefdeskracht opleverde en hem verzekerde van het weerklinken van Mijn Woord in zichzelf, als dit zijn wil was, als hij zich bewust openstelde en nu de geestvonk in zich aanleiding gaf zich te verbinden met de Vadergeest van eeuwigheid.

Daartoe behoort slechts de ernstige wil, in Mijn Wil binnen te gaan. Daartoe is het erkennen van Mijzelf nodig, aan Wie het wezen eens zijn erkenning ontzegd had. En daar is een leven in liefde voor nodig opdat Mijn Geest zich nu uit kan, zoals Ik het beloofd heb. Lichamelijk kon Ik niet bij u mensen blijven, maar Ik gaf u de troost Mijn Geest te zenden en dus altijd "bij u te blijven tot aan het einde van de wereld". En deze belofte moet u ernstig nemen. U kunt zich altijd van Mijn tegenwoordigheid bewust zijn en blijven. U hoeft het alleen maar zelf te willen dat Ik bij u tegenwoordig ben. U hoeft slechts in gedachten de verbinding met Mij tot stand te brengen, in de geest of in het werkzaam zijn in liefde.

Dan zult u Mij ook voortdurend kunnen vernemen. Want Ik Zelf ben in u en de geestvonk verliest nimmer de verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid. Hij kan zich alleen niet uiteten, wanneer de mens zelf zich niet openstelt uit vrije wil. Wanneer hij zelf niet luistert om te horen wat de Geest uit Mij door de geestvonk aan hem overbrengt.

En zodoende ligt het steeds alleen aan de mens zelf, dat hij de vonk in zich doet ontbranden, dat hij hem de mogelijkheid geeft zich te openbaren, dat hij Mij Zelf vraagt dat Ik bij hem mag zijn, hem onderricht en bekend maak met de waarheid volgens Mijn belofte.

En Ik zal hem waarlijk als een Trooster terzijde staan. Ik zal hem binnenleiden in de waarheid, Ik zal Mijzelf aan hem bewijzen door Mij aan te spreken. Ik zal bij hem zijn en blijven tot aan het einde.

Amen

---

**BD.7822**

*10 februari 1961*

### **Voorwaarde voor de "uitstorting van de Geest"**

De uitstorting van de Geest vergt bepaalde voorwaarden die vervuld moeten worden, want Mijn Geest kan zich alleen uitstorten in een geopend vat, dat zo is toebereid, dat Mijn Geest er in kan stromen. En deze toebereidung vraagt weer een zielenarbeid die de mens aan zichzelf voltrokken moet hebben, of ook: de mens moet Mijzelf een woonplaats hebben bereid, omdat Mijn tegenwoordigheid onvoorwaardelijk nodig is om Mij te kunnen uiten door Mijn Geest.

De geestvonk sluimert weliswaar in ieder mens, maar hij moet tot leven gewekt worden. De verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid moet tot stand gebracht worden, opdat hij zich dan ook uiten kan. En die verbinding wordt tot stand gebracht, de geestvonk wordt tot leven gewekt, als de mens in de liefde leeft, als hij door werken van liefde Mij tot zich trekt, de Liefde Zelf.

De mens moet door de liefde zijn ziel reinigen van alle omhulsels die voor het licht ondoordringbaar zijn, dan brengt hij zich zelf in gereedheid. Hij maakt zichzelf tot een opnamevat van de goddelijke Geest. Hij vervult de voorwaarden die een uitstorting van de Geest tot gevolg hebben. En hij moet geloven dat Mijn Geest zich over hem uitstort, dat de Vader Zich tegenover Zijn kind uiten wil en kan. En hij zal weer alleen geloven als hij zich tot liefde gevormd heeft. Want pas als hij aan een werkzaam zijn van Mijn Geest in hem gelooft, zal hij ook innerlijk luisteren om te horen wat deze Geest hem overbrengt. Zolang dit geloof ontbreekt zal hij nooit van een gave van de geest kunnen spreken. Hij zal eenvoudig niet de in hem sluimerende krachten wekken en dus zullen ze zich ook niet kunnen uiten, hoewel ze in hem zijn.

De liefde zal weliswaar spoedig zijn denken verlichten, om welke reden een liefdevol mens ook spoedig tot geloof kan komen als zijn streven geestelijk gericht is, als hij zijn best doet volgens Mijn Wil te leven, doch Mijn Geest dringt Zich niet op. Nooit zal een mens de stem van Mijn Geest vernemen, die niet bewust de verbinding met Mij tot stand brengt om Mij te horen. Want het

innerlijk luisteren is nodig, wil hij Mij vernemen en onderrichtingen vol van wijsheid in ontvangst nemen, die alleen de Geest uit Mij aan hem kan overbrengen.

En juist het geloof in het werkzaam zijn van Mijn Geest is bij de mensen verloren gegaan, zodat zij geheel ongelovig staan tegenover een heel natuurlijk gebeuren dat de mensen alleen Mijn grote Liefde zou moeten bewijzen, hoewel Ik Zelf hun de belofte gaf bij de mensen te blijven en ze in alle waarheid binnen te leiden.

Zij begrijpen deze belofte niet, anders zouden zij er in geloven en aan Mijn Woord, dat van boven tot hen klinkt of door Mijn boden aan hen wordt overgebracht, een grotere betekenis toekennen. Mijn Geest heeft slechts een opnamevat nodig dat is toebereid, opdat Hij zich daarin kan uitstorten. Maar dan laat Hij ook merken er te zijn, Hij spreekt tot jullie zoals een Vader tot Zijn kinderen spreekt en Hij zal jullie altijd opheldering geven als jullie geestelijk door hem onderwezen willen worden.

Maar hij kan zich niet uiten waar liefde en geloof ontbreken, waar de mens nog niet aan zijn ziel gewerkt heeft, zodat hij zichzelf tot liefde gevormd heeft en al vrij is van alle onreinheden en afvalstoffen van zijn ziel. Want Ik kan alleen Mijn intrek nemen in een rein hart dat van liefde vervuld is en Mijn tegenwoordigheid verdragen kan. Waar echter deze voorwaarden aanwezig zijn, daar vertoef Ik en laat Ik ook Mijn tegenwoordigheid zien. Ik giet Mijn Geest uit over alle vlees. Ik onderricht en troost, Ik leid de mensen binnen in de waarheid, Ik blijf bij hen tot aan het einde van de wereld.

Amen

---

### **Het intrek nemen van God in het hart**

**BD.4736**

*11 september 1949*

#### **God spreekt door het hart tot de mens**

U zult moeten doen wat het hart u gebiedt. Want door het hart spreek Ik tot u, vooropgesteld dat u Mijn stem zult willen vernemen. U zult dus het hart kunnen laten spreken, of ook het verstand. Dat wil zeggen: u zult aan uw gevoelens aandacht kunnen schenken of ook het verstand laten heersen, dus een of ander voordeel nastreven door uw handelen, terwijl het hart dit voordeel niet verkrijgt.

Maar wilt u dat Ik u raad geef doordat u Mij tevoren vraagt om onderrichting, dan hoeft u alleen maar op uw gevoelens te letten en dan zal het waarlijk goed zijn wat u doet. Dan is uw hart enkel de overbrenger van Mijn wil. En aan zijn stem zult u gevolg kunnen geven. Zo wordt u ook overeenkomstig uw gevoel onderricht. Dat wil zeggen: u wijst instinctief af wat verkeerd is en neemt aan wat overeenstemt met de waarheid.

En zo is ook te verklaren, waarom mensen die innig met Mij zijn verbonden, het gevoelsmatig afwijzen als hun dwaalleren worden voorgehouden. Dit is een teken dat hun ziel zich verweert tegen iets dat voor haar schadelijk is, dat ze in het verlangen naar het juiste en ware door de Geest in zich ervoor wordt gewaarschuwd iets onwaars aan te nemen, dat ze zich dus onbewust vijandig opstelt en haar instelling niet verbergt, maar openlijk bekent. Dan breng Ik Zelf deze mens ertoe, dat hij zich afwijzend uit, omdat Ik wil dat dwaalleren worden gebrandmerkt als verderfelijk voor de ziel.

Maar zwijgt de innerlijke stem in een mens, zodat hij het verkeerde van een handeling of leer niet inziet, dan verlangt hij niet naar Mijn raad, maar is van zichzelf of zijn beoordelingsvermogen overtuigd. Hij vraagt niet en kan daarom geen antwoord ontvangen. Ik kan niet door het hart tot hem spreken, daar hij niet let op zijn gevoelens.

Maar de wil om af te wijzen zou in hem toch worden gewekt, als het hem maar serieus te doen was om de zuivere waarheid, die hij echter steeds alleen via Mij en door Mij zou kunnen vinden. Wie het slachtoffer wordt van een dwaalleer, moet de schuld bij zichzelf zoeken. Want zodra hij de waarheid verlangt, zal ze hem worden aangeboden. Want steeds spreek Ik door het hart tot degenen die door Mij onderwezen willen worden, omdat Ik geen mens in dwaling laat die naar de waarheid verlangt.

Amen

---

**BD.5758**

*31 augustus 1953*

## **Het vormen van het hart tot tempel van God**

U moet uw hart tot een tempel vormen waarin Ik Mijn intrek kan nemen. En in deze tempel zult u moeten bidden, in uw innerlijk binnengaan en Mij daar zoeken en met Mij spreken in deemoed en liefde. En u zult Mijn wederwoord vernemen, vooropgesteld dat u Mijn aanwezigheid in u mogelijk maakt. Maar als u uw hart

vormt tot een tempel van God, dan zult u het reinigen van alle vuil. U zult er alles uit moeten verwijderen wat Mijn aanwezigheid niet toelaat.

En u zult het mooi maken met deugden van allerlei soort. U zult alles doen wat Mij blij maakt en Mij de tempel van uw hart binnentrekt. U zult zelf tot liefde worden om de eeuwige Liefde in u op te kunnen nemen. En u zult dan steeds stille godsdienstoefening houden. U zult dan zelf graag daar vertoeven waar Ik ben en steeds maar vurig verlangen naar het ogenblik waarop u met Mij samenspraak zult kunnen houden, waarop u Mij uw diensten aanbiedt, Mij uw noden en zorgen toevertrouwt, waarop u in deemoedig stil gebed Mij om hulp en kracht vraagt.

U zult dit uur steeds vaker inlassen in uw aards bestaan. Want u vertoeft dan in een gebied dat buiten de aardse wereld ligt. U haalt troost en kracht voor u op de plaats waar Ik vertoef, omdat u hem door uw liefde hebt ingericht tot een woonplaats, tot een tempel voor Mij. U hoeft Mij niet in de verte te zoeken. Niet op openbaar toegankelijke plaatsen, niet in dode dingen. Want daar ben Ik niet te vinden. Maar gaat u in uw eigen hart, gaat u de stilte in om Mij aan te roepen, dan geef Ik gevolg aan uw roep, zelfs wanneer uw hart nog niet zo gevormd is dat Ik daar in vertoeven kan. Maar Ik kom naar u toe en help u om voor Mij de woonplaats in te richten.

Want uw verlangen naar Mij is al een groot hulpmiddel om uw hart te reinigen. En dan zal met Mijn kracht ook alles verwijderd worden wat Mij verhindert bij u in te trekken. Ik kan zo dicht bij u zijn, dat u Mijn aanwezigheid bespeurt, dat u in staat bent Mij te horen. En Ik wil ook zo dicht bij u zijn, omdat Ik u liefheb. Maar ú zult het mogelijk moeten maken dat Ik bij u kan zijn. U zult, door uzelf te vormen tot liefde, uw hart moeten inrichten tot de tempel waar u dan altijd binnen zult kunnen gaan om woorden van Liefde van Mij in ontvangst te nemen, die u steeds gelukkig zullen maken, zodra u begeert Mij te horen.

Amen

---

**BD.7336**

*15 april 1959*

## **God neemt Zijn intrek in het hart - Het kindschap Gods**

Laat Mij uw hart binnengaan en daar Mijn intrek nemen, opdat ik bij u zal blijven en u nooit meer zal verlaten, opdat Ik in u leef en u innig met Mij verbonden bent. Ik verlang alleen maar vurig naar deze band, want dan is ook de verhouding

tussen kind en Vader tot stand gebracht, die u verzekert van de aaneensluiting met Mij, die zin en doel is van het aardse leven.

Wanneer Ik in u kan zijn, dan heeft u zich ook veranderd tot liefde. Uw hart is gereinigd en tot liefde omgevormd. En zo is het dus ook voor Mij tot een verblijfplaats geworden waarvan Ik heel graag bezit neem en die Ik nooit meer wil verlaten. Want ook Ik verlang vurig naar de aaneensluiting met Mijn kinderen en dat doel heb Ik nu bereikt: dat u Mijn kinderen bent geworden, die als schepselen van Mij bent uitgegaan. Reinig uw hart met alle ijver en verwacht Mij dan met alle overgave, opdat ik bij u Mijn intrek neem. En voortaan gaat u uw weg over de aarde niet meer alleen, maar u gaat de weg nu onder Mijn leiding en waarlijk altijd zo, zoals deze de kortste is naar het vaderhuis.

Maar dat u nog op aarde moet verblijven, behoort ook tot het toetsen van uw leven op deze aarde. Want u hebt allen nog ballaststoffen af te stoten. U zult zich allen nog moeten vervolmaken op deze aarde, wilt u de graad van het kindschap Gods bereiken, die u tot de gelukkigste schepselen maakt in het geestelijke rijk. En heb Ik eenmaal Mijn intrek kunnen nemen in uw hart, dan zult u ook nog dat doel bereiken, ware kinderen van God te worden. Want met Mijn ondersteuning zal het u ook lukken. Ik ben immers bij u aanwezig en het laatste stuk van de weg die u moet afleggen, gaat u nu onder Mijn leiding, omdat u zich geheel aan Mij overgeeft zodra Ik in u Mijn intrek kan nemen.

Wil toch ernstig Mijn aanwezigheid in u, dan zult u ook serieus aan uzelf werken, opdat uw hart vrij wordt van zonde en Mij tot verblijfplaats kan dienen. En wilt u Mijn aanwezigheid, dan ben Ik al bij u en verlaat Ik u ook eeuwig niet meer. Het kind heeft de weg naar huis gevonden, naar de Vader. En Hij leidt het nu terug naar het vaderhuis, om het een gelukkig leven te bereiden in het geestelijke rijk, in zijn ware vaderland, waar het kind nu in licht en vrijheid, in kracht en gelukzaligheid steeds in de nabijheid van de Vader mag verblijven en nu samen met Hem werkt in liefde en wijsheid en kracht.

Het kindschap Gods is de hoogste graad van gelukzaligheid. En voor u mensen op aarde staat de mogelijkheid open in deze hoogste graad de aarde te verlaten en binnen te gaan in een rijk van ongekend licht en onvermoede gelukzaligheid. Maar u zult al op aarde het verlangen naar Mijn liefde in uw hart moeten dragen. En dit verlangen naar liefde zal u aansporen tot ijverige arbeid aan uw ziel. En u zult Mij daardoor naar u toe trekken, omdat Ik graag daar ben waar liefde Mij aanleiding geeft Mijn Liefde weg te geven, waar Ik Me aan een mens kan schenken die Mij liefheeft. Dan neem Ik dus Mijn intrek in u en verlaat Ik u eeuwig niet meer. De vereniging heeft dan plaatsgevonden, welke zin en doel is van uw aardse leven. Het kind heeft de weg terug naar het vaderhuis gevonden.



Amen

---

## Verbinding met God door samenspraak middels gedachten en gebed

**BD.4343**

*20 juni 1948*

### **Het innerlijke leven - Het zich terugtrekken in de eenzaamheid**

Ga in de eenzaamheid en laat Mij tot u spreken. En u zult het wonderbaarlijke in overvloed vernemen. Er zal zich een gedachtenwereld voor u ontsluiten die u anders vreemd blijft. Want Ik Zelf leid u in gebieden die voor u nieuw zijn en u toch bekoorlijk voorkomen als u ze eenmaal hebt betreden. Het is een uitermate waardevolle geestelijke onderrichting, omdat ze u voor eeuwig bijblijft.

U hebt er waarlijk meer profijt van dan van elke vermeerdering van aards weten. Want dit alles zinkt weg of raakt in vergetelheid op het moment van de dood van uw lichaam. Maar geestelijk weten straalt als een helder licht en verspreidt een zachte glans waar geheel onwetende zielen op aansturen, omdat het hen weldadig treft.

U zult dus uit Mijn hand geestelijk weten in ontvangst mogen nemen, als u zich in de stilte terugtrekt, als u in uw kamertje stille samenspraak met Mij houdt. U moet de eenzaamheid zoeken, dat wil zeggen de wereld achter u laten, een innerlijk leven leiden met geregelde aaneensluiting met Mij. En Ik zal een leraar zijn die steeds voor u klaar staat, die u een weten verschaft dat u nodig hebt, dat u ontbreekt en dat u gelukkig maakt.

Zolang de wereld u lokt, zal het u moeilijk vallen met Mij in geestelijk contact te komen. Want Ik sta buiten de wereld, maar ben altijd voor u bereikbaar, wanneer u zich ervan afkeert. Ik ben er altijd, maar of u tijd voor Mij hebt, blijft aan u overgelaten. Doch zegenrijk is elke minuut die u voor Mij gebruikt.

Verzamel daarom geestelijke rijkdom die uitermate kostbaar is. En gebruik uw tijd op de juiste manier. Weet, dat hij nooit verkeerd is gebruikt, wanneer u met Mij in verbinding treedt, wanneer u zich uit de wereld terugtrekt. Weet, dat u echter slechts schijngoederen verwerft met elke dienst die de wereld van u verlangt. Alleen de liefde tot de naaste heeft dezelfde waarde, omdat ze eveneens de verbinding met Mij tot gevolg heeft en Ik dan in u werkzaam kan zijn.

Houd dikwijls samenspraak met Mij als u schatten wilt verzamelen voor de eeuwigheid. En Ik zal u steeds de juiste arbeid toewijzen. Ik zal u leiden naar waar u in liefde werkzaam kunt zijn. Ik zal mensen tot u brengen, die u zult kunnen bewegen tot debatten die weer het denken op Mij richten. Als uw leraar zal Ik u het weten overbrengen dat u verder zult moeten geven aan de anderen.

En Ik zal steeds bij u zijn, omdat elke verbinding vanaf de aarde naar Mij zegenrijk is en u helpt opwaarts te gaan. Want Mijn belofte luidt: “Ik blijf bij u tot aan het einde.” Begrijp deze woorden en weet dat u het zelf mogelijk zult moeten maken dat Ik bij u aanwezig ben, door uw wil. Weet dat u zich in de stilte terug zult moeten trekken en uw gedachten tot Mij moet verheffen. Dan zal Ik bij u zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.5616**

*8 maart 1953*

### **Troostrijke woorden van de Vader**

Ik ben u waarlijk zeer nabij, ook wanneer u zich door Mij verlaten voelt, want Ik vergeet u niet. Alleen houd Ik Me vaak verborgen om u aan te sporen naar Mij te roepen. Want u zult Mij niet moeten vergeten. De verbinding in gedachten van u naar Mij heeft de uitwerking van een waar wonder op uw ziel en dit wil Ik de ziel doen toekomen. En daarom zult u niet lauw mogen worden in uw verlangen naar Mij.

U zult zich steeds weer door middel van gedachten op Mij moeten richten, omdat u zich dan opent en Mijn krachtstroom tot u leidt, die naar allen gaat die zich met Mij verbinden. Daarom komen er ook ogenblikken over u, waarin u bedrukt bent, waarin de nood u angstig maakt en u hulp zoekt bij Mij. En u zult geen vergeefs verzoek doen. Want als u Mij roept, hoor Ik u en geef Ik u wat u verlangt: Mijn aanwezigheid die steeds hulp voor u betekent.

Elke angst en zorg is waarlijk onnodig zolang u contact met Mij mag zoeken in gedachten of door werken van liefde. Ik ben niet ver van u vandaan. En zou ik het wel zijn, dan is uw roep om Mijn nabijheid waarlijk het beste middel om u van Mijn aanwezigheid te verzekeren. Want elk verlangen van het hart vervul Ik, omdat toch een gelovig hart Mij roept en Ik dit nooit teleur zal stellen. Elke gedachte van u trekt Mij tot u, zodra die zich bevestigend naar Mij uit.

Daarom zou er geen nood hoeven te zijn op aarde. U zou elke zorg kunnen bezweren, zodra u maar Mij zou aanroepen en Mij al uw noden en zorgen voorleggen. Want Ik kan en wil u helpen wanneer u Mij vertrouwt. En uw vertrouwen komt tot uitdrukking in de verbinding met Mij door middel van gedachten, in de hoop die u op Mij vestigt als op uw Vader die Zijn kinderen liefheeft en ze dus ook niet in nood zal laten. Vergeet Mij niet. Blijf in gedachten steeds met Mij verbonden en dan zal Ik altijd bij u aanwezig zijn. En waar Ik ben kan geen nood zijn. Waar Ik ben is steeds de Helper die alle nood kan uitbannen.

Amen

---

**BD.6116**

*22 november 1954*

**Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid**

U zult steeds van Mijn tegenwoordigheid overtuigd kunnen zijn, wanneer uw gedachten zich met Mij bezighouden, wanneer u een smeekbede tot Mij zendt, wanneer u Mij door gedachten uw nood toevertrouwt. Dan zult u zich ook door Mij aangesproken voelen en u zult er alleen op hoeven te letten, welke gedachten u aanspreken als u stil binnen in u luistert. Want Ik antwoord u, hoewel u zult geloven dat dit antwoord uw eigen gedachten zijn.

Mijn wil en doel is, dat alle mensen in gedachten de verbinding met Mij tot stand brengen, maar slechts weinige doen het. En daarom is het toch vanzelfsprekend, dat Ik dezen met Mijn aanwezigheid gelukkig maak, omdat ze zich in hun gedachten op Mij richten. Want elke van zulke gedachten raakt Mij als een kinderlijke roep die Ik niet negeer, omdat Ik daar immers op wacht. En de aard van de gedachten bepaalden Mijn antwoord, zolang u nog niet zo innig met Mij verbonden bent door werken van liefde, dat Ik u ook geheel onafhankelijk van uw denken een weten kan overbrengen, wat echter ook het geloof vooropstelt dat Ik door de Geest met u spreek. Maar dan bent u ook helemaal overtuigd van Mijn aanwezigheid die zich duidelijk aan u bewijst.

Maar dat uw denken aan Mij eveneens aanleiding geeft tot Mijn tegenwoordigheid en dat Ik Me dan eveneens tegenover u uit, dat weet u mensen niet. Ook niet hoe gemakkelijk u Mij daarom tot u zult kunnen trekken en ook steeds inniger contact met Mij zult kunnen onderhouden als u onbaatzuchtige naastenliefde verricht, waardoor u Mij als de eeuwige Liefde tot u trekt. Dan zult u de verbinding met Mij kunnen versterken en tenslotte ook die graad van liefde bereiken, die vereist is voor een duidelijk werkzaam zijn van de Geest in en bij u.

Alleen zult u moeten geloven dat u zelf uw God en Vader ertoe brengt bij u aanwezig te zijn door gedachten die op Hem zijn gericht.

Beschouwt u vanuit deze kant uw dagelijks leven, dan zult u spoedig elk uur dat u niet aan Mij denkt als waardeloos beschouwen. Want als u weet dat Ik bij u tegenwoordig kan en wil zijn, zult u alleen maar gelukkig zijn in stille verbinding met Mij, door middel van gedachten. En Mijn zachte aandringen om werkzaam te zijn in liefde zult u naleven. En u zult zich nu ook bewust worden van het licht en de kracht die uit zulke contacten met Mij voor u voortvloeien.

Amen

---

### **Gods tegenwoordigheid door werken van liefde**

**BD.6145**

*25 december 1954*

#### **Jezus vernam Gods Woord - Middelaar tussen God en de mensen**

Toen de mens Jezus op aarde wandelde, was er een verbinding tot stand gebracht tussen de aarde en het geestelijke rijk. God kon Zelf weer tot de mensen spreken door de mond van de mens Jezus. Zijn Woord kon weer klinken, wat tevoren onmogelijk was door de grote afstand die er tussen de mensen en God bestond. Zijn Woord rechtstreeks te vernemen is alleen mogelijk wanneer de ziel van de mens zich zo heeft gevormd, dat hij in staat is de stem van de goddelijke Geest in zich te vernemen. En het vormen van de ziel in deze staat geschiedt door werken van liefde.

De mens Jezus was de Liefde Zelf. Al Zijn denken en streven was alleen daar op gericht, het goede te doen voor Zijn medemensen, hen te helpen in alle noden van lichaam en ziel. Zijn Ziel was licht en zuiver en Zijn wandel op aarde was een wandel in Liefde. Alle voorwaarden waren aanwezig die de goddelijke Geest de mogelijkheid gaven Zich te uiten. Want de Ziel van de mens Jezus hoorde deze uitingen helder en duidelijk en kon dus het Woord Gods aan de mensen overbrengen. Door Hem kon God Zelf tot de mensen spreken. De verbinding van God tot de mensen was hersteld. Jezus was de middelaar tussen God en de mensen.

En Jezus leerde nu de mensen te streven naar hetzelfde dat Hij Zelf had bereikt. Hij leerde hun de liefde te beoefenen, om zich nu tot een vat van de goddelijke Geest gereed te maken, waarin de kracht van de Geest kan worden uitgestort.

Want iedere mens moest en kon de stem van God in zich vernemen. En de weg werd hem getoond door de mens Jezus die ook als mens eerst de graad van Liefde moest bereiken die Hem de aanwezigheid van God waarborgde, zodat Hij Hem Zelf in Zich kon vernemen. God spreekt wel tot iedere mens, maar nooit wanneer tevoren niet de voorwaarden worden vervuld: een door de liefde gelouterd hart dat nu God Zelf in zich kan opnemen, Die dan ook Zijn aanwezigheid bewijst door Zijn toespreken.

De mens Jezus bezat een buitengewoon hoge graad van rijpheid van ziel, omdat de Liefde Hem geheel vervulde. Dus kon God Zelf Hem ook geheel en al vullen. En nu sprak God uit de mens Jezus, niet meer de mens Jezus Zelf. Hij deed uit Zichzelf wat leidde tot de aaneensluiting met God. Maar Hij onderwees Zijn medemensen. Hij wilde ook hun het resultaat doen verkrijgen dat Zijn Liefde Hem had opgeleverd. En daarom onderwees Hij op de eerste plaats de liefde, en steeds weer alleen de liefde.

Uit Zijn grote Liefde kwam de wijsheid voort. Want de Geest van God onderrichtte de mensen door Jezus. Het licht van het inzicht straalde uit het vuur van Zijn Liefde. Jezus wist dat ook de mensen door het licht van het inzicht werden doorstraald, als ze maar op de eerste plaats de liefde ontplooiden. Daarom werd al het diepere weten de mensen niet geleerd, omdat dit pas het resultaat was van een leven in liefde. En zonder liefde blijft het leven voor de mensen zonder enig nut voor de ziel.

De liefde alleen is de verbinding van de mensen met God. Alleen de liefde leidt ertoe dat God in de mens Zijn intrek neemt en alleen de liefde geeft Hem aanleiding Zich te uiten. En dus zal de mens die in de liefde leeft, het Woord Gods in zich vernemen. Hij zal met het diepste weten vertrouwd worden gemaakt en hij zal kunnen zeggen door God onderricht te worden. Hij hoort Zijn Woord en derhalve heeft hij zichzelf met Hem verbonden door de liefde.

De mens Jezus bewees de mensen dat het mogelijk is deze graad te bereiken. En dus toonde Hij hun de weg die uit de diepte weer omhoog leidt, naar de Vader. Hij onderwees de liefde en Hij leidde een leven in Liefde en bekroonde uiteindelijk Zijn levenswandel met Zijn dood aan het kruis, om van de mensen alle zwakheden weg te nemen die door de zonde van weleer hun deel waren, opdat de mensen nu ook zelf de kracht hadden de weg te gaan, opdat de Geest Gods Zich nu in allen kon uitstorten die gewillig zijn Hem na te volgen, die een leven leiden in onbaatzuchtige naastenliefde, zoals Hij het hun heeft voorgeleefd op aarde.

Amen

---

**BD.6225**

*1 april 1955*

## **“God is in mij” - In liefde werkzaam zijn**

Wanneer de eeuwige Liefde Zelf Zich tot u over buigt, dan kan er geen terugval in de diepte meer bestaan. Want wat Zij vastpakt, houdt Ze eeuwig vast, omdat liefde en Liefde elkaar hebben gevonden. U mensen, zorg er daarom voor dat u Mijn genegenheid verwerft. Zorg ervoor dat u leeft in Mijn wil en dus uzelf tot liefde vormt, omdat Ik Me dan met u kan verenigen, omdat Ik u dan kan vastpakken en met u verbonden blijf tot in alle eeuwigheid.

U zult zich waarlijk vastgepakt kunnen voelen door Mij als u de liefde beoefent, als u steeds alleen doet wat Mijn wil is. Want dan onderwerpt u zich aan Mijn wil. En Mijn Liefde doorstroomt u. En ze spoort u aan tot steeds nieuwe werken in liefde. Zodra u het goede doet uit innerlijke aandrang, ben Ik al in u. Want dit innerlijk aandringen geeft een bewijs van Mij. Het bewijst Mijn Geest van Liefde, die u nu beïnvloedt, die u leidt en u ertoe aanzet steeds opnieuw in liefde werkzaam te zijn. Zodra u werken van liefde verricht, bent u ook met God verbonden. Hij is in u. Maar alleen als u werkzaam bent in liefde.

De uitspraak: “ik heb Mijn God in mij” is alleen dan gerechtvaardigd, wanneer uw hart tot liefde bereid is. Want Ik kan alleen daar aanwezig zijn waar liefde is, omdat Ik Zelf de Liefde ben. En dan zult u ook kunnen beoordelen of en wanneer de mens alleen maar lege woorden gebruikt. Want nooit kan er van Mijn tegenwoordigheid worden gesproken waar het hart zonder liefde is.

De Liefde en Ik zijn hetzelfde. De liefde is echter onbaatzuchtig. Ze is steeds bereid te offeren, te geven, nood te lenigen. Ze is alleen op het welzijn van de medemens bedacht. De liefde is goddelijk en ze maakt ook het wezen tot een goddelijk schepsel, waar Ik Me Zelf mee kan verbinden.

Daarentegen is Mijn aanwezigheid onmogelijk bij een mens die liefdeloos handelt en denkt. Die zelf, door zijn wezen, buiten het gebied is getreden waar Mijn Liefde stroomt. Die dus daarom geen andere verbinding heeft met de eeuwige Liefde dan alleen deze: dat de kracht die hem leven geeft uit Mij is gestroomd, maar deze kracht niet dwingt om de verbinding in liefde met Mij aan te gaan.

En God kan nooit gelochend worden door een denkend mens. Maar de verbinding met God moet de mens zelf mogelijk maken. Hij moet ze tot stand

brengen door werken van liefde. Pas dan kan hij met recht zeggen: “God is in mij”, want dan heb Ik hem vastgepakt en laat Ik hem nooit meer van Mij weggaan. Dan heeft de mens de voorwaarden vervuld die hem met Mij verenigen. Hij is de wet van de eeuwige ordening binnengegaan.

Hij heeft zijn wezen tot liefde veranderd. Hij heeft Mijn aanwezigheid zelf voor zich afgedwongen, omdat Ik steeds daar moet zijn waar de liefde is, maar nooit daar kan zijn waar de liefde ontbreekt. Alleen de liefde garandeert Mijn tegenwoordigheid. De liefdesvonk gloeit zwak in ieder mens als deeltje van Mij, maar blijft precies zolang helemaal zonder uitwerking, als hij niet wordt ontstoken, wat de eigen wil van de mens moet doen. Dan blijft hij echter eeuwig met Mij verbonden.

Amen

---

**BD.7446**

*4 november 1959*

## **De Geest van Jezus Christus is de Liefde - De tegenwoordigheid van God**

Niemand wordt zonder Jezus Christus zalig. Steeds weer wordt u dat gezegd, want u mensen bent nog niet erg van de Geest van Jezus Christus doordrongen, daar u anders niet in zwakheid van geloof en krachteloosheid zou voortgaan, zelfs wanneer u de wil hebt tot de mijnen te behoren. De Geest van Jezus Christus is de Liefdegeest, van welke Hij zo helemaal doordrongen was, dat Mijn tegenwoordigheid in Hem dus mogelijk werd. Of anders gezegd: Mijn Liefdegeest doordrong Hem en zo was Ik het Zelf, die in Hem was. De goddelijke Liefdegeest moet eerst in u kunnen werken. Pas dan zult u kunnen zeggen: Jezus Christus is in mij, God Zelf is in mij aanwezig.

En Ik wil in u aanwezig zijn. En uw hele bestaan is daarom een aaneenschakeling van belevissen, die alle geschikt zijn om Mij in liefde naderbij te komen en zo Mijn tegenwoordigheid mogelijk te maken. Want u wordt voortdurend aangespoord om in liefde werkzaam te zijn. En als u dit beoefent, zal de goddelijke Liefdegeest u steeds meer doorstralen. En dan zult u met Mij in Jezus Christus verbonden zijn en Ik zal u met kracht en licht vervullen, omdat Ik in u aanwezig kan zijn. Maar deze verhouding tussen u en Mij moet levend zijn, daar anders ook uw geloof een dood geloof is, daar Ik anders niet bij u tegenwoordig kan zijn. En alleen in de liefde zal uw geloof het ware leven vinden.

Laat de goddelijke Liefde zelf in u zijn. Want met elk werk van liefde trekt u haar naar u toe. En als u dus in de liefde leeft, leeft u ook met Mij, en Ik ben de eeuwige Liefde. En Ik verlaat u eeuwig niet meer. Ook niet, wanneer u niet in staat bent Mijn nabijheid te bespeuren. Ik ben bij u, die van goede wil bent. Maar denk er altijd over na waarom u Mij vaak niet kunt voelen. Denk erover na dat Mijn Liefde niet werkzaam kan worden ofschoon ze altijd u geldt, dat Mijn Liefde pas dan door u wordt ervaren, wanneer u haar zelf beantwoordt en u Mij dus tegemoet treedt met vurige liefde, die Mij dan toestaat voelbaar aanwezig te zijn.

Het is geen terugtrekken van Mijn Liefde van u, alleen een onwerkzaamheid waartoe u zelf aanleiding geeft, wanneer u het aan werken van liefde laat ontbreken. Maar steeds weer werk Ik van binnen op u in, de liefde te beoefen. Steeds weer zult u Mij daardoor in uw nabijheid trekken en kunnen zeggen: Jezus Christus, de belichaamde Liefde, is in mij en bij mij aanwezig. En wanneer u Mijn tegenwoordigheid niet voelt, doe dan toch steeds uw best een leven in liefde te leiden en u zult het innerlijk voelen, dat u met Mij bent verbonden. Mijn aanwezigheid zal u niet meer twijfelachtig voorkomen. U zult kunnen spreken in alle innigheid, zoals een kind met zijn Vader spreekt. En uw geloof zal vast en onwankelbaar worden, omdat het door de liefde levend is.

Amen

---

## **BD.8409**

*11 februari 1963*

### **“Wie in de liefde blijft”**

“Wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem.” Aan deze woorden van Mij zult u steeds moeten denken om de grote betekenis te beseffen van elk werk van liefde dat u verricht. Daar Ik de Liefde Zelf ben, zult u zo in rechtstreekse verbinding met Mij moeten staan wanneer u de liefde betracht. Want dan doet u ook een beroep op de kracht die zijn oorsprong heeft in Mij. Dat zult u echter steeds alleen dan kunnen zeggen, wanneer een bezigheid van u de liefde als beweegreden heeft.

Want u zult ook uw levenskracht kunnen gebruiken wanneer u op aarde werkzaam hebt ter wille van aardse doelen. Maar alleen wanneer liefde u aanzet om werkzaam te zijn, is de band met Mij, de eeuwige Liefde, gegarandeerd. Dan zal Ik bij u aanwezig zijn. Ik Zelf zal in u werken en Mijn aanwezigheid is het grootste resultaat dat u zult kunnen bereiken. Uw liefde trekt Mij tot u, of ook:



Liefde is Mijn oer-substantie en u bent hetzelfde in uw oer-wezen. Wanneer u werken van liefde verricht, neemt u dus Mij Zelf in u op. Uw liefde verenigt zich met Mij en uw wezen keert langzaam terug in de oertoestand, waarin het geheel doorstraald was door en in verbinding stond met Mij.

U zou zich steeds weer Mijn woorden moeten voorhouden, dat u Mij aanleiding geeft tot Mijn voortdurende aanwezigheid wanneer u voortdurend werken van liefde verricht. En wat het betekent, steeds zeker te zijn van Mijn tegenwoordigheid, wil Ik u uitleggen, opdat u deze band met Mij met heel uw vermogen nastreeft.

Ik richt dan al uw gedachten. Ik overreed u tot uw doen en willen. Ik leid u op al uw wegen. Ik bescherm u tegen elk gevaar van lichaam of ziel. Ik schenk u kracht in overvloed, zowel geestelijk als ook aards. Ik houd Mijn tegenstander ver van u, want hij kan nooit daar zijn, waar Ik ben. Ik verlicht uw geest en Ik leid u ook heel zeker naar het doel. Dat alles brengt de liefde in u tot stand. Want zodra u werken van liefde verricht, behoort uw wil Mij ook toe. En u gaat bewust de weg die terugvoert naar Mij, uit wiens Liefde u bent voortgekomen.

Van Mijn aanwezigheid zeker te zijn, zal uw weg over de aarde gemakkelijk maken. Want dan vreest u niets, omdat u zich veilig en geborgen voelt in Mijn tegenwoordigheid. "U blijft in Mij en Ik in u" zodra u zich in de liefde ophoudt, zodra u werkzaam bent in Mijn wil en met Mijn kracht. En u zult zich hiervan bewust moeten zijn, dat Ik alleen liefde van u verlang en u dan geheel het doel van uw aardse leven vervult. Dat u deze weg over de aarde dan niet tevergeefs gaat, maar zeker het doel bereikt.

Want u zult op aarde alleen dat ene moeten toelaten, dat de kracht van Mijn Liefde u weer kan aanstralen. En dat gebeurt wanneer u zelf werken van liefde volbrengt, wanneer u in onbaatzuchtige liefde de naaste gedenkt. Wanneer u hem bijstaat in elke nood en benauwenis, hetzij geestelijk of ook aards. Wanneer u zich over al diegenen ontfermt die nog ver van Mij af staan en probeert ze naar Mij te leiden en steeds alleen de liefde u drijft werkzaam te zijn op aarde.

Elke bezigheid die liefde als drijfveer heeft, is door Mij gezegend. Want steeds opent u daardoor voor Mij Zelf de deur naar uw hart, waar Ik nu met Mijn Liefde naar binnen kan stralen, waarin Ik Zelf kan binnengaan en er Mijn intrek in kan nemen, omdat Ik, als de eeuwige Liefde, alleen daar kan vertoeven waar liefde is. U zult nu ook begrijpen, dat de mensen die geen enkel werk van liefde verrichten, nog heel ver van Mij af staan. Want alleen de liefde laat Mijn aanwezigheid toe. Maar zonder liefde blijft de afstand bestaan, die u gedurende het leven op aarde zult moeten verkleinen en helemaal opheffen, wil dit leven door u niet voor niets geleefd zijn.

Maar in de eindtijd is de liefde onder de mensen bekoeld. Daarom is Mijn aanwezigheid bij hen ook onmogelijk. Daarom is er ook geen geloof in Mij als God en Schepper meer te vinden. En voor velen is het aardse bestaan nutteloos en zal daarom voortijdig voor dezen beëindigd zijn. Want zonder liefde is er geen geestelijke vooruitgang. Er is geen band met Mij en geen verlossing uit de vorm. Zonder liefde is er geen licht en blijft de mens in de macht van Mijn tegenstander, van de vorst der duisternis. Want zonder liefde leeft de mens zonder God. Hij blijft van God verwijderd en gaat een smartelijk lot tegemoet wanneer het einde is gekomen.

Amen

---

## **BD.8515**

*1 juni 1963*

### **Vereiste voor de aanwezigheid van God: Liefde**

Ik wil u er steeds weer op wijzen dat u allen Mijn stem zult kunnen vernemen wanneer u maar de ommekeer van uw wezen tot liefde voltrekt en dan door de liefde zo innig met Mij bent verbonden dat u Mij zult kunnen horen. Want Mijn aanwezigheid die u nu door de liefde in u toelaat, zal zich dan ook bewijzen door Mijn toespreken, zoals u ook in het allereerste begin Mijn Woord in u vernam toen u in alle volmaaktheid uit Mij voortgekomen was.

Weliswaar bent u in het begin van uw bestaan als mens daar nog ver van verwijderd, omdat uw wezen van weinig liefde blijk zal geven, maar heel snel zult u zich kunnen veranderen. En u zult gelukzalige mensen op aarde kunnen worden wanneer u zich maar innig bij Mij aansluit, wat alleen een levenswandel in liefde vereist. En steeds weer geef Ik u de verzekering dat elke kloof kan worden overbrugd, wanneer u maar zelf daartoe de wil opbrengt. Want u hoeft alleen maar innig te bidden om u ook van Mijn aanwezigheid te verzekeren.

De Geestvonk in u, die een deel is van Mijn Vadergeest van eeuwigheid, zal ook onophoudelijk naar deze Vadergeest toe dringen. En streeft de mens bewust naar de vereniging van Zijn Geestvonk met de Vadergeest, dat hij een leven in liefde leidt en zo de eeuwige Liefde Zelf ertoe brengt om aanwezig te zijn, dan zal hij ook heel zeker Mijn stem in zich kunnen vernemen, des te duidelijker naarmate de liefde sterker in hem oplaait.

Dan kan dus Mijn Geest Zich uitstorten in een geschikt vat, omdat de liefde al het onreine uit het hart bant en dit zich dus helemaal heeft klaargemaakt, zodat Mijn stroom van Liefde binnen kan komen. En door Mijn Geest te zijn doorstraald, betekent diepste inzichten te verkrijgen overeenkomstig de waarheid. De toestand van onwetendheid, de geestelijke blindheid en duisternis te veranderen in een staat van licht en helderheid over alles wat met het eigen bestaan samenhangt.

Onwetendheid is geen toestand van gelukzaligheid. Het helderste inzicht te hebben zal de mens steeds gelukkig maken, omdat hij dan ook al dicht bij zijn oertoestand is, waarin hij met licht en kracht was doorstraald. En dit licht en deze kracht zullen zijn deel zijn wanneer hij de liefde in zich tot ontplooiing brengt. Dan straalt hem ook weer Mijn Liefdeslicht toe. Dan kan hij ook Mij Zelf weer vernemen.

Hij kan met Mij van gedachten wisselen. Hij kan vragen en hij zal antwoord krijgen. Hij kan door Mijn Woord met het diepste weten bekend worden gemaakt, omdat Mijn Geest op hem over zal stromen en innerlijke duidelijkheid en helder inzicht hem steeds gelukkig zullen maken. Dus de liefde verzekert hem deze gelukzalige staat. De liefde levert hem licht en kracht op, de liefde brengt de band tot stand met Mij, als de eeuwige Liefde. En de mens die alleen maar steeds een leven in liefde leidt, verneemt Mijn stem helder en duidelijk in zich.

Door Mijn kruisdood is het pas weer mogelijk geworden dat deze innige band met Mij plaatsvond, omdat tevoren Mijn tegenstander teveel macht bezat en hij de mensen verhinderde werkzaam te zijn in liefde, waar hij maar kon, en omdat de oer-schuld een niet te overbruggen kloof had geschapen tussen Mijn schepselen en Mij. Deze kloof heb Ik Zelf overbrugd door Mijn kruisdood.

Toch moet iedere mens zelf over de brug gaan en vanuit zichzelf de band met Mij herstellen. En dit gebeurt alleen maar door de liefde, omdat Ik Me alleen met een mens kan verbinden die tracht zich aan Mijn oer-wezen aan te passen, die door een leven in liefde Mij Zelf naar zich toetrekt. En zo is dus de liefde voorwaarde om ook Mijn stem te kunnen vernemen, omdat de liefde Mijn aanwezigheid tot gevolg heeft en Mijn aanwezigheid zich weer bewijst door Mijn toespreken.

En zo kon Ik ook Mijn leerlingen met Mijn Geest vervullen en een duidelijk teken geven van Mijn werkzaam zijn na Mijn hemelvaart. Door Mijn kruisdood waren zij weer vrij geworden van alle schuld. Hun leven was een dienen in liefde en hun harten waren dus gereedgemaakt, zodat Mijn Geest kon binnenstromen. En dit gebeurde duidelijk zichtbaar, omdat Ik het zo wilde, dat de mensen nota namen van Mijn ongewoon werkzaam zijn bij Mijn leerlingen. En zo konden ze nu ook - vol wijsheid uit Mij - hun missie volbrengen. Mijn evangelie uitdragen

in de wereld, en getuigenis afleggen van Mij en Mijn groot werk van genade, barmhartigheid en ontferming.

Want alle mensen moeten op aarde hun voltooiing bereiken. En daarom moeten ze op de eerste plaats een leven leiden in liefde, om dan door Mij Zelf aan de hand te worden geleid, hun ziel rijp te laten worden en te groeien in inzicht en met Mij Zelf om te kunnen gaan, zoals een kind met zijn vader omgang heeft. En dan zullen ze ook Mijn stem vernemen, hoe hoger de graad van hun liefde stijgt. Want de Vader spreekt met Zijn kind. God spreekt met Zijn schepselen, omdat Hij alles weer tot voltooiing wil brengen, omdat al Zijn schepselen voor eeuwig weer moeten leven in licht en kracht en vrijheid.

Amen

---

### **Het levend geloof in Gods aanwezigheid in de mens**

**BD.5081**

*7 maart 1951*

#### **“Het geloof verzet bergen”**

Slechts één ding hebt u nodig: het geloof laten opleven tot die sterkte die geen vrees en geen moedeloosheid meer toelaat. Dan zal uw leven gemakkelijk zijn, want dan overwint u alles door dit geloof, dat u tot rechtstreekse ontvangers van Mijn kracht maakt en dan is voor u alles mogelijk. Niets is onmogelijk voor Mij en Mijn kracht en dus ook voor u als u zich van Mijn kracht bedient, juist door een sterk geloof.

U bent een deel van Mij en net als Ik vol kracht, in dezelfde mate waarin u zich bij Mij aansluit. Zodra u zich niet afzijdig opstelt, maar met Mij verbonden blijft, moet Mijn kracht u ook doorstromen. En u zult deze kracht ook moeten kunnen gebruiken. Alleen uw eigen twijfel, uw onwetendheid en uw ongeloof verhinderen u gebruik te maken van de kracht uit Mij, die u onbeperkt ter beschikking staat.

“U zult bergen kunnen verzetten, als u maar gelooft.” Deze woorden zijn geen zegswijze, maar de volle waarheid. U bent goddelijke schepselen in wie Ik wil en kan werken als u Mij geen tegenstand biedt. Maar Mijn werkzaam zijn betekent, de goddelijke kenmerken weer zichtbaar te laten worden die in u sluimeren als deel van Mij Zelf, die u echter niet tot ontplooiing brengt, omdat uw geloof zwak

is. Maar buitengewoon in u werkzaam zijn zonder uw geloof, zou schadelijk zijn voor uw ziel.

Het geloof zult u zelf in u moeten laten opleven. En u zult dat ook kunnen, wanneer u zich door werken van liefde met Mij verbindt. Want het geloof wordt door de liefde levend. Als u dus zwak van geloof bent, is de liefde in u nog niet echt ontvlamd. De eigenliefde beheerst u nog te zeer en u bent nog niet met Mij verenigd. Om die reden vertrouwt u Mij ook niet volledig en wordt uw geloof gemakkelijk aan het wankelen gebracht.

De liefde maakt het geloof levend. Maar de liefde zult u kunnen beoefenen doordat u zich van datgene ontdoet wat u lief is en de noodlijdende mensen daar gelukkig mee maakt, doordat u weggeeft om iets buitengewoon waardevols te ontvangen: een sterk geloof dat u niet meer zal laten twifelen aan Mijn liefde, Mijn wijsheid en Mijn almacht.

En hoe meer u zich tot liefde verandert, des te inniger verbindt u zich met Mij. Dan bent u zich van Mijn aanwezigheid bewust. Dan werkt u met Mij. En uw wil is gelijk aan de Mijne. Dus zal het ook voor u mogelijk zijn alles te verwezenlijken, waar u ook maar aan begint. Dan zult u alleen maar hoeven te willen en alle elementen zullen u gehoorzamen.

Er zal geen macht meer weerstand aan u kunnen bieden, want door een sterk geloof doet u een beroep op Mij Zelf. En u weet dat Mijn kracht en macht onbegrensd zijn en dat aan Mijn wil - die nu ook de uwe is - alles gehoorzamen moet en ook gehoorzamen zal. Dan zult u ook bergen kunnen verzetten. Want tegenover Mijn kracht bestaat er geen weerstand. En ook u zult deze weerstand kunnen overwinnen, wanneer u door de liefde het geloof zo levend laat worden, dat Ik Zelf nu in u kan werken.

Amen

---

**BD.7099**

*21 april 1958*

## **Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid**

Uit elke geestelijke onderrichting zult u kunnen opmaken dat Ik u licht wil schenken, dat Ik uw denken juist zou willen leiden en u bereidwillig zou willen maken om uw taak op aarde te vervullen. Want omdat u bij het begin van uw belichaming als mens zonder weten en inzicht bent, moet u dus ook een weten

worden ontsloten, daar het anders onredelijk van Mij zou zijn iets van u te verlangen wat u onmogelijk zou kunnen nakomen.

Een gering weten wordt ieder mens bijgebracht. Maar hij zelf heeft het nu in de hand dit weten te vergroten. Want er kan hem ook alleen maar onder bepaalde voorwaarden een hoger weten worden overgebracht. En dit is al een teken dat de mens moeite doet zijn taak op aarde te vervullen. Maar hoe lichter het in hem wordt, hoe verder hij in inzicht vooruitgaat, des te meer bevrijdt hij zich uit de duisternis, uit het gebied van Mijn tegenstander die het licht ontvlucht omdat het een bewijs is van Mij Zelf en Mijn aanwezigheid.

U zult er dus eerst van overtuigd moeten zijn, dat Ik al bij u tegenwoordig ben wanneer er licht tot u komt in de vorm van Mijn Woord. De overtuiging van Mijn aanwezigheid zal dan ook uw hele wezen bepalen. U zult innerlijk vredig worden. U zult zich niet krachteloos voelen. U zult het gevoel van veilige geborgenheid ervaren en dus ook niets meer vrezen, ongeacht of het van buiten af of van binnenuit op u afkomt, of Mijn tegenstander u door handlangers in het nauw tracht te brengen, of dat u zelf soms nog bent bevangen door kwellingen of zwakheden die innerlijke, geestelijke strijd in u teweegbrengen.

Het onvoorwaardelijke geloof in Mijn aanwezigheid geeft u weer de innerlijke rust. En het schenkt u ook de kracht om de verzoeken van buiten af te weerstaan. En u die door Mijn Geest wordt onderricht, zou steeds dit onvoorwaardelijk geloof moeten hebben. Het licht dat u ontvangt zou u ook het “Licht van eeuwigheid” moeten laten herkennen, dat zich zo duidelijk aan u openbaart.

U zou zich waarlijk door dit bewijs van Mijn tegenwoordigheid overgelukkig kunnen prijzen. U zou geen bange uren hoeven door te maken. U zou niet hoeven te twifelen aan Mijn eeuwigdurende, liefdevolle zorg voor u en aan de hulp die u voor uzelf afsmeekt. Want Mijn aanwezigheid zou voor u een zeker bewijs moeten zijn, dat u tot de Mijnen behoort die onder Mijn voortdurende hoede staan. Maar u denkt nog te weinig aan Mijn aanwezigheid. En toch ervaart u dagelijks opnieuw Mijn werkzaam zijn bij u en in u, dat nu eenmaal alleen mogelijk is wanneer Ik bij u aanwezig kan zijn.

Maar u zou nog veel meer gebruik kunnen maken van Mijn aanwezigheid. Want Ik wil alleen maar dat u bewust uw verbinding met Mij voltrekt. Dat u dus volledig bewust Mij Zelf als in u werkend beseft en dat u vanuit dit inzicht nu ook vertrouwelijk met Mij omgaat. Dat u niet meer een afzonderlijk leven leidt, maar Mij voortdurend naast u weet. En deze zekerheid zal een wonderbaarlijke uitwerking op u hebben. U zult rust uitstralen en kalmte. Een voortdurende

bereidheid om te helpen zal u vervullen en u zult zich door niets meer van de wijs laten brengen, wat er ook om u heen en in de wereld gebeurt.

U zult beslist deze gelukzalige zekerheid in u boven moeten laten komen. Want pas dan bezit u ook een levend geloof. Elk geïsoleerd zijn van Mij is opgeheven. U bent weer van Mij, zoals u het was in het allereerste begin. U bent dan ook vrij geworden van de macht die u tot nu toe gevangen heeft gehouden. En juist voor u zou het gemakkelijk moeten zijn, u bewust te zijn van Mijn aanwezigheid bij u en dat ook te blijven.

Want u wordt door Mij onderricht en mag dus een duidelijk bewijs van Mijn Liefde ondervinden, dat door Mijn aanwezigheid mogelijk is (mogelijk wordt gemaakt). Ik kan alleen maar tot u spreken wanneer Ik Zelf in u ben. U zou nooit Mijn stem vernemen zonder Mijn tegenwoordigheid. En Mijn Geest die toch een deel van Mij is en eeuwig blijven zal, zou ook nooit in u werkzaam kunnen zijn.

“Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld.” Kon Ik u duidelijker Mijn aanwezigheid beloven dan door deze woorden van Mij? En wanneer het licht in u wordt, wanneer u tot inzicht komt, dan is dat steeds het bewijs van een band tussen u en Mij die u wel zelf tot stand zult moeten brengen, maar die dan ook zo zeker is, dat u de vertrouwelijkste verhouding met Mij tot stand zult kunnen brengen, met uw God en Vader van eeuwigheid.

Geloof vast en onwankelbaar in Mijn tegenwoordigheid en u zult zelf ervaren hoeveel gemakkelijker uw weg op aarde is. Want alles wat u bezighoudt hoeft u alleen maar aan Mij toe te vertrouwen en Ik zal het voor u regelen, omdat u in Mijn hulp gelooft zodra u ook in staat bent in Mijn aanwezigheid te geloven. Nooit zou u dit kunnen begrijpen, wanneer Ik u niet al een graad van inzicht zou hebben geschonken. Wanneer uw ziel al niet enigszins verlicht was door licht dat juist in Mij Zelf zijn oorsprong had.

En daarom is het voor een mens in geestelijke duisternis onmogelijk de geweldige liefde te begrijpen van een God en Vader die Zelf contact zoekt met de mens om met hem te spreken. Maar waar al een klein lichtje is ontstoken, kan het worden versterkt tot tenslotte elke duisternis uit het hart van de mens verdwijnt, omdat Ik Zelf daar Mijn intrek in heb genomen, omdat Ik dus Zelf bij de mens aanwezig ben die licht van Mij heeft ontvangen.

Want Ik Zelf ben het Licht van eeuwigheid. Waar dus licht is, moet Ik ook onherroepelijk Zelf zijn. En waar Ik ben, bestaat er geen aanleiding meer voor zorgen en leed. Want het geloof in Mijn aanwezigheid is ook de zekerste garantie dat Ik Zelf alles zo regel, zoals het goed is en de ziel tot heil strekt.

Amen

---

**BD.7256**

*15 januari 1959*

## **Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods**

Wanneer u in grote nood zult geraken, dan zal pas blijken of u levende christenen bent of u alleen maar als vormchristenen wordt bestempeld, die dan falen, wanneer zij zich moeten waarmaken. En deze tijd zal over u heen komen, waarin alleen een levend geloof u kan helpen, waarin u zich zult moeten waarmaken, waarin de kracht van het geloof moet worden beproefd, die juist alleen een levend geloof maar zal opbrengen.

Het merendeel van de mensen heeft slechts een vormgeloof. Ze wijzen niet af wat hun werd geleerd, maar ze hebben zich nog niet serieus inhoudelijk met de leringen bezig gehouden. En zodra het eenmaal zover komt dat ze ertoe genoodzaakt worden naar hun God en Schepper te roepen, zullen ze Hem in de verte zoeken, omdat ze nog geen contact met Hem hebben. Een omgang die een uitwerking heeft als het voelen van de aanwezigheid van God. En zolang dit gevoel nog niet in de mens is, is God nog niet levend in hem geworden. En het geloof in God is slechts een lege zegswijze, want hij bezit het niet. Pas het gevoel van de aanwezigheid Gods kenmerkt een levende christen. En deze zal dan ook de geloofskracht bezitten die hem in grote noden de weg naar de Vader laat nemen en van Hem voor zichzelf hulp afsmeekt.

Er zal veel leed en ellende over de mensen komen, juist om hun geloof op de proef te stellen. En het hangt niet van de kerkgenootschappen af. Want elke gezindte kan levende en dode aanhangers omvatten. Mensen die innige banden met God zijn aangegaan en zulke voor wie God de verre God is en blijven zal. Ze kennen Hem wel van naam, maar zelf hebben ze nog geen enkele band met Hem om Hem in geval van plotselinge nood aan te roepen om bijstand en hulp.

Maar de nood komt. Hij moet komen ter wille van de mensen die onverschillig voortgaan en zelf nog niet hebben besloten hoe hun instelling is tegenover hun God en Schepper van eeuwigheid. Hij moet komen voor de mensen die menen christen te zijn en dit alleen van naam zijn. Van allen wordt een belijdenis geëist voor Jezus Christus. En zo'n belijdenis afleggen kan alleen de mens die levend gelooft, maar kunnen niet diegenen die alleen maar weet van Hem hebben, maar



nog niet de juiste verhouding met Hem tot stand hebben gebracht die Hij eist om hun Verlosser te kunnen zijn van zonde en dood.

Iedere mens kan eenmaal kiezen voor de juiste verhouding met Hem. En hij moet het in vrije wil doen, omdat het leven op aarde hem steeds weer gelegenheid geeft tot deze keus. Maar wie traag is, wie steeds slechts een vormchristen blijft, dus wel op de hoogte is van de goddelijke Verlosser, maar nog nooit een beroep heeft gedaan op Zijn Liefde en genade om uit zijn gebonden toestand verlost te worden, wie nog niet als een kind met zijn Vader heeft gesproken, zal eerst door lijden en noden moeten gaan om de weg naar Hem te vinden.

Hij zal eerst zo gevoelig moeten worden getroffen, dat hem nog maar één uitweg overblijft: te vluchten naar God in Jezus Christus en daardoor te belijden dat hij levend in Hem gelooft, terwijl de vormchristen vaak nog zijn oppervlakkig geloof verliest wanneer het hard tegen hard gaat en hij daardoor bewijst dat hij nog geen enkele band had met Hem, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, met God Zelf.

Hoe dichterbij het einde is, des te noodzakelijker zal deze beproeving van het geloof zijn. Want de mensen zonderen zich steeds meer af, zelfs wanneer ze lid zijn van een kerkelijke gemeenschap. Er is echter alleen nog maar een schijnbare band omwille van de medemensen. Er is niets waars, levends meer dat tot een “gemeenschap van gelovigen” kan worden gerekend. De kerken zijn alleen nog wereldse organisaties, maar niet meer de aaneensluiting van diep gelovige mensen, die in Jezus Christus de stichter zien van hun kerk die alleen op vast geloof werd gegrondvest.

En de mensen zullen daarom door het leven worden gedwongen een bekentenis af te leggen. Want de komende tijd zal zeer zwaar zijn voor veel mensen, maar voor de levende christen toch ook zegenrijk. Want hij zal de band met God steeds nauwer aanknopen. En hij zal door zijn geloof ook uit alle nood en benauwenis worden weggeleid. Want voor de levende christen bestaat er niets, wat niet met de “kracht van het geloof” zou kunnen worden overwonnen.

Amen

---

**Waar twee of drie in Mijn naam verzameld zijn,**  
**ben Ik in hun midden**

**BD.2107**

*10 oktober 1941*

## **“Waar twee of drie in Mijn naam verzameld zijn”**

Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Welke belofte is vervat in deze woorden van de Heer? Hij kondigt diegenen Zijn aanwezigheid aan die in de Naam van Jezus bij elkaar vertoeven. En dus wil Hij dat de mensen samenkomen en aan de Heer denken. Hij wil dat ze elkaar wederzijds aansporen om te geloven, dat ze elkaar behulpzaam zijn en over Hem spreken, dat ze Hem dus in hun hart dragen en Zijn naam in de mond hebben.

En dan wil Hij bij hen zijn, al is het ook onzichtbaar. Hij wil dat ze op de hoogte zijn van Zijn tegenwoordigheid, ofschoon ze Hem niet zien. En zo is het de goddelijke wil dat de mensen in kleine kring samenkomen om het goddelijke Woord te vernemen. Maar Hij voegt eraan toe: twee of drie. En de mensen moeten hier aan denken, dat de Heer deze woorden niet toevallig heeft gesproken. Ze moeten er aan denken dat ook deze woorden een diepe betekenis hebben.

Een grote gebedsgemeenschap kan niet volgens de wil van God zijn. Want er wordt iets tot een mechanisch handelen, wat een diepste innerlijke beleving moet zijn. Want waar maar weinig mensen bij elkaar zijn, daar vinden geen uiterlijkheden plaats. En deze dringen dieper binnen in het goddelijke Woord, omdat ze elkaar hun opvattingen meedelen en ook serieus hun best doen, te leven naar dit Woord. En deze goede wil trekt God al aan, om welke reden Hij met Zijn aanwezigheid de gelovigen gelukkig maakt.

Maar als er grote gebedsbijeenkomsten worden gehouden, is er geen wederzijdse uitwisseling van gedachten mogelijk. Ieder is voortdurend bezig met zijn eigen gedachten en deze houden zich niet steeds op in het geestelijke rijk. De mensen houden zich niet steeds bezig met eeuwigheidsvraagstukken. Ze zijn ook vaak erg aards gezind. En daarom zal God nooit onder diegenen vertoeven, want Hij is alleen maar daar, waar er in alle innigheid naar wordt gestreefd bij Hem te zijn.

En in zo'n gemeenschap zullen er slechts weinige zijn die de ernstige wil hebben goed te zijn en daarom God om kracht vragen om hun wil te kunnen realiseren. Deze zal de Heer gelukkig maken, maar het zijn er niet veel. De meesten vervullen alleen een plicht en zijn bijgevolg meer vormgelovig. En bij zulke mensen kan de goddelijke belofte nooit worden vervuld. En daarom moeten de mensen zich aan het goddelijke Woord houden.

Ze moeten in kleine kring bij elkaar vertoeven en zich sterken aan het Woord Gods. Maar ze moeten nimmer geloven dat het God welgevallig is, wanneer een dergelijk samen zijn plichtshalve wordt verlangd, wat diepe, innige verbondenheid met de Heer uitsluit wanneer de wil niet buitengewoon sterk is,

zodat de mens alle indrukken die hem van buitenaf treffen, buiten beschouwing laat. Dan zal de Heer ook bij hem zijn. Maar bij wie enkel de vorm volstaat, diens geloof is niet levend. Dus zal hij ook die woorden niet de betekenis toekennen die deze woorden werkelijk hebben.

Amen

---

**BD.7075**

*28 maart 1958*

### **“Waar twee of drie samen zijn”**

Waar ook maar twee of drie in Mijn naam samenkomen, zal Ik onder hen vertoeven. Want elke innige gedachte aan Mij trekt Mij tot u. En daarom zult u altijd zeker kunnen zijn van Mijn aanwezigheid als u Mij Zelf tot onderwerp van uw gesprekken en gedachten laat worden. Maar zodra Ik bij u tegenwoordig ben, zult u ook geestelijk door Mij worden aangestraald. U zult dus ook steeds een zegen gewaar moeten worden die uw ziel weldadig zal voelen. En daarom zou u vaak in Mijn Naam samen moeten komen om deze zegen deelachtig te kunnen worden. Want u allen hebt voortdurend Mijn gave van kracht nodig, die uw ziel moeten helpen geestelijk vooruit te gaan.

Wel kan ook ieder afzonderlijk voor zich de innige gemeenschap met Mij zoeken, doordat hij zich in gedachten aan Mij overgeeft en dus ook kracht in overvloed ontvangt. Doch elke geestelijke uitwisseling is gezegend, want daardoor kunnen er ook vele zielen in het hiernamaals aan deelnemen en voor zichzelf weer geestelijke vooruitgang boeken. Bovendien kan Ik Zelf Me in zulke gesprekken mengen en de gedachten richten op vragen die zowel de mensen zelf als ook de zielen in het hiernamaals bezig houden, waarop ze antwoord moeten krijgen.

U moet samenkomen in Mijn Naam. Want daarmee toont u Mij ook uw liefde. Want iedere mens tracht zich met het voorwerp van zijn liefde te verbinden. De mensen hebben nog maar zelden de behoefte van gedachten te wisselen in geestelijke debatten. Veeleer vermijden ze angstvallig hun innerlijke gezindheid aan het licht te laten komen. Geestelijke gesprekken worden maar zelden gevoerd en nog minder komen de mensen tot dit doel samen. En daarom ontberen ze ook de zegen die voor hen uit zulke gesprekken zou kunnen voortvloeien.

Maar ze geloven wederom in openbare bijeenkomsten hun geestelijke plicht te vervullen. Ze denken niet aan Mijn woorden: “Waar twee of drie samen zijn, ben

Ik in hun midden.” Want deze woorden zouden al diegenen te denken moeten geven die geloven hun geestelijke opdracht te zijn nagekomen door het bijwonen van zulke “godsdienst oefeningen”, waarin de mens net zo goed zich ook met andere, wereldse gedachten bezig kan houden en er van een overgave aan of innige band met Mij geen sprake is.

Steeds weer moet Ik de mensen erop wijzen dat Ik alleen een levend geloof waardeer, dat Ik geen genoegen neem met een schijnchristendom. Steeds weer moet Ik benadrukken dat Ik met iedere mens afzonderlijk verbonden wens te zijn, maar dat deze band ook iedereen individueel tot stand moet brengen. Deze kan hij overigens altijd en overal tot stand brengen, wanneer dit zijn ernstige wil is en zijn diepste verlangen.

Dan zal hij ook duidelijk Mijn zegen bespeuren. En dan zal het hem ook aansporen, verbinding te zoeken met zijn medemensen om juist daarover te spreken, wat hem enorm bezighoudt. Want Mijn aanwezigheid zet hem ertoe aan zijn hart te luchten, wat ook steeds zal gebeuren, omdat geestelijk strevende, door de liefde voor Mij vervulde mensen, ook altijd zullen samenkomen voor een geestelijke uitwisseling.

Deze belofte van Mij zou u ook ertoe moeten aanzetten de kracht van Mijn naam te beproeven. Want als u gelooft, weet u ook, dat u in het contact met Mij over kracht zult kunnen beschikken die u weer tot het welzijn van de medemensen zult kunnen gebruiken. Maar nog is het geloof van u allen zwak. Maar steeds weer roep Ik bij u mensen Mijn woorden in herinnering. En als u er ernstig over na zult denken, zult u ook deze belofte nog meer betekenis toekennen.

U zult weten dat Ik Zelf door u kan werken als u maar Mijn werkzaam zijn toelaat door de kracht van uw geloof. Want waar Ik ben, zijn er geen grenzen aan Mijn macht, vooropgesteld dat u niet zelf de grenzen trekt door een te zwak geloof. Maar Ik wil u zegenen zodat ook uw geloof sterker wordt door deze woorden van Mij: “Waar twee of drie in Mijn naam zijn verenigd, daar ben Ik in hun midden.” En waar Ik ben, kan Mijn Geest werkzaam zijn en kunnen Mijn Liefde, Wijsheid en Macht zichtbaar worden.

Amen

---

### **Het werkzaam zijn van God in de mens**

**BD.3517**

*18 augustus 1945*

## **Gods werkzaam zijn in de mens - Kracht**

De mens moet bereid zijn alles op te geven als hij de kracht van God geheel en al in ontvangst wil nemen, als hij ze in alle volheid in zich binnen wil laten stromen en daardoor iets bovennatuurlijks tot stand kunnen brengen. Wie alles opgeeft, wie zijn hart geheel heeft losgemaakt van aardse goederen, van de wereld en haar bekoorlijkheden, die heeft de eigenliefde overwonnen.

En zijn liefde kan alleen nog maar de juiste zijn. De liefde voor de naaste en bijgevolg voor God. En hij zal voortdurend actief zijn in werken van liefde. Hij zal daardoor in zeer nauwe verbinding kunnen treden met God en diens krachttuitstraling rechtstreeks in ontvangst kunnen nemen. Want er bestaat geen hindernis meer. Zijn wil is op God gericht en zijn handelen stemt overeen met de wil van God.

Zich losmaken van de wereld betekent zich aaneensluiten met God. Maar deze scheiding moet eerst hebben plaatsgevonden, voordat de mens zich zonder weerstand opent voor de krachttoevoer uit God. De wil daartoe moet bewezen worden door de daad. Want de wil om zich aaneen te sluiten kan ook bestaan bij de nog lauwe mensen die op de wereld zijn gericht. Hij moet echter eerst tot verwezenlijking komen door serieuze overwinning van datgene wat de mens op aarde begerenswaardig toeschijnt.

Maar dan ontvangt hij meer dan hij heeft opgegeven. Want de krachttuitstraling uit God zal hem oneindig meer gelukkig maken. Hij zal in het volledige bezit van de kracht uit God het aardse leven de baas worden. Hij zal echter op de eerste plaats een geestelijk leven leiden en over schatten beschikken die zijn leven rijke inhoud geven, die hij nooit meer zou willen missen en die hem aanzetten tot voortdurend werkzaam zijn in liefde.

Hij zal een weten het zijne noemen dat zijn oorsprong heeft in God en daarom de zuiverste waarheid is. Hij zal een groot inzicht hebben en dit zal hem vrij en gelukkig maken. Hij zal geen zwakheden meer kennen, geen vrees of angst, want de kracht uit God laat zoiets nooit bovenkomen. En zijn voortdurend streven zal zijn de wil van God te vervullen, Hem te dienen en de naaste dezelfde gelukzaligheid op aarde te bezorgen die hem zelf is beschoren. Maar de kracht uit God zal hem ook in staat stellen, dingen te volbrengen die buitengewoon zijn en boven de kracht van een mens uitgaan. Zijn wil zal die sterkte bereiken, dat hij tot alles in staat is in het geloof aan de in hem werkende kracht van God.

Is er in hem zelf geen hindernis meer voor het toestromen van de kracht van God, dan zijn er ook geen grenzen voor het werkzaam zijn ervan. Want nu is het God

die in hem werkt. En de wil van de mens zal nu ook de wil van God zijn, als de aaneensluiting met God heeft plaatsgevonden. Ononderbroken onbaatzuchtige werken van naastenliefde en het totaal opgeven van aardse verlangens, levert de mens op aarde de aaneensluiting met God op. En nu werkt de Liefde van God ook duidelijk in de mens en bedenkt hem onmetelijk met geestelijke goederen met het doen toekomen van het goddelijk Woord dat als rechtstreekse uitstraling van God de grootste krachtbron is waaraan hij zich nu kan sterken en laven.

God Zelf werkt in hem en de mens moet nu vol van kracht en macht zijn. Zijn wil zal alleen maar uitvoeren wat Gods wil is. En Gods wil zal worden gerealiseerd door een mens die de kracht van God in zich heeft. Maar de medemensen komt het bovennatuurlijk voor, omdat ze de kracht van God niet in zich voelen en ook geen begrip hebben voor het werkzaam zijn ervan. Als ze zelf echter de aardse materie zouden overwinnen, als ze zich er eveneens van zouden willen losmaken, dan zouden voor hen dezelfde dingen mogelijk zijn. En de toedracht van het ongewoon werkzaam zijn van mensen zou te verklaren zijn, omdat met de kracht tegelijk het licht de mens toestroomt: het inzicht in het geestelijk werkzaam zijn.

Licht en kracht zijn één. En daarom lijkt voor de wetende mens niets bovennatuurlijk, veeleer alleen als een verhoogde graad van geestelijke vooruitgang. Hij weet dat al het onvolmaakte zonder kracht en licht is, maar dat kracht en licht aandeel zijn van diegene die ernstig naar volmaaktheid streeft en zich trede voor trede positief ontwikkelt. En daarom zal de wetende mens ook elke vrees tegenover de wereld verliezen, omdat hij weet dat hij in innige verbinding staat met God en op diens kracht te allen tijde aanspraak kan maken.

Hij is dus gevrijwaard van de aanvallen door de wereld, tot het ogenblik dat Gods wil hem heeft gesteld voor zijn lichamelijk einde. En daarom vreest hij niemand, maar is hij in staat de medemensen vrees in te boezemen die onwetend tegenover zijn kracht en macht staan. Als overwinnaar van de materie valt ook elke boei van de materie van hem af. Hij is geestelijk vrij en dat betekent ook macht over de materie, omdat die is onderworpen aan de wil van God, welke tot uitdrukking komt in de mens die met kracht is doorstroomd.

God werkt in hem en de staat van de mens moet gelukkig zijn, zich geheel en al aan het werkzaam zijn van God te kunnen overgeven en voortdurend actief te zijn volgens Zijn wil. Hij zal zijn wil alleen gebruiken om werkzaam te zijn in liefde, om de medemensen te wijzen op de Liefde van God die een kostbare gave doet toekomen aan de mens die zich met Hem aaneensluit, die de materie overwint en dus ongehinderd de kracht uit God in zich laat binnenstromen door voortdurend in liefde werkzaam te zijn.

Hij zal de mensen wijzen op de kracht van de liefde die zich nu op duidelijke wijze uit. Hij zal ze inwijden in de kracht en macht van het goddelijk Woord, dat tot liefde opvoedt en dat wegwijzer is naar God. Hij wil de mensen met hun taak op aarde bekend maken en ze trachten te bewegen zich eveneens los te maken van de materie die waardeloos en vergankelijk is, opdat ze geestelijke goederen kunnen ontvangen, opdat ook bij hen de kracht van God zich uit, opdat God Zelf in hen kan werken.

Amen

---

**BD.7639**

*3 juli 1960*

### **Het werkzaam zijn van God rechtstreeks of door lichtboden**

Wanneer u mensen het Woord Gods wordt aangeboden, onbedorven en zuiver zoals het van boven door de Geest ontvangen werd, dan zult u zich moeten herinneren, dat God u deze gave heeft beloofd met de woorden: “Ik wil u de Trooster zenden, de Geest der waarheid, die u zal inleiden in alle waarheid.” U moet eraan denken dat Hij u “de Geest” heeft beloofd en dat Hij gezegd heeft: “Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld.” Hij Zelf is het dus die tot u spreekt wanneer u door de stem van de Geest Zijn Woord verneemt.

Want Hij zal steeds tot de mensen spreken en dus “bij u blijven tot aan het einde der wereld.” Of Hij nu rechtstreeks of door Zijn lichtboden tot u spreekt, het blijft altijd hetzelfde Woord. Want het gaat van Hem uit en stroomt door alle wezens van het licht. Dus moet het steeds als Zijn heilig Woord worden herkend en erkend, omdat het uitgaat van het eeuwige Woord zelf, van de Oerbron van het licht, omdat de Liefde Gods het in de oneindigheid zal laten uitstralen en ieder het horen kan die zich opent en de voorwaarden vervult die God aan het “werkzaam zijn van de Geest in de mens” heeft verbonden.

God is dus werkzaam en daar moet steeds gewag van worden gemaakt. Want ook het werkzaam zijn van de lichtwezens is het toegevoerde “werkzaam zijn van God”. Het is de uitwisseling van licht en kracht, die in het geestelijke rijk plaatsvindt en bijgevolg de lichtwezens oneindig gelukkig maakt. En steeds zullen deze wezens hetzelfde uitdelen. Dus nooit zullen de bekendmakingen elkaar tegenspreken die van boven zijn ontvangen, uit het rijk van het licht, dat alleen door de wil van God wordt geregeerd. En nooit kunnen minderwaardige krachten zich inmengen om dwaling te verspreiden.

En u mensen moet daarom het Woord Gods beluisteren, het in uw hart opnemen en ernaar leven. En dan doorstraalt het licht u. Uw inzicht neemt toe. Er wordt u een weten overgebracht en elke geestelijke duisternis verdwijnt. En dan zult u het ook herkennen wanneer u dwaling wordt aangeboden. Want u herkent dan de tegenstrijdigheid met het zuivere Woord Gods en wijst de dwaling af omdat ze u geen licht brengt. Integendeel, ze zou uw inzicht willen verduisteren.

Maar u moet in het licht staan, dat is Gods wil. En daarom zal Hij ook licht ontsteken waar het ook de wil van de mens is dat hij waarheid ontvangt. En u mensen zou alleen maar ernstig de waarheid in u moeten willen hebben. U zou alleen moeten proberen begrip op te brengen voor het “werkzaam zijn van de Geest”. Dat wil zeggen: u zou moeten proberen daar de waarheid over te weten te komen.

En het zou voor u dan ook vanzelfsprekend zijn dat de waarheid alleen door God en Zijn Geest naar de aarde kan worden geleid en daarom ook zonder bedenkingen mag worden aangenomen. Want God Zelf heeft deze belofte aan de mensen gegeven toen Hij op aarde wandelde. Hij zal tot aan het einde der wereld onder de zijnen zijn. En Hij zal ze in de waarheid onderwijzen, en dat kan alleen gebeuren door Zijn Geest die werkzaam is in de mens die gelooft.

En God wil in iedere mens werkzaam zijn. Maar de mens zelf moet dit mogelijk maken doordat hij zich vormt tot een opnamevat van de goddelijke Geest, doordat hij in de liefde leeft, dus de geboden Gods nakomt, opdat God Zich nu aan hem kan openbaren. Waar de liefde niet is, daar zal ook Zijn Woord niet kunnen weerklinken. Waar de liefde niet is, kan de Geest Gods niet werkzaam zijn. En waar de liefde niet is, ontbreekt ook het geloof in het werkzaam zijn van God door Zijn Geest.

Doch nooit zal ook daar de waarheid zijn of worden verdedigd, waar de liefde ontbreekt. Want God, de Liefde en de Waarheid, zijn één. En er valt niet aan het ene zonder aan het andere te denken. De Geest uit God moet aan het werk zijn, willen de mensen in de waarheid worden onderwezen. En de Geest uit God moet de mensen ook het begrip ervoor ontsluiten, daar anders de waarheid ook niet als zodanig wordt ingezien. En daarom moet de mens zich eerst tot liefde vormen, opdat de eeuwige Liefde Zelf in hem kan zijn, opdat ze hem door de Geest kan aanspreken en hem nu inleidt in de waarheid, zoals God het heeft beloofd.

Amen



*5 februari 1962*

## **God is in ons - Hij is bij ons aanwezig**

Er bestaat geen groter genadegeschenk voor u, mensen op deze aarde, dan dat u in een rechtstreeks aanspreken door Mij wordt onderricht. Want dan ben Ik bij u aanwezig en Ik geef u blijk van Mijn tegenwoordigheid door openbaringen die u alleen kunnen toekomen door Mij Zelf, Die van alles op de hoogte ben. Ik ben dus in u, want of u ook maar een nietig vonkje van de Geest van Mijn Godheid in u bergt - Mijn Geest is ondeelbaar en u zult er daarom steeds van kunnen spreken dat Ik Zelf in u ben en werk, wanneer dit geestvonkje zich uit. En dus wordt u ook waarheidsgetrouw onderricht door Mij, daar Ik Zelf de eeuwige Waarheid ben.

Zo zult u dus het ontvangen van het Woord moeten waarderen, dat een ongewoon genadegeschenk is, omdat u als mens nog niet de hoogste graad van rijpheid bezit, die een volkomen vereniging tot gevolg heeft. Maar Mijn Liefde voor u is overgroot en er moet u een buitengewone hulp verleend worden omdat Mijn tegenstander grote macht heeft en deze aanwendt om u in het verderf te storten.

Maar Ik zou Mij niet kunnen uiten wanneer u zelf het vonkje van Mijn goddelijke Geest niet liet opvlammen. Wanneer u zelf niet een leven van liefde zou leiden dat de geestvonk ontsteekt en hem nu in staat stelt zijn werk te doen. En u zou wederom niets vernemen van dat wat hij u laat ondervinden wanneer u niet in diep geloof naar de stem in uw binnenste zou luisteren. Wanneer u niet aan Mijn rechtstreeks aanspreken zou geloven. En dit stelt weer de innerlijke band met Mij voorop, die Mij er nu toe brengt u met Mijn Liefde te bestralen en u in overvloed te schenken.

Ik wil altijd in u zijn en u van Mijn aanwezigheid blijk geven. En daarom zal Ik u altijd aanspreken zo vaak u het toelaat, dat wil zeggen: u zich innerlijk met Mij verbindt en luistert binnen in u. En dan stort Ik een rijkdom over u uit, die u waarlijk gelukkig zal maken. Ik schenk u licht in alle volheid, Ik onderricht u waarheidsgetrouw, over alles wat voor het rijp worden van uw ziel dienstig is. Ik bestraal u met Mijn Liefde en Mijn Liefde schenkt u wat u ontbreekt, omdat u nog niet volmaakt bent.

Al vaak heb Ik u opheldering gegeven over het "werkzaam zijn van Mijn Geest" en u er ook van in kennis gesteld dat aan de verstandelijke kennis van de mens grenzen zijn gesteld, maar nooit aan het weten dat door het werkzaam zijn van Mijn Geest kan worden verkregen. Dit weten is waarlijk onbegrensd en toch kan het de mens worden overgebracht door Mij Zelf, de Waarheid, het Licht van eeuwigheid. Maar ook alleen maar Ik Zelf kan u dit weten doen toekomen en Ik

zoek Me waarlijk goede vaten uit, waarin Ik Mijn Licht kan laten binnenstromen, dat nu echter ook zal schijnen ver weg in de donkere nacht.

Toch is dit maar zelden mogelijk. Meestal bieden de mensen Mij weerstand, omdat ze niet het hart maar het verstand laten spreken. Waar echter Mijn rechtstreeks werkzaam zijn mogelijk is, daar heeft de lichtstraal zoveel sterkte, dat hij veel mensenharten verlichten kan, die hem zonder weerstand opvangen, die zich aan de straling van de Liefde overgeven en nu dus indirect Mijn aanspreken in ontvangst nemen.

En dat wil Ik bereiken, dat de mensen hun geestelijke blindheid verliezen en dat ze weer langzaam tot het inzicht komen omtrent dat wat ze waren in het allereerste begin en wat ze weer moeten worden. Ik wil in ieder mens een klein lichtje ontsteken, want dan zal hij zijn aardse leven bewust leven. Hij zal zich vragen stellen en deze zullen hem door middel van gedachten beantwoord worden. Zijn denken zal juist zijn wanneer het zijn verlangen is de waarheid te weten te komen.

Hij zal op de hoogte zijn van Mijn Wil en deze trachten te vervullen, omdat hij ook de samenhang met Mij als zijn God en Schepper begint in te zien. En er zal hem zeker steeds helderder licht bestralen want hij opent zich voor de bestraling door Mijn Liefde, zodra hij maar in gedachten de verbinding met Mij tot stand brengt, zodra hij elk innerlijk verzet tegen Mij opgeeft.

Ik ben Zelf in hem als nietige goddelijke vonk en deze tegenwoordigheid van Mij weert hij niet meer af en Ik kan dan ook in hem werken. En Ik zal dat ook doen. Ik zal Mij aan iedereen openbaren, ook al is dit op verschillende manieren, steeds passend bij de graad van zijn rijpheid. Maar ieder mens zal Mij kunnen herkennen, als hij het maar wil. De lichtstraal van Mijn Liefde zal hem steeds weer aanraken tot hij zich bewust openstelt en verlangt naar Mij en Mijn Liefde, die hem dan in alle volheid ten deel zal vallen. Want Ik heb Mijn schepselen lief en Ik wil dat ze zalig worden. Ik wil ook dat ze op de hoogte zullen zijn van Mijn grote Liefde, opdat ze Mijn Liefde beantwoorden. Maar dan is ook de vereniging verzekerd, dan zal Mijn schepsel ook elke duisternis zijn ontvlucht, omdat het licht in hem zelf straalt, omdat Ik Zelf in hem aanwezig kan zijn en er dan waarlijk geen terugval in de diepte meer te vrezen is.

Amen

---

**Gods werkzaam zijn in de arbeiders in de wijngaard**

**BD.4647**

*21 mei 1949*

## **“U zult nog grotere dingen kunnen volbrengen” - Belofte**

De werken van de meester moeten zijn leerlingen steeds tot voorbeeld dienen. En een ijverige leerling zal ook het doel bereiken, zijn meester te evenaren in diens prestatie. En zo ook heb Ik u gezegd: “U zult nog grotere dingen volbrengen.” Dus bestaat er de mogelijkheid dat de leerling zijn Meester overtreft. U zult deze uitspraak wel in twijfel trekken, maar Ik herhaal hem en voeg er nog aan toe, dat niets voor u onmogelijk zou zijn, als u maar de wil opbrengt met Mij en Mijn kracht te werken. Zelden kan een mens het geloof hieraan opbrengen. Deze zal echter in staat zijn iets bovennatuurlijks te verrichten, maar juist alleen omdat hij gelooft.

Wanneer u eenmaal tot dit diepe geloof zou komen dat bergen kan verzetten, dan zou het u nooit aan kracht ontbreken. Nooit zouden twijfels u overvallen. En u zou waarlijk nog groter zijn dan de mens Jezus. Want Hij heeft dit gezegd en Zijn Woord is waarheid. Maar zolang de mens niet dit sterke geloof opbrengt dat alles vermag, zolang zal ook geen mens de Godmens Jezus overtreffen, aan wie door Zijn geloof en Zijn Liefde de elementen gehoorzaamden en die alles aan Zich onderwierp, omdat Hij met Mij werkzaam was en geen beperking van Zijn kracht uit Mij kende. Ik Zelf was in Hem werkzaam. Maar Ik was ook de kracht, die zonder begin en zonder einde is en die Zich daarom ook onbeperkt kan uiten zonder minder te worden.

Maar nu zult u, Mijn discipelen van de eindtijd, het bewijs moeten leveren van de woorden van Jezus. U moet door een buitengewoon sterk geloof alle krachten aan u onderwerpen en eveneens onbeperkt werkzaam zijn tot Mijn eer en Mijn verheerlijking en u dus oefenen in werken die de school van de Meester tot eer strekken. U zult wonderen tot stand brengen krachtens uw geloof, voortdurend met gebruikmaking van de kracht uit Mij. Alleen een sterk geloof is hiertoe in staat en daarom probeer Ik u dit sterke geloof te bezorgen. Ik laat u in nood komen, waaruit Ik u na innig gebed tot Mij vaak op onbegrijpelijke wijze zal verlossen. U moet daar uw Meester in herkennen en nu gewillig de arbeid doen die Hij u zal aanwijzen. En streeft u nu naar de hoogste volmaaktheid, dan zullen ook uw werken steeds volmakter worden, tot ze op die van de Meester lijken.

Jezus Christus was uw Meester die u onderrichtte en u aanmaande Hem na te volgen en die u de belofte gaf die u tot het streven moet aansporen dat u iets groters zult kunnen volbrengen. Maar wie neemt de proef op de som? Wie probeert die graad van liefde te bereiken die algehele aaneensluiting met Mij betekent en dus ook onbeperkte uitstraling van kracht en ontvangst? Waar de

kracht uit Mij werkzaam is, daar is elk welslagen verzekerd. En in dit vertrouwen zal ook het geloof vast en onwankelbaar zijn. De mens zal weten en voelen dat hij geholpen wordt, met wat hij ook begint. En dit vertrouwen stelt hem in staat grote daden te verrichten. Hij zal iets bovennatuurlijks kunnen volbrengen en dus een ware leerling zijn, zoals Ik hem nodig heb in de laatste tijd voor het einde.

Amen

---

## **BD.4716**

*17 augustus 1949*

### **De gave van het woord getuigt van het werkzaam zijn van de Geest**

Wat u op het ogenblik wordt geschonken, zeg dat en schrik er niet voor terug het uit te spreken. Want u bent alleen gedreven door uw Geest die een uiting is van Mij. Laat dus alles op u afkomen, wat er ook tegen u wordt ondernomen. Want alles is vastgesteld in het plan van eeuwigheid en wie voor Mij en Mijn opdracht werkzaam is, staat onder Mijn bijzondere leiding en doet niets anders dan wat overeenstemt met Mijn wil. Want hij heeft tegenover Mij al van zijn wil afstand gedaan. Hij heeft zich aan Mij overgegeven in vrije wil. En zo is hij nu Mijn werktuig, dus alleen uitvoerder van Mijn wil. De gave, te kunnen spreken als hij voor Mij opkomt, moet hem alleen al ervan overtuigen dat Ik Me zijn lot aantrek. Want ze is bewijs genoeg voor de aanwezigheid van Diegene die in hem werkzaam is.

“Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde.” De belofte is letterlijk te nemen, want Ik ben waarlijk aanwezig in diegenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden, die voor Mij werkzaam willen zijn uit liefde voor Mij en voor de naaste die zich in nood bevindt. Ik ben bij u en verlaat u eeuwig niet. En al zult u ook moeten lijden, omdat u nog midden in de wereld staat, omdat uw lichaam nog niet is vergeestelijkt en omdat uw ziel een hoge graad van rijpheid moet verkrijgen, twijfel er dan niet aan dat Ik Zelf bij u ben. Want met Mijn wil gaat u de weg over de aarde ook door doornen en struikgewas, maar nooit zonder Mijn leiding. En zo kan u niets anders gebeuren dan wat Mijn wil toelaat, omdat Mijn Liefde en Wijsheid het als goed voor u inzag.

Doch als u voor Mij zult moeten spreken, zal het u duidelijk zijn dat u zich onder Mijn bescherming bevindt. Want al wordt u ook in het nauw gebracht door tegenstanders die proberen u ongeschikt te maken voor uw geestelijke arbeid, u zult alles kunnen weerleggen wat ze aanvoeren en duidelijk van Mijn Geest vervuld zijn. U zult spreken in Mijn naam en u voor Mij en Mijn rijk inzetten met

de diepste overtuiging. En daaraan herkent u Mijn werkzaam zijn, dat er een rust over u komt, zodra het er om gaat voor Mij en Mijn Woord te strijden, en dat u daarom succesvol zult strijden met het zwaard van uw mond. Want Ik ben voortdurend met u en u gaat geen weg alleen.

Amen

---

**BD.6292**

*23 juni 1955*

### **Gods aanwezigheid en uiting**

Steeds ben Ik bij u als u in gedachten naar Mij roept, als u zich in geestelijke gesprekken verdiept, als u spreekt voor Mij en Mijn rijk, steeds wanneer u wilt dat Ik in uw midden ben. Want dit heb Ik u beloofd. En dus hoeft u Mij niet in de verte te zoeken. U zult zich steeds kunnen voorstellen dat Ik bij u aanwezig ben zodra u in een kleine kring bijeen bent en geen wereldse, maar geestelijke gesprekken voert. En zo zult u zich ook door Mij aangesproken kunnen voelen en hoeft er voor u niets verwonderlijks te zijn in het toezenden van Mijn Woord. Want hoe zou Ik u anders Mijn aanwezigheid moeten bewijzen dan dat Ik Zelf u aanspreek?

Daarom zal ook ieder in staat zijn Mij te horen, die de wil heeft door Mij te worden aangesproken. En al zijn gedachten zullen dan door Mij gestuurd zijn, omdat deze wil om Mij te horen, hem ook zeker Mijn toespreken of juist denken garandeert. U weet toch dat Ik uw Vader ben en u Mijn kinderen bent? Daarom is het ook vanzelfsprekend dat de Vader tot Zijn kind spreekt en dat het kind steeds Zijn stem kan vernemen wanneer het er acht op slaat, wanneer het zijn oor niet afsluit of naar rumoerige geluiden luistert die hem vanuit de wereld toeklinken.

Ieder die gewillig is Mij te horen, zal Mij ook horen. En elke gedachte die op Mij gericht is, verzekert hem nu ook van eigen denken naar Mijn wil. En zo zal het kind ook tegen dwaling beschermd zijn wanneer het de zuivere waarheid begeert, wanneer vragen of onopgehelderde problemen het bezighouden. Maar het mag bij zulke vragen nooit een bepaald antwoord verwachten. Dus het antwoord dat het 't liefst zou willen horen en dat toch niet in overeenstemming met de waarheid hoeft te zijn.

Wie wenst onderwezen te worden in de zuivere waarheid, om deze nu ook aan de medemens door te geven, moet zich geheel vrij maken van geestelijke leringen die hem van buitenaf werden overgebracht. Hij moet zijn hart leegmaken en

openen voor de stroom van Mijn Liefde. En Ik zal het vullen overeenkomstig zijn verlangen, maar ook in overeenstemming met zijn taak, wanneer de mens Mij wil dienen.

En zo zult u mensen een onderscheid moeten maken of u zelf alleen door middel van gedachten met Mij zult willen omgaan, dat u Mijn aanspreken begeert, dat het u zelf troost en kracht geeft opdat u uw taak op aarde zult kunnen volbrengen, óf dat u zich aan Mij aanbiedt als bemiddelaar, dat Ik door u tot alle mensen kan spreken. In elk geval ben Ik Zelf bij u aanwezig. In elk geval verneemt u Mijn stem zodra u deze verlangt en het Mij mogelijk maakt door uw verlangen en uw luisteren binnen in u.

Maar wie van Mij een opdracht heeft, die moet Ik ook volgens zijn opdracht bedenken. Want het vervullen van de opdracht vereist een bepaald weten dat het mogelijk maakt onderrichtend bezig te zijn. En dit weten kan alleen een mens ontvangen die een bepaalde graad van rijpheid heeft verworven en aan bepaalde voorwaarden voldoet die een toezenden van Mijn Woord mogelijk maken.

U mensen zult allen tot Mij mogen komen wanneer u Mij Zelf wilt horen. U zult allen kunnen geloven dat Ik bij u ben en tot u spreek, waar Mijn naam maar met aandacht wordt uitgesproken en uw hart zich opent zodat Ik binnen kan komen. Maar wie Ik tot arbeid in Mijn wijngaard heb aangesteld, wie Ik het ambt om te onderrichten heb opgedragen, die wordt ook dat toegestuurd wat hij voor zijn arbeid nodig heeft. En dit zult u moeten aanhoren in het vaste geloof dat Ik Zelf tot u spreek, omdat het nodig is dat u mensen zult worden onderricht, opdat u Mij leert herkennen en liefhebben en nu ook Mijn geboden zult nakomen en daardoor gelukkig zult worden.

Amen

---

### **Gods aanwezigheid in de nood**

**BD.1004**

*13 juli 1939*

#### **“Zie, Ik ben bij u alle dagen”**

“Zie, Ik ben bij u alle dagen.” Deze woorden moeten u altijd tot troost zijn en u vertrouwen geven. Ik laat de mijnen niet alleen als ze naar Mij verlangen. En Ik wil u alle leed helpen dragen, als u maar gelovig op Mij vertrouwt. Ik leg u wel op het leed te dragen, maar alleen opdat u aan Mij denkt en Mij als helper in alle

nood aanroept om bijstand. Want Ik wil uw geloof sterker maken. Ik wil dat u het geloof tot die sterkte zult laten worden, dat geen aards leed u meer bang en moedeloos kan maken.

Nog bent u ontmoedigd en dreigt u ineen te storten onder de tegenstanden die Ik u zend, maar als deze u niets meer kunnen deren, als niets u meer aan het wankelen kan brengen in het geloof aan Mijn hulp, dan hebt u de graad van standvastigheid in het geloof bereikt dat Ik door u werkzaam kan zijn. Zie, hoeveel gemakkelijker het leven dan voor u zal zijn, wanneer u op de dagelijkse tegenwerkingen geen acht meer hoeft te slaan en u zich om het dagelijkse leven geen zorgen meer hoeft te maken.

Een waar kind van zijn Vader in de hemel te zijn, vereist ook het volste vertrouwen dat het wordt beschermd in elke nood en elk gevaar. En zo wil Ik Mijn kinderen standvastig in geloof en godsvertrouwen weten. Ik wil dat ze Mij voortdurend zoeken, dat ze zonder vrees en vol geloof dichter bij Mij komen om steeds aan hun verzoeken te kunnen voldoen. Ze moeten hun harten steeds op Mij attent maken en ze moeten nooit kleingelovig worden. En Mijn Liefde zal acht slaan op hun nood en ze daaruit bevrijden.

Wat voor een onnoemelijke volheid van genade staat u dus te allen tijde ter beschikking, wanneer Ik u Mijn bijstand beloof als u deze verlangt. En het is alleen maar nodig dat u gelooft en vraagt. Ik zal u niet verlaten, want Ik ken toch al het leed op aarde en ben bereid te helpen waar men deze hulp gelovig verlangt. Al uw moeilijkheden veroorzaakt u enkel en alleen zelf. Als u in uw hart ver van Mij bent, moet Ik uw gedachten op Mij richten, en wel door nood en leed. Maar als u Mij in uw hart draagt, bent u ook aan Mijn Hart geborgen. En wat u dan nog is opgelegd te dragen, dient alleen voor uw eigen zielenheil.

Eens zult u Mij dankbaar zijn als u inziet waarom zoiets u was beschoren. Maar op aarde begrijpt u het niet en daarom moet u zonder morren en klagen slechts het kruisje op u nemen en het berustend dragen uit liefde voor Mij. Het lichaam vergaat en daarmee de aardse pijnen. Maar u moet vrezen voor uw ziel, wier leed veel groter is wanneer het lichaam op aarde het leed blijft bespaard.

Ik heb al Mijn kindertjes lief en wil niet dat ze eeuwige tijden lang lijden. Doch dit zou uw lot zijn als Ik het aardse leed, dat waarlijk niet het zwaarste is om te dragen, ver van u hield. En als Ik u Mijn tegenwoordigheid beloof, vertrouw Mij dan en word niet kleinmoedig. Degene die u het leed oplegt, kan het ook van u afnemen. En Hij zal u waarlijk niet tevergeefs laten roepen als u Hem uit het diepst van uw hart smeekt.

Amen

---

**BD.6124**

*2 december 1954*

## **Woorden van troost - Lijden - Ziekte - Verbinding met God**

Vertrouw steeds op Mij, dat Ik u op rechte wegen leid, al lijkt het ook dat u zelf uw lot bepaalt, als zou u door uw wil uw aardse weg in andere banen kunnen leiden. Zolang u zich met Mij verbindt, zolang u verlangt met Mij contact te hebben, leid Ik u. En dan voert u alleen Mijn wil uit, die Ik u als het ware in het hart leg, omdat u dat mogelijk maakt door uw wil, die op Mij is gericht.

Wie zich eenmaal bij Mij aansluit, wie met Mij in verbinding wil staan, die kan onbezorgd zijn over zijn verdere lot. Want dit verloopt zo, dat zijn ziel uit alles voordeel kan trekken en dat ook zal doen, als de mens zich gelovig aan Mij toevertrouwt, als hij zich vrijwillig aan Mij en Mijn leiding overgeeft. Als hij zijn leven met Mij leeft, als hij steeds aan Mij denkt en probeert Mijn liefde te winnen. Dan behoort hem ook Mijn ganse liefde die alleen het heil van zijn ziel wil, dat bestaat in het bereiken van de eeuwige zaligheid.

Geloof Mij, dat u in het aardse leven alleen dan moet strijden, als u niet vrijwillig dient. Strijd kan u dus bespaard blijven als u actief bent in dienende naastenliefde. Maar lijden en ziekte kunnen nog bijdragen tot loutering van de ziel, maar desondanks draaglijk voor u zijn als u uw toevlucht neemt tot Mij. Ik ben er altijd voor u in alle aardse en geestelijke noden. En Ik wil dat u zich daardoor steeds inniger bij Mij aansluit, tot u zo vast met Mij verbonden bent dat Ik voortdurend naast u kan gaan en u steeds samenspraak met Mij houdt. Dat u zich ook steeds van Mijn nabijheid bewust bent, dus nu een leven leidt in en met Mij.

Alles wat u meemaakt, moet er alleen toe bijdragen dat u zich onlosmakelijk met Mij verbindt. Dan zal niets u meer ontstellen of verontrusten, want het bewustzijn van Mijn voortdurende nabijheid geeft u kracht en zekerheid in alles wat u onderneemt. En uw wil zal de Mijne zijn omdat u zich geheel en al aan Mijn wil onderwerpt en daarom alleen nog zult willen, denken en handelen, zoals het goed is in Mijn ogen.

Amen

---



**BD.6275**

*4 juni 1955*

## **Kracht en werking van het goddelijk Woord**

Sterk u voortdurend aan Mijn Woord. Ik kan u dit niet genoeg op het hart drukken, want u zult nog veel kracht en versterking nodig hebben in de komende tijd. U zult tevoren zover gekomen moeten zijn, dat u zich zo innig met Mij verbindt dat u als het ware Mij steeds naast u voelt en dat u daarom ook elke nood, elke twijfel en elke vraag onmiddellijk aan Mij voorlegt wanneer ze zich van u meester hebben gemaakt. U zult steeds Mijn aanwezigheid moeten voelen, dan bent u niet bang, wat er ook gebeuren mag. U laat alles rustig op u afkomen, steeds er zeker van, dat Ik alles voor u afhandel.

En juist deze geloofssterkte, deze zekerheid, zult u alleen maar kunnen verkrijgen door u voortdurend te verdiepen in Mijn Woord, wanneer u Mij altijd tot u laat spreken en daarom steeds meer overtuigd wordt van Mijn aanwezigheid, van Mijn Liefde en Macht. Dan ben Ik bij u, ook wanneer Ik voor u niet zichtbaar ben. En Ik ben voor u een bescherming die waarlijk veiliger is dan ooit een mens op aarde het kan zijn. Wanneer u zich dus in Mijn bescherming weet, dan is alle angst, alle vrees verdwenen. U geeft zich vol vertrouwen aan Mij over en zult zeker niet verlaten zijn, want Ik stel u niet teleur.

Laat Mij steeds weer tot u spreken en haal uit Mijn Woord de kracht die u nodig hebt in de laatste tijd voor het einde. Elke dag is nog een laatste uitstel voor de mensen op de aarde voor wie Ik nog vreemd ben en die Mij ook moeten vinden. Maar elke dag is ook een laatste uitstel voor u, Mijn getrouwen, omdat u elke dag rijper zult kunnen worden en u door Mijn aanspreken waarlijk een genadeschat ter beschikking staat, die u alleen zult hoeven te gebruiken om tot een graad van rijpheid te komen die u verzekert van het binnengaan in het paradijs op de nieuwe aarde.

Alleen wanneer u rechtstreeks van Mij hulp ondervindt, zult u de laatste tijd op aarde kunnen doorstaan en als overwinnaar tevoorschijn komen uit de laatste strijd. En deze hulp verleen Ik u in overvloed, want de eeuwige Godheid Zelf buigt Zich naar de aarde. Zij zendt een lichtstraal in de duisternis en ieder die zich in het schijnsel ervan begeeft, kan opstijgen uit deze duisternis.

Dat de aarde en de mensen die erop leven alle zwaarte in de komende tijd over zich heen moeten laten gaan, wordt weer volledig gecompenseerd door deze uitzonderlijke genade, dat Ik de mensen Mijn Woord van boven doe toekomen. Want wie dit Woord opneemt in zijn hart, zal aan al het leed en alle nood voorbij kunnen gaan zonder hierdoor diep geraakt te zijn. De nood zal hem zelf niet zo

treffen als alle medemensen die deze juist moeten meemaken om nog naar Mij terug te keren, om de grote afstand tot Mij te verkleinen.

En daarom maan Ik u steeds weer aan deze uitzonderlijke genade goed te benutten. Ik maan u aan om Mijn Woord ten volle na te leven. Ik waarschuw u ervoor, onverschillig of lauw te worden. Want u zult het berouwen, wanneer u zwak en hulpeloos tegenover de nood staat, terwijl de mijnen - krachtig en onbevreesd met Mij verbonden- zich voortdurend geborgen voelen en alle tegenwerkingen de baas worden, omdat Ik hen bijsta, omdat ze Mij in vol vertrouwen aanroepen en Ik altijd hun roep hoor en verhoor.

Met Mij zult u alles kunnen overwinnen. Maar zonder Mij zult u aan elk onheil zijn overgeleverd. En wanneer Ik Me steeds weer aan u aanbied, pak Me dan ook vast met uw liefde en laat Me nooit meer van u weggaan. Laat u door Mij aanspreken en u dus Mijn aanwezigheid bewijzen door Mijn Woord. Dan zult u rustig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan, waarin alles zo zal gebeuren, zoals Ik het heb verkondigd, waarbij het einde komt en daarmee het gericht.

Amen

---

### **Zichtbare aanwezigheid van Jezus in de eindtijd**

**BD.2734**

*12 mei 1943*

#### **Het zichtbare verschijnen van de Heer - “Waar twee of drie samen zijn in Mijn naam”**

God maakt Zich bekend als er acht op Hem wordt geslagen. Hij vertoeft te midden van de zijnen, weliswaar onzichtbaar, maar om het geloof te versterken openbaart Hij Zich op velerlei manieren. Hij spreekt met de mensen door Zijn Geest door middel van gedachten of ook hoorbaar. Zo vertoeft Hij in het Woord onder de mensen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Maar aan een enkeling wiens liefde voor Hem diep en tot offers bereid is, zal Hij ook zichtbaar verschijnen.

Maar herkennen zullen Hem ook maar weinige. Want Hij zal in een eenvoudige gedaante onder hen zijn. En alleen de liefde van het hart zal Hem herkennen, omdat ze zich sterk tot Hem aangetrokken voelt en daaraan de nabijheid van de Heer herkent. Er zal rust, vrede en eendracht zijn onder de mensen waar de Heer

Zich zichtbaar openbaart. En iedereen zal elkaar dan in liefde tegemoet treden en als geestverwant zal Hij plotseling in hun midden zijn. En Hij zal Liefde uitstralen en de mensen gelukkig maken.

Zijn oog zal vol mildheid en goedheid op de zijnen rusten. En Zijn Woord zal troost en kracht schenken. En er zal rust over de mensen komen en elk hart zal vol liefde op Hem gericht zijn, elk oor zal Zijn woorden opnemen. En plotseling zal Hij voor hun ogen verdwijnen en daaraan zullen ze herkennen wie er onder hen heeft vertoefd. En Zijn verschijning zal het geloof van de mensen versterken. Alle twijfel zal verdwijnen en vol moed om getuigenis af te leggen, zullen ze zich nu inzetten voor Hem en Zijn naam. Niets zal hun schrik aanjagen, wat er ook tegen hen wordt ondernomen. Want ze voelen zich begeleid door Hem die ze mochten aanschouwen op al hun wegen.

De Heer zal tot de zijnen komen als ze in grote nood zijn, zichtbaar en onzichtbaar, maar steeds voelbaar in het hart van degenen die Hem liefhebben. Hij zal Zich laten zien aan allen die samen zijn gekomen in Zijn naam, of ook aan afzonderlijke mensen die bijzonder sterk in het geloof staan en in liefde leven. En zo zal ook iemand afzonderlijk in staat zijn Hem te zien, terwijl de anderen Hem niet kunnen zien. Maar onzichtbaar is Hij steeds aanwezig waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn. En dus kan ieder ook uit deze belofte van Jezus een sterk geloof putten, als hij deze woorden van Hem steeds voor ogen houdt: “Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Zijn Woord is waarheid en waar de Heer vertoeft, daar hoeft de mens niets meer te vrezen van de wereld. God zal Zich overal openbaren. Waar een kleine gemeenschap is van godvruchtige en diep gelovige mensen, daar zal Hij Zich in de komende tijd ook bekend maken om hen te sterken voor de strijd die ter wille van het geloof zal ontbranden. En daarom daalt Hij lang tevoren al in het Woord af tot de mensen naar de aarde en bewijst daardoor dat Hij midden onder hen verblijft, dat Hij naar ieder komt die Hem wil horen, dat Hij hun rechtstreeks of indirect Zijn Woord toezendt, opdat ze nota zullen nemen van Zijn altijd zorgzame Liefde voor de zijnen die Hij heeft verkozen tot Zijn strijders.

En als het nodig is, zal Hij Zich ook zichtbaar vertonen, als Zijn Woord in hun harten de liefde voor Hem heeft doen ontvlammen en zij door de liefde in staat zijn, Zijn beeld in zich op te nemen, Hem te aanschouwen met lichamelijke of met geestelijke ogen. En het beeld zal diep in het hart gegrift staan. En steeds zal de mens Hem kunnen zien, wanneer zijn geloof versterking nodig heeft. En steeds weer zal hij troost en kracht kunnen putten, want de Liefde van de Heer is ononderbroken bij degene die Hem liefheeft met heel zijn hart.

Amen

---

**BD.4847**

*26 februari 1950*

## **Over de wederkomst van Christus**

Mijn wederkomst, mijn komen aan het einde van de wereld wordt betwijfeld door de mensen die niet standvastig geloven. En toch zouden zij de fasen van de eindtijd kunnen herkennen en ook Mijn tegenwoordigheid waarnemen, als zij maar oplettend waren. "Ik blijf bij u tot aan het einde der wereld." Deze woorden alleen al zouden voldoende moeten zijn om u zelf een juist beeld te vormen van Mijn wederkomst. Dat Ik niet lichamelijk zichtbaar onder u vertoef, zou u dus de betekenis van Mijn woorden geestelijk moeten laten verstaan. Ik vertoef geestelijk onder de Mijnen tot aan het einde der wereld, want Ik ben bij hen op ieder uur en op elke plaats, en dat sinds Mijn Hemelvaart. Want Ik heb gezegd: Ik blijf bij u. En zodoende was Ik geestelijk steeds bij de Mijnen en Ik blijf bij hen tot aan het einde van de wereld.

Maar Ik verkondigde de mensen in die tijd ook Mijn wederkomst, Mijn komen in de wolken. Dus moest deze wederkomst zo begrepen worden dat de mensen Mij kunnen aanschouwen, zoals Mijn discipelen Mij zagen opvaren ten Hemel. Geestelijk ben Ik dus steeds bij u mensen als u Mijn tegenwoordigheid waardig bent. Maar lichamelijk zichtbaar - ofschoon niet in een aards lichaam - kom Ik tot diegenen voor wie Ik dat wil. Ik heb Mijn wederkomst aangekondigd. Daarom kunt u mensen deze ook met zekerheid verwachten als u Mijn woorden gelooft en tot hen behoort, die het laatste einde meemaken.

Niet zonder reden gaf Ik deze belofte voor Mijn Hemelvaart. Want Ik voorzag het geestelijke niveau der mensen van de eindtijd. Ik zag ook de ontzaglijke nood van de gelovigen die Mij trouw willen blijven en bovenmate verdrukt worden. En Ik zag hun worsteling, de zwaarste strijd die de mensen ter wille van Mijn Naam moeten uitvechten. Ik zag hun wil en hun moeite om te midden van duivels stand te houden. En daarom beloofde Ik hun Mijn persoonlijke hulp, die Ik ook verlenen zal als de tijd daar is.

Ik Zelf wil tot de Mijnen komen en hen bijstaan in de laatste strijd. En zo zullen velen Mij ook mogen aanschouwen, want Ik zal steeds daar zijn, waar de nood groot is en de Mijnen Mij nodig hebben. Zij zullen Mij zien als mens van vlees en bloed, doch niet uit een vrouw geboren. Ik kom van boven en omgeef Mij met een voor u zichtbare vorm opdat u Mij verdragen kunt. En een ieder die Mij ziet

zal doorstroomd zijn van kracht en de laatste strijd doorstaan. Maar dan kom Ik in de wolken om de Mijnen op te halen en naar het rijk van vrede te brengen.

Dit komen zal precies zo plaatsvinden als Mijn opvaren ten Hemel, maar dan omgekeerd. Ik zal stralend in licht, maar door wolken omhuld om voor u zichtbaar te kunnen zijn, naar de aarde afdalen en de Mijnen verzamelen, om ze te redden uit de grootste nood en verdrukking van de kant van de demonen der onderwereld, als ook van het vernietigingswerk waaraan alles ten offer valt wat in, op en boven de aarde leeft. Maar deze komst in de wolken zal alleen gezien kunnen worden door hen die tot de Mijnen behoren, want de aanhangers van Mijn tegenstander zijn niet in staat Mij te zien.

Er is een geestelijke en toch ook een aardse wederkomst te zien, doch alleen door hen die wedergeboren zijn. Die een diep levend geloof hebben en dus zowel Mijn tegenwoordigheid tot aan het einde van de wereld als ook Mijn zichtbaar wederkomen zonder twijfel erkennen omdat hun hart, de geestesvonk in de mens, hen onderricht en zij daarom tot hen behoren bij wie Ik blijf tot aan het einde van de wereld. Zij geloven dat Ik wederkom en hun geloof zal Ik niet beschamen.

Amen

---

**BD.7713**

*28 september 1960*

## **Zichtbare aanwezigheid van Jezus**

“Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Ik heb u Mijn aanwezigheid beloofd en Ik houd Me aan Mijn Woord: Ik ben bij u die Mij tot inhoud van uw gedachten maakt, die Mij lief hebt en daarom ook de band met Mij wenst. En waar Ik aanwezig ben, daar zal ook zeker Mijn Geest werkzaam worden. En u zult allen één van geest zijn, omdat Ik Zelf uw gedachten leid en Me door uw mond kenbaar maak. Ik ben in uw midden.

Maar Ik verlang dat u liefdevol aan Mij denkt. U moet in Mijn naam samenkomen. Ik, uw God en Vader, uw Jezus, wil het doel van u allen zijn. Ik wil degene zijn die uw hart vervult. En Mijn naam moet u vol geloof uitspreken, vol eerbied en liefde. En Ik zal in uw midden zijn, dus u kunt zeker zijn van Mijn tegenwoordigheid en Mij Zelf alle vragen voorleggen die u bezighouden. Ik zal ze u beantwoorden door Mijn Geest. Ik vertoef nog steeds op aarde, alleen niet in het vlees zoals vroeger, maar in de Geest ben Ik bij ieder die verlangt naar Mijn aanwezigheid.

Maar Ik kan ook zichtbaar verschijnen, wanneer dit voor u raadzaam is, wanneer Ik u hulp kan bieden of u kan sterken in grote geestelijke of aardse nood. Wellicht zullen niet allen in staat zijn Mij te schouwen, wanneer de graad van rijpheid geestelijk schouwen niet toelaat. Of Ik zal onopgemerkt komen en evenzo weer weggaan en u zult zich afvragen waarom u zich buitengewoon gelukkig voelt. U zult tijd nodig hebben tot het u duidelijk wordt wat u mocht meemaken. Maar u zult steeds veel geestelijke versterking ervaren en steeds vuriger in liefde tot Mij ontbranden, omdat u de Liefde al in u hebt, daar u Mij anders niet zou hebben mogen schouwen. En u moet zich verheugen wanneer u zo'n belevenis hebt. Want dan weet u dat de Vader Zich naar Zijn kinderen over buigt om Zich aan hen te openbaren.

Maar het zullen er steeds maar weinige zijn die Mij en Mijn zichtbare aanwezigheid kunnen verdragen, ofschoon Ik in een eenvoudig gewaad verschijn en alle volheid van licht achterlaat om u die nog op de duistere aarde wandelt, niet te verblinden. Maar waar al een licht is ontstoken, daar kan Ik zonder gevaar voor hun zielen zichtbaar verschijnen. En de noden zullen zo over u losbreken, dat u hemelse versterking nodig hebt om stand te kunnen houden. En deze wil Ik u Zelf brengen. En u zult daar niet aan moeten twijfelen, want Ik gaf u de belofte: "Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden." En wie wil Mij hinderen, wanneer Ik het toelaat dat deze of gene in staat is Mij te schouwen?

Denk daarom steeds in innige liefde aan Mij en wacht op Mijn komen, dat heel eenvoudig al voor die tijd mogelijk is. Want wat er ook gebeurt, het vindt zijn grondslag in Mijn Liefde en Wijsheid en moet steeds alleen het rijp worden van uw zielen dienen, die Ik tot Me wil trekken in vurige Liefde en die vaak zo zwak zijn, dat ze buitengewoon gesterkt moeten worden, wat Mijn verschijnen ook teweeg zal brengen. Houd u dus steeds aan Mijn belofte vast en leef in het bewustzijn van Mijn aanwezigheid wanneer u samenkomt om van gedachten te wisselen. En Ik zal bij u zijn, omdat de Vader vurig naar Zijn kinderen verlangt en Hij ze ook met Zijn aanwezigheid gelukkig wil maken.

Amen

---

**BD.2762**

*1 juni 1943*

**“Open uw harten”**

Maak uw harten wijd open en bereid Mij op te nemen in het Woord. En laat daartoe uw wil actief worden, want alleen wanneer u ernstig wilt dat Ik bij u vertoef, bent u ook sterk u zo te ontwikkelen, zoals het nodig is voor Mijn aanwezigheid bij u. Mijn Woord getuigt van Mijn Liefde. En wil Mijn Liefde u gelukkig maken, dan zult ook u vol van liefde moeten zijn. Vol liefde moet uw hart voor Mij slaan en vurig naar Mij verlangen. Dan pas kan Ik bij u vertoeven in het Woord. Ik kan met u als Mijn kinderen spreken en u door Mijn nabijheid gelukkig maken. Open daarom uw harten. Wil, dat Ik dichterbij u kom. Maak u gereed Mij te ontvangen en word liefde. Niets anders kan u met Mij samensmelten dan alleen de liefde. Want als u in de liefde leeft, past u zich aan bij Mij, de Liefde Zelf. Liefde moet uw hele hart vervullen. In de liefde voor de naaste moet de liefde voor Mij tot uitdrukking komen. Dan ben ook Ik met al Mijn Liefde bij u en u bent voor eeuwig van Mij.

En dat is uw taak op aarde, dat u zich tot liefde vormt, dat u zich oefent in deemoed, zachtmoedigheid, vredelievendheid en geduld. Dat u steeds een voorbeeld zult nemen aan Mijn levenswandel op aarde en Mij dus zult navolgen door een leven te leiden, zoals Ik het heb geleid, in barmhartige naastenliefde. Dat is uw taak op aarde. En daarvoor geef Ik u kracht als u deze vraagt en u opent voor de stroom van kracht die u toevloeit door Mijn Woord. Door Mijn goddelijke genadegave die eeuwig en altijd aan Mijn schepselen wordt overgebracht, die zich tot liefde vormen, dus hun wil op Mij richten en dicht bij Mij willen zijn en dit laten blijken door werken van liefde.

Mijn Woord is de onoverwinnelijke krachtstroom die naar u mensen omlaag vloeit. En wie Mijn Woord heeft, wie het in zich tot leven wekt, die is met Mijn kracht doorstroomd. En hij tracht nu met al zijn zinnen bij Mij te komen. Hij voert uit wat Ik hem te doen geef door Mijn Woord. Hij vervult Mijn geboden en zijn ziel wordt rijper. Want nu ontbreekt het hem niet aan kracht, omdat hij deze voortdurend van Mij in ontvangst neemt. En Mijn Liefde voor u kent geen grenzen en daarom droogt ook de krachtstroom nooit op. Daarom zal Ik eeuwig en altijd in het Woord naar de mensen afdalen om ze door de kracht van Mijn Liefde, door de kracht van Mijn Woord naar Mij omhoog te heffen. Want wie Mijn Woord heeft, die dringt Mij tegemoet, omdat ook in hem de liefde is, die een deel is van Mij en zich met Mij wil verenigen.

Open uw harten wijd en verleen Mijn Liefde toegang. Bereid een woning voor Mij in u opdat Ik daar Mijn intrek in kan nemen en in u kan werken, en u zult al op aarde gelukkig zijn. Mijn Liefde biedt u iets dat onvergelijkbaar mooier is dan de wereld u kan bieden. Mijn Liefde maakt u vrij van alle gebondenheid. Mijn Liefde schenkt u een eeuwig leven in alle kracht en heerlijkheid. Maar u zult deze Liefde van Mij moeten willen ontvangen, omdat Ik u niet kan bedenken

zonder uw wil, omdat Ik vrije schepselen Mijn eigendom wil noemen en niet door dwang op u in kan werken ter wille van uw gelukzaligheid.

Verlang daarom vurig naar Mij met al uw zinnen. Streef niet de wereld en haar vreugden na, maar zoek uw ware leven, uw ware vreugde bij Mij, die u overvloedig kan bedenken wanneer u Mij toegang verleent tot uw hart. Laat Mij tot u spreken in het Woord en u kracht toevoeren. Laat Me in u wonen en als voortdurende begeleider dicht bij u zijn, en u zult nooit meer de last van de aarde voelen. U wordt door Mij op veilige wegen geleid, het eeuwige Vaderland - het rijk dat Ik u heb bereid - tegemoet.

Amen

---

## **BD.5480**

*5 september 1952*

### **Zie, Ik ben bij u alle dagen**

Zie, Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Ik laat u mensen niet alleen, omdat ik weet dat u dan verloren zou gaan, omdat u alleen niet in staat bent uw taak op aarde te volbrengen. Ik daalde af naar de aarde, omdat Ik sinds eeuwigheid wist, dat u weerloos zou zijn overgeleverd aan hem, wiens wil u in het leven riep met gebruikmaking van goddelijke kracht, en omdat Ik u wilde helpen tegen zijn knechtschap. Ik ben weer opgestegen naar de hemel, als mens moest Ik van u scheiden. Lijfelijk kon Ik niet eeuwig bij u mensen blijven, maar Ik beloofde u Mijn Geest, die bij u zou blijven tot aan het einde van de wereld. Weliswaar ben Ik lichamelijk niet meer onder u, maar geestelijk ben Ik dat voortdurend, zodat u zich nooit verlaten zult hoeven te voelen door Hem, die voor u een werkelijke helper kan zijn in elke nood.

Roep Mij aan, opdat u zich bewust onder Mijn hoede begeeft. En blijf u ook steeds van Mijn aanwezigheid bewust, en u zult elke aardse en geestelijke noodtoestand meester worden, want u doet het dan met Mij en Ik wil u begeleiden bij elke stap. U bent nooit alleen, vooropgesteld dat u niet alleen zult willen zijn. En het is volledig aan u overgelaten, bij wie u zich zult willen aansluiten, bij Mij of Mijn tegenstander. Hij zal steeds bij u zijn. Hij zal u in het nauw brengen of u naar zich toe lokken. Maar Ik ben steeds bereid u bescherming te bieden tegen hem, wanneer u het zelf wilt. Daar echter uw wil doorslaggevend is, grijp Ik niet zichtbaar in als hij u in het nauw brengt, maar Ik wacht uw roep af die in geest en in waarheid naar Mij moet worden opgezonden om ook steeds verhoord te worden.



Ik ben bij u tot aan het einde van de wereld. Wat een troostvolle belofte ligt er in deze woorden, dat u zich nooit vereenzaamd zult hoeven te voelen, dat u nooit verlaten bent door de Macht die alles kan en ook wil, omdat ze u liefheeft. Die alleen op uw roep wacht om u met haar aanwezigheid gelukkig te maken en u te geven wat u nodig hebt: licht en kracht, Liefde en genade in overvloed.

Amen

---